

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Contact met de predikant	3
Bij de diensten	4,5
Zieken(t)huis; Catechese	5
Kerst HBG; Kerstcollecte; PCOB; Kerk. Stand & bureau	6
Kerst... alleen op 25 december? - ZWOE	7
Kerkenraadsverslag 29 oktober	8,9
Deurcollectes december; VVB; Nogmaals Solidariteitskas	9
Collectes CvK; Solidariteitskas formulier	10
Periodieke giften, Erfstellingen en legaten; Giften CvK.	11
Komt Present in Ridderkerk?.	12
Verjaardagen 75+; NBG Bijbelleesrooster	13
Symbolisch bloemschikken advent en Kerst	14
Ingezonden verhaal - 'Durf te zingen'	15
Bedankjes/Mededeling; La Pipe; Inloopochtenden	16
Tienerviering	17
Ingezonden verhaal - Kerstherinneringen	18,19
De voedselbank Ridderkerk	20,21
Giften CvD; Jaarcijfers 2013 en begroting 2015	22,23
De Classis in het nieuws	24,25
Diverse zangdiensten en concerten rond kerst	26,27,28



*Vier weken in de donk're tijd
vertellen ons weer ieder jaar
van waartoe mensenzelfde leidt:
een kracht die werkelijk bevrijdt*

*Beloften worden waar:
Het licht schijnt in de duisternis...*



In verband met de kerstdagen dient de kopij voor januari uiterlijk vrijdag 12 december ingeleverd moet worden.

Stencilen:

Maandag 15 december
Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Woensdag 17 december
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552



Colofon

Inleveren van kopij voor de maand april
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 12 december

bij
Pia van der Linden
p/a Pruimendijk 114
2989 AK Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten in december

Zondag 7 dec.

09.30 uur
Kindernevendienst
Kinderoppas
Chauffeur
Koster
Collecte

2e Advent

: Ds. K.D. van den Hout uit Giessenburg
: Elselien van Gameren en Liane Janssen
: Petra en Annelieke Bezemer
: P. Bezemer
: Henk van der Starre
: 1e Kerk
2e Onderhoud
Deurcollecte Missionairwerk



Zondag 14 dec.

Vanaf 09.10
09.30 uur
Kindernevendienst
Kinderoppas
Chauffeur
Koster
Collecte

3e Advent

Inzingen met Opwekkings- en andere liederen

: Ds. G.H. Offringa
: Mirjam op den Brouw
: Jacqueline en Celine de Jong
: J.J. de Koning
: Wim van Bruggen
: 1e Diaconie
2e Onderhoud
Deurcollecte Missionairwerk



Zondag 21 dec.

09.30 uur
Kindernevendienst
Kinderoppas
Chauffeur
Koster
Collecte

4e Advent

Tevens Tienviering

: Ds. L.J. Verstaag uit Zuid-Beijerland
: Petra Bezemer
: Marian de Vree en Christian den Hartog
: D.W. Alblas
: Henk van Mastrigt
: 1e Kerk
2e Onderhoud
Deurcollecte Missionairwerk



Woensdag 24 dec.

23.00 uur
Koster
Collecte

Kerstdienst

: Ds G.H. Offringa en Ds. A.H. Groen
: Nico den Hartog
: 1e Slachtofferhulp
2e Zending



Donderdag 25 dec.

10.00 uur
Kindernevendienst
Kinderoppas
Koster
Collecte

1e Kerstdag

: Ds. G.H. Offringa
: Sabrina Alblas
: Liane en Mariëlla Janssen
: Henk van der Starre
: 1e Kerk in Actie- Kinderen in de Knel
2e Onderhoud
Deurcollecte Missionairwerk



Zondag 28 december

09.30 uur : Ds. G. den Hartogh uit Krimpen aan den IJssel
 Kindernevendienst : Pia van der Linden
 Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer
 Chauffeur : A.C. Alblas
 Koster : Wim van Bruggen
 Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Missionairwerk

Woensdag 31 dec.

19.00 uur : Ds. G.H. Offringa
 Koster : Henk van Mastrigt
 Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud

KERST

*Kerst een tijd van vrede
 Tijd voor elkaar er voor elkaar zijn
 Liefde geven aan mensen die vergeten worden
 Aandacht voor mensen die eenzaam zijn
 warmte naar elkaar toe
 Kerst is licht, warmte en gezelligheid
 een feest met kaarsjes, geurtjes en sieren
 Iedereen de kans geven om gelukkig te zijn
 en met zijn allen feest te vieren
 Laat oorlogen stoppen,
 denk aan de rechten van de mens
 Help de daklozen en alleenstaanden
 dat ook zij de warmte en de sfeer proeven
 die wij in overvloed hebben
 Laat kerst een tijd van vrede zijn
 een tijd van liefde en geluk
 Laten we met zijn alle daaraan werken*

**Contact met de predikant**

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
 ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 T (0180) 397773
 E g.h.offringa@xs4all.nl



Bij de diensten

Het Adventsproject van de kindernevendienst sluit dit jaar mooi aan bij de thematiek van de liturgische bloemschikgroep. In de diensten waarin ik zelf voorga volg ik de daarbij aangereikte Bijbelteksten van de zondag. Gastvoorgangers zijn op de hoogte gebracht van onze "Adventsroute" naar het Kerstfeest, maar zij hebben uiteraard ruimte voor een eigen tekstkeus. Het thema van nevendienst is: *Verder kijken*.

Op de 1^e zondag van Advent, op 30 november jl., zijn we daar al mee begonnen. Het eerste couplet van het projectlied was: *Voor wie in het donker - uitzien naar het licht / en maar blijven hopen: eens komt hij in zicht, klinkt er een lied. Wees waakzaam mis het niet. / Hij komt onverwacht: een mens, een vergezicht.*

We maken kennis met Bijbelse figuren die uitzien, en langzaam maar zeker zal duidelijk worden naar wie wordt uitgezien.

De bloemengroep maakte een schikking bij teksten uit de profetie van Jesaja (63/64) en het evangelie naar Marcus (13). Hun thema was: *Verlangen naar toekomst*:



Op zondag 7 december (2^e Advent) zal ds K.D. van den Hout uit Giesenburg bij ons voorgaan. Het thema van de liturgische schikking is dan: *Verlangen naar bloei*. De klassieke lezing voor deze zondag gaat over Johannes de Doper. Hij wijst ons op Jezus: *Na mij komt Hij - zo groot en zo dichtbij. / Wie Hem ziet zal weten: God wil met ons zijn.*

Voor de 3^e Adventszondag (14 december) wordt de bloemschikking gemaakt rondom het thema *Verlangen naar vervulling*. De roze bloemen symboliseren Gods licht dat doorbreekt. We lezen de profetie van Jesaja hoofdstuk 65. Uit het evangelie lezen we hoe Johannes Jezus ontmoet en in Hem de beloofde Messias herkent.

Op zondag 21 december is het 4^e Advent. We ontvangen ds. L.J. Versteeg uit Zuid-Beijerland als onze voorganger. Het thema van de liturgische schikking is: *Verlangen naar overgave*. In de nevendienst horen de kinderen over de boodschap van de engel Gabriël aan Maria. Maria maakt ruimte voor God en zij wordt zwanger van Gods Men-senkind.

De Kerstnacht op woensdag 24 december is altijd bijzonder. Alleen al het tijdstip: laat in de avond zijn we samen in de kerk, tussen elf en twaalf uur. We lezen het Kerstevangelie, over de geboorte van Gods Licht in de nacht. We gaan daar ook van zingen. Er staat een kerstboom in de kerk en er is een nieuwe liturgische schikking rondom het thema: *Verlangen vervuld*.

In deze gezamenlijke dienst, van beide kerken in het dorp, gaan de beide predikanten voor. Het gospelkoor Whisper, onder leiding van dirigente Jeanine van der Bunt, zingt vóór, tijdens en na deze dienst.

Laat iedereen het horen: Christus is geboren!

Op 1^e Kerstdag (donderdag 25 december) vieren wij de geboorte van onze Heer Jezus Christus. *Glorie aan hem! Omdat in Beth-lehem / God ons wil ontmoeten, / kom, bewijs hem eer!*

De kinderen gaan in hun eigen dienst op weg met de herders van het Kerstfeest naar het Kind waarop iedereen wachtte.

In de kerk lezen we het begin van het evangelie naar Johannes: Gods woord is bron van licht en leven. Johannes getuigt dat het woord van God gestalte krijgt in Jezus en zo onder de mensen komt wonen. In Hem verlangen wij naar vrede en naar gerechtigheid. Het licht breekt door waar mensen met geloof, hoop en liefde in zijn voetspoor verdergaan. Het is aan ons om te getuigen van het Licht, ieder op zijn of haar eigen wijze.



Onze organist Jacob van Nes en fluitiste mw. Francis van 't Hoen-Meijer zullen deze dienst muzikaal opluisteren.

De dienst begint om 10.00 uur.

Op zondag 28 december klinkt het Kerstfeest nog door. Ds. G. den Hartogh uit Krimpen a/d IJssel zal dan bij ons voorgaan. Voor deze zondag zijn verschillende teksten voorhanden, bijvoorbeeld over de belofte aan Abram (Genesis 15), of over Simeon en Anna in de tempel (Lucas 2). Ook de geschiedenis van de moord op de onschuldige kinderen van Bethlehem behoort tot de mogelijkheden (Matteüs 2). Welke toon wijst ons de weg naar de toekomst?



Op woensdag 31 december is het Oudjaarsdag.

De jaarwisseling brengt allerlei vragen met zich mee. Wat heeft het oude jaar me gebracht aan geluk en zegen, maar ook aan zorgen of vragen? En wat - of waar - zal het nieuwe jaar me brengen? We zoeken naar een bijbels licht over al onze vragen en over de werkzaamheid van Gods woord in ons leven.

De theoloog Dietrich Bonhoeffer beschreef het in zijn bekende lied als volgt: *Door goede machten trouw en stil omgeven, / behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, / zo wil ik graag met u, mijn liefsten leven, / en met u ingaan in het nieuwe jaar* (Gezang 398).

Wensen wij elkaar goede, gezegende en ook feestelijke diensten toe!

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

Op het moment van schrijven verblijft dhr. A. Leentvaar (Mauritsweg) in het ziekenhuis, hij onderging een buikoperatie.

Mw. C. Nugteren (Delta, Poortugaal) brak onlangs haar heup. Zij werkt moedig aan haar revalidatie. Wij wensen al onze zieken en herstellenden van harte beterschap toe.

Ook denken wij aan families die leven met zorg om de gezondheid van partner, van ouders, kinderen of kleinkinderen. Wij bidden dat het Kerstfeest, in alle eenvoud, licht mag brengen, troost en warmte. Wensen wij elkaar zo goede feestdagen toe en een gezegend nieuw jaar.

Ds. Herman Offringa

Catechese

Wij naderen het einde van het eerste halfjaar van de catechese. Misschien vindt u het leuk om iets te horen wat we zoal aan het doen zijn.



Er is een nieuwe groep gestart voor jongeren vanaf 12 jaar. Wij behandelen "de kerk". Wij hebben met zijn vijven gezien hoe in de Bijbelse tijd de tempel er stond in Jeruzalem als hét huis van God. We hebben over de synagoge nagedacht en vandaaruit zijn we nu bezig te bekijken wat alles betekent tijdens onze erediensten.

De groep 14-16 jarigen had een afvaller maar ook een nieuw lid, dus we blijven op vijf. We zijn bezig met het gebed. We hebben nagedacht waarom God het offer van Abel wel aannam en van Kain niet. We hebben gelezen hoe Abraham pleitte voor de inwoners van Sodom en dachten zo na over wat een voorbede is. We hebben nagedacht over echtheid en eerlijkheid in gebeden en zijn nu bezig te praten over onze gebeden. Ook deze groep gaat erg goed in betrokkenheid en hartelijkheid.

Dan hebben we nog de oudste jongeren vanaf zo'n 17 jaar. Zij (negen personen) hebben gevraagd om Bijbelstudie over het boek Openbaring. Dat is wel pittig samen, maar wij komen toch echt dieper samen. We zijn nu bezig met Openbaring 5 en gaan beginnen aan de visioenen.

Hartelijke groet, ds. A.H. Groen

Kerstfeest H.V.G. 'Bid en Werk'

Dinsdag 16 december aanstaande hopen wij het kerstfeest te mogen vieren in de Ned. Hervormde Kerk aan de Rijksstraatweg; wij doen dit samen met Passage en de Bejaardensociëteit.

U als gemeente bent hierbij ook van harte uitgenodigd.

Er komt een vocaal ensemble met aan het orgel René Barnard.

We beginnen deze avond om 19.45 uur, er is een pauze met koffie of thee. Wij zullen u graag ontmoeten.

*Namens het bestuur,
Truus Stolk*



PCOB

Op woensdag 17 december houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

De heer S. F. Buijze uit Rockanje verzorgt de kerstviering met teksten, liederen en verhaal en dit omlijst met muziek.



Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

A.Bos, secretaris PCOB

Kerkelijke stand

Verhuisd per 19 december 2014
Henk en Stijnje van der Starre
Lohmanpark 81
2982 VV Ridderkerk

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Kerstcollecte Kerk in Actie

De collecte op eerste Kerstdag is voor de weeskinderen in Rwanda van 'Mwana Ukundwa'. Deze naam betekent 'geliefd kind'.

Na de burgeroorlog in 1994 is deze stichting opgericht en men zoekt nu naar pleeggezinnen waar deze kinderen weer geborgenheid vinden.

Thema 'Ieder kind verdient een Jozef'. Wij in Rijsoord weten ook van Mwana Ukundwá. Wij hebben al enkele jaren kerstkaarten gemaakt van bananenblad verkocht, welke door de weeskinderen worden gemaakt.

Wilt u meer over Mwana Ukundwa weten dan kunt u op 13 december aanstaande naar een programma van de Ikon kijken, gemaakt door Bastiaan Ragas. Hij is op verzoek van Kerk in Actie naar Rwanda geweest.

Daarom aan u een oproep om dit belangrijke werk te steunen met een gift in de collecte.

Mede namens de diaconie,

Jannie Zijderveld.



'Sta op en Schitter!
Zijn Licht is gekomen.



Over jou
schijnt de luister
en de heerlijkheid
van de Heer.



Laat Zijn Licht schijnen
door jou heen
tot Zijn glorie en eer.



Rita Klapwijk-van der Wal

Kerst... alleen op 25 december?

Als u dit leest, is de adventtijd al begonnen.

Advent: verwachten, uitzien naar... Klopt uw hart al vol verwachting?!

Ik zou nu best even om het hoekje willen kijken bij onze partnergemeenten in Rwanda.

Hoe beleven zij deze advent?

Alleen de temperatuur is al verschillend en uit mijn Braziliaanse tijd kan ik u zeggen dat dat de eerste keer een heel rare ervaring is. Maar behalve de temperatuur is natuurlijk ook het temperament van de mensen heel anders.

Eén ding is echter overal hetzelfde: blijdschap om het geboren Kind Jezus.

Jezus, die, volwassen geworden, ons met en door zijn leven een opdracht heeft gegeven: als we zijn weg willen gaan moeten we, net als Hij barmhartigheid waar maken.

Luisteren, meeleven, helpen, samen in beweging komen, de ander zien.

Onderstaande "regels" vond ik in een uitgave van de Beweging van Barmhartigheid . De Bijbel vertelt niet veel over de Samaritaan, maar laat wel duidelijk zien dat wij dat voorbeeld moeten volgen.

De regels zijn:

- *Ga elke dag op pad met open ogen en open hart.*
- *Zie de ander op je weg, die zonder jou geen leven heeft.*
- *Open je hart voor elke gewonde ander op je weg, zonder aanzien des persoons . Vrees niet en laat je niet leiden door vooroordelen*
- *Kom zelf in beweging, want er was vandaag geen ander die dit deed. Deze mens is voor jou bestemd.*
- *Hou vol en laat pas los als je de ander in goede handen weet.*
- *Betrek ook anderen in de zorg voor diegene die jou is toevertrouwd; je hoeft het niet alleen te doen.*
- *Blijf waakzaam en kom later nog es terug. Het is mogelijk dat jouw nieuwe medemens nog wat steun kan gebruiken.*
- *Leef met blij gemoed. Je krijgt nooit meer te dragen dan je dragen kunt.*
- *Luister goed naar je hart want het fluistert.*

Zullen wij in 2015, hier en in Rwanda en waar we ook zijn, die weg van Jezus gaan? Dan is het Kerstfeest, 365 dagen lang... overal.



Namens de ZWOE,

Greet Lodder

Verslag kerkenraadsvergadering 29 oktober 2014



De heer Versteeg opent de vergadering. Ds. Offringa leest een gedeelte uit psalm 34. De heer Versteeg gaat daarna voor in gebed. De notulen van 23 september 2014 worden onder dankzegging aan de scriba goedgekeurd.

De voorzitter memoreert kort de gesprekken tussen de Hervormde en de Gereformeerde Kerk. De beide gemeenten zijn zondag 26 oktober in een gezamenlijke zorgvuldig afgestemde afkondiging op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. Deze afkondiging luidde als volgt:

“Broeders en zusters,

In het afgelopen seizoen hebben de kerkenraden van onze Gereformeerde Kerk en onze Hervormde zuster gemeente de besprekingen over onze gezamenlijke toekomst voortgezet. Daarbij is een concept-beleidsplan tot stand gekomen, dat in mei j.l. aan beide kerkenraden is voorgelegd. Om met u de inhoud daarvan te bespreken was in juni in beide kerken een gemeentevergadering gepland. Bij de bespreking van het plan in de hervormde kerkenraad bleek dat er behoefte was om een aantal punten nader te overdenken, zodat die gemeenteavond moest worden uitgesteld. Na de zomervakantie hebben we de draad weer opgepakt. De kerkenraden zijn overeengekomen dat de hervormde kerkenraad de komende maanden gebruikt om de basis van het concept-beleidsplan, de visie op de toekomst van onze gemeenten, verder te bespreken. We hopen dat die bezinning in de loop van dit kerkelijk seizoen vruchten mag afwerpen, zodat we op een goede theologische basis daaraan verder kunnen bouwen. We weten ons in dit proces afhankelijk van Gods leiding en vragen u met en voor elkaar te bidden om zegen over de voortgang van onze samenwerking. Over de vervolgstappen zullen we u te zijner tijd weer op de hoogte stellen”.

De kerkenraad stelt vast dat indien een fusie ondanks alles niet haalbaar blijkt, een nieuwe strategie moet worden gekozen. Een eerste bespiegeling van de verschillende mogelijkheden passeert de revue.

Ds. Offringa doet kort verslag van zijn werkzaamheden. Fijn was te constateren dat er zoveel belangstelling was voor de gezamenlijke School-gezinsdienst. Wel is van verschillende kanten opgemerkt dat de dienst te lang was. Dit wordt door de kerkenraad herkend. Hij is gestart met een bijbelstudie rondom de brief van Jakobus en het leerhuis Jona. Voorts heeft hij enkele zieken bezocht. Ook staat hij stil bij het overlijden van mevrouw IJsselstein-Zoutewelle.

De kerkenraad bespreekt het werkplan en scholingsplan van Ds. Offringa. De afgelopen periode is vastgesteld dat er in de gemeente behoefte is aan een brede, warme persoonlijke invulling van het pastoraat door de predikant. Zowel in het werkplan als in het scholingsplan wordt hieraan in ruime mate aandacht besteed. Opgemerkt wordt nog wel dat er in zowel het werkplan als het scholingsplan aandacht voor de jeugd wordt gemist. Beide plannen zullen hierop worden aangepast.

De kerkenraad stemt in met de door het College van Kerkrentmeesters ingediende begroting 2015.

Medio april zal de wijze waarop de catechisatie wordt ingevuld worden besproken met de Hervormde Kerk.

De kerkenraad bevestigt het eerder genomen besluit dat de kerkdienst in de Hervormde Kerk op 1 januari geen gezamenlijke dienst is.

Er komt een oproep in Rijsoord aan 't Woord om wijziging van een emailadres door te geven. Dit draagt bij aan een snelle en zorgvuldige communicatie binnen de gemeente.



Mevrouw De Koning koppelt terug over de bijeenkomst in Barendrecht over pastorale begeleiding/geestelijke bijstand en openstellen van de kerk in geval van rampen.

De aanwezige kerkenraadsleden spreken uit geen bezwaar te hebben tegen de viering van het H.A. op 16 november a.s.

Aan het eind van de vergadering gaat mevrouw Verveer voor in gebed. De voorzitter sluit de vergadering.

Ronald Visser

Deurcollecte op 7, 14, 21, 25 en 28 december - Collecte voor Missionairwerk

Op naar honderd pioniersplekken

Nog geen vijftig jaar geleden aten we allemaal bijna alleen maar aardappelen en groente. Nu eten we wraps, sushi, noodles, en meer.

Dit beeld illustreert dat Nederland veel diverser is geworden en dat geldt ook voor hoe we in het leven staan en de kerk beleven.

Uit onderzoek blijkt dat de bestaande vormen van kerkzijn maar een klein deel van de Nederlanders bereiken. Door nieuwe vormen van kerkzijn kunnen méér mensen ontdekken wat het evangelie inhoudt. Pioniersplekken noemen we deze nieuwe vormen. Nieuwe vormen kunnen zijn: in een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een huiskerk; een klooster nieuwe stijl; een internetkerk..... het kan en mag allemaal. De Protestantse Kerk heeft inmiddels zo'n dertig pioniersplekken helpen realiseren. Op naar de honderd! Door uw bijdrage aan deze collecte draagt u daaraan bij.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening
NL46RABO0355403250
t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2014".

Als u de machtiging hebt ingevuld: de automatische incasso van de maand december zal plaatsvinden op 29 december 2014.

Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur /
Peningmeester CVK



Nogmaals "Solidariteitskas 2014"

In het novembern timer van Rijsoord aan 't Woord trof u een brief aan over de Solidariteitskas. Wij vroegen u om onze kerk in Rijsoord te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen.

Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vroegen wij u in de brief om een bijdrage van 10 euro. Een klein bedrag, maar van grote waarde.

Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. Mocht u ook alsnog een bijdrage willen doen, dan kunt u de antwoordstrook **op de achterzijde** uitknippen, invullen en t/m zondag 14 december a.s. deponeren in de bus in de hal van de kerk.

Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende IBAN-nummer NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2014'.

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk
Peningmeester / Bijdragen-administrateur
' 0180-423659

Opbrengst Collectes

26 oktober 2014	Diaconie	€ 180,02
	Onderhoud gebouwen	€ 132,09
	Vredeswerk	€ 65,77
2 november 2014	Kerk in Actie Zending	€ 239,15
	Onderhoud gebouwen	€ 153,35
	Eigen jeugd	€ 85,66
5 november 2014	Dankstondcollecte voor de kerk (*)	€ 457,80
	Dankstondcollecte voor de diaconie (*)	€ 171,40
9 november 2014	Dankstondcollecte voor de diaconie (*)	€ 352,07
	Dankstondcollecte voor de kerk (*)	€ 372,76
	Eigen jeugd	€ 66,67
16 november 2014	Diaconie	€ 211,85
	Onderhoud gebouwen	€ 122,35
	Eigen jeugd	€ 55,30



(*) *excl. de nagekomen giften via de Rabobank en de twee enveloppen in de collectezak van 16 november 2014.*

*Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*



Het is kerst als jouw geloof
anderen de weg naar Jezus toont
als jouw glimlach een hart opent voor Zijn boodschap
door jouw bezieling is het elke dag kerst

Solidariteitskas 2014

MACHTIGING

Ondergetekende verleent hierbij éénmalig toestemming aan de Gereformeerde Kerk Rijsoord, om van zijn/haar IBAN-nummer de bijdrage aan de Solidariteitskas 2014 af te schrijven.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Af te schrijven bedrag voor 2014: €

Mijn IBAN-nummer:

Datum2014

Handtekening

Periodieke giften aan de kerk

Tot 2014 moest een periodieke gift altijd bij notariële akte worden vastgelegd. Vanaf 2014 is dit niet meer nodig en kunt u de periodieke gift ook vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk. U kunt van de website van de Belastingdienst de zogenaamde formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend. U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor de kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet).

En met een zogenaamde "voorlopige terugbetalingsbeschikking", eveneens aan te vragen bij de Belastingdienst, kunt u er een maandelijkse restitutie van belasting op verkrijgen. U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Erfstellingen en legaten

De kerk hoopt regelmatig te worden bedacht in testamenten. Wilt u uw steun aan de kerk ook na uw overlijden laten voortleven, dan zijn er twee mogelijkheden: een erfstelling of een legaat. In geval van een erfenis laat u een bepaald percentage van uw totale erfenis aan de kerk na. Bij een legaat gaat het om een door u van te voren vastgesteld bedrag. Een testament moet altijd worden opgemaakt bij de notaris.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.



Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 27 oktober 2014 t/m 21 november 2014)

Via dhr. B. Sintemaartensdijk voor de Solidariteitskas 2014	€ 10,00
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg wijkgeld Elisabeth	€ 30,00
Via de Rabobank voor de kerk	€ 50,00
Via een enveloppe in de collectezak van 16/11 voor de dankstondcollecte kerk	€ 50,00
Via de Rabobank voor de dankstondcollecte kerk	€ 300,00
Via de Rabobank voor de dankstondcollecte kerk	€ 400,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



KOMT PRESENT IN RIDDERKERK ?!

“Hoe staat het er nou voor?” Van verschillende kanten kregen we deze vraag: de hoogste tijd dus een update van Present Ridderkerk in oprichting!

Zoals u wellicht weet werd er op 19 juni jl. in het gemeentehuis van Ridderkerk een Informatiebijeenkomst gehouden om er achter te komen of er draagvlak is om Present in Ridderkerk op te richten. Maar liefst zo'n 50 belangstellenden vanuit kerken, politiek en maatschappelijk veld waren aanwezig.

WAT DOET PRESENT?

Vroeger sprak het vanzelf dat je zorg droeg voor elkaar. Dat valt steeds meer weg, maar gelukkig zijn er nog altijd mensen die iets willen betekenen voor de samenleving. Ze weten vaak alleen niet hoe en waar. Aan de andere kant neemt eenzaamheid en problematiek achter de voordeuren toe.

Daarom is -al op 67 plaatsen in Nederland- het Presentnetwerk actief. Een prachtige manier om goed te doen in je eigen stad en je geloof handen en voeten te geven.

Wij werken samen met maatschappelijke organisaties en kunnen zo een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Present wil groepen mensen (bijbelstudiegroepen, collega's, vrienden, etc.) enthousiast maken om eenmalig en vrijwillig de handen uit de mouwen te steken bij iemand thuis, of in een instelling.

EN NU?

Na de informatieavond gaven 8 mensen uit verschillende kerkelijke gemeentes graag actief te willen meedenken op tot oprichting te komen van een lokale Present Ridderkerk. Op dit moment voeren we gesprekken met verschillende zorginstellingen, waaronder Riederborgh, Vivenz, Karaat, Aafje, Pameijer, Woonvisie, etc. Daarnaast zijn we bezig met het schrijven van een strategisch plan en het vormen van een bestuur.

Zoals het er nu naar uitziet zouden we in 2015 daadwerkelijk van start willen gaan!

NIEUWSGIERIG?

Zou je meer willen weten over hoe je als groep (maar dat kan ook als individu) zou kunnen/willen inzetten, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij vertellen je er graag meer over en kunnen bijvoorbeeld een korte presentatie komen houden in je groep.

Hartelijke groet,

Willem J. Otte (0616375929), Marlies Bouman (06-30335687)



The flyer features the logo for 'stichting present' with a stylized arch above the word 'present'. Below the logo, it says 'Present straks ook in Ridderkerk?'. There are two small circular icons below this. The flyer lists details for an information evening: 'Betreft: Informatieavond over St. Present', 'Wanneer? Donderdag 19 juni 2014', 'Waar? 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Koningsplein, inloop vanaf 19.45 uur', and 'Uw of jouw bijdrage? Denk en praat mee om Present in Ridderkerk te laten starten. Vraag uw diaken voor meer info'. There are three sticky note graphics with questions: 'Wist je.. dat we met vele handen het mogelijk maken als kerken invulling te geven aan de WMO?', 'Wist je.. dat Stichting Present Barendrecht al veel hulpvragen uit Ridderkerk krijgt?', and 'Wist je.. dat helpen over kerkmuren heen met Present heel eenvoudig is?'. At the bottom, it says 'Wat doet Stichting Present? "Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Stichting Present!"' and shows a row of small human icons.



**Verjaardagen
in december**

23 dec. 1933
De heer H. van Hal
Burg. De Zeeuwstraat 412
2982 BE Ridderkerk

31 dec. 1933
Mevrouw A. Blaak
Strevelszicht 8
2988 AS Rijsoord

VAN HARTE GEFELICITEERD !

**HET MEISJE****MET DE ZWAVELSTOKJES**

*Tijdens kerstmis lag een meisje
te kleumen in de wintersneeuw.*

*Het gebeurde lang geleden,
zeker langer dan een eeuw.*

*Zij warmde zich aan zwavelstokjes
in die ijzig koude nacht.
Droomde van een prachtig kerstfeest
niemand die toen aan haar dacht.*

*Ook nu zwerven er nog kinderen.
Zwavelstokjes verkopen ze niet,
maar ze zijn net zo ontredderd,
vaak verteerd door zwaar verdriet.*

*Handel volgens de kerstgedachte.
Wees barmhartig, wees kordaat.
Schenk een gedeelte van uw rijkdom
aan deze kinderen van de straat.*

**NBG Bijbelleesrooster
december**

ma	1	2 Petrus 1:1-11
di	2	2 Petrus 1:12-21
wo	3	2 Petrus 2:1-10a
do	4	2 Petrus 2:10b-22
vr	5	2 Petrus 3:1-9
za	6	2 Petrus 3:10-18
zo	7	Psalm 80
ma	8	Jesaja 41:1-7
di	9	Jesaja 41:8-13
wo	10	Jesaja 41:14-20
do	11	Jesaja 41:21-29
vr	12	Jesaja 42:1-13
za	13	Jesaja 42:14-25
zo	14	Jesaja 43:1-7
ma	15	Jesaja 43:8-13
di	16	Jesaja 43:14-21
wo	17	Jesaja 43:22-28
do	18	Jesaja 44:1-8
vr	19	Jesaja 44:9-17
za	20	Jesaja 44:18-23
zo	21	Jesaja 44:24-45:7
ma	22	Jesaja 45:8-13
di	23	Jesaja 45:14-19
wo	24	Jesaja 45:20-25
do	25	Johannes 1:1-13
vr	26	Johannes 1:14-18
za	27	Psalm 96
zo	28	Openbaring 21:1-8
ma	29	Openbaring 21:9-27
di	30	Openbaring 22:1-7
wo	31	Openbaring 22:8-21



26 december
Tweede Kerstdag
Johannes 1 vs 15

*Van hem getuigde Johannes
toen hij uitriep: 'Hij is het
over wie ik zei: "Die na mij
komt is meer dan ik, want
hij was er vóór mij!"*

Symbolisch bloemschikken advent en kerst



Als thema hebben we dit jaar "Verlangen naar". We ontmoeten in de bijbel verhalen van mensen die ons hun verlangen kenbaar maken en ons meenemen in dat verlangen. De manier waarop zij geloven, hopen en liefde geven en ontvangen helpen ons op weg om naar de geboorte van Jezus toe te groeien, die ons verlangen naar vrede en gerechtigheid inhoud geeft.

Symboliek in de schikkingen: de basis voor elke schikking is, op de tafel een jute ondergrond, daarop een gekleurd kleed. Op het kleed een gelijkzijdige driehoek, de drie zijden staan voor "geloof, hoop en liefde. Ook de adventskaarsen staan op de tafel. Elke week is de schikking iets anders.

7 december - tweede adventszondag

Thema: Verlangen naar bloei. Lezen: Jesaja 40: 1-11, Johannes 1: 19-28

Jesaja spreekt woorden van troost en hoop en we horen Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de Messias. De stem die roept in de woestijn: 'Maak recht de weg van de Heer'.

Symboliek in de schikking: de basisschikking op een jute ondergrond met een paars kleed. Daarop de driehoek van geloof, hoop en liefde. We zien een pad van donkere stenen. De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar. Twee adventskaarsen branden, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

14 december - derde adventszondag

Thema: Verlangen naar vervulling. Lezen: Jesaja 65: 17-25, Johannes 3: 22-30

Jesaja spreekt over het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij doet dit om de hoop levend te houden. We horen hoe Johannes in Jezus de beloofde Messias herkent. Met open handen vervult hij zijn taak als wegbereider.

Symboliek in de schikking: een jute ondergrond met een roze kleed. Daarop de driehoek van geloof, hoop en liefde. De twee bladeren verbeelden de open handen van Johannes. In zijn dienstbaarheid breekt Gods licht door, zichtbaar in de kleur roze van deze zondag. Drie adventskaarsen branden, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

21 december - vierde adventszondag

Thema: Verlangen naar overgave. Lezen: 2 Samuël 7: 4-16, Lucas 1: 26-38

David wil een huis bouwen voor de Heer. Van Godswege hoort de profeet Natan dat dit geen goed idee is. Niet David mag een huis voor de Heer bouwen, de Heer zal een huis voor David bouwen, een eeuwig huis. David leert gaandeweg om naar Gods stem te luisteren en zo ruimte te maken voor God. Maria maakt ook ruimte voor God. Zij vertrouwt erop dat het kind dat zij verwacht Gods Mensenkind is. Zij gelooft dat dit kind de liefde van God belichaamt en zo de hoop van de mensen zal vormen.

Symboliek in de schikking: een jute ondergrond met een paars kleed.

Daarop de driehoek van geloof, hoop en liefde. In de schikking zien we hoe, uit het verborgene, Gods liefde groeit. Vier adventskaarsen branden, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

25 december - Kerst

Thema: Verlangen vervuld. Lezen: Jesaja 52: 7-10, Johannes 1: 1-14

Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind. Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in de Hemel vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin...

Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, verbeeld door de driehoek, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze. Dit is verbeeld in de vele lichtjes bij de schikking en de verschillende witte bloemen in de schikking.

Werkgroep symbolisch bloemschikken

Durf te zingen



Na een lange tocht kwam de duif terug bij de dieren.

Hij kwam altijd terug, waar hij ook was geweest, ver over de oceaan, naar een afgelegen land ver achter de horizon, of hoog boven in de Hemel.

Soms nam de duif iets mee van zijn reizen. Deze keer wel iets heel vreemds. Het kwam uit de Hemel en de dieren hadden het nog nooit gezien. Zij keken ernaar, snuffelden eraan, pikten erin, maar niemand wist wat het was. De duif wist het wel, 'het is een lied' verklaarde hij. Het is een geschenk uit de Hemel voor jullie allemaal.

De dieren wilden weten wat je met het lied kon doen. 'Je kunt het zingen' zei de duif. Zingen? Daar hadden ze nog nooit van gehoord. 'Neem het lied maar' zei de duif, je zult merken dat je kunt zingen. Doe het maar, jij en de wereld wordt er vrolijker van!

De dieren vonden het maar vreemd. Ze wachtten af. De leeuw schraapte zijn keel en sprak: 'Ik wens mijn koninklijke waardigheid niet belachelijk te maken met zoiets vreemds als zingen. Hij keerde zich om en deftig met zijn staart zwaaiend liep hij weg.

De vos wilde weten welk voordeel hij zou hebben van het lied. Zou hij er slimmer van worden? Zou hij gemakkelijker aan voedsel kunnen komen? De duif antwoordde dat niemand er slimmer van zou worden en er ook niet gemakkelijker zijn voedsel door zou vinden. Het lied zou de aarde vrolijker en mooier maken.

De vos bedankte beleefd. Dat vond hij te mager. Hij keerde de andere dieren zijn staart toe en draafde weg. Ook de andere dieren wilden niets van het lied weten. De uil leek het niet te getuigen van wijsheid, zomaar liedjes te gaan zitten zingen. De eekhoorn zei het te druk te hebben met het verzamelen van noten en geen tijd te hebben om noten te zingen.

Alle dieren hadden wel een goede reden om het geschenk uit de Hemel niet aan te nemen. Behalve kleine vogels. Zij voelden zich niet te deftig, zij hadden de tijd. En wat meer is, zij kwamen overal en wisten hoe lelijk en verdrietig de aarde kan zijn; ruzies, gepest, haat en nijd. Het leek hun een goed idee om de aarde wat vrolijker te maken. Vandaar dat zij naar de duif gingen om hem het geschenk uit de Hemel te vragen. Sindsdien horen we de kleine vogels zingen. Zij durfden het geschenk uit de Hemel aan te nemen.

Wat zou de aarde zijn zonder het lied van de merel in de morgen, het getjilp van de mus overdag en de zang van de nachtegaal in de avond?



Uit: Verhalen van het goede leven

Ik hoorde dit verhaal een dag na het orgelconcert van Jacob van Nes. Het deed me denken aan de kleine vogeltjes die Jacob uit ons mooie orgel kan laten klinken en wil het daarom graag met u delen. Mocht u het orgelconcert gemist hebben dan is het alsnog te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

Ingezonden door Caroline Bode

Koste(r)lijke mededeling

Na 40 jaar aan de Lagendijk te hebben gewoond verhuizen wij per 19-12-2014 naar het Lohmanpark 81
2982 VV Ridderkerk

En ter geruststelling van verschillende gemeenteleden:

- ⇒ Ja we blijven in Rijsoord naar de kerk gaan
- ⇒ Ja ik blijf nog kosten

Met vriendelijke groet Henk en Stijnie van der Starre



Hartelijk dank voor uw aanwezigheid tijdens het muzikaal uur



Overweldigend was de belangstelling op zaterdag 8 november tijdens het muzikaal uur voor mijn 50-jarig organisten jubileum. Het is voor mij een heel bijzondere avond geworden mede dank zij uw aanwezigheid. Zoveel mensen uit Rijsoord, Ridderkerk en Oosterhout. Mede door uw komst werd het een onvergetelijke avond. Heel hartelijk dank.

Het werd een avond met een gouden randje (inclusief een briljantje). Ook hartelijk dank voor de mooie woorden die zijn uitgesproken en het cadeau dat ik mocht ontvangen. Ik dank ook het College van Kerkrentmeesters voor al hun inspanningen en voorbereidingen. Velen waren onder de indruk over de prestaties van de bloemschikgroep.

Het deed me ook goed dat ik van u vele kaarten en e-mails mocht ontvangen.
Hartelijke groet Jacob van Nes

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes en attenties die ik mocht ontvangen voor mijn 80e verjaardag. Dank ook voor het 'Lang zal die leven in de Gloria'. Het was een geweldige dag. Dank u wel!

Clement Bezemer sr.

Bedankje

Hartelijk dank voor het meeleven rond het overlijden van Conny. De voorbede in de kerk, woorden van medeleven, kaarten, jouw en uw persoonlijke aanwezigheid... het heeft ons erg goed gedaan!

Hartelijke groet,
Arno, Cora, Pia, Ad & kinderen

Cirkel

Leven is leren omgaan met winnen en verliezen

Wonen in de cirkel van geloof hoop en liefde

Liefde maakt dat we met hoop en geloof overeind blijven

Ina Sipkes de Smit

INLOOPOCHTENDEN

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

4 EN 18 DECEMBER

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!
Tot ziens!



LA PIPE

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

WE ZIJN OPEN OP 12 DECEMBER

Tienerviering

In de viering van j.l. november was het thema: 'Morgen wordt het licht'.

We hebben met elkaar besproken over de toekomst en begonnen met het voorlezen van horoscopen. Waren deze van toepassing op hun leven? Dit was niet het geval en niemand geloofde erin. De Bijbellezing (Matteus 24:14-35) ging over de laatste preek van Jezus, waarbij de hemel en aarde zullen verdwijnen. Toch is dat geen reden om somber te worden want: morgen wordt het licht!

De tieners hebben unaniem besloten om hun boekjesgeld wat ze anders als kerstgeschenk kregen te doneren voor Oxfam Novib die met praktische cadeaus gezinnen/kinderen in ontwikkelingslanden een handje vooruithelpt. Deze cadeaus kan je online bij Oxfam Novib kopen zodat een ieder precies weet wat er door Oxfam Novib gekocht wordt.

Door samen te werken hebben de tieners nog mooiere/grotere spullen/doelen ervan kunnen kopen. Er wordt in december het volgende van gekocht via de website Oxfam Novib:

Waterpomp	Toegang tot schoon drinkwater (Bangladesh)
Beestenboel	Geit, Kippen en Eenden (Bangladesh)
Oven	Veel arme mensen koken op houtskool en dat bevordert houtkap en is slecht voor de gezondheid (Oeganda)
Hygiëne kit	Zodat een meisje naar school kan
Schoolboeken	Zodat meisjes in Mali naar school kunnen

Na deze mooie samenwerking sloten we af met de zegen en hebben we het avondmaal mee kunnen vieren.

Het thema voor de tienerviering in december is nog niet bekend, maar die zien jullie wel op de uitnodiging verschijnen. Ook zonder uitnodiging zijn jullie van harte welkom. Alvast een fijne viering toegewenst!

De volgende tienerviering is op zondag 21 december 2014 aanvang 9.30.

Tot dan!



Heel veel mensen hebben een overvloed aan muziek,
maar ze zijn van binnen niet blij.
Heel veel mensen hebben een overvloed aan televisie,
maar ze zien elkaar nauwelijks.
Heel veel mensen hebben een overvloed aan zenders,
maar ze kunnen elkaar niet meer ontvangen.
Heel veel mensen hebben een overvloed aan geld,
maar ze zijn armer dan ze zelf weten.
Heel veel mensen hebben een overvloed aan kennissen,
maar ze kennen niemand echt.
Heel veel mensen zoeken naar echt contact,
naar echte ontmoeting die niet te koop is
maar die je ontvangt als je omziet naar elkaar,
als je aandachtig leeft met elkaar.



KERST HERINNERINGEN



Van toen ik nog een kind was in de eerste jaren na de tweede wereldoorlog, herinner ik me, dat het altijd koud was. Er lag sneeuw en vooral in de raamkozijnen met bloemen op de ruiten.

In de achterkamer stond het fornuis te branden zodat de kou uit de kamer net verdreven was. De voorkamer werd zelden gebruikt, als de dominee en een ouderling op huisbezoek kwamen, bijvoorbeeld. In de voorkamer daar stonden een kast, een tafeltje en vier stuks clubfauteuils en een kachel die bijna nooit brandde. Wij mochten in de leren clubfauteuils nooit zitten.

In de dagen voor kerst werden voorbereidingen getroffen en werd er veel gesproken over het gewicht van de konijnen, die het haasje werden in die dagen. Bout, geschoten haas, fazant en patrijs, zoals men dit noemde, was niet voorhanden in een arbeiders gezin daarom was het gebruikelijk om konijn of kip te eten. Konijn, vet gemest met gras, distels en restafval. Het was altijd ruzie tussen de kinderen wie weer gras en distels moesten snijden. maar dat was met kerst wel weer gauw vergeten. De vader van het gezin had daar geen tijd voor, want hij moest werken van de ochtend tot de avond. Het was eigenlijk een tragisch gebeuren, het slachten van deze dieren. Dat werd in de schuur of op het erf gedaan. Men stroopte de vacht van het konijn, keerde het binnenste buiten om te drogen, daarna werd het verkocht aan de lorrenboer, in Rijsoord was dat Aai de Lor, zogenaamd.

Kerstfeest werd zo mogelijk thuis gevierd. Mijn vader schreef dan met zeep op de spiegel:

-----GELUKKIG KERSTFEEST-----

Voor ons had eerste kerstdag buiten dit alles nog een bijzonderheid. Onze beide opa's waren op eerste kerstdag jarig, dus was het gebruikelijk 's morgens na de kerkdienst (waarin geen kerstboom of versierselen aanwezig was) naar de opa van Rijsoord te gaan en hem te feliciteren. Dan werd door opa bij binnenkomst ons een hulsttakje met rode bessen uit z'n eigen tuin opgespeld, als ik daaraan terug denk brengt dat nog altijd veel emotie teweeg. Daarna volgde het middageten, het 'kerstdiner' thuis: soep vooraf, dan zo'n heerlijke konijnenbout en stoofperen of appelmoes. Jammer dat zo'n beest maar 4 poten had, maar vader of moeder verdeelde het eerlijk. We moesten zorgen dat we aten zonder morsen want vetvlekken op je goede kleren dat gaf problemen want die gingen er zo maar niet uit.

Ook mochten wij geen koud water drinken tijdens het eten, want, zo werd er gezegd: 'dan krijg je de boors'. Ik weet nog steeds niet wat 'boors' betekent. (had dat te maken met vet eten?) Hierna kwam de vanille pudding met zelf gemaakte bessensap op tafel. Na de maaltijd werd er een hoofdstuk uit de Bijbel gelezen, natuurlijk over de geboorte van Jezus.

's Middags op naar de andere opa om ook daar te gaan feliciteren. Een drukke dag.

Tweede kerstdag verliep anders dan de voorgaande. Later in de middag ging het hele gezin naar de Hervormde kerk om het kerstfeest van de zondagschool te vieren. In tegenstelling van de Gereformeerde kerk stond daar wel een kerstboom en wat voor één! Met echte kaarsen! Als iedereen aanwezig was werd door de koster de kaarsen aangestoken met een lange stok waarin geklemd een brandende kaars. Daarbij stond een 'bewaker', ook met een stok waaraan een natte spons was bevestigd, en naast de boom stond een emmer water, dit alles per voorkoming van brand.



Samen met de ouders zongen we kerstliedjes zoals: 'Stille nacht', 'De herdertjes lagen bij nachte'; ook werden er tussendoor Bijbel teksten gelezen.

Daarna werd door de kinderen vol spanning gewacht op het kerstverhaal verteld door juffrouw Ida, zij kon heel mooi vertellen. Het was altijd muisstil in de stampvolle kerk.

De lichtjes in de kerstboom fonkelden zacht.

Na het prachtige verhaal werd het 'Ere zij God' gezongen.

Toen kwam het moment van het uitreiken van de zondagschoolboekjes, vaak geschreven door W.G. van der Hulst. Ook kregen we een sinaasappel.

Thuis gekomen konden we niet wachten om ons nieuwe boek te gaan lezen, tot we naar bed moesten.

Als ik nu terug denk aan de heerlijke dagen en dat vergelijk met de Kerstdagen in deze tijd vind ik geen enkel aanknopingspunt met vroeger terug.

Alleen dit: het Kerstevangelie is niet veranderd.

- geschreven door een 'ouwe Rezoordenaar'





de voedsel bank Ridderkerk

een initiatief van het IDB

Armoede.. in Ridderkerk, ja helaas wel.

Gelukkig hebben wij diverse instanties waar mensen die het niet breed hebben terecht kunnen.

In Ridderkerk is negen jaar geleden op initiatief van het I.D.B. (Interkerkelijk Diaconaal Beraad) een voedselbank gestart. Het I.D.B. is een afvaardiging van alle diakenen uit de diverse kerken uit Ridderkerk.

De voedselbank in Ridderkerk is één van de uitgifte locaties van Rotterdam en wordt elke week voorzien van voedselpakketten.

In de regio Rotterdam worden elke week zo'n 7.600 pakketten samengesteld met producten die geleverd worden door diverse sponsors. De producten die in het pakket gaan zijn o.a. groente, brood, fruit, zuivelproducten, levensmiddelen en soms ook iets als chocola of chips.

Op vrijdagmorgen worden in St. Joris Parochie in Ridderkerk door een groep van vrijwilligers alle pakketten uitgedeeld.

Er zijn op dit moment ca. 40 gezinnen die een pakket ontvangen. Een voedselpakket is alleen bedoeld voor mensen/gezinnen die in zeer ernstige financiële problemen zitten. Het zijn gezinnen die in de schuldsanering zitten.

Het I.D.B. heeft een website geopend waar je voor informatie terecht kunt en een aanvraagformulier kan downloaden om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Het aanvraagformulier wordt naar Rotterdam gestuurd waar het vervolgens wordt gecontroleerd op de gestelde criteria.

Naast de standaard voedselpakketten die vanuit Rotterdam geleverd worden kunnen wij dankzij diversen sponsors de pakketten aanvullen. Zo krijgen wij elke week een grote hoeveelheid broden van bakkerij Voordijk en ook regelmatig vlees van slagerij De Koning. Verder is er een bedrijf die elke week het pakket aanvult met een tas sinaasappelen.

Ook van kerken, scholen, supermarkten en andere instanties krijgen wij regelmatig een gift in de vorm van producten en/of geld. Dit is een prachtige aanvulling op de standaard pakketten.

Wij krijgen niet alleen giften in de vorm van geld of producten maar ook vrijkaartjes voor diverse kinderactiviteiten in Ridderkerk.

Onlangs is er op initiatief van de Rabobank Midden IJsselmonde en Cuisine Culinair "De Zilveren Pollepel" (dit is een kookvereniging uit Barendrecht) een herfstdiner georganiseerd waarvoor de cliënten van de voedselbanken uit Ridderkerk en Barendrecht een uitnodiging hebben ontvangen.

Het herfstdiner heeft vrijdag 7 november jl. plaatsgevonden in het gemeentehuis van Barendrecht. De coördinatie van het geheel lag in handen van Stichting Present uit Barendrecht. (In Rijsoord aan 't Woord kunt u lezen dat deze Stichting ook in Ridderkerk gaat starten).

Dankzij de inzet van een groot aantal sponsors en vrijwilligers kunnen wij terugkijken op een fantastische avond.

Er waren ca. 70 personen die van dit heerlijke diner en een gezellige avond konden genieten waarbij zij ook de gelegenheid kregen om een mooie foto van zichzelf en/of met hun familie te laten maken.

Voor de kinderen was er een hoek ingericht met diverse knutsel-activiteiten. Wat waren zij blij, wat voelden zij zich bijzonder in hun feestelijke kleding en de aandacht die zij van iedereen kregen.

De verhalen van de cliënten zijn vaak schrijnend, zij hebben zoveel meegemaakt en in veel gevallen staan zij alleen met hun moeilijkheden. Groot was dan ook de dankbaarheid dat dit voor hun georganiseerd werd.

Het is bijzonder om mee te maken dat er zoveel mensen bereid zijn om hun medewerking te verlenen.

Als u meer informatie wilt over onze voedselbank kijk dan eens op onze website: www.idbridderkerk.wordpress.com of op de website van de voedselbank Rotterdam www.voedselbank.nl

Hartelijke groeten van Conny Sinterniklaas
Coördinator Voedselbank Ridderkerk



Ontvangen giften door het College van Diakenen:

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via mevr. L. van Wingerden busje kerkteléfono € 112,40

Namens het College van Diakenen hartelijk dank.

Nico Baars

Penningmeester College van Diakenen



*Mensen gaan een beetje stralen,
want het Licht raakt hen nu aan.
Je ziet lichtjes in hun ogen
als ze bij het Kerstkind staan.
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij*

Jaarcijfers 2013 en begroting 2015 diaconie

Aan de gemeente van de Gereformeerde Kerk Rijsoord,

Jaarcijfers 2013 en begroting 2015 diaconie

Hierbij presenteren wij u de cijfers met betrekking tot het jaar 2013 van uw diaconie en de begroting voor het jaar 2015.

Deze jaarcijfers en begroting zijn opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model. Vanwege het overzicht presenteren wij u alleen de totaalbedragen.

Uitgangspunt is dat het college van Diakenen zorgvuldig omgaat met de haar toevertrouwde middelen. De opbrengsten uit de collecten en giften worden overgemaakt naar de diverse landelijke projecten zoals aangekondigd tijdens de desbetreffende kerkdiensten. De overige opbrengsten worden door het college verdeeld.

Het jaar 2013 hebben wij afgesloten met een overschot van € 256 (tekort in 2013 was € 594). Voor de jaren 2014 en 2015 streven wij er naar om niet meer uit te geven dan wij ontvangen hebben, maar het is ook niet de bedoeling om geld over te houden.

Iedere diaconievergadering ontvangen wij vele verzoeken van diverse instanties om hen financieel te ondersteunen. Indien u een project of instantie onder onze aandacht wilt brengen, dan bent u natuurlijk van harte welkom ons daarover te informeren. Helaas is het bedrag dat wij beschikbaar hebben beperkt.

Volgens de regels van de PKN moeten de uitgebreide cijfers van 2013 en de gehele begroting voor 2015 ter inzage beschikbaar zijn voor de gemeente.

Indien u hier gebruik van wenst te maken, wilt u dan contact met mij opnemen zodat wij hiervoor een afspraak kunnen maken. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 0180-430817 of via email: baars.nl@upcmail.nl.

Met vriendelijke groet,

Nico Baars

Penningmeester College van Diakenen

Diaconie Gereformeerde Kerk Rijsoord

Totaal overzicht

	Begroting 2013	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
baten				
baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -	€ -
rentebaten en dividenden	€ 250	€ 242	€ 230	€ 230
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -
bijdragen levend geld	€ 2.700	€ 3.799	€ 3.700	€ 3.700
door te zenden collecten	€ 2.700	€ 2.969	€ 2.200	€ 2.900
totaal baten	€ 5.650	€ 7.010	€ 6.130	€ 6.830
lasten				
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -	€ -
afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -
pastoraat	€ -	€ -	€ -	€ -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.100	€ 1.261	€ 1.100	€ 1.100
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 300	€ 408	€ 450	€ 450
salarissen	€ -	€ -	€ -	€ -
kosten beheer en administratie	€ 250	€ 196	€ 250	€ 250
rentelasten/bankkosten	€ 100	€ 121	€ 130	€ 130
diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -	€ -
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 1.900	€ 2.376	€ 2.400	€ 2.400
diaconaal werk wereldwijd	€ 2.000	€ 2.392	€ 1.800	€ 2.500
totaal lasten	€ 5.650	€ 6.754	€ 6.130	€ 6.830
Saldo baten - lasten	€ -	€ 256	€ -	€ -
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -
streekgemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -	€ -
overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ 256	€ -	€ -



**Protestantse
Kerk**

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Een inspirerende dominee

Gedrevenheid en veel liefde voor zijn ambt. Dat straalde ds. Krüger uit op de vergadering van de classis Dordrecht op donderdag 20 november in de protestantse kerk te Bolnes.



Ds. Krüger is binnenvaartpastor.

Dat betekent dat hij de schipper en zijn vrouw opzoekt daar waar het schip ligt. Het beroep van binnenschipper is een familiebedrijf. Toen het economisch goed ging, waren er schippers die rijk werden door helemaal niet meer te varen. Ze lieten een schip bouwen en nog voordat het af was, verkochten ze het al weer. En lieten dan met de winst weer een groter schip bouwen, dat ook weer werd verkocht.

Die tijd is voorbij. Het is crisis in de binnenvaart. Er is overcapaciteit. Dus wordt het personeel ontslagen en vaart de vrouw van de schipper weer mee.

Een schipper heeft ook een 'thuiskerk'. Maar als er moeilijkheden zijn, komt ds. Krüger langs. Verder organiseert hij drie kampen per jaar. Daar komen varenden en belangstellenden bij elkaar. Opmerkelijk veel jeugd komt erop af. Het is er gezellig, maar er wordt ook diepgaand over het geloof gesproken.

Ds. Krüger constateert een nieuwe Geest onder de jeugd. Geen geloofstwijfel meer, maar een vast vertrouwen in het bestaan van God. Nederland heeft de grootste binnenvaartvloot van Europa. Het zou heel kortzichtig zijn om deze jeugd en deze tussengeneratie te verwaarlozen.

Ds. Krüger gelooft, ziet en ervaart hoe God werkt in het pastoraat. In de kerkdiensten die worden gehouden in Duisburg, Mannheim en de Koningskerk in Rotterdam, komen varenden van alle gezindten. Vooral jeugd. Ze stralen grote eenheid uit en God zegent het.

Ook over het einde van de crisis is ds. Krüger vol vertrouwen. Lees maar in de bijbel. Na zeven vette jaren kregen we zeven magere jaren. En die laatste zeven zijn bijna om.

Op de vraag hoe we als gemeenten betrokken kunnen zijn bij binnenschippers, is ds. Krüger heel duidelijk. De thuisgemeente is de eerstverantwoordelijke voor deze mensen. Vroeger meerden de schepen aan op zaterdag en bleven dan op zondag daar liggen. Nu varen ze vaak door. Maar de enige mensen die zeven dagen in de week werken, zijn de slaven. Als de binnenvaart massaal zou zeggen: "We varen zes dagen", dan vermindert dat de capaciteit, wat weer goed is voor de sector. Lastig is het wel, want de overheid en de samenleving is gericht op meer en groter, ook een schipper kan hierin worden meegezogen om zo het hoofd boven water te houden.

Maar een mens krijgt geen deel aan het Koninkrijk van God als hij niet op zondag vaart. Hij heeft deel aan dat Koninkrijk omdat hij gelooft in de Heer, onze God. Maar de schippers die gezegd hebben: "Ik ben geen slaaf, ik vaar zes dagen", zijn ook meestal de mensen die geen wilde gokken hebben gedaan met hun schepen. Ze hebben een schip dat niet extreem groot is en ze redden het economisch wel.

Een punt van aandacht voor ds. Krüger zijn de schipperskinderen in internaten. Daar catechese geven is niet eenvoudig. Het internaat gaat ervan uit dat de kinderen zelf kiezen voor wel of geen contact met de kerk.

Ds. Krüger werkt voor 20% in de Koningskerk in Rotterdam. Gemeentewerk vindt hij 'superfijn'. Je mag stil staan bij de Heer van de kerk, de Schepper, de Meester, de Overwinnaar.



Synodevergadering

De heer Max van der Klooster is onze afgevaardigde naar de synode. En wie een filmpje wil bekijken over het onderwerp: 'Kerk naar 2025' kan dat vinden op <https://www.youtube.com/watch?v=8mVgz2AN2WY>.

Dit onderwerp is door de synode besproken en aan de kerkenraden en classes zal ook worden gevraagd zich in de komende maanden te buigen over dit onderwerp. Dan komt de synode in november 2015 met globale richtlijnen waarin gedacht kan worden. Want er gaat veel veranderen de komende tijd. Dus moet de kerk wendbaar en flexibel zijn. Er komt minder geld binnen, dus moet er worden bezuinigd. En hoe zit het met de tussenlaag (classis) in onze kerk? Is dat een overbodige luxe, of is het vooral een samenspreken van ambten, dus een soort regiogemeente? Zulke vragen moeten worden beantwoord.

Na een intensieve discussie heeft de generale synode de theologische handreiking 'brandpunten in de verkondiging' aanvaard als aanzet tot gesprek in de kerk over de kerkelijke verkondiging.

De notitie geeft antwoord op de vragen: 'Waar komt het in de verkondiging in onze tijd op aan? Waar staat de kerk voor?'

Wie meer wil weten over de synodevergadering kan dat vinden op: www.protestantsekerk.nl. Iedereen die hierover vragen heeft kan de heer Max van der Klooster bellen (078 614 88 94) of mailen (maxvanderklooster@telfort.nl).

Het geloofsaspect in de geldwerving

De heer Matthijs van Seventer van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving, sprak hierover.

Het is belangrijk dat de plaatselijke kerk nadenkt over hoe hun kerk er over 5 of 10 jaar uit zal zien. Want de opbrengst 'Kerkbalans' liet tot drie jaar geleden een stijgende lijn zien. Daarna daalde de opbrengst met 3 tot 5 procent. Dat is 3 tot 6 miljoen euro. De salarissen en de gebouwen vormen in een gemeente een grote kostenpost. De neiging bestaat om daarop te gaan bezuinigen. Maar om een gemeente in stand te houden, zodat zij haar taak kan uitvoeren, is het noodzakelijk dat alles in het werk wordt gesteld een optimale geldwerving te behouden.

Geldwerving is een wezenlijk onderdeel van gemeenteopbouw en is dus in de eerste plaats een zaak van de kerkenraad. En niet, zoals vaak wordt gedacht een zaak van de kerkrentmeesters. Het is niet voor niets dat de kerkenraad de jaarrekening en de begroting vaststelt. Het doel van geldwerving is niet de salariëring van de predikant, maar de voortgang van de evangelieverkondiging in de gemeente. Een aantal jaren geleden wees Kerkbalans op de mogelijkheden van verbreden (de randkerkelijken benaderen voor een verantwoorde bijdrage) en verdiepen (de trouwe gevers vragen meer te geven). En als gevolg hierop is het projectteam Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving (OPG) van start gegaan. Veel aandacht wordt dan besteed aan de manier waarop gemeenteleden kunnen worden benaderd.

Wie meer wil weten over geldwerving kan dat vinden op de website van Actie Kerkbalans.



Namens de classis,

Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl



ZANGDIENST IN DE OPEN HOF IN HENDRIK-IDO-AMBACHT



Op zondag 7 december is de eerstvolgende zangdienst in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. Dit keer staan er vele advents- en kerstliederen op het programma. Uiteraard is er ook weer een koor uitgenodigd en in de vooraankondiging was al gemeld dat dit het bekende mannenkoor "Soli Deo Gloria" uit Urk zou zijn. Maar helaas heeft dit koor nog maar kort geleden hun medewerking geannuleerd. Ondanks de korte voorbereidingstijd is het de organisatie toch gelukt om met een uitstekend alternatief te komen. Zij zijn dan ook zeer verheugd u te kunnen mededelen dat na het succesvolle optreden in oktober jl. The Martin Mans Formation o.l.v. Martin Mans opnieuw bereid zijn om medewerking te verlenen. Hierdoor belooft de komende zangdienst wederom zeer de moeite waard te zijn om bij te wonen. Ook dit keer zal het orgel bespeeld worden door Adri Poortvliet.

Het programma vermeldt bekende liederen. Zo zal het koor ondermeer zingen: "Zo lief had God de wereld" - "For unto us a Child is born" - "Feliz Navidad" en "Stille Nacht". Als samenzang staat ondermeer op het programma "Op U mijn Heiland blijf ik hopen" - "Daar is uit 's werelds duist're wolken" - "Nu daagt het in het oosten" en als afsluiting, samen met koor "Ere zij God".



De vorige keer waren er bijzonder veel bezoekers en ook nu verwacht de organisatie weer veel publiek. De kerk is dan ook open vanaf 16.30 uur en de aanvang is 17.00 uur. Zoals altijd is ook nu de toegang weer gratis en wordt er bij de uitgang een collecte gehouden.

De Open Hof staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of mailen met linda.leen@hetnet.nl.

U kunt ook het complete programma van 7 december en de data van de komende zangdiensten via de E-mail ontvangen.

Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn om te komen, noteer dan alvast de volgende zangdienst in uw agenda. Deze is op DV zondag 1 februari 2015 en dan met medewerking van de Ridderkerkse Kinder- en Jeugdcoren o.l.v. van Jennifer van der Hoek.

KERSTCONCERT BREEPLEINKERK ROTTERDAM-ZUID

Groot Kerstconcert op woensdag 10 december 2014 met het
Chr. Waddinxveens Mannenkoor 'De Gouwe Stem',
The Martin Mans Formation,
beide o.l.v. Martin Mans
Mark Brandwijk, vleugel,
Jantine Kalkman, trompet en
Wim de Penning, orgel.

Aanvang 20.00 uur
Kaarten kunnen besteld worden,
de kosten hiervan zijn € 12,50 exclusief verzendkosten,
t/m 10 jaar € 8,-
bestellen kan via email breepleinkerkconcert@outlook.com
of tel. 010-484.76.25 of 010- 419.11.96 -
ook 's avonds aan de kerk.

Zie ook www.breepleinkerk.nl

KERSTZONDAGAVONDZANG IN DE BETHELKERK IN ZWIJNDRECHT

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de kerstzondagavondzang die wordt gehouden op zondag 21 december a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Een jaar vliegt zo voorbij. Soms denk je: alweer een Kerst-zondagavondzang, we hebben er net een gehad.

Er zijn vast mensen onder u die blijde momenten hebben gehad, maar ook zijn er vast mensen die minder blijde momenten hebben gehad in het afgelopen jaar. Misschien heeft een van u afscheid moeten nemen van een dierbare. Dat geeft herinneringen, maar daarom is er Kerst, daar mogen we zingen uit volle borst over de geboorte van Gods zoon, daarom houdt het Bethelkerkkoor ook dit jaar weer onze traditionele Kerst-zondagavondzang. Wij zingen van de geboorte van Jezus. De kinderen komen zingend met een lichtje de kerk binnen. We zingen in deze zondagavondzang o.a. de kerstliederen 'Komt allen tezamen', 'Er is een roos ontloken' en 'Wij trekken in een lange stoet'. Het koor zingt o.a. 'Jezus is geboren' en 'Jubilate'. Samen met het koor zingen we o.a. 'Stille nacht'. We besluiten deze kerstzondagavondzang met het zingen van het 'Ere zij God' Cor de Haan geeft leiding aan de koor- en samenzang. De organist is vanavond Everhard Zwart.

Kom met ons zingen in de Bethelkerk om zo samen de komst van de geboorte van Jezus te vieren.

*Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook*

KERSTCONCERT DEBARIM

12 DECEMBER 2014

Onder de titel
"Op zoek naar vrede"
organiseert C.G.K. "Debarim"
in samenwerking met C.G.K.
"Delfshaven"
een groot Kerstconcert in de
Grote of St Laurenskerk
te Rotterdam.

Medewerkenden zijn:
"Het Groot Nederlands Mannen-
koor" o.l.v. Gezinus M. Veldman
(125 man) en de samengevoegde
gemengde koren "Debarim" en
"Delfshaven".

Verder werken mee:
Martin Zonnenberg-orgel,
Lydia van Mourik-fluit,
Annelies Schep-sopraan,
Ard Kamphuis-bariton
en het strijkorkest
"Erasmus Consort".
Algehele leiding Arjen Uibeierse.

De entree van dit prachtige
concert bedraagt slechts
15 euro. p.p.
Aanvang 19.45,
Kerk open 19.15 uur.

Kaartverkoop Tel. 010 5914761
of e-mail: debarim@debarim.nl



SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK



Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een Adventsdienst op **zondag 14 december a.s.** waaraan meewerken:
'De Ridderkerkse kinder en Jeugdkoren' o.l.v. Jennifer van den Hoek,
Organist Wim de Penning,
Voorganger ds. Groen uit Rijsoord

De dienst begint om **17.00 uur**
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid
Wij hopen dat u ook aanwezig bent.

De toegang is vrij!
Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77
Zie ook www.breepleinkerk.nl <https://www.facebook.com/zingenmaaktblij>

ZINGEND NAAR KERST OP
VRIJDAGAVOND 19 DECEMBER 2014
IN DE BETHELKERK
TE ZWIJNDRECHT

We leven in de tijd van advent, de tijd van Maria en het te verwachten kind. Daarom willen we tezamen komen en daarover willen we met elkaar zingen. Wij, dat zijn de leden van het Christelijk gemengd koor "Groote Lindt" uit Zwijndrecht, het Christelijk gemengd koor "Omnia cum Deo" uit Nieuw-Lekkerland en natuurlijk iedereen die wil luisteren naar en meezingen met bekende kerstliederen.

De zang wordt afgewisseld met solospel door Boudewijn Zwart op zijn mobiele carillon en organist Cees-Willem van Vliet. Beide koren staan onder leiding van Gerard van der Zijden.



Om te onthouden en te noteren

Locatie: Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht.

Datum: vrijdag 19 december 2014, aanvang 20.00 uur. **De toegang is gratis**, de kerk is vanaf 19.30 uur open.

Er is geen pauze, na afloop biedt het koor "Groote Lindt" u gratis Glühwein of warme chocolademelk aan.

De parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving van de kerk is beperkt, maar op 500 meter afstand kunt u vanaf 18.00 uur gratis parkeren op het Norderstedtplein, dat is de parkeerplaats bij het winkelcentrum Walburg.

VAN HARTE WELKOM OP 19 DECEMBER!

KERST MET DE
VERENIGDE ZANGERS

Het jaarlijkse kerstconcert van de Verenigde Zangers is inmiddels een begrip geworden in Barendrecht. Ook dit jaar zal het mannenkoor rond de kerst twee concerten geven.



Op 19 december a.s. bent u van harte welkom in de Dorpskerk in Barendrecht.

In de sfeervolle Dorpskerk onder de brandende kaarsen in de kroonluchters zullen er door de Verenigde Zangers bekende en minder bekende kerstliederen worden gezongen.

Ook zal er veel samenzang zijn van bekende liederen.

Het orgel en de piano zijn in handen van Gijsbert Kok.

De algehele leiding heeft John Bakker.

Aanvang eerste concert 19:00 uur.

Aanvang tweede concert 21:00 uur.

Kaartjes voor dit kerstconcert kosten slechts € 2.00 en zijn verkrijgbaar in Heerjansdam bij:

familie J.Schop, Kersentuin 19, telefoon 078-6771913

familie W.Blaak, Bloklandlaan 18, telefoon 078-6771805

Indien voorradig zullen er ook kaartjes te koop zijn op 19 december bij de kerk.

DE VERENIGDE ZANGERS
VERWELKOMEN U GRAAG

☆
FIJNE KERSTDAGEN
EN ALLE GOEDS U
TOEGEWENST VOOR

☆
2015
☆