

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Wijzigingen bundelen/verspreiden RatW; Dienst met Ds. A.F. Troost	3
Bij de diensten; Zieken(t)huis	4
Catechisatie; Vakantie & contact predikant; 125-jarig bestaan kerk	5
Kerkenraadsverslag	6
Tienerviering; Zanggroep nieuwe liedboek	7
Bedankje; Kerkelijke stand en bureau; Jeugddienst Hervormde Kerk	8
Verjaardagen; Inloopochtenden; NBG Bijbelleesrooster.	9
Postzegels en kaarten voor de ZWOE	10
Giften C.v.D.; Passage; PCOB	11
La Pipe; Collectes en Giften C.v.K.; Bedankje Arosa	12
Solidariteitskas; VVB; Deurcollecte	13
De Classis in het nieuws	14
Passie-Pasen concert Groote Lindt; Zondagavondzang Bethelkerk .	15
Samenzang Open Hof; Repetities C.O.V. begonnen	16

Als ik U deze week tegenkom God,
in welk mens dan ook,
en U doet een beroep op mij;
laat me dan voor één keer
niet piekeren
of ik wel tijd genoeg heb,
of ik wel geld genoeg heb,
of ik wel sterk genoeg ben
om U te geven wat U vraagt.

Als ik U deze week tegenkom God,
in welk mens dan ook,
en U hebt hulp nodig;
laat mij dan voor één keer
niet treuzelen
tot een ander het opknapt.
iemand die vast sterker is,
iemand die vast meer tijd heeft,
iemand die beter missen kan
waaraan U gebrek hebt.

Als ik U deze week tegenkom God,
in welk mens dan ook,
en ik hoor Uw vraag;
laat me dan voor één keer
niet afwegen
of het niet anders kan
of U het wel waard bent
of ik er wat mee opschiet
of ik niet wat beters te doen heb.

Als ik U deze week tegenkom God,
in welk mens dan ook,
en U kijkt me aan;
laat me dan voor één keer
onbezorgd
alles uit de kast halen,
niets achter de hand houden,
mijzelf helemaal geven
in het volste vertrouwen
dat ik goed terecht kom.

Hans van de Pol

Stencilen:

Maandag 24 februari
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 26 februari
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand maart
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 21 februari

bij
Pia van der Linden
p/a Pruimendijk 52
2989 AJ Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 2 februari **Deze dienst wordt uitgezonden via de SLOR**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Sabrina Alblas
Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer
Chauffeurs : G.T. van der Waal en J. IJsselstein
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 9 februari

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam
Kindernevendienst : Janis van der Linden
Kinderoppas : Marinka Steenpoorte en Natascha Janssen
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C.A. Alblas
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Oecumene
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 9 februari

18.30 uur : Ds. A.F. Troost
Koster : Henk van der Starre



Zondag 16 februari

Tevens Tienerviering

09.30 uur : Ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw
Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer
Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 23 februari

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer
Kinderoppas : Jacqueline en Celine de Jong
Chauffeurs : H. van Hal en N.H. Baars
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Catechese en Educatie
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Wijzigen in het bezorgen en bundelen van Rijsoord aan 't Woord.

Hallo allemaal,

Door dat er afgelopen maanden enige verschuiving in de bundelgroep en bezorgers heeft plaatsgevonden zijn er anderen gezichten in beeld gekomen.

Door afwezigheid in de bundelgroep van mevrouw K. Pijnacker, mevrouw N. IJsselstein en dhr. K. Klootwijk zijn mevrouw C. IJsselstein en dhr. T. van der Burg ons daar komen versterken.

Daar dhr. P. Kuiper, mevrouw K. Pijnacker en mevrouw N. Kroos in de bezorging lieten weten het moeilijk vonden dit voort te zetten, is omgezien om dit op te vangen. Door Fam. W. Bestebreurtje, dhr. N. den Hartog en dhr. B. Sintemaartensdijk werd dit opgepakt, terwijl mevrouw W. Kuiper de Strevelszicht-bewoners op zich nam.



Een welkom voor de nieuwkomers.

Een dank voor de tijd van inzet voor de verlaters!

Bijzondere dienst met Ds. A.F. Troost

Eenmaal per jaar is er in de Gereformeerde Kerk van Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter. Enkele jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van mevrouw Nel de Gelder geld te besteden voor een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij zowel de kerk als cultuur goed tot uitdrukking brengt.



In 2014 is dit een bijzondere dienst met medewerking van de dichter en predikant André F. Troost.

Een dienst met liedteksten van hem met als thema:

“Rond het licht dat leven doet”.



Deze liederen staan in het nieuwe liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk.

Voor een liederenblad wordt gezorgd, u kunt ook het nieuwe liedboek meenemen als u dit in uw bezit heeft.

Bij elk lied en tekst zullen we zingend en luisterend op een persoonlijke manier nader kennis maken met deze dichter en predikant.

De organist is de heer R.E. Barnard.

Aan het eind van de dienst is er gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting met hem tijdens het drinken van koffie of thee.



U wordt van harte uitgenodigd voor deze dienst die wordt gehouden op zondag 9 februari 2014 aanvang 18.30 uur in de Opstandingskerk



De dienst duurt ongeveer een uur en de toegang is vrij.

De Liturgiecommissie van de Gereformeerde kerk Rijsoord



Bij de diensten



We berekenen de Paasdatum aan de hand van de maanstand. Het Paasfeest valt op de zondag ná de eerste volle maan ná 21 maart. Die eerste volle maan hebben we dit jaar pas op dinsdag 15 april. Het is dus Pasen in het weekend van zondag 20 april.

Zo geeft de kerkelijke feestkalender structuur aan het voorjaar, in het bijzonder aan de zondagen. Ik vind het wel fijn, zo'n lange opmaat aan het begin van het jaar.

We gaan op weg gaan naar het feest van Pasen. In januari beginnen de praktische voorbereidingen al. Op álle zondagen gedenken wij de opstanding van onze Heer en wat deze blijde boodschap voor ons leven betekent.

Tijdens de morgendienst op zondag 2 februari hoop ik zelf voor te gaan in de Opstandingskerk.

Op zondagmorgen 9 februari ontvangen wij ds. H. IJzerman uit Rotterdam. Hij is inmiddels een vertrouwd gezicht in onze kerk.

Aan het begin van de avond van zondag 9 februari is er de jaarlijkse naar mevrouw Nel de Gelder genoemde dienst. Hiervoor is ds. A.F. Troost uitgenodigd. Ds. Troost is bekend van zijn vele boeken en van zijn bijdragen aan het blad Elisabeth. Hij schreef ook teksten en muziek voor liederen, te vinden in de bundel *Zingende gezegend* (uit 1995). Sommige liederen van zijn hand zijn nu ook opgenomen in het nieuwe liedboek (uit 2013). De "Nel de Gelder dienst" krijgt dit jaar de vorm van een bijzondere zangdienst waarin we juist deze liederen zullen zingen. Ds. Troost zal ook declameren en een meditatie houden, één en ander afgewisseld door orgelspel van onze organist dhr. R.E. Barnard. Er is een liturgieblad, maar hebt u een nieuw liedboek, neemt u die dan vooral mee! De dienst begint om 18.30 uur in de Opstandingskerk. Ook gasten zijn van harte welkom!

Op zondagmorgen 16 februari zal mw. ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht bij ons voorgaan.

Op zondag 26 februari begroeten wij ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht als onze voorganger.

Wensen wij elkaar goede aandacht toe en gezegende diensten!

ds. G.H. Offringa

Zieken(t)huis

Van onze zieken noemen wij mw. A. van der Stelt-Jongenelen (Witbloemstraat). Na een benauwdheid werd zij voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis. De daarop volgende behandeling had nog niet het beoogde resultaat, zodat ze na thuiskomst al snel heropname nodig was. Op het moment van schrijven verblijft zij nog in het ziekenhuis.

Ook mw. N. Kroos-Biesbroek (Mauritsweg) verblijft in het ziekenhuis, zij onderging een knieoperatie. Het herstel en de revalidatie zal enige tijd vergen.

Wij wensen onze zieken en herstellenden en hun naasten sterkte toe en denken daarbij ook aan anderen die zorgen hebben om hun gezondheid, die moeten leven tussen hoop en vrees.

In de bijbel lezen wij: *Hij was het die onze ziekten droeg en ons lijden op zich nam*. De profeet Jesaja doelt daarmee op de knecht des Heren (Jes. 53:4). In het evangelie heeft Jezus deze woorden in een nieuw licht gezet (Mat. 8:17), tot onze troost en zegen.

ds. G.H. Offringa

Bij de catechisaties

In onderling overleg is besloten dat mijn nieuwe collega ds. A.H. Groen de catechisaties aan het begin van dit jaar zal voortzetten.

Na ruim twee jaren was ik aardig vertrouwd geraakt met de groepen en ik mis de voorbereiding en onze gesprekken.

Voor mij vult de tijd zich al snel met andere dingen, zoals zélf studeren.

Voor ds. Groen vormen de catechese-uren een mooie kennismaking met de jeugd uit onze beide gemeenten.

En misschien is het voor de jongeren ook goed "om het eens van een ander te horen".

Vóór de zomer kijken we vooruit hoe we het nieuwe seizoen zullen invullen.

Met hartelijke groet,
Ds. Herman Offringa



Vakantie predikant

Het is maar een korte vakantie, maar het is denk ik toch goed als u weet dat ik in de week van **15 t/m 24 februari 2014** vrij ben.

Voor pastorale vragen kunt u terecht bij uw wijkouderling. Zij nemen zo nodig contact op met één van de andere predikanten in Ridderkerk.

Met vriendelijke groeten,
ds. Herman Offringa



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur.

Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 13 januari 2014.

Ds. Offringa leest een gedeelte uit Spreuken 3, waarna de voorzitter voorgaat in gebed. De voorzitter meldt hij een goed gesprek heeft gehad met de voorzitter van de Hervormde Kerk over de aanpassingen van de afspraken over de catechisatie. Het proces om te komen tot fusie wordt in goede harmonie ingegaan.

Er is gesproken over de vergoedingsregeling van predikanten bij overname uitvaartdiensten.

De heer De Koning meldt dat in een gesprek met het College van Kerkrentmeesters de heer Verwijs heeft medegedeeld met ingang van 1 juli a.s. zijn werkzaamheden als organist te beëindigen. Hij heeft aangegeven bereid te zijn om incidenteel in te vallen. De heer J. van Nes heeft toegezegd vaker te willen spelen. Desondanks is het gewenst om zoek te gaan naar een derde organist.

Vanwege de lopende besprekingen met de Hervormde Kerk neemt de kerkenraad nog geen definitief besluit over de aanschaf van nieuwe beamers en bijbehorende attributen. Na de gemeenteavond in juni a.s. zal de kerkenraad zich hier opnieuw over buigen. Tot die tijd kunnen de huidige beamers worden benut. De kerkenraad heeft al eerder uitgesproken dat het gebruik daarvan een welkome aanvulling is in (sommige) kerkdiensten.

De ingebruikname van het nieuwe liedboek zal aan de orde worden gesteld in het komende overleg met de Hervormde Kerk (het zgn Rijsoords Kerkelijk Overleg).

Ds. Offringa geeft een korte toelichting op zijn werkzaamheden. Ook maakt hij melding van de afspraak dat, nadat hij twee jaar de catechisatiewerkzaamheden alleen heeft gedaan, nu Ds. Groen van de Hervormde Kerk het stokje overneemt.

Er zijn geluiden dat het staand avondmaal vieren voor sommige oudere gemeentelieden een (te) grote opgave is. De liturgiecommissie zal samen met de diaconie zich buigen over alternatieven of oplossingen.

De kerkenraad complimenteert het G.O.T. over de folder van de gemeente en het 'actieve gebruik' daarvan tijdens de intocht van Sinterklaas in ons gebouw.

Mevrouw Van Wingerden en Ds. Offringa bereiden de pastorale avond voor die op 11 maart a.s. zal worden gehouden voor de leden van de kerkenraad.

Het concept visiedocument 2013- 2017 wordt uitvoerig besproken. Gemaakte opmerkingen worden verwerkt in een volgende versie.

De kerkenraad stemt in met de voorstellen van het organisatiecomité 125 jaar Gereformeerde Kerk Rijsoord.

Mevrouw De Koning en mevrouw A. den Hartog zullen ingaan op de uitnodiging aanwezig te zijn bij de opening Kids Express op 20 januari 2014.

De voorzitter meldt dat mevrouw C. Bode bereid is gevonden de bijeenkomsten van het Rijsoords Kerkelijk Overleg te notuleren.

De kerkenraadsleden spreken uit geen bewaar tegen de viering van het Heilig Avondmaal op 19 januari 2014 (Censura Morum)

Mevrouw De Koning eindigt met het lezen van een gedeelte uit het 'Luthers avondgebed' van Ds. Troost, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Volgende vergadering is op 11 februari 2014.

Tienerviering in februari

In februari is het thema "Verstop je niet!". In deze viering denken we met jullie na over een opdracht van Jezus aan ons, gewone mensen. We mogen, we kunnen, we moeten misschien iets betekenen voor de wereld waarin we leven.



In deze viering staat Matteüs 5: 13-16 centraal.



Alles op een rijtje: Tienerviering: zondag 16 februari
 Thema: Verstop je niet!
 Aanvang: 9.30 uur direct naar de crècheruimte in De Fontein.
 Afsluiting in de kerk om ongeveer 10.30 uur.
 Iedere 3e zondag van de maand .

Heleen, Elselien, Janis en Anda.

Zanggroep nieuwe liedboek Ridderkerk

Na de officiële presentatie van het nieuwe liedboek in mei 2013 hebben enthousiaste gemeenteleden uit de verschillende kerken in Ridderkerk een zanggroep in het leven geroepen om de inhoud ervan nader te leren kennen.

Iedere maand komt de groep bij elkaar in de Irenekerk om nieuwe liederen te leren.

Bij de start ervan is afgesproken dat we in januari zouden bekijken of er belangstelling voor zou zijn nog tot de zomer door te gaan.



De deelnemers hebben aangegeven dat graag te willen doen. Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Vindt u het fijn om met elkaar te zingen en zo meer vertrouwd te raken met het nieuwe liedboek : u bent van harte welkom !!

We hebben de volgende data met elkaar afgesproken :

10 febr-10 maart-7 april en 12 mei, steeds op de maandagavond, van 19.30-20.30; het adres van de Irenekerk is Electropark 17-19.

De koffie staat klaar en als u in het bezit bent van een nieuw liedboek, brengt u dat dan mee.

Vooraf opgeven is niet nodig, maar mag wel, de deur staat open.

Contact adres : H. Houweling, tel.06-40931427 of h.houweling62@upcmail.nl

Bedankje

Lieve mensen,

Ik wil iedereen bedanken voor alle aandacht in de vorm van kaarten/bezoekjes/bloemengroetjes vanuit de gemeente, die ik mocht ontvangen in het afgelopen jaar. Ik vind dit ontzettend fijn. Bedankt.

*Hartelijke groet van
Jan van der Burg,
Reling 5,
2993 DN Barendrecht
en kinderen.*

Kerkelijke stand

Verhuisd
Jantine van Hal
van G. Alewijnszstraat
Naar:
Dreef 2
3344 GJ Hendrik Ido Ambacht

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.



Hervormde Gemeente
Rijsoord



zondag 16-02-2014
10.00 uur
jeugddienst



Olifanten kijken uiterlijk



Verjaardagen in februari**14 feb. 1928**De heer J.P. Euser
Langeweg 101
3342 LD H.I.Ambacht**15 feb. 1928**Mevrouw J. Visser-Penning
Strevelszicht 6
2988 AS Rijsoord**15 feb. 1929**Mevrouw T.A.J. v.d. Helm-Visser
Ds. Sl. Visserstraat 14
2988 XC Rijsoord**15 feb. 1935**Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen
Rijsoordsestraat 30
2988 XP Rijsoord**17 feb. 1934**Mevrouw N. van Putten-Blaak
Reijerheem, kamer 204
Torenmolen 1
2985 GB Ridderkerk**20 feb. 1934**Mevrouw G. Verveer-Kooijman
De Blijde Borg, kamer kamer 225
G. Alewijnszstraat 18
3341 GD H.I.Ambacht**26 feb. 1938**Mevrouw E.P. den Ouden-Blaak
G. Alewijnszstraat 36
2988 XD Rijsoord**NBG Bijbelleesrooster februari**

Za	1	Spreuken 3 vs 27-35
Zo	2	Leviticus 12 vs 1-8
Ma	3	Psalms 111
Di	4	Leviticus
Wo	5	Leviticus
Do	6	Psalms 112
Vr	7	Leviticus 13 vs 29-46
Za	8	Leviticus 13 vs 47-59
Zo	9	Psalms 95
Ma	10	Leviticus 14 vs 1-20
Di	11	Leviticus 14 vs 21-32
Wo	12	Leviticus 14 vs 33-47
Do	13	Leviticus 14 vs 48-57
Vr	14	Mattheüs 4 vs 23-5 vs 12
Za	15	Mattheüs 5 vs 13-26
Zo	16	Mattheüs 5 vs 27-37
Ma	17	Psalms 119 vs 1-8
Di	18	Leviticus 16 vs 1-10
Wo	19	Leviticus 16 vs 11-19
Do	20	Leviticus 16 vs 20-34
Vr	21	Psalms 119 vs 9-16
Za	22	Leviticus 19 vs 1-12
Zo	23	Leviticus 19 vs 13-25
Ma	24	Leviticus 19 vs 26-37
Di	25	Psalms 119 vs 17-24
Wo	26	Mattheüs 5 vs 38-48
Do	27	Mattheüs 6 vs 1-18
Vr	28	Mattheüs 6 vs 19-34

**Zondag 9 februari - Uit Psalm 95**

- 1 Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding.
- 2 Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang.
- 3 De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven.
- 4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe,
- 5 van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd.
- 6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker.

InloopochtendenU bent van harte welkom
op de inloopochtenden op
6 en 20 februariWaar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur... voor de koffie zorgen wij, voor
de gezelligheid zorgen we met el-
kaar!

Tot ziens!

Spaar postzegels en kaarten

Gespaarde postzegels en kaarten voor de Zending

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht.

Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.

Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.

Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.

Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):



Anton Pieck

- Anton Pieck
- Rien Poortvliet
- Rie Kramer
- Marjolein Bastin
- Anne Geddes
- Unicef
- Removos (mond en voetschilders)
- Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
- De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
- Geboortekaartjes

Wat levert het op?

Fantastische bedragen! In 2012 € 33.359, waarvan € 14.325 door de verkoop van postzegels en € 19.034 door de verkoop van kaarten.

Via een vooraf vastgestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld. Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond. In 2012 betekent dit € 26.687,20 voor het zendingswerk van Kerk in Actie en € 6.671,80 voor het werk van de GZB. (Bedragen over 2013 zijn nog niet bekend)

Oude mobieltjes en cartridges

Naast de postzegels en kaarten zamelt Kerk in Actie ook oude mobieltjes en cartridges in.

De cartridges en oude mobieltjes leverden in 2012 een bedrag op van € 1015,85.

Dat geld is bestemd voor het totale werk van Kerk in Actie.

(overgenomen van de site van Kerk in Actie)

In de hal van de kerk (boven de grote ijzeren ton) hangt een houten bak waarin u uw spullen kunt leggen. Janny Zijdeveld zal ervoor zorgen dat alles op de juiste plaats komt.



Alle kleine beetjes helpen, dus spaart u ook mee?

De ZWOE-groep

Ontvangen giften door het College van Diakenen

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via mevrouw N. de Waard	Dagboekjes	€ 55,00
Via mevrouw W. Barnard	Dagboekje	€ 10,00
Via mevrouw J. Lodewijk	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw J. Lodewijk	Dagboekje	€ 5,00
Via de heer C. IJsselstein	Dagboekje	€ 10,00
Via de heer C. IJsselstein	Dagboekje	€ 10,00
Via mevrouw E. van Gameren	Dagboekje	€ 20,00
Via mevrouw J. van Hal	Dagboekje	€ 10,00
Via mevrouw L. van Wingerden	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw R. Bode	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw A. Alblas	Dagboekje	€ 10,00
Via mevrouw A. Alblas	Dagboekje	€ 10,00
Via mevrouw A. Alblas	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw A. Alblas	Dagboekje	€ 20,00
Via mevrouw N. Belder	Dagboekje	€ 10,00
Via mevrouw N. Belder	Diaconie	€ 10,00
Via mevrouw M. de Koning	Diaconie	€ 10,00

Het brood voor de vieringen van het avondmaal in 2013 werd ons aangeboden door Bakkerij Voordijk.



Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Nico Baars
Penningmeester College van Diakenen

C.M.V. Passage

Dinsdag 18 februari is het weer onze jaarvergadering.



We beginnen net als andere jaren met een broodmaaltijd, die begint om 17.30 uur in de Hoeksteen en deze is vanaf 17.00 uur open.

We hopen op een goede opkomst. Om 19.30 uur willen we de avond beginnen, dus iets vroeger als we gewend zijn.

Wie er deze avond uitgenodigd is blijft een verrassing, maar ik kan u wel vertellen dat het een heel leuk programma is.



Als u deze avond bij wilt wonen dan bent u van harte welkom, niet leden zijn ook welkom vanaf 19.30 uur.

Het bestuur van Passage
Vriendelijke groet, Pauly Bestebreurtje

PCOB

Op woensdag 26 februari houdt de Protestantse Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.



Een medewerker van de Hersenstichting zal een presentatie geven over de werking van ons geheugen en ons vergeten.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgerplein te Slikkerveer.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Informatie over het lidmaatschap: tel. 417660.

Secretaris A.Bos



Hersenstichting
Nederland

Opbrengst Collectes

15 dec. 2013	Diaconie	€ 163,35
	Onderhoud gebouwen	€ 116,00
	Missionairwerk	€ 61,89
22 dec. 2013	Kerk	€ 146,75
	Onderhoud gebouwen	€ 113,80
	Missionairwerk	€ 68,47
24 dec. 2013	Stichting Arosa Rotterdam	€ 642,35
25 dec. 2013	Kerk in Actie	
	Kinderen in de knel	€ 223,20
	Onderhoud gebouwen	€ 121,87
	Missionairwerk	€ 66,95
29 dec. 2013	Kerk	€ 184,80
	Onderhoud gebouwen	€ 133,27
	Missionairwerk	€ 62,02
31 dec. 2013	Kerk	€ 99,20
	Onderhoud gebouwen	€ 81,00
5 jan. 2014	Kerk	€ 173,50
	Onderhoud gebouwen	€ 116,30
	Eigen jeugd	€ 55,62
12 jan. 2014	Oecumene	€ 149,15
	Onderhoud gebouwen	€ 113,25
	Eigen jeugd	€ 53,42
19 jan. 2014	Diaconie	€ 234,05
	Onderhoud gebouwen	€ 122,50
	Eigen jeugd	€ 51,70

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

La Pipe

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op 14 februari

Bedankt

Namens alle moeders, kinderen en medewerkers bij Stichting ArosA onze hartelijke dank voor de gulle gift van € 642,35.

Wij zullen dit bedrag besteden aan het "zomeruitje Dolfinarium".

Met vriendelijke groet,

*Babs Nanlohy
Directie secretaresse
Stichting ArosA*

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 14 december 2013 t/m 24 januari 2014)

Via Elselien van Gameren-van der Burg	voor Solidariteitskas 2013	€ 20,00
Via Elselien van Gameren-van der Burg	voor RATW	€ 20,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 100,00
Via Jacomine Bezemer-van Duijne	voor de bloemen	€ 10,00
Via Janny Zijderveld-Koorneef	voor de bloemen	€ 20,00
Via Wim Belder	voor RATW	€ 10,00
Via Bas Sintemaartensdijk	voor Solidariteitskas 2013	€ 10,00
Via Bas Sintemaartensdijk	voor Solidariteitskas 2013	€ 20,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor Aktie Kerkbalans 2014	€ 300,00
Via Nel van Duijn-Brauckman	wijkgeld Elisabeth	€ 60,00
Via Jantine van Hal	voor de kerk	€ 20,00
Via Cees IJsselstein	voor de bloemen	€ 20,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

SOLIDARITEITSKAS 2013

Na de oproep in het november-nummer van Rijsoord aan 't Woord is er van 63 leden voor de Solidariteitskas 2013 een totaalbedrag ontvangen van € 1.060,--.

In de voorgaande drie jaren was dit:

2012: € 1.060,--

2011: € 1.075,--

2010: € 1.040,--

Alle gevers bedankt!
Bas Sintemaartensdijk,
Penningmeester CVK



**Deurcollecte in de maand
februari 2014 -
Collecte voor Missionairwerk**

Help de nieuwe kerk in Jorwerd

Nijkleaster, een 'klooster nieuwe stijl' in Jorwerd op het Friese platteland, een plek waar mensen rust, inspiratie en gemeenschap kunnen vinden.

Een plek met korte vieringen, kloosterwandelingen en bezinnende bijeenkomsten op zaterdag. Een plek die toe wil naar een kloosteraanbod met overnachtingsmogelijkheid.

Ds. Hinne Wagenaar is predikant op deze pioniersplek.

Hij vertelt dat hier mensen van allerlei achtergronden naartoe komen om te bezinnen, op adem te komen, en elkaar te ontmoeten in gesprek, stilte en recreatie. Ze waarderen de rust en de openheid.

Er komen ook mensen die het niet meer in de kerk kunnen vinden, of mensen zonder kerkelijke achtergrond.

Een pioniersplek als Nijkleaster opzetten kost geld. Helpt u mee dit 'klooster nieuwe stijl' mogelijk te maken?

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46RABO0355403250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2014".

Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Fluistering in de natuur

*In 't bestaande oksel van elk blad,
is er wéér een jonge knop gevat.
Zij is ook steeds vóór de winter klaar;
en komt dan úit in het nieuwe jaar.*

*Dat is nu, waar blaadjes over praten,
een mens heeft dat niet in de gaten.
't Gaat over de aanvoer van de sappen,
die dan snel het gesprek afkappen.*

*De blaadjes ritselen en trillen,
de winter komt, met al zijn grillen.
Daar staan de bomen dan, naakt en kaal,
het is altijd weer een triest verhaal.*

*Hun takken kaal omhoog en top-zwaar,
zij roepen erg zacht wat naar, wat naar!
Het is alsof ze zuchten, zuchten,
verlangend naar de blauwe luchten.*

*Maar eerst valt het blad in slik en dras,
en zorgen zo weer voor 't nieuw gewas.
't Oude blad maakt, dat jonge knoppen,
zich in prachtig jong-groen ontpoppen.*

*Zij gloriëren dan, met frisse kleuren;
Als versiering voor 't
nieuwe-jaar gebeuren.*





**Protestantse
Kerk**

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Criminaliteit, straf en illegaliteit

Wat is de taak (ethiek) van de kerk daarbij?

Daarover spreekt de classis op donderdag 27 februari in het bijgebouw Obadja van de Singelkerk, Schepenstraat 4 te Ridderkerk.

Onze gast deze avond is ds. Jan Eerbeek. Hij is meer dan dertig jaar werkzaam geweest onder gedetineerden; eerst als gevangenispredikant en later als hoofdpredikant bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook was hij vele jaren voorzitter van Exodus Nederland.

Tijdens zijn werk als gevangenispredikant in Scheveningen (toen de zwaarste gevangenis van Nederland), startte hij in 1981 samen met collega's uit het gevangeniswezen en vrijwilligers, in een kelder onder een flatgebouw in Den Haag een Open Huis voor ex-gedetineerden. Dat was het begin van de Stichting Exodus, die in ruim dertig jaar is uitgegroeid tot een landelijke organisatie met elf huizen waar jaarlijks 450 (ex-) gedetineerden met succes worden begeleid bij hun re-integratie in de samenleving. Beroepskrachten en zo'n 1800 vrijwilligers zetten zich daarvoor in.

In 2013 publiceerde Jan Eerbeek het boek 'Gaan in het licht van de hoop'. Dit boek is na afloop van de vergadering te koop voor € 17,95. Hij geeft veel praktijkverhalen over ontmoetingen met mensen binnen en buiten de gevangenis. Hij beschrijft de verdieping van zijn eigen geloof en wat in het christelijk geloof voor hem kernpunten zijn. Verder geeft hij pastorale tips om mensen die vastlopen weer bij de hoop te betrekken. Hij trekt lijnen door naar de samenleving, de kerk en de politiek. Kortom: het is een boek waarin het christelijk geloof in zijn betekenis wordt beschreven voor het heel persoonlijke en voor het breed maatschappelijke.

Naar aanleiding van zijn lezing kunnen tal van vragen rond criminaliteit, slachtoffers en daders, maar ook de betekenis van de kerk en de kwaliteit van onze samenleving ter sprake komen.

De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur afgelopen. U bent allemaal van harte uitgenodigd om mee te praten over actuele vragen rond criminaliteit, straf en illegaliteit en over evenals de taak (de ethiek) van de kerk. Voor de pauze maken we eerst nog kennis met onze gastgemeente met twee nieuwe predikanten in de classis en onze nieuwe afgevaardigde naar de synode.

Namens de classis,

Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

Als ze zeggen

*dat het niet meer van deze tijd is
om te geloven in een God die naar je omziet,
omdat de wetenschap heeft aangetoond
dat hij toch niet bestaat,
dan hoop ik dat je genoeg van deze God ervaren hebt,
om in hem te blijven geloven.*

(Bron: Greet Brokerhof-van der Waa, uitg. Kwintessens)



Christelijk gemengd koor "Groote Lindt" start Passie Pasen Project



Het wordt weer Pasen: het belangrijkste christelijke feest. Christenen vieren Pasen vanuit hun geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood. We richten ons op het lijdensverhaal zoals Marcus dat heeft beschreven. Het is op toon en tekst gezet door Hans Boelee in 1977. Het koor gaat zijn "Passiemuziek naar het Evangelie van Marcus" instuderen. Het stuk bevat veel herkenbare teksten en melodieën of zoals de componist het verwoordt: De Passiemuziek beoogt een eenvoudige, goed in het gehoor liggende muziek te zijn.

Projectkoor

Het wordt een projectkoor: iedereen die van zingen houdt is van harte welkom om de repetities bij te wonen en mee te werken aan de uitvoering. We kunnen vooral bij de tenoren en bassen versterking gebruiken, maar ook sopranen en alten zijn van harte welkom. U heeft altijd al willen zingen? Dan is dit een goede gelegenheid om er een begin mee te maken. Aan uw deelneming zijn geen kosten verbonden. Wie weet zegt u na afloop: dat bevalt me wel, ik meld me aan als lid van dat koor.

Repetities

De repetities worden gehouden op woensdagavond in de Open Hofkerk, Walraven van Hallstraat 2, 3333 BZ Zwijndrecht. Direct bij de kerk is voldoende gratis parkeergelegenheid. We oefenen van 19.30 tot 21.30 uur met om half negen een pauze van twintig minuten. Informatie over het koor vindt u op de website: cgk-grootelindt. U kunt nadere informatie vragen en zich opgeven bij de voorzitter Bram de Bakker, telefoon 078 - 681 29 55.

Om te onthouden

De uitvoering is op zaterdagavond 12 april a.s. om 20.00 uur in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht. De kerk is open om 19.30 uur, de toegangsprijs voor belangstellenden is 7,50 euro. De parkeergelegenheid in de omgeving is beperkt. Op vijf minuten loopafstand is het grote en op zaterdagavond gratis parkeerterrein bij winkelcentrum Walburg.

Medewerkenden: De koorleden onder leiding van dirigent Gerard van der Zijden, Annelies Schep, sopraan, Jeroen Manders, bariton, Jaap Sletterink, bariton, Han Kapaan, hobo en Edwin Vooijs, orgel.

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Wij nodigen u uit voor de 311^{de} zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 16 februari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.



Na onze medewerking aan het inloopconcert in de Grote of St. Janskerk Schiedam, is het nu weer tijd voor de tweede zondagavondzang in dit nieuwe jaar. In deze donkere dagen gaan we vooral lofliederen zingen. Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager.

We openen deze zondagavondzang met het lied: 'Leid vriend'lijk Licht', gevolgd door het lied 'k Ben een koninklijk kind'. Met de kinderen zingen we 'Hoger dan de blauwe lichten'. Ook zullen we zingen 'Heer, wees mijn gids' en 'Er komen stromen van zegen'. Het koor zingt o.a. de liederen: 'He shall be great', en 'Gij die alle sterren houdt' met samenzang.

We sluiten de avond af met het bekende lied: 'Vreugde, vreugde, louter vreugde'.



Graag tot ziens in de Bethelkerk.
Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook

Samen zingen in 'de Open Hof'

Op zondag 2 februari 2014 wordt er weer een koor-en samenzangdienst gehouden in de kerk "De Open Hof" gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te Hendrik-Ido-Ambacht. Deze zangdienst zal aanvang om 17.00 uur. De kerk zal om 16.30 uur zijn geopend. Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk gemengd koor "Les Chantres" uit Papendrecht o.l.v. Hans van Blijderveen. Dit koor zal begeleid worden door een eigen combo. De dirigent zal, samen met het Combo, ook de samenzang op het orgel begeleiden.

Ook nu staan op het programma bekende koorliederen en zal er ook ruimschoots gelegenheid zijn om samen te zingen zoals 'Ere zij aan God de Vader', 'Heer ik geef m'aan U volkomen', 'O denk aan het huis bij de Heer', 'Voorwaarts, Christenstrijders' en nog enkele andere liederen die voorkomen in diverse liedbundels.

De gehele dienst zal worden ondersteund doormiddel van een beamer/dia presentatie. Ter bestrijding van de kosten zal bij het verlaten van de kerkzaal gecollecteerd worden. Mocht u deze keer niet aanwezig kunnen zijn dan bent u van harte uitgenodigd om de volgende koor-en samenzangdienst bij te wonen. Die wordt gehouden op D.V. zondag 2 maart 2014, aanvang 17.00 uur. Het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander uit Rotterdam o.l.v. Arjan van Breukhoven is hiervoor uitgenodigd. Het orgel zal worden bespeeld door Matthijs Breukhoven.

Namens de organisatie, Ben Voerman tel: (078) 681 75 83
E-mail: bjvoerman@planet.nl

niet vergeten...

10 en 11 mei a.s.

**hopen we met
elkaar te Vieren**

dat onze kerk

125 jaar

bestaat!



C.O.V. "Ridderkerk" is weer begonnen met de repetities voor het 95-jarig jubileumconcert



Na ons mooie Kerstconcert de Christmas Cantata "Bethlehem" van J.H. Maunder en de "Carols" van J. Rutter, op 14 december jl. is de Christelijke Oratorium Vereniging 'Ridderkerk' weer begonnen met de wekelijkse repetities.

Het koor staat ook dit seizoen weer onder deskundige leiding van dirigent Hans Cok. Dit jaar wordt gerepeteerd voor het concert "Ein Deutsches Requiem" van Johannes Brahms en het "Te Deum" van Antonin Dvorak, wat wij hopen uit te voeren op 29 november 2014 in de kerk

"Levensbron, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk.
Noteert u alvast in uw agenda.

Wie er voor voelt om mee te gaan zingen voor dit jubileumconcert, is voor een eerste kennismaking altijd welkom op een van de repetitieavonden. Sopranen, tenoren en bassen kunnen wij nog heel goed gebruiken. Het COV-koor repeteert elke woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in de 'Levensbron', Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. Er wordt gestudeerd met een oefen-CD voor thuis.

Voor meer informatie: Marianne Nijman, (voorzitter), tel. 0180 - 424844 of Leny Strohauer (secretaris), tel. 0180 - 432574.