

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Nieuwjaarskoffie; Bij een nieuw jaar - Ds. Offringa	3
Bij de diensten; Zieken(t)huis; Tienercatechese; 16+ groep	4
Psalmen onderweg; Bijbelkring over de hemel in de bijbel;	5
Contact met de perdikant	5
Kerkenraadsverslag 16 november	6
Groet uit Zwolle.	7
C.M.V. Passage; Kerkelijk bureau; Verjaardagen;	8
La Pipe; Inloopochtenden	8
Tienerviering; Bijzondere dienst in februari	9
Van de contactgroep R.K.O.	10,11
N.B.G. Bijbelleesrooster	11
Cupcakes voor de Filippijnen	12,13
Opbrengst Collectes; Collecte 12 januari en 26 januari	14
Giften C.v.K.; V.V.B.; Actie Kerkbalans	15
Zondagavondzang in de Bethelkerk	



Wens voor het nieuwe jaar:

2014

Tijd om van de kleine dingen te genieten
 Rust om stil te staan bij mooie momenten
 Sterkte om tegenslagen te overwinnen
 Vriendschap om je hart te verwarmen
 Humor om wat somber is te kleuren
 Een glimlach om elke dag mee te beginnen

Stencilen:

Maandag 27 januari
 Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 29 januari
 om 09.30 uur
 Wim en Nelly Belder
 Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand februari
 met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 24 januari

bij
 Pia van der Linden
 p/a Pruimendijk 52
 2989 AJ Ridderkerk
 Tel : 0180-422943
 E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
 Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 5 januari

Vanaf 09.00 uur bent u welkom voor de 'Nieuwjaarskoffie' - zie uitnodiging hiernaast

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen
Kinderoppas : Jacqueline en Celine de Jong
Chauffeurs : C.J. op den Brouw en P. van Oorscot
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud
Deurcollecte Eigen jeugd



Zondag 12 januari

09.30 uur : Ds. G.H. Labooy uit Papendrecht
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Kinderoppas : Marjan de Vree en Christian den Hartog
Chauffeurs : Cl. Bezemer en D.W. Alblas
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Oecumene
2e Onderhoud
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 19 januari

Heilig Avondmaal Tevens Tienviering

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw
Kinderoppas : Liane en Mariëlla Janssen
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en B. Sintemaartensdijk
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud
Deurcollecte Eigen jeugd



Zondag 26 januari

Vanaf 09.10 inzingen met Opwekkingsliederen

09.30 uur : Ds. J.E. Schelling uit Sliedrecht
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C. IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Catechese en Educatie
2e Onderhoud
Deurcollecte Eigen jeugd

Nieuwjaarskoffie

Op 5 januari 2014, de eerste zondag van het nieuwe jaar, is er gezamenlijk koffiedrinken voorafgaand aan de kerkdienst. Vanaf 9.00 uur kunt u in de kerk nieuwjaarswensen uitwisselen met uw medegemeenteleden.

We nodigen u van harte uit voor deze Nieuwjaarskoffie.

De kerkenraad



Nieuwjaarsimpressie

Heer, nu het jaar is afgesloten,
nu wij de drempel overgaan,
heb ik nog even omgekeken,
heb ik nog even stilgestaan.

Er was zoveel om voor te danken,
de hoogtepunten van een dag,
het fluiten van een vroege vogel,
de lenteson, een kinderglans.

Ik weet:

Er was ook veel verdriet en zorgen,
een puinhoop dat wat leven heet,
een scheiding van het allerliefste,
de zonden, ziekte, hoeveel leed...
wordt in de harten megedragen,
over de drempel van het nieuwe jaar.

Heer, de onbegrepen dingen,
daar zijn we zomaar niet mee klaar.

Maar toch:

wij mochten weer het feest gaan vieren,
toen is de waarheid weer bepaald,
dat hij die weet zich gans verloren,
in Bethlehem wordt ingehaald.

Maar in de stilte en overgave,
de deur der stal is laag en klein,
een ieder mocht het Kind ontmoeten,
maar het moest op onze knieën zijn.

Bij een nieuw jaar

Op het moment van schrijven is het half december. Het is rustig en droog winterweer, de tijd van kerstmarkten en kerstconcerten. Predikanten zijn druk met de vieringen in de Advent, voor Kerst en de jaarwisseling.

Na mijn intrede in januari 2010 ga ik hier alweer mijn vijfde jaar in. Het is allemaal snel gegaan. Kerkenwerk doe je nooit alleen, maar altijd samen. Die steun en loyaliteit heb ik al die jaren gevoeld en ervaren. Ik zie het ook aan de kerstpost die ik ontvang: goede wensen in het persoonlijke leven en in het bijzonder het gebed om zegen over het werk in de wijngaard van de Heer. Dat Hij het is die ons leven schenkt en ook draagt.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Wij willen in dankbaarheid gedenken dat onze gemeente 125 jaar bestaat. In dit jubileumjaar laten wij ons leiden door de bij ons beleidsplan gekozen thema's, nl. de gastvrijheid en de bezieling. Er wordt al aan verschillende mooie initiatieven gewerkt, in en om de Opstandingskerk. U bent van harte uitgenodigd om dit allemaal mee te maken!

Over gastvrijheid gesproken: op deze plaats wil ik de hervormde gemeente nogmaals gelukwensen met hun nieuwe predikant ds. A.H. Groen, en hem als naaste collega van harte welkom te heten in Rijsoord. In het komende jaar zullen we de bestaande samenwerking (jeugdwerk, kerkdiensten) oppakken en - waar mogelijk - verder uitbouwen.

Wat het nieuwe jaar ons verder brengen zal? Ik zie uit naar alle ontmoetingen in de wandelgang, tijdens kerkdiensten, vergaderingen en allerlei activiteit. Ook de lezers van dit kerkblad en/of bezoekers van de website wil ik in deze wensen betrekken: een heel goed en gezegend Nieuwjaar toegewenst! *Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.*

Ds. Herman Offringa

Bij de diensten

Zondag 5 januari 2014 wordt Epifanie genoemd. "Epifaan" betekent zichtbaar of ook wel: doorzichtig worden. In Jezus Christus hebben wij de HERE God leren kennen. Hij heeft ons het goede leven laten zien, heil van Godswege. Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar willen wij elkaar dat heil toewensen en bidden om Gods zegen. Niet alleen in alle kerkenwerk, maar ook voor ons persoonlijk leven. *Aan 's HEREN zegen is 't al gelegen.* (Psalm 127)

Op **zondagmorgen 12 januari** zal ds. G.H. Labooy uit Papendrecht bij ons voorgaan. De Epifanie zet zich voort: Jezus wordt gedoopt en wij zien Gods kracht terug in zijn daden (bijvoorbeeld zijn wonderen); in Jezus' dood en zijn opstanding; in het leven van de christelijke gemeente: toen en daar, maar ook hier en nu.

Op **zondag 19 januari** hoop ik zelf weer voor te gaan. We lezen dit jaar vooral uit het evangelie van Matteüs, maar op het leesrooster staat voor deze zondag een uitstapje naar Johannes gepland: de bruiloft in Kana. Een heel passend tekstgedeelte, omdat we vandaag het heilig Avondmaal zullen vieren. Wij delen het brood en schenken de wijn, brood des levens en de wijn van het feest, tekenen van Gods Koninkrijk dat verschenen is en dat komt. Maranatha!

Op **zondag 26 januari** is ds. J.E. Schelling uit Sliedrecht onze voorganger.

Wensen wij elkaar een nieuw jaargang met goede en gezegende diensten toe!

ds. G.H. Offringa

16+ groep

Ook de 16+ groep zetten we voort in het nieuwe jaar. De laatste keer gaf Mandy verdieping aan het thema 'oordelen'. De opzet was goed - het kan ook zonder PowerPoint! - en we hadden een leerzame en gezellige avond. Daar doen we het voor.

Op **zondagavond 5 januari 2014** zullen we weer een ander onderwerp uit de christelijke geloofstraditie bespreken en verwerken.

Plaats: zolder van de Hoeksteen. Tijd: 20:00 - 21:30 uur.

Namens het catecheseteam,
ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

Dhr. J. Berkman (Zwaantje) werd begin december plotseling in het ziekenhuis opgenomen voor een vaatoperatie. Het waren enkele spannende dagen, maar op het moment van schrijven is hij weer thuis.

Ook dhr. I.K. Roterman (Prunusplantsoen) werd in diezelfde week opgenomen in het Ikazia-ziekenhuis. Na behandeling mocht hij weer naar huis terugkeren.

Wij wensen hen goede moed en herstel van krachten toe. Gedenken wij onze zieken en herstellenden en hen die het anderszins moeilijk hebben met onze aandacht en voorbede. *Wentel uw weg op de HERE, vertrouw op Hem, en Hij zal het maken* (Ps. 37:5).

ds. Herman Offringa

Tienercatechese

De tienercatechese begint weer op **dinsdagavond 7 januari 2014**.

We denken verder na over het bidden. In het nieuwe jaar gaat het over de tweede helft van het gebed des Heren, het Onze Vader.

Daarnaast is er altijd ruimte om persoonlijke vragen te stellen.

Tot ziens maar weer op de 7^e van 19:30 - 20:15 uur, in De Fontein.

ds. Herman Offringa



Psalmen onderweg

(vervolg rond Pasen 2014)

Op donderdag 12 december hadden we een bijeenkomst van de meditatieve kring rondom de Psalmen. We lazen en overdachten en bespraken Psalm 85. Wat riep dit oude lied weer veel op. Het was een waardevol uur, zo met elkaar.



Het ligt in de bedoeling om deze kring in het nieuwe jaar voort te zetten.

In verband met andere toerustingsactiviteiten in januari (*De hemel in de bijbel*, zie ook het artikel hiernaast) denken we aan een nieuw begin in het voorjaar van 2014.

Tijd en plaats worden in Rijsoord aan 't Woord en op de website aangekondigd.

ds. Herman Offringa

Bijbelkring over de hemel in de bijbel

Het woord 'hemel' is enigszins beladen. Bij hemel denken velen aan het hiernamaals, het leven na dit leven. Deze betekenissen zijn gevoed door de christelijke geloofstraditie, bijvoorbeeld door liederen zoals *Ik zie een poort wijd open staan*.

In de bijbel doemen vooral andere betekenissen op. Wij willen op enkele woensdagavonden in januari nadenken over deze thematiek. We lezen de bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament. Als begeleidend boekje vond ik een deeltje uit de Toerreeks, *Wie kan er aarden hier beneden?* (Boekencentrum 2008).

Wie intekent voor deze kring - intekenlijst hangt in de kerk, u kunt zich ook opgeven bij ondergetekende - ontvangt het boekje tijdig én gratis.

Geplande data: **woensdagavond 8, 15 en 22 januari 2014**, van 20:00 tot ca. 21:30 uur; locatie: De Fontein.

ds. Herman Offringa

***Contact met de predikant***

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook.

Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen.

Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie).

Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 16 november 2013

De voorzitter opent met het lezen van psalm 23 gaat ons daarna voor in gebed.

- Zowel Jacob van Nes als René Bernard zijn volgende jaar 50 jaar organist. Respectievelijk de Gereformeerde en Hervormde Kerk nemen het voortouw bij het op een passende manier stil staan bij deze jubilea.
- Er is een commissie gevormd die begin december bijeenkomt om zich te buigen over een festiviteitenprogramma i.v.m. het 125 jarig bestaan van de kerk.
- Op basis van ingekomen berichten met betrekking tot de jaarrekeningen verleent de kerkenraad decharge aan het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen over het door hen gevoerde beleid in 2012.
- De heren T. Versteeg en R. Visser zullen de bevestigingsdienst bijwonen van Ds. Groen. De intrededienst zal worden bezocht door in ieder geval de heer B. Sintemaartensdijk.
- Ook de kerkenraad van de Hervormde Kerk is akkoord gegaan met het voorstel 'voorgenomen besluit tot fusie'. 4 december a.s. zullen er procesafspraken worden gemaakt.
- Er wordt kort teruggekoppeld uit de wijkoverleggen. Er zijn vraagtekens gezet of er wel genoeg wordt gedaan om de jeugd in voldoende mate betrokken te houden bij de zondagse kerkdiensten. Tevreden wordt in ieder geval geconstateerd dat er een grote deelname is van de jeugd aan de tienerviering (circa 12 jeugdigen). Er zal meer gefocust moeten worden op de 'opvang' van de jeugdigen na de 'tienerperiode'. Een idee is om hen op de een of andere manier te betrekken bij het fusieproces.
- Uitvoerig is gesproken over het initiatief van de Hervormde Kerk om extra bijeenkomsten te laten verzorgen voor de 16+ groep door Ds. van de Berg uit Barendrecht. Tijdens de gezamenlijke vergadering op 4 december zal hier ook nog bij worden stilgestaan.
- Binnen de wijken leven er vragen over hoe het nu verder gaat met het nieuwe liedboek. Hierover vindt afstemming plaats met de Hervormde Kerk. Verwezen wordt naar eerdere berichtgeving hierover in Rijsoord aan 't Woord.
- Ook zijn positieve opmerkingen gemaakt over de gebruikte 'formulieren' door Ds. van Westenbrugge tijdens de afgelopen viering van het Heilig Avondmaal.
- Ds. Offringa licht in het kort zijn werkzaamheden van de afgelopen periode toe.
- De brief aan de Classis over de kosten verbonden aan het gebruik van beamers t.b.v. het nieuwe liedboek wordt voor kennisgeving aangenomen.
- De kerkenraad stelt zowel de begroting 2014 van het College van Kerkrentmeesters als het collecterooster overeenkomstig vast. Hetzelfde geldt voor de begroting 2014 van de Diaconie.
- De heer N. Baars overlegt met mevrouw M. de Vree over zijn opvolging in het Kerkelijk Overleg Rijsoord.

De heer Visser eindigt de vergadering met gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Groet uit Zwolle

Beste mensen,

Hierbij wil ik even doorgeven dat ik in september jl. 65 jaar ben geworden en op 6 oktober officieel afscheid heb genomen van de gemeentes van Krabbendijke en Rilland. Uiteraard was ook de kerkenraad van Rijsoord uitgenodigd (en ook aanwezig), evenals de kerkenraden van de andere gemeentes waar ik gewerkt heb. Op 15 oktober ben ik verhuisd en bij mijn vrouw Willemien Broer gaan wonen met wie ik in mei 2012 getrouwd ben. Ik hoop nu eerst een sabbatsjaar te houden en daarna nog wat actief te blijven in (o.a) kerkenwerk. En uiteraard hoop ik mijn jaarlijkse preekbeurt in Rijsoord ook te kunnen blijven doen.

Een hartelijke groet en voor het jaar 2014: vrede en alle goeds,



Arend van de Beld
Jellissenkamp 80
8014 EX Zwolle
038.46.52.82.0
a.v.d.beld@filternet.nl



**GENADE:
STRAF
VERDIENEN
EN EEN
OMHELZING
KRIJGEN**

visje
WWW.VISJEPOSTERS.NL

Eeuwig Aanwezig

Zou de Eeuwige niet groot genoeg zijn om uit allen, ook uit het donkerste wat bij ons vaak diep verborgen zit iets goeds kan en wil laten ontstaan.

Zou de Aanwezige niet groot genoeg zijn om zin te geven aan onze fouten die voor het licht te houden te doen verbleken.
Zodat ruimte ontstaat voor vergeving.

Zou de Eeuwige niet groot genoeg zijn om ons bij alle onderdrukking zoveel weerstand te geven wat ieder nodig heeft.

Gelukkig hangt het niet van ons af maar komt het wel op ons aan als we ons toevertrouwen aan de Aanwezige.

Cor van Vliet

C.M.V. Passage



Dinsdag 21 januari 2014 is er weer een Passage avond, deze avond is uitgenodigd mevrouw A. Fokker uit Hendrik do Ambacht.

Deze mevrouw verzamelt boekjes van de schrijver **W.G. van de Hulst** en komt daarover een lezing houden. Ook brengt zij van alles mee uit haar verzameling.

Ik hoef u niet uit te leggen wie de zo bekende schrijver was, iedereen had in zijn of haar jeugd al wel een boek van van de Hulst. Denkt u maar eens aan de zondagschool.



We beginnen deze avond zoals we gewend zijn om 19.45 uur. Als u deze avond vol nostalgie bij wilt wonen dan bent u van harte welkom in het gebouw de Hoeksteen, ook niet leden zijn welkom.

Het bestuur van Passage
Vriendelijke groet,
Pauly Bestebreurtje

Verjaardagen in januari

1 januari 1936
Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal
Rijksstraatweg 179
2988 BD Rijsoord

4 januari 1930
De heer K. Klootwijk
Rijksstraatweg 179
2988 BD Rijsoord

Hartelijk Gefeliciteerd!

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

La Pipe

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op 10 januari

Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

2 en 16 januari

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!



Tienerviering

Allereerst.....

DE BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR VOOR JULLIE ALLEN!

We hopen dat jullie fijne feestdagen en een goede kerstvakantie hebben gehad of er nog van genieten als jullie dit lezen. Net zoals vorig jaar hebben we in dit nieuwe jaar 2014, weer tienerviering, op de 3e zondag van de maand.



Het thema voor de viering is nog niet bekend, wij doen de voorbereiding in januari, maar het zal vast weer een inspirerende viering worden met naar wij hopen leuke werkvormen.

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom.



Alles op een rijtje:

- ⇒ Tienerviering zondag 19 januari 2014.
- ⇒ Aanvang 9.30 uur direct naar de crèche-ruimte.
- ⇒ Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur.
- ⇒ Iedere 3^e zondag van de maand tienerviering.

Tot zondag 19 januari 2014,

Anda, Janis, Elselien en Heleen

Bijzondere dienst Ds. A.F. Troost

Eenmaal per jaar is er in de Gereformeerde Kerk van Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter. Enkele jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van mevrouw Nel de Gelder geld te besteden voor een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij zowel de kerk als cultuur goed tot uitdrukking brengt.

In 2014 is dit een bijzondere dienst met medewerking van de dichter en predikant André F. Troost. Een dienst met liedteksten van hem met als thema: "Rond het licht dat leven doet".

Aan het eind van de dienst is er gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting met hem tijdens het drinken van koffie of thee.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze dienst die wordt gehouden op zondag 09 februari 2014, aanvang 18.30 uur. De dienst duurt ongeveer een uur en de toegang is vrij.

De Liturgiecommissie van de Gereformeerde kerk Rijsoord

Rond het licht dat leven doet

*Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnen treden;
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.*

*Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen.
Als de kerk van liefde leest
is het feest!*

Liedboek, lied 287, vers 1 en 2
tekst Ds. A.F. Troost



Van de contactgroep RKO

Broeders en zusters van de Rijsoordse kerken, beste gemeenteleden,

“Hoe zit het nu toch met die gesprekken tussen onze beide Rijsoordse kerken?”
In april van dit jaar hebben we u op de hoogte gebracht van de stand van zaken en de plannen.

Het is dus weer tijd om u bij te praten. Vandaar deze tweede nieuwsbrief.

Waar waren we gebleven?

Het stappenplan, officieel “ Integratienota PKN gemeenten Rijsoord “ geheten, is door beide kerkenraden vastgesteld en goedgekeurd. Deze routekaart moet ons om te beginnen bij het eerstvolgende station brengen: het gezamenlijk verwoorden van onze theologische uitgangspunten en onze visie op de toekomst, in bestuurlijke termen “beleidsplan” genoemd. Daarin proberen we ook antwoord te geven op de vragen: welke gezamenlijke opdracht hebben we als kerk(en) in Rijsoord en hoe gaan we onze toekomstige gemeente vormgeven (organisatie, financiën, gebouwen).

Voor het uitstippelen van de route naar dit volgende station zijn de kerkenraden twee avonden intensief met elkaar in gesprek geweest, met hulp van onze classicale gemeente-adviseur Nico Evers.

Allereerst is de Bijbel opengegaan. Vanuit verschillende tekstgedeelten hebben we geprobeerd van elkaar te horen , wat voor een ieder de kernpunten zijn van het geloof in God en Jezus Christus als onze Heer en Heiland. We hebben gesproken over de kerk als lichaam van Christus met Hem als het hoofd en wij de leden met al onze verschillen.

In deze gesprekken is in alle openheid op tafel gekomen wat ons bindt, maar ook de accentverschillen die er onmiskenbaar zijn.

Vervolgens kwam de vraag aan de orde: geven de opbrengst van deze gesprekken ons voldoende vertrouwen en aanknopingspunten om samen verder te reizen naar onze eindbestemming: het vormen van één protestantse gemeente in Rijsoord. Beide kerkenraden hebben daar positief op geantwoord.

De wissels staan nu in de goede richting en het sein op groen; de trein gaat nu op weg naar het eerst volgende station: het opstellen van een (concept) beleidsplan en een analyse van de financiële consequenties.

De contactgroep van beide kerkenraden (voortaan Rijsoords Kerkelijk Overleg genoemd) gaat er mee aan de slag, gesteund door de theologische deskundigheid en ervaring van onze predikanten, en de commissies Gemeenteopbouw van onze gemeenten zullen daarbij meedenken. De colleges van kerkrentmeesters gaan op hun terrein het nodige rekenwerk verrichten.

Wat gaat u daar als gemeenteleden van merken? In de komende maanden nog niet zo veel; maar zijn we bij het eerst komende station aangekomen, dan zullen we u op een gemeenteavond uitleg geven hoe de reis is verlopen en vooral ook uw mening vragen. Daarvoor hebben we al een planning gemaakt: noteert u vast donderdag 12 juni 2014 in uw agenda !

Daarna hopen we weer verder te kunnen reizen naar een volgend station op de weg naar éénwording.



Intussen blijven we samen doen wat we al samen deden: catechese, gezamenlijke diensten, gespreksavonden, welkom heten van nieuwe dorpsbewoners.

Maar met elkaar over geloof en kerk praten is niet iets alleen voor kerkenraadsleden!

Het is goed en aan te bevelen om ook als “gewone” gemeenteleden elkaar beter te leren kennen, met elkaar in gesprek te (blijven) gaan, als leden van het ene lichaam, met alle verschillen en overeenkomsten.

Het is duidelijk dat er in beide gemeenten mensen zijn die graag spoedig concrete resultaten willen zien van een verdergaande samenwerking. Aan de andere kant zijn er mensen die hierbij juist vragen of twijfels hebben. Het is goed om ook hierover met elkaar te (blijven) praten.

Wij mogen geloven dat we in de Heer van de kerk met elkaar verbonden zijn én blijven.

In dit geloof willen we dan ook op de hierboven aangegeven weg verder gaan.

We houden u op de hoogte.

*Met hartelijke groet,
Rijsoords Kerkelijk Overleg*

Op dit moment bestaande uit:

Cora van Wingerden	Martha Verveer	Ad Berkhout	Ton Versteeg
Ronald Visser	Arie Bazen	Dick Alblas	Kees Lagendijk
Maarten van der Staay	Jan de Koning	Evert Bunt	René Barnard

Nieuwjaarswens uit Ierland

*Niet dat geen wolk van lijden
over je heen zal komen -
niet dat je toekomstige leven
altijd over rozen zal gaan -
niet dat je nooit een traan
van verdriet zult laten -
niet dat je nooit pijn zult voelen -
nee, dat alles wens ik je niet!*

*Mijn wens voor jou is,
dat je altijd
de gouden herinnering
aan elke rijke dag
van je leven zult bewaren -
dat je dapper zult zijn
in het uur van beproeving,
wanneer het kruis
op je schouders wordt gelegd,
wanneer de berg
die je moet beklimmen
te hoog lijkt
en het licht van de hoop
oneindig ver weg -*

*dat elke gave die God je
geschonken heeft
zal groeien en ertoe zal dienen
de harten
van wie je liefhebt
met vreugde te vullen.*

NBG Bijbelleesrooster januari

Wo	1	Jeremia 31 vs 35-40
Do	2	Jeremia 32 vs 1-15
Vr	3	Jeremia 32 vs 16-25
Za	4	Jeremia 32 vs 26-44
Zo	5	Mattheüs 2 vs 1-12
Ma	6	Mattheüs 2 vs 13-23
Di	7	Psalm 136
Wo	8	Jeremia 33 vs 1-11
Do	9	Jeremia 33 vs 12-26
Vr	10	Jeremia 34 vs 1-7
Za	11	Jeremia 34 vs 8-22
Zo	12	Mattheüs 3 vs 1-17
Ma	13	Jeremia 35 vs 1-11
Di	14	Jeremia 35 vs 12-19
Wo	15	Jeremia 36 vs 1-19
Do	16	Jeremia 36 vs 20-32
Vr	17	Psalm 115
Za	18	Leviticus 8 vs 1-17
Zo	19	Leviticus 8 vs 18-30
Ma	20	Leviticus 8 vs 31-9 vs 6
Di	21	Leviticus 9 vs 7-24
Wo	22	Leviticus 10 vs 1-11
Do	23	Leviticus 10 vs 12-20
Vr	24	Psalm 132
Za	25	Mattheüs 4 vs 1-11
Zo	26	Mattheüs 4 vs 12-22
Ma	27	Spreuken 1 vs 1-19
Di	28	Spreuken 1 vs 20-33
Wo	29	Spreuken 2 vs 1-22
Do	30	Spreuken 3 vs 1-12
Vr	31	Spreuken 4 vs 13-26

Wij bakken cup cakes voor het geboorteland van Christian en Valerie

Op het moment dat u dit leest zijn (voorlopig?) de laatste 114 cup cakes gebakken en afgeleverd. De actie is een groot succes gebleken.



Er is 13,2 kilo mix, 106 eieren en 5,3 kilo boter door onze handen gegaan.

Deze ingrediënten zijn goed geweest voor 800 cup cakes.

Als wij iedereen mogen geloven smaken ze heerlijk.



Wat heeft dat nu opgeleverd voor de Filippijnen? Met de gift van Bolnes erbij heeft de actie ruim € 2000,- opgebracht. Een bedrag waar we niet van hadden durven dromen. Dank jullie wel.

Een bericht van Sister Susan, Good Sheperd Sisters Manila
(vertaling uit het Engels)

Wij willen iedereen bedanken die met de mensen in de Visayas meeleeft. De ramp die hen heeft getroffen is echt heel tragisch, want de meeste gebieden hadden net een aardbeving achter de rug. Kort daarna werden ze opnieuw getroffen door zo'n grote vernietigende storm.

Veel mensen hebben honger, hebben familie verloren en zijn hun huizen bezittingen kwijt. Onze Damayan stafmedewerkers konden gelukkig direct hulp bieden aan de overlevenden van de ramp die met vliegtuigen naar Manila zijn gebracht om hier tijdelijk onderdak te krijgen. Zij hebben geholpen met het verstrekken van voedsel, water, medicijnen, en een luisterend oor geboden aan de mensen met stress en trauma symptomen. Ook enkele zusters waren ter plekke om de mensen te ontvangen en hulp te verlenen.

Een aantal dagen na de ramp zijn 3 zuster samen met een andere groep van kerken en hulpverleningsinstanties naar de gebieden gegaan die erg getroffen zijn. Zij hebben daar eten en goederen voor de eerste levensbehoeften uit gedeeld. De mensen die zij troffen, zeiden dat zij de eersten waren die hun kwamen helpen. Zij hadden al die tijd geen eten en drinkwater ontvangen omdat ze erg afgelegen woonden en moeilijk te bereiken waren. Het eten dat wij hen konden geven was echter maar goed voor ongeveer 5 dagen, dus er was en is nog steeds veel hulp nodig. Wij doen ons best om vooral de mensen te helpen in deze afgelegen gebieden.

Tijdens gesprekken met slachtoffers in de getroffen gebieden zijn de onderstaande zaken naar boven gekomen waar grote behoefte aan is.



De Good Sheperd Sisters willen zich vooral hierop gaan richten in de komende maanden en wellicht jaren:

- *Voor de mensen die door de overheid slecht bereikt worden: voedsel, water, medicijnen, en huishoudelijke artikelen. Hier is men al volop mee bezig.*
- *Voor groepen overlevenden in de rampgebieden: psychologische en emotionele ondersteuning, in het bijzonder voor de kinderen die erg getraumatiseerd zijn door wat ze hebben meegemaakt en gezien. Ook dit is al in gang gezet in sommige gebieden.*
- *Hulp bij het bouwen van nieuwe woningen*
- *Opzetten van buurtgroepen (lifelystood program) zodat mensen met ondersteuning weer een leven kunnen opbouwen. Zo kunnen zij met elkaar zorgen voor inkomen en de leefbaarheid van hun buurt of dorp weer herstellen.*

De donaties die wij binnen krijgen zullen voornamelijk gebruikt worden om de getroffen mensen te helpen met het opnieuw opbouwen van hun leven.

De omvang van de totale hulp die nodig is, is overweldigend. Het is hartverscheurend om mensen te zien en spreken die alles kwijt zijn, maar die vooral treuren om familie en vrienden die zij door Haiyan verloren hebben.

Het is daarom dat wij zo dankbaar zijn met de hulp van zo velen uit Nederland.

Nogmaals heel hartelijk dank, dat God u mag zegenen voor uw solidariteit met mensen die moeten lijden,

Sr. Susan Montaro



Wij gaan nog zo'n 5 maanden door met deze actie.

Bestel uw cup cakes via cupcakesvdfilippijnen@gmail.com of telefonisch 0180 430695. Op de gewenste datum kunnen deze dan thuisbezorgd worden (REO).

Wilt u niet mee doen met de cup cake actie maar wel geld storten dan kan dat natuurlijk ook:

IBAN: NL07 INGB 0008 6955 56

tnv Vrienden van Damayan onder vermelding Haiyan

Nico, Anda, Christian en Valerie

Opbrengst Collectes

24 november 2013	Kerk	€ 247,58
	Onderhoud gebouwen	€ 176,87
	Kids Express	€ 81,70
1 december 2013	Kerk	€ 177,22
	Onderhoud gebouwen	€ 126,51
	Slachtoffers tyfoon Hailfan-Filippijnen	€ 578,37
8 december 2013	Kerk	€ 291,75
	Onderhoud gebouwen	€ 228,95
	Missionairwerk	€ 80,15

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Collecte zondag 12 januari 2014 - Collecte voor Oecumene

Geloven in verbondenheid

Elk jaar in januari vieren we de week van gebed, waarin we opgeroepen worden om als christenen eensgezind te zijn. De Protestantse Kerk draagt ook zorg voor eensgezindheid en onderlinge verbondenheid. De Kerk werkt aan oecumene door samen te werken in de Wereldraad van Kerken en door het mee organiseren van bijzondere oecumenische activiteiten in Nederland. Zo bracht de Protestantse Kerk samen met acht verschillende kerkgenootschappen in 2013 het nieuwe liedboek uit.

Een ander bijzonder voorbeeld van oecumene is The Passion. Met dit jaarlijks terugkerende evenement rond Pasen, georganiseerd in samenwerking met o.a. de Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de Evangelische Omroep, worden één miljoen mensen bereikt met het Evangelie; niet alleen leden van de kerken, maar ook mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. De opbrengst van deze collecte maakt activiteiten zoals The Passion, die bijdragen aan verbondenheid en maatschappelijke invloed, mogelijk.
Helpt u mee?

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Collecte zondag 26 januari 2014 - Collecte voor Catechese en Educatie

Waar geloof verder gaat

Deze collecte is bestemd voor catechese en Educatie in de Protestantse Kerk.

Via catechese kunnen jongeren vanuit een veilige plek leren wat geloven betekent. Dat de kerk een plek is waar mensen elkaar en God echt ontmoeten. Dát is een kerk die bloeit!

Maar de mensen die catechese geven hebben hulp nodig bij de belangrijke taak om jongeren te begeleiden. Dat biedt de Protestantse Kerk in de vorm van trainingen, materialen en een vraagbaak. Zo zijn de catecheten voldoende toegerust om jongeren te helpen.

Voor die ondersteuning is geld nodig. Met de opbrengst van de collecte kan de kerk blijvend investeren in catechese en educatie. Helpt u mee?

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk



Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 23 november 2013 t/m 13 december 2013)

Via de Rabobank	voor RATW	€ 25,00
Via een enveloppe zonder naam	voor RATW	€ 10,00
Via dhr. W.A. IJsselstein	wijkgeld Elisabet	€ 90,00
Via een enveloppe in een collectezak voor de Solidariteitskas 2013		€ 10,00
Via Mw. P.T. van der Linden-van Wingerden	voor RATW	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 4000,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 450,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250 (IBAN: NL46RABO0355403250) t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2014", of "VVB 2013" als het nog op het oude jaar betrekking heeft.

Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK



Wat is onze Opstandingskerk u waard?

Het is januari, dus binnenkort wordt de bekende enveloppe voor de Actie Kerkbalans weer bij u thuis bezorgd.

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, kosten van de eredienst en de kosten van het pastoraat. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden.

Ook dit jaar laat de begroting weer een tekort zien. Reden om u te vragen nog eens positief kritisch naar uw bijdrage te kijken. Ook de kerk heeft geld nodig om te kunnen functioneren.

Met veel vrijwilligers doen wij er alles aan om de kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Mogen wij weer op u rekenen?

Hartelijk dank.

Het College van Kerkrentmeesters
Jan de Koning (voorzitter)

P.S. Graag zien wij uw antwoord in de bekende groene bus in de hal van de Kerk tegemoet.

U kunt de (gesloten) enveloppe ook meegeven aan uw wijkouderling of pastoraal medewerker, of via de post retourneren (Postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van Kerkrentmeesters).

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

**Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht wenst u allen
een gezegend, gelukkig en gezond Nieuwjaar toe.**

Wij nodigen u uit voor de 310^{de} zondagavondzang die we gaan zingen op
zondag 19 januari a.s. om 19.30 uur
in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.
Na een drukke maand vol licht willen wij ook in dit nieuwe jaar de Lofzang zingen.
Een zondagavondzang met vooral bekende liederen.
Het koor zingt twee liederen die door u zijn aangevraagd.
Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang.
De organist van deze avond is Edwin Vooijs.

We openen deze zondagavondzang met het lied: 'Samen in de naam van Jezus',
en met de kinderen het lied 'Lees je Bijbel, bid elke dag'.
Ook zullen we zingen 'Heer, ik geef m'aan U volkomen' en
'Zing voor de Heer een nieuw gezang'.

Het koor zingt o.a. de liederen:
'Give me oil in my lamp', en: 'Er is een God die hoort'.

We sluiten de avond af met het bekende lied:
'Lichtstad met uw paarden poorten'.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook



Weinig / Veel

*Het kost niet zo veel, iemand een glimlach te schenken;
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet.
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen in het hart van de mens,
die je zomaar ontmoet.*

*Het kost niet zo veel, een hand uit te steken om een ander
een beetje behulpzaam te zijn.
Een dankbare blik is vaak de beloning,
al was de moeite voor u maar slechts klein.*

*Het kost niet zo veel, om je hart te openen voor de mens om je heen,
in zijn vreugd en verdriet.
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor een ander,
of is die ander je naaste soms niet?
Het kost maar heel weinig, om een ander iets te geven.
Iets, wat je zelf toch zo heel graag ontvangt.*

*Liefde! Alleen maar door dat weg te schenken
krijg je terug, meer dan je ontvangt.
Het kost maar heel weinig, je arm om een schouder,
of alleen maar een zachte druk van een hand.
't Is vaak voor de ander
of hij even in een klein paradijs is belandt.*

*O, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten,
die arm om je schouder, de hulp die je bood.
Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig, maar wat is het effect groot.*



Een goed, gezond en liefdevol 2014 u allen toegewenst!