

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
De Kerk... een open deur?!	3
Bij de diensten; Overleden Zr Biesbroek-van Elderen	4
Zieken(t)huis; Pslamen onderweg; Bijbelstudie; Contact	5
Kerkenraadsvergadering; Flyers van beide Rijsoordse kerken	6
Kampweek; Kindernevendienst; 125 jaar Gereformeerde Kerk	7
Tienerviering; Uitnodiging 16+sers	8
Kerkelijke stand en bureau; Verjaardagen 75+; Bijbelleesrooster	9
Collectes en giften CvK; VVB; Kerkbalans	10
Collecte 9 maart; Cup cakes voor de Fillipijnen	11
CMV Passage; Inloopochtenden; La Pipe; Bazaar	12
Symbolisch bloemschikken	13
Rijsoord en de veertigdagentijd	14
40dagenboekje, vrijdagavondgebeden en stiltewandelingen	15
Nieuws uit Rwanda	16,17
Seniorenvakantie in Lage Vuursche	18
Voorjaarsconventie CWN; Expositie Irenekerk	19
Samenzangavonden en Concerten	20,21

**herboren**

het was een hand
die mij weer vond
een oor
dat iets kon horen
wat niemand ooit
bij mij verstond,,
daardoor werd ik
herboren

Stencilen:

Maandag 24 maart
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 26 maart
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand april
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 21 maart

bij
Pia van der Linden
p/a Pruimendijk 52
2989 AJ Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 2 maart

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Cora van Wingerden
Kinderoppas : Marian de Vree en Christian den Hartog
Chauffeurs : E. de Ruiter en J.W.A. Klootwijk
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 9 maart

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen
Kinderoppas : Liane en Mariëlla Janssen
Chauffeurs : P. Bezemer en C. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk in Actie - Zending
2e Onderhoud
Deurcollecte Eigen jeugd

Woensdag 12 maart

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk (Bidstond)
2e Diaconie (Bidstond)

Zondag 16 maart

2e Zondag van de veertigdagentijd
Tevens Tienviering
Inzingen met Opwekkingsliederen
Vanaf 09.10 uur : Ds. K.D. van den Hout uit Giessenburg
09.30 uur : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Kindernevendienst : Willemijn en Pauline Bezemer
Kinderoppas : J.J. de Koning en J. IJsselstein
Chauffeurs : Henk van Maastricht
Koster : 1e Diaconie (aanvulling Bidstond)
Collecte : 2e Kerk (aanvulling Bidstond)
Deurcollecte Eigen jeugd

Vrijdag 21 maart

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Henk van der Starre
Collecte : Vastenproject 2014 Sierra Leone



Zondag 23 maart **3e Zondag van de veertigdagentijd**
 09.30 uur : Ds. A.L. van der Zouwen-van Haften uit Sleeuwijk
 Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw
 Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer
 Chauffeurs : D.W. Alblas en J. Monteban
 Koster : Nico den Hartog
 Collecte : 1e Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 30 maart **4e Zondag van de veertigdagentijd**
 School-Kerk-Gezinsdienst in de Hervormde Kerk
 10.00 uur : Ds. G.H. Offringa
 N.B. : er is dus geen dienst in de Opstandingskerk
 Chauffeurs : A.C. Alblas en P. van Oorschot

De Kerk... een open deur?!



In aansluiting op ons jaarthema "De Kerk... een open deur?!" staan de deuren van de kerk op zaterdag 22 maart letterlijk open voor iedereen.

Tussen 13.00 en 16.00 uur verwelkomen we alle mensen die de kerk wel eens van binnen willen bekijken. Dit is aansluitend op de stiltewandeling die deze dag vanuit onze kerk wordt georganiseerd. Ook onze vaste 'zondagse klanten' zijn natuurlijk van harte welkom.

Ieder kwartier is er een korte activiteit zoals een rondleiding, orgelconcert(je), filmpjes bekijken of een heuse Meet and Greet met bijvoorbeeld de dominee, koster of organist. Daarna herhaalt dit programma zich. Koffie en thee staan uiteraard de hele middag klaar, dus u bent altijd op tijd voor een lekker bakkie en een praatje. Mét een lekkere cupcake uit de oven van de familie den Hartog, maar wees er op tijd bij want op=op!

In Rijsoord wordt huis-aan-huis een flyer verspreid met hierop de uitnodiging en het programma. We hopen dat het een middag wordt waarop we als kerk iets van onze binnenkant aan het dorp kunnen laten zien. Zowel in het kerkgebouw als wellicht in de gesprekken die gevoerd worden.

Wij hebben er zin in! Bent u ook enthousiast geworden? Of gewoon benieuwd?
 Kom dan gezellig even langs op 22 maart!

Namens het GOT, Cora van Wingerden

Zoektocht

Een zoektocht naar jezelf
 een zoektocht door dit leven,
 ben je wel de moeite waard?
 heb je iets weg te geven?
 Kun je iets betekenen
 voor je medemens?
 Of heb je daar de kracht niet voor
 lijd je zelf intens?
 Een minderwaardigheidsgevoel,
 gekrenkt of lamgeslagen?
 ziekte, pijn of ander leed,
 dan heb je veel te dragen!
 Je vindt jezelf niet goed genoeg
 niet waardig of niet wijs;
 Dan wordt het tijd om op te staan
 ga op ontdekkingsreis!!
 Ontdek dat jij jezelf mag zijn
 met fouten en gebreken!
 Want God heeft jou geschapen,
 geschapen naar Zijn beeld,
 je kreeg van Hem talenten
 en gaven toebedeeld.
 Heb moed om er iets mee te doen,
 deel uit en je zult merken,
 hoe waardevol een mens kan zijn
 een ander kan versterken.
 Een luisteren oor, een schouderklop
 't zijn kleine zonnestrallen,
 waaruit God's grote liefde blijkt
 op mensen neer te dalen.
 Hij geeft je kracht om door te gaan
 te werken op deez' aard.
 Voor hem ben je bijzonder,
 Voor hem ben jij "goud waard"!



Bij de diensten

Op **zondag 2 maart** hoop ik zelf voor te gaan in de Opstandingskerk. Wij lezen dan uit Matteüs 6, over de bezorgdheid. Er is in deze wereld veel om ons bezorgd te maken. Kennelijk is dat van alle tijden. Ondertussen zingen wij ons het geloof te binnen. Het Christelijk Gemengd Koor "De Levensbron" uit Ridderkerk zal ons daarbij ondersteunen.

De 1^e zondag in de 40-dagentijd is op **9 maart**. Dan zal ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland bij ons voorgaan.

Op **woensdag 12 maart** is het Biddag. 's Avonds is er een bidstond die om 19.30 uur begint en waarin ik zelf hoop voor te gaan. Net als andere jaren reikt het Gemeenschappelijk Leesrooster een tekst uit Prediker aan. Deze keer Prediker 2:20-26, een tekst over twijfel. In het evangelie (Matteüs 6:19-23) gaat het over het verzamelen van schatten op aarde en/of in de hemel. Ons geloof geeft veel te denken.

Op **zondagmorgen 16 maart** gaat ds. K.D. van den Hout uit Giessenburg bij ons voor. Het is dan de 2^e zondag in de 40-dagentijd.

Op de 3^e zondag in de 40-dagentijd (**23 maart**) begroeten wij mw.ds. A.L. van der Zouwen-van Haften uit Sleeuwijk als onze voorganger.

Op **zondag 30 maart**, de 4^e in de 40-dagentijd, is er een Kerk-School-Gezinsdienst in de Hervormde Kerk. Beide Rijsoordse predikanten zullen voorgaan in deze dienst van Woord en Gebed. We nemen het verhaal van de blinde Bartimeüs uit Marcus 10 als uitgangspunt. Een thema dat hier goed bij past is: "Kijk eens goed". Sommige mensen hebben oog voor detail, anderen zien meer de grote lijnen. En hoe goed zien de schriftgeleerden het als zij zeggen wat je moet doen en laten? De kinderen van basisschool *De Klimop* zullen de thematiek weer op hun eigen manier verwerken. Zij leren ook enkele toepasselijke liederen. Hun verwerking krijgt als 'aandeel van de school' een speciale plaats in deze dienst.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!
ds. G.H. Offringa

Overleden

Op vrijdag 24 januari 2014 overleed Anthonia Biesbroek-van Elderen op de leeftijd van 89 jaar. Toen haar man in 2006 overleed verhuisde zij van de Mauritsweg in Rijsoord naar zorgcentrum De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht.

Zij was hier een trouwe kerkganger geweest en ook de huisdiensten in De Blije Borgh bezocht ze graag.

Het pastorale contact vanuit Rijsoord werd onderhouden en het was altijd fijn om met haar over het geloof te spreken.

Met haar kennis van de Psalmen - ze kende de meeste uit haar hoofd - kon ze op een fijnzinnige manier over haar leven vertellen, hoe zij de Heer wilde dienen, Hem prijzen en eerbied tonen.

Nu zij is gestorven mag zij in zijn eeuwig huis de naam van de Heer verhogen. Op 31 januari namen wij afscheid van haar op begraafplaats Vredenhof. Wij zongen daar uit de Psalmen 23, 42 en 84 in de oude berijming. *Welzalig die uit Uw kracht leeft.*

Een bemoedigend Woord voor ons als nabestaanden, in het bijzonder voor haar dochter Janny, voor de kleinkinderen en verdere familie en vrienden. De nagedachtenis aan Anthonia Biesbroek zij ons tot zegen.

ds. G.H. Offringa

Zieken(t)huis

Van onze zieken noemen wij mw. A. van der Stelt-Jongenelen (Witbloemstraat). In het vorige kerkblad noemde wij haar naam al. De afgelopen weken zijn zwaar voor haar geweest. Behandelingen, herstel en terugslag wisselden elkaar af. Op het moment van schrijven verblijft zij nog in het ziekenhuis. Wij bidden voor haar en hopen met haar kinderen op uitkomst.

Mw. N. Kroos-Biesbroek (Mauritsweg) herstelt na haar knieoperatie in het Aafje Zorg-hotel.

Wij gedenken onze zieken en herstellenden met onze aandacht en voorbede en daarbij betrekken wij ook hun liefhebbende en meelevende naasten.

ds. G.H. Offringa

Psalmen onderweg (vervolg)



Vorig jaar begonnen we een meditatieve kring rondom de Psalmen. De deelnemers - en ook ikzelf -

willen deze kring graag voortzetten. Met de Psalmen kun je altijd bezig blijven.

Ik ben in de gelegenheid de kring op woensdagmorgen houden, dan hoeven we geen rekening te houden met de koffieochtenden.

Ik stel voor om op woensdag **26 maart** te beginnen, daarna **9 en 23 april**, **7 en 22 (donderdag!) mei 2014**.

De bijeenkomsten worden gehouden in De Fontein van 9.30-10.30 uur.

ds. Herman Offringa

Bijbelstudie (nieuwe start)

Ik vernam dat vorige predikanten van onze gemeente Bijbelkringen organiseerden. Naast andere vormen van bezinning wil ook ik, op verzoek, een begin maken met een kring waar we de bijbel centraal stellen, een soort leerhuis dus.

Plaats, tijd en inhoud moeten nog worden vastgesteld, maar ik heb toch alvast enkele data gekozen, rondom het Paasfeest.

Het gaat om de dinsdagavonden **8 en 22 april** en **6 en 20 mei 2014**. Hebt u belangstelling voor een leerhuis, laat het me weten.

In het volgende kerkblad schrijf ik er meer over.

ds. Herman Offringa



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 11 februari 2014

Ds. Offringa leest Psalm 127, waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

Ds. Offringa licht het voorliggende verzoek om consideraties toe. Sinds 1 mei 2004 wordt ondersteuning geboden vanuit de dienstenorganisatie door middel van de functie van regionaal adviseur classicale vergadering. Gevraagd wordt akkoord te gaan met verlenging van deze functie tot 1 mei 2019. De kerkenraad merkt op dat het lastig is nut en noodzaak van deze functie en verlenging te beoordelen. Wel is ze beducht dat dit leidt tot lastenverzwaring, terwijl op lokaal niveau moet worden bezuinigd. Ze waarschuwt voor een sluipend proces waarbij de overhead wordt verzward en uiteindelijk zichzelf in stand houdt. De kerkenraad besluit een brief te sturen aan de Classis waarin, onder vermelding van bovenstaande argumenten, akkoord wordt gegaan met het voorstel mits dit leidt tot besparing elders in de dienstenorganisatie.

Vanuit de wijken zijn geen bijzonderheden te vermelden. Er wordt nog overwogen om een groothuisbezoek te organiseren, doch beseft wordt dat er dit voorjaar ook reeds het 125 jarig jubileum is. Voorts wordt geopperd om niet alleen de liednummers van het huidige liedboek te noemen, maar ook die van het nieuwe liedboek. Op zich een goed idee, bedacht moet echter worden dat mogelijk de teksten van beide liedboeken niet altijd overeenkomen. Gevraagd wordt aan Ds. Offringa hier eens naar te kijken.

Ds. Offringa licht zijn werkzaamheden van de afgelopen periode toe. Daarnaast is hij in gesprek met de agendacommissie over zijn 'opleidingsverplichtingen'.

Gesproken is over de komende vacatures van ambtsdragers.

De concept-inleiding en de visieparagraaf van het visiedocument 2014 - 2017 zijn besproken.

Het concept-beleidsplan als onderdeel van het fusieproces met de Hervormde Kerk ligt ter advisering voor bij beide predikanten.

De kerkenraad besluit een keer stil te staan bij de betekenis van 'het geven van een hand aan de predikant' door de dienstdoende ouderling bij aanvang en na afloop van de dienst.

Mevrouw Van Gameren eindigt de vergadering met het lezen van lied 1006 uit het nieuwe liedboek, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Volgende vergadering is op 25 maart 2014

Gezamenlijke flyers van beiden Rijsoordse kerken

Voor de nieuw ingekomen inwoners in Rijsoord
is er een gezamenlijke flyer

'WELKOM IN RIJSOORD'

gemaakt met hierin relevante kerkelijke informatie.
Deze flyer wordt door diverse gemeenteleden
(van beide kerken)

bij de nieuwe bewoners gebracht.

De nieuwe flyers liggen in de kast in de Kerkenraadskamer.
Voor meer informatie kunt u mij aanspreken, bellen of mailen.

Hartelijke groet van Elselen van Gameren, 01804-26377,
evangameren@planet.nl.



Goed nieuws, we gaan dit jaar weer op K-A-M-P!!!!



Heb jij (weer) zin in een week vol leuke, grappige en spannende activiteiten?

Hou dan de week van
19 juli tot en met 26 juli
vrij!

Voor meer informatie over het kamp, zie de mededelingen in de volgende edities van Rijsoord aan het Woord of wordt lid van onze facebookpagina: facebook.com/KampRijsoord

Groeten, de kampleiding!

Nieuws vanuit de kindernevendienst

Vanaf zondag 9 Maart, werken we met de kindernevendienst aan het veertigdagenproject: "Zoek de stilte".

Deze veertigdagen tijd gaan we met de kinderen op zoek naar stilte. We lezen verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Er klinkt rumoer bij zijn intocht in Jeruzalem, maar Jezus zoekt ook de stilte van de tempel. Ook in ons leven zijn er plaatsen en momenten waarop je de stilte kunt vinden. Wat gebeurt er als je helemaal stil wordt?



De projectverbeelding van deze periode bestaat uit een grote poster van een kerkraam. Op het kerkraam worden de verhalen van deze zondagen in beeld gebracht. Door de verhalen heen breekt het Licht van Pasen steeds meer door. Laten wij samen met de kinderen de stilte zoeken, en met elkaar op weg gaan naar Pasen.

Namens de kindernevendienst, Petra Bezemer

125 Jaar Gereformeerde Kerk Rijsoord

In mei 1889 begon de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Rijsoord. In 2014 is dat 125 jaar geleden. Wij willen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan.

In het weekend van 10 en 11 mei 2014 kijken we D.V. terug op met name de afgelopen 25 jaren: wat is er allemaal veranderd, waar ligt onze kracht, hoe zal de toekomst van onze gemeente zijn?

Aan het einde van de middag van zaterdag 10 mei is er een gezamenlijke maaltijd. Aansluitend is er een muzikale avond vol verrassingen. Ook u kunt een bijdrage leveren aan deze avond. Wij gaan dan enkele liederen zingen en nodigen u uit om uw lievelingslied(eren) in te studeren. Een briefje met de titel(s) zien wij tegemoet in de bekende bus in de hal van de kerk. Voor zaterdagavond zullen wij een keuze maken uit de door u genoemde liederen. Anders is er misschien ruimte voor in de speciale kerkdienst, op zondagmorgen 11 mei.

Naast de verhoging van de lofprijzing is het mogelijk om op een andere manier dit jubileum te ondersteunen, bijvoorbeeld door een extra financiële bijdrage. U kunt uw gift overmaken op het IBAN-rekeningnummer van de kerk (NL46 RABO 0355 4032 50) onder vermelding van *Jubileumgift*.

Wij zien uit naar een mooi en gedenkwaardig weekend!

Het Organisatiecomité 125 jaar Gereformeerde Kerk Rijsoord



Tienerviering

De veertigdagentijd is weer begonnen, als voorbereiding van Pasen. Deze tijd wordt ook wel passietijd of lijdenstijd genoemd, omdat de weg van Jezus naar Pasen toe een weg van lijden was.

We gebruiken de teksten uit het Matteus-evangelie te beginnen met de intocht. De intocht begint met hectiek, lawaai en feest, maar Jezus zoekt ook de rust in de tempel om verhalen te vertellen en mensen te genezen.

Het thema voor de viering is nog niet bekend maar het zal vast weer een inspirerende viering worden.

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom.

Alles op een rijtje:

- * Tienerviering zondag 16 maart 2014
- * Aanvang 9.30 uur direct naar de crècheruim
- * Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur
- * Iedere 3^e zondag van de maand tienerviering

Tot zondag 16 maart 2014,
Anda, Janis, Elselien en Heleen



Hey 16-plusser...

5 april Heartbeat Jongerendag Amersfoort

Op zaterdag 5 april houdt Heartbeat Nederland de allereerste Heartbeat Jongerendag in Amersfoort van 13.00 - 22.00 uur.

Locatie

De Heartbeat Jongerendag vindt plaats, lekker centraal in Nederland, namelijk in Amersfoort. Een plaats die heel goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Heartbeat huurt het Rafael Evangelisch Centrum af voor deze dag. Een prachtige, net nieuwe locatie, met een grote zaal en diverse ruimtes voor workshops en seminars en een te gekke lounge voor het drinken van koffie en thee.

Rafaël Evangelisch Centrum

Kosmonaut 2, 3824 MK Amersfoort (Tel.: 033 7600 400)

Een goed verzorgde dag met geestelijke inhoudt en veel gezelligheid, voor jongeren uit heel Nederland. Dit jaar is het thema: 'LIGHT UP! Your life'. Jezus is het licht van de wereld, die ons het licht van het leven geeft! Hij verandert ons door Zijn Geest en maakt dat wij licht uitstralen naar de mensen om ons heen.

Programma met o.a. Kees Kraayenoord, Marco Hofland en workshops.

Op de Heartbeat Jongerendag komen topsprekers als David de Vos, Kees Kraayenoord, maar ook seminars met Marco Hofland en Gerard de Groot.

Verder zijn er tal van workshops, zoals streetdance, beatboxen en rappen, schilderen en voor 20+ is er een speeddate.

Daarnaast is er veel ruimte voor praise & worship met de Transformed Worship Band.

Leuk om te vermelden is, dat er ook nog 2 aparte seminars gehouden worden voor jeugdleiders en jongerenwerkers.

Kijk voor meer informatie op: <http://www.heartbeatjongerendag.nl/>

16+ leeftijd

Heartbeat richt zich op de 16+ leeftijd. In Nederland zijn er diverse tienerevenementen. Ook de gemiddelde leeftijd van de EO Jongerendag is onder de 16 jaar. Toch zien we dat er bij de 16 - 28 jarigen duidelijk behoefte is aan verdieping en verbondenheid met andere gelovigen.

Met deze dag hopen we, naast de weekenden die we in oktober houden 24 t/m 26 oktober daar aan bij te dragen. We krijgen inmiddels aanmeldingen uit heel het land.

Kijk voor meer informatie op: <http://www.heartbeatweekend.nl>

Anda den Hartog

Kerkelijke stand

Overleden op 24 januari 2014:
 Anthonia Biesbroek-van Elderen
 op de leeftijd van 89 jaar,
 laatstelijk wonende in
 de Blije Borgh te
 Hendrik Ido Ambacht.

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties
 enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
 Mauritshoek 22
 2988 EA Ridderkerk
 tel.: 0180 423566
 e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen in maart

14 maart 1931
 De heer J. van der Helm
 Ds. Sleswijk Visserstraat 14
 2988 XC Rijsoord

24 maart 1931
 De heer B.B. van der Waal
 Strevelszicht 2
 2988 AS Rijsoord

24 maart 1938
 Mevrouw W. de Vroed-Smit
 Brasem 83
 2986 HA Ridderkerk

26 maart 1932
 Mevrouw A. Kanters-van Kleef
 Mauritshoek 120
 2988 ED Rijsoord

26 maart 1936
 De heer W.J. van Gameren
 Oranjestraat 2a
 2991 CL Barendrecht

28 maart 1934
 De heer W.A. Nugteren
 Rijksstraatweg 157
 2988 BD Rijsoord

31 maart 1934
 De heer J. Oosthoek
 Seringenplantsoen 475
 2982 BP Ridderkerk

NBG Bijbelleesrooster maart

Za	1	Mattheüs 7 vs 1-12
Zo	2	Mattheüs 7 vs 13-8 vs 1
Ma	3	Leviticus 22 vs 17-33
Di	4	Leviticus 23 vs 1-22
Wo	5	Leviticus 23 vs 23-44
Do	6	Mattheüs 21 vs 1-17
Vr	7	Mattheüs 21 vs 18-22
Za	8	Psalms 119 vs 25-32
Zo	9	Mattheüs 21 vs 23-32
Ma	10	Mattheüs 21 vs 33-46
Di	11	Mattheüs 22 vs 1-14
Wo	12	Psalms 119 vs 33-40
Do	13	Mattheüs 22 vs 15-22
Vr	14	Mattheüs 22 vs 23-33
Za	15	Mattheüs 22 vs 34-46
Zo	16	Psalms 106 vs 1-23
Ma	17	Psalms 106 vs 24-48
Di	18	Mattheüs 23 vs 1-12
Wo	19	Mattheüs 23 vs 13-22
Do	20	Mattheüs 23 vs 23-28
Vr	21	Mattheüs 23 vs 29-39
Za	22	Psalms 9
Zo	23	Johannes 4 vs 1-15
Ma	24	Johannes 4 vs 16-30
Di	25	Johannes 4 vs 31-42
Wo	26	Johannes 4 vs 43-54
Do	27	Psalms 122
Vr	28	Johannes 5 vs 1-18
Za	29	Johannes 5 vs 19-29
Zo	30	Johannes 5 vs 30-46
Ma	31	Psalms 125

Gebed:

Jezus

Ik heb een groot probleem

Dat probleem ben ik zelf

Antwoord:

Mijn kind

Ik heb de oplossing

De oplossing ben IKZELF

Opbrengst Collectes

26 januari 2014	Catechese en Educatie	€ 137,95
	Onderhoud gebouwen	€ 116,58
	Eigen jeugd	€ 54,15
2 februari 2014	Kerk in Actie	
	Werelddiaconaat	€ 207,85
	Onderhoud gebouwen	€ 121,80
	Missionairwerk	€ 60,92
9 februari 2014	Kerk	€ 167,65
	Onderhoud gebouwen	€ 123,95
	Missionairwerk	€ 37,97
16 februari 2014	Diaconie	€ 144,15
	Onderhoud gebouwen	€ 113,00
	Missionairwerk	€ 47,95

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening
NL46RAB00355403250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2014".

Als u de machtiging hebt ingevuld: de automatische incasso van de maand maart zal plaatsvinden op 28 maart 2014.

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur /
Penningmeester CVK*

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 25 januari 2014 t/m 21 februari 2014)

Via de bus in de hal van de kerk voor	Aktie Kerkbalans 2014	€ 200,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	wijkgeld Elisabeth	€ 190,00
Via mw. P. van Nes-van der Griend	wijkgeld Elisabeth	€ 65,00
Via mw. J. van Hal	voor de kerk	€ 20,00
Via dhr. C. IJsselstein	voor de bloemen	€ 20,00
Via dhr. T.P. van der Burg	voor RATW	€ 10,00
Via mw. T.M.B. van der Waal	voor RATW	€ 5,00
Via dhr. C. IJsselstein	voor de bloemen	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

KERK BALANS

In januari heeft de actie kerkbalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen tot en met 21 februari 2014 kan de voorlopige balans worden opge maakt.

Door 152 leden is inmiddels een bedrag toegezegd van € 62.445,00.
Hartelijk dank daarvoor!

Wij verwachten nog 70 enveloppen terug te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

*Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester*

AANSPRAAK

*Blijf in gesprek,
al is het ook met jezelf.
Het hoge woord
moet eruit,
maar
het hoogste Woord
wordt in de
stilte gehoord...*



Zondag 9 maart 2014 - Collecte Kerk in Actie voor de Zending

Sta stil bij de ouderen in Moldavië

De op leeftijd gekomen Lisa woont in het armste land van Europa, Moldavië. Het pensioen dat ze ontvangt is niet genoeg om van rond te komen. Honger is een serieuze bedreiging voor ouderen in Moldavië. Lisa, 86 jaar oud en kromgegroeid door het zware werk op de boerderij, werd in haar huis aangetroffen toen ze al drie dagen niets gegeten had. Ze was er slecht aan toe.

Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, ziet om naar ouderen in Moldavië die bedreigd worden door honger en eenzaamheid. Wij vragen, op de eerste zondag in de 40-dagentijd, uw bijdrage voor het werk van Bethania in Moldavië en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Kom in beweging, zodat ouderen in Moldavië weer te eten hebben. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Wij bakken cup cakes voor het geboorteland van Christian en Valerie

Een collega van Anda die graag alle schoolkinderen (400) wilde trakteren heeft de cup cake teller op 1200 stuks gebracht. De leerlingen van de school hadden zelf ook een inzamelingsactie gehouden en ook dit geld werd spontaan gedoneerd aan Good Shepherd Sisters. De totale opbrengst is hierdoor op € 3.412,75. gekomen. Momenteel hebben wij nog 3 kleinere bestellingen lopen waardoor we de 1300 gaan passeren.



Heeft u een computer en wilt u graag eens zien wat er de afgelopen tijd gebeurt is? Kijk dan eens op de site van Damayan. Daar zijn wat foto's geplaatst. (onder het kopje nieuws op pagina2)
<http://haiyan.damayan-manila.nl/>

Op deze site staat ook een thermometer waarop af te lezen is wat de totale opbrengst is van alle verenigingsleden. Deze thermometer staat op € 25873,34. Dit bedrag is opgehaald door onder andere het bakken van cup cakes maar ook het ophalen van statiegeld flessen het geven van een concert , een sponsorloop en het bakken van loempia's. Allemaal kleinschalige acties die samen tot een fantastisch bedrag hebben geleid.

Wij gaan nog zo'n 3 maanden door met deze actie.

Bestel uw cup cakes via cupcakesvdfilippijnen@gmail.com of telefonisch 0180 430695.

Op de gewenste datum kunnen deze dan thuisbezorgd worden. (REO)

Wilt u niet mee doen met de cup cake actie maar wel geld storten dan kan dat natuurlijk ook nog steeds:

IBAN: NL07 INGB 0008 6955 56 tnv Vrienden van Damayan onder vermelding Haiyan.

Voor diegene die hun **belastingformulier** nog moeten inleveren. met terugwerkende kracht (vanaf juni 2013) hebben de Vrienden van Damayan een ANBI status ontvangen. Dit betekent dat ook alle Haiyan donaties aftrekbaar zijn van de belasting. Meer hierover kunt u lezen op eerdergenoemde website.

Met vriendelijke groet Nico Anda Christian en Valerie



C.M.V. Passage

Dinsdag 18 maart komen we weer bij elkaar in de Hoeksteen aanvang 19.45 uur.

Deze avond is een spreker uitgenodigd, Dhr. J. Sintemaartensdijk uit Ridderkerk die een lezing geeft over de uitzetting van Duitse burgers na de oorlog in 1946.

We hopen met elkaar een fijne avond te hebben. Als u deze avond bij wilt wonen dan bent u lid of geen lid van harte welkom.

Zoals we gewend zijn begint de avond om 19.45 uur.

*Het bestuur van Passage
Met vriendelijke groet,
Pauly Bestebreurtje*

Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

6 en 20 maart

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur



... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!

La Pipe

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op 14 maart

Bazaar

Noteert u maar vast in uw agenda:

Op **vrijdag 26 september** en **zaterdag 27 september** hopen we weer een gezellige bazaar te organiseren. Waar de helft van de opbrengst dit jaar naar toe zal gaan, daar we zijn wij als bazaarcommissie nog hard over aan het nadenken. Zodra we meer weten, zullen we u daarover uiteraard tijdig informeren.

Maar voor het zover is, die bazaar tijdens het laatste weekend van september, willen we nog graag vele "handel" door onze handen laten gaan.

En al zijn de deuren van de opslag nog niet "echt" geopend geweest, toch kunnen er al zeker drie kramen worden gevuld. Leuk, mensen weten ons inmiddels goed te vinden en daar zijn we blij mee!!

**Maar, we slaan de deuren ook weer met plezier officieel open en wel op:
Zaterdag 22 maart a.s. van 10.00 uur tot 11. uur.**

Mooi toch, één dag na aanvang van de lente! Met een knipoog uiteraard, we zien nooit geen bedden meer buiten staan te luchten.... En dat is logisch ook, de kolenkachels hoeven niet meer naar de zolder te worden gebracht. Die zorgden ervoor dat na een hele winter het hele huis stoffig was. Kwamen dan de eerste zonnestralen, dan gingen de vrouwen ijverig aan de slag om alle stof het huis uit te werken. En dat duurde dan dagenlang... Joodse vrouwen doen het trouwens nog wel heel grondig, die voorjaars-schoonmaak. Die beginnen ruim voor Pasen met het schoonmaken van hun huis om alles te zuiver van gist. Er mag geen kruimel brood meer te zien zijn.

Met een knipoog, die combinatie lente en grote schoonmaak....maar wij hopen toch dat u/jullie binnenkort alle kasten in huis nog eens nakijken en wellicht dingen tegenkomen die een "tweede leven" kunnen worden gegeven. De kerk en het komende goede doel zullen er blij mee zijn.

En even ter herinnering:

De kar van de bazaar is nog steeds te huur.

Tweedehands kleding kan nog steeds worden ingeleverd bij Ria (Bode)

Bijzondere spullen (voor de veiling van antiek) mogen ook al worden ingeleverd bij Ria
Wij zijn nog steeds er blij met DE koffiepunten. Spaart u nog met ons mee?

Een hartelijke groet namens de bazaarcommissie

Symbolisch bloemschikken 40dagentijd en Pasen 2014

Het thema in deze tijd is "Zoek de stilte".

In de schikkingen volgen we het alternatieve spoor van het oecumenisch leesrooster. Dat betekent dat we de weg van Jezus volgen vanaf de intocht van Jeruzalem tot aan de opstanding volgens het evangelie van Matteüs.

Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt.

Symboliek in de schikkingen zal steeds een poort zijn als verbindende schakel tussen de lezingen. Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen of andersom. De poort staat ook voor ons zoeken naar de stilte. Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven. In de stilte kunnen we op adem komen, om daarna met hernieuwde energie weer in beweging te komen. De poort staat ook voor de Opstanding van Jezus "Het licht van Pasen straalt door de open poort naar buiten".

Eerste zondag 9 maart

Thema: Uitbundige stilte. Kleur: paars

Lezing: Psalm 118:24-29. Matteüs 21:6-9

Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem, mensen aan de kant van de weg juichen hem toe. Het is een opvallend contrast met de bijna voelbare stilte van Jezus. Deze stille man op die ezel zal koning worden. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Symboliek in de schikking: De poort op een paarse ondergrond. In de poort zien we grote bladeren als zegenende handen. De komst van de koning brengt zegen mee voor de mensen....alleen anders dan verwacht.

Tweede zondag 16 maart

Thema: Schreeuwende stilte. Kleur: paars

Lezing: Jeremia 7:1-11. Matteüs 21:10-17

Nadat Jezus de stad is binnengereden gaat hij naar de tempel. De tegenstelling tussen de stille man op zijn ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit een heilige verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet.

Symboliek in de schikking: De poort op een paarse ondergrond. Aan de ene kant van de poort fel gekleurde bloemen, zij vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt in de tempel als hij iedereen weg stuurt. Aan de andere kant zien we mos en witte bloemen, dit verteld over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.

Derde zondag 23 maart.

Thema: Gewelddadige stilte. Kleur:paars

Lezing: Ps.118:13-23. Matteüs 21:33-46

Jezus verteld een gelijkenis over de onrechtvaardige landeigenaar die zijn wijngaard verhuurd heeft aan pachters. Psalm 118: 22 over de hoeksteen geeft aan dat Jezus deze gelijkenis op zichzelf betreft.

Symboliek in de schikking: Als basisschikking de poort op een paarse ondergrond. De steen die de bouwers afkeurden is tot hoeksteen geworden, uitgebeeld door stenen aan de linker kant van de poort. De hoeksteen onopvallend- dragend- sterk en stil. De druiven en de kruik verwijzen naar de landeigenaar van de wijngaard.

Werkgroep symbolisch bloemschikken

Rijsoord en de 40dagentijd

In de maand maart worden er met het oog op de 40dagentijd in Rijsoord een paar bijeenkomsten georganiseerd waar wij u hartelijk voor uitnodigen. Het gaat om een filmavond, een vrijdagavondviering en een stiltewandeling.

Filmavond Het evangelie volgens Matteüs

Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth baseerde de Italiaanse regisseur Pier Paolo Pasolini zich uitsluitend op het evangelie van Matteüs. De gesproken teksten zijn letterlijke citaten uit dit evangelie. Pasolini zei daarover: "De bijzondere waarde van het evangelie van Matteüs voor onze tijd ligt erin dat het een voorbeeld van grote vastberadenheid en absolute compromisloosheid laat zien, zonder ooit moraliserend te zijn." Bij de scènes is bijpassende muziek gekozen, o.a. van Bach's Matteüs Passion. De film werd in zwart-wit opgenomen in het arme zuiden van Italië (Matera). Alle acteurs zijn amateurs; ook Pasolini's eigen moeder speelt mee, als moeder Maria op latere leeftijd. Iedereen - zelfs het Vaticaan - was het er na de première in 1964 over eens: geen film heeft ooit zo overtuigend het leven, lijden en de opstanding van Jezus weergegeven. We vertonen deze twee uur durende film op **woensdag 19 maart a.s.** in de kerk. Aanvang **19.00 uur**.

Vrijdagavondviering

Het thema, dat ons door "Kerk in Actie" van de PKN voor dit jaar wordt aangereikt voor de 40dagentijd is: "Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt". We worden opgeroepen de stilte te zoeken en daarin onze aandacht te richten op de weg die Christus moest gaan naar het kruis en door de dood heen naar de Opstanding op de Paasmorgen. Vanuit die bezinning mogen we voor het eerst of opnieuw ontdekken wat ons beweegt, of beter: Wie ons beweegt. Dat moet ons aansporen om in beweging te komen naar de ander, met gebed en concrete hulp. In de vrijdagavondviering willen we hieraan vorm en inhoud geven en collecteren voor het project, dat we in deze veertigdagentijd steunen (Het Vastenproject 2014 Sierra Leone. Meer informatie hierover kunt u lezen in de 40dagenkalender). De **vrijdagavondviering op 21 maart a.s.** in onze kerk, waarin ds. G. H. Offringa voorgaat, begint om **19.30 uur**.

Na afloop kunt u een kopje koffie of thee blijven drinken.

Stiltewandeling

In deze 40dagentijd mogen wij stilstaan bij de weg die Jezus moest gaan. Jezus, die op zijn weg mededogen, barmhartigheid en liefde heeft laten zien. Om tot dit diepere besef te komen moet het eerst stil worden in onszelf, om daarna de beweging naar binnen te maken en te ontdekken wat de dichters van de psalmen ons kenbaar hebben gemaakt. Tijdens de stiltewandeling zullen we enkele kernregels van een psalm overdenken. Bij de Rijsoordse wandeling op **zaterdag 22 maart a.s.** staat Psalm 62 vers 2 centraal:

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding.

We beginnen deze morgen om 10.30 uur in gebouw De Hoeksteen achter de Hervormde Kerk. Het eind van de wandeling (na ongeveer een uur) is in de Gereformeerde kerk waar wij met elkaar zullen napraten en de bijeenkomst zullen besluiten met een kopje soep en een broodje. U kunt zich tot donderdag 20 maart opgeven bij Willie van Prooijen (telefoon 0180-421973 of per e-mail: w.prooijen4@kpnmail.nl). (Voor de kosten zal een kleine bijdrage van u gevraagd worden).

U bent van harte welkom op deze bijeenkomsten!

Een woord van dank willen we richten tot de trouwe bezorgers van Rijsoord aan het Woord die ook dit jaar weer bereid waren om de 40dagenkalender bij u door de bus te doen. Hartelijk dank voor jullie extra moeite.

Voor diegenen onder u die wél het kerkblad ontvingen, maar geen kalender: er zijn nog kalenders beschikbaar in zowel de Hervormde kerk als onze eigen Opstandingskerk.

U kunt ook contact opnemen met familie Barnard, Mauritshoek 40 (tel. 421297).

Willie van Prooijen, René en Wilma Barnard

Veertig dagenboekje, Vrijdagavondgebeden en Stiltewandelingen

Beste gemeenteleden,

Vol inzet en enthousiasme hebben wij de afgelopen tijd gewerkt aan de voorbereiding en het tot stand brengen van het veertig dagenboekje. Inmiddels heeft u dit boekje waarschijnlijk al aangereikt gekregen.

Wat is het elk jaar weer geweldig om met elkaar, namens 6 samenwerkende kerken, een mooi boekje te maken, maar ook de vrijdagavondgebeden, stiltewandelingen en activiteiten voor te bereiden. U zult wel begrijpen dat dit elk jaar weer veel werk is. Des te meer voldoening is er dan nu om u dit mooie boekje te kunnen aanbieden. Met dit boekje kunt u in bezinning, stilte en ontmoeting op weg gaan naar Pasen.



Wij nodigen u van harte uit dit boekje ter hand te nemen en te ontdekken wat deze veertigdagentijd u in stilte en ontmoeting met de ander kan brengen.

Op de vrijdagavonden zal er elke keer, omringd door nadrukkelijke stiltemomenten en gebed, een korte viering rondom een thema van de Hongerdoek 2013 worden gehouden, getiteld "Hoeveel broden hebben jullie?" Dit hongerdoek is geschilderd door de Boliviaanse kunstenares Etji Stih.

Na afloop van het avondgebed kunt u bij de uitgang een gift geven, welke wij bestemmen voor het vastenproject "Diomplorprogramma" in Sierra Leone.

U kunt meer over dit project lezen in het boekje.

Elke wekelijkse vrijdagavond zijn we te gast in een andere kerk en na het avondgebed kunt u een kop koffie of thee mee drinken.

Deze serie van avondgebeden vangt aan met de Aswoensdagviering in de St. Joriskerk aan de Hovystraat 64 op woensdag 5 maart a.s. om 19.00 uur.

De avondgebeden beginnen om 19.30 uur op de volgende data in de hieronder vermelde kerken:

- Woensdag 5 maart: 19.00 uur Sint Joriskerk, Hovystraat 64
- Vrijdag 14 maart: 19.30 uur De Levensbron, Jan Luykenstraat 10
- Vrijdag 21 maart: 19.30 uur Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 (Rijsoord)
- Vrijdag 28 maart: 19.30 uur Protestantse Gem. Bolnes, Pretoriusstraat 56 (Bolnes)
- Vrijdag 4 april 19.30 uur Irenekerk, Electropark 17 (Slikkerveer)
- Vrijdag 11 april: 19.30 uur Christus is Koningkerk, J. van Stolbergstraat 44 (Slikkerveer)

Ook zullen er evenals vorig jaar stiltewandelingen op de zaterdagochtenden plaatsvinden, startend vanuit diverse kerken.

U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. U kunt zich opgeven bij gemelde contactpersonen in het boekje.

En tenslotte deze uitnodiging: Gaat u in stilte, ontmoeting en in beweging mee om uit te komen bij het Paasfeest. Feest van opstanding en nieuw leven!

Wij wensen u een mooie, bezinnende en bezielende veertigdagentijd toe.

Jeannette Nijhuis, Shirley Karssies, Arie Stout, Hans Le Large, Conny Langendoen, Gerda van der Schilt, Hetty Postema, Thea Donkervoort, Sonja van Vliet, Wilma en René Barnard en Willie van Prooijen.

Projectgroep veertigdagenkalender



Nieuws uit Rwanda

Uitwisselingscomité
Paroisse Runda
Rwanda

Runda, 2 januari 2014

We danken u hartelijk voor uw steun bij de bouw van een opvangtank die binnenkort het regenwater op zal kunnen vangen voor onze kerk.

Deze regenwateropvang past in het beleid van de overheid van ons land om het milieu te beschermen. Het stelt ons in staat om de tuinen en moestuin van onze kerk te begieten.

Zoals u weet is de kapel in Kagina anderhalf jaar geleden in de zomer vernietigd door een storm; Onze kerk heeft het werk weer opgenomen om de kerk te repareren. Binnenkort zal het werk aan het dak worden afgerond; We danken God want de protestantse kerk van Dongen heeft ons een gift gegeven van € 2000,-- voor de constructiewerkzaamheden.

We hebben een goed Kerstfeest en Oud-en Nieuw 2014 gevierd. Op 29 december 2013 zijn 70 gelovigen van onze gemeente gedoopt.

Met Mevr. Eline gaat het goed, ze groet u.

We hebben de kans gehad om goede momenten door te brengen met Janny Oorebeek op 16 december 2013. Zij heeft onze kerk kunnen bezoeken in Kagina. We hebben de gelegenheid gebruikt om u deze brief te kunnen sturen.

Wilt u onze hartelijke groeten overbrengen aan al uw gemeenteleden.

Dat God u zegene.
Namens de Paroisse Runda:

De voorzitter van het uitwisselingscomité

Rwagashayija Timothée

De predikante:

Mukamanzi Marie Madeleine



Paroisse Giko
Rwanda
3 november 2013

Lieve broeders en zusters van Rijsoord,

Het is met een groot plezier dat we de gelegenheid kunnen gebruiken om deze brief aan u te sturen via Janny Oorebeek die u vertegenwoordigd heeft tijdens de feestelijkheden van het 50 jarig bestaan van onze gemeente.

Uit de grond van ons hart sturen wij u onze broederlijke groeten: aan alle gemeenteleden van Rijsoord, aan de kerkenraadsleden en aan het uitwisselingscomité. Hartelijk dank voor uw brief van 9 juli 2013 waarin u aan ons uw nieuws bekend maakte, voor uw enveloppe met 100 Euro die ons geholpen heeft om een goed feest te organiseren. Ook danken we u voor de 1400 Euro die we hebben ontvangen om een bijenproject in onze gemeente te realiseren.

De Paroisse Giko draagt u voor altijd in het hart. We wensen de nieuwe kerkenraadsleden veel succes en ook de nieuwe voorzitter. Dat de Heilige Geest met hen zal zijn en hen zal zegenen bij de nieuwe functie.

Over de festiviteiten van ons jubileum zal Janny Oorebeek u meer vertellen omdat zij daar aanwezig was, zij zal u ook een cadeau geven dat de gemeente Giko voor u heeft meegegeven. Lieve gemeenteleden van Rijsoord, we bidden dat de eeuwige God u blijft leiden en met u mee zal gaan op de weg die voor u ligt.



Giko, 12 januari 2014

Lieve broeders en zusters in Jezus Christus van de Gemeente Rijsoord

Wij danken u voor uw brief die wij via Janny Oorebeek hebben ontvangen toen zij Rwanda bezocht half november.

We zitten nu in het kleine droogte seizoen dat duurt van januari tot half februari. Tijdens deze periode houdt iedereen zich bezig met de oogst van bonen en het begin van het nieuwe schoolseizoen 2014.

Het is een groot genoegen Mme Ellie Lagendijk te feliciteren dat zij haar werk als voorzitter heeft kunnen beëindigen en we wensen Ton Versteeg als nieuwe voorzitter veel succes bij zijn werk.

In ons actieplan voor 2014 staat de bouw van een nieuwe kerk uit duurzame materialen voor de plaats Ntonde (Gemeente Giko).

Tenslotte eindigen we deze brief door u het allerbeste toe te wensen voor het jaar 2014.

Dat God u zegene.

Het uitwisselingscomité van Giko

Munyangeri Zabulon
Nshimiyimana Valens
Pasteur Musaraba Joseph

Persbericht

Seniorenvakantieweken op de Ernst Sillem Hoeve in Lage Vuursche



Op de Ernst Sillem Hoeve worden in de komende periode weer vakantieweekenden en in juli/aug. een drietal vakantieweken georganiseerd voor senioren die begeleid worden door vrijwilligers van de YMCA. Deze wereldwijde jongerenorganisatie, vroeger vooral bekend als het CJV (Christelijk Jongeren Verbond) bezit een prachtig geleden hotel in Lage Vuursche; een voormalig koetshuis uit 1880 dat de grandeur uit het verleden combineert met de moderne faciliteiten van nu.

We noemen onze vakanties: vakanties met pluspunten, dat wordt door veel gasten ook onderschreven. Aandacht, gezelligheid en een goede sfeer staan hoog in ons vaandel en contact met leeftijdsgenoten, maar ook met jongere stafleden, maakt dat u nieuwe vrienden kunt ontmoeten en samen een fijne vakantie kunt beleven.

Wat kunt u verwachten?

- begeleiding door een team van YMCA vrijwilligers
- een sfeervolle hotelkamer
- een restaurant met heerlijke maaltijden
- een 7 ha. groot park met diverse terrassen
- een aantrekkelijk programma met mooie excursies en gezellige activiteiten
- diverse faciliteiten zoals een fitnessroom en overdekt zwembad
- wilt u er zelf op uit trekken dan helpen wij u graag bij het zoeken naar mooie plekjes in de omgeving

De prijs van een vakantieweek bedraagt € 497,50: geheel verzorgd!

Naast de 3 vakantieweken in juli/augustus zijn er weekenden met Pinksteren, in de herfst en tijdens de Kerstdagen. Zie daarvoor onze folder.

Ter informatie:

Het gebouwencomplex van de Ernst Sillem Hoeve is vrij uitgebreid: U dient dus wel in staat te zijn om zelfstandig de afstand tussen zalen, restaurant en hotelkamers te overbruggen. De ESH heeft geen speciale voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking.

Geïnteresseerd in deze unieke manier van vakantieviereen? Vraag een uitgebreide folder met informatie bij de receptie van de ESH: telefoon 035-666 85 41 of via www.ESH.nl of www.vrienden-esh.nl

N.B. - noot van de redactie -: U kunt ook informatie vragen aan Herman van Hal, die dit stuk heeft ingezonden en al enkele malen op de Ernst Sillem Hoeve heeft vertoefd.





CHARISMATISCHE
WERKGEMEENSCHAP
NEDERLAND

Persbericht
Leusden, 6 februari 2014

Een Geest van overvloed
Hoe de Geest in en door mensen werkt met het oog op kerk en samenleving

39^e voorjaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland

Van woensdag 28 mei t/m zondag 1 juni 2014 vindt in het christelijk conferentiecentrum 'De Kroeze Danne' in Delden de 39^e voorjaarsconventie plaats van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN).

Dit jaar heeft Graham Tomlin, decaan aan het St. Mellitus College in Londen, een boek doen verschijnen met de spannende titel: 'Een Geest van overvloed'. Daarin beschrijft hij hoe de Vader en de Zoon elkaar liefdevol omarmen, waarbij het de heilige Geest is die ons mensen en de hele schepping binnen de liefde van de Vader en de Zoon trekt. Dat betekent dat de werking van de Geest gericht is op de samenleving en de wereld. Hoe moet je de overvloedige Geest voorstellen? Wat betekent dit voor de dynamiek en de praktijk van de gemeente? Wat betekent dit voor de gaven van de Geest?

Deze voorjaarsconventie willen wij in vieringen en werkgroepen, met jong en oud en met inspirerende sprekers **waaronder Graham Tomlin**, meebewegen met de dynamiek van de overvloedige Geest. We strekken ons uit naar meer van de Geest, met het oog op de samenleving en de schepping.

Informatie over het programma en aanmelding is te vinden op www.cwn-cwj.nl.

Expositie in de Irenekerk

Op zaterdag 8 maart om 14.00 uur wordt de expositie van werken van Heleen de Lange in de Irenekerk geopend. Er worden schilderijen, o.a. een kruisweg met de naam 'Schouwen', en beeldjes van haar tentoongesteld. De tentoonstelling duurt de gehele Veertigdagentijd. Bij de kruisweg heeft haar echtgenoot ds. Nico de Lange teksten geschreven, die gebruikt kunnen worden tijdens de Goede vrijdagviering.

Voor de Irenekerk is haar werk niet onbekend. Boven de stiltehoek hangt een werk van haar hand. Zowel in de kerkzaal als de Irenezaal zal haar werk te bezichtigen zijn.

Van 8 maart - 12 april zal de Irenekerk op zaterdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur geopend zijn, in de hoop dat u met familie, vrienden en bekenden de moeite zal nemen deze expositie te komen bezichtigen.

Zelf schrijft Heleen er het volgende over:

“Al sinds het begin van de pelgrimages naar Jeruzalem leefde er onder de pelgrims de behoefte om de lijdensweg van Jezus te volgen. Sedert de middeleeuwen zijn gestileerde kruiswegen in zwang gekomen, en zijn deze in elke katholieke vierplek te vinden. Voorgeschreven teksten bieden de gemeente ter plaatse een handvat om bij de staties te bidden en te mediteren.

In de afgelopen maanden heb ik zelf, al luisterend en mediterend, gezocht naar kleuren en vormen die vanuit mijn perspectief bij het verhaal van de lijdensweg van Jezus passen. Zo is de kruisweg *Schouwen* tot stand gekomen. Acht staties, vergezeld van bezinnende teksten van de hand van Nico de Lange. De foto's zijn verzorgd door Wietze Wiegersma. Uitgever Docete te Utrecht.”

Adres Irenekerk: Electroplantsoen 17-19 (ingang naast Oranjestraat 30) te Ridderkerk-Slikkerveer



Twee keer samen zingen in de Breepleinkerk

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk
een Koor-en samenzangdienst gehouden op
zondag 2 maart a.s. waaraan medewerken:
'Chr. Gem.Koor "Debarim" o.l.v Arjen Uitbeijerse
Orgel Martin Mans
Voorganger Ds. Arnold Vroomans

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk
Een Koor-en samenzangdienst gehouden op
zondag 16 maart a.s. waaraan medewerken:
'Chr. Mannenkoor Scheveningen' o.l.v Jimco Zijlstra
Orgel Wim de Penning
fluitiste Lydia van Mourik
Voorganger Ds. Koos Staat

Beide diensten beginnen om **17.00 uur**
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang
De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77
Zie ook www.breepleinkerk.nl
Zie ook: <https://www.facebook.com/zingenmaaktblij>

Zondagavondzang in de Bethelkerk



Wij nodigen u uit voor de 312^{de} zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 16 maart a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Ook deze zondagavondzang bestaat weer uit een keur van liederen uit verschillende bundels. Samen met ons, onder leiding van Cor de Haan, wordt het ongetwijfeld weer een mooi zangavond. Het orgel wordt gespeeld door Bert Kruis.

***Graag tot ziens
in de Bethelkerk***

Namens het Gereformeerd Kerkkoor
Zwijndrecht,
Ries Knook



Zondagavondzang in de Boomgaardkerk



De mannen van het koor **de Verenigde Zangers** uit Barendrecht laten weer van zich horen op 9 maart a.s. in de Boomgaardkerk.

Op deze zondagavond zal het mannenkoor verschillende liederen uit zijn gevarieerde repertoire ten gehore brengen. Dit wordt afgewisseld met samenzang.

Er zal niet alleen gezongen worden. De inmiddels bekende organist en pianist van de Verenigde Zangers Lennart Moree zal op deze avond een solo spelen. De algehele leiding is in handen van John Bakker.

De toegang is gratis. Om de kosten van deze avond te dekken is er bij de uitgang een collecte.

Het mannenkoor de Verenigde Zangers hoopt veel muzikkliefhebbers te ontvangen op zondagavond 9 maart in de Boomgaardkerk aan de Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam. Aanvang 19:30 uur.

U bent van harte uitgenodigd!

Samen zingen in de Open Hof

Op zondag 2 maart 2014 wordt er weer een koor- en samenzang dienst gehouden in de kerk 'De Open Hof' gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te Hendrik-Ido-Ambacht. Deze zangdienst begint, zoals gebruikelijk om 17.00 uur. Vanaf 16.30 uur is de kerk open.

Deze keer zal het Christelijk Mannenkoor 'Prins Alexander' uit Rotterdam zijn medewerking verlenen. Dit koor is opgericht op 20 oktober 1966 en heeft onder professionele leiding van dirigent Arjan Breukhoven en door inzet van de leden een grote bekendheid verkregen tot ver buiten de eigen regio. De koor en samenzang zal worden begeleid door de organist Matthijs Breukhoven. Op het programma staan deze keer o.a. de volgende koorwerken: 'Er is een God die hoort' van G.C. Stebbins, 'Liefde' in bewerking van Herman Riphagen, 'Vol verwachting blijf ik uitzien' van F. L  har, Joh. De Heer, in een bewerking van Arjan Breukhoven, 'Amazing Grace' van John Newton en nog enkele andere liederen.

Naast het luisteren is ruimschoots gelegenheid ook samen liederen te zingen die voorkomen in diverse bundels. De gehele dienst wordt ondersteund door een beamer/dia presentatie. Zoals altijd is de toegang gratis. Ter bestrijding van de kosten zal bij het verlaten van de kerkzaal wel gecollecteerd worden.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze zangdienst bij te wonen, de volgende dienst zal zijn op zondag 6 april 2014. Het Christelijk Gemengd Koor 'de Levensbron' uit Ridderkerk, o.l.v. Bert Kruis zal dan aanwezig zijn. Het orgel zal worden bespeeld door Johan den Hoedt uit Rotterdam.

Namens de organisatie :

Ben Voerman, tel: (078) 681 75 83, e-mail: bjvoerman@planet.nl.

32^{STE} ORANJECONCERT

Dit jaar organiseert het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht alweer voor de 32^{ste} keer het jaarlijkse Oranjeconcert. Dit concert wordt gehouden op vrijdag 25 april a.s. en vindt plaats in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Aanvang concert 20.00 uur. Kerk open 19.15 uur.

Deze avond zullen er veel nieuwe liederen worden gezongen maar ook bekende en onbekende vaderlandse liederen wisselen elkaar af.

Ons gastkoor van deze avond is het mannenkoor Urker Zangers onder leiding van Jacob Schenk. Zij hebben een gevarieerd repertoire van geestelijke koralen tot zee-mansliedjes en van klassieke koorwerken tot psalmen.

In de TV- uitzendingen van "Nederland Zingt" hebben we kennis kunnen maken met Jacob Schenk en gezien dat hij behalve dirigent ook organist en pianist is en dat hij panfluit speelt. Wij verwachten dan ook dat hij veel van zijn veelzijdigheid laat horen en zien.

Het belooft dan ook een mooi Oranjeconcert te worden waarbij verdere medewerking wordt verleend door Severin van Dijk, dwarsfluit, Mark Brandwijk, pianist, Ren   de Bruin, bassist en Henk de Klerk op drums.

De algehele leiding is in handen van onze dirigent Cor de Haan. De toegangskaarten voor deze avond kosten   16,00. Dit is inclusief plaatsreservering, programmaboekje en koffie of thee in de pauze. De kaarten kunt u reserveren via de koorleden of telefonisch bij familie L. Klootwijk, telefoon: 078-6122250 of via email: sklootwijk@live.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 14.00 en 20.00 uur.



*Wij hopen u deze avond graag te ontmoeten
in de Bethelkerk te Zwijndrecht.*

"Van harte uitgenodigd"

*Namens de concertcommissie,
Jolanda Donker-Damsma*



VAN WELKE KERK BEN JE?

(n.a.v. 1 Kor. 3: 4 en 21-23)

Die vragen krijg ik nog wel eens te horen.

Dan antwoord ik: 'Ik ben **hervormd** geboren'.

Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?

En dus vul 'k aan: **rechtzinnig** daarenboven
dat is een **vrijzinnige** manier van geloven.

Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd:
Een goed woord voor hervormd is **gereformeerd**.

dus behoor 'k ook tot de **gereformeerde kerk**.

en doe gereformeerd gemeentewerk.

En de kerk is al oud! Dat is zonder meer,
dus ben ik eigenlijk ook **oud-gereformeerd**.

Ik ben christelijk zo is me geleerd,

dus ben ik ook **christelijk gereformeerd**.

Ik kan ook zeggen, dat kan er ook mee door,

dat ik tot een **christengemeente** behoor.

Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop,
dus vast en zeker, **vrijgemaakt** ben ik ook.

Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,

past baptistengemeente me ook wel goed.

In mijn kerk komt ook jaarlijks 't pinksterfeest voor,

dus is het dat ik ook tot de **pinkstergemeente** behoor.

En omdat het steeds om het evangelie gaat,

kan **evangelische gemeente** ook geen kwaad.

Ik vaar op 't bijbels apostolisch gezag,

dat is de reden dat ik me ook **apostolisch** noemen mag.

Tenslotte is het gewoon een klein publiek:

de kerk is algemeen, dus 'k ben ook **katholiek**.

Je weet nu tot welke kerk/gemeente ik hoor.

Of komt mijn antwoord je wat verwarrend voor?

Je hebt gelijk! Die namen! Wat een gedoe!

Daarom wens ik je van ganser harte toe,

dat op de vraag: waar hoor je bij? Van wie ben jij (bent u)?

Je antwoord zij: **Van Christus ben ik! Straks en...Nu!**

