

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Ontmoeting koffie-inloopochtend; Gedicht	3
Bij de diensten; Contact met de predikant	4
Overlijdensberichten	5
Pastoralia; VOOR-diensten; Leerhuis Jona	6
Catechisaties starten weer; Bijbelstudie Jacobus	7
Kerk. stand en bureau; Verjaardagen 75+; Inloopochtenden; La Pipe; NBG Bijbelleesrooster; COV Ridderkerk	8 9
Verslag tienerviering	10,11
Jubileumconcert dirigent Peter Overduin	11
Uitnodiging concert Jacob van Nes 50 jaar organist	12,13
Collectes & giften C.v.K.; V.V.B.	14
Deurcollecte; C.W.N. Najaarsconferentie	15
Koning en Kerk, het blijft schipperen—Ingezonden stuk.	16,17
Najaarsconcert Verenigde Zangers; Zondagavondzang Bethelkerk	17
Parijs Plus	18

Samen in de naam van Jezus
 heffen wij een loflied aan,
 want de Geest spreekt alle talen
 en doet ons elkaar verstaan.
 Samen bidden, samen zoeken
 naar het plan van onze Heer.
 Samen zingen en getuigen,
 samen leven tot Zijn eer.



Stencilen:

Maandag 27 oktober
Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Woensdag 29 oktober
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand november met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 24 oktober

bij
Pia van der Linden
p/a Pruiwendijk 114
2989 AK Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 5 oktober

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeur

Koster

Collecte

Israëlzondag

: Ds. A.M. Los

: Mirjam op den Brouw

: Jacomine en Jeannette Bezemer

: C.J. op den Brouw

: Henk van Mastrigt

: 1e Kerk en Israël

2e Onderhoud

Deurcollecte Vredeswerk

Zondag 12 oktober

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeur

Koster

Collecte

Kerk-School-Gezinsdienst (in de Opstandingskerk)

: Ds. A.H. Groen en Ds. G.H. Offringa

: geen i.v.m. kerk-school-gezinsdienst

: Marinka Steenepoorte en Natascha Janssen

: Cl. Bezemer

: Nico den Hartog

: 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat

2e Onderhoud

Deurcollecte Vredeswerk

Zondag 19 oktober

Tevens Tienviering

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeur

Koster

Collecte

: Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland

: Petra Bezemer

: Petra en Annelieke Bezemer

: J.W.A. Klootwijk

: Henk van der Starre

: 1e Kerk

2e Onderhoud

Deurcollecte Vredeswerk

Zondag 26 oktober

Vanaf 09.10

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeur

Koster

Collecte

Inzingen met Opwekkingsliederen

: Ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht

: Sabrina Alblas

: Jacqueline en Celine de Jong

: W.A. IJsselstein

: Wim van Bruggen

: 1e Diaconie

2e Onderhoud

Deurcollecte Vredeswerk



Koffie-inloopochtend 18 september... niet altijd voorspelbaar

De kerkenraadskamer wordt omgetoverd in een gezellige salon en spelletjes-ruimte. De sjoelbak staat klaar en de koffie geurt je tegemoet. Oh ja het bord moet ook nog op straat gezet worden.

De koffie staat klaar met een mooie tekening van een dampend kopje koffie, is te zien op dat bord. De vaste bezoekers weten dat wel en worden ook op een andere manier geïnformeerd. Vanaf 10.00 uur komen de gasten binnen en drinken we gezellig koffie of thee met een koekje of niet vanwege de slanke lijn. Ja je bent al jong belegen maar het uiterlijk blijft belangrijk.

Rond 11.00 uur lopen er 2 dames voorbij het raam en blijven staan bij het uitnodigingsbord; petje op, rugzak en stevige schoenen aan. Kom binnen wees welkom, de deur van de kerk staat voor iedereen open zei ik arge loos tegen die dames. Aan hun gezicht zag ik dat ze dat wel wilden, maar verstaan kon ik ze niet. Toch hoorde ik iets bekends. De dames kwamen uit Noorwegen een maakten een voettocht van Amsterdam naar Parijs, wat ze in 6 weken wilden klaren. Afgelopen nacht waren ze in Rotterdam om via Rijsoord naar Dordrecht te gaan en daarna langs Breda naar Antwerpen richting Parijs vertelden ze. Ze lieten zich de koffie goed smaken en vertelden in het engels dat ze geen café hadden gezien onderweg en deze verrassing ze dus goed uitkwam. Ze vroegen honderd-uit en vertelden over hun reis.



Toen kwam Stefan de Nooyer van Karaat binnen en trakteerde op tompouchen want Karaat bestaat 45 jaar. De dames vroegen ook over de oorlog 1940-1945. En wij vertelden in ons beste engels dat naast onze koffie-salon een museum staat. Snel gevraagd of onze Noorse dames-gasten even mochten kijken. Die medewerking werd spontaan verleend. Mevr. Ubaghs heeft de dames tekst en uitleg gegeven. Rond 12.30 uur zag ik de dames lopen richting Dordrecht.

Een gewone koffie inloop ochtend kan toch ineens heel anders uitpakken met twee wandelende Noren en een traktatie van Karaat.

Ria Bode

Overgenomen uit de Straatkrant - Ingezonden door Mevr. Plonie van Nes

Gedachten

Als Jezus eens op aard zou komen, op een doordeweekse dag,
Gewoon maar in de bus zou zitten, zodat iedereen Hem zag.
Ik weet haast zeker dat geen mens Hem dan ineens herkennen zou.
Misschien was Hij wel in gezelschap, van zomaar een slechte vrouw
Of een arme drugsverslaafde zwervend ergens in de stad
Die zojuist op de Coolsingel een tas met geld gestolen had.
Want wij nette christenmensen denken immers toch veeleer
Dat de Heiland meer zou lijken op een keurige meneer.
Dat wij Hem niet zouden zoeken bij een Turk of Marokkaan,
Dat Hij juist zou zijn op plaatsen waar wij liefst niet zouden gaan.
Ik vraag me af of wij beseften als Jezus kwam in Rotterdam,
Hij op de Binnenweg ging wonen en dan niet de nieuwbouw nam.
Als ik zo zou blijven denken en ik toonde geen berouw,
Vrees dat ik door mijn houding, Hem niet eens ontmoeten zou.

Bij de diensten

Je zou kunnen zeggen dat ons kerkenwerk zich afspeelt rondom de zondagen. Op de eerste dag van de week komen wij samen in de kerk. We herinneren ons het Evangelie, de boodschap van licht en leven, onze roeping om te vieren en te verbinden, met hart en ziel. Er staat weer veel te gebeuren in de komende maand. Om te beginnen dus met de volgende kerkdiensten.

Op zondag 5 oktober komt ds. A.M. Los uit Oosterhout naar Rijsoord. Op deze eerste zondag van oktober is het Israëlzondag. Nu zijn onze gastpredikanten vrij in hun teksteus, maar we kunnen op deze dag onze gedachten laten gaan over de on-opgeefbare en altijd weer spannende verbondenheid van Israël en de kerken.

Op zondag 12 oktober is er de Kerk-School-Gezinsdienst in de Opstandingskerk. Deze dienst is voorbereid met beide predikanten en de basisschool "Klimop". De school reikte het thema aan: *God kan het!*

We lezen hoe de Israëlieten met Mozes uit het land Egypte trekken, en hoe de HEER leiding geeft aan deze uittocht (Exodus 14). Het gaat in deze dienst over Gods bevrijdende kracht en wij gaan daar ook van zingen: *Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven!* Het volk Israël leert op Hem vertrouwen - en wij met hen.



Op zondag 19 oktober verwelkomen we ds. J.C. van Westenbrugge (Hoek van Holland) als onze voorganger. Een vertrouwd gezicht inmiddels, en een bekende stem.

Op zondagmorgen 26 oktober zal ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht bij ons voorgaan. Hij is inmiddels emeritus-predikant, maar hij had een interessante loopbaan, in en om de kerk, in binnen- en buitenland.

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Contact met de predikant

Voor u is het wellicht belangrijk om te weten waar, wanneer en hoe de predikant bereikbaar is. Het zal u niet verwonderen dat ik op zondagmorgen regelmatig in de kerk te vinden ben. Na de dienst drinken we koffie.

Wilt u iets aan mij vragen of doorgeven, schroomt u dan niet. Maar misschien vindt u het rustiger om telefonisch contact op te nemen. Doordeweeks maakt u op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag de meeste kans me thuis te treffen (maandag is mijn vrije dag). Tussen 8.30 - 9.00u en 19.00 - 19.30u is het "spreekuur".

Ben ik op pad voor het kerkenwerk, dan is er nog de telefoonbeantwoorder om uw bericht op te nemen. Het geschreven woord is het meest geduldig: een briefje op papier of per e-mail zal ik zeker beantwoorden.

Met vriendelijke groet, ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T: 0180 - 397773
E: g.h.offringa@xs4all.nl



Overleden

Met eerbied en met liefde noemen wij de naam van Pieterella van Putten-Blaak, zij overleed op woensdag 3 september 2014 op de leeftijd van 80 jaar. Nel van Putten groeide op in een groot gezin aan de Mauritsweg. De familieband bleef altijd sterk, zij hield van gezelligheid.

Met veel familie maak je heel wat mee, ook aan ziekte en zorgen. In 2004 overleed haar man Dries en kort daarna haar dochter Conny. Bij dat verdriet is het fijn als je broers en zussen dichtbij wonen en steun kunnen geven.

Ik leerde Nel kennen in februari 2010, zij was net jarig geweest. Vanaf die tijd werd ze vergeetachtig, kon haar woorden niet goed meer vinden, maar door haar hartelijke uitstraling maakte ze toch makkelijk contact.

Zij was een blijmoedig mens, blij en moedig, en dat is ze tot het einde toe gebleven.

De laatste jaren woonde zij in zorgcentrum "Reyerheem" in Ridderkerk. Daar is ze ook gestorven, zacht en kalm.

'Achter elke traan die blinkt, schuilt een glimlach van herinnering'.

Op dinsdag 9 september hebben we afscheid van haar genomen en haar lichaam in de aarde gelegd. We lazen uit de Openbaring van Johannes, hoe de Heer van alle leven de tranen van onze ogen zal afwissen. Een troostrijk gebaar.

Om die troost bidden wij in het bijzonder voor haar dochter Lisette en haar gezin, en voor allen die Nel zo lief waren.

ds. G.H. Offringa



Overleden

Op donderdag 11 september 2014 overleed Gerard Cornelis van der Burg (J. van der Laanstraat), hij werd 60 jaar. Zijn vrouw Hetty, kinderen en kleinkinderen zijn intens verdrietig.

Tijdens zijn ziekte hoopten zij zo op zijn herstel.

'Je naam staat in ons hart geschreven, het eind kwam veel te gauw; maar in gedachten blijft steeds leven: je liefde, zorg en trouw'.

Deze tekst heeft de familie op de rouwkaart laten afdrukken. Liefde, zorg en trouw tekenen Gerards leven.

Toen zijn eerste vrouw Heleen overleed waren de kinderen nog klein: in 1991 waren zij 7 en 9 jaar.

Naast vader en kostwinner werd hij ook moeder. In 2000 hertrouwde hij met Hetty. Samen vonden zij vreugde in de kinderen die hun eigen weg vonden, en in de vijf kleinkinderen die geboren werden.

Groot is dan ook het verdriet nu zij hem moesten loslaten. Groot was ook het meeleven van allen die afscheid van hem kwamen nemen, van een goede vriend en gewaardeerde collega.

De begrafenis vond plaats in besloten kring.

Wij wensen de familie van harte Gods troostende nabijheid toe: zijn naam staat geschreven in de palm van Gods hand.

Ds. G.H. Offringa



Pastoralia

In de afgelopen maand onderging mw. T. Los-Luthart (Vlasstraat) een knieoperatie. Zij is herstellende en zal nu van huis uit verder revalideren.

Mw. J.P. Hollestein-Verkerk (Rijksstraatweg) werd met een hardnekkige infectie opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, maar ook zij is weer thuis.

Wij noemen de naam van mw. N.H.S. (Elselien) van Gameren-van der Burg (J.C. de Backstraat), na een ingrijpende operatie ondergaat zij een serie nabehandelingen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar mw. M.L. van der Burg-Streefkerk (Boksdoornpark) en dhr. A. Leentvaar (Mauritsweg) bij de behandeling van hun ziekte, en de zorgen en vragen die telkens weer opkomen.

We willen danken bij een bijzondere operatie in de familiekring van mw. E.A. (Lies) van Wingerden-van Herk (Mauritshoek): haar broer uit Boskoop lijdt aan nierfalen en hij moest regelmatig dialyseren. Haar zoon Werner kon nier-donor worden voor zijn oom. De dubbele operatie is nu achter de rug en is voorspoedig verlopen. Wij hopen met Lies om herstel van deze beide mannen, die haar zo na aan het hart liggen.

ds. G.H. Offringa

V.O.O.R. diensten - Oecumene in Ridderkerk

Voluit: Viering en Ontmoeting in Oecumenisch verband in Ridderkerk.

V.O.O.R. gaat uit van de Parochie Sint Joris, de Protestantse Gemeenten de Irenekerk te Slikkerveer, de Levensbron te Ridderkerk, de PG te Slikkerveer (CIK) en de PG te Bolnes.

De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van deze vijf kerken, stelt per jaar-cyclus een thema vast en bereidt de oecumenische vieringen voor. In de vieringen zelf wordt het gemeenschappelijke van de eigen identiteit en kerkelijke rituelen samengevoegd tot een oecumenische viering, die past in de huidige tijd.

Schrijf de volgende vier data vast in uw/je agenda: 9 november 2014, 18 januari 2015, 8 maart 2015 en 19 april 2015. Op de komende V.O.O.R. dienst van 9 november a.s. is het thema het nieuwe Jona-oratorium, met medewerking van het interkerkelijk koor Salem. Teksten zijn van Ds Martin de Geus, de muziek is van Dirk Zwart.

Deze dienst wordt gehouden in de Levensbron, aanvang 17.00 uur.

Voor meer informatie bezoek onze website: www.voordiensten.nl.

Volg ons op Twitter: @voordiensten.

Van harte welkom en tot ziens op 9 november a.s.

*Namens Werkgroep V.O.O.R. diensten,
Bastiaan Schoenmakers*

Leerhuis Jona op woensdagmorgen

Afgelopen voorjaar leidde ik een aantal avonden rondom het Bijbelboek Jona. Het programma over deze kleine, maar intrigerende profeet wordt herhaald op woensdagmorgen 15 en 29 oktober en woensdagmorgen 12 en 26 november.

Als doelgroep zie ik de mensen voor me die vorig jaar aan de Psalmenkring deelnamen. Het is deze keer een leerhuis, dus iets minder meditatief en iets meer inhoudelijk.

Deze kleine verschuiving van perspectief spreekt wellicht ook anderen aan. Weet u welkom!
We beginnen om 9.30u en proberen rond 11.00u af te ronden. Plaats: de Fontein.

ds. Herman Offringa



Catechisaties

De catechisaties gaan weer van start!

De groepen bestaan uit jongeren van beide kerken.

Zo kunnen we van en aan elkaar leren.

Een mooie vorm van ontmoeting ook.

Er zijn dit jaar drie groepen geformeerd, jongeren uit de doelgroep kregen ook al een persoonlijke uitnodiging:



Voor jongeren van 12-13 jaar is er wekelijks catechisatie op maandagavond in gebouw de Hoeksteen, achter de Hervormde kerk. De start is op 3 oktober a.s. van 19.00u – 19.45u. Het onderwerp is: De Kerk.

Jongeren van 14-15 jaar komen wekelijks samen op dinsdagavond in gebouw de Hoeksteen. De start is op 7 oktober a.s. van 19.45u – 20.30u. Het onderwerp is: Het Gebed.

Jongeren van 16 en ouder beginnen op zondag 5 oktober a.s. om 20.00u in de Hoeksteen. Zij komen 1 x per twee weken samen.



*Namens de Jeugdraad,
ds. Herman Offringa*



Bijbelstudie Jakobus

Een strooien brief, zo noemde de grote reformator Maarten Luther het epistel van Jakobus, te praktisch gericht. Het deed hem teveel denken aan de werkheiligheid in de Rooms Katholieke traditie van zijn dagen.

Met de kern van deelnemers aan het Jona-leerhuis wil ik deze brief op tafel leggen en precies gaan lezen. Interessant is dus ook de theologie die eruit spreekt, maar had Maarten Luther gelijk?

We gaan met elkaar in gesprek en proberen weer enkele werkvormen uit.

Ik denk aan een serie van vier à vijf dinsdagavonden. We beginnen op dinsdag 7 oktober 2014 om 20.00u in de Fontein. Dan reserveerde ik de volgende avonden: 14 oktober, en 4, 11 en 25 november.

De data stellen we vast in onderling overleg.

Hebt u belangstelling, laat u dat dan even aan mij weten?

ds. Herman Offringa

Kerkelijke stand

Overleden op 3 september 2014
Mevrouw Pieterella van Putten-Blaak
op de leeftijd van 80 jaar
laatstelijk wonende in Reijerheem

Overleden op 11 september 2014
De heer Gerard Cornelis van der Burg
op de leeftijd van 60 jaar
gewoond hebbend
Jacob van der Laanstraat 5

Verhuisd:
Mw. M. Nugteren-Kuijper
van Lagendijk 283
naar de Riederborgh, kamer 110
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

Geboren op 6 augustus 2014
Nikki Milou Bestebreurtje
Mauritsweg 85
2988 AG Rijsoord
dochter van
Rene Bestebreurtje en Annette Dooren.

Verhuisd (intern binnen Reijerheem):
Mevrouw A. Heester-Florijn
juiste adressering is nu:
Torenmolen 1, kamer 209
2986 GB Ridderkerk

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of
verhuizing graag een bericht in verband
met de kerkelijke administratie.

La Pipe

U/Jij bent van harte welkom
voor een praatje, glaasje,
kortom voor de gezelligheid,
in de Fontein op de
30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op 10 oktober

Verjaardagen in oktober

9 okt. 1933
De heer J. Hollestein
Rijksstraatweg 117
2988 BC Rijsoord

9 okt. 1937
De heer W. IJsselstein
Pruimendijk 87
2989AG Rijsoord

11 okt. 1935
Mevrouw M. Sinterniklaas-Vos
Rijksstraatweg 82
2988 BK Rijsoord

13 okt. 1932
De heer P. Sinterniklaas
Rijksstraatweg 82
2988 BK Rijsoord

14 okt. 1938
K.P. Klootwijk
G. Flohilstraat 33
2988 XE Rijsoord

26 okt. 1934
dhr CL. Bezemer
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

27 okt. 1930
De heer I.K. Roterman
Prunusplantsoen 151
2982 ND Ridderkerk

27 okt. 1931
De heer D. de Jong
Langeweg 464
3335 LG Zwijndrecht

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

2 en 16 oktober

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Tot ziens!

HERFST

Donkere wolken pakken zich samen,
een regenbui klettert tegen de ramen.

De zomer is weer verdwenen,
een nieuw seizoen verschenen.

De gure herfst is aan gekomen,
men ziet het aan de vele bomen.
Bladeren dwarrelen over de grond,
de wind speelt er mee in het rond.

De bladeren aan de takken verkleuren
dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren.
Prachtige, goud gele tinten verschijnen,
maar zullen helaas spoedig verdwijnen.

De bomen worden kaler en kaler
weer en wind steeds schraler.
Storm en regen vieren nu hoogtij,
maar wij weten, dit gaat voorbij..

Herfst, winter, lente en zomer
komen en gaan,
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.
Hij geeft ons de seizoenen en tijden,
laten we ons dan in Hem verblijden.

Ook in de herfst van ons eigen leven,
wil Hij ons kracht en sterkte geven.
Laten wij daarom steeds maar weer,
ons vertrouwen stellen op De Heer



Fedde Nicolai

**NBG Bijbelleesrooster oktober**

wo	1	Ezechiël 20:13-26
do	2	Ezechiël 20:27-38
vr	3	Ezechiël 20:39-44
za	4	Ezechiël 21:1-12
zo	5	Ezechiël 21:13-22
ma	6	Ezechiël 21:23-32
di	7	Ezechiël 21:33-37
wo	8	Ezechiël 22:1-16
do	9	Ezechiël 22:17-31
vr	10	Psalm 102:1-12
za	11	Psalm 102:13-29
zo	12	Ezechiël 23:1-10
ma	13	Ezechiël 23:11-20
di	14	Ezechiël 23:21-35
wo	15	Ezechiël 23:36-49
do	16	Ezechiël 24:1-14
Vr	17	Ezechiël 24:15-27
za	18	Psalm 17
zo	19	Efeziërs 4:1-6
ma	20	Efeziërs 4:7-16
di	21	Efeziërs 4:17-24
wo	22	Efeziërs 4:25-5:2
do	23	Efeziërs 5:3-20
vr	24	Deuteronomium 4:44-5:5a
za	25	Deuteronomium 5:5b-21
zo	26	Deuteronomium 5:22-6:3
ma	27	Deuteronomium 6:4-25
di	28	Deuteronomium 7:1-11
wo	29	Deuteronomium 7:12-26
do	30	Deuteronomium 8:1-6
vr	31	Deuteronomium 8:7-20

C.O.V. "Ridderkerk" is weer begonnen met de repetities voor het 95-jarig Jubileumconcert

De Christelijke Oratorium Vereniging 'Ridderkerk' is weer begonnen met de repetities en bereidt zich voor onder leiding van dirigent Hans Cok voor het concert Ein Deutsches Requiem van J. Brahms en het Te Deum van A. Dvorak dat wij hopen uit te voeren op 29 november 2014 in de "Levensbron", Ridderkerk.
Noteert u dit alvast in uw agenda.

Wie er voor voelt om lid van ons koor te worden, is voor een eerste kennismaking altijd welkom op één van de repetitieavonden.

Het COV-koor repeteert elke woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in de 'Levensbron' aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk.

Voor meer informatie: Marianne Nijman, (voorzitter), tel. 0180 - 424844 of
Leny Strohauer (secretaris), tel. 0180 - 432574.
Zie ook onze website: www.covridderkerk.nl

Verlagje van de tienerviering

Na een heerlijke maar - volgens de tieners - véél te korte vakantie zijn we op zondag 21 september van start gegaan met het nieuwe seizoen tienervieringen.

We hebben deze zondag twee nieuwe gezichten verwelkomd: Clementine is voor het eerst gezellig aanwezig. Ook zijn we blij dat Elize (Versteeg) ons team als leiding komt versterken op de plek van Anda.

We kletsen wat over de vakantie, eten mergpijpjes en gaan dan de viering eens positief beginnen: iedereen noemt een kwaliteit, iets moois, iets leuks of iets bewonderenswaardigs over de persoon naast zich. Wow, wat zijn er veel kwaliteiten aanwezig! Iedereen kan wel iets anders goed of heeft iets bijzonders wat leuk of mooi is!

Het thema van deze viering is 'De God van Egypte' en gaat over reizen, vluchten, kwaliteiten en vertrouwen. Leidraad is het verhaal over Abram die met Sarai en Lot naar Egypte reist omdat er in zijn eigen land hongersnood is.



We doen een spel, waarbij we uit een stapel kaartjes met daarop woorden (o.a. zonnebril, liefde, mobiele telefoon, vertrouwen, bikini, rugzak, geld, moed) een top drie samenstellen wat we meenemen als we op reis gaan. Daarna beelden we ons in dat we, net als Abram, op de vlucht zijn en door de woestijn reizen. Wat nemen we dan mee? Opvallend is dat we allemaal 'geld' en een 'mobiel' inruilen voor woorden als 'vriendschap', 'moed' en 'vertrouwen'. En we hopen allemaal nooit in de woestijn terecht te komen ☺



We steken de kaars aan en we staan stil bij vluchtelingen wereldwijd. De tieners noemen situaties waar zij onlangs over gehoord hebben, zoals de situatie in Gaza, Oekraïne en de Irakese man die bij televisieprogramma 'Holland's Got Talent' was en die maar liefst 8 jaar op de vlucht is geweest. Voor alle situaties steken we een extra kaars aan.

We lezen Genesis 12:10-13:1 over hoe Sarai wordt voorgesteld aan de farao als de zus van Abram en de plagen die vervolgens over Egypte worden uitgestort. We plaatsen plussen, minnen en vraagtekens bij de tekst en bespreken dit.

We praten over 'vertrouwen'. Abram vertrouwt op God, Sarai vertrouwt op Abram, en dat is nodig om levend en wel uit Egypte te kunnen vertrekken. Sarai moet zich anders voordoen dan ze is, namelijk als de zus van Abram in plaats van zijn vrouw.

We lezen een kort verhaaltje over iemand die zich ook anders voordoet dan hij is.

Fred en Yimmie kennen elkaar sinds groep 1 van de basisschool. Zij hadden het altijd best gezellig met elkaar, al is Yimmie een beetje vreemd. Niet alleen zijn naam is apart, maar hij loopt een beetje raar en praten kan hij ook niet 'normaal'. Maar ja, zo kent Fred hem al bijna zijn hele leven. En Yimmie heeft best humor, dus je kunt wel met hem lachen. Nu gaan ze voor het eerst naar de middelbare school. Fred wil een nieuwe start maken en zijn basisschool verleden achter zich laten. Hij wil populair worden en daar kan je 'vrienden als Yimmie' niet bij gebruiken. Iedereen zit in een kring bij de mentorklas waarbij iedereen zich voorstelt. Dan komt Yimmie binnenlopen...

Hoe gaat Fred met deze situatie om? Welke keuze moet hij maken? De jongeren worden uitgedaagd om zelf het verhaal af te schrijven. Één van de jongeren deed dat als volgt op een mooie manier, die we u graag laten lezen.

“Fred gaat Yimmie negeren maar hier krijgt hij al snel spijt van. Op deze manier houdt hij namelijk helemaal geen vrienden over. Fred wordt toch weer vrienden met Yimmie. Yimmie vergeeft het hem.”

Tot slot praten we over de stelling: *Vertrouwen? Eerst zien, dan geloven.*

Vertrouwen we iedereen blind? Hangt dat af van de situatie? Vertrouw je het internet en Facebook? Is je vertrouwen wel eens beschaamd? En wie vertrouw je het allermeest? Hoe zit dat met God? Vertrouw je die? Of is het ‘Eerst zien, dan geloven?’ Hoe kun je God dan ‘zien’?

We sluiten af met een zegenwens en voegen ons dan bij de rest van de gemeente in de kerk om het laatste lied te zingen en de zegen te ontvangen.

De volgende keer is iedereen die op de middelbare school zit van harte welkom om ook of weer naar de tienerviering te komen.

Wanneer? 19 oktober, 09.30 uur
Thema? Kijken
Waar? Eerste verdieping, grote Zaal, Fontein

*Tot dan! Groetjes van de leiding,
 Elselien, Heleen, Elize en Janis*

Jubileumconcert -Peter Overduin 25 jaar dirigent- in Dordrecht

Op zaterdag 4 oktober 2014 wordt er in de Grote Kerk van Dordrecht een groot concert georganiseerd.

Dit in verband met het **25jarig-dirigentenjubileum van Peter Overduin**. Peter begon op 1 oktober 1989 als dirigent bij het Kerkkoor Groote Lindt te Zwijndrecht. Daarna heeft hij vele koren gedirigeerd, radio- en tv-opnamen gemaakt, CD's opgenomen en met zijn koren vele optredens gehad in binnen en buitenland.

Vele concerten hebben plaatsgevonden in de regio van Dordrecht. Het is dan ook niet toevallig dat zijn jubileum in de prachtige Grote Kerk wordt gevierd.

Aan deze avond wordt medewerking verleend door de 3 koren waar Peter Overduin op dit moment dirigent van is, te weten Inspire2liveChoir uit Alblisserdam, Vox Viva uit Voorthuizen en Jubilate uit Ede.

Verder zijn er voor deze avond een scala van bekende musici uitgenodigd om al dan niet met de koren op te treden nl. Annelies Schep - sopraan, Judith Sportel - sopraan, Yta vd Zwaag - hobo, Severin van Dijk -dwarsfluit, Arjan en Edith Post - trompet, André de Jager - orgel, Hans Veldhuizen - vleugel, Jan Vayne - vleugel en Los Angeles The Voices.

Samen met deze musici en de 3 koren wordt er een zeer afwisselend programma gebracht.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor het **Albert Schweitzer Ziekenhuis** ten behoeve van een nieuw apparaat voor **borstkankeronderzoek**.

Voor meer gegevens zie site
www.peter-overduin.nl

Uitnodiging voor een muzikaal uur in de Opstandingskerk Rijsoord Zaterdag 8 november 2014, aanvang 20.00 uur

Jacob van Nes 50 jaar organist (1964 - 2014)

Begin november 2014 is het 50 jaar geleden dat ik op 15-jarige leeftijd voor de eerste keer de samenzang tijdens een dienst mocht begeleiden in mijn geboorteplaats Rijsoord.

Het was de Dienst van woord en Gebed in "De Bron", voorafgaande aan de begrafenis van mijn opa Jacob van Nes. De zondag daaropvolgend werd ik ingeroosterd als organist in de Westerkerk ('t Zwaantje). De eerste dienst in de Oosterkerk (de huidige kerk) was de jeugddienst in september 1966 met voorganger Ds. J.J. Ritsema. Ik kreeg drie weken voor die dienst de liturgie om alvast te studeren.

Eind 1967 t/m april 1968 kerkten we in "De Bron" omdat de Oosterkerk werd gerestaureerd.

We vierden onze kerkdiensten daar om 9.00 uur, 10.30 uur en 17.00 uur.

Ik werd toen ingedeeld in de morgendiensten. De gemeentezang moest worden begeleid d.m.v. een elektronisch RIHA orgeltje, welke twee klaviertjes schuin boven elkaar bevatte, alsmede een twaalftal houtjes, welke als pedaal diende. Op dat orgel speelde ik op mijn sokken.

Na de restauratie van de Oosterkerk, vanaf april 1968 "Opstandingskerk" geheten, heb ik veel trouwdiensten mogen spelen en in 1970 werd ik ingeroosterd om ook de samenzang tijdens de zondagse eredienst te begeleiden.

Gedurende al die jaren heb ik op het orgel veel psalmen en liederen mogen spelen en u mogen begeleiden en een aantal koren en solistes.

Met velen van u heb ik lief en leed mogen delen tijdens rouw- en trouwdiensten. Ik zie in dankbaarheid terug dat het mij werd en is toevertrouwd bij u op het orgel te mogen spelen.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Mw. Marja Sintemaartensdijk. Zij heeft me vele jaren heel trouw iedere vrijdag, of als de gastpredikant meewerkte nog eerder, voorafgaand aan de te spelen kerkdienst de liturgie doorgezonden. Hierdoor kon ik me altijd prepareren en trachten in te leven in de komende kerkdienst.

Omdat de afgelopen 50 jaren voor mij heel bijzonder zijn geweest, laat ik dit jubileum niet ongemerkt voorbij gaan. Op D.V. zaterdagavond 8 november a.s. om 20.00 uur in de Opstandingskerk te Rijsoord wordt daarom een muzikaal uur gehouden.

Ik zal het prachtige romantische orgel bespelen. Verder zullen meewerken Mw. Gerdien Breems uit Oosterhout (zang), Mw. Francis van 't Hoen uit Dordrecht (fluit) en zoon Peter (piano en orgel). Ik nodig u, die dit leest, van harte uit dit muzikaal uur bij te wonen. Dat zal ik heel bijzonder vinden.

Het zal u niet verbazen dat het geen concert wordt, maar dat mijn beoogde doel is om de Blijde Boodschap op het orgel uit te dragen, zoals de twee engelen op het orgelfront dat uitstralen. Op het programma staan enkele mooie liederen die we samen gaan zingen.

Eén keer in de vijftig jaar mag de organist zelf de liederen uitzoeken.

Ook worden er enkele improvisaties gespeeld van de bekende organisten Klaas Jan Mulder, Teke Bijnsma en Harm Hoeve, alsmede een mooi werk van mijn muzikale vriend, dirigent en organist Adri Poortvliet.

Na het muzikale uur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje.



Enkele anekdotes van de afgelopen 50 jaar.

- Tijdens één van de eerste gespeelde diensten in de Westerkerk bad een predikant voor “ Al diegenen die in hoogheid zijn gezeten”. Ik dacht toen dat dat voor mij was!
- Tijdens een orgelles bij dhr. Cor Visser te Zwijndrecht vroeg hij me: Hoe dikwijls heb je dit stukje geoeftend de afgelopen week? Ik deelde hem trots mede: Wel vijftig keer meneer Visser. Waarop hij antwoordde: Dat is dan honderd keer te weinig.
- Enkele jaren geleden kreeg ik een telraampje van een Rijsoord's gemeentelid, omdat het meerdere malen was voorgekomen dat ik me had vergist in de begeleiding van een lied met meer dan vijf coupletten.
- In de zeventiger jaren waren mijn broers en zusje altijd heel gelukkig en blij wanneer ik op zaterdagavond naar de kerk ging om er te studeren voor de volgende morgen. Zij konden dan thuis via de radio of pick-up heel ontspannen de top-40 beluisteren, zodat er daardoor thuis geen wederzijdse “ergernis” ontstond.
- Als onverwachte invaller voorafgaand aan een trouwdienst elders vroeg men mij tien minuten voor de dienst te gaan spelen en nog een apart stukje bij binnenkomst van het bruidspaar. Ik was gefocust met spiegels op de kerkdeuren. Na een kwartier vroeg een heel boze koster me a.u.b. te stoppen met spelen omdat het bruidspaar al vijf minuten in de kerk zat en de predikant geïrriteerd rondkeek. Het bleek dat de bruid en bruidegom al 75 jaar oud waren en gekleed gingen in een mantelpakje en gewoon kostuum. Op zo'n “binnenkomst” had ik niet gerekend en dat was mij ook niet verteld.
- In de Westerkerk deelde een predikant mij voor de dienst mede, dat hij me de afgelopen week een verkeerd “orgelbriefje” had gegeven. Op dat moment wens- te ik hem toe te zingen met Psalm 65 vers 2 (oude berijming): “Een stroom van ongerechtigheden had d'overhand op mij. Maar zijn weerspanning overtreden verzoent en zuivert Gij.”

Rest mij nog één vraag waarop ik het antwoord niet goed weet: Hoeveel Psalmen hebben wij? Zijn dat er 150, 149 of 149+ ? Vergelijkt u eens de berijmde Psalmen 14 met 53.

*U bent van harte welkom op 8 november a.s. om 20.00 uur in de Opstandingskerk.
Met vriendelijke groet Jacob van Nes.*



Opbrengst Collectes

24 augustus 2014	Diaconie	€ 200,20
	Onderhoud gebouwen	€ 96,25
	Missionairwerk	€ 42,87
31 augustus 2014	Kerk	€ 192,85
	Onderhoud gebouwen	€ 130,87
	Missionairwerk	€ 62,90
7 september 2014	Kerk	€ 187,20
	Onderhoud gebouwen	€ 140,97
	Eigen jeugd	€ 58,15
14 september 2014	Kerk in Actie Zending	€ 176,50
	Onderhoud gebouwen	€ 142,55
	Missionairwerk	€ 66,45

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

*Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46RABO0355403250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2014".
Als u de machtiging hebt ingevuld: de automatische incasso van de maand oktober zal plaatsvinden op 27 oktober 2014.

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-
administrateur / Penningmeester CVK*

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 23 augustus t/m 19 september 2014)

Via dhr. W. Haasjes	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. C. op den Brouw	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. W. IJsselstein	voor de bloemen	€ 5,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



Collecte op zondag 5 oktober 2014 - Kerk en Israël

Israëlzondag

Op Israëlzondag, 5 oktober, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël. In Nederland ontwikkelt de Protestantse Kerk via het programma 'Kerk en Israël' materialen voor plaatselijke gemeenten en worden predikanten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In het buitenland wordt onder meer Nes Ammim ondersteund, een internationale christelijke gemeenschap in Galilea.

Daar krijgen Joodse en Arabische mensen de ruimte om elkaar te ontmoeten. Sinds 2012 is dominee Pieter Dronkers daar coördinator van het dialoopprogramma. Hij merkt hoe inspirerend het is om dagelijks mensen te ontmoeten die de strijd voor vrede en gerechtigheid niet opgeven. Een van de programma's is het lokale project "Ik ben je buurvrouw. Wie ben jij?". De Protestantse Kerk werkt aan een oplossing voor het Joods-Palestijnse conflict via wederzijdse erkenning en het wegnemen van vooroordelen.

Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk en Israël niet worden voortgezet. Helpt u mee?

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Deurcollecte in de maand oktober 2014 - Vredeswerk**Opkomen voor vrede en gerechtigheid**

We collecteren voor vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX (voorheen IKV Pax Christi). Projecten die bijdragen aan meer vrede en gerechtigheid. In Syrië ondersteunt PAX burgers bij kleinschalige projecten, zoals onderwijs voor kinderen. Veel scholen zijn tijdens de strijd vernield en kinderen zitten thuis of in een tijdelijk onderkomen. In Aleppo hebben burgers daarom een school ingericht voor 350 kinderen. In Nederland komt Kerk in Actie namens de Protestantse Kerk op voor kinderen die slachtoffer zijn van oorlog.

Onder het motto "Geen kind in de cel" probeert Kerk in Actie, samen met anderen, te voorkomen dat kinderen van vluchtelingen bij aankomst in de gevangenis terecht komen. Kerk in Actie ondersteunt ook organisaties die kinderen in asielzoekerscentra helpen hun trauma's te verwerken. Vrede en gerechtigheid dichtbij en ver weg, daar zet de Protestantse Kerk zich voor in. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Persbericht

Leusden, 13 september 2014

**Je leven loopt wel / niet
En wat nu?**

Van donderdag 16 oktober t/m zondag 19 oktober 2014 vindt in het christelijk conferentiecentrum 'De Kroeze Danne' in Delden de 35^e Najaarsconventie plaats van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN).



CHARISMATISCHE
WERKGEMEENSCHAP
NEDERLAND

Je leven loopt WEL/NIET. Een stelling waar een duidelijk antwoord op te geven is, dat op ieder moment van je leven anders kan zijn. Zit het leven je tegen? Ben je gezakt voor je scriptie, ben je werkloos geraakt of een vriend of familielid verloren? Hoe ga je hiermee om en vind je het belangrijk dat God een rol speelt in deze situatie? En zo ja, hoe dan? Wat kan en mag je van God verwachten in een crisissituatie? En is het als christen nu echt anders dan hoe een niet-gelovige omgaat met een crisissituatie?

Maar misschien beantwoord je de stelling wel positief en loopt je leven op het moment op rolletjes. Je bent wél afgestudeerd of hebt een fantastische baan gevonden, je bent net getrouwd of krijgt een kindje. Ook dan, als je lekker in je vel zit, komen er vragen en keuzemomenten, midden in die blijdschap en hoe krijgt God dan een plek in je leven? Als alles op rolletjes loopt, je God niet nodig denkt te hebben en je de wereld wel zelf aan kan. Hoe weet je dat God je leidt of wat hij in gedachten heeft voor jou?

De grote vraag is: EN WAT NU? Je kent je eigen situatie, je hebt misschien gekozen voor een leven met God, maar hoe nu verder?

Pim Brouwer zal op vrijdag in zijn referaat dit thema uitwerken met een maatschappelijke insteek. Hij zal terreinen als studie, baan en vrije tijd voorbij laten komen en op zaterdag zal Rob Favier het thema verdiepen op het gebied van relaties: liefdesrelaties, vriendschappen, ouder-kind relatie etc.

Daarnaast zijn de vaste onderdelen als werkgroepen, ziekenzalving en voorbede weer onderdeel van het programma. Voor de jeugd t/m 18 jaar is er een apart programma vol met GG's, spellen en gezelligheid!

Informatie over het programma en aanmelding is te vinden op www.cwn-cwj.nl.

Martin van der Vliet, bestuurslid CWN

E: martinjvandervliet@gmail.com

M: 06 4622 8836

*Ingezonden stuk door dhr. J. Berkman
Overgenomen uit Trouw van 29-08-2014*

Koning en kerk, het blijft schipperen

De Protestantse kerk ziet te weinig God bij koning Willem-Alexander. Zijn verre voorvader Willem 1 kreeg twee eeuwen geleden juist geregeld kritiek omdat hij zich te veel op geloofsgebied liet gelden.

Veel moest opnieuw worden uitgevonden, toen Nederland na de verdrijving van de Fransen een koninkrijk werd. Een monarchale traditie bestond niet. De kersverse vorst, koning Willem 1, zocht naar zijn rol. Hoe moest hij zich bijvoorbeeld verhouden tot de diverse geloofsgemeenschappen?

Via de Nederlandse Opstand en de Reformatie waren de Oranjes nauw verbonden met de protestantse zaak. God, vaderland en Oranje vormden een drie-eenheid. Maar in een koninkrijk waarin meer dan de helft van de onderdanen rooms-katholiek was, kon die religieuze richting niet genegeerd worden.

Willem 1 hield graag grip op de religieuze zaken. Bij de vaderlijke rol die hij voor zichzelf als koning gedacht had, hoorde een goed geregeld toezicht op het kerkelijk leven. Er waren in die beginjaren maar half zoveel ministeries als vandaag de dag, maar daarbij zaten wel twee departementen voor de eredienst, een voor de protestantse en een voor de rooms-katholieke kerken. De rechten van die bestaande genootschappen waren verankerd in de nieuwe Grondwet. Die garandeerde vrijheid van godsdienst.

De koning vergiste zich in de meegaandheid van de kerken. In katholieke kring rees onmiddellijk verzet tegen de bewoordingen in de Grondwet. Bepalingen die het enige ware geloof gelijkstelde met allerlei ketterse dwaallereen waren onaanvaardbaar, vond onder anderen de bisschop van Gent. Hij achtte dit volstrekt onacceptabel. Iedere katholiek die zich zou conformeren aan zo'n wet, moest de sacramenten worden onthouden. Veel protestanten eisten op hun beurt terughoudendheid bij het verlenen van rechten aan de roomsen. Ze beschouwden hen als een door het Vaticaan aangestuurde vijfde colonne.

Tegelijkertijd probeerde Willem 1 de in de jaren daarvoor versplinterde protestantse kerken aaneen te smeden. Al die verdeeldheid was niet in het belang van het koninkrijk. Dus kwam hij begin 1816 met een Algemeen Reglement. De Neder-duitsche Gereformeerde Kerk heette vanaf dat moment de Nederlands Hervormde Kerk. Een van de bepalingen was dat de gemeenten moesten bijdragen aan 'de aankweeking van liefde voor Koning en Vaderland'. De scheiding tussen kerk en staat zag Willem 1 ook niet als een beletsel om zichzelf te beschouwen als het hoofd van de Nederlands Hervormde Kerk. Het protestantisme werd dan wel geen staatsgodsdienst, verder week zijn gedroomde positie niet zoveel af van die van de Britse vorst als hoofd van de Anglicaanse Kerk. Zoveel overheidsbemoeienis zorgde met de angst voor toenemende besmetting met verlichtingsidealen voor aanhoudende protesten uit streng gelovige kringen. Nog in 1827 verscheen een anonieme brochure Adres aan alle mijne Hervormde Geloofsgenoten. De schrijver hekelde 'de vrijheidszucht, welke ons vaderland besmet en verwoest heeft'. Volgens hem was er sprake van een grotere onverschilligheid 'ten aan zien van de leerstellige geloofsstukken en dit men den schoon-schijnende naam van verdraagzaamheid, schikken naar den geest en behoefte des tijds, bestempeld'. De kerk was de kerk niet meer. De koning had te veel invloed. Zelfs hoogleraren theologie werden door de regering benoemd.

Onderzoek wees uit dat de vele malen herdrukte brochure het werk was van een Haagse predikant, Dirk Molenaar. Er gingen stemmen op om hem te straffen: minstens tien jaar gevangenisstraf, geseling en mogelijk brandmerken. De toenmalige minister van justitie besloot Molenaar niet aan te pakken. Anders zou hij nog uitgroeien tot martelaar.

De latere antirevolutionaire voorman Guillaume Groen van Prinsterer haalde in 1837 nog eens uit naar het Algemeen Reglement dat van de protestantse kerk 'een deel der Staatsmachine' had gemaakt en 'waarin de Koning, die als lidmaat der Gereformeerde Kerk, geene regten dan die van ieder lidmaat bezit, bijna als Regent en Opperhoofd aangemerkt werd'.

De eveneens sterk tegen het Algemeen Reglement agerende dominee Hendrick de Cock had drie jaar eerder al de basis gelegd voor de gereformeerde kerken. Met een aantal anderen verliet hij de 'valse Kerke' met haar afgodendienst. Doel was een terugkeer naar de Dordtse kerkorde van ruim twee eeuwen eerder. Dit keer greep de overheid met instemming van de koning wel hard in. Waar in geval van vervolging van Molenaar voor werd gevreesd, werd nu werkelijkheid: De Cock die door veldwachters van zijn preekstoel werd weggehouden en zelfs een aantal maanden de gevangenis in ging, werd een martelaar en zijn aanhang groeide snel.

Voor de nodige protestanten verloor Willem 1 zijn laatste stukje religieuze geloofwaardigheid, toen hij in 1841 als koning in ruste trouwde met een katholieke gravin.

Als wij samen met de leden van de Hervormde Gemeente aarzelend en schoorvoetend op weg zijn naar de Protestantse Gemeente te Rijsoord is het goed ook nog eens achterom te kijken. Ik hoop dat dan dat blijde en inspirerende moment komt dat wij zo nodig hebben.

J. (Hans) Berkman
j.berkman@moriaan.com
 0180-424002

Najaarsconcert De Verenigde Zangers

Op vrijdag 17 oktober a.s. geeft het mannenkoor **De Verenigde Zangers** een najaarsconcert in de Dorpskerk van Barendrecht, aanvang 20:00 uur.



Medewerkenden aan dit concert zijn: de Zuid-Koreaanse sopraan **Sae Jeong Kim** organist en pianist **Gerard van der Zijden** algehele leiding **John Bakker**

Naast populaire nummers als Yesterday en Blowin' in the Wind zullen er ook klassieke en geestelijke liederen te beluisteren zijn.

Kaarten voor dit najaarsconcert à €7,50 zijn te koop bij:
 fam. Schop, Kersentuin 10,
 telefoon:078- 6771913
 fam. Blaak, Bloklandlaan 18,
 telefoon:078- 6771805.
 De laatste kaarten zullen op vrijdag 17 oktober aan de deur van de Dorpskerk te koop zijn.

Tot ziens op vrijdag 17 oktober!

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 316^{de} zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 19 oktober a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

We zingen deze avond liederen uit dankbaarheid voor gewas en de arbeid. Ook geven wij deze avond aandacht aan Hervormingsdag. Cor de Haan geeft leiding aan koor en samenzang. De organist van deze avond is Bert Kruis.

We openen deze zondagavondzang met het lied 'Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning'. Daarna zingen we 'Veilig in Jezus' armen' gevolgd door 'Machtig God, sterke Rots' Het koor zingt o.a. de liederen: 'Gods regenboog', 'He shall be great' en een bewerking van 'Psalm 150'. We sluiten de avond af met het lied 'Een vaste burcht is onze God'.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

*Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook*

Parijs Plus

Beste lezers,

Voordat het jaar weer om is - want de tijd staat niet stil - eerst nog maar weer een bericht van Parijs Plus (PP). Op het moment van schrijven - het is nog begin september - zijn alle activiteiten weer gestart. Zo ook de vergaderingen voor het werk voor de Kerk van Parijs. Voor de laatste maanden van dit jaar gaan er weer een zestig tal brieven de deur uit om aan onze vaste gevers wederom een gift te vragen voor Parijs Plus. En het is ook nodig, elk jaar proberen we het toegezegde bedrag te halen.

Vorig jaar is het gelukt. Of het dit jaar slaagt weten we nog niet, voorlopig liggen we achter op het budget. En u als lezer, als gemeentelid kunt hier wat aan doen!



Als u dit leest hebben we de startzondag -de Rentrée -op 21 september gehad. Alle jaren was dit bij de fam. Den Hollander of bij de fam. Koning. Maar nu moest er uitgeweken worden naar een ander adres in La Celle St Cloud, een voorstad van Parijs. Het was voor PP daarom een triest bericht dat Annie den Hollander begin maart is overleden. Ja, Annie is een bijzondere vrouw geweest met veel hobby's. Zij is heel actief geweest voor haar gezin en voor de kerk. Zij blijft in onze herinnering als de gastvrouw op de Buitendag of de Rentrée wanneer deze dag bij de woning van fam. Den Hollander werd gehouden. Haar vrolijke aanwezigheid gaan we zeker missen.

En door omstandigheden kunnen we ook niet terecht bij Janny en Albert Koning.

Het bestuur van de stichting komt de zaterdag ervoor - 20 september- bij elkaar, de jaarlijkse vaste agendapunten staan sowieso op het programma en daarna de ontmoeting met Chantal Schaap, de predikant die alweer een jaar verbonden is aan de Kerk van Parijs (ERN). De voorzitter van de kerkenraad gaf op de Buitendag - de dag van afsluiten van het seizoen - enkele voorbeelden van activiteiten die weer opgestart werden dankzij de bezielende inzet van haar. Ja, de gemeente is erg verheugd met de nieuwe 'herder' en ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, aldus voorzitter Cees van Nes.

Op de Rentrée is het voornemen dat de nieuwe website van de ERN gepresenteerd wordt. Al een aantal maanden is er achter de schermen door enkele gemeenteleden hard gewerkt.

Het promotieteam is versterkt met de komst van Aart van Joolingen uit Zwijndrecht en daar is het team heel blij mee. Een nieuw impuls kunnen we goed gebruiken. Wel hebben we van onze vriend Ruud Broekhuijsen officieel in maart afscheid genomen. Ruud heeft 13 jaar in het team gewerkt en de adresbestanden op orde gehouden. Parijs Plus is hem veel dank verschuldigd. Hij is nog niet helemaal uit beeld, hij blijft voor Parijs Plus de actie 'Oud Geld' doen.

Gaat u nog nazomeren in Parijs, schroom dan niet op zondag naar de kerk te gaan. De diensten zijn altijd Nederlandstalig, de dominee, Chantal Schaap en de gemeenteleden spreken uw taal en de koffie of thee wordt u / jou na de dienst van harte aangeboden. De diensten van de Kerk van Parijs (ERN) vinden elke zondag plaats op 9.45 uur in de Eglise Luthérienne de la Trinité aan de 172, Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris, nabij metrohalte: Place d'Italie. Website: ern.paris.free.fr.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen en wie wil dat nu niet? Het kan, graag zelfs. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL36 INGB 0007 7900 24 of NL39 INGB 0671 3615 38 (beide ING rekeningen) t.n.v. Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, 78510 Trielsur Seine (Fr.) De stichting is ANBI gecertificeerd. Meer informatie op de website www.parijsplus.nl. We rekenen op u!!!!

Henk Witter, secretaris Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs en tevens lid van het promotieteam Parijs Plus.

