

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Houdt dan de lofzang gaande...	3
Bij de diensten; Pastoralia; Geboren	4
Leerhuis; Bijbelstudie; Vliegcramp; Contact met de predikant	5
Brief Andre en Elselien	6
Bazaar; Ingezonden verhaal 'De Messias onder ons'	7
Verjaardagen 75+; Kerk. Stand en bureau; La Pipe; Inloopochtenden	8
NBG Bijbelleesrooster; Gedicht	9
CMV Passage; Giften CvD; VVB; Collecte 14 sept.; Jacob van Nes 50	
Jaar organist	10
Collectes en Giften CvK	11
Kampverslag	12,13
Kerkenraadsverslag 17 juni 2014	14
Kerkenraadsverslag 15 juli 2014	15
Ingezonden brief generale synode PKN.	16,17
Delegatiebezoek Rwanda 2015... Deelnemer gezocht!	18
Bátz-Witte Kerkorgel Hervormde Kerk 150 jaar; Leerhuis pastores.	19
Nieuws vanuit de Classis	20
Persbericht cursus 'Mens wat ben je?'	21
Bethelkoor Zwijndrecht; Samenzang Breepleinker	22

**7 september****Startzondag****Over de werkers****in de wijngaard****Daarna samenzijn in de
boomgaard (het Struweel)****Eet u mee?****Graag even intekenen****op de lijst in de kerk!****Stencilen:**

Maandag 22 september
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 24 september
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand oktober
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 19 september

bij

Pia van der Linden

p/a Pruimendijk 114

2989 AK Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 7 september **STARTZONDAG**
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer
Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer
Chauffeur : P. Bezemer
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd



Zondag 14 september
Vanaf 09.10 uur **Inzingen met Opwekkingsliederen**
09.30 uur : Mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel
Kindernevendienst : Cora van Wingerden
Kinderoppas : Jacqueline en Celine de Jong
Chauffeur : J.J. de Koning
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Kerk in Actie - Zending
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 21 september **Bevestiging Ambtsdragers**
 Tevens tienerviering
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Kinderoppas : Marian de Vree en Christian den Hartog
Chauffeur : D.W. Alblas
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 28 september
09.30 uur : Ds. P. van Veldhuizen uit Hendrik Ido Ambacht
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer
Chauffeur : A.C. Alblas
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd



*Met hart en ziel
vieren en verbinden*



Houdt dan de lofzang gaande

*Hebt u/jij een goede zomertijd gehad? Thuis of elders?
Samen met een vriendin heb ik heerlijk door het mooie Groningse landschap gefietst met veel leuke dorpjes. Het weer kon niet beter: elke dag in je t-shirt op de fiets, zonnebril op en fietsen maar!*

Zo kwamen we op onze eerste fietsdag in het dorpje Westebroek. Er stond een bankje tegenover een kerk en daar kwam de thermosfles met warm water en koffiezakjes te voorschijn, zodat we ons ochtend kopje koffie niet hoeften te missen. We zagen dat de kerkdeur open stond, dus na ons bakkie koffie staken we de straat over en zagen dat de koster bezig was alles in orde te maken voor de dienst van de volgende dag. Hij vertelde ons de geschiedenis van het kerkje dat in de tijd van de ontginning van de veenkolonien was ontstaan. Sindsdien was er wel het een en ander veranderd, maar, zei hij: ik vind het zo fijn dat morgen ons eerste lied psalm 107 zal zijn.

En u/jij snapt het natuurlijk al, dat ik als Rezoordse gereformeerde me gelijk thuis voelde. Want die psalm (althans een heel belangrijk vers daarvan) kan ik elke zondag voor in onze kerk lezen: Houdt dan de lofzang gaande.

De koster vond dat geweldig en, zei hij, het is ook de opdracht die wij als gemeenten hebben: doorgaan met het kerk zijn, zodat ook volgende generaties die lofzang gaande kunnen houden.

Het treft mij altijd weer als ik ergens ben en je een band voelt door de Heer. Iedereen op zijne wijs, maar we mogen dat loflied steeds weer laten horen.

Niet alleen hier in Nederland, maar ook in Rwanda en al die andere landen.

Een geweldige gedachte en op dit moment gaan onze gedachten ook uit naar Christenen in Irak, die om hun geloof vervolgd worden. En dan is het heel anders en veel moeilijker om die lofzang gaande te houden. Dat vraagt veel moed, geloof en vertrouwen. Zij hebben ons gebed nodig.

Houdt dan de lofzang gaande, wat een opdracht, maar tegelijkertijd een belofte. Want die lofzang wordt gehoord door onze Vader, waar we ook wonen en wie we ook zijn. Hij houdt ons vast, altijd en overal.

Zullen wij die lofzang ook weer in het nieuwe seizoen laten horen?

Namens ZWOE, Greet Lodder

Bij de diensten

Dit jaar gedenken wij dat onze gemeente 1889 werd gesticht. Begin mei was er een jubileumweekend met veel ontmoeting, een maaltijd, muziek en een bijzondere kerkdienst. Vieren en verbinden, onder die noemer zou je het jubileum kunnen samenvatten. Het is ook het thema dat de landelijke kerk ons aanreikt als thema voor de Startzondag 2014: 'Met hart en ziel - vieren en verbinden'. Wij willen dit thema oppakken en vormgeven op onze Startzondag, het begin van het winterwerk.



Wij beginnen een nieuw seizoen van winterwerk op zondag 7 september. We lezen dan uit Matteüs 20, over de werkers in de wijngaard.

Na de kerkdienst is er koffie en een licht programma op het Struweel (Rijksstraatweg).

Wie wil deelnemen aan de lunch kan daarvoor intekenen op de lijst in de kerk.

Op zondag 14 september gaat mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel bij ons voor. Zij was al eerder onze gastpredikant en kent de sfeer in onze gemeente.

Op zondag 21 september vindt de jaarlijkse wisseling van ambtsdragers plaats. We willen danken voor de inzet en betrokkenheid van hen die afscheid nemen. Daarbij begroeten we de nieuwe ambtsdragers en bidden om Gods onmisbare zegen over hun taak in onze gemeente. We lezen op deze zondag uit Genesis 12, over de roeping van Abram. Abram gaat op weg, samen met zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot, naar het land dat God hem wijzen zal. Ze kennen de eindbestemming nog niet. In deze kerkdienst gaat het over vertrouwen, over vertrouwen in onze dienst aan de Heer en in ons gelovig leven.

Op zondagmorgen 28 september verwelkomen wij ds. P. van Veldhuizen in de Opstandingskerk. Hij is predikant in onze buurgemeente te Hendrik-Ido-Ambacht.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!
ds. Herman Offringa



Pastoralia

In twee zomerse maanden kan veel gebeuren. Medische onderzoeken en behandelingen, langere of kortere ziekenhuisopnamen.

Het is onze Bijbelse opdracht om in moeilijke tijden met elkaar mee te leven en zo nodig ook concreet hulp te bieden (Luc. 10:25-37).

Als we omzien naar elkaar en anderen versterken we onze onderlinge betrokkenheid. Tijdens de kerkdienst willen we bidden om moed en vertrouwen voor onze zieken en herstellenden én om kracht voor degenen die hulp bieden, want ook zij hebben die geestelijke steun hard nodig.

Geboren

In het gezin van René Bestenbreurtje en Annette Dooren (Mauritsweg 85) is op 6 augustus 2014 een meisje geboren.

Zij heeft de namen Nikki Milou gekregen. Nikki is het zusje van Naomi.

Ook vanaf deze plaats wensen we dit jonge gezin van harte geluk. Dat Nikki mag groeien en opgroeien door en in de liefde van de mensen om haar heen, en bovenal dat zij tot eer van God mag leven.



Leerhuis Jona, nu ook 's ochtends

In het afgelopen voorjaar leidde ik een aantal avonden rondom het bijbelboek Jona.

Graag zou ik dit programma in het komende najaar opnieuw aanbieden, maar nu 's ochtends.

Als doelgroep zie ik de mensen voor me die vorig jaar aan de Psalmenkring deelnamen.

Ik denk aan een serie van vier bijeenkomsten - elke keer één hoofdstuk - in de Fontein, op woensdagmorgen in de maanden oktober en november.

U kunt er alvast over nadenken, nadere informatie volgt.

Bijbelstudie Jakobus

De deelnemers aan het Jona-leerhuis wil ik uitnodigen voor een nieuwe bijbelstudie over de Brief van Jakobus.



De brief bestaat uit vijf hoofdstukken, dus een serie van vijf avonden ligt dus voor de hand. De plaats van samenkomst is weer de Fontein.

Ik denk aan een vijftal avonden in de maanden oktober/november.

De data stellen we vast in onderling overleg. Nadere informatie volgt.

Vliegtuigramp in Oekraïne

Op 17 juli jongstleden werd ons land opgeschrikt door een vliegtuigramp die verbonden zal blijven met de codenaam van deze vlucht: MH 17. Een groot aantal Nederlanders en mensen uit andere landen kwamen om bij dit ongeluk.

Vertrokken van Schiphol zouden zij naar huis terugkeren, anderen waren op weg naar een congres, of begonnen aan een verre vakantie. Boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne schoot een raket het vliegtuig uit de lucht. In een ogenblik veranderde alles.

In de media konden we de nasleep volgen. Het waren indringende beelden van het rampgebied. De moeizame repatriëring van de slachtoffers. En die lange, lange rij rouwauto's in ons land.

In gedachten leven we mee met de nabestaanden van deze ramp. En we staan stil bij onze eigen kwetsbaarheid op al onze wegen. We bidden om troost en wensen elkaar de nabijheid van de Heer toe, waar wij ook gaan of staan.

ds. Herman Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773



Lieve mensen,

Allereerst een bedankje voor al het meeleven wat er voor ons is. Bloemen, telefoontjes, kaartjes, zelfs uit vakantie-adressen, mailtjes, appjes, sms-jes GEWELDIG. Ook voor mensen die zijdelings via jullie betrokken zijn en meeleven geef dit bedankje a.u.b. door. Dit doet ons erg veel goed.



Hoe gaat het nu met Elselien?

Wat was de schok groot toen na het borstbevolkingsonderzoek op 26 mei werd geconstateerd dat ik borstkanker had. Alle onderzoeken die vooraf gingen aan de operatie gingen heel snel.

Na nog wat aanvullende onderzoeken van bijvoorbeeld een MRI en daarna nog wachten op de uitslagen ben ik uiteindelijk op 3 juli geopereerd.

De operatie is niet verlopen zoals het gepland/verwacht was. Er was een grotere operatie nodig dan verwacht en ik mocht hierdoor pas 5 juli naar huis. Zaterdag 5 juli ben ik uit het ziekenhuis gekomen met een drain.

15 juli kreeg ik de uitslagen van alles wat op kweek stond. Het behandelplan wordt preventief, allereerst met chemokuren 6x (1x in de 3 weken) via infuus, hierna starten met hormoonpillen en de bestralingen 6 weken (5 dagen per week).

Gelukkig konden we nog met vakantie voordat de chemokuur van start ging. Op de Veluwe hebben we geprobeerd om alles op een rijtje te krijgen (voor zover het mogelijk was).

1^e chemokuur heb ik dus op 8 augustus gehad, 's avonds thuis viel het een beetje tegen want ik was heel duizelig, misselijk en moe. Ik kon al voelen dat er "rommel" in mijn lichaam gebracht was. De komende dagen zouden worden van het onderzoeken waar ik mij goed bij voel (rustig aan doen, steeds kleine beetje eten en veel drinken).

Ik heb mij ook opgegeven voor Fit en Balans, dit is een programma dat blijft meedraaien tijdens de chemo-periode i.s.m. met een fysiotherapeut, diëtist en een psycholoog, 2x per week fysiotherapie met lotgenoten en nog een paar speciale bijeenkomsten. Dit alles om mijn conditie zo goed mogelijk te houden.

Het is een heel verhaal maar dit bewijst maar hoe een mensenleven zo in een paar maanden kan veranderen.

Op dit moment van schrijven ben ik halverwege de wachttijd tussen chemo 1 en 2. Ik sta nu nog aan het begin van de behandelperiode maar op het moment gaat het wel, steeds wat andere bijwerkingen (wisselen elkaar af). Het is steeds aftasten bij mezelf hoe ik de bijwerkingen het beste kan verwerken en wat ik op dit moment aan kan.

Ik ben er natuurlijk nog lang niet en weet ook niet hoe ik met alles om zal (kunnen) gaan. Zoals jullie weten was ik altijd bezig maar of dit op dezelfde voet verder zal kunnen gaan is de vraag. Ik zal misschien wat meer moeten delegeren (moeilijke zaak) en de werkzaamheden wat beter spreiden. De tijd zal het leren.

Wij hebben het vertrouwen dat wij dit alles niet alleen hoeven dragen maar daarbij de hulp krijgen van Onze Vader in de hemel.

Hartelijke groet van André en Elselien van Gameren

Bazaar 2014



Indien u nog **koffie- of theepunten van DE** heeft, kunt u deze inleveren aan de **Mauritsweg 33**. Alvast hartelijk dank!

Mocht u nog **loten** willen kopen, dan kunt u daarvoor nog steeds terecht bij **Marrie de Koning** aan de **Waaldijk**.

Verder zijn we nog bij de opslag voor de **laatste ronde** van deze bazaar op **zaterdag 6, 13 en 20 september** van **10.00 uur tot 11.00 uur**.

Wij hopen u/jullie te zien op de bazaar op en rond het kerkplein op **vrijdag 26 september ergens tussen 19.00 uur en 23.00 uur en/of op zaterdag 27 september vanaf 10.00 uur**.

Op **zaterdag** zal er **livemuziek** zijn op het kerkplein en om **16.00 uur** zal de inmiddels bekende **veiling van antiek** plaatsvinden.

Aansluitend, rond de klok van **17.30 uur** zal de **trekking van de loterij** plaatsvinden.

Tot dan!

*Met een vriendelijke groet,
Nathan, Henk, Sander, Dick, Daphne, Arjan, Janneke en Diana*

De Messias onder ons - een chassidische vertelling

Er was eens een klooster dat het moeilijk had. Er waren maar vijf monniken overgebleven en die waren allemaal ver boven de zeventig jaar. Het was duidelijk dat de orde zou uitsterven. Daarom besloot de abt van het klooster raad te vragen aan een rabbi die in de buurt woonde.

De rabbi verwelkomde de abt gastvrij in zijn huis. Toen de abt zijn zorgen aan hem voorlegde, dacht de rabbi diep na. Tenslotte zei hij: 'Het spijt me, ik heb geen enkel advies voor u. Het enige wat ik u kan zeggen is dat de Messias onder u is.'

Weer terug in het klooster vertelde de abt wat de rabbi had gezegd. In de volgende dagen, weken en maanden overpeinsden de monniken de mogelijke betekenis van de woorden van de rabbi.

'De Messias is onder ons'? Zou hij echt één van ons monniken hier in het klooster bedoeld hebben? En zo ja, wie dan wel? Misschien...? Toch niet...?

Terwijl ze dit alles zo bepeinsden, begonnen de oude monniken elkaar met meer respect te behandelen, want één van hen zou immers de Messias zijn. De mensen die het klooster bezochten werden getroffen door de sfeer van respect, die de monniken om zich heen verspreidden. Er ging iets stralends, iets meeslepends van hen uit.

Na enige tijd wilde een jongere in het klooster zelfs intreden en na verloop van tijd nog één en nog één...

Na enkele jaren had het klooster weer een bloeiende orde en was, dankzij de boodschap van de rabbi, weer een stralend centrum van licht en spiritualiteit in het land.

*Overgenomen uit het blad van Passage CMV vrouwenbeweging
Ingestuurd door Ria Bode*



Kerkelijke stand

Overgeschreven per 1 augustus 2014
naar de Christus is Koning kerk
te Slikkerveer:

Peter en Caroline Roodnat-de Jonge
Kloosplantsoen 97
Ridderkerk

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of
verhuizing graag een bericht in verband
met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen in september

7 sept. 1936
Mevrouw H. Bezemer-Oosthoek
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

7 sept. 1936
De heer P. Kuiper
Strevelszicht 27
2988 AS Rijsoord

9 sept. 1939
De heer W. Haasjes
Maasboulevard 200
3331 ML Zwijndrecht

15 sept. 1930
De heer C. Wilschut
Pruimendijk 5
2988 XM Rijsoord

23 sept. 1936
Mevrouw E. de Ruiter
Oudelandseweg 61
2981 BT Ridderkerk

23 sept. 1936
Mevrouw P.J. Hollestein-Verkerk
Rijksstraatweg 117
2988 BC Rijsoord

24 sept. 1931
De heer P. van Oorschot
Pruimendijk 58
2989 AJ Rijsoord

26 sept. 1936
Mevrouw W. Wilschut-van Nes
Strevelszicht 18
2988 AS Rijsoord

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op
4 en 18 september

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de
gezelligheid zorgen we met elkaar!



Tot ziens!

La Pipe

U/Jij bent van harte welkom
voor een praatje, glaasje,
kortom voor de gezelligheid,
in de Fontein op de
30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op 12 september



Je komt de week
fluitend door

als je hem
's zondags
zingend begint

Visje



Tijd

De dagen vallen uit je hand
als druppels water, korrels zand,
je bent ze zo vergeten.

Wat je vandaag tot vreugde was,
wat gisteren je pijn genas,
hoe lang zul je dat weten?

Maar wat je liet of wat je deed,
je weet, dat God dat niet vergeet,
Hij blijft je leven lezen

Als een voor Hem geschreven boek;
geen letter raakt er bij Hem zoek.
wie zou dit God niet vrezen?

Maar jij, die Hem als Vader kent,
die in zijn Naam gekozen bent
om dicht bij Hem te horen,

Jij weet, dat Hij je schuld vergeeft,
een streep erdoor getrokken heeft;
geen dag ging er verloren.

Want Christus blijft je blij begin,
Hij geeft je leven glans en zin,
leef maar gelukkig verder!

Niet zorgeloos, maar wel bevrijd,
je weet voor tijd en eeuwigheid:
Hij is mijn Heer, mijn Herder.

NBG Bijbelleesrooster september

Maandag	1	Spreuken 6:12-19
Dinsdag	2	Spreuken 6:20-35
woensdag	3	Spreuken 7:1-27
donderdag	4	Psalm 119:81-88
vrijdag	5	Matteüs 17:1-8
zaterdag	6	Matteüs 17:9-13
zondag	7	Matteüs 17:14-23
maandag	8	Matteüs 17:24-27
dinsdag	9	Matteüs 18:1-9
woensdag	10	Matteüs 18:10-20
donderdag	11	Psalm 119:89-96
vrijdag	12	Matteüs 18:21-35
zaterdag	13	Matteüs 19:1-9
zondag	14	Matteüs 19:10-15
maandag	15	Efeziërs 1:1-6
dinsdag	16	Efeziërs 1:7-14
woensdag	17	Efeziërs 1:15-23
donderdag	18	Matteüs 19:16-22
vrijdag	19	Matteüs 19:23-30
zaterdag	20	Matteüs 20:1-16
zondag	21	Matteüs 20:17-34
maandag	22	Efeziërs 2:1-10
dinsdag	23	Efeziërs 2:11-22
woensdag	24	Efeziërs 3:1-13
donderdag	25	Efeziërs 3:14-21
vrijdag	26	Ezechiël 18:1-13
zaterdag	27	Ezechiël 18:14-20
zondag	28	Ezechiël 18:21-32
maandag	29	Ezechiël 19:1-14
dinsdag	30	Ezechiël 20:1-12

23 September, uit Efeziërs 2



19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.

21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door Zijn Geest.



C.M.V. Passage

Ja dames, de vakantietijd is alweer bijna om als u dit leest. We gaan weer denken aan onze eerste Passage bijeenkomst van het nieuwe seizoen op 17 september.

Deze avond zijn uitgenodigd Sjanie en Gert Jan Goedvolk. Het thema van de avond is: **blind en toch leren lezen.**

Er worden ook dia's vertoond over Ghana.

U bent allen van harte welkom om 19.45 uur in de Hoeksteen, ook niet-leden zijn welkom.

*Met vriendelijke groet, het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje*

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46RAB00355403250

t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2014".

Als u de machtiging hebt ingevuld: de automatische incasso van de maand september zal plaatsvinden op 26 september 2014.

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur /
Penningmeester CVK*



Collecte op zondag 14 september 2014 - Collecte voor de Zending

Ken je burenl!

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dichtbij elkaar, maar ze hebben geen contact. Ze zijn van elkaar gescheiden door muren, scholen of woonwijken. Op straat een enkele ontmoeting, maar elkaar kennen doen ze niet. Hoe bouw je in dit land aan veiligheid en vrede als zelfs de kinderen elkaar niet leren kennen en vooroordelen dus blijven bestaan?

Kerk in Actie steunt de christelijke organisatie 'JCJCR' die Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact brengt.

De kinderen, in de leeftijd van 10 - 15 jaar, krijgen lessen over de andere cultuur en religie en gaan bij elkaar op school op bezoek.

Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst! Ze ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf, met dezelfde interesses en dromen. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Kerk in Actie steunt dit belangrijke vredeswerk in Israël van harte. Helpt u mee?

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Noteer alvast
in uw agenda:

Op zaterdagavond
8 november 2014

in de
Opstandingskerk Rijsoord

Muzikale avond

Om stil te staan bij
**"Jacob van Nes
50 jaar organist"**

met medewerking van
Jacob,
een fluitiste
en een zangeres

De toegang is gratis



Ontvangen giften door het College van Diakenen:

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via mevr. L. van Wingerden busje kerkteléfono € 112,40

Namens het College van Diakenen hartelijk dank.

*Nico Baars
Penningmeester College van Diakenen*

Opbrengst Collectes

22 juni 2014	Kerk	€ 177,12
	Onderhoud gebouwen	€ 127,16
	Jeugdwerk PKN	€ 49,17
29 juni 2014	Diaconie	€ 153,41
	Onderhoud gebouwen	€ 109,42
	Jeugdwerk PKN	€ 61,20
	Kerk (collecte zangdienst)	€ 258,66
6 juli 2014	Kerk	€ 153,80
	Onderhoud gebouwen	€ 130,45
	Eigen jeugd	€ 52,70
13 juli 2014	Diaconie	€ 165,20
	Onderhoud gebouwen	€ 114,80
	Eigen jeugd	€ 54,67
20 juli 2014	Kerk	€ 141,62
	Onderhoud gebouwen	€ 100,30
	Eigen jeugd	€ 54,61
27 juli 2014	Diaconie	€ 189,95
	Onderhoud gebouwen	€ 132,65
	Eigen jeugd	€ 56,22
3 augustus 2014	Kerk	€ 189,02
	Onderhoud gebouwen	€ 125,17
	Missionairwerk	€ 41,96
10 augustus 2014	Kerk	€ 162,70
	Onderhoud gebouwen	€ 132,35
	Missionairwerk	€ 58,52
17 augustus 2014	Diaconie	€ 167,90
	Onderhoud gebouwen	€ 131,87
	Missionairwerk	€ 63,83

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

*Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 21 juni t/m 22 augustus 2014)

Via mw. C. Holdermans-van der Burg	voor de bloemen	€ 20,00
Via dhr. D. de Jong	voor de bloemen	€ 20,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. C. Bezemer	voor de bloemen	€ 10,00

*Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*



Kamp 2014, een korte sfeervolle impressie...

Wist u dat

- ⇒ Wij dit jaar van 19 tot en met 26 juli weer op kamp zijn geweest?
- ⇒ Dit alweer voor de 50 of 51^{ste} keer was?
- ⇒ Dit heel erg gezellig was?
- ⇒ Er dit jaar 24 kinderen waren?
- ⇒ en dat de jongste deelnemer 4 jaar was?
- ⇒ We geen leuke banden hebben gehad?
- ⇒ Er dit jaar 9 sterke Harry's nodig waren om alle tenten van zolder te halen, naar Kaatsheuvel te brengen, op te zetten, af te breken, weer naar de Lagendijk te brengen en weer op zolder te zetten?
- ⇒ Wij erg blij zijn met die sterke Harry's en deze graag nogmaals willen bedanken?
- ⇒ Een stel ouders een schoonzoon rijker is
- ⇒ en een ander stel ouders er een schoondochter bij heeft?
- ⇒ Er weer goed over gelopen is dit jaar?
- ⇒ Wij zelfs op vrijdag avond na het spookverhaal nog jongens uit de meidentent hebben moeten halen, zo fanatiek waren ze?
- ⇒ We dit jaar géweldig weer hebben gehad?
- ⇒ De dominee en Anda tijdens het bezoek ook gezellig een duik hebben genomen in het ven?
- ⇒ Er de mooiste dammen en waterwerken gebouwd zijn bij het ven?
- ⇒ De jongens soms moeilijk van de meiden te onderscheiden waren?
- ⇒ Dit met name tijdens de Bonte Avond was?
- ⇒ Ze het niet alleen bij lippenstift, mascara en nagellak hielden, maar ook de bh's van de meiden eraan moesten geloven?
- ⇒ Eén van de kinderen extra schoon is geworden tijdens de afwas?
- ⇒ Wasabi-pong dit jaar vervangen is door water-pong?
- ⇒ De crea elk jaar weer tot de meest geweldige creaties leidt?
- ⇒ Andijvie dit jaar favoriet was op het menu? (of waren het toch de hamburgers...;)
- ⇒ We weer leuke spellen in het bos hebben gedaan?
- ⇒ Er dit jaar een hele mooie en originele taart voor de kamp-leiding is gemaakt? en deze ook erruugg lekker was!
- ⇒ Er dit jaar een record aan snoep, chips en koekjes is meegenomen en het snoepwinkeltje op donderdagavond al uitverkocht was?
- ⇒ Jullie 11 tot en met 18 juli 2015 al in je agenda kunnen zetten voor volgend jaar?
- ⇒ Wij alle kinderen weer willen bedanken voor deze géweldige, fantastico en onvergetelijke week?
- ⇒ Jullie alle kiekjes van deze toffe week kunnen bekijken op **vrijdagavond 3 oktober?**
- ⇒ Wij hopen dat jullie volgend jaar weer allemaal gezellig mee gaan?
- ⇒ Wij u bij deze gaan groeten? *Arjan, Els, Mirjam, Marieke en Mariska*





KAMPKIEKJES



Tienerviering

Na een (hopelijk voor iedereen) heerlijke zomervakantie te hebben gehad gaat het nieuwe seizoen van de tienerviering van start. Misschien zijn jullie op vakantie geweest of hebben jullie thuis leuke dingen gedaan, maar wij zijn er met hernieuwde energie weer klaar voor!

Helaas kregen wij ook een minder leuk bericht binnen en daarom willen wij vanaf deze plaats Elselien veel sterkte en succes wensen met de behandelingen die zij moet ondergaan.

Als nieuw tienerviering lid wil ik me even voorstellen: ik ben Elize Versteeg en ik zal samen met Janis Heleen en Elselien meehelpen om de tienervieringen te organiseren. Tijdens en na mijn afstuderen ben ik gaan reizen maar Rijsoord trekt en ik ben nu alweer een tijdje gesetteld in een dijkhuisje aan de Lagendijk. Ik woon daar samen met mijn man. Ik vind het ontzettend leuk dat ik het tienervieringsteam mag helpen en heb er enorm veel zin in!

Het thema voor september is: de God van Egypte

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom.

Alles op een rijtje: Tienerviering zondag 21 september 2014.
Aanvang 9.30 uur direct naar de crecheruimte.
Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur.
Iedere 3e zondag van de maand tienerviering.

We hopen jullie allemaal weer te zien en tot zondag 21 september.

Elize, Janis, Elselien en Heleen

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 juni 2014

Vanwege de afwezigheid van de voorzitter en de waarnemend voorzitter leidt de heer De Koning de vergadering. Ook ds. Offringa is afwezig vanwege zijn vakantie. De heer De Koning opent de vergadering, leest een gedeelte uit Handelingen 4 en gaat voor in gebed.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 13 mei 2014 worden vastgesteld. Er wordt verteld dat de website van de kerk even uit de lucht is geweest.

De ingekomen stukken worden besproken. Op 26 en 27 september wordt weer een bazaar gehouden. De kerkenraad is blij dat de bazaarcommissie de organisatie weer op zich neemt. Van de PKN is bericht ontvangen dat de jaarrekening 2013 geen aanleiding geeft voor overleg. Van de PKN zijn ook enkele brieven ontvangen over het ambt. De brief die bestemd is voor de gemeente komt in Rijsoord aan 't Woord. De uitnodiging van IDB voor een symposium wordt in de kerk gelegd.

De predikant is afwezig maar heeft een kort overzicht van zijn werkzaamheden neergelegd. De wijkteams geven informatie over enkele zieken in de wijken. De vacatures worden besproken. Over het algemeen staan de gevraagde gemeenteleden positief tegenover het werk maar niet altijd zijn zij beschikbaar. Gelukkig hebben enkele gemeenteleden al aangegeven beschikbaar te zijn voor vacatures. Er moet echter nog verder gezocht worden.

Verschillende verslagen, van het College van Diakenen en de ZWOE, worden doorgenomen. Er zijn geen nadere opmerkingen over. Naar aanleiding van de notulen van het College van Kerkrentmeesters wordt stilgestaan bij de komende jubilea van twee organisten. Ook het afscheid van een derde organist wordt kort besproken.

De voorzitter van de kerkenraad heeft in de kerk de gemeente verteld dat de gemeentevond niet door kon gaan. De Hervormde kerkenraad heeft nog geen beslissing genomen t.a.v. het beleidsplan en heeft er wat meer tijd voor nodig. De catechisaties worden volgend seizoen voortgezet door dominee Groen. Er zijn dan drie kleine groepen: 12/13 jaar, 14/15 jaar en 16+. Ds Groen schrijft een stukje in Rijsoord aan 't Woord over de catechisaties.

De Jeugdraad is bezig met de voorbereidingen van de jeugddienst. De laatste Tienerviering van dit seizoen is op 22 juni 2014.

Mevrouw Van Wingerden gaat voor in gebed. De voorzitter sluit hierna de vergadering.

.....

Martha Verweer

BAZAAR

27 september van 19.00-23.00 uur

En 28 september vanaf 10.00 uur

Mooie kramen met fruit, drop, kerstspullen, antiek, Curiosa...
kortom lekker rommelen en neuzen of er iets voor u bij is!

Natuurlijk een kop koffie of een glaasje aan de bar, een inwendige versnapering en een gokje wagen aan het rad van avontuur!

Wie weet een mooie aankoop op de antiekveiling of een prijs winnen bij de loterij. Graag tot ziens op de 27e en 28e!

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 15 juli 2014

Vanwege de afwezigheid van de heer Versteeg leidt de heer Visser de vergadering. Hij opent de vergadering, leest een gedeelte uit Jesaja 62 en gaat voor in gebed. De notulen van de vergadering van 17 juni worden vastgesteld.

In de gemeente zijn er enkele zieken. De pastorale medewerkers, ouderlingen en de predikant houden met hen contact. Aangezien de predikant met vakantie was, zal de bespreking van de wijken met de pastorale medewerkers en de ouderlingen plaatsvinden in augustus.

Besloten wordt de namen voor de invulling van de vacatures pas na de vakantie af te kondigen en eerst nogmaals een oproep te doen om namen in te leveren voor de vacature van jeugdouderling.

De jeugd- en familiedienst rond de Jonaboot is goed ontvangen. De kerkenraad geeft hiervoor een compliment aan de Jeugdraad. Er is veel belangstelling voor het kamp. Drieëntwintig kinderen gaan mee.

Het protocol "Herdenken" wordt aangepast. De aangepaste instructie komt in de map in de kerkenraadskast.

Onze kerk participeert in het Sari-overleg van de protestantse kerken in Ridderkerk. In dat overleg worden activiteiten waar mogelijk en gewenst op elkaar afgestemd.

De Kerkenraad stelt het Visiestuk 2014-2018 van onze kerk vast. GOT zal een stukje hierover in Rijsoord aan 't Woord plaatsen. Het Visiestuk komt op de website van onze kerk.

Op 1 augustus is koster Henk van der Starre 12,5 jaar in dienst. In de kerkdienst zal aandacht besteed worden aan dit jubileum. Ook het College van Kerkrentmeesters zal dit jubileum een feestelijk tintje geven.

Op 2 oktober is er in Barendrecht een training voor geestelijke verzorging bij rampen. Hier komt een stukje over in Rijsoord aan 't Woord. Gemeenteleden die de training gaan volgen, moeten dan beschikbaar zijn voor opvang in de kerk indien een ramp zich voordoet.

De kerkenraad bespreekt de uitvoering van het pastoraat binnen de gemeente. Dit onderwerp zal de komende periode terugkomen op de agenda.

Het Censura Morum wordt gehouden i.v.m. het Heilig Avondmaal op 24 augustus 2014. Er zijn geen bezwaren. Het thuisavondmaal wordt geregeld.

Voor de volgende vergadering wordt een concept-vergaderrooster opgesteld. De gegevens voor het jaarboekje kunnen nog niet worden aangeleverd omdat de vacatures nog niet rond zijn.

De kerkenraad complimenteert de predikant voor de manier waarop hij aandacht besteedde aan het afscheid van enkele kinderen van de kindernevendienst.

Aan het eind van de vergadering gaat mevrouw De Koning voor in gebed waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Martha Verveer



Protestantse
Kerk

*'De kerk heeft een hart en een ziel.
Die kan overal kloppen.
Het gaat erom die hartklop te horen.'*

Datum: 5 Juni 2014

Onderwerp: Brief over het ambt

Aan u als plaatselijke gemeente

Beste gemeenteleden,

Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers noemen we ze. Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs een aantal kerkraden om te vragen hoe het vandaag de dag met de ambtsdragers en hun ambt stond. Dat leverde veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar ook verhalen van moeite en zelfs verdriet. Wat dat laatste betreft: in de synode hebben we het over 'knelpunten en uitdagingen' rond het ambt gehad. Dat zegt genoeg. 'We hebben een nieuwe ambts-theologie nodig', werd toen zelfs gezegd. Dat laatste zou best kunnen, maar we kunnen het paard ook achter de wagen spannen. Volgens mij hebben veel vragen over 'het ambt' vooral te maken met de vraag wat eigenlijk een kerk, een gemeente is. Je kunt je wel druk maken over het ambt, maar wat helpt dat, wanneer we het zicht op wat een gemeente is kwijt zijn? Om het maar eerlijk te zeggen: ik heb het idee dat dit laatste een gevaar is dat niet denkbeeldig is. En daarom schrijf ik u deze brief. Ik beschouw deze brief zelfs als de basis voor alle brieven die ik over het ambt schrijf.

De kerk

Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij kerk te denken aan de organisatie, het gebouw, regelingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk is een kerk ook een organisatie, maar daarmee heb je de kern niet te pakken. De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeder in Christus' naam. Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet begonnen als organisatie, maar als een levende gemeenschap. Lees maar wat er over de eerste gemeente in de Bijbel staat: *De leerlingen van Jezus... bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed (Hand. 2:42).*

De inhoud

Deze tekst helpt om de kerk onder het stof van de gewoonte tevoorschijn te laten komen. Het staat er met zoveel woorden dat die eerste kerk een geloofsgemeenschap is. Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat er niet bij. Wel horen er een paar dingen bij, die wezenlijk zijn, en waar een kerk mee staat of valt. Daarom leg ik die graag aan u voor. Er staat dat de leerlingen van Jezus trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Wat moet je je daar bij voorstellen? Bijvoorbeeld dit: één van de apostelen, Petrus, had net een preek gehouden over Jezus. Hij verkondigde dat Jezus aan een kruis was geslagen maar door God tot leven is gewekt. 'Hij is door God als Heer en Messias aangesteld'. Dat raakte de toehoorders diep. Velen bekeerden zich en gingen in deze Jezus geloven. Zo is het nog steeds. Wat is de kerk? Dat is een dak boven het evangelie. Onder dat dak komen we samen om te horen wat nergens anders te horen is. Over Jezus, die bereid was aan het kruis te gaan, die is opgestaan en die ons raakt door de heilige Geest. We horen er woorden van apostelen en profeten die ons hart laten branden en die ons de schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is eenvoudigweg een plaats om die woorden te horen en de betekenis ervan steeds dieper op je te laten inwerken.

Het brood

Dan wordt er ook gesproken over het *breken van het brood*. Wat een prachtige uitdrukking. De kerk is een plaats van ontmoeting en dat doe je bijvoorbeeld door samen 'het brood te breken', te eten dus. Met een heuse kookdominee in onze kerk komen we er steeds meer achter hoe belangrijk dat is. Je kunt bij die uitdrukking ook denken aan het heilige avondmaal. We delen *brood en wijn* en worden zo verbonden met het lichaam en het bloed van Christus. De Heer heeft ons deze unieke tekenen geschonken en hij heeft ons aangemoedigd dit brood en deze wijn met elkaar te blijven delen tot de dag dat hij terugkeert. Voor het gevoel van veel mensen zijn we in onze protestantse kerken erg 'praterig'. Rond de tafel van de Heer worden we stil. Daar geven we onszelf aan de Heer en daar ontdekken we elkaar opnieuw als broeders en zusters.

Het gebed

Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is wezenlijk voor een kerk. Het is de plaats om je te concentreren op waar het ten diepste om gaat en je hart te openen voor God. In een hectische wereld waarin van alles op ons afkomt, ook in onze huizen, komen we bij elkaar om stil te worden voor God. Om God te aanbidden als de Eeuwige en Hem te danken voor al zijn goede gaven. Om te vragen om vergeving en vernieuwing. Om voor elkaar te bidden, soms heel persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen, dichtbij en veraf.

Vele vormen

Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de tekenen van Christus en door het gebed. Daar heb je nu een kerk voor nodig. Misschien moeten we die kerk opnieuw ontdekken. Vaak zien we door de bomen het bos niet meer. Dat veel mensen afknappen op de kerk komt misschien omdat er veel organisatie is en weinig hart, veel instituut en weinig ziel. De kerk opnieuw ontdekken, dat is de kerk van een kerkdienst op zondagmorgen onder leiding van een dominee. Maar het is ook een gespreksgroep van jongeren die spreken over geloof en leven. Het is een groep gemeenteleden die in een koor zingen. Het is een huisgemeente waar de Bijbel wordt gelezen. Het is een groep gemeenteleden die helpen bij de voedselbank. Dat alles kan overal: in kerken, in huizen, in zaaltjes, in een kroeg. De kerk heeft een hart en een ziel. Die kan overal kloppen. Het gaat erom die hartklop te horen.

Ambt van alle gelovigen

Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. Ik gaf eerder aan dat we het in onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de ouderling en de diaken. Het eerste echter dat je over het ambt moet zeggen, is dat elke gedoopte christen een ambt heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle gelovigen. U bent geen onmondige geloven die worden bediend door ambtsdragers. Door de Geest weet u van God en bent u medewerkers van God. *Priesters en koningen* noemde Petrus de gemeenteleden (1 Petr. 2:9). En Paulus had het over de gaven van de Geest die aan iedereen worden uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen elkaar op en helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten. Er is dus een *ambt van alle geloven*. Vervolgens zijner ook bijzondere ambten. Daar heb ik het nog wel in een andere brief over.

Een aantal gemeenten ken ik van dichtbij, de meeste niet. Ik hoop dat u, ook als het tij tegenzit, met elkaar de kerk als geloofsgemeenschap opnieuw mag ontdekken. En dat u opnieuw het voorrecht ervaart van die gemeenschap een levend lid te mogen zijn. Ik wens u daarbij veel Geest en kracht toe.

Met vriendelijke groet,

Dr. Arjan Plaisier,
Scriba van de generale synode
van de Protestantse Kerk in Nederland



DELEGATIEBEZOEK 2015

Zijn wij op zoek naar jou?



In juni/juli 2015 gaat er weer een delegatie namens de 9 deelnemende kerken aan de Uitwisseling met Rwanda, op bezoek bij onze vrienden in Rwanda.

Misschien kun jij wel deel uit maken van de groep van 4 personen! Het zal zeker een levensveranderende ervaring zijn, dat getuigt wel de reactie van een oud-delegatielid in het onderstaande kader. Hieronder staan de punten die wij belangrijk vinden.

Thema: Ouderen in de gemeente
Periode: 3 weken in eind juni/juli 2015
Leeftijd: Vanaf 18 jaar

Wat mag jij van deze reis verwachten:

Een levensveranderende ervaring van het ontmoeten van vrienden in een andere cultuur, met hen het geloof beleven door diensten, bijeenkomsten, gebeden enz. en het gemeentelieven leren kennen.

Verder een kennismaking met de prachtige natuur van Rwanda en ontmoetingen met mensen buiten de Uitwisseling. Ook een bezoek aan het genocide memorial in Kigali zal een programmaonderdeel zijn. Maar het voornaamste doel van dit bezoek is ogen en oren zijn voor alle gemeenteleden uit de 9 deelnemende gemeenten in Nederland.

Wat mogen we van jou verwachten:

Je bent Engels- en/of Franssprekend.

Je bent 3 weken beschikbaar eind juni/juli 2015.

Je wilt je openstellen voor andere culturen.

Je wilt leren van anderen, o.a. oud-delegatieleden.

Je hebt tijd beschikbaar om je voor te bereiden samen met de andere delegatieleden.

Je wilt je verhaal dat je opgedaan hebt in Rwanda delen met anderen.

Natuurlijk is een goed humeur en een zekere mate van flexibiliteit onmisbaar.

Denk je dat je geschikt bent om deel uit te maken van de delegatie, schrijf dan een brief aan de Stuurgroep met je motivatie en over welke kwaliteiten je beschikt.

Graag zien we je brief tegemoet vóór vrijdag 26 september 2014 gericht aan de Stuurgroep van de Uitwisseling Dordrecht/Remera, p.a. Janny Oorebeek, Venuslaan 21, 2957 HK Nieuw-Lekkerland, tel. 0184-682805.

*Reactie van Ellie Lagendijk, delegatielid in 2010
Een onvergetelijke ervaring. Genieten van het prachtige landschap en contact met Rwandese gezinnen, zie hoe ze leven en werken maar ook meedansen en uit volle borst meezingen tijdens de geweldige diensten. Met elkaar in gebed gaan, de bijbel bestuderen... kortom... 3 weken delegatiebezoek in Rwanda is een onvergetelijke ervaring, die ik iedereen kan aanraden.*



Bátz-Witte orgel in Hervormde kerk van Rijsoord bestaat 150 jaar

Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat het orgel in de hervormde kerk van Rijsoord door de firma Bátz en Co. uit Utrecht werd gebouwd en geplaatst. Het is daarmee het oudste functionerende kerkorgel in de gemeente Ridderkerk en nog steeds in uitstekende staat. Helemaal origineel is het niet meer: de brand in de kerk in 1922 maakte vervanging van verloren gegane delen noodzakelijk; in 1929 heeft het orgel een nieuw trompetregister gekregen en de vrije pedaalregisters zijn in 1973 door de fa. v.d. Heuvel uit Dordrecht links naast de orgelkast bijgeplaatst. Sinds dat jaar is het instrument daar ook in onderhoud.

Bij plaatsing werd de windvoorziening verzorgd door de "orgeltrappers"; electriciteit voor een motor bestond toen nog niet. Pas in 1922 werd het orgel voorzien van een motor. Het oude mechaniek is echter nog intact en bij onverhoopte stroomuitval nog steeds bruikbaar!

In de archieven van de kerk vinden we een aankoopbedrag van ong. 3300,- gulden, incl. galerij en schilderwerk; het tractement voor de organist bedroeg 40,- gulden per jaar en voor de orgeltrapper(s) per jaar 10,- gulden.

Op de open monumentendag, zaterdag 13 sept. a.s., tevens open-orgeldag, bent u allen van harte welkom in de hervormde kerk van Rijsoord (rijksmonument !) om het orgel te bezichtigen en het instrument te bespelen.

De kerk, aan de Rijksstraatweg 43, is open van 10-16 uur.

Persbericht - ingezonden door de Classis Leerhuis van pastores Zuid-Holland 2014-2015

Waar doe je als predikant inspiratie op? Wanneer kom je toe aan leren? Het leerhuis voor pastores biedt daar een prachtige mogelijkheid toe. Met collega's teksten lezen onder leiding van rabbijn dr. Tzvi Marx. Elk jaar kiezen we een ander thema. Het onderwerp voor het komend seizoen 2014-2015 is "Mens, waar ben je? Leren over Bijbelse antropologie vanuit Genesis. Geïnspireerd door de Joodse traditie lezen we Bereisjit om te ontdekken wat mens-zijn inhoudt. De cursus levert tevens studiepunten op voor de permanente educatie predikanten. Aan de deelnemers wordt € 70 voor de gehele cursus gevraagd. Van harte welkom!

De eerste keer dat we samenkomen is donderdag 11 september. We bereiden ons dan voor op de Israelzondag. De overige data zijn: 30-10; 27-11; 18-12; 22-1; 12-2; 19-3; 23-4; 21-5. Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur.

Plaats: Verrijzenis, Springerstraat 340, 3067 Rotterdam. Met openbaar vervoer en auto goed te bereiken.

Voor meer informatie en/of opgave:

Ds. N.W. van den Houten,

tel. nr. 078-6185761

of email: nicovandenhouten@wxs.nl

De organist

*Zijn hoofd, aandachtig naar 't klavier gebogen
deint zachtjes mee, in wiegende cadans.
Zij mond vertrekt, en in zijn donk're ogen
komt langzaam een diepe, blijde glans.*

*De jongens op de voorste banken kijken
geamuseerd naar zijn verwarde haar,
dat hij een enk'le keer poogt glad te strijken
met een verstrooid, maar reeds vertrouwd
gebaar.*

*Hij domineert niet bij het begeleiden;
maar krachtig steunt hij de gemeentezang.
Zijn voorspel is maar kort, en heel bescheiden:
de preek duurt immers ook niet meer zo lang.*

*Een enkeling blijft bij de uitgang dralen,
want voor de organist de kerk verlaat
looft hij zijn God met juichende koralen
De Here luistert, de gemeente praat.*

Enny Ijskes-Kooger





**Protestantse
Kerk**

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Vertrouwensvolle gemeente?

Er wordt veel over de kerk geschreven. Dan gaat het meestal over crises en problemen. Dat deprimeert en verlamt. Of het gaat over prachtige vergezichten, over een blik op het beloofde land in de verte, zonder een weg ernaartoe.

Er leeft in geloofsgemeenschappen een verlangen naar vernieuwing. Althans bij velen. Dat is iets anders dan nostalgisch omkijken. Dat is heimwee en dat leidt, hooguit, tot restauratie. Vernieuwing is toekomstgericht. Maar hoe doen wij dat?

Daarop heeft Jan Hendriks een verrassend nieuw antwoord gevonden. Dat luidt 'Waarderende Gemeenteopbouw'. Daarover gaat zijn boek 'Goede wijn Waarderende Gemeenteopbouw'.

Het geeft een bezinning op de uitgangspunten die richtinggevend zijn voor kerkvernieuwing.

Bij hem ligt de start niet bij tekortkomingen en problemen, niet bij wat er niet is.

Hij gaat uit van het waardevolle dat er wel is. En dat is er. In elke groep en geloofsgemeenschap.

In een gemeente die denkt vanuit haar problemen is er vaak bezorgdheid over het eigen bestaan en voortbestaan. Een vertrouwensvolle gemeente daarentegen weet wel dat er problemen zijn, maar laat zich er niet door beheersen of verlammen. Voor zo'n gemeente zijn groei en een goede naam geen doelen voor, maar gevolgen van het handelen.

Volgens Jan Hendriks groeit een vertrouwensvolle gemeente. Hij koppelt zijn ideeën aan praktijkervaringen in de gemeente.

Hij geeft heel concrete stappen die een gemeente kan volgen om een vertrouwensvolle gemeente te worden.

Daarover gaat Jan Hendriks met ons in gesprek op de classisvergadering van donderdag 25 september.

Natuurlijk gebeurt er nog meer in die vergadering. We maken kennis met drie nieuwe predikanten. Met ds. A. Robbertsen die op 18 mei intrede deed in de wijkgemeente Dorpskerk te Hendrik-Ido-Ambacht. Met ds. P. Barmentlo van de Protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht die op 14 september intrede heeft gedaan. En met proponent E.G. Matser die op 7 september is bevestigd en intrede heeft gedaan in de gereformeerde kerk te Zwijndrecht/Groote Lindt.

En we maken kennis met onze gastgemeente, die hervormde wijkgemeente De Oude Kerk te Zwijndrecht.

De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen van harte welkom op 25 september om 19.30 uur in het wijkgebouw Eltheto naast De Oude Kerk, Kerkstraat 49 te Zwijndrecht.

Namens de classis,

Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl



Persbericht - ingezonden door de Classis

Rabbin dr. Tzvi C. Marx met het Rot Alex Predikantse Leerhuis
najaar 2014-voorjaar 2015

Mens, wat ben je?- Leren over Bijbelse Antropologie vanuit Genesis

De Thora wordt volgens de Bijbel *aan het volk Israël gegeven* op de berg Sinai. Dus niet vanzelfsprekend bedoeld voor alle volkeren. Dat het wél zo is, concludeert de *Mechilta*, een van de klassieke boeken in de Joodse uitleg literatuur. De Thora wordt in de Sinai woestijn geschonken, niet in het Land Israel. In "no man's land" zo te spreken. Via Israel is de Thora doorgegeven aan allen die geïnspireerd zijn om Thora te willen leren en wellicht ook na te volgen. Het eerste boek *Bereishit- In Het Begin, Genesis*, stelt als uitgangspunt dat alles zeer goed was in Gods ogen in zijn Schepping, *tov me'od*. Maar dan komen de problemen, al die gecompliceerde crisissen: van enkelvoudige moord tot wereldwijde holocaust en ondergang van een hele civilisatie; van disfunctionele gezinnen tot gijzeling en oorlog. Hoezo *tov me'od*? Ondanks al deze realistische verhalen is het Joodse volk bereid opnieuw te beginnen en niet door al deze serieuze problemen in diepe wanhoop weg te zinken.



Wij lezen in Genesis ook over de moed van individuen die vooruit kijken en bereid zijn een nieuwe weg te gaan. De hamvraag blijft: *Hoe begin je?* Na de Joodse nieuwjaar- feestdagen: Rosj haSjana, Yom Kippoer en Soekot-, beginnen Joden in de synagoge weer opnieuw de Thora te lezen, vanaf *Genesis*, als een teken dat ook een mensenleven opnieuw kan starten. Maar simpel is dat niet. Ten eerste: opnieuw beginnen betekent niet dat alles wat reeds geschied is in iemands leven zomaar verdwenen is. Het zit a.h.w. 'opgeslagen' in herinneringen en gewoonten, in je karakter (dat wat ingekrast is) en kan daarom een obstakel vormen om nieuwe initiatieven te nemen. Ten tweede: je bent nu volwassen en je perspectief is niet meer dat naïeve van je jeugdige fantasiewereld. Als volwassene weet je hoe moeilijk het is de energie en motivatie te vinden om toe te groeien naar dat nieuwe perspectief. Dan hebben wij het nog niet over hoe het goede idee te vinden, je daar naar te richten en vervolgens te realiseren in je leven.

Creativiteit is geen hobby. Het model van Gods innovatieve activiteit in *Bereishit* zou kunnen werken als een aansporing voor de mens om moed te vatten, om zelfvertrouwen te winnen, om zelf een kleine schepper te worden. Volgens Rabbin Prof. Joseph B. Soloveitchik: "*De opdracht tot het vernieuwen en volmaken van de schepping betekent in de eerste plaats de opdracht tot zelf-creatie*". Jodendom als cultuur kan gezien worden als een training, een coaching, om op een creatieve manier verantwoordelijkheid voor het welzijn van de wereld te nemen, als individu, maar niet minder essentieel, ook als samenleving. Genesis moet je niet letterlijk lezen. Als heilig mythisch verhaal heeft het ons veel te leren over hoe 'mens' te worden, over hoe daarmee te beginnen. Deze onderwerpen zullen wij bespreken in de studiesessies van het leerhuis op basis van geselecteerde teksten uit *Bereishit*, *Genesis*.

Literatuur: Breng eigen Tenach of Bijbel mee.
Aanbevolen, de Statenvertaling ed. Jongbloed die het Hebreeuws het meest nabij is.

Locatie: Verijzeniskerk, Springstraat 340, Rotterdam Alexander

Wanneer: do, morgen 10.00-12.00 uur.
Najaar 2014: 11 sept, 30 okt, 27 nov, 18 dec.
Voorjaar 2015: 22 jan, 12 feb, 19 mrt, 23 apr, 21 mei.

Docent Tzvi C. Marx, tel.: 073- 6579141 of 06-42229139, e-mail: marble@kpnmail.nl.
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel nr. 17-258188

Bethelkoor Zwijndrecht... Wij gaan weer zingen!

Voor het Bethelkerkkoor Zwijndrecht is de vakantie voorbij. Na een periode van rust beginnen we met onze wekelijkse repetities op donderdag 28 augustus a.s. om 20.00 uur in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 in Zwijndrecht onder leiding van onze dirigent Cor de Haan. Het koor heeft het afgelopen jaar enkele belangrijke stappen gezet. Naast de verandering van haar naam is er gewerkt aan een modernere uitstraling van het koor. Hiermee gaan we het nieuwe seizoen in. Naast de bekende zondagavondzangen en het Oranjeconcert staan er ook weer interessante medewerkingen en concerten op de agenda. Tijdens de zondagavondzangen zullen we samen vele bekende liederen maar ook nieuwe liederen zingen passend in de kalender. En we zingen ook liederen die door u worden aangevraagd.

De eerste medewerking in dit nieuwe seizoen is op zaterdag 27 september bij het Korenfestival aan de Merwede in Sliedrecht. Op 26 oktober worden wij verwacht in de Breepleinker in Rotterdam voor medewerking aan de daar bekende zangdiensten. Bovendien zullen wij dit jaar weer onze medewerking verlenen aan de Kerstdoelenconcerten. Voor al deze uitvoeringen zoekt ook óns koor nieuwe leden. Daarom nodigen wij u van harte een kijkje te komen nemen op één van onze repetitieavonden.

Onze eerste zondagavondzang in het nieuwe seizoen wordt gehouden op zondag 28 september a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

In deze zondagavondzang zingen we enkele liederen passend bij de Israëlzondag. Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager.

We openen deze eerste zondagavondzang in het nieuwe seizoen met het lied 'Rond het licht dat leven doet'. Daarna zingen we 'Vreugde, vreugde, louter vreugde' Het koor zingt o.a. de liederen: 'Psalm 100', 'Give me oil in my lamp' en 'Jeruzalem, Jeruzalem'. We sluiten de avond af met het lied 'Lichtstad met Uw paarden poorten'.



Graag tot ziens in de Bethelkerk.

*Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook*

Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Koor-en samenzangdienst gehouden op **zondag 14 september a.s.**

waaraan medewerken:

Het Chr. Mannenkoor 'Noord- West Veluwe' o.l.v Martin Mans,
Orgel en Piano Martin Mans en Wim de Penning,
fluit Lydia van Mourik,
Voorganger ds. Robert-Jan van Amstel

De dienst begint om **17.00 uur**

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang
De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij! **Van harte welkom!**

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77

Zie ook www.breepleinker.nl

Zie ook: <https://www.facebook.com/zingenmaaktblij>