

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten . . . . .	2
Nel de Gelder-dienst met Kees Posthumus . . . . .	3
Bij de diensten . . . . .	4
Zieken(t)huis . . . . .	5
Een verrassing; Giften etc. aan de kerk-door CvK . . . . .	6
Collectes CvK; Solidariteitskas; VVB . . . . .	7
Giften CvK; Verjaardagen 75+; Kerkelijk bureau . . . . .	8
NBG Bijbelleesrooster februari . . . . .	9
Bedankjes; Passage; La Pipe; Inloopochtenden . . . . .	10
Symbolisch bloemschikken 40dagentijd en Pasen . . . . .	11
40-dagen 2015-Projectgroep veertig-dagen-kalender . . . . .	12
Stiltewandeling . . . . .	13
Terugblik kerstpakketten-actielDB; Giften CvD . . . . .	14
Spaardoos Rwanda . . . . .	15
Charismatische werkgemeenschap Nederland . . . . .	16
Samenzang Breepleinker en Bethelkerk . . . . .	17
COV Ridderkerk; Projectkoor 'Groote Lindt'. . . . .	18
Benefietconcert 'Als kanker je raakt'; Zangdienst Open Hof . . . . .	19
Nieuws uit de Classis . . . . .	20

Droom met de hand aan de ploeg  
 Droom van vriendschap voor de rest van je dagen.  
 Droom van een leven in goede gezondheid.  
 Droom van het beste voor heel je familie.  
 Droom dat kleuters weer oud kunnen worden.  
 Droom van een tijd zonder oorlog en strijd.  
 Droom dat het goede gedaan kan worden.  
 Droom van de liefde en droom van de vrede.  
 Droom dat gerechtigheid overal heerst.  
 Maar als je droomt, droom dan niet in je bed.  
 Droom met de hand aan de ploeg.

*-Gebed uit Zuid-Afrika -*

**Stencilen:**

Maandag 23 februari  
 Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 25 februari  
 om 09.30 uur  
 Wim en Nelly Belder  
 Tel.: 0180 787552

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand maart  
 met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 20 februari**

bij  
 Pia van der Linden  
 p/a Pruimendijk 114  
 2989 AK Ridderkerk  
 Tel : 0180-422943  
 E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com  
 Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

## **Erediensten in februari**

### **Zondag 1 februari**

09.30 uur : Ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht  
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen  
Kinderoppas : Liane en Mariëlla Janssen  
Chauffeurs : G.T. van der Waal en W. van Prooijen  
Koster : Nico den Hartog  
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionairwerk

### **Zondag 8 februari**

**Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Ridderkerk**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw  
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer  
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en P. van Oorschot  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionairwerk

### **Zondag 15 februari**

**Tevens Tienviering**

09.30 uur : Ds. J.E. Schelling uit Sliedrecht  
Kindernevendienst : Petra Bezemer  
Kinderoppas : Jacomine en Jeannette bezemer  
Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionairwerk

### **Zondag 15 februari**

**'Nel de Gelder' dienst**

18.30 uur : Kees Posthumus  
-zie artikel op de pagina hiernaast-  
Koster : Henk van Mastrigt



### **Zondag 22 februari**

**1e zondag veertigdagentijd**

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht  
Kindernevendienst : Sabrina Alblas  
Kinderoppas : Marinka Steenpoorte en Natascha Janssen  
Chauffeurs : H. van Hal en M.C. Verveer  
Koster : Nico den Hartog  
Collecte : 1e Kerk in Actie veertigdagentijd  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionairwerk

***Nel de Gelderdienst 2015***  
***“Paulus, in het oog van de storm”***

Eenmaal per jaar is er in de  
Gereformeerde Opstandingskerk in Rijsoord  
een bijeenkomst met een bijzonder karakter.

Een aantal jaren geleden  
werd de mogelijkheid geschapen  
om uit de nalatenschap van  
Mevrouw Nel de Gelder  
geld te besteden  
voor een onderwerp  
dat haar grote betrokkenheid  
bij zowel de kerk  
als cultuurgoed  
tot uitdrukking brengt.



***In 2015 zal hiervoor***  
***de muzikale theatervoorstelling***  
***“Paulus, in het oog van de storm”***  
***van Kees Posthumus (tekst, zang en spel)***  
***en Juul Beerda (techniek, muziek en spel)***  
***worden gespeeld.***  
***De regisseur is Heleen Hennink.***

In deze voorstelling verschijnt Paulus op het toneel  
als de apostel van de vrijheid.

Vanaf het moment dat hij het licht heeft gezien  
en een stem heeft gehoord,  
zal Paulus gepassioneerd en onvermoeibaar  
de vrijheid voor ieder mens verkondigen.

In een decor van fok- en grootzeilen  
en op de klanken van een accordeon  
onderzoekt hij de mogelijkheden  
en grenzen van zijn grootse vrijheid.  
‘Paulus is een stuk dichterbij gekomen’,  
was een van de reacties op de voorstelling.

Paulus reist.

Hij schrijft.

Hij preekt.

Hij is de grootste reiziger uit zijn tijd.

Hij schrijft brieven die wereldberoemd zouden worden.  
Hij preekt voor Joden en heidenen, met wisselend succes,  
zijn boodschap van bevrijding.  
Zonder Paulus geen christendom.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze voorstelling die wordt gehouden op  
zondag 15 februari 2015, aanvang 18.30 uur.

Aan het eind van de voorstelling is er gelegenheid  
voor het drinken van koffie of thee.

De toegang is vrij.



**De Liturgiecommissie**



## Bij de diensten

De Paasdatum wordt berekend aan de hand van de maanstand: het Paasfeest valt op de zondag ná de eerste volle maan ná 21 maart. Die eerste volle maan valt dit jaar in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 april. Dat is de Paasnacht. Op zondag is het Pasen.

In de weken op weg naar het Paasfeest, tijd van bezinning en inkeer, krijgen de kerkdiensten ieder een bijzonder accent. Zo maakt de bloemschikgroep per zondag een toepasselijke schikking rondom het thema 'Open je handen'. Ook met de kinderen staan we stil bij de verschillende betekenissen die handen kunnen hebben. Er zijn ontvangende handen, delende handen, handen die zich uitstrekken, beschermende handen, maar ook een gebalde vuist, juichende handen, of biddende handen. Op deze manier gedenken wij de verschillende aspecten van het leven zelf: zorg en zegen, blijdschap en droefheid, vragen en antwoorden.



Op de zondag van Pasen vieren wij de opstanding van onze Heer, de vreugde van ons leven. Maar ook op alle andere zondagen door het jaar komen wij samen rondom het licht dat de Heer ons bracht. In de maand februari bent u weer van harte welkom om met ons mee te vieren.

Tijdens de morgendienst op zondag 1 februari zal ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht voorgaan in onze Opstandingskerk.

Op zondagmorgen 8 februari sta ik zelf weer op het rooster van kerkdiensten.

Op zondag 15 februari begroeten wij ds. J.E. Schelling uit Sliedrecht als onze voorganger.

's Avonds op diezelfde zondag 15 februari is er de jaarlijkse naar mevrouw Nel de Gelder genoemde dienst. De liturgiecommissie zoekt naar een invulling van deze samenkomst, het liefst op de grens van kerk en cultuur, van traditie en vernieuwing. Voor deze keer is de keus gevallen op de voorstelling 'Paulus, in het oog van de storm' met Kees Posthumus als Paulus, en Juul Beerda als Stefanus. Kees Posthumus kent u misschien nog van zijn voorstelling over reformator Johannes Calvijn, enkele jaren geleden alweer. De "Nel de Gelder" dienst is vrij toegankelijk en begint om 18.30 uur in de Opstandingskerk. Ook gasten zijn van harte welkom!



Op 18 februari is het Aswoensdag, het begin van de vastentijd. Het evangelie leert ons dat vasten gepaard gaat met bidden en het geven van aalmoezen (Mat. 6:1-6.16-21).

Dit thema krijgt vorm in de oecumenische Aswoensdagviering in de R.K. Sint Joriskerk van Ridderkerk, moment van bezinning en inkeer. Vorig jaar mocht ik samen met pastoor Charles Eba'a in deze indrukwekkende viering voorgaan.

We mogen bedenken dat Gods trouw reikt tot aan de wolken en zijn liefde is hemelhoog (Ps. 57:11).

Op zondag 26 februari zal ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht bij ons voorgaan.

*Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!*

ds. G.H. Offringa

## **Zieken(t)huis**

Dhr. A. Leentvaar (Mauritsweg) werd onlangs opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Na behandeling mocht hij weer naar huis, en dat is fijn. Keerzijde is dat de medische behandelmogelijkheden voor hem uitgeput raken, en dat maakt zijn situatie tegelijk zorgelijk. Wij bidden dan ook om moed en vertrouwen, om kracht voor hemzelf en voor zijn gezin.

Mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg (J.C. de Backstraat) onderging een serie bestralingen en deze cyclus is nu afgerond. Wij hopen met haar dat alle behandelingen hun effect mogen hebben en dat zij in het nieuwe jaar tot herstel zullen leiden.

Kort voor de Kerstdagen kwam mw. E.P. den Ouden-Blaak (G. Alewijnszstraat) ongelukkig ten val en zij brak haar heup. Na de hersteloperatie revalideert zij in verzorgingshuis De Riederborgh.

Gedenken wij onze zieken en herstellenden én hun naasten met onze aandacht en voorbede.

Ds. Herman Offringa

## **Vakantie predikant**

Het is maar een vakantieweek, maar het is denk ik toch goed als u weet dat ik van zaterdag 21 februari t/m zondag 1 maart 2015 vrij ben.

Voor pastorale vragen kunt u dan terecht bij uw wijkouderling. Zij nemen zo nodig contact op met één van de andere predikanten in Ridderkerk.

Met vriendelijke groet,  
ds. Herman Offringa

## **Contact met de predikant**

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

*Mijn adresgegevens zijn:*

ds. Herman Offringa  
Vlasstraat 24  
2988 XR Ridderkerk  
t (0180) 397773  
e g.h.offringa@xs4all.nl



Veel handen,  
die van anderen  
en die van mij,  
die samen dragen,  
wat voor twee handen  
te zwaar zou kunnen zijn.

## EEN VERRASSING

In de Rijsoordsestraat op de hoek van de Pruiwendijk woonde, toen ik nog een klein jongetje was, schoenmaker Kees de Groot. Schoenmaker de Groot had een dochter Toos (Anthonia). Zij was een ver familielid van Riet van der Burg, ja de moeder van Elselien, Liane en Marinka.

Jarenlang was zij kraamverzorgster in Rijsoord en heeft velen van ons (mede) ter wereld gebracht.

Ongeveer 45 jaar geleden trouwde zij met de heer Ko van der Weele en is in Kamperland (Zeeland) gaan wonen.

Nadat Riet van der Burg was overleden, was er nog incidenteel contact met de familie van der Burg. De familie denkt nog altijd met een warm gevoel aan haar. Toos vond het altijd leuk om over Rijsoord te praten en herinneringen op te halen. Zij kende ook veel gezinnen en verhalen uit Rijsoord.

Op 22 april 2014 is Toos op 90-jarige leeftijd overleden.

Toos was Rijsoord niet vergeten. Zij had beschreven dat de Gereformeerde Kerk van Rijsoord mag delen in haar nalatenschap.

Het jaar 2015 is nu financieel heel goed begonnen met de ontvangst van € 47.900,00

Wij zijn Toos postuum zeer erkentelijk voor deze royale bijdrage aan onze kerkelijke gemeenschap.

*Jan de Koning*  
Voorzitter CvK

### **Periodieke giften aan de kerk**

Tot 2014 moest een periodieke gift voor minimaal vijf jaar altijd bij notariële akte worden vastgelegd. Vanaf 2014 is dit niet meer nodig en kunt u de periodieke gift ook vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk. U kunt van de website van de Belastingdienst de zogenaamde formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend. U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor de kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet).

En met een zogenaamde "voorlopige terugbetalingsbeschikking", eveneens aan te vragen bij de Belastingdienst, kunt u er een maandelijks restitutie van belasting op verkrijgen. U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus.

*Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.*

### **Erfstellingen en legaten**

De kerk hoopt regelmatig te worden bedacht in testamenten. Wilt u uw steun aan de kerk ook na uw overlijden laten voortleven, dan zijn er twee mogelijkheden: een erfstelling of een legaat.

In geval van een erfenis laat u een bepaald percentage van uw totale erfenis aan de kerk na. Bij een legaat gaat het om een door u van te voren vastgesteld bedrag. Een testament moet altijd worden opge maakt bij de notaris.

*Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.*



**Opbrengst Collectes**

23 nov. 2014	Kerk	€ 198,87
	Onderhoud gebouwen	€ 158,30
	Eigen jeugd	€ 67,10
30 nov. 2014	Diaconie	€ 186,25
	Onderhoud gebouwen	€ 130,95
	Eigen jeugd	€ 62,05
7 dec. 2014	Kerk	€ 158,35
	Onderhoud gebouwen	€ 116,50
	Missionairwerk	€ 51,57
14 december 2014	Diaconie	€ 164,40
	Onderhoud gebouwen	€ 125,97
	Missionairwerk	€ 62,75
21 december 2014	Kerk	€ 190,45
	Onderhoud gebouwen	€ 124,26
	Missionairwerk	€ 67,71
24 december 2014	Slachtofferhulp Nederland	€ 484,27
	Zending	€ 235,76
25 december 2014	Kerk in Actie Kinderen in de Knel	€ 228,35
	Onderhoud gebouwen	€ 129,20
	Missionairwerk	€ 71,40
28 december 2014	Diaconie	€ 96,80
	Onderhoud gebouwen	€ 77,45
	Missionairwerk	€ 45,17
31 december 2014	Kerk	€ 179,50
	Onderhoud gebouwen	€ 72,25
4 januari 2015	Kerk	€ 139,40
	Onderhoud gebouwen	€ 108,75
	Spaaractie jeugd voor Oxfam Novib	€ 63,95
11 januari 2015	Diaconie (Tyfoon Hagupit Filippijnen)	€ 211,55
	Onderhoud gebouwen	€ 134,10
	Spaaractie jeugd voor Oxfam Novib	€ 65,85
18 januari 2015	Oecumene	€ 154,65
	Onderhoud gebouwen	€ 103,30
	Spaaractie jeugd voor Oxfam Novib	€ 161,40

**SOLIDARITEITSKAS 2014**

Na de oproep in het november-nummer van Rijsoord aan 't Woord is voor de Solidariteitskas 2014 van 64 leden een totaalbedrag ontvangen van € 1.115,00.

In de voorgaande drie jaren was dit:

2013: € 1.060,00

2012: € 1.060,00

2011: € 1.075,00

Alle gevers bedankt!

*Bas Sintemaartensdijk,  
Peningmeester CVK*

**Vaste vrijwillige bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2015".

Als u de machtiging hebt ingevuld: de automatische incasso van de maand januari zal niet in januari plaatsvinden maar op 24 februari 2015. De automatische incasso van de maand februari vindt plaats op 27 februari 2015.

*Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur /  
Peningmeester CVK*

## **Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters**

(in de periode van 28 november 2014 t/m 23 januari 2015)

Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse	voor de kerk	€ 10,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. E.P. van Mastrigt-van Wingerden	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. T.J.E.P. Versteeg	voor de bloemen	€ 20,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de Solidariteitskas 2014	€ 20,00
Via dhr. W.A. IJsselstein	wijkgeld Elisabeth	€ 95,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	wijkgeld Elisabeth	€ 220,00
Via de Rabobank	voor spaaractie Oxfam Novib	€ 105,00

*Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.*

*Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*



*Een vlam is geen vlam  
als het vuur hem niet raakt.*

*Een licht is geen licht  
als de vlam niet ontwaakt.*

*Een schreeuw is geen vraag  
als hij weg kaatst van God.*

*Niet op ons geklaag  
komt een keer in ons lot.*



*Wie zijn hulp verwacht  
en plaats maakt voor Hem  
ontmoet in de nacht  
zijn licht en zijn stem.*

*Een vlam is geen vlam  
Als het vuur hem niet raakt.  
Een licht is geen licht  
als de vlam niet ontwaakt.*



## **Verjaardagen in februari**

**7 februari 1940**

Mevrouw J. Lodewijk-Visser  
Ds. Sl. Visserstraat 17  
2988 XB Rijsoord

**14 feb. 1928**

De heer J.P. Euser  
Langeweg 101  
3342 LD H.I. Ambacht

**15 feb. 1928**

Mevrouw J. Visser-Penning  
Strevelszicht 6  
2988 AS Rijsoord

**15 feb. 1929**

Mevrouw T.A.J. v.d. Helm-Visser  
Ds. Sl. Visserstraat 14  
2988 XC Rijsoord

**15 feb. 1935**

Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen  
Rijsoordsestraat 30  
2988 XP Rijsoord

**20 feb. 1934**

Mevrouw G. Verveer-Kooijman  
De Blijde Borg, kamer kamer 225  
G. Alewijnszstraat 18  
3341 GD H.I. Ambacht

**26 feb. 1938**

Mevrouw E.P. den Ouden-Blaak,  
G. Alewijnszstraat 36  
2988 XD Rijsoord

## **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.



**VAN HARTE**  
*Gefeliciteerd*



**Bijbelleesrooster 2015**

*'Wat er was vanaf het begin,  
wat wij gehoord hebben,  
wat wij met eigen ogen gezien  
en aanschouwd hebben,  
wat onze handen hebben aangeraakt,  
dat verkondigen wij:  
het Woord dat leven is.'  
1 johannes 1:1*

Dit leesrooster wijst voor elke dag een korte bijbellezing aan. De tekstkeuze is vooral ingegeven door wat op zon- en feestdagen in de kerken aan de orde komt. Dus door het kerkelijk jaar zoals dat in de gezamenlijke en in de afzonderlijke kerken wordt gevierd.

Te midden van deze diversiteit aan leeswijzen neemt het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken een bijzondere plaats in. Daarin zijn meerdere katholieke en protestantse bijbelleesroosters samengebracht, maar altijd met een meerwaarde: bijvoorbeeld door eenzijdigheden te corrigeren en blinde vlekken aan te vullen. Ook sommige wellicht minder populaire bijbelboeken gaan open.

Christus heeft immers gezegd: 'Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen' (Matteüs 5:17).

In de afgelopen adventstijd (2014) is een B-jaar ingegaan. Dat wil zeggen: een jaar waarin het evangelie volgens Marcus centraal staat, met daarnaast lezingen uit bijvoorbeeld Jesaja en de brief van Jakobus.

Straks, met advent 2015, begint een C-jaar, dat dus gevierd wordt aan de hand van het evangelie volgens Lucas. In 2015 besteedt het Oecumenisch Leesrooster bovendien aandacht aan de brief aan de christenen in Kolosse, aan Hooglied en aan de eerste brief van Johannes. Die beide laatstgenoemde boeken klinken in de Paastijd en herinneren eraan dat de synagoge het Hooglied heeft opgevat als de feestrol van Pesach.

Het dagelijks leesrooster wordt jaarlijks samengesteld door Ds. Klaas Touwen, Evangelisch-Luthers predikant te Arnhem.

*Wilt u weten wat het NBG nog meer doet?  
Neem eens een kijkje op:*

[www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

**NBG Bijbelleesrooster februari**

zondag	1	Kolossenzen 2:6-15
maandag	2	Kolossenzen 2:16-3:4
dinsdag	3	Psalm 18:1-20
woensdag	4	Psalm 18:21-35
donderdag	5	Psalm 18:36-51
vrijdag	6	2 Korintiërs 1:1-11
zaterdag	7	2 Korintiërs 1:12-22
zondag	8	2 Korintiërs 1:23-2:13
maandag	9	2 Korintiërs 2:14-3:6
dinsdag	10	2 Korintiërs 3:7-18
woensdag	11	2 Korintiërs 4:1-6
donderdag	12	2 Korintiërs 4:7-18
vrijdag	13	2 Korintiërs 5:1-10
zaterdag	14	Psalm 32
zondag	15	Kolossenzen 3:5-17
maandag	16	Kolossenzen 3:18-4:6
dinsdag	17	Kolossenzen 4:7-18
woensdag	18	2 Korintiërs 5:11-21
donderdag	19	2 Korintiërs 6:1-13
vrijdag	20	Exodus 19:1-15
zaterdag	21	Exodus 19:16-25
zondag	22	Psalm 25
maandag	23	Exodus 20:1-17
dinsdag	24	Exodus 20:18-26
woensdag	25	Exodus 21:1-11
donderdag	26	Exodus 21:12-25
vrijdag	27	Exodus 21:26-36
zaterdag	28	Exodus 21:37-22:8



*Veertig dagen lang naar Pasen  
tot de winter is gegaan  
en het lengen van de dagen  
kou en duister gaan verjagen  
en het leven op zal staan.*

*Veertig dagen lang naar Pasen  
soms een tocht door de woestijn.  
Om te leren en te vragen  
hoe je duister kunt verjagen  
om met Pasen klaar te zijn.*

## Bedankje

Dank voor alle aandacht, o.a. telefoontjes en kaarten het afgelopen jaar.

Wij wensen onze gemeente de vrede van Christus toe.

Hartelijke groet van Hadde en Gonnie



## C.M.V. Passage

Op dinsdag 17 februari hopen wij in goede gezondheid weer bij elkaar te komen. Deze keer is het onze jaarlijkse vergadering met vooraf een broodmaaltijd in de Hoeksteen.

Vanaf 17.00 uur wordt u verwacht, na de broodmaaltijd komt dhr. Krijn van der Ham de avond verzorgen met als onderwerp "de geschiedenis en de romantiek over de schaats".



Dhr. van der Ham is een goede verteller dus we verwachten dat hij er een mooie avond van maakt.

We hopen dat iedereen deze gezellige bijeenkomst kan bij wonen.

Met vriendelijke groet,  
het bestuur van Passage

Pauly Bestebreurtje

## Lieve mensen,

Allereerst weer een bedankje voor al het meeleven wat er voor ons de afgelopen maanden was en nog is.

Dit is hartverwarmend.

Wat is het fijn om in Rijsoord te wonen en bij onze kerkgemeenschap te horen.

Hoe gaat het nu met Elselien?

De 6 chemokuren zijn achter de rug en op dit moment van schrijven ga ik richting de laatste van de 28 bestralingen. Met de hormoonpillen ben ik ook gestart.

Van de chemo's en de bestralingen heb ik wat bijwerkingen overgehouden die langzaam moeten herstellen. De hormoonpillen geven ook nog wat bijwerkingen maar hieraan zal ik proberen te wennen.

Ik slaap wat meer dan normaal maar verder gaat het, als ik het rustig aan doe (gedoseerd), best aardig.

Maandag 19 januari zijn we bij de chirurg terug geweest en zij was erg tevreden. De radioloog is dit ook dus dit zijn goede berichten.

Nu gaan we zachtjes aan proberen het "gewone leven" weer op te pakken.

Hartelijke groet vanuit de J.C. de Backstraat,

André en Elselien van Gameren



## Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op **5 en 19 februari**

Waar?  
Hoe laat?

In de Fontein  
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!



## La Pipe

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op 13 februari



## Symbolisch bloemschikken 40dagentijd en Pasen



Het thema voor de 40dagentijd en Pasen is "Open je handen". We volgen de lezingen zoals die in het oecumenisch leesrooster worden aangereikt. We leggen daarbij de nadruk op de evangelielezing die we verbinden met de psalm van de zondag. Voor het thema van de verschillende zondagen gebruiken we de traditionele benamingen.

De schikking zal in de 40dagentijd als basis steeds een jute ondergrond zijn met daarop een paars kleed. (Met Pasen een wit kleed.) Een stronk met daarop handen van draad die elke week anders van stand zullen zijn, zo zal ook de bloemschikking steeds anders zijn.

*Eerste zondag in de 40dagentijd is 22 februari.*

*Thema: Invocabit - roept hij mij aan. Lezen: Psalm 25:1-10. Marcus 1:12-15.*

In psalm 25 horen we hoe de dichter tot God bidt en zijn handen opent om vertrouwd te raken met Gods wegen.

*Symbolische schikking:* de basis schikking met op de stronk de handen die geopend zijn. Open handen om liefde en trouw te ontvangen zoals in psalm 25 wordt bezongen. Je ballast, verbeeld door de stenen in het draad, mag je neerleggen. Dit in navolging van Jezus die alles achterliet in de woestijn wat Hem kon weerhouden om de weg van liefde en trouw te gaan. Teken van hoop werd Hij - bloeiend in de woestijn, dit verbeelden de witte bloemen in de schikking.

*Werkgroep symbolisch bloemschikken*

## Niet onvindbaar

*Meer dan wij U, zoekt Gij ons, Aanwezige.  
Niets belemmert U onze God te zijn.  
Geef daarom een teken ten goede  
aan al die roepers in pijn en nood,  
allen die getroffen worden door rampspoed.*

*Voor uw gemeente wereldwijd bidden wij,  
voor gelovigen in de verdrukking,  
dat zij niet de weg van tegengeweld zullen gaan,  
maar blijven zien op Jezus,  
die geen kwaad met kwaad vergold  
en zo de Schriften vervulde  
en onze dood overwon.*

*Voor wie door gemis en eenzaamheid overvallen  
aan uw nabijheid vertwijfelen,  
roepen wij, dat zij het lied hervinden  
dat doet opleven en het vertrouwen versterkt  
dat wij - ook in de uiterste duisternis -  
voor U niet onvindbaar zijn.*

*Rob van Essen*

*(Uit: het bijbels dagboek 2014, waarvan alle stukjes door dhr. J Euser trouw zijn bewaard en gebundeld, waarvoor hartelijk dank!)*



## 40-dagen 2015

## OPEN HANDEN

Met veel enthousiasme heeft de projectgroep 40-dagen weer een Veertigdagenboekje voor u samengesteld.

Een boekje waarmee u bewust de weg naar Pasen kunt gaan. Dat kan lezend, zingend, biddend, denkend en werkend zijn rondom het thema: "Open handen".

We hebben het thema gevolgd dat ons in aangereikt door Kerk in Actie.

Het is God, die ons in Zijn hand houdt, maar ons ook Zijn hand reikt.

Het is God, die ons steeds de handen vult en ons doet beseffen dat wij met elkaar delen wat wij mogen ontvangen.

Naast het boekje maken we u attent op Aswoensdagviering, vrijdagavondgebeden en activiteiten die er in de komende 40-dagen periode worden georganiseerd.

Een overzicht hiervan kunt hieronder lezen en ook terugvinden in het boekje.

We wensen u vanaf Aswoensdag, 18 februari, een mooie en inspirerende tijd op weg naar Pasen.

### Overzicht speciale diensten

De aanvang van alle vieringen is 19.30 uur.

18 februari	Aswoensdagviering	Sint Joriskerk	Hovystraat 62
27 februari	Vrijdagavondgebed	Irenekerk	Elektropark 17 - 19
6 maart	Vrijdagavondgebed	P.G. Bolnes	Pretoriusstraat 56
13 maart	Vrijdagavondgebed	Opstandingskerk	Rijksstraatweg 95
20 maart	Vrijdagavondgebed	De Levensbron	Jan Luykenstraat 10
27 maart	Vrijdagavondgebed	Christus is Koning.	J.v.Stolbergstraat 44

### Stilte en bezinning

Gedurende de Veertigdagentijd zal de Sint Joriskerk elke vrijdag van 10.00 uur - 11.30 uur open zijn voor 'Stilte en Bezinning'.

Namens de projectgroep Veertig-dagen-kalender,

Wilma, René en Willie

*40 dagen tijd  
om het verdorde weg te hakken  
te wieden, te wroeten, te ploegen  
te spitten  
dieper en dieper te spitten*

*Aarde omwoelen  
lucht, water, vuur  
geven aan de aarde  
de aarde van je leven*

*40 dagen werktijd  
om zo te kunnen zaaien en planten  
en opnieuw te groeien  
je te wortelen  
in vaste, goede bodem  
diep in de aarde  
hoog in de hemel*



## ***Stiltewandeling op zaterdag 21 februari vanuit de St. Joriskerk***

Al een aantal jaren worden er in Ridderkerk in de Vasten- / Veertigdagentijd stiltewandelingen gehouden. Tijdens deze wandelingen en erna is er gelegenheid, aan de hand van een thema dat u wordt aangereikt, in stilte na te denken, te mediteren, te bidden, te zingen.

Dit jaar heeft de Sint Jorisparochie op zich genomen een stiltewandeling te organiseren. Hierbij wordt tevens aangesloten bij de Vastenestafette van het Bisdom Rotterdam, waarbij de federatie H. Maria Magdalena in de eerste week van de Vasten wordt betrokken. Op zaterdag 21 februari is het de beurt aan onze parochie om ook in dat kader iets te organiseren. Het leek de pastoraatgroep een goed idee dit te combineren met een stiltewandeling.

In onderstaand stuk vindt u informatie en toelichting op het thema.

*“Een stiltewandeling is net als een wandeling door de woestijn. Je wordt uitgenodigd stil te worden in jezelf. Het ruizen van de wind langs je heel te laten gaan. Niet de wind bepaalt de zoektocht naar je innerlijk, niet het geluid dat je van buiten af komt opent de weg. Het is de stilte die je in jezelf gewaar mag worden, een stilte achter het kloppen van je hart, een stilte die handen en hart opent.*

*Stil worden, leren luisteren naar je eigen innerlijke stem, de roepstem van God.*

*We wandelen door de drukte van de stad, langs de school, levensschool, door de wijk die afgebroken wordt naar het oude hart van Ridderkerk. Drie maal lopen we om dit oude hart heen, om daarna terug te keren. Beelden als een levensweg, levenskeuzes, begeleiding naar het vinden van je talenten, dingen die je af moet breken, in drie rondes de diepte in gaan, van hoofd naar hart naar ziel. Herstellen, terugkeren, leren zien hoe God weer een nieuwe samenleving opbouwt waar mensen deze afgeschreven hebben. Licht worden, misschien wel een kaars aansteken. Dat je het licht in jezelf weet te ontdekken, aan te wakkeren, te laten zien aan de wereld, kind van God worden, open naar hoe God ons roept bron van leven te worden, met open ogen, oren en hart.*

*Een mooie en diepgravende wandeling toegewenst.*

*Wanneer? Zaterdag 21 februari 2015, om 10.00 uur*

*Waar? St. Joriskerk aan de Hovystraat*

*Aanmelden: tot en met 19 februari vóór 12.00 uur tel. 426984*

Na afloop is er gelegenheid na te praten. We schenken koffie / thee en er is soep met een broodje.

*Namens de projectgroep Veertig-dagen-kalender*

*Wilma, René en Willie*



## **Terugblik Kerstpakketten-actie IDB**

Zondag 23 november jl hebben we een inzamelactie gehouden voor de kerstpakkettenactie van het IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad). Hieraan is in grote getalen gehoor gegeven.

Hierdoor konden wij het IDB blij maken met een groot aantal dozen met levensmiddelen. Met deze levensmiddelen heeft het IDB op haar beurt weer een groot aantal kerstpakketten kunnen samenstellen om uit te delen aan mensen die het zo hard nodig hebben.

Naast deze levensmiddelen zijn er ook financiële giften gedaan om alle bijkomende kosten te dekken.



Namens het IDB willen wij als College van Diakenen iedereen van harte bedanken voor de ingeleverde goederen en financiële steun.

*Uw Diaconie*

## **Ontvangen giften door het College van Diakenen:**

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via mevrouw C. Sinterniklaas	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw C. Sinterniklaas	Dagboekje	€ 20,00
Via de heer H. Bestebreurtje	Dagboekje	€ 10,00
Via mevrouw N. Belder	Dagboekje	€ 10,00
Via mevrouw N. Belder	Dagboekje	€ 10,00
Via mevrouw N. Belder	Rijsoord aan 't Woord	€ 10,00
Via mevrouw N. Belder	Diaconie	€ 10,00
Via de heer D. Alblas	Diaconie	€ 50,00
Via mevrouw J. Lodewijk	Dagboekje	€ 10,00
Via mevrouw A. Alblas	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw A. Alblas	Dagboekje	€ 10,00
Via de heer H. Uittenboogaart	Dagboekje	€ 10,00
Via de heer C. IJsselstein	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw C. Holdermans	Dagboekje	€ 10,00
Via mevrouw C. Holdermans	Dagboekje	€ 20,00
Via mevrouw N. de Waard	Dagboekjes	€ 20,00
Via de bus in de kerk	Diaconie collecte 11-01	€ 30,00

Het brood voor de vieringen van het avondmaal in 2014 werd ons aangeboden door Bakkerij Voordijk.



Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Indien u een gift wilt overmaken dan kunt u dat doen naar bankrekening NL56RABO0355403943 te name van Diaconie Gereformeerde Kerk Rijsoord.

*Nico Baars*  
*Penningmeester College van Diakenen*

## Spaardoosproject Rwanda

Wij als ZWOE willen in samenwerking met de diaconie in de 40 dagentijd sparen voor de zogenaamde "Kleine projecten" in Rwanda.

Om duidelijk te maken wat met de "Kleine projecten" wordt bedoeld, volgt hier enige informatie.

Een Rwandese kerkelijke gemeente mag een voorstel van een project doen waar men hoopt financiële steun voor te ontvangen. Zo'n project moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: het moet diaconaal zijn, uitstraling hebben naar de hele gemeente en de zichtbare inzet van de mensen in Rwanda zelf krijgen.

De steun die men krijgt is maximaal € 1400,00 de rest moet men zelf betalen.

Gerealiseerde projecten zijn o.a. een kapsalon, een naaiatelier, een geiten en koeienfokkerij. Sinds 2001 zijn al vele projecten gerealiseerd dankzij deze giften uit de gemeenten die mee doen aan de uitwisseling met Rwanda.

De opbrengst van deze projecten wordt meegenomen door Janny Oorebeek uit Nieuw-Lekkerland (Janny heeft in het kader van de uitwisseling al vele bezoeken gebracht aan Rwanda). Zodoende weten we zeker dat het geld zonder verdere kosten op zijn plaats komt.

De spaardoos zal voor het eerst geplaatst worden op zondag 22 februari 2015.



De spaardoos staat zoals gebruikelijk in het gangpad in de kerk en wij hopen dat velen er een gift in willen doen. U toch ook ?!

*Bij voorbaat dank, namens ZWOE en diaconie.  
Wim IJsselstein*

## Tienerviering

In de viering van j.l. januari was het thema: "Getrouwd met God" (Johannes: 2:1-11).

We beloven elkaar heel veel dingen, maken we deze beloftes waar? Waarom maken we deze beloftes?

In Johannes lezen we dat zoals het tussen de liefde tussen mensen gaat, gaat het ook zo met de liefde tussen mensen en God. Waarom trouwen mensen met elkaar en met God?

We hebben gediscussieerd en naar andere culturen gekeken. Wat zijn daar de tradities bij een bruiloft? De grootste overeenkomst was een belofte naar elkaar maken.

Na deze mooie tienerviering sloten we af met de zegen.

Het thema voor de tienerviering van 15 februari is: "Tijd om te luisteren" Ook zonder uitnodiging zijn jullie van harte welkom. Alvast een fijne viering toegewenst!

Alles op een rijtje:

- \* De volgende tienerviering is op zondag 15 februari aanvang 9.30.
- \* Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur
- \* Iedere 3<sup>e</sup> zondag van de maand

Tot dan!

*Heleen, Elselien, Janis en Elize*





Persbericht  
Leusden, 5 januari 2015

***Durf te vliegen: over vertrouwen***  
***40<sup>e</sup> voorjaarsconventie van de***  
***Charismatische Werkgemeenschap Nederland***

*Van woensdag 13 t/m zondag 17 mei 2015 vindt in het christelijk conferentiecentrum 'De Kroeze Danne' in Delden de 40<sup>e</sup> voorjaarsconventie plaats van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN).*

Vertrouwen is het fundament van de hoop. Zonder vertrouwen, in God, in elkaar, in onszelf, blijft onze hoop een onbetekenend mosterdzaadje. We leven in een wereld waar veel verontrustends gebeurt. De zekerheden in kerk en samenleving wankelen. Ons vertrouwen wordt danig op de proef gesteld, ook het vertrouwen in onze medemensen en in onszelf. Als vertrouwen ontbreekt gaat het schuren in onze relatie met God en met elkaar. Vooral in ons persoonlijk leven zijn wederzijds vertrouwen en zelfvertrouwen onmisbare basisvoorwaarden om het uit te houden en op te staan.

Tijdens de voorjaarsconventie stellen we ons vertrouwen (of het gebrek daaraan) aan de orde. We proberen te ervaren hoe Gods Geest een bron van vertrouwen kan zijn of worden. In lezingen, werkgroepen, vieringen en ontmoetingen bouwen we aan het fundament van onze hoop.

Een van de sprekers is Hans Pasveer, emeritus-predikant en emeritus-hoogleraar praktische theologie. Van zijn hand verscheen onlangs het boek: 'Durf te vliegen: over vertrouwen'. Tijdens de conventie neemt hij ons mee aan de hand van de boeiende Ghaneese legende over de arend en de kip, als metafoor voor het leven.

Meer informatie is te vinden op [www.cwn-cwj.nl](http://www.cwn-cwj.nl).

*De CWN*

De Charismatische Werkgemeenschap Nederland is een enthousiaste interkerkelijke beweging van kerkelijk betrokken mensen, die gericht is op de charismatische vernieuwing van de kerken. Twee keer per jaar - rond Hemelvaart en in de herfstvakantie - is er een landelijke meerdaagse bijeenkomst, een 'conventie'.

*Inspiratie en heelwording*

De CWN heeft speciale aandacht voor het werk van de heilige Geest: inspiratie, geloofsverdieping en openheid voor geloofservaringen (de 'gaven van de Geest'). In het pastoraat en de vieringen ligt de nadruk op heelwording en verdieping van de liturgie. Voorbede neemt een belangrijke plaats in.

De gemiddelde CWN-er is jong, want kinderen en tieners nemen vaak enthousiast hun ouders mee, in plaats van andersom!

Noot voor de redactie: informatie over dit persbericht kunt u verkrijgen bij:

Martin van der Vliet, bestuurslid CWN  
E: [martinjvandervliet@gmail.com](mailto:martinjvandervliet@gmail.com)  
M: 06 4622 8836





## Samen zingen in de Breepleinkerk

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk  
Koor-en samenzangdienstengehouden

op **zondag 1 februari a.s.** waaraan medewerken:  
'The Martin Mans Formation " o.l.v. Martin Mans,  
Orgel en piano Martin Mans en Wim de Penning, panfluit Liselotte Rokyta en  
de Roemeense Vasile Raducu  
Voorganger ds. Bert Noteboom

en op

**zondag 15 februari a.s.** waaraan medewerken:  
Het Chr. Mannenkoor "De Verenigde Zangers " o.l.v. John Bakker  
Orgel Wim de Penning  
Voorganger ds. W. Bakker

Beide diensten beginnen om **17.00 uur**  
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid  
Wij hopen dat u ook aanwezig bent.  
De toegang is vrij!

Van harte welkom!

## Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 320<sup>ste</sup> zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 15 februari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Het is de tweede zondagavondzang in dit nieuwe jaar. Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Adri Poortvliet.

We openen deze zondagavondzang met het lied: 'Mchtig God, sterke Rots', gevolgd door het lied 'Kom, laat ons zingen, al tezaam'. Ook zullen we zingen 'Zing voor de Heer een nieuw gezang' en 'Stilte over alle landen'.



Het koor zingt op uw vraag het lied: 'Voor ieder land waar oorlog is', maar we zingen ook 'Juicht voor de Heer'.

We sluiten de avond af met het bekende lied: 'Lichtstad met uw paarden poorten'.

Wij rekenen op uw komst.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook



*God , help ons  
niet alleen  
de donkere wolk te zien  
maar ook de gouden randjes.*

*Om niet alleen de tegen wind  
te voelen op onze levensweg,  
maar ook de warmte van de zon.*

*Om niet alleen te letten  
op de nare dingen van het leven  
maar ook op de leuke momenten,  
waarop we kunnen lachen  
en gelukkig zijn.*

*Bedankt ,God  
dat er zoveel te genieten valt.  
Geef dat we elkaar helpen  
om de goede dingen  
te zien  
en te waarderen.*

### **C.O.V. "Ridderkerk" is weer begonnen met de repetities**

Na ons geslaagde 95-jarig Jubileumconcert is de Christelijke Oratorium Vereniging 'Ridderkerk' weer begonnen met de repetities en bereidt zich voor onder leiding van dirigent Hans Cok voor het concert op 10 oktober 2015.

Wij hopen dan een klein concert uit te voeren met kleine werken van Haydn, Mozart en Mendelsshohn. Noteert u dit alvast in uw agenda.

Ook het instuderen van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach gaat nu van start. Dit concert staat gepland voor 10 december 2016.

Wie er voor voelt om lid van ons koor te worden, is voor een eerste kennismaking altijd welkom op één van de repetitieavonden.

Het COV-koor repeteert elke woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in de 'Levensbron' aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk.

Voor meer informatie: Marianne Nijman, (voorzitter), tel. 0180 - 424844 of Leny Strohauer (secretaris), tel. 0180 - 432574.

Zie ook onze website: [www.covridderkerk.nl](http://www.covridderkerk.nl)



### **Christelijk gemengd projectkoor "Groote Lindt" en de Marcus-passie**



Gestimuleerd door eerdere positieve ervaringen met projectzangers en -zangeressen, zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die met ons deze Marcus - passie willen instuderen en uitvoeren. Het heet "Van liefde ongekend"; het is een oratorium, een muziekstuk met geestelijke inhoud. Wanneer het onderwerp een lijdensverhaal is, spreekt men van een passie.

"Van liefde ongekend" van Johan Bredewout is een passie gebaseerd op het evangelie van Marcus. Het gaat daarin om de grenzenloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs zijn ergste vijanden. Het oratorium bestaat uit twee delen, zogenoemde cantates, "Lam Gods" en "Christus is waarlijk opgestaan". Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst. De liederen en de gesproken teksten zijn vrijwel geheel in het Nederlands. Er zijn bekende melodieën voor de samenzang opgenomen. Op die manier is het verhaal goed te volgen, het komt dicht bij de mensen en dat is de bedoeling van Bredewout.

Wij, leden van het Christelijk gemengd koor "Groote Lindt", nodigen zangers en zangeressen uit om onze gelederen te versterken en met ons te oefenen en te zingen. U bent overigens niet alleen: Nederland is zanglustig, de geregistreerde koren hebben meer dan 180.000 leden! Hoe gaat dat in zijn werk? Met ingang van woensdag 7 januari 2015 oefenen we iedere week van 19.30 tot 21.30 uur in de Open Hofkerk, Walraven van Hallstraat 2, 3333 BZ Zwijndrecht. Direct bij de kerk is voldoende gratis parkeergelegenheid. Om half negen is er een pauze van twintig minuten. Wilt u vrijblijvend enkele repetities bijwonen? Dat kan ook.

De uitvoering van de Marcus-passie is op zaterdag 21 maart 2015 om 20.00 uur in de Bethelkerk te Zwijndrecht.

Wilt u nadere informatie? Kijkt u op onze website : [cgk-groote lindt](http://cgk-groote-lindt.nl) of bel de voorzitter Bram de Bakker: 078 - 68 129 55.

## PERSBERICHT

## Groot benefietconcert ten bate van de stichting *Als kanker je raakt*

d.d. 7 februari 2015 in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.  
Aanvang 19.30 uur. Kerk open 19.00 uur

Aan het benefietconcert werken mee het Christelijk Reiskoor 'Holland Zingt' o.l.v. Adri Poortvliet en Vocaal Ensemble 'Chantibelle' o.l.v. Ilona Vooijs-de Kievit. Tevens werken mee Edwin Vooijs - orgel, Jolanda den Houter - hobo en Severin van Dijk - fluit.

De stichting *Als kanker je raakt* wil een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van kankerpatiënten en hun omgeving in de periode van diagnose en behandeling, wanneer het ziek zijn toeneemt en alle zekerheden verdwenen lijken te zijn. Als professionele, landelijk werkende stichting wordt er gestreefd naar brede bekendheid en wil de stichting een begrip zijn voor zowel mensen met kanker als hun naasten. Zij kunnen mensen ondersteunen, bemoedigen en gericht doorverwijzen. Maar ook wil *Als kanker je raakt* er zijn voor nabestaanden die een dierbare hebben verloren en voor ouders die een kind hebben dat ziek is.

Aan de hand van vier verschillende thema's worden er door het hele land heen themadagen georganiseerd en eenmaal per jaar is er een landelijke ontmoetingsdag. De toegang is vrij, wel zal er een collecte gehouden worden t.b.v. *Als kanker je raakt*.

***U bent van harte welkom!***

### ***Zangdienst in De Open Hof in Hendrik-Ido-Ambacht***

Op zondag 1 februari is er de eerste zangdienst in het nieuwe jaar in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht.

Dit keer met medewerking van de Ridderkerkse Kinder- en Jeugdkooren o.l.v. Jennifer van der Hoek. Pianiste is Dorine Lissenberg en het orgel wordt bespeeld door Jacob van Nes.

Het programma bestaat uit veel samenzang van bekende liederen uit diverse bundels en natuurlijk kan men luisteren naar een aantal zeer gevarieerde liederen gezongen door het kinder- en jeugdkoor. Het gedicht, de beamerpresentatie, de opening en sluiting completeren het programma.

De laatste keer, in december 2014, waren er heel veel bezoekers en ook nu hopen de organiserende commissieleden dat ze weer veel zangliefhebbers mogen begroeten. Zingen in een volle kerk, of je nu bezoeker of koorlid bent, geeft altijd een extra 'feestelijk' gevoel. Dus komt allen en neem uw familieleden en vrienden mee.

De zangdienst begint om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 18.15 uur. De kerk is open vanaf 16.30 uur en de toegang is uiteraard gratis. Bij de uitgang is er een collecte. De Open Hof staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of mailen met [linda.leen@hetnet.nl](mailto:linda.leen@hetnet.nl). U kunt ook het complete programma van 1 februari en de data van de komende zangdiensten via de E-mail ontvangen.

Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn om te komen, noteer dan alvast de volgende zangdienst in uw agenda. Deze is op DV zondag 1 maart 2015 en dan met medewerking van de zanggroep Women in Worship.



Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

## De classis in het nieuws

### De Hoop - Evangelische verslavingszorg en hulpverlening



*Stichting De Hoop geeft al 40 jaar christelijke zorg aan alle mensen in nood. Spreuken 24:11 en de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zijn daarbij leidend. Stichting De Hoop zit vooral in de regio Dordrecht. Maar biedt ook zorg in andere delen van Nederland. De zorg bestaat uit een therapie die gericht is op vrijheid. Alle medewerkers van De Hoop geloven in het verlossingswerk van Jezus. De Hoop gaat voor een verslavingsvrij leven. Daarnaast biedt ze ook re-integratie aan. Ze helpen met werkervaring en geven opleidingen.*

Mensen die zijn vastgelopen in het leven, kunnen terecht bij Stichting De Hoop. Zowel mensen met een verslaving als met psychosociale problemen zijn welkom. Bij De Hoop wordt niet alleen gewerkt aan het oplossen van deze problemen, maar krijgen mensen ook de kans om opnieuw te leren leven, te leren werken en - indien van toepassing - te leren opvoeden. Hoe lang iemand bij De Hoop blijft en hoe de behandeling er precies uitziet, hangt helemaal af van de persoon.

De ouders en partners van mensen die verslaafd zijn, hebben het moeilijk.

Door de verslaving van hun kind of partner, lopen ze vaak zelf vast. Er blijkt grote behoefte te bestaan aan behandeling van de specifieke problemen waarmee ouders en partners van verslaafden kampen.

Bij De Hoop zijn ouder-/partnerwerkers in dienst om familieleden van (ex-)verslaafden de benodigde behandeling van hun problemen te bieden. Daarbij richt De Hoop zich niet alleen op de eigen cliënten; ook ouders en partners van (ex)verslaafden die niet bij De Hoop zijn opgenomen, kunnen hier terecht voor behandeling.

De Hoop levert zorg op maat. Dit betekent dat iedere cliënt precies de behandeling en/of begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Daarbij wordt allereerst gekeken naar de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Behalve dat De Hoop van cliënten verlangt dat ze willen veranderen, verwachten ze ook dat ze respect hebben voor het christelijke karakter van De Hoop.

Voor verslaafden geldt uiteraard dat ze bereid moeten zijn om te stoppen met het gebruik van verslavende middelen. Hieronder valt ook tabak.

Mensen die na hun verblijf in een verslavingskliniek terugkeren in het 'normale' leven, hebben vaak moeite om verslavingsvrij te blijven leven. Veel ex-clieënten hebben behoefte aan onderlinge steun en bemoediging. Daarnaast zijn er in Dordrecht veel verslaafden en daklozen waarvoor De Hoop ook wat wil betekenen. Daarom is een inloophuis geopend in een voormalig Chinees restaurant aan de Spuiweg in Dordrecht.

In het inloophuis wil De Hoop ex-clieënten, daklozen en verslaafden een veilige en beschermde plaats bieden, waar ze terecht kunnen voor een gesprek, een kopje koffie, een goedkope maaltijd en het programma Stay Clean.

Wat heeft dit allemaal met onze gemeenten in de classis Dordrecht te maken?

Daarover praat Serge Willemstein, medewerker van De Hoop, met ons op de vergadering van de classis Dordrecht. Hij neemt ook iemand mee die een korte getuigenis geeft over zijn nieuwe leven en de rol die het geloof daarin speelt.

De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is van harte welkom op 19 februari om 19.30 uur, in de Rank, naast het kerkgebouw De Wijnstok, Dubbelsteynlaan West 70, te Dordrecht Dubbeldam.

Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: [scriba@classisdordrecht.nl](mailto:scriba@classisdordrecht.nl)

