

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Kerk-school-gezinsdienst	3
Bij de diensten	4
Zieken(t)huis; Wereldgebedsdag; Vragenlijst toekomst kerk	5
Verjaardagen 75+; Kerk. bureau; Passage; Inloopochtenden; La Pipe	6
Gedicht; Bijbelleesrooster	7
Resultaat Oxfam Novib-actie	8
Tienerviering; Giften Diaconie	9
Kamp	10
40 dagen-tijd en Rijsoord	11
Symbolisch bloemschikken 40 dagen-tijd en Pasen	12,13
Paaswake 4/5 april	13
Collectes en Giften C.v.K.; Collecte 1 maart	14
Actie Kerkbalans; VVB; V.O.O.R.-dienst in Ridderkerk	15
Ingezonden artikel - Interview Bob Smalhout	16-19
Classisnieuws	20,21
Concert Verenigde zangers Heerjansdam; Concert the Messengers;	
Passie-Pasenconcert in de Bethelkerk	22
Koor/Samenzang Breepleinkerker; Zangdienst Open Hof	23
Marcus-passie Groote Lindt	24



Veertig dagen

op weg

naar Pasen



Stencilen:

Maandag 23 maart
Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Woensdag 25 maart
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand april
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 20 maart

bij
Pia van der Linden
p/a Pruimendijk 114
2989 AK Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 1 maart

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

2e zondag veertigdagentijd

: Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland

: Pia van der Linden

: Petra en Annelieke Bezemer

: N.H. Baars en W.A. IJsselstein

: Henk van der Starre

: 1e Kerk in Actie Zending

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Eigen jeugd



Zondag 8 maart

Vanaf 09.10

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

3e zondag veertigdagentijd

Inzingen met Opwekkingsliederen

: Ds. G.H. Offringa

: Janis van der Linden

: Jacqueline en Celine de Jong

: P. Bezemer en C. IJsselstein

: Wim van Bruggen

: 1e Kerk in Actie Binnenlands diaconaat

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Eigen jeugd

Woensdag 11 maart

19.30 uur

Koster

Collecte

Bidstond voor Gewas en Arbeid

: Ds. G.H. Offringa

: Henk van Mastrigt

: 1e Kerk (Bidstond)

2e Diaconie (Bidstond)

Vrijdag 13 maart

19.30 uur

Koster

Collecte

Vrijdagavondviering in het kader van de 40dagentijd

: Ds. G.H. Offringa

: Henk van der Starre

: Stichting Sonkè

Zondag 15 maart

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

4e zondag veertigdagentijd

Tevens Tienviering

: Ds. K.D. van den Hout uit Giessenburg

: Martine Versteeg en Petra de Heer

: Liane en Mariëlla Janssen

: J.J. de Koning en J. IJsselstein

: Nico den Hartog

: 1e Diaconie (aanvulling Bidstond)

2e Kerk (aanvulling Bidstond)

Deurcollecte Eigen jeugd



Zondag 22 maart

10.00 uur

Chauffeurs

5e zondag veertigdagentijd

Kerk-School-Gezinsdienst in de Hervormde kerk

: Ds. G.H. Offringa en Ds. A.H. Groen

: D.W. Alblas en A. Bode

Zondag 29 maart

09.30 uur
 Kindernevendienst
 Kinderoppas
 Chauffeurs
 Koster
 Collecte

Palmzondag**Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Ridderkerk**

: Ds. H. IJzerman uit Rotterdam
 : Cora van Wingerden
 : Willemijn en Pauline Bezemer
 : A.C. Alblas en D.W. Alblas
 : Henk van der Starre
 : 1e Kerk in Actie veertigdagentijd
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Eigen jeugd

**Wat een tijd!***(Een gedicht over de veertigdagentijd)*

*Veertig dagen,
 wat een tijd!
 Lange tijd om te bezinnen
 om te denken hoe je leeft,
 wat je neemt en wat je geeft.
 Ga je door met wat je deed
 of ga je opnieuw beginnen?*

*Veertig dagen,
 wat een tijd!
 Tijd genoeg om stil te blijven,
 om te denken hoe het gaat,
 wat je doet en wat je laat.
 Ga je verder op jouw spoor?
 Wil je zo je leven door?*

*Veertig dagen,
 wat een tijd!
 Lange tijd om af te tellen,
 elke dag meer licht gegeven
 om naar Pasen toe te leven.
 En kom je bij Pasen aan....
 is het tijd om op te staan!*

**Tweede kerk, school-en gezinsdienst van CBS De Klimop**

Wij nodigen alle ouders/verzorgers, opa's en oma's en andere belangstellenden van harte uit deze dienst bij te wonen.
 De dienst zal plaatsvinden op
 DV 22 maart in de Hervormde kerk aan de Rijksstraatweg 43 .
 Het thema deze morgen zal zijn:
 'Een barst in de vriendschap...wat dan?
 (De vriendschap van Petrus en Jezus.)
 Aanvang van de dienst 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur staan de deuren voor u open.
 Na de dienst is er gelegenheid met elkaar iets te drinken en in gesprek te gaan.

**Wij hopen u dan allen te mogen ontmoeten.**

Bij de diensten

Op zondag 1 maart zal ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland bij ons voor- gaan. Gastpredikanten zijn vrij in hun tekstkeuze. De klassieke tekst voor deze twee- de zondag in de 40-dagentijd is de verheerlijking op de berg, dit jaar uit Marcus (9:2- 10). Op onze weg naar Pasen kunnen we deze geschiedenis eigenlijk niet missen.

Zondag 8 maart is de derde zondag in de 40-dagentijd. We lezen over de tempelreini- ging. Bij Matteüs, Marcus en Lucas staat deze scene aan het einde van hun evangelie, vlak vóór de passiegeschiedenis. Johannes plaatst het vrijwel aan het begin (2:13-22).

Op woensdag 11 maart is het Biddag. De laatste jaren staat het Bijbel- boek Prediker centraal. Dat lijkt me een mooi uitgangspunt voor een bidstond. Dit jaar is gekozen voor Prediker 3:1-13, mogelijk aan te vul- len met Psalm 126, als psalmgebed, en de gelijkenis van de zaaier uit Marcus 4:1-9. De bidstond wordt gehouden in de Opstandingskerk en be- gint om 19.30 uur.



Op zondagmorgen 15 maart gaat ds. K.D. van den Hout uit Giessenburg bij ons voor. Het is dan de vierde zondag in de 40-dagentijd. En ook de derde van de maand, dus is er Tienerviering.

Op zondag 22 maart, we tellen de vijfde in de 40-dagentijd, is er een Kerk-School- Gezinsdienst. Deze gezamenlijke dienst vindt plaats in de hervormde kerk, de Opstan- dingkerk is die morgen gesloten. Het thema is 'Een barst in de vriendschap'. Hoe ma- ken we vrienden, hoe onderhouden we de vriendschap, hoe gaan we om met spanning- en in die vriendschap? Jezus noemt zijn discipelen ook wel vrienden (Joh. 14:13-14). In de Bijbel lezen we eerst hoe de apostel Petrus Jezus als zijn Heer aanvaardt, zijn belijdenis, maar later zal hij Hem verloochen.

Hoe zal dit aflopen? De kinderen van basisschool De Klimop gaan weer over dit onder- werp nadenken en op hun eigen manier verwerken. Ook leren zij enkele mooie lie- deren. Het 'aandeel van de school' krijgt een speciale plaats in deze altijd weer leer- zame en bijzondere dienst.

Op zondag 29 maart komt ds. H. IJzerman naar de Opstandingskerk. Ds. IJzerman werkte in het Oude Wijken Pastoraat van Rotterdam. In zijn preken klinkt daar vaak iets van door. De liturgie van Palmzondag, deze zesde zondag in de 40-dagentijd, hoort bij de meest rijke en betekenisvolle van heel het kerkelijk jaar. Welke keuze zal onze gastpredikant maken?

Wensen wij elkaar goede aandacht en gezegende diensten toe!
ds. G.H. Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Zieken(t)huis

-Mw. A.D. Noordermeer-Nunnikhoven (Rijksstraatweg) is opgenomen in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Dordwijk te Dordrecht. Haar man A.D. Noordermeer verblijft deze maand in verpleeghuis Crabbefhof in Dordrecht.

- Mw. A. Heester-Florijn (Reijerheem) is opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam.

- Mw. M.L. de Gelder (Mauritshoek) onderging een heupoperatie en verblijft nu tijdelijk in Zorghotel Swinhove in Zwijndrecht.

- Van onze zieken noemen wij ook dhr. A. Leentvaar (Mauritsweg). Zijn krachten nemen af, deze altijd zo actieve man kan weinig meer doen en dat is geestelijk zwaar. Thuis is hij in goede handen: zijn vrouw en zoon zorgen voor hem, dagelijks ook ondersteund door de thuiszorg.

Verschillende gemeenteleden, ouderen en jongeren, ondergingen medische onderzoeken, behandelingen, vaak kleinere ingrepen, een dag-opname in het ziekenhuis. Uitlagen hebben soms ernstige consequenties en niet elke ingreep slaagt. Juist in de 40-dagentijd verzetten we ons tegen alles onze hoop weerspreekt. Herstel is elke keer weer een wonder, waarvoor we willen danken. Laten wij onze zieken en herstellenden, en ook hun naasten, gedenken met onze aandacht en voorbede.

ds. G.H. Offringa

Wereldgebedsdag 6 MAART 2015



Vrouwenorganisatie "Passage Rijsoord" zal vrijdagavond 6 maart a.s. een gebeds-uur organiseren.

Deze keer is het een viering uit de Bahama's d.w.z. dat vrouwen daar voor

deze wereldwijde gebedsdag de liturgie hebben samengesteld.

Vrouwen, mannen en kinderen vieren Wereldgebedsdag al sinds 1887 over de hele wereld.

De viering heeft een oecumenisch karakter. Het thema van de viering is "begrijpen jullie mijn liefde" (Joh. 13 vers 1-17).

Bij de organisatie voor 2016 zal Cuba de liturgie verzorgen. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom 6 maart in de Hoeksteen, Rijksstraatweg 43 Rijsoord. Aanvang 19.00 uur.

Na afloop is er koffie of thee en gelegenheid tot napraten. De collecte tijdens de viering is voor het project "Hands for Hunger" en het jeugdproject "Bahama's Children's Home".

Van harte aanbevolen!

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op:

www.protestantsekerk.nl/kerk2025.

Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten.

De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015



C.M.V. Passage

Op 6 maart is in de Hoeksteen de viering van de Wereldgebedsdag, aanvang 19.00 uur. De liturgie kunt u kopen op de avond zelf á € 0.65



Op dinsdag 17 maart bent u welkom op onze ledenbijeenkomst. Deze avond is uitgenodigd ds. A. H. Groen van de Hervormde gemeente te Rijsoord. Deze keer gaat het over Pasen. We hopen een mooie avond met elkaar te beleven en iedereen is van harte welkom op deze avond.

Ook dames die denken Passage is niets voor mij, stap eens binnen dan kunt u ervaren of het wat voor u is. Ook jongere dames zijn welkom, het is niet aan leeftijd gebonden.

*Met vriendelijke groet,
het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje*

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op
5 en 19 maart

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!



Tot ziens!

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen in maart

14 maart 1931
De heer J. van der Helm
Ds. Sleeswijk Visserstraat 14
2988 XC Rijsoord

24 maart 1931
De heer B.B. van der Waal
Strevelszicht 2
2988 AS Rijsoord

24 maart 1938
Mevrouw W.de Vroed-Smit
Brasem 83
2986 HA Ridderkerk

26 maart 1932
Mevrouw A. Kanters-van Kleef
Mauritshoek 120
2988 ED Rijsoord

26 maart 1936
De heer W.J. van Gameren
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

28 maart 1934
De heer W.A. Nugteren
Rijksstraatweg 157
2988 BD Rijsoord

31 maart 1934
De heer J. Oosthoek
Seringenplantsoen 475
2982 BP Ridderkerk

Hartelijk Gefeliciteerd!



La Pipe

U/Jij bent van harte welkom
voor een praatje, glaasje,
kortom voor de gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ont-
moetingsavond.

We zijn open op
13 maart

Gebed voor de Kerk

Onze Vader in de hemel,
Wij prijzen U,
omdat U
onder mensen
wilt wonen.

Wij danken voor de Kerk,
de kring van allen die geloven,
het lichaam van Christus,
de tempel van uw Geest.

Wij danken voor het beleven
van de eenheid in Christus
voor alle tekenen
van uw overmacht en trouw
voor de arbeid die gedaan wordt
in uw naam
de dienst, de toewijding
en de liefde.

Wij vragen om vergeving van
de lauwheid,
die ontmoediging veroorzaakt,
de onreinheid,
die de gemeenschap kapot maakt,
en de krachteloosheid
van ons getuigenis.

Wij bidden om vuur
en nieuwe liefde,
om eerbied
en moedige gehoorzaamheid
om een levende hoop
op uw heerlijkheid.
Gebruik ons
als levende stenen
voor de bouw
van uw huis.

Geef dat mensen geraakt worden
door uw Woord,
opdat de Kerk groeit,
in grote steden
en op het platteland.

Wij bidden
om nieuwe openheid
voor het Evangelie,
zodat het Woord weerklank vindt
en aanvaard wordt.

Tot eer van uw naam
en tot vreugde van uw volk.
Amen

Ingestuurd namens de ZWOE,

Wilma Barnard

NBG Bijbelleesrooster maart

zondag	1	Exodus 22:9-19
maandag	2	Exodus 22:20-30
dinsdag	3	Exodus 23:1-9
woensdag	4	Exodus 23:10-19
donderdag	5	Exodus 23:20-33
vrijdag	6	Exodus 24:1-11
zaterdag	7	Jozua 1:1-9
zondag	8	Jozua 1:10-18
maandag	9	Jozua 2:1-14
dinsdag	10	Jozua 2:15-24
woensdag	11	Jozua 3:1-17
donderdag	12	Jozua 4:1-14
vrijdag	13	Jozua 4:15-5:1
zaterdag	14	Jozua 5:2-12
zondag	15	Jozua 5:13-6:14
maandag	16	Jozua 6:15-27
dinsdag	17	Jozua 7:1-15
woensdag	18	Jozua 7:16-26
donderdag	19	Jozua 8:1-13a
vrijdag	20	Jozua 8:13b-29
zaterdag	21	Jozua 8:30-35
zondag	22	Jozua 9:1-15
maandag	23	Jozua 9:16-27
dinsdag	24	Jozua 10:1-15
woensdag	25	Jozua 10:16-28
donderdag	26	Jozua 10:29-43
vrijdag	27	Jozua 11:1-15
zaterdag	28	Jozua 11:16-23
zondag	29	Marcus 11:1-11
maandag	30	Marcus 11:12-25
dinsdag	31	Marcus 11:27-12:12





OXFAM Novib PAKT UIT

Waarom een Oxfam Novib Pakt Uit cadeau geven?

Op de website (www.oxfamnovib.nl) staat: *Je kunt niet zelf kiezen waar je wordt geboren. Oxfam Novib is er van overtuigd dat iedereen dezelfde rechten heeft. En we zijn ervan overtuigd dat iedereen, waar ook ter wereld, een zelfstandig bestaan moet kunnen opbouwen. Zelf moet kunnen werken aan een betere toekomst. Voor zichzelf, hun gezin, hun gemeenschap, hun land en onze wereld.*

Met één van onze originele cadeaus kan ook jij daar aan bijdragen. Samen maken we de wereld een beetje mooier. Wij zijn er van overtuigd dat het kan. Dat het moet.

Voor een eerlijke wereld!

In navolging van het goede voorbeeld van de tieners uit onze gemeente besloten we als jeugdraad met de opbrengst van de deurcollecte (de jeugdcent) in de maand januari een bijdrage te leveren aan de projecten van Oxfam Novib.

In totaal bracht de collecte deze maand € 488,65 op. Daarbij komen nog twee giften die via de bank zijn binnengekomen waardoor het totaalbedrag komt op € 698,65. Een mooi resultaat! Namens de jeugdraad: bedankt voor uw bijdrage!

We kochten van dit geld:

- 2 waterpompen**
- 3 geiten**
- 2 varkens**
- 15 schoolboeken**
- 2 toiletten**
- 30 kippen**
- 1 naaimachine**
- 2 groentetuinen**
- 1 opleiding tot vroedvrouw**
- 1 bijenkorf**
- 1 set landbouwgereedschap**



Tienerviering

Het thema van februari j.l. was: 'Tijd om te luisteren'.
Het bijbelstuk dat hierbij hoorde was Marcus 1; vers 14 tot en met 28.

Hoe luisteren we eigenlijk naar de stem van God?
Vanuit het de tekst leren we hoe Johannes luisterde en hoe Jezus luisterde, maar ook hoe de vissers direct hun werk neerlegden en met Jezus meegingen.



In het verhaal zijn verschillende mogelijkheden om te luisteren: gehoorzaam, met aandacht, er tegen in gaan enz. Ieder luistert anders en ook de tijdsbesteding om te luisteren is verschillend.

We bespreken de verschillen met elkaar op het whiteboard.

We hebben voor deze dienst verschillende verwerkingen, zoals een stoelendans met luisteropdrachten en het invullen van je weekagenda. Waarvoor gebruiken we de meeste tijd?

Aan het eind van de dienst bespreken we het 40 dagen boekje, met daarin allerlei tips om de veertig dagen tijd meer bewust mee te maken. Zoals het gezamenlijk kijken naar de Passion deze keer vanuit Enschede, de wake en de stilte wandeling. De jeugdraad en natuurlijk de gemeenteleden willen we hartelijk bedanken voor de actie voor Oxfam Novib, door hun enthousiasme werd er een groot bedrag gestort (zie de pagina hiernaast). Zo heeft het Kerstgeschenk idee van de tieners een mooi vervolg gekregen.

Het thema voor de viering van 15 maart a.s. is: 'Durf te ontvangen'. Jullie zien het ook op de uitnodiging verschijnen. Alvast fijne viering toegewenst!

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom. Gelukkig komen er af en toe vrienden van jullie mee naar de viering. Erg welkom en erg leuk!

Alles op een rijtje:

- ⇒ Tienerviering zondag 15 maart 2015
- ⇒ Aanvang 9.30 uur direct naar de crècheruimte
- ⇒ Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur
- ⇒ Iedere 3^e zondag van de maand tienerviering

Tot zondag 15 maart 2015,
Janis, Elize, Elselien en Heleen

Ontvangen giften door het College van Diakenen:

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via mevrouw E. van Gameren	Dagboekje	€ 20,00
Via mevrouw N. van Duijn	Rijsoord aan 't Woord	€ 20,00
Via mevrouw N. van Duijn	Elisabeth bode	€ 60,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Indien u een gift wilt overmaken dan kunt u dat doen naar bankrekening NL56RABO0355403943 te name van Diaconie Gereformeerde Kerk Rijsoord.

Nico Baars
Penningmeester College van Diakenen





- * Zit jij in groep 4, 5, 6, 7 of 8?
- * Woon jij in Rijsoord?
- * En hou je van kamperen, avontuur en gezelligheid?

Ga dan mee op kamp !

Van 11 tot en met 18 juli 2015 is het weer zover, dan wordt er weer een christelijk kamp voor de kinderen in Rijsoord georganiseerd. Een kamp met als doel, de jeugd in Rijsoord kennis te laten maken met het geloof.

Net als voorgaande jaren zullen wij ook dit jaar onze tenten weer opzetten op camping 'Het Genieten' in Kaatsheuvel. Deze camping ligt tegen de Loonse en Drunense Duinen aan. We slapen in tenten, nemen de fiets mee, doen spellen in het bos, zwemmen in een ven, luisteren naar een spookverhaal en doen nog veel meer leuke activiteiten! De kinderen die al eerder met ons mee zijn geweest, weten zich vast nog wel een aantal leuke dingen te herinneren. Maar als je nog nooit bent mee geweest, dan moet je dat dit jaar zeker doen.



De prijs voor deze week bedraagt € 97,50.

Gaat jouw broertje of zusje mee? Dan betaalt hij of zij € 90,-

Wil je graag mee? Lever dan het onderstaande strookje zo snel mogelijk in (liefst vóór 1 april) bij Mirjam op den Brouw, Ds. Sleeswijk Visserstraat 26.

(Er is plaats voor wel 30 kinderen, maar wacht niet te lang met inschrijven!)

Zijn er nog vragen? Dan kan je altijd bellen naar Mariska Monteban, 0630738256 of Arjan de Koning, 0653643668. (Liefst na 18.00) Ben je benieuwd naar verhalen, foto's of ervaringen van het kamp? Wordt dan lid van onze facebook pagina, Kamp-Rijsoord.



JA! IK WIL MEE OP KAMP !

Naam..... Jongen/Meisje

Adres.....

Postcode + Woonplaats.....

Telefoonnummer.....

Geboortedatum..... Groep.....

E-mailadres.....

40 dagentijd en Rijsoord

In het kader van de 40dagentijd worden er in de maand maart in Rijsoord twee bijeenkomsten gehouden die we graag extra onder de aandacht willen brengen. U kunt hierover trouwens ook het een en ander in de al verspreide 40dagenkalender lezen. Extra exemplaren liggen nog op de plank in de hal van de kerk.

Allereerst moet vermeld worden de vrijdagavondviering op 13 maart a.s. in onze kerk. In deze bijeenkomst is er ruimte voor stilte, bezinning en ontmoeting. We staan stil bij kruiswegstaties van Maria de Faykod en met een toepasselijke Bijbeltekst komt het thema "Open handen" aan de orde.

Na afloop zal er gecollecteerd worden voor de Stichting Sonkè. Deze stichting heeft ten doel: Het verbeteren van de leefomstandigheden van minderbedeelden in zuidelijk Afrika. Dit door middel van het beschikbaar stellen van gereedschappen, materialen en dergelijke voor het renoveren of bouwen van ruimten voor gemeenschappelijk nut, bijvoorbeeld voor onderwijs, gezondheidszorg of werkplaatsen. Daarnaast wil men de infrastructuur in het algemeen verbeteren, zoals het verschaffen van werk en het geven van opleidingen. Dit alles in samenspraak met- en met inzet van de plaatselijke bevolking.

Op de website van de stichting (met ANBI-keurmerk) kan men lezen dat Ger Heester (bij velen in Rijsoord bekend) penningmeester is van deze stichting. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

Na afloop van de viering kan er onder het genot van een kopje koffie of thee nog worden nagepraat.

De andere bijeenkomst waar we graag de aandacht op willen vestigen is de Sedermaaltijd op woensdag 25 maart a.s. In de 40dagenkalender kunt u meer lezen over deze symbolische maaltijd. We beginnen om 19.00 uur (het is de bedoeling dat u thuis vooraf normaal gegeten hebt, want het betreft hier een symbolische maaltijd).

Aangezien de Fontein niet beschikbaar is, mogen we dankbaar gebruik maken van De Hoeksteen (achter de Hervormde Kerk).

Graag opgeven vóór 20 maart bij Willie van Prooijen (tel. 0180 - 421973 of w.prooijen4@kpnmail.nl).

Tot slot willen wij nog een woord van dank richten aan iedereen die heeft bijgedragen aan het verspreiden van het 40dagenboekje; niet alleen denken we dan aan de bezorgers van Rijsoord aan 't Woord, maar ook aan de mensen achter de schermen. Hartelijk dank voor jullie bereidwilligheid!

*Wij willen u een zinvolle 40dagentijd toewensen,
Willie, René en Wilma*

*Droom met de hand aan de ploeg
Droom van vriendschap voor de rest van je dagen.
Droom van een leven in goede gezondheid.
Droom van het beste voor heel je familie.
Droom dat kleuters weer oud kunnen worden.
Droom van een tijd zonder oorlog en strijd.
Droom dat het goede gedaan kan worden.
Droom van de liefde en droom van de vrede.
Droom dat gerechtigheid overal heerst.
Maar als je droomt, droom dan niet in je bed.
Droom met de hand aan de ploeg.*

-Gebed uit Zuid-Afrika -



Symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd en Pasen

Het thema voor de 40dagentijd en Pasen is "Open je handen".

We volgen de lezingen zoals die in het oecumenisch leesrooster worden aangereikt. We leggen daarbij de nadruk op de evangelielezing die we verbinden met de psalm van de zondag.

Voor het thema van de verschillende zondagen gebruiken we de traditionele benamingen.



De schikking zal in de 40dagentijd als basis steeds een ju- te ondergrond zijn met daarop een paars kleed. (Met Pa- sen een wit kleed.)

Een stronk met daarop handen van draad die elke week anders van stand zullen zijn, zo zal ook de bloemschikking steeds anders zijn.

Tweede zondag in de 40-dagentijd is 1 maart

Thema: Reminiscere wat betekent: Gedenk

Lezen: Psalm 16 en Marcus 9: 2-10

Vandaag is het de tweede zondag van de veertigdagentijd. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25: 'Gedenk uw barmhartigheid Heer'.

Symbolische schikking: de basis schikking met op de stronk de handen die beschermen wat kostbaar en teer is. De Psalmdichter ervaart zo Gods handen, de leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.

Derde zondag in de 40-dagentijd is 8 maart

Thema: Oculi mei, wat betekent: mijn ogen

Lezen: Psalm 19:8-15 en Johannes 2:13-22

In Psalm 19 lezen we dat de voorschriften van de Heer begeerlijker zijn dan goud en zoeter dan honing en dat de wet niet anders is dan levenskracht voor de mens. Levenskracht die je met open handen mag ontvangen en met open handen doorgegeven mag worden.

Symbolische schikking: de basis schikking met op de stronk geopende handen. Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet. Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet. Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leef- regels van God. De drie kaarsen verwijzen naar de derde zondag in de 40-dagentijd.

Vierde zondag in de 40-dagentijd is 15 maart

Thema: Laetare, wat betekent: Verheug u

Lezen: Psalm 122 en Johannes 6: 4-15

Op deze zondag Laetare klinkt Psalm 122, een lied vol vreugde over Jeruzalem. De vierde zondag van de veertigdagentijd is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt.

Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te geven. Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te zijn. In de symbolische schikking verbeelden wij Jezus delende handen. Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.

Vijfde zondag in de 40-dagentijd is 22 maart. Er is dan géén symbolische schikking i.v.m. de Kerk-school-gezinsdienst in de Hervormde kerk.

Thema: Judica, wat betekent: Doe mij recht

Lezen: Psalm 51 en Johannes 12: 20-33

Psalm 51 is een Psalm die aan David wordt toegekend. David zingt, bid dit lied nadat profeet Nathan bij hem is geweest, die hem confronteerde met wat hij deed met Batseba en Uria. In de tekst van Johannes horen we hoe Jezus vertelt over de graankorrel die moet sterven om veel vrucht voort te kunnen brengen. In de symbolische schikking zouden wij zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend en bezinnend. De korenaren en de graankorrels zouden verwijzen naar de gelijkenis die Jezus vertelt.

Zesde zondag in de 40-dagentijd is 29 maart

Thema: Palmarum, wat betekent: Palmpasen

Lezen: Psalm 118: 1-2 en 19-29 Marcus 14: 1-15 :47

In Psalm 118 wordt bezongen hoe de steen die de bouwers afkeurden tot hoeksteen is geworden. In de symbolische schikking zien we de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode looper voor Jezus te vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen. De juichende handen juichen mee met de vele stemmen.

Werkgroep symbolisch bloemschikken

PaasWake

nacht van 4 op 5 april 2015

In de Veertigdagenkalender 2015 staat de Paaswake in PG Bolnes als activiteit genoemd. Het programma voor de Paaswake wordt door en met jongeren ingevuld.

Er is u beloofd dat het programma voor deze nacht gepubliceerd zou worden in uw eigen kerkblad. Gezien het feit dat in sommige kerken de kopij al ingeleverd moet zijn voor half februari (voor het maartnummer) lukt het niet om het programma voor deze datum al klaar voor te hebben.

Wel geven we u alvast een eerste indruk van het programma van deze nacht.

Thema van deze nacht is 'door het donker naar het licht'

Vanaf 23.00 uur mogelijkheid tot inlopen de hele nacht.

Op vaste tijden worden verschillende vieringen en/of overdenkingen aangeboden.

*Op het programma staan in ieder geval
een Taizéviering,
stiltewandeling,
creatieve werkvormen,
vertoning film of documentaire,
het licht begroeten op Paasmorgen.*

Ter zijner tijd en op tijd zal er een poster worden opgehangen in uw gemeente waar het volledige programma met aanvangstijden op staat.

U bent van harte welkom, ook als u niet de hele nacht maar wel een gedeelte van de nacht wil meemaken.

Opbrengst Collectes

25 januari 2015	Catechese en Educatie	€ 184,45
	Onderhoud gebouwen	€ 136,72
	Spaaractie jeugd voor Oxfam Novib	€ 197,45
1 februari 2015	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 192,30
	Onderhoud gebouwen	€ 128,25
	Missionairwerk	€ 68,52
8 februari 2015	Kerk	€ 152,69
	Onderhoud gebouwen	€ 122,20
	Missionairwerk	€ 60,20
15 februari 2015	Diaconie	€ 174,65
	Onderhoud gebouwen	€ 123,50
	Missionairwerk	€ 58,41

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 24 januari 2015 t/m 20 februari 2015)

Via dhr. W. Bestebreurtje	wijkgeld Elisabeth	€ 40,00
Via mw. W. Janssen-van der Burg	wijkgeld Elisabeth	€ 37,00
Via de Rabobank	spaaractie Oxfam Novib	€ 105,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 100,00
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. T.M.B. van der Waal	voor RATW	€ 10,00
Via mw. P.T. van der Linden-van Wingerden	voor RATW	€ 20,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Zondag 1 maart 2015 - Collecte Kerk in Actie voor de Zending

Zij wil haar geloof beleven

In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst.

Veel van hen zijn christen en zoeken steun in de plaatselijke kerken. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten, partner van Kerk in Actie, heeft de bijbelvertelmethodes 'Simply the Story' ontwikkeld. Door deze methode lukt het de kerken om taal- en cultuurverschillen te overbruggen.

Ze bemoedigen de vaak ongeletterde gastarbeiders met een goed verteld bijbelverhaal. In groepen praten ze over het verhaal door en passen ze het toe op hun eigen leven.



Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeenteleden trainen in deze methode. Open uw handen en geef aan deze collecte, zodat de voorgangers Gods Woord door kunnen geven aan de gastarbeiders en hen bemoedigen.

Alvast bedankt!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

KERK BALANS

In januari heeft de actie kerkebalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen tot en met 20 februari 2015 kan de voorlopige balans worden opgemaakt.

Door 146 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 61.722,00. Hartelijk dank daarvoor!

Van 72 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen. Het bespaart ons veel tijd als u het formulier met uw toezegging via de post zou willen retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters. U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven aan één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er. Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2015" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

*Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester*

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2015".

Als u de machtiging hebt ingevuld: de automatische incasso van de maand maart vindt plaats op 27 maart 2015.

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur /
Penningmeester CVK*



Viering en Ontmoeting in Oecumenisch verband Ridderkerk (V.O.O.R)

De inmiddels 130 ste oecumenische viering op **8 maart 2015** wordt gehouden in de **Irenekerk**, Electropark 17-19 (achter Oranjestraat 32a) Ridderkerk wijk Slikkerveer, **aanvang 19.00 uur**.

Aangesloten wordt bij de Wereldgebedsdag.

Vrouwen, mannen, kinderen en jonge mensen van allerlei verschillende achtergronden en wonend in 173 landen, komen elk jaar op de eerste vrijdag van maart bij elkaar voor de viering van Wereldgebedsdag. Door dit initiatief waarmee in 1887 gestart is krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Een wereldgebeurtenis! Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld. Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag in maart geeft uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid. Daarom sluiten wij met de V.O.O.R. dienst op 8 maart a.s. hierbij aan bij en gebruiken de orde van dienst die voor dit jaar gemaakt is door de vrouwen uit de Bahama's.

Het thema van de viering is "Begrijpen jullie mijn Liefde?"

In de viering gaat over het Bijbelverhaal uit Johannes 13, 1-17, waarin Jezus voorafgaande aan het Laatste Avondmaal de voeten van zijn discipelen wast.

Kom en vier deze prachtige samenkomst mee!
"Samen vieren, samen bidden, samen delen"

*Voor meer informatie: www.voordiensten.nl
Namens de V.O.O.R. groep - Bastiaan Schoenmakers*

Ingezonden stuk - door H. Berkman

Adrie en ik waren de hele maand februari bij onze kinderen in San Francisco. Wij zagen voor het eerst onze jongste tevens 9e kleindochter Adriana Eloise. Zij is op 21 november 2014 geboren, 4 weken te vroeg, gezond, een beetje klein, de grote blauwe ogen kijken belangstellend de wereld in.

Als moderne Opa en Oma lees je ook in de vakantie je lijfblad. Trouw natuurlijk en op de I Pad. Dat moet wennen, maar het gaat goed. Een paar weken geleden in 'de Verdieping' de bijdrage van Bob Smalhout. Het verhaal grijpt je aan en laat je niet meer los. Is dit is iets voor R.a/h W? En hoe doe je dat vanuit San Francisco met een i Pad. Via Rijsoord lukte het niet. Mijn systeembeheerder gemaild. En zowaar binnen een paar uur ligt het artikel bij Pia.

Maar de twijfel blijft. Wel plaatsen of niet plaatsen! Spreekt het ons aan, brengt het ons wat verder, voelen wij ons deelgenoot, misschien zelfs lotgenoot? Zijn wij dan de KERK die op weg is met onze levenslange zoektocht naar God?

Toen kwam de eerste reactie uit Rijsoord.

'Een prachtstuk, heerlijk, iemand die op zo'n eerlijke manier beschrijft hoe hij het leven ervaart en ook eenzaamheid, twijfel, onbegrip en frustratie durft te beschrijven. Dingen die we in de kerk vaak, misschien uit fatsoen of angst, schuwen te delen en dat brengt ons uiteindelijk niet verder. 'De naam van de inzender vermeld ik nu niet, dat doet de inzender zelf wel.

Mag ik jullie allemaal vragen om ook te reageren. Liefst een e mailtje, maar het mag ook op een andere manier en natuurlijk nooit anoniem. Al die reacties zijn dan te lezen in het aprilnummer van R.a/h W. Komen we zo dan toch wat verder? Dat zou fijn zijn!

Hans Berkman

0180-424002

j.berkman@moriaan.com

Tien geboden

Leven tot de laatste snik, dat is mijn taak - Bob Smalhout

Bob Smalhout: 'Volgens mij kun je alleen van je fouten leren als je ze bespreekbaar maakt.'

Prof. dr. Bob Smalhout (Amsterdam, 1927) is hoogleraar anesthesiologie en al ruim twintig jaar columnist voor De Telegraaf. Dit jaar verscheen de bundel 'Moderne leegte - globalisering van de onverschilligheid'.

Arjan Visser

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

"Eerst komt de vraag: bestaat God? En dan: bestaat God voor u? Persoonlijk geloof ik dat zoiets móet bestaan omdat ik diep, heel diep onder de indruk ben van de gecompliceerdheid van de wereld, van het leven. Hier moet een meesterlijk soort plan achter zitten, iets wat geen mens had kunnen bedenken. Om die reden geloof ik - dat wil zeggen: ik hoop het zo verschrikkelijk dat ik ben gaan denken dat het waar is - in een leven na de dood. Je kunt je toch niet voorstellen dat al die buitengewoon ingewikkelde systemen voor de flauwekul zijn bedacht? Dat we sterven, begraven worden en dat was dat?"

II Gij zult geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is

"Het klinkt misschien een beetje raar, maar je zou kunnen zeggen dat werk mijn afgod is geweest. Ik heb altijd, zo lang als ik mij kan herinneren, dokter willen worden.

Als klein jongetje had ik een hekel aan alles wat stuk was, wat beschadigd was of niet goed functioneerde. Ik had mijn autoped volgehangen met envelopjes waarin ik pleister, een stukje gaas en wat jodium had gestopt.

Dan hoopte ik dat er ergens in de straat een kind zou vallen, zijn knie zou bezeren, zodat ik er op af kon stormen met mijn ambulance-step en eerste hulp mocht gaan verlenen. Dus een afgod... nee, zo moeten we het toch maar niet noemen. Ik heb mijn leven lang de innerlijke drang gehad om mensen te helpen, beter te maken. Waar en wanneer dan ook.”

III Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken

“Als u een of ander schurftig hondje heeft dat het aanzien niet waard is, maar u bent gewoon gek op dat beestje, u verzorgt en vertroetelt hem en hij ligt 's avonds aan uw voeten, dan moet ik natuurlijk niet zo'n rund zijn om tegen u te zeggen: 'God wat een kolerehond is dat zeg! Hoe kom je aan zo'n mormel?' Dan weet ik toch dat ik u tot in het diepst van uw ziel beledig? Dat bedoel ik. Helaas gedragen mensen onder elkaar zich vaak wél zo. Ik vind dat je instanties waar zo veel mensen grote eerbied voor hebben niet moet beledigen. Dat heet fatsoen. Ik denk overigens dat God zich er niks van aantrekt. U voelt zich toch niet gegriefd als een jongetje van vier roept dat u een grote klootzak bent? Daarvoor is de afstand tussen u en dat jochie veel te groot.”

IV Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen

“Een goede dokter werkt altijd.”

V Eer uw vader en uw moeder

“Mijn vader had een hartkwaal, overgehouden aan de Spaanse griep. De hevige koorts die hij destijds had gehad was een geweldige belasting voor zijn hart geweest. Hij was in feite invalide, maar werkte desalniettemin. Om de zoveel tijd kreeg hij een aanval, dan kwam hij binnen gewankeld, met de hand aan zijn borst, benauwd, verrekend van de pijn. Dan werd hij door mijn moeder op de divan gelegd en gaf ze hem te drinken. Later kreeg hij van die tabletjes, voor onder zijn tong. Het was natuurlijk een ordinaire angina pectoris, een periodieke vernauwing van de kransslagader; iets wat ze nu met een bypass-operatie zouden hebben opgelost.

Ja, ik dacht ook dat ik hem kon genezen. Ik bracht hem melk met suiker, omdat ik op school had geleerd dat suiker goed was voor de stofwisseling... God, ik hield zo veel van die man, daar kunt u zich geen voorstelling van maken. We vonden het heerlijk om bij elkaar te zijn, iedere zondag liet hij een ander museum zien en gaf hij uitleg bij alles wat we zagen. De man die alles wist. Dat was hij.

Als ik ziek was, kwam mijn vader bij mijn bed zitten.

Hij wilde me per se leren fietsen. Dan holde hij achter me aan tot-ie haast van ellende in elkaar zakke. Later, toen we samen gingen fietsen, moest ik het laatste eindje afstappen en hem vooruit duwen.

Het ging steeds slechter met hem. De laatste weken lag hij alleen op een kamer. Omdat hij zoveel pijn had en niemand tot last wilde zijn. Op een avond werd ik wakker. Ik stapte uit bed, kwam mijn moeder tegen op de gang. 'Wat is er?' 'Ik weet het niet', zei ik, 'ik heb ineens zo'n akelig gevoel.' 'Ik ook', zei mijn moeder, 'zullen we samen bij papa gaan kijken?' We liepen naar zijn kamer. Hij lag in bed, op zijn zij, ogenschijnlijk te slapen. Mijn moeder riep hem en raakte, toen hij niet reageerde, zijn schouder aan. Dood. Met in zijn ene hand een boek en tussen de vingers van zijn andere hand een potloodje.

U zult het niet geloven, maar het laatste boek dat mijn vader - een niet praktiserende maar wel gelovige joodse man - heeft gelezen was het Nieuwe Testament. De regels die hij had onderstreept stonden in het evangelie van Mattheüs.

Ik heb ze meteen overgeschreven, uit mijn hoofd geleerd, voorgoed onthouden: 'Voorwaar, ik zeg U: voor zoveel gij dit een van deze Mijner minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.'

Nou, dat was het dan. En zo verloor ik mijn vader. Het spijt me... ik heb het er nog steeds moeilijk mee, nog steeds. Hij is in 1939 overleden dus dat is... 76 jaar geleden? En ik schiet iedere keer weer vol als ik eraan denk.

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat hem ook veel bespaard is gebleven; hij werd ziek toen de Duitsers Polen binnenvielen. 'Nu begint de ellende', zei mijn vader. Hij zag het aankomen, ook al zou hij zich nooit hebben kunnen voorstellen dat heel zijn familie - al mijn ooms en tantes, al mijn neefjes en nichtjes - zou worden uitgeroeid.

Mijn moeder was een ongelooflijk sterke vrouw, maar ze heft het in de oorlog behoorlijk voor haar kiezen gekregen. Ze ontving een klein pensioen, moest mij en mijn vijf jaar jongere zusje alleen opvoeden en nam ook nog eens twee Joodse onderduikers in huis.

Steeds minder eten, twee half-Joodse kinderen die als zogenoemde Mischlinge in toenemende mate gevaar liepen te worden opgepakt... Ik denk dat de stress haar in die jaren op de been heeft gehouden. Na de bevrijding stortte ze volledig in. Met hulp van de Stichting 1940-1945 kon ze, binnen een paar maanden, in een rusthuis weer een beetje op adem komen.

Ze is een eind in de negentig geworden. Misschien heeft ze die hoge leeftijd wel aan haar ijzingwekkende discipline te danken gehad; ze liet zich niet kisten. Ik heb weleens gedacht: stel je voor dat niet mijn vader, maar mijn moeder op jonge leeftijd was overleden? Dan hadden we de oorlog niet overleefd.

Tegelijkertijd is die praktische, zakelijke kant van haar misschien wel de reden van onze breuk geweest. Toen ik mijne eerste vrouw, Mieke van der Wees, trouwde kwam ze uit protest niet naar onze bruiloft. Mieke was een gescheiden vrouw, met jonge kinderen; de verkeerde keuze voor een jongeman aan het begin van zijn carrière. We spraken elkaar jaren niet.

Het kwam wel weer goed, maar ik heb nooit de vertrouwelijke gesprekken met haar gevoerd die ik zeker met mijn vader gevoerd zou hebben.

Wat ook pijnlijk is: ik heb niet echt afscheid van haar kunnen nemen. Ze kreeg Alzheimer en verloor de greep op de werkelijkheid. Ik zal mijn laatste bezoek aan haar in het verpleeghuis nooit meer vergeten. Ik zei: 'Dag mama, ik kom effe gezellig bij je zitten.' 'Ach meneer', antwoorde ze, 'wat aardig dat u langskomt! Waar ken ik u eigenlijk van?'

VI Gij zult niet doodslaan

"Ik ben scherpschutter en ik kan u zeggen dat ik, als ik word bedreigd door een crimineel met een vuurwapen, de eerste zal zijn die de trekker overhaalt. Punt is alleen: ik heb geen wapens meer in huis.

Vijf jaar gelden is bij een politie-inval mijn gehele verzameling in beslag genomen. Ik kreeg een brief van justitie waarin stond dat ik werd beschouwd als 'een groot gevaar voor de Nederlandse samenleving'.

Als u me niet gelooft, zal ik nú aan mijn secretaresse vragen of ze die brief even wil komen brengen... Hoeft niet? Goed. Met 'gevaar' had het natuurlijk helemaal niets te maken - er zaten wapens van vóór 1850 tussen, die al lang niet meer onder de wapenwet vallen. Nee, ze vonden het gewoon héérlijk om een bekend iemand te grazen te nemen om 's avonds thuis te kunnen zeggen: 'Raad eens wiens spullen ik vandaag heb afgepakt? Die van professor Bob Smalhout!'

Ik heb tonnen uitgegeven om mijn wapens terug te krijgen, maar ik krijg niks voor elkaar. Ik zal u zeggen hoe dat komt: de enige man in de rechtbank liep met een emmer en een dweil rond. De rest - aanklager, rechter, iedereen - was vrouw. Vrouwen kunnen dit niet begrijpen. 'Als u die wapens heeft, zult u ze misschien ook wel gebruiken.' 'Nee mevrouw. Alleen als het nodig is.'

VII Gij zult niet echtbreken

“Wat andere mannen verleidelijk noemen, maakte op mij geen indruk omdat ik, tijdens mijn werk, de hele dag door blote vrouwen zag. Een vrouw wordt voor mij pas aantrekkelijk als ze helemaal is aangekleed. Los daarvan: ik ben trouw. Ik heb mijn twee vrouwen nooit bedrogen. Het pijnlijke is dat er geheel tegen mijn zin in een einde aan die huwelijken is gekomen. Mijn eerste vrouw, de celliste Mieke van der Wees - ik noemde haar Miekie - stierf na een lang en ontluisterend lijden in 2010 aan Alzheimer. De dood van mijn tweede vrouw - historica, dichteres en schrijfster Nanda van der Zee - heeft mij, zo mogelijk, nóg hard getroffen. Wij zaten avonden-, nachtenlang te praten; heerlijke uren die ongemerkt voorbijgingen... op 14 februari 2014 brak zij bij een val haar bovenarm en een paar ribben, daarna kreeg zij een zogeheten multi-organ failure - de ene na de andere functie viel uit - en stierf een paar weken later, op 24 maart, in het ziekenhuis.

Ik weet niet hoe ik u dit moet vertellen... ik zie het vaak helemaal niet meer zitten. Een aantal keer overwoog ik om eruit te stappen - ik heb de spullen in huis, dus dat is geen probleem - maar ik voel me tegenover mijn omgekomen familie verplicht om het vol te houden. Euthanasie bedrijven zou een regelrechte belediging zijn aan het adres van al die ooms en tantes, neven en nichten, die door de Duitsers in koelen bloede zijn vermoord. Het is mijn taak om datgene te doen wat hen werd misgund. Leven. Tot de laatste snik. Maar ik zeg het u ronduit: het valt me vreselijk zwaar.”

VIII Gij zult niet stelen

“Jaren geleden is hier een inbraak geweest. Het hele huis was overhoop gehaald en allerlei mooie spulletjes ben ik kwijtgeraakt. Maar kijk, dát soort zaken weet ik gemakkelijk van mij af te zetten. Oké, pech. Doorgaan. Je moet je niet druk maken om dingen die je toch niet kunt veranderen. Als je buiten loopt kan het gaan regenen. Vervelend - want je wordt zeiknat - maar die regenbui kan je niet stilzetten. Het enige wat je kunt doen is ervoor zorgen dat je voortaan een paraplu bij je hebt.”

IX Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste

“Door tijdens mijn inaugurele rede, in 1972, de aandacht te vestigen op fouten die binnen de geneeskunde werden gemaakt, ben ik gedurende de rest van mijn loopbaan tegengewerkt. Ik was met mijn rede, ‘De dood op tafel’, een soort klokkenluider avant la lettre. Iedereen wist het, maar niemand wilde erover praten. En ze vonden dat ik mijn mond had moeten houden. Ik heb hier twee ordners vol dreigbrieven staan. Van collega’s, artsen nota bene! ‘We wachten je op en we slaan je helemaal verrot!’ Ik heb niemand aangegeven, niemand verraden. Het enige wat ik voor ogen had, was de situatie verbeteren. En dat is ook gebeurd; het voorkomen van de medische blunders is een speerpunt in ons vak geworden. Volgens mij kun je alleen van je fouten leren als je ze bespreekbaar maakt.”

X Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is

“Ik ben tevreden over mijn leven, tot nu toe. Overal ter wereld ben ik geweest: Japan, China, Siberië, vrijwel alle Europe landen, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Canada, noem maar op... ik heb een heleboel gedaan, meer bereikt dan vele anderen. Weet u wat ik nu alleen nog maar begeer? Sociaal contact. Sinds de dood van mijn tweede vrouw ben ik zo eenzaam dat ik 's nachts om twee uur door het huis loop te banjeren en dan de namen van mijn beide echtgenoten brul. ‘Nanda! Miekie! Waar zijn jullie? Laat me toch [gecensureerd]* eens iets van je horen!’ Zo zeg ik dat, met die vloek erbij, omdat ik zo verschrikkelijk alleen ben en zo ontzettend eenzaam. Soms lig ik even in bed, naast de winterjas van Nanda die ik in het model van een mens heb gevouwen en onder mijn lakens heb gestopt. Er gaan nachten voorbij dat ik überhaupt geen oog dicht doe. Dan zit ik hier zomaar wat voor mij uit te staren, te wachten tot de deur opengaat, één van die twee binnenkomt en zeg: ‘Hallo, hier ben ik weer. Sorry dat het zo lang moest duren, Bobbie.’”

**Uit respect naar de lezer is de vloek niet letterlijk weergegeven - redactie*



In liefde mensen corrigeren

De classisafgevaardigden hoorden daarover in hun vergadering van 19 februari. Want dat is wat de Stichting de Hoop doet, mensen in nood blijven benaderen in geloof. Dat hoorden we van Mariska, een ex-verslaafde. Ze komt uit een normaal en liefdevol gezin, vader, moeder, zusjes. Geen financiële zorgen, geen huiselijk geweld. Maar ze ging als 14-jarige met drugs experimenteren en kreeg later ook een alcoholverslaving. Ze werd een draaideur patiënt. Steeds weer een terugval. Zat in een gesloten inrichting, maar verzetten zich tegen gedwongen afkicken. Ook toen ze een partner, een huis en een kind kreeg, ging het weer mis. Ze is niet gelovig, maar belde toch met 'de Hoop'. Ze werd meteen serieus genomen. De Hoop belde haar steeds terug, en deden wat ze beloofden. Mariska werd gerespecteerd als mens. Ze vond de Hoop eigenlijk eerst maar 'een slappe hap'. Geen dwang, zoals ze was gewend. Maar ze ontdekte dat je in liefde mensen kunt corrigeren. Ze is nu alweer een tijdje clean. Maandag 23 februari gaat ze zelfstandig wonen met haar dochttertje in een huisje op het terrein van de Hoop. De vergadering was onder de indruk van haar verhaal en vroeg zich af wat de gemeenten in de classis voor verslaafden kunnen betekenen.

Serge Willemstein, relatiemedewerker van de Hoop, legt uit: Door de grote veranderingen in de zorg laat de overheid meer aan burgers over. Nog belangrijker dan voorheen is het dat de Hoop en de kerken samenwerken.

Maar hoe dan, was de vraag van de afgevaardigden. Hoe komen we verslaafden op het spoor? Hoe kunnen we aandacht geven aan de familieleden en vooral aan de kinderen van een verslaafde? Want verslaafden doen er alles aan om niet op te vallen, tot het echt helemaal mis is.

Serge legt uit dat de mensen van de Hoop de diaconie hiervoor graag wil toerusten of voorlichting wil geven bij jongerenbijeenkomsten.

De predikant zou er in de kerkdienst aandacht aan kunnen besteden, zodat het bespreekbaar wordt. Want als wij als christenen ons hiervoor niet inzetten, wie doet het dan wel? Een collecteopbrengst is ook belangrijk. De Hoop heeft open dagen, en toerustingsavonden waarbij vrijwilligers coaching wordt aangeboden. Maar zonder ons geloof dat het onze opdracht is om te bouwen en te herstellen van mensenlevens, lukt het niet.

De classisvergadering blijft het moeilijk vinden de verslaafden op het spoor te komen. Daarom belooft Serge dat de Hoop hierover een avond gaat beleggen voor de kerken in de classis. Zodra de datum bekend is, hoort u er van de scriba van de classis meer over.

We maken ook kennis met onze gastgemeente, de protestantse kerk op Dubbeldam. Hervormd en gereformeerd zijn samengegaan en sinds september 2014 is ds. Barmantlo de predikant. Prioriteit geeft de gemeente aan de mannenvereniging, de catechese en de groeikringen. Catechese is geen aparte activiteit, maar geïntegreerd in de bestaande activiteiten. Daar wordt ingezet op de geloofsoverdracht. Binnen de bestaande jeugdclubs is men aan de slag gegaan met de Youth Alpha cursus. Per leeftijdsgroep is de methode aangepast en start bij kinderen vanaf 8 jaar.

Een belangrijke activiteit is het herstelcafé. Er worden banden geplakt, reparaties uitgevoerd en kleding hersteld. Hulp wordt geboden bij het invullen van financiële formulieren. Maar gewoon een praatje komen maken of een spelletje spelen kan ook. Het geloofsgesprek krijgt veel aandacht. Niet alleen zeggen wat jij vindt, maar echt in gesprek gaan met de ander. Daarom zijn groeikringen opgezet waarin je leert je geloof te verwoorden. En ook de mannenavonden en de leeskringen bevorderen het geloofsgesprek. We kregen een kijkje in een bloeiende gemeente.

Een vast agendapunt is de informatie van onze gemeenteadviseur Nico Evers. Naast het 'normale' aanbod van allerlei cursussen, vragen in 2015 twee zaken onze aandacht. Namelijk de zorgzame kerk en de enquête onder gemeenteleden. Door de terugtrekkende overheid op het gebied van zorg, dringt de vraag zich op wat de rol van de kerk is in de veranderende samenleving. Er zijn vier mogelijkheden. Als schakel, door bijvoorbeeld de kerk open te stellen voor buurtactiviteiten. Als knooppunt voor levensvragen voor mensen van binnen en buiten de kerk. Als zorgmaatje en als belangenbehartiger. Informatie daarover staat op www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk

Een twee belangrijke zaak is de enquête die de landelijke kerk heeft uitgezet onder haar leden. Hoe moet de kerk zich ontwikkelen in de toekomst, is de vraag. Voor de enquête gaat u naar www.protestantsekerk.nl klik op: 'lees meer', en op 'Vragenlijst'. Beschikt u niet over internet dan kunt u bij de scribe van uw kerkenraad om een gedrukt exemplaar vragen.

De vragenlijst kan tot uiterlijk 31 maart worden ingevuld.

De papieren vragenlijst stuurt u naar Protestantse kerk Nederland, Postbus 8505. 3503 RM Utrecht.

Namens de classis,

Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl



Doedelzakmuziek in de Dorpskerk van Heerjansdam



Zaterdag 7 maart a.s. om 19:30 geeft het mannenkoor De Verenigde Zangers uit Barendrecht een concert in de Dorpskerk van Heerjansdam.

De Verenigde Zangers worden deze avond door verschillende instrumenten begeleid: het orgel, de piano en de doedelzak.

Doedelzakspeler Arthur Cogenbach begeleidt De Verenigde Zangers bij *Amazing grace* en *Mull of Kintyre*.

Het orgel en de piano worden bespeeld door Gerard van der Zijden. John Bakker heeft de algehele leiding.

Koorzang, samenzang en doedelzakmuziek. Het belooft een mooie avond te worden! De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collectie om de kosten van de avond te dekken.

U bent van harte uitgenodigd!

Concert van the Messengers

Gospelkoor 'The Messengers' geeft op zaterdag 28 maart om 20:00 uur in "De Kern", Stadhouderslaan 29, hun lenteconcert.

Het thema van de avond is: "Voetstappen in het zand".

Sinds 3 jaar staat deze enthousiaste groep onder leiding van Wim Voorberg en zij willen graag hun liederen laten horen aan jullie.

Gospelkoor 'The Messengers' zal een aantal liederen uit het repertoire zingen, die zorgvuldig zijn uitgezocht en bij het thema passen.

Ook willen zij met jullie en aantal liederen samen zingen.

Wij nodigen jullie daarom van harte uit voor deze lente- luister- zangavond.

Zingen jullie met ons mee?



Passie- en pasen zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht



Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de passie- en pasen- zondagavondzang die gehouden wordt op zondag 29 maart a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Arjan Breukhoven.

In deze zondagavondzang gedenken we zingend het lijden en sterven maar ook de wederopstanding van onze Heer en Heiland.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het

Bethelkerkkoor Zwijndrecht,

Ries Knook



Koor-en Samenzang in de Breepleinkerkerk

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerkerk een

Koor-en samenzangdienst gehouden op **zondag 15 maart a.s.**
waaraan medewerken:

Het Chr. Mannenkoor 'Prins Alexander' o.l.v. Arjan Breukhoven,
Orgel Wim de Penning,
trompet Jantine Kalkman,
voorganger ds. A. Vroomans uit Delft

en een

Koor-en samenzangdienst gehouden op **zondag 29 maart a.s.**
waaraan medewerken:

Het 'Strijens Chr. Gem. Koor' o.l.v. Adri Poortvliet,
Orgel Martin Mans,
voorganger ds. P. Vermaat

De diensten beginnen om **17.00 uur**

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de diensten is er al samenzang
De Breepleinkerkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid
Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!

De kerk is bereikbaar met tram 20, 25, bus 77

Zangdienst in De Open Hof



Op zondag 1 maart is er weer een zangdienst in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. Dit keer met medewerking van een bekende zanggroep, namelijk Women in Worship. Op hun website zeggen ze over zichzelf: "Zes gezellige meiden met totaal verschillende persoonlijkheden en totaal verschillende levens. Toch hebben ze een gedeelde passie. Muziek, mensen en God!" Women in Worship is regelmatig op TV te zien bij het programma "Nederland Zingt". Op het programma staan diverse bekende liederen die zij samen met de aanwezigen zullen zingen, zoals "Groot is Uw trouw" en "Ere zij aan God de Vader", maar ook het lied "Er is een dag" staat op het programma. Met dit lied zijn zij ook regelmatig op TV te horen en te zien geweest.

Naast de zang van deze groep staat er natuurlijk ook weer veel samenzang van mooie en bekende liederen op het programma. Het orgel wordt, evenals tijdens de zangdienst van februari, weer bespeeld door Jacob van Nes. Het gedicht, de beamerpresentatie, de opening en sluiting completeren het programma.

De organisatie verwacht veel belangstelling voor deze dienst. Mede gezien de bekendheid van Women in Worship. Daarom adviseren wij om op tijd te komen. De kerk is open om 16.30 uur. De zangdienst begint om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 18.15 uur; de toegang is uiteraard gratis. Bij de uitgang is er een collecte. De Open Hof staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of mailen met linda.leen@hetnet.nl. U kunt ook het complete programma van 1 maart en de data van de komende zangdiensten via de e-mail ontvangen.

Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn om te komen, noteer dan alvast de volgende zangdienst in uw agenda. Deze is al weer vrij snel namelijk op DV zondag 29 maart 2015 en deze zal staan in het teken van Passie en Pasen. En dan met medewerking van het Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger en organist Kees de Bruin.

Christelijk gemengd projectkoor 'Grote Lindt' en de Marcuspassie

Met groeiend enthousiasme is het koor bezig de Marcus-passie en twee delen uit de Messe Breve van Gounod in te studeren. In januari jl. hebben wij een oproep gedaan aan zangers en zangeressen om onze geleerden te versterken. Wij zijn dankbaar dat elf enthousiaste mensen hebben gezegd: we gaan meedoen, soms uit eigen beweging, soms gestimuleerd door derden. Het betekent een uitdaging voor dirigent Gerard van der Zijden om vertrouwde en nieuwe stemmen tot een harmonieus geheel te kneden. Met zijn inzet en bevlogenheid gaat dat zeker lukken!

Het eerste stuk heet "Van liefde ongekend", het is een hedendaags oratorium, een muziekstuk met geestelijke inhoud. Wanneer het onderwerp een lijdensverhaal is, spreekt men van een passie. "Van liefde ongekend" van Johan Bredewout is een passie gebaseerd op het evangelie van Marcus. Het gaat daarin om de grenzenloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs zijn ergste vijanden. Het oratorium bestaat uit twee delen, zogenoemde cantates, "Lam Gods" en "Christus is waarlijk opgestaan". Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst. De liederen en de gesproken teksten zijn vrijwel geheel in het Nederlands. Er zijn bekende melodieën voor de samenzang opgenomen. Op die manier is het verhaal goed te volgen, het komt dicht bij de mensen en dat is de bedoeling van Bredewout.

Het tweede stuk, de Messe Breve nr. 7 van Gounod is ouder en werd voor het eerst uitgevoerd in 1890. Het volgt de opbouw van de katholieke liturgie: kyrie, gloria, sanctus en agnus Dei. Het koor zingt het eerste en het laatste deel. Het kyrie bestaat uit drie aanroepingen: Heer, ontferm u over ons, Christus ontferm u over ons en dan weer Heer, ontferm u over ons. Het laatste deel is het agnus Dei, lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.

De medewerkenden zijn: Diana Abspoel: hobo, Severin van Dijk: fluit, Kees de Bruin: piano, Jaap Klootwijk: slagwerk en Edwin Vooijs: orgel. Ds. C. Hendriksen spreekt de verbindende teksten.



De uitvoering is op zaterdag, 21 maart 2015 om 20.00 uur in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht. De kerk is om 19.30 uur open.

Bij de kerk is beperkte parkeerruimte maar op enkele minuten loopafstand is het grote parkeerterrein bij winkelcentrum Walburg. U kunt daar op zaterdagavond gratis parkeren.

Enkele leden hebben zich ingezet om sponsors te vinden en dat is behoorlijk gelukt. Daardoor konden wij de toegangsprijs laag houden, slechts 7 euro! Voor kinderen tot en met 12 jaar is de toegang vrij.

Wij hopen u te begroeten op zaterdag 21 maart 2015!

Afbeelding:

De evangelist Marcus door Jusepe Leonardo: eerste helft 17^e eeuw.