

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Bij de diensten; Gedicht ZWOE	3
Overlijdensbericht De Heer B.B. van der Waal	4
Overlijdensbericht Mevrouw W.M. Dorsman-van 't Zelfde	4
Geboorte; Zieken(t)huis; Nieuw Liedboek; Contact predikant	5
Collectes C.v.K.	6
Giften C.v.K.; V.V.B.; Dienst in de Schotse Kerk	7
Kerkelijke stand en bureau; Verjaardagen 75+	8
Opbrengst Bazaar; NBG Bijbellesrooster	9
Bedankje; PCOB; Passage; Inloopochtend; Ontmoetingsavond 30+	10
Eetcafé 'de Fontein'; Tienerviering	11
Kerkenraadsverslag 18 augustus j.l.	12
Kerkenraadsverslag 22 september j.l.	13
Kort verslag van het gesprek met de gemeente over de toekomst van onze kerk op 13 september	14,15
Rapportage commissie Toekomstvisie	15.16
V.O.O.R.-dienst	16
Even voorstellen - door de jeugdraad; Theaterdienst in de Levensbron	17
Ingezonden stuk - De kleine Lente. Droom of uitdaging?	18,19
Ingezonden stuk - Alsjeblieft geen God die altijd liefheeft	19-21
De Classis in het nieuws	22,23
C.O.V. Ridderkerk en diverse zang- en samenzangdiensten	24,25
Oikocredit	26



Stencilen:

Maandag 26 oktober
Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Woensdag 28 oktober
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand november met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 23 oktober

bij
Pia van der Linden
p/a Pruimendijk 114
2989 AK Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 4 oktober **Israëlzondag, uitzending via Radio Ridderkerk**
m.m.v. Chr. Mannenkoor Excelsior uit H. I. Ambacht

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw
Chauffeurs : C.J. op den Brouw en C.A. Alblas
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Kerk en Israel
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Kerk in Actie Zending

Zondag 11 oktober **Kerk-School-Gezinsdienst (Opstandingskerk)**

09.30 uur : Ds. G.H. Oftringa en Ds. A.H. Groen
Kindernevendienst : geen i.v.m. speciale dienst
Chauffeurs : Cl. Bezemer en W. van Prooijen
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Kerk in Actie Zending

Zondag 18 oktober **Tevens Tienviering**

09.30 uur : Ds. C. Romkes uit Barendrecht
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en P. van Oorschot
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Kerk in Actie Zending

Zondag 25 oktober

09.30 uur : Ds. H.J. Ketelaar uit Barendrecht
Kindernevendienst : Martine Versteeg
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en Cl. Bezemer
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Kerk in Actie Zending



Bij de diensten

- Op **zondag 4 oktober** is het Israëlzondag. Wat is Israël in de bijbel en daarbuiten, vroeger en nu? Daarbij: oktober is de wijnmaand en het thema van deze dienst past daar goed bij: *Het lied van de wijngaard*. De schriftlezingen zijn gekozen uit het begin van Jesaja 5 en het einde van Matteüs 21. Het Christelijk Mannenkoor Excelsior uit Hendrik-Ido-Ambacht komt in deze dienst zingen. Het koor staat onder leiding dirigente Ilona Vooijs-de Kievit, Edwin Vooijs bespeelt het orgel.
- Op **zondag 11 oktober** hebben we de Kerk-School-Gezinsdienst, samen met de kinderen van basisschool *De Klimop*. In de week voorafgaand aan de dienst houden de groepen zich bezig met het thema: *Doe wat goed is*. Wat is goed om te doen? Wat is de betekenis van regels in ons leven? We denken erover na en geven het vorm, op school en in de kerk en ook thuis. Kinderen en leerkrachten van de school leveren een bijdrage aan deze kerkdienst. Er is ook ruimte voor de allerkleinsten. We zien altijd weer uit naar deze inspirerende diensten!
- Op **zondag 18 oktober** zal ds. C. Romkes uit buurgemeente Barendrecht bij ons voorgaan.
- Ook op **zondag 25 oktober** ontvangen wij een predikant uit buurgemeente Barendrecht: dan gaat ds. H.J. Ketelaar bij ons voor.

Wensen wij elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe!

ds. Herman Offringa



*Gelukkig is de mens
die tot het einde toe
handen mag voelen
die goed doen.*

*De hand die met aandacht wast,
de hand die met zorg aankleedt,
de hand die met liefde kamt,
de hand die met tact aanraakt,
de hand die met het hart troost.*

*Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is, die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.*

*Tot het einde toe
verlangt een mens
naar die hand,
totdat er die andere hand is
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.*

*Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn
van 'die handen',
en handen -voeten geven
aan de liefde
die onmisbaar is.*

Marinus van den Berg

*Namens de ZWOE
Janny Zijderveld*

Overleden

Op zondag 30 augustus 2015 overleed Bastiaan Bernardus van der Waal. Hij werd 84 jaar.

Bas van der Waal was al enige tijd ernstig ziek en hij beseftte dat herstel niet meer mogelijk was. In het evangelie lezen we hoe ons mensen een tijd op aarde gegeven is, een levenstijd van lief en leed, ontvangen uit Gods hand. Dat was ook het geloof en de kracht van Bas van der Waal. Op vrijdag 4 september hebben wij afscheid van hem genomen en velen kwamen hem de laatste eer bewijzen. We zongen liederen en luisterden naar geestelijk muziek waar Bas zijn steun bij vond.

Broer Ben sprak over vroeger, hoe in de Rijsoordse familie Van der Waal het persoonlijke en het zakelijke wel eens wat door elkaar heen liepen en dat leverde gedenkwaardige herinneringen op.

Aansluitend vertelde dochter Agnes over die heel andere levensfase, hoe Bas op latere leeftijd trouwde met haar moeder Ank Los en vader werd van 2 volwassen kinderen, van haar en broer Ton, hoe hij trotse opa werd van hún dochters Anniek en Tessa, Jeanine, Carmen en Daphne.

Ook deze kleindochters vertelden ontroerend over hun ervaringen met 'onze Bas'. Na deze dienst van gedenken moesten we zijn lichaam uit handen geven en hebben we hem in de aarde gelegd.

Wij bidden om troost voor hen die achterblijven, familie en vrienden, en in het bijzonder voor Ank nu zij opnieuw haar partner moest verliezen. Gode bevolen.

ds. G.H. Offringa



Overleden

Wij gedenken Willemijntje Maria Dorsman, geboren Van 't Zelfde. Op vrijdag 11 september werd zij opgenomen in het ziekenhuis. Na allerlei onderzoeken moest ze in elk geval een nachtje blijven, maar geheel onverwacht is zij in haar slaap overleden. Het was een grote schok voor haar man Jaap, voor dochter Carolien die met haar man op vakantie was, en voor zoon Harold en zijn gezin.

Wil Dorsman mocht 78 jaar worden. Familie en bekenden ontvingen de rouwkaart waarop kleindochter Susanne een mooie uil had getekend. Ze liet zich inspireren door uilen in de kamer en de keuken bij opa en oma Dorsman, exemplaren van verschillend formaat en in vele kleuren.

Zo werden wij genodigd voor de begrafenis op vrijdag 18 september en velen waren gekomen. Wil zong graag en ook bij haar afscheid zongen wij enkele liederen met elkaar. Harold en Carolien vonden de kracht om met een persoonlijk woord hun moeder te gedenken.

Uit de bijbel lazen we het slot van de Philippenzenbrief: *Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij!* Wat kan een mens doen in zijn of haar leven? Een vriendelijk woord, een goede daad. Al lijkt het weinig wat je schenkt - je geeft toch veel meer dan je denkt. Het is de samenvatting van haar gelovig leven en wij bidden dat alles wat zij aan ons gaf en doorgaf, de liefde en de trouw, ons ten goede mag blijven komen.

Wij bidden dat in het bijzonder aan haar man en kinderen. Moge Wil Dorsman geborgen zijn in de vrede die alles te boven gaat.

ds. G.H. Offringa

Geboren

Grote avonturen beginnen klein. Dat schrijven Frank en Elize Kievit op het geboortekaartje van hun zoon Thomas Johannes. Thomas is geboren op maandag 31 augustus 2015. De ouders willen hun dankbaarheid en hun geluk graag in onze gemeente delen en vieren. Zij hebben voor Thomas de heilige Doop aangevraagd en deze zal DV plaatsvinden op zondag 15 november a.s.



Zieken(t)huis

In de afgelopen maand werd mw. J. van Gameren-de Lang opgenomen in het ziekenhuis. Op het moment van schrijven komt zij in verpleeghuis De Sterrenlanden in Dordrecht weer op krachten en wordt zij voorbereid op terugkeer naar haar huis aan de Mauritshoek.

Dhr. W.J. van Wingerden (Rijksstraatweg) onderging een operatie. De operatie is gelukkig voorspoedig verliep en we hopen dat er niet teveel nazorg nodig zal zijn.

Mw. M. Nugteren-Kuijper (Riederborgh) kreeg een hersenbloeding, zij kan niet meer spreken en is bedlegerig. Een moeilijke situatie voor haar kinderen en verdere familie. We leven met hen mee, in gedachten en gebeden.

Ook noemen wij de naam van onze koster, dhr. H. van der Starre (Lohmanpark). Hij heeft ernstige pijnklachten in zijn been. Er is nog geen duidelijke oorzaak gevonden en dat maakt een goede behandeling niet eenvoudig. Wij wensen onze zieken en hun naasten sterkte toe en goede moed.

ds. G.H. Offringa

Thuisraken in het nieuwe liedboek

Onlangs las ik ergens: "Als kind bad ik negen keer per dag, maar langzaam maar zeker ben ik die regelmaat kwijtgeraakt." Negen maal daags... Ik begon te rekenen: rondom de maaltijden; aan het begin en aan het einde van de schooldag; en 's avonds voor het slapengaan. Negen keer per dag. Geloven als een kind.

Misschien dat het nieuwe liedboek iets van die intensiteit kan terugbrengen. Op de pagina's 542 t/m 552 staan enkele eenvoudige teksten en liederen om bij de maaltijd te bidden.

Ook voor hen die alleen aan tafel zitten en de Heer van alle leven willen danken voor de goede gaven van zijn hand.

De liedteksten kunnen ook goed gelezen worden, of liever nog: uit het hoofd geleerd. Om weer te geloven als een kind.

gho



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Opbrengst Collectes

23 augustus 2015	Diaconie (avondmaalscollecte)	€ 245,50
	Onderhoud gebouwen	€ 144,60
	Kerk in Actie Zending	€ 80,00
30 augustus 2015	Kerk	€ 161,15
	Onderhoud gebouwen	€ 129,10
	Kerk in Actie Zending	€ 61,56
6 september 2015	Diaconie	€ 372,80
	Onderhoud gebouwen	€ 291,09
	Eigen jeugd	€ 83,47
13 september 2015	Kerk	€ 183,35
	Onderhoud gebouwen	€ 149,25
	Eigen jeugd	€ 69,80
20 september 2015	Diaconie	€ 174,20
	Onderhoud gebouwen	€ 143,45
	Eigen jeugd	€ 76,95

*Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

Collecte op zondag 4 oktober 2015 - Kerk en Israël

Israëlzondag

Op 4 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël. De kern van dit werk is om mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof te brengen, en vooral ook om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties die het gesprek tussen joden en christenen bevorderen, zoals OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen. Vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen en enkele joodse instellingen, komen in OJEC bijeen om van elkaar te leren en om te spreken over zaken van wederzijds belang. En dat is heel zinvol in een tijd waarin de joodse gemeenschap telkens opgeschrikt wordt, zoals na de aanslagen in Parijs.

Naast de steun aan OJEC organiseert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten aan en steunt in Israël de internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim die gericht is op dialoog. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Maak uw verbondenheid concreet en geef aan de collecte voor het werk van Kerk en Israël.

*PKN-Collectekrant /
Bas Sintemaartensdijk*

Deurcollecte in de maand oktober voor de Najaarszendingen van Kerk in Actie

Predikant in Thailand

In Thailand is slechts 1 % van de bevolking christen. De meeste christenen zijn lid van de Church of Christ. Deze presbyteriaanse kerk bestaat zo'n 150 jaar en heeft een goede naam opgebouwd. De kerk heeft veel scholen en ziekenhuizen opgericht.

Predikanten voor de Church of Christ worden o.a. opgeleid aan de Theologische Faculteit McGilvary. Deze faculteit is een van de twee christelijke universiteiten in het land en biedt ook een Engelstalige Masteropleiding aan. Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand om les te geven in de vakken Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek. Veel studenten uit de buurlanden komen naar McGilvary, maar hebben beperkte financiële middelen. Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor aspirant-predikanten uit de buurlanden die aan McGilvary willen studeren.

In 2015 wil Kerk in Actie vijf studenten die kans gegeven. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

*PKN-Collectekrant /
Bas Sintemaartensdijk*

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 22 augustus 2015 t/m 25 september 2015)

Via de Rabobank	voor onderhoud pastorie	€ 110,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 10,00

*Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2015".

Als u de machtiging hebt ingevuld: de automatische incasso van de maand oktober zal plaatsvinden op 28 oktober 2015.

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK*

Een vonkje kan een vonkje blijven
maar als de Zon aan de hemel staat
en de wind het aanwakkert
om ruimte te maken voor meer
ontstaat er plots' een vuurzee
die niet te doven is

Geest van God de Vader,
adem van de Heer...
Kom in ons en leidt ons,
elke dag, steeds meer.

Voed ons met Uw Woorden,
laaf ons ieder uur.
Maak van ons een lichtbron,
wakkerend, vol Vuur.

Zegen ons met liefde,
maak ons hart bereid...
Leer ons 'U te volgen',
nu en voor altijd!

Amen

Herdenkings- en Vredesdienst in de Schotse Kerk te Rotterdam

De jaarlijkse Vredesdienst van de Schotse Kerk zal gehouden worden op zondag avond 8 november a.s. om half acht. Kerk open om zeven uur. Zoals altijd doen predikanten uit verschillende tradities en landen mee in hun eigen taal. Ondanks de onderlinge verschillen, samen bidden voor vrede in de wereld.

Op dit moment heb ik nog geen overzicht van de namen van de deelnemers. Maar Rev. Dr. Lance Stone uit Amsterdam heeft de uitnodiging aanvaard de gast predikant die avond te zijn.

Zoals altijd is ieder is welkom en breng gerust familie of vrienden mee. De Schotse Kerk hoopt volgend jaar weer een vaste predikant te hebben, dus dit is de laatste keer dat ik deze dienst organiseer.

Er is één collecte bij de uitgang voor een nog nader aan te wijzen goed doel.

Koffie en thee na afloop, c.a. 20.45 uur. U ziet we proberen de dienst te bekorten want het werd voor sommigen wat langdurig.

De Schotse Kerk is te vinden aan de Schiedamse Vest 119; 3012 BH Rotterdam; voor auto's betaald 'nummer parkeren' op straat. De kerk is ook bereikbaar via Metro haltes Leuvehaven en Churchillplein.

Voorafgaand aan de Vredesdienst is, tijdens de ochtenddienst, de jaarlijkse herdenking van voornamelijk Britse gesneuvelde militairen en burgerslachtoffers uit de twee wereldoorlogen en latere militaire missies. Die dienst begint om 10.30 uur.

Voor meer informatie bel Rev. Joost Pot (0180.420894)



Kerkelijke stand

Ingekomen van de Gereformeerde Kerk
H.I. Ambacht:
Dhr. H. Harmsen
Dreef 2
3344 GJ H.I. Ambacht

Overleden op 30 augustus
Bastiaan Bernardus van der Waal
op de leeftijd van 84 jaar,
gewoond hebbend
Strevelszicht 2
2988 AS Rijsoord

Overleden op 12 september
Willemijntje Maria Dorsman-van 't Zelfde
op de leeftijd van 78 jaar,
gewoond hebbend
A.M. de Jongstraat 45
2985 TA Ridderkerk

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen in oktober

9 okt. 1933
De heer J. Hollestein
Rijksstraatweg 117
2988 BC Rijsoord

9 okt. 1937
De heer W. IJsselstein
Pruimendijk 87
2989AG Rijsoord

11 okt. 1935
Mevrouw M. Sinterniklaas-Vos
Rijksstraatweg 82
2988 BK Rijsoord

13 okt. 1932
De heer P. Sinterniklaas
Rijksstraatweg 82
2988 BK Rijsoord

13 oktober 1940
Mevrouw G. Lodder
Patrijs 21
2986 CA Ridderkerk

14 okt. 1938
De heer K.P. Klootwijk
G. Flohilstraat 33
2988 XE Rijsoord

26 okt. 1934
De heer CL. Bezemer
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

27 okt. 1930
De heer I.K. Roterman
Prunusplantsoen 151
2982 ND Ridderkerk

27 okt. 1931
De heer D. de Jong
Langeweg 464
3335 LG Zwijndrecht

*Hartelijk
Gefeliciteerd!*



Bedankje

In de afgelopen tijd hebben wij ons erg gesteund gevoeld door uw gebed en alle lieve woorden vanuit de gemeente. Mede hierdoor merken we dat we er niet alleen voor staan. Dit doet ons goed. Hiervoor onze hartelijke dank!

Henk en Jantine

PCOB

Op woensdag 28 oktober houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

Mevrouw Tromp-de Graaff uit Krimpen a/d IJssel houdt een lezing met beeldpresentatie over "Valpreventie". Hoe kunnen we voorkomen dat we vallen?

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

A. Bos, secretaris PCOB

C.M.V. Passage

Dinsdag 20 oktober is er weer de maandelijkse avond van Passage, deze keer is uitgenodigd dhr. H. Houtman uit Bleskensgraaf.

Dhr. Houtman kan ons alles vertellen over de dorpskruidenier van vroeger (de jaren '50) dhr. is zelf kruidenier geweest en weet daar alles van.

Op onze vereniging zitten ook een paar dames waarvan de vader de dorpskruidenier was van die tijd, die weten er ook over mee te praten.

We hopen op een gezellige avond, het wordt een nostalgische avond die herinneringen oproept aan losse stroop, glansstijfjel en boodschappenboekjes.

Heeft u interesse en u bent geen lid schroom niet en stap binnen in de Hoeksteen, de avond begint om 19.45 uur.

*Met vriendelijke groet,
het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje*



Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

1 en 15 oktober

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!



Tot ziens!

Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 9 oktober 2015.



*De gastheren en gastdames:
Dick en Gerard, Arie en
Ragnar, Cora en Didi, Jan
en Arjan, Bas en Derus*

Het Eetcafé De Fontein opent vrijdag 9 oktober weer haar deuren.

Na een lange vakantie staan er mensen klaar om Eetcafé De Fontein het nieuwe seizoen door te helpen. Het zeventiende alweer.

Gedurende de vakantieweken is er druk gewerkt om alle potten en pannen en overig keukengerei op gebruik te controleren, en de afzuigkap te vervangen. Dat gaf nogal wat voeten in de aarde. Motor kapot, fabriek failliet!

We wilden de kerk niet op kosten jagen door dit ongemak. Huisvesting, gas, water en elektra komen ook al uit de kas van de Gereformeerde kerk Rijsoord. En de dinerprijs per persoon te verhogen? leek ons geen goed idee.



Gelukkig is Stichting Fonobori Bolnes bereid gevonden ons tegemoet te komen met een royale subsidie waardoor deze, voor ons te hoge investering, betaald kan worden.

Velen hebben al genoten wat er zoal wordt geserveerd. Wilt u ook eens een kijkje nemen op de vrijdagavond van de oneven weken? Bel Marjan. Tel. 0180 431 096 steeds vóór woensdag 20.00 uur.

Tienerviering

De eerste tienerviering van het seizoen is weer voorbij, en de volgende is zondag 18 oktober a.s.

Het thema is "Durf los te laten" en gaat over Marcus 10:17-31. Dit thema zal op verschillende manieren worden uitgewerkt. Als we de tienerviering starten, beginnen we meestal met woorden bij het aansteken van de kaars. De woorden voor oktober zijn de volgende:

Een rugzak vol zorgen,
Een weekendtas vol angst,
Een schoudertas vol eenzaamheid,
Een boodschappentas vol teleurstelling,
Een koffer vol schuld,
Een beautycase vol pijn,
We zetten ze bij het licht van God,
om lichter door het leven te kunnen gaan.



Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie en je vrienden natuurlijk van harte welkom.

Alles op een rijtje: Tienerviering zondag 18 oktober 2015
Aanvang 9.30 uur direct naar de crècheruimte.
Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur.
Iedere 3^e zondag van de maand tienerviering.

Tot zondag 18 oktober a.s.
Janis, Elize, Elselien en Heleen

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 18 augustus 2015



Ds. Offringa leest Jesaja 35, vers 1 - 7, waarna de voorzitter voor gaat in gebed.

Het nieuwe liedboek zal vanaf de zondag na de startzondag worden gebruikt. Er zijn nog geen concrete plannen t.a.v. de oude liedboeken. Zowel de liedboeken als de exemplaren van de gele en blauwe bundels worden voorlopig bewaard.

De kerkenraad neemt kennis van het consultantschap van Ds. Offringa voor de Irenekerk.

Naar aanleiding van het besluit van de Hervormde kerk om het fusietraject te beëindigen en het daarop volgende besluit van de Gereformeerde kerkenraad om de samenwerking stop te zetten heeft het Kerkelijk Overleg Rijsoord besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen met haar activiteiten m.u.v. de kerstnachtsdienst 2015. Omdat de kerkenraad echter al besloten had ook de kerstnacht zelfstandig te vieren, wordt aangegeven dat het reeds geboekte koor kan optreden in onze kerstnachtsdienst. Het aanvangstijdstip blijft 22.30 u. De organisatie van de kerstnachtsdienst komt in handen van de liturgiecommissie. Er wordt een bedankbrief naar mevrouw De Vree gestuurd. Mevrouw De Vree heeft overigens aangegeven bereid te zijn ondersteunende activiteiten uit te voeren.

De kerkenraad neemt kennis van het in (vermoedelijk) 2008 uitgebrachte rapport van de commissie toekomstvisie. Ze stelt vast dat het vooral gaat om een inventarisatie van aandachtspunten. Een richting is destijds nog niet geduid. Na bespreking besluit de kerkenraad dat er op 13 september na afloop van de kerkdienst een informele gedachtewisseling plaatsvindt met de gemeente en dat het verdere proces zal worden toegelicht. Ook zullen de commissies worden gevraagd met ideeën, wensen, oplossingen etc. te komen. De kerkenraad zal vervolgens een voorstel formuleren en dat, indien enigszins mogelijk in november, op een gemeenteavond voorleggen aan de gemeenteleden. Uitnodiging en de van de Hervormde kerkenraad ontvangen brief alsmede onze reactie daarop zullen in Rijsoord a't Woord van september worden opgenomen.

Vanwege blijvende vacatures worden de wijken A, B, C, teruggebracht naar twee wijken en heringedeeld. Om administratieve redenen komt in het systeem wijk A te vervallen. Nu er minder kerkelijk werkers zijn, is het des belangrijker geworden om als gemeenteleden naar elkaar om te zien. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allen en vraagt om meer eigen initiatief.

Er wordt stilgestaan bij bijzonderheden in de verschillende wijken. Zo is gevraagd of het mogelijk is om tijdens de 40- dagentijd geen school-gezinsdienst te organiseren. Dit zou de periode van beleving verstoren. De kerkenraad stelt vast dat er naar wordt gestreefd hiermee rekening te houden.

Ds. Offringa staat in het bijzonder stil bij zijn ervaringen in Rwanda. Hij bedankt de kerkenraad voor de extra ruimte die hij heeft gekregen. Het was een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning.

De kerkenraadsleden verklaren geen bezwaren te hebben tegen de viering van het Heilig Avondmaal op 23 augustus. Er wordt nagegaan of er gemeenteleden zijn die gebruik willen maken van de regeling thuisavondmaal.

Tijdens de gondelvaart, en mogelijk een periode daarna zal een doek, met daarop afgebeeld de binnenzijde van de kerk, aan de achterkant van het kerkgebouw worden opgehangen. Tevens zal er in de kerktoren een permanent 'lichtje' worden aangebracht als 'baken van het dorp Rijsoord'.

De 30+ soos maakt een doorstart, zij het dat de organisatie anders wordt geregeld.

Mevrouw Verveer eindigt de vergadering met gebed. De voorzitter sluit de vergadering.

Ronald Visser

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 22 september 2015

De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest Psalm 100 waarna de heer Versteeg voorgaat in gebed.

De notulen worden na een kleine wijziging goedgekeurd onder dankzegging aan de scriba.

De "oude" liedboeken worden tijdens de bazaar verkocht. Het boekje met Opwekkingsliederen en het blauwe boekje blijven in gebruik. Er komt een stukje in Rijsoord aan 't Woord over de herverdeling van de pastorale wijken. De kerkenraad is blij met het lichtje in de kerktoren en met de versiering van de achtergevel van de kerk.

Er was een vrij grote opkomst voor het gesprek over de toekomst van onze kerk. Ook na het gezamenlijke gesprek bleven nog veel gemeenteleden napraten. Het was dan ook een fijne en nuttige bijeenkomst. Gemeenteleden kunnen schriftelijk nog een reactie indienen via de bus in de hal van de kerk t/m 27 september. De reacties worden verzameld en om advies naar de commissies gestuurd.

De jaarrekening 2014 van het College van Diakenen laat een positief beeld zien. De kerkenraad verleent décharge waarna de jaarrekening wordt ondertekend door de voorzitter en de scriba.

De voorzitter bedankt de aftredende ambtsdragers Nico Baars, Cora van Wingerden en Marrie de Koning voor hun enthousiasme, inzet en positieve bijdrage aan de werkzaamheden voor onze kerk. Hij overhandigt hen als blijk van waardering een bloemetje en een bon. De voorzitter verwelkomt mevrouw C. Bode als nieuw kerkenraadslid. Voor het nieuwe seizoen worden de diverse taken verdeeld onder de kerkenraadsleden.

De wijkouderlingen doen verslag van de vergaderingen van de wijkteams en geeft aan dat het jaarlijks overleg met de predikant gewaardeerd wordt zodat dit wordt voorgezet. Daarnaast zal hij tweemaal per jaar de vergaderingen van de wijkteams bezoeken. Mevrouw Van Gameren heeft de bezoekadressen verdeeld over twee wijken.

In september zijn er twee bijzondere diensten geweest, de startzondag en de bevestigingsdienst. Twee van onze gemeenteleden zijn gestorven, de heer Van der Waal en mevrouw Dorsman. Er was veel belangstelling vanuit de gemeente tijdens de begrafenis van beide gemeenteleden. Enkele zieken worden genoemd.

Er is ook een vreugdevol bericht: de Heilige Doop is aangevraagd door de familie Kievit-Versteeg voor hun zoontje Thomas. De heer Kievit is lid bij de Gereformeerde Kerk in Ridderkerk en zijn vrouw bij ons. Zij willen graag beide kerken betrekken bij de doop van hun kindje. Op 15 november zal ds. De Geus uit Ridderkerk dan ook het kindje doppen in onze kerk. De kerkenraad is verheugd dat er na een vrij lange periode weer een kind gedoopt wordt in onze kerk.

Ds. Offringa zal enkele gezinnen met kinderen van 12 of 13 jaar benaderen om te kijken of zij hun kinderen naar catechisatie willen laten gaan.

Al geruime tijd wordt er niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de oppasdienst. De kerkenraad besluit dat er voortaan geen oppasdienst meer verzorgd zal worden. Als er eventueel ouders zijn met kleine kinderen kunnen zij gewoon in de kerk zitten en, als het nodig is, even met hun kind(eren) de kerk uitlopen.

De kerkenraad vindt het erg leuk dat eigen gemeenteleden de startzondag hebben verzorgd.

Aan het eind van de vergadering gaat de heer De Koning voor in gebed. De voorzitter sluit de vergadering.

.....

Martha Verveer

Kort verslag van het gesprek met de gemeente over de toekomst van onze kerk op 13 september 2015

De voorzitter van de kerkenraad, de heer Versteeg, zegt blij te zijn dat er zoveel gemeenteleden zijn. Hij geeft een korte uiteenzetting van het traject dat onze kerk heeft doorlopen met de Hervormde Gemeente. Nu duidelijk is dat een samenwerking en fusie niet doorgaat, is het nodig dat wij ons beraden op de toekomst. Hij nodigt de aanwezigen uit om met ideeën of wensen te komen.

Verschillende sprekers komen aan het woord.

De heer Berkman vertelt dat hij onze kerk een prettige gemeenschap vindt. Er zijn veel activiteiten en er is veel enthousiasme. Als voorbeeld noemt hij de bloemengroep. Naast enthousiasme is er ook liefde in onze kerk. Wij zijn bezig met de gemeenschap. Het uiterlijk van het kerkgebouw vindt hij wel triest. Het is verder ook goed na te denken over een vernieuwend geluid van de preekstoel. Hij heeft bewondering voor alle inzet en geeft aan dat wij steeds op zoek moeten gaan naar God. Naar wat Hij van ons verlangt. Hij vraagt zich af of een samengaan met de Hervormde Gemeente ons enthousiasme ten goede zou zijn gekomen. Uiteindelijk is het dan goed dat de fusie niet doorgaan is.

Mevrouw Bode benadrukt hoe waardevol het is om als gemeente bij elkaar te blijven. Wat aan de buitenkant van het kerkgebouw wellicht wat minder is, is wel sterk aanwezig aan de binnenkant. Het is mogelijk met eenvoudige middelen nog iets aan het interieur van de kerk te doen. Zij benadrukt het belang om ons voor andere mensen, de gemeenschap, in te zetten.

De heer Lodder zegt wel wat bedenkingen gehad te hebben bij het uitstel dat de kerkenraad had gegeven aan de Hervormde Gemeente. We hebben daardoor langer gedaan over de invoering van het liedboek en inmiddels is het enthousiasme van een paar jonge gemeenteleden om te helpen bij de inzet van beamers voor kerkdiensten weggevloeid. Hij vraagt de kerkenraad het besluit om de beperkte samenwerking zoals die jaren tussen de beide gemeentes heeft bestaan stop te zetten te heroverwegen. Hij vindt de theologische basis daarbij minder van belang dan het praktische probleem t.a.v. de Hemelvaartsdienst en de Kerstnachtdienst. Hij stelt voor het besluit m.b.t. de kerk-school-gezinsdienst terug te draaien. Soms komen mensen maar één of twee keer per jaar in de kerk.

De voorzitter vertelt dat de ene kerk-school-gezinsdienst in onze kerk is en de andere in de Hervormde kerk. (Groot)ouders en andere familie kunnen dan naar de kerk waar op dat moment de kerk-school-gezinsdienst is. Er wordt niet gesplitst. Het verschil met voorheen is dat de andere kerk open blijft. Hij zegt dat een werkgroep eerder een advies over de toekomst van de kerk heeft uitgebracht. Dat advies zal in Rijsoord aan 't Woord opgenomen worden (zie hieronder).

De heer Euser zegt het belangrijk te vinden om als groep, als gemeente, bij elkaar te blijven. Wij moeten doorgaan en elkaar vasthouden. We zijn met elkaar verbonden. We steunen en helpen elkaar en geven elkaar de hand. In vertrouwen moeten we gewoon doorgaan. Hij krijgt een applaus van de gemeente.

Mevrouw Van Wingerden zegt het enorm te betreuren dat de samenwerking met de Hervormde Gemeente is gestopt. Zij was een groot voorstander van een fusie. Zij zegt onze gemeente een fijne gemeente te vinden. Het is niet haar keus om samen te gaan met een kerk elders maar wil wel de nadruk leggen op onze eigen kerk. Wij moeten uitstralen naar anderen. Zij zou het heel erg vinden onze kerk kwijt te raken. Er ligt op ons veel verantwoordelijkheid voor de Toekomst. Wij moeten er voor zorgen dat de kerk blijft leven, dat anderen betrokken worden bij onze kerk. Naast oudere gemeenteleden zijn er ook jongere gemeenteleden. Voor hen is die toekomst ook van groot belang. Wij moeten er met elkaar aan werken dat de kerk blijft bestaan. Haar woorden worden met applaus ontvangen.

Uit bovenstaande analyses heeft de Commissie Toekomstvisie voorlopig de volgende twee conclusies getrokken:

1. Het teruglopend ledental en de daarmee samenhangend relatief sneller teruglopende financiële bijdragen rechtvaardigen niet langer het aanstellen van een fulltime predikant. Te denken valt aan de komende vijf jaar een 80% met mogelijkerwijs op nog langere termijn een 60% predikant.

Er dient zeer kritisch te worden omgegaan met het (groot)onderhoud aan het kerkgebouw.

Tot slot nog enkele opmerkingen. Het zal duidelijk zijn dat de commissie hoogstens tot de helft van gevraagde termijn van 15 jaar heeft durven kijken.

De eerste vijf jaar zijn nog redelijk te overzien, financieel nog iets verder.

Hoe de kerkelijke beleving er tegen die tijd uit ziet is door ons niet in te schatten.

Wel zijn we er van overtuigd dat een gemeenschap als die in Rijsoord altijd behoefte zal hebben om bij elkaar te kunnen komen. Om die reden wordt ook scherp gelet op wat de gemeente Ridderkerk met het komende wijkontwikkelingsplan en het te vernieuwen bestemmingsplan gaat doen.

Uiteraard zijn in de diverse besprekingen alle soorten oplossingen voorbijgekomen, die doorgaans weer snel terzijde werden gelegd

ofwel omdat ze praktisch niet uitvoerbaar zouden zijn of om investeringen vragen die volgens ons niet (meer) zijn op te brengen.

De Commissie TOEKOMSTVISIE kan niet stellen dat aan alle opdrachten is voldaan, maar stelt zich op het standpunt dat zonder nieuwe vragen vanuit de kerkenraad voorlopig pas op de plaats wordt gemaakt.

Viering Ontmoeting in Oecumenisch verband Ridderkerk (V.O.O.R.)

De werkgroep V.O.O.R. heeft voor het seizoen 2015-2016 het leidend thema vastgesteld en de oecumenische ontmoetingen gepland.

Het thema staat in het teken van aartsvader Abraham, in de aanloop naar het Abraham oratorium op zondag 17 april 2016.

Het Abraham oratorium maakt deel van het interreligieus Ridderkerks Abraham Ibráhim Project, waarin Christenen en Moslims elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Immers Abraham is de gemeenschappelijke stamvader van Joden, Christenen en Moslims. Meer informatie over het Ridderkerks Abraham Ibráhim Project is te vinden op de website www.vrede-met-u.nl

De V.O.O.R.-diensten worden zoals gewoonlijk volgens onze eigen christelijke (oecumenische) signatuur ingevuld. V.O.O.R. = doen wie we zijn.

De oecumenische ontmoetingen zijn gepland op:

- Zondag, 4 oktober 2015 in de Theresia kapel

Thema: "LUISTEREN" - de HEER op bezoek bij Abraham

- Zondag, 15 november 2015 in de Christus is Koning kerk

- Zondag, 31 januari 2016 in de kerk Prot Gem Bolnes

- Zondag, 6 maart 2016 in de Irenekerk

- Zondag, 17 april 2016 in de Levensbron

Uitvoering Abraham Oratorium met interkerkelijk koor Salem

Aanvang van alle diensten 16.00 uur.

Beleef het verhaal van Abraham, je bent uitgenodigd, kom en laat je verrassen.

De informatie over de V.O.O.R. diensten op de geplande data wordt regelmatig geactualiseerd op onze website www.voordiensten.nl

Namens de werkgroep V.O.O.R. Bastiaan Schoenmakers

Even voorstellen



Al jaren lang zorgt de jeugdraad voor een sponsorkind. Heel lang was dit Egayeni Ngetj. Zij is verhuisd en is gaan studeren. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws.

Op dit moment zorgen wij voor Lorensa Iran. Hij is een jongen van 13 jaar en komt uit Indonesië. Hij woont met zijn ouders op het platteland. Zijn vader is boer en zijn moeder is kleine zelfstandige. Hij heeft twee zussen. Als hij thuis is, helpt hij mee met kleine klusjes. Daarnaast speelt hij graag badminton. Hij zit op de basisschool en tekent graag.

Hij woont in Sambas. Dit ligt op Kalimantan in Indonesië. Het gebied grenst aan Maleisië. Veel mensen werken in de landbouw en in de rubberteelt. De opbrengsten zijn laag en de mensen hebben onvoldoende geld om kinderen goed onderwijs en gezondheidszorg te geven. De kwaliteit van het onderwijs is slecht. In dit gebied vindt er op grote schaal ontbossing plaats.

Deze kinderen zijn vaak het grootste slachtoffer van armoede en onrecht. Daarom zorgt World Vision dat zij juist gezond en veilig op kunnen groeien. Niet alleen Lorensa profiteert hiervan, maar vele mensen in een projectgebied. Men zorgt voor beter onderwijs, meer inkomen, schoon drinkwater en goed sanitair.

Voor meer informatie zie : <http://www.worldvision.nl>

De jeugdraad

BOVENKAMER

Op zondagmiddag 11 oktober vindt er in de Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10 in Ridderkerk een theatervoorstelling plaats met als titel: **“BOVENKAMER”**.

Misschien zult u denken nou....nou..... een theatervoorstelling op zondag in de kerk, dat zal wat zijn, en dat is ook zo! Wanneer u denkt aan een showorkest met schallende trompetten en schaars geklede danseressen dan moet ik u teleurstellen.

Niets van dit alles, er staat één man op het podium en dat is de hoofdpersoon.

De heer Meyer ooit dirigent en in zijn beleving nog steeds dirigent, ook nu hij Alzheimer heeft. De hoofdrolspeler is Thomas Borggreffe acteur/theatermaker en werkt als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Borggreffe over de voorstelling: *“de hersenen raken beschadigd maar de mens Meyer blijft, geest, gevoel, ziel blijven in tact. Zijn woorden en gevoelswereld hebben nog altijd met muziek te maken, de muziek houdt alles bij elkaar”*.

Na afloop van de voorstelling gaat de acteur in gesprek met het publiek, Borggreffe beantwoordt vragen en stelt vragen: *“De één wil weten wanneer iemand beter af is in een zorgcentrum en een ander vraagt in hoeverre je in iemands realiteit moet meegaan”*. De informatie wordt afgewisseld met humoristische en ontroerende voorbeelden uit de praktijk.

De aanvang van de voorstelling is 15.00 uur, de zaal is om 14.30 uur open, de toegang is gratis en er wordt koffie en thee geschonken. Aan de uitgang kunt u eventueel een vrijwillige bijdrage geven waarmee we vaker dit soort activiteiten kunnen ontplooiën.

Met vriendelijke groet namens de Diaconie en de Pastorale Raad van de Levensbron

-Ingezonden stuk-

De kleine lente. Droom of uitdaging?

De besluitvorming van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rijsoord is met teleurstelling door mij aangehoord. Hoe is het mogelijk dat het christendom in Rijsoord zich zo profileert? Wat moeten de mensen die niet of niet meer lid zijn van één van beide kerken van deze situatie denken? Het besluit heeft diepte emoties opgeroepen en onderlinge relaties tussen mensen onder (zware) druk gezet. Van enige rouwverwerking kan ik beide kerken nog niets ontdekken. We gaan ieder onze eigen weg. Is dat de goede weg is dan de vraag die we ons moeten stellen.

Wat is er mis gegaan? Waar zijn we mee bezig geweest? Waar zijn we aan begonnen? Welke raadgevingen en adviezen hebben we wel of niet opgevolgd? Was er geestelijke leiding? Dit soort en nog veel meer vragen spelen door je hoofd.

In het boekje 'Broeder Roger van Taizé' las ik iets dat mij in ieder geval helpt om nog eens na te denken over alles wat gebeurd is en me af te vragen hoe het verder zou kunnen.

Broeder Roger zegt: 'Voor velen is dat vandaag nog het voornaamste probleem als het om Taizé gaat: zijn ze nu katholiek of protestants? Daarbij ziet men over het hoofd dat de broeders noch een of andere vroegere vorm van kerk willen restaureren, noch een nieuwe confessie willen stichten. De katholieken die in Taizé intreden, blijven katholiek; de protestanten en de anglicanen geven niets van de waardevolle traditie van hun confessionele signatuur op. De gemeenschap van goederen in Taizé is echter niet slechts materieel van aard, maar spiritueel: ze delen wat ze van het geloof hebben verstaan. De manier waarop de broeders in Taizé samenleven en zich vinden in een gemeenschappelijk getuigenis zou een model kunnen zijn voor heel de gescheurde christenheid.'

Voor broeder Roger staat hier de geloofwaardigheid van het volk van God op het spel: 'Mogen de christenen over liefde spreken, zolang ze niet verenigd zijn tot één zichtbare gemeenschap?' Pas als verzoende gemeenschap kan het volk volgens hem zijn opdracht vervullen, zuurdesem van de aarde zijn, bron van vrede, een bron die gist van vrede en vertrouwen in een door geweld en oorlog verscheurde wereld.'

Alleen een vreedzaam samenleven van meer of minder geïsoleerd naast elkaar levende confessies is niet voldoende voor de broeders van Taizé, omdat daaraan het 'innerlijk elan' van het evangelie ontbreekt, omdat een dergelijk samenleven de zichtbare eenheid verschuift naar het hiernamaals en niet bij macht is om het 'virus' van de zelfrechtvaardiging, van het zich terugtrekken op de eigen, beperkte vorm van de kerk te bestrijden.

Deze citaten bevatten gedachten om te overdenken hoe we aan dit proces begonnen zijn, wat het motief en het doel is. Hoe we met elkaar zijn omgegaan tijdens het proces en hoe het verder moet. Hij schetst een kerkmodel zoals we dat nog niet kennen in ons land maar waar honderdduizenden jongeren zich thuis bij voelen.

Voorlopig de deuren sluiten voor elkaar is geen optie. Deze reactie is emotioneel, heel begrijpelijk na zo'n teleurstellende ervaring. Gepaste afstand houden en elkaar de rust geven om de ontstane schade aan mensen en de Rijsoordse samenleving **samen** te herstellen zou verreweg mijn voorkeur hebben.

Samen God zoeken - zoals Hans Berkman dat zo mooi formuleerde - blijft de opdracht. Willen we als christenen elkaar recht in de ogen blijven kijken dan zijn we het aan Hem en onszelf verplicht de eenheid in Christus te zoeken en te bewerkstelligen.

Elke verandering brengt angst met zich mee. Begrijpelijk omdat je niet weet wat op je af komt. Over je angst heen stappen is geen eenvoudige opgave. Henri Nouwen heeft het zelfs over je angst heen klimmen, over de muur van argumenten en gevoelens van boosheid: een muur die ik heb opgetrokken tussen mijzelf en al degenen van wie ik houd maar die zo vaak die liefde niet kunnen beantwoorden. Het is een muur van angst om me te beschermen omdat ik niet opnieuw wil worden misbruikt of gekwetst. Het is een muur van trots en van verlangen die me helpt om meester van de situatie te blijven. Toch, telkens wanneer ik erin slaag over die muur heen te stappen of te klimmen, treed ik binnen in het huis van de Vader en daar bereik ik mijn naaste met een echte, barmhartige liefde.

Deze citaten geven het proces weer dat Nouwen in zijn leven meemaakt. Terecht wordt hij gerekend tot één van de grote spirituele leiders van onze tijd.

Woorden die ons helpen om na te denken hoe we verder kunnen met elkaar. Woorden die mij in ieder geval inspireren en kracht geven om te werken aan een andere toekomst. De winter van teleurstelling achter mij te laten de lente tegemoet.

Broeder Roger noemt Taizé een kleine lente in het besef dat Taizé nog maar een begin is. Als je zijn woorden gelezen hebt en op je laat inwerken dat weet je dat jij nu aan de beurt bent om die weg te gaan.

Droom of uitdaging? Dromen we liever over een toekomst na ons, bijvoorbeeld in het hiernamaals of realiseren we ons dat het een uitdaging is om aan de vrede van God en Zijn Rijk op aarde te mogen werken, hoe lastig die wijngaard ook is?

Piet de Vries

-Ingezonden stuk- Overgenomen uit 'Trouw' van 20 augustus 2015

Alsjeblieft geen God die altijd liefheeft

Interview | God kan nogal onaangenaam tekeergaan, maar dat vindt Tamarah Benima wel prettig. 'Dan kan ik hem ter verantwoording roepen en zeggen dat het afgelopen moet zijn met de shit.'

STEVO AKKERMAN

Of God bestaat weet ze niet, maar rabbijn is ze wel, en het Jodendom is haar familie en haar lot. Tamarah Benima, deze week 65 geworden, kreeg ooit van haar soefimeester de opdracht zich te wenden tot de Joodse traditie waar ze uit voortkwam, en vandaag publiceert ze een boek onder de titel 'Joodser dan dit krijgt u het niet'. In de ondertitel is sprake van 'Joodse levenskunst', hetgeen je gezien de geschiedenis van de Joden een bevochten begrip zou mogen noemen - voor Benima zelf geldt dat zeker.

In de inleiding van uw boek noemt u het 'een voorrecht Jodin te zijn'. Is dat niet een beetje kinderachtig? Mensen die hun afkomst loven, prijzen toch eigenlijk alleen het toeval?

"Behalve dat het toeval ook wel een aantal nare streken heeft geleverd. Ik ken geen Jood en ik ken geen Jodin die de naam Israël geen eer aandoet. 'Israël' betekent 'degene die worstelt met God'. Ik ben in een barak in Majdanek, bij het zien van een zoveelste foto van een kar vol uitgemergelde lijken, eens in huilen uitgebarsten: dit is de mate waarin ik word gehaat. Ik als Jodin. Iedere Jood moet zich afvragen: wil ik wel behoren tot deze minderheid? Als ik zeg dat het een voorrecht is om Jodin te zijn, dan is dat ook het resultaat van vijftig jaar therapie."

Is het dan wel een voorrecht?

"Absoluut. Het Jodendom of de Joodse beschaving - ik definieer het liever niet in religieuze termen, je moet door de religie heen kijken - is een enorm blok graniet dat vastgeketend zit aan de enkels van iedere Jood en Jodin, en waaruit je moet proberen je eigen sculptuur te hakken. Uiteindelijk lijkt dat me beter dan nergens aan vastgeketend te zitten - waar haal je dan de impuls uit om iets van het leven te maken? Dan liever een systeem waarop je je autonomie moet bevechten."

En waaruit bestaat dat graniet? Wat is eigenlijk het Jodendom, de Joodse beschaving of het Joodse volk als lang niet alle Joden samenvallen met een religie, een land, een taal, een etniciteit?

"Ik zeg in het boek dat het een construct is. Maar elk volk is een construct. Je kunt het niet definiëren, je kunt het niet vastpinnen, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Wat het alleen een beetje raar maakt is dat anderen aan de haal zijn gegaan met onze cultuurgoederen, inclusief onze God.

"Toch is er iets dat heel significant is voor de Joodse cultuur en dat is het stellen van vragen. Hoe zit dit, waar komt het vandaan, wie heeft dat nou weer bevolen, wat moet ik hier mee - en dat tot in het oneindige. Plus het feit dat we altijd onderweg zijn, dat is bijna een principe geworden. Ik ken geen ander volk dat het niet-thuis-zijn, en het thuis-maken waar je ook bent, zo in zijn DNA heeft zitten."

U hebt uw boek geschreven, zegt u, voor al die mensen die denken dat ze iets weten over het Jodendom, terwijl dat niet zo is. Dat kunnen ook Joden zijn?

"Ja, want ik ken ongelooflijk veel Joden die er niets mee te maken willen hebben, die het beschouwen als iets naars, even vrouwvijandig als de islam en het christendom, even gewelddadig ook. Terwijl dat volgens mij niet zo is."

U ziet de drie monotheïstische godsdiensten liever niet over één kam geschoren?

"Inderdaad. Overigens schort er wel meer aan, als het gaat om de verhouding tussen de Abrahamitische godsdiensten. De naam die de Eeuwige zichzelf geeft in het Oude Testament is een samenstelling van de drie tijden van het werkwoord 'zijn': was, is en zal zijn. Waarbij je die tijden niet eens uit elkaar kunt halen. Het gaat om vier letters, j-h-w-h, en je kunt het niet uitspreken: dát is de naam. Niet God - een Germaans woord. Niet Allah - een Arabisch woord. Wat wel? 'Zijn'. 'Ik ben die ik en', 'ik word die ik was' - whatever. Dat is een heel ander verhaal. Christendom en islam beroven ons van de naam die voor ons allemaal zou kunnen gelden."

Maar die naam is nogal onhandig in het spraakgebruik.

"Dan zeg je 'de Naam' of 'de Geliefde' of 'de Eeuwige' - allemaal aanduidingen, niet de naam zelf. De aanduidingen zijn genoeg, je hoeft niet uit te zoeken of God wel of niet bestaat, dat is ook niet wat ik Joden voor wil houden. Maar ik zeg wel: speel het religieuze spel. Omdat het zo onwaarschijnlijk interessant is, omdat het je nieuwe inzichten geeft, je in contact kan brengen met andere bewustzijnstoestanden, je helpt je rommel op te ruimen."

Welke rol spelen de overgeleverde teksten in dat spel?

"Zoals mijn soefi-meester Fazal Inayat Khan zei: alles is belangrijk en niets is belangrijk. De teksten zijn heel belangrijk in het Jodendom, maar ze kunnen ook een bijna zwarte zonnebril zijn, waar je waar nauwelijks iets door kunt zien, soms zelfs niets. Dan kan je die bril maar beter afzetten. Bij alles is het zo: het hangt helemaal van jou af. Wat doe je ermee? Laat je jezelf opknopen? Of zoek je dat wat je vrijheid geeft, lucht en liefde? De tekst is het materiaal, jij moet ermee werken."

U schrijft dat het nog maar de vraag is of personen als Abraham en Mozes wel bestaan hebben. Een predikant die onlangs hetzelfde zei over Jezus deed nogal wat stof opwaaien. "Ten eerste: bewijzen heb ik ook niet. Het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat ze bestaan, tot dusver zijn er geen archeologische aanwijzingen gevonden. Maar gebeurt dat wel, dan maakt dat voor mij geen enkel verschil. Daar gaat het helemaal niet om. En wat Jezus betreft: hij is een levende entiteit voor iedereen die zich christen noemt, dus als een dominee zegt dat hij niet heeft bestaan, dan is er nog geen man overboord."

Wel voor gelovigen die zijn zoenoffer benadrukken. Dat móét gebeurd zijn.

"Een volwassen christen zal het naar een hoger niveau tillen en zeggen: het christendom geeft mij de zekerheid dat er een einde is of komt aan mijn schuld, los van de vraag wat er gebeurd is. Het was sowieso geen offer, dan hadden ze Jezus het mes op de keel moeten zetten. Maar hij is gewoon vermoord. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen die gelooft dat Jezus voor hem of haar een offer heeft gebracht, dat ook zou zeggen als hij of zij er met de neus bovenop had gestaan."

"Het is een rationalisatie, net als de bewering dat de Shoah toch ergens goed voor was, namelijk de oprichting van de staat Israël. Nou, dan liever geen staat. Dat soort dingen kun je alleen zeggen vanaf een geografische, historische en emotionele afstand - als je daar staat, bij dat kruis, kun je toch niet denken: goed idee, want dit gebeurt voor mij?"

En de gewelddadige teksten in de Bijbel, wat doen we daarmee?

"Het gaat deels om profetische teksten, waarschuwingen dus. Deels ook verslagen van oorlogen, legendarische verslagen, legendes. En verder om een God die gewoon af en toe eens flink uitpakt. Wat ik wel prettig vind."

Wel prettig?

"Ja. Kijk: ik ben een paar keer echt iemands grote liefde geweest. Niet van één man, maar van twee of drie. Maar ik hield niet net zoveel van die jongens als zij van mij. Dat is echt afschuwelijk, want je schiet dus altijd tekort: hun liefde is groter. Daarom wil ik niet graag een God die altijd liefheeft - wel in mijn mystieke ervaring, dan is hij absolute goedheid, maar niet in het dagelijks gebruik. Want dat zou betekenen dat ik altijd tekort zou schieten: mijn liefde is nooit zo groot als de liefde van God.

"Dan heb ik liever zo'n type dat soms optreedt als een totale narcist en paranoïde gek. Met het Al of de Eeuwige Liefde kun je geen relatie aangaan, met zo'n type wel. En waarom is het belangrijk om een relatie aan te kunnen gaan? Om de Eeuwige ter verantwoording te kunnen roepen voor wat er is gebeurd, voor wat er nog steeds gebeurt. De Griekse en Romeinse goden klooiden maar wat aan, dat had je maar te pikken, maar wij hebben een godsbeeld van dialoog en wederkerigheid. Ik kan tegen God zeggen: en nou is het (*) genoeg zeg, nou is het afgelopen met de shit."

** vloek, weggelaten uit artikel - redactie*

En dat zegt u dan tegen wie? Of wat?

"Tegen iets waarvan ik absoluut niet weet of het bestaat, maar dat ik nodig heb en dat zich door mij de oren laat wassen."



Tamarah Benima

Tamarah Benima (Amsterdam, 1950) woonde en werkte in Berlijn en Jeruzalem. Van 1992 tot 1999 was ze hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Na een rabbinale studie aan het liberaal-joodse Levisson Instituut werd ze rabbijn; ze is verantwoordelijk voor drie joodse gemeenten. 'Joodser dan dit krijgt u het niet' is de weerslag van tien hoorcolleges die ze gaf in De Roede Hoed.

Foto Maartje Geel

Lezen.....teruglezen.....laten bezinken.....herlezen.....nadenken en nog een keer lezen. Misschien komt dit onderwerp in de toekomst nog eens aan de orde.

Hans Berkman

0180-424002

j.berkman@moriaan.com

Piet de Vries

078-8422477

phdevriesrijsoord@gmail.com



**Protestantse
Kerk**



De classis in het nieuws

Bepaalt de VVB het beleid van de kerkenraad?

Daarover sprak de heer Gerrit Oosterwijk, onze gemeenteadviseur kerkbeheer, op de classisvergadering van 17 september.

Het beleid van de gemeente mag eigenlijk niet bepaald worden door de inkomsten. Maar inzicht in het geefgedrag van de gemeente is wel belangrijk. Waar komt het geld nu vandaan? Vooral van 65-plussers? Wat betekent dat bij ongewijzigd beleid? En wijzen we de gemeenteleden wel voldoende op de mogelijkheid van een legaat?

En hoe zit het met de verhoudingen uitgaven - inkomsten? In onze classis geeft men van de inkomsten 19% uit aan gebouwen, 52% aan pastoraat, 12% aan personeel en 17% aan overige zaken. Dat is een redelijk gezonde verdeling. Een gemeente die daarvan sterk afwijkt, stelt misschien niet de juiste prioriteiten. Een financieel gezonde gemeente heeft een buffer van één keer de jaarlijkse uitgaven.

Transparant zijn naar de gemeente en de leden betrekken bij de uitgaven en inkomsten stimuleert een hoger geefgedrag. Zicht hebben over hoe de inkomsten zullen zijn over een aantal jaren is ook van groot belang. Kan de gemeente de fulltime predikant over een aantal jaren nog wel betalen? Moeten de mensen onder de 65 jaar niet meer betrokken worden bij de kerk en meer aangesproken worden op hun geefgedrag en hoe dan? Hiervoor verwijst de heer Oosterwijk naar onze gemeenteadviseur, Nico Evers. Hij kan gemeenten hierbij helpen. Want bij tekorten moet eerst gezocht worden naar verhoging van de inkomsten en pas daarna naar verlaging van de uitgaven. In de classis zijn gemeenten met tekorten, maar gelukkig ook met overschotten. "Pot dat geld niet op, maar zet het om in nieuw beleid", is het advies van de heer Oosterwijk.

Kerk naar 2025

Daarover sprak en spreekt de synode. Want we moeten vertrouwen hebben in de toekomst, maar onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen die op ons afkomen. Hoe zijn we kerk van Christus in tijden van krimp?

Veel energie gaat zitten in de organisatie van de kerk. Maar jongeren hebben niet veel met een georganiseerd kerkgenootschap. En het aantal mensen dat beschikbaar is om de organisatie in stand te houden daalt. Dus moeten we meer flexibel zijn. Omdat er steeds minder geld binnenkomt zal er vanaf 2016 behoorlijk bezuinigd moeten worden op de Dienstenorganisatie. Maar toch dienstbaar blijven aan de gemeenten en blijven nadenken over vernieuwing.

Duidelijk is dat onze kerk trouw wil blijven aan het presbyteriaal-synodale kerkmodel. Dat is onze identiteit en het waarborgt de inzet en betrokkenheid van velen, geeft draagkracht aan besluiten en maakt het nemen van besluiten mogelijk. Geen kerkbestuur van bovenaf dus.

En moet het niet flexibeler op gemeente niveau, zoals huiskerken en soepeler omgaan van het lidmaatschap gekoppeld aan een gemeente?

En moeten de huidige 75 classes niet terug naar ongeveer acht? Maar belangrijk is dan wel dat de onderlinge ontmoeting tussen de gemeenten behouden blijft.

Meer gemeenten zullen worden samengevoegd. Dat zal betekenen dat soms alleen nog op papier een gemeente aanwezig is. Dus witte vlekken, zonder plaatselijke gemeente en predikant. Moet de landelijke kerk dan haar verantwoordelijkheid nemen voor mensen in een dergelijk gebied? Er zullen andere vormen van kerkelijke presentie ontstaan, zoals huiskerken en gastlid bij andere kerken.

Niet elke gemeente zal in de toekomst nog een eigen predikant hebben. En de mobiliteit van predikanten zal worden bevorderd door de mogelijkheid van een tijdelijke verbintenis en een termijn stellen aan de verbintenis tussen een gemeente en een predikant.

In de komende synodevergadering van 12 en 13 november spreekt de synode hier verder over door. Tot zover onze synodeafgevaardigde, de heer Van der Klooster (e-mail: maxvanderklooster@telfort.nl) die openstaat voor meedenken over het bovenstaande.

Mededelingen gemeenteadviseur

Onze gemeenteadviseur, de heer Nico Evers, komt zoals bij elke vergadering weer met een groot aanbod van cursussen.

Interessant is het project 'Zorgzame kerk' op 13 oktober in Ridderkerk. Door de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning zijn burgerlijke gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het helpen van inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Hoe kan de kerkelijke gemeenschap dan zorgzaam zijn, binnen en buiten de kerk. Op achttien proefplekken in ons land hebben kerken contacten gelegd met de burgerlijke gemeente en zorginstanties om te kijken wat hun rol kan zijn in een situatie waarin de zorg vanuit de overheid minder wordt. Een instap-module helpt u bij de oriëntatie op de visie en mogelijkheden om zorgzame kerk te zijn in uw lokale situatie. Meer informatie hierover via Nico Evers, e-mail: evers@protestantsekerk.nl

Dan is er de jaarlijkse diaconale dag op 21 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Synodevoorzitter ds. Karin van den Broeke spreekt over 'Geloof in de kracht van delen' en ds. Rob Visser, diaconaal predikant in IJburg spreekt over 'Zonder diaconie geen kerk'. Charlotte Glorie verzorgt het cabaret. Verhalenverteller Kees Posthumus zal de dag presenteren.

Het programma duurt van 10 tot 16 uur. Er zijn gedurende de dag 19 verschillende workshops waarvan vijf speciaal gericht zijn op het ZWO-werk. Er is informatie over de aanstaande Kerst- en 40 dagentijdscampagne. De deelnemersprijs is € 32,50 per persoon. Wie zich voor 2 november aanmeldt, betaalt slechts € 30,- per persoon. In de meeste gevallen betaalt de diaconie de kosten voor haar diakenen. Aanmelden kan via www.aanmelder.nl/ldd2015 en u moet dan ook meteen voor een workshop kiezen.

Onze gastgemeente De Levensbron

De voorzitter van de kerkenraad, de heer Jan van Hulsteijn, stelt zijn gemeente aan ons voor.

De kerk is gesticht in 1891 als gereformeerde kerk en is sinds 2012 de protestantse gemeente De Levensbron te Ridderkerk met 1050 leden. Er is één fulltime predikant, een ouderenpredikant voor één dag in de week en een jongerenwerker voor anderhalve dag per week.

De grote kerkenraad vergadert vier maal per jaar en behandelt onder andere personele en financiële zaken en het beleidsplan. De kleine kerkenraad vergadert iedere zes weken. Bijzonder in deze gemeente zijn de twee uitvaartouderlingen. Zij hebben hiervoor een speciale cursus gevolgd en komen, samen met de predikant, in actie vanaf het moment dat de kerk hoort dat een gemeentelid is overleden, tot na het overlijden. De Levensbron heeft steeds veel aandacht voor de jeugd en de Tussengeneratie. De jongerenwerker en de twee jeugdouderlingen, aangevuld met vijf gemeenteleden richten zich nu, onder andere, op de ouders van pubers en basisschoolleerlingen.

Belangrijk voor De Levensbron zijn de oecumenische relaties. Op veel manieren is met de andere kerken in Ridderkerk een goed contact. Verder is er een uitwisseling van ideeën met de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. En bij de maaltijden, die De Levensbron elke maand op vrijdagavond aanbiedt, komen ook mensen van buiten de kerk.

Namens de classis,

Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

C.O.V. "Ridderkerk" is weer begonnen met de repetities

De Christelijke Oratorium Vereniging 'Ridderkerk' is weer begonnen met de repetities en bereidt zich voor onder leiding van dirigent Hans Cok voor het Najaarsconcert. Wie er voor voelt om lid van ons koor te worden, is voor een eerste kennismaking altijd welkom op één van de repetitieavonden. Er wordt ook al gestudeerd voor het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Dit concert staat gepland voor 10 december 2016. Het COV-koor repeteert elke woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in de 'Levensbron' aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. Voor meer informatie: Marianne Nijman, (voorzitter), tel. 0180 - 424844 of Leny Strothauer (secretaris), tel. 0180 - 432574.

C.O.V. "Ridderkerk" voert werken uit van Haydn, Mozart, Mendels- sohn en Fauré

Op 10 oktober 2015 hopen wij weer een concert te geven. Uitgevoerd zal worden kleine werken van Haydn, Mozart, Mendelssohn en Fauré. Medewerkenden zijn: Dordts Kamerorkest, Mariët Kaasschieter sopraan, Arjan Versluis, orgel.

Toegangsprijs € 20,- incl. programmaboekje en koffie of thee in de pauze (kinderen tot 12 jaar gratis).

Het concert wordt gegeven in "De Levensbron", Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk. Aanvang: 20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur. Toegangsbewijzen (programmaboekjes) zijn verkrijgbaar bij de koorleden en 's avonds in "De Levensbron".

U kunt ook reserveren bij de penningmeester: Greet Stolk, tel.: 0186 - 623437 en Leny Strothauer, secretaris, tel.: 0180 - 432574 of secretariaat@covridderkerk.nl
Zie ook onze website: www.covridderkerk.nl

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 325^{de} zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 18 oktober a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De tweede zondagavondzang van dit nieuwe seizoen waarin we vooral bekende liederen zullen zingen. Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Bert Kruis. Het koor zingt o.a. de liederen: 'Rejoice in the Lord' en 'We have good news to tell'.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook

Samen zingen in De Open Hof

De eerste zangdienst na de vakantie staat gepland op zondag 4 oktober a.s. Dit keer met medewerking van het Strijens Christelijk Gemengd koor o.l.v.  Adri Poortvliet. Het orgel wordt bespeeld door Jacob van Nes.

Op het programma staan weer mooie samenzang liederen zoals "Abba Vader" - Psalm 75 - "Verlosser, Vriend, o hoop, o lust" en "Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde". Ook het koor heeft bekende liederen op het programma staan, zoals "Kom tot uw Heiland" - "Hemelse Vader" en "Loof, de Koning heel mijn wezen".

Jacob van Nes op het orgel en Adri Poortvliet op piano spelen en improvisatie over "The Holy City". Verder natuurlijk ook weer een beamerpresentatie met alle teksten en bijpassende beelden en er wordt ook weer een gedicht gelezen.

De aanvang is 17.00 uur en de toegang is gratis, maar bij de uitgang is er een collecte. De Open Hof staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht.

Mocht u het complete programma vooraf per email willen ontvangen, stuur dan een email naar leenkoster53@gmail.com. Voor degenen die deze keer niet kunnen, melden we ook al vast de volgende zangdienst, namelijk zondag 1 november en dan met medewerking van The Martin Mans Formation.

Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of stuur een email naar eerder genoemd emailadres.

Samen zingen in de Breepleinkerk

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk
Koor-en samenzangdiensten

op **zondag 4 oktober a.s.** waaraan medewerken:
Chr. Mannenkoor "Scheveningen" o.l.v. Everhard Zwart
Organist Martin Mans
Voorganger ds. A. Haasnoot, Rijnsburg

en

op **zondag 25 oktober a.s.**
waaraan medewerken:
Het "Bethelkerkkoor" uit Zwijndrecht o.l.v. Cor de Haan,
Organist Wim de Penning
Voorganger ds. P. Vermaat, Veenendaal

Beide diensten beginnen om **17.00 uur**
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang
De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid
Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij! **Van harte welkom!**
De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77
Zie ook www.breepleinkerk.nl en www.facebook.com/zingenmaaktblij

Feestelijk concert in de Grote Kerk van Dordt

De imposante, monumentale en tegelijk sfeervolle Grote Kerk van Dordrecht is op 9 oktober 2015 het decor van een uniek en groots Korenconcert. In dit eeuwenoude gebouw markeren drie koren het afscheid van hun dirigent Cor de Haan. Met dit feestelijke concert staan de koren stil bij een bijzonder moment in de geschiedenis van de koren én in het leven van dirigent De Haan. De drie koren hebben hun dirigent in de afgelopen decennia leren kennen als een kundig en getalenteerd musicus met gevoel voor stijl en inhoud. Met zijn enthousiaste wijze van dirigeren weet hij koorleden én publiek steeds weer te raken en te fascineren. Tijdens de wekelijkse repetities weet hij zangers mee te nemen en te motiveren om een prestatie neer te zetten. En tijdens uitvoeringen heeft hij laten zien dat hij op vakkundige en gedreven wijze aan de geschiedenis van de koren heeft gebouwd.

Cor de Haan stond meer dan 135 maal op de bok van Concertgebouw de Doelen tijdens de bekende Kerst-Doelenconcerten van Deo Cantemus; hij gaf 20 jaar leiding aan de feestelijke Oranjeconcerten van het Bethelkerkkoor Zwijndrecht; hij heeft honderden andere uitvoeringen geleid op tal van plaatsen en met een variëteit aan muzikaal talent en is sinds de oprichting (45 jaar geleden) als dirigent betrokken bij het Gereformeerd Kerkkoor Alblasserdam. Na al die jaren muzikaal actief te zijn geweest, heeft Cor de Haan besloten zijn carrière voor wat betreft de directie van zijn koren per 1 januari 2016 te beëindigen. In december 2015 voeren de drie koren de Kerst-Doelenconcerten nog onder zijn leiding uit. En op 9 oktober 2015 markeren deze koren zijn afscheid op de plaats waar de liefde voor de muziek bij Cor de Haan is ontstaan: in de Grote Kerk van Dordt!

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, het Christelijk Gemengd Koor 'Deo Cantemus' uit Rotterdam en het Gereformeerd Kerkkoor Alblasserdam worden op deze avond begeleid door André de Jager (orgel) en door het orkest 'Strijklicht'. Verder wordt meegewerkt door Tamar Niamut (sopraan) en Jeroen de Vaal (tenor). De algehele leiding is uiteraard in handen van Cor de Haan.

Datum en tijd: vrijdag 9 oktober 2015, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Grote Kerk, Lange Geldersekaade 2, 3311 CJ Dordrecht.
Toegang: de toegang is vrij (er wordt een collecte gehouden).



Oikocredit veertig jaar

Oikocredit verschaft leningen aan microfinancieringsorganisaties en aan coöperaties en het Midden- en Kleinbedrijf. Opgericht vanuit de kerken begon het klein, met een grote missie. Hoe ziet het eruit na 40 jaar en wat is er van die missie terechtgekomen? Ik put uitgebreid uit het Jaarverslag 2014.

Het begon in 1975 met 1 miljoen. Begin deze eeuw kwam de teller voorbij de 100 miljoen €. Nu staat er 800 miljoen € uit bij 790 partners. Via die partners wordt een kleine 28 miljoen mensen bereikt in ruim 60 ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Van die mensen is meer dan 80% vrouw en woont bijna de helft op het platteland. Heel goed als je je richt op structurele en duurzame ontwikkeling. Oikocredit beschikt over het geld omdat ruim 50.000 veelal kerkelijke organisaties en particulieren dat uitlenen.

Oikocredit doet meer dan alleen leningen verstrekken. Het verschaft ondersteuning op allerlei gebied. Zo worden in Peru bedrijven geholpen met het risico van sterk fluctuerende prijzen, met technische als het renoveren van koffieplantages en het tegengaan van bladroest bij bananen en met de ontwikkeling van financiële programma's. Overal wordt geholpen met adequate gegevens verzameling en analyse. In Cambodja en de Filippijnen gaat het over product- en dienstenontwikkeling en het nemen van management beslissingen. Ik kan meer noemen, maar ik volsta met de workshops in de rampgevoelige Filippijnen over het voorbereiden op en omgaan met rampen. Met deze veelzijdige ondersteuning neemt Oikocredit een bijzondere plaats in te midden van andere sociale investeerders.

In de afgelopen 40 jaar heeft Oikocredit zich ontwikkeld tot een organisatie die vooroploopt bij het uitlenen van geld, door de enorme aandacht voor zijn partners. Het gaat hier niet om snelle winsten, zoals bij commerciële bedrijven. Als President Obama onze Koningin Maxima prijst voor haar werk in de microfinanciering zijn wij als Nederlanders trots. Maar dragen we er zelf ook aan bij?

Wie het geluk heeft over wat geld te beschikken voor latere tijden, moet dat natuurlijk verantwoord wegzetten. We denken dan vaak alleen aan het financiële rendement. Dat maakt ons inflexibel, terwijl wij bij giften wel royaal kunnen zijn. Duurzaam beleggen is een trend aan het worden. We zijn zelf immers medeverantwoordelijk voor wat er met ons geld gebeurt. Hoe simpel is het niet om het tijdelijk weg te zetten bij een organisatie als Oikocredit, waar het naar mensen gaat die wij het vanuit ons hart zo gunnen. Als we het weer nodig hebben, vragen we het op. Het heeft dan zijn werk gedaan voor mensen die daarmee hun eigen leven kunnen inrichten. Zij hoeven dan niet hun geluk elders te zoeken, maar leveren hun bijdrage in eigen land.

Uw geld gaat niet langs zakkenvullers. Er staat nu 800 miljoen € uit, er is over de jaren heen al 2 miljard € terugbetaald: Het geld is dus vele malen door de handen van de armen geweest.

Doe mee! Laat het 40 jarig jubileum van Oikocredit een feest worden voor al die mensen!

Zie verder www.oikocredit.nl of neem contact op met
Coen Zuidema
coenzuidema@ziggo.nl 0172 - 444 940

