

Inhoudsopgave

| | |
|---|-------|
| Inhoudsopgave | 1 |
| Erediensten | 2,3 |
| In Memoriam Mevrouw den Ouden-Blaak | 4 |
| Pastoralia; Contact met de predikant | 5 |
| Oproep aan alle gemeenteleden - van de Kerkenraad | 6,7,8 |
| Collectes en Giften C.v.K. | 9 |
| Bazaar 2015; Geroepen | 10 |
| Een handdruk bij het begin | 11 |
| Kerkelijke stand en bureau; Verjaardagen 75+; Giften C.v.D. | 12 |
| NBG Bijbelleesrooster; De Classis in het nieuws | 13 |
| Bedankjes; Inloopochtenden; Ontmoetingsavond 30+ | 14 |
| Passage; Tienerviering; PCOB | 15 |
| Verslag delegatiebezoek Rwanda. | 16,17 |
| Brief uit Rwanda | 17 |
| Verslag Kampweek | 18-20 |
| Kort verslag Sari vergadering | 21 |
| Kledingbank Ridderkerk | 22 |
| Over de Voedselbank | 23-25 |
| 125-jarig bestaan Gereformeerde Kerk in de Vergulde Swaen | 26 |
| Diverse zang- en samenzangdiensten | 27 |
| Extra handen voor Present!. | 28 |

Zing nu de Heer een nieuw gezang!

Zoals aangekondigd zullen we vanaf september ook tijdens onze wekelijkse eredienst het nieuwe liedboek in gebruik nemen. We maken hiermee een feestelijke start op zondag 6 september, tevens de "startzondag" voor het nieuwe winterseizoen.



Dit jaar een dienst waarin we met elkaar genieten van muziek maken, luisteren en uiteraard zingen. We hopen u te kunnen trakteren op een paar muzikale verrassingen. De dienst start op de gewone tijd, om half tien.

Na de dienst is er geen extra programma. Uiteraard nemen we wel de tijd om gezellig met elkaar een bakkie koffie/thee of limonade te drinken.

Dus mis het niet!

Startzondag op 6 september

Stencilen:

Maandag 28 september
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 30 september
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand oktober
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 25 september

bij
Pia van der Linden
p/a Pruimendijk 114
2989 AK Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 6 september **STARTZONDAG**
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Pauline Bezemer
Chauffeurs : P. Bezemer en A. Bode
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Eigen jeugd



Zondag 13 september
09.30 uur : Ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk
Kindernevendienst : Janis van der Linden
Chauffeurs : J.J. de Koning en D.W. Alblas
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Eigen jeugd



Zondag 20 september **BEVESTIGING AMBTSDRAGERS**
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Chauffeurs : D.W. Alblas en B. Sintemaartensdijk
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Eigen jeugd



Zondag 27 september **Tevens tienerviering**
09.30 uur : Ds. G. den Hartog uit Krimpen aan den IJssel
Kindernevendienst : Cora van Wingerden
Chauffeurs : A.C. Alblas en J. IJsselstein
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Eigen jeugd



6 september
startzondag



Bij de diensten

Het leesrooster De Eerste Dag - handreiking voor predikanten bij de voorbereiding van kerkdiensten - benoemt de periode vanaf 23 augustus al als de herfst. Nu hoop ik voor de komende maand september nog op een paar weken met rustig nazomerweer, om een nieuw seizoen van kerkenwerk mee te beginnen. Zoals wij aan het begin van iedere week op zondagmorgen samenkomen om de Heer te danken voor alle goeds. Om te bidden om kracht dat ook wij het goede doen en denken. Dat wij iets mogen betekenen voor onze naaste. Wij bidden om redding uit de greep van het kwaad in deze wereld, welke vorm dat ook heeft.



‘Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.’

Lied 723

Op **zondag 6 september** is het Startzondag. Ik hoop dan zelf voor te gaan in de dienst. Vanaf deze zondag zullen onze liederen kiezen uit de nieuwe liederenbundel: *Liedboek*, Zingen en bidden in huis en kerk. Zoals de ondertitel al aangeeft: wij willen inspiratie opdoen voor alle kerkenwerk, ook voor thuis en door de week. Het thema voor deze Startdienst vonden we in de eerste regel van lied 865 uit het liedboek: *Komt nu met zang*. We zingen deze morgen bekende maar ook enkele nieuwe liederen en we zoeken daarbij verrassende begeleiding. De kerk is oud en telkens weer nieuw, er is altijd veel te leren. Dat leren vraagt moed van een mens en concentratie. Maar dat is goed voor ons en de moeite waard!

Op **zondag 13 september** zal mw. ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften (Sleeuwijk) bij ons voorgaan. Na deze dienst is er koffie, voor ons is dat niet bijzonder. Op deze zondag is dit koffiemoment een ‘pauze’, want daarna is er ruimte om van gedachte te wisselen over de situatie waarin we zijn beland ná het stoppen van de beraadslagingen om te komen tot één protestantse gemeente in Rijsoord. Dat doel is niet haalbaar gebleken. Elders in dit blad leest u enige tekst en toelichting daarover. Deze informatie is ook bedoeld als voorbereiding op het gesprek.

Er is in dit weekend ook de Rijsoorddag. Velen ontmoeten elkaar in de tent, bij de dorpsmaaltijd of bij de muziek van Kraaiipop. In diezelfde tent is op zondagmiddag is een viering georganiseerd. De *Psalmenband* speelt er religieuze muziek van deze tijd. Marathonschaatser dhr. Henri Ruitenbergh is uitgenodigd om de overdenking te houden. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en zal duren tot ca. 15.30 uur. Een ieder is hier van harte welkom!

Op **zondag 20 september** vindt het aftreden en de bevestiging van ambtsdragers plaats. Hun namen worden tijdens de kerkdiensten van deze maand genoemd. Tijdens deze bevestigingsdienst noemen we ook de namen van pastorale medewerkers die hun taak neerleggen én de namen van gemeenteleden die dit werk zullen overnemen.

Op **zondag 27 september** ontvangen wij ds. G. den Hartog (Krimpen a/d IJssel) als onze voorganger.

Wij wensen elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe!

ds. Herman Offringa

In memoriam Elizabeth Pietertje den Ouden- Blaak

Donderdagmiddag 9 juli is na een kort ziekbed in palliatief centrum Cadenza in Rotterdam rustig ingeslapen mevr. Bets den Ouden- Blaak, 77 jaar oud, nog geen twee jaar na haar man Piet den Ouden.

In minder dan drie weken moest ze haar eigen vertrouwde leventje aan de G. Alewijnzstraat opgeven. Eerst voor ziekenhuisopname, nadat ze voelde dat ze steeds meer pijn voelde. Daar werden uitzaaiingen geconstateerd, waarschijnlijk door de nierkanker 23 jaar terug. Er volgden nog twee weken in palliatief centrum Cadenza in Rotterdam. Met moeilijke maar ook mooie momenten. Met strijd om te aanvaarden dat haar leven ten einde zou lopen maar ook met het lachen om eenvoudige dingen. En opeens ging haar gezondheid pijnlijk snel achteruit en was de tijd gekomen om zich over te geven. Ze kon het in alle rust, omringd door haar twee dochters Gerda en Liesbeth.

Mevr. den Ouden, geboren en getogen in het grote Rezoordse gezin Blaak, was een eenvoudige en ingetogen vrouw. Zonder veel woorden en zonder haar gevoelens gemakkelijk te tonen was ze er wel altijd voor haar gezin en omgeving. Niet zo op de voorgrond, maar wel hechtend aan de gezelligheid van haar familie en ook bijv. in de kantine van v.v. Rijsoord, was ze een echt gemeenschapsmens. In de kerk kwam ze met haar man na de eerste huwelijksjaren niet meer zo veel, wel had het geloof een vaste plaats in haar leven.

Dinsdag 14 juli was de drukbezochte afscheidsdienst in de aula van Vredehof, gevolgd door de begrafenis. Daarbij overdachten we het leven en de persoon van mevr. den Ouden vanuit de woorden uit Psalm 121: Ik zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?

Ons meeleven en ons gebed gaat uit naar haar beide dochters en de familie. Zij verliezen een zorgzame en meelevende moeder, oma en (schoon)zus. Dat de Heer hun de kracht geeft om dit verlies te verwerken en de dankbare herinnering aan haar vast te houden.

Ds. G. Olde

Wij willen iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd tijdens het ziekteproces en overlijden van onze moeder Bets den Ouden - Blaak, schoonmoeder en oma.

Het heeft ons veel sterkte gegeven.

Gerda, Liesbeth, Ronald, Jelmer, Sven en Britt

Psalm 121

*Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël
sluimert noch slaapt.
De Here is uw Bewaarder,
de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.*

Pastoralia

In een zomerperiode staat het leven niet stil. Er is van alles gebeurd, ver weg en dichtbij.

Zo moesten Liesbeth en Gerda den Ouden afscheid nemen van hun moeder. Elisabeth Pietertje den Ouden-Blaak overleed op donderdag 9 juli 2015 op de leeftijd van 77 jaar. Zij woonde aan de Gerard Alewijnszstraat. Ds. Olde uit Slikkerveer heeft de begrafenis begeleid. Hij schreef het in memoriam in dit blad.

Mw. A. Blaak (Mauritsweg) kreeg eind juni een TIA. Zij verbleef enkele dagen in het ziekenhuis.

Mw. J. Lodewijk-Visser onderging een behandeling bij de cardioloog. Bij die ingreep kreeg zij een vervelende complicatie (klaplong). Het herstel vraagt veel geduld...

Ook mw. C. van Wingerden (Rijksstraatweg) is herstellende, zij onderging - opnieuw - een operatie aan haar nier.

Dhr. P. Wilschut werd met verschillende klachten in het ziekenhuis opgenomen, maar hij is nu weer thuis in de Reyerheem.

Ook leven wij mee met Henk Harmsen en Jantine van Hal (Dreef, Hendrik-Ido-Ambacht). Op zaterdag 15 augustus jl. overleed de moeder van Henk, mw. Geertje Harmsen-Kanters. Wij wensen Henk en Jantine troost toe en sterkte.

‘Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.’
Lied 904:1



Ds. H. Offringa



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Oproep aan alle gemeenteleden

Wij willen op 13 september a.s. na de dienst en het koffiedrinken graag met alle gemeenteleden van gedachten wisselen over de toekomst van onze kerk. Het is daarbij de bedoeling dat u de gelegenheid krijgt om te vertellen hoe u deze toekomst ziet. Mogelijk heeft u wensen, suggesties of ideeën die door ons of de commissies kunnen worden uitgewerkt.

Het is verder goed om tijdens deze bijeenkomst naar de inbreng van alle gemeenteleden te kunnen luisteren zodat we van elkaar weten hoe wij als gemeente van de Gereformeerde kerk Rijsoord denken over onze toekomst. Mocht u geen ideeën of suggesties weten, is het zodoende toch belangrijk dat u er bij bent. De bijeenkomst zal ongeveer een uur of anderhalf uur duren. Als u dat wil, kunt u daarna nog even met elkaar na praten onder het genot van een drankje.

Na de bijeenkomst van 13 september zullen wij uw inbreng meenemen in de plannen die ontwikkeld gaan worden. Het is daarbij onze bedoeling elke commissie van onze kerk te vragen met suggesties, ideeën of plannen te komen. Wij geven deze commissies ook uw ideeën en suggesties mee maar geven hen de ruimte om ook zelf met andere ideeën of suggesties te komen. Vanzelfsprekend zijn ook wij bezig om na te denken over de toekomst van onze kerk.

Het is de bedoeling dat in de oktobervergadering van de kerkenraad alle suggesties, alle kleine en grote ideeën en mogelijke plannen worden besproken. Eind dit jaar, waarschijnlijk in november, wordt een gemeenteavond georganiseerd over de toekomst van onze kerk. U ontvangt hier eind oktober of begin november een uitnodiging voor.

De voorzitter heeft voor de vakantie al verteld dat voor onze gemeenteleden een bijeenkomst zou worden georganiseerd. Dit had te maken met de ontwikkelingen omtrent een mogelijke samenwerking en fusie met de Hervormde Gemeente van Rijsoord. Na een intensieve periode heeft de Hervormde kerkenraad besloten een fusie niet na te streven.

Het besluit van de Hervormde Kerkenraad is door ons met teleurstelling ontvangen. Niet alleen omdat alle inspanningen van beide kerkenraden niet tot resultaat hebben geleid maar ook omdat nu duidelijk is dat een samenwerking ook in de komende jaren niet van de grond zal komen.

De Hervormde Kerkenraad wilde graag enkele gezamenlijke activiteiten voortzetten. Met pijn in het hart hebben wij besloten dit niet te doen. Het leek ons niet passend gezamenlijke activiteiten voort te zetten als er geen visie te vinden is die als theologische basis kan dienen voor de gefuseerde gemeente. Wat zou dan immers de theologische basis zijn voor gezamenlijke kerkdiensten? We willen echter niet onze jeugd en de jeugd van de Hervormde gemeente benadelen door de catechisatiegroepen uit elkaar te halen.

Het is verdrietig voor veel gemeenteleden, ook van de Hervormde gemeente, dat wij in een klein dorp als twee protestantse kerken ook in deze tijd niet tot elkaar kunnen komen.

In de nieuwsbrief van de Hervormde gemeente zijn de gemeenteleden met een uitgebreide brief over het besluit geïnformeerd. Deze brief staat nog op de website van de Hervormde gemeente. Ook wij hebben een brief ontvangen. De inhoud van deze kortere maar heldere brief en van onze antwoordbrief staan onder deze oproep.

Wij hopen dat u allemaal gehoor geeft aan de oproep om te komen op 13 september. Als u problemen heeft met vervoer kunt u dit doorgeven aan uw pastoraal medewerker. U wordt dan gehaald.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad



Inhoud brief Hervormde Kerkenraad:

In onze vergadering van 18 mei 2015 heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente moeten vaststellen dat er binnen de kerkenraad en in de gemeente onvoldoende draagvlak is om de fusiebesprekingen met uw Kerk voort te zetten. Het is ons in het afgelopen seizoen niet gelukt om een visie te formuleren die als theologische basis voor de toekomstige gefuseerde gemeente zou moeten fungeren. Na raadplegen van onze gemeente heft onze kerkenraad niet anders kunnen besluiten dan tot het stopzetten van de fusiebesprekingen.

Daarnaast heeft onze kerkenraad besloten om in de komende tijd door te gaan met het nadenken over een visie op de toekomst van onze gemeente. Ons huidige "hervormde" beleidsplan loopt dit jaar af en in het komende seizoen zal gewerkt worden aan een herziening voor de komende vier jaar. Het is de bedoeling dat we in die planperiode geen nieuwe initiatieven zullen nemen in het kader van een samengaan met uw Gereformeerde Kerk.

De kerkenraad heeft verder uitgesproken dat we de gezamenlijke activiteiten die wij met elkaar hebben (catechese, School-KerkOGezinsdiensten, KOR gespreksgroep, enkele gezamenlijke diensten per jaar) van harte in stand willen houden. Wij willen u vragen deze wens in uw vergadering te bespreken en hopen op een positief antwoord.

In een bijeenkomst met uw voorzitter(s) en scribe en de voorzitter van her RKO (Rijsoords Kerkelijk Overleg) zijn bovengenoemde besluiten reeds mondeling besproken en toegelicht.

Onze kerkenraad is zich er zeer van bewust dat dit besluit in beide gemeenten enerzijds door gemeenteleden instemmend zal worden begroet, anderzijds bij gemeenteleden tot gevoelens van grote teleurstelling en onbegrip zal leiden. Ook binnen onze kerkenraad is dat het geval. Er is in de afgelopen drie jaar, met name binnen het RKO, met veel inzet en een grote tijdsinvestering nagedacht over en gewerkt aan een begaanbare route om tot samengaan te komen. Onze kerkenraad wil daar haar waardering voor uitspreken.

Toch zijn we tot de conclusie moeten komen dat bovengenoemd besluit tot het stopzetten van het fusietraject onontkoombaar was.

Moge God onze beide kerken blijven zegenen en inspireren met Zijn Geest om tot zegen te zijn voor elkaar en voor ons dorp.

Inhoud antwoordbrief:

U heeft ons met uw brief van 17 juni 2015 schriftelijk geïnformeerd over uw standpunt met betrekking tot de fusiebesprekingen met onze kerk. In een eerder overleg had een delegatie van uw kerkenraad dit standpunt al mondeling verwoord.

Niet alleen betreuren wij het dat u aangeeft dat het u niet gelukt is een visie te formuleren die als theologische basis voor de toekomstige gefuseerde gemeente zou moeten fungeren maar deze opmerking verbaast ons ook zeer. Wij hebben immers vorig jaar in de vergaderingen van de RKO, waar een delegatie van beide kerkenraden zitting in had, een concept-beleidsplan opgesteld waarin de visie die als een theologische basis voor de toekomstige gemeente zou moeten dienen, is opgenomen. Zowel de predikanten als de commissies voor gemeenteopbouw van beide kerken hebben inhoudelijk gereageerd op dit plan. Dit heeft geleid tot aanpassing zodat sprake is van een voldragende plan.

Zoals u aangeeft, hebben beide kerkenraden de laatste drie jaar veel werk verricht om tot een toekomstige samenwerking te kunnen komen. Het is fijn dat de gezamenlijke contacten altijd plaatsvonden in een goede sfeer op een basis van wederzijds vertrouwen. Het is dan bijzonder jammer dat deze positieve inzet van beide kanten niet geleid heeft tot de realisatie van een samenwerking die zou leiden tot een fusie van onze kerken.

Al heel lang wordt door beide kerken geprobeerd tot een verdere vorm van samenwerking te komen. De basis voor deze activiteiten is neergelegd in een gezamenlijke verklaring van 13 april 1972. In deze verklaring wordt aangegeven dat het streven niet in de eerste plaats gericht is op een formele eenheid maar op eenheid in geloof. Met uw brief trekt u feitelijk deze verklaring in nu u aangeeft dat er geen theologische basis te formuleren is voor een samenwerking. De verklaring van 13 april 1972 verliest hierdoor alle kracht en betekenis en is dan ook met ingang van het komende jaar vervallen.

Wij zijn van mening dat door uw uitspraak over het ontbreken van de theologische basis ook de basis voor de gezamenlijke activiteiten is weggefallen. Het is immers niet mogelijk om aansprakelijk te zijn voor gezamenlijke kerkdiensten als één van de partijen aangeeft dat er geen theologische basis is voor een samenwerking tussen deze partijen. Met ingang van het komende seizoen zullen we dan ook de gezamenlijke activiteiten (School-Kerk-Gezinsdiensten, KOR-gespreksgroep, gezamenlijke diensten op Kerstnacht en op Hemelvaartsdag) beëindigen.

In feite is er volgens uw brief ook geen basis voor de gezamenlijke catechisaties. Wij willen echter niet onze en de Hervormde jeugd benadelen door de groepen uit elkaar te halen. Om die reden willen we de gezamenlijke catechese voortzetten. Als u dit standpunt deelt, zal komend seizoen uw predikant de catechisaties verzorgen. Hij heeft eerder aangegeven hiertoe bereid te zijn. Vanzelfsprekend zullen beide predikanten en de kerkenraden regelmatig de voortgang en evaluatie van de catechisaties bespreken.

Wij wensen u en uw gemeente een goede toekomst toe. Wij zullen in samenspraak met onze gemeente ons in het komende seizoen bezinnen op de toekomst van onze kerk. Wij weten echter uw en onze gemeente gedragen in Gods hand. Vol vertrouwen gaan wij dan ook die toekomst tegemoet.

(De brief komt op de website van onze kerk)

Opbrengst Collectes

| | | |
|------------------|-----------------------------|----------|
| 28 juni 2015 | Jeugdwerk Protestantse Kerk | € 198,45 |
| | Onderhoud gebouwen | € 144,85 |
| | Missionairwerk | € 62,50 |
| 5 juli 2015 | Kerk | € 134,50 |
| | Onderhoud gebouwen | € 83,85 |
| | Eigen jeugd | € 39,52 |
| 12 juli 2015 | Diaconie | € 150,90 |
| | Onderhoud gebouwen | € 115,30 |
| | Eigen jeugd | € 61,55 |
| 19 juli 2015 | Kerk | € 166,80 |
| | Onderhoud gebouwen | € 116,80 |
| | Eigen jeugd | € 54,55 |
| 26 juli 2015 | Diaconie | € 163,35 |
| | Onderhoud gebouwen | € 138,05 |
| | Eigen jeugd | € 53,80 |
| 2 augustus 2015 | Kerk | € 174,60 |
| | Onderhoud gebouwen | € 138,80 |
| | Kerk in Actie Zending | € 57,17 |
| 9 augustus 2015 | Diaconie | € 179,40 |
| | Onderhoud gebouwen | € 145,18 |
| | Kerk in Actie Zending | € 90,38 |
| 16 augustus 2015 | Kerk | € 163,00 |
| | Onderhoud gebouwen | € 116,96 |
| | Kerk in Actie Zending | € 77,10 |

*Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 27 juni 2015 t/m 21 augustus 2015)

| | | |
|---|-----------------|----------|
| Via de Rabobank | voor de kerk | € 100,00 |
| Via de Rabobank | voor de kerk | € 100,00 |
| Via mw. C. Zijderveld-Koorneef | voor de kerk | € 20,00 |
| Via mw. E. de Ruiter | voor de bloemen | € 10,00 |
| Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg | voor de kerk | € 50,00 |

*Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2015".

Als u de machtiging hebt ingevuld: de automatische incasso van de maand september zal plaatsvinden op 28 september 2015.

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK*



Bazaar 2015

Nog heel even, dan zijn we met elkaar weer klaar voor de jaarlijks terugkerende bazaar van de gereformeerde kerk van Rijsoord op vrijdag 25 september (vanaf 19.00 uur) en zaterdag 26 september (vanaf 10.00 uur)

Uiteraard kunnen wij nog wat spullen gebruiken en willen die van u graag nog in ontvangst nemen tussen 10.00 uur en 11.00 uur op:

Zaterdag, 5 september

Zaterdag, 12 september

Zaterdag, 19 september

U kunt voor de verloting van mooie prijzen nog steeds loten kopen bij Marrie de Koning aan de Waaldijk. De trekking van de loten zal plaatsvinden op zaterdag 26 september rond de klok van 17.30 uur.

Lappen, gordijnen, kleding, handdoeken en beddengoed kunt u nog steeds inleveren bij Ria Bode aan de Rijksstraatweg.

Dit jaar zal er geen veiling van antiek en curiosa plaatsvinden, maar zal de antiekkraam op het plein rijkelijk gevuld zijn met speciale artikelen.

Wij hopen u allen heel graag te verwelkomen op de gezelligste bazaar van Nederland!

*Met een hartelijke groet namens de bazaarcommissie,
Dick, Nathan, Sander, Henk, Arjan, Daphne, Janneke en Diana*

Geroepen

Als kerkenraad houden we ons bezig met het besturen en organiseren van de verschillende aspecten van het gemeente-zijn. We doen dat omdat we hiervoor door de gemeente gevraagd en aangesteld zijn. Maar allereerst vanuit onze persoonlijke relatie met onze Heer.

Daarom ook hebben we als kerkenraad naast de "gewone" vergaderingen twee keer per seizoen een toerustingsavond. Hier even géén agenda met bespreekpunten, commissie-notulen of wijkverslagen maar ruimte voor bezinning en persoonlijke gesprekken.

In juni spraken we over "het ambt". Rondom drie steekwoorden (Geroepen, Ambt en Inspiratie) zijn we met elkaar in gesprek geraakt. Uiteenlopend waren de reacties op deze drie woorden. Het is de Heer die ons roept, maar ook het besef dat "het werk ook gewoon gedaan moet worden". Inspiratie voor het kerkenwerk ontvangen we door de Geest, vanuit de bijbel, maar ook door de onderlinge contacten of bijvoorbeeld in muziek en liederen. We ervaren dat "geroepen tot het ambt" betekent dat ieder op een wijze die bij hem of haar past een bijdrage mag leveren aan de bijzondere organisatie die gemeente van God vormt. Dit is een opgave én een zegen.

En dat geldt natuurlijk voor iedere vorm van inzet voor de gemeente. Op welke plaats en op welke manier dan ook. Zo aan het begin van een nieuw seizoen, gevuld met activiteiten, bidden we dan ook om wijsheid en kracht voor die momenten dat het werk een opgave is. En danken we dat we ons gezegend mogen weten en dat we elkaar tot zegen mogen zijn!

Ook spraken we nog over de handdruk die een ouderling uitwisselt met de predikant voorafgaand en na afloop van de eredienst. Informatief en leuk om te lezen is een stukje dat hierover is geschreven door dominee J. Wilschut. U vindt het daarom ook op de pagina hiernaast afgedrukt in deze Rijsoord aan het Woord.

Cora van Wingerden

Een handdruk bij het begin

Elke predikant krijgt alvorens de preekstoel op te gaan een hand van de dienstdoende ouderling. Ik heb zo de indruk dat niet iedereen de betekenis van dit kleine gebaar begrijpt. Er zijn ook wel ouderlingen zelf die niet precies weten wat ze met die handdruk nu eigenlijk 'doen'.



Ik kan u verzekeren dat er nogal wat verschillen in handdruk zijn. En nu denk ik daarbij niet direct aan een 'slappe' of een 'stevige' hand. Dat is bijzaak, al moet ik eerlijk zeggen dat ik in mijn vorige gemeente benauwd was voor één bepaalde broeder-ouderling-van-dienst. Als die man je valk voor de preekstoel een hand gaf (beter kon je van een 'knuist' spreken), dan kneep hij je zo hard, dat je alle moeite moest doen om geen 'au' te zeggen aan de voet van de kansel.

Nee, ik denk nu aan het verschil in de woorden die men bij zo'n handdruk tegen de dominee zegt. De ene ouderling zegt: "Sterkte, dominee." De ander wenst de predikant 'de zegen' toe. Een derde knikt de dominee nog maar weer eens vriendelijk toe en mompelt iets, als wil hij zeggen: "Moed houden maar hoor, het zal wel weer gaan."

Ik moet eerlijk zeggen dat ik dergelijke gebaren en woorden van bemoediging wel mooi vind. Het is en blijft altijd weer een heel 'karwei' als je onderaan de preekstoel gereed staat om Gods Woord te gaan bedienen. Daarom doet zo'n hartversterkende handdruk met een hartverwarmend woord of knikje een predikant goed.

En, ouderlingen, als u dan graag wat wilt zeggen, doe het dan in ieder geval niet als één van uw collega's die onder aan de voet van de hoge preekstoel stond, zijn ogen liet gaan langs de trap, naar de stoel en toen op het idee kwam om tot de predikant te zeggen: "Goede stoelgang, dominee." Zoiets zou problemen gaan opleveren.

Al met al weet u nog steeds niet wat de bedoeling is van de handdruk. Wel, in feite behoeft er niets gezegd te worden. De handdruk van de ouderling is op zichzelf al een teken. Het drukt uit dat de dominee niet zomaar, op eigen gezag en in z'n eentje gaat preken. Nee, hij verricht die taak mede namens de gemeente, die vertegenwoordigd wordt door de kerkenraad, en deze weer door die éne ouderling-van-dienst. De gemeente is bij de roeping, de opdracht en de taak van de predikant betrokken. Als een predikant bevestigd wordt spreekt hij immers uit dat hij 'tot deze heilige dienst wettig geroepen is door Gods gemeente en mitsdien door God zelf'.

Welnu, dát wordt gedemonstreerd door die handdruk. Laat ik hier prof. H. Jonker citeren:

Door de handdruk van de ouderling wordt dus de betrokkenheid van de gemeente bij het gebeuren van de Woordverkondiging tot uitdrukking gebracht. En als wij denken aan het 'door de gemeente en mitsdien door God zelf' beloofd en toegezegd bij de bevestiging in de gemeente, dan zien wij achter de hand van de ouderling de hand van God, die zijn knechten steunt, sterkt en bemoedigt bij hun verantwoordelijke doch ook blijde dienst.

Daarom, ouderlingen van dienst: uw simpele handdruk is veelzeggend, ook als u er niets bij zegt. Uw hand alleen al is een 'helpende hand'!

J. Wilschut, *Kanttekeningen*, Uitgeverij Foris, Dordrecht 1980³



Kerkelijke stand

Overleden

Op 9 juli 2015
Elizabeth Pietertje den Ouden-Blaak
op de leeftijd van 77 jaar
gewoond hebbend
Gerard Alewijnzstraat 36

Verhuisd

Mevrouw M.C. Verveer
naar Halfweg 64
3341 BC Hendrik Ido Ambacht
telefoonnummer 078-6474467

Verhuisd

Mevrouw C. Nugteren naar:
Zorginstelling Laurens Aesopos
(v/h "De Elf Ranken")
Aesoposplaats 2 - 5^e etage
3076 BA Rotterdam

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of
verhuizing graag een bericht in verband
met de kerkelijke administratie.



Verjaardagen in september

7 sept. 1936
Mevrouw H. Bezemer-Oosthoek
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

7 sept. 1936
De heer P. Kuiper
Strevelszicht 27
2988 AS Rijsoord

9 sept. 1939
De heer W. Haasjes
Maasboulevard 200
3331 ML Zwijndrecht

15 sept. 1930
De heer C. Wilschut
Pruimendijk 5
2988 XM Rijsoord

23 sept. 1936
Mevrouw E. de Ruiter
Oudelandseweg 61
2981 BT Ridderkerk

23 sept. 1936
Mevrouw P.J. Hollestein-Verkerk
Rijksstraatweg 117
2988 BC Rijsoord

24 sept. 1931
De heer P. van Oorschot
Pruimendijk 58
2989 AJ Rijsoord

26 sept. 1936
Mevrouw W. Wilschut-van Nes
Strevelszicht 18
2988 AS Rijsoord

*Hartelijk
Gefeliciteerd!*

Ontvangen giften door het College van Diakenen:

In de afgelopen maanden hebben wij ontvangen:

Via mevr. E. Alblas Diaconie € 50,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze gift.

Indien u een gift wilt overmaken dan kunt u dat doen naar bankrekening
NL56RABO0355403943 te name van Diaconie Gereformeerde Kerk Rijsoord.

Nico Baars
Penningmeester College van Diakenen

Wees niet bevreesd

Wees niet bevreesd, ik ben tot u gekomen
om u te helpen, waar gij geen uitkomst ziet.

Er valt beslist geen blaadje van de bomen,
zo min verlaat de Heer Zijn trouwe vrienden niet.

Wees niet bevreesd, in Mij zijt gij geborgen.

Ik wil uw redder zijn in al uw angst en nood.
Kom maar gerust tot Mij, met al uw pijn en zorgen;
niets is Mij ooit teveel, geen zonden ooit te groot.

Wees niet bevreesd, de Herder leidt Zijn schapen
door 't diep ravijn naar gindse veil'ge stal.
Heb maar geen angst, Ik zal blijven waken
geen schaap dat ooit Mijn oog ontvlieden zal.

Wees niet bevreesd, als straks de nacht gaat vallen.
Wees ook niet bang wanneer het donker wordt.
Hier is mijn hand, wees maar niet bang te vallen.
Ik hou u vast, Mijn hand schiet nooit te kort.

Wees niet bevreesd, Ik zal wel voor u zorgen,
zie naar de bloemen en de vogels die Ik voed.
Ik ben uw God, van heden en van morgen,
de God die leeft en die u leven doet.

S. van der Wel

**NBG Bijbelleesrooster
september**

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| dinsdag | 1 | Leviticus 26:27-39 |
| woensdag | 2 | Leviticus 26:40-46 |
| donderdag | 3 | Leviticus 27:1-13 |
| vrijdag | 4 | Leviticus 27:14-25 |
| zaterdag | 5 | Leviticus 27:26-34 |
| zondag | 6 | Jakobus 1:1-18 |
| maandag | 7 | Jakobus 1:19-27 |
| dinsdag | 8 | Jakobus 2:1-13 |
| woensdag | 9 | Jakobus 2:14-26 |
| donderdag | 10 | Jakobus 3:1-12 |
| vrijdag | 11 | Jakobus 3:13-18 |
| zaterdag | 12 | Marcus 9:1-13 |
| zondag | 13 | Marcus 9:14-29 |
| maandag | 14 | Marcus 9:30-37 |
| dinsdag | 15 | Marcus 9:38-50 |
| woensdag | 16 | Jesaja 24:1-13 |
| donderdag | 17 | Jesaja 24:14-23 |
| vrijdag | 18 | Jesaja 25:1-12 |
| zaterdag | 19 | Psalms 86 |
| zondag | 20 | Jakobus 4:1-10 |
| maandag | 21 | Jakobus 4:11-17 |
| dinsdag | 22 | Jakobus 5:1-6 |
| woensdag | 23 | Jakobus 5:7-12 |
| donderdag | 24 | Jakobus 5:13-20 |
| vrijdag | 25 | Psalms 119:97-104 |
| zaterdag | 26 | Jesaja 26:1-6 |
| zondag | 27 | Jesaja 26:7-19 |
| maandag | 28 | Jesaja 26:20-27:6 |
| dinsdag | 29 | Jesaja 27:7-13 |
| woensdag | 30 | Psalms 119:105-112 |

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht - De classis in het nieuws**Bepaalt de VVB het beleid kerkenraad?**

Beleid en financiën. Dat is soms lastig met elkaar te verenigen. Maar wel van groot belang voor de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters en dus uiteindelijk voor de toekomst van de gemeente. Nadenken over beleid en geld is daarom een 'must' voor kerkenraad en college. Daarover praat de classis op donderdag 17 september. De gemeenteadviseur kerkbeheer van onze Protestantse Kerk, de heer Gerrit Oosterwijk, is onze gast die avond. In zijn inleiding gaat hij in over waar het nu eigenlijk om gaat in een gemeente. Wie moet wat doen en is dus verantwoordelijk. Maar ook laat hij ons voorbeelden zien van andere gemeenten.

In groepsverband praat de classis daarna onder andere over:

- 1 - Het beleid van de gemeente moet niet worden bepaald door de inkomsten, maar..... de inkomsten dienen het beleid te volgen.
- 2 - Bij tekorten moet eerst gezocht worden naar verhoging van de inkomsten pas daarna naar verlaging van de uitgaven.

De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is van harte welkom. Met name kerkenraadsleden en leden van de colleges van kerkrentmeesters worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te praten en mee te denken. De classis vergadert op donderdag 17 september vanaf 19.30 uur in De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk.

Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

Bedankje

Ik wil allen heel hartelijk bedanken voor zoveel kaarten, telefoontjes en bezoek tijdens mijn 90ste verjaardag.

Heel veel dank

Willy Lodder-van der Steen

Bedankje

Hartelijk bedankt voor uw kaarten, telefoontjes en bemoedigende woorden na mijn opname in het ziekenhuis. Het gaat nu gelukkig goed met mij.

Joke Lodewijk

Bedankje

Lieve mensen,

Vanwege een vervelende niersteen zat (of eigenlijk beter gezegd: lag) ik deze zomer meerdere keren in de lappenmand. Dat was niet erg leuk. Wat ik wel heel leuk vond was om te merken dat er door jullie aan mij werd gedacht!



Bedankt voor alle lieve en bemoedigende woorden, zowel persoonlijk overgebracht als via de brievenbus of via TJ!

*Hartelijke groet,
Cora*

Bedankje

Uw overweldigende belangstelling bij de kerkdienst en begrafenis van mijn man Hadde Jan Willem Noordermeer heeft mij zeer getroffen.

Ook de vele schriftelijke reacties zijn een bewijs dat zijn persoon bij velen een diepe indruk heeft achtergelaten. Allen hartelijk dank daarvoor.

Gonnie Noordermeer-Nunnikhoven



Ontmoetingsavond 30+

Het initiatief van Diana en Janneke wordt voortgezet.....

U/jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.

Stel ons niet teleur
en kom in grote getale!

De eerste avond van het
nieuwe seizoen is op

11 september 2015

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens.

De bardienst koppels:
Dick en Gerard, Arie en Ragnar, Cora en Didi, Jan en Arjan, Bas en Derus.

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

3 en 17 september

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Tot ziens!

C.M.V. Passage

Na een vakantieperiode van 3 maanden hopen we in goede gezondheid op onze eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen weer bij elkaar te komen. Deze avond wordt gehouden op 15 september om 19.45 uur, in het ons vertrouwde gebouw de Hoeksteen.

Uitgenodigd voor deze avond zijn dhr. en mw. Pater, die een presentatie verzorgen over "Een reis door de bijbel"

We hopen dat iedereen er weer zin in heeft, wij als bestuur in ieder geval wel en proberen u weer mooie en gezellige avonden aan te bieden. Heeft u een kennis of familielid die deze avond bij wilt wonen, breng deze gerust mee.

*Met vriendelijke groet,
het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje*



PCOB

Op woensdag 30 september houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

De heer C.L. Schneider uit Ridderkerk houdt een inleiding over mantelzorgwoningen.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

A.Bos, secretaris PCOB



Tienerviering

Voor de meesten van ons is de vakantie weer voorbij en begint het gewone leven weer. Wat eigenlijk ook heel fijn is! In vrijheid kunnen we werken en naar school en onze vrije tijd zelf invullen, dus prima.

Bij het gewone leven hoort dus ook de tienerviering, die start weer in september. Deze keer de laatste zondag van september, dat is 27 september as. Dit i.v.m. de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers in de week ervoor.

Het thema is nog niet bekend, maar dat horen jullie via de mail.

Bij het afsluitend ontbijt, wat weer zeer gezellig en smaakvol was, hebben we de vragen van de kerkenraad besproken over de catechisatie. De kerkenraad heeft inmiddels antwoord gekregen. De maaltijd werd afgesloten met een zegenwens.

Hierna trokken we een naam uit de pot, en diegene gingen we schilderen. Een portret, die we later aan elkaar proberen te koppelen. Er werd hard gewerkt. Het werden leuke, soms iets gelijkende portretten. We hebben nog een groepsfoto gemaakt met elkaar en toen was het tijd.

Beste jongens en meisjes, bedankt voor jullie inzet, meedenken en praten tijdens de vieringen. Super!! We hopen jullie weer te zien in september.

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie vrienden of vriendinnen natuurlijk van harte welkom.

Alles op een rijtje:

Tienerviering zondag 27 september 2015

Aanvang 9.30 uur direct naar de crècheruimte.

Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 u.

Iedere 3^e zondag van de maand tienerviering.

*Tot zondag 27 september 2015,
Janis, Elize, Elselien en Heleen*

Verslag delegatiebezoek Rwanda

Een mooie ervaring

Op 24 juni vertrok de Nederlandse delegatie (Herman, Margit, Rita en Willem) naar Rwanda om een bezoek te brengen aan onze partnergemeentes. Onze reis is voorspoedig verlopen.



Op het vliegveld in Kigali werden we hartverwarmend verwelkomd door een groot aantal Rwandese broeders en zusters. Nadat al onze bagage in de bus was gepropt werd eerst een dankgebed uitgesproken voor de veilige aankomst, midden op de parkeerplaats van het vliegveld. Dat zie je toch niet veel gebeuren op Schiphol. De reis naar ons gastenverblijf bij de kerk van Remera deed ons direct beseffen dat we in een heel andere wereld terecht waren gekomen. Het was donker dus we zagen nog niet veel van de omgeving, maar na een halfuur namen we een afslag en vanaf toen waren het alleen nog maar onverharde wegen, met als gevolg grote stofwolken om en in de bus. Dit was gelijk een voorproefje van wat ons de komende drie weken te wachten stond: niks heldere witte kleding meer, glimmende cameralenzen en gepoetste schoenen. In een land waar mensen dagelijks een uur onderweg zijn voor water en waar 2 maaltijden op een dag een geluk is, zijn deze dingen helemaal niet belangrijk meer.

Het huis waar we verbleven was prima, ieder had een eigen slaapkamer, een gezamenlijke badkamer waar we met een teiltje warm water en een bekertje ons prima konden opfrissen. Er was een toilet en het belangrijkste van allemaal: er waren 4 hele lieve mensen die voor ons wilden zorgen.

De eerste dag was er een mooi welkom in de kerk van Remera. Hier ontmoetten we de meeste leden van de uitwisselingscommissie. Er waren leerlingen van een highschool die voor ons dansten en zongen. Tijdens deze bijeenkomst overhandigden we de bijdragen voor de kleine projecten, deze keer voor een maniokmolen en een kapsalon, en geld voor een klein congres met het thema "Ouderen in de Kerk". Hierna was er een lunch, samen met de leden van de uitwisselingscommissie.

Na een dag rust gingen we volop aan de slag. Per tweetal bezochten we 13 gemeentes, soms twee op een dag. De bezoeken bestonden uit een ontvangst, een rondleiding over het terrein van de kerk waar scholen op staan en de kleine projecten die ooit zijn geschonken. Daarna de kerk in, die meestal goed gevuld is met gemeenteleden, zelfs op een doordeweekse dag. Regelmatig zaten er scholieren van de aangrenzende scholen bij. Tijdens de bijeenkomsten werd gebeden, gezongen, gedanst en de kerk gepresenteerd met cijfers en resultaten van verschillende acties. Vervolgens was het tijd voor onze presentatie over Ruth en Naomi, het gedicht "Handen" van Marinus van den Berg en het overhandigen van de cadeaus: het schilderij met de afbeelding van twee Afrikaanse vrouwen, gemaakt door Margit, en een CD voor de jeugd. Sommige gemeentes ontvingen een avondmaalsbeker, waarmee men zeer verguld was, soms ook nog geschenken van hun partnergemeentes uit Nederland. Waar we niet op hadden gerekend is, dat wij als delegatieleden persoonlijk werden bedankt voor ons bezoek met allerlei presentjes en ceremonies, heel erg aardig allemaal. Ook kregen we cadeaus mee voor de partnergemeentes in Nederland. Na deze feestelijke bijeenkomsten in de morgen was er altijd een lunch, in de middag een "Rwandese High tea". Iedere dienst was weer een bijzondere ervaring met mooie, emotionele en soms grappige momenten. Na de diensten waren er ontmoetingen met de gemeenteleden waar de ouderen ons graag omhelsden en de kinderen ons wilden aanraken om te ervaren hoe zo'n Mzungu (blanke) nu eigenlijk voelt, en of de huid niet afgeeft.

De reizen naar de gemeentes waren soms hele avonturen: in een oude Toyota met ruim 3 ton op de teller en defecte brandstof- en snelheidsmeters; over onverharde wegen, soms zelfs over velden waar geen weg meer is en mensen uit hun huisjes komen, omdat er een auto voorbij komt; soms denk je dat je er nooit zult komen en dan is er toch weer ergens, op een prachtige plek, een kerkje vol met mensen.

Tussen alle bedrijven door gingen we op safari in het Akagera wildpark, waren we een middag aan het Kivu-meer waar we een boottochtje maakten, en in Butare bezochten we het Nationaal museum.

In Butare brachten we ook een bezoek aan Mwana Ukundwa, het project voor straat kinderen van Rose Gakwandi. In Rubengera bezochten we de Zusters Diaconessen met hun ateliers en het kindertehuis. Op één van de laatste dagen waren we in Kigali waar het bezoek aan het museum van de genocide grote indruk op ons maakte.

Kortom: het was een gezegend en indrukwekkend bezoek met bijzondere ontmoetingen, warme vriendschappen en een onderwerp waarmee we een verschil konden maken: "Ouderen in de Gemeente". Voor deze groep, die in Rwanda een minderheid is, is/komt nu meer aandacht.

Binnenkort hopen we bij jullie in de kerk verslag uit te mogen brengen over ons bezoek aan jullie partnergemeentes.

Willem J. Otte, Herman Offringa
Margit Kleiker, Rita Verboom

Van onze nieuwe partnergemeente Kayonza ontvingen we een brief

Kayonza, 13 juli 2015

Onze broers en zusters in Jezus Christus, hoe gaat het met u?

Broeders, we zijn zo blij om van de gelegenheid gebruik te kunnen maken om u deze brief te schrijven en u te vragen hoe het met u gaat.

We waren zo blij om de delegatie van uw kerk te ontmoeten, ons partnerschap heeft daardoor meer waarde gekregen. We zagen jullie predikant Herman Offringa en Willem Otten op 29 juni 2015 om 10.00 uur 's morgens. Het was een hele interessante dag.

We hadden onze leden verzameld om de bezoekers te ontvangen. We hebben veel liederen gezongen en gedanst tot eer van God, het was echt geweldig. We waren heel blij met uw cadeaus zoals de avondmaalsbeker en de kaart met twee vrouwen waar de jongere de oudere vrouw helpt.

We sturen u hierbij een foto die de schoonheid van Rwanda laat zien en onze leden samen met de bezoekers.

In Rwanda is het nu zomer, de mensen oogsten hun zaden, ook sorgo. Het is overdag heel warm door de zon en 's nachts koud.

Lieve broeders en zusters, we waren zo blij om met de bezoekers te kunnen spreken, ideeën met hen uit te wisselen en we waren blij met hun advies hoe we onze gemeente verder kunnen ontwikkelen.

We wensen u allen de zegen van God en hopelijk zullen we elkaar op een dag weer ontmoeten.

Bedankt, en God zegene u.

*Immaculée Mukampuhwe
voorzitter van het uitwisselingscomité*

*Elizée Habimana
voorzitter van sub-parochie Kayonza*



Een knetsgokke kampweek...



... was het weer op camping Het Genieten in Kaatsheuvel. Het was van het begin tot het eind één groot gezellig kampfeest! Weer of geen weer, de kinderen hebben genoten met de hoofdletter G!

En we waren dit jaar met een record aantal kinderen. De teller tikte dit jaar bijna de 30 aan!! Daarnaast waren er 6 leiding, waaronder 2 nieuwe gezichten: Suzanne en Paulien. Naast kinderen en leiding, kunnen we natuurlijk ook niet zonder onze sterke Harry's; de opbouwers en afbrekers, want zonder hen geen tenten en geen tenten is geen kamp. Op woens-

dag (de sportdag) hadden we bezoek vanuit de kerk, Lineke en Renske Baars. Extra handen op een sportdag zijn natuurlijk nooit weg, dus daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt.

Last but not least wil ik onze trouwe sponsors noemen en bedanken! Ook zonder hen zou het een karig kamp zijn. Kortom: met zijn allen hebben we er weer een geweldige kampweek van gemaakt.

Maar hoe hebben de kinderen, de kersverse leidingen, het bezoek en de opbouwers en afbrekers het kamp dit jaar ervaren? Met de laptop en telefoon in de aanslag werden de kandidaten het hemd van het lijf gevraagd...

Jenneke (11 jaar) uit groep 7

Hoeveel keer ben je al mee geweest op kamp?

3 keer

Hoe vond je de kampweek?

ik vond kamp superleuk!

Wat vond je het leukste?

Het bezoek van Pieter met paarden natuurlijk

Wat vond je het lekkerste eten?

ik vond patat het lekkerst

Wat is jouw leukste herinnering?

ik vond het gezelligst samen met je vrienden

Wat vond je het minst leuke op het kamp?

ik vond alles leuk wel jammer dat het regende

Ga je volgend jaar weer mee?

ik ga volgend jaar zeker weer mee !!

Wil je nog iets kwijt over het kamp?

kamp was echt super leuk!!!! <3



Jill (11 jaar) uit groep 6

Hoeveel keer ben je al mee geweest op kamp?

Ik ben nog maar: 1 keer mee geweest

Hoe vond je de kampweek?

Ik vond kamp: heeeel erg leuk

Wat vond je het leukste?

Ik vond: alles het leukst

Wat vond je het lekkerste eten?

Ik vond: de stampot het lekkerst

Wat is jouw leukste herinnering?

Met m'n snoeppot onder me arm slapen

Wat vond je het minst leuke op het kamp?

Dat het aan het regen was

Ga je volgend jaar weer mee?

Ja ik ga zeker weten volgend jaar weer mee

Wil je nog iets kwijt over het kamp?

Ik wil kwijt dat de leiding heeeel lief is



We zijn ook benieuwd hoe de kersverse leidingen de kampweek is vergaan, zullen ze volgend jaar weer mee gaan?

Pauline Bezemer (19 jaar)

Hoeveel keer ben je al mee geweest op kamp?

Als kind ben ik 5 keer mee geweest en als leiding was dit mijn eerste jaar.

Hoe vond je de kampweek?

Het was een super week. We hebben het erg leuk gehad met elkaar en veel leuke dingen gedaan.

Wat vond je het leukste?

Het leukste vond ik de spellen die we gespeeld hebben en waar de kinderen erg fanatiek in waren.

Wat vond je het lekkerste eten?

Het lekkerste eten vond ik de Nasi.

Wat is jouw leukste herinnering?

Mijn leukste herinneringen aan het kamp zijn de gezellige gesprekjes tijdens het lopen door het bos. Ook de tentinspectie zal ik nooit meer vergeten, wat konden ze het netjes houden ;-)

Wat vond je het minst leuke op het kamp?

De eerste paar dagen hebben we veel regen gehad, waardoor bijna alles nat was. Ondanks dat maakte we er altijd een feestje van.

Ga je volgend jaar weer mee?

Met heel veel plezier ga ik volgend jaar weer mee!

Wil je nog iets kwijt over het kamp?

Ik wil alle kinderen en de leiding bedanken voor de leuke week en de mooie herinneringen!



Suzanne Conradi (19 jaar)

Hoeveel keer ben je al mee geweest op kamp?

4keer als kind en 1 keer als leiding

Hoe vond je de kampweek?

Echt super leuk!!!

Wat vond je het leukste?

Het zwemmen met het heerlijke weer

Wat vond je het lekkerste eten?

De patatjes

Wat is jouw leukste herinnering?

Alle leuke kinderen die mee gingen op kamp! Waar we heel veel plezier mee hebben gehad

Wat vond je het minst leuke op het kamp?

De regen die er een paar dagen was

Ga je volgend jaar weer mee?

Ja

Wil je nog iets kwijt over het kamp?

Het was een super leuke week met jullie allemaal! Heb het echt super naar me zin gehad



Natuurlijk kan ook een reactie van één van de welbekende op- en afbouwers niet uitblijven en van het bezoek van dit jaar op het kamp.

Op- en afbouwer Willem Monteban

Wat vind je leuk aan het op- en afbouwen?

Het is een gezellige, leuke groep die elkaar vaak maar twee keer per jaar ziet. Elk jaar is het weer oude jongens krentenbrood. Daarnaast zijn we een geolie-de machine en dat werkt plezierig.

Kamp is een familie traditie voor mij. Vroeger draaiden mijn opa en oma dit kamp. Mijn vader gaat ook altijd mee als op- en afbouwer. Zelf ben ik jaren als leiding mee geweest en nu heeft mijn zusje die taak overgenomen. Sinds ik niet meer mee ga als leiding, zit ik weer in het op- en afbouw team. Behalve voor de gezelligheid en de familie traditie, doe ik het natuurlijk voor een goede doel: de kinderen een onvergetelijke week bezorgen! Want tja, zonder op- en afbouwers, geen kamp.

Wanneer ben je voor het eerst mee geweest als opbouwer en afbreker?

Er wordt gelachen... dat was in 1988 toen ik 5 (!!) jaar was. Toen ging ik mee met mijn vader.

Het bezoek: Renske en Lineke Baars

Zijn jullie zelf wel eens mee geweest met het kamp?

Ja, ik ben 2 of 3 x mee geweest met kamp. En mijn moeder, Lineke, is vroeger ook wel eens mee geweest.

Hoe vonden jullie de kampdag?

We vonden het heel erg leuk om een dagje naar het kamp te gaan en het eens vanaf de andere kant te zien.

Wat vonden je het leukste?

Het levend ganzenbord met de spelletjes en in het bijzonder het levend bingo!

Wat vonden jullie het minst leuke?

Helaas werkte het weer niet erg mee, maar toch was het erg gezellig.

Wil je nog iets kwijt over het kamp?

We vonden het erg gezellig om het een dagje mee te maken! ☺



We mogen wel concluderen dat het voor iedereen een super geslaagde kampweek/dag was! Laten we alle vrijwilligers en sponsoren die zich hebben ingezet voor deze week, om de kampkinderen een onvergetelijke week te bezorgen, dus vooral koesteren!! Want zonder deze mensen is er geen onvergetelijke kampweek! Nieuwsgierig geworden hoe deze week eruit heeft gezien? Kom dan gerust langs op onze fotoavond 9 oktober in de Fontein, start 19.30.

Arjan de Koning, Els de Koning, Mirjam Op den Brouw - Bestebreurtje, Paulien Bezemer, Suzanne Conradi en Mariska Monteban



Kort verslag SARI vergadering



SARI staat voor Samenwerkende Ridderkerkse kerken.
Wie zijn dit? Daar doen aan mee:

Protestantse Gemeente de Levensbron
Protestantse Gemeente te Bolnes
Protestantse Gemeente te Slikkerveen
Protestantse Gemeente Irenekerk
Gereformeerde Kerk Rijsoord

Voortaan kunt u een kort verslag van deze vergaderingen in uw kerkblad aantreffen.

Uit de vergadering van 7 juli 2015 in Bolnes.

De voorzitter, dhr. J. van Hulsteijn heet in het bijzonder de nieuwe afgevaardigde van de Levensbron, dhr. L. Groeneveld van harte welkom. ds. Offringa is op delegatiebezoek in Rwanda. (er is altijd één predikant aanwezig en dit jaar is dat de predikant van Rijsoord)

Er is altijd een punt *Mededelingen uit de 5 kerken*.

Vanuit Bolnes wordt gemeld dat op de gemeente avond het beleid 2014-2018 is besproken en dat er 2 vacatures vervuld moeten worden.

Irenekerk: De kerkzaal is geschilderd.

Rijsoord: Fusie met Hervormd Rijsoord gaat definitief niet door. En ook de samenwerking die er was, gaat stoppen. In de herfst komt er een gemeente avond met als onderwerp de toekomst van de gemeente. Vacatures kunnen moeilijk vervuld worden.

Slikkerveen: Er moeten veel vacatures vervuld worden. Een deel is ingevuld. Er is een interne verbouwing gaande van de entree, de hal, de keuken en één van de zalen. Het bezoeken van ouders met opgroeiende jeugd wordt voorbereid.

Levensbron: De vacatures zijn vervuld. ds. De Geus heeft studieverlof, die hij voor een deel gebruikt om een Abraham-oratorium te maken. Er komen zonnepanelen op het dak van de kerk in de vorm van een kruis. Jongerenwerker mw. Van de Pol heeft contacten gehad met ouders van 6 - 18 jarigen. Het komend jaar wordt het jeugdwerk nu meer body gegeven.

Israëlzondag: In Bolnes en Slikkerveen wordt hier meestal aandacht aan gegeven, in de andere gemeenten niet.

Voortgang Vorming en Toerusting: Bolnes heeft hier weer een werkgroep voor en zij maken een boekje. Ze denken aan een avond over: Hoe gebruik je het nieuwe liedboek thuis. Dat zou goed een gezamenlijke avond kunnen zijn voor alle Sari kerken. En er komt een avond over: Jongeren en hun geloof en opvoeding. Ook graag gezamenlijk.

Bid- en dankdienst op de bid- en dankdagen: Omdat er in sommige gemeenten wel eens vraag naar is, kan er in de kerkbladen verwezen worden naar Slikkerveen waar deze diensten op de betreffende woensdagen gehouden worden. De eerstkomende keer op 4 november.

Aandacht voor gezamenlijk deel kerkbladen: We zien graag in elk kerkblad een vaste rubriek met Sari berichten onder het embleem van Sari. Deze notulen horen daar bij.

Vergaderschema 2015-2016: 8 oktober in Slikkerveen, 14 januari 2016 in Irenekerk, 14 april 2016 in de Levensbron, 14 juli 2016 in Rijsoord.

Uit de rondvraag komt de wisseling van voorzitter naar voren: dhr. H. Langbroek (Bolnes) volgt dhr. J. van Hulsteijn, die de eerste jaren het voorzitterschap op zich genomen heeft, op.

Er wordt zorg uitgesproken over het voortbestaan van de VOOR diensten.

Notulist J.A.Blok



KLEDINGBANK RIDDERKERK

**HEEFT U GOEDE GEBRUIKTE KLEDING,
BABY ARTIKELEN OF SPEELGOED?????????????**

Sinds oktober 2013 is er aan het Dr. Colijnplein een Kledingbank gevestigd. Zij verstrekken gratis kleding aan de minima groep. Het gaat hier om inwoners van Ridderkerk die moeten rondkomen van een laag besteedbaar inkomen of Ridderkerkers die doorgestuurd worden door een hulporganisatie. Zij moeten rondkomen van een WWB uitkering (Wet Werk Bijstand) of mensen die in de problemen zijn gekomen door een scheiding, schulden hebben opgebouwd of ZZP-ers met een laag inkomen. Ook AOW-ers zonder of met klein pensioen kunnen met doorverwijzing langskomen. Er staan ca. 400 gezinnen ingeschreven.

Ingeschreven klanten mogen per winter of zomerseizoen kleding meenemen. Dit gebeurt d.m.v. een kledingkaart. Elk persoon krijgt een kledingkaart voor 12 stuks kleding. Daarnaast mogen nog 2 jassen en 2 paar schoenen meegenomen worden. Er wordt wel gekeken of er voldoende op voorraad is. Pyjama's, ondergoed, sokken, tassen zijn ook aanwezig en kan meegenomen worden. Het kan gebeuren dat er via hulpinstanties extra kledingkaarten nodig zijn. Dit is voor als mensen die geen kleding meer hebben (door brand bv). Ook kunnen zwangere vrouwen een babydoos krijgen voor de eerste maanden na de geboorte. Dit zijn aanvragen die komen via het Centrum voor Jeugd en Gezin. In deze gevallen worden ook vaak een kinderwagen, maxi cosi enz meegegeven.

Niet alleen kleding maar ook fietsen en kinderspeelgoed zijn meer dan welkom.

Uiteraard wordt er getoetst of dat de mensen in aanmerking komen. Zij moeten een WWB-uitkeringsspecificatie meenemen en een identiteitsbewijs. Zijn er ook kinderen die ingeschreven worden dan moet hier ook een identiteitsbewijs van overlegd worden.

Mensen die geen WWB uitkering hebben maar wel kleding willen halen moeten een doorverwijzing hebben van een hulporganisatie.

Deze organisaties zijn: Centrum voor Jeugd en Gezin, Karaat, Vivenz Maatschappelijk Werk, Voedselbank, Gemeentelijke sociale dienst, Plangroep, Mee/Pameijer en Vluchtelingenwerk

Bij de kledingbank helpen ca. 25 vrijwilligers.

Voor het inleveren van kleding kunt u terecht op dinsdag en donderdag en vrijdag tussen 10:00-15:00 uur en op woensdagavond tussen 19:00-21:00. Ook de laatste zaterdag van de maand is de kledingbank geopend tussen 13.00 en 16.00 uur.

Buiten openingstijden kunt u kleding in de blauwe container gooien. De container staat aan de zijkant van de winkel.

Wilt u meer weten over de kledingbank dan kunt u contact opnemen met:

mw. M.G. Renzen 06-44382705

website: www.stichtingkledingbankridderkerk.nl

De kledingbank is gevestigd aan de Dr. Colijnstraat 40 2982 AC Ridderkerk





Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in 1984. België volgde in 1986. Pas in 2002 werd de eerste Nederlandse voedselbank geopend. Inmiddels zijn er in 21 Europese landen voedselbanken die zich hebben verenigd in de Europese Federatie van Voedselbanken.

2002 Sjaak en Clara Sies richten de voedselbank op.

2005 het aantal voedselbanken stijgt van 22 in september tot meer dan 40 in december.

2006 ca. 8.000 huishoudens maken gebruik van de voedselbanken.

2006 er wordt besloten om een landelijke organisatie te gaan vormen op basis van 8 regio's met 8 regionale voedselbanken.

2009 ook de voedselbanken blijken last te hebben van de economische crisis. Bedrijven blijven langer op hun voorraden zitten en staan hun overtollige voorraden pas af aan voedselbanken vlak voor de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit terwijl de groei van het aantal gezinnen dat geholpen wordt toe blijft nemen.

2013 het aantal klanten groeit met 11%. Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke vereniging met ruim 9.900 vrijwilligers. Het vraagstuk van voedselverspilling staat inmiddels op de agenda, maar er wordt nog steeds te veel voedsel geproduceerd en nodeloos weggegooid.

2014 er worden wekelijks 37.000 voedselpakketten vanuit 157 lokale voedselbanken uitgedeeld en er zijn ongeveer 94.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank.

2015 nog steeds zijn meer mensen in Nederland zoekende en hebben grote moeite richting te geven aan hun leven, aansluiting te vinden of te behouden. De voedselbanken groeien explosief.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van -eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werken ze samen met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn'.

Kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

- werken uitsluitend met vrijwilligers;
- verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt;
- verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel;
- verstrekken uitsluitend gratis voedsel;
- verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk;
- zijn neutraal en onafhankelijk (burgers voor burgers);
- zijn transparant in hun verantwoording.

Hoofddoelstellingen

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

- Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen;
- Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Armoede in Nederland

De armoede in Nederland neemt van jaar tot jaar toe: ruim 1,3 miljoen mensen leven in armoede. In totaal zijn dat ruim 664.000 huishoudens waar ruim 375.000 minderjarige kinderen opgroeien. Dat is 1 op de 9 kinderen.

Tienduizenden kinderen zitten dagelijks met honger in de klas.

In 2014 zagen we nieuwe groepen aankloppen bij de voedselbanken: ZZP-ers, MKBers en mensen met hypotheekschulden.

Financiële toekenningcriteria die de Voedselbanken hanteren

Om een idee te geven wie in aanmerking komt voor een voedselpakket:

- Een moeder met 2 kinderen die max. € 9,- per dag heeft voor eten, drinken, kleding, verjaardagen, sinterklaas, Kerstmis, schoolreisjes e.d.
- Een gezin bestaande uit 4 personen (2 volwassenen en 2 kinderen) dat moet rondkomen met € 11,00 per dag.

De reden dat de voedselbanken zo streng moeten zijn (eigenlijk veel te streng) is dat zij bij deze grenzen alle klanten nog net van een voedselpakket kunnen voorzien. De voedselbanken willen de grenzen graag versoepelen maar krijgen dan een zodanig grote toeloop dat niet meer aan iedere klant een voedselpakket kan worden verstrekt. Geprobeerd wordt daar wat aan te doen door steeds actiever en creatiever naar voedsel te zoeken. Bij de aanmelding bij de voedselbank zijn vrijwel altijd professionele hulpverleners betrokken. Het verstrekken van een voedselpakket is immers bedoeld als noodhulp. Doordat er professionele hulpverleners bij de aanvraag betrokken zijn, wordt er breder gekeken naar de problemen die spelen rondom het betreffende gezin en kan er ook gewerkt worden aan structurele oplossingen. Kortom geen pakket zonder hulpverleningstraject. De ervaring leert dat de klanten van de voedselbanken gemiddeld een jaar lang een voedselpakket krijgen. Daarna is er een zodanige verbetering bewerkstelligd dat men niet meer voldoet aan onze financiële criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket.

Voedselverspilling in Nederland

Voedselverspilling in Nederland bedraagt jaarlijks zo'n 1,4 tot 2,5 miljoen ton. De helft wordt verspild bij de particulier thuis en de ander helft bij de voedsel (verwerkende) bedrijven. De voedselbanken richten zich op de overschotten bij de bedrijven.

Voedselpakketten

De voedselbanken willen graag elke week een voedselpakket samenstellen waarin de schijf van vijf in voldoende mate is vertegenwoordigd. Omdat dit nu niet mogelijk is, is men primair op zoek naar producten die passen binnen deze schijf van vijf. Als daarnaast in zeer beperkte mate ook snoep en snacks aan het pakket kunnen worden toegevoegd is dat prima.

Het ideale boodschappenlijstje:

- Groente of fruit in blik of pot
- Volkoren pasta
- Couscous
- Zilvervlies- of meergranenrijst
- Peulvruchten uit blik of pot (bijvoorbeeld: bruine/witte/kidney bonen, linzen, kikkererwten)
- Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten, eieren
- Olie



Wist u dat:

- Er zijn per eind december 2014, 157 voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland.
- Deze voedselbanken verdelen voedselpakketten via 510 uitgiftepunten.
- Er zijn 8 regionale distributiecentra verspreid over het land.
- 9.900 vrijwilligers zijn actief bij de voedselbanken.
- Bij de laatste meting per 31.12.2014 voeden de voedselbanken wekelijks 94.000 mensen. Daarvan zijn 37.600 nog kinderen.
- In 2014 werden 1.8 miljoen voedselpakketten uitgeleverd aan 37.000 huishoudens.
- Het aantal personen dat een beroep deed op de voedselbanken groeide in 2014 met 11% t.o.v. 2013. Het betreft een autonome groei want de toekenningscriteria werden niet verruimd.
- 55 % van de aanvragers van een voedselpakket is vrouw
- 32 % van de huishoudens die klant zijn, betreffen éénouder gezinnen. Alleen het segment alleenstaanden is groter: 40 % .
- Een kwart van alle klanten is binnen 3 maanden weer weg.
- Meer dan de helft van alle klanten is binnen een jaar weer in staat om zelf aan voedsel te komen.
- 23 % van alle klanten ontvangt de volledige termijn van 3 jaar een voedselpakket.
- In 2012 werd naar schatting zo'n 8.000 ton voedsel verdeeld dat anders vernietigd zou worden. Daardoor is ook 6 miljoen ton aan overbodige CO2- uitstoot voorkomen.
- Om de pakketten bij onze klanten te krijgen zijn we ongeveer € 3,60 per pakket kwijt aan operationele kosten. Hierbij moet je denken aan huisvesting, transport, koel- en vriescapaciteit, energie, enz. Voedselbanken betalen geen salarissen. Er zijn grote verschillen tussen de operationele kosten van voedselbanken. De ene voedselbank is rond de € 2 kwijt en de andere heeft € 10 aan kosten per pakket. Dit is vaak te herleiden naar de ondersteuning die de plaatselijke voedselbank al of niet krijgt van de gemeente, in de vorm van subsidie of giften in natura zoals gratis huisvesting. Elke week hebben we dus ruim een ton nodig; op jaarbasis gaat het om een bedrag van € 5,6 M.
- Slechts ca. 40% van de voedselbanken ontvangt een vorm van ondersteuning door de gemeente waar de voedselbank actief is. Dit varieert van het niet hoeven betalen voor afval verwijdering tot het voor rekening nemen van de huisvestingskosten of een subsidie. De subsidies lopen uiteen van € 500 tot € 60.000 per jaar
- In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van -eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Bovenstaande is een korte impressie van de voedselbank en het werk door de vele vrijwilligers voor mensen die het zo **broodnodig** hebben.

Conny Sinterniklaas

Persbericht - Expositie 125 Jaar Gereformeerde Kerk in De Vergulde Swaen

In de 19^e eeuw was het op kerkelijk gebied, ook in Zwijndrecht, nogal onrustig. Uit de oude bestaande Nederlands Hervormde kerk vertrokken bij herhaling groepen mensen en begonnen aan een nieuwe kerkelijke richting. Nu 125 jaar later een gedenkwaardige reden voor een tentoonstelling over de Gereformeerde Kerk in de Oudheidkamer De Vergulde Swaen.

Het begon in 1834 met een groepering die later bekend werd als de Christelijk Gereformeerden. Na verloop van tijd waren er opnieuw zorgen om de 'modernisering' in de kerk. In 1886 vertrok een groepering uit de Nederlands Hervormde kerk, onder de naam "de dolerenden" (de Doleantie). In 1888 werd in Zwijndrecht dominee Anne Knoll bevestigd in de N.H. kerk, maar vanwege zijn sympathieën met de Doleantie werd hij geschorst. Hij preekte op 9 maart 1890 voor het laatst in de Oude Kerk aan de Kerkstraat en een week later ging hij, als predikant van de Dolerenden, voor in de boerenschuur van Arie van Rijs aan de Langeweg. De Gereformeerde kerk in Zwijndrecht was een feit geworden.

Heel snel werd een nieuwe kerk gebouwd, zodat al op 12 oktober 1890 dominee Knoll in de 'Langewegkerk' zijn eerste preek kon houden. Het gebouw was een eenvoudige zaalkerk, stijlvol van architectuur. De bouwkosten waren f 36.000. De toen nieuwe kerkelijke gemeente groeide in het begin heel sterk: 2000 leden in 1905 en 2650 leden in 1910. Uitbreiding was noodzakelijk en in 1911 werd de kerk uitgebreid met een dwarsvleugel. Na enkele opknappen o.a. in 1963 werd in 2005/2006 de laatste grote uitbreiding gerealiseerd. Heel lang heeft de kerk geen naam gehad; hij werd gewoon Langewegkerk en later Rotterdamsewegkerk genoemd. Toen er sprake was van een tweede kerkgebouw, werd in 1960 de naam Bethelkerk bedacht.

In samenwerking met de Kerkbestuurders is een tentoonstelling samengesteld, die de geschiedenis van 125 jaar in beeld brengt. Veel voorwerpen en foto's worden getoond, die decennia lang verborgen waren in de archieven, onder andere: avondmaalszilver, een portrettengalerij van dominees (vanaf 1890) en oorspronkelijke bouwtekeningen van het kerkgebouw.

De expositie vindt plaats in de Oudheidkamer De Vergulde Swaen, de thuisbasis van de Historische Vereniging Zwijndrecht. Bezoekers zijn vanaf 26 augustus tot 15 november 2015 welkom aan de Rotterdamseweg 53-55, op woensdagen en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur, zondags van 14.00 - 17.00 uur. Toegang is gratis



Jubileumconcert organist Adri Poortvliet

Op zaterdag 19 september viert organist Adri Poortvliet zijn 50 jarig jubileum in de Grote Kerk van Dordrecht.

Tijdens dit jubileumconcert, hem aangeboden door een aantal muzikale vrienden, speelt Poortvliet zelf de hoofdrol door plaats te nemen achter het grote Kamorgel. Het belooft een gevarieerd programma te worden, voor een ieder wat wils. Het bestaat uiteraard uit veel orgelmuziek, maar daarnaast ook samenzang en muziek voor orgel en dwarsfluit. Naast zingen en luisteren kan men Adri Poortvliet (via twee grote projectieschermen) ook direct aan het werk zien. Bijzonder is dat medewerking wordt verleend door zijn drie kinderen, namelijk dochter Renate op dwarsfluit, dochter Jacqueline als presentatrice en zoon Kees als registrant. Kaarten voor dit concert zijn op de avond zelf aan de kerk te koop, maar u kunt ook reserveren door een email te sturen naar leenkoster53@gmail.com of telefonisch 06-28571581. De kaarten kosten € 7,50 per stuk. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.15 uur. Parkeren kan het beste in de Spuihaven-parkeergarage aan de Spuiboulevard en men loopt dan binnen 5 minuten naar de Grote Kerk.

Na afloop van het concert is er in de kerk -onder het genot van een drankje- gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

Zondagavondzang in de Bethelkerk

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 324^{de} zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 27 september a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De eerste zondagavondzang van dit nieuwe seizoen en passend binnen de slogan septembermaand - activiteitenmaand.

In deze zondagavondzang zingen we liederen passend bij de Israëlzondag. Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager. We openen deze eerste zondagavondzang in het nieuwe seizoen met het lied *'Jeruzalem, o stad van heil en vrede'*. Ook zingen we *'Ben reizend naar die stad'*. Met de kinderen zingen we *'Waar zou de stad van vrede zijn'*. Het koor zingt o.a. de liederen: *'Yerushala'im'* en *'Hava Nagila'*. We sluiten de avond af met het lied *'Shalom, chaverim'*.

*Graag tot ziens in de Bethelkerk.
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,*

Ries Knook



Samen zingen in de Breepleinkerkerk

Onder het motto :
'ZINGEN MAAKT BLIJ'
houdt de Breepleinkerkerk een
Koor-en samenzangdienst op
zondag 6 september a.s.

waaraan medewerken:
Het Slikkerveers Chr. Mannenkoor
o.l.v Willem Nijhof
Orgel Martin Mans
fluit Lydia van Mourik
Voorganger ds. Koos Staat

De dienst begint om **17.00 uur**
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van
de dienst is er al samenzang

De Breepleinkerkerk vindt u op de hoek
van de Bree en de Randweg
in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!
Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2
en 20 en 25 , bus 77

Zie ook www.breepleinkerkerk.nl
www.facebook.com/zingenmaaktblij

Samen zingen in De Open Hof in Hendrik-Ido-Ambacht

De eerste zangdienst na de vakantie staat gepland op zondag 4 oktober a.s. Dit keer met medewerking van het Interkerkelijk Gemengd Koor Les Chantres uit Papendrecht. Het koor staat onder leiding van Hans van Blijderveen en wordt begeleid door een eigen combo. Het orgel wordt eveneens bespeeld door Hans van Blijderveen. De laatste keer dat Les Chantres te gast was in de Open Hof was februari 2014 en gezien de goede herinneringen hieraan, vond de organisatie dat het weer hoog tijd was om dit koor en combo opnieuw uit te nodigen.



Bij het opmaken van dit bericht was het programma nog niet bekend. Maar met zoals gebruikelijk weer mooie samenzangliederen, een mooi koorrepertoire, een gedicht en natuurlijk ook weer een fraaie beamerpresentatie.

De aanvang is 17.00 uur en de toegang is gratis, maar bij de uitgang is er een collecte. De Open Hof staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht. Mocht u het complete programma vooraf per email willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar leenkoster53@gmail.com.

Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of stuur een email naar eerder genoemd emailadres.

Extra handen voor Present!

Heeft u al van Present Ridderkerk gehoord in uw omgeving of zelfs al aan een project meegedaan en enthousiast geworden over deze manier van vrijwilligerswerk?

Dan is dit oproepje wellicht wat voor U!



Present Ridderkerk is op initiatief van Ridderkerkse christenen sinds januari opgericht. In het kort wat wij doen; bestaande groepen (bijbelkringen, vrienden, collega's) melden zich aan bij Present om eenmalig iets voor een ander te doen die daar mee is geholpen. U kunt denken aan iets **praktisch** zoals klussen of tuinieren of een **sociaal** project zoals een middagje op stap met ouderen of mensen met een beperking.

Inmiddels hebben we al flink wat projecten gerealiseerd en belangrijker nog... er zijn medeburgers zonder netwerk geholpen die er bij gebaat zijn om een extra steuntje in de rug te krijgen. Een mooie manier van 'Christen zijn' in praktijk te brengen in je eigen dorp en zo om te zien naar je naaste.

Omdat het werk van Present een vlucht neemt zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich iets structureler zouden willen inzetten en het kernteam willen komen versterken. Lijkt het u leuk om af en toe een groep te begeleiden rond een project dan zijn we op zoek naar u als **groepenbegeleider**.

Of wilt u wel wat vaker in groepsverband praktisch aan de slag: zoals opruimen, tuinieren of klussen? Dan kunnen we uw extra handen goed gebruiken als **flexer**: net wat past in uw agenda.

Misschien heeft u een ander talent welke u graag in wilt zetten, kom dan naar onze

Informatie avond op woensdag 16 september 20:00 uur

New Work Zone aan de Verlengde Kerkweg 125

Daar vertellen u graag meer over Present Ridderkerk. En hoe u mee kunt helpen om in Ridderkerk een beweging op gang te brengen zodat naar elkaar omzien steeds meer zelfsprekend wordt.

Wilt u meer weten, kijk op <http://stichtingpresent.nl/ridderkerk/> of neem gerust contact op met Marlies Bouman en Jolanda Haan, coördinatoren: info@presentridderkerk.nl/06-130 230 94/06-13 15 35 10

Allen hartelijk welkom!