

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten, zieken(t)huis, kerkelijke stand.	2-5
In gesprek met: Fam. van Oorschot	6-8
Oppas tijdens erediensten, solidariteitskas	9
Verjaardagen, bijbelleesrooster	10,11
Giften, Brunchchurch, Collecten, projekt Kindernevendienst	12,13
Inloopochtenden, 30+ club, Kerk van Parijs, VVB, Dienst	
Oudejaarsavond, Kerstconcerten Deo Cantemus	14,15
Kerstnachtdienst, In Memoriam Truus Verveer, Filmhuis	16,17
Symbolisch bloemschikken, Kerstviering Passage	18,19
Dankwoord ZWOE voor Rwanda, SARI verslag	20,21
Begroting Diakonie	22,23
Dankwoord Stichting Bram, Giften CVK, Verslag kerkenraadsvergad.	24,25
Info boek Geschiedenis Herv.kerk, Aankondiging Geloofsopvoeding	26,27
Classis in het nieuws.	28,29
(Concert)agenda	30

Van de redactie

Wat gaat een jaar snel voorbij! Voor u ligt het Kerstnummer van ‘Rijsoord aan het Woord’. Een dubbeldik nummer deze keer!!! Door een overvloed aan kopij moest er zelfs een nieuwe nietmachine gezocht worden om alle pagina’s goed aan elkaar te hechten! Veel extra werk voor de groep die stencilt en voor degenen die bundelen. Hartelijk dank daarvoor. Het is gelukt!!!

Kerst... een tijd van vieren van de geboorte van onze Redder en Heiland, maar ook een tijd van ‘gezellig met de familie bij elkaar zijn’. Het is ook een moeilijke periode voor hen die eenzaam zijn. Wat moet het moeilijk zijn om iedereen gezellig bij elkaar te zien zitten en zelf alleen te zijn....

Wilt u aan hen denken?

Zullen we met elkaar omzien naar hen die het nodig hebben?



Ik wens u veel leesplezier!!!

Stencilen:

Maandag 19 december



Bundelen:

Woensdag 21 december
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand januari met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 16 december

bij Ellie Lagendijk
Mauritsweg 64
2988AL Ridderkerk
Tel : 0180-421656
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 4 december 2e Advent

09.30 uur : Ds. H. Ijzerman, Rotterdam
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Jansen
Chauffeurs : P. Bezemer, C. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 11 december 3e Advent

09.10 uur : **Zingen van Opwekkingsliederen**
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Chauffeurs : J.J. de Koning, J. IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 18 december 4e Advent

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht
Kindernevendienst : Pauline Bezemer
Chauffeurs : D.W. Alblas, A. Bode
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte eigen jeugd

Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst

m.m.v. Gospelkoor Relight uit Poortugaal

22.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Henk van der Starre
Collecte : Éen collecte: **Stichting Light For the World**
Geen deurcollecte

Zondag 25 december 1e Kerstdag—Uitzending door Radio Ridderkerk.m.m.v. **Diana Abspoel (Hobo)**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
 Kindernevendienst : Cora van Wingerden
 Chauffeurs : A.C. Alblas, Cl. Bezemer
 Koster : Henk van der Starre
 Collecte : 1e Kerk in Actie: Kinderen in de Knel
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Eigen Jeugd

Zaterdag 31 december Oudejaarsavond

**Gezamenlijke dienst in de kerk van Protestantse Gemeente Bolnes,
 Pretoriusstraat 56, Bolnes**

19.00 uur : Ds. M. de Geus
 1^e collecte is bestemd voor de kerk van Bolnes.
 Offerblok bij de uitgang is voor het spaarproject van de diaconie t.b.v. SAVE

Zondag 1 januari 2017—Nieuwjaarsdag—Vanaf 09.30 uur is er koffie/thee

10.00 uur : Ds. G.H. Offringa
 Kindernevendienst : **Geen kindernevendienst**
 Oppasdienst : Cora van Wingerden
 Chauffeurs : C.J. Op den Brouw, D.W. Alblas
 Koster : Henk van Maastricht
 Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Missionair werk

Na de dienst wordt er geen koffie gedronken.

Bij de diensten

De weken van de Advent zijn een tijd van verwachtingsvol uitzien naar het feest van Kerst. De kinderen van de nevendienst zien elke week iets meer van het licht dat doorbreekt. Het thema is: *Maak het mee!* De projectverbeelding bestaat uit grote ster met vijf punten, vijf puzzelstukken. Elke week wordt een nieuwe punt toegevoegd. Daarbij zingen we een couplet van het projectlied:

*Een ster laat mensen weten:
 de nacht gaat snel voorbij.
 God zal ons niet vergeten
 Hij houdt van jou en mij.*

Ook wordt er iedere zondag een liturgische schikking gemaakt. Een spiegel is daarin een terugkerend symbool. De mensheid verlangt naar een wereld waarin gerechtigheid en vrede vanzelfsprekend zullen zijn, een wereld omgekeerd. Nu zien wij nog in een spiegel, maar straks van aangezicht tot aangezicht (1 Kor. 13). De woorden en de liederen en de symbolen brengen ons steeds dichterbij het geheim van het Kerstfeest - het Christusfeest.

Op zondag 4 december (2^e Advent) is ds. H. IJzerman uit Rotterdam onze voorganger. De kinderen horen over Johannes de Doper (Matteüs 3:1-12). Johannes vertelt over de Messias die komen zal. Hij gelooft dat de mensen van zijn tijd dit begin van het koninkrijk van de hemel kunnen meemaken.

Zoveel eeuwen later kijken ook wij uit naar de komst van Gods koninkrijk..

Op de 3^e Adventszondag (11 december) lezen we een tekst uit de brief van Jacobus. Daarin gaat het onder andere over geduld (Jac. 5:7-10). Jacobus roept zijn lezers op om geduld te hebben tot de komst van de Heer. Hij vergelijkt het met een boer die geduldig moet wachten op de oogst.

Op zondag 18 december is het 4^e Advent. Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht zal dan bij ons voorgaan. In de nevendienst wordt verteld over de droom van Jozef, de aanstaande vader van Jezus. Eerst ligt hij wakker in bed, hij maakt zich zorgen. Zijn aanstaande vrouw is zwanger geworden. Wat moet hij doen? Maar als hij in slaap valt, komt er in zijn droom een engel bij hem. De engel vertelt hem dat het goed komt: het kind van God zal geboren worden. Jozef zal het meemaken!

De Kerstnachtsdienst wordt gehouden op zaterdagavond 24 december. Als thema is gekozen: *Ontvang licht!* We denken aan het licht van Gods Geest, die het kindje Jezus ons geeft. Het is een lichte last die Hij ons op de schouders legt. We lezen uit de profetie van Jesaja en uiteraard klinkt het Kerstevangelie uit Lucas. Het gospelkoor *Relight* uit Poortugaal onder leiding van dirigent Rob de Jong zal de Kerstboodschap muzikaal uitdragen. Het koor zingt vóór, tijdens en na deze dienst. Deze dienst begint om **22.30 uur**. *Eer zij God in onze dagen!*

Op 1^e Kerstdag (zondag 25 december) vieren wij de geboorte van Jezus, onze Heer. Op deze morgen breekt het licht werkelijk door. De kinderen mogen het weten. We lezen de teksten van Kerst en zingen de mooie liederen die horen bij deze bijzondere dag. Mw. Diana Abspoel zorgt met haar hobo voor een feestelijk en muzikaal accent. De dienst begint om 10.00 uur.

Op de avond van Oudejaarsdag, zaterdag 31 december, gezamenlijke dienst in Bolnes, voorganger ds. M. de Geus (Levensbron). Het jaar loopt ten einde. We laten 2016 de revue passeren: wat heeft dit jaar ons gebracht aan geluk en zegen, maar ook aan zorgen of vragen? En wat - of waar - zal het nieuwe jaar ons brengen? We zoeken naar Gods kracht in en vóór ons leven.

*God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin. (Lied 513:4).*

Wensen wij elkaar gezegende, feestelijke diensten toe,
en vrede en alle goeds in het nieuwe jaar!

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

De kleur van de Advent is paars, teken van bezinning en inkeer. Aan de andere kant wordt de decembermaand ook feestelijk gevierd met Sinterklaas en in het bijzonder met de Kerstdagen en met de Jaarwisseling. Voor onze zieken en herstellenden vragen we deze dagen extra kracht. Aan de andere kant hoop ik, dat zij er ook moed en blijdschap uit zullen putten. Een Kerstkaartje of wat extra aandacht zal hen goed doen. In de afgelopen weken werden de volgende gemeenteleden voor korte of langere tijd opgenomen in het ziekenhuis:

- na onderzoek bleek dat dhr. P. Bezemer (Rijksstraatweg) een zware hartoperatie moeste ondergaan. Gelukkig mocht hij daarna al snel weer naar huis om daar te herstellen. Naar omstandigheden gaat het nu goed met hem. Hij moet nu vooral geduld oefenen en dat is niet eenvoudig voor een bedrijvig type zoals hij.
- mw. E.N de Reus-van Gent (Mauritshoek) wordt thuis verzorgd. Haar man Jan de Reus knapt aardig op, hij lag dit najaar nog in het ziekenhuis. Hij mocht onlangs zijn 71^e verjaardag vieren.

Dhr. J. Oosthoek (Seringenplantsoen) werd met benauwdheidsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Hij is nu weer thuis, maar het herstel verloopt moeizaam.
 Mw. A. Blaak (Strevelszicht) onderging een operatie aan haar voet. Zij is weer thuis en wij hopen met haar dat deze operatie het beoogde effect mag hebben.
 Mw. J. van Hal (Dreef, Hendrik-Ido-Ambacht) werd twee maal opgenomen in het ziekenhuis. Zij onderging daar een pijnbehandeling.
 We zijn blij dat de nazorg bij mw. M.L. de Gelder (Mauritshoek) goed verloopt.

ds. G.H. Offringa

Kerkelijke stand

Op 11 november 2016 is overleden

mw. G.Verveer-Kooijman

op de leeftijd van 82 jaar,

laatstelijk gewoond hebbend in de Blijde Borgh te H.I. Ambacht.



Op vrijdag 18 november 2016 overleed zuster

Adriaantje Tameeris-Euwijk

op de hoge leeftijd van 90 jaar. Zij was moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van een grote familie. De laatste jaren verbleef zij in woonzorgcentrum 'De Ganshoek' in Lage Zwaluwe.

Wij bidden voor de familie om de kracht van Gods aanwezigheid in deze dagen van rouw.

Ds. G.H. Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



IN GESPREK MET...



AAN HET WOORD: MEVR. EN DHR. COCK EN PIET VAN OORSCHOT

Piet is geboren is 1931 aan de Pruimendijk op nummer 104 wat later nummer 150 geworden is.

Een gezin met 4 kinderen, Piet was een nakomertje, het jongste zusje was vierenhalf jaar ouder.

Cock is geboren in Barendrecht aan de Dorpsstraat 122. Vader en moeder Dubbeldam hadden daar een groentewinkel. Cock had drie broers en een zusje. Kleine Cock moest helpen in de winkel toen ze ca. 18 jaar oud was reed ze zelf met paard en wagen naar Rotterdam Zuid om langs de huizen groenten te verkopen.

De vader van Piet werkte tot 1920 bij de vlasserij van Jacob van Nes, niet de verwarren met de 'grote' vlasfabriek van de familie van Nes. Het was de tijd dat in Ridderkerk scheepswerven werden gebouwd zoals De Groot en Van Vliet en Schram. Deze scheepswerven zochten personeel en het leek vader Van Oorschot wel wat. Hij kon daar veel meer verdienen dan in het vlas.

Helaas was het huis waar het gezin woonde eigendom van de familie van Nes, dus bij het vertrek vanuit de vlasfabriek naar scheepswerf 'De Groot en Van Vliet' in Slikkerveer werd ook de huur van het woonhuis opgezegd. De huisraad en het gezin werden letterlijk op straat gezet, daar stond moeder Van Oorschot met haar (toen) twee kinderen, op straat.

Het gezin is toen tijdelijk ingetrokken bij Oma van vaders kant, dat was aan het Schalksedijkje.

In de crisisjaren werd vader Van Oorschot vanwege gebrek aan werk ontslagen en toen heeft hij met geleend geld van een zus van hem een vrachtauto gekocht. In die tijd werd de A16 aangelegd, dat heette toen nog Rijksweg Rotterdam-Antwerpen. Hij ging solliciteren, vragen of hij met zijn nieuwe vrachtauto zand mocht gaan rijden voor de nieuwe Rijksweg. Dat mocht. Het is 1938.

Toen de Rijkswegen klaar waren kwamen de Duitsers, zij konden er mooi overheen rijden.

Piet ging naar de Lagere School aan de Rijksstraatweg, bij meester Faber. Cock ging naar de Groen van Prinstererschool in Barendrecht. Na de lagere school mocht Piet doorleren wat heel ongebruikelijk was in die tijd. Hij ging naar de Ambachtsschool. Iedereen was jaloers. Hij leerde daar voor automonteur. Hij werkte eerst een aantal jaren bij een plaatselijk garagebedrijf, daarna bij vader in de zaak. Er werd een vrachtauto bij gekocht, een vijftonner, een dumpwagen uit het leger, met het stuur aan de rechterkant. Er werd boerenwerk gereden, alles wat in een dorp te vervoeren valt: bieten, hout, stro.... Na de verplichtte militaire dienstitijd ging hij steen rijden bij een steenfabriek. Daarna is hij met nieuwe trucks gaan rijden, er kwam een Bedford met linkse besturing.

Toen Cock van de lagere school kwam moest er worden gewerkt. Ze werkte in de huishouding bij familie, verzorgde de dieren, werkte in de groentewinkel... ze was altijd bezig. Maar het allerliefst ging ze met haar broer Jaap mee, naar Rotterdam groenten verkopen.

Vader Dubbeldam stierf plotseling op 78-jarige leeftijd.

Toen moeder Dubbeldam op 87-jarige leeftijd stierf zei ze: "Je bent zo'n grote kracht geweest voor ons allemaal". Moeder lag in bed met al haar kinderen om haar heen. De stervende zong het lied: 'Hijgend hert der jacht ontkomen'. Toen gaf ze de geest. Het was winter 1950. Er lag ijs op de Waal. Piet kwam na het schaatsen van het ijs af en zag daar bij Groenteboer Kranendonk een leuk meisje staan met haar vriendinnen. Er werd een praatje gemaakt. Pas weken later zag hij haar weer, samen met een vriendin, in Ridderkerk. Hij fietste met de meisjes mee naar Barendrecht, de Dorpsstraat door.

Bij de groentewinkel aangekomen fietste het andere meisje fietste door maar Cock was thuis aangekomen en Piet koos ervoor om af te stappen en een praatje te blijven maken. Zo is het gekomen....

April 1951 werd Piet opgeroepen voor militaire dienst, toen werd er veel geschreven met elkaar.

De verkeringstijd duurde 8 jaar, want vanwege de woningnood was er geen huis beschikbaar. Inmiddels waren Vader en moeder Van Oorschoot dakloos omdat hun huis voor iemand anders nodig was. Zo ging dat in die tijd. Het is dan 1958. Er kwam een stuk grond vrij dat eigendom was van de familie en na een hoop gedoe werd vergunning verleend voor de bouw van het dubbele woonhuis Pruiwendijk 58 en 58a.

Piet en Cock trouwden op 3 december 1958 en betrokken de ene helft van het nieuwe woonhuis, Vader en moeder Van Oorschoot gingen wonen in de andere helft.

Het begin was erg moeilijk voor Cock. Altijd had ze hard gewerkt.... hier was geen winkel, geen ritjes meer met paard en wagen naar Rotterdam. Maar gelukkig werd in 1960 het eerste kindje geboren, een zoon : Jan. Na Jan kwamen de zoons Leo en Peter. In 1966 was Cock zwanger van het vierde kindje, ook een jongetje. Het kindje werd, op een zaterdagavond, zes weken te vroeg geboren en kwam ter wereld zonder niertjes. Heel even heeft de jonge moeder de baby mogen zien, toen werd het pas geboren jongetje naar het diaconessenhuis in Dordrecht gebracht. Op zondagochtend werd er vanuit het ziekenhuis gebeld dat het steeds slechter ging met het kindje. Het is dezelfde dag nog overleden. De jonge vader was bij de begrafenis.

Na dit grote verdriet werden er twee dochters geboren: Ineke en Nelleke.

Piet reed nog met z'n vrachtauto voor de steenfabriek, maar in 1980 stortte de bouwwereld in en hij heeft toen de beslissing genomen om op de veiling gaan werken. Daar heeft hij twaalf jaar gewerkt als beheerder van de Doordraaiafdeling. Hij werkte daar tot de leeftijd van 63 jaar, toen was de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan.

Twee jaar later kreeg de familie het aanbod om medicijnen te gaan rijden voor apotheek Crezee. Dat aanbod werd aanvaard en met heel veel plezier hebben Piet en Cock in Rijsoord twaalf jaar lang de medicijnen rondgebracht. De inkomsten waren een welkome aanvulling op de AOW.

De kinderen groeiden op en er werden twee kleinzoons en een kleindochter geboren. Tot groot verdriet is, na een voor hem moeilijk leven, op 17 augustus 2011 zoon Peter overleden.

Heel kort erna, op 7 november, werd de jongste kleinzoon geboren. Moeder Nelleke noemde hem Thijs Pieter, Pieter naar zijn overleden oom.

Naast het drukke gezin was er tijd voor de kerk.

Vierentwintig jaar lang zat Piet in de kerkenraad, eerst als jeugdouderling, later als wijkouderling. Cock is jarenlang pastoraal werkster geweest. Nog iedere zondag, als de gezondheid het toelaat, bezoeken ze de dienst. Ook de koffieochtenden op donderdagmorgen worden trouw bezocht.

Ze zijn beiden nog actief. Cock breidt knuffels en mutsen voor mensen die het nodig hebben en verzorgt met veel liefde de tuin en de plantjes. Piet houdt van puzzelen, lezen, muziek luisteren. Hij houdt het meest van klassieke muziek: Bach, Strauss, Mozart.

Het allermooiste muziekstuk voor Piet is het klarinetconcert van Mozart. Hij hoorde dit voor het eerst toen zoon Jan het draaide tijdens het huiswerk maken. Sindsdien beluistert Piet het graag en vaak. Ook op de fiets kunt u Piet en Cock regelmatig tegenkomen.

Geliefd lied: Lied 885, een lied dat ze samen geleerd hebben toen ze nog lid waren van het kerkkoor

*Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.*

*Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond. -*

*Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.*



Oppas tijdens de zondagse eredienst

Het is u vast ook al opgevallen: met enige regelmaat zien we een heel jonge kerkgan-ger in de dienst op zondagmorgen. Vandaar dat we besloten hebben om weer een op-pasdienst aan te bieden. De komende tijd zorgen we ervoor dat op de eerste en derde zondag van de maand een oppas voor kinderen van 0-4 jaar aanwezig is. Ook opa's en oma's die de kleinkinderen te lo-geren hebben kunnen hier natuurlijk gebruik van maken!



Vooraf aanmelden is niet nodig. Het is wel fijn als de "oppaskinderen" tijdig gebracht worden. Als er vijf minuten voor aanvang van de dienst geen kinderen zijn gebracht kan de kinderoppas zelf nog rustig naar beneden komen om aan te sluiten bij de kerkdienst.

De kinderen kunnen dus tot vijf minuten voor aanvang van de dienst in de grote bovenzaal van de Fontein gebracht worden en worden daar na afloop van de dienst natuurlijk ook weer door hun (groot-)ouders opgehaald.

Er zijn voldoende mensen om per 1 januari van start te gaan, maar het is fijn als er nog een of twee extra oppassen bij komen. Dan hoeft ieder maar 1 keer in de drie maanden dienst te doen en komt er ook iets meer ruimte om eens een dienst te ruilen of iemand te vervangen bij ziekte. Wilt u / wil jij ons team komen versterken? Dan horen we dat graag!

Namens de oppasdienst,

Cora van Wingerden

Nogmaals "Solidariteitskas 2016"

In het novembernummer van Rijsoord aan 't Woord trof u een brief aan over de Solida-riteitskas. Wij vroegen u om onze kerk te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen.

Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vroegen wij u in de brief om 10 euro bij te dragen aan deze vorm van evenwichtige lastenverdeling.

Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. Mocht u ook nog een bijdrage willen doen, dan kunt u de antwoordstrook op de achter-zijde uitknippen, invullen en uiterlijk zondag 11 december a.s. deponeren in de bus in de hal van de kerk. Op 29 december 2016 zullen wij het bedrag dan afschrijven van uw rekening. Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende IBAN-nummer NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2016'.

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk

Penningmeester / Bijdragen-administrateur

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Verjaardagen

23 december 1933

De heer H. van Hal
Burg. de Zeeuwstraat 412
2982 BE Ridderkerk

31 december 1933

Mevr. A. Blaak
Strevelszicht 8
2988 AS Rijsoord



VAN HARTE GEFELICITEERD!



HET FUNDAMENTELE VERSCHIL TUSSEN LICHT EN DUISTERNIS IS DAT HET LICHT WEL DE DUISTERNIS KAN VERDRIJVEN, MAAR DE DUISTERNIS HET LICHT NIET.

Solidariteitskas 2016

MACHTIGING

Ondergetekende verleent hierbij éénmalig toestemming aan de **Gereformeerde Kerk Rijsoord**, om van zijn/haar IBAN-nummer de bijdrage aan de **Solidariteitskas 2016** af te schrijven.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Af te schrijven bedrag voor 2016: €

Mijn IBAN-nummer:

Datum2016

Handtekening

God steekt zijn handen uit

God steekt zijn handen uit
creëert de mens
naar zijn gelijkenis en beeld
heilig en zuiver
volmaakt in liefde en rechtvaardigheid
vol van zijn vrede



Gebroken blijft de mensheid achter
als zij verbreken de relatie
met haar Schepper
gezwicht voor eigen ik
konden wij niet bewaren
volkomen vrede

God steekt zijn handen uit
laat ons niet liggen in de janboel
de onvrede
die wij uitlokken
door egocentrisch leven
eigen gelijk en liefdeloosheid

God steekt zijn handen uit
laat zien zijn liefde
voor een duister mensdom
het Licht der wereld is verschenen
Jezus de Zoon van God
geboren in een stal

God steekt zijn handen uit
met engelenzang
boven een schapenwei
kondigt Hij vrede aan
die het verstand te boven gaat
aan herders en alle volken van de aarde

God steekt zijn handen uit
is vlees en bloed geworden
beloften van een Redder
worden werkelijkheid
de diepe afstand tussen hart van God
en mijn hart overbrugt Hij

Naar Jesaja 9 vers 1-6

NBG**Bijbelleesrooster december**

do.	1	Psalm 24
vr.	2	Romeinen 14:1-12
za.	3	Romeinen 14:13-23
zo.	4	Romeinen 15:1-13
ma.	5	Romeinen 15:14-33
di.	6	Romeinen 16:1-16
wo.	7	Romeinen 16:17-27
do.	8	Psalm 141
vr.	9	Filippenzen 1:1-11
za.	10	Filippenzen 1:12-26
zo.	11	Filippenzen 1:27-2:11
ma.	12	Filippenzen 2:12-18
di.	13	Filippenzen 2:19-30
wo.	14	Filippenzen 3:1-11
do.	15	Filippenzen 3:12-21
vr.	16	Jesaja 6:1-13
za.	17	Jesaja 7:1-9
zo.	18	Jesaja 7:10-17
ma.	19	Jesaja 7:18-25
di.	20	Filippenzen 4:1-9
wo.	21	Filippenzen 4:10-23
do.	22	Jesaja 8:1-10
vr.	23	Jesaja 8:11-23a
za.	24	Jesaja 8:23b-9:6
zo.	25	Johannes 1:1-14
ma.	26	Jesaja 9:7-16
di.	27	Jesaja 9:17-10:4
wo.	28	Jesaja 10:5-19
do.	29	Jesaja 10:20-27
vr.	30	Jesaja 10:28-34
za.	31	Jesaja 11:1-10



Giften ontvangen door het College van Diakenen:

Via de Rabobank voor kerstpakkettenactie € 25,00
Via de Rabobank voor dankstond € 100,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Met vriendelijke groet
Kees Alblas
Penningmeester CvD.



Hallo Gemeente,

De Brunchchurch was afgelopen zomer een groot succes in Rijsoord, er waren **40 mensen** op afgekomen van binnen en buiten de kerk! Bedankt voor jullie deelname. Na zulke inspirerende brunches bij de Levensbron en Rijsoord willen wij jullie graag weer uitnodigen voor de aankomende Brunchchurches.

- Wat? Brunch met diepgang voor iedereen
- Wanneer: **27 november (in de Levensbron)**, **19 februari (in Rijsoord)**, **16 april (in de Levensbron)**, **11 juni (in de Levensbron)**

Info en aanmelden: brunchchurch@gmail.com of de Brunchchurch Facebookpagina
Meer informatie bij Elize Kievit-Versteeg 06-12773909
Heeft u vervoer nodig?, dat kan geregeld worden (bel Elize Kievit).

Wees welkom, samen gaan we er een mooie en inspirerende ochtend van maken!
Groeten,
Het Brunchchurch team

Opbrengst Collectes

23 oktober 2016	Kerk	€ 152,70
	Onderhoud gebouwen	€ 142,95
	Missionairwerk	€ 57,72
30 oktober 2016	Diaconie	€ 159,09
	Onderhoud gebouwen	€ 146,75
	Missionairwerk	€ 69,60
2 november 2016	Kerk (dankstondcollecte)	€ 556,40 (*)
	Diaconie (dankstondcollecte)	€ 507,50 (*)
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 35,60
6 november 2016	Diaconie (aanvulling dankstondcollecte)	€ 323,85 (*)
	Kerk (aanvulling dankstondcollecte)	€ 427,40 (*)
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 65,65
13 november 2016	Diaconie (avondmaalscollecte)	€ 251,30
	Onderhoud gebouwen	€ 129,70
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 58,52

(*) *excl. nagekomen bedragen via de Rabobank*

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

*Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.
En jij maakt het mee.*



Maak het mee!

In de adventstijd leven we van de verwachting. Dit thema komt ook terug in het project van de kindernevendienst. Vier Bijbelse figuren vertellen hierover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft: 'Heb geduld tot de Heer komt.' En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden. Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken.

De projectverbeelding van deze weken bestaat uit een grote ster. De ster is opgebouwd uit vijf puzzelstukken. Elke week wordt een nieuw puzzelstuk toegevoegd op de projectposter voor in de kerk. Zo krijgen we steeds meer te zien van de verwachting, we maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker. Voor elke zondag is er een thema dat past bij de lezing.

	Lezing	Thema
Eerste Advent	Jesaja 2:1-5	Vrede
Tweede Advent	Matteüs 3:1-12	Een nieuw begin
Derde Advent	Jakobus 5:7-10	Wachten
Vierde Advent	Matteüs 1:18-25	Het komt goed
Kerst	Lucas 2:1-20	Maak het mee!

*Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef,
ze maken het mee en vertellen het mij.
Vier J's die samen de vijfde verwachten,
En de zesde J ben JIJ!*

Wie komt ons koor versterken??

Ons koor, het Christelijk Gemengd Koor "de Levensbron", kan versterking goed gebruiken na het vertrek van opnieuw enkele koorleden. Niet omdat deze het niet naar de zin hadden maar als gevolg van leeftijd.

We kunnen ons voorstellen dat in uw kerk mensen zijn die graag willen zingen tot eer van onze Schepper.

Vooraf de bassen kunnen versterking bijzonder goed gebruiken.

Uiteraard zijn ook sopranen, alt en tenoren van harte welkom.

Omdat de gemiddelde leeftijd vrij hoog ligt zouden 55+ers hierin het beste passen

We repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het kerkgebouw de Levensbron, Jan Luykenstraat 10.

Het lidmaatschap is niet hoog, momenteel € 10,- per maand. Tijdens de pauze wordt tegen een geringe vergoeding koffie en/of thee verstrekt.

De saamhorigheid in het koor is uitstekend. Dus: kom eens luisteren en beoordeel dit ook zelf.

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

1 en 15 december

In de Fontein

Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de
gezelligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor een
praatje,
glasje, spelletje, kortom voor de gezellig-
heid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van
de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer
23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 9 december 2016

De kerk van Parijs

De kerk van Parijs heeft een bijzondere plek in ons gezin. Wij woonden in de pastorie van Sceaux, net buiten Parijs van 1991 tot 1996, en twee van onze drie kinderen werden in Parijs geboren. Het bijzondere van de gemeente van Parijs was - en is! - de veelkleurigheid: studenten, au-pairs, mensen met een eigen bedrijf of in dienst van een multinational, mensen van de diplomatieke dienst of andere overheidsdiensten, zij vormen samen een hele diverse gemeente. Die diversiteit geldt ook de kerkelijke achtergrond: oecumenisch. De kerk valt onder de PKN, maar wie mee wil doen in Parijs is welkom! Zo kende in onze jaren 'de kerk van Parijs' gereformeerd in verschillende schakeringen, hervormd met alle modaliteiten die er waren, maar ook Luthers en katholiek. Je deelde je nationaliteit en je christelijke geloof en daarbij was je komaf van ondergeschikt belang! Een open kerk, gastvrij en hartelijk! Wij komen er nog steeds en zien oude bekenden, maar altijd ook nieuwe gezichten, en wij hopen dat de gemeente nog lang een geestelijk thuis kan zijn voor wie dat zoekt in die grote wereldstad!

Henk Spoelstra, Predikant te Oss (Noord Brabant)

Wilt u ook Vriend worden van de Nederlandse Kerk van Parijs (behorend tot de PKN Nederland) maakt dan een bijdrage over op rekening NL36 INGB 0007 7900 24 of NL39 INGB 0671 3615 38 (beide ING rekeningen) t.n.v. Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, 78510 Triel sur Seine (Fr.) De stichting is ANBI gecertificeerd. Meer informatie vindt u op onze website www.parijsplus.nl.

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2016".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand december zal plaatsvinden op 28 december 2016.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk

Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

DIENST OP OUDEJAARSAVOND in BOLNES

De dienst van oudejaarsavond 31 december vieren wij dit jaar samen gezamenlijk met de kerk van Bolnes en de Levensbron.

Dit jaar vindt de dienst plaats in de kerk van de Protestantse Gemeente Bolnes aan de Pretoriusstraat. Ds. M. de Geus zal hierin voorgaan. De kerken die te gast zijn leveren elk 1 ambtsdrager.

Ook de dienst op Hemelvaartsdag vierden we gezamenlijk en graag zoeken we meer samenwerking met de kerken binnen het SARI om zo ook met elkaar op te trekken richting de toekomst. SARI staat voor **S**Amenwerkende kerken in **R**idderkerk en is een overlegorgaan dat al vele jaren bestaat.

De kerkenraad is zich bewust dat het voor sommige gemeenteleden wennen is de dienst op oudejaarsavond niet in de eigen kerk te vieren maar deze dienst is ook een dienst die niet druk wordt bezocht omdat veel mensen andere afspraken hebben op deze laatste avond van het jaar.

Waarom zouden we elkaar dan niet opzoeken en een dienst met elkaar hebben om het jaar af te sluiten. De dag erop, 1 januari, valt dit jaar op zondag en dan is de dienst zoals gebruikelijk weer in onze 'eigen' kerk.

Mogelijk voelt u een belemmering omdat u vervoer nodig heeft richting Bolnes. Om dit geen probleem te laten zijn kunt u zelf vervoer regelen óf aangeven als u vervoer nodig heeft deze avond.

Om inzichtelijk te maken wie zelf geen vervoer kan regelen en dus vervoer nodig heeft en wie vervoer kan bieden ligt er vanaf half december een lijst naast het voorbedenboek bij de kosterplaats in onze kerk.

U kunt hierop aangeven als u vervoer nodig heeft maar ook gemeenteleden die een plaatsje in hun auto over hebben kunnen hierop aangeven wie er met hen mee kan rijden.

Zo zien we om naar elkaar en houden we elkaar vast in het geloof. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij één van de leden van uw kerkenraad.

Hartelijke groet namens de kerkenraad.

Kerst-Doelenconcerten 2016

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2016 opnieuw vier Kerst-Doelenconcerten in de ambiance en sfeer van Concertgebouw de Doelen in Rotterdam.

Onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen wordt het meest indrukwekkende en inspirerende verhaal in de wereldgeschiedenis tot klinken gebracht: The Story of Christmas - hét verhaal van liefde, licht en leven. Het afwisselende programma wordt gebracht met verwondering, verrassing en vreugde!

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus geeft de serie Kerst-Doelenconcerten 2016 vorm en inhoud met medewerking van: het Christelijk Gemengd Koor Asaf uit Papendrecht | het Interkerkelijk Koor Les Chantres uit Papendrecht | het Christelijk Krimpens Mannenkoor | Maria den Hertog (mezzosopraan) | André de Jager (orgel) | Noortje van Middelkoop (panfluit) | André van Vliet (piano) | het orkest l' Orchestra Particolare | algehele leiding: Hans van Blijderveen.

Data en aanvangstijden: zaterdag 10 december en zaterdag 17 december (aanvang 14.00 uur) en dinsdag 13 december en dinsdag 20 december (aanvang 20.00 uur).

Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam.

Kerstdienst 24 december

Op 24 december wordt weer de traditionele kerstdienst gehouden. Altijd een bijzondere dienst zo laat op de avond. Buiten koud en donker en binnen warm, (kerst)licht en een bijzondere sfeer om zo met elkaar de kerst te mogen beleven. Gospelgroep Relight uit Poortugaal zal dit jaar de kerstdienst muzikaal invullen. Relight staat - vrij vertaald - voor het vuur opnieuw aansteken. Zij hopen door te zingen het vuur in mensen aan te wakkeren en brandende te houden, zodat het licht van Christus feller mag gaan schijnen. Het thema van de dienst 'Ontvang licht!' sluit daar deze avond mooi op aan. Ná de dienst is er voor een ieder een glaasje warme Gluhwein.



De dienst begint om 22.30 uur en onze eigen predikant zal daarin voorgaan. Er is één collecte die bestemd is voor stichting Light for the world. Het hoofddoel van deze stichting is het ondersteunen van activiteiten in ontwikkelingslanden die gericht zijn op preventie van blind- en slechthooftheid. Interventies zijn: toegang tot schoon drinkwater, verbeteren sanitatie, voorlichting, opsporen van oogaandoeningen en toegang tot medische zorg.

Afgeleid van de hoofddoelstelling is de revalidatie van blinden en slechthoofden, door middel van hulpmiddelen, toegang tot onderwijs en vaktrainingen en lobby voor de rechten van mensen met een handicap.

De stichting stelt zich eveneens ten doel het Nederlandse publiek bewust te maken van de kwetsbare positie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Wees welkom deze avond, het belooft een mooie kerstdienst te worden waarin we ook vooral bekende kerstliederen zingen!

Een hartelijke groet namens de voorbereidingsgroep: Herman, René, Niels, Rick, Marjan en Caroline.

RTV-Ridderkerk

IN KERST-SFEER



Kerstavond bij Radio Ridderkerk is de titel van een speciaal familieprogramma op zaterdagavond 24 december. Thema is: "De Geboorte van Jezus" Het programma is te beluisteren van 19.00 tot 22.00 uur.

Op 1e Kerstdag komt om 10.00 uur de uitzending uit de Opstandingskerk in Rijsoord.

Van 18.00 uur tot 19.00 uur Een programma met gospelmuziek : 'Be Yours' .

Van 20.00 uur tot 22.00 uur het programma 'Religieus op uw verzoek'. Deze keer geen verzoekjes maar een verrassende uitzending met heel veel kerstmuziek.

IN MEMORIAM MEVR. TRUUS VERVEER-KOOIJMAN

Op 11 november 2016 overleed Truus Verveer-Kooijman in de Blijde Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht.

Zij werd 82 jaar. De begrafenis vond plaats vanuit de Opstandingskerk op de Algemene begraafplaats Vredenhof in Ridderkerk.

Truus Verveer-Kooijman werd in Bolnes geboren. Zij trouwde op 21-jarige leeftijd met Wim Verveer, die uit Rijsoord kwam. Samen kregen ze drie kinderen, Herbert, Martha en Christa. In Delft hadden ze een kruidenierszaak. Na het overlijden van Wim Verveer in 1979 kwam ze in Rijsoord wonen. Daar was ze een actief lid van de kerk. Zo stond ze aan de wieg van het eetcafé, was ze te vinden als vrijwilliger bij elke baazaar. Bij alle musicals zorgde ze voor koffie en koek, hielp bij een hulptransport naar Polen. Daarnaast was ze meer dan 40 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis. Maar ze ging ook graag (ver) op reis. Nu is ze op haar laatste reis gegaan.

We zullen haar missen en gedenken.



**FILM
HUIS**
RIDDERKERK



THEATERZAAL
'HET PLEIN'
GEMEENTERHUIS
KONINGSPLEIN 1
RIDDERKERK

presenteert op vrijdag 25 november:

DES HOMMES ET DES DIEUX

Met een inleiding om 19.15 uur door Joke van der Neut

Het werk dat de acht Franse monniken in Algerije verzetten lijkt zo onschuldig: werken in de moestuin, potten honing vullen, medische zorg verlenen en schoenen uitdelen aan de lokale bevolking. Ze proberen in harmonie te leven met de mensen om hen heen en vrede te bewaren. Maar er zijn in dat gebied ook radicale Moslims die met niets ontziend geweld de verhoudingen tussen Christenen en Moslims op scherp zetten.

De film snijdt actuele thema's aan – islam versus christendom, de paternalistische houding van het Westen, fundamentalistisch geweld – maar het zoeken naar de menselijke maat overheerst in deze urgente film, waardoor de impact nog groter wordt.

Aanvang 19.30 uur

Toegangskarten á € 5,- zijn vanaf 14 dagen voor de voorstelling verkrijgbaar in de Wereldwinkel, Schoutstraat 17 en 's avonds vanaf 18.45 uur aan de zaal.

Symbolisch bloemschikken tijdens advent en Kerst.

Het thema voor de symbolische schikkingen in de komende adventstijd en Kerst is
“De wereld omgekeerd”.

De inspiratie voor dit thema werd gevonden in lied 1001 van Huub Oosterhuis, ‘De wijze woorden en het groot vertoon’.

Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt uit, verlangt, naar een wereld, naar een wereld omgekeerd, een wereld waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn.

In de lezingen zoals die door het oecumenisch leesrooster gegeven worden, komt dit verlangen naar voren. De oudtestamentische lezingen komen uit het boek Jesaja. Op verschillende manieren, in verschillende tijden, vertellen profetenstemmen hier over een wereld omgekeerd, visioenen vol van hoop en vrede.

Zowel voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar als de adventszondagen en Kerst is gekozen voor een spiegel als dragend symbool. In de spiegel zie je wat op het eerste gezicht verborgen is. Om dit te benadrukken heeft de achterkant van elke schikking iets verrassends dat alleen in de spiegel te zien is.

De spiegel bevat gebroken scherven, dit zorgt ervoor dat er een gebroken beeld ontstaat: de gebrokenheid van de wereld of de gebrokenheid van het leven.

Hoe dichterbij Kerst, hoe minder gebroken stukken glas op de spiegel. Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom over vrede, over een wereld omgekeerd. In Jezus is die droom werkelijkheid geworden. Het is een breekbare werkelijkheid die elke dag onder druk staat.

Het licht van de kaars geeft elke adventszondag extra glans.

Met Kerst vieren we voluit dat ‘het Licht schijnt in de duisternis’ en dat ‘de duisternis het niet in haar macht heeft gekregen’. We vieren Gods belofte van vrede en heilheid.

U kunt voor- of na de dienst de schikking bekijken en zien wat verborgen was maar in de spiegel te zien is.

Zondag 4 december, tweede adventszondag.

Lezingen: Jesaja 11 vers 1-10 en Matteüs 3 vers 1-12.

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Matteüs vertelt hoe Johannes oproept tot inkeer, omkeer, om dit visioen te leven in het voetspoor van hem die na hem komt.

Symboliek in de schikking: Een paarse ondergrond, paars als kleur van bezinning, met daarop een schelp die gebruikt wordt om te dopen en het symbool is voor wedergeboorte, omkeer en bezinning. Ook zien we een de stronk en een bijl aan de wortel als waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt. De spiegel bevat minder stukken gebroken glas dan afgelopen week. De kaars bij de schikking brandt als teken van hoop. Zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

Zondag 11 december, derde adventszondag.

Lezingen: Jesaja 35 vers 1-10, Matteüs 11 vers 2-11 en Jakobus 5 vers 7-10.

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even.....



Symboliek in de schikking: Een paarse ondergrond met daarop een roze doek, roze is de kleur paars waar het licht doorheen schijnt. De stenen verbeelden de weg naar Sion, stad van vrede en recht, stad van God. Het zand verbeeldt de woestijn die zal bloeien als een lelie

Hoe dichterbij Kerst, hoe minder gebroken stukken glas op de spiegel.

De kaars bij de schikking brandt als teken van hoop. Zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

Zondag 18 december vierde adventszondag.

Lezingen: Jesaja 7 vers 10-17 en Matteüs 1 vers 18-25.

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld door de andere bloemen aan de achterzijde van de schikking die alleen in de spiegel te zien zijn.

Symboliek in de schikking: Een paarse ondergrond, paars als kleur van bezinning met daarop het gipskruid en de glasscherven als symbool voor de droom die uiteenvalt. De spiegel bevat nog enkele stukjes gebroken glas. De kaars bij de schikking brandt als teken van hoop. Zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

Zondag 25 december Kerst.

Lezingen: Jesaja 52 vers 7-10, Lucas 2 vers 1-20 of Johannes 1 vers 1-14.

Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog 1 stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.

Symboliek in de schikking: een witte ondergrond met daarop een witte schikking als teken van zuiverheid en reinheid. De spiegel bevat nog één enkel stukje gebroken glas. Het licht onderin de glazen vaas symboliseert het licht dat naar de wereld komt om ieder mens te verlichten.

Een hartelijke groet namens de symbolisch bloemschikgroep.



Gezamenlijke Kerstviering 'Passage' en HVG 'Bid en Werk'

Dinsdag 13 december wordt de gezamenlijke kerstavond gevierd. We willen u als gemeente hierbij betrekken, iedereen is van harte welkom neem gerust u vriend(in) buurman (vrouw) mee, dus kom allemaal naar de Herv. kerk aan de Rijkstraatweg.

Medewerking wordt verleend door onze jeugdgroep de CornerStone, en Rene Barnard aan het orgel. We beginnen om 19.45 noteer in uw agenda 13 december.

We hopen u graag te ontmoeten

Vr.gr namens 'Passage' en HVG 'Bid en Werk'



BLIJ EN DANKBAAR

Met bovenstaande woorden wordt vaak een geboorte aangekondigd. In dit geval is dat echter niet zo, maar de ZWOE is wél blij en dankbaar. In het septembernummer van Rijsoord aan 't Woord kon u lezen dat de ZWOE actie ging voeren voor



de gemeente Gacurabwenge in Rwanda. Het streven was om € 1000 in te zamelen. Als ZWOE-commissie zijn we heel blij en dankbaar dat we **met elkaar** dat bedrag gehaald hebben. Dat ging als volgt: In september was er een zeer geslaagde benefietmaaltijd die € 407 heeft opgebracht. Een fantastisch bedrag! In de maand oktober en ook nog op 2 en 6 november stond de spaardoos in het gangpad van de kerk met als totaal-opbrengst € 328,72. Tot slot is er in november en met name op de Rwandazondag wijn verkocht. De flessen waren voorzien van een mooi Rwanda-etiket, ontworpen door Nico den Hartog. De netto-opbrengst van deze verkoop bedroeg € 275. Goede rekenaars onder u kunnen concluderen dat we ons streefbedrag gehaald hebben. Zelfs nog € 10,72 meer, wat we willen geven aan de zgn. Kleine Projecten in Rwanda. Een geweldig resultaat alles bij elkaar. We willen u daarom allemaal heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Rwandazondag

Op 6 november was het Rwandazondag, een dag waarop we in het bijzonder stilstaan bij onze verbondenheid met onze partnergemeenten Kayonza en Runda. De tafel met Rwandese voorwerpen en producten (zoals bruine bonen, snijbiet, bananen, pompoenen) die in de kerk was gezet voor de Dankstond van Gewas en Arbeid van 2 november jl. was blijven staan, zodat Rwanda ook een beetje zichtbaar was. Ter opluistering van de zgn. Uitwisselingsdienst was het Antwerpse koor Afribel uitgenodigd. Afrikanen nemen het over het algemeen niet zo nauw met de tijd maar we waren heel blij toen het koor nagenoeg op de afgesproken tijd de kerk binnenwandelde. De volwassen koorleden kwamen zingend de kerk binnen bij het begin van de dienst, terwijl de meegekomen kinderen dansend voor hen uit liepen. In deze dienst wordt zoveel mogelijk dezelfde liturgie gebruikt als in Rwanda. Het thema was: In geloof ouder worden. Dit gaf raakvlakken met het thema van het delegatie-bezoek van 2015 aan Rwanda, want dat luidde: Ouderen in de gemeente. Zowel in Rwanda als bij ons komen steeds meer ouderen en de vraag doet zich voor wat het geloof en de kerk voor hen kan betekenen. Tijdens de kindernevendienst, waar ook enkele kinderen van het koor naar toe gingen, werden er zgn. vriendschapsbandjes gemaakt. Een aantal daarvan was bestemd voor Rwandese kinderen en zijn naar Janny Oorebeek gebracht, die ze meeneemt op haar eerstvolgende trip naar Rwanda. Door kerkgangers ondertekende kerstkaarten gaan ook met haar mee naar Kayonza en Runda. Om in stijl te blijven werden de collecten vandaag niet opgehaald met de bekende collectezakken maar met, Rwandese, rieten mandjes. Tijdens het koffiedrinken werden er heerlijke koeken getrakteerd, omdat een echtpaar 25 jaar was getrouwd. Het koor viel met zijn neus in de boter en de Rijsoordenaars genoten er ook van. Om het koor niet met een lege maag naar huis te laten gaan was er een lunch geregeld. Er was heerlijke soep met daarnaast broodjes en wat fruit. Het was een prettig samenzijn. We kijken met dankbaarheid terug op deze Rwandazondag 2016. Namens de ZWOE wens ik u goede Kerstdagen en een gezegend 2017 toe!

Wilma Barnard



VERSLAG van de SaRi vergadering van 13 oktober in Bolnes

De voorzitter, H. Langbroek opent de vergadering en uit de notulen komt naar voren dat men niet overal tevreden is met het eerst toesturen van de notulen naar de kerkenraden en dat die het doorsturen naar de kerkbladen. Vanuit Slikkerveen wordt gemeld dat het te lang gaat duren voor het in de kerk-

bladen verschijnt. Het nieuwe voorstel is nu: activiteiten waaraan mensen kunnen deelnemen gaan meteen naar de kerkbladen en andere naar de scribae.

Mededelingen vanuit de kerken:

Vanuit *de Levensbron* wordt gemeld dat de bazaar € 14.500,- heeft opgebracht, dat in de grote kerkenraad eerst een maaltijd wordt gehouden en daar wordt gesproken over waar we staan en dan over waar we naar toe willen, dat uit de bijeenkomst met Reyerheem en Ronde Sant over de geestelijke verzorging doorgegeven werd dat veel nog onzeker is: voor Reyerheem is toestemming verkregen voor verbouwing, voor het Ronde Sant nog niet. En hoe de geestelijke verzorging in de toekomst gaat lopen is nog niet duidelijk.

Rijsoord meldt dat de 5 werkgroepen hun werk gedaan hebben over de toekomst, dat afhankelijk van het resultaat van de werkgroepen er een besluit genomen zal worden over de toekomst, dat in de kerkenraad is afgesproken om aan het einde van het seizoen een voorlopige balans op te maken en aan het eind van 2017 een besluit te nemen, dat de kerkrentmeesters zich zullen buigen over de 80% predikantsplaats gezien het tekort op de begroting die niet sluit met levend geld en ook zal er afhankelijk van de gekozen richting gekeken moeten worden wat er met de gebouwen moet gebeuren, dat er bijna geen contact meer is met Hervormd Rijsoord en dat daarom de kerkenraad zich zal gaan beraden of ze zich moet richten op Groot Ridderkerk met wellicht de mogelijkheid van gemeenschapshuis voor Rijsoord.

In de *Irenekerk* is de startzondag van het winterwerk druk bezocht.

Vanuit *Slikkerveen* wordt gemeld dat het niet gelukt om de kerkenraad voltallig te krijgen en dat het pastoraal aanbod daarom gereorganiseerd gaat worden, dat de geloofsopvoeding van ouders met kleine kinderen nu in de fase is aangekomen dat er concrete stappen gezet worden waarin ouders binnenkort data krijgen aangeboden voor gesprekken, dat de kerkenraad op 8 oktober een bezinningsdag gehouden heeft (in de Fontein in Rijsoord) over de kerk naar 2025 en wel over het eerste deel, over de basis van het kerk zijn, dat de kerkelijk werker, Jan van Egmond, volgend jaar per 1 oktober met pensioen gaat en dat de kerkenraad binnenkort een besluit moet nemen of dit werk zo voortgezet wordt.

Vanuit *Bolnes* wordt gemeld dat er een leuke start is gehouden voor het winterwerk, dat het pastoraal team vernieuwd is en dat het goed werkt, dat de bazaar € 12.000,- opbracht, dat er een welkomstfolder uitgebracht is voor de nieuwbouw in Bolnes en dat er nu 3 dagen dagopvang voor ouderen in het gebouw is.

Vorming en Toerusting. In Bolnes is weer een boekje met activiteiten verschenen, dat ook door andere kerken gebruikt kan worden. De Irenekerk meldt dat in de Zondagavond leesgroep, die samen met mensen uit Bolnes draait, ook leden van andere kerken welkom zijn. Voor de Alpha cursus is belangstelling, maar niemand pakt de organisatie op. In de Levensbron start een jeugd Alpha cursus.

Vanuit het *Predikantenoverleg* wordt door ds. Van der Neut aangegeven over de gezamenlijke diensten dat de oudejaarsdienst dit jaar in Bolnes is met de predikant van de Levensbron. Verder stelt het Sari-overleg voor dat in 2017 de dienst op hemelvaartsdag gehouden wordt in Rijsoord en de oudejaarsdienst in de Levensbron.

Ds. Van der Neut neemt de verdeling van de voorgangers in die diensten mee naar het predikantenoverleg. Slikkerveer en de Irenekerk doen hier (nog) niet aan mee. In Bolnes en de Levensbron willen enkele groepen in 2017 een Top-2000 dienst houden. Zij gaan eerst kijken in Oud-Beijerland waar binnenkort zo'n dienst wordt gehouden. De VOOR dienstcommissie beraadt zich op de toekomst van de Voordiensten; mogelijk gaan ze wat veranderen. Het 40 dagen boekje wordt weer uitgebracht in 2017 en het werk ervoor is gestart.

Kerstzang 2017. Deze avond wordt binnenkort al weer voorbereid. Veel kerken doen mee in de Fakkels. Er is € 7.000,- nodig. Vanuit Rijsoord wordt gemeld dat er een kersteventement komt voor alle verenigingen uit het dorp.

Bij de *Rondvraag* geeft dhr. Kloos door dat de oprichting van de stichting 'Samen lukt het' gelukt is. Hij pleit voor het (blijven) opvoeren van stichting Schuldhulpmaatje op de collecteroosters want € 2000,- wordt niet vergoed door de gemeente.

Mw. Jongenotter oppert een gezamenlijke start van het winterwerk in 2017.
notulist J.A. Blok

**...OOK JOZEF TROK OP VAN GALILÉA,
UIT DE STAD NAZARETH, NAAR JUDÉA, NAAR DE
STAD VAN DAVID, DIE BETHLEHEM HEET, OMDAT
HIJ UIT HET HUIS EN HET GESLACHT VAN DAVID
WAS, OM ZICH TE LATEN INSCHRIJVEN MET
MARIA, ZIJN ONDERTROUWDE VROUW,
WELKE ZWANGER WAS..**



LUCAS 2 VS. 4-5

BEGROTING 2017

Hierbij hebben wij het genoegen u de begroting te presenteren voor het jaar 2017. Deze begroting is opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model voor het presenteren van de begroting van het College van Diakenen. Wij geven u hierbij alleen een weergave van de totaalbedragen.

Daar de gelden bijeen gebracht zijn door giften en collecten, door u dus, gaan wij als College van Diakenen zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gelden. Toch zullen wij daar waar nodig, zeker bij rampen en andere noodsituaties ver of dichtbij, zoveel als maar mogelijk is ondersteuning geven.

Volgens de door de PKN opgelegde regels moet de begroting ook ter inzage beschikbaar zijn voor de gemeente. Daarom zal de **gehele** begroting ter inzage liggen op het kantoor van de penningmeester aan de Rijksweg 46b te Rijsoord. Graag even een telefoontje naar 0180-422595 als u de begroting wilt inzien.

De begroting zal voor een 5-tal dagen ter inzage liggen in de week van 5 t/m 9 december.

Wij hopen als CvD op wijsheid en inzicht bij het beheren van onze middelen maar ook bij het delen van deze middelen.

Met vriendelijke groeten,

Kees Alblas

Penningmeester CvD

Op deze pagina de begroting van de diakonie

Bedankt!

Hartelijk dank voor het mooie bedrag van € 4.775,00 dat aan Stichting Bram is gedoneerd.

Van dit bedrag zouden we heel graag een grote materialenkast voor onze hulpmiddelen willen aanschaffen. De hulpmiddelen staan nu erg in de weg in de lokalen en op de gang. De kast wordt handmatig gemaakt door een groep vrij-willigers (vaders van de kinderen) en we gaan van de donatie de materialen hiervoor aanschaffen. De materiaalkosten bedragen € 800,00.

Daarnaast zouden we van het resterende bedrag graag nieuw ontwikkelings- en spel-materiaal voor de kinderen willen aanschaffen. Op dit moment hebben we daar nog geen keuze in gemaakt. We willen dit graag weloverwogen doen en eerst inventariseren welke materialen er aan vervanging toe zijn en waar de behoefte voor nieuw materiaal ligt.

Wanneer de kast af is en de nieuwe materialen zijn aangeschaft zullen we een mooie foto sturen. Jullie zijn ook altijd welkom bij Stichting Bram om een kijkje te komen nemen.

Met vriendelijke groet,

Marjon de Vries, Stichting Bram Ridderkerk

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 21 oktober 2016 t/m 18 november 2016)

Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte	€	20,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte	€	25,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte	€	100,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte	€	400,00
Via mw. N.H.S. van Gameren -van der Burg	voor de solidariteitskas 2016	€	50,00
Via mw. A.C. van der Waal- de Vroed	voor de bloemen	€	10,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€	25,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 oktober 2016

De heer Visser opent de vergadering en verwelkomt met name het nieuwe kerkenraadslid, de heer Otte. Ds. Offringa leest Psalm 67 waarna de heer Visser voorgaat in gebed. De notulen worden besproken en vastgesteld.

Vanwege de warmte is het overleg met de Jeugdraad niet doorgegaan. De predikant heeft meer voorbereidingstijd nodig voor de aanpak geloofsopvoeding. Waarschijnlijk worden de avonden in het voorjaar georganiseerd. De ingekomen stukken die nog niet verdeeld zijn, worden besproken.

De geschiedenis van de hervormde kerk in Rijsoord in prachtig boek beschreven.

Rijsoord ligt in de Zwijndrechtse waard. Een gebied dat in 1332 bedijkt werd en verdeeld in acht ambachten. Daarin ontstonden buurtschappen met een godshuis met uitzondering van Sandelingen Ambacht, gelegen tussen Rijsoord en Hendrik Ido Ambacht. In de loop der eeuwen is er in de waard veel verdwenen: kastelen, landhuizen, windmolens, boerderijen, veerhuizen. Echter de zeven kerken staan nog steeds op hun oorspronkelijke plaats en ze zijn alle in gebruik voor de protestantse eredienst.

De kerk met de oudste papieren is de kerk van Rijsoord. Bijna vijf eeuwen lang was ze met haar toren een blikvanger in het polderlandschap. Hoe ze heette? Dat is men vergeten. Loslopend geboefte, benden van jonker Frans, Spanjaarden, geuzen en patriotten zijn aan Rijsoord met haar kerk voorbij getrokken, hebben vernielingen aangericht en hun sporen nagelaten. Het interieur van de oude kerk werd tweemaal beschadigd als gevolg van calvinistische opvattingen aan het eind van de 16e eeuw en van Franse idealen in het begin van de 19e eeuw. Eeuwenlange slijtage door weer en wind noodzaakte tot haar afbraak in 1832. Er verrees een nieuwe kerk, minder opvallend, meer lieflijk, bekoorlijk.

Het boek beschrijft de invloed van de stichter, Gerard Alewijnsz., fragmenten uit de roomse periode tot 1572, de periode tot 1832, exterieur, interieur en kerkomgeving van de nieuwe kerk en predikanten met hun kerkhistoriën. Een uitgebreid personenregister maakt het boek ook voor genealogen interessant. Het telt 140 pagina's, is rijk geïllustreerd en geschreven door Kees Brinkman uit Heerjansdam. De uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonobori en het Wijk-Idee-Team Rijsoord.

Maandagavond, 28 november j.l. vond de presentatie plaats. Vrijdagavond 2 december (van 19-20 uur) en zaterdagmorgen 3 december (van 10-11 uur) kunt u het boek kopen in De Hoeksteen. De prijs bedraagt 12,50 euro; evt. verzendkosten bedragen 4,75 Euro.

U kunt het boek ook bestellen bij één van de kerkrentmeesters van de Hervormde kerk of via e-mail: maarten.vanderstaay@gmail.nl



NIEUW: SAMENLEESBIJBEL

Ontdek de nieuwe bijbel voor gezinnen: de Samenleesbijbel. Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina's met extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. Deze nieuwe gezinsbijbel staat vol met weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende en lastige verhalen uit de Bijbel dichtbij. De Samenleesbijbel werkt met open vragen, zodat kinderen en (groot) ouders samen de rijkdom van de Bijbel ontdekken en ervaren.

Themabijeenkomsten Geloofsopvoeding in Ridderkerk voor (groot)ouders met kinderen van 3 t/m 12 jaar

Bij geloofsopvoeding gaat het om je eigen overtuigingen en hoe je die deelt met je (klein)kinderen. Ieder mens is uniek en elke gezinssituatie is anders. Tijdens deze thema bijeenkomsten ga je met andere (groot)ouders in gesprek, deel je ervaringen en kun je nieuwe ideeën opdoen.

In het voorjaar van 2017 worden er twee themabijeenkomsten rondom geloofsopvoeding georganiseerd voor ouders en grootouders met kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. Telkens worden de bijeenkomsten op twee verschillende locaties gehouden.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Neem vrienden, burens of andere ouders van school mee. Er zijn geen kosten verbonden aan de avonden.

Thema: Op reis door de Samenleesbijbel

Hoe lees je de Bijbel anno 2015? Wat geef jij mee aan je kinderen en kleinkinderen van je geloof?

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met de Samenleesbijbel. Op een interactieve manier 'reizen' jullie door verschillende Bijbelverhalen en de bijbehorende opdrachten uit deze Bijbel.

De eerste workshop is na afloop van een speciale zondagsviering rondom de nieuwe bijbel. Het is een ouder&kind workshop die je als gezin beleeft.

De tweede workshop is zonder kinderen en speciaal bedoeld voor (groot)ouders.

Data:

22-1-2017 09.30 - 12.30 uur In de Levensbron

incl. viering en workshop voor ouders en kinderen

25-1-2017 20.00 - 22.00 uur in de kerk v.d. Protestantse Gemeente Bolnes
alleen voor (groot)ouders

Thema: Moeilijke kindervragen

Iedere (groot)ouder weet dat kinderen soms ingewikkelde kwesties op tafel leggen. Ook over geloven. Hoe ga je hiermee om? Tijdens deze bijeenkomst ontdek je als (groot)ouders dat je niet alleen staat. Je krijgt handvatten om het gesprek aan te gaan. Bestaan er 'goede' of 'foute' antwoorden?

Data:

14-3-2017 20.00 - 22.00 uur in de Christus is Koningkerk Slikkerveer

16-3-2017 20.00 - 22.00 uur in de Opstandingskerk Rijsoord

Meer informatie: jeugdwerker@levensbron.nl 06 -37474733

Dit project is een samenwerkingsproject tussen de SARI-kerken; Protestantse gemeente Bolnes, Opstandingskerk in Rijsoord, Christus is Koningkerk Slikkerveer en De Levensbron.



Kerk en jongeren

Daarover sprak de classis op donderdag 27 oktober.

Samen met ds. Harmen van Wijnen die onlangs promoveerde op dit onderwerp en de jeugdwerkadviseur van de PKN, mevrouw Nelleke Plomp.

Hoe zit het met de relatie tussen kerk/geloof en jongeren?

Luisterend naar jongeren blijkt dat zij vaak negatief oordelen over wat de kerk voor hen organiseert, zoals catechese, clubwerk en dergelijke. De manier waarop het wordt aangeboden heeft vaak weinig betekenis voor hun dagelijks leven. De jeugd ontmoet elkaar in allerlei verbanden die niet meer zoals vroeger, vooral kerkelijke verbanden zijn.

Wat betekent dit?

De kerk als instituut organiseert allerlei jeugdwerk. Catechese, clubs en dergelijke. De kerk nodigt de jeugd uit om daaraan mee te doen. Het is belangrijk dat de kerk dat doet, het zijn 'heilige' momenten die we moeten koesteren.

Maar naast dit georganiseerde jeugdwerk moeten we ook op zoek gaan naar waar de jeugd dagelijks mee bezig is. In allerlei verbanden (natuurlijke groepen) zijn 'onze' jongeren aanwezig. Het jeugdwerk van onze kerk was weinig betrokken bij deze natuurlijke groepen. Hoe kun je 'onze' jongeren toerusten om over hun geloof te spreken in hun netwerken? Hoe kom je als kerk binnen in die netwerken?

Gezin belangrijk

Het eerste netwerk voor de jeugd is het gezin. Een suggestie is om als meerdere gezinnen bijvoorbeeld eens per maand bij elkaar te komen en samen eten, leuke dingen doen en het leven samen te delen.

In die gezinnen ontmoeten de jongeren elkaar. In de puberteit vinden ze hun ouders stom en zoeken andere netwerken. Maar misschien vinden ze andere ouders niet zo stom. Als er verbanden zijn gelegd met de jongeren onderling, komen ze bij hun vrienden thuis en spreken ze daar met die ouders.

Is er nog een CJV/GJV die vanouds banden heeft met de kerk? Zo ja, koester deze groep en gebruik de band die er nog is met het instituut als een kans! Vraag hoe de kerk hen kan ondersteunen en betrokken zijn bij hun gesprekken.

Is er nog een actieve jeugdgroep? Koester hen. Geef hen ruimte en probeer tegelijkertijd hen echt te betrekken bij de kerk. Zie deze groepen als volwaardig kerk en onmisbaar onderdeel van het lichaam van Christus.

Doel is niet afgehaakte jeugd weer in de kerk te krijgen

Als jeugd is afgehaakt, is niet het doel ze weer naar de kerk te krijgen. Niet hen uitnodigen voor georganiseerd kerkenwerk, maar vooral interesse hebben in waar ze in hun dagelijks leven mee bezig zijn. De kerk ziet hen soms over het hoofd of drukt dit probleem weg. Probeer aanwezig te zijn in hun netwerken. Niet door daarin binnen te dringen. Maar elk netwerk heeft natuurlijke leiders. De kerk moet een gevoeligheid ontwikkelen om met die leiders in contact te komen.

Kerk-zijn is zeven dagen in de week. De zondag is een heilige onderbreking van het leven van alle dag. De kerk heeft behoefte aan jongeren die midden in de samenleving staan. Om hen te bereiken zijn aanjagers nodig. Mensen die een relatie hebben met jongeren, en de jongeren van nu verbinden met de kerk. Enthousiaste vrijwilligers, met hart voor de jongeren kunnen evenementen organiseren om een groep te vormen.

Voorbeeld: Twee jeugdouderlingen in Lexmond zagen kans om een grote groep jongeren te betrekken bij Serious Request (toen in Heerlen). Ze gingen geld ophalen en besloten als groep het zelf te gaan brengen. Ze zochten contact met de kerk in Heerlen en vroegen om logeeradressen. Er ontstond een groep die voorheen geen groep was, maar nog steeds met elkaar en de jeugdouderlingen contact heeft.

Conclusie:

We moeten (ook) nadenken hoe we stappen naar buiten kunnen zetten.

Ons jeugdwerk uitbreiden naar het 'alledaagse' naar waar jongeren mee bezig zijn in 'natuurlijke groepen', naast het traditionele jeugdwerk.

De uitdaging is om deze verschillende vormen die naast elkaar bestaan te verbinden.

Dit kan het beste plaatsvinden door betrokken en bevlogen mensen:

- Vanuit het instituut door predikanten, ambtsdragers.
- Vanuit de organisatie door professionele jeugdwerkers, vrijwilligers.
- Vanuit de bestaande netwerken door hun natuurlijke leiders.

Overige zaken

We maakten kennis met onze gastgemeente, de protestantse gemeente te Slikkerveer. Ds. Olde vertelt: "Deze gemeente is negen jaar geleden ontstaan door een fusie van hervormden en gereformeerden. Er is geen sprake meer van cultuurverschil, het is echt één goed draaiende gemeente geworden. Maar ook hier is sprake van vergrijzing. Daarom is vorig jaar gestart met het project: jeugd en pastoraat. Alle ouders met kinderen tot 20 jaar zijn bezocht. Gesproken is over de opvoeding van kinderen in het geloof.

Naar aanleiding hiervan zijn nu huiskamerprojecten, waar ouders worden aangesproken op hoe ze staan in de kerk. Er komt veel los. Kritische vragen naar de kerk. Maar ook van ouders die niets willen veranderen. Steeds gaat het over: "Hoe zijn we kerk in deze tijd?" De kerk telt ongeveer 900 leden en heeft een kerkenraad van 23 ambtsdragers en doet eigenlijk alles wat een gemeente zou moeten doen".

Van Nico Evers, onze gemeenteadviseur, neemt de vergadering afscheid. Ingaande 1 januari 2017 wordt hij coördinator van het nieuw op te richten team 'ondersteuning gemeenten'. Het werk van de gemeenteadviseurs, zoals we dat tot nu toe kenden komt dan te vervallen.

Voor informatie, advies, kritisch meedenken en ervaringen uit andere gemeenten kunnen we dan bellen met het nieuwe team via 030 880 18 80.

Namens de classis, Riet Smid,

telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

**De redactie wenst u fijne
kerstdagen en een
gezegend Nieuwjaar**





(CONCERT) AGENDA

25 november 19.30 uur	Filmhuis Ridderkerk, Theaterzaal Het plein	Vertoning van de film: 'Des hommes et Des Dieux'. Het ver- haal van Franse monniken in Algerije	Kaarten a € 5,- te verkrij- gen bij de wereldwinkel of vanaf 18.45 uur aan de zaal.
27 november	Levensbron	Brunchchurch Verdere info: Elders in dit blad.	Aanmelden bij: brunch- church@gmail.com Meer informatie bij Elize Kievit-Versteeg 06- 12773909
27 november 17.00 uur	Breepleinkerk Rotterdam	Samen zingen in de Breepleinkerk	m.m.v. Chr.Gem. Zangver. 'Eensgezindheid'o.l.v. Wim de Penning, Orgel Martin Mans, fluit Lydia v.Mourik
10 december 19.30 uur	Levensbron, Ridderkerk	Weihnachtsoratorium uitgevoerd door de Oratoriumvereniging	Toegangskaarten € 25,- verdere info: www.covridderkerk.nl
11 december 17.00 uur	Open Hof Kerk H.I.Ambacht	Zangdienst met als thema "Licht der Wereld"	Koor Adonai uit Waddinx- veen o.l.v. Peter Burger.
10/17 decem- ber 20.00 uur	De Doelen Rotterdam	Kerstconcerten Deo Cantemus	Zie aankondiging in dit blad
17 december 19.30 uur	Dorpskerk Heerjansdam	Dorpskerstzang m.m.v. een aantal IJE koren en koperbla- sers. Ds.J.Breure neemt u mee in de be- tekenis van Kerst en het Kerstverhaal.	Toegang gratis. Kaarten zijn gratis te reserveren vanaf 1 december op: www.dorpskerstzang.nl of afhalen bij 'Intrahuis', Kromme Nering 4.

