



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Bij de diensten	3
Wij gedenken De Heer J. de Waard	4
Zieken(t)huis; In plaats van kaarten; Contact met de predikant	5
Inloopochtenden; Ontmoetingsavond 30+; Wake vluchtelingen	6
Tienerviering en Kerkhoppen; Brunch Church	7
Kerkelijk bureau en stand; Verjaardagen 75+; Bidden voor moslims	8
NBG Bijbelleesrooster.	9
Collectes en Giften C.v.K.; Collectie 17 januari	10
Kerkbalans; V.V.B.; Giften C.v.D.	11
‘Holland Zingt’ zoekt heren	12
De Classis in het nieuws	13
Samenzang en concerten Breepleinkerker; Zondagavondzang	14

Loop voor ons uit, Heer ... om ons de rechte weg te wijzen
 Ga naast ons ... om met ons uw vriendschap te delen
 Sta achter ons ... om ons rugdekking te geven
 Wees onder ons ... om ons bij vallen op te vangen
 Woon in ons ... om ons de kracht te geven voor alledag
 Wees om ons ... als een muur van liefde tegen zorg en angst
 Wees boven ons ... om ons te beschijnen met uw zon en te verlichten met uw zegen

*Variant op de zegen van Sint Patrick
 (zoals uitgesproken door pastor Nelleke Spiljard - Maarn, 15 februari 2009)*



Gelukkig Nieuwjaar

Stencilen:

Maandag 25 januari
 Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Woensdag 27 januari
 om 09.30 uur
 Wim en Nelly Belder
 Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand februari
 met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 22 januari

bij
 Pia van der Linden
 p/a Pruimendijk 114
 2989 AK Ridderkerk
 Tel : 0180-422943
 E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
 Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 3 januari

Voor de dienst is er gelegenheid elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen!

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Pauline Bezemer
Chauffeurs : C.J. op den Brouw en D.W. Alblas
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 10 januari

09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Pernis
Kindernevendienst : Janis van der Linden
Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 17 januari

Tevens Tienviering

09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en J. IJsselstein
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Oecumene
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 24 januari

Heilig Avondmaal

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Cora van Wingerden
Chauffeurs : W.A. Alblas en C.A. Alblas
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 31 januari

Jeugddienst

09.30 uur : Rob Favier
Kindernevendienst : geen ivm jeugddienst
Chauffeurs : G.T. van der Waal en W. van Prooijen
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd



Bij de diensten

“Predikanten kiezen hun eigen Bijbelteksten en bijpassende liederen bij hun kerkdiensten. Toch volgen veel predikanten - en daarmee hun kerken - een leesrooster. Eén van de roosters - het zogenoemde oecumenische leesrooster - put het ene jaar voornamelijk uit het evangelie van Matteüs (A-jaar), het volgende jaar uit Marcus (B-jaar), en het derde jaar uit Lucas (C-jaar). Het bijzondere en jongere Johannes-evangelie wordt aanvullend gebruikt.”

Tot zover mijn tekst uit het kerkblad van januari 2015. We zijn nu een jaar verder en al aan een nieuw kerkelijk jaar begonnen. Vorig jaar was een B-jaar en met de Adventsperiode begon het C-Jaar. In de vier Adventsweken lazen we eerste hoofdstuk uit het evangelie naar Lucas, elke zondag een gedeelte (perikoop). Nu wilde het geval dat ik elke Adventszondag dienst had: tweemaal in de Opstandingskerk, een keer in Slikkerveer, op 4^e Advent in Klaaswaal. Ik vond het mooi om telkens een stukje tekst te kunnen bestuderen en daar nieuwe liederen bij te zoeken. Met Kerst lezen we traditioneel Lucas 2, en in de het nieuwe jaar lezen we verder in het boek van Lucas.

Op zondagmorgen 3 januari 2016 ontmoeten wij elkaar in de eerste kerkdienst van het nieuwe jaar. Vóór de dienst is er koffie en gelegenheid om elkaar geluk en zegen toe te wensen.

Op zondag 10 januari ontvangen we mw.ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool als voorganger. Zij is nu predikant in Pernis, maar wij kennen haar nog van haar tijd in de Levensbron in Ridderkerk. Fijn dat zij bij ons kan voorgaan!

Op zondagmiddag is er om 16.00 uur een wake voor vluchtelingen, in de Irenekerk in Slikkerveer. We willen stil staan bij mensen: volwassenen, jongeren en kinderen, die vanwege dreiging en geweld hun huis en haard moesten verlaten en een moeilijke weg gingen om te proberen elders een nieuw bestaan op te bouwen en in vrede te leven. Burgemeester A. Attema en mw. D. Ollong van de Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta, locatie Ridderkerk zullen het woord voeren. Het Projectkoor van de diverse Ridderkerkse kerken zal muzikale medewerking verlenen. Na deze wake is er een collecte voor het Vluchtelingenwerk. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten in de Irenezaal. U bent van harte welkom! (*zie ook pagina 11 -red.*)

Op zondag 17 januari zal ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland bij ons voorgaan.

Op zondag 24 januari vieren wij de maaltijd van de Heer. In het spoor van Israël nemen wij ook onze kinderen mee in de gemeenschap die getekend wil zijn door opstaan en op weg gaan. Wij bidden om Gods Geest, zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat. In Christus zijn wij verbonden.

Op zondag 31 januari is er een Jeugdendienst met Rob Favier. Hij zal op zijn eigen muzikale en humoristische manier het evangelie vertolken. Het wordt deze keer een sportieve dienst.

Leest u 1 Korintiërs 9:24-26 er maar op na!

Wij wensen elkaar ook in dit nieuwe kalenderjaar gezegende en inspirerende diensten toe!

ds. Herman Offringa



Wij gedenken

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Jan de Waard.

Hij werd geboren in een tuindersgezin aan de Lagendijk.

Op 19 december 1974 trouwde hij met Lineke Vermeer. Als jonge man werkte hij samen mét en náást zijn vader in de tuin.

Na het plotselinge overlijden van zijn vader, in 1985, waagde hij een nieuw begin in het industriegebied van Rotterdam. Hij kreeg daar een baan met meer regelmaat. Het gezin verhuisde naar Ridderkerk.

Eind 2014 vierden zij hun 40-jarig huwelijksjubileum. Zij deden dat samen met hun drie kinderen en vier kleinkinderen, in Parijs.

In de loop van 2015 ging Jan tobben met zijn gezondheid. Er werd een ernstige longaandoening geconstateerd. Het werd een moeilijk jaar, met af en toe een ziekenhuisopname voor onderzoek of behandeling. Behalve verzachting van de ziekteverschijnselen konden de artsen niet veel meer voor hem doen. Aan het einde van het jaar namen zijn krachten af. Hij overleed in de vroege ochtend van vrijdag 11 december op de leeftijd van 69 jaar.

Op donderdag 17 december namen wij afscheid van hem en hebben zijn lichaam begraven. Bij dit afscheid lazen we de trouwtekst uit Exodus 33. Mozes, de leidsman van Israël, bidt om Gods nabijheid. De Here zal meetrekken met zijn volk, maar Mozes zal Hem niet kunnen zien. Gods nabijheid is een kwestie van geloof.

Ook Jan de Waard leefde uit het geloof, dat de Heer ons bij name kent en ons zijn genade schenkt. Dat dit weten zijn vrouw en kinderen tot troost mag zijn.

ds. G.H. Offringa

Wie in de schaduw Gods mag wonen

Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.

Wie bij hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.

God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.

Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar een mens van
breekt.

Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.

Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.

God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leeft door alle tranen heen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om zijn tranen heen.



Zieken(t)huis

Mw. A. Blaak (Strevelszicht) verblijft nog in het Zorghotel Maasstad k. 333.

Dhr. P. van der Burg (Ds. Sleeswijk Visserstr.) verblijft in het Zorghotel Swinhove, maar hij knapt aardig op en wellicht komt hij binnenkort weer naar huis.

Mw. S.A. Leentvaar-Bestebreurtje kwam weer thuis aan de Mauritsweg.

Wij wensen onze zieken en herstellenden moed en vertrouwen toe en zo mogelijk herstel van krachten.

ds. G.H. Offringa



In plaats van kaarten

Het doet me ieder jaar weer goed hoe u mij de mooiste kaarten toestuurt met daarop de beste wensen om moed en inspiratie bij alle werk in de kerk, om gezondheid.

De eerste kaarten plaats ik in de vensterbank, onder de Adventsster. Daarna ga ik door op de piano.

Vorige jaren moest ik een lijntje spannen en hing de kaarten daaraan op. Af en toe zet ik mijn stoel onder deze feestelijke slinger, want het is zoals het spreekwoord zegt: alle zegen komt van boven!

Vanaf deze plaats wil ik ook de lezers van het kerkblad hartelijk bedanken al voor hun Kerst- en Nieuwjaarskaarten.

Ik wens u vrede en alle goeds toe, in het geloof, in de kerk, in het nieuwe jaar!

ds. Herman Offringa

Noteer alvast
in uw agenda:
Nel de Gelderdienst
(bijeenkomst in het kader
van "kerk en cultuur")
Op zondag
14 februari 2016,
aanvang 18.30 uur



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

7 en 21 januari

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Tot ziens!

Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom
voor een praatje,
glaasje, spelletje,
kortom voor de gezelligheid,
in de Fontein
op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag
van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 8 januari 2016

Een goede gelegenheid om elkaar een
gelukkig nieuwjaar te wensen!

De gastheren en gastdames:

*Dick en Gerard
Arie en Ragnar
Cora en Didi
Jan en Arjan
Bas en Derus*

**God kijkt
niet naar je fouten
van vorig jaar...**

**...maar wel hoe
je er dit jaar mee
omgaat!**

visje

Wake voor vluchtelingen

Het raakt je tot in het diepst van je hart
mensen op drift,
vluchtend voor vallende bommen,
kinderen ontheemd, nergens veilig.
het komt binnen als een bom,
wat kunnen we eraan doen.....
gevoelens van machteloosheid
bekruipen ons.

Vanuit deze gedachte
ontstond het initiatief
elkaar te ontmoeten,
dit schrijnende leed met elkaar
onder ogen te zien en
voor het aangezicht
van de Eeuwige
uit te spreken
in woord en lied.

Wij nodigen u daarom uit om op **zondag 10 januari, 16.00 uur, in de Irenekerk** van de Protestantse Gemeente Irenekerk te Ridderkerk, Electropark 17-19 (ingang van het park naast Oranjestraat 32) met ons een wake te houden en stil te staan bij mensen: volwassenen, jongeren en kinderen, die vanwege dreiging en geweld hun huis en haard moesten verlaten en een moeilijke weg gingen om te proberen elders een nieuw bestaan op te bouwen en in vrede te leven.

In dit samenzijn zal het woord worden gevoerd door ds. Herman Offringa, predikant van de protestantse gemeente Ridderkerk-Rijsoord en consulent van de protestantse gemeente Irenekerk, mevrouw A. Attema, burgemeester in Ridderkerk, mevrouw Djannah Ollong van de Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta, locatie Ridderkerk.

Het Projectkoor van diverse Ridderkerkse kerken zal zijn muzikale medewerking verlenen. Er wordt na de wake een collecte gehouden voor het Vluchtelingenwerk.

Na afloop is er gelegenheid elkaar tijdens de koffie in de Irenezaal te ontmoeten.

Van harte hopen wij dat u aan deze uitnodiging gehoor zult geven om als gezamenlijke Ridderkerkse kerken te laten zien dat de vluchtelingenproblematiek ook ons ter harte gaat.

*Namens de diaconie van de Irenekerk,
Tine Houweling - Hensen*

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Kerkelijke stand

Overleden op de leeftijd van 69 jaar
De Heer Jan de Waard
gewoond hebbende
Voorn 31
2986 JA Ridderkerk

Verjaardagen in januari

1 jan. 1936
Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal
Rijksstraatweg 179
2988 BD Rijsoord

2 januari 1940
Mevrouw J. van der Burg- de Waard
Vogelkersstraat 15
2982 CX Ridderkerk

4 jan. 1930
De heer K. Klootwijk
Rijksstraatweg 179
2988 BD Rijsoord

6 jan. 1940
Mevrouw K. Pijnacker
Mauritsweg 88
2988 AM Rijsoord

Hartelijk Gefeliciteerd!

Bidden voor Moslims

Bewerkt artikel van Ron van der Spoel (ambassadeur vervolgde kerk voor Open Doors) overgenomen uit Open Doors Magazine (maart/april 2015)

Regelmatig horen we dat christenen uit de vervolgde kerk bidden voor degenen die hen vervolgen. Er zijn Syrische christenen die net als Jezus bidden: 'Vader vergeef hun, ze weten niet wat ze doen'. Ook vanuit Pakistan hoor ik over broeders en zusters die bidden voor landgenoten die hen kwaad willen doen. Wij worden geconfronteerd met verhalen over moslims die aanslagen plegen, door verhalen uit de vervolgde kerk, maar ook op het nieuws. De reactie van veel mensen is: angst voor moslims en een afkeer van de islam.

Maar wat kunnen wij hierin leren van de vervolgde kerk? Ik denk dat de bewogenheid die de vervolgde christenen hebben voor moslims onder andere te maken heeft met het feit dat velen zelf moslim zijn geweest. Zij weten hoe het voelt om moslim te zijn. Ik sprak onlangs een ex-moslim uit het Midden-Oosten. Hij vertelde dat ook hij - naarmate hij ouder werd - uit angst steeds meer radicaliseerde. Uit angst voor zijn god. Wanneer je beseft hoe bang moslims kunnen zijn voor hun god, verandert je gebed voor hen. Want dan bid je niet zozeer voor agressieven mensen, maar je bidt voor bangen mensen. Voor mensen die geloven dat hun god vreselijke offers vraagt. Voor mensen die geloven dat ze voor het heil van hun ziel volledig op zichzelf zijn aangewezen.

Hoezeer zijn wij begaan met moslims die leven in angst en onzekerheid? Ze weten niet dat Jezus Christus het offer al heeft gebracht en dat hun offers niet langer nodig zijn. Het christelijk geloof geeft leven.

'Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet', staat in Romeinen 8:14. De Bijbel roept ons op om de vervolgers te zegenen en niet te vervloeken. Maar hoe doe je dat? Door te bidden dat hun hart verandert en dat ze de liefde van Christus mogen ervaren. En vraag bovendien aan de Here God of Hij hen wil zegenen. Zegenen doen we ook met daden. Hoe praten wij in het dagelijks leven over moslims? Beseffen we wel voldoende dat moslims mensen zijn voor wie Jezus naar deze wereld is gekomen om ook hén te redden, ook al weten zij dit niet?

Namens de ZWOE-groep, Wilma Barnard



De liefde
is geduldig
en vol goedheid.

De liefde
kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon
en geen
zelfgenoegzaamheid.

Ze is niet grof
en niet zelfzuchtig,
ze laat zich
niet boos maken
en rekent
het kwaad niet aan,
ze verheugt zich
niet over het onrecht
maar vindt vreugde
in de waarheid.

Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze,
alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.

de
liefde
zal
nooit
Vergaan

-
Uit 1 Korintiërs 13
28 januari

NBG Bijbelleesrooster januari

vr.	1	Numeri 6:22-27 Veel heil en zegen!
za.	2	Psalm 84 Thuiskomen
zo.	3	Exodus 1:1-14 Vreemdelingenhaat
ma.	4	Exodus 1:15-22 Mannendiscriminatie
di.	5	Exodus 2:1-10 De ark van Mozes
wo.	6	1 Korintiërs 7:1-11 Trouw
do.	7	1 Korintiërs 7:12-24 Bij elkaar blijven
vr.	8	1 Korintiërs 7:25-40 Gelijkheid en onderscheid
za.	9	Lucas 3:1-14 Roepende in de woestijn
zo.	10	Lucas 3:15-22 Doop met de heilige Geest
ma.	11	Lucas 3:23-38 Jezus, de zoon van God
di.	12	Lucas 4:1-13 Niet bij brood alleen
wo.	13	1 Korintiërs 8:1-13 Weet wat je eet
do.	14	1 Korintiërs 9:1-14 Rechten
vr.	15	1 Korintiërs 9:15-27 Beloning
za.	16	Exodus 2:11-22 Verdeeldheid
zo.	17	Exodus 2:23-3:10 Opdracht
ma.	18	Exodus 3:11-22 Nadere uitleg
di.	19	Exodus 4:1-17 Tegenwerpingen
wo.	20	Exodus 4:18-31 Bloedbruidegom
do.	21	1 Korintiërs 10:1-13 Leer uit de geschiedenis
vr.	22	1 Korintiërs 10:14-22 Samen in de naam van Jezus
za.	23	1 Korintiërs 10:23-11:1 Grenzen
zo.	24	1 Korintiërs 11:2-16 Hoofd-zaken
ma.	25	1 Korintiërs 11:17-34 Avondmaal vieren
di.	26	1 Korintiërs 12:1-11 Gave gaven
wo.	27	1 Korintiërs 12:12-31 Gaven gebruiken
do.	28	1 Korintiërs 13:1-13 De hoogste gave
vr.	29	Psalm 71:1-13 Schuilplaats
za.	30	Psalm 71:14-24 Niet zwijgen
zo.	31	Lucas 4:14-30 Sabbats-onrust



Opbrengst Collectes

22 november 2015	Kerk	€ 361,42
	Voor het tekort van de kerk	€ 453,82
	Eigen jeugd	€ 99,90
29 november 2015	Diaconie	€ 189,63
	Voor het tekort van de kerk	€ 336,71
	Eigen jeugd	€ 94,60
6 december 2015	Kerk	€ 168,25
	Voor het tekort van de kerk	€ 295,30
	Pastoraat van de PKN	€ 60,32
13 december 2015	Diaconie	€ 164,60
	Voor het tekort van de kerk	€ 259,60
	Pastoraat van de PKN	€ 49,99

*Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 21 november 2015 t/m 18 december 2015)

Via de bus in de hal van de kerk voor de kerk	€ 20,00
Via dhr. W. Belder voor RATW	€ 10,00
Via mw. C. Holdermans-van der Burg voor de kerk	€ 10,00
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse voor het tekort van de kerk	€ 10,00

*Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*

Collecte op zondag 17 januari 2016 - bestemd voor Eucumene

Steun kleurrijke kerken

Geloven ver van huis. Dat is de dagelijkse realiteit voor migranten die in Nederland verblijven. Honderdduizenden christenen van over de hele wereld moesten om allerlei redenen kort of lang geleden hun moederland verlaten. Gelukkig vinden velen van hen een gemeenschap waar zij hun geloof kunnen beleven, zich kunnen uiten in hun eigen taal en steun vinden bij elkaar.

Ruim zeventig migrantenkerken en -geloofsgemeenschappen, met ongeveer 70.000 leden, zijn aangesloten bij SKIN (Samen Kerk in Nederland). SKIN wil deze hechte gemeenschappen en hun voorgangers ondersteunen. En dat is hard nodig, want de voorgangers komen in aanraking met grote vragen en problemen. Veel van hun gemeentelieden worstelen met trauma's uit het verleden, werkloosheid en eenzaamheid.

Om de voorgangers van deze kerken toe te rusten voor hun taak organiseert SKIN tal van praktische trainingen op het gebied van wet- en regelgeving, pastoraat en diaconaat. Zeker in deze tijd, nu zoveel vluchtelingen ons land bereiken, hebben deze kerken goed toegeruste leiders nodig. De pastors, oudsten en leiders van de migrantenkerken zetten zich met hart en ziel in om de migranten bij te staan. Zij hebben daarvoor de trainingen van SKIN nodig, maar kunnen de cursuskosten nauwelijks zelf opbrengen.

Uw bijdrage in de collecte is daarom zeer welkom!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk



Houdt u de Opstandingskerk in balans?

Het is januari, dus binnenkort wordt de bekende enveloppe voor de Actie Kerkbalans weer bij u thuis bezorgd. De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, kosten van de eredienst en de kosten van het pastoraat. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden.

Ook dit jaar laat de begroting weer een tekort zien. Maar wat zou het geweldig zijn als we met elkaar dit tekort tot een minimum kunnen beperken door de jaarlijkse bijdrage te verhogen! Want ook de kerk heeft geld nodig om te kunnen functioneren. Met de hulp van veel vrijwilligers doen wij er alles aan om de kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Mogen wij weer op u rekenen? Graag zien wij uw antwoord in de bekende groene bus in de hal van de Kerk tegemoet. U kunt de (gesloten) enveloppe ook meegeven aan uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Hartelijk dank.

Het College van Kerkrentmeesters



Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening

NL46 RABO 0355 4032 50
t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2016", of "VVB 2015" als het nog op het oude jaar betrekking heeft.

In de maand januari zal er geen automatische incasso plaatsvinden; deze schuift door naar de maand februari (dit i.v.m. de actie kerkbalans 2016).

Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK



Giften ontvangen via C.v.D.

Via Mw. J. Zijderveld	voor dagboekje	€ 10,00
Via Mw. J. Zijderveld	voor dagboekje	€ 10,00
Via Mw. N. de Waard	voor dagboekje	€ 20,00
Via Dhr. H. Bestebreurtje	voor dagboekje	€ 10,00
Via Dhr. H. Bestebreurtje	voor dagboekje	€ 10,00

*Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor uw gift
Kees Alblas
Penningmeester CvD*

Holland Zingt zoekt heren

Het Christelijk Reiskoor "Holland Zingt" zoekt tenoren en bassen.



Begin 2016 gaat het nieuwe koorproject van start. Dat betekent dat het koor zich gaat voorbereiden op een aantal prachtige concerten en optredens. Het hoogtepunt is het concert in de bekende St. Bavokerk te Haarlem.

Dit concert maakt deel uit van de jaarlijkse koorreis, die in 2016 zal plaatsvinden van 20 t/m 22 mei. Heren die geïnteresseerd zijn om lid te worden zijn van harte welkom, want i.v.m. een goede stemmenverhouding is het koor op zoek naar een aantal bassen en tenoren. Tijdelijk er echter wel een ledenstop voor dames, maar sopranen en alten die een tenor of bas meebrengen kunnen zich nog steeds aanmelden. Koorervaring is geen vereiste, want iedereen die graag zingt is van harte welkom een proefrepetitie mee te maken.

De eerste repetitie is op vrijdag 15 januari 2016 van 20.00 tot 22.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Rembrandtstraat 1 te Puttershoek. Er wordt gestart met een geheel nieuw repertoire. Alle koorleden krijgen een oefen cd mee naar huis en er wordt eenmaal per twee weken op vrijdagavond gerepeteerd o.l.v. dirigent Adri Poortvliet. Zoals gezegd staan er diverse mooie optredens gepland, want naast de St. Bavokerk te Haarlem, staan er in de aanloop van de koorreis optredens gepland in de Immanuelkerk te Maassluis, de Grote Kerk van Schiedam, de Breepleinkerk te Rotterdam en de Eendrachtserkerk te Zuid-Beijerland.

Ook zullen bekende solisten aan deze concerten gaan meewerken. We noemen onder meer, Martin Mans, André van Vliet, Carina Bossenbroek, Mark Brandwijk en André de Jager. Tijdens de koorreis overnacht men in luxe kamers van het Van der Valk hotel in Haarlem.

Meer informatie over deze koorreis, de optredens en het koor kunt u krijgen op de website www.hollandzingt.nl of door te bellen met Leen Koster, telefoon 06-28571581

Nieuwjaar

Wat staat ons het nieuwe jaar
aan lief en leed te wachten?
We weten 't niet. We mogen Hem
Die spoedig komt, verwachten,
Al is het donker om ons heen
en dreigen er gevaren,
Eén is er Die ons altijd trouw
in liefde zal bewaren.

We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal treffen,
God geve dat wij elke dag
ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons steeds
met liefde en trouw omringen.
Heer, geef ons toch
een dankbaar hart
voor al Uw zegeningen.

We weten niet wat hier op aard'
de toekomst zal onthullen.
We weten wél dat U aan ons
volkomen zult vervullen.
wat U beloofd hebt in Uw Woord.
O, laat ons daarop bouwen,
opdat wij in dit nieuwe jaar
alléén op U vertrouwen.



Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws



**Protestantse
Kerk**

De toekomst van onze kerk

Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee uitzond, gaf Hij hen de opdracht geen overtollige ballast mee te nemen. Geen geld, geen twee hemden. Wel sandalen voor onderweg (Marcus 6:7-9).

In onze tijd krijgt het woord van Jezus 'alleen sandalen voor onderweg' nieuwe actualiteit. Als Protestantse Kerk dragen we nogal wat mee. Verworvenheden die we onderweg hebben opgedaan. Dat was onze manier om de weg van Jezus te gaan en op die weg hebben we veel van Gods goedheid ervaren. Tegelijk is onze gang zwaar geworden. Dat voelen we steeds meer. Het lijkt alsof we gevangen zijn geraakt in onze eigen kerkcultuur. We stralen voor velen uit een besturenkerk te zijn. Hoe kunnen we komen tot de lichtere gang waarmee Jezus ooit zijn leerlingen uitzond?

Hoe zit het met de toekomst van onze kerk? Is er nog wel een toekomst? We hebben er zorgen over. Waar halen we nog moed en vertrouwen uit? Daarover gaat de nota 'Kerk 2025'. Het voorwoord van de nota eindigt met de bemoediging dat we weten dat er een levend Woord is, Christus de Heer. Waar dit Woord is, is een weg om te gaan. Op 12 november 2015 nam de generale synode deze nota vrijwel ongewijzigd aan. Het was een zinderende vergadering. De urgentie rond de vraag hoe we de komende jaren kerk zullen zijn, was voelbaar. Met het aannemen van deze nota besloot de synode nieuwe wegen in te slaan voor de toekomst van de kerk

We zijn als Protestantse Kerk goed georganiseerd. Maar dat vraagt veel menskracht. En het is veel 'gedoe' als iets geregeld of beoordeeld moet worden. Kan het niet eenvoudiger en lichter?

Nog belangrijker is de vraag die, als we eerlijk zijn, ons ook bekruipt - namelijk: Wat geloven we nog? Waarom zijn wij eigenlijk kerk? Moeten we niet veel meer terug naar waar het in wezen om gaat? Naar de diepe vreugde van het geloof? Want daar is het ooit mee begonnen. De verwondering over het heil dat verscheen in de Mensenzoon, de Gezalfde van Israël.

Gelijktijdig met het verschijnen van de nota 'Kerk 2025' stelt ook de dienstenorganisatie zijn plannen bij. Door noodzakelijke bezuinigingen zal de dienstverlening drastisch veranderen en de gemeenten zullen dat voelen.

Ds. Dick Looijen, onze regionaal adviseur classicale vergaderingen van Zuid-Holland, geeft een toelichting bij de plannen van de synode en informeert ons over de laatste ontwikkelingen. En natuurlijk gaan we er met elkaar over in gesprek.

Maar we krijgen ook informatie van ds. G.H. Offringa, predikant van de gereformeerde kerk te Rijsoord. Hij bezocht afgelopen zomer de Presbyteriaanse kerk in Rwanda, samen met drie andere gemeenteleden uit onze regio. Bezoeken van gemeenteleden over en weer gebeuren al sinds de jaren '80. Op dit moment hebben de gemeenten van Bolnes, Slikkerveer, Ridderkerk, Rijsoord, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Sliedrecht een goed contact met gemeenten in Rwanda. Om de tweeënhalf jaar ontmoeten zij elkaar en delen lief en leed. De ene keer in Rwanda, de andere keer in Nederland. Een zorg voor de kerk in Rwanda op dit moment, is de positie van ouderen. Rwanda heeft goed onderwijs. Maar na hun studie verlaten de jongeren vaak Rwanda. De ouderen blijven achter, zonder het vangnet van de kinderen die traditioneel altijd voor hun ouders zorgden. Maar er is meer te vertellen over dit bezoek.

De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen die belangstelling heeft voor bovenstaande onderwerpen is van harte welkom om mee te praten. De classis vergadert op donderdag 18 februari, vanaf 19.30 uur in de Pauluskerk, Nassauweg 1, 3314 ND te Dordrecht.

*Namens de classis,
Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl*



Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Kerkkoor Zwijndrecht wenst u allen een gezegend, gelukkig en gezond Nieuwjaar toe. Ook in dit nieuwe jaar willen we de Lofzang gaande houden.

Wij nodigen u hierbij uit om met ons voor de 328^{ste} keer de zondagavondzang te komen zingen op zondag 17 januari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Na een drukke maand vol licht willen wij in deze zangavond zingend de vraag beantwoorden waarom Christus eigenlijk naar ons toegekomen is. We doen dat met het zingen vele, vooral bekende, liederen. Onze nieuwe dirigent Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager.

We openen deze zondagavondzang met het lied: 'Hef op uw hoofden, poorten wijd!', en 'Liefde is licht, opnieuw geboren'. Ook zingen we 'Dat ons loflied vrolijk rijze' en 'Mchtig God, sterke Rots'. Met de kinderen zingen we 'Samen spelen'. Het koor zingt o.a. de liederen: 'Rejoice', en 'Zing voor de Heer'. We sluiten de avond af met het lied: 'De dag door Uwe gunst ontvangen'. Graag tot ziens in de Bethelkerk. Wij rekenen op uw komst.

*Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook*

Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Koor-en samenzangdienst op zondag 17 januari a.s. waaraan medewerken:
Het Chr. Gem.Koor "The Credo Singers" o.l.v. Bert Kruis,
Organist Martin Mans, voorganger drs. Sandra Hermanus
De dienst begint om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij! Van harte welkom!
De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77
Zie ook www.breepleinker.nl

Benefietconcerten in de Breepleinker

Organist Martin Mans heeft het initiatief genomen om komend jaar op zaterdagmiddag z.g. benefietconcerten te gaan houden, concerten van de duur van 1 uur, van 15.00 uur - 16.00 uur
Toegang zal € 5,- zijn, er wordt daarbij een benefietcollecte gehouden die geheel bestemd is voor het in stand houden van de kerk.
Het thema zal dan ook zijn: 'Ik hou van de Breeplein'
Na het concert gelegenheid tot gezellig samenzijn

De eerste data is
zaterdagmiddag 9 januari 2016,
daarna zaterdagmiddag 6 februari 2016

