

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Pelgrimage op weg naar Pasen	3
Bij de diensten	4
Wij gedenken Mevrouw J. van Gameren-de Lang	5
Zieken(t)huis; Het licht van de kaars	6
Kring/Bijbelkring Tien Geboden; Contact met de predikant	7
Liturgische bloemschikking 40-dagentijd en Pasen	8
Van alle tijden... ZWOE	9
Ontmoetingsavond 30+; Inloopochtenden; PCOB; Verjaardagen 75+; Kerkelijke stand en bureau	10
NBG Bijbelleesrooster; Ingezonden gedicht; Giften CvD	11
Deurcollecten jeugd; CMV Passage; Persbericht 'Als kanker je raakt'	12
Avondmaalscollecte Witte Donderdag; Zandtovenaar in Ridderkerk	13
Collectes en Giften CvK; Collecte 27 maart	14
Kerkbalans; VVB; Periodieke giften kerk; Marcus-Passie	15
Kerkenraadsverslag	16
Zondagavondzangzang in de Bethelkerk; Samenzang Open Hof	17
De Classis in het nieuws	18,19
Oranjeconcert Zwijndrecht; Samenzang Breepleinkerker	19
Kamp 2016 + inschrijfformulier	20



Pasen geeft ons adem
in levend levenslicht,
de laatste aardse adem
ontstijgt zijn dodelijk gewicht.

Pasen geeft ons toekomst
die alle grenzen overstijgt,
dwars door pijn en donker
licht dat ons beschijnt.

Pasen geeft ons adem
gezet in reddend licht,
leven na de "laatste" adem
eeuwig door Gods Zoon verlicht.

Stencilen:

Dinsdag 29 maart
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 30 maart
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand april
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 25 maart

bij
Pia van der Linden
p/a Pruimendijk 114
2989 AK Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 6 maart **4e Zondag Veertigdagentijd**
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Pauline Bezemer
Chauffeurs : P. Bezemer en C. IJsselstein
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Eigen jeugd



Woensdag 9 maart **Biddag voor Gewas en Arbeid**
19.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Kerk (bidstond)
 2e Diaconie (bidstond)



Vrijdag 11 maart **Vrijdagavondgebed in het kader van de 40dagentijd**
19.30 uur : Ds. G. H. Offringa
Koster : Henk van der Starre
Collecte : Kerk in Actie (hulp aan gezinnen in Syrië)

Zondag 13 maart **5e Zondag Veertigdagentijd**
09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht
Kindernevendienst : Janis van der Linden
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie (aanvulling bidstond)
 2e Kerk (aanvulling bidstond)
 Deurcollecte Eigen jeugd



Zondag 20 maart **Palmzondag**
Vanaf 09.10 **Tevens Tienviering**
 Inzingen met Opwekkingsliederen
 Deze dienst wordt uitgezonden via

Radio Ridderkerk
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Eigen jeugd



Donderdag 24 maart **Witte Donderdag**
 Viering van het Heilig Avondmaal
19.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud gebouwen

Vrijdag 25 maart **Goede Vrijdag**
19.30 uur : Ds. C. Versteeg uit Bolnes
Koster : Nico den Hartog

Zaterdag 26 maart
19.30 uur
Koster

Stille Zaterdag
: Ds. G.H. Offringa
: Henk van der Starre

Zondag 27 maart

09.30 uur
Kindernevendienst
Chauffeurs
Koster
Collecte

PASEN
m.m.v. Gerdien Breems- de Wit
: Ds. G.H. Offringa
: Cora van Wingerden
: A.C. Alblas en Cl. Bezemer
: Wim van Bruggen
: 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd



Pelgrimage op weg naar Pasen

Graag willen wij u nog wijzen op de vrijdagavondgebeden in deze 40dagentijd. In onze kerk vindt deze bijeenkomst plaats op 11 maart a.s. Aanvang: 19.30 uur. Tijdens de vrijdagavondgebeden staat de lijdensweg van Jezus centraal. Wij reizen deze weken biddend en lezend met Hem mee. De Paas-pelgrimage is ook een levensbeeld. In verkorte en geconcentreerde vorm maken we de tocht van ons leven, de reis van verlangen: afscheid nemen en vertrekken, de moedeloosheid en de inspiratie, de crises en de hoogtepunten.

Om bij aankomst te ontdekken wat we al vermoeden: de weg is het doel. Het thema van de Rijsoordse viering, die ongeveer 30 minuten duurt, is 'Oase'. Aan het eind van het samenzijn zal gecollecteerd worden voor een project van Kerk in Actie om gezinnen in Syrië te steunen. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Veel steden liggen in puin. Veel ziekenhuizen en scholen zijn dicht. Riolering, watervoorziening en de vuilophaaldienst functioneren vaak nauwelijks meer. Door het toenemende geweld wordt het werk van internationale hulpverleners steeds moeilijker. Veel hulporganisaties hebben nauwelijks toegang tot Syrië. De kerken vormen daarop een uitzondering. Talloze Syrische vluchtelingen krijgen hulp van kerken in Syrië en in omliggende landen. Deze kerken zorgen bijvoorbeeld voor onderdak, verstrekken voedselpakketten en bieden onderwijs voor de kinderen. Kerk in Actie is dankzij dit kerkelijk netwerk in staat om slachtoffers met hulpverlening te bereiken. Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking met de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken. Kerk in Actie helpt in samenwerking met de ACT Alliance ook vluchtelingen in de buurlanden Jordanië en Libanon.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid een kopje koffie of thee in de kerkenraadskamer te drinken en nog wat met elkaar na te praten. De andere vrijdagavondgebeden in maart vinden plaats op 4 maart in de Christus is Koningkerk en op 18 maart in de Irenekerk, beide diensten in Slikkerveer.

Van harte welkom!

Tot slot nog een woord van dank: de bezorgers van Rijsoord aan 't Woord waren weer zo bereidwillig het 40dagenboekje te verspreiden. Iedereen van harte bedankt voor de medewerking!

*Namens de Projectgroep 40dagenkalender,
Willie, René en Wilma*



Bij de diensten

Zondag 6 maart is alweer de vierde zondag in de 40-dagentijd. We lezen de gelijkenis van de twee zonen uit Lucas 15, ook wel de gelijkenis van de verloren zoon genoemd. De kinderen van de nevendienst zetten hun eigen stappen en ik hoop dat het projectlied ons inmiddels een beetje vertrouwd is geworden. De liturgische bloemschikking verandert met de zondagen mee. Heel mooi!

Op woensdag 9 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Waar spannen wij ons voor in? Wat doen wij met ons leven, in ons werken en zorgen? Waarover willen wij een zegen vragen? We lezen deze avond uit 2 Kronieken 1:7-13, over het gebed van Salomo. De tweede lezing is uit Lucas 11, over het gebed. De bidstond wordt gehouden in de Opstandingskerk en begint om 19.30 uur.

Op de vrijdagen in de 40-dagentijd zijn er korte avondgebeden in vijf verschillende kerken in Ridderkerk. Elders in dit blad leest u er meer over. We zingen samen liederen, er is een korte lezing en een enkel woord daarbij, het is echt een moment van meditatie en gebed. Op vrijdag 11 maart zal het avondgebed in de Opstandingskerk plaatsvinden. Het avondgebeden beginnen alle om 19.30 uur. Weet u van harte welkom!

Op zondagmorgen 13 maart gaat ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht bij ons voor. Het is dan de vijfde zondag in de 40-dagentijd.

Op zondag 20 maart is het Palmpasen. Dan lezen we over de intocht in Jeruzalem (Lucas 19). Palmpasen is feestelijk en uitbundig: de kinderen hebben een Palmpaas-stok gemaakt. Tegelijk is deze zondag het begin van de grote lijdensweek: na het hosanna gaan onze gedachten naar de dagen waarop onze Heer Jezus het lijden op zich nam, zou sterven en opstaan, ons ten leven.

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vormen samen één lange, doorlopende dienst. Ook dit jaar willen we op deze manier ons geloof vieren en beleven. Voor deze drie diensten gebruiken we één liturgieboekje.

Op Witte Donderdag 24 maart lezen we uit Johannes 13, over de voetwassing aan de tafel van het laatste avondmaal voorafgaat. Jezus deelt brood en wijn met zijn leerlingen. Wij gaan in dat spoor verder en vieren het Heilig Avondmaal in de kring. We maken gebruik van het liturgieboekje. De dienst begint om 19.30 uur.

Op Goede Vrijdag 25 maart komen we in stilte bij elkaar. Ook deze dienst begint om 19.30 uur. We lezen over Jezus' kruisdood en zijn begrafenis. Dat maakt ons nog stiller. We maken weer gebruik van het liturgieboekje. Ds. C. Versteeg uit Bolnes zal in deze dienst voorgaan. Wanneer we de kerk uitgaan is het opnieuw stil en bijna donker.

Met de avonddienst op Stille Zaterdag 26 maart beëindigen we deze korte cyclus van drie dagen. In de vroege kerk was het traditie om in de Paasnacht geloofsbelijdenis af te leggen, in combinatie met de doop. Vorig jaar gaven wij aandacht aan deze traditie, door de vernieuwing van onze eigen doopbelofte rondom de doopvont voorin de kerk. Dit moment werd door verschillende mensen als heel bijzonder ervaren en ook dit jaar willen we op deze manier ons geloof belijden en versterken. Eén en ander is in het liturgieboekje uitgeschreven. De dienst begint opnieuw om 19.30 uur en na deze dienst kunt u het liturgieboekje mee naar huis nemen.

Op zondag 27 maart vieren wij het Paasfeest. Vandaag horen we het evangelie van de opstanding: onze Heer Jezus is opgewekt ten leven! De vrouwen vinden een leeg graf; zij vertellen wat ze ontdekt hebben aan de apostelen, maar zij geloven hen niet. Samen willen wij de boodschap van Pasen lezen en overdenken en ook ons het geloof te binnen zingen. Fijn dat mw. Gerdien Breems-de Wit deze dienst komt opluisteren met haar zang. Jacob van Nes bespeelt het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Wensen wij elkaar goede diensten toe en gezegende Paasdagen!
ds. Herman Offringa

Wij gedenken

Op zaterdag 23 januari 2016 overleed Janna van Gameren-de Lang.

Zij mocht de hoge leeftijd van 90 jaar bereiken. Janna van Gameren werd geboren en gedoopt in Nieuw-Lekkerland. Daar maakte ze de Tweede Wereldoorlog mee. Zij ontmoette Jan van Gameren uit Rijsoord en begin 1945 trouwden ze met elkaar en gingen naar Rijsoord. Het echtpaar kreeg vier kinderen. De ouders werkten hard. Eind jaren '70 konden ze een huis kopen aan de Mauritshoek. De vakantie brachten ze graag door in Oostenrijk, waar ze genoten van het landschap en de gastvrijheid.

Haar man overleed in januari 1997. Zij bezocht zijn graf met regelmaat en daar, op de begraafplaats ontmoette ze andere nabestaanden. Ze maakte graag een praatje met hen. Ze bleef goed voor zichzelf zorgen: elke week ging ze naar de kapper. Op donderdagen kwam ze een spelletje doen bij de koffie-inloopochtend, op zondagmorgen bezocht ze de kerkdienst.

Het laatste jaar werd zelfstandig wonen, in het huis aan de Mauritshoek, zwaar voor haar. Na een ziekenhuisopname ging zij om aan te sterken naar De Sterrenlanden in Dordrecht. Vorig jaar kwam ze nog thuis na zo'n verblijf, maar met de Kersdagen in het vooruitzicht was ze opnieuw verzwakt en erg moe.

Nu heeft de Heer haar tot zich genomen, deze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma... Bij haar begrafenis lazen wij uit Psalm 121: *Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?* Als antwoord zongen wij: *Op bergen en in dalen, overal is God, een lied van vertrouwen.*

Om dit geloof bidden wij voor de kinderen en verdere familie, om troost en sterkte in de tijd die komt.

ds. G.H. Offringa

Gezang 143

Op bergen en in dalen
en overal is God!
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven,
of stijgen daar is God!
Omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God!

Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij!
Wie steunt op zijn vermogen,
die dekt en zegent Hij!
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven,
ja, zorgt voor 't gans heelal!

Gij, aardrijks bont gewemel,
al wat in 't water leeft,
of onder zijne hemel
hoog in het luchtruim zweeft,
gij, alle zijne werken,
ontdekt, bij dag en nacht,
in 't voeden, hoeden, sterken
de goedheid zijner macht.

Roem, Christen, aan mijn slinke
en rechterzijd' is God!
Waar 'k macht'loos nederzinke
of bitter lijd', is God!
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God!
In dood en doodse banden,
ja, overal is God.



Zieken(t)huis

Mw. C. Holdermans-van der burg (Strevelszicht) moest plotseling worden opgenomen in het Maastad Ziekenhuis. Zij onderging daar verschillende onderzoeken en kreeg de noodzakelijke medische behandeling. Nu is het afwachten hoe één en andere uitwerkt. Met haar hopen wij op herstel van krachten.

Mw. A. Blaak (Strevelszicht) moet veel geduld oefenen in het Zorghotel Maastad te Rotterdam, maar het lijkt met haar de goede kant op te gaan.

Dhr. W.A. Nugteren (Rijksstraatweg) verblijft nog in verpleeghuis De Twee Bruggen te Rotterdam.

Dhr. P. Wilschut mocht na zijn ziekenhuisopname en de tijd in Smeetsland weer thuis komen op zijn eigen adres in de Reijerheem.

Verschillende gemeenteleden ondergingen medische onderzoeken en/of kleinere ingrepen. Zij mochten vaak dezelfde dag weer naar huis terugkeren.

Toch is herstel van krachten iedere keer weer een wonder waarvoor we willen danken. Juist in de tijd van Pasen verzetten we ons tegen alles wat onze hoop weerspreekt.

We willen bidden om moed en vertrouwen voor onze zieken en herstellenden en betrekken ook hun naasten in onze voorbede.

ds. G.H. Offringa

Het licht van de kaars

Uit een 40-dagenkalender van Schouwen-Duiveland (2012) bewaarde ik een sprekend gedicht over kaarslicht. Het is Duits gedicht, de auteur kon ik niet achterhalen. De tekst is niet moeilijk, maar toch vind ik het niet eenvoudig om de gloed van de woorden, het metrum en het rijm in een vertaling weer te geven.

Nu weet ik dat velen van u wel eens in Duitsland of de Alpen zijn geweest. Ik waag het erop om het gedicht gewoon maar in het Duits aan u mee te geven.

Ter inspiratie in deze maand waarin de dagen langer worden en wij op weg gaan naar het feest van Pasen.

ds. Herman Offringa

DAS KERZENLICHT



Das Leben ist ein Kerzenlicht,
so warm und doch vergänglich.
Es brennt bei Sturm und Sonnenschein,
ganz frei und unverfänglich.
Geschützt von Liebe, Mut und Hoffnung,
trotz es sogar dem Regen.
So leuchtet es dank deiner Kraft
auf allen deinen Wegen.
Und wenn dich mal der Mut verlässt
und alle Hoffnung schwindet,
so denk an mich: ich bin dein Freund,
der's mit dir überwindet.



Kring Tien Geboden (woensdagmorgen)

Het dagblad *Trouw* publiceert al enkele jaren een interviewserie aan de hand van de tien geboden. Veelal bekende Nederlanders vertellen dan over hun al of niet gelovige leven. Soms liggen de antwoorden voor de hand, maar vaker zijn ze verrassend en geven te denken. De tien geboden vormen een kern van het geloof van de kerk.

Wij in Rijsoord lezen de tien geboden op de eerste zondag van de maand. In het kader van vorming en toerusting willen we dit voorjaar, en wellicht ook verder dit jaar, eens stilstaan bij de tien geboden. Met de woensdagmorgenkring snijden we dit thema aan tijdens drie bijeenkomsten. Met de agenda in de hand is gekozen voor woensdagmorgen 30 maart, 5 en 13 april 2016. We komen weer samen in de Fontein. Tussen half tien en tien uur drinken we koffie en maken we een begin, om elf uur ronden we af. We willen de serie, samen met de woensdagavondkring (zie hieronder), afsluiten op donderdagavond 21 april. Dan bekijken we een film uit de cyclus *Dekalog*, van de Poolse regisseur Krzysztof Kieslowski. U bent van harte welkom bij één of meerdere bijeenkomsten!



ds. Herman Offringa

Bijbelkring Tien Geboden (woensdagavond)

Het dagblad *Trouw* publiceert al enkele jaren een interviewserie aan de hand van de tien geboden. Veelal bekende Nederlanders vertellen dan iets over hun al dan niet gelovig leven. Soms liggen de antwoorden voor de hand, vaker zijn ze verrassend en geven te denken. De tien geboden vormen een kern van het geloof van de kerk. In de Opstandingskerk lezen we de tien geboden iedere eerste zondag van de maand. In het kader van vorming en toerusting willen we dit voorjaar, en wellicht verder dit jaar, eens stilstaan bij de tien geboden.

Ook met de Bijbelkring willen we dit thema behandelen. We kozen voor drie bijeenkomsten: woensdagavond 30 maart, 5 en 13 april 2016, in de Fontein. We beginnen om 20.00 uur en eindigen iets na 21.30 uur.

We willen de serie samen met de deelnemers van de woensdagmorgenkring (zie hierboven) afsluiten op donderdagavond 21 april. Dan bekijken we een film uit de cyclus *Dekalog*, van de Poolse regisseur Krzysztof Kieslowski.

U bent van harte welkom bij één of meerdere bijeenkomsten!

ds. Herman Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Uitleg symbolische bloemschikking in de 40-dagentijd en Pasen 2016

Het thema voor de 40dagentijd en Pasen is "Ik ga, zet een stap naar de ander".

Petrus en Andreas waren druk met hun netten. Maar toen kwam Jezus langs. "Kom, volg mij". Deze twee stoere vissers lieten direct het werk voor wat het was. Ze gingen. Zo eenvoudig is het in de Bijbel om te gaan. Hoe is dat voor ons vandaag?

In de schikkingen voor deze periode leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk maar vooral figuurlijk, komt niet verder. Er is niet alleen de beweging van de mens naar de (A)ander, er is ook een beweging andersom van God naar mens. In de verhalen die deze periode gelezen worden komen beide aspecten naar voren. Om die beweging vorm te geven in de schikkingen is gekozen voor schoenen. Deze schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven. De kleur van de schoenen is wit- het wit van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid.

In de lezingen zelf zit ook 'beweging'.

Op de vierde zondag gaat het over de farizeeër en de tollenaar, over verhogen en vernederen. (Lucas 18: 9- 14)

De vijfde zondag lezen we over Golgotha en horen we het gesprek dat gevoerd wordt tussen de twee misdadigers en Jezus, hangende aan het kruis. (Lucas 23: 38- 43)

Op palmzondag is er de intocht in Jeruzalem. Deze zondag vormt de overgang naar de stille week. De week die uitloopt op de uitnodiging om samen te komen eten aan de tafel van de Heer. Om na het viere van de maaltijd op te staan en Jezus' gang naar Golgotha te volgen. De stilte van de zaterdag te voelen. Samen de verhalen van de opstanding lezen en te ervaren dat het donker niet het laatste woord heeft maar het Licht. (Lucas 19: 29- 44)



Op Paasmorgen wordt gevierd hoe God zich naar mensen beweegt en hoe wij als mensen geroepen worden om in beweging te komen. Geroepen om met Jezus op te staan om in en door Hem leven met eeuwigheidswaarde te ontvangen. (Lucas 24: 13- 35)

'Ik ga. Zet een stap naar de ander'

U bent uitgenodigd om na de dienst de schikking van dichtbij te bekijken. Er is genoeg te zien. Ook zijn de schikkingen te zien via de website van onze kerk www.opstandingskerkrijsoord.nl.

Namens de werkgroep liturgisch bloemschikken

Persbericht Internationale Lucasorde / CWN

Internationale conferentie Lucasorde Sent to heal - 14 t/m 17 juni 2016

Bent u werkzaam in de gezondheidszorg? Dan is de Internationale Conferentie "Sent to heal" van de Lucasorde een aanrader. De conferentie is bedoeld voor christenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, predikanten, pastoraal werkers en belangstellenden. Het is een unieke kans om ervaring, uitdaging en vragen wereldwijd te delen, met daarbij af en toe ruimte voor ontspanning en excursies in de regio.

Meer informatie: www.osl2016.nl

Van alle tijden...

Ook in de 40-dagentijd zijn wij verbonden met Christenen over de hele wereld en natuurlijk in het bijzonder met Rwanda. Ook daar gaan ze op weg naar Pasen. Ook daar zetten ze "een stap naar de (A)nder". Waarschijnlijk wel op een andere manier dan wij, maar op weg met en door dezelfde Heer.

Onze verbondenheid met Rwanda zien we in deze tijd in de kerk ook door de spaardoos, waarmee we onze gaven kunnen delen met de mensen in Rwanda. Maar is het niet geweldig dat we mogen weten dat we op weg zijn naar en met die Ander? Of, zoals in het uitwisselingslied staat: "God is hier en daar?"

De afgelopen weken las ik in mijn bezinningstijd in Jesaja. Veel zaken troffen mij omdat ze zo actueel zijn. Het zou gister geschreven kunnen zijn...

Ik wil een klein stukje voor u hieronder citeren en wel uit Jesaja 58: 7 en 10. Daar staat:

*Is vasten niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemens?*

En vers 10:

*Wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.*

Dietrich Bonhoeffer (Duitse predikant die in de 2^{de} wereldoorlog in een concentratiekamp is omgekomen) verwoordde het zo:

*De allerbelangrijkste opgave voor ons geloof in deze tijd is,
dat wij begrijpen,
dat als God de wereld zo lief heeft gehad,
dat Hij zelfs zijn Zoon daarvoor gaf,
Hij ons daarmee zeggen wil,
dat wij hier niet alleen maar zijn voor onszelf,
maar ook om de mensen in de wereld lief te hebben,
zoals Hij.*

Tot slot enkele regels uit een gedicht van Mirjam van Hee (n.a.v. een Russisch gedicht):

*"Het is mooi een deur te zijn
zachtjes knarsend
maar toch opengaand
voor al wie wil binnen gaan."*

Wie laat u/jij binnen in deze tijd op weg naar Pasen?

Namens de ZWOE, Greet Lodder



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.
Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 11 maart 2016

De gastheren en gastdames:

Dick en Gerard

Arie en Ragnar

Cora en Didi

Jan en Arjan

Bas en Derus

Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

3 en 17 maart

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!



Tot ziens!

PCOB

De jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst KBO/PCOB op woensdag 16 maart wordt dit keer verzorgd door de KBO. Deze wordt gehouden in een zaal in de St. Joriskerk, aanvang 14.30 uur. De zaal is open om 14.00.u.

Het onderwerp is: "Wijs met medicijnen". De spreker zal komen uit de apothekers wereld, en het zal gaan over het juiste gebruik van medicijnen.



Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

Verjaardagen in maart

14 maart 1931

De heer J. van der Helm
Ds. Sleswijk Visserstraat 14
2988 XC Rijsoord

24 maart 1938

Mevrouw W. de Vroed-Smit,
Brasem 83
2986 HA Ridderkerk

26 maart 1932

Mevrouw A. Kanters-van Kleef
Mauritshoek 120
2988 ED Rijsoord

26 maart 1936

De heer W.J. van Gameren
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

28 maart 1934

De heer W.A. Nugteren
Rijksstraatweg 157
2988 BD Rijsoord

31 maart 1934

De heer J. Oosthoek
Seringenplantsoen 475
2982 BP Ridderkerk

**HARTELIJK
GEFELICITEERD!**

Kerkelijke stand

Verhuisd:

Eveline Klootwijk
Naar: Govert Flohilstraat 21
2988 XE Ridderkerk

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Pasen

*Pasen is niet echt tijdsgebonden,
telkens Heer besef ik dat weer.
Elke dag sla ik steeds weer wonden,
gelijk als toen bij U, o Heer.*

*Steeds wil ik weer zo goed beginnen,
met U en hen die met mij zijn.
En gaat het niet naar onze zinnen,
dan doet mijn hele wezen pijn.*

*In voorspoed, dan geloof ik even,
dat u voor mij gestorven bent.
Is tegenslag, verdriet mijn leven,
twijfel ik soms of U mij kent.*

*Ik wil wel van, 'U zij geprezen',
maar telkens wordt het, 'kruisigt Hem'.
Soms juich ik weer 'Hij is verrezen',
dan weer met twijfels in mijn stem.*

*Het levenspad is zo oneffen,
soms o zo moeilijk te begaan.
O Heer laat mij dan toch beseffen,
dat Gij met mij wilt samen gaan.*

*U ging de 'Kruisweg' van het leven,
ging ook voor mij het smalle pad.
Om zo de weg weer aan te geven,
die ik al weer verlaten had.*

©Theo van der Linden



NBG Bijbelleesrooster maart



di.	1	Johannes 7:1-13
wo.	2	Johannes 7:14-24
do.	3	Johannes 7:25-36
vr.	4	Johannes 7:37-53
za.	5	Psalm 103
zo.	6	Johannes 8:1-11
ma.	7	Johannes 8:12-20
di.	8	Johannes 8:21-36
wo.	9	Johannes 8:37-47
do.	10	Johannes 8:48-59
vr.	11	Hebreeën 8:1-13
za.	12	Hebreeën 9:1-14
zo.	13	Hebreeën 9:15-28
ma.	14	Exodus 12:1-13
di.	15	Exodus 12:14-28
wo.	16	Exodus 12:29-42
do.	17	Exodus 12:43-51
vr.	18	Lucas 19:11-28
za.	19	Lucas 19:29-48
zo.	20	Hebreeën 10:1-10
ma.	21	Hebreeën 10:11-18
di.	22	Hebreeën 10:19-39
wo.	23	Lucas 22:1-13
do.	24	Lucas 22:14-65
vr.	25	Lucas 22:66-23:56
za.	26	Psalm 27
zo.	27	Lucas 24:1-12
ma.	28	Handelingen 9:32-43
di.	29	Handelingen 10:1-23a
wo.	30	Handelingen 10:23b-48
do.	31	Handelingen 11:1-18

Giften C.v.D.

Via Mw. J. Zijderveld
Via Dhr. J. Uittenbogaard
Via de bank

dagboekje
dagboekje

€ 10,00
€ 10,00
€ 50,00



*Hartelijk dank voor uw gift.
Namens het College van Diakenen
Kees Alblas penningmeester*

Deurcollecten van de jeugd

Net als vorig jaar zagen de tieners af van 'hun' kerstcadeau. Ze wilden dit graag omzetten in een gift ten behoeve van een goed doel.

Dit jaar ging de donatie namens de jeugd naar World Vision. De jeugdcent van januari hebben we ook aan World Vision geschonken. Het bedrag is € 1360,00. Wat een grandioos resultaat!

Met onze gift kunnen we ervoor zorgen dat ook andere kwetsbare kinderen in Sambas worden geholpen. Om te voorkomen dat er 'jaloezie' ontstaat tussen sponsorkinderen en andere (buur)kinderen die niet gesponsord worden, zal World Vision het geld besteden aan projecten die de hele gemeenschap helpen.

We hebben voor het volgende project gekozen:

24 gezinnen ontvangen een landbouwtraining

Veel families hebben hun eigen stukje land, maar niet de kennis hoe ze het land het beste kunnen bewerken. Hierdoor hebben ze vaak slecht en eenzijdig voedsel. Met deze training leert een gezin hoe ze hun land moeten bewerken en daardoor is er genoeg voedsel voor het hele gezin!

Heel erg bedankt!

Deurcollecte van de jeugd in maart



Dinsdag 12 april komt Gert van den Vijver, beter bekend als de Zandtovenaar, naar Ridderkerk.

Diverse samenwerkende kerken, waaronder onze kerk, organiseren deze voorstellingen.

Om dit te kunnen bekostigen willen wij de jeugdcent van maart aan dit project besteden.

C.M.V. Passage

Dinsdag 15 maart gaan we met elkaar op weg naar Pasen. Ds. Krüger van de Koningkerk in Rotterdam is uitgenodigd om de avond voor ons te verzorgen.

Het belooft een mooie avond te worden, wie er welkom zijn? Iedereen die wat meer over de lijdenstijd van Jezus wil horen.

U bent welkom in gebouw de Hoeksteen, om 19.45 uur beginnen we met het programma en we eindigen om ongeveer 22.00 uur.



Op vrijdag 4 maart is het Wereldgebedsdag. Dit willen we met elkaar vieren in de Hoeksteen. De avond begint om 19.00 uur. Bep, Ria en Ditje zullen deze avond de declamatie verzorgen met als thema: "Ontvang mij als een kind", het gekozen land is Cuba. Er zal ook gecollecteerd worden voor verschillende projecten in Cuba. De avond is niet alleen voor dames, heren zijn ook van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje

Persbericht

Ontmoetingsdag voor allen die geraakt zijn door kanker

Onder het thema 'Zin in Leven?!' organiseert de stichting *Als kanker je raakt* een ontmoetingsdag voor iedereen die wordt geconfronteerd met kanker. Deze dag staat in het teken van ontmoeting, herkenning, erkenning en (geloofs)bemoediging en wordt gehouden op **vrijdag 11 maart 2016** van 10.30 uur tot 15.30 uur in het OOK Centrum Rotterdam (Optimale Ondersteuning bij Kanker), Maasstadweg 90, 3069 DZ Rotterdam. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Meer informatie? Aanmelden?

Ga naar www.alskankerjeraakt.nl of stuur een e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

Op zaterdag 9 april 2016 vindt de 6e **Landelijke Ontmoetingsdag** van de stichting Als kanker je raakt plaats. Ook hierover kunt u meer informatie vinden op bovengenoemde website.

24 maart - Heilig Avondmaal Witte Donderdag

De Diaconie heeft besloten om de Avondmaals-collecte in deze 40 dagen tijd te bestemmen voor een project in Ghana.

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. De noten worden verwerkt tot een boter die gebruikt wordt in de traditionele keuken, maar ook in allerlei verzorgingsproducten, van massageolie tot voedende handcremé. Met de opbrengst van de kariténotoot kunne de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud voorzien en daar profiteert het hele gezin van.

Leven in Noord-Ghana, aan de rand van de Sahelzone van West-Afrika, is een voortdurend gevecht tegen voedselschaarste. Het gebied is het grootste deel van het jaar kurkdroog en door de klimaatverandering duren de droogteperiodes steeds langer.

De bomen, die verspreid in het gebied staan, zijn heel belangrijk voor de bevolking. Als de oogst tegenvalt of het droogteseizoen te lang duurt, vormt de opbrengst van de noten een belangrijke aanvulling op hun inkomen.

De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Het verwerken van de noten doen ze op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid.

Bovendien zouden ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel kunnen halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade kunnen voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen.



De Presbyteriaanse kerk helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en 2 groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. En steeds meer groepen kunnen al zelfstandig functioneren. Helpt U mee?

De Diaconie beveelt u deze collecte warm aan.

De Zandtovenaar komt naar Ridderkerk!



Dinsdagmiddag en -avond 12 april verzorgt de Zandtovenaar 2 voorstellingen in Ridderkerk. 's Middags om 13.30 uur zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisscholen welkom voor een gratis voorstelling rond het thema "Tussen Pasen en Pinksteren". Gert van der Vijver zal dan met zand de link leggen tussen deze 2 belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel.

Met de scholen is contact gelegd en deze middag verwachten we ca. 450 kinderen in PG de Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10. We hopen met de kinderen ook de link tussen kunst en de Bijbel te leggen.

's Avonds om 19.00 uur is er nog een voorstelling, maar deze is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Ook hier wordt hetzelfde thema gehanteerd maar er wordt dan ook nog medewerking verleend door Rosa en Sera, de dochters van Gert. Zij weten hun kunstzinnige talenten ook goed te gebruiken en willen hier dan graag wat van laten zien en horen. Voor de avondvoorstelling dienen entreekaarten gekocht te worden a € 5,00. Deze zijn vanaf 1 maart te koop bij Christelijke Boek- en Muziekhandel De Kandelaar aan de St. Jorisstraat 10 te Ridderkerk.



Voor meer informatie kan met terecht via zandtovenaar@levensbron.nl

Opbrengst Collectes

24 januari 2016	Avondmaalscollecte voor World Vision	€ 216,40
	Onderhoud gebouwen	€ 135,25
	Spaaractie jeugd voor World Vision	€ 111,25
31 januari 2016	Kerk	€ 168,00
	Onderhoud gebouwen	€ 125,77
	Spaaractie jeugd voor World Vision	€ 258,35
7 februari 2016	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 192,37
	Onderhoud gebouwen	€ 148,91
	Missionairwerk	€ 69,06
14 februari 2016	40-dagentijdcollecte Kerk in Actie	€ 175,77
	Onderhoud gebouwen	€ 129,60
	Missionairwerk	€ 50,55
	Spaardoos kleine projecten Rwanda	€ 38,70



Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 23 januari 2016 t/m 19 februari 2016)

Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via mw. P. van Nes-van der Griend	wijkgeld Elisabeth	€ 60,00
Via dhr. W. Bestebreurtje	wijkgeld Elisabeth	€ 40,00
Via dhr. J.J. de Koning	voor het tekort van de kerk	€ 50,00
Via enveloppe actie kerkbalans	VVB 2016	€ 450,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Zondag 27 maart - Collecte voor Jeugdwerk Protestantse Kerk

Geloof doorgeven aan een nieuwe generatie

Met Pasen is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. De blijde boodschap van Jezus die opgestaan is en de dood heeft overwonnen willen we graag met kinderen en jongeren delen. Want kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst van de kerk. Nee, ze horen er nu al helemaal bij! Maar het is niet eenvoudig om kinderen en jongeren de waarde van geloven te laten inzien. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt gemeenten om opnieuw in contact te komen met kinderen, jongeren en hun ouders.

Een mooi voorbeeld daarvan is Hoek van Holland. JOP en de plaatselijke gemeente ontdekten na het houden van een aantal buurtinterviews, dat gezinnen met jonge kinderen de behoefte hadden aan uitwisseling en ondersteuning bij de geloofsopvoeding. Daarom startte de gemeente met inloopochtenden voor gezinnen waar praktische hulp wordt geboden. Een mooi initiatief dat met enthousiasme is ontvangen. De opgedane ervaringen in dit project worden gedeeld met andere kerken. Daarnaast ondersteunt JOP de gemeenten via gratis online programma's voor jeugdwerkers en predikanten in de kerk. Deze programma's worden gedeeld via Facebook en Twitter, waardoor ze zich binnen no-time verspreiden onder een grote groep mensen.

Met de opbrengst van de collecte kan JOP gemeenten blijven ondersteunen bij het doorgeven van geloven aan een nieuwe generatie. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!



In januari heeft de actie kerkbalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen tot en met 19 februari 2016 kan de voorlopige balans worden opgemaakt. Door 140 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 63.150,00. Hartelijk dank daarvoor!

Van 73 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen. Het bespaart ons veel tijd als u het formulier met uw toezegging via de post zou willen retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2016" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

*Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-
administrateur / Penningmeester*

Periodieke giften aan de kerk

Tot 2014 moest een periodieke gift voor minimaal vijf jaar altijd bij notariële akte worden vastgelegd. Vanaf 2014 is dit niet meer nodig en kunt u de periodieke gift ook vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

U kunt van de website van de Belastingdienst de zogenaamde formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). En met een zogenaamde "voorlopige terugbetalingsbeschikking", eveneens aan te vragen bij de Belastingdienst, kunt u er een maandelijks restitutie van belasting op verkrijgen.

U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2016".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand maart zal plaatsvinden op 29 maart 2016.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

*Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur /
Penningmeester CVK*

Marcus - passie



"Van liefde ongekend" van Johan Bredewout is een zogenaamde Marcus - passie: gebaseerd op het evangelie naar Marcus.

De liederen en de verbindende teksten zijn vrijwel geheel in het Nederlands.

Voor de samenhang heeft Bredewout gekozen voor bekende melodieën met nieuwe teksten.

De uitvoering is op vrijdagavond 18 maart 2016 in de Bethelkerk te Zwijndrecht en op zaterdagavond 26 maart 2016 in Nieuw - Lekkerland.
(red. Zie RatW februari voor een uitgebreide uitleg)

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 9 februari 2016

Ds. Offringa leest 2 Korintiërs 5 vanaf vs 20. De heer Versteeg gaat daarna voor in gebed.

De gezamenlijke Hemelvaartsdienst is vast in De Levensbron. We gaan er vanuit dat er altijd een ouderling en diaken van de samenwerkende kerken 'dienst' hebben. Dit onderstreept het gezamenlijk karakter en verantwoordelijkheid.

De kerkenraad bespreekt het voorstel voor bemensing van de werkgroepen, die in het kader van 'De toekomst van de kerk' aan de slag gaan met een nadere beschouwing van de thema's 'modernisering diensten', 'missionaire kerk', 'actief benaderen gemeenteleden', 'samenwerking kerken' en 'het gebouw'. De 'trekkers' van de werkgroepen zijn respectievelijk Caroline Bode, Ellie Ablas, Elselien van Gameren, Ton Versteeg en Cees Ablas. De namen van gemeenteleden die mogelijk willen deel nemen passeren de revue; afgesproken wordt dat deze leden zullen worden benaderd. De bemensing van de werkgroepen zal daarna zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de verhouding tot bestaande commissies zoals het GOT of de liturgiecommissie. De werkgroepen zijn slechts tijdelijk en met name bedoeld voor het creëren van nieuwe ideeën en zienswijzen. Andere mensen kunnen immers tot verrassende gedachten komen. Het is dus zeker geen declassering van de huidige cie's. De uitwerking kan plaatsvinden langs de bestaande structuur. Regelmatig zal in Rijsoord aan 't Woord en/of na afloop van een zondagse dienst de gemeente worden geïnformeerd over de voortgang.

De kerkenraad staat stil bij bijzonderheden in de verschillende wijken. Ds. Offringa geeft een korte toelichting op zijn werkzaamheden van de afgelopen periode.

De kerkenraad is akkoord met het bestemmen van de jeugdcent voor de "Zandtovenaar" en om zo nodig de financiële middelen aan te vullen tot een bedrag van max 500 Euro.

In Ridderkerk functioneert sinds kort een KerkshopWhatsAppgroep. Tieners bezoeken kerken om ook andere jongeren te ontmoeten. Onlangs waren bij een zgn. Brunch Church circa 45 personen aanwezig. De kerkenraad gaat akkoord met het organiseren van een dergelijke Brunch Church in juni in onze kerk.

Op 26 juni zal het IJE-koor haar jaarlijkse slotbijeenkomst in onze kerk houden.

Het aantal beschikbare leidinggevendenden voor de kindernevendienst neemt af. Daarom zal in het vervolg nog maar één leidinggevende per keer aanwezig zijn.

Het GOT bereidt de 'open middag' van 21 mei voor. "Bridges" heeft medewerking toe gezegd. Op 22 mei 's-middags wordt door de heer Arjan Visser, columnist in Trouw, stilgestaan bij De Tien Geboden. Deze bijeenkomst kan worden beschouwd als een 'voorproefje' op het startweekend in september.

De kerkenraad staat stil bij de vacatures. Omdat het uitgangspunt is dat men in principe voor één ambtstermijn wordt benoemd, zullen de vacatures binnenkort worden afge kondigd en worden vermeld in Rijsoord aan 't Woord. Indien dan blijkt dat er te weinig opvolgers zijn zullen de zittende leden zo nodig worden gevraagd of ze bereid zijn hun termijn te verlengen. Het betreft hier: twee diakenen, ouderling/voorzitter CvK, ouderling/2^e voorzitter/2^e scriba, vier pastoraal medewerkers, en de reeds bestaande vacatures ouderling GOT en jeugdouderling.

Gewezen wordt op de Nieuwsbrief waarin twee bijeenkomsten in Hendrik Ido Ambacht worden aangekondigd. Te weten op 18 maart een workshop over 'verbinding zoeken met twintigers en dertigers' en op 28 mei een inspiratiedag over 'anders vieren'. De kerkenraad besluit dat de flyer voor nieuwe bewoners in Rijsoord een gezamenlijk product blijft met de Hervormden.

De enige tijd geleden tijdens de kerkdienst opgehaalde briefjes voor voorbeden zullen terugkomen in de diensten.

Mevrouw Ablas eindigt de vergadering met een dankgebed, waarna de voorzitter sluit.

Ronald Visser

Blote voetjes

Het is maar net waar je geboren bent...

Aan de voet van een zelf gemaakt kasteel
zit ze te spelen en dat hoeft nog met niet veel.
Een emmer, een schep, de geur van zonnebrand,
heerlijk met haar voetjes in het zand.

Aan de voet van een grote afvalberg
heeft hij in alles om hem heen totaal geen erg.
Met een stok graaft hij een diepe kuil
op zijn blote voetjes in het vuil.

Binnenkort zal zij naast het vele spelen
leren lezen, leren schrijven, leren delen.
Bij hem zal het waarschijnlijk om overleven gaan.
Op blote voeten stevig leren staan.

Maar kijk ze spelen, kijk ze spelen
kijk die vrolijke onbevungen snoetjes
Kijk ze spelen, kijk ze spelen
een wereld van verschil op blote voetjes.

Zij heeft de wereld aan haar voeten
en zal wellicht gaan reizen op een dag
Misschien zal hij haar nog eens begroeten
met de vraag of hij haar schoenen poetsen mag.

-Elise Mannah- www.elisemannah.nl

Spreuken 19:17

*Als je zorgt voor arme mensen,
ben je goed voor de Heer
Hij zal je daarvoor belonen.*

Passie-en Pasen zondag- avondzang in de Bethel- kerk

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de Passie- en Pasenzondagavondzang die wordt gehouden op zondag 20 maart a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager. In deze zondagavondzang gedenken we zingend het lijden en sterven maar ook de wederopstanding van onze Heer en Heiland.

Het koor zingt o.a. de liederen: 'Halleluja, lof zij het Lam'. We sluiten de avond af met het lied 'U zij de glorie'.

Graag tot ziens in de Bethelkerk. Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,

Ries Knook



Samen zingen in de Passietijd in de Open Hof

Op zondag 6 maart wordt er weer gezongen in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. En omdat we dan midden in de 40-dagen tijd zitten, staan er uiteraard veel Passieliederden op het programma. De Christelijke Oratoriumvereniging "Con Amore" uit Zwijndrecht zingt prachtige koralen uit de bekende Mattheuspassie van J.S. Bach. Afwisselend worden er bekende Passie samenzangliederen gezongen.

Con Amore wordt gedirigeerd door Gerben Budding, André de Jager bespeelt het orgel en Diana Abspoel speelt hobo. Tussen de koor- en samenzangliederen worden er gedeeltes gelezen uit het lijdensverhaal naar het Bijbelboek Mattheus. Op deze wijze ontstaat er aaneengesloten "verhaal" waarbij het lijden en sterven van Jezus op indrukwekkende wijze herdacht wordt. Ook dit keer met ondersteuning van mooie beamerbeelden. De zangdienst duurt ongeveer 70 minuten en is gratis toegankelijk. Bij de uitgang is er echter een collecte.

U kunt het complete programma vooraf ontvangen door een e-mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com.

De aanvang is 17.00 uur en de Open Hof staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht. Voor degenen die deze keer niet kunnen, melden we ook al vast de volgende zangdienst, namelijk zondag 3 april en dan met medewerking van Christelijk Mannenkoor "Scheveningen" o.l.v. Everhard Zwart.

Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of stuur een email naar eerder genoemd emailadres.



De classis in het nieuws

Hoe ziet de kerk er uit in 2025?

Over de toekomst van onze kerk sprak ds. D.Ph.C. Looijen op de classisvergadering van 18 februari. Op 12 november 2015 nam de generale synode de nota 'Kerk 2025' vrijwel ongewijzigd aan. Daar ging wel een hele dag discussiëren aan vooraf. Maar met het aannemen van de nota besloot de synode nieuwe wegen in te slaan voor de toekomst van de kerk. Want de krimp van onze kerk dwingt ons na te denken over de kern van ons kerkzijn.

Kerkenraden worden nadrukkelijk uitgenodigd het gesprek te voeren over 'waar het eigenlijk op aankomt' in onze kerk. De nota kwam niet zomaar tot stand. Heel veel (groepen) mensen zijn geraadpleegd. Iedereen werd uitgedaagd om mee te denken. De nota komt dus niet van bovenaf, maar is gegroeid in overleg.

De kerk krimpt en vergrijsst. Daardoor neemt het gebrek aan ambtsdragers en bestuurskracht steeds meer toe. Vacatures worden steeds lastiger vervuld, waardoor de kerkstructuur verkrumelt.

In Zuid-Holland heeft de helft van de gemeenten een negatieve exploitatie. En binnen 10 jaar zal nog maar een vierde van de gemeenten een fulltime predikant kunnen betalen.

Per jaar moet de Dienstenorganisatie 4% bezuinigen. Een gevolg daarvan is dat er in 'Utrecht' 50 mensen ontslagen moeten worden, waaronder de gemeenteadviseurs. Gewerkt wordt aan een kenniscentrum, waar gemeenten advies kunnen inwinnen.

De kerk moet de tering naar de nering zetten. De nota geeft ingrijpende veranderingen aan. We moeten weg uit de sfeer van de kerk die alles heeft geregeld, maar toch ordelijk verder gaan met elkaar.

Het rapport kunt u vinden onder:

<http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/WaareenWoordis-iseenweg.pdf>

Er is ook een handleiding bij geschreven, die kerkenraden kunnen gebruiken om na te denken over waar het in de kerk op aankomt. (Back to basics) Dat vindt u onder:

<http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/GesprekshandreikingKerk2025.pdf>

We maken ook kennis met onze gastgemeente, de hervormde wijkgemeente Augustijnenkerk. Ds. G. van Wijk, de wijkpredikant, vertelt ons dat de Augustijnenkerk in de Voorstaat staat, in het historisch hart van Dordrecht, net als de Grote Kerk. De kerk heeft een heel mooi orgel. De kansel uit 1490 in de kerk is het oudste meubelstuk van Dordrecht. De preekstoel hing van 1490 tot 1597 in een dwarsschip van de Grote kerk. Daarna werd de kansel verplaatst naar de Augustijnenkerk. De hervormde wijkgemeente Pauluskerk en Augustijnenkerk werken veel samen. Beide wijkgemeenten zijn redelijk fors in omvang. Ze hebben wel een aparte begroting en een aparte kerkenraad. Maar de beide predikanten van de beide wijken werken samen. Ze bemoedigen elkaar en scherpen elkaar aan. Op zondagmorgen zitten er zo'n 650 mensen in de Augustijnenkerk. De middagdiensten zijn gezamenlijke diensten met de wijkgemeente Pauluskerk in de Pauluskerk en de predikanten van de beide wijken gaan bij toerbeurt voor. In de zomermaanden wordt 's middags in De Grote Kerk gekerkt.

De gemeente heeft veel activiteiten. Het is een bondsgemeente en de speerpunten zijn: bediening, verkondiging, soberheid en oproep tot geloof en bekering. Een oproep tot de levende Christus. Die lijnen worden doorgetrokken in het toerustingswerk. En hoe mooi de Augustijnenkerk ook is, maar de ware schoonheid zit in de harten van de gemeenteleden, besluit ds. Van Wijk.

Bezoek aan de presbyteriaanse kerk in Rwanda.

Sinds 1987 bezoeken gemeenteleden van acht protestante gemeenten in onze regio en gemeenteleden van de presbyteriaanse kerk in Rwanda elkaar elke twee jaar. Ds. G.H. Offringa, predikant van de gereformeerde kerk te Rijsoord was afgelopen zomer één

van de vier delegatieleden. Samen met delegatielid, de heer W.J. Otte vertelt hij aan de hand van een PowerPointpresentatie over hun bezoek. Het thema was: De ouderen in de gemeente. Leidend daarbij was het verhaal van de trouw van Ruth aan Naomi. Ouderen in Rwanda ontmoeten elkaar op verschillende plaatsen, onder andere in koren. Er is heel veel jeugd in de kerk en de ouderen missen de sfeer van vroeger. Rwanda heeft goed onderwijs. Maar na hun studie vertrekken de jongeren vaak. De ouderen blijven achter, zonder het vangnet van de kinderen die traditioneel altijd voor hun ouders zorgden.

Deelnemers aan de delegatiebezoeken ervaren een grote liefde en vriendschap die de onderlinge band versterkt. De bezoeken geven een extra dimensie aan je eigen christen-zijn op deze aarde

In 2001 is er naast het elkaar bezoeken ook aandacht voor zogenoemde kleine projecten. Dit betekent dat een initiatief van een Rwandese gemeente gesteund kan worden met maximaal € 1.400,-. Het project moet wel aan een aantal criteria voldoen: het moet diaconaal zijn en uitstraling hebben naar de hele gemeente en er moet ook zichtbare inzet van menskracht, dan wel van geld uit Rwanda zelf zijn. Er zijn inmiddels 55 projecten gerealiseerd. Voorbeelden zijn: een kapsalon, een naaiatelier, geiten en koeien. Elk jaar starten een paar nieuwe projecten.

Tot slot kan nog vermeld worden dat op deze eerste vergadering in het nieuwe kalenderjaar, de classis uit haar midden een (breed) moderamen koos. En hoewel het veel classes niet lukt voldoende geschikte bestuurders hiervoor te vinden, was dat in de classis Dordrecht geen probleem.

Namens de classis,

Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl



Oranjeconcert in Zwijndrecht

Dit jaar organiseert het jubilerend Bethelkerkkoor Zwijndrecht voor de 34^{ste} keer in hun 60 jarig bestaan het jaarlijkse Oranjeconcert.

Dit concert wordt gehouden op vrijdag 22 april a.s. en vindt plaats in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Aanvang concert 20.00 uur.

In het programma van dit concert wordt het een mix van uiteenlopende muziekstijlen en -sferen. Kortom: een heel vrolijk programma.

Voor kaarten en informatie:
familie L. Klootwijk
tel.078 - 612 22 50 of
sklootwijk@live.nl

*Namens de concertcommissie,
Jolanda Donker-Damsma.*

Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : 'ZINGEN MAAKT BLIJ '
houdt de Breepleinker
Koor-en samenzangdiensten

op **zondag 13 maart a.s.**
waaraan medewerken:
het Chr. Mannenkoor 'Scheveningen'
o.l.v Everhard Zwart,
een kinderkoor o.l.v. Hidde Zwart
orgel Wim de Penning
Voorganger ds. (J) Koos Staat

en op

zondag 3 april a.s.
waaraan medewerken:
het Chr. Mannenkoor 'De Verenigde Zangers'
o.l.v Gerard van der Zijden
orgel Wim de Penning
fluit Lydia van Mourik
Voorganger ds. Bert Noteboom

Beide diensten beginnen om **17.00 uur**
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van
de dienst is er al samenzang
De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree
en de Randweg in Rotterdam - Zuid
Wij hopen dat u ook aanwezig bent.

De toegang is vrij!
Van harte welkom!

- Zit jij in groep 4, 5, 6, 7 of 8?
- En hou je van kamperen, avontuur en gezelligheid?

Ga dan mee op kamp !

Van zaterdag 9 tot en met zaterdag 16 juli 2016 is het weer zover, dan organiseren



we weer een kampweek voor de kinderen in Rijsoord! Net als voorgaande jaren zetten we onze tenten weer op op camping 'Het Genieten' in Kaatsheuvel. Deze camping ligt tegen de Loonse en Drunense Duinen aan. We slapen in tenten, nemen de fiets mee, doen spellen in het bos, zwemmen in een ven en de kinderen kunnen in deze week kennismaken met het geloof.

De kinderen die al eerder met ons mee zijn geweest weten zich vast nog wel een aantal leuke dingen te herinneren. Maar als je nog nooit bent mee geweest, dan moet je dat dit jaar zeker doen.

Deelname aan de week kost € 97,50. Gaat jouw broertje of zusje mee? Dan betaalt hij of zij € 90,- Wil je mee? Lever onderstaande strookje dan voor 17 maart in bij Mirjam op den Brouw, Ds. Sleeswijk Visserstraat 26. Je kunt ook **online inschrijven via bit.ly/1Q6kPgu**

(Er is plaats voor wel 30 kinderen, maar wacht niet te lang met inschrijven!)

Zijn er nog vragen? Dan kan je altijd bellen naar Mirjam, 06 10383372 / (0180) 464841 of Arjan de Koning, 0653643668 (liefst na 18.00). Ben je benieuwd naar verhalen, foto's of ervaringen van het kamp? Word dan lid van onze facebook pagina, Kamp-Rijsoord.



✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

JA! IK WIL MEE OP KAMP !

Naam.....Jongen/Meisje

Adres.....

Postcode + Woonplaats.....

Telefoonnummer.....

Geboortedatum..... Groep.....

Emailadres.....