

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Bij de diensten; Tien geboden met Arjan Visser	3
Wij gedenken Mevrouw van Mastrigt-van der Ent	4
Zieken(t)huis; Contact en zomervakantie predikant	5
Avondmaalscollecte 29 mei.	6
Tien geboden in Tiengemeten	6,7
Kerkelijk bureau en stand; Verjaardagen 75+; BBQ 2 juli; Sparen kleine Projecten Rwanda	8
N.B.G. Bijbelleesrooster; Bazaar 2016	9
Succes examentijd; Passage; Inloopochtenden; Ontmoetingsavond 30+	10
Giften C.v.D.; Zandtovenaer	11
Collectes; Giften C.v.K.; V.V.B.	12
Kerkbalans; Zendingscollecte; Theologische Vorming Gemeenteleden	13
‘Wereldinspiratie’	14.15
Kerkenraadsverslag	15
Ingezonden stuk - Over Huub Oosterhuis	16,17
Problemen in Rwanda.	18
De Classis in het nieuws; Geloven 24/7—C.W.N.	19
Diverse Zang-en Samenzangdiensten	20

De wereld, ooit zo mooi en goed,
staat altijd ergens wel in gloed - van vuur dat doodt.

Heer, geef ons in dit Pinksteruur
Uw liefdesvuur dat sterker is dan macht en tijd,
dat groot is en de mens bevrijdt,
echt vrij maakt om de weg te gaan achter u aan.

Dat wij ons dan met eenvoud tooien
en om ons heen Uw warmte strooien
die blijven zal in vrede, vrede overal.

Jeanette van Osselen – Riem



Stencilen:

Maandag 23 mei
Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Woensdag 25 mei
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand juni
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 20 mei

bij
Pia van der Linden
p/a Pruimendijk 114
2989 AK Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 1 mei

09.30 uur : Ds. A. van de Beld uit Zwolle
Kindernevendienst : Pauline Bezemer
Chauffeurs : G.T. van der Waal en W. van Prooijen
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Donderdag 5 mei

09.00 **Hemelvaartsdag**
Kerkdienst in 'De Levensbron'

Zondag 8 mei

09.30 uur : Deze dienst wordt uitgezonden door Radio Ridderkerk
: Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Janis van der Linden
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en P. van Oorschot
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 15 mei

Vanaf 09.10 uur **Pinksteren, m.m.v. fluitiste Lydia van Mourik**
09.30 uur **Inzingen met Opwekkingsliederen**
: Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Zendingscollecte Kerk in Actie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 22 mei

09.30 uur **m.m.v. Bridges**
: Ds. D.G. ter Horst
Kindernevendienst : Cora van Wingerden
Chauffeurs : H. van Hal en M.C. Verveer
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 29 mei

09.30 uur **Heilig Avondmaal**
: G.H. Offringa
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw
Chauffeurs : N.H. Baars en W.A. IJsselstein
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Bij de diensten

De maand mei telt vijf zondagse kerkdiensten in de Opstandingkerk. Op donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag, wordt de dienst gehouden samen met de Protestantse Gemeente Bolnes en de Protestantse Gemeente Ridderkerk. Deze gezamenlijke Hemelvaartsdienst vindt plaats in de kerk 'Levensbron' in Ridderkerk.

- Op **zondag 1 mei** hopen we ds. A. van de Beld uit Zwolle te ontvangen als onze voorganger van de dienst. Ds. Van de Beld was van 1986 t/m 1996 predikant in onze gemeente. Voor velen van ons is hij dus een bekend gezicht.
- Op **donderdag 5 mei** is het Hemelvaartsdag. De gezamenlijke dienst wordt gehouden in de kerk 'Levensbron' te Ridderkerk met ds. M. de Geus als voorganger, aanvang 9.00 uur.
- Op **zondag 8 mei**, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, lezen we uit Johannes 14:15-21. Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat Hij niet voor altijd bij hen blijven zal, maar dat Hij hen niet als 'wezen' zal achterlaten. Met deze verzekering wachten ook wij op de Geest die ons, wellicht nog dieper, wil betrekken bij het geheim van Gods liefde.
- Op **zondag 15 mei** vieren wij het Pinksterfeest. We lezen uit de profetie van Joël 3:1-5, en uit Handelingen 2:1-11. Ook in het evangelie naar Johannes lezen we over de gave van de Geest (Joh. 20:19-23). Bij de zegenspreuk uit Johannes 20:21 schreef de Engelse zanger Adrian Snell een mooie melodie. Ik ken dit korte lied als het slot van zijn werk *The Passion*, uit 1980 alweer, en nu als lied 428 in het nieuwe liedboek opgenomen. Wellicht kunnen we dit lied op deze eerste Pinksterdag met elkaar zingen. Organist René Barnard en fluitiste Lydia van Mourik zullen de dienst muzikaal opluisteren. We zien uit naar een feestelijke dienst!
- Op **zondag 22 mei** gaat ds. D.G. ter Horst uit Hellevoetsluis bij ons voor. Samen met zijn vrouw was hij van 1997 t/m 2008 predikant in onze gemeente. Hun kinderen groeiden op en Thijs en Daeny maken deel uit van de muziekformatie *Bridges*. Met enkele eigentijdse liederen zetten zij een toon die zeker ook onze jongeren zal aanspreken.
- Op **zondag 29 mei** vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. Als wij het brood en de wijn delen, dan gedenken wij het verlossend lijden van de Jezus onze Heer, die verrezen is en leeft! En wij verkondigen zijn dood, totdat Hij komt. We bidden om de Heilige Geest in ons midden, zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat.

Wensen wij elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe!
ds. Herman Offringa

'De tien geboden' met Arjan Visser

Op **zondagmiddag 29 mei a.s.** is journalist en schrijver Arjan Visser bij ons te gast. Hij komt vertellen over de interviewserie 'De tien geboden' in de zaterdageditie van het dagblad *Trouw* (om de twee weken).

Aan de hand van de oudtestamentische tien geboden voert hij gesprekken met meer of minder bekende Nederlanders. Inmiddels schreef hij al meer dan 450 van zulke portretten die overigens ook gebundeld zijn uitgegeven.

Aan de hand van zijn eigen - soms pijnlijke - ervaringen zal hij ons laten zien hoe een interview tot stand komt: van het moment waarop je iemand probeert te strikken, tot de dag waarop een verhaal wordt gepubliceerd. Na zijn verhaal is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook zal er een bescheiden boekentafel zijn.

Datum: zondag 29 mei 2016.
Plaats: Opstandingskerk Rijsoord.
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij.



Wij gedenken

Kort na het Paasfeest, op dinsdag 29 maart 2016 overleed zuster Maria van Mastrigt-van der Ent op de leeftijd van 87 jaar.

Ze groeide op aan de Waalweg, tegenover de kerk, aan de andere oever van de Waal. Als het grote gezin ter kerke ging dan liepen zij met een flinke lus over de brug. Onvergetelijk was die keer dat zij, op een winterse zondag, over het ijs recht konden oversteken. Maria van der Ent trouwde met Anton van Mastrigt en zij kregen drie kinderen: Joke, Huib en Toos. Toen vader overleed, op 11 december 2007, bleef zij alleen achter op Strevelszicht. Zij ging het liefst haar eigen gang, totdat de kinderen merkten dat de huissleutels soms nog buiten in het slot zaten. Zij werd vergeetachtig en er werd een kamer voor haar gevonden in de Riederborgh in Ridderkerk. Daar werd zij de laatste jaren liefdevol verzorgd.

Boven de rouwkaart liet de familie afdrukken:

*Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.*

Bij haar afscheid in de aula van crematorium Essenhof in Dordrecht vertelden de kinderen over de band met hun moeder. We luisterden naar Psalm 23, over de Heer die ook háár Herder was. De kleinkinderen kwamen graag op bezoek bij opa en oma in Rijsoord en ze bleven vaak ook logeren. We luisterden naar het, in deze tijd van Pasen zo toepasselijke lied *Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt*.

Afsluitend las zoon Huib de Apostolische Geloofsbelijdenis, het geloof waaruit zij leefde en waarin zij ook is gestorven.

Wij bidden dat het geloof in de opgestane Heer de familie mag bemoedigen en tot troost zal zijn.

ds. G.H. Offringa

Gezang 392

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Zieken(t)huis

Van onze zieken en herstellenden noemen wij:

- Mw. W. Wilschut-van Nes (Strevelszicht): zij kwam ongelukkig ten val en brak haar heup. Diezelfde dag nog werd zij geopereerd en op het moment verblijft zij voor revalidatie in verpleeghuis *Crabbehoff* in Dordrecht afdeling Anjer kamer 36.
- Mw. H.A. Versteeg-Leenheer (Rijksstraatweg) onderging opnieuw een heupoperatie, zij kon nadien naar huis terugkeren om daar te herstellen en te revalideren.
- Mw. J. IJsselstein-van der Wel (Pruimendijk) werd voor een darmonderzoek in het ziekenhuis opgenomen. Zij kreeg een adequate behandeling, want zij kon gelukkig vrij snel weer naar huis om daar aan te sterken.
- Mevr. M.L. van der Burg-Streefkerk (Boksdoornpark) onderging een behandeling met radioactieve vloeistof. Ze verbleef hiervoor enkele dagen in een geïsoleerde kamer in het ziekenhuis.
- Mw. C. Holdermans-van der Burg (Strevelszicht) revalideert in Laurens: *Intermezzo Zuid* kamer 502 (etage 5), Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam. Haar herstel vraagt veel geduld.
- Dhr. W.A. Nugteren (Rijksstraatweg) verblijft nog in verpleeghuis *De Twee Bruggen* te Rotterdam.

Als gemeente delen wij in de vragen en zorgen rondom de ziekte van onze leden. Daarbij delen wij in de dankbaarheid om herstel, dat ook. Gedenken wij onze zieken en herstellenden én hun naasten met onze aandacht en voorbede.

ds. G.H. Offringa

Zomervakantie predikant

Mijn zomervakantie plan ik meestal direct na het Pinksterfeest, in de groene tijd van het kerkelijk jaar. Nu viel Pasen dit jaar vroeg Pasen en dus ook mijn 'grote vakantie'.

Vanaf maandag 30 mei t/m maandag 27 juni heb ik vrijaf en kunt u pastorale berichten doorgeven aan uw wijkouderling. U kunt denken aan een geboorte, een ziekenhuisopname of thuiskomst, of een situatie van overlijden. Op uw verzoek krijgen deze berichten een plaats in de kerkdienst, als mededeling of bij de voorbeden.

Naast het geven van de eerste pastorale aandacht kan de ouderling u zo nodig helpen bij het zoeken van een predikant.

ds. Herman Offringa



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
 ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 T (0180) 397773
 E g.h.offringa@xs4all.nl



Avondmaalscollecte 29 Mei



Voor de avondmaalscollecte van 29 Mei as willen we graag collecteren voor een doel van Light for the World. Deze organisatie zet zich in om hulp te bieden aan mensen en kinderen welke een oogaandoening hebben. De collecte van 29 Mei zal worden besteed aan "Onderwijs voor slechtziende kinderen in Cambodja".

Cambodja is 4,5 keer groter dan Nederland en er wonen 15,7 miljoen mensen. Betrouwbare cijfers over het aantal mensen met een handicap zijn er niet. Tot voor kort werden slechtziende kinderen vaak als 'blind' beschouwd. Zij leerden bijvoorbeeld braille, terwijl dat helemaal niet nodig is. Met de juiste begeleiding, hulpmiddelen en lesmaterialen kan een slechtziend kind prima meedoen op een reguliere school.

Visuele handicap niet opgemerkt

"Ik merkte pas dat mijn zoontje een probleem heeft met zijn ogen toen hij voor het eerst naar school ging. Hij zit nu vier jaar op de basisschool en heeft nog maar twee klassen voltooid. Als hij een boek moet lezen zit hij er met zijn neus bovenop."

Zorgen Toen ik me zorgen begon te maken, ben ik naar een kliniek gegaan. Sophon is daar medisch onderzocht, maar ze hebben geen oogtest gedaan. Hij werd aan zijn lot overgelaten op school en kreeg geen extra begeleiding. Het enige dat de onderwijzer deed is Sophon een plekje geven vooraan in de klas, maar hij kon nog steeds niet lezen wat er op het bord stond.

Verdrietig Sophon's situatie werd ook buiten schooltijd een probleem. Vriendjes vroegen hem bijvoorbeeld niet meer om een potje te voetballen. Daar werd hij heel verdrietig van. Ik wil dat mijn zoon een goede toekomst heeft. Dat hij beter presteert op school en later werk kan vinden. Toen ik vernam dat Light for the World oogtesten ging doen op school ben ik daar uiteraard met Sophon naartoe gegaan.

Diagnose Het was een hele opluchting dat de diagnose slechtziendheid is vastgesteld. Sophon heeft een bril en andere hulpmiddelen gekregen voor in de klas. De onderwijzer heeft een training gevolgd om slechtziende kinderen zoals Sophon les te geven. Ik ben heel dankbaar dat Sophon nu een betere toekomst heeft en ik hoop dat hij de achterstand snel zal inhalen."

Moeder van Sophon, Cambodja

Slechtziendheid Onderschat

"Dit jaar heb ik voor het eerst een slechtziend meisje in mijn klas. Het is even wennen dat zij extra tijd en aandacht nodig heeft. Dankzij de training kan ik haar goede ondersteuning bieden bij de lessen. Ik ben echt trots op haar prestaties. Ze heeft allemaal voldoende! Slechtziendheid bij kinderen wordt ernstig onderschat in Cambodja. Daarom pleit ik voor meer oogtesten op scholen en trainingen voor onderwijzers hoe zij slechtziende kinderen beter kunnen helpen."

Sokhun Chem, onderwijzer

*Wij hopen dat we een mooi bedrag kunnen overmaken aan Light for the World.
Uw Diaconie*

TIEN GEBODEN IN TIENGEMETEN

Zaterdag 3 september



In eerdere aankondigingen heeft u al kunnen lezen dat we dit seizoen extra aandacht besteden aan de Tien Geboden. Er zijn Bijbelstudies georganiseerd rond dit thema en op 29 mei mogen we Arjan Visser verwelkomen die ons iets vertelt over de interviews van zijn hand die geplaatst worden in dagblad Trouw. Zijn vragen zijn altijd gebaseerd op de Tien Geboden.

Wij willen u graag voorstellen dat we aan het begin van het nieuwe seizoen als gemeente 'op locatie' met elkaar over de 10 Geboden nadenken. Meestal viëren we het begin van het seizoen met de Startzondag, maar het leek ons beter om dit evenement op zaterdag te laten plaatsvinden. We hopen dat u, nu het zo vroeg aangekondigd wordt, in de gelegenheid zult zijn deze zaterdag alvast te reserveren.

Als locatie hebben we gekozen het bekende natuureiland 'Tiengemetten' dat voor de kust van Nieuwendijk in het Haringvliet ligt. Op een half uur rijden vanaf Rijsoord vaart u met een veerboot van Natuurmonumenten naar dit prachtige eiland.

We vertrekken met eigen auto's om ca. 10 uur vanaf de kerk. Eenmaal aangekomen op het eiland volgt een programma met als thema "De Tien Geboden". Er wordt gezorgd voor koffie/thee en een heerlijke lunch.

Na het programma heeft u een paar uur de gelegenheid om het eiland te verkennen op de manier die bij u past: op de fiets of tijdens een wandeling. Ook kunt u het Rien Poortvliet museum of het landbouwmuseum bezoeken. Ook is er een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, de eigenaar van het eiland.

De entree voor de musea is voor eigen rekening.

Voor kinderen is er ook genoeg te doen. Zo is er 'Speelnatuur'. Op de website van Tiengemetten is een link naar een 'youtube' film waarin te zien is wat je allemaal kunt beleven. Wel 'speelkleden' en rubber laarzen meenemen en schone kleren!!!



Op 3 september wordt ook de jaarlijkse Oogstdag op het eiland georganiseerd. Er zullen oude ambachten te zien zijn, er rijden oude tractoren rond, kortom van alles te beleven.

U zult begrijpen dat e.e.a. van tevoren gereserveerd moet worden. We zouden daarom graag weten of we op uw aanwezigheid kunnen rekenen.

We verzoeken u om u uiterlijk 15 mei op te geven. Dat kan door onderstaand strookje in de bus in de hal van de kerk te deponeren of door de brievenbus te doen bij één van de GOT leden. Opgave per email mag natuurlijk ook: emlagendijk@kpnplanet.nl. Of bel naar één van ons.

Tien Geboden op Tiengemetten, als gemeente bij elkaar, jong en oud, rond de 10 Geboden op één van de mooiste natuurgebieden in Zuid Holland.

Wij hebben er zin in... U ook?

Gemeenteopbouw- en Toerusting

*Gerard Lodder
Ellie Lagendijk
Caroline Bode
Nico den Hartog
Janny Zijderveld
Herman Offringa*



Ja, wij geven ons op voor de Gemeentebijeenkomst 'Tien Geboden op Tiengemetten' op zaterdag 3 september a.s.

We komen met volwassenen en kinderen. Leeftijd kinderen:

Ik ben in bezit van eigen vervoer ja/ nee

Er zijn in mijn auto nog plaatsen over.

Naam:

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Kerkelijke stand

Overleden:

op 29 maart 2016
op de leeftijd van 87 jaar
Maria Mastrigt-van der Ent,
laatstelijk wonende in de Riederborgh.

Verhuisd:

Petra de Ruiter met twee kinderen
van Concertweg 2 in Barendrecht
naar Hudighaven 17
2993 HA Barendrecht
Telefoon: 06-53811209



Zaterdag 2 juli

*Gemeente barbecue
georganiseerd door
Gemeente Opbouw
en Toerusting.*

*Reserveer deze datum
alvast in uw agenda!*

*Meer informatie volgt
in het juni nummer.*

Verjaardagen in mei

3 mei 1940

De heer D.S. van der Burg
Rijksstraatweg 223
2988 BE Rijsoord

3 mei 1938

De heer J. Zijderveld
Rijksstraatweg 124
2988 BL Rijsoord

4 mei 1940

De heer C. Bakker
Rijksstraatweg 233
2988 BE Rijsoord

8 mei 1930

Mevrouw C. Nugteren
Zorginstelling 'Laurens Aesopos'
Aesoposplaats 2 - 5^e etage
3076 BA Rotterdam

23 mei 1940

Mevrouw S.A. Leentvaar-Bestebreurtje
Mauritsweg 22
2988 AK Rijsoord

23 mei 1926

Mevrouw A. Tameeris-Euwijk
Ds. Jamesstraat 18
kamer 110
4926 BK Lage Zwaluwe

28 mei 1937

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

Hartelijk Gefeliciteerd!

Sparen voor de "kleine projecten" Rwanda

In de 40-dagentijd hebben we weer gespaard voor de "kleine projecten" van onze partnergemeenten in Rwanda. Wat de kleine projecten inhouden heeft u in het februari-nummer van Rijsoord aan 't Woord kunnen lezen. Wij zijn u zeer dankbaar dat we weer zo'n mooi bedrag bij elkaar gespaard hebben, nl. € 407,34. Met dit bedrag ondersteunen wij het belangrijke werk van deze projecten in Rwanda.

*Nogmaals onze hartelijke dank.
Namens ZWOE en diaconie,
Wim IJsselstein*

Tijd



De dagen vallen uit je hand
als druppels water, korrels zand,
je bent ze zo vergeten.

Wat je vandaag tot vreugde was,
wat gisteren je pijn genas,
hoe lang zul je dat weten?

Maar wat je liet of wat je deed,
je weet, dat God dat niet vergeet,
Hij blijft je leven lezen

Als een voor Hem geschreven boek;
geen letter raakt er bij Hem zoek.
Wie zou dit God niet vrezen?

Maar jij, die Hem als Vader kent,
die in zijn Naam gekozen bent
om dicht bij Hem te horen,

Jij weet, dat Hij je schuld vergeeft,
een streep erdoor getrokken heeft;
geen dag ging er verloren.

Want Christus blijft je blij begin,
Hij geeft je leven glans en zin,
leef maar gelukkig verder!

Niet zorgeloos, maar wel bevrijd,
je weet voor tijd en eeuwigheid:
Hij is mijn Heer, mijn Herder.



NBG Bijbelleesrooster mei



zo.	1	Ezechiël 33:10-20
ma.	2	Ezechiël 33:21-33
di.	3	Ezechiël 34:1-16
wo.	4	Ezechiël 34:17-31
do.	5	Psalm 47
vr.	6	Ezechiël 35:1-15
za.	7	Ezechiël 36:1-12
zo.	8	Ezechiël 36:13-21
ma.	9	Ezechiël 36:22-38
di.	10	Psalm 97
wo.	11	Ezechiël 37:1-14
do.	12	Ezechiël 37:15-28
vr.	13	Psalm 81
za.	14	Johannes 14:1-14
zo.	15	Johannes 14:15-26
ma.	16	Ruth 1:1-22
di.	17	Ruth 2:1-23
wo.	18	Ruth 3:1-18
do.	19	Ruth 4:1-22
vr.	20	Psalm 29
za.	21	Spreuken 8:1-21
zo.	22	Spreuken 8:22-36
ma.	23	Spreuken 9:1-18
di.	24	Numeri 9:15-23
wo.	25	Numeri 10:1-10
do.	26	Numeri 10:11-28
vr.	27	Numeri 10:29-36
za.	28	Lucas 7:1-10
zo.	29	Lucas 7:11-17
ma.	30	Numeri 11:1-15
di.	31	Numeri 11:16-23

Bazaar 2016

Voor het inleveren van uw spullen voor de bazaar zijn wij op zaterdag, **7 mei weer bij de opslag aanwezig van 10.00 uur tot 11.00 uur.**

Mocht u op dat tijdstip niet kunnen, dan kunt u uiteraard uw spullen eerder (of later) kwijt. U kunt deze dan bij de opslag neerzetten en ons aansluitend even een berichtje/belletje geven via telefoonnummer 06-10477171 (Diana). Wij zetten het dan graag even achter de deuren. (Grote meubels of oude televisietoestellen kunnen wij helaas niet kwijt en hopen dat u hier rekening mee wilt houden.)

In de volgende uitgave dit blad, hopen wij u meer te kunnen vertellen over het gekozen doel van dit jaar.

*Hartelijke groet van,
Dick, Dick, Nathan, Henk, Sander, Kees, Daphne en Diana*

Hé jij daar zet 'm op!

Het is mei. Dit is een erg belangrijke tijd voor veel jeugd. **Examentijd.**
Ook in onze gemeente is er jeugd dat examen doet.
Heel veel **sterkte** met het examen.
Daarna is het **afwachten...** Wat zal de **uitslag** zijn?



Ook voor het gezin is het een spannende periode met veel **stress.**
We hopen voor iedereen dat het harde werken wordt beloond en dat er de komende tijd veel examenfeesten worden gevierd in Rijsoord.

De jeugdraad

C.M.V. Passage

Dinsdag 17 mei hopen we weer bij elkaar te komen voor onze ledenbijeenkomst, uitgenodigd zijn de 2 zussen Agaath en Joke de Kwaadsteniet.
De dames nemen ons mee in de wereld van "tekenen en handwerken tot kunst".
Joke heeft een opleiding gedaan in kantklossen in de moderne uitvoering en Agaath volgde een opleiding in de grafische kunst. Aan de hand van deze kunstwerken, objecten en gedichten zorgen zij ervoor dat u een bijzondere avond heeft.
Dus dames, breng familie of vriendinnen mee; het belooft een mooie, aparte avond te worden.
Voor degene die belangstelling hebben en nog nooit geweest zijn, onze avonden zijn in gebouw de Hoeksteen, Rijksstraatweg 45; aanvang 19.45 uur.
Schroom niet om binnen te lopen, u bent van harte welkom.

*Met vriendelijke groet,
het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje*

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

**4 (ivm Hemelvaatsdag
woensdag!) en 19 mei**

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Tot ziens!

Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom
voor een praatje,
glaasje, spelletje,
kortom voor de gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op
iedere tweede vrijdag van de maand
vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 13 mei 2016

De gastheren en gastdames:

*Dick en Gerard
Arie en Ragnar
Cora en Didi
Jan en Arjan
Bas en Derus*

Giften ontvangen door het CvD

Via A. Alblas-Sintemaartensdijk
Via E. v. Gameren v.d. Burg

Paasattentie € 10,00
Diaconie € 5,00

Hartelijk dank voor uw giften.

*Namens de Diaconie
Kees Alblas, penningmeester CvD*

Pinksteren

Geboren zijn en levend
in een gevallen wereld
mag ik weten
dat U in deze wereld
bent gekomen

niet om te zeggen
dat U van mij houdt
maar laten zien
dat U zonder beperking
van mij houdt,
dat ik geliefd ben
hoe ook ik besmet ben
en mijn leven aangetast is
door het kwaadaardig virus
van de zonde,
bemerkend dat ook ik
faal in het liefhebben van U . . .
maar ook een mensenkind
dat anders is dan ik.

U heeft in uw zoon Jezus
dan ook niet slechts
mijn misse daden
van ongerechtigheid
en liefdeloosheid
van mij weggenomen
maar ook uw Geest gegeven
om mij met kracht en liefde
te herscheppen
naar het beeld
van uw zoon Jezus

Nico Siebel

**De Zandtovenaar tussen Pasen en Pinksteren**

Dinsdag 12 april was een dag gevuld met voorstellingen van zandtovenaar Gert van der Vijver.

Overdag waren er voorstellingen voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. Zij leefden enorm mee met de beelden die met zand gevormd werden.

Het ontroerende en aangrijpende verhaal van de dood aan het kruis die nodig was om het feest van Pasen mogelijk te maken. En het verhaal van licht in de voorraadkelder riep iedereen op om een lichtje te zijn in deze wereld: hoe klein je lichtje ook is, als je maar wil dan kan je enorm schijnen en daardoor iets voor anderen betekenen.

Zeer inspirerend en dat werd 's avonds nog extra indringend door live zang en gitaarspel van Rosa, Sera en Andreas. Het publiek leefde ademloos en intens mee en na afloop werd er waardering voor uitgesproken dat we als kerken deze voorstellingen hebben georganiseerd. De inzet de gehele dag van zoveel vrijwilligers was geweldig.

Voor de opvang en begeleiding van ruim 700 kinderen overdag en bijna 550 bezoekers 's avonds waren namelijk veel mensen nodig en die werden moeiteloos gevonden, waarvoor dank!

We hopen dat de inspiratie bij ons blijft en dat niet de studie van Vlasterdam bepaalt wat we doen, maar ons hart.

Dankzij financiële bijdrages van kerken en door sponsoring van o.a. stichting Fonobori, het Berkhoutfonds en BIS Event Rental werd het mogelijk om dit grote evenement te realiseren.

Voor meer informatie kunt u terecht via zandtovenaar@levensbron.nl

Opbrengst Collectes

24 maart 2016	Diaconie (avondmaalscollecte)	€ 178,50
	Onderhoud gebouwen	€ 100,75
27 maart 2016	Jeugdwerk PKN	€ 181,14
	Onderhoud gebouwen	€ 187,10
	Spaaractie jeugd voor de Zandtovenaar	€ 69,85
	Spardoos kleine projecten Rwanda	€ 90,20
3 april 2016	Kerk	€ 154,00
	Onderhoud gebouwen	€ 237,30
	Missionairwerk	€ 61,50
10 april 2016	Diaconie	€ 148,00
	Onderhoud gebouwen	€ 137,50
	Missionairwerk	€ 50,50
17 april 2016	Kerk	€ 164,80
	Onderhoud gebouwen	€ 186,45
	Missionairwerk	€ 67,18



Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 26 maart 2016 t/m 22 april 2016)

Via de Rabobank	voor de kerk	€ 150,00
Via de Rabobank	voor de bidstondcollecte	€ 100,00
Via de Rabobank	voor schilderwerk Fontein	€ 25,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€ 30,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. E. Alblas-van Gemerden	voor de kinderen kampweek	€ 50,00
Via dhr. C. IJsselstein	voor de bloemen	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2016".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand mei zal plaatsvinden op 27 mei 2016.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk

Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK





Tussenstand per 22 april 2016:

Door 151 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 65.519,00.
Hartelijk dank daarvoor!

Van 62 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen. Het wordt zeer op prijs gesteld als u het formulier met uw toezegging via de post zou willen retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters. U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven aan één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er. Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2016" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen).
Alvast bedankt voor uw medewerking.

*Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur/Penningmeester*

Zendingscollecte op zondag 15 mei 2016 (Pinksteren)

Meer jongeren in Rwandese kerk.

In de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda zijn jongeren volop actief. Ze delen hun geloof op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep. Ook biedt de kerk hen kansen. Via solidariteitsgroepen krijgen ze ondersteuning om een beroepsopleiding te volgen of om een eigen onderneming te starten.

Doel van al deze activiteiten is om jongeren betrokken te houden bij de kerk. Want net als in Nederland verlaten steeds meer jongeren de kerk, bijvoorbeeld als zij verhuizen voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. Door activiteiten voor de jongeren te organiseren die zij zelf moeten dragen, krijgen de jongeren nu een echte eigen plek in de gemeente. Bovendien worden ze uitgedaagd om na te denken over hun toekomst in hun eigen woonplaats. Zo leren ze de kerk beter kennen en neemt hun betrokkenheid toe.

De opbrengst van de collecte is onder meer bestemd voor het trainen van jeugdleiders en predikanten van 600 (thuis)gemeenten en het ontwikkelen en produceren van liturgieboekjes voor zondagsscholen en kerkdiensten van deze gemeenten en voor andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd.

*PKN-Collectekrant /
Bas Sintemaartensdijk*

Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden Rotterdam

Bent u geïnteresseerd in de Bijbel: het ontstaan, tekstonderricht/-uitleg, achtergronden, kennis van allerlei aanvullende vakken, kom dan naar de openbare lessenavond van de TVG op woensdagavond 11 mei 2016.

Twee docenten behandelen een onderwerp uit hun vakgebied en er is gelegenheid tot stellen van vragen. U krijgt daarmee een indruk hoe het toegaat op de **driejarige** basiscursus theologie die de TVG verzorgt. Aanloop en koffie vanaf 19.15 uur.

U kunt uw indrukken over de TVG verder verdiepen door de slotavond van maandag 30 mei 2016 bij te wonen. Derdejaars cursisten nemen dan afscheid met een vesper, indrukken over wat zij geleerd hebben en creatieve bijdragen. Aanloop en koffie vanaf 19.30 uur.

Beide avonden zijn gratis en u bent van harte uitgenodigd!

Plaats van samenkomst van de openbare lessenavond en de slotavond: kerkgebouw 'De Hoeksteen', Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel.

Meldt u even schriftelijk of per e-mail aan bij:

mw. M. Bezemer

Constantijn Huygenslaan 209

3351 XB Papendrecht

e-mail: tvgrotterdam@online.nl.

Mondelinge informatie kunt u inwinnen bij mw. M. Koole, tel. 0167-536671.

Wereldinspiratie



Of zou het nog beter zijn er een wereld vol inspiratie boven te zetten?

Even een uitleg: Wij, Wilma Barnard en ik zijn zaterdag 16 april naar de Werelddag van Kerk in Actie in Ermelo geweest.

Meer dan 200 mensen waren net als wij vroeg op pad gegaan zodat men om 10 uur de opening van deze Werelddag zou kunnen mee maken. Zo kon het gebeuren dat ik naast een echtpaar uit Friesland zat, maar we het met elkaar toch over Rijsoord hadden en de voetbalclub RVVH... zij hadden in Zwijndrecht gewerkt en in Strijen gewoond... dus gelijk een verbonden gevoel.

Dat was er ook toen de dagvoorzitter Kees Posthumus (ook een bekende verhalenverteller) de dag opende op zijn eigen informele en vrolijke manier.

Er waren ook gasten uit diverse landen waarmee Kerk in Actie contact heeft om met de plaatselijke kerk en organisaties terplekke projecten uit te voeren. Een van de hoofdgasten was ds. Robert Goyek van de Lutherse Broederkerk uit Kameroen. Zoals wij contact hebben met kerken uit Rwanda hebben andere kerken contact met Kameroen, waaronder Elst en dichterbij huis H.I. Ambacht. Dominee Goyek bracht dan ook een bezoek aan deze gemeenten. Verder o.a. ook nog gasten uit Indonesië en India.

Het programma was heel goed gepland en erg afwisselend. Er werden korte impressies gegeven van diverse projecten en de diverse sprekers gaven korte toelichtingen op een heel bevlogen manier.

En tussen de programmapunten door zong er een tienerkoor uit Zeewolde, dat heel toepasselijk C-us-Sing heette (waarbij de C op z'n Engels moet worden uitgesproken als sie).

Aan het eind van de morgen kwam Kees Posthumus plotseling op een fiets de kerkzaal binnen gereden... hé, wat moest dat betekenen? Ds. Goyek werd op het podium geroepen, samen met zijn vertaalster Cocky van 't Leven, die bij Kerk in Actie o.a. Kameroen in haar werkpakket heeft. De dominee legde uit dat er in Kameroen hele afstanden te voet moeten worden afgelegd om veel van de gemeenteleden te kunnen bezoeken. Dit wordt door pastorale medewerkers gedaan of door de diakenen. Door de tijd die het kost om lopend dit pastorale werk te doen, kan men minder bezoeken brengen dan eigenlijk nodig is.

Nu heeft Kerk in Actie samen met de kerk in Kameroen een project gestart om geld voor fietsen bij elkaar te krijgen, zodat de kerkelijke werkers meer mensen kunnen bezoeken dan zonder fiets. Bovendien kunnen fietsen op plaatsen komen waar dat voor een auto niet mogelijk is. Het plan is de fietsen in het land zelf te kopen; de kosten zijn 100 euro per fiets. Kerk in Actie probeert nu om zoveel mogelijk kerken al fietsend actie te laten voeren bijv. door een fietstocht te organiseren waarbij de deelnemers zich laten sponsoren. Aan het eind van de dag vonden we op onze stoelen een folder met ideeën en een regenhoesje voor het fietszadel met daarop: fietsen voor Kerk in Actie.

Een idee voor ons om de omgeving van Rijsoord al fietsend te gaan verkennen?

Na een heerlijke en goed verzorgde lunch kon men naar diverse workshops.

Wilma en ik hadden als eerste gekozen voor het onderwerp: Stop Kinderarbeid in India. Een vrouw (in prachtige Indiase kleding!) en een man uit India die daar werken bij projecten die Kerk in Actie ondersteunt, vertelden uitgebreid over de situatie van kinderen en hun arbeid daar.

Voor de tweede workshop hadden we Moldavië gekozen, een land dat tussen Rusland en Roemenië in ligt en vroeger bij de Sovjet Unie hoorde.

In maart was een groep Nederlanders er onder leiding van een medewerkster van Kerk in Actie naar toe geweest en had daar diverse projecten bezocht. Enkele mensen uit die groep waren ook aanwezig en gaven enthousiast en ontroerd commentaar bij de beelden van de powerpoint.

Aan de ene kant grote armoede, maar aan de andere kant het enthousiasme, het geloof, de spirit waarmee de plaatselijke bewoners proberen hun dorpsgenoten te helpen op velerlei gebied.

Ik denk dat, net als toen ik in Brazilië en later in Portugal werkte en woonde in een krottenwijk, de beste rondzendbrief is: kom en zie! Iets zien en ervaren zegt duizend keer meer dan woorden.

Het is voor ons al moeilijk om het inspirerende van die zaterdag op papier te zetten. Wie weet, merkt u er nog een keer wat van!

De dag werd afgesloten met een lied, dat mensen in een van de workshops hadden ingestudeerd, samen met het leuke en goede tienerkoor. Tot slot bad dominee Goyek in zijn eigen taal Het Onze Vader en kregen we in het Frans de zegen mee, waarna iedereen weer uitstroomde naar alle kanten van Nederland.

Het was een geweldig goede, inspirerende dag. Petje af voor de organisatie.

Een mens heeft af en toe zo'n dag nodig om in de eigen gemeente weer verder te gaan met op allerlei manieren het evangelie handen en voeten te geven.

Wilma Barnard en Greet Lodder.

N.B. De onlangs ingezamelde postzegels, ansichtkaarten, oude mobieltjes en cartridges konden we hier inleveren. Het is echter wel de bedoeling dat u door blijft sparen!

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 15 maart 2016

Ds. Offringa leest Filippenzen 3 vanaf vers 7. De heer Versteeg gaat daarna voor in gebed.

- De kerkenraad neemt op 13 juni deel aan de presentatie van Ds. Looijen over de nota "Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg".
- De kerkenraad stemt in met de opheffing van de Interkerkelijke Stichting Bejaardenzorg Rijsoord. Ook staat de kerkenraad positief tegenover het plan van de Evangelisatiecommissie Protestantse Gemeente de Levensbron een kerstzangdienst te organiseren.
- De kerkenraad bespreekt de voortgang van de werkgroepen Toekomst van de kerk.
- Er wordt stil gestaan bij bijzonderheden in de verschillende wijken. Vanuit één van de wijken is de vraag gekomen waarom we de naam PKN-kerk niet voeren. Hier wordt een volgende keer op terug gekomen. Voorts zijn er opmerkingen gemaakt over 'het verbranden' van het Christusteken op de paaskaars. Hier zit geen specifieke theologische betekenis achter. E.e.a. hangt mede af van de grootte van de kaars.
- Ds. Offringa geeft een korte toelichting op zijn werkzaamheden van de afgelopen periode.
- Ds. Offringa licht het evaluatieverslag 2015 en het werkplan 2016 toe. Voor wat betreft het bezoekwerk is het van belang op te merken dat hij circa 80 adressen rond de verjaardagen bezoekt en daarnaast nog circa 120 tot 160 andere bezoeken aflegt. Voor 2016 staat vast dat hij eenmaal met elke pastoraal medewerker individueel zal spreken en daarnaast eenmaal het wijkteamoverleg zal bijwonen. Afhankelijk van ontwikkelingen is er ruimte om het jeugdwerk nader in te vullen. Indien herschikking in prioriteiten leidt tot verschuiving in dagdelen zal overleg plaatsvinden met de kerkenraad. De kerkenraad stelt zowel het evaluatieverslag 2015 als het werkplan 2016 vast.
- De kerkenraad bespreekt het stopzetten/opheffen van de tienerviering in de huidige vorm per maart. Er is m.n. bij de oudere tieners behoefte aan een andere invulling. Jongere tieners zijn er nauwelijks. Tot het einde van het seizoen zal via de WhatsApp circa 1 maal per maand voor de 12+ groep een activiteit worden georganiseerd. Of dit volgend seizoen wordt voortgezet is afhankelijk van de belangstelling. De betrokken ouders zijn hierover geïnformeerd.

De heer Sintemaartensdijk leest een avondgebed uit het nieuwe liedboek, waarna de voorzitter sluit.

Ronald Visser

Ingezonden stuk - (met toestemming van KRO/NCRV)

Misschien kan dit artikel ook dienen als inspiratiebron voor de “vernieuwingscommissie” die in onze Kerk van start gegaan is.

J. (Hans) Berkman



PASPOORT

Naam: Huub Oosterhuis

Geboren: 1 november 1933

Privé: vader van Tjeerd en Trijntje Oosterhuis. Woont met partner Colet van der Ven in Amsterdam

Carrière: Oosterhuis studeerde wijs- begeerte, Nederlandse taal- en letterkunde en theologie. In 1964 werd hij tot priester gewijd. Sinds 1965 is hij verbonden aan de Amsterdamse Studenteneklesia (tegenwoordig Ekklesia Amsterdam). Sinds eind jaren 50 schrijft en publiceert hij liederen, gebeden, vertalingen, theologische essays en vrije poëzie. Hij richtte de School der Poëzie op en stond aan de

basis van De Populier, Stichting Leerhuis & Liturgie, en De Rode Hoed. In 2011 opende op zijn initiatief De Nieuwe Liefde, centrum voor debat, bezinning en poëzie. Huub Oosterhuis was een groot pleitbezorger van het ‘generaal pardon’, dat mede door zijn inspanningen op de politieke agenda kwam. Eind vorig jaar verscheen het album Om liefde, liedteksten die door zijn zoon op muziek werden gezet, en werden gezongen door onder anderen Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley. Op 15 april verschijnt Wolf en lam - korte verhalen over liefde en dood.

Huub Oosterhuis over zijn nieuwe verhalenbundel

‘Ik ben nog lang niet klaar’

Een wolf die het lam beschermt. Heilige vrouwen die het hellevuur uitblazen. En Gods lege troon in de hemel. Het zijn verhalen in de nieuwe bundel Wolf en lam van Huub Oosterhuis, zondag te gast in De verwondering. De verhalen bezorgden hem weleens boze dromen, bekend hij. ‘Maar dit is ook een oefening in hoop.’

Tekst: Ella Weisbrod

Sprookjes, parabels, soms bijna apocalyptisch: Wolf en lam kent een ander genre dan we van u gewend zijn.

‘Zo kon ik dingen zeggen die je in theologische taal minder makkelijk zegt. Het is een vorm van verbeelding die een eigen kracht heeft. Waar ook humor en ironie in passen. De titel verwijst naar Jesaja, naar de utopie van de vrede. Het is een visioen van een nieuwe wereld, het visioen van Johannes ook. Die beeldenrijkdom wilde ik gebruiken.’

In het verhaal ‘Aangenomen vader’ staat God op om zijn schepselen te ontmoeten. Maar niemand geeft thuis. Behalve één man, die hij niet zocht.

‘Dat komt vaak voor hè, in het leven: dat je iets vindt wat je niet zoekt. Dat je wordt gevonden. Degene bij wie God terechtkomt is kritisch en vraagt: “Zul je niet kwaad zijn als wij helemaal niet op je lijken? Wil je dan nog onze vader zijn?” Dit is toevallig een oudere vertelling; ik schreef het toen mijn zoon geboren werd. Ik wilde laten zien dat God in beweging is. In het verhaal Een lege troon daalt hij af. En als hij het protocol van de Wannseeconferentie leest, waarin de eindoplossing van “het Jodenvraagstuk” beschreven staat, besluit hij om nooit meer op zijn troon te gaan zitten.’

‘Wij geloven nu in een God die bij de stervenden, bij de vluchtelingen wil zijn’

Omdat hij niet langer onbereikbaar ver weg wil zijn?

‘Na de genocide is er geen goddelijke almacht meer. Dietrich Bonhoeffer heeft in zijn gevangenisbrieven de transcendentie geschetst. Hij schreef dat God zichtbaar is in ieder mens. In de vervolgde, in de vergaste. Pas na de oorlog is deze theologische visie goed in Europa geland. Naar mijn gevoel is daarmee het besef verwaaid dat God een majesteit is die eerbied eist. Wij geloven nu in een God die bij de stervenden, bij de vluchtelingen wil zijn. Aan het slot van mijn verhaal denkt God: “Misschien ben ik wat mensen nodig hebben om hun lijden te kunnen uithouden. Ik weet het niet. Het zal wel blijken. Maar

dan ook, ik zal proberen er te zijn.” Dit is de naam die de Bijbel hem gaf: ik zal er zijn.’

‘God heeft mensen voor elkaar verantwoordelijk gemaakt’

U hebt God ooit ‘een groot zwijger’ genoemd. Nu voert u hem sprekend op.

‘Ja, hij zwijgt zo diep in alle talen dat wij denken dat hij niet bestaat. Maar hij spreekt in de Bijbel. Ik huldig niet de gedachte dat het een geopenbaard boek is. Het is geschreven door mensen, buitengewoon scherpzinnig en moreel hoogstaand. Bij alle besef dat er over God niets te zeggen valt, is de Bijbel toch het verhaal van een God die mensen voor elkaar verantwoordelijk heeft gemaakt. Zo is er een weg van woorden die hem in de mond gelegd worden. En dat is genoeg. Die woorden hebben herkenning gevonden. Mensen weten dat langs die weg een nieuwe wereld bereikbaar is. Ze ontleen aan die woorden zoveel kracht, moed en volharding, dat daarmee het verhaal van God zichtbaar wordt. Toen ik nog in Groningen studeerde en uit het Gotisch moest vertalen, ervoer ik hoe woorden aan het licht komen. Als land dat opdoemt uit zee. Die ervaring heb ik nog steeds. Dan zijn woorden een redding, ja. Maar veel blijft onzegbaar. Soms ontvalt het verhaal je tijdens het schrijven. Dat heb ik bij *Wolf en lam* ook heel heftig gehad. Dan was ik het halverwege helemaal kwijt.’

Dus schrijven is een gevecht?

‘Je krijgt het nooit cadeau. Schrijven is ordenen. In mislukte gedichten en preken staan de woorden niet in de goede volgorde, en dan stichten ze verwarring. Als ik schrijf, is dat eindeloos zoeken naar de juiste toon en volgorde. Ik heb nog veel te doen. Ik wil mijn literaire nalatenschap ordenen. Ik zou nog willen sleutelen aan liedteksten. Misschien nieuwe schrijven. Ik ben nog lang niet klaar.’

Wat inspireert u?

‘Altijd weer de Bijbel. Met een collega-hebraïcus (iemand die de Hebreeuwse taal en cultuur bestudeert, red.) vertaal ik momenteel de eerste vijf boeken, de Thora. De confrontatie met de letterlijke tekst geeft me ontzettend veel inspiratie. Het scherpt me, schenkt me voortdurend nieuwe inzichten. Waarschijnlijk is Leviticus het moeilijkste boek voor de mensen van vandaag, vanwege al die voorschriften en wetten. Ik werd verrast door de minutieuze zorgvuldigheid waarmee staat uitgelegd hoe we met elkaar en met alles wat leeft moeten omgaan. Hoeveel aandacht en toewijding dat vraagt. Het is als het ware een les in fijnzinnigheid en inleving. Een liefdevol model dat we nu kunnen gebruiken bij onze discussies over euthanasie en de zorg. Liefde, het gaat altijd weer om liefde. Er is een verhaal over rabbi Hillel, een beroemd Thorageleerde in Jeruzalem. Op een dag staat een Romeinse soldaat voor hem en vraagt: “Leer mij uw Thora in de tijd dat ik op één been kan staan.” De rabbi antwoordt: “Wat jij niet wil dat jou wordt aangedaan, doe dat je naaste niet aan. Dat is de hele Thora. De rest is commentaar.”’

Opstaan en gaan: een onverbreekelijke, actieve daad?

‘Opstaan is niet alleen in verzet komen, het is ook een plaats aanbieden. Zoals je voor iemand opstaat in de tram. Nederland zou eindelijk van harte al die vluchtelingen een plaats moeten gunnen. Het zal tijd worden! De afgelopen jaren waren we zo bezig met onze welvaart dat we over dit probleem totaal niet hebben nagedacht. Al dertig jaar voeren we een beschamend asielbeleid. Kinderen die hier geboren en geworteld zijn, uitzetten om krankzinnige juridische redenen! Opeens werd solidariteit een vreemd woord. Gaat Nederland een inhumane land worden? Opstaan en op weg gaan is geboden. Lees het evangelie van Marcus. De vrouwen werden bij het graf door een engel teruggestuurd naar Galilea. Ze mochten niet blijven drentelen bij dat graf, niet bij de pakken neerzitten. Want de geschiedenis was opnieuw begonnen en zij moesten dat doorvertellen. Opstanding draagt die betekenis bij zich: dat het leven niet zomaar verdergaat, maar echt opnieuw begint. De God van de Bijbel heeft zich ook bekeerd. Mozes kreeg hem zover. Lees het Boek van de Uittocht, hoofdstuk 33. En dus moeten wij als nieuw-beginners God navolgen. Hij heeft het zo vaak voorgedaan.’

Is dit waar u de moed vandaan haalt?

‘Ja, en ik put hoop uit de mensen die wekelijks in Ekklesia (de gemeente waar Oosterhuis een van de voorgangers is, red.) willen luisteren en groeien. Als ik de moed dreig te verliezen, zoek ik zielsverwanten op met wie ik mijn opdracht deel. Je kunt dit niet in je eentje. Het hele leven niet trouwens. Daar is geen beginnen aan. Maar je moet er dus wel op af. Opstaan en erheen.’

Problemen in Rwanda

Van ds. Jérôme Bizimana, president van de presbyterie Remera, Rwanda ontvingen wij de volgende noodkreet:



De gemeente Gacurabwenge is helaas in grote moeilijkheden. In 1959 is er een gezin uit de burgerlijke gemeente Gacurabwenge vertrokken naar Tanzania, ten gevolge van moeilijkheden in Rwanda. Dit gezin is niet teruggekeerd en daarom heeft de overheid een deel van het perceel van deze familie aan de kerkelijke gemeente Gacurabwenge gegeven om daarop een kerk te bouwen. Echter, deze overdracht is niet schriftelijk vastgelegd. De kerk heeft daarna nog een ander deel van dit perceel in gebruik genomen, waarop uiteindelijk het kerkgebouw, de lagere school en ook kantoren van *Compassion* zijn gebouwd. Na de genocide van 1994 is het gezin weer uit Tanzania teruggekeerd naar Rwanda. Na hun terugkeer zijn ze begonnen om hun perceel terug te vorderen. De kerkelijke gemeente heeft geprobeerd dit door middel van gesprekken op te lossen. Het gezin heeft ervoor gekozen om de rechtbank in te schakelen. Helaas is de kerk in het ongelijk gesteld, omdat er geen schriftelijke bewijzen aanwezig zijn en kon de familie een bedrag vaststellen dat zij voor het perceel willen hebben. Zij zijn begonnen met een bedrag van 50.000.000 Frw. = ± € 57.000. Gelukkig is het bedrag flink naar beneden bijgesteld en is de vastgestelde betaling voor het perceel nu 18.000.000 Frw. = ruim € 20.000. Ds. Jérôme heeft overleg gehad met de president van de EPR hoe dit opgelost moet worden. De EPR heeft toegezegd om de helft van het bedrag te voldoen, de andere helft moet de gemeente Gacurabwenge bij elkaar zien te krijgen.

De helft van de € 20.000 moet in juli betaald worden en de rest in maandelijkse termijnen tot december 2016.

Gacurabwenge is een kleine gemeente met voornamelijk arme gezinnen. Toch zal aan de gemeenteleden gevraagd worden om een bijdrage te geven. Ook de predikanten van de andere gemeenten in de presbyterie Remera zullen gevraagd worden om te helpen, maar u begrijpt dat het voor hen onmogelijk is om zo'n groot bedrag bij elkaar te krijgen. Indien het bedrag niet bij elkaar gebracht wordt zullen de gebouwen van de gemeente worden afgebroken en zal de gemeente Gacurabwenge niet langer kunnen bestaan.

Daarom het verzoek van ds. Jérôme aan de gemeenten in Nederland die deelnemen aan de Uitwisseling, om een bijdrage te leveren om het bedrag van ± € 10.000 bij elkaar te brengen.

Uiteraard heeft onze kerkenraad positief gereageerd op dit verzoek. Hoe wij als Opstandingskerk en haar gemeenteleden aan dit verzoek zullen voldoen is thans nog in beraad bij onze werkgroep voor Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie (wg ZWOE).

Natuurlijk kunt u ook direct uw bijdrage overmaken op de rekening van de Uitwisseling, onder vermelding van: Gacurabwenge.

Het rekeningnummer is: NL71 INGB 0000 4778 25. De Uitwisseling heeft ANBI status.



NB. Ds. Jérôme heeft naast de vraag om een bijdrage allereerst gevraagd of u voor deze gemeente en de gehele presbyterie wilt bidden.

Willem J. Otte & ds. Herman Offringa
(tot nadere informatie bereid)



Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws



**Protestantse
Kerk**

Diaconaal gemeente zijn

Wat zijn de uitdagingen voor de diaconie in 2016 en hoe geef je dat vorm? De overheid stelde vast dat de verzorgingsstaat niet meer haalbaar is en doet een beroep op burgers en organisaties en riep de participatiesamenleving uit. Daarover gaat de classis praten.

Als kerk willen we onze opdracht in de wereld waarmaken: als beelddrager van God bijdragen aan een wereld van recht en gerechtigheid.

Daarbij hoort dat de kerk oog heeft voor mensen uit alle lagen van de samenleving, waaronder ook de eenzame en sociaal kwetsbare medemens.

Maar hoe komen we deze mensen op het spoor? En wat hebben wij hen eigenlijk te bieden? Is het van belang om samenwerking te zoeken met de burgerlijke gemeente of kunnen we beter aansluiten bij wat de overheid al aanbiedt?

Het Diakonaal Aandachtscentrum In Dordrecht is zeven dagen per week open voor een ieder die behoefte heeft aan een praatje, gezelschap, rust of een kopje koffie. Van deze gelegenheid maken vooral thuislozen, daklozen, verlaafden en mensen met een psychiatrische diagnostiek gebruik. Ook ontvangt het centrum allochtonen, asielzoekers en mensen met verschillende godsdienstige achtergronden. Maar wat al deze mensen met elkaar gemeen hebben is dat ze veelal op zichzelf zijn aangewezen.

De voorzitter van het 'Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht', de heer A. van de Minkelis en de coördinator, mevrouw H.M. Bansberg, zullen vertellen over het werk in het Aandachtscentrum en over wat zij belangrijk vinden als het gaat om aandacht. Want hoe doe je dat: aandacht geven?

De heer Max van der Klooster praat ons bij over de synodevergadering van april. Een belangrijke vergadering en ik noem een paar agendapunten. De scriba van de synode, dr. Arjan Plaisier kan niet worden herkozen. Dus krijgen we een nieuwe scriba. Het rapport 'Kerk 2025' is verder uitgewerkt en we horen hoeveel classes er zullen komen en of predikanten echt weg moeten uit een gemeente na 12 jaar. Ook komen de bezuinigingen bij de Dienstenorganisatie aan de orde. Wie gaat de gemeenten en de classes nog ondersteunen als de (gemeente)adviseurs worden ontslagen?

De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen die belangstelling heeft voor bovenstaande onderwerpen is van harte welkom om mee te praten. De classis vergadert op donderdag 19 mei, vanaf 19.30 uur in de Hoeksteen, Thorbeckelaan 2, 3332 JA te Zwijndrecht.

*Namens de classis,
Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl*

Persbericht

Geloven24/7 - Christelijke Conferentie 4 t/m 8 mei 2016



CHARISMATISCHE
WERKGEMEENSCHAP
NEDERLAND

In workshops en door diverse sprekers wordt geprobeerd om de kloof te dichten van de boodschap op zondag en achter de voordeur weggestopt privé-geloof tegenover het leventje van alledag waarin we zitten en waarin christelijk geloof nauwelijks meer zichtbaar is; Wat zeg je op maandag tegen je collega, hoe ga je op dinsdag om met die lastige klant, hoe pak je op woensdag je kinderen aan, hoe reageer je donderdags op het pest-appje en met welk gevoel ga je vrijdag weer het weekend in?

Meer informatie over de Charismatische Werkgemeenschap en de Voorjaarsconventie vindt u op www.cwn-cwj.nl

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 332^{ste} zondagavondzang op zondag 22 mei a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

De organist is Cor de Haan en Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang.

Wilt u mee zingen in het koor? Kom dan op donderdagavond naar de Bethelkerk.

De repetities beginnen om 20.00 uur.



Naast de zondagavondzangen staan er dit jaar nog uitdagende uitvoeringen op de agenda.

Samen zingen in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht o.l.v. Wim de Penning is op zondag 1 mei te gast bij de zangdienst in de Open Hof, Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht.

Het orgel wordt bespeeld door André de Jager.

Ook nu weer kunt u het complete programma vooraf ontvangen door een e-mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com. De aanvang is 17.00 uur.

*Graag tot ziens in de Bethelkerk.
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook*



Samen zingen in de Breepleinkerkerk

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerkerk Koor-en samenzangdiensten

op **zondag 1 mei** waaraan medewerken:

De koren : Chr.Gem.Koor 'Groote Lindt' en Chr.Gem.Koor 'Omnia cum Deo'
o.l.v. Gerard van der Zijden
orgel Martin Mans
sopraan Jacqueline Meijer
Voorganger Gerard de Haan

en

op **zondag 22 mei** waaraan medewerken:
het Chr. Reiskoor 'Holland Zingt' o.l.v Adri Poortvliet
'The Martin Mans Formation' o.l.v. Martin Mans
trompet Jantine Kalkman
orgel en piano Martin Mans en Wim de Penning
Voorganger ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht

De diensten beginnen om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang
De Breepleinkerkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid
Wij hopen dat u ook aanwezig bent.

De toegang is vrij!
Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en tramlijn 25 , bus 77 Zie ook www.breepleinkerkerk.nl Zie ook www.youtube.com zingen maakt blij