

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten, bij de diensten. . . . .	2,3
Wij gedenken, Zieken(t)huis, Bazaar, Ontmoetingsavond 30+. . . . .	4,5
Symbolisch bloemschikken, Thuisraken nieuwe liedboek, bijbelkringen, dankwoord. . . . .	6,7
Kerkelijke stand, Eeuwigheidszondag . . . . .	8
Inloopochtenden, verjaardagen, bijbelleesrooster, passage . . . . .	9
Avondmaalscollecte, Opbrengst collecten, VVB, giften . . . . .	10,11
In gesprek met.... Joop Euser . . . . .	12,-14
Post uit Rwanda . . . . .	15
Kerstpakketten, terugblik en vooruitblik Rwandamaaltijd . . . . .	16,17
Programmering Radio Ridderkerk, Kerst-Doelenconcerten. . . . .	18
Deurcollecte maand november, Filmhuis Ridderkerk . . . . .	19
(Concert)agenda . . . . .	20

**Van de redactie**

Voor u ligt alweer het novembern timer van uw vertrouwde blad. Wat gaat de tijd snel! Binnenkort is er Eeuwigheidszondag waarin we onze geliefde gemeenteleden herdenken en over enkele weken zien we weer de vertrouwde leden van het Rijsoordse muziekkorps Sursum Corda op het podium om ons tijdens de eerste zondag van Advent bij de samenzang te begeleiden.

Verschillende gemeenteleden zijn onaangenaam getroffen door de plaatsing van de advertentie van Riet de Kool, terwijl wij allemaal weten dat zij inmiddels is overleden. Helaas zijn de omslagen voor Rijsoord aan 't Woord voor het hele jaar 2016 al gedrukt waardoor het niet mogelijk is de advertentie te verwijderen. Het is heel naar, maar het kan even niet anders....

In dit nummer vindt u weer het levensverhaal van één van onze oudere, maar nog zó actieve, gemeenteleden. Fascinerend hoe het menselijk geheugen werkt, dat na zoveel jaren kleine details uit de jeugd nog zó helder op het netvlies staan!

Deze maand is ook opgenomen de zondagprogrammering van onze plaatselijke Radio-omroep, we hopen u hiermee een genoegen te doen. Naast de vertrouwde uitzending van onze kerkdiensten zijn er nog veel mooie programma's te beluisteren op zondag.

Ik wens u veel genoegen bij het lezen!

**Stencilen:**

Maandag 21 november  
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 23 november  
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand december met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 18 november bij**

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64, 2988AL Ridderkerk

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : [www.opstandingskerkrijsoord.nl](http://www.opstandingskerkrijsoord.nl)

## **Erediensten**

### **Woensdag 2 november DANKSTOND VOOR GEWAS EN ARBEID**

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Kerk  
2e Diaconie  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 6 november RWANDAZONDAG—uitzending Radio Ridderkerk**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
m.m.v. Rwandees koor 'Afribel' uit België  
Kindernevendienst : Pauline Bezemer  
Chauffeurs : H. Bestebreurtje, P. van Oorschot  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Diaconie (aanvulling dankstondcollecte)  
2e Kerk (aanvulling dankstondcollecte)  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 13 november**

09.30 uur : Ds. C. Flim, Hellevoetsluis  
**Heilig Avondmaal**  
Kindernevendienst : Cora van Wingerden  
Chauffeurs : W. de Waard, Cl. Bezemer  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 20 november EEUWIGHEIDSZONDAG**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw  
Chauffeurs : H. van Hal, M.C. Verveer  
Koster : Henk van Maastricht  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

**Zondag 27 november 1e ZONDAG VAN ADVENT**

09.30 uur	: Ds. G.H. Offringa m.m.v. 'Sursum Corda'
Kindernevendienst	: Martine Versteeg
Chauffeurs	: N.H. Baars, W.A. IJsselstein
Koster	: Hans Vietsch
Collecte	: 1e Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

***Bij de diensten***

Op woensdagavond 4 november willen wij de Heer danken, danken voor de opbrengst van het land en voor het werk van onze handen. Uit het Evangelie lezen we Lucas 17:11-19. Daar gaat het om 10 zieke mannen, 9 Judeeërs en een Samaritaan. Jezus genas hen allen, maar slechts één van de tien, de Samaritaan, kwam terug om Jezus te (be)danken. Ik las ergens: "Dankbaarheid is niet voorbehouden aan de ware gelovigen. Het is eerder haast andersom: de dankbaarheid wordt als geloof gewaardeerd." Laten we met elkaar daarover nadenken. Uit het Oude Testament lezen we 1 Kronieken 29:10-16, een loflied van David bij de voorbereidingen van de tempelbouw. De werkgroep ZWOE (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie) zorgt dit jaar voor de thematische aankleding van de dienst, zij grijpen daarbij alvast vooruit op de Rwandazondag van 6 november.

De dienst op zondagmorgen 6 november staat in het teken van onze verbondenheid met de protestantse kerk in Rwanda (EPR), in het bijzonder met onze partnergemeenten in Runda en Kayonza. Tijdens het uitwisselingsbezoek in 2015 werd het thema *Ouderen in de gemeente* meegenomen. Het is een belangrijk onderwerp, niet alleen voor Rwanda, maar ook voor onszelf in Nederland. Dit jaar borduren we voort op dit thema. We lezen uit Psalm 37 de verzen 25 en 26. Ook lezen we uit de brieven aan Timotheüs. Het wordt een bijzondere dienst, want we hopen het koor *Afribel* uit Antwerpen te ontvangen. De zangers en zangeressen zullen enkele Rwandese liederen zingen. Wij zien uit naar een bijzondere dienst in Afrikaanse sferen!

Zondag 13 november vieren we het heilig avondmaal. Ds. D.G. ter Horst of ds. C. Flim zal in deze dienst voorgaan. Wij kennen hen als oud-predikanten van onze Opstandingskerk. Zij kennen onze gewoonten en gebruiken, de dienst is bij hen in vertrouwde handen.

Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is in onze gemeente inmiddels gebruik om tijdens de kerkdienst op deze zondag de namen te noemen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Wij begroeten familie en vrienden in deze dienst om hen te bemoedigen en samen het geloof te belijden in onze God, die een God van levenden is. We lezen dit aan het slot van het Oude Testament, in de profetie van Maleachi. Ook in het Evangelie, in Lucas 21 lezen we over de zogenoemde 'laatste dingen'. Het is taal die ons wakker schudt. Tegelijk mogen wij weten dat de Heer van alle leven ons behoeden en bewaren wil. Als we volhouden, dan zullen wij leven (Luc. 21:18-19). De werkgroep bloemschikking zal thema's uit de lezingen in de liturgisch aankleding verwerken.

Op zondag 27 november is het eerste Advent. De kinderen van de nevendienst volgen het Advents- en Kerstproject. Als thema is gekozen: *Maak het mee!* Elke week krijgen we steeds iets meer te zien, maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker. De projectverbeelding van deze Adventsweken bestaat uit een grote ster met vijf punten, vijf puzzelstukken. Elke week wordt een nieuwe punt toegevoegd:

*Een ster laat mensen weten:*

*de nacht gaat snel voorbij.*

*God zal ons niet vergeten*

*Hij houdt van jou en mij.*

Op deze zondag beginnen we met Jesaja die vertelt over zijn visioen van vrede (Jes. 2:1-5).

Om ook naar uit te zien: het is inmiddels een mooie traditie dat het orkest van Sursum Corda tijdens deze dienst de gemeentezang komt ondersteunen.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

### ***Wij gedenken***

Op maandag 26 september 2016 overleed Johannes Berkman op de leeftijd van 81 jaar. Hij was al geruime tijd onder behandeling van medisch specialisten en in de laatste weken beseftte hij dat zijn levensperspectief beperkt was. Op zijn ziekbed citeerde hij Psalm 71:15, in de oude berijming:

*Gij deedt mij veel benauwdheid smaken - en drukkend harteleed;*

*maar, tot mijn hulp gereed, / zult Gij mij weder levend maken.*

*Mij uit den afgrond trekken, / en met Uw vleug'len dekken.*

Toen ik bij de voorbereiding van de uitvaart dit vers met de familie las, zei zoon Jan: "Dat is zijn diagnose". En inderdaad, wellicht beschreef dat oude lied, op school geleerd en in de kerk gezongen, zijn diepste gevoelens en tegelijk zijn kwetsbare geloof. In de week die voor ons lag namen we dit in onze harten mee. Thuis aan 't Zwaantje konden de naaste familie en de vrienden afscheid van hem nemen. Op zaterdagmiddag 1 oktober was er een dankdienst voor zijn leven in de Opstandingskerk in Rijsoord. Velen waren hiervoor gekomen. Tijdens deze dienst deelden de kinderen en kleinkinderen hun herinneringen met ons. Dochter Erina vertelde over haar zorgzame vader, die zoveel vertrouwen gaf en vrijheid. De kleinkinderen gaven samen blijk van de warmte die zij in de familiekring ervaren, en de rol die hun opa daarbij speelde. De zonen Pieter en Kuindert spraken met liefde en waardering over de bijzondere ondernemingszin van hun vader. Zoon Jan ten slotte sprak een persoonlijk woord van dank. Rondom de Schriften hebben we Psalm 84:2 gelezen en gezongen: *Mij is een woning toebereid in het paleis van U, mijn Koning.* In deze Psalm komen heden en toekomst samen. Hans Berkman heeft met zijn leven een tastend getuigenis van dat geloof gegeven en het heeft hem bij het nemen van die laatste grens gesteund. Wij bidden voor zijn vrouw Adrie, voor de kinderen en kleinkinderen, om de nabijheid van Gods Geest die troost en zegen schenkt. Johannes Berkman ruste in Gods vrede..

ds. G.H. Offringa

**Zieken(t)huis**

Op het moment van schrijven verblijft dhr. P. Bezemer (Rijksstraatweg) in het ziekenhuis. Hij zal enkele onderzoeken ondergaan. We wensen hem, zijn gezin en familie moed en vertrouwen toe. Mw. E.N de Reus-van Gent (Mauritshoek) wordt thuis verzorgd. Tot onze schrik belandde haar man Jan met verzwakingsverschijnselen in het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek geweest, maar met een goed gedoseerde behandeling, en ondersteund door gebeden mocht hij op krachten komen, hij is nu weer thuis. Wij wensen onze zieken en herstellenden en hun naasten Gods sterkte toe.

ds. G.H. Offringa

**WIE ZICH GELUKKIG VOELT MET HET GELUK VAN ANDEREN,  
BEZIT EEN RIJKDOM ZONDER GRENZEN**

**Bazaar 2016**

Het eindsaldo van de bazaar komt, nadat een aantal begrotingen bleken mee te vallen, uiteindelijk uit op het mooie bedrag van

**€ 9.549,88 !**



Met dank aan alle medewerkers, sponsors en cententellers die dit hebben mogelijk gemaakt!!

Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie,

Sander Groenendijk, Dick Alblas,  
Henk van Mastrigt, Dick Monshouwer,  
Nathan van Wingerden, Cees IJsselstein,  
Daphne Monshouwer en Diana Monshouwer

**Ontmoetingsavond 30+**

U/jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 11 november 2016

*Achter de bar staan dan  
Arjan en Jan*

**Contact met de predikant**

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa, Vlasstraat 24, 2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



## Symbolisch bloemschikken tijdens advent en Kerst.

Het thema voor de symbolische schikkingen in de komende adventstijd en Kerst is  
*“De wereld omgekeerd”*.

De inspiratie voor dit thema werd gevonden in lied 1001 van Huub Oosterhuis,  
‘De wijze woorden en het groot vertoon’.

Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt uit, verlangt, naar een wereld, naar een wereld omgekeerd, een wereld waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn.

In de lezingen zoals die door het oecumenisch leesrooster gegeven worden, komt dit verlangen naar voren. De oudtestamentische lezingen komen uit het boek Jesaja. Op verschillende manieren, in verschillende tijden, vertellen profetenstemmen hier over een wereld omgekeerd, visioenen vol van hoop en vrede.

Zowel voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar als de adventszondagen en Kerst is gekozen voor een spiegel als dragend symbool. In de spiegel zie je wat op het eerste gezicht verborgen is. Om dit te benadrukken heeft de achterkant van elke schikking iets verrassends dat alleen in de spiegel te zien is.

De spiegel bevat gebroken scherven, dit zorgt ervoor dat er een gebroken beeld ontstaat: de gebrokenheid van de wereld of de gebrokenheid van het leven.

Hoe dichterbij Kerst, hoe minder gebroken stukken glas op de spiegel. Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom over vrede, over een wereld omgekeerd. In Jezus is die droom werkelijkheid geworden. Het is een breekbare werkelijkheid die elke dag onder druk staat.

Het licht van de kaars geeft elke adventszondag extra glans.

### **Zondag 27 november, eerste adventszondag.**

Lezingen: Jesaja 2 vers 1-5 en Matteüs 24 vers 32-44.

Op deze eerste adventszondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen.

Symboliek in de schikking: Een paarse ondergrond, paars als kleur van bezinning, met daarop een stronk van hout. De spiegel bevat gebroken stukken glas, dit zorgt ervoor dat er een gebroken beeld ontstaat: de gebrokenheid van de wereld.

Aan de voorzijde van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien- *waar je voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.*

De kaars bij de schikking brandt als teken van hoop.

Zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

***U kunt voor- of na de dienst de schikking bekijken en zien wat verborgen was maar in de spiegel te zien is.***

Een hartelijke groet namens de symbolisch bloemschikgroep.



Het leven eindigt verstild en toch  
vol toekomstverwachting.

Na het overlijden van Hans:  
zoveel kaarten, brieven en  
handdrukken met goede  
lieve woorden  
en herinneringen aan hem.  
Het ontroert en maakt me stil.  
Dank u wel.  
Adrie Berkman-Visser



### Thuisraken in het nieuwe Liedboek (2)

Tijdens de Woensdagmorgen-Bijbelkring verkennen we het nieuwe liedboek. Achtereenvolgens bespraken we de thema's vrede, herfst en oogst. Bij de ochtend over de herfst zongen we een mooi oogstlied, lied 716: *Zaaien, maaien, oogsten*. Het lied is niet moeilijk en het voorstel kwam om dit lied tijdens de dankstond voor gewas en arbeid te zingen. Een goed plan! Op woensdagavond 2 november zullen we dit lied, aan het begin van de dienst een keer vóórzingen. Ik probeer het lied ook een plaats in de liturgie te geven.

### Bijbelkring (woensdagmorgen)

Sinds vorig jaar zingen wij in onze gemeente uit de nieuwe bundel *Liedboek*, Zingen en bidden in huis en kerk. Zoals de ondertitel al aangeeft wil het liedboek inspiratie geven voor alle kerkenwerk, dus ook voor thuis en door de week. Om die reden bespreken we enkele teksten uit het nieuwe liedboek. De kring is al begonnen, maar u kunt nog aanschuiven. We lezen uit het dagboekje *Iedere dag een nieuw begin* van Nienke van Andel (Boekencentrum 2015). U hoeft dit boekje niet te kopen, maar dat mag natuurlijk wel. In de maand november zetten we kring voort op de woensdagen 9, 16, 23 en 30 november. Elke keer behandelen we een tekst of een lied. Het is dus geen serie. We komen samen in de Fontein en we beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie en de dingen van de dag. Tegen 11.00 uur ronden we af. Van harte welkom!

ds. Herman Offringa

### Bijbelkring (donderdagavond)

Tijdens de zondagse kerkdiensten lezen we het ene jaar uit het evangelie naar Matteüs (een zogenaamd A-jaar), in het ander jaar uit het evangelie naar Marcus (B-jaar). Dit kerkelijk jaar is een zogenaamd C-jaar, waarin we lezen uit het evangelie naar Lucas. In alle drie de evangeliën staan gelijkenissen van Jezus beschreven, maar Lucas heeft de meeste. Tijdens de kerkdiensten zullen sommige gelijkenissen al voorbijkomen. Ook in kleine kring willen we enkele gelijkenissen lezen, doordenken en bespreken. Als data zijn gekozen de donderdagen 3, 10, 17 en 24 november. Elke keer behandelen we één gelijkenis. Het is dus geen serie, de avonden zijn ook afzonderlijk te bezoeken. We komen samen in de Fontein en beginnen om 20.00 uur. Rond 21.30 uur besluiten we ons gesprek. Van harte welkom!

ds. Herman Offringa

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

### **Kerkelijke stand**

Op 26 september jl.  
is overleden op de leeftijd van 81 jaar

Johannes (Hans) Berkman

gewoond hebbende 't Zwaantje 20



Verhuisd per 19 oktober:

Mevr. W.B. Kooijman- van Noort

van Voorweg 16 naar  
Klooslaan 29,  
2985 CK Ridderkerk



### **Eeuwigheidszondag**

Die ons in 't hart geschreven staan  
en onze dagen deelden,  
ons in de dood zijn voorgegaan  
zij lieten ons de beelden  
van zoet en droef herinneren  
van zoeken, hopen, wachten.  
Zal in de starre, koude dood  
hun naam nog overnachten?

Uw droefheid is niet bodemloos:  
God houdt zijn handen open.  
Het brekend leven, doods en broos  
draagt Hij door vrees en hopen.  
Herinnert Hij zich niet hun naam  
als wachters op de morgen?  
Die in de nacht zijn voorgegaan  
zijn in Gods trouw geborgen

De naam, waarmee zij zijn genoemd  
staat in Gods hand geschreven  
en zal door alle donker heen  
toch onuitwisbaar leven.  
In Christus is hun naam bewaard,  
naar Hem blijven zij heten.  
Hij wekt hen uit de slaap en zal  
hen van de dood genezen.

Ons leven wacht wat nog niet is,  
wordt niet vergeefs gelopen.  
God zelf daalt af in ons gemis  
en breekt de kluisters open:  
van alle vragen eens bevrijd,  
van hopeloze zorgen  
in dood en leven groeit de tijd  
voor wachters op de morgen.

Gedenkt hen, die gestorven zijn;  
Gods licht zal voor hen dagen,  
en alle tranen, alle pijn  
zal Hij zich eigen maken,  
totdat de droom verkeert in zien,  
verwachten wordt tot weten

en wij in zijn volmaakte licht  
voorgoed in Christus leven.



**Inloopochtenden**

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op

**3 en 17 november**

In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen  
we met elkaar!

**NBG Bijbelleesrooster****November**

di.	1	Genesis 41:37-52
wo.	2	Psalm 40
do.	3	Genesis 41:53-42:17
vr.	4	Genesis 42:18-38
za.	5	Genesis 43:1-25
zo.	6	Genesis 43:26-44:13
ma.	7	Genesis 44:14-34
di.	8	Genesis 45:1-20
wo.	9	Genesis 45:21-46:7(27)
do.	10	Lucas 20:1-8
vr.	11	Lucas 20:9-19
za.	12	Lucas 20:20-26
zo.	13	Lucas 20:27-40
ma.	14	Lucas 20:41-21:4
di.	15	Genesis 46:28-47:12
wo.	16	Genesis 47:13-27
do.	17	Genesis 47:28-48:7
vr.	18	Genesis 48:8-22
za.	19	Psalm 46
zo.	20	Lucas 21:5-19
ma.	21	Lucas 21:20-28
di.	22	Lucas 21:29-38
wo.	23	Genesis 49:1-13
do.	24	Genesis 49:14-28
vr.	25	Genesis 49:29-50:14
za.	26	Genesis 50:15-26
zo.	27	Romeinen 12:1-8
ma.	28	Romeinen 12:9-21
di.	29	Romeinen 13:1-7
wo.	30	Romeinen 13:8-14

**Verjaardagen**

15 november 1928

Mevr. B. Lodder-Bestebreurtje  
Mauritshoek 21  
2988 EA Rijsoord

27 november 1929

Mevr. W.B. Kooijman-v.Noort  
Klooslaan 29  
2985 CK Ridderkerk

***Van harte gefeliciteerd!!!***

**C.M.V. Passage.**

Dinsdag **15 november** ontvangen wij dhr. Kees Veldboer (Directeur/oprichter) van stichting ambulance-wens Nederland. Deze avond zal er dan ook gecollecteerd worden voor de stichting. Wij willen deze avond sterk aanbevelen daar het voor veel mensen, die niet meer beter kunnen worden, een welkome gelegenheid is om hun laatste wens in vervulling te zien gaan. We hopen dat u **15 november** aanwezig kunt zijn, breng gerust een vriendin of buurvrouw mee, ze zijn van harte welkom. Tot Ziens in de Hoeksteen achter de Hervormde Kerk.

Met vriendelijke groet,  
Het bestuur van Passage,  
Pauly Bestebreurtje

## Avondmaalscollecte 13 November

De opbrengst van de Avondmaalscollecte van 13 november as zal worden bestemd voor de Elizabeth foundation. Deze organisatie heeft 3 onderwerpen als doel;

1. Het voorkomen van mensenhandel
2. Het hulp bieden aan slachtoffers van mensenhandel
3. Een bijdrage leveren aan het bevorderen van goed onderwijs en goede gezondheidszorg, met name in die gebieden waar armoede en oorlog mensen tot prooi maken van mensenhandel



De stichting tracht haar doel te bereiken door in binnen- en buitenland

- preventief werkzaam te zijn door het verspreiden van informatie doormiddel van alle mogelijke vormen van communicatie;
- samen te werken met en ondersteuning te geven aan andere organisaties die werkzaam zijn op de gebieden, die in de doelomschrijving van de stichting zijn vermeld;
- een nationaal en internationaal netwerk op te bouwen en in stand te houden, ter bestrijding van mensenhandel en het promoten van goed onderwijs en goede gezondheidszorg.

Hieronder een kleine greep uit wat de Elizabeth Foundation doet :

### **Mensenhandel**

De Elizabeth Foundation wil in samenwerking met anderen voorkomen dat mensen onder dwang (en in zeer slechte omstandigheden) worden uitgebuit en slachtoffers van mensenhandel helpen, zodat zij in vrijheid voor zichzelf en hun naasten kunnen zorgen. Armoedebestrijding is hier het sleutelwoord.

In veel gevallen wordt noodhulp gegeven, in de vorm van een veilig onderdak, voedsel en kleding.

### **Wat doen zij :**

- geldelijke bijdragen leveren aan organisaties die noodhulp leveren
- noodhulp bieden aan slachtoffers van mensenhandel in Nederland
- verkopen in Nederland van producten, die door voormalige slachtoffers van mensenhandel zijn gemaakt

### **Onderwijs**

De Elizabeth Foundation wil in samenwerking met anderen voorkomen dat mensen door onwetendheid en gebrek aan scholing geen werk in hun eigen omgeving kunnen vinden, waardoor zij beïnvloedbaar worden voor de beloften van mensenhandelaars.

Voorlichting en scholing zijn hier de sleutelwoorden.

### **Wat doen zij:**

- geven in Nederland informatie over de mechanismes achter mensenhandel en mensensmokkel
- steunen voorlichtingscampagnes op scholen, in dorpshuizen en op markten in het buitenland

- steunen scholingsprojecten die helpen voorkomen dat mensen (opnieuw) in handen vallen van mensenhandelaren

Voor meer informatie kunt u kijken op [www.elizabethfoundation.nl](http://www.elizabethfoundation.nl)

Wij hopen dat we een mooi bedrag kunnen overmaken aan de Elizabeth Foundation.  
Uw Diaconie.

### **Opbrengst Collectes**

25 september 2016	Diaconie	€ 280,95
	Onderhoud gebouwen	€ 153,55
	Eigen jeugd	€ 59,22
2 oktober 2016	Kerk en Israël	€ 148,30
	Onderhoud gebouwen	€ 115,35
	Missionairwerk	€ 49,15
9 oktober 2016	Diaconie	€ 242,12
	Onderhoud gebouwen	€ 194,66
	Missionairwerk	€ 102,02
16 oktober 2016	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 159,78
	Onderhoud gebouwen	€ 134,18
	Missionairwerk	€ 66,07

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

### **Vaste Vrijwillige Bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2016".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand november zal plaatsvinden op 28 november 2016.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk

### **Verantwoording ontvangen giften**

door het College van Kerkrentmeesters:  
(in de periode van 24 september 2016 t/m 21 oktober 2016)  
Via dhr. H. van Mastrigt, voor de bloemen € 10,00

door het College van Diakenen:

Via Mw. A. Alblas-Sintemaartensdijk, voor de diaconie € 15,00

Hartelijk dank voor uw gift.

## IN GESPREK MET...



### AAN HET WOORD: DHR. JOOP EUSER

Zwijndrecht-Groote Lindt is mijn geboortegrond. Mijn ouders waren Jakobus Euser en Suzanna Baan. Na mij kwamen er nog 3 meisjes en 1 jongen, bij elkaar een handvol. Vader begon daar met groenten telen in navolging van zijn vader. Producten gingen naar de veiling, eerst naar 'Zomerlust', nu nog een bekende plaats, daarna naar de Bruinelaan waar een nieuwe veiling gebouwd werd.

Vader en moeder betrokken een huis aan de Onderdijk met aan de voorkant het uitzicht op de hoge rivierdijk, op een afstand van 5 meter, niet direct het mooiste plekje en dat was mijn geboortegrond. Blijkbaar heb ik mijn ouders weleens hoofdpijn bezorgd, door onder een poortje door te kruipen waar nog geen kat onder door kon.

In het ontdekken van de wereld liep ik naar het 2<sup>e</sup> zuigerzand, een haven op ca. 800 meter afstand, de schrik van mijn moeder. Ik moet toen ca. 4 jaar geweest zijn. Met mijn vriendje rolden we ook boven van de dijk af, het huis stond toch vlakbij. Na ca. 6 jaar verhuisden mijn ouders naar de Rotterdamseweg, dat is 300 meter van mijn huis, met inmiddels 2 kinderen.

In Groote Lindt was er in huis gas, water en electra. Hier was er niets. Mijn moeder vond geen water te hebben het ergste: een beleving die mij nog helder voor de geest staat. Na veel inspanning van mijn vader met de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat was de overkant van de weg, is na  $\frac{3}{4}$  jaar een leiding gekomen door de weg en kon de kraan open! Wat een luxe!

Hier aangekomen hoorden we bij de kerk en school van Rijsoord, maar we woonden aan de buitenkant, dit is twee kilometer vanaf de kerk. Mijn ouders stapten direct op de fiets om naar de kerk te gaan. "Daar moeten ze maar aan wennen", zei mijn vader; want iedereen liep naar de kerk. Het was toen 1933/1934. Mijn eerste schooljaren waren op de School met de Bijbel, toen nog onder bovenmeester Dhr. Krielaard. Deze bovenmeester had een zoon Piet en die was organist van de Gereformeerde kerk. Hij kon heel goed orgel spelen, zeiden mijn ouders. Bij het afscheid van meester Krielaard hebben we op school enkele liedjes geleerd om bij zijn afscheid te zingen. Als dan juffrouw van Nes hoorde dat de bovenmeester op de gang liep moesten we direct stoppen, want hij mocht natuurlijk niets weten. In de kerk hebben we met alle klassen gezongen ter ere van het afscheid van onze bovenmeester, met Dhr. Piet Krieland achter het orgel. Voor het eerst ging het gordijntje open.

Zo heb ik de overgang meegemaakt naar meneer Faber. Ik heb eveneens dominee Pol meegemaakt, een zeer gezaghebbend dominee met een geweldige uitstraling.

Een van de herinneringen: als hij preekte, de preekstoel was toen groter en lager, meer bewegingsruimte, als hij dan zijn linkerhand in zijn broekzak stak, zijn elleboog heen en weer bewoog, maar ook heen en weer stapte, nou dan had hij iets te zeggen, dan kwamen er strenge woorden uit zijn mond en de gemeente luisterde gespannen.

Zo ging dat in die tijd.

Dominee Pol liep graag op straat, de straatweg was immers het centrum van Rijsoord. Waarschijnlijk had hij niet eens een fiets. Als er mensen langskwamen maakte hij een praatje. Dan was hij ook echt dominee.

Mijn vader had een keer een ongelukje. Hij kreeg een wagenwiel over zijn teen, dus kapot en in het verband. Henk Lagendijk, hij werkte bij mijn vader, moest mee naar de veiling in Barendrecht. Terug in Rijsoord liep dominee Pol op straat met wandelstok, stok omhoog: Hé Euser, waarom was jij gisteren niet in de kerk?

Het waren andere tijden.

Toen Dominee Pol met emeritaat ging is Ds. Derksen gekomen. Hij stond in Rotterdam Feijenoord en een dorpje als Rijsoord beroept een predikant uit Rotterdam! Hoe durven ze daar! Maar hij kwam en heeft tot aller tevredenheid hier gewerkt. De dominee zei weleens iets in zijn preken wat de Duitsers niet goed vonden en op een bepaald moment was de dominee ondergedoken. Preeklezen gebeurde maar al te vaak, plotse-ling op een zondag kwam dominee Derksen de preekstoel op tot grote verbazing van allen die er waren. Na de dienst verdween hij weer en na de bevrijding kwam hij weer tevoorschijn.

Het zijn herinneringen uit lang vervlogen tijden, maar de tijd vliegt voort.

Als ik dan in de kerkenraadskamer naar de rij predikanten kijk, lees ik mijn leeftijd.

De lagere basisschooltijd is rustig verlopen. Een keer kwam er een zeppelin overvlie- gen en allemaal vlogen we naar het raam en toen naar buiten. Juffrouw Somsun had echt het nakijken. Na de lagere school ging ik naar de tuinbouwschool want zo hoorde dat.

Mijn gedachten gingen echter wat verder. Ik wilde graag planter worden in Indië. (maar ja, de oorlog kwam). Dus dan maar daarna, maar toen kwam Soekarno en hij riep een eigen staat uit; het plan van planter op de helling en te water. Er kwam dus niets van.

Dan emigreren....Amerika of Canada. Er vertrokken toen duizenden mensen, het was toen ca. 1950. Maar ja, er kwam een meisje in beeld. Zij zou mij willen volgen, maar vader en moeder Van den Hout hadden veel bezwaren. Mijn vader en moeder vonden het ook niet leuk, maar hielden mij niet tegen. De rest kunt u raden: ik ben hier en alleen met vakantie aan de overkant geweest.

Met dat meisje, dat ik op een feestelijke Koninginnedag in Zwijndrecht tegen het lijf liep, ben ik dus getrouwd. Dat was in 1954. En toch weer een apart verhaal. De oorlog was dan wel in 1945 afgelopen maar in 1954 was de woningnood nog zeer hoog. Vader en moeder Van den Hout woonden in Hendrik Ido Ambacht maar op de grens van ge- meente Zwijndrecht.

Hij had met zijn broer een tuinbouwbedrijf maar er stonden nog twee huizen naast die ook hun eigendom waren. Eén van de twee zou leeg komen, de huurder had een huis gekocht en vertrok. Datzelfde huis was in de oorlog door de gemeente gevorderd voor andere bewoners. Oma die er alleen woonde, moest door de familie maar opge- nomen worden, aldus de Gemeente, basta!!! Mijn a.s. schoonvader ging naar het ge- meentehuis.

“Jullie hebben in de oorlog mijn huis gevorderd, het komt dit jaar leeg en ik wil nu zelf beslissen wie er in komt, basta!!!”

Toen de vraag: "Willen jullie trouwen en dit huis hebben?" Pieta en ik 'moesten dus trouwen' want er stond een huis op ons te wachten. Vader Van den Hout in z'n nopjes want z'n lieve meid bleef lekker dicht bij huis. Tien jaar hebben we daar gewoond, daar zijn de twee dochters geboren, Lenie en Suzan. In die tijd zijn we lid geweest van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Inmiddels was dit huis gebouwd, zijn wij hier ingetrokken en hebben we in Rijsoord een vast plekje gekregen.

Toen we binnen de kerk kwamen is Pieta direct naar de vrouwenbond gegaan en al vrij spoedig was daar een bestuursfunctie voor haar. Zij heeft jaren in het bestuur gezeten en heel veel jaren als presidente.

Met heel veel liefde heeft Pieta bijna 30 jaar de preekvoorziening verzorgd. Ik heb jaren in de kerkenraad gezeten als wijkouderling en als beheersouderling.

Inmiddels waren er zeven kleinkinderen geboren waarvan wij geweldig konden genieten.

Daarna volgden de achterkleinkinderen en het is jammer dat Pieta maar van de geboorte van twee van hen getuige mocht zijn. In totaal hebben we 10 achterkleinkinderen.

De plannen van mijn jeugd, planter worden of elders een bedrijf beginnen zijn geen werkelijkheid geworden. Ik heb mijn voeten vastgezet in de klei aan de Langeweg zoals het nu heet. Zo is de levensloop gegaan. In de tuinbouw heb ik grote ontwikkelingen meegemaakt, van een koude kas naar een gestookte kas, van algemene teelten naar monoteeft (komkommers). Later zijn we in de bloemeteelt gegaan, wat voor mij eindigde in de teelt van orchideeën, en nu rusten na gedane arbeid.

De kerk en geloof hebben grote veranderingen gebracht, en het is er niet altijd gemakkelijker op geworden om de Evangelieprediking aan te laten spreken, om het geloof te behouden en om dit uit te dragen. Toch is dit van grote waarde en wij die leven moeten erover spreken, want de doden praten alleen in herinnering.

Als eerbetoon aan Pieta: haar lievelingspsalm: Psalm 23

*De Heer Is mijn Herder, mij ontbreekt niets  
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden  
Hij voert mij aan rustige wateren  
Hij verkwikt mijn ziel  
Hij leidt mij in de rechte sporen  
Om Zijns Naams wil  
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis  
Ik vrees geen kwaad  
Want Gij zijt bij mij  
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij  
Gij richt voor mij een dis aan  
voor de ogen van wie mij benauwen  
Gij zalft mijn hoofd met olie  
mijn beker vloeit over  
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen  
al de dagen van mijn leven.  
ik zal in het Huis des Heren verblijven  
tot in lengte van dagen.*





## POST UIT RWANDA

**Paroisse Runda, 23 augustus 2016**

Lieve Broeders en zusters in Christus,

Wij omhelzen u uit naam van Jezus Christus onze Heer. We zijn dankbaar voor het bezoek van Janny (Oorebeek) afgelopen zomer, toen er ook veel activiteiten van onze kerken waren, waaronder het Nationale Festival van de EPR 'Ndatumande' van 7 augustus jl.

We hopen op 28 augustus ook een festival te houden in Runda, als wij gaan beginnen met de bouw van een kapel in MUHAMBARA, want vlakbij de asfaltweg Kigali-Muhanga gelegen is. Deze tempel vraagt grote inzet van onze leden wat er moet een bedrag bijeen gebracht worden van 33 miljoen Rwandese francs. De bouw gaat vier jaar in beslag nemen (2016-2019). Voor elk jaar zijn er plannen gemaakt.

Er zijn deze zomer veel huwelijken gesloten, ook het huwelijk van de dochter van onze pastor. Laten we voor elkaar bidden.

Dat God u behoede.

Namens de Paroisse Runda, Philippe Niyonzima, voorzitter van het Uitwisselingscomité en Pasteur Marie Madeleine Mukamanzi

**Paroisse Kayonza, 23 augustus 2016**

Lieve broeders en zusters van de gemeente Rijsoord

We waren erg dankbaar voor uw mooie brief van mei 2016. Er stond veel informatie in over uw situatie. In onze gemeente zijn het Paasfeest en Pinksterfeest goed verlopen. De Geest van God was met ons in het bijzonder tijdens de dienst op de avond voor Pasen waarin we het woord van God lazen en zongen.

Bij ons in Rwanda hebben we de gewoonte om op 1 juli Onafhankelijkheidsdag te vieren en de dag van de vrijheid op 4 juli van elk jaar. Beide feesten hebben plaatsgevonden op 4 juli in alle dorpen en steden van het land. Dat is 's zomers en bij ons is de temperatuur dan hoog, het was ongeveer 32 graden.

Bij ons in de gemeente hebben we een vergadering belegd op 2 en 3 juli om geld op te halen voor de bouw van een huis voor onze predikant. Veel leden hebben vanuit hun hart een financiële bijdrage geleverd en we hebben ongeveer 1.066.320 Francs opgehaald en nu zijn de werkzaamheden aan de bouw voortgezet. We hebben ook deelgenomen aan de landelijke vergadering van de EPR. Deze vergadering heet 'Ndatumande'. Onze kerk werd vertegenwoordigd door de voorzitter van onze gemeente.

Lieve broeders en zusters, de kerk van Kayonza is nog niet helemaal zelfstandig, maar met veel activiteiten die komen, kunnen we ons binnenkort rekenen tot één van de zelfstandige gemeenten van de Presbytery Remera.

Wij wensen u de zegen van God.

Namens de Paroisse Kayonza: Immaculée Mukampuhwe, Présidente van het uitwisselingscomité en Elisée Habimana, vertegenwoordiger van de gemeente.

## KERSTPAKKETTENACTIE

Het is inmiddels een goede gewoonte om vanuit het IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad) Kerstpakketten te verzorgen voor vluchtelingen en straatkrantverkopers binnen Ridderkerk. Ook dit jaar worden alle kerken die aangesloten zijn bij het IDB, gevraagd om weer goederen of geld in te zamelen voor deze mensen (liefst goederen).

Wij als diaconie van de Gereformeerde Kerk van Rijsoord willen zoals we al jaren gewend zijn hieraan meewerken.

Hier volgt een lijst van artikelen die in aanmerking komen om in de Kerstpakketten te doen:

bloem	cacao	thee
Rijst	rozijnen	honing
couscous	noten	jam
peulvruchten	Pinda's	Overig zoet broodbeleg
pannenkoekenmix	ontbijtkoek	badschuim
Fruit in blik	biscuit	chocolade
Groente in blik	koekjes	suiker
Vis in blik-olie	sap	snoep

We willen rekening houden met de culturele en godsdienstige achtergrond van de vluchtelingen en daarom vragen we geen producten aan te bieden die varkensvlees bevatten (denk aan ragout, soep, smeeworst), ook koffie en drop zijn producten die niet geschikt zijn om in het pakket te doen. Naast goederen is financiële hulp ook van harte welkom

Op zondagmorgen 13 november a.s. houden we een inzameling van genoemde artikelen. Er zal dan ook een collectebus op tafel staan, waar u uw financiële bijdrage in kan doen.

Wij vragen ook enkele vrijwilligers voor het inpakken en bezorgen van de Kerstpakketten op zaterdagmorgen 10 december 2016. Inpakkers worden verzocht 09.00 uur aanwezig te zijn en bezorgers om 10.30 uur.

Adres: Irenekerk Electropark 17-19 (naast Oranjestraat 32).

U kunt zich aanmelden bij de diakenen die staan bij de inzameling op 13 november a.s.

Wij verwachten dat de pakketten ook dit jaar weer een klein gebaar van aandacht en betrokkenheid zullen zijn namens de kerken van Ridderkerk.

*Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.  
Uw diaconie*





## Terugblik en vooruitblik

Vrijdagavond 16 september jl. werd er in de Fontein een Rwandese benefietmaaltijd georganiseerd. Even na half zeven heette Janny Zijderveld, de voorzitter van de ZWOE, alle aanwezigen van harte welkom. Hierna vertelde dominee Herman Offringa dat het in Rwanda de gewoonte is dat de vrouw des huizes de maaltijd begint met gebed. In ons geval vervulde Greet Lodder die taak. Daarna vertelde René Barnard dat hij tijdens zijn bezoek aan Rwanda niet alleen champignonsoep als voorgerecht bij het avondeten kreeg, maar ook bij de lunch en zelfs bij het ontbijt was er een keer mushroomsoep. Na de soep die aan tafel werd geserveerd was het tijd voor het buffet, dat door Willem Otte werd aangekondigd. Zoals gebruikelijk in Rwanda stonden er diverse grote pannen op rechauds. Keus was er genoeg: gekookte aardappelen, rijst, pasta, bruine bonen, snijbiet, wortels, stoofvlees en kip. Bijna iedereen ging zelfs nog een tweede keer langs het buffet. Tot slot was er heerlijk vers fruit: mango, ananas en banaan. In Rwanda is het een traditie om na de maaltijd te vragen of een van de aanwezigen nog iets wil zeggen. Mevrouw Gonnie Noordermeer maakte daar dankbaar gebruik van. Als afsluiting van de maaltijd zongen we met elkaar een danklied. Wie wilde kon nog een kopje koffie of thee krijgen. Janny vroeg de aanwezigen een gulle gift te doneren voor het goede doel en dat was een Rwandese gemeente die in geldnood zat om de grond waarop de kerk en de school staan te kunnen kopen. We zijn als ZWOE-commissie dankbaar dat we € 407 hebben opgehaald dankzij de bijdragen van de gasten en van diverse sponsors. Het was een geslaagde avond met heerlijk eten en een gezellige sfeer.

Na de terugblik de vooruitblik. Want hoe blij we ook zijn met uw meeleven, ook in financiële vorm: we zijn er nog niet!

Dat hebt u natuurlijk al aan de spaardoos in de kerk gezien. Deze zal er tot 30 oktober staan. Daarna starten we onze novemberactie.

Zoals u waarschijnlijk weet, hebben we elk jaar in november een Rwandazondag. Dat zal dit jaar op 6 november zijn. Die zondag zal zowel in Rwanda als in Nederland in de dienst dezelfde liturgie gebruikt worden. Ook hopen we dan een koor met Afrikaanse mensen in ons midden te hebben.

Op die dag kunt u achter in de kerk flessen wijn zien staan. En u snapt het wellicht al: deze willen we verkopen. Van elke fles wijn die we verkopen gaat er 2 euro naar de Rwandese gemeente die de grond voor hun kerk en school moeten kopen. Dus we hopen dat u wijn wilt inslaan voor uw verjaardag of de komende feestdagen of zomaar voor de gezelligheid! Genietend van uw glaasje maakt u ook mensen in Rwanda blij! Enkele mensen hebben al wat flessen besteld tijdens de maaltijd in september. Dus het begin is er.

We hopen op een goede verkoop op 6 november, zodat we weer wat dichterbij ons streefbedrag kunnen komen ( 1000 euro). Op dit moment ( 18 oktober 2016) ontbreekt er nog 467,- aan.

U kunt eventueel de wijn ook al bij Wim IJsselstein bestellen. Zijn telefoonnummer is: 0180421848

En natuurlijk wilt u de prijs weten: 6 euro per fles , waarvan dus 2 euro naar Rwanda gaat.

We hopen op een goede dienst om onze verbondenheid met de kerk in Rwanda nog meer gestalte te kunnen geven.

Namens de ZWOE Greet Lodder





## Zondag programmering Radio Ridderkerk

De uitzendingen van Radio Ridderkerk zijn te beluisteren op de Ridderkerkse kabel 107.1 FM en op de 105.7 FM in de ether.

De religieuze programma's zijn elke zondag te beluisteren op de volgende tijden:

Elke zondagmorgen 9:00 uur - 11:00 uur 'Ridderkerk en de Kerken'

Kerkdienst uit één van de 13 aangesloten kerken.

Rond deze dienst wordt koor en instrumentale muziek ten gehore gebracht.

Elke week: 18:00 uur - 19:00 uur 'Be Yours' Gospelprogramma

Zondagavond 1x in de 14 dagen:

19:00 uur - 20:00 uur 'Verhalenderwijs' - met verhalen wijzer worden!

20:00 uur - 21:00 uur 'Religieus op uw verzoek'

Iemand een plezier doen met een mooi lied? Bel 0180430777 - [religieus@live.nl](mailto:religieus@live.nl)

21:00 uur - 22:00 uur 'Zomaar voor u' - Themaprogramma

Reageren na de uitzending? Bel 0180430777 Nieuwe CD, eigen gedicht of herinnering? [info@radioridderkerk.nl](mailto:info@radioridderkerk.nl) of postbus 367, 2980 AJ Ridderkerk.

Elke week: 18:00 uur - 19:00 uur 'Be Yours' Gospelprogramma

Zondagavond 1x in de 14 dagen:

19:00 uur - 19:30 uur 'Schatgraven'

Programma voor jonge kinderen, vertelling en leuke kinderliedjes.

19:30 uur - 20:00 uur 'Niet te geloven'

Praten over geloof in deze tijd - Reageren tijdens de uitzending? 0180430777

20:00 uur - 22:00 uur 'Muzikaal Boeket'

Berichten voor agenda: [mbridderkerk@gmail.com](mailto:mbridderkerk@gmail.com)

Stichting Lokale Omroep Jhr. De Savornin Lohmanstraat 1, 2982 RA Ridderkerk

Telefoon: 0180430777 Luisteren via internet: [www.rtvridderkerk.nl](http://www.rtvridderkerk.nl)

Emmy Mulder - 0180423540

### Kerst-Doelenconcerten 2016

***Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2016 opnieuw vier Kerst-Doelenconcerten in de ambiance en sfeer van Concertgebouw de Doelen in Rotterdam.***

Onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen wordt het meest indrukwekkende en inspirerende verhaal in de wereldgeschiedenis tot klinken gebracht: The Story of Christmas - hét verhaal van liefde, licht en leven. Het afwisselende programma wordt gebracht met verwondering, verrassing en vreugde!

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus geeft de serie Kerst-Doelenconcerten 2016 vorm en inhoud met medewerking van: het Christelijk Gemengd Koor Asaf uit Papendrecht | het Interkerkelijk Koor Les Chantres uit Papendrecht | het Christelijk Krimpens Mannenkoor | Maria den Hertog (mezzosopraan) | André de Jager (orgel) | Noortje van Middelkoop (panfluit) | André van Vliet (piano) het orkest l' Orchestra Particolare | algehele leiding: Hans van Blijderveen.

**Data en aanvangstijden:** zaterdag 10 december en zaterdag 17 december (aanvang 14.00 uur) en dinsdag 13 december en dinsdag 20 december (aanvang 20.00 uur). **Toegang:** toegangsbewijzen à € 25,- of € 29,- zijn te bestellen via de website ([www.deocantemus.nl](http://www.deocantemus.nl)), per e-mail ([kaartverkoop@deocantemus.nl](mailto:kaartverkoop@deocantemus.nl)) of telefonisch (06-43556415 of 06-40400343).

## Deurcollecte maand november - Zendingscollecte Kerk in Actie

### Werken aan vrede en verzoening in Colombia

De bevolking in Colombia smakt naar vrede en rust. Al zestig jaar zitten mensen klem tussen de strijdende partijen: guerrillalegers, de overheid, paramilitairen en de drugs-maffia. De Mennonietenkerk in Colombia (genaamd IMCOL) heeft het project 'Geloven in verzoening' opgezet. Inge Landman werkt hier als uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie aan mee. Samen met medewerkers van IMCOL bezoekt Inge groepen mensen die dagelijks te maken hebben met angst en onrecht. Hoe denken zij over vrede en verzoening? Samen bestuderen ze Bijbelteksten rond thema's als gerechtigheid, waarheid en vergeving. Aan de hand van de methode 'Bijbellezen met andere ogen' bespreken ze wat deze teksten te betekenen hebben in het dagelijks leven. Op die manier komen er verhalen naar boven: over wat mensen meemaken, over relaties en over de maatschappij waarin onderdrukking en geweld zo'n grote rol spelen. Door hierover te praten, kunnen mensen een duidelijk standpunt bepalen. Veel maatschappelijke organisaties in Colombia pleiten bijvoorbeeld voor het bestraffen van misdaden. Maar in een van de groepen van het IMCOL-project vinden de mensen straf niet het belangrijkste. Zij willen dat de daders hun fouten erkennen, en dat ze eindelijk de eigendoms-rechten van hun land krijgen. Inge deelt de verhalen die ze hoort met betrokken kerken in Nederland. De collecteopbrengst is bestemd voor het 'Geloven in verzoening' en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk



Filmhuis Ridderkerk brengt "The Help" een mooie meeslepemde film die zich afspeelt in de jaren 60 in Mississippi, waar er een grote klassenstrijd is tussen blank en zwart.

In theater "het Plein", Gemeentehuis, zal op vrijdag 28 oktober om 19.15 uur de tweede voorstelling plaatsvinden van Filmhuis Ridderkerk. Opnieuw een film met een nog altijd actueel thema.

### Films met een inleiding

Mieke Taselaar zal om 19.15 de inleiding verzorgen. De film speelt zich af in Mississippi tijdens de jaren 60. Skeeter (Stone) is een meisje uit het Zuiden dat terugkeert van school en vastbesloten is om een schrijfster te worden. Ze zorgt echter voor heel wat ophef bij haar vrienden - en bij de rest van de bevolking van het kleine stadje - wanneer ze besluit om de zwarte vrouwen te interviewen die hun hele leven lang zorgen voor de prominente zuidelijke families. Aibileen (Davis), de huisvrouw van Skeeters beste vriendin, is de eerste die openlijk durft spreken. Aibileen en Skeeter blijven samenwerken en al gauw komen meer vrouwen hun verhaal vertellen. Ongewone vriendschappen worden gevormd en een nieuw soort zusterschap ontstaat, maar niet vooraleer iedereen in het stadje z'n eigen zegje heeft gehad.

In de pauze is er koffie thee, bier, wijn en fris tegen inlevering van een consumptiemunt die aan de kassa voor 2 euro te verkrijgen is.

Toegangskarten a € 5,- zijn 2 weken van te voren verkrijgbaar in de Wereldwinkel, Schoutstraat 17 en 's avonds vanaf 18.45 uur aan de zaal.

Het aantal karten is beperkt!





## (CONCERT) AGENDA

30 oktober 17.00 uur	Breepleinkerk, Rotterdam	Samen zingen in de Breepleinkerk	m.m.v. Bethelkerkkoor o.l.v. Wim de Penning
1 november 20.00 uur	St.Janskerk in Gouda	Presentatie/concert 'Aan de grenzen van het Leven' Boek en CD geschreven door Ds.E.P. van der Veen	Kamerkoor en ensemble 'Ars Musica' o.l.v. Patrick van der Linden. Uitvoering van werken van J.S.Back en tijdgenoten.
2 november 10 november 17 november 19.30 uur	Gemeentehuis Koningsplein Ridderkerk	Thema-avonden 'Goed voorbereid op verlies'. Zie voor info RatW oktober	Toegang gratis Aanmelden bij: Ds. Joke van der Neut tel. 0180-414054 of jokevanderneut@gmail.com
13 november 17.00 uur	Breepleinkerk Rotterdam	Samen zingen in de Breepleinkerk	m.m.v. 'The Martin Mans Formation', trompet Janti- ne Kalkman, meditatie Ds. Anja Matser
13 november 19.30 uur	Bethelkerk Rotterdamse- weg Zwijndrecht	335e Zondagavondzang m.m.v. Bethelkerkkoor o.l.v. Wim de Penning	Met bijzondere zang en or- gel worden diegenen her- dacht die ons zijn voorge- gaan.
19 november 20.00 uur	Gebouw de Kern, Stadhou- -derslaan, Slikkerveer	Jubileumconcert 40 jarig bestaan Gospelkoor 'The Messengers'	m.m.v. 'Joyfull together' Toegang gratis
27 november 17.00 uur	Breepleinkerk Rotterdam	Samen zingen in de Breepleinkerk	m.m.v. Chr.Gem. Zangver. 'Eensgezindheid' o.l.v. Wim de Penning, Orgel Martin Mans, fluit Lydia v.Mourik
10 december 19.30 uur	Levensbron, Ridderkerk	Weihnachtsatorium uitgevoerd door de Oratoriumvereniging	Toegangskaarten € 25,-- verdere info: www.covridderkerk.nl
10/17 decem- ber 20.00 uur	De Doelen Rotterdam	Kerstconcerten Deo Cantemus	Zie aankondiging in dit blad