

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten . . . . .	2,3
Bij de diensten . . . . .	3
Dienst bevestiging, zieken(t)huis. . . . .	4
Schoonmaken kerk, opbrengst bazaar, contact met predikant. . . . .	5
In gesprek met: Dhr.en Mevr. Wim en Riet van Gameren . . . . .	6,7
Verlag kerkenraadsvergadering 30 augustus, eetcafé de Fontein . . . . .	8,9
Verjaardagen, Ontmoetingsavond bijbelleesrooster. . . . .	10,11
Passage, inloopochtenden, herfstliedje. . . . .	12
Thuisraken in het nieuwe Liedboek, verantwoording giften . . . . .	13
Tiengemeten, onbrengst collecten, cursus meditatieve oefeningen . . . . .	14,15
Bijbelkringen, collectie Israëlzondag . . . . .	16
Deurcollecte Missionair Werk . . . . .	17
Classes in het nieuws . . . . .	18
Thema-avond psychische klanten, Goed voorbereid op verlies . . . . .	19
(Concert)agenda . . . . .	20

Van de redactie..

We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. We hebben met elkaar een heerlijke dag doorgebracht op Tiengemeten en een fijne dienst beleefd op startzondag, waar een absoluut hoogtepunt het verhaal over de vredesduif was.

Ook werd er weer een mooie bazaar georganiseerd met een fantastische opbrengst!

In dit nummer ook weer een levensverhaal van twee gemeenteleden.

Verder vindt u op de laatste pagina de (concert)agenda. Bij de redactie komen heel veel aankondigingen binnen van muziekavonden en andere evenementen. Omdat alle info die onze eigen gemeente aangaat ook belangrijk is, heb ik gemeend al deze info in een (concert) agenda te kunnen verwerken. Dit bespaart ruimte en extra stencilwerk. Ik hoop dat u aan deze info genoeg heeft. Indien niet, laat u het mij weten.

Veel leesplezier gewent!!!

**Stencilen:**

Maandag 24 oktober

**Bundelen:**

Woensdag 26 oktober  
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand november met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 21 oktober**

bij  
Ellie Lagendijk  
Mauritsweg 64  
2988AL Ridderkerk

## **Erediensten**

### **Zondag 2 oktober**

09.30 uur : Ds. H. IJzerman, Rotterdam—**Israëlzondag**  
Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw  
Chauffeurs : C.J. Op den Brouw, D.W. Alblas  
Koster : Henk van Mastrigt  
Collecte : 1e Kerk en Israël  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair werk

### **Zondag 9 oktober**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa, **Kerk-School Gezinsdienst**  
Kindernevendienst : geen kindernevendienst i.v.m. Kerk-School-Gezinsdienst  
Chauffeurs : Cl. Bezemer, B. Sintemaartensdijk  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair werk

### **Zondag 16 oktober**

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland  
Kindernevendienst : Martine Versteeg  
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk, J. IJsselstein  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiakonaat  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair werk

### **Zondag 23 oktober**

09.30 uur : Mw. M. Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel  
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Jansen  
Chauffeurs : W.A. IJsselstein, C.A. Alblas  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair werk

**Zondag 30 oktober**

09.30 uur	: Ds. L.J. Versteeg, Zuid-Beijerland
09.10 uur	: <b>Zingen van Opwekkingsliederen</b>
Kindernevendienst	: Petra Bezemer
Chauffeurs	: G.T. van der Waal, W. van Prooijen
Koster	: Henk van Maastricht
Collecte	: 1e Diaconie 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte Missionair Werk

**Bij de diensten**

Op **zondag 2 oktober** is het Israëlzondag. In de kerk gaan we van Pascha naar Pasen, zo schreef één van onze gemeenteleden me onlangs. Dat is een diepe waarheid. Waar staat Israël voor? In de bijbel en daarbuiten? Vroeger en nu? De voorganger in deze dienst is ds. H. IJzerman uit Rotterdam. Aan het begin van deze dienst zingen een we uit het nieuwe liedboek een lied waarvan we denken dat het de moeite van het aanleren waard is (zie ook bericht elders in dit blad). Voor deze zondag is gekozen voor het lied *Laten wij zingend deze dag beginnen* (LB 212)

Op **zondag 9 oktober** zal er weer een Kerk-School-Gezinsdienst zijn in onze kerk. In de eerste week van oktober zullen de kinderen van basisschool *De Klimop* zich de Tien Woorden van God eigen maken. Niet lang geleden waren de Tien Geboden ook al thema in een kerkdienst. In deze Kerk-School-Gezinsdienst zal het vooral gaan over de samenvatting van de wet, het grote gebod van de liefde (Lucas 10:25-28). Het thema van de dienst is: *Houden van...* Waar houden mensen van? Wat vinden ze niet fijn? Is liefhebben iets anders, iets méér misschien dan 'houden van...'? We gaan over deze onderwerpen nadenken en ervan zingen, het vormgeven, op school en in de kerk. De school levert weer een eigen bijdrage aan deze kerkdienst. Er is ook ruimte voor de allerkleinsten. We zien uit naar een inspirerend uur voor jong en oud!

Op **zondag 16 oktober** zal ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland bij ons voorgaan.

Op **zondag 23 oktober** ontvangen wij mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel als onze voorganger.

Op **zondag 30 oktober** komt ds. L.J. Versteeg uit Zuid-Beijerland naar onze gemeente om in de morgendienst voor te gaan.

Wensen wij elkaar en in het bijzonder de gastvoorgangers van deze maand goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

## Dienst van bevestiging op zondag 18 september jl.

Tijdens de kerkdienst op zondagmorgen 18 september was de kerk goed gevuld. De liturgische bloemschikking symboliseerde onze kleurige gemeente, ambtsdragers en werkers in en om de kerk. De rozen betekenden de éénheid die wij vormen, in Christus Jezus. Een boog met klimop als symbool van verbinding. De brandende kaars als teken van Gods licht dat wij samen uitstralen in deze wereld. De open geslagen Bijbel als verwijzing naar Gods Woord.



In deze dienst trad mw. A.C. Sinterniklaas af als diaken. Zij verlengde haar termijn al met een jaar. We herinneren haar grote betrokkenheid in het bestuur van onze kerk, in de kerkenraad. Zij heeft een diaconaal hart en zij blijft ook na haar aftreden actief in de coördinatie van de Voedselbank. In feite geeft zij als ambtsdrager het stokje over aan dh. W.J. Otte. Hij is in deze dienst bevestigd als diaken. Willem Otte was als eens ouderling-penningmeester. Hij is vrijwilliger bij de schuldhulpverlening (SchuldHulpMaatje) en in 2015 was hij delegatielid tijdens het uitwisselingsbezoek aan Rwanda. Hij krijgt als diaken een speciaal aandachtsveld. Anders dan ik tijdens de dienst aangaf (financiën) is dat de Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelings-samenwerking en Evangelisatie (kortweg ZWOE). Ook vertegenwoordigt hij onze gemeente in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) in Ridderkerk.

Drie zittende ambtsdragers verlengen hun zittingstermijn. Het zijn dh. J.J. de Koning als ouderling-voorzitter van het college kerkrentmeesters; dh. C. IJsselstein als diaken; en dh. R. Visser als ouderling.

Wij namen afscheid van 3 pastoraal medewerkers, te weten dh. H. Bestenbreurtje (wijk B); mw. M.J. Bode-Blaak (wijk C); en mw. C. Holdermans-van der Burg (wijk B). Naast het verstrijken van hun termijn, bepaalden ook persoonlijke omstandigheden het moment om te stoppen. Wij danken deze drie pastoraal medewerkers voor al hun inzet in het bezoekwerk!

Twee pastoraal medewerkers kunnen en willen hun taak in het onderlinge pastoraat opnieuw een jaar voortzetten. Dat zijn mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse (wijk C) en mw. A. Alblas - Sintemaartensdijk (wijk C).

Mw. J. IJsselstein-van der Wel komt het pastorale wijkteam versterken. Zij is vrijwilliger bij een hospice in onze regio en dus bekend met vertrouwelijk werk. Haar lidmaatschap aan de ZWOE zal zij neerleggen. Wij wensen haar Gods zegen toe bij haar nieuwe taak .

### Zieken(t)huis

Van onze ernstig zieken in deze dagen noemen wij mw. E.N de Reus-van Gent (Mauritshoek) en de heer J. Berkman (Zwaantje).

Wij wensen hen en hun naasten Gods sterkte toe.

ds. G.H. Offringa



**SCHOONMAKEN KERK**

De grote schoonmaak van de kerk is gepland op

**10 en 11 oktober**

niet op 3 en 4 oktober zoals abusievelijk werd afgekondigd.



Iedereen is welkom!!

**GEWELDIGE OPBRENGST BAZAAR**

Na een geweldige voorbereiding door de bazaarcommissie en mede dankzij het heerlijke weer hebben we met elkaar weer een fijn bazaarweekend beleefd.

De opbrengst is inmiddels bekend. Mede dankzij alle vrijwilligers is er een fantastisch bedrag bijeengebracht van :

**€ 9200,-**

50% hiervan is zoals al eerder gemeld bestemd voor Stichting Bram in Ridderkerk.

**Contact met de predikant**

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:  
 ds. Herman Offringa  
 Vlasstraat 24  
 2988 XR Ridderkerk  
 T (0180) 397773  
 E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



## IN GESPREK MET...



### AAN HET WOORD:

#### DHR. EN MEVR. WIM EN RIET VAN GAMEREN

Wim is geboren aan de Pruimendijk, waar nu het fietspad langs de Rijksweg begint. Opa Wim, die als enige in Rijsoord een oorbel droeg, woonde met zijn huishoudster Op de Naant, tegenover de watertoren.

Het gezin van Gameren bestond uit vader Jacob, moeder Dievertje, Wim en nog een zus, Truus. Moeder kwam uit IJsselmonde.

Riet is geboren aan de Rijkstraatweg als oudste dochter van Joris en Volksje Huizer. Het gezin telde 4 kinderen. Riet bezocht de basisschool in de Zwaan. Wim ging naar de Eerste Christelijke School, bovenaan de Mauritsweg. Meester Faber was daar de bovenmeester. Wim heeft daar verder geen trauma's van.

De ouders van Wim en Riet waren vrienden. Beide vaders zaten samen op Sursum Corda, deden samen een cursus en hadden bij Van Nes op kantoor gewerkt, Joris Huizer werkte er slechts korte tijd, Vader van Gameren van z'n 13<sup>e</sup> tot 73<sup>e</sup> jaar. Hij deed eerst alleen alle administratie van de vlasfabriek, later kwam er meer personeel op kantoor.

Vader Joris Huizer werkte in het familiebedrijf, een tuinderij. Geen gewone tuinderij, ze exporteerden zelf hun groenten naar het buitenland, voornamelijk Duitsland. Ook leverden ze groenten aan de Holland Amerika Lijn. Elke week werd het cruiseschip voorzien van verse groenten door de firma Huizer.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd de handel met Duitsland stopgezet en de schepen van de Holland Amerika Lijn werden gebruikt als transportschepen voor de troepen.

Het telen van spruitenzaad werd ook al door de familie opgestart, naast ander zaad van bijv. radijs, bonen en krootjes. Vader Joris Huizer besloot de handel verder uit te breiden en huurde een pakhuisje aan de Rijkstraatweg. Vanaf 1946-1947 kwam Job Oosthoek in dienst, de vader van Bep Bezemer en Jan Oosthoek.

De eerste functie van Wim binnen de kerk was het voorzitterschap van de jongensclub Samuel. Er was een clubleider, Izaäk Lagendijk (opa van uw redacteur). Op zeker moment was er een 'staatsgreep' waarbij de leden de macht grepen en Wim benoemden tot voorzitter en Izaäk Lagendijk tot adviseur. Wim was toen veertien.

Het was het begin van een lange carrière binnen de kerk.

Wim en Riet kwamen elkaar, mede door de vriendschap van de ouders, regelmatig tegen. Wim zat al bij zijn schoonmoeder op schoot voordat Riet geboren werd.

Wim werd secretaris van de GJV. Ook hier was Riet aanwezig. Ze was Hervormd gastlid, ze kwam met Mieke Pol mee. Van het één kwam het ander...

De vergaderingen van de GJV waren altijd bij iemand thuis. Bij Boer v.d.Berg, bij Fam. Renting, of bij Fam. Nunnikhoven.

Na de HBS ging Wim in militaire dienst en daarna ging hij ca. 6 jaar werken in de verpakkingsindustrie in de Waalhaven. Riet deed de administratie van de steeds groeiende zaadhandel.

In 1962 waagde vader Joris de grote stap en werden er nieuwbouwplannen verwezenlijkt aan de Voorweg in Rijsoord. Het ene jaar werd het pakhuis en kantoor gebouwd, het jaar daarop werd een woonhuis opgeleverd voor het gezin van Joris en Volksje.

Toen het woonhuis klaar was en het gezin Huizer hun nieuwe woning betrok, konden Riet en Wim trouwen en in het oude ouderlijk huis aan de Rijkstraatweg gaan wonen, waar de twee dochters, Yvonne en Edith zijn geboren. Hier hebben ze twaalf jaar gewoond. De huizen moesten toen verdwijnen voor de aanleg van nieuwe Rijkswegen. Riet kreeg aan de Voorweg een mooi nieuw kantoor. Ze deed alle administratie. In het nieuwe pakhuis werkte nog steeds Job Oosthoek, ook zijn zonen Jan en Bas waren inmiddels werkzaam voor het bedrijf, Jan vanaf zijn twaalfde jaar.

Op het kantoor aan de Voorweg werd het steeds drukker en er was dringend behoefte aan een nieuwe kracht op kantoor. Wim besloot er te gaan werken.

Hij regelde alle financiën met hulp van een assistente en hij was verantwoordelijk voor de verkoop in het buitenland, vooral België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Engeland was in die jaren heel belangrijk voor het bedrijf.

Regelmatig was hij op reis om te proberen het spruitenzaad, de specialiteit van het bedrijf, aan de man te brengen. Met dit spruitenzaad werd het echte geld verdiend. Riet had zich later teruggetrokken uit het bedrijf en zorgde voor de kinderen.

Op 28 jarige leeftijd werd Wim voor het eerst Ouderling. Er waren toen nog 14 pastorale ouderlingen. Hij had 30 adressen onder zijn beheer. Een medebroeder had ook 30 adressen, dus in de winterperiode werden door hen samen 60 huisbezoeken afgelegd. Het werd 's zondags in de kerk afgelezen bij wie de bezoeken in de komende weken gepland waren en je had maar te zorgen dat je thuis was.

Na het huwelijk was Riet gereformeerd geworden en ze werd door Norma Haasjes gevraagd om leiding aan de meisjesclub te gaan geven. In de Hervormde Kerk was Riet jarenlang leidster van de Zondagsschool geweest, dus ervaring met kinderen had ze al. Ze heeft dit 10 jaar gedaan met Nelly Belder en Nellie de Waard. Op het drukste moment waren er 42 kinderen!!!!

Wim werd later voorzitter van het Jeugdverband en later Liturgieouderling. Na deze ambtstermijn waren er andere verplichtingen. Er waren plannen voor een nieuw clubgebouw voor de voetbal en daar was de expertise van Wim ook voor nodig. Zijn vader adviseerde hem nu zijn tijd aan de voetbal te besteden. Dit is gebeurd. Ook was Wim voorzitter van het Schoolbestuur. Daarna was Wim nog twee ambtsperiodes voorzitter van de kerkenraad.

Na zijn 65<sup>e</sup> jaar heeft Wim zich niet meer beschikbaar gesteld voor de kerkenraad, alleen voor stencilwerk en het beheren van het archief.

Met heel veel plezier heeft Wim samen met Herman van Hal het complete archief van onze kerk gereed gemaakt voor opslag in het gemeentearchief in Rotterdam.

Riet was inmiddels de beheerder van het kerkelijk bureau. Ze volgde Kors Klootwijk op, die het werk vele jaren heeft gedaan. Met veel plezier heeft Riet 15 jaar lang alle mutaties van de leden en de opgaves voor de SILA (het landelijk administratiesysteem van de kerken) voor haar rekening genomen.

*Het lievelingslied van Wim : Psalm 146 op de wijs van Jacob van Nes, gezongen in een volle kerk.*

*Lievelingslied van Riet: 'Beveel gerust uw wegen', dit schreef vader Joris Huizer in de poësiealbums van zijn dochters Riet en Truus.*



#### **Verslag kerkenraadsvergadering 30 augustus 2016**

De heer Versteeg opent de vergadering. Ds Offringa leest Psalm 146.

De kerkenraad staat stil bij de binnengekomen reacties op het actieprogramma Toekomst van de kerk. De kerkenraad onderschrijft dat bij het moderniseren van de zondagse dienst er wel sprake moet blijven van een 'kerkdienst'. Er zal voorts niet alleen via Facebook worden gecommuniceerd maar zeker ook via de meer traditionele kanalen als De Combinatie. Verder zijn er enkele suggesties gedaan met betrekking tot het gebouw, deze worden meegenomen door de werkgroep gebouwen. De opmerking over continuering van aandacht voor actualiteiten in de dienst wordt onder de aandacht gebracht van de liturgiecommissie. De suggestie om de eerste 150 liederen Psalmen te blijven noemen wordt niet als standaard overgenomen. De mogelijkheid om niet-zondagse kerkdiensten te volgen via 'kerkdienst beluisteren' wordt onderzocht door de CvK. Aan het opnemen van de dienst op video zitten de nodige ogen en haken, zoals 'toestemming' betrokkenen etc.; v.w.b. de beamers geldt dat dit de nodige inzet aan voorbereiding van en tijdens de dienst vraagt, hierin zal eerst moeten worden voorzien.

GOT zal in gesprek gaan met rabina T. Benima om de mogelijkheid van een themabijeenkomst te onderzoeken. Het idee om de banden met de Hervormde Kerk opnieuw aan te halen wordt niet omarmd. Er is geen aanleiding om de destijds zorgvuldig en weloverwogen genomen beslissing opnieuw te heroverwegen. Bij nieuwe initiatieven zal onderwerp afhankelijk worden beoordeeld of contact gewenst cq noodzakelijk is. Voorts wordt besloten om 'een lied van de week' te introduceren. Dit lied wordt na binnenkomst van de kerkenraad geoefend. Uitvoering vindt plaats bij de diensten van onze eigen predikant. De kerkenraad besluit tenslotte dat bij de uitwerking van acties zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de reeds bestaande commissies. Het is gewenst dat de commissies ad hoc worden versterkt met andere gemeenteleden.



De kerkenraad stemt in met het voorstel over geloofsoopvoeding en gespreksgroepen voor ouders in Sari-verband. De essentie van dit voorstel is dat in verschillende kerken in onderlinge samenhang themabijeenkomsten worden georganiseerd. Om de drempel voor de ouders te verlagen zal er in elke gemeente eerst een 'eigen avond' worden georganiseerd en als dit bevalt verschillende avonden in verschillende kerken. Een flyer zal worden uitgereikt na afloop van de school/gezinsdienst.

De kerkenraad stemt eveneens in met het voorstel om de predikant binnen zijn huidige urenomvang meer in te zetten op pastoraatswerk. Het streven is dat de predikant elk 'adres' eenmaal per jaar bezoekt. Vanzelfsprekend geldt hierbij dat dit niet ten koste mag gaan van de gemeenteleden die om verschillende redenen extra pastorale zorg en aandacht nodig hebben.

De kerkenraad verleent décharge aan het College van Kerkrentmeesters t.a.v. de jaarrekening 2015.

Er is weer ruimte voor nieuwe advertenties in Rijsoord aan het Woord. Graag doorgeven aan de heer Sintemaartensdijk.

Op 10 oktober vindt een bijeenkomst plaats in de kerk van Slikkerveer omtrent mensen met psychische moeilijkheden.

Aan het eind van de vergadering leest mevrouw E. Alblas "Wij zijn op zoek", waarna de heer Versteeg de vergadering sluit.

Ronald Visser

### Eetcafé De Fontein start het achttiende seizoen

We komen er aan! Na de bazaar eind september start ons Eetcafé De Fontein. Mensen die daaraan behoefte hebben en zich tijdig opgeven kunnen vanaf **21 oktober** deelnemen aan de 3-gangen maaltijd eens in de veertien dagen, op vrijdag. Opgeven is noodzakelijk om zeker te zijn van een plek!



Helaas moesten we afscheid nemen van Marjan Reedijk die geruime tijd de reserveringen verzorgde. Gelukkig hebben we een opvolger gevonden in de persoon van mevrouw Joke Lodewijk Ds. Sleeswijk Visserstraat 17. Bij haar kunt u zich aanmelden tot uiterlijk woensdagavond voor de maaltijd.

Bij een groeiend aantal mensen valt het 3-gangen diner in de smaak. Sommigen moeten we teleurstellen omdat we 'vol' waren. In verband met de veiligheid hebben we het maximum aantal op 28 deelnemers gesteld en daarvan willen we niet afwijken. Ook het serveren van een maaltijd, 'warm op tafel', vergt de nodige capaciteit van de keuken. We proberen iedereen aan bod te laten komen en vragen daarvoor begrip van de dinergangers.

Voelt u zich welkom! Telefoon 0180 616 552.  
Eetcafé De Fontein

### **Verjaardagen in oktober**

9 oktober 1933  
Dhr. J. Hollestein  
Rijksstraatweg 117  
2988 BC Rijsoord

9 oktober 1937  
Dhr. W. IJsselstein  
Pruimendijk 87  
2989 AG Rijsoord

11 oktober 1935  
Mevr. M. Sinterniklaas- Vos  
Rijksstraatweg 82  
2988 BK Rijsoord

13 oktober 1932  
Dhr. P. Sinterniklaas  
Rijksstraatweg 82  
2988 BK Rijsoord

13 oktober 1940  
Mevr. G. Lodder  
Patrijs 21  
2986 CA Ridderkerk

14 oktober 1938  
Dhr. K.P. Klootwijk  
G.Flohilstraat 33  
2988 XE Rijsoord

26 oktober 1934  
Dhr. Cl. Bezemer  
Rijksstraatweg 5b  
2988 BA Rijsoord

### **Verjaardagen in oktober**

27 oktober 1930  
Dhr. I.K. Roterman  
Prunusplantsoen 151  
2982 ND Ridderkerk

27 oktober 1931  
Dhr. D. de Jong  
Langeweg 464  
3335 LG Zwijndrecht

*Van harte gefeliciteerd!!!*



### **Ontmoetingsavond 30+**

U/jij bent van harte welkom voor een  
praatje,  
glaasje, spelletje, kortom voor de gezellig-  
heid,  
in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van  
de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer  
23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 14 oktober 2016

*Achter de bar staan dan  
Cora en Didi*

**EEN RUSTIG ANTWOORD  
DOET WOEDE BEDAREN.**

**Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties en-  
zovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden  
of verhuizing graag een bericht in ver-  
band met de kerkelijke administratie.

**VREDE**

Ik wens dat vrede je zal dragen  
in ieder uur van 't samen zijn.  
Om met de Heer te kunnen slagen  
overwinning van zorg en pijn.

Ik wens je toe als tranen vloeien  
dat Gods hand die dan teder droogt.  
En onderlinge liefd' mag bloeien  
zoals die door Hem wordt beoogd.

Ik wens je kracht in deze dagen  
Hij schenkt je moed om door te gaan.  
Weet God heeft in je welbehagen  
Hij wil jouw beden steeds verstaan.

Ik wens je in Zijn liefd' geborgen  
die j' in Zijn handen houdt omvat.  
Hij zal vol aandacht voor je zorgen  
omvat je handen op je pad.

Ik wens je toe de zekerheden  
dat God zich over je ontfermt  
en dat de Heer je in het heden  
op weg naar Zijn toekomst beschermt.

Gedicht van Justus A. van Tricht

**NBG Bijbelleesrooster****OKTOBER**

za.	1	Lucas 16:19-31
zo.	2	Lucas 17:1-10
ma.	3	Genesis 31:1-16
di.	4	Genesis 31:17-35
wo.	5	Genesis 31:36-32:1
do.	6	Genesis 32:2-22
vr.	7	Genesis 32:23-33
za.	8	Genesis 33:1-17
zo.	9	Lucas 17:11-19
ma.	10	Lucas 17:20-37
di.	11	Genesis 33:18-34:18
wo.	12	Genesis 34:19-31
do.	13	Genesis 35:1-29
vr.	14	Genesis 36:1-8(43)
za.	15	Psalm 121
zo.	16	Lucas 18:1-8
ma.	17	Genesis 37:1-17
di.	18	Genesis 37:18-36
wo.	19	Genesis 38:1-19
do.	20	Genesis 38:20-30
vr.	21	Genesis 39:1-23
za.	22	Genesis 40:1-23
zo.	23	Lucas 18:9-17
ma.	24	Lucas 18:18-30
di.	25	Psalm 105:1-15
wo.	26	Psalm 105:16-27
do.	27	Psalm 105:28-45
vr.	28	Lucas 18:31-43
za.	29	Lucas 19:1-10
zo.	30	Genesis 41:1-16
ma.	31	Genesis 41:17-36



**C.M.V.P**

Dinsdag 18 oktober hopen we weer bij elkaar te komen in de Hoeksteen. Deze keer is uitgenodigd dhr. Arie Slob, (voormalig lid van de tweede kamer voor de C.U.) Het onderwerp van de avond is Ethiek en zorg.

We hopen op een goede opkomst en dat we er wat van mogen meenemen. Het onderwerp staat de laatste jaren nogal in de belangstelling en is dan ook voor ons goed om er wat meer over te horen.

Met vriendelijke groet  
Het bestuur van Passage,  
Pauly Bestebreurtje

**Kerkelijke stand**

Er zijn deze maand geen mutaties.

**Inloopochtenden**

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op

**6 oktober en  
20 oktober**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

voor de koffie zorgen wij, voor de gezelschap  
ligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!



**Herfstliedje...**

Rood en goud, rood en goud,  
Zijn de kleuren van het woud,  
Rode beuken, gouden berken,  
Delen 't bos in bonte perken.

Rood en goud, rood en goud,  
Zijn de kleuren van het woud,  
Goud en rood, goud en rood,  
Dwarrelt neer in greb en sloot.

Rode wingerd, gulden linde,  
Netelblad en heggewinde,  
Goud en rood, goud en rood,  
Voeren 't bos ten najaarsdood.



### Thuisraken in het nieuwe Liedboek

We zingen inmiddels een heel jaar uit het nieuwe Liedboek. Af en toe hoor ik wel eens commentaar dat we nog zo vaak de bekende liederen zingen. Ik kan daarop zeggen dat het de afspraak was om gedurende een jaar juist de punten van herkenning, van het vertrouwde te zoeken. De vraag naar de onbekendere liederen is, denk ik, een teken dat we daar aan toe zijn.



We willen één keer per maand, aan het begin van de dienst, een nieuw lied vóórzingen, inzingen, oefenen, of hoe zullen we het noemen? Op zondag 2 oktober is gekozen voor het lied *Laten wij zingend deze dag beginnen* (LB 212).

ds. Herman Offringa

### ***Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters***

(in de periode van 20 augustus 2016 t/m 23 september 2016)

Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg	voor de kerk	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

### ***Eenzaam hout***

Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis.

Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur. De man, die wel kon raden waarom de dominee langskwam, heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gaande die rond de brandende houtblokken speelden. Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was. Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het helemaal koud.



Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken. Vlak voordat de dominee wegging, pakte hij het koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door het licht en de warmte van de blokken eromheen begon het direct weer te gloeien.

Toen de dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: 'Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek. Zondag ben ik weer in de kerk.' ≈



## TIEN GEBODEN

## TIEN GEMETEN

Bij de foto's plaatste Gerard terecht de opmerking "wat was het gezellig" en iedereen kan dat bevestigen. En als iemand die het heeft gemist vraagt wat er zo gezellig was, kan je dat eigenlijk niet uitleggen. Het is de totaalbeleving van het gebeuren die iets geslaagd maakt. Het wil niet zeggen dat iedereen zo druk met de geboden is bezig geweest. Het groepje waar ik mee optrok moest er op de pont terug nog aan beginnen. Maar gelukkig kreeg iedereen in de zondagse kerkdienst een royale kans dat goed te maken met de preek van Herman waarin alle kanten van de Tien Woorden de volle aandacht kregen. Een groot compliment voor de organisatoren van het weekend is hier zeker op zijn plaats.

Tijdens de koffie hoorde ik verschillende discussies aan met het grote thema uit vroeger jaren over wat er allemaal niet mocht op zondag. En dat was nogal wat. Breien, radio luisteren, huiswerk maken, enz., enz. Eén onderwerp dat overal ter sprake kwam was de fiets. Die stond in het schuurtje, en moest daar blijven.

Omdat iedereen eigen ervaringen heeft met de zondagsrust/heiliging wil ik de mijne er ook aan toevoegen. Ik was bijna 17 jaar toen ik het voor elkaar kreeg om op zondag op de fiets te stappen en wel op 1 februari. Een dag om te onthouden want schoorvoetend werd toegestaan dat ik mocht gaan kijken op Ridderkerk hoe het water na de watersnood van 31 januari tegen de Ringdijk en de Molendijk stond. Met roeiboten was men bezig om via dakramen te proberen zoveel mogelijk spullen uit de huizen te redden.

Een totaal andere ervaring deed ik het volgende jaar op. Het Gereformeerde jeugwerk functioneerde nog met een uitgebreid aanbod van zomerkampen. Ik mocht inschrijven voor een kamp in het Duitse Herford, een week in een kampgebouw en de tweede week bij een familie in Bielefeld. Daar trof ik het wel: bij de dominee in huis! 's Zondags kwam de hele club bij hem naar de kerk. Na afloop vroeg hij wat we de rest van de dag gingen doen (van een middagdienst hadden ze daar nooit gehoord). We stonden allemaal een beetje beteuterd toen hij de mogelijkheden opnoemde met o.a. motorraces of een bloemententoonstelling. Uiteindelijk kwamen we elkaar later allemaal in het park tegen. We wisten er eigenlijk geen raad mee.

Zo zie je hoe cultuurverschillen zeker in die tijd de invulling van de zondag bepaalden.

Wim van Gameren, september 2016

**Opbrengst Collectes**

14 augustus 2016	Diaconie	€ 142,85
	Onderhoud gebouwen	€ 130,75
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 66,71
21 augustus 2016	Kerk	€ 142,45
	Onderhoud gebouwen	€ 114,35
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 67,75
28 augustus 2016	Diaconie (avondmaalscollecte)	€ 180,32
	Onderhoud gebouwen	€ 126,95
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 51,10
4 september 2016	Kerk	€ 147,40
	Onderhoud gebouwen	€ 135,90
	Eigen jeugd	€ 67,86
11 september 2016	Diaconie	€ 175,85
	Onderhoud gebouwen	€ 134,50
	Eigen jeugd	€ 70,69
18 september 2016	Kerk	€ 178,69
	Onderhoud gebouwen	€ 148,41
	Eigen jeugd	€ 73,40

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

**Cursus: Lichter leven met meditatieve oefeningen**

Het leven kan soms (te) zwaar zijn door verdriet, depressieve gevoelens of lichamelijke klachten. Meditatieve oefeningen kunnen helpen om beter te ontspannen, jezelf en je situatie te aanvaarden en om aandachtiger en milder in het leven te staan.

Tijdens de bijeenkomsten leer je de beginselen van (christelijke) meditatie. We zullen kleine meditatieve oefeningen doen en gebruik maken van eenvoudige creatieve werkvormen om te ontdekken wat voor jou bronnen van troost, rust en vrede zijn die je kunnen helpen om lichter te leven.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op dinsdagmiddag, 25 oktober, 1 november, 8 november, 22 november van 14.00 - 16.15 uur, inloop vanaf 13.45 uur. Ze vinden plaats in de Protestantse gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56. Aanmelden bij ds. Joke van der Neut 0180-414054 of: [jokevanderneut@gmail.com](mailto:jokevanderneut@gmail.com)

### **Bijbelkring (woensdagmorgen)**

Sinds vorig jaar zingen wij in onze gemeente uit de nieuwe bundel *Liedboek*, Zingen en bidden in huis en kerk. Zoals de ondertitel al aangeeft willen we inspiratie opdoen voor alle kerkenwerk, ook thuis en door de week. Om die reden wil ik graag enkele teksten uit het nieuwe liedboek met u gaan bespreken. Ik maak daarbij een keuze uit het dagboekje *Iedere dag een nieuw begin* van Nienke van Andel (Boekencentrum 2015). U hoeft dit boekje niet te kopen, maar dat mag natuurlijk wel. Als data zijn gekozen de woensdagen 28 september, 5 en 12 oktober, en op 9, 16, 23 en 30 november. Elke keer behandelen we een tekst of een lied. Het is dus geen serie. We komen samen in de Fontein en beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie en de dingen van de dag. Tegen 11.00 uur ronden we af. Van harte welkom!

### **Vooraankondiging Bijbelkring (donderdagavond)**

Tijdens de zondagse kerkdiensten lezen we het ene jaar uit het evangelie naar Matteüs (een zogenoemd A-jaar), in het ander jaar uit het evangelie naar Marcus (B-jaar). Dit kerkelijk jaar is een zogenoemd C-jaar, waarin we lezen uit het evangelie naar Lucas. In alle drie de evangeliën staan gelijkenissen van Jezus beschreven, maar Lucas heeft de meeste. Tijdens de kerkdiensten zullen sommige gelijkenissen dus voorbijkomen. We willen ook in kleine kring enkele gelijkenissen lezen, doordenken en bespreken. Als data zijn gekozen de donderdagen 3, 10, 17 en 24 november. Elke keer behandelen we één gelijkenis. Het is dus geen serie, de avonden zijn ook afzonderlijk te bezoeken. We komen samen in de Fontein en beginnen om 20.00 uur. Rond 21.30 uur besluiten we ons gesprek. Van harte welkom!

ds. Herman Offringa

### Collecte op zondag 2 oktober 2016 - voor Kerk en Israël

#### **Israëlzondag 2016: Terug naar de bron**

Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels in het Joodse geloof, de kerk is daarmee onlosmakelijk verbonden met Israël. Op Israëlzondag geven we extra aandacht aan die bron van ons geloof. We collecteren voor het werk van Kerk en Israël. Dit werk binnen de Protestantse Kerk richt zich op het stimuleren en voeden van het gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en geeft financiële steun aan projecten in Nederland en Israël. De wortels van ons geloof liggen in het Oude Testament. In de oude verhalen lezen we over menselijke moeiten en zorgen, maar ook over intense betrokkenheid van God met mensen. Als we die verhalen aandachtig lezen en ons verdiepen in de Joodse achtergrond ervan, zal ons geloof versterkt worden. Om het gesprek in de gemeente te bevorderen en gemeentelieden te inspireren, organiseert Kerk en Israël ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra symposium voor predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse hervormers. Ook wordt het magazine 'Kerk en Israël Onderweg' uitgegeven. In Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke gemeenschap die gericht is op de dialoog tussen christenen, joden en moslims. Met de opbrengst van de collecte kan Kerk en Israël dit belangrijke werk voortzetten. Een bijzondere collecte dus, op een bijzondere dag. Van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk



**Vaste Vrijwillige Bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2016".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand oktober zal plaatsvinden op 28 oktober 2016.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Deurcollecte in de maand oktober - voor Missionair werk**Help de nieuwe kerk in Gaastmeer.**

Mensen die niet naar haar kerk komen, komen wel naar de kliederkerk. Dat merkt dominee Tienieke van Lindenhuisen van de Protestantse Gemeente Gaastmeer. Ze is daar blij mee, want ze wil kerk zijn voor het hele dorp. Deze 'kliederkerk', een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk, is een gemoedelijke vorm van samenzijn voor kinderen, ouders en grootouders. Elke bijeenkomst bestaat uit de drie onderdelen 'samen ontdekken', 'samen vieren' en 'samen eten'. Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus kan betekenen in hun dagelijks leven. Emmie kwam met haar gezin kijken, en doet nu mee in de organisatie. Ze verteld dat ze geen lid is van de kerk maar graag komt vanwege de goede sfeer en het feit dat de kinderen iets mee krijgen van het christelijk geloof. Dat vindt ze belangrijk. De kliederkerk groeit. Mensen nodigen elkaar uit. De organisatie is in handen van een klein team, maar er helpen steeds meer mensen mee. "Het is een feest voor het hele dorp", aldus dominee Tienieke. De Protestantse Kerk wil nog meer mensen bereiken met vernieuwde vormen van kerkzijn en geeft nieuwe pioniersplekken daarom graag een krachtige impuls. Met uw bijdrage aan de collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een zinvolle manier aanwezig te zijn in hun omgeving. Alvast bedankt.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk





**Protestantse  
Kerk**

*Persbericht van de protestantse classis Dordrecht*

## **De classis in het nieuws**

### **Kerk en jongeren**

Daarover praat de classis op donderdag 27 oktober.

De relatie tussen kerk en jongeren staat behoorlijk onder druk in Nederland en in de rest van de westerse landen. Hoe komt dit en wat betekent dit voor de geloofsbeleving van deze jonge mensen?

Met name voor jongeren blijkt het samenzijn een belangrijke drijfveer te zijn voor de wijze waarop ze hun leven vormgeven en inhoudelijk inrichten, inclusief hun vragen naar betekenis, zingeving en geloof. Informele groepen van jongeren kunnen betekenisvolle plekken van geloof, hoop en liefde zijn.

Het instituut kerk is voor jongeren zonder betekenis als er geen belangrijke relaties zijn in een kleine groep. In een kleine groep kan voor de jeugd het geloof bloeien. Dat is de belangrijkste conclusie uit het promotieonderzoek van ds. Harmen van Wijnen. Het proefschrift werpt een nieuw licht op de wijze waarop de relatie tussen jongeren en kerk en geloof inhoud en vorm gegeven kunnen worden. Het proefschrift eindigt dan ook met een aantal aanbevelingen voor kerk, jeugdwerk en onderwijs om hen te bereiken moet er worden ingezet bij de (informele) verbanden van jongeren zelf in hun dagelijks leven.

Ds. Harmen van Wijnen (1967) studeerde Actuariële Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Universiteit Utrecht en is voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede. In de periode van zijn onderzoek was hij directeur van de HGJB en Programmamanager bij het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP). Daarnaast is hij predikant buiten vaste bediening van de Protestantse Kerk in Nederland.

Op de vergadering van de classis zal ds. Harmen van Wijnen nader ingaan op de conclusies van dat onderzoek. Aan de ene kant laat het onderzoek zien tegen welke grote uitdagingen de gemeenten anno 2016 aanlopen als het gaat om de relatie tussen jongeren en de kerk. Aan de andere kant laat het onderzoek ook zien welke mogelijkheden er zijn, met name als het gaat over het ondersteunen van jongeren in hun alledaagse verbanden waar ze samen met anderen zich in begeven.

De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen die belangstelling heeft voor bovenstaand onderwerp is van harte welkom om mee te praten. De classis vergadert op donderdag 27 oktober, vanaf 19.30 uur in de Christus is Koning Kerk, Juliana van Stolbergstraat 44, 2983 HK te Ridderkerk (Slikkerveer).

Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: [scriba@classisdordrecht.nl](mailto:scriba@classisdordrecht.nl)



**Signalen van psychische klachten en wat dan?**

--pastorale thema-avond op 10 oktober om 20.00 uur in de Christus is Koningkerk--

Met het uitnodigen van de bekende christelijke psychiater dr. Arie Jan de Lely wil de Pastorale Raad een zaak onder de aandacht brengen, waar veel mensen weleens mee te maken hebben (gehad): wanneer is stress of het niet-goed-in-je-vel zitten reden om tot andere actie over te gaan omdat er sprake is van depressie, overspannenheid, burn-out of erger? Waar moet je op letten bij jezelf of bij de ander, in de familie of vriendenkring of gemeente, dat ingrijpen gepast of zelfs geeist is? Wat is eigenlijk een geestelijke ziekte en wat slechts een donkere dag in het leven? En wat zijn de kansen om te komen tot genezing?

Ook zal dr. De Lely ingaan op de rol dan wel kracht van het geloof ten aanzien van dit soort psychische ziekten. Want er wordt wel gesteld dat (streng) gelovigen vaak zoveel schaamte, schuld, verlegenheid en wroeging en juist minder verwondering en ontroering kennen: (hoe) is het geloof een kracht dan wel valkuil? En wanneer helpt bidden alleen echt niet meer en moet je ook daadwerkelijk naar de dokter? En tot welke arts of instelling zul je je richten, in een wereld met zoveel alternatief aanbod naast de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg?

Als christelijk psychiater, verbonden aan de St. Eleos en afkomstig uit een bevindelijk gereformeerde kerkgemeenschap is dr. De Lely niet alleen betrokken bij allerlei behandelingen, maar gaat hij ook het publiek debat aan in artikelen en publicaties.

We hopen veel mensen uit onze eigen kring en ons dorp te helpen dit moeilijke onderwerp bespreekbaar te maken en besef te kweken wanneer er sprake is van een alarmerende situatie en wanneer niet.

We nodigen u van harte uit voor deze informatieve avond op 10 oktober, waarbij er ook volop gelegenheid is tot het stellen van vragen. De koffie staat klaar in de Christus is Koningkerk aan het Dillenburgplein in Slikkerveer vanaf 19.30 uur en we verwachten uiterlijk om 22.00 uur af te sluiten. Info via 0180-412227

**Goed voorbereid op verlies**

In samenwerking met het Gilde Ridderkerk en een gift van Monuta worden er in de maand november 3 informatieve avonden verzorgd rond de thema's nalatenschap, verlies en rituelen. De avonden zijn, na aanmelding, gratis toegankelijk. Deze avonden zijn los van elkaar te bezoeken.

**Weet wat je nalaat en nagelaten wordt**

Woensdagavond 2 november

**Hoe hervind je je balans na een verlies**

Donderdagavond 10 november

**De kracht van rituelen**

Donderdagavond 17 november

Alle avonden van 19.30 - 22.00 uur in het gemeentehuis, Koningsplein 1.  
Anmelden bij ds. Joke van der Neut 0180-414054 of: [jokevanderneut@gmail.com](mailto:jokevanderneut@gmail.com)

	<h2><i>(CONCERT) AGENDA</i></h2>
---	----------------------------------

2 oktober 17.00 uur	Open Hof Kerk Hendrik Ido Ambacht	Zangavond	m.m.v. koor 'Trumpets of the Lord'
7 oktober 19.15 uur	Dorpskerk Heerjansdam	Vrouwen ontmoeten vrouwen	Spreekster Esther Vorster- man, zang van Danielle Schaap. In de pauze High Tea Kaarten €5,-- Reserveren: jcg@planet.nl
9 oktober 17.00 uur	Breepleinkerk, Rotterdam	Samen zingen in de Breepleinkerk	m.m.v. Chr. Streek- mannenkoor Noord-West Veluwe o.l.v. Martin Mans
30 oktober 17.00 uur	Breepleinkerk, Rotterdam	Samen zingen in de Breepleinkerk	m.m.v. Bethelkerkkoor o.l.v. Wim de Penning
1 november 20.00 uur	St.Janskerk in Gouda	Presentatie/concert 'Aan de grenzen van het Leven' Boek en CD geschreven door Ds.E.P. van der Veen	Kamerkoor en ensemble 'Ars Musica' o.l.v. Patrick van der Linden. Uitvoering van werken van J.S.Back en tijdgenoten.
10 december 19.30 uur	Levensbron, Ridderkerk	Weihnachtsatorium uitgevoerd door de Oratoriumvereniging	Toegangskaarten € 25,-- verdere info: <a href="http://www.covridderkerk.nl">www.covridderkerk.nl</a>

