

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave, wisseling van de wacht. . . . .	1
Erediensten . . . . .	2
Bedankt redactie, bij de diensten . . . . .	3
Contact met de predikant, pastoralia. . . . .	4
Gedachtenis Mevr. Riet de Kool, Benefietmaaltijd Rwanda. . . . .	5
In gesprek met: Mevr. Gonnie Noordermeer-Nunnikhoven . . . . .	6,7
Verjaardagen 75+, kerkelijk bureau . . . . .	8
Bazaar 2016, Gastheer/koster . . . . .	9
Passage, Inloopochtenden, Zingen in Breepleinkerk . . . . .	10
Eetcafe de Fontein, Liturgische bloemschikking . . . . .	11
Verantwoording giften, opbrengsten collectes . . . . .	12
VVB, aankondiging Bijbelkringen . . . . .	13
Actieweek Diaconie, PCOB, Zondagavondzang . . . . .	14
Verslag Kerkenraadsvergadering, 30+ club, Orgelconcert . . . . .	15
NBG Bijbelleesrooster, Benefietconcert voor Hospice de Reiziger . . . . .	16
Stichting Present . . . . .	17
Verslag SARI vergadering—Projectkoor 'Holland Zingt' . . . . .	18,19
Kampweek 2016 . . . . .	20

**Wisseling van de wacht...**

Aan het begin van het nieuwe seizoen ook een nieuwe redactie voor uw vertrouwde kerkblad. Heel veel jaren hebben Pia en Janis met heel veel liefde voor u Rijsoord aan 't Woord samengesteld. Ik denk dat ik namens u allen spreek dat we hen daar heel erkentelijk voor zijn. Ik ga proberen u op dezelfde creatieve manier te voorzien van al het nieuws uit onze gemeente.

Bij een nieuwe redactie hoort ook een nieuwe rubriek. Velen van ons zien elkaar iedere zondag in de kerk, maar wat weten we eigenlijk van elkaar? Met ingang van dit seizoen verschijnt de rubriek: 'In gesprek met'. Zomaar een levensverhaal van één van onze gemeenteleden. Wilt u uw verhaal kwijt, mail of bel me dan, dan kom ik bij u langs!

*Hartelijke groet, Ellie Lagendijk*

**Stencilen:**

Maandag 26 september

**Bundelen:**

Woensdag 28 september  
om 09.30 uur

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand oktober met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 23 september**

bij:

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988 AL Ridderkerk

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

## ***Erediensten in september***

### **Zondag 4 september**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa—**Startzondag**  
m.m.v. **“Whisper”**

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Jansen  
Chauffeurs : P.Bezemer en C. IJsselstein  
Koster : Henk van Mastrigt  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd



### **Zondag 11 september**

09.30 uur : Mw. Ds. A.L. van der Zouwen- Van Haaften uit Sleeuwijk  
09.10 uur : **Zingen van Opwekkingsliederen**

Kindernevendienst : Petra Bezemer  
Chauffeurs : J.J.de Koning en J.IJsselstein  
Koster : Jan de Koning  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

### **Zondag 18 september**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa- **Bevestiging ambtsdragers**

Kindernevendienst : Pauline Bezemer  
Chauffeurs : D.W.Alblas en A.Bode  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

### **Zondag 25 september**

09.30 uur : Ds. C.A. Streefkerk uit Dordrecht

Kindernevendienst : Cora van Wingerden  
Chauffeurs : A.C.Alblas en Cl.Bezemer  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

**Bedankt, Redactie Rijsoord aan 't Woord**

Na 11 jaar hebben we wisseling van de redactie van Rijsoord aan 't Woord. Pia en Janis van der Linden zijn samen in 2005 redacteur geworden van ons lijfblad van onze kerk.

Ons kerkblad waar door velen elke maand reikhalzend naar wordt uit gekeken. Elf jaar is een hele lange tijd en wij zijn beide dames zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij hier hebben verzet.

Elke maand stressend wanneer de deadline weer in zicht kwam en auteurs van stukjes deze nog niet hadden ingeleverd. Waaronder notoire laatkomers.

Pia en Janis nogmaals heel hartelijk dank voor de vele uren die jullie voor onze kerk hebben ingezet en wij wensen jullie een goede invulling van de vrijkomende tijd.

Gelukkig hebben we in de persoon van Ellie Lagendijk een waardige opvolger gevonden. Ellie, fijn dat je redacteur wilde worden en wij wensen jou veel succes en plezier toe bij dit belangrijke stuk gemeente zijn.

Ton Versteeg  
voorzitter

**Bij de diensten**

Na de zomer begint een nieuw seizoen van kerkenwerk, zo is althans mijn "gereformeerde" beleving. Misschien heeft het te maken met traditionele band tussen de kerk en de school, met zijn grote vakantie. In hervormde gemeenten wordt meer gesproken van "winterwerk". In hervormde gemeenten vindt ook de wisseling van ambtsdragers plaats in de maanden december en januari. Hoe het ook zij, in alle seizoenen komen op zondagmorgen mensen bijeen in kerken, ook in onze Opstandingskerk, vakantie of niet. In de periode die nu voor ons ligt zullen we aan het begin van iedere werkweek samenkomen om de Heer te danken voor alle goeds, om te bidden om kracht in moeilijke tijden, om inspiratie te vinden voor ons gelovig leven, om de lofzang gaande te houden (Psalm 104:33-35).

Op **zondag 4 september** is het Startzondag. De zondag valt zondag in een "startweekend", want op zaterdag 3 september gaan wij naar het eiland Tiengemeenten. Dat is georganiseerd als een gezellig uitstapje, maar we willen daar ook nadenken over de thema's die de Tien Geboden ons aanreiken. Nu zou het fijn zijn als iets van onze gedachtewisseling op zaterdag terugkomt in de kerkdienst op zondagmorgen. Het wordt geen dienst zonder preek, maar ik reserveer in elk geval ruimte voor uw persoonlijke bijdrage. Die bijdrage is er in elk geval van het koor *Whisper*, dat op deze morgen enkele liederen komt zingen.

Op **zondag 11 september** zal mw. ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften (Sleeuwijk) bij ons voorgaan. Zij komt regelmatig als gastpredikant naar onze kerk. Zodoende kennen wij haar stem, haar gezicht, haar manier van doen, en dat scheidt vertrouwen.

Op **zondag 18 september** zal het aftreden en de bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Hun namen worden tijdens de kerkdiensten van deze maand genoemd. Tijdens deze bevestigingsdienst noemen wij ook de namen van pastorale medewerkers die hun werk neerleggen, en van hen die deze taak zullen overnemen.

Op **zondag 18 september** zal het aftreden en de bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Hun namen worden tijdens de kerkdiensten van deze maand genoemd. Tijdens deze bevestigingsdienst noemen wij ook de namen van pastorale medewerkers die hun werk neerleggen, en van hen die deze taak zullen overnemen.

Op **zondag 25 september** ontvangen wij ds. C.A. Streefkerk uit Dordrecht als onze voorganger.

Wensen wij elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe!

### **Contact met de predikant**

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door mij in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook een mogelijkheid. Voor telefonisch contact is het handig te weten dat maandag mijn vrije dag is; op dinsdag t/m vrijdag maakt u tussen 8.30-9.00 uur en tussen 19.00-19.30 uur de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Voor een langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

t (0180) 397773

e [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



### **Pastoralia**

In de afgelopen weken sprak ik met ouderlingen en pastorale medewerkers over hun wijkwerk. Ik was opnieuw onder de indruk van alles wat zij met zoveel liefde en inzet doen en deden. We nemen dit jaar afscheid van de pastorale medewerkers dhr. H. Bestebreurtje, mw. M.J. Bode-Blaak en mw. W. Hollestein-van der Burg. Mw. J. IJsselstein-van der Wel (Pruimendijk) komt het pastorale team versterken.

In een zomerperiode staat het leven niet stil, er is van alles gebeurd, ver weg en dichtbij, eigenlijk teveel om op te noemen. Zo verhuisden leden van onze gemeente naar een ander adres, anderen maakten - soms verre - vakantie-reizen en kwamen veilig thuis. Sommigen zagen uit naar de geboorte van een (klein)kind, of verloren een geliefde naaste. Ook waren er zorgen rondom de gezondheid van enkele van onze gemeenteleden. Mw. N. van Duijn-Brauckman (Witbloemstraat) kwam in haar tuin ongelukkig ten val en brak daarbij haar linker pols. Het herstel verloopt voorspoedig.

Dhr. J. Berkman (Zwaantje) werd in het ziekenhuis opgenomen en behandeld, hij is weer thuis. Mw. M. de Gelder (Mauritshoek) onderging een ingrijpende operatie en zal een kortdurende maar intensieve nabehandeling ondergaan. Mw. C. van der Pol-Pikhaar (Rijksstraatweg) mocht na haar opname in Delta weer naar huis terugkeren. Dhr. Nugteren (Rijksstraatweg) verblijft nog in verpleeghuis De Twee Bruggen te Rotterdam. Mw. A. van Gameren-Romijn (St. Jorishof) knapt na enkele moeilijke dagen gelukkig weer wat op: zij zoekt haar kracht bij de Heer van alle leven en dankt Hem voor helpende handen om haar heen.

ds. Herman Offringa

**Wij gedenken**

Op vrijdag 8 juli 2016 overleed Grietje de Ruiter-de Kool op de leeftijd van 73 jaar. Riet de Ruiter werd geboren aan de Waaldijk, in het gezin van molenaar Gerrit en Pietje de Kool. Als zuigeling werd zij gedoopt, groeide op rond de molen en ging naar de School met de Bijbel, toen nog naast onze kerk. De molen was een familiebedrijf, maar haar oudere broer Jan kon het werk van zijn vader niet overnemen. Hij werd bakker en had een patisserie in Rotterdam. Riet hielp hem in dit bedrijf. Ook deed ze een opleiding tot pedicure. In 1974 trouwde ze met Piet de Ruiter uit de Mauritsweg. Het echtpaar bleef zonder kinderen. Er veranderde iets op het molenerf. Op de plaats van een schuur aan de Waalkant werd een nieuw huis gebouwd. Begin jaren '90 werd de molen zelf, dat bakken op de dijk, naar de andere kant van de Waal verplaatst. Na het overlijden van haar man, op 30 augustus 2005, bleef Riet alleen achter in het grote huis aan de Waal. Zij onderhield haar persoonlijke contacten, en tot voor kort had zij nog haar adressen om te pedicureren. Op zondag was zij een trouwe luisteraar aan de kerktelefoon. Ook hielp ze bij jaarlijkse projecten, zoals de materiële hulp aan Polen en de bazaar van de kerk. Voor de bazaar verkocht ze altijd veel loten en ze stelde er een eer in om prijzen persoonlijk bij de winnaars te bezorgen. Haar huishouden deed ze op haar eigen manier. Lang ging dat goed, maar in de laatste jaren van haar leven verloor ze de greep op de dingen, en wie haar bezocht maakte zich wel eens zorgen. De laatste weken - dagen van haar leven raakte ze verzwakt. Een goede kennis vond haar thuis en zij werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De dokters konden weinig meer voor haar doen, de volgende dag is zij overleden. Bij haar afscheid en begrafenis op donderdag 14 juli in het rouwcentrum "Achterambachtseweg" gedachten wij haar leven, we luisterden naar muziek en zochten wij troost bij het geloof waaruit Riet de Ruiter leefde en waarin zij ook is gestorven: *Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, / op U vertrouw ik altijd weer*, woorden uit Psalm 62. Wij zijn dankbaar om dit woord, dat er een Heer is die behoedt en bewaart, een kracht voor ieder die gelooft. Na de rouwplechtigheid hebben wij haar lichaam in de aarde gelegd. Moge Riet de Ruiter geborgen zijn in de vrede van God die alles te boven gaat. ds. G.H. Offringa

**BENEFIETMAALTIJD VOOR RWANDA**

Op 16 september a.s. hopen we een Rwandese benefietmaaltijd te houden. De opbrengst van de maaltijd is voor de Rwandese gemeente Gacurabwenge. De eigenaren van de grond waarop de kerk en de school zijn gebouwd zijn teruggekomen naar Rwanda waaruit ze tijdens de Genocide waren vertrokken. Met de kerk was geen overeenkomst getekend voor het gebruik van de grond. Deze grond werd nu terug geëist. De gemeente kan het gevraagde geld niet opbrengen. Daarom is er aan de deelnemende kerken van de uitwisseling met de EPR gevraagd of er een mogelijkheid is om te helpen, wat de kerken hebben toegezegd. Wij als Rijsoord hebben inmiddels ook ons steentje bijgedragen door een gift uit de gelden van de diaconie, met een garantstelling door de Kerkrentmeesters. Het lijkt ons goed om te proberen om door middel van acties deze gift bij elkaar te brengen zodat wij als gemeenteleden met elkaar de gift doen en het geld weer terug kan stromen in de kas van de diaconie. We willen beginnen met deze maaltijd. Verder dit jaar komen er nog enkele acties, hierover leest u te zijner tijd meer in Rijsoord aan het Woord. Aanmelding kan vanaf 3 september via de intekenlijst in de hal van de kerk of telefonisch via Greet Lodder of Wim IJsselstein. Wilt u dit doen vóór 8 september? We hopen op een gezellig samenzijn in het teken van Rwanda en een mooie opbrengst. Namens ZWOE, Janny Zijderveld

## IN GESPREK MET...



### AAN HET WOORD:

#### MEVR. GONNIE NOORDERMEER

Geboren in het diaconessenhuis in Rotterdam in de crisistijd, als jongste dochter in het gezin Nunnikhoven. Snel na de geboorte kwam ze naar huis. In dat huis woont ze nog steeds.

Ze ging iedere dag lopend naar de School met de Bijbel, aan de Rijkstraatweg. Bovenmeester was daar Meester Faber, de man wiens naam bij meer Rijsoordenaars gemengde gevoelens oproept.

Het was in de oorlogstijd. Na 10 dagen schooltijd brak de oorlog uit en was er de eerste periode geen school. Later werd de school weer geopend.

Na de lagere school op de fiets naar de HBS in Dordrecht, door weer en wind.

Daarna moest er worden gewerkt. Ze ging werken in het bedrijf van haar vader. Vader grossierde in fruit. Dhr. Nunnikhoven ging iedere dag naar de veiling in Geldermalsen om daar fruit in te kopen. Op het Noordplein in Rotterdam was de markt. Hier werd door alle grossierders het fruit doorverkocht aan groentehandelaren. Ook Gonnie reed in de vrachtauto naar Geldermalsen, met een rijtuigkussen achter de rug, anders kon ze niet bij de pedalen van de Amerikaanse Ford. Iedere ochtend stond ze om drie uur op. Dit was het begin van het handelsleven.

Bij de burens waren in de oorlogstijd Weense oorlogskinderen ondergebracht geweest en daar was intussen een hechte band mee ontstaan. Op zekere dag was daar de uitnodiging om naar Wenen te komen. Wenen was in die tijd bezet en het was beter te wachten totdat het veilig genoeg was om erheen te gaan. Om het land te leren kennen wilde ze graag de familieauto, een zwarte Opel Kaptein, meenemen. Omdat vader het niet vertrouwde om Gonnie alleen naar Oostenrijk te laten rijden had hij besloten haar te brengen.

Het eerste buitenlandse avontuur. Voorzien van alleen een papier met het adres van de familie in Wenen en een wegenkaart gingen ze op pad. Samen met vader door Duitsland rijden, de grens over bij Passau. De reis duurde drie dagen. Ze reden door de Wachau, het wijngedebied bij Wenen, langs de mooie Donau... Er stonden steeds borden 'Wien 50'. Dit duurde eindeloos. Bij een benzinstation werd de weg gevraagd. Even later werd zonder problemen het juiste adres gevonden. Terwijl vader in de auto achterbleef ging Gonnie het flatgebouw binnen en belde aan. Niemand deed open. Een zeer onvriendelijke buurvrouw werd gevraagd naar de aanwezigheid van de familie. Ze wist het niet. Uiteindelijk werd, na verschillende pogingen, toch de deur opengedaan en werd ze hartelijk ontvangen.

De volgende dag ging vader Nunnikhoven met de trein naar huis en bleef Gonnie achter in Wenen, met de zwarte Opel Kaptein. Ze heeft een maand in Wenen doorgebracht en daar veel gezien en beleefd.

Daar, in Wenen, heeft ze ook besloten dat ze niet langer bij haar vader wilde werken, maar iets anders wilde doen.

Een maand later ging vader Nunnikhoven met de trein terug naar Wenen om samen met Gonnie in de auto de terugreis te aanvaarden.

Weer terug in Rijsoord heeft ze haar vader vertelde dat ze zelf een bedrijf wilde beginnen. Vader reageerde uiterst begripvol.

Ze wilde een winkel openen in modern design. Na een bezoek aan de Kamer van Koophandel werd e.e.a. geregeld en op 2 april 1958 werd de winkel 'Artistico' geopend aan de Aert van Nesstraat in Rotterdam. In de winkel werden veel Scandinavische artikelen verkocht, artikelen met moderne vormgeving, serviezen, glas, aardewerk.

In 1972 huwde Gonnie haar grote liefde Dhr. Hadde Noordermeer. Het stel ging wonen in het ouderlijk huis bij vader waar inmiddels moeder was overleden.

Er kwamen heel veel klanten in de winkel, overal vandaan. Veel klanten uit Zeeland, Brabant en de eilanden. Er werd geadverteerd in de bioscoop. Voor de film begon werd er een advertentie getoond van 'Artistico' met mooie serviezen. Ook werd er geadverteerd in bladen. Het was een druk bestaan.

In de avonden was er ook tijd voor de kerk. Ze had zitting in de Commissie van Beheer als beheersouderling, was meerdere periodes wijkouderling. In de oogsttijd werden er regelmatig stoofpeertjes uitgedeeld op de kerkenraadsvergadering.

Op 2 oktober 1995, exact 37,5 jaar na de opening, ging 'Artistico' over in andere handen.

Daarna is samen met Hadde een rustiger periode aangebroken. Er werden nog wel wat reizen gemaakt.

Zoals u allen weet is er daarna een moeilijke periode aangebroken door de handicaps van Dhr. Noordermeer. Ze heeft tijdens die periode toch duidelijk de hand van God gevoeld als een rode draad in hun beider leven. Ook de kerkgemeenschap is altijd als een liefdevolle mantel ervaren.

De lievelingspsalm van Mevr. Gonnie Noordermeer, daarbij refererend aan het lijflied van Hadde Noordermeer, is :

*Beveel gerust uw wegen,  
Al wat u 't harte deert,  
der trouwe hoed' en zegen  
van Hem, die 't al regeert.  
Die wolken, lucht en winden  
wijst spoor en loop en baan,  
zal ook wel wegen vinden  
waarlangs uw voet kan gaan.*

*De Heer moet gij vertrouwen,  
begeert gij de uitkomst goed,  
op Hem uw hope bouwen,  
zal slagen wat gij doet.  
Door geen bekommelingen,  
geen klagen en geen pijn  
laat God zich iets ontwringen:  
Hij wil gebeden zijn.*



### **Verjaardagen in september**

*7 september 1936*

Mevr. H. Bezemer-Oosthoek  
Rijksstraatweg 5b  
2988 BA Rijsoord

*7 september 1936*

Dhr. P. Kuiper  
Strevelszicht 27  
2988 AS Rijsoord

*7 september 1941*

Dhr. A. Bode  
Rijksstraatweg 177  
2988 BD Rijsoord

*9 september 1939*

Dhr. W. Haasjes  
Maasboulevard 200  
3331 ML Zwijndrecht

*13 september 1941*

Mevr. E.F. Freling- van der Waal  
Strevelszicht 31  
2988 AS Rijsoord

*15 september 1930*

Dhr. C. Wilschut  
Pruimendijk 5  
2988 XM Rijsoord

*23 september 1936*

Mevr. E. de Ruiter  
Oudelandseweg 61  
2981 BT Ridderkerk

*23 september 1936*

Mevr. P.J. Hollestein-Verkerk  
Rijksstraatweg 117  
2988 BC Rijsoord

*24 september 1931*

Dhr. P. van Oorscot  
Rijksstraatweg 117  
2988 BC Rijsoord

*26 september 1936*

Mevr. W. Wilschut-van Nes  
Strevelszicht 18  
2988 AS Rijsoord



### **Kerkelijke stand**

Overleden op 8 juli 2016:  
op de leeftijd van 73 jaar mw. Riet de  
Ruiter-de Kool,  
gewoond hebbende Waaldijk 5.



### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzo-  
voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl



## **Bazaar 2016**

U bent nog in de gelegenheid uw goederen (nieuw of tweedehands) in te leveren bij de opslag op zaterdag 10 september en zaterdag 17 september. Op beide ochtenden zijn wij van 10.00 uur tot 11.00 uur aanwezig.

Mocht u grote meubels hebben, dan kunt u deze inleveren voorafgaande aan de bazaar op donderdagavond 22 september vanaf 19.00 uur - 21.00 uur. Ook op de vrijdag voorafgaande aan de bazaar kunt u hiervoor nog terecht. Wij zijn dan de gehele dag aanwezig.



Heeft u koffiepunten van DE voor ons gespaard, dan kunt u deze nog inleveren tot en met 1 september a.s. aan de Mauritsweg 33. Hiervoor alvast hartelijk dank! Wij halen hiervoor prijzen voor het Rad van Avontuur.

Wilt u nog loten kopen voor de bazaar (er zijn er nog een klein aantal) dan kunt u hiervoor terecht bij Marrie de Koning aan de Waaldijk. De trekking van deze loten vindt plaats op zaterdag, 24 september om ca. 17.30 uur in de tent achter de Opstandingskerk.

Wij hopen u allen te zien tijdens de bazaar op 23 (vanaf 19.00 uur) en 24 september (vanaf 10.00 uur) a.s.!!! De helft van de opbrengst komt ten goede aan Stichting Bram te Ridderkerk.

Met een hartelijke groet,

Henk van Mastrigt, Sander Groenendijk, Dick Monshouwer, Dick Alblas, Kees IJsselstein, Nathan van Wingerden, Daphne Monshouwer en Diana Monshouwer.

### **Gastheer/koster**

Nico den Hartog kan vanwege zijn nieuwe baan niet meer als koster optreden. Ook vanaf deze plaats bedanken wij Nico voor zijn inzet en de geheel eigen wijze waarop hij invulling gaf aan het kostergastheerschap. Nico, wij gaan je missen!

Via Cora van Wingerden zijn wij in contact gekomen met Hans Vietsch. Cora kent Hans van de Evangelische Gemeente in Dordrecht. Hans is een enthousiaste man en is al diverse keren bij ons in de kerk geweest. Hans woont nu in Zwijndrecht, maar is wel voornemens om eens naar Rijsoord te verhuizen. Daarnaast wil Hans zich graag inzetten als gastheer/koster. Het is de bedoeling van het College van Kerkrentmeesters om in september Hans in te werken in de geheimen van het kosterschap. Vanaf oktober kan hij dan meedraaien in het kostersrooster.

### C.M.V. Passage.

Beste leden, de vakantie is voor de meesten van u weer voorbij, we gaan weer starten met het programma 2016-2017.

U wordt allen van harte uitgenodigd om op dinsdag 20 september onze ledenavond bij te wonen. Deze avond komt dhr. van Yperen uit Hardinxveld Giesendam dia's vertonen over de Biesbosch. Hij zal daar zeker ook veel bij vertellen omdat hij een groot natuurliefhebber is.

De avond wordt zoals altijd gehouden in de Hoeksteen, aanvang 19.45 uur. Neem gerust een vriendin of buurvrouw mee, iedereen is welkom.

### *Inloopochtenden In september*

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

**1 september**  
en op  
**15 september**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!



### SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk Koor-en samenzangdiensten

op **zondag 11 september a.s.** waaraan medewerken:  
Het " Strijens Chr.Gem.Koor " o.l.v. Adri Poortvliet,  
trompet Jantine Kalkman,  
orgel Martin Mans,  
meditatie ds. P. Vermaat  
en op

**zondag 25 september a.s.** met medewerking van het "Slikkerveers Chr. Mannenkoor" en het "Zederiks Chr. Mannenkoor " beide o.l.v. Willem Nijhof  
Orgel Martin Mans  
panfluit Liselotte Rokyta  
Meditatie Johan Bos

De diensten beginnen om **17.00 uur** Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid  
Wij hopen dat u ook aanwezig bent.  
De toegang is vrij!  
**Van harte welkom!**



**ZATERDAG 3 SEPTEMBER  
STARTDAG OP TIENGEMETEN**

### Eetcafé De Fontein start het achttiende seizoen

Opnieuw hebben de koks en de maatjes het voornemen te starten met het Eetcafé. Mensen die daaraan behoefte hebben en zich tijdig opgeven kunnen vanaf 14 oktober deelnemen aan de 3-gangen maaltijd eens in de veertien dagen, op vrijdag van de **oneven** weken.

Opgeven is noodzakelijk om zeker te zijn van een plek!



Helaas moeten we de komende tijd Marjan Reedijk missen die geruime tijd de reserveringen zo keurig verzorgde, en altijd klaar stond ook andere werkzaamheden te verrichten. We hopen binnenkort het nieuwe telefoonnummer voor reservering bekend te maken.

Het laatste seizoen heeft veel hoofdbrekers gekost voor de mensen die het steeds groter wordende animo in goede banen moesten leiden.

Bij een groeiend aantal mensen valt het 3-gangen diner in de smaak. Sommigen hebben we moeten teleurstellen omdat we 'vol' waren. In verband met de veiligheid hebben we het maximum aantal op 28 deelnemers gesteld en daarvan willen we niet afwijken. Ook het serveren van een maaltijd, 'warm op tafel', vergt de nodige capaciteit van de keuken. We proberen iedereen aan bod te laten komen en vragen daarvoor begrip van de dinergangers.

Als vrijwilligers van Eetcafé De Fontein hopen we op plezierige samenwerking onder elkaar en sfeervolle maaltijden voor onze gasten.

Eetcafé De Fontein

### Werkgroep Liturgische bloemschikking

Adrie Berkman heeft aangegeven te willen stoppen met het mede verzorgen van de wekelijkse bloemengroet namens de kerk en de liturgische schikkingen tijdens de kerkdiensten.

Adrie was vele jaren een enthousiast lid van de werkgroep, en heeft later als voor-zitter onze werkgroep bijgestaan. Zij was een stimulerende motor. Zij zorgde ervoor dat er op de kleine dingen werd gelet, zodat de liturgische schikkingen tijdens Advent en Kerst en gedurende de veertigdagen tijd er altijd goed en verzorgd uitzagen en de symboliek van de schikking duidelijk werd.



Wij willen haar daarvoor heel hartelijk bedanken.

Samen met Hans en allen die haar lief zijn wensen wij ze nog een mooie en goede tijd toe.

Namens de werkgroep.

### ***Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters***

(in de periode van 25 juni 2016 t/m 19 augustus 2016)

Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg	voor de bloemen	€ 20,00
Via mw. A.C. van der Waal-de Vroed	voor de bloemen	€ 20,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€ 50,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€ 25,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de kerk	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

### ***Opbrengst Collectes***

26 juni 2016	Kerk	€ 166,40
	Onderhoud gebouwen	€ 132,90
	Missionairwerk	€ 57,75
3 juli 2016	Jeugdwerk Protestantse Kerk	€ 126,35
	Onderhoud gebouwen	€ 117,20
10 juli 2016	Kerk	€ 144,75
	Onderhoud gebouwen	€ 124,95
	Eigen jeugd	€ 55,10
17 juli 2016	Diaconie	€ 139,10
	Onderhoud gebouwen	€ 124,30
	Eigen jeugd	€ 55,95
24 juli 2016	Kerk	€ 147,40
	Onderhoud gebouwen	€ 133,30
	Eigen jeugd	€ 48,70
31 juli 2016	Diaconie	€ 153,10
	Onderhoud gebouwen	€ 125,85
	Eigen jeugd	€ 63,05
7 augustus 2016	Kerk	€ 142,55
	Onderhoud gebouwen	€ 111,10
	Eigen jeugd	€ 61,50

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK



### Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2016".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand september zal plaatsvinden op 28 september 2016.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk

### Bijbelkring (woensdagmorgen)

Sinds vorig jaar zingen wij in onze gemeente uit de nieuwe bundel *Liedboek*, Zingen en bidden in huis en kerk. Zoals de ondertitel al aangeeft willen we inspiratie opdoen voor alle kerkenwerk, ook voor thuis en door de week. Om die reden wil ik graag enkele teksten uit het nieuwe liedboek met u gaan bespreken. Ik maak daarbij een keuze uit het dagboekje *Iedere dag een nieuw begin* van Nienke van Andel (Boekencentrum 2015). U hoeft dit boekje niet te kopen, maar dat mag natuurlijk wel. Als data zijn gekozen de woensdagen 28 september, 5 en 12 oktober, en op 9, 16, 23 en 30 november. Elke keer behandelen we een tekst of een lied, het is dus geen serie. We komen samen in de Fontein en beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie en de dingen van de dag. Tegen 11.00 uur ronden we af. Van harte welkom!

ds. Herman Offringa

### Voor aankondiging Bijbelkring (donderdagavond)

Jesus sprak vaak in beelden tot de mensen. In de evangeliën zijn verschillende gelijkenissen bewaard gebleven. Deze gelijkenissen vormen een bijzonder genre in de Bijbel en in de theologie is er altijd belangstelling voor geweest. Nu ben ik zelf meer thuis in het Oude Testament, maar tijdens de zomeravonden las ik met veel genoegen in het boek *Die Gleichnisse Jesu* van de Duitse theoloog Joachim Jeremias. Hij wijst bijvoorbeeld op de gelijkenissen in het evangelie van Thomas (dit evangelie is, net als het boek van Jeremia trouwens, op het internet digitaal te raadplegen). Het lijkt mij prachtig om enkele gelijkenissen met elkaar te lezen en te bespreken. Als data zijn gekozen de donderdagen 3, 10, 17 en 24 november. Elke keer behandelen we een gelijkenis. Het is dit seizoen dus geen serie. We komen samen in de Fontein en beginnen om 20.00 uur, rond 21.30 uur besluiten we ons gesprek. Van harte welkom!

ds. Herman Offringa



### Actieweek

In de week van 17 t/m 25 september wordt er een actieweek georganiseerd door Kerk in Actie voor kerken in het Midden-Oosten. Zij zijn zwaar getroffen door vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog in Syrië. Van de 18 miljoen Syriërs zijn er 12 miljoen op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Twee derde van de christenen is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. Kerken in het Midden-Oosten houden hun deuren open en bieden mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Kerk in Actie luidt de noodklok door in de aangegeven week een Actieweek te houden voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed is hard nodig zodat zij vol kunnen houden. Tegelijkertijd willen we hen ook steunen door geld in te zamelen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld onderdak bieden aan vluchtelingen en hen voorzien van voedselpakketten en kleding. Zo kost een hygiënepakket voor vrouwen ongeveer 17 euro en een voedselpakket 45 euro. Als diaconie willen wij daarom de collecte van 25 september voor dit doel bestemmen. Op zondag 18 september zullen er exemplaren van het magazine 'ZOUT' klaar liggen waarin dieper wordt ingegaan op de problematiek in het Midden-Oosten zodat ook u weet waar wij aan geven. Uw Diaconie

### PCOB

Op woensdag 28 september houdt de Protestantse Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

weer haar maandelijkse bijeenkomst.

De heer J. Trapman uit Hardinxveld-Giessendam zal ons deze middag verrassen met beelden van de natuur met vlinders, vogels en reptielen uit noordoost Hongarije. Er is gefotografeerd in het Bükkgebergte met o.a. veel vlinders.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

### Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 333<sup>de</sup> zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 25 september a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

In deze zondagavondzang zingen we enkele liederen passend bij de Israëlzondag.

Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Cor de Haan.

We openen deze eerste zondagavondzang in het nieuwe seizoen met het lied '*Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere*'. Daarna zingen we '*Zingt voor de Heer een nieuw gezang!*' Ook zingen we een lied welk door u is aangevraagd. We sluiten de avond af met het lied '*God zij steeds met u tot wederzien*'.

Wilt u mee zingen in het koor? Kom dan op donderdagavond naar de Bethelkerk. De repetities beginnen om 20.00 uur. Naast de zondagavondzangen staan er dit jaar nog uitdagende uitvoeringen op de agenda. Graag tot ziens in de Bethelkerk.



## Verslag kerkenraadsvergadering 28 juni 2016

De heer Versteeg opent de vergadering. Ds Offringa leest een gedeelte uit psalm 66.

De bijeenkomst met de gemeenteleden op 3 juli is voorbereid. Verder wordt stilgestaan bij de conceptrapportage van de werkgroep gebouwen. De werkgroep heeft een zestal scenario's kort beschreven. Ook is er contact geweest met de gemeente Ridderkerk. Ridderkerk heeft laten weten geen plannen te hebben die aan (kunnen) sluiten op de (her)ontwikkeling van het gebouw. In de volgende kerkenraadsvergadering wordt nader ingezoomd op de verschillende scenario's.

De vacatures binnen de kerkenraad en pastoraal werk zijn besproken. Een aantal kerkenraadsleden en pastoraal medewerkers is bereid gevonden de termijn te verlengen. Er resteren nog vacatures voor ouderling jeugdzaken, ouderling GOT, en twee pastoraal medewerkers.

Vanuit de verschillende wijken worden de zieken kort gememoreerd. De geslaagden hebben een roos ontvangen. Een gesprek tussen de predikant en pastoraal medewerkers wordt ingepland. Ds Offringa pakt nu hij terug is gekeerd van zijn vakantie de draad weer op.

Er is teruggeblikt op de viering rondom Pasen. Op het eerstvolgende Sari-overleg zal worden afgetast of er belangstelling bestaat en mogelijkheden zijn voor samenwerking.

Een aantal kerkenraadsleden heeft de bijeenkomst Kerk 2015 en Stap Verder bijgewoond. Men vond het een goede bijeenkomst. Toegelicht is dat op centraal niveau het beleidsvormingsproces zal worden aangepast en er bezuinigingen zullen worden doorgevoerd (o.a. de gemeenteadviseursfunctie verdwijnt).

Verder is vastgesteld dat de verschillende gemeenten met eenzelfde problematiek kampen waaronder 'hoe de twintigers en dertigers betrokken te krijgen'. Geopperd is dat het waardevol is om met de verschillende kerkenraden regelmatig hierover te spreken. Je kunt elkaar daarmee inspireren en wellicht activiteiten samen ontplooien.

Aan het eind van de vergadering leest de heer Visser een gedicht behorend bij lied 893 uit het nieuwe liedboek, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Ronald Visser

### **Ontmoetingsavond 30+**

U/jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 9 september 2016

*Achter de bar staan dan  
Dick en Gerard*

### **Orgelconcert Kees Doornhein in Singelkerk Ridderkerk 17 september**

U wordt hartelijk uitgenodigd voor het **Benefietconcert** dat Kees Doornhein hoopt te geven op het prachtige **Van den Heuvel-orgel** in de Singelkerk (Kerksingel 1) te Ridderkerk op zaterdagavond 17 september om 20.00 uur. De toegang is gratis. De collecte is voor de **Spaanse Evangelische Zending (SEZ)**.

**NBG Bijbelleesrooster**  
**September**

do.	1	Prediker 10:8-20
vr.	2	Prediker 11:1-10
za.	3	Prediker 12:1-14
zo.	4	1 Timoteüs 1:1-11
ma.	5	1 Timoteüs 1:12-20
di.	6	1 Timoteüs 2:1-7
wo.	7	1 Timoteüs 2:8-15
do.	8	1 Timoteüs 3:1-13
vr.	9	1 Timoteüs 3:14-4:10
za.	10	Lucas 14:25-35
zo.	11	Lucas 15:1-10
ma.	12	Lucas 15:11-32
di.	13	1 Timoteüs 4:11-5:2
wo.	14	1 Timoteüs 5:3-16
do.	15	1 Timoteüs 5:17-25
vr.	16	1 Timoteüs 6:1-10
za.	17	1 Timoteüs 6:11-21
zo.	18	Lucas 16:1-9
ma.	19	Lucas 16:10-18
di.	20	Psalm 45
wo.	21	Genesis 25:19-34
do.	22	Genesis 26:1-17
vr.	23	Genesis 26:18-33
za.	24	Genesis 26:34-27:29
zo.	25	Genesis 27:30-28:9
ma.	26	Genesis 28:10-22
di.	27	Genesis 29:1-20
wo.	28	Genesis 29:21-35
do.	29	Genesis 30:1-21
vr.	30	Genesis 30:22-43

**Benefietconcert: Deo Cantemus zingt ten bate van Hospice de Reiziger**

Op 8 juli 2016 opende Hospice de Reiziger in Barendrecht de deuren. Mensen die in de laatste fase van hun leven zijn vinden er een bijzondere plek waar huiselijke sfeer, betrokkenheid, zorg en begeleiding kernwaarden zijn. Er is alle aandacht voor de gasten die in de laatste fase van hun leven zijn en voor allen die om hen heen staan.

Het Hospice is financieel grotendeels afhankelijk van giften, van sponsoring en van de inzet van vrijwilligers. Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus (Rotterdam) steunt dit bijzondere initiatief in Barendrecht met een benefietconcert op zaterdag 10 september 2016. Het koor zingt onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen van *Amazing grace*, van nieuw leven, verlossing, vrijheid en oneindige liefde. Het koor wordt begeleid door André de Jager (orgel) en het blaasensemble Quintessenza (fluit, klarinet, hobo, hoorn en fagot).

Beleef het mee, zing mee, ervaar de passie van koorleden en musici en draag zo bij aan een warme en liefdevolle plek in Barendrecht!

*Datum & tijd: zaterdag 10 september 2016, aanvang 20.00 uur.*

*Locatie: Immanuëlkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht.*

*Toegang: de toegang is vrij; er wordt een collecte gehouden ten bate van Hospice de Reiziger.*

Gezongen tijdens de dienst van 21 augustus jl: Lied 940

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer  
Houd mij vast in uw sterke hand  
Vind rust mijn ziel in God alleen  
Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.  
Vader, U bent sterker dan de vloed  
Dan word ik stil, U bent mijn God  
Dan word ik stil... U bent mijn God







Er gebeurt veel mooi werk in onze kerken onderling, God geeft ons een gemeenschap om te kunnen zorgen voor elkaar als broers en zussen! (Gal 6:10)

Daarnaast mogen we ook een Licht zijn in de wereld om ons heen. Soms met woorden, maar ook door daden kunnen we de liefde van Jezus doorgeven!

Ieder van ons mag daar op een eigen manier handen en voeten aan geven.

Present Ridderkerk biedt heel laagdrempelig de mogelijkheid om in groepsverband eenmalig iets betekenen voor een ander. Prachtig dat ook het afgelopen voorjaar weer 25 projecten in Ridderkerk plaatsvonden. Maar liefst 13 groepen uit de diverse kerken (Singel-, Ichthus-, GHK, GKV en Wilhelminakerk) zetten zich een dag(deel) in t.b.v. mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken.

Dat varieerde van het opknappen van een tuin met een alleenstaande moeder zonder netwerk tot naar het strand met een vluchteling-gezin (dat nog nooit de zee had gezien!). Grote impact had het project van een bijbelgroep die via Present samen met een hulpverleenster een weduwe heeft geholpen orde te brengen in een overvol huis. Dankzij de groep kon 1 van de kinderen van het gezin die avond in een eigen kamertje slapen en kwam er letterlijk en figuurlijk weer wat ruimte in hun leven.

Present werkt altijd samen met lokale maatschappelijke organisaties; hulpverleners weten welke hulp nodig is. Nu we steeds meer bekendheid krijgen, nemen (met name praktische) hulpvragen toe. En met de inzet van een groep kan één dag vrijwilligerswerk soms een wereld van verschil maken in iemands leefsituatie.

Spreekt het jullie aan om als vereniging, huiskamergroep, vriendengroep, etc. iets te betekenen in je eigen dorp voor een medeburger en lijkt het je mooi om met elkaar 'Present' in Ridderkerk te zijn?

Hoe werkt het? Nodig Present uit voor een kleine kennismaking en uitleg. Vervolgens bepaal je als groep hoe en wanneer jullie tijd en talent inzetten via een sociaal of praktisch project. Present zoekt daarbij een passende hulpvraag/doelgroep en regelt samen met de contactpersoon uit jouw groep de praktische uitwerking van het project.

Meer weten, u kunt contact opnemen via [www.presentridderkerk.nl](http://www.presentridderkerk.nl)

Een hartelijke groet,  
Jolanda Haan en Marlies Bouman



#### KORT VERSLAG van de SaRi vergadering van 14 juli in Rijsoord

Na de opening door voorzitter H. Langbroek en de vaststelling van de notulen van 7 april 2016 worden mededelingen gedaan uit de 5 kerken.

Vanuit *Rijsoord* wordt gemeld dat de werkgroepen die opgericht zijn voor modernisering van de kerkdiensten, voor het werven van actieve gemeenteleden, voor missionair werk en voor samenwerking met andere kerken, gerapporteerd hebben aan de kerkenraad. Dit is teruggekoppeld naar de gemeente en deze is akkoord gegaan met de zienswijze.

Vanaf september worden de kerkdiensten themagericht.

De *Levensbron* geeft door dat de komende gemeente avond zal gaan over Kerk in 2025 en de vorige ging over Vluchtelingenwerk; dat het Abraham-Ibrahimpject is besproken op de kerkenraad; dat de twee parttimers in het jongerenwerk en ouderenwerk nu in vaste dienst zijn en vraagt hoe de andere kerken de bekendmaking van een overlijden in de dienst regelen. Dit wordt direct uitgewisseld.

In de *Irenekerk* is de nieuwe keuken in bedrijf gesteld.

In *Slikkerveer* wordt in september geprobeerd om nog een jeugdouderling en twee pastoraal ouderlingen te vinden. De brieven naar ouders met opgroeiende kinderen gaan in september de deur uit. Het onderwerp van de komende gemeente avond wordt ook het thema Kerk in 2025.

In *Bolnes* ging de laatste gemeente avond over het financiële plaatje van de gemeente en Kerk in 2025. Met de predikant is het covenant verlengd. Van de 5 wijken zijn er 3 vacant wat ouderling betreft, maar er is met de wijkdames en de predikant een regeling getroffen zodat de pastorale zorg wel verzekerd blijft.

Vanuit de *Levensbron* en de *Goede Herderkerk* ligt er een brief naar Reijerheem waarin zorg wordt uitgesproken of de pastorale zorg voor de mensen daar wel in stand kan blijven bij alle veranderingen die daar gaande zijn of komen. En ook of deze veranderingen gevolgen heeft voor de kerkdiensten die daar gehouden worden. Er wordt aandacht gevraagd voor deze zaken. De andere kerken sluiten zich graag aan, zodat de brief namens 6 gemeenten verstuurd wordt.

**Vorming en Toerusting.** In Bolnes zal weer een boekje met activiteiten verschijnen. Activiteiten die geschikt zijn om gezamenlijk te doen worden wel eens zo snel doorgegeven aan andere gemeenten dat de eigen kerkenraad die activiteit nog niet kent. Daarom wordt geadviseerd om gezamenlijke activiteiten door te geven aan elkaars kerkenraad en dan kan iedere kerkenraad het binnen de eigen gemeente kenbaar maken.

Activiteiten die er zijn voor komend seizoen: graag vóór 1 oktober aan elkaar doorgeven. En de activiteiten die 'Sari geschikt' zijn, geef die dan ook door aan de kerkbladen.

Slikkerveer geeft er daar al één van door. Op 10 oktober is er een avond over mensen met psychische problemen. Doelgroep: mensen die werken in het pastoraat en belangstellenden.

Iemand oppert: gaan we naar een gezamenlijke commissie Vorming en Toerusting?

Probleem: er is niet overal een jaarplan.

Vanuit het *Predikantenoverleg* wordt doorgegeven dat er plannen voor toerustingsactiviteiten zijn uitgewisseld; dat de VOOR diensten geëvalueerd zijn en dat er binnenkort afspraken gemaakt worden voor het nieuwe seizoen; dat activiteiten rond geloofsofvoeding zijn geëvalueerd en dat er ideeën geopperd zijn voor verdergaande samenwerking hierover met de Levensbron/Bolnes en Rijsoord; dat ds. J. van der Neut het komende seizoen de Sari vergaderingen zal bijwonen namens de predikanten.

Bij de *Rondvraag* geeft dhr. Kloos door dat het IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad) voornemens is een Stichting genaamd 'Samen lukt het' op te richten, waarin Schuldhulpmaatje, St. Present, Voedselbank en Vluchtelingenwerk (van de kerken) en ook het platform Statushouders naast het Noodfonds zouden kunnen participeren. Het IDB zal alle kerkenraden en diaconieën een uitnodiging doen toekomen voor een bijeenkomst in september teneinde een en ander toe te lichten en draagvlak hiervoor binnen het IDB te verkrijgen. De Stichting zou idealiter op 1 januari 2017 operationeel dienen te zijn.

Volgende vergaderingen voor het komend seizoen:  
13 oktober, 12 januari 2017, 30 maart en 6 juli  
notulist J.A. Blok

### **Zing mee met Holland Zingt !**

Het projectkoor "Holland Zingt" start binnenkort weer met een nieuw project. Ieder jaar organiseert het koor een koorreis en ook volgend jaar gaan ze weer op reis. De repetities starten op vrijdag 14 oktober a.s. Inmiddels zijn er uit de hele regio al ruim 125 aanmeldingen binnen, maar gezien de locaties waar volgend jaar gezongen gaat worden, willen dirigent en bestuur graag nog meer nieuwe projectleden welkom heten. Er wordt volgend jaar een 4-daagse koorreis naar Noord-Nederland georganiseerd en er wordt onder meer gezongen in de bekende Bovenkerk van Kampen en nog in een aantal andere mooie kerken. Aan de concerten wordt medewerking verleend door bekende solisten en mannen-koren en er wordt gelogeed in het luxe Van der Valk hotel in Zwolle. Tijdens de koorreis die begin juni 2017 zal plaatsvinden is er naast het zingen ook tijd voor ontspanning en excursies. Totaal zijn er in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek 15 repetities gepland o.l.v. dirigent Adri Poortvliet. In het voorjaar zal het koor ook nog medewerking verlenen aan een aantal optredens in eigen regio. Het hele koorproject wordt afgesloten met een groot concert in september 2017 in de Bethelkerk van Zwijndrecht, eveneens met medewerking van een reeks bekende solisten. Houdt u van zingen en spreekt het u aan om een aantal maanden mee te doen met dit koorproject, vraag dan de uitgebreide folder aan en schrijf u in.

Meer informatie leest u op de website [www.hollandzingt.nl](http://www.hollandzingt.nl) of bel met Leen Koster, telefoon: 06-28 571581



## Kampweek 2016!!!

Na heeeeeeeuuuuul veel jaren, eindelijk weer "het" gevoel!!!  
WE GAAN OP KAMP!!!!

"Vroeger" alle jaren als kind meegegaan, daarna volgde onze oudste dochters (toen had ik ook al eens de vraag gekregen om mee te gaan als leiding, maar dat "mocht" van de meiden niet...), maar nu was het zover dat de jongste telg in groep 4 zat, en dus mee mocht op kamp, (en zij niet beter weet, een kampweek zonder mij) , en dus zo was de kampweek weer een feit!!!!



Eigenlijk het hele jaar door vergadert de leiding om de 2/3 maanden. Maar naar mate de kampweek dichterbij komt wat vaker om er zo voor de kinderen een onvergetelijke week van te maken.

Op zaterdag verzamelen alle kids zich bij de Klimop om dan met zijn allen te vertrekken naar camping "Het Genieten" waar de tenten al op hun staan te wachten!!

Wat doen we zoal in deze fantastische week...

Veel fietsen, veel buiten zijn, zwemmen in het ven, een kerkdienst bijwonen in Drunen, spelletjes spelen in de duinen, mooie verhalen luisteren, snoepwinkeltje, corvee, je tent netjes maken voor de tentinspectie , sportdag, naar de waterspeeltuin, douchen (1x maar hoor...), zingen s avonds voordat we slapen gaan, overlopen (oppassen dat je niet gesnapt wordt), fietsen naar de speeltuin in Waalwijk, kogels zoeken in de duinen, bonte avond, spookverhaal, met de paardenkar (wat een feest!!!!) enz.,enz.,enz...

Wat eten we zoal...

Boterhammen met kaas, blik of spikkel (1e ronde), daarna boterham met pasta, pinda of jam, heeeeeeeel veel snoepjes, stampot andijvie met ei en spekjes, bloemkool met een worstje, nasi, soep met stokbrood, spaghetti, 2x frietjes (!!!!), tosti s, balletjes gehakt, broodjes knakworst, fruit (dit jaar ook heerlijke aardbeien en kersen)...

U leest het al..

EEN GEWELDIGE WEEK!!!

Wat hebben we mooi weer gehad, en het gezellig gehad met elkaar!!

Wat zijn we ook blij met alle giften van sponsoren, en in welke vorm dan ook, daarmee kunnen wij deze week onvergetelijk maken voor de kids!!!

Na een week (weer op zaterdag) komen we met z'n allen moe ("vies") maar erg voldaan terug bij de Klimop!!

De kampleiding heeft inmiddels al weer vergaderd over volgend jaar, en zelfs het veld is alweer besproken, en kijken dus alweer uit naar volgend jaar!!! Schrijf het in je agenda. Kampweek 2017 is van zaterdag 8 juli tot en met zaterdag 15 juli.

Nieuwsgierig geworden????

Komt u dan kijken op onze fotoavond op 7 oktober 2016 in de Fontein welke om 19.00 uur begint!!!

Groetjes Marianne en de rest van de kampleiding Arjan, Dennis, Mirjam, Pauline, Annelieke en Renske!!