

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Bij de diensten, Zieken(t)huis, contact met de predikant	4,5
Periodieke giften, opbrengst collecten, giften	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen april, bijbelleesroster, giften	8,9
Symbolisch bloemschikken, Paascollecte, lente	10,11
‘Delen’, de Kerk ..een open deur	12,13
Bedankjes, verhuisbericht, inloopochtenden, 30+ ontmoeting	14
Bedankje, CMV Passage, Lunchcafé De Fontein	15
In gesprek met: Mevr. Adrie Blaak, survivaldag voor de jeugd.	16-18
Kort verslag kerkenraadsvergadering	19
Bij de voorplaat- vervolg	20,21
Passion, Paaswake	22,23
Kerkbalans, Verhalenbus reformatie, Avondmaalscollecte	24,25
(Concert)agenda.	26
Los inlegvel: uitnodiging Groothuisbezoek	

Van de redactie...

De zon schijnt uitbundig, de blaadjes aan de bomen ontwikkelen zich in een wonderlijk snel tempo, de vogels zingen ons wakker..... het voorjaar is begonnen!

Wat is het prachtig om te zien hoe de seizoenen zich ontwikkelen. In Rwanda zijn er maar twee seizoenen: regenseizoen en droog seizoen. Wat een gemis als je je niet kunt verwonderen over de prachtige seizoenswisselingen!

Voor u ligt het aprilnummer van Rijsoord aan ‘t Woord.

April is de maand waarin we nog leven in de veertigdagentijd, waarin we met elkaar de stille week mogen beleven en dan het feest van Pasen, het feest van onze opgestane Heer!!!

Reden voor dankbaarheid dat we dit mooie feest mogen vieren in saamhorigheid en vrijheid!



Gezegend Paasfeest!

Stencilen:

Maandag 1 mei 2017



Bundelen:

Woensdag 3 mei 2017
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 28 april 2017

bij Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 2 april 2017—5e zondag Veertigdagentijd

m.m.v. Christelijk Gemengd Koor Delfshaven uit Rotterdam

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw
Oppasdienst : Renske Baars
Chauffeurs : C.J. op den Brouw, D.W. Alblas
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 9 april 2017—Palmzondag—Zingen

09.10 uur : Zingen van opwekkingsliederen
09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht
Kindernevendienst : Martine Versteeg
Oppasdienst : geen oppasdienst
Chauffeurs : Cl. Bezemer, Cl. Bezemer Sr.
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Donderdag 13 april—Witte Donderdag, Viering Heilig Avondmaal

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag—Uitzending Radio Ridderkerk

19.30 uur : Ds. C. Versteeg, Bolnes
Koster : Henk van der Starre



Zaterdag 15 april - Stille Zaterdag

19.30 uur : Ds. C. Versteeg, Bolnes
Koster : Henk van Mastrigt

Zondag 16 april - PASEN**10 minuten voor aanvang zingen van Paasliederen**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Liane Janssen, Elselien van Gameren
Oppasdienst : Mariëlle Janssen
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk, J. Ijsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 23 april

09.30 uur : Ds. A. van de Beld, Zwolle
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Oppasdienst : geen oppasdienst
Chauffeurs : W.A. Ijsselstein, C.A. Alblas
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 30 april - m.m.v. Band Bridges

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Pauline Bezemer
Oppasdienst : geen oppasdienst
Chauffeurs : G.T. van der Waal, W. van Prooijen
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Bij de diensten

Zondag 2 april is de vijfde zondag in de 40-dagentijd. Het thema voor de dienst vandaag is *Woord dat leven doet* (naar Joh. 8:51). Het is ook het thema voor de kinderen van de nevendienst. De symbolische bloemschikking baseert zich op het visioen van Ezechiël 37 waar Gods Geest nieuw leven blaast in wat dor en doods lijkt. We zullen vandaag het Christelijk Gemengd Koor Delfshaven in ons midden ontvangen. Het koor staat onder leiding van dirigent Arjen Uitbeijerse. We zien uit naar muzikale en inspirerende dienst!

Op zondagmorgen 9 april gaat ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht bij ons voor. Op deze zesde zondag van de 40-dagentijd lezen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Onze gastpredikanten hebben enige vrijheid in hun tekstkeus, maar de symbolische bloemschikking en het project van de nevendienst zullen deze lijn in elk geval volgen.

Op Witte Donderdag 13 april lezen we over de voetwassing (uit Joh. 13). 'Wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen,' zegt Jezus. Het gaat om liefde en toewijding, om aandachtig leven. Met Exodus 12 denken wij aan het Pascha dat Jezus met zijn leerlingen vierde. Johannes beschrijft de maaltijd als een afscheidsmaal. De tafelgesprekken gaan daar ook over. Telkens spreekt Jezus over liefde en trouw, over verbondenheid. Onze dienst begint om 19.30 uur en we gebruiken een liturgieboekje.

Op Goede Vrijdag 14 april staan we stil bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. 'Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden,' zegt Hij (Joh. 15:31). We gaan daarvan zingen en lezen. Ds. C. Versteeg uit Bolnes gaat ons daarin voor. We maken weer gebruik van het liturgieboekje en de dienst begint om 19.30 uur.

Met de avonddienst op Stille Zaterdag 15 april bevinden we ons in de schaduw van Jezus' kruisdood. Tegelijk vertrouwen we op Gods scheppende en herscheppende, bevrijdende handelen. In Genesis 1 lezen we over de schepping en in Lucas 24 lezen we hoe drie vrouwen op weg gaan naar het graf en daar het wonder van de opstanding ontdekken. De dienst begint om 19.30 uur, na deze dienst kunt u het liturgieboekje mee naar huis nemen.

Op Zondag 16 april vieren wij het hoogfeest van Pasen: wij geloven, zingen en belijden dat de Heer waarlijk is opgestaan! Toch lezen we in alle vier de evangeliën, dat het even duurt voordat er herkenning is. Er is zelfs sprake van verwarring. Wij lezen dit jaar uit Johannes 20, de symbolische bloemschikking sluit hierbij aan. Het project van de nevendienst neemt het Marcus-evangelie als uitgangspunt. Daar is de verwarring het grootst, wij lazen deze geschiedenis vorig jaar. De kinderen sluiten vandaag hun Paasproject af en daarmee ook hun bijzondere presentatie daarvan in de kerk. Met de wekelijkse weerberichten (op de beamer) was het deze keer weer heel bijzonder! Rondom Pasen zijn veel mooie liederen geschreven. Zij verbinden verschillende theologische lijnen: het leven heeft de toekomst! Daarom willen we met zingen beginnen: tien minuten vóór aanvang van de dienst zingen we enkele bekende Paasliederen.

Op zondag 23 april zal ds. A. van de Beld uit Zwolle voorgaan in onze Opstandingskerk. Ds. Van de Beld was van 1986 - 1996 predikant in onze gemeente. Fijn dat hij weer een keer naar Rijsoord kan komen!

Op zondag 30 april komt de band *Bridges* naar Rijsoord. In de kern van deze band herkennen we de jongens van het predikantenechtpaar Ter Horst / Flim uit Hellevoetsluis. Zij zullen enkele liederen spelen en zingen. Als thema voor deze dienst kozen we het Koningschap van God. 30 April was immers tot voor kort Koninginnedag? We lezen de bijzondere fabel van Jotam (Ri. 9:7-15) en we gaan daarover nadenken en ervan zingen.

Wensen wij elkaar zo goede diensten toe en gezegende Paasdagen!

Zieken(t)huis

Van onze zieken en herstellenden noemen wij hier de volgende namen:

- Mw. M.L. van der Burg-Streefkerk (Boksdoornpark) onderging een buikoperatie, zij is weer thuis.
- Mw. N. Pikhaar (Ds. Sleswijk Visserstraat) onderging een ooroperatie, ook zij is weer thuis.
- Mw. A. Blaak (Mauritsweg) werd met benauwdheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis, maar na onderzoek en behandeling mocht zij na enkele dagen weer naar huis terugkeren.
- Na zijn val en heupoperatie was dhr. K. Klootwijk (Rijksstraatweg) voor revalidatie kort opgenomen in Smeetsland, helaas moest hij weer opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis om daar opnieuw een operatie te ondergaan.
- Dhr. B. Sintemaartensdijk (Fazant) is al enige tijd in afwachting van een vaatoperatie, maar hij heeft nu een oproep voor begin april.

In deze tijd van Pasen staan wij in het bijzonder stil bij het leven dat ons in alle kwetsbaarheid gegeven is. Onze zieken en herstellenden wensen wij sterkte toe.

Voor hen die wachten op een operatie, of op uitslagen van onderzoeken, bidden wij om moed en vertrouwen.

ds. G.H. Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris; U kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Hij is niet hier, hij is opgestaan.....



Opbrengst Collectes

26-02-2017	Kerk	€ 150,90
	Onderhoud gebouwen	€ 132,80
	Eigen jeugd	€ 54,59
05-03-2017	40-dagentijdcollecte Kerk in Actie	€ 156,25
	Onderhoud gebouwen	€ 148,00
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 59,15
	Spaardoos kleine projecten Rwanda	€ 29,70
08-03-2017	Bidstondcollecte kerk	€ 309,90
	Bidstondcollecte diaconie	€ 203,50
12-03-2017	Bidstondcollecte diaconie	€ 230,72
	Bidstondcollecte kerk	€ 202,65
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 61,63
	Spaardoos kleine projecten Rwanda	€ 70,77
19-03-2017	40-dagentijdcollecte Kerk in Actie	€ 172,75
	Onderhoud gebouwen	€ 145,50
	Spaardoos kleine projecten Rwanda	€ 79,85

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 25 februari 2017 t/m 24 maart 2017)

Via dhr. W. Bestebreurtje	wijkgeld Elisabeth	€ 40,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de bloemen	€ 20,00
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse	voor de kerk	€ 20,00
Via dhr. C. IJsselstein	voor de kerk	€ 10,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor de bidstondcollecte kerk	€ 30,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Tamarah Benina in onze kerk

Naar aanleiding van een ingezonden brief naar de kerkenraad met het verzoek deze Joods Rabbijn uit te nodigen is GOT hiermee aan de slag gegaan.

We kunnen u nu al melden dat Mevr. Benina op zondag 29 oktober in de namiddag een lezing komt geven. Noteert u het alvast in uw agenda??

Gemeenteopbouw-en Toerusting

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

PASEN

Pasen is : opnieuw beginnen.
't Oude is voorbijgegaan!
Elke dag aan waarde winnen,
want de Heer is opgestaan!

Pasen is: je handen heffen
naar een open hemelpoort.
Opstaan in een blij beseffen,
dat de nieuwe morgen gloort!

Pasen maakt van sterven: Leven
Hij, die zelf zijn graf ontsloot,
heeft de duisternis verdreven;
overwon de macht der dood.

Pasen is: nog even wachten
op een blij ontmoetingsfeest;
al Gods kinderen eendrachtig
rond de Vader, Zoon en Geest.

Pasen dat is: openspringen
als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is: juichend zingen
dat de Heer is opgestaan!

uit de verzameling gedichten van
Pieta Euser)



Verjaardagen april

6 april 1932

Mevrouw G.T. vd Waal
Rijksstraatweg 183
2988 BD Rijsoord

7 april 1933

De heer J. de Vroed
Brasem 83
2986 HA Ridderkerk

15 april 1936

De heer B. Los
Vlasstraat 11
2988 XR Rijsoord

16 april 1933

Mevrouw W. Lodder-Bestebreurtje
Goudenregenplantsoen 431
2982 TJ Ridderkerk

16 april 1936

Mevrouw N. van Duijn-Brauckman
Witbloemstraat 2
2988 XS Rijsoord

24 april 1940

Mevrouw A.C. van der Waal-de Vroed
Strevelszicht 2
2988 AS Rijsoord

24 april 1935

Mevrouw A. Berkman-Visser
't Zwaantje 20
2988 BW Rijsoord



IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige
Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn be-
staan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar
geheim.

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van
trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij
jou!

In tijden van vreugde, maar ook van
verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos
goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ont-
moet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt
zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet
gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige
naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn be-
staan.

Hoe adembenemend, ontroerend dicht-
bij:

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus
mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite
of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

-0-0-0-

*Bovenstaande lied is van de band
'SELA'. Het is te beluisteren via de
website en via 'youtube'.*

*In Hour of Power van zondag 19 maart
was een interview te zien met zangeres
Kinga Bán, een jonge vrouw met een
levensbedreigende ziekte die samen
met de band zingt van haar Heer en
Heiland.*

© 2013 Stichting Sela Music

**NBG Bijbel-
leesrooster****April**

za	1	Johannes 11 : 1-27
zo	2	Johannes 11 : 28-54
ma	3	Johannes 11 : 55-12:11
di	4	Psalm 129
wo	5	Romeinen 5 : 1-11
do	6	Romeinen 5 : 12-21
vr	7	Romeinen 6 1-14
za	8	Psalm 73
zo	9	Johannes 12 : 12-19
ma	10	Johannes 12 : 20-36
di	11	Johannes 12 : 37-50
wo	12	Psalm 140
do	13	Johannes 13 : 1-38
vr	14	Johannes 19-19
za	15	Jesaja 12 : 1-6
zo	16	Johannes 20 : 1-18
ma	17	Romeinen 6 : 15-23
di	18	Romeinen 7 : 1-12
wo	19	Romeinen 7 : 13-25
do	20	Romeinen 8 : 1-11
vr	21	Romeinen 8 : 12-25
za	22	Romeinen 8 : 26-39
zo	23	Johannes 20 : 19-31
ma	24	1 Petrus 1 : 1-12
di	25	1 Petrus 1 : 13-25
wo	26	1 Petrus 2 : 1-10
do	27	1 Petrus 2: 11-17
vr	28	1 Petrus 2 : 18-25
za	29	1 Petrus 3 : 1-12
zo	30	Johannes 21 : 1-14

Giften ontvangen door het College van
Diakenen:

Via Mw. E. van Gameren-v.d. Burg voor de
diaconie € 10,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Met vriendelijke groet
Kees Alblas

Symbolisch bloemschikken in de veertigdagentijd, Goede Week en Pasen 2017.

Het thema van de symbolische schikkingen in de veertigdagentijd is 'Sta in je kracht'. Het woord kracht wordt als volgt verwoord: Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus en delen zoals Hij deelt.

Symbol in de schikkingen

In de te lezen teksten bij elke zondag speelt 'de berg' een belangrijke rol. In de taal van de Bijbel staat de berg voor de plaats waar God te ontmoeten is. De berg is groot, machtig en sterk. Hij straalt kracht uit maar is ook een plaats van stilte, van verwondering. De berg is dragend symbool en wordt vormgegeven door middel van drie houtschijven van een boom. In de schijven is de kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht. De barst van de schijven herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan.

Zondag 2 april, vijfde zondag van de veertigdagentijd.

Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes 11,1-16 vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Zondag 9 april, zesde zondag van de veertigdagentijd/ Palm Pasen.

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem, Mattheus 21,1-11. In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

Donderdag 13 april, Witte Donderdag.

Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Johannes staat daarbij centraal. De nadruk ligt op het dienen van de ander. In de schikking zien we brood/matses, de beker, een schaal met water en een witte doek. De witte amaryllissen met gekrulde stelen, staat voor het in zich zelf gekeerd zijn van de leerlingen. Zij zien alleen zichzelf en weigeren om de taak van dienstknecht op zich te nemen. Jezus staat op en neemt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roept de anderen op om te doen als hij. Het touw ligt er als voorbode van hetgeen het verraad van Judas teweeg brengt.

Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. We zien het kruis omwikkeld met prikkeldraad. Na het doven van de Paaskaars wordt een rode roos bij het kruis gestoken. Bij het kruis blijft een kleine kaars branden. Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit.

Zaterdag 15 april, Stille Zaterdag.

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus' kruisdood. Voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Het kruis is nu omwikkeld met groen en bolmos onder het kruis als symbool van doorgaand leven. Eén witte kaars brandt.

Zondag 16 april, Pasen.

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. Het thema van de veertigdagentijd en Pasen was **Stu in je Kracht**. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag ónze kracht worden, Johannes 20,1-18.

U bent uitgenodigd om na de dienst de schikking van dichtbij te bekijken. Er is genoeg te zien. Ook zijn de schikkingen te zien via de website van onze kerk www.opstandingskerkrijsoord.nl.

De werkgroep liturgisch bloemschikken

Collecte zondag 16 april 2017 (Pasen) - voor Jeugdwerk Protestantse Kerk**Jongeren ontdekken de kracht van Pasen**

Weten jongeren nog wat we vieren in de kerk met Pasen? Als hen die vraag wordt gesteld, antwoorden ze: 'Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe? Of nee..... ging hij toen niet dood?' Of het blijft angstvallig stil. Nelleke is catecheet en werkt bij JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. In deze weken voor Pasen merkt zij hoe weinig jongeren nog weten van het Paasfeest. Nelleke helpt daarom kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan deze jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niets meer weten van geloven opeens geraakt kunnen worden als ze de kracht van het Paasverhaal wél ontdekken. Als opeens doordringt dat de liefde echt sterker is dan de dood, is dat een doorbraak waar iedereen enthousiast van wordt. JOP gelooft dat jongeren het recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die hen liefheeft er voor hen wil zijn. Daar zet JOP zich voor in met het ontwikkelen van een nieuwe catechesemethode, materialen en trainingen. Helpt u mee? Van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Lente....

- Vogels hoor je vrolijk fluiten.
- Sneeuwklompjes steken hun kopjes boven de grond.
- Waar pas geleden nog niets stond.
- Het wordt weer lente buiten!
- De merel fluit zijn prachtig lied.
- Aan de bomen; bloemknoppen en groen.
- Ook het koolmeesje gaat meedoen.
- God vergeet zijn schepping niet!
- Nog even...dan is de lente daar.
- Zonnestralen verwarmen het land.
- Lokken Gods wonderen uit het zand.
- Groot wonder, dat ik in mijn hart bewaar!



Delen

Leest u elke dag de tekst in het 40 dagenboekje? Ik probeer dat te doen.
Vandaag - 16 maart - las ik de "elfjes", gedichten/gedachten van 11 woorden.
Het volgende elfje sprak me erg aan:

Hart
om vanuit
te geven, leven
en met anderen te
delen.

Delen - het thema waarop wij ons bezinnen op weg naar Pasen - kan op veel manieren.
U kunt bijvoorbeeld wat geld delen door een gift te doen in de spaardoos voor de Kleine Projecten van Rwanda, die in deze weken voor Pasen in de kerk staat. Een daarvan staat deze weken bij ons in de kerk, nl. de spaardoos voor de kleine projecten in Rwanda.
Maar dat is niet de enige manier om iets te delen met anderen. U kunt ook iemand op de koffie vragen om zo aandacht/gezelligheid te geven. Of een boodschap doen voor wie dat zelf een grote opgave wordt.

Een bezoekje brengen bij iemand die aan huis gebonden is doet ook velen goed.

En welk talent kunt u delen met anderen? U schildert graag? Misschien vinden anderen dat ook leuk en kunt u hen de weg wijzen. U/jij weet alles van computers? Zijn er mensen in uw omgeving met wie u uw kennis of hobby kunt delen?

U kunt niet schilderen, kalligraferen, klussen, handwerken of weet niks van tuinieren?

Geeft niet, maar een talent heeft u. Misschien wel luisteren naar een ander, die zijn of haar verhaal kwijt wil. En misschien ontmoet u wel mensen die meer van de bijbel willen weten.

Door te delen wordt de wereld van die ander groter, maar ook de uwe. Want u kent vast wel het gezegde: deel je geluk en het wordt groter. Ons geluk, ons hart kunnen we altijd openstellen voor onze naasten. Dat is ook een opdracht die Jezus ons heeft voor geleefd. Hij heeft op ons een beroep gedaan om aan zijn werk gestalte te geven.

Dat las ik vandaag ook in de 40 dagen app van Kerk in Actie die ik op mijn mobieltje heb staan.

Bij de tekst uit Mattheus 5: 9 (gelukkig de vreedstichters...) stond een tekst van Tatiana, een 16-jarig meisje uit Colombia.

Zij zegt onder andere: "Sinds ik 9 ben, ga ik naar de kerk. Ik krijg er veel steun. Mensen motiveren me. Zo voel ik dat ik er toe doe.

Om me heen zie ik veel jongeren die geen hoop meer hebben voor de toekomst door alle problemen die er zijn. Maar in deze kerk heb ik geleerd dat mijn leven wel zin heeft, dat er een doel is.

Thuis waren we arm en mijn moeder was altijd aan het werk.

In de kerk hebben ze ons veel geholpen. Daarom wil ik nu op mijn beurt de kinderen uit de wijk helpen.

Ik vind het erg leuk om met ze te dansen, om hen Bijbelverhalen te leren en een veilige omgeving voor ze creëren.

Ik wil hen iets geven omdat ik zelf ook zoveel gekregen heb. Mijn geluk wil ik doorgeven".

Doet u/jij dat ook? Doe ik het ook? Niet alleen op weg naar Pasen moeten we delen, maar laten we ons geluk, het Licht van Christus tijdens heel ons leven doorgeven aan anderen!

Goede Paasdagen gewenst!

Namens de ZWOE, Greet Lodder

De Kerk.. een open deur

Net als vorig jaar zullen we de kerk weer wagenwijd openzetten voor dorpsgenoten en andere belangstellenden.

***zaterdag 20 mei
tussen 14.00 en 16.30 uur***



staan de kerkdeuren weer wagenwijd open voor iedereen!
Er is van alles te doen en te beleven!



- ◆ **Optreden van 'Popkoor Rijsoord'**
Dit koor oefent wekelijks in onze gebouwen en is bereid gevonden om enkele liederen ten gehore te brengen.
Het koor staat onder leiding van Xandra Willis
- ◆ **Ruilmarkt voor tuinplantjes, zadjes en jong plantgoed**
Begin alvast met voorzaaien en stekken, zodat u op de ruilmarkt naar hartelust plantjes en zadjes kunt omruilen.
- ◆ **Vertoning van oude foto's van kampweken enz.**
Wat is er leuker dan jezelf terugzien op heel oude foto's van de kampweken of de naamgeving van 'De Bron'....
- ◆ **Fotohoek**
Met een doos verkleedkleden en een leuke achtergrond kunnen er fraaie foto's gemaakt worden van u en uw gezin! Uiteraard kunnen er ook leuke babyfoto's gemaakt worden!
- ◆ **Hapjes en drankjes**
Uiteraard kunt u de hele middag genieten van heerlijke hapjes en drankjes!



Noteer vast in de agenda!!!

Gemeenteopbouw-en toerusting

Bedankje

Wout en ik willen iedereen hartelijk bedanken die, op welke manier dan ook, met ons meeleven.

Mede door de operatie ben ik behoorlijk verzwakt, maar we hopen dat de naderende zomer beterschap zal brengen.

Wij wensen jullie gezondheid en het allerbeste toe.

Hartelijke groeten,
Wout en Norma

Graag wil ik allen bedanken voor het meeleven na mijn operatie.

Uw gebeden, kaarten, telefoontjes, bloemen en vriendelijke woorden.

Het is fijn om te ervaren dat er zoveel mensen aan je denken.

Een hartelijke groet,
Janny Klootwijk

VERHUISD...

Mw. Joke Lodewijk is verhuisd van
Ds. Sl. Visserstraat nr. 17 naar nr. 45.



**SOMMIGE MENSEN BEREIKEN DE HOOGSTE TOP VAN DE
LADDER EN ONTDEKKEN DAN PAS DAT DIE TEGEN DE
VERKEERDE MUUR STAAT.**

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

6 en 20 april

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de
gezelligheid zorgen we met elkaar!



Tot ziens!

Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**In Verband met Goede Vrijdag zijn
we in de maand april een week eer-
der open!**

Tot ziens op vrijdag 7 april 2017

*Achter de bar staan
Arie en Ragnar*

Bedankje

Bij het vorige nummer van Rijsoord aan 't Woord trof u het 40dagenboekje aan. De bezorgers van ons kerkblad waren ook dit jaar bereid om het mee te nemen in hun bezorgwijk. Een woord van dank is daarom op zijn plaats, want zo iets spreekt natuurlijk niet vanzelf. Het lijkt misschien een kleinigheidje, maar het moet wel gedaan worden. Daarom een hartelijk woord van dank voor onze vrijwilligers die elke keer het kerkblad weer verspreiden.

Graag brengen we ook de laatste twee vrijdagavondvieringen van deze 40dagentijd nog onder de aandacht:

Vrijdag 31 maart in de Christus is Koningkerk

Vrijdag 7 april in de Irenekerk.

De vieringen beginnen om half 8 en iedereen is van harte uitgenodigd.

Namens de projectgroep 40dagenkalender,
René en Wilma Barnard

C.M.V. Passage.

18 april is weer de ontmoetingsavond voor onze leden, uitgenodigd is Francien van Helden uit Dussen met als onderwerp "Bakerpraatjes en Kraamgebeuren uit de vorige eeuwen".

We hopen op een goede opkomst, Francien is een gezellig vertelster en weet hier veel over te vertellen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje.

Lunchcafé De Fontein

Als u dit leest hebben we twee keer lunchcafé achter de rug. Beide keren met meer dan 20 deelnemers. Nu we de oven beter onder controle hebben loopt alles op rolletjes en was het eten lekker warm.

De gezelligheid van samen eten tussen de middag blijkt een formule waar behoefte aan is. Op de dag dat we lunchen is er ook koffie- inloop ochtend.

U kunt als u daaraan deelneemt gewoon blijven als de tafels worden gedekt.

De lunch start om 12.30uur.

De volgende data zijn:

6 april > opgeven vóór 31 maart

20 april > opgeven vóór 14 april

4 mei < opgeven vóór 28 april

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,

Marrie en Ria



IN GESPREK MET...

AAN HET WOORD: MEVR. ADRIE BLAAK



Adrie werd geboren op 2 augustus 1929. Haar wieg stond in Barendrecht, aan de Gebroken Meeldijk. Vader Joost werkte bij Rubberfabriek Bakker, moeder zorgde voor het gezin.

Adrie is de oudste dochter. Het gezin bestond uit 2 zoons en 4 dochters.. Adrie en Corrie werden geboren aan de Gebroken Meeldijk. In 1932 verhuisde het gezin naar de Mauritsweg in Rijsoord, in één van de huizen van Woningbouwvereniging Rijsoord, die achttien jaar daarvoor 32 arbeidswoningen had laten bouwen.

Vader wilde dichterbij zijn werk wonen en koos daarom voor het huis in Rijsoord. Moeder was niet zo enthousiast over de verhuizing. Aan de Mauritsweg werden de andere 4 kinderen geboren.

In die tijd gingen kinderen niet naar de kleuterschool, pas toen jongste zus Bep (geboren in 1943) de leeftijd van 4 jaar bereikte konden ze naar kleuterschool 'Rozemarijntje'. Adrie bleef thuis tot ze de basisschoolleeftijd had bereikt. 1 April was toen de peildatum dus pas vlak voor haar zevende verjaardag, op 1 april, kon ze naar de basisschool. Die basisschool heette toen nog 'de School met de Bijbel', aan de Rijksstraatweg, nu het museum. Bovenmeester was meester Faber. Adrie herinnert zich nog Juffrouw Palthe, zij was een strenge juffrouw. Andere leerkrachten waren meester De Boer en meester Schadenburg.

Op 10 mei 1940 werd het gezin wakker van de vliegtuigen die laag overvlogen. Uit de vliegtuigen sprongen parachutisten, in de wei waar nu de Mauritshoek gebouwd is. Om 12 uur 's middags liepen er al Duitse soldaten te marcheren aan de Rijksstraatweg. De school werd in beslag genomen. De tweede Wereldoorlog in Nederland was begonnen. In de buurt werd besloten dat er in geval van bombardementen het beste geschuild kon worden in de kelders die onder de huizen lagen. In de keuken was de toegang tot de kelder en door het raampje aan de buitenkant kon er dan in geval van nood gevlucht worden.

Een van de buurvrouwen was nogal corpulent en er was veel hilariteit toen zij probeerde, tijdens een proef-ontsnapping, om door het kelderraampje te kruipen.

Na een poos werd de school werd vrijgegeven door de Duitsers en konden de lessen weer doorgang vinden.

Na de lagere school ging Adrie naar de Huishoudschool in Barendrecht. Die school was aan de 1^e Barendrechtse weg.

Na de huishoudschool moest er een baan gezocht worden. Ze ging aan de slag in de huishouding bij verschillende gezinnen. Toen ze 25 was is ze in de winkel van een bakkerij gaan werken. Eerst bij bakker Vegt in Barendrecht. Hier was ook de bakkerij bij de winkel, dus het proces van broden en banket bakken is Adrie zeer vertrouwd. Naast de bediening in de winkel werden er ook bestellingen klaargemaakt. Toen deze bakker stopte met broodbezorging was er niet meer genoeg werk en volgde de overstap naar Bakkerij v.d.Berg in Zwijndrecht.

Daarna ging ze werken bij Bakkerij Stehouwer & Vis , een bakkerij in Rijsoord, aan de Rijksstraatweg, vlakbij de kerk. De laatste werkgever was Bakkerij Pot in Barendrecht. Heel veel brood en gebak ging door haar handen. Op 59 jarige leeftijd kon Adrie van een welverdiend pensioen gaan genieten.

Eén van de favoriete culinaire hobby's was het bakken van saucijzenbroodjes. Zó eenvoudig en zó heerlijk!

Toen het gezin verhuisde naar Rijsoord volgde automatisch het lidmaatschap van onze kerk. Adrie ging naar de Zondagsschool bij de kerk, dat was toen nog. Ook bezocht ze de meisjesvereniging.

In 1964 sloeg het noodlot toe in het gezin. Zoon Jan had al jaren last van zijn hart en zijn conditie ging met de jaren sterk achteruit. Hij had trouwplannen, het huis was al ingericht en de trouwkleding gekocht..... toen zijn hart plotseling heel snel slechter werd. Zijn aorta bleek ernstig vernauwd. Heel onverwacht is hij toen overleden. De verslagenheid was groot.

Aan het einde van hetzelfde jaar vierde vader Blaak zijn veertigjarig jubileum bij Bakker Rubber en kon hij met pensioen.

Zoon Wim kreeg een huis aangeboden in Heerjansdam maar wilde het, gezien het verdriet van zijn onlangs overleden broer, niet accepteren. Vader overreedde hem het toch te doen.

Vader Joost Blaak overleed in 1972 op 72 jarige leeftijd. Drie jaar later ging Bep het huis uit, zij ging samenwonen met haar hartsvriendin in het Kloosplantsoen en zo bleef Adrie achter met haar moeder.

In de avonduren werkte Adrie in de bloementuin achter het huis en werd ze lid van het zangkoor van de kerk dat eind zestiger jaren werd opgericht. Op dinsdagavond werd er geoefend. Met veel plezier werden er liederen ingestudeerd en tijdens de diensten in de Opstandingskerk ten gehore gebracht.

Helaas is dit koor ontbonden, er waren te weinig leden. Ze besloot lid te worden van Christelijk koor in Zwijndrecht o.l.v. Peter Overduin. Met dit koor werd ook in het buitenland gezongen, er waren verschillende koorreizen naar Duitsland, naar België en naar Maastricht met de bus. Ze bewaart hier hele fijne herinneringen aan.

Moeder werd oud en had steeds meer hulp nodig. In 2001 overleed moeder Blaak op de leeftijd van 89 jaar en bleef Adrie alleen achter in het huis aan de Mauritsweg.

Met vrienden ging Adrie ieder jaar op vakantie. Er waren wintersportvakanties naar Lermoos in Oostenrijk. Ze genoot van het langlaufen door het prachtige Oostenrijkse landschap. Ook van andere buitenlandse reizen werd genoten, naar Italië, Joegoslavië, Zwitserland.... Ze gingen altijd met een bus van De Jong Tours. Gemakkelijk opstappen aan de Rijksstraatweg en zó naar de eindbestemming.

In 2001 was er de geweldige reis met onze gemeente naar Israël, onder leiding van Arend en Willy van de Beld. Dit was een onvergetelijke reis.

Zus Bep was intussen getrouwd en woonde tijdelijk in Curaçao. Eén van de vakanties werd dus ook in Curacao doorgebracht.

Inmiddels is Adrie 87 jaar oud en het lopen wordt moeilijk. Zingen in een koor gaat niet meer omdat ze niet lang kan staan. Wel bezoekt ze, indien mogelijk, de uitvoeringen van haar koor.

Kerkbezoek is helaas niet meer mogelijk gezien het vroege tijdstip. Op zondag luistert ze altijd naar de kerkdiensten van Radio Ridderkerk. Behoeftte aan lidmaatschap van de vrouwenvereniging of bezoek aan de inloopochtenden op donderdagochtend heeft ze niet zo.

Via Rijsoord aan 't Woord blijft ze op de hoogte van het reilen en zeilen van onze gemeente.

Adrie houdt veel van lezen, vooral van streekromans. Ze wisselt ze uit met een vriendin of ze koopt boeken op de bazaar. Verder houdt ze van werken in de tuin, als de gezondheid het toelaat.

Adrie ziet er graag netjes uit, houdt veel van mooie kleren en een goed verzorgd kapsel.

Ze houdt ook veel van lekker zitten in het zonnetje.

Het lievelingslied van Adrie Blaak is:

*Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!*

*Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!*



Survival dag onze jeugd!

De kerken de Levensbron, Christus Koning kerk, Protestantse gemeente Bolnes en de Opstandingskerk Rijsoord organiseren een survivaldag in de Biesbosch!

Met na afloop een lekker patatje!!

Wanneer? **21 mei**

Wat? **survivaldag voor onze jeugd**

Voor wie: **12 t/m 18 jaar**

Ben je ouder of jonger geen probleem!

Meld je aan bij Elize 0612773909 of christelijkejeugdridderkerk@gmail.com

Tot dan!



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 7 maart 2017

De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest Psalm 127 waarna de voorzitter voorgaat in gebed. De notulen worden vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen vertellen de wijkouderlingen dat er een groothuisbezoek is gepland op zondagmiddag 23 april. Het thema is "Deel je leven".

Het pastorale werk binnen onze gemeente wordt besproken. De predikant zal opnieuw een vergadering van het wijkteam bijwonen. Het is jammer dat de kring rond gelijkenissen weinig belangstelling heeft. Ook de opkomst op de avond over geloofsopvoeding was teleurstellend. Er waren geen belangstellenden. Dat is extra jammer omdat deze avond verzorgd zou worden door een jongerenwerker uit Ridderkerk. Zij had hiervoor wel veel voorbereidingswerk gedaan.

Het College van Kerkrentmeester was tevreden over de ontvangen toezeggingen VVB. Wel daalt het ledenaantal steeds verder. Er zijn in de kerkzaal beamers geplaatst. De reacties hierop zijn positief. De beamers kunnen worden ingezet voor activiteiten in onze kerk maar ook tijdens kerkdiensten.

De Liturgiecommissie heeft de komende kerkdiensten en bijzondere activiteiten in deze diensten besproken. Het koor Debarim zou op 2 april in onze kerk zingen. Helaas is dit koor gestopt. De liturgiecommissie heeft een ander koor gevonden. Een koor uit Delfshaven zal de plaats van Debarim innemen in de kerkdienst op 2 april.

De kerkenraad heeft een beschrijving ontvangen van het paasproject van de kinderveendienst. Het ziet er goed uit en de kerkenraad vindt het fijn om deze beschrijving te ontvangen. Het filmpje dat gemaakt was in het kader van het project en in de kerk werd getoond, was erg leuk.

De kerkenvergadering van de uitwisseling Rwanda is op dezelfde datum als de vergadering van de kerkenraad, te weten 4 april 2017. De heer Otte zal de kerkenvergadering namens onze kerkenraad bijwonen. De overige leden van de kerkenraad zullen ook in De Fontein zijn maar dan voor de kerkenraadsvergadering.

De PKN heeft een brief gestuurd over de voorlopige herindeling van de gemeenten in classes. De kerkenraad bespreekt de brief uitvoerig. Voor de volgende vergadering wordt een concept-reactie opgesteld.

De vele vacatures van dit jaar worden besproken. Inmiddels is een aantal gemeentelieden gevraagd een vacature te vervullen. De resultaten worden op korte termijn teruggekoppeld aan de gemeente.

Tijdens de rondvraag wordt gevraagd nieuws vanuit de commissies en de kerkenraad door te geven aan Rick Bezemer voor de facebookpagina van de kerk.

Aan het eind van de vergadering gaat mevrouw Verveer voor in gebed. De voorzitter sluit de vergadering.

.....

Verslag: Martha Verveer

Bij de Voorplaat - vervolg

In het maartnummer heb ik verteld hoe de pastorie, die veel later de Fontein ging heten tot stand is gekomen. Het eindigde bij de overkomst van dominee Kuyvenhoven. Met hoeveel personen hij zijn intrek nam in het enorme huis heb ik niet kunnen achterhalen. In het archief hebben we honderden gezinskaarten, ook uit die jaren, maar de familie Kuyvenhoven komt daarin niet voor.



(foto: Jan Reijmerink)

Van horen vertellen weet ik dat er een dochter Jo was. Ze was namelijk vriendin in haar meisjestijd met mijn latere schoonmoeder. Of dominee genoeg meubelen bezat voor dit huis weet ik ook niet, wel weet ik dat bij latere beroepen de enorme ruimten hebben geleid tot bedanken voor de eer. Het salaris voor ds. Kuyvenhoven was 2000 gulden in 1917, in 1920 al verhoogd tot 4000 omdat na de oorlog de economie heel groeide en alles snel veel duurder werd.

In het gedenkboek wordt hij beschreven als een harde werker en een goed organisator. Hij zette een wijkverdeling op voor de ouderlingen en wilde regelmatig verslag van ieders gebrachte bezoeken. Hij organiseerde een viertal catechisatiegroepen en belijdensonderwijs. Ook probeerde hij een eigen maandblaadje van de grond te krijgen, dat echter niet verder kwam dan tot nummer twee. Dat hij uiteindelijk met weinig waardering Rijsoord verliet kwam hoofdzakelijk doordat hij sterk ageerde tegen "wereldgelijkvormigheid". Dat uitte zich door het gedrag van ambtsdragers tijdens een bruiloft in het Volksbelang af te keuren. Een nog een grotere controverse was het inhuren door de Oranjevereniging van een draaimolen voor Koninginnedag. Toen hij ook nog tuchtmaatregelen wilde doorzetten tegen kerkverzuimers en daarvoor ouderlingen onder druk zette werd de sfeer "broeierig". Een op hem uitgebracht beroep in 1921 leidde tot een vertrek in 1922. Een voorgestelde preekbeurt twee jaar later werd zelfs nog afgewezen. De broeders hadden het wel gehad met hem. Een anekdote die een beeld geeft van de stemming in de kerkenraad betrof de (te) grote hoed van zijn echtgenote. Na het commentaar te hebben aangehoord trok de dominee zich even terug en kwam weer binnen met een forse schaar die hij de klagende broeder overhandigde met de aanbeveling komende zondag de hoed van mevrouw op de gewenste grootte te knippen !!

Met de komst van dominee Pol in 1922 brak een veel stabielere periode aan. Uit een tweetal voorgedragen predikanten viel de keus van de gemeente op hem. Uiteraard waren er toen ook weer stemmen die de procedure te snel vonden, maar daar is men overheen gekomen. Ds. Pol betrok met zijn gezin van zeven kinderen het grote huis, waar voor zover ik weet tot genoegen werd gewoond. Hij had goed geluisterd naar de voorgeschiedenis die leidde tot een snel vertrek van ds. Kuyvenhoven. Hoewel hij zeker niet minder voor de handhaving van tucht was, zijn aanpak van de zachte en liefdevolle hand voorkwam dat zaken op de spits werden gedreven. Ook aan vertrek van sommigen werd geen ruchtbaarheid gegeven. Hij ging persoonlijk de hele gemeente door omdat hij iedereen wilde kennen, bij een ledental van meer dan 1400 een hele opgave. Bovendien gaf hij aan 8 groepen catechisatie en spande hij zich in voor zendingactiviteiten. Dominee Pol heeft op heel veel gemeenteleden een blijvende indruk achtergelaten.

Tijdens kerkenraadsvergaderingen in de jaren zestig werden zijn standpunten in bepaalde zaken nog herhaaldelijk naar voren gebracht. Zijn ambtsperiode liep wat tragisch af, een jaar voor zijn emeritaat in 1942 is zijn vrouw overleden. Hij vertrok liever in stilte. Maar daarvoor is hij op zijn verzoek nog verhuisd naar een aanzienlijk kleinere woning, nummer 93 aan de andere kant van het kerkgebouw. Aanvankelijk waren daar drie woningen gepland, maar door een grondruil met de domineestuin aan de overzijde van de Straatweg konden daar twee huizen worden gebouwd en hield de kerk langs nr. 93 een ruim uitpad en kon achterom een fietsenstalling worden gerealiseerd.

Van dominee Pol werd verteld dat hij wilde voorkomen dat als tijdens zijn vakantie hoger gewaardeerde collega's zouden voorgaan, hij zelf voor vervanging zorgde door wat minder getalenteerden! Was dominee een volgamer type dan zijn voorganger? Waarschijnlijk niet, maar met zijn gezegde dat hij wel veertien bazen had, wist hij duidelijk de leiding te nemen. En dat werd breed gewaardeerd.

Het verhuizen van de dominee naar nr. 93 bracht een andere wens in beeld: afbreken van de pastorie en een nieuw gebouw neerzetten voor de jeugd. Voor deze optie was aardig wat steun en de plannen daarvoor werden snel uitgewerkt. Helaas kreeg de Rijsoordse kerk bij de burgerlijke gemeente Ridderkerk hiervoor de handen niet op elkaar. De plannen werden afgekeurd en er werd besloten nu (1942 midden in de oorlog) geen nieuwe stappen te nemen. De pastorie werd voor een periode van twee jaar verhuurd. Aan wie heb ik niet kunnen achterhalen.

Wellicht kan in een volgende uitgave ingegaan worden op de predikanten en hun gezinnen die de pastorie in de nieuwere geschiedenis hebben bewoond en de daarop volgende verbouwingen.

Maart 2017 Wim van Gameren

**HET GELOOF NU IS DE ZEKERHEID DER DINGEN, DIE MEN HOOPT,
EN HET BEWIJS DER DINGEN, DIE MEN NIET ZIET.**

(Hebreeën 11:1)



OP DONDERDAG 13 APRIL ZAL ER WEER EEN EDITIE VAN 'THE PASSION
PLAATSVINDEN! THE PASSION VERTELT OVER DE LAATSTE UREN VAN HET
LEVEN VAN JEZUS, ZIJN DOOD EN OPSTANDING. BEKENDE NEDERLANDERS
VERTOLKEN DE ROLLEN VAN JEZUS, MARIA, PETRUS, JUDAS EN DE VERTELLER.
HET VERHAAL VAN JEZUS IS EEN VERHAAL VAN VERBINDING EN HOOP, EN
ZIJN LEVEN, STERVEN EN OPSTANDING ZIJN EEN ONUITPUTTELIJKE BRON
VAN INSPIRATIE EN HOOP. KIJKEN JULLIE MEE?

DONDERDAG 13 APRIL
SOOSRUIMTE DE LEVENSRON
INLOOP VANAF 20:00U

De Levensbron | Jan Luykenstraat 10 | 2985 BV | Ridderkerk |
jeugdwerk@levensbron.nl |

Kom je ook...

Naar de Paaswake?

De paaswake wordt gehouden in de nacht
van zaterdag 15 april op zo 16 april

We staan dan stil bij het leven en sterven van jesus, en vier-
ren zijn opstanding die in deze nacht plaatsvond.

de paaswake is een feest van licht en vreugde

LATEN WE DIT SAMEN VIEREN II

in deze nacht zullen we samen eten, zijn er workshops, kijken
we film, luisteren we naar teksten en zijn er stiltemomenten
ter bezinning. iedereen is welkom!

Zaterdag 15 april om 23:00 starten we, en eindigen zondagmor-
gen 07:00. eventueel kun je hierna aansluiten bij de paasdag-
raaddienst en het ontbijt.

Hopelijk zien we je dan. wel zou het fijn zijn als je van te-
voren kan laten weten of je komt via jeugdwerk@levensbron.nl





Tussenstand per 24 maart 2017:

Door 146 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 64.896,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 63 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2017" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters

Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester



Verhalenbus over 500 jaar Reformatie op 5 april 2017 in Dordrecht

De "Verhalenbus" - begeleid door een achttal vrijwilligers uit Duitsland - zal op 5 april 2017 gestationeerd zijn op het

Stadhuisplein te Dordrecht.

Om zowel de Reformatie als de rol van Dordrecht daarin rond de aanwezigheid van de Verhalenbus te benadrukken zullen op die dag allerlei activiteiten ontplooid worden in het kader van 500 jaar Reformatie langs een rode-loper-route tussen Grote kerk en Trinitatiskapel, zoals o.a.:

- * Dordtse kinderkoren zingen op diverse locaties Lutherliederen.
- * Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart speelt Lutherliederen op het carillon van de Grote Kerk.
- * Hagenpreken en boekverkoop.
- * Exposities en muziekkuitvoeringen in de Trinitatiskapel, waar ook consumpties gebruikt kunnen worden inclusief tafelgesprekken à la Luther.
- * Avondprogramma met debat in de Grote kerk over de betekenis van de Reformatie nu.

Zie ook www.lutherjaarindordt.nl

Doel Avondmaalscollecte

Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra

In de Ghana leven zo'n 100.000 kinderen op straat, waarvan zeker 35.000 in de hoofdstad Accra.

De Ghanese organisatie Agreds vangt hier straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders. De straatmeisjes leren een vak en worden gestimuleerd om terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen.

Voor dit doel willen wij als diaconie ons graag inzetten en willen daarom onze avondmaalscollecten van 13 april en 28 mei bestemmen voor dit doel.

Hieronder ziet u een overzicht wat er met uw gift gedaan kan worden;

- * een bord, kop, beker en lepel voor de kinderopvang kost 1 euro
- * medische screening van een meisje kost 18 euro
- * kleding, schoenen en toiletartikelen voor 1 meisje kosten 52 euro
- * materiaal voor de vaktraining voor 1 meisje kost 53 euro •
- * voor 88 euro kan een meisje herenigd worden met haar familie
- * voor 65 euro wordt 1 meisje een jaar lang begeleid na vertrek
- * voor 359 euro krijgt 1 meisje een jaar lang te eten
- * de aanschaf van nieuwe apparatuur voor trainingen kost 2120 euro (bv. naaimachines)
- * de aanschaf van nieuw meubilair voor de kinderopvang kost 2300 euro.

Namens de meisjes in Accra willen we u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning van dit werk!

Namens uw diaconie,
Bedankt voor uw gift



Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2017".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand maart zal plaatsvinden op 28 april 2017.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK



(CONCERT) AGENDA

31 maart, 7 april	Christus in Koningkerk, Irenekerk	Vrijdagavondvieringen Veertigdagentijd	Zie aankondiging op pag. 15 van dit blad
2 april 2017	Open Hof Kerk H.I.Ambacht	Samen zingen in de Open Hof- 17.00 uur	m.m.v. Chr.Gemengd Koor Groote Lindt en Chr.Gemengd Koor Omnia Cum Deo
2 april 2017	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij' 17.00 uur	m.m.v. Ds. Koos Staat, Martin Mans en Jantine Kalkman
6 en 20 april	De Fontein	Inloopochtenden van- af 10.00 uur	Gezellig praatje, sjoelen, koffie, thee..
6,20 april 4 mei	De Fontein	Lunchcafé De Fon- tein—12.30 uur	Vooraf opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
9 april 2017	Bethelkerk Zwijndrecht	Passie-en Pasen zon- dagavondzang	m.m.v. Bethelkerkkoor o.l.v. Wim de Penning
13, 5 en 16 april	De Levensbron, Ridderkerk	De Passion Paaswake	Samen de Passion bekijken en paaswake houden. Zie aankondiging op pag.22,23
15 april 2017	Pelgrimsvader- kerk Rotterdam Delfshaven	Onderweg naar Pasen Concert met Deo Cantemus	Aanvang 16.00 uur. Meer info op www.deocantemus.nl
17 april 2017	Singelkerk Rid- derkerk	Paasconcert organist Martin Mans. Aanvang 20.00 uur	Toegang € 10,— online € 9.— reserveren kan op www.martinmans.nl of 06- 25391903 of aan de zaal
18 april	De Hoeksteen	C.M.V.Passage Onmoetingsavond voor leden.	m.m.v. Francien van Dus- sen: 'Bakerpraatjes en kraamgebeuren uit de vori- ge eeuwen'.
21 april 2017	Bethelkerk Zwijndrecht	Oranjeconcert	m.m.v. Oeral Kozakkenkoor
23 april 2017	Breepleinkerk Rotterdam	Goede Doelenconcert m.m.v. Inspire2live- choir	Opbrengst is voor de stich- ting van Prins Bernard van Oranje (onderzoek Lymf- klierkanker)
23 april	Opstandingskerk	Groot Huisbezoek- vanaf 15.30 uur	Thema: 'Deel je leven'