

Inhoudsopgave

| | |
|--|-------|
| Inhoudsopgave | 1 |
| Erediensten, bij de diensten, zieken(t)huis.. . . . | 2-4 |
| Kerstdienst, contact met de predikant | 5 |
| Kort verslag kerkenraadsvergadering, opbrengst collecten | 6-7 |
| Kerkelijk bureau, verjaardagen, inloopochtenden, ontmoetings- avond 30+, bedankjes, NBG Bijbelleesrooster | 8,9 |
| Collecte 10 dec., Solidariteitskas, Lunchcafé de Fontein,, Giften | 10,11 |
| Collecte Kerstdienst, bezoek Fam. Ilhan. | 12,13 |
| In gesprek met.... Wout Haasjes. | 14-18 |
| Bedankje, VVB, giften | 19 |
| Adventsprojekt KND, Kerkbalans, Bedankje uit Niger | 20,21 |
| Liturgische bloemschikking tijdens Advent | 22,23 |
| Kerst-Doelenconcerten, Zingend naar Kerst, Kerstmarkten | 24,25 |
| Parijs plus, Concert Neva ensemble, Christmas Event, X-pression | 26,27 |
| (Concert)agenda | 28 |

Van de redactie

Voor u ligt de december-editie van Rijsoord aan 't Woord. Een nummer boordevol informatie over activiteiten die rond de Kerstdagen voor u georganiseerd zijn. Er zijn kerstmarkten te bezoeken bij verschillende buurgemeenten in Ridderkerk, u kunt genieten van Kerst-samenzang op diverse plaatsen en ook in ons kerkgebouw kunt u genieten van prachtige muziek, uitgevoerd door verschillende koren. U kunt in deze editie ook verschillende mooie gedichten vinden die passen bij deze tijd van het jaar, de tijd waarin we het feest vieren van de geboorte van onze Heer. De kerstperiode kan ook een heel moeilijke tijd zijn voor degenen die in het afgelopen jaar afscheid van een geliefde moesten nemen. Het is belangrijk hen niet te vergeten.

We wensen u veel leesplezier en fijne en gezegende Kerstdagen toe!

**Stencilen:**

woensdag 27 december 2017

**Bundelen:**

donderdag 28 december
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand januari met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 22 december bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 3 december 2017- 1e Advent m.m.v.Sursum Corda

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw
Chauffeurs : P. Bezemer en C. IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
2e Reservering reparatie dak
Deurcollecte eigen jeugd

Zondag 10 december 2017–2e Advent

09.30 uur : Ds. C.P.M. Verrips, 's Gravenzande
Kindernevendienst : Martine Versteeg
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. IJsselstein
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Pastoraat Protestantse kerk
2e Reservering reparatie dak
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 17 december 2017–3e Advent

Uitzending door Radio Ridderkerk

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Elselien van Gameren, Liane Janssen
Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Diaconie
2e Reservering reparatie dak
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 24 december 2017–4e Advent-

09.10 uur : Zingen van Opwekkingsliederen
09.30 uur : Ds. H. IJzerman, Rotterdam
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Chauffeurs : A.C. Alblas en Cl. Bezemer
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
2e Reservering reparatie dak
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 24 december 2017—Kerstnachtdienst

m.m.v. Koor Adieu uit Dordrecht

22.30 uur : Ds. G.H. Offringa
 Koster : Henk van Mastrigt
 Collecte : World Servants

**Maandag 25 december 2017—1e Kerstdag**

m.m.v. Hoboïste Diana Abspoel en Jacob van Nes, orgel

10.00 uur : Ds.G.H.Offringa
 Kindernevendienst : Pauline Bezemer
 Koster : Wim van Bruggen
 Collecte : 1e Kerk in Actie Kinderen in de knel
 2e Reservering reparatie dak
 Deurcollecte Eigenjeugd

Zondag 31 december 2017—Oudejaarsdag

09.30 uur : Ds.J.C. van Westenbrugge
 Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw
 Chauffeurs : D.W. Alblas en C.J. op den Brouw
 Koster : Hans Vietsch
 Collecte : 1e Kerk
 2e Reservering reparatie dak
 Deurcollecte Eigen jeugd

Oudejaarsavond is er geen dienst

Bij de diensten

In vier Adventsweken zien we uit naar de geboorte van Jezus Christus, onze Heer, het Licht der wereld. Elke zondag steken we een Advents kaars aan, totdat het Kerstfeest is geworden. De kinderen van de nevendienst beleven deze weken met hun eigen Advents- en Kerstproject. Elders in dit blad leest u daar meer over. De profeet Jesaja vormt de rode draad. Er hoort ook een lied bij het project. Het couplet dat we elke zondag zullen zingen luidt:

*Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
 zo geeft hij hoop aan jou en mij..
 Lees mee en blijf niet langer staan
 bij hoe het altijd is gegaan..*

Ook is er dit jaar weer een liturgische schikking. Ook daarover leest u elders meer. Een ster is een terugkerend symbool in de schikking. Een ster die verwijst naar het leven van Jezus en naar het licht van God dat Hij op de aarde gestalte gaf. Zo zeggen wij week in week de woorden en zingen we de liederen en brengen de symbolen ons steeds dichterbij het feest van Kerst.

Op zondag 3 december (1^e Advent) horen de kinderen over God die als een herder voor ons mensen zorgt, hoe Hij ons beschermt en trouw blijft (Jesaja 40:1-11). Het orkest van Sursum Corda zal in deze dienst de samenzang begeleiden. Ieder jaar kijk ik vanaf de kansel naar dat glanzende koper. Het geeft me een rijk gevoel. Het is een mooi begin van de Adventstijd!

Op de zondag 10 december komt ds. C.P.M. Verrips uit 's-Gravenzande naar onze kerk. De kinderen horen over Jesaja's visioen van vrede (Jes. 2:1-5). *Stel je voor*. Het is tweede Advent vandaag: in de bloemschikking branden twee kaarsen.

Op zondag 17 december ontsteken we de derde Adventskaars. De kinderen horen over de bloeiende woestijn (Jes. 35:1-10). Lied 608 uit het nieuwe liedboek, *De steppe zal bloeien*, past daar mooi bij: God wijst ons een weg van vrijheid die gaat naar de stad van eeuwige vrede.

Op zondag 24 december is het vierde Advent. Ds. H. IJzerman uit Rotterdam gaat dan bij ons voor. Hij heeft vaak zijn eigen verhaal, maar de kinderen lezen verder over de profetie van Jesaja. Daar gaat het over Gods liefde voor de stad Jeruzalem, stad van de vrede (Jes. 62/63).

Laat op de avond van zondag 24 december houden we de Kerstnachtdienst. Het thema is: *Vrede voor jou*. In de profetie van Jesaja wordt de komst van een kind aangekondigd, een bijzonder mens met koninklijke, verheven titels (Jes. 9:5-6). Hij wordt ook Vrededorst genoemd, aan zijn rijk zal geen einde komen. Bij deze profetie overdenken we het evangelie van de geboorte van Jezus Christus, Hij die ons vrede gaf in onze harten. Het gospelkoor à Dieu uit Zwijndrecht zal deze blijde boodschap vóór en met ons bezingen. De nachtdienst begint om 22.30 uur. *Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!*

Op 1^e Kerstdag (zondag 25 december) vieren wij de geboorte van onze Heer Jezus. Hier hebben we de afgelopen maand naartoe geleefd. In het licht van de nieuwe dag herlezen we de teksten van Kerst en zingen bekende liederen die bij deze bijzondere dag zijn geschreven. Jacob van Nes bespeelt het orgel en er is extra muziek van Diana Abspoel op hobo. De dienst begint om 10.00 uur.

Op zondag 31 december is ds. J. van Westenbrugge uit Hoek van Holland onze voorganger. Nog een hele dag en dan begint het nieuwe jaar. We zoeken elkaar op en overdenken het jaar dat achter ons ligt. 's Avonds is er geen dienst in onze kerk. Misschien kijken we op deze morgen ook al vooruit: hoe zal 2018 er uit gaan zien? Laten we ook dán Gods zegen zoeken, want aan 's Heren zegen is het al gelegen (Psalm 127:1).

Wensen wij elkaar gezegende en feestelijke diensten toe, en voor het nieuwe jaar: vrede en alle goeds!

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

In de afgelopen maand werd mw. A. Blaak (Strevelszicht) met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Daar knapte zij gelukkig snel weer op. Op het moment van schrijven verblijft zij tijdelijk in De Blijde Borgh in Hendrik Ido Ambacht om nog wat aan te sterken. Dhr. B. Sintemaartensdijk (Fazant) onderging onlangs een blaasoperatie. Het bleek nodig om hem na te behandelen met chemospoeling. Die krijgt hij nu wekelijks, en in het nieuwe jaar nog zes keer maandelijks. Wij wensen onze zieken en herstellenden vertrouwen toe en goede moed.

ds. Herman Offringa

Kerstdienst 24 december

Op 24 december wordt de traditionele kerstdienst gehouden. Elk jaar weer een bijzondere dienst zo laat op de avond voor kerst.

Gospelkoor à Dieu uit Zwijndrecht zal dit jaar de kerstdienst muzikaal invullen. Ná de dienst is er voor iedereen een glaasje Glühwein en gelegenheid om na te praten. Het thema van de dienst is 'Vrede voor jou'.



De dienst begint om 22.30 uur en onze eigen predikant zal daarin voorgaan. Er is één collecte die bestemd is voor de stichting World Servants. In 2018 gaan een aantal jongeren uit Ridderkerk, waarvan ook 2 van onze gemeenteleden, naar Zambia om daar via deze stichting mee te helpen aan het bouwen van klaslokalen. Een mooi doel ver weg maar vooral met betrokkenheid van onze gemeente!

Wees welkom deze avond, het belooft een mooie kerstdienst te worden waarin we ook vooral bekende kerstliederen zingen met elkaar o.l.v. René Barnard op het orgel.

Een hartelijke groet namens de voorbereidingsgroep: Herman, René, Marian, Niels, Rick en Caroline.

Lucas 2: 4-5

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was...



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
 ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 T (0180) 397773
 E g.h.offringa@xs4all.nl



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 25 oktober 2017

Mevrouw Lagendijk opent de vergadering. Ds. Offringa leest Psalm 124 waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

De oecumenische activiteiten in Ridderkerk worden kort besproken. Vanuit de werkgroep is gevraagd of Rijsoord meedoet met de VOOR-diensten. Binnenkort is er overleg met de kerken in SARI-verband. Afsproken wordt het onderwerp oecumenische activiteiten eerst in dit overleg te bespreken. De kerkenraad wil ook de samenwerking m.b.t. de vieringen rond Pasen in SARI-verband bespreken. Mogelijk kan Stille Zaterdag een gezamenlijke dienst worden.

De notulen worden vastgesteld en de ingekomen stukken verdeeld. Twee gemeenteleden, de heren Zoutewelle en Klootwijk zijn gestorven. Onze predikant heeft de begrafenis geleid. Hij bezoekt regelmatig de zieken binnen onze gemeente.

De heer Op den Brouw wordt lid van de Liturgiecommissie. De voorzitter van de Jeugdraad is verhuisd. Tijdelijk is onze predikant nu voorzitter van de Jeugd raad. Er wordt een opvolger gezocht. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht is voor onze jeugd. De kerkenraad hoopt dan ook dat een kandidaat voor het voorzitterschap snel beschikbaar zal zijn.

Enkele jongeren binnen onze gemeente zullen door ds. Offringa worden gevraagd een gedeelte tekst te lezen tijdens de jeugddienst op 29 oktober. Cora van Wingerden is gestopt met de leiding van de kindernevendienst maar verzorgt gelukkig nog wel het rooster zolang Petra Bezemer met haar opleiding bezig is.

Er is een middagbijeenkomst geweest van de kerkenraden van de Gereformeerde kerken van Bolnes, Ridderkerk, Slikkerveer en onze kerk. De kerkenraad is erg tevreden over de bijeenkomst. Open gesprekken zijn gevoerd en een goed gevoel is gebleven. Gebleken is dat bij de andere kerken de zelfde problematiek heerst en dat ieder een eigen gebouw belangrijk vindt.

Van de Generale Synode is een toelichting ontvangen op de genomen besluiten tot wijziging van de kerkorde.

De oproep inzake het Christmas Event 2017 voor mensen die mee willen werken aan de musical of muziek willen spelen wordt opgehangen aan het mededelingenbord. De kerkenraad bekijkt nog de mogelijkheden voor een lichtjestocht in Rijsoord. Het Censura Morum voor het Heilig Avondmaal op zondag 5 november 2017 wordt gehouden. Niemand heeft bezwaar. Enkele gemeenteleden worden nog benaderd met de vraag of zij soms thuis avondmaal willen vieren.

Volgend jaar komt er weer een delegatie uit Rwanda. Deze begint op dinsdag 10 april 2018.

De vergadering wordt afgerond met een gedicht van Nel Benschop waarna de voorzitter de vergadering sluit.

.....

Verslag: Martha Verveer

Opbrengst Collectes

| | | |
|------------|---|--------------|
| 29-10-2017 | Diaconie | € 196,92 |
| | Reparatie dak | € 507,45 |
| | Eigen jeugd | € 80,95 |
| 01-11-2017 | Kerk (dankstondcollecte) | € 348,60 (*) |
| | Diaconie (dankstondcollecte) | € 165,58 (*) |
| 05-11-2017 | Diaconie (aanvulling dankstondcollecte) | € 364,90 (*) |
| | Kerk (aanvulling dankstondcollecte) | € 359,10 (*) |
| | Zendingscollecte Kerk in Actie | € 66,80 |
| 12-11-2017 | Diaconie | € 175,95 |
| | Reparatie dak | € 175,15 |
| | Zendingscollecte Kerk in Actie | € 58,90 |
| 19-11-2017 | Kerk in Actie Binnenlands diaconaat | € 164,35 |
| | Reparatie dak | € 194,25 |
| | Zendingscollecte Kerk in Actie | € 63,52 |

(*) *excl. nagekomen bedragen via de Rabobank*

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Gebed om vrede

Als de ware kerstvrede komt wonen in uw hart
denk aan mensen die gebukt gaan onder smart
door het wrede wat in deze wereld is gebeurd
d' oorlog in Syrië, die zoveel families heeft verscheurd

We kunnen ze niet allemaal onze handen toereiken
maar dat Gods liefde in hun nabijheid moge blijven
dat de grote ster boven Aleppo mag verschijnen
en bommenwerpers eens en voor altijd doet zwijgen

Dat het kind dat daar tussen het puin wordt geboren
vredesliederen van d' engelen in stille nacht mag horen
dat tussen de rookwalmen helder licht moge opstijgen
het licht van de vrede die de mensen moet bevrijden

Niet alleen oorlog, ook de terreur veroorzaakte diepe pijn
als we denken aan de getroffen steden Parijs, Brussel en Berlijn
hoeveel doden en slachtoffers er samen werden gemaakt
dat het Licht van de wereld eens alle duisternis opklaart!



Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Kerkelijke stand

Uitgeschreven op eigen verzoek:
Familie N. den Hartog
Rijksstraatweg 129

Verjaardagen

23 december 1933
De heer. H. van Hal,
Burg. de Zeeuwstr.412,
2982 BE Ridderkerk

28 december 1939
Mevrouw J.T. de Vroed-van der Tholen
Kuypersdreef 18
2992 HP Barendrecht

31 december 1933
Mevrouw A. Blaak
Strevelszicht 8
2988 AS Rijsoord

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

7 en 21 december

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor een
praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de gezellig-
heid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van
de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer
23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 8 december 2017

*Achter de bar staan
Arie en Ragnar*

Wijziging jaarboekje:

**Betreft: Pag. 26 : Protestants Christelijke
Basisschool "De Klimop"**

Locatieleidster is niet langer
Mw. M. Groeneweg.

Momenteel is interim Dhr. Rene Kempers.

Vanaf 1 januari 2018 wordt locatieleider
Dhr. Wilco Heijboer.

Vooraankondiging:

STEVIGE KOST

Zaterdag 10 februari 2018

Gemeentebijeenkomst over
'Christelijk geloof en evolutie'

Vanaf 16.30 uur inleiding op het thema,
ruimte voor gesprek, gevolgd door een
heerlijke stamppottenmaaltijd.

Kosten € 10,-

Hartelijk dank

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve echtgenoot wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, hartelijk danken.

Het is voor ons een troostrijke gedachte dat Ben in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

Hermi Zoutewelle-Schöffmann

Voor de vele, warme blijken van betrokkenheid tijdens het ziekbed en overlijden van mijn man

Jan Klootwijk

wil ik iedereen mede namens mijn kinderen en kleinkinderen bedanken voor de kaarten, lieve brieven en aanwezigheid tijdens de zangdienst.

Het is voor ons tot een grote troost en steun geweest!

Josephine Klootwijk-Leenstra

Rijsoord, november 2017

Op de grens van oud en nieuw Gelaten staren wij naar 't oude jaar, dat als een schaduw van ons is gevloeden Het jaar schonk vreugde, maar ook grote noden.

Voor velen was het leven bang en zwaar.

Zij volgden wenend de omfloerste baar en brachten nabestaanden bij de doden De laatste vijand had die hier ontboden bij d'eind-oase met haar wijd vergaar.

Verwonderd mogen wij aan 't einde staan van 't oude jaar, dat nimmer weer zal keren

Wij mogen door Gods goedheid verder gaan Wil, Here, daartoe ons Uw wegen leren. Geen eigen weg, maar Gij altijd vooraan Dan zal de boze ons niet kunnen deren.

NBG Bijbelleesrooster

| | |
|-------------|--------------------|
| 1 december | Jeremia 25:15-26 |
| 2 december | Psalm 19 |
| 3 december | Jesaja 5:1-7 |
| 4 december | Jesaja 5:8-17 |
| 5 december | Jesaja 5:18-24 |
| 6 december | Jesaja 5:25-30 |
| 7 december | Jeremia 25:27-38 |
| 8 december | Jeremia 26:10-24 |
| 9 december | Jeremia 27:1-11 |
| 10 december | Jeremia 27:1-11 |
| 11 december | Jeremia 27:12-22 |
| 12 december | Jeremia 28:1-17 |
| 13 december | Jeremia 29:1-9 |
| 14 december | Jeremia 29:10-23 |
| 15 december | Jeremia 29:24-32 |
| 16 december | Jesaja 34:1-17 |
| 17 december | Jesaja 35:1-10 |
| 18 december | Jeremia 30:1-11 |
| 19 december | Jeremia 30:12-31:1 |
| 20 december | Jeremia 31:2-14 |
| 21 december | Jeremia 31:15-22 |
| 22 december | Jeremia 31:23-30 |
| 23 december | Jeremia 31:31-40 |
| 24 december | Titus 1:1-16 |
| 25 december | Titus 2:1-15 |
| 26 december | Titus 3:1-14 |
| 27 december | Jeremia 32:1-15 |
| 28 december | Jeremia 32:16-25 |
| 29 december | Jeremia 32:26-44 |
| 30 december | Jeremia 33:1-11 |
| 31 december | Jeremia 33:12-26 |

***Moed betekent
angst voelen en toch
je hart volgen***

Collecte zondag 10 december 2017 - bestemd voor Pastoraat Protestantse Kerk

Daar zijn waar de schipper is.

Veel schippers en hun gezin hebben een huis op de wal en zijn in die plaats aangesloten bij een kerkelijke gemeente. Maar er is ook een groot aantal varende echtparen en gezinnen voor wie het schip hun thuis is. Voor hen in het bijzonder zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten.

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten reizen soms behoorlijke afstanden voor crisispastoraat. Ze stappen aan boord op een plek waar een autosteiger is en waar hun auto aan boord wordt gehesen. Na een paar uur gaan ze er weer af bij een andere autosteiger. Ondertussen is er tijd voor pastoraal contact. Deze vorm van pastoraat is van groot belang voor schippers en hun gezinnen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers, maar ook bijvoorbeeld aan luchthavenpastoraat.



Van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Nogmaals “Solidariteitskas 2017”

In het novemnummer van Rijsoord aan 't Woord trof u een brief aan over de Solidariteitskas. Wij vroegen u om onze kerk te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen.

Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vroegen wij u in de brief om 10 euro bij te dragen aan deze vorm van evenwichtige lastenverdeling.

Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. Mocht u ook nog een bijdrage willen doen; In de hal van de kerk liggen machtigingsformulieren. Deze kunt u invullen en uiterlijk zondag 17 december a.s. deponeren in de bus in de hal van de kerk. Op 27 december 2017 zullen wij het bedrag dan afschrijven van uw rekening. Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende IBAN-nummer NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van ‘Solidariteitskas 2017’.

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk
Penningmeester / Bijdragen-administrateur

Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

7 december (opgeven tot uiterlijk 30 november)
 21 december (opgeven tot uiterlijk 14 december)
 4 januari 2018 (opgeven tot uiterlijk 28 december)



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom. De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-.

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,

Marrie en Ria



Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 28 oktober 2017 t/m 24 november 2017)

| | | |
|---|-----------------------------|----------|
| Via de Rabobank | voor dankstondcollecte kerk | € 400,00 |
| Via de Rabobank | voor dankstondcollecte kerk | € 100,00 |
| Via de Rabobank | voor dankstondcollecte kerk | € 25,00 |
| Via de Rabobank | voor de kerk | € 200,00 |
| Via mw. J. IJsselstein-van der Wel | voor collecte reparatie dak | € 10,00 |
| Via de bus in de hal van de kerk | voor de Solidariteitskas | € 10,00 |
| Via dhr. B. Sintemaartensdijk | voor de Solidariteitskas | € 10,00 |
| Via mw. T.M.B. van der Waal | voor RATW | € 10,00 |
| Via dhr. W.A. IJsselstein | wijkgeld Elisabeth | € 95,00 |
| Via mw. N. van Duijn-Brauckman | wijkgeld Elisabeth | € 60,00 |
| Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg | wijkgeld Elisabeth | € 30,00 |
| Via mw. W.C. Barnard-Lieve | voor de bloemen | € 20,00 |
| Via mw. M. de Koning-Nugteren | voor de bloemen | € 15,00 |

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Kerstdienst collecte & Update World Servants Zambia

Komende zomer wordt voor ons (Rick Bezemer en Niels Baars) niet zomaar een zomer. Met een groep van 8 jongeren uit Ridderkerk gaan we, zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen, in Zambia drie weken bouwen aan een school, samen met lokale jongeren. Het project is een initiatief van de Nederlandse organisatie World Servants en de lokale organisatie MCC Zambia.



Met World Servants gaan jaarlijks zo'n 700 jongeren op reis. In een ontwikkelingsland wordt er samen met de lokale gemeenschap gebouwd aan een kliniek, school of andere voorzieningen. Het project zorgt niet alleen voor de bouw van zo'n faciliteit, maar ook voor nieuwe kennis en energie in de gemeenschap. Door deel te nemen aan een project, dat in nauw overleg met de plaatselijke organisatie en gemeenschap is opgezet, helpen we mee leefomstandigheden van de gemeenschap structureel te verbeteren.

Voor het project in Zambia willen we als Ridderkerkse actiegroep in totaal zo'n €24.000 euro bijeenbrengen, waarvan we een deel uit eigen zak betalen. Het is een behoorlijk bedrag, dat we bij elkaar brengen door het organiseren van onder andere sponsor- en verkoopacties. Onze vorige actie, de toiletrollenactie kon dan ook rekenen op veel steun vanuit de Opstandingskerk, waarvoor hiervandaan nogmaals hartelijk dank. Organisaties als Wilde Ganzen en supporters van World Servants dragen ook bij aan het project.

Eind december zal er een Oliebollenactie plaatsvinden, heeft u interesse in lekkere Oliebollen en neemt u die graag bij ons af? Wij zullen zorgen dat er intekenlijsten in de kerk komen te liggen. Bestellen is ook mogelijk door contact op te nemen met Niels Baars (06-21340010).

Daarnaast zijn wij blij dat de opbrengst van de kerstdienst 2017 ten gunste van dit project zal worden ingezet. In de dienst wordt er nog een toelichtend woord gesproken. Wij hopen dat u dit project een warm hart toedraagt en het wil steunen middels een financiële bijdrage. Bij voorbaat dank!

Rick Bezemer en Niels Baars



BEZOEK FAM.ILHAN

Op zondag 29 oktober werden wij verrast door het toch wel ploselinge bezoek van een deel van de fam. Ilhan.

Dit voorjaar toen wij daar op bezoek waren (Villingen-Schwenningen in het Zwarte Woud), werd er wel gezegd dat Berzan in september zou komen ,maar dat was al eens meer gezegd. Groot was de verrassing toen er op zaterdag 28 okt. gebeld werd dat (vader) Berzan en(zoon) Lokman op bezoek zouden komen.

Wij wilden dan zondag 's avonds gezamenlijk eten, maar toen wij hoorden dat ze pas om 13.00u waren vertrokken, zagen wij ons plannetje al in duigen vallen. Inderdaad werd er 's avonds om 20.15u op het raam getikt en waren ze garriveerd. Volgens ons moeten ze laag gevlogen hebben, want als wij naar het Zwarte Woud gaan zijn we meestal heel de dag kwijt.....

Heel vriendelijk en ontspannen was het weerzien. 's Avonds om 23.00u hebben wij nog met hen zitten tafelen.

Na een goede nachtrust zijn ze de volgende dag bij de fam. Bezemer op bezoek geweest, waar ze destijds een half jaar in de bungalow hebben gewoond. De ontvangst was heel hartelijk en onder het genot van een kopje koffie werden allerlei herinneringen opgehaald. Handig hierbij was ook dat Lokman (nog) heel goed nederlands spreekt (is hier ook op school geweest) en zo ook regelmatig als tolk fungeerde.

's Middags zijn ze op bezoek geweest bij een zoon v.d.fam.Sahin die destijds in Ridderkerk woonde.

Het lag nog in de bedoeling ds.Ferguson te bezoeken, waar ze ook nog ingewoond hebben, maar bij navraag bleek hij in Zwolle te wonen. Daar was de tijd net iets te kort voor.

's Avonds was er nog een gezellig samenzijn waar ook enkele mensen waren van de ex-vluchtelingenwerkgroep die er destijds was.

De andere ochtend gaf Berzan aan om uiterlijk 12.00u te willen vertrekken.(We hadden nog iets meer van de omgeving willen laten zien,maar dat bewaren we voor een andere keer).

Zo gezegd...zo gedaan....

Na nog een gezellig samenzijn bij de koffie zijn ze rond 12.00u vertrokken, waar ze naar wij later hoorden rond 18.45u aankwamen.(weer laag gevlogen).

Wij kunnen terug kijken op een gezellig en ontspannen samenzijn en voor herhaling vatbaar.

Ingezonden door Kees op den Brouw

IN GESPREK MET...



AAN HET WOORD: DHR. WOUT HAASJES

Hasselt, zaterdag 9 september 1939, het is 5 dagen na de Duitse inval in Polen. In het gezin van Hermanus Haasjes en Jacobje Evertje Admiraal, genoemd Co, wordt het tiende kind geboren, een jongetje. Hij wordt Wolter genoemd. Kleine Wolter, die we nu kennen als Wout, had zes zussen en drie broers.

Het echtjaar Haasjes was in 1918 in het huwelijk getreden, Co Admiraal was toen 24 jaar oud, en al snel na de huwelijksvoltrekking werd ze zwanger van het eerste kind. De stad Hasselt ligt 10 km ten noorden van Zwolle, aan het Zwarte water, nabij de monding van de Overijsselse Vecht. Het Zwarte Water had vroeger een open verbinding met de Zuiderzee. In 1252 kreeg Hasselt stadsrechten van de bisschop van Utrecht.

Vader Haasjes was als jongeman gaan werken bij een winkel waar ze porselein en aardewerk verkochten. Ondernemend als hij was en koopman in hart en nieren begon hij al snel voor zichzelf. Hij opende een winkel in Galanteriën (snuisterijen) en aardewerk. Het aardewerk dat te koop werd aangeboden werd vervaardigd in Tsjechie. Via zijn vroegere werkgever had hij contacten met een vertegenwoordiger van de importeur. Deze kwam van tijd tot tijd langs en liet de nieuwe modellen van kop en schotels zien die, als zij de goedkeuring konden wegdragen, in twaalfallen door vader Haasjes werden besteld. Met paard en wagen ging vader de boeren langs om daar zijn koopwaar aan te prijzen en te verkopen. Toen de zoons groter werden, werden zij ook ingezet in het bedrijf.

In de huiskamer van de gezin Haasjes stond een harmonium, alle kinderen kregen orgellessen. Het ruim honderdjarige harmonium van de orgelleraar staat nu in Ridderkerk in de oudheidkamer. In de voorkamer stond een kabinetorgel waar broer Klaas prachtig op speelde. Er werd veel gezongen daar in het huis aan de Keppelstraat in Hasselt.

Vader Haasjes had een eendenkooi. Deze lag in Genne in de buurt van Zwolle. Als de eenden uit het Noorden, uit Rusland kwamen, vlogen ze over de Oostzee, langs de noordkust van Duitsland, en foerageerden in het nabijgelegen Zwarte water. De tamme eenden van vader Haasjes lokten deze wilde eenden. Die wilde eenden werden gevangen en verkocht, een poelier in den Haag haalde ze op. In de eendenkooi moest gewerkt worden door de jongens Haasjes, ieder jaar moesten de rietschermen hersteld of vervangen worden en vijver en vangpijpen uitgebaggerd, dat was veel werk.

Helaas is met het overlijden van vader de eendenkooi verkocht. Wout zat toen al bij de bank. Vader Haasjes is in 1958 op 64-jarige leeftijd overleden, hij had zó uitgezien naar de AOW. Het was een zeer actieve man, hij was wethouder van Hasselt, dirigent van twee muziekverenigingen, ook zat hij in de kerkenraad. Hij is aan een hartaanval overleden. Moeder Haasjes is 96 geworden.

Het gezin Haasjes was eerst 'gewoon' gereformeerd, maar Ds. Hettinga deed zijn in-trede... Hij was niet zo geliefd, hij schilderde beter dan dat hij pastoraat bedreef... Een groep mensen kon zich er niet meer vinden, en met financiële hulp van welgestelden kon er een nieuw klein kerkje gesticht worden, waar 100 gelovigen bijeen konden komen. Vader Haasjes was één van de voortrekkers van deze Christelijk Gereformeerde gemeente. Het was 1934.

Moeder hielp wel in de winkel, maar zij had toch grotendeels haar handen vol aan de opvoeding van het grote gezin en het regelen van het drukke huishouden. Ze was 46 jaar toen Wout geboren werd, na twee jaar kwam er nog een meisje, het jongste kind.

De zaken gingen goed voor vader Haasjes. Naast de bestaande winkel werden er nog naastgelegen panden aangekocht, waardoor er drie winkels op rij ontstonden waar bijna alles kon worden gekocht: klokken, bijbels, tabak, geboortekaartjes, kruidenierswaren ... Vader kwam op het idee om in de kruidenierswinkel de klanten zelf de boodschappen bij elkaar te laten verzamelen, hij zette mandjes voor in de winkel... één van de eerste zelfbedieningswinkels was een feit.



Stichting de Sint-Amanduskerk in het dorpje van Rijsoord.

Na de Duitse inval werden de zoons Jan en Klaas, die toen 18 en 20 jaar oud waren, opgeroepen voor de Arbeitseinsatz. Schoolmeester Ome Jo, woonde destijds in Bruchterveld, een plaats vlak bij de Duitse grens en hij bood aan de jongens onderdak te verlenen om zo uit de handen van de Duitse bezetters te blijven. Ze werden echter verraden door een NSB-er, zijn opgepakt en via Kamp Ommen gebracht naar kamp Amersfoort, een doorgangskamp. In 1943 werden ze vanuit Amersfoort per trein vervoerd naar Neuengamme, een concentratiekamp gelegen ca. 18 km ten zuidoosten van Hamburg. Hier werden ze te werk gesteld. Ze moesten tankgrachten graven rondom Hamburg, dat was een bijzonder zwaar werk. Iedere ochtend moesten ze lopend naar het werk, onderweg getreiterd door de bewakers.

Soms mochten de gevangenen een brief naar huis schrijven, via het Rode Kruis. Deze brieven mochten maar 25 woorden bevatten... Op een avond was er een kerstdiner voor het bewakingspersoneel van Neuengamme. De jongens waren uitgekozen om te zingen tijdens het diner, in ruil voor een bord eten. Als extra beloning mochten ze een extra brief schrijven naar huis.

Ze leden honger en waren zwak door het zware werk. Op een dag stond daar een Rijksduitsler, een Nederlander van Duitse afkomst. Hij moest ook zijn militaire dienst vervullen. Deze man kende Nederland en zag dat de jongens broers waren door hun uiterlijke gelijkheid. Hij gaf ze op een dag een pakje, daar zaten twee boterhammen in. Daarna kregen ze vaker zo'n pakje toegestopt een ongekende schat die kruimel voor kruimel verorberd werd.

Eind 1944 is Klaas echter ziek geworden en vervoerd naar Hamburg, waar hij werd geholpen door een Franse arts. Hulp mocht niet meer baten en helaas overleed Klaas Haasjes in het Duitse ziekenhuisbed. Wat er verder met zijn stoffelijk overschot is gebeurd is niet bekend. In 1945 kwamen de geallieerden richting Hamburg, de Duitsers hebben toen het kamp ontruimd en wilden de 1200 gevangenen vervoeren naar Bergen Belsen. Zover is het niet gekomen, voordat de trein aankwam bij dit concentratiekamp werden de gevangenen door Amerikanen bevrijd. De SS'ers aan boord schoten een paar gevangenen dood, trokken de kleren van de overledenen aan en slaagden en zo in tussen de bevrijdde gevangenen te ontsnappen.

Jan kwam in juni 1945 terug naar huis en moest zijn familie op de hoogte brengen van het overlijden van broer Klaas.

Kleine Wout ging tijdens de oorlog naar de bewaarschool. De andere kinderen bezochten de christelijke lagere school in Hasselt, een driemansschool, er waren allemaal combinatieklassen.

Toen hij zes was, de oorlog was net voorbij, ging Wout ook naar de grote school, daar leerde je alles. Daar was meester Sleurink, hij kon heel mooi vertellen en declameren. Dat vertellen deed hij plastisch, als hij vertelde over David en Goliath stortte hij, net als de reus Goliath, ter aarde.

Op deze Christelijke school leerde je niet alleen het psalmversje, maar vanaf de vijfde klas leerde je ook de catechismus. Wout vond dat maar moeilijk. Bovendien moest je ook Bijbelgedeelten uit het hoofd leren en opzeggen. In de adventtijd leerden ze Lucas 2, met Pasen werd Jesaja 53 geleerd.

Wout bezocht na de lagere school de MULO, maar leren bleek niet het meest aantrekkelijke in het leven. In het eerste jaar bleef hij zitten. Na vijf jaar was de opleiding toch voltooid en moest er gewerkt worden.

Nog voor het eindexamen had Wout gehoord dat er bij scheepsverzekeringmij. 'De Eensgezindheid' een vacature was. Wout ging erop af. Helaas was de vacature inmiddels ingevuld door een meisje dat afkomstig was van de Boerenleenbank. Hier werkte Dhr. Schotkamp, een buurman uit Hasselt. Wout solliciteerde bij de Boerenleenbank. Daar werd aan hem gevraagd: "Kan je schrijven?". Toen Wout daar bevestigend op antwoordde had Wout op 16 juli, een dag na zijn eindexamen, een baan.

De eerste weken werden doorgebracht in de kelder van de bank, in de kluis. Hier moesten klantendossiers samengesteld en gerubriceerd worden. Op deze manier kreeg Wout snel inzicht in de werkzaamheden van het bankpersoneel. Er werkten drie personeelsleden op de bank, een kassier, een 2^e kassier en Wout.

Toen de hoofdkassier vertrok werd Wout plaatsvervangend kassier. Dhr. Schotkamp werd ziek en overleed. De laatste woorden van Dhr. Schotkamp naar Wout waren "Blief eerlijk..." Moeder herhaalde die woorden nog vaak.

Op een keer werd hij erg ziek. De dokter dacht aan griep in het hoofd en keek het nog even aan, het bleek echter te gaan om een abces bij de hersenen en een oorontsteking. Wout werd naar het ziekenhuis gebracht in de achterbak van een taxi, hij herinnert zich nu nog het grote 'zwarte gat' waar de brancard ingeschoven werd.

Eerst werd hij geopereerd door een KNO arts, toen bleek dat het om een abces bij de hersenen ging werd hij tijdens de operatie verhuisd naar de hersenchirurgie.

Wout heeft vijf jaar bij de bank in Hasselt gewerkt. Op zekere dag las hij in de circulaire met personeelsaanbiedingen dat op de Boerenleenbank in Ridderkerk een eerste mannelijke kantoorbediende met een protestants christelijke achtergrond gezocht werd. Wout voelde er wel voor om zijn vleugels uit te slaan 'naar het Westen'.

Dhr. Bulsing, de toenmalige directeur van de bank, was lid van de CHU, hij was op zoek naar een gelijkgestemde assistent. Wout reisde naar Ridderkerk, sprak met Dhr. Bulsing, en werd aangenomen.

Broer Jan woonde inmiddels in Rotterdam. Hij werkte daar als tehuisleider van het Protestants Militair Tehuis, en kreeg veel mariniers als gasten. Hij bood zijn broer een voorlopige slaappleaats aan. Wout vertrok uit



Hasselt, trad in dienst bij de Boerenleenbank en ging iedere dag met de bus naar Ridderkerk en weer terug.

Omdat het reizen veel tijd vergde zocht Wout al snel een kosthuis. Hij was lid geworden van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Ridderkerk. Zo maakte hij kennis met Dhr. Leendertse, toen woonachtig aan de Linnenstraat. Dhr. Leendertse had gehoord dat een schooljuffrouw vertrokken was uit het dorp, zij woonde bij de dames Vaandrager. Op een zaterdag is Wout vanuit Rotterdam per fiets naar Rijsoord gereden en heeft daar aan de Rijksstraatweg bij een willekeurig huis, de oude burgemeesterswoning, aangebeld, hij wist het huisnummer van de dames Vaandrager niet. Hier werd de deur opengedaan door Renske Broekzitter. Zij wees hem de woning van de gezusters. Ze verwelkomden hem in hun woning, de lange reistijd was ten einde.

In Hasselt was Wout lid van de plaatselijke muziekvereniging "Irene". Hij speelde Tuba. In Rijsoord werd hij lid van Sursum Corda. Uiteraard moest er geoefend worden, maar dat vonden de dames niet zo leuk. Hij kon dus alleen oefenen op zondagochtend. De dames Vaandrager vertrokken om kwart over negen naar de Gereformeerde Kerk en de dienst in de Chr. Geref. Kerk begon om half elf. Hij had dus één uur per week de tijd om zich de partituren eigen te maken. Dit bleek te weinig, zijn muziekcarrière bij Sursum Corda kwam ten einde.

Bij de bank werd Wout aangeraden een cursus boekhouden te volgen. Deze cursus werd gegeven bij Oosthoek aan de Lagendijk. Een van de medecursisten was Norma van der Linden uit Slikkerveer. Ze was de dochter van Gijs van der Linden, oorspronkelijk afkomstig uit Rijsoord en Leny Bakker uit Zwijndrecht. Wout vond haar zeer aantrekkelijk. Het gevoel was zeker wederzijds maar Norma vond dat hij wel een heel oude brommer had.

Ook vertelde ze tijdens het eerste afspraakje al dat ze Gereformeerd was. 'Geen probleem' zei Wout, "ik word ook Gereformeerd". Ook beloofde hij haar dat hij snel een auto zou krijgen, via de bank. Het werd te onveilig om met heel veel geld in een koffer achter op het fiets over straat te gaan. Het werd een mooie rode Fiat 500.

Op enig moment waren Vader en Moeder van der Linden 25 jaar getrouwd, zij vierden feest in de Christus is Koningkerk Ze wilden de piano gebruiken die in de kerk stond, want er zou een lied gezongen worden voor het bruidspaar. De piano was echter van het koor en het feest was op de avond van het koor. Ze mochten de piano gebruiken op voorwaarde dat ze lid werden van het koor. Zo werden Norma, Pa van der Linden en Wout lid.

Inmiddels was hij opgeklimmen tot kassier. In 1966 kregen Wout en Norma verkering, drie jaar later, in maart 1969 trouwden ze. Ze gingen inwonen bij Mevr. Blaak aan de Mauritsweg. Ze werden lid van onze kerk en werden als nieuw ingekomenen met applaus begroet.

Wout zat regelmatig in het bijkantoor van de bank in de Bron. Henk Staat had hem al gepolst of hij geen boekhouder wilde worden van de kerk. Wout vond het wel interessant dat hij gevraagd werd. Hij stemde toe. Zo is hij boekhouder geworden van de kerk met een - toen nog - handmatige boekhouding, tijdens de Wittebroodsweken heeft hij 1200 kaarten geschreven!

In 1969 is een nieuw kantoor van de bank gebouwd bovenaan de Mauritsweg, hier werd Wout kantoorbeheerder. In september was de woning gereed en konden Wout en Norma er gaan wonen, Norma was toen al zwanger van de oudste zoon, Jozua. Later werden nog Marc en Gijsbert geboren.

Zowel Wout als Norma zijn altijd heel actief geweest binnen de kerk. Wout was tien jaar lang boekhouder, daarna is hij ouderling geworden en hij moest huisbezoek afleggen. In later jaren werd Wout pastoraal werker, dat heeft hij altijd met veel plezier gedaan.

Hij ging er voor de bank veel op uit. Hij hield lezingen op de technische school, het Farel college en de Gemini om de leerlingen te stimuleren een Zilvervlootrekening te openen. Hij was hierin zeer succesvol.

Wout nam afscheid van het koor in Slikkerveen en werd lid van het Opstandingskerkkoor o.l.v. Frans van Rijn.

Grote hobby van Wout is tekenen en schilderen. Hij volgde een cursus schilderen in de Bellevue en later in Rotterdam-Overschie bij Ad Zuiderent. Hij tekent nu het liefst met potlood in zwart - wit.

Tot 1977 heeft hij in het kantoor aan de Rijksstraatweg gewerkt, daarna volgde de overstap naar Ridderkerk als hoofd particulieren. Tot 1998 heeft Wout daar gewerkt, op 58 jarige leeftijd, na veertig dienstjaren was daar het welverdiende pensioen.

In 1980 verhuisde het gezin naar de Govert Flohilstraat en nadat de drie jongens het ouderlijk nest verlaten hadden volgde een verhuizing naar een prachtig appartement aan de Oude Maas in Zwijndrecht.

Wout is heel actief in het eetcafé, hij kookt regelmatig voor een grote groep Rijsoordenaars en stelt de kookroosters samen.

Hij zingt tegenwoordig bij het Slikkerveers Christelijk mannenkoor en is lid van de Probus club (professional business men). Dit is een landelijke organisatie die plaatselijk vertegenwoordigd wordt en is vrijwilliger in de Oudheidkamer van Ridderkerk. Verder is hij mantelzorger voor Norma, die door haar afnemende gezondheid zijn liefdevolle zorg als zegen ervaart.

Op de vraag naar een lievelingspsalm antwoordt Wout dat hem alle psalmen even lief zijn. Hij geniet enorm van het nieuwe liedboek.

≈ ≈ ≈ ≈

DANK U WEL!

Op zondag 12 november jl. heeft u als gemeente royaal gehoor gegeven aan de vraag naar het meebrengen van levensmiddelen voor de kerstpakketten voor vluchtelingen en straatkrantverkopers wat jaarlijks door het IDB (InterkerkelijkDiaconaalBeraad) wordt georganiseerd.



Dit wordt niet alleen gedaan ter ondersteuning in materiële zin, maar vooral als teken van hoop en bemoediging voor mensen die een bestaan proberen op te bouwen in Ridderkerk.

We verwachten dat de pakketten ook dit jaar weer een klein gebaar van aandacht en betrokkenheid zullen zijn voor onze medemens namens de kerken in Ridderkerk.

Alle gevraagde producten zijn in meer of mindere mate ontvangen. Deze zijn geteld, gesorteerd en verpakt per product en staan nu gereed om naar het verzamelpunt in Ridderkerk te brengen. Ook hebben we naast alle levensmiddelen een mooi geldbedrag van totaal €280,- ontvangen waar de organisatie aanvullende boodschappen van kan doen.

De diakonie wil alle gevers hartelijk bedanken voor deze bijdrage.

Hartelijke groet namens uw diakonie.

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2017".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand december zal plaatsvinden op 27 december 2017.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Giften ontvangen door het College van Diakenen:

| | |
|---|----------|
| Via bank inzake collecten | € 200,00 |
| Via bank inzake gift dankstond | € 100,00 |
| Via bank inzake kerstpakkettenactie | € 25,00 |
| Kerstpakkettenactie via hal van de kerk | € 225,00 |
| Kerstpakkettenactie via C.J. op den Brouw | € 10,00 |
| Kerstpakkettenactie via D.W. Alblas | € 20,00 |
| via Mevr.A.Alblas Sintemaartensdijk | € 10,00 |
| Allen hartelijk dank voor uw gift. | |

Met vriendelijke groet
Kees Alblas, Penningmeester CvD.

Kindernevendienst Adventsproject 2017

Het adventsproject van dit jaar heeft als titel "Een boek vol verwachting". Met de kinderen lezen we een bijzonder boek, waarin de verwachting centraal staat. Zo komt het kerstfeest dichterbij.



De Bijbellezingen van deze periode komen uit het boek Jesaja. Hij schreef een bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere van dit 'dagboek' is dat het niet gaat over dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat hij zal komen om zijn volk te redden.

De projectverbeelding van deze weken bestaat uit een groot projectboek (formaat A3), dat op een standaard voorin de kerk komt te staan. Voor elke zondag zijn er twee nieuwe bladzijden in het boek, met een grote illustratie bij het Bijbelverhaal. De afbeelding komt op de beamer te staan, als er een tekst door de kinderen via de beamer verteld wordt, voordat ze naar de eigen ruimte gaan.

Ook hebben we dit jaar weer een projectlied. Dit zingen we als de kinderen terugkomen uit de kindernevendienst. Voor elke zondag is er een thema dat past bij de lezing.

| | Lezing | Thema |
|-----------|-------------------|------------------------|
| 1e advent | Jesaja 40:1-11 | Ik zorg voor jou |
| 2e advent | Jesaja 2:2-5 | Stel je voor |
| 3e advent | Jesaja 35:1-10 | Bloemen in de woestijn |
| 4e advent | Jesaja 62:8, 63:4 | Het wordt veilig |
| Kerst | Lucas 2: 1-20 | Het wordt licht |



Stand per 24 november 2017:

Door 158 leden is een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 69.441,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 51 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

Bedankje uit Niger

Beste gemeenteleden,

Vanuit Zinder willen wij u en jullie hartelijk bedanken voor de prachtige gift van €2500,— die wij mochten ontvangen voor het werk van Sahara Sahel Foods. Het is altijd weer een bemoediging om zo'n gift te mogen ontvangen.

Het werk om samen met de lokale bevolking gezonde en schone voedselproducten te maken van bladeren, vruchten en zaden van bomen is een werk van lange adem. Het kost veel geduld en soms raken we gefrustreerd, omdat we het zo langzaam vooruit vinden gaan. Niger is een land waar weinig mensen onderwijs hebben gehad. Als mensen wel naar school zijn geweest, is hun kennis nog altijd zeer gebrekkig. Het gebeurt regelmatig dat mensen, die universiteit hebben afgerond, niet weten hoeveel 5 x 5 is en het verschil niet kennen tussen volume en gewicht. Wij moeten onze medewerkers dus zelf trainen en dat is geen eenvoudige opdracht. Als het wel lukt, is de vreugde groot!

Zo'n achttien lokale mensen werken nu met de verwerking van voedsel op de productie afdeling in Zinder. Op het platteland rond de stad zijn er zo'n 1500 mensen die bladeren, zaden en vruchten oogsten en aan Sahara Sahel Foods verkopen. Begin 2014 verkochten we nog nauwelijks producten, maar inmiddels verkopen we voor zo'n €1250 per maand. En het groeit gestaag.

Drie jaar geleden werkten we uitsluitend met hanza zaden van de hanza boom, maar nu hebben we 50 producten in ons assortiment. Deze 50 producten komen van 14 boomsoorten die van nature voorkomen in Niger.

Ook al gaat het met kleine stapjes, er is duidelijk groei en verbetering in de voedselproductie van gezonde voeding in Niger.

De bedoeling is om met de ontvangen gift een kleine tablet persmachine aan te schaffen waarmee we pure vruchtenpoeders tot kleine snoepjes kunnen persen. Deze vruchtenpoeders zijn een bron van vitamines en mineralen. De andere mogelijkheid is het bijdragen in de kosten voor het importeren van de 20ft container die al gevuld klaar staat in Ridderkerk, maar waarvan het niet zeker is of we vrijstelling krijgen voor de import.

Heel veel dank voor jullie ondersteuning!

Hartelijke groeten,

Josef en Renate Garvi-Bode
Sahara Sahel Foods
Zinder
Republiek Niger

Liturgische bloemschikking tijdens Advent

Dit jaar is er tijdens de adventszondagen naar de kerst toe weer een liturgische schikking.

Het thema is: "Een ster verschijnt".



We hebben gekozen voor een Vijfpuntige staande Ster. Het beeld van de ster, lichtpunt in de duisternis verwijst ook naar de mensen die iets van het hemelslicht uitstralen. We vinden deze mensen, die zoeken naar gerechtigheid in het licht van de Eeuwige, terug in de lezingen uit het boek Rechters. De lijn met de lezingen uit Rechters tijdens de vier adventszondagen is bepaald door de lezing uit het boek Numeri 24 : 15b-17b. Een ster komt op uit Jacob, een scepter uit Israël.

Hiermee wordt die lijn doorgetrokken naar de komst van Jezus. Johannes schrijft over hem; Hij is niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: Het ware licht, dat ieder mens verlicht. Johannes 1 : 8-9.

Deze dagen vieren we zijn komst in de duisternis van de aarde als een licht uit de hemel. Daar zien we naar uit. Zoals de wijzen uit het Oosten zich lieten leiden door een ster om hem te vinden, zo laten wij ons leiden door een ster, als beeld van mensen die ons als een lichtend voorbeeld zijn voorgegaan.

Dit jaar steken we elke week een adventskaars aan bij de liturgische schikking. De vlam van de kaars brandt steeds in het hart van de ster.

Elke zondag heeft een eigen kleur die bij de hoofdrolspeler in de lezing past. De kleuren zijn rood, groen, oranje, goudgeel en wit. De symboliek van de kleuren en de schikking zelf, wordt iedere zondag uitgelegd. Hieronder volgen de lezingen en het thema welke bij de schikking hoort.

1^e advent 3 december; Thema Opstaan. Kleur rood en de lezing Rechters 5.

In de lezing worden de sterren en de zon genoemd als symbool van mensen die zich met de Eeuwige verbinden en strijden tegen ongerechtigheid. Debora is een sterke Godsgetrouwe leidsvrouw.

2^e advent 10 december; Thema vrucht dragen. Kleur groen en de lezing Rechters 9 : 7-15.

De fabel van Jotam wordt uitgesproken in een tijd waar er in Israël een heftige strijd gevoerd wordt om de leidersrol en de macht. Telkens worden we uitgenodigd vrucht te dragen en ons leven zo in te richten dat de aarde als Gods schepping er beter van wordt. Wie zich verbindt met God en in woord en daad wil leven vanuit het licht zal vrucht dragen.

3^e advent 17 december; Thema verwachten. Kleur Oranje en de lezing Rechters 13.

Als Israël in de diepste crises zit verschijnt er een Engel met de boodschap dat het onvruchtbare, vruchtbaar zal worden. Er zal een kind geboren worden Simson, de daden van dit kind zullen in zijn leven aan het licht komen.

4^e advent 24 december; Thema Doorbreken. Kleur Goudgeel en de lezing Rechters 16 : 1-3.

Simson treedt twintig jaar als rechter op tijdens de overheersing van de Filistijnen. Zijn kracht is wonderbaarlijk. Hij weet dat het de kracht van God is. Dat is de Bron van waaruit hij zijn werk doet.

Kerst; Thema Licht op aarde. Kleur Wit en de lezing Numeri 24 : 15b-17b.

De ster uit Jacob is op aarde verschenen, als Licht van de Eeuwige die ons voorgaat. Een kind is ons geboren en hij zal vrede, vreugde en verlossing brengen. Hemel en Aarde worden door de geboorte van dit kind verbonden.

Gedicht

Mensen die opstaan
uit liefde voor U,
als een licht
ons voorgaan,
zoekend naar gerechtigheid, zijn mensen die ons leiden
naar uw grenzeloze licht.
Mensen, als sterren in de nacht,
zijn mensen
om van te houden.
Eeuwige,
Leer ons luisteren naar hen,
maak ons ontvankelijk
voor Uw licht.
Laat ons opstaan.
Namens de bloemengroep fijne feestdagen gewenst.

Lied 486 uit het nieuwe Liedboek:

*Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen
Christus is geboren.*



Kerst-Doelenconcerten 2017

Het Christelijk Gemengd Koor **Deo Cantemus** organiseert in 2017 opnieuw vier Kerst-Doelenconcerten in de ambiance en sfeer van Concertgebouw de Doelen in Rotterdam.

Onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen wordt het meest indrukwekkende en inspirerende verhaal in de wereldgeschiedenis tot klinken gebracht: Ongekende liefde - hét verhaal van liefde, licht en leven. Het afwisselende programma wordt gebracht met verwondering, verrassing en vreugde!

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus geeft de serie Kerst-Doelenconcerten 2017 vorm en inhoud met medewerking van: het Christelijk Gemengd Koor Asaf uit Papendrecht, Christelijk Mannenkoor Soli Deo Gloria o.l.v. Jaap Kramer uit Urk, Marjo van Someren(sopraan), André de Jager(orgel), André van Vliet (piano).en het orkest l' Orchestra Particolare.

Data en aanvangstijden: zaterdag 16 december en zaterdag 23 december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 19 december en woensdag 20 december, aanvang 20.00 uur.

Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam.

Toegang: toegangsbewijzen à € 25,- of € 29,- zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl of telefonisch 010 217 17 17 of aan de kassa van Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50 te Rotterdam.

De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, programma-boekje en garderobe.



ZINGEND NAAR KERST

Woensdagavond, 20 december 2017

Uitvoering in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95, 2988 BB te Rijsoord.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Chr. Gem. Koor "Groote Lindt" te Zwijndrecht, het Chr. Mannenkoor "De Verenigde Zangers" te Barendrecht, Jonate Droogers; fluit, Sander van der Kaaij; piano, Edwin Vooijs; orgel.

Onze dirigent Gerard van der Zijden heeft de algehele leiding.
Aanvang 20.00 uur.

Toegang is gratis. Bij de uitgang zal er een collecte worden gehouden.

Hartelijk welkom op 20 december a.s.



SFEERVOLLE WINTERMARKT IN KERK TE SLIKKERVEER

Zaterdag 9 december is er in de Christus is Koning kerk aan het Dillenburgplein weer een wintermarkt.

Deze markt staat al een aantal jaren bekend om zijn sfeervolle en ongedwongen gezelligheid.

Bij de ingang komt u meteen in de stemming doordat een draaiorgel gezellige kerstmuziek speelt.

Natuurlijk kan er op deze markt van alles gekocht worden, behalve veel kerstartikelen hebben we ook prachtige kerststukjes, plantenbakjes en de kransen niet te vergeten! Verder vogelvoerders, zelfgemaakte advocaat en jam, prachtige sieraden, woonaccessoires enz. enz.

Ons winterrestaurant was vorig jaar een groot succes.....u wordt op uw wenken bediend en kunt gezellig zittend genieten van koffie, thee, heerlijke erwtensoep en allerlei andere lekkere dingen.

En niet te vergeten....ons RAD VAN AVONTUUR !!! Er zijn prachtige prijzen en waardebonnen te winnen die voor een groot deel beschikbaar gesteld zijn door de winkeliers van het Dillenburgplein.

Het Rad draait 's morgens vanaf 11 uur en 's middags vanaf half 2.

De markt is geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom !!

KERSTMARKT IN DE LEVENSRON

Op zaterdag 16 december a.s. is de hal van kerkgebouw de Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10 in Ridderkerk sfeervol ingericht met kraampjes van de jaarlijkse Kerstmarkt. Te koop zijn prachtig opgemaakte kerststukken, kerst- en nieuwjaarskaarten, origineel keramiek, kunst, kleine kerstcadeautjes, diverse kerstspullen, handgemaakte kettingen en nog veel meer.

Vooraf voor de mooie kerststukken is altijd veel belangstelling maar.....: op is op, dus kom niet te laat.

Ook kunt u tijdens het luisteren naar sfeervolle kerstmuziek op uw gemak genieten van een kopje koffie of thee met iets lekkers.

De verdeling van de opbrengst is als volgt: 1/3 voor onze kerk de Levensbron, 1/3 voor de Stichting Abrazos en 1/3 voor de FAFA foundation.

De markt wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd.

De Werkgroep
Kerstmarkt Levensbron



Bericht uit Parijs,

Beste lezers,

Zoals u van ons gewend bent willen wij u graag informeren over het wel en wee van onze zuster gemeente in Parijs.



De leden van de Stichting Parijs Plus zijn in september afgereisd naar Parijs om met de gemeente aldaar de startzondag te vieren. Het was een warme ontmoeting en we hebben kennis gemaakt met nieuwe jonge leden. De kerk blijkt regelmatig stagiairs en andere mensen aan te trekken die tijdelijk in Parijs en omgeving verblijven.

Er staat heel wat te gebeuren dit komend seizoen. In de afgelopen tijd heeft de kerk na vier jaar ambt afscheid genomen van haar predikant, ds. Chantal Schaap. In deze periode van vacature heeft de kerkenraad voor een half jaar de zondagsdiensten kunnen verzekeren door gastpredikanten aan te trekken. En men is naarstig op zoek naar een nieuwe predikant.

Ook de andere activiteiten zullen zo mogelijk gewoon doorgaan. We wensen en bidden onze zusters en broeders in Parijs veel sterkte en wijsheid toe in deze spannende tijd. Want in die grote stad, *Parijs*, kan je makkelijk afdwalen en het zou fijn zijn als de gemeenteleden elkaar blijven stimuleren en motiveren nu ze het tijdelijk zonder "herder" moeten doen.

Verder bevelen wij u van harte deze PKN gemeente aan, voor een gift. Rek.nr. NL36 INGB0007 7900 24 of NL 39 INGB 0671 3615 38 t.n.v. Stichting Parijs Plus.

Bij voorbaat onze dank.
Met vriendelijke groet
Coks Seldenthuis-van Nes
Secretaris

CONCERT NEVA ENSEMBLE IN DE LEVENSRON OP ZATERDAG 23 DECEMBER 2017

Evenals de afgelopen drie jaren vindt ook dit jaar in de Levensbron aan de Jan Luijkenstraat weer een bijzonder concert plaats van het Russische Neva Ensemble uit Sint-Petersburg ditmaal op zaterdagavond 23 december 2017 om 20.00 uur. Het ensemble bestaat uit zes personen en brengt een concert van Slavisch-Byzantijnse kerst- en kerkmuziek, operaklanken en Russische folklore.

Het Neva Ensemble komt al meer dan 12 jaar in Ridderkerk, aanvankelijk in de Sint Joriskerk, maar sinds 2014 in de Levensbron. Het wordt weer een bijzondere gebeurtenis voor u als toehoorder, met daarbij zowel een streling van het oor als ook voor het oog. In de pauze tussen de twee delen van het concert kunt u, tegen betaling, koffie of thee verkrijgen bij de uitgiftebalie, terwijl u ook een c.d. van het ensemble kunt aanschaffen. Aan het einde van het concert is er een deuringzameling, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de musici.

Wilt u (opnieuw) kennis maken met religieuze en wereldlijke muziek uit Oost-Europa, dan kan ik dit concert van harte aanbevelen.

Jan van Hulsteijn

CHRISTMAS EVENT IN DE FAKKEL VRIJDAGAVOND 15 DECEMBER 19.30 UUR

Je kan het gerust een bijzonder initiatief noemen. Vrijwel alle kerken uit Ridderkerk organiseren samen het Christmas Event op vrijdagavond 15 december in de Fakkkel.

De Fakkkel is op deze avond omgebouwd tot concertzaal.

Een Event om te laten zien wat Kerst betekent en waarin op een eigentijdse manier het Kerstfeest gevierd wordt met de inwoners van Ridderkerk. Dus iedereen, jong en oud is welkom en gratis toegang.

Bij zo'n viering, die ruim een uur duurt, horen warme chocolademelk, vuurpotten, muziek van *Harpe Davids* en het *Leger des Heils korps Rotterdam-Zuid* en eigentijds toneel: "De koning komt!"

De bekende organist, pianist, koordirigent, Jan *Peter Teeuw*, zorgt met een aantal muzikanten voor de begeleiding en de *band Charming Three* treedt op met een aantal kerstnummers, zoals *Mary did you know*.

In dit Event staat het positieve bericht van Kerst centraal. Dus we zingen samen een aantal bekende kerstliederen. Er zijn informatiestands; er is ruimte om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten.



Van harte welkom!!!!

Kerstconcert popkoor X-pression in Kijfhoekkerk

Op 9 december geeft Popkoor X-Pression (voormalig Popkoor Rijsoord) een mooi en gezellig kerstconcert in De Kijfhoekkerk in Zwijndrecht.

Het repertoire bestaat uit de mooiste 'Kerst, Pop & Gospelklassiekers'.

Het concert start om 20.15 uur en eindigt ± 22.00 uur.

De entree is € 7,50 p.p. inclusief een drankje en lekkers.

Dit koor heeft als thuisbasis kerkgebouw 'De Fontein' in Ridderkerk-Rijsoord waar er iedere woensdag van 20.15 uur tot 22.00 uur wordt gerepeteerd.

Het koor is in Maart 2016 opgericht door zangcoach en dirigente Xandra Willis en bestaat uit 25 leden. Het is een heel gezellig koor met een vleugje ambitie!

Wilt u deze gezellige, muzikale avond bijwonen? Dan zijn kaarten te bestellen via:

info@xandrawillis.nl of kijk voor meer info op onze Facebookpagina @xpression

Hopelijk tot ziens! Popkoor X-Pression



(CONCERT) AGENDA

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|--|
| 7 en 21 december | De Fontein | Inloopochtend vanaf 10.00 uur | Koffie en gezelligheid |
| 7 en 21 december | De Fontein | Lunchcafé de Fontein Vanaf 12.30 uur | Opgeven bij Ria Bode of Marrie de Koning |
| 8 december | Soosruimte De Fontein | Ontmoetingsavond 30+ Vanaf 20.00 uur | Praatje, spelletje, glaasje... gezelligheid! |
| 9 december | Kijfhoekkerk Zwijndrecht | Kerstconcert popkoor 'X-expression' | verdere info: in dit nummer |
| 9 december | Chr.is Koningkerk Slikkerveer | Kerstmarkt | verdere info: in dit nummer |
| 9 december | Bethlehemkerk Papendrecht | Kerstconcert met Marco Bakker Toegang € 15,- | m.m.v. Marco Bakker, Inspire2liveChoir, Breda's mannenkoor. |
| 10 december | Breepleinkerk Rotterdam | 'Zingen maakt blij' 17.00 uur | m.m.v. Ridderkerkse Kinder en jeugdkoren o.l.v. Jennifer v.d.Hoek Ds.J.(Koos) staat, Andijk |
| 10 december | Open Hof Kerk H.I.Ambacht | Zangdienst 17.00 uur | m.m.v. Les Chantres uit Papendrecht |
| 15 december | Sporthal de Fakkel | Christmas Event | Vanaf 19.30 uur Voor alle Ridderkerkers |
| 16 december | Levensbron Ridderkerk | Kerstmarkt | verdere info: in dit nummer |
| 16,19,20 en 23 december | De Doelen | Kerstconcerten Deo Cantemus | Verdere info: in dit nummer |
| 17 december | Bethelkerk Zwijndrecht | Kerstsamenzang Aanvang 19.30 uur | m.m.v. Bethelkerkkoor Organist André de Jager |
| 20 december | Opstandingskerk | Zingend naar Kerst m.m.v. Chr.Gem.koor 'Groote Lindt' | Verdere info: in dit nummer |
| 23 december | Bethelkerk Zwijndrecht | Kerstconcert Aanvang 20.00 uur Entree € 10,- | mmv.Bethelkerkkoor, Eensgezindheid en Excelsior. Kaarten bestellen bij: www.wimdepenninng.nl |