

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten	2,3
In memoriam Dhr.P. Wilschut, zieken(t)huis.	4
C.M.V.Passage 65 jaar, Contact met de predikant	5
Brief uit Kayonza, gesprekskringen, Opbrengst collecten	6,7
Kerkelijk bureau, kerkelijke stand, verjaardagen, bedankjes	8
Bijbelleesrooster, 30+ ontmoetingsavond	9
Kom proeven!, inloopochtenden, ontvangen giften	10,11
V.V.B., Solidariteitskas, giften CvK, CGK Groote Lindt	12,13
In gesprek met: Willy Tamerius,	14-17
Thema-avond Geloofsopvoeding	17
Nel de Gelder Dienst: De Jozefverhalen, Brunchchurch	18,19
Verslag SaRi vergadering	20
COV Ridderkerk, Nooit genoeg	21
(Concert)agenda	22

Van de redactie:

Wat gaat de tijd snel.... voor u ligt alweer het februarinummer van Rijsoord aan 't Woord. De kerstspullen zijn allemaal weer opgeruimd en het leven gaat weer z'n 'gewone' gang.

In onze gemeente gaat ook alles weer verder, tal van activiteiten staan er gepland voor de maand februari, zo wordt het 65 jarig bestaan gevierd van Passage en mogen we op 12 februari weer uitzien naar een zg. 'Nel de Gelder dienst'.

Helaas zijn er ook gemeenteleden die door ziekte of immobiliteit niet actief kunnen deelnemen aan ons kerkelijk leven, wilt u hen niet vergeten???

Vanaf deze maand ziet de omslag van uw vertrouwde blad er anders uit: u zult drie advertenties niet meer zien, waaronder de advertentie van Riet de Kool. Veel mensen hebben zich eraan gestoord dat deze advertentie nog geplaatst werd, maar de buitenbladen van Rijsoord aan 't Woord worden voor een heel jaar gedrukt en het was niet mogelijk de advertentie eerder te verwijderen. Gelukkig zijn er weer nieuwe adverteerders gevonden: Bloemenhuis van der Waal en Juwelier Kind zijn bereid ons blad financieel te ondersteunen, hartelijk dank hiervoor!!

Veel leesplezier gewenst!!!

Stencilen:

Maandag 27 februari

**Bundelen:**

Woensdag 1 maart

om 09.30 uur

Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand maart met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 24 februari bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 5 februari JEUGDDDIENST

09.30 uur : Matthijs Vlaardingerbroek
Kindernevendienst : Er is geen Kindernevendienst
Oppasdienst : Er is geen oppas
Chauffeurs : H.Bestebreurtje, J. IJsselstein
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiakonaat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 12 februari—UITZENDING RADIO RIDDERKERK

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland
Kindernevendienst : Cora van Wingerden
Oppasdienst : Er is geen oppas
Chauffeurs : W. de Waard, Cl. Bezemer
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

NEL DE GELDER DIENST

18.30 uur : Nico ter Linden (verteller) en Geertrui Pasveer (harp)
Koster : Wim van Bruggen

Zondag 19 februari

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw
Oppasdienst : Mariëlle Janssen
Chauffeurs : C. IJsselstein, M.C. Verveer
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 26 februari

09.30 uur	: Ds. G. Olde, Slikkerveer
Kindernevendienst	: Martine Versteeg
Oppasdienst	: Er is geen oppas
Chauffeurs	: N.H.Baars, W.A. IJsselstein
Koster	: Hans Vietsch
Collecte	: 1e Kerk
	2e Onderhoud gebouwen
	Deurcollecte Eigen jeugd

Bij de diensten

De korte februarimaand ligt voor ons, maar de dagen worden al langer. En aan het einde van de maand is er de voorjaarsvakantie: dat klinkt hoopvol, vooral nu er op het moment van schrijven nog ijs op de Waal ligt. In volgende maand maart begint de 40dagentijd en bereiden we ons voor op de viering van het Paasfeest, dat dit jaar op zondag 16 april zal vallen. Zondag aan zondag horen wij over de Opstanding en bezin- gen we het geloof in onze Heer, ook in de maand februari die met zijn vier weeken- den maar kort is. U bent weer van harte welkom in ons midden om mee te vieren!

Op **zondag 5 februari** is er een Jeugddienst. Deze keer is Matthijs Vlaardingerbroek uitgenodigd, hij was al eens eerder in onze kerk. Toen verzorgde hij een Nel de Gel- der-dienst, ik herinner me zijn onnavolgbare poppenspel. Nu komt hij dus in een mor- gendienst die bedoeld is voor jong en oud. Het thema is "Hooggeëerd bezoek!", over de gelijkenis van de verloren zoon. De dienst zal weer verrassend zijn en vol van Geest!

Op **zondagmorgen 12 februari** gaat ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland bij ons voor.

's Avonds op diezelfde **zondag 12 februari** is er de jaarlijkse naar mevrouw Nel de Gelder genoemde dienst. De liturgiecommissie heeft gezocht naar een passende in- vulling van deze samenkomst op het raakvlak van kerk en cultuur, van traditie en ver- nieuwing. Deze keer is de keuze gevallen op de voorstelling *Jozef de dromenman*, met teksten van ds. Nico ter Linden uit Amsterdam. Hij zal zijn teksten zelf voordra- gen. Ook neemt hij twee musici mee: Lija Hirsch zingt verbindende liederen en Ger- tru Pasveer bespeelt de harp. De dienst wordt gehouden in onze kerk en begint om 18.30 uur, de toegang is vrij. Ook gasten heten wij van harte welkom!

Op **zondag 19 februari** zal ikzelf voorgaan in de dienst. Rondom deze dienst is er een presentatie van de geslaagde gemeente-dag op het eiland Tiengemeten. Dat was op zaterdag 3 september 2016. Vóór de dienst wordt er een serie foto's getoond, u kunt daar op uw gemak naar kijken. Ná de dienst is er nog een (korte) videofilm. We zul- len voor deze dienst ook weer een nieuw lied uit het liedboek bekijken en aanleren.

Op **zondag 26 februari** verzorgt ds. G. Olde uit Slikkerveer de dienst in onze kerk.

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. G.H. Offringa

Overleden

Op dinsdag 27 december 2016 overleed Pieter Wilschut. Hij werd in 1920 in Hendrik-Ido-Ambacht geboren. Daar groeide hij op en maakte hij de Tweede Wereldoorlog mee. De oorlog vormde een moeilijke periode die een blijvende indruk bij hem achterliet. In 1950 trouwde hij met Lammy Richter uit Zwolle. Het echtpaar werd gezegend met zes kinderen: Cor, Kora, Wim, Bert, Bas en Petra, de jongste drie werden in Rijsoord geboren. Het echtpaar Wilschut had de taken op de klassieke manier verdeeld: vader werkte in het familiebedrijf (de verkoop van steenkool) en moeder regelde de opvoeding en het huishouden met de bekende drieslag 'rust, reinheid en regelmaat'. Naast zijn werk was Piet Wilschut jarenlang actief in de zendingscommissie van onze Gereformeerde Kerk. Hij vond dat een mooie en belangrijke taak. De apostel Paulus schrijft immers: 'Schaamt u het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft.' (Rom. 1:16). Ook zat hij twee perioden in de kerkenraad, als ouderling voor zending en evangelisatie. Na zijn pensionering in 1982 kwam er ruimte om te genieten van vrije tijd en de familie. Naast veel vreugde in zijn leven was er ook verdriet: het overlijden van zijn zoon Wim, en later van twee kleinzoons: Peter en Peter. De eigen ouders vielen weg, familie en bekenden. Hij voelde zich altijd sterk met de familie verbonden. De foto's van de kinderen stonden in de kamer en die van de klein- en achterkleinkinderen hingen boven zijn bed. In 2003 verhuisde hij met zijn vrouw naar een aanleunwoning bij verzorgingshuis Reijerheem in Ridderkerk. In datzelfde jaar nog overleed zijn vrouw. Hij miste haar zeer: als de weersomstandigheden het even toelieten, dan ging hij met de scootmobiel naar haar graf. De laatste jaren woonde hij in het verzorgingshuis. Daar had hij het goed naar zijn zin. Hij bezocht de weeksluitingen in het huis en hij werd gevraagd voor de bewonerscommissie.

's Morgens spelde hij het dagblad Trouw. Bij het ouder worden kreeg hij steeds meer lichamelijke klachten. Hij belandde verschillende keren in het ziekenhuis, moest medicijnen gaan gebruiken en werd hulpbehoevender. Hij zag uit naar het einde, naar zijn vrouw, naar Gods eeuwig Huis. Bij zijn begrafenis, op dinsdag 3 januari in het nieuwe jaar, lasen wij uit Psalm 84: *HERE, welzalig de mens die op U vertrouwt*. Wij mogen de Heer danken voor het lange leven van Pieter Wilschut, en voor zijn geloof dat hij nu bij God mag zijn, mag wonen in zijn hemels huis. Dat dit de familie en ons allen tot troost en zegen strekken mag.

ds. G.H. Offringa

Zieken(t)huis

Op het moment van schrijven verblijft in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam: dhr. K. Klootwijk (Rijksstraatweg). Hij kwam ongelukkig ten val en brak zijn heup. Hij is inmiddels geopereerd en we hopen op een voorspoedig herstel. Dhr. W. Nugteren kreeg een longontsteking en verbleef twee weken in het Maasstad Ziekenhuis, maar hij is nu weer thuis in verpleeghuis De Twee Bruggen. Mw. B.L.N. Haasjes-van der Linden (Maasboulevard 200, Zwijndrecht) ondergaat op het moment verschillende onderzoeken. Met haar man en kinderen ziet zij telkens weer gespannen uit naar de uitslagen. Dhr. B. Sintemaartensdijk (Fazant) onderging een blaasonderzoek en werd naar aanleiding daarvan eind december ook behandeld, hij blijft onder controle. Dhr. J. de Koning (Waaldijk) kreeg eind december een nieuwe heup; hij kwam al spoedig weer thuis en is nu voorzichtig aan het revalideren. Wij bidden om moed en krachten voor onze zieken en herstellenden, ook hen die wij hier niet met name noemen. De apostel Paulus schrijft een woord van bemoediging aan de gemeente van Filippi: 'Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft' (Fil. 4:13).

Ds. Herman Offringa

C.M.V.Passage.

65

Dinsdag 21 februari hopen we weer bij elkaar te komen in de Hoeksteen.

Noteer deze datum alvast in uw agenda, want het is zeker voor Passage Rijsoord een bijzondere avond.

Wij vieren ons 65-jarig bestaan, het is daarom een feestavond.

We starten voor de leden met een maaltijd die iets anders is dan andere jaren, maar wat het precies is blijft een verrassing (aanvangstijd zie convo)

De avond beginnen we om 19.30 uur, dus een kwartier vroeger als andere avonden.

Deze avond wordt ingevuld door de dames Speksnijder en Boogaerdt met het programma "Het zingende paard".

Dames die geen lid zijn, maar wel deze avond bij willen wonen, zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje.



De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.

M. Gandhi

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
t (0180) 397773
e g.h.offringa@xs4all.nl



Paroisse Kayonza
Presbytery Remera

Kayonza, 12 december 2016

Geliefde broeders en zusters van de gemeente Rijsoord



We waren erg blij om uw brief van 5 november 2016 te ontvangen. Er stond veel informatie in, de groeten van u als gemeenteleden en hoe de situatie is bij u. Voor alles delen we met u de nagedachtenis aan uw gemeenteleden en ook aan onze vrienden die overleden zijn in het afgelopen jaar.

Bij ons in onze gemeente zijn we bezig met het voorbereiden van het kerstfeest en het Nieuwe jaar 2017. Allereerst is daar het kerstfeest voor de kinderen dat plaats zal vinden op 24 december 2016. Alle kinderen van onze gemeente en de naburige gemeenten zijn uitgenodigd om na de dienst samen de middagmaaltijd te gebruiken en het feest met elkaar te vieren. We hopen dat het een harmonieus feest zal zijn. Op dit dag maken we een 'Ikirugu' (kerstboom) als aandenken aan de geboorte van Jezus Christus.

Zoals gebruikelijk is het kerstfeest voor de volwassenen op 25 december. Op die dag zijn er nog meer gelovigen dan tijdens andere diensten. Nu beginnen ze al om verschillende dingen te kopen om het feest voor te bereiden. Onder hen zijn er Kerstbomen, cadeaus en verschillende sieraden.

Wat het nieuwe gebouw betreft, het schiet al lekker op. Bijgaand een foto waarop te zien is hoe de werkzaamheden vorderen.

Tenslotte is er de groet van onze gelovigen en we wensen u een fijn kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 2017.

Dat de vrede en de zegen van God met u mogen zijn.
Uit naam van de Paroisse Kayonza

Immaculée Mukapuhwe, voorzitter van het uitwisselingscomité
Elisée Habimana, vertegenwoordiger van de Paroisse Kayonza

Lied 1005 uit het Nieuwe Liedboek

*Zoekend naar licht hier in het duister
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig vol luister,
schijn in de donkere nacht
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis*

Gesprekskring nieuwe Liedboek (woensdagmorgen)

In het nieuwe jaar willen we de gesprekskring op woensdagmorgen graag voortzetten. We denken na over liederen en teksten uit het nieuwe liedboek, waarbij we ons laten inspireren door het dagboekje *ledere dag een nieuw begin*. De bijeenkomsten zijn thematisch geordend, het is dus geen "serie". We komen deze maand bijeen op de woensdagen 1, 8, 15 en 22 februari 2017 (vier keer) in de Fontein. We beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie en de dingen van de dag, tegen 11.00 uur ronden we af. Van harte welkom!

ds. Herman Offringa

Bijbelkring Gelijkenissen (woensdagavond)

In het nieuwe jaar zullen we ook weer enkele gelijkenissen bespreken. De kring is niet zo groot. Om mogelijk enkele belangstellenden aan de groep toe te voegen verschuiven we de bijeenkomst van de donderdag- naar de woensdagavond. Als nieuwe data kozen we de donderdagen 8, 15, en 22 februari 2017 (drie keer) in de Fontein. We bespreken elke keer één gelijkenis. Het is dus geen "serie", de avonden zijn ook afzonderlijk te bezoeken. We beginnen om 20.00 uur, rond 21.30 uur besluiten we ons gesprek. Van harte welkom!

ds. Herman Offringa

Opbrengst Collectes

18-12-2016	Kerk	€ 293,60
	Onderhoud gebouwen	€ 221,15
	Eigen jeugd	€ 54,35
24-12-2016	Light for the World	€ 485,13
25-12-2016	Kerk in Actie Kinderen in de knel	€ 283,45
	Onderhoud gebouwen	€ 263,20
	Eigen jeugd	€ 79,16
01-01-2017	Kerk	€ 156,30
	Onderhoud gebouwen	€ 110,80
	Missionairwerk	€ 43,80
08-01-2017	Diaconie	€ 155,85
	Onderhoud gebouwen	€ 132,87
	Missionairwerk	€ 59,50
15-01-2017	Oecumene	€ 156,45
	Onderhoud gebouwen	€ 146,60
	Missionairwerk	€ 78,00
22-01-2017	Diaconie (Avondmaalscollecte)	€ 202,70
	Onderhoud gebouwen	€ 403,90
	Missionairwerk	€ 63,50

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerkbalans en Vaste Vrijwillige Bijdrage vorig jaar

Fijn dat u in 2016 weer meegedaan hebt aan Kerkbalans en VVB.

Alle toezeggingen zijn ontvangen en zelfs meer dan is toegezegd, want het eindbedrag is € 70.179,56 geworden.

Het geeft ons het vertrouwen om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Mogen wij ook in 2017 weer op u rekenen?

Bedankt!!!

College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Rijsoord

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas

Mauritshoek 22

2988 EA Ridderkerk

tel.: 0180 423566

e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen februari

7 februari 1940

Mevrouw J. Lodewijk-Visser

Ds. Sl. Visserstraat 17

2988 XB Rijsoord

14 februari 1928

De heer J.P. Euser

Langeweg 101

3342 LD H.I.Ambacht

15 februari 1928

Mevrouw J. Visser-

Penning

Strevelszicht 6

2988 AS Rijsoord

15 februari 1929

Mevrouw T.A.J. v.d. Helm-Visser

Ds. Sl. Visserstraat 14

2988 XC Rijsoord

15 februari 1935

Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen

Rijsoordsestraat 30

2988 XP Rijsoord



Kerkelijke stand

Op 27 december is overleden



de heer Pieter Wilschut op de leeftijd van 96 jaar,

laatstelijk gewoond hebbend in zorgcentrum Reijerheem.

Wij willen u/ jullie bedanken voor alle lieve kaarten/telefoontjes/bloemen enz. in de afgelopen tijd, dit heeft ons goed gedaan!

De behandelingen hebben nog niet het resultaat gegeven wat ik had gehoopt, maar hopelijk komt dit nog.

een hartelijke groet van Henk en Jantine

Graag wil ik ieder bedanken voor de bemoedigende belangstelling voor en na mijn operatie. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan mijn spoedig herstel.

Jan de koning

Ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksjubileum hebben we heel veel meeleven en hartelijkheid van u mogen ervaren, met kaarten, bloemen, attenties en goede wensen voor de toekomst.

We kunnen met dankbaarheid terugkijken op heel feestelijke dagen en de hartverwarmende ontmoeting na de dienst van 8 januari.

We willen u allen daarvoor heel hartelijk danken.

Wilma en René Barnard

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor het medeleven voor en na mijn operatie.
Het was overweldigend. Bedankt voor uw gebeden, de vele kaarten, bloemen en de telefoontjes. Het is fijn te weten dat er zoveel mensen aan je denken!

Bas en Marja Sintemaartensdijk

Ontmoetingsavond 30+



U/jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid,

in de Fontein op de 30+

ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 10 februari 2017



Achter de bar staan

Dick en Gerard

Noteer alvast in uw agenda:

In verband met Goede Vrijdag zijn we in de maand april op vrijdag 7 april geopend!

NBG



Bijbelleesrooster februari

wo	1	Matth. 5:38-48
do	2	Psalm 48
vr	3	2 Kron. 3:1-14
za	4	2 Kron. 3:15-4:10
zo	5	2 Kron. 4:11-5:1
ma	6	Spreuken 10:1-10
di	7	Spreuken 10:11-21
wo	8	Spreuken 11:22-32
Do	9	2 Kron. 5:2-14
Vr	10	2 Kron. 6:1-11
Za	11	2 Kron. 6:12-21
Zo	12	2 Kron. 6:22-31
Ma	13	2 Kron. 6:32-42
Di	14	2 Kron. 7:1-10
Wo	15	2 Kron. 7:11-22
Do	16	Spreuken 11:1-11
Vr	17	Spreuken 11:12-21
Za	18	Spreuken 11:22-31
Zo	19	Psalm 83
Ma	20	2 Kron. 8:1-11
Di	21	2 Kron. 8:12-18
Wo	22	2 Kron. 9: 1-12
Do	23	2 Kron. 9: 13-31
Vr	24	1 Kor. 3:1-9a
Za	25	1 Kor. 3:9b-23
Zo	26	Psalm 62
Ma	27	1 Kor. 4:1-13
Di	28	1 Kor. 4:14-21

*Sommige mensen komen
in je leven als
zegeningen,
anderen als lessen.*

Moeder Teresa



Kom proeven!

Door een aantal gemeenteleden is het voorstel gedaan te onderzoeken of er behoefte is om een warme maaltijd te gebruiken tussen de middag. Het voorstel is om op donderdag 1x per 14 dagen een maaltijd te serveren in de Fontein aanvang 12.30 uur.

Dit gebeurt niet door het eetcafé. Het eten tussen de middag staat daar dus los van. De kosten zijn €5,00 per persoon. Als het u wat lijkt of u wilt meer informatie dan kunt u bellen naar Marrie de Koning (490146) of Ria Bode (426208).



Bij voldoende deelname prikken we een datum voor de eerste ontmoeting. Voor wie willen we dit realiseren? Voor de ouderen en alleenstaanden van Rijsoord.

Een hartelijke groet van Marrie en Ria.

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

2 en 16 februari

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



*Dat je de weg mag gaan
die je goed doet,
dat je opstaat wanneer
je valt,
dat je mens mag worden
in Gods ogen en die van
anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft
Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede*

bij lied 820 in het Nieuwe Liedboek



Giften ontvangen door het College van Diakenen:

Alle giften zijn als blijk van dank voor het dagboekje

Via J.Zijderveld	€	10,00
Via W, IJsselstein	€	10,00
Via N. de Waard	€	5,00
Via W. Barnard-Lieve	€	5,00
Via W. Barnard-Lieve	€	10,00
Via W. Barnard-Lieve	€	10,00
Via W. Barnard-Lieve	€	10,00
Via W. Barnard-Lieve	€	10,00
Via Mw. A. Alblas	€	10,00
Via Mw. A. Alblas	€	10,00
Via Mw. A. Alblas	€	10,00
Via Mw. A. Alblas	€	10,00
Via Mw. E.v.Gameren	€	20,00
Via Mw. E.v.Gameren	€	5,00
Via Mevr. A. Alblas	€	10,00
Via Mevr. H. Uittenbogaard	€	10,00
Via Mevr. H. Uittenbogaard	€	10,00
Via Mevr. H. Uittenbogaard	€	10,00
Via Mevr. H. Uittenbogaard	€	10,00
Via Dhr. J. Uittenbogaard	€	10,00

Via Mw. E.v.Gameren
voor de diaconie: €10,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Met vriendelijke groet
Kees Alblas
Penningmeester CvD.



Sneeuw....

Het sneeuwt, niet jachtig, eerder tastend,
alsof het wit naar zwarte plekken zoekt
Maar heel het landschap ligt al volgeboekt
De dag staat zwaarbepakt om te vertrekken

De bomen dromen rechtop in de sneeuw,
verwonderd en in hun verwondering verrast.
De vorst heeft ieder takje afgetast
Het is windstil, er valt niets te ontdekken

De laatste vlokken vallen, in de lucht
zweeft al wat zonlicht, geel en droog
En vogels eerstgeborenen van het oog,
haasten zich om te schade te herstellen

Adriaan Morriën



Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2017". Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand januari zal plaatsvinden op 26 februari 2017 en van de maand februari op 27 februari 2017. De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester. Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

SOLIDARITEITSKAS 2016

Na de oproep in het november-nummer van Rijsoord aan 't Woord is voor de Solidariteitskas 2016 door 63 leden een totaalbedrag bijeengebracht van € 1.114,50.

In de voorgaande drie jaren was dit:

2015: € 1.080,00

2014: € 1.115,00

2013: € 1.060,00

Alle gevers bedankt!

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 17 december 2016 t/m 27 januari 2017)

Via de Rabobank voor de kerk € 2500,00
 Via de Rabobank voor de kerk € 500,00
 Via de Rabobank voor de kerk € 150,00
 Via mw. C. Zijderveld-Koorneef voor de kerk € 10,00
 Via de Rabobank voor het tekort kerk € 200,00
 Via de Rabobank voor het tekort kerk € 50,00
 Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse voor het tekort kerk € 20,00
 Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse voor het tekort kerk € 20,00
 Via een enveloppe in een collectezak voor het tekort kerk € 20,00
 Via dhr. W.A. IJsselstein voor de bloemen € 5,00
 Via mw. W. van Prooijen voor de bloemen € 10,00
 Via mw. W.C. Barnard-Lieve wijkgeld Elisabeth € 185,00
 Via mw. W. Janssen-van der Burg wijkgeld Elisabeth € 35,00
 Via dhr. W.A. IJsselstein wijkgeld Elisabeth € 10,00
 Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg voor RATW € 20,00
 Via mw. E. Alblas-van Gernerden voor de kampweek 2017 € 50,00
 Via een enveloppe Actie Kerkbalans VVB 2017 € 460,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.
 Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Persbericht van het CGK "Groote Lindt" te Zwijndrecht

Uitvoering van het oratorium Exodus

Gestimuleerd door eerdere positieve ervaringen met projectzangers en -zangeressen, zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die met ons een oratorium willen instuderen en uitvoeren.



Een oratorium is een muziekstuk met geestelijke inhoud. "Exodus" is zo'n stuk, gecomponeerd door Johan Bredewout, de tekst is van Hans de Ruiter en het is gebaseerd op het Bijbelboek Exodus, dat de uittocht van het volk Israel uit Egypte beschrijft.

Het leven van Mozes wordt bezongen: zijn biezen mandje, zijn vlucht uit Egypte, zijn verblijf in de woestijn, gesprekken met de farao, de doortocht door de Rode zee, de aankomst bij de berg Horeb en het einde van zijn leven.

De liederen en de gesproken teksten zijn geheel in het Nederlands en zo te volgen voor de aandachtige luisteraar, het komt dicht bij de mensen en dat is de bedoeling van Bredewout.

Wij, leden van het Christelijk gemengd koor "Groote Lindt", nodigen zangers en zangeressen uit om onze gelederen te versterken en met ons te oefenen en te zingen. Hoe gaat dat in zijn werk? We oefenen iedere woensdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Open Hofkerk, Walraven van Hallstraat 2, 3333 BZ Zwijndrecht. Direct voor de kerk is er voldoende gratis parkeergelegenheid. Om half negen is er een pauze van twintig minuten. Wilt u vrijblijvend enkele repetities bijwonen? Dat kan ook. Wilt u nadere informatie? Bezoek onze website: [cgk-groote lindt](http://cgk-groote-lindt) of mail naar onze secretaris Mw. A. de Bruijne-Schippers: d.bruijne@kpnplanet.nl

IN GESPREK MET...

AAN HET WOORD: MEVR. WILLY TAMERIUS



Willy werd geboren in Den Helder op 12 juni 1934. Vader Tamerius zag het levenslicht in Rijsoord. Als 20 jarige is hij in dienst gegaan bij de Marine. In 1932 is hij getrouwd en samen met zijn vrouw in Den Helder gaan wonen. Hij heeft alle wereldzeeën bevaaren, ook op onderzeeboten werkte hij, als stuurman. Vader was soms twee of drie jaar van huis. Hij heeft totaal 8 jaar in Indië gezeten.

Moeder zorgde voor het gezin met vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. Willy was de oudste, toen zus Riet en daarna werden nog twee zoons geboren: Henk en Nicco. Moeder kwam oorspronkelijk uit Barendrecht.

Vanwege de oorlogsdreiging werd in 1939 de vloot thuisgevaren. In Den Helder woonde het gezin Tamerius vlakbij de Marinewerf. Toen in 1940 de oorlog was uitgebroken was er sprake van dat de marinewerf een doelwit zou zijn voor Duitsers om te bombarderen. Het gezin moest vluchten. Moeder vluchtte met haar kinderen naar Barendrecht waar ze ging inwonen bij haar moeder, in een piepklein huisje.



Vader bleef achter in Den Helder. Later werd hij door de Duitsers tot krijgsgevangene gemaakt en naar Stuttgart gebracht. Hij werd daar te werk gesteld. Gezien alle bombardementen van de geallieerden op Stuttgart is het een wonder dat hij de oorlog heeft overleefd.

Willy bezocht de Prinses Julianaschool in West-IJsselmonde

In april 1945 werden de krijgsgevangenen in Duitsland bevrijd door het Franse leger. Te voet moesten ze hun weg naar huis terug vinden, alles was kapot gebombardeerd. Na heel veel omzwervingen, door vader Tamerius in een dagboek opgeschreven, kwam hij op 3 juni 1945 eindelijk weer thuis.

Het wonder is dat vader op exact dezelfde datum, ook op 3 juni, vele jaren later, op 98 jarige leeftijd, is overleden. Hij was toen eindelijk echt thuis.

Tijdens de oorlog was het leven moeilijk. Zus Riet was ziekelijk, zij werd na de oorlog een periode bij een gezin in Groningen ondergebracht om aan te sterken. Willy woonde ook een poosje bij Tante Jo Tamerius, het huisje was eigenlijk te klein voor een heel gezin, want ook Henk was bij een oom en tante ondergebracht en zus Riet was weer bij andere familie ondergebracht.

Op deze manier was het geen gewoon gezinsleven. Later verhuisden ze naar een ander huis waar meer woonruimte was. In 1946 is vader uit dienst gegaan, hij kon al heel jong met pensioen, zo ging dat in die tijd.

Na de lagere school ging Willy naar de Mulo in Rotterdam aan de Wielerstraat.

In Barendrecht liet vader twee huizen bouwen en ging met zijn gezin één van deze huizen bewonen. Hij wilde echter weer graag terug naar Rijsoord. In 1950 werden de twee huizen in Barendrecht verkocht en werd een oude boerderij aan de Waaldijk gekocht, met een groot stuk land erachter waar o.a. een boomgaard op stond.

Vader had nog genoeg energie en al snel hadden ze kippen, een pauw, kalkoenen, geitjes.... het werd een echte boerderij. Vader was met pensioen en had alle tijd om voor de veestapel te zorgen.

Toen het MULO diploma gehaald was werd er werk gezocht. Dit vond Willy bij Fa. Hooimeijer in Barendrecht.

Ze begon daar als telefoniste op een gloednieuwe telefooncentrale. De meeste uitgaande gesprekken moesten worden aangevraagd. Later werd er dan teruggebeld en kon er worden doorverbonden. Bijna niemand had thuis nog een telefoonaansluiting.

Fa. Hooimeijer maakte allerlei soorten banket en beschuit. Deze producten werden door inpaksters verpakt. Eens gebeurde het dat er zelfs een kindje werd geboren in de fabriek bij één van de inpaksters. Ze had haar zwangerschap voor haar collega's verborgen weten te houden.

Hooimeijer was een familiebedrijf. Vier broers Hooimeijer vormden de directie. Na de telefooncentrale, die gevestigd was in een woonhuis, werd Willy overgeplaatst naar de kantoorafdeling. Op de kantoorafdeling deed Willy allerlei administratieve werkzaamheden. In de avonduren werden diploma's behaald voor steno, typen en handelscorrespondentie.

Acht jaar lang was ze lid van de ondernemingsraad van het bedrijf. Na een periode op de kantoorafdeling werkzaam ze zijn geweest, kwam ze terecht op de inkoopafdeling. Daar heeft ze een flink aantal jaren gezeten.

Ze bestelde grote hoeveelheden ingrediënten, zo was het normaal om een bestelling te doen van 20.000 eieren, tonnen meel, tankauto's met bloem en verpakkingen.... voor vele miljoenen heeft ze ingrediënten besteld voor het bedrijf.

Toen het gezin in 1950 in Rijsoord kwam wonen werden ze lid van onze kerk, ze hoorden bij de Westerkerk.

Er was toen een gezegde: De wijzen komen uit het oosten en de trouwen komen uit het Westen.

Ze gingen naar de Westerkerk en kwamen nooit 'in het Oosten'. De kerk was gesitueerd in een ruimte bij Garage Bestebreurtje. Er stond ook een klein kerkorgel.

De predikant was Ds. Verspuy en later Ds. Ritsema. Ook de catechisatie was in het Westen. Het 'westen' en het 'oosten' waren strikt gescheiden. In het Oosten diende Ds. Knauff. De kerken waren iedere zondag vol.

Willy herinnert zich nog een kleine Jacob van Nes die weleens op het orgeltje kwam spelen.

De meisjesvereniging was wel samen georganiseerd. Daar is ze lid van geworden. Ze is daar penningmeesteresse en presidente geworden. Er waren toen twee afdelingen.

Op een gegeven moment werd de Westerkerk opgeheven en ging er een kerkbus rijden 'naar het Oosten'.

Willy was enkele jaren zondagschoolleidster aan de Westzijde, bij Meester Breekveld in de school.

In die tijd was er ARJOS van de AR, de politieke partij. Daar is ze twee jaar lid van geweest. Maar er waren geen politieke aspiraties.

In 1972 is haar moeder overleden, ze was toen 72 jaar. Broer Nico was in 1958 naar Canada vertrokken. Henk was toen al getrouwd. Hij en zijn vrouw waren toen net in verwachting van het tweede kindje.

Zus Riet was verpleegkundige geworden in Bethesda en heeft later in verschillende andere ziekenhuizen gewerkt. Zij is later in Rotterdam gaan wonen, ze had nachtdiensten en kon opgeroepen worden, dat was dus wel zo praktisch.

In 1973 is Willy voor het eerst in de kerkenraad gekomen, gekozen als diaken uit tweetal. Toen ze het hoorde was ze in Israël met vakantie. Toen ze terugkwam van een bezoek aan de Klaagmuur lag er post in het hotel. Vader had geschreven dat ze gekozen was als diaken. Het verbaasde haar zeer omdat ze dacht dat niemand haar kende omdat ze uit 'het Westen' kwam.

Ze heeft drie periodes als diaken gediend en nog een periode als pastoraal medewerkster.

Ze ging altijd met haar zus op vakantie. De eerste keer was met de NCRV naar Italië. Ter plekke werd er een radio-uitzending opgenomen en uitgezonden. Samen met haar zus Riet heeft ze aardig wat reizen kunnen maken. Ze zijn geweest in Canada bij broer Nico in Saskatchewan, in Griekenland, in Turkije, Zwitserland, Oostenrijk.. De eerste groepsreis naar Israël was het meest indrukwekkend, alles was nog echt, er was toen nog niet zoveel bebouwing. In Saskatchewan waren de koffers niet meegekomen in het vliegtuig. Het valt niet mee om in het Engels uit te leggen wat het geval was. Gelukkig werden de koffers een dag later gevonden en konden ze opgehaald worden.

In 1990 was het groot feest bij de Firma Hooimeijer, Willy was 40 jaar in dienst. Dit werd groots gevierd. Er werden allerlei toespraken gehouden en er kwamen artikelen in de krant. Ook kwam de nieuwe Burgemeester van Barendrecht, Burgemeester van der Wouw langs om Willy een Koninklijke Onderscheiding op te spelden. Ze is lid in de Orde van Oranje Nassau. Alle toeleveranciers storten een financiële bijdrage en met dit cadeau kon een reis naar Israël worden gerealiseerd in 1991. Deze reis was georganiseerd door de plaatselijke kerken in Rijsoord, het was voor Willy het derde bezoek aan het Beloofde Land.

Zingen deed ze graag en dat deed ze bij ASAF, het koor van de kerk. Ze is daar lang lid van geweest en zat later ook in het bestuur.

Ze was ook lid van de vrouwenvereniging. Daar zat ze als penningmeesteresse in het bestuur.

Willy bleef wonen in het ouderlijk huis aan de Waaldijk, eerst met beide ouders, later verzorgde ze haar ouder wordende vader.

In 1994 werd de carrière bij Fa. Hooimeijer na 44 jaar beëindigd: Willy ging met pensioen. Dat kon toen nog als vrouw op 60-jarige leeftijd.

Vader overleed in 2000. Willy woonde toen alleen in het grote huis. Na een aantal jaren heeft ze besloten de grote boerderij te verkopen en in een huis midden in het dorp te gaan wonen. In dit huis woont ze nog. Zus Riet is een aantal jaren geleden helaas overleden.

Ze is Inmiddels 82 jaar oud en niet meer zo mobiel. Ze is dankbaar dat ze tegenwoordig voor de kerkdienst op zondagmorgen wordt opgehaald, lopen naar de kerk gaat niet meer. Ze is lid van Passage en van de soos en gaat graag naar het eetcafé.

Het lievelingslied van Mevr. Willy Tamerius:

*Ik heb de vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht
de dood van Christus voor de zonden
van eeuwigheid als grond gelegd
Die grond zal onverwikt bestaan
als aard' en hemel ondergaan*

*Daarop wil ik gelovig bouwen
getroost, wat mij ook wedervaart
mij aan Gods vaderhart vertrouwen
wanneer mijn zonde mij bezwaart
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid*



Thema-avond over Geloofsopvoeding in Opstandingskerk
dinsdag 14 februari 2017 20.00-22.00 uur

Wat geef jij mee aan je kinderen over je geloof? Hoe doen andere ouders dat? Welke materialen zijn ondersteunend hierbij? Bij geloofsopvoeding gaat het om je eigen overtuigingen en hoe je die deelt met je kinderen. Ieder mens is uniek en elke gezinssituatie is anders.



De Opstandingskerk nodigt jullie van harte uit om deel te nemen aan een themabijeenkomst over geloofsopvoeding. De avond is bedoeld voor ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0-18 jaar. Je komt in gesprek met andere ouders, deelt je ervaringen en doet nieuwe ideeën op. Neem vrienden, buren of andere ouders van school mee!

Heeft u vragen? Neem contact op met de gespreksleider van deze avond.

Datum : dinsdag 14 februari 2017 van 20.00 - 22.00,
kerk open vanaf 19.45 uur
Voor wie : ouders met kinderen tussen de 0-18 jaar
Locatie : Opstandingskerk Rijsoord, Rijksstraatweg 95
Kosten : geen
Gespreksleider : Jolanda van der Pol - Griesdoorn, tel. 06 - 37 4747 33

Nel de Gelderdienst 2017



“De Jozefverhalen”

***Nico ter Linden (voordracht), Lija Hirsch (zang)
en Gertru Pasveer (harp).***

Eenmaal per jaar is er in de Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter. Een aantal jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van Mevrouw Nel de Gelder aandacht te geven aan een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij kerk en cultuur tot uitdrukking brengt.

De keuze is dit jaar gevallen op het programma “De Jozefverhalen”

De tekst van de voorstelling is gebaseerd op één van Nico ter Lindens nieuwste boeken: “Het land onder de regenboog”.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze voorstelling die wordt gehouden op

zondag 12 februari 2017

in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord

aanvang 18.30 uur.

Nadien is er koffie en thee en gelegenheid nog wat na te praten. De toegang is vrij.

Brunchchurch 19 februari in Rijsoord!

Hallo gemeente,

De Brunchchurch is aankomende keer in Rijsoord. Wij willen jullie graag uitnodigen voor de Brunchchurch aan de Rijksstraatweg in de Opstandingskerk.

Wat? Brunch met diepgang georganiseerd door de Rijsoordse jeugd

Onderwerp: *“Some people feel the rain others just get wet.”**

Wanneer? 19 februari, 11.00 uur

Waar? Opstandingskerk Rijsoord

Info en aanmelden: brunchchurch@gmail.com of de Brunchchurch Facebookpagina
Meer informatie bij Elize Kievit-Versteeg 06-12773909

Heeft u vervoer nodig?, dat kan geregeld worden (bel Elize Kievit).

Wees welkom, samen gaan we er een mooie en inspirerende ochtend van maken!

Groeten,
Het Brunchchurch team

**“Sommige mensen voelen de regen, anderen worden nat”*





KORT VERSLAG van de SaRi vergadering van 12 januari 2017 in

de Christus is Koning kerk in Slikkerveer.

De voorzitter, H. Langbroek opent de vergadering.

Mededelingen vanuit de kerken:

Vanuit *de Levensbron* wordt gemeld dat er op Nieuwjaarsdag twee diakenen bevestigd zijn. Er komt een nieuw beleidsplan; het oude wordt eerst geëvalueerd en daarna wordt gekeken welke kant de gemeente op zal gaan. Het communicatieplan wordt verdiept. ds. de Geus merkt op, via zijn Sari leden, dat het contact met CMC (Contact Moslims Christenen) wel wat meer activiteit kan gebruiken en hij laat vragen hoe de andere kerken daar in staan: Irenekerk doet vanaf begin mee en blijft dat doen; vanuit Bolnes doen een paar mensen mee; in de Cik geen activiteit daarin nu en Rijsoord onbekend. ds. De Geus zal dit onderwerp ter sprake brengen bij de ontmoeting van de predikanten met de burgerlijke gemeente.

Vanuit *Slikkerveer* wordt gemeld dat er geen opvolger komt voor de kerkelijk werker. Men probeert te waarborgen dat degenen die meer het evangelische geluid willen horen, zich thuis kunnen blijven voelen; de eerste gesprekken over geloofsopvoeding door ouders zijn gehouden en die waren dermate positief dat er een vervolg komt; de kerkdiensten worden met ingang van de volgende wintertijd om 10 uur gehouden. Het andere deel van het jaar blijft het om 9.30 uur. Voor de verandering van de opzet van het pastoraat is men bezig zich te oriënteren.

Rijsoord geen nieuws omdat beide afgevaardigden niet aanwezig waren.

In de *Irenekerk* is een tentoonstelling met het werk van Maeike Versteeg gaande.

Vanuit *Bolnes* wordt gemeld dat het dak van de grote zaal vernieuwd moet worden en dat er een feestelijke dienst was ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van het kerkorgel; ook hier wordt het pastoraatsaanbod vernieuwd.

Vorming en Toerusting. De geloofsgesprekken over bijna alle Sari kerken met jeugdwerker Jolanda v.d. Pol van de Levensbron, zijn gestart.

Vanuit het *Predikantenoverleg* wordt via ds. Van der Neut (afwezig) aangegeven dat de gezamenlijke preekbeurten van Hemelvaartsdag 2017 en 2018 verdeeld zijn en ook die van Oudejaarsdag 2018. Over Oudejaarsdag 2017 (op zondag) laat zij vragen of de kerkenraden kunnen instemmen met een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Levensbron. De Levensbron en Bolnes gaan akkoord, de anderen houden hun eigen dienst die morgen;

Zij stelt een vraag over de financiering van gezamenlijke activiteiten. Dit wordt nu nog niet besproken.

Samen de 'hei' op. Vanuit Bolnes komt het voorstel om met alle kerkenraden van SARI een bezinningsbijeenkomst te houden. De aanwezigen staan hier positief tegenover, mits, naast kennismaking, ook een inhoudelijk goed onderwerp aan de orde komt. Ieder zal in de eigen kerkenraad nagaan of dit voorstel akkoord is.

Vanuit het *Jeugdwerk* wordt doorgegeven dat er steeds meer contact is tussen de jeugdouders. Volgend seizoen zal er een gezamenlijke activiteitenkalender uitgebracht worden.

Folder voor nieuw ingekomenen. Nieuw ingekomenen in de burgerlijke gemeente kregen altijd een folder over de kerken van Ridderkerk. Dit is de laatste tijd door de gemeente niet meer nagekomen. Folders waren kwijt. Vanuit de werkgroep die dit georganiseerd heeft, is het restant naar de gemeente gebracht en deze werkgroep is al weer bezig om actuele informatie te verzamelen voor een nieuw uit te brengen folder.
notulist J.A. Blok

C.O.V. "RIDDERKERK" IS WEER BEGONNEN MET DE REPETITIES

Na het grote succes van ons concert "Weihnachtsoratorium" van J.S. Bach op 10 december jl. is de Christelijke Oratorium Vereniging "Ridderkerk" weer begonnen met de wekelijkse repetities. Dit jaar wordt o.a. gerepeteerd voor de Krönungsmesse van Mozart, Psalm 42 en 3 "geistliche Gesänge" van Mendelssohn en de Messe Solennelle van Gounod, waarvan het concert op 21 oktober 2017 zal plaatsvinden.

Wie er voor voelt om mee te gaan zingen, is voor een eerste kennismaking altijd welkom op één van de komende repetitieavonden, het liefst sopranen, tenoren en bassen.

Het COV-koor repeteert elke woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in de 'Levensbron' aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk.

Voor meer informatie: Marianne Nijman, (voorzitter), tel. 0180 - 424844 of Leny Strohauer (secretaris), tel. 0180 - 432574.

Geen lamp geeft tegenwoordig licht genoeg
Geen brandkast is meer dicht genoeg
Geen woning is meer mooi genoeg
Geen kelner krijgt meer fooi genoeg
Geen spoortrein gaat meer gauw genoeg
Geen taille is meer nauw genoeg
Geen geldbeurs is meer vol genoeg
Geen uitgaansdag meer dol genoeg
Geen mode is meer dwaas genoeg
Geen knecht is tegenwoordig baas genoeg
Geen onderwijs neutraal genoeg
Geen kind is meer brutaal genoeg
Geen werkman krijgt meer loon genoeg
Geen reclame maakt vertoon genoeg
Geen bruid heeft meer fortuin genoeg
Geen kluchtspel is meer schuin genoeg
Geen dienstmaagd is meer sjiek genoeg
Geen clown is meer komiek genoeg
Geen winkel is meer fraai genoeg
Geen orgel maakt lawaai genoeg
Geen sportman is meer wild genoeg
Geen aalmoes is meer mild genoeg
Geen meisje is geleerd genoeg
Geen vrouw geëmancipeerd genoeg
Geen dagblad heeft meer stof genoeg
Geen straattaal is meer grof genoeg
't is het onvolmaakte op dees aard
Dat zo veel stof tot mopperen baart



(CONCERT) AGENDA

2 februari en 16 februari 10.00 uur	De Fontein	Inloopochtenden	
5 februari 17.00 uur	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij'	m.m.v. 'The Martin Mans Formation'. Orgel en Pia- no: Martin Mans en Wim de Penning. Ds. Erick Versloot,
5 februari 17.00 uur	Open Hof kerk H.I.Ambacht	Samen Zingen in de Open Hof	m.m.v. "The Credo Sin- gers" uit Rotterdam o.l.v. Bert Kruis
10 februari 20.00–23.30 u.	Soosruimte In de Fontein	30+ Ontmoetingsavond	Gezellige avond voor 30- plussers met een praatje, glasje, spelletje
12 februari 18.30 uur	Opstandings- kerk Rijsoord- Nel de Gelder dienst	'De Jozef verhalen' met Nico ter Linden (voordracht), Lija Hirsch (zang) en Gertru Pasveer (harp).	Toegang gratis
14 februari 20.00–22.00 uur	De Fontein	Themavond over Ge- loofsopvoeding voor ouders van kinderen van 0-18 jaar	Gespreksleider: Jolanda van der Pol-Griesdoorn
19 februari 11.00 uur	Opstandings- kerk	Brunchchurch- 'Some people feel the rain, others just get wet'	Brunchchurch met diep- gang, georganiseerd door de Rijsoordse jeugd. Voor jong en oud!!!
19 februari 19.30 uur	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang	Zingen van bekende lie- deren o.l.v. Wim de Pen- ning.
21 februari	De Hoeksteen Rijsoord	C.M.V. Passage Viering 65-jarig be- staan	Zie verdere aankondiging op pagina 5
26 februari 17.00 uur	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij'	m.m.v. Gemengd koor Groot Veluwe o.l.v. Wim Magré. Ds. P.Vermaat