

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten.	2,3
Pastoralia, in plaats van kaarten, VVB	4
Gelukkig Nieuwjaar, contact met de predikant	5
In memoriam Adrie Tameeris-Euwijk, PCOB	6
Gedachtenis Elly de Reus, Nel de Gelderdienst	7
Vurige wens voor Nieuwjaar, Verjaardagen	8
Bijbelleesrooter, Passage, Kerkelijke stand, inloopochtend	9,10
Expositie Maeike Versteeg, Verantwoording giften	11
Kerkbalans, Collecte 15 jan., deurcollecte februari, gedicht Eetcafé	12,13
In gesprek met... Fam. van der Helm	14-17
Ontmoetingsavond, opbrengst collectes	18
Viering en Ouder & Kind Workshop 'Op reis door de samenleesbijbel	
Zondagavondzang in Bethelkerk	19
(Concert)agenda	20

Van de redactie

Voor u ligt het januarinumnummer van Rijsoord aan 't Woord.

Het 'oude' jaar 2016 ligt weer achter ons en een heel nieuw jaar met alle mogelijkheden en nieuwe kansen ligt weer voor u.

Wat zal het jaar ons brengen?

Omdat er deze maand niet zoveel kopij is ingeleverd was er mooi plaats voor enkele gedichten die betrekking hebben op het nieuwe jaar, die ons tot nadenken stemmen, die ons aanmoedigen om licht uit te stralen, licht uit te stralen naar elkaar en naar de wereld.

Velen van u hebben wellicht goede voornemens voor het nieuwe jaar 2017.

Mag één van die voornemens zijn om uw licht te laten schijnen naar de mensen om u heen? Liefdevol en respectvol met elkaar om te gaan?

Als we zo, ieder van ons, het nieuwe jaar ingaan, wordt de wereld steeds een beetje beter.....

Een liefdevol en gelukkig Nieuwjaar toegewenst!!

Stencilen:

Maandag 30 januari 2017

**Bundelen:**

Woensdag 1 februari 2017
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag

bij 27 januari 2017
Ellie Lagendijk
Mauritsweg 64
2988AL Ridderkerk

Erediensten

Zondag 1 januari 2017- Nieuwjaarsdag—vanaf 09.30 is er koffie/thee

10.00 uur	: Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst	: geen kindernevendienst
Oppasdienst	: Cora van Wingerden
Chauffeurs	: C.J.Op den Brouw, D.W.Alblas
Koster	: Henk van Mastrigt
Collecte	: 1e Kerk 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte Missionair werk

Na de dienst wordt er geen koffie gedronken

Zondag 8 januari 2017

09.30 uur	: Mw. Ds. F.Wierdsma, Rotterdam
Kindernevendienst	: Martine Versteeg
Chauffeurs	: Cl. Bezemer, B.Sintemaartensdijk
Koster	: Hans Vietsch
Collecte	: 1e Diaconie 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte Missionair werk

Zondag 15 januari 2017

09.30 uur	: Ds.D.G. ter Horst , Hellevoetsluis
Kindernevendienst	: Elselien van Gameren/ Liane Jansen
Oppasdienst	: Renske Baars
Chauffeurs	: J.W.A.Klootwijk, J. IJsselstein
Koster	: Henk van der Starre
Collecte	: 1e Oecumene 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte Missionair werk

Zondag 22 januari 2017—Heilig Avondmaal

09.30 uur	: Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst	: Petra Bezemer
Chauffeurs	: W.A.IJsselstein, C.A.Alblas
Koster	: Wim van Bruggen
Collecte	: 1e Diaconie 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte Missionair werk

Zondag 29 januari 2017 -

09.10 uur	: Zingen van Opwekkingsliederen
09.30 uur	: Mw. Ds. J. van der Neut, Bolnes
Kindernevendienst	: Pauline Bezemer
Chauffeurs	: G.T. van der Waal, W. van Prooijen
Koster	: Henk van Maastricht
Collecte	: 1e Kerk
	2e Onderhoud gebouwen

Bij de diensten

Op zondagmorgen 1 januari 2017 ontmoeten wij elkaar in de eerste kerkdienst van het nieuwe jaar. Vanaf 9.30 uur wordt er koffie geschonken en is er gelegenheid om goede wensen uit te wisselen. De dienst begint dan om 10.00 uur.

Op zondag 8 januari ontvangen wij mw.ds. F. Wierdsma uit Rotterdam als onze voorganger.

Op zondag 15 januari gaat ds. D.G. ter Horst bij ons voor. Samen met zijn vrouw was hij predikant in onze Opstandingskerk en hij is dus voor velen van ons een bekende stem.

Op zondag 22 januari vieren wij de maaltijd van de Heer. In Christus zijn wij verbonden. Als wij brood en wijn delen, dan onthullen daarmee wie wij als geloofsgemeenschap willen zijn, namelijk een vierende gemeenschap. Die gezindheid zal ook in het leven van ieder persoonlijk een kracht zijn. Wij gaan in het spoor van Hem die de gerechtigheid en de liefde zichtbaar maakte: het Koninkrijk van God, midden onder ons.

Op zondag 29 januari zal mw. ds. J. van der Neut uit Bolnes bij ons voorgaan.

Ook in dit nieuwe kalenderjaar wensen wij elkaar goede, gezegende en inspirerende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Bij lied 802 uit het Nieuwe Liedboek : 'Door de wereld gaat een woord'

**In ons hart en in ons huis
 De Zegen van God
 In ons komen en in ons gaan
 De Vrede van God
 In ons leven, op onze zoektocht,
 De Liefde van God
 Bij het einde, nieuw begin
 De Armen van God om ons te ontvangen,
 thuis te brengen**

Pastoralia

Aan het einde van de maand december, en in het begin van het nieuwe jaar, zullen enkele gemeenteleden een méér of minder ingrijpende operatie ondergaan. Wij bidden voor hen om Gods zegen over het medisch handelen, om een veilig ontwaken, en om gerustheid bij hun naasten. Van de zieken en herstellenden noem ik mw. A. Blaak (Strevelszicht), zij onderging een operatie aan haar voet en moest enkele weken in het gips. Dit gips zal één dezer dagen verwijderd worden en dat geeft weer wat vrijheid. Haar dochter mw. J. van Hal (Dreef, HIA) kreeg een behandeling van de uitstralende pijnen in haar rug en been. Het lijkt voor haar de goede kant op te gaan. Wij wensen onze zieken en herstellenden, maar ook hen die het anderszins moeilijk hebben, moed en vertrouwen toe.

*God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*
Liedboek 511:7

ds. G.H. Offringa

In plaats van kaarten

Zoals u hebt gemerkt vielen de Kerstdagen in 2016 en de jaarwisseling in twee weekenden. Voor mij als predikant - ik heb een zogenoemde "Kerkenwerkagenda" - is dat een rustgevend ritme. Door de week zijn er immers geen extra kerkdiensten. Wel is het zo dat alle bijzonderheden hun voorbereiding en afstemming vragen. Het doet me dan ook goed hoe u mij daarin ondersteunt met wensen om licht en zegen; dat de diensten ons weer mogen inspireren in ons geloof; dat de Geest van Kerst ons de vrede mag brengen. Ik lees ook dankbaarheid om betoonde samenwerking, om vriendschap en trouw. In de persoonlijke sfeer wenst u mij gezondheid en levensgeluk. U begrijpt dat ik al die kaarten met goede wensen deze dagen dicht bij mij houd. Vanaf deze plaats wil ik u, en in het bijzonder de lezers van dit kerkblad, hartelijk danken voor alle liefdevolle post. Boven de deur van onze kerk staat te lezen: *Houd het Evangelie niet voor uzelf*. Laten wij zo gemeente zijn, ook in het nieuwe jaar. Ik wens u daarbij Gods heil en zegen toe!

ds. Herman Offringa

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2017", of "VVB 2016" als het nog op het oude jaar betrekking heeft.

In de maand januari zal er geen automatische incasso plaatsvinden; deze schuift door naar de maand februari (dit in verband met de actie kerkbalans 2017).

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Gelukkig Nieuwjaar

*Een heel gelukkig nieuwjaar
dat wensen we een ieder toe,
opa, oma, kinderen, pa en moe,
dat het goed gaat met elkaar*

*Niemand weet hoe het zal gaan,
wordt het goed of slecht dit jaar..
Een jaar zonder geweld en gevaar?
Zullen er geen rampen ontstaan?*

*Moge God een gezegend jaar geven,
gezondheid, vrede en veiligheid.
In geloof, hoop liefde en vrijheid,
laten we naar het allerbeste streven*

*Een heel gelukkig, gezond nieuwjaar.
Hopelijk gaat alles goed,
houd maar goede moed.
Moge God ons bewaren voor elkaar.*

Gedicht uit de map met verzamelde gedichten van Pieta Euser.



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



In memoriam Adrie Tameeris-Euwijk

Onze moeder was een lieve, maar ook een ondeugende, slimme en precieze vrouw. Zij wist tot het einde toe wat zij wilde.

Zij trouwde op 27 juni 1950 met Henk Tameeris. Samen kregen zij 7 kinderen, 13 kleinkinderen en tot nu 10 achterkleinkinderen. Toen Henk op 75-jarige leeftijd overleed was het heel moeilijk voor ma om zonder hem verder te gaan.

Bij hen stond de deur altijd wagenwijd open. Zij hadden een grote vriendenclub.

Kwam er opeens een vriend of vriendin van ons over de vloer, geen probleem die kon altijd mee-eten.

Pa nam ma altijd mee op sleeptouw. Zelf bleef zij graag thuis en zat zij op haar vaste plek aan tafel bij het raam te genieten van een glaasje sherry.

Samen zaten zij op het kerkkoor. Moe vouwde de liturgieën voor de kerk en hielp bij het rapen van Rijsoord aan 't woord.

In 2009 werd zij opgenomen voor de amputatie van haar teen. Daarna verbleef zij 5 maanden in een revalidatiecentrum.

Na deze revalidatie wilde zij het liefst naar Reyerheem in Ridderkerk, maar daar was geen plaats. Gelukkig was er plaats in De Ganshoek in Lage Zwaluwe.

Tot het laatst toe heeft ma veel belangstelling gehad voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Zo heeft zij nog erg genoten van het voorlezen van de reisverslagen die afgelopen zomer uit de Filipijnen kwamen.

Op vrijdag 18 november overleed onze moeder op 90-jarige leeftijd.

Lieve moe we zullen je missen.



PCOB

Op woensdag 25 januari houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. We willen deze middag geheel zelf invullen. Alle vrijwilligers worden uitgenodigd en in het zonnetje gezet. Na de pauze is er een ontspannend programma in de vorm van een film, die gaat over een bijzondere vrouw. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

Wij gedenken

Op donderdag 1 december 2016 overleed Elisabeth Neeltje de Reus-van Gent op de leeftijd van 67 jaar. Haar man en kinderen herinneren haar als een prachtige en hartverwarmende persoonlijkheid. In het afgelopen jaar was zij ernstig ziek en zij beseftte dat herstel niet meer tot de mogelijkheden behoorde. De pijn en alle ongemakken die haar ziekte met zich meebracht heeft zij moedig gedragen.

Op dinsdag 7 december hebben wij met velen haar de laatste eer gebracht. Wij herinnerden haar leven door licht te ontsteken, door toespraken, er was muziek en een korte serie fotoportretten. Uit de Bijbel lazen wij de trouwtekst van Jan en Elly de Reus, uit 1970: *Wees niet bedroefd, want de vreugde in de Here, die is uw toevlucht.* (Nehemia 8:11b) Ja, in ons gedenken was sprake van verdriet, maar ook van de vreugde en dank om het leven dat ons in haar was geschonken: de eenvoud, de hartelijkheid en de liefde.

Haar man Jan getuigde daarvan met een indrukwekkende toespraak. Ook dochter Esther sprak liefdevolle woorden van herinnering, mede namens haar broer Martin en zijn gezin. Eén van de kleindochters schreef zelf een klein gedicht voor oma. En zo deelden wij samen in de droefheid. Evenzeer deelden wij in het uitzicht op nieuw leven voor Gods aangezicht. Een bemoedigend samenzijn.



Aansluitend gingen wij naar de begraafplaats. Door een haag van mensen en sterrenregens brachten wij haar lichaam naar de laatste rustplaats. Uit leegte en gemis bidden wij om Gods troost en zijn sterkte voor haar man en de kinderen en kleinkinderen, verdere familie en vrienden.

ds. G.H. Offringa

Nel de Gelderdienst 2017

“De Jozefverhalen” door ds. Nico ter Linden, Lija Hirsch en Gertru Pasveer.

Eenmaal per jaar is er in de Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter. Een aantal jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van Mevrouw Nel de Gelder aandacht te geven aan een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij kerk en cultuur tot uitdrukking brengt.

De keuze is dit jaar gevallen op het programma “De Jozefverhalen” door

Nico ter Linden (voordracht), Lija Hirsch (zang) en Gertru Pasveer (harp).

De Jozefverhalen zijn gebaseerd op Nico ter Lindens nieuwste boek “Het land onder de regenboog”.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze voorstelling die wordt gehouden op zondag 12 februari 2017 in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord, aanvang 18.30 uur. Nadien is er koffie en thee en gelegenheid nog wat na te praten. De toegang is vrij.



Vurige wens voor Nieuwjaar...

Dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien
zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken
en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en
gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:
dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen en
elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:
dat we nergens het kleine
vergeten, verdonkeremanen.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkander toe te schijnen
met geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
"Ik ben het licht der wereld".

Verjaardagen

1 januari 1936
Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal
Rijksstraatweg 179
2988 BD Rijsoord

2 januari 1940
Mevrouw J. van der Burg- de Waard
Vogelkersstraat 15
2982 CX Ridderkerk

4 januari 1930
De heer K. Klootwijk
Rijksstraatweg 179
2988 BD Rijsoord

6 januari 1940
Mevrouw K. Pijnacker
Mauritsweg 88
2988 AM Rijsoord

7 januari 1942
Mevrouw I.B. v.d. Burg-Kooijman
Rijksstraatweg 223
2988 BE Rijsoord

27 januari 1942
Mevrouw M.L. de Gelder
Mauritshoek 19
2988 EA Rijsoord



Happy Birthday

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden
of verhuizing graag een bericht in ver-
band met de kerkelijke administratie.

Schreeuw om aandacht

Een jonge en succesvolle manager van een groot bedrijf reed eens door een buurt in zijn nieuwe Jaguar. Hij reed iets te snel, maar keek toch uit naar overstekende kinderen die tussen de geparkeerde auto's vandaan konden komen.

Langzaam minderde hij vaart toen hij dacht iets te zien. Maar terwijl zijn auto passeerde zag hij geen kinderen. In plaats daarvan knalde er een grote steen tegen de zijkant van zijn auto aan. Hij trapte op de rem en reed de auto achteruit naar de plek waar de steen de auto had geraakt.

De boze bestuurder sprong uit de auto, en greep het eerste het beste kind dat hij zag. "Hey! Waar was dat voor nodig? Ben je helemaal gek geworden? Dat is een splinternieuwe auto en jij gaat voor de kosten hiervan opdraaien jongetje!"

De jongen begon te huilen. "Alstublieft meneer, het spijt me, maar ik wist niets anders te doen. Het is mijn broertje...", zei hij, "Hij rolde van de stoep en viel uit zijn rolstoel en hij is te zwaar voor mij om hem te tillen."

Dikke tranen rolden over zijn wangen toen hij vroeg: "Wilt u hem alstublieft weer in zijn rolstoel helpen? Hij heeft zich pijn gedaan, maar hij is te zwaar voor mij."

De bestuurde probeerde de brok in zijn keel weg te slikken terwijl hij de gehandicapte jongen optilde en hem weer in zijn rolstoel zette. Met zijn chique zakdoek veegde hij de schaaf- en snijwonden af. Na een snelle blik op de jongen zag hij dat alles goed met hem zou komen.

"Dank u. God zegene u." zei de dankbare broer tegen de vreemde man.

Te aangedaan om nog iets te zeggen zag de man hoe de kleine jongen zijn gehandicapte broertje verder de stoep op duwde. Het leek eeuwen te duren voor hij weer bij de Jaguar was.

De schade was goed te zien, maar de bestuurder heeft het nooit laten repareren. Hij hield de deuk om hem er aan te herinneren dat je nooit zo snel door het leven moet gaan, dat iemand een steen naar je moet gooien om je aandacht te krijgen.

God fluistert in onze ziel en spreekt in onze harten. Soms, wanneer we geen tijd hebben om naar hem te luisteren, moet Hij een steen naar ons gooien.

Het is onze keus. God heeft geen dagen zonder pijn beloofd, geen lach zonder traan, geen zon zonder regen, geen overwinning zonder moeiten, maar Hij belooft kracht voor de dag, troost voor de tranen, en licht op onze weg.

NBG Bijbelleesrooster januari

zo	1	Psalm 67	di	17	2 Kronieken 1:1-17
ma	2	Matteüs 1: 1-17	wo	18	2 Kronieken 1: 18-2:9
di	3	Matteüs 1:18-25	do	19	2 Kronieken 2:10-17
wo	4	Matteüs 2:1-12	vr	20	Matteüs 4:1-11
do	5	Matteüs 2:13-23	za	21	Matteüs 4:12-25
vr	6	Matteüs 3:1-17	zo	22	1 Korinthiërs 1:1-9
za	7	1 Kronieken 28:1-10	ma	23	1 Korinthiërs 1:10-25
zo	8	1 Kronieken 28:11-21	di	24	1 Korinthiërs 1:26-2:5
ma	9	1 Kronieken 29: 1-9	wo	25	1 Korinthiërs 2:6-16
di	10	1 Kronieken 29:10-20	do	26	Psalm 37:-1-11
wo	11	1 Kronieken 29:21-30	vr	27	Psalm 37:12-24
do	12	Johannes 1:19-28	za	28	Psalm 37:25-40
vr	13	Johannes 1:29-39	zo	29	Matteüs 5:1-12
za	14	Johannes 1:40-51	ma	30	Matteüs 5:13-26
zo	15	Johannes 2:1-12	di	31	Matteüs 5:27-37
ma	16	Johannes 2:13-22			

C.M.V. Passage.

Dinsdag 17 januari hopen we weer bij elkaar te komen in de Hoeksteen. Deze avond gaan we anders invullen dan wat we normaal doen. Er is niemand uitgenodigd als spreker en er is geen presentatie met bijv. dia's. Wordt u al nieuwsgierig wat we deze avond gaan doen? Komt dan op 17 jan. naar de Hoeksteen. Wij als bestuur gaan zeker ons best doen om er een fijne gezellige avond van te maken en rekenen op uw komst. Heeft u ook al 21 februari genoteerd in de agenda, want dan vieren we ons 65-jarig bestaan. Meer daarover in de volgende Rijsoord aan 't woord.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje.

Kerkelijke stand

Op vrijdag 18 november 2016 is overleden:
Mevr. A. Tameeris-Euwijk

Zij woonde in 'De Ganshoek' in Lage Zwaluwe

Op 1 december jl. is overleden
Elly de Reus-van Gent

op de leeftijd van 67 jaar,
laatstelijk gewoond hebbend
Mauritshoek 32.

Op 12 december jl. is overleden
Dhr. P. Legerstee

op de leeftijd van 85 jaar,
laatstelijk gewoond hebbend in
zorgcentrum Dubbelmonde te Dordrecht.

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor het medeleven voor en na mijn operatie. Het was overweldigend. Dank voor de telefoontjes, bloemen, kaarten en niet te vergeten uw gebeden.

Te weten dat zoveel mensen om je heen staan heeft ons hele gezin gesterkt!

Fam. P.Bezemer

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

**5 januari
en
19 januari**

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!



Per 15 december is mijn emailadres
gewijzigd in:

herema12@live.nl

vr.gr.Herman van hal



EXPOSITIE Maeike Versteeg in de IRENEKERK

Sinds een aantal weken hangen schilderijen van mevrouw Maeike Versteeg in de Irenekerk, Electropark 17-19 te Ridderkerk/Slikkerveer.

Om belangstellenden ook behalve tijdens de kerkdiensten de gelegenheid te geven de expositie te zien, wordt er op zaterdag 7 januari 'Open dag' gehouden van 13.30 - 16.00 uur. U kunt dan het werk van Mevrouw Versteeg bewonderen.

Zelf zal zij dan ook aanwezig zijn, zodat u met elkaar kunt communiceren. Zij licht haar werk graag toe; echter elk schilderij brengt bij iedereen weer andere reacties te weeg en roept verschillende uitleggingen aan het licht. Dat maakt het bezoek aan een expositie zo boeiend.

Gun u zelf en de schilderes een verrassing met een bezoek aan de Irenekerk op zaterdagmiddag 7 januari. U bent van harte welkom.

Namens de kunstcommissie van de Irenekerk,

Thea Donkervoort, Tine Houweling, Marian van der Plas,

WIE ZICHZELF SPAART, KRIJGT NOOIT RENTE.

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 19 november 2016 t/m 16 december 2016)

Via de Rabobank	voor het tekort van de kerk	€ 3.000,00
Via de Rabobank	voor het tekort van de kerk	€ 50,00
Via dhr. J. IJsselstein	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. C. IJsselstein	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. N. van Duijn-Brauckman	wijkgeld Elisabeth	€ 50,00
Via dhr. T.P. van der Burg	voor RATW	€ 10,00
Via dhr. W. Belder	voor RATW	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 100,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 100,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€ 50,00
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef	voor de kerk	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



MIJN KERK VERBINDT

Dat is dit jaar het thema van de actie kerkbalans. Binnenkort wordt de bekende enveloppe weer bij u thuis bezorgd.

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, kosten van de eredienst en de kosten van het pastoraat. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden.

Ook dit jaar laat de begroting weer een tekort zien. Maar wat zou het geweldig zijn als we met elkaar dit tekort tot een minimum kunnen beperken door de jaarlijkse bijdrage te verhogen! Want ook de kerk heeft geld nodig om te kunnen functioneren. Met de hulp van veel vrijwilligers doen wij er alles aan om de kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Mogen wij weer op u rekenen?

Graag zien wij uw antwoord in de bekende groene bus in de hal van de Kerk tegemoet. U kunt de (gesloten) enveloppe ook meegeven aan uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Hartelijk dank.

Houdt u de Opstandingskerk in balans?

Het College van Kerkrentmeesters

Collecte op zondag 15 januari 2017 - bestemd voor Oecumene

Samen werken aan oecumene.

Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel aan de Raad van Kerken in Nederland, waarin 16 verschillende kerken met elkaar samenwerken. Samen voeren zij de dialoog over belangrijke oecumenische thema's, bijvoorbeeld over de beleving van eucharistie en avondmaal. Rond dit thema zijn materialen ontwikkeld voor gebruik in de plaatselijke gemeente. Daarnaast is de Raad bezig actief bezig met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Zij is een voorname spreekbuis vanuit de kerken naar overheid en samenleving. In 2016 startte de Raad een campagne 'Hoop voor de kerk in Syrië en Irak' om christenen in het Midden-Oosten en de vluchtelingen daar actief te steunen. Met deze collecte maakt u deze activiteiten van de Raad van Kerken mede mogelijk

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Deurcollecte in de maand februari - bestemd voor Missionair werk**Help de nieuwe kerk in Utrecht.**

In Kanaaleiland in Utrecht, een wijk waar driekwart van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen, houdt De Haven, een pioniersplek van de Protestantse Kerk, iedere zondagmiddag 'koffiehuis'. Eens per maand is er een gratis 'havenmaaltijd'. Ds. Marius van Duijn: "We willen niet de wijk in de kerk brengen, maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen we liever thuis bij elkaar dan in de kerk. Onze focus ligt op contact leggen met mensen. Sommigen helpen burens met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de kinderclubs". Deze collecte maakt pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen mensen zoeken naar nieuwe vormen van christen zijn in hun eigen omgeving, mogelijk.
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Tijdens het eetcafé op 2 december werd door Ad en Pia van der Linden gekookt. Als opening van de maaltijd droeg Pia een zelfgemaakt gedicht voor. Op verzoek plaatsten we dit gedicht.

Eetcafé 2 december

De Sint is in Rijsoord laatst al heel hartelijk ontvangen en hij genoot van alle lieve kindertjes met tekening en mooie zangen. In deze kerk, voor de gelegenheid in Sinterkleuren mocht het festijn ook dit jaar gebeuren.

Maar er gebeurt nog veel meer op deze plek er wordt zelfs gekookt, en da's niet gek!
Jullie hopen allen zo meteen te gaan genieten van een maaltje van de kook-club-pieten.

De pietten zijn blij met u als goede eter
Want zeg nou zelf, zonder publiek, dan lukt het voor geen meter!
En u bent ook behulpzaam, tafel dekken, iemand chauffeuren,
Het moet toch allemaal gebeuren.

De een wast de kleden, de ander telt de koppen,
en na de maaltijd staan velen klaar om te wassen en te soppen;
Ook de afdrogers en stofzuigers maken korte metten,
om daarna de tafels en stoelen weer goed te zetten.

Kortom, u allen bent een voorbeeld voor velen,
Als het overal zo ging dan zou het een hoop ellende schelen!
Gewoon een beetje lief zijn, en omzien naar elkaar
geeft warmte en gezelligheid, dat is toch al te waar!

Je geloof of je ideeën maken eigenlijk niet uit als je hier bent,
iedereen respecteert elkaar en daarom
geeft Sint jullie allen een groot compliment!

Nu dan heeft iedereen vast goeie trek, dus zeggen Sint en Piet,
Fijne avond met z'n allen en voor zo meteen: Bon Appetit!

IN GESPREK MET...



AAN HET WOORD:

DHR. EN MEVR. VAN DER HELM

Mevr.v.d.Helm (Tanny) is geboren in 1929 in 's Gravendeel aan de Beneden Havendijk nummer 115 als dochter van Jan Visser Meliszoon. Het was een gezin met 8 kinderen, 5 zonen en 3 dochters, Tanny was het vierde kind op rij. Pa Visser had een kolenhandel, later begon hij een vlasfabriek. 's Gravendeel was een echt vlasdorp, net als Rijsoord. De vlashandel was succesvol, het was een intensief bedrijf. Het was vroeger allemaal handwerk. (Tegenwoordig is de Firma Visser één van de grootste bedrijven in 's Gravendeel en internationaal toonaangevend op het gebied van automatiseringssystemen voor de tuinbouw) (red.) Tanny ging op haar zesde jaar naar de basisschool aan de Langestraat. Opa Visser was één van de mede-oprichters van de Christelijke Basisschool in 's Gravendeel en had zitting in het schoolbestuur. Tante Maria Visser legde de eerste steen voor de school en Tanny was één van de eerste leerlingen.

In diezelfde tijd in 1931 werd Jan van der Helm geboren. Zijn wieg stond in Nieuweroord in de gemeente Oosterhesselen in de provincie Drenthe, volgens Jan de mooiste provincie van Nederland. Vader was landbouwer, hij verbouwde hoofdzakelijk fabrieksaardappelen, in die tijd een heel belangrijk product voor de provincie. Jan was de oudste van acht kinderen, vier jongens en vier meisjes. Vanaf het zesde levensjaar bezocht hij de Hervormde School met de Bijbel. De Gereformeerde school was namelijk 6 km bij het huis vandaan, de hervormde school 'slechts' 4 km. Omdat de gang naar school lopend werd afgelegd was die 2 km korter wel belangrijk. Hij liep iedere morgen eerst 1200 meter alleen, dan kwam hij bij de dichtstbijzijnde burens. Hier werden een vriendje en vriendinnetje opgehaald en zo liepen ze gezamenlijk naar school. Soms werden er 's morgens bij de burens pannenkoeken gebakken en Jan kon daar heerlijk van genieten.

De boerderij van de Familie van der Helm was gelegen op een afstand van slechts 25 km van de Duitse grens. Jan weet nog goed dat de oorlog begon, op 10 mei 1940. In de middag waren de Duitse soldaten al opgetrokken tot in Hogeveen. De Nederlandse soldaten waren toen al gevlucht. Er vlogen allemaal vliegtuigen over naar Duitsland om daar te bombarderen. Op zekere dag was een Duitse nachtjager zelf aangeschoten boven Nederlands grondgebied. Eén van de Duitse vliegeniers lag in het water zevenhonderd meter bij het huis vandaan.. Met zijn parachute is hij uit het water geklommen en naar de boerderij van de familie Van der Helm toegekomen. Midden in de nacht klopte hij op de deur. Vader deed open en kreeg een kletsnat wapen op zich gericht. Vader van der Helm pakte het revolver af en liet de Duitser binnen. Moeder was inmiddels ook wakker geworden. De vliegenier was gewond en kletsnat. Hij kreeg schoon ondergoed aan van vader en zijn been werd verbonden. De Duitser wilde door een Duitse arts verzorgd worden. Vader ging naar de politie en na een paar uur is er vanuit Groningen een ambulance gekomen om de Duitser op te halen. Voor ze vertrokken moest de vliegenier eerst aanwijzen waar de parachute lag.

Twee mannen gingen de parachute halen en die ging mee in de ambulance, samen met alle natte kleren. Drie of vier weken later werd er een pakketje bij de boerderij bezorgd, hierin zaten de schone gestreken kleren, ze waren weer keurig thuisbezorgd.

In 's Gravendeel trokken de Duitsers ook het dorp binnen. Tanny herinnert zich nog goed dat op een ochtend om ca. 8.00 uur allemaal vliegtuigen vlogen boven het dorp. Er werden allemaal bommen gegooid op het veer over de rivier. Alle ramen werden uit het huis geslagen door de bommen. Iedereen lag plat op de grond. Iedereen liep om het huis te schieten. Daarna is het huis dichtgespijkerd met planken. Beneden zat versteld glas. Op een dag, weet ze zich te herinneren, werd een Hollandse soldaat naar binnen gehaald om een boterham te eten. Vader Visser probeerde zo goed en kwaad als het kon door te werken, het kantoor was aan huis.

De vlasserij was in een aanbouw aan het huis. Hier stond een machientje waar van lijnzaad olie op werd gemaakt. Hier werd in die tijd in gebakken. De familie Visser ruilde dit lijnzaad in voor koolzaadolie, dat was veel lekkerder om in te bakken. Om 20.00 uur moest je binnen zijn. Op een avond was Tanny samen met wat anderen op bezoek bij een Oom en Tante. Ze waren te laat buiten en zijn toen door Duitse soldaten thuisgebracht. Vader en moeder Visser waren in alle staten.

Op de leeftijd van 13 jaar ging Jan van de basisschool af. Hierna werd de lagere Landbouwschool in Hoogeveen bezocht. Het was de gewoonte in die tijd dat de oudste zoon altijd de landbouwschool bezocht. De opleiding duurde vier jaar. De landbouwschool werd ook nog gevorderd door de Duitsers. Er werd toen les gegeven in een sigarenwinkel. In het jeugdgebouw zaten SS'ers. De catechisatie werd gegeven in de bovenzaal van een café.

Om naar de Landbouwschool te gaan kreeg Jan een splinternieuwe fiets. Hij had daar een bewijsje bij. Op een keer kwam hij terugfietsen vanuit Hoogeveen. In de verte kwam een Duitser op een heel oude fiets. Jan werd aangehouden, en hij dacht: 'Hij wil mijn fiets', maar de Duitser kon het blijkbaar toch niet over zijn hart verkrijgen en liet hem gaan.

In de oorlog waren er op de boerderij heel veel onderduikers. Eten en drinken was er immers genoeg. Het waren hele verschillende onderduikers, uit de stad, jonge mannen van een jaar of 20, geen Joden. Meestal bleven ze drie weken, ze werkten op de boerderij, kregen onderdak... Het was een heftige tijd, want heel veel burens waren NSB'ers

Er kwamen ook wel mensen die gezocht werden. In het dorp woonden twee broers met hun gezinnen, bij één van de broers werd een dode Duitse soldaat op het erf gevonden, heel de familie is toen gevlucht. Een vrouw en haar zoon zijn een half jaar bij de familie Van der Helm in huis geweest.

Toen Tanny van school kwam ging ze in het gezin helpen. Slechts drie klasgenoten mochten doorleren, zo was dat in die tijd. Tanny ging wel naar de modevakschool in Dordrecht, want leren naaien was heel belangrijk. Er werden sokken gebreid van vlas. Ze heeft 18 jaar thuis gewerkt en veel vrijwilligerswerk gedaan bij familie.

Toen ze 31 jaar ging Tanny op reis met haar broer en zus. De reis werd georganiseerd door de christelijke jonge boeren- tuindersbond en voerde naar Zwitserland. Tanny had toen al verschillende vriendjes gehad.

De bus vertrok uit Groningen en ging het hele land door om mensen op te halen. In Hoo-geveen stapten zes jonge leden in, waaronder Jan van der Helm. Hij was toen 29 jaar en had al verschillende vriendinnetjes gehad.

Er werd verzameld in Utrecht. De bus reed naar Zwitserland en de reizigers werden op verschillende adressen in Zwitserland ondergebracht. 's Ochtends werd er verzameld, dan kwam de bus en werden er uitstapjes gemaakt. Eén keer per dag werd er gezamenlijk gegeten. De eerste avond zat Jan naast Tanny aan tafel. Na het eten werd er gezellig nog een stukje gewandeld. Op zondag stond de bus stil en werd er gezamenlijk een wandeling in de bergen gemaakt.

Tanny voelde zich direct zo vertrouwd met Jan.... Sindsdien zijn ze niet meer uit elkaar geweest.

Jan kon goed leren en na de lagere landbouwschool werd de middelbare landbouwschool bezocht. De middelbare landschouwschool bestond uit een half jaar aan één stuk les en daarna een half jaar praktijk gedurende twee jaar. Toen Jan 19 jaar was, was de opleiding afgerond en werd er fulltime gewerkt op de boerderij. Het landbouwbedrijf werd ook meer mechanisch. Half 1946 kwam de eerste tractor, een Ford roodstip. Na een jaar kwam de aardappel-rooimachine. Vader van der Helm had eerst 60 hectare land, later werd 30 ha. bijgekocht, in totaal werd het 90 ha.

Na anderhalf jaar verkering werd er getrouwd. Tanny wilde trouwen in haar 'eigen' kerk, de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Kreek in 's Gravendeel. Aanvankelijk stuitte dat op bezwaren omdat ze van plan was om met Jan mee te gaan naar de Gereformeerde kerk, maar gelukkig kwam er toch toestemming.

Jan hield het boerenbedrijf voor gezien en ze gingen wonen in Mijnsheerenland waar Jan ging werken bij een loonbedrijf. Er werd een nieuw huis ter beschikking gesteld, daar kon het pasgetrouwde stel in.

Hier zijn Theo en Marianne geboren. Het werk bij het loonbedrijf was echter zwaar, ze werkten overal, soms was Jan de hele week van huis. Hij moest o.a. werken in de Flevo-polder. Hij herinnert zich nog die ene verschrikkelijk mistige Sinterklaasavond waarop ze er uren en uren over reden om thuis te komen. Na twee jaar was het genoeg.

Het was februari 1964. Ze wilden weg uit de Hoekse Waard, dichterbij Rotterdam gaan wonen. Aan de Sleeswijk Visserstraat in Rijsoord was door Hooghart een rijtje nieuwe huizen gebouwd waarvan er nog enkelen leeg stonden. Het hoekhuis werd gekocht.

Er werd gesolliciteerd. Jan kwam terecht bij de Gemeente Heerjansdam en was aangenomen voor alle voorkomende werkzaamheden zoals straatwerk en tuinwerk. Na een jaar ging hij solliciteren bij de gemeente Zwijndrecht. Daar kwam hij terecht in de plantsoenendienst. Het hele Develpark kwam onder zijn beheer, met hulp van een jongen van 17 jaar. Toen de jongen werd aangemoedigd om een cursus hovenier te volgen werd de belangstelling van Jan ook gewekt.

Zo gezegd zo gedaan, hij volgde een cursus tuintekenen en materialenkennis voor het hoveniersvak. De normale cursusduur is twee jaar, maar na een jaar slaagde Jan met allemaal achten voor het examen.

Het jaar daarop deed hij examen voor 'vakbekwaam hovenier', normale cursusduur drie jaar. Daarna volgde Jan nog de cursus Tuintechnicus bij PBNA. Ook hiervoor werd het diploma behaald.

Inmiddels zat hij al in de kerkenraad, hij moest iedere winter dertig huisbezoeken afleggen. Daarnaast alle lessen van het PBNA. Het was een drukke tijd.

Aan de Sleeswijk Visserstraat werden de twee andere kinderen geboren, Jan Melis en Roelie. Toen Jan 39 jaar was is hij voor zichzelf begonnen. Er moest nog snel een middenstandsdiploma worden gehaald. Dit gebeurde bij Oosthoek aan de Lagendijk. Het echtpaar heeft vijf kleinkinderen: twee jongens en drie meisjes in de leeftijd van 22, 16, 15 en twee van 13. De zussen waren tegelijk zwanger.

Toen het echtpaar hier kwam wonen werden ze lid van de gereformeerde kerk. Tanny was 14 jaar lang presidente van de vrouwenvereniging. Verder deed ze 'Aandacht voor Elkaar' en later was ze twee termijnen pastoraal werker. Jan zat eerst in de kerkenraad als wijkouderling bij Ds. Hofland, de tweede periode diende hij onder Ds. Mak. Hij was liturgieouderling, had zitting in de zendingscommissie. In totaal heeft Jan twintig jaar in de kerkenraad gezeten o.a. ook als voorzitter van de beroepingscommissie.

In de avonduren werd een cursus Engels gevolgd, dit was later handig bij het vluchtelingenwerk. Samen hielpen ze ca. 20 jaar vluchtelingen in Ridderkerk bij het inburgeren. Als er een huis beschikbaar was kwam een gezin naar Ridderkerk. Ze moesten zich melden bij het gemeentehuis en kregen daar 1000 euro mee voor de allereerste uitgaven. Dan kwam de familie Van der Helm in actie. Het geld werd gewisseld in kleinere coupures en ze gingen mee om meubels kopen en ondersteunden zo'n gezin waar nodig was.

Het echtpaar geniet nu rustig van hun oude dag. Al laat de gezondheid hen soms wel in de steek, ze zijn dankbaar dat ze samen zijn.

Tanny heeft altijd gezongen op verschillende koren, bezoekt de bijbelstudie, de bejaardensociaal in Slikkerveer en soms bezoeken ze de inloopochtenden en het eetcafé. Hun lievelingslied is : Uit de Hervormde liedbundel lied 223

Als ik Hem maar kenne
Hem de mijne weet
als mijn hart zich Hem gewenne
nimmermeer zijn trouw vergeet
vrees ik niet voor lijden
voel slechts deemoed, liefde en verblijden

Alles laat ik varen
waar Hij mij behoort
Als een pelgrim door gevaren
trek ik met mijn Heiland voort
Nu gaan al mijn wensen
boven 't licht en bont gewoel der mensen

Waar ik Hem mag leven
is mijn vaderland
Elke gave, mij gegeven
valt als erfdeel in mijn hand
Broeders, lang verloren
vind ik in zijn jongeren herboren





Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor een
praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de gezellig-
heid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van
de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer
23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 13 januari 2017

Een goede gelegenheid om elkaar een geluk-
kig nieuwjaar te wensen!

*Achter de bar staan
Bas en Derus*

Opbrengst Collectes

20-11-2016	Kerk	€ 169,20
	Onderhoud gebouwen	€ 134,05
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 61,07
27-11-2016	Kerk in Actie Binnenlands diaconaat	€ 171,15
	Onderhoud gebouwen	€ 160,65
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 69,09
04-12-2016	Kerk	€ 182,75
	Onderhoud gebouwen	€ 159,13
	Eigen jeugd	€ 72,27
11-12-2016	Diaconie	€ 178,45
	Onderhoud gebouwen	€ 166,65
	Eigen jeugd	€ 66,22

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Viering en Ouder & Kind workshop Op reis door de Samenleesbijbel

Zondag 22 januari 2017 geven wij jullie de kans om kennis te maken met de Samenleesbijbel in PG De Levensbron. Er zal eerst een viering zijn (aanvang: 9.30 uur) waarin we op verschillende manieren aandacht besteden aan de mogelijkheden van de Samenleesbijbel. Tijdens deze bijzondere viering zal de band Friends in Him haar medewerking verlenen. Iedereen is van harte welkom bij deze viering. Oppas is aanwezig.



Na de viering start om 11.00 uur een interactieve Ouder & Kind workshop waarin gezinnen 'reizen' door verschillende Bijbelverhalen en de bijbehorende opdrachten uit de Samenleesbijbel. Jullie zijn van harte welkom om mee te doen. De workshop is bedoeld voor 8-12 jarigen mét hun (groot) ouders. Jongere of oudere broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook komen naar de workshop, evenals opa's en oma's en andere familieleden of vriendjes en vriendinnetjes. De workshop duurt tot 12.30 uur.

Meer informatie: Jolanda van der Pol, 06-37474733 jeugdwerker@levensbron.nl

Dit is een onderdeel van een samenwerkingsproject op het gebied van geloofsopvoeding tussen de SARI-kerken; Protestantse gemeente Bolnes, Opstandingskerk in Rijsoord, Christus is Koningkerk Slikkerveer en De Levensbron te Ridderkerk. In het voorjaar zal er nog een themabijeenkomst in de avond georganiseerd worden in PG Bolnes voor (groot)ouders over de Samenleesbijbel. Op 14 en 16 maart 2017 zullen er twee themabijeenkomsten over Moeilijke Kindervragen gehouden worden voor (groot)ouders in PG Slikkerveer en PG Rijsoord.

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Kerkkoor Zwijndrecht wenst u allen een gezegend, gelukkig en gezond Nieuwjaar toe. Ook in dit nieuwe jaar willen we de Lofzang gaande houden. Wij nodigen u hierbij uit om met ons voor de 337^{ste} keer de zondagavondzang te komen zingen op zondag 15 januari as. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Na een drukke maand vol licht willen wij in deze zangavond zingend de vraag beantwoorden waarom Christus eigenlijk naar ons toegekomen is. We doen dat met het zingen vele, vooral bekende, liederen. Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samen-zang. De organist van deze avond is André de Jager.

We openen deze zondagavondzang met het lied: 'Heer, God, U loven wij', en 'Elk uur, elk ogenblik'. Ook zingen we 'Neem mijn leven, laat het Heer' en 'Groot is uw trouw o Heer'.

We sluiten de avond af met het lied: 'k Wil U, o God, mijn dank betalen'.

Graag tot ziens in de Bethelkerk. Wij rekenen op uw komst.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,

Ries Knook



(CONCERT) AGENDA

5 januari en 19 januari 10.00 uur	De Fontein	Inloopochtenden	
7 januari 13.30–16.00 uur	Irenekerk Slikkerveer	Tentoonstelling Schilderijen Maeike Versteeg	Zie aankondiging in dit blad
13 januari 20.00–23.30 u.	Soosruimte In de Fontein	30+ Ontmoetingsavond	Gezellige avond voor 30- plussers met een praatje, glaasje, spelletje
15 januari 17.00 uur	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij'	m.m.v. 'The Credo Sin- gers' o.l.v. Bert Kruis Organist Martin Mans
15 januari 19.30 uur	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang	Zingen van bekende lie- deren o.l.v. Wim de Pen- ning
17 januari	De Hoeksteen Rijsoord	C.M.V. Passage	Maandelijks bijeenkomst
25 januari 14.00 uur	Christus is Ko- ningkerk Slikkerveer	Maandelijks bijeen- komst van de PCOB	Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom
29 januari 17.00 uur	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij'	m.m.v. Chr.Gem.koor 'Groote Lindt' en 'Omnia Cum Deo' o.l.v. Gerard v.d.Zijden
12 februari 18.30 uur	Opstandings- kerk Rijsoord- Nel de Gelder dienst	'De Jozef verhalen' met Nico ter Linden (voordracht), Lija Hirsch (zang) en Gertru Pasveer (harp).	Toegang gratis
21 februari	De Hoeksteen Rijsoord	C.M.V. Passage Viering 65-jarig be- staan	Nadere aankondiging in de volgende R a 't W staan

