

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten, bij de diensten . . . . .	2,3
Zieken(t)huis, Wereldgebedsdag, opbrengst collectes, VVB . . . . .	4,5
Bij de voorplaat, Thema-avond Geloofsopvoeding. . . . .	6,7
Verantwoording giften, verjaardagen, bijbelleesrooster, 30+ . . . . .	8,9
CMV Passage, Bazaar, inloopochtenden, giften diaconie . . . . .	10
Symbolisch bloemschikken . . . . .	11
40 dagen boekje en vrijdagavondvieringen, lunchcafé, KND . . . . .	12,13
ZWOE: spaardoos en Beter Bijbel . . . . .	14,15
In gesprek met: Rev.Joost Pot en Mevr. Marion Pot-Davidson . . . . .	16-19
Deurcollecte maart, Kerkbalans, De Kerk .een open deur . . . . .	20,21
Verhalenbus 50 jaar Reformatie, De classis in het nieuws . . . . .	22,23
Lezing Aartsbisschop Syrisch orthodoxe kerk in Levensbron . . . . .	24
Filmhuis: film over Luther . . . . .	25
(Concert)agenda . . . . .	26

Van de redactie:

Als u dit leest is de maand maart alweer aangebroken. De maand van ontluikend groen, sneeuwkllokjes die voorzichtig hun kopjes boven de grond steken...bolletjes die uitkomen... leder jaar weer is het een wonder hoe de natuur zich, als de temperatuur stijgt, weer ontplooit.. De vogels zingen 's morgens weer hun hoogste lied... Wat een heerlijke tijd van het jaar.



Maart is ook een tijd van bezinning, van inkeer en stilte.. van de veertig dagen waarin we naar het Paasfeest toelevan. Ik hoop dat u in de hectiek van het leven toch de tijd kunt vinden om stil te zijn...

Dit nummer van Rijsoord aan 't Woord is weer gevuld met fijne verhalen, een heuse quiz en een opsomming van de vele activiteiten die in de komende maand voor u georganiseerd zijn.

Ik wens u veel leesplezier en een goede tijd!

**Stencilen:**

Maandag 27 maart 2017

Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 29 maart 2017

om 09.30 uur

Wim en Nelly Belder

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 24 maart 2017 bij:**

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

## **Erediensten**

### **Zondag 5 maart 2017**

#### **09.10 uur Zingen Opwekkingsliederen—1e zondag Veertigdagentijd**

09.30 uur : Mw. M. Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel  
Kindernevendienst : Elselien van Gameren, Liane Janssen  
Oppasdienst : Natasja Janssen  
Chauffeurs : P. Bezemer en C. IJsselstein  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Veertigdagentijd collecte Kerk in Actie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte : Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Woensdag 8 maart 2017**

#### **Biddag voor Gewas en Arbeid**

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Bidstond collecte Kerk  
2e Bidstond collecte Diaconie

### **Zondag 12 maart 2017—2e zondag Veertigdagentijd**

09.30 uur : Ds. E. Bijl, Nieuw-Beijerland  
Kindernevendienst : Petra Bezemer  
Oppasdienst : Geen oppasdienst  
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. IJsselstein  
Koster : Henk van Maastricht  
Collecte : 1e Aanvulling Bidstond collecte Diaconie  
2e Aanvulling Bidstond collecte Kerk  
Deurcollecte: Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Vrijdag 17 maart 2017 Vrijdagavondviering in het kader van de 40dagentijd**

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : De Wereldtuin van het AZC Rotterdam

**Zondag 19 maart 2017—3e zondag Veertigdagentijd**

09.30 uur	: Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst	: Pauline Bezemer
Oppasdienst	: Cora van Wingerden
Chauffeurs	: D.W. Alblas en A. Bode
Koster	: Hans Vietsch
Collecte	: 1e Veertigdagen collecte Kerk in Actie 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte: Zendingscollecte Kerk in Actie

**Zondag 26 maart 2017—4e zondag Veertigdagentijd**

09.30 uur	: Mw. Ds. G. Stougie, Berkel en Rodenrijs
Kindernevendienst	: Cora van Wingerden
Oppasdienst	: Geen oppasdienst
Chauffeurs	: A.C. Alblas en Cl. Bezemer
Koster	: Henk van der Starre

**Bij de diensten**

Op zondag 5 maart is mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel onze gastvoorganger. Zij is inmiddels een vertrouwde stem geworden in onze Opstandingskerk. Op deze eerste zondag in de 40-dagentijd zien wij uit naar het Paasfeest. Voorin de kerk wordt weer een symbolische bloemschikking gemaakt, met verschillende accenten voor deze zondag. De kinderen van de nevendienst volgen hun project rondom het thema is: *Geloof in het leven*. Bij dit project schreef Erik Idema een lied op een bekende melodie (in het nieuwe liedboek Lied 215, in het vorige liedboek was dit Gezang 381).

Tot en met de Paasmorgen zingen wij elke zondag dezelfde woorden:

De zon komt op en geeft ons licht,  
zo brengt de hemel een bericht.  
Want na het donker van de nacht  
komt altijd weer een nieuwe dag.

Sta op en kijk je ogen uit,  
voel zachte warmte op je huid.  
God ziet waar jij je best voor doet  
en wat verkeerd gaat, maakt Hij  
goed.

O God, wilt U ons helpen om  
te stralen als de ochtendzon?  
Dan schijnt het deze wereld in:  
het morgenlicht van het begin.



Op woensdag 8 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. We lezen uit het Bijbelboek Prediker, dit jaar Prediker 2:20-27. Dat lijkt mij een mooi uitgangspunt voor deze dienst, mogelijk aan te vullen met Psalm 145. De evangelielezing is uit Matteüs 6:19-23. De bidstond begint om 19.30 uur.

Op zondag 12 maart gaat ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland bij ons voor. Het is dan de tweede zondag in de 40-dagentijd. De bloemschikking is voor deze zondag bijgewerkt en ook de kinderen gaan verder met hun project.

Op zondagmorgen 19 maart hoop ikzelf weer voor te gaan. Het is dan de derde zondag in de 40-dagentijd.

Op zondag 26 maart, de vijfde in de 40-dagentijd, zal mw.ds. G. Stougie uit Berkel en Rodenrijs bij ons voorgaan. Het is de vierde zondag in de 40-dagentijd.

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!  
ds. G.H. Offringa

### Zieken(t)huis

- Mw. B.L.N. Haasjes (Maasboulevard, Zwijndrecht) is herstellende van een ingrijpende operatie. Haar lichamelijke conditie is niet sterk en dit speelt mee bij haar overwegingen rondom het vervolg van haar behandeling. Wij wensen haar sterkte en wijsheid toe.

- Dhr. K. Klootwijk (Rijksstraatweg) kwam ten val en brak zijn heup. Hij revalideert nu in verpleeghuis Smeetsland, afdeling Het Paviljoen. Goede moed!

- Mw. A. Berkman-Visser ('t Zwaantje) werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Het ging goed met haar en zij mocht naar huis, maar op het moment van schrijven is zij opnieuw opgenomen.

Wij bidden de Heer om haar kracht te geven en nabij te blijven.

- Mw. J.C. Klootwijk (Mauritsweg) onderging een operatie, zij is weer thuis en herstelt goed.

- Mw. W.M. Wiessenberg (Neshoeve) was enkele dagen in Delta, aan de Zorgboulevard van het Maasstadziekenhuis. Haar medicatie is doorgelicht, zij is weer thuis.

Verschillende gemeenteleden, hier niet met name genoemd, ondergingen medische onderzoeken, behandelingen of kleinere ingrepen. Vaak mochten zij al snel weer naar huis terugkeren. Toch is herstel telkens weer een wonder waarvoor wij willen danken. Onze gezondheid spreekt niet vanzelf. Juist op onze weg naar het Paasfeest willen wij elkaar bij het leven bewaren. Laten we elkaar in deze 40-dagentijd aandacht blijven schenken, onze naaste bewaren in onze gedachten en gedenken in onze gebeden.

ds. G.H. Offringa

### C.M.V. Passage Wereldgebedsday.

**Vrijdag 3 maart** hopen we Wereldgebedsday te vieren in de Hoeksteen Rijksstraatweg 45 Rijsoord.

Aanvang 19.00 uur dit jaar is het een viering uit de Filippijnen met als thema "Eerlijk". Deze dienst wordt geheel verzorgd door Passage Rijsoord, tijdens de dienst is er een collecte voor verschillende projecten in de Filippijnen.

De dienst is voor iedereen toegankelijk (ook heren).

**Opbrengst Collectes**

29-01-2017	Kerk	€ 163,45
	Onderhoud gebouwen	€ 128,90
	Missionairwerk	€ 51,65
05-02-2017	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 163,20
	Onderhoud gebouwen	€ 123,30
	Eigen jeugd	€ 33,40
12-02-2017	Kerk	€ 135,35
	Onderhoud gebouwen	€ 112,20
	Eigen jeugd	€ 49,52
19-02-2017	Diaconie	€ 152,50
	Onderhoud gebouwen	€ 129,00
	Eigen jeugd	€ 52,35

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

**Vaste Vrijwillige Bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2017".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand maart zal plaatsvinden op 28 maart 2017.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk

Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

**Contact met de predikant**

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



## Bij de Voorplaat....

Eerst moest ik wel even slikken bij het zien van het februari-nummer van Rijsoord aan 'tWoord.

Daar hoorde volgens mij een tekening van Wout Haasjes te staan. Al op de eerste pagina werd duidelijk dat met name het jaartal 1917 op de foto van de Fontein de reden voor deze afbeelding is. Meteen werd ik erop gewezen dat er wel eens stukje over dit gebouw kon worden geschreven.



(foto is genomen door Jan Reijmerink)

Hierbij dan een poging om de geschiedenis van dit huis en zijn bewoners wat toe te lichten.

Het verhaal begint in 1916. In het veelgeprezen gedenkboek van 100 jaar Gereformeerde Kerk in Rijsoord staat de aanleiding en de besluitvorming betreffende de bouw uitvoerig beschreven. Er was al enige tijd sprake van dat de huisvesting van dominee Sleswijk Visser wel wat bescheiden was. Een verbouwing van de woning was zeker noodzakelijk. Het huis van 1890 vertoonde meerdere gebreken. Na zijn overlijden werd gemeend dat een komende predikant deze woning niet meer kon worden aangeboden. Er gingen "lasterlijke aantijgingen" dat het eerste uitgebrachte beroep om reden van de schamele huisvesting was afgeketst. Toen bleek dat dominee Kuyvenhoven interesse (roeping) bleek te hebben naar Rijsoord te komen werd er snel gehandeld. Op 23 mei 1917 werden kerkenraadsleden en gezinshoofden bijeengeroepen om de oplossing te vinden voor de huisvesting. Na de discussie te hebben aangehoord stond één van de "hoogstaande" leden op en gaf kort en krachtig aan dat wanneer ieder naar zijn mogelijkheden zou bijdragen en de totale kosten van een nieuwe pastorie bijeen zouden brengen hij 5000 gulden zou storten. Op 28 mei, dus al na vijf dagen, komt de kerkenraad met de Commissie van Beheer in vergadering bijeen om te constateren dat de toezeggingen de bouw van de pastorie mogelijk maken.

En de snelheid blijft erin. Na een eerste berekening kwam men uit op 12000 gulden. Dat bleek toch iets teveel natte-vinger-werk te zijn. Maar na overleg met architect Stans en de Rijsoordse vaklieden kwam men uit op een aanneemsom van 17.800 gulden, (ook toen was er sprake van sterke prijsstijgingen in de bouw). Hoewel dat fors tegenviel besloot men op 3 juli "op den ingeslagen weg voort te gaan en zoveel mogelijk de gemeente te bearbeiten om de gelden bijeen te krijgen".

De "hoogstaanden" zouden afzonderlijk worden bezocht. Hoe voortvarend er werd gebouwd blijkt wel uit het feit dat de nieuwe dominee 16 augustus een kijkje kwam nemen, en hem werd verzekerd dat hij 1 oktober de woning kon betrekken. De verhuizing werd geregeld en tegen die tijd kwam schipper van den Heerik over de Waal met de inventaris van de familie aangevaren.

Hoe zag de eindafrekening van de bouw er tenslotte uit. Nadat nog diverse posten aan de begroting waren toegevoegd gaf dat een eindbedrag van 20.543 gulden. Uit de kerkelijke kas was hiervoor 500 gulden bijgepast! De bouwtijd van dit kolossale pand? Van 1 juli tot 1 oktober. Wie kregen dit zo snel voor elkaar? Meest Rijsoordse vakmensen zoals Gebr. Bestebreurtje, hoofdaannemer Timmerwerk, Jac.de Geus Metselwerk, B. Wilschut Smeedwerk ,A. Gouman Loodgieter, Joris Klootwijk Schilderwerk en enkele kleinere deelnemers. Wie er aan meegewerkt hebben weet ik niet, behalve Maart Wilschut. Hij was bij het uitreiken van het bovengenoemde gedenkboek in 1989 het oudste mannelijke lid van onze gemeente, en zelfs toen vond hij het nog een veel te groot huis voor een dominee!

Misschien een volgende keer wat over de diverse bewoners en gebruikers gedurende 100 jaar.

Februari 2017 Wim van Gameren

### Thema-avond over Geloofsopvoeding in Opstandingskerk

donderdag 16 maart 2017 20.00-22.00 uur

**Wat geef jij mee aan je kinderen over je geloof? Hoe doen andere ouders dat? Welke materialen zijn ondersteunend hierbij? Bij geloofsopvoeding gaat het om je eigen overtuigingen en hoe je die deelt met je kinderen. Ieder mens is uniek en elke gezinssituatie is anders.**

#### **Thema: Moeilijke kindervragen**

Iedere (groot)ouder weet dat kinderen soms ingewikkelde kwesties op tafel leggen. Ook over geloven. Hoe ga je hiermee om? Tijdens deze bijeenkomst ontdek je als (groot) ouders dat je niet alleen staat. Je krijgt handvatten om het gesprek aan te gaan. Bestaan er 'goede' of 'foute' antwoorden?

*Dit project is een samenwerkingsproject tussen de SARI-kerken; Protestantse gemeente Bolnes, Opstandingskerk in Rijsoord, Christus is Koningkerk Slikkerveer en De Levensbron.*

Voor wie : ouders met kinderen tussen de 0-18 jaar  
 Locatie : Opstandingskerk Rijsoord, Rijksstraatweg 95  
 Gespreksleider : Jolanda van der Pol - Griesdoorn, tel. 06 - 37 4747 33

**Graag van tevoren opgave bij Ds. Offringa of Jolanda van der Pol**

**Meer informatie: [jeugdwerker@levensbron.nl](mailto:jeugdwerker@levensbron.nl) 06 -37474733**

Indien u op 16 maart verhinderd bent:  
 Op 14 maart wordt dezelfde avond gehouden in de Christus is Koning Kerk in Slikkerveer.



## **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties en-zovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl



## **Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters**

(in de periode van 28 januari 2017 t/m 24 februari 2017)

Via mw. H. Uittenbogaard-Rijkenbarg	voor de bloemen	€ 10,00
Via een enveloppe Actie Kerkbalans	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. J. IJsselstein-van der Wel	voor de kerk	€ 10,00
Via dhr. W.A. IJsselstein	wijkgeld Elisabeth	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

## **Periodieke giften aan de kerk**

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.



**Verjaardagen****MAART**

14 maart 1931

De heer J. van der Helm  
Ds. Sleeswijk Visserstraat 14  
2988 XC Rijsoord

24 maart 1938

Mevrouw W.de Vroed-Smit,  
Brasem 83,  
2986 HA Ridderkerk

26 maart 1932

Mevrouw A. Kanters-van Kleef  
Mauritshoek 120  
2988 ED Rijsoord

26 maart 1936

De heer W.J. van Gameren  
Oranjestraat 2a  
2991 CL Barendrecht

28 maart 1934

De heer W.A. Nugteren  
Rijksstraatweg 157  
2988 BD Rijsoord

31 maart 1934

De heer J. Oosthoek  
Seringenplantsoen 475  
2982 BP Ridderkerk

**NBG Bijbelleesrooster****Maart**

wo.	1	Matteüs 6 : 1-15
do	2	Matteüs 6 : 16-23
vr	3	Matteüs 6 : 24-34
za	4	Matteüs 7 : 1-12
zo	5	Psalm 91
ma	6	Matteüs 7 : 13-23
di	7	Matteüs 7 : 24-8:1
wo	8	Psalm 126
do	9	Spreuken 12 : 1-9
vr	10	Spreuken 12 : 10-19
za	11	Spreuken 12 : 20-28
zo	12	Psalm 99
ma	13	Zacharia 1 : 1-6
di	14	Zacharia 1 : 7-17
wo	15	Zacharia 2 : 1-9
do	16	Zacharia 2 : 10-17
vr	17	Zacharia 3 : 1-10
za	18	Zacharia 4 : 1-14
zo	19	Zacharia 5 : 1-11
ma	20	Zacharia 6 : 1-8
di	21	Zacharia 6 : 9-15
wo	22	Zacharia 7 : 1-14
do	23	Zacharia 8 : 1-8
vr	24	Zacharia 8 : 9-17
za	25	Zacharia 8 : 18-23
zo	26	Johannes 6 : 1-15
ma	27	Johannes 6 : 16-29
di	28	Johannes 6 : 30-40
wo	29	Johannes 6 : 41-59
do	30	Johannes 6 : 60-71
vr	31	Psalm 43

**Ontmoetingsavond 30+**

U/jij bent van harte welkom  
voor een praatje,  
glaasje, spelletje, kortom voor  
de gezelligheid,  
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-  
avond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag  
van de maand vanaf 20.00 uur tot onge-  
veer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 10 maart 2017

*Achter de bar staan  
Jan en Arjan*

**Ontmoetingsavond 30+**

**Noteer alvast in uw agenda:**

**In verband met Goede Vrijdag**

**zijn we in de maand april op  
vrijdag 7 april geopend!**



## C.M.V. Passage.

Dinsdag 21 maart is weer de volgende ledenavond. We hebben Anneke Tessers uitgenodigd. Deze avond staat in het teken van Pasen. Anneke brengt ons een werk van Rien Poortvliet.

Het wordt een avond die we gaan invullen met verhaal, gedicht en zang onder begeleiding van Rene Barnard. Het belooft een mooie avond te worden.

Iedereen is van harte welkom, breng gerust een buur of vriendin mee.

Met vriendelijke groet,  
Het bestuur van Passage,  
Pauly Bestebreurtje.

## Bazaar 2017

Inmiddels is de eerste vergadering van de bazaar weer achter de rug. We zijn nog druk bezig met het "filteren" van een goed doel. Wij willen, net als u, dat de gedeelde opbrengst goed besteed kan worden.

Verder heeft er nog een (tijdelijke) wisseling binnen de commissie plaatsgevonden. Nathan van Wingerden heeft een druk jaar voor de boeg en zal dit jaar alleen tijdens de bazaar aanwezig zijn. Blij zijn we, dat deze plek zal worden opgevuld door Janneke van der Linden. U allen welbekend.

Om de kramen weer te kunnen vullen zal de opslag open zijn op **zaterdag, 25 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur.**

Met een vriendelijke groet,

Henk, Dick, Sander, Kees, Dick, Daphne, Janneke en Diana



## Inloopochtenden

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op

**2 maart en 16 maart**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen we  
met elkaar!



Giften ontvangen door het College  
van Diakenen:

Via Mw. E. Alblas-van Gernerden  
voor dagboekje € 10,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Met vriendelijke groet

Kees Alblas  
Penningmeester Cvd.

## Symbolisch bloemschikken in de veertigdagentijd, Goede Week en Pasen 2017.

Het thema voor de symbolische schikkingen in de veertigdagentijd is 'Sta in je kracht'. Het woord kracht wordt als volgt verwoord: Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus en delen zoals Hij deelt.

### ***Symbol in de schikkingen***

In de te lezen teksten bij elke zondag speelt 'de berg' een belangrijke rol. In de taal van de Bijbel staat de berg voor de plaats waar God te ontmoeten is. De berg is groot, machtig en sterk. Hij straalt kracht uit maar is ook een plaats van stilte, van verwondering. De berg is dragend symbool en wordt vormgegeven door middel van drie houtschijven van een boom. In de schijven is de kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht. De barst van de schijven herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan.

### **Zondag 5 maart, eerste zondag van de veertigdagentijd.**

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking, Mattheüs 4, 1-11. Zoals hierboven is genoemd, wordt de berg, groot en machtig weergegeven door drie houtschijven. Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele bloemen van de gloriosa- zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

### **Zondag 12 maart, tweede zondag van de veertigdagentijd.**

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg, Mattheüs 17,1-9. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

### **Zondag 19 maart, derde zondag van de veertigdagentijd.**

Op de derde zondag van de veertigdagentijd horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron, Johannes 4,5-26 (42). In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaan-de leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

### **Zondag 26 maart, vierde zondag van de veertigdagentijd.**

Bij de vierde zondag van de veertigdagentijd schijnt het licht van Pasen door het donker heen, Johannes 9,1-13 (14-25) 26-39. Dat zien we aan de roze kleur. De rond vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te laten zien dat hij het Licht der wereld is.

*U bent uitgenodigd om na de dienst de schikking van dichtbij te bekijken. Er is genoeg te zien. Ook zijn de schikkingen te zien via de website van onze kerk [www.opstandingskerkrijsoord.nl](http://www.opstandingskerkrijsoord.nl).*

*Namens de werkgroep liturgisch bloemschikken.*

## 40dagenboekje en vrijdagavondvieringen

Bij deze Rijsoord aan 't Woord heeft u het 40dagenboekje ontvangen. De omslag van het boekje heeft de prachtige afbeelding van de Hongerdoek met de titel "Ik ben omdat we zijn" (gemaakt door de Afrikaanse kunstenaar Cidi Kwubiri). Uitleg over de Hongerdoek vindt u in het boekje.

Op de woensdagen staan verhalen rond het vluchtelingenwerk in het AZC. Ze vertellen op mooie wijze wat dit werk inhoudt en betekent voor de vrijwilligers en de vluchtelingen. Ds. Hermie Hummel van de Groene Tuinkerkerk in Rotterdam-IJsselmonde is zelf actief betrokken bij dit werk en heeft zorg gedragen voor deze verhalen. Het geeft een heel mooie invulling aan dit 40dagenboekje.

Verder vindt u daarin ook diverse activiteiten, waaraan u kunt meedoen.

Met dit boekje nodigen wij u uit in deze 40dagentijd op een bezinnende wijze op weg te gaan naar Pasen.

De 40dagentijd begint op Aswoensdag 1 maart. Dan zal er om 19.30 uur een viering zijn in de St. Jorisparochie. U bent daar van harte welkom.

Zoals elk jaar zijn er op de vrijdagavonden korte gebedsvieringen.

Het collectiedoel tijdens deze vieringen is bestemd voor "De Wereldtuin", een moestuinproject van het AZC te Rotterdam (Beverwaard). Wij bevelen dit collectiedoel van harte bij u aan.

Graag willen de bewoners een Wereldtuin, waarin zowel groenten als bloemen gekweekt zullen worden, het verbindt de bewoners van het AZC en de wijkbewoners met elkaar. Samen kunnen zij zorgen voor deze bijzondere tuin en genieten van de opbrengsten ervan. Het AZC is sinds 2016 gevestigd in de Beverwaard en momenteel verblijven daar 400 vluchtelingen. Deze vluchtelingen verblijven in het AZC in afwachting van de beslissing over hun asielverzoek.

Toen bekend werd dat het AZC er zou komen, is met coördinatie van Samen 010, het SKIN (Samen Kerk in Nederland) en Mara (Stichting voor maatschappelijk werk) een stuurgroep "Kerken en Vluchtelingen" in het leven geroepen. Een aantal Rotterdamse en ook Ridderkerkse kerken/geloofsgemeenschappen participeert hierin.

De vrijdagavondvieringen bevelen wij van harte bij u aan.

De vrijdagavondvieringen beginnen elke week om 19.30 uur:

10 maart Levensbron, Ridderkerk

17 maart Opstandingskerk, Rijsoord

24 maart Protestantse Gemeente Bolnes

31 maart Christus is Koningkerk, Slikkerveer

7 april Irenekerk, Slikkerveer

Na afloop wordt u een kopje koffie of thee aangeboden om nog wat na te praten.

De voorbereidingsgroep 40dagenboekje,  
namens Rijsoord,  
René en Wilma Barnard

N.B. In de hal van de kerk liggen nog exemplaren voor het geval u geen boekje hebt ontvangen. Ook kunt u bellen naar familie Barnard (427682).

## Lunchcafé De Fontein

Wegens grote belangstelling mogen we nu de datum vaststellen voor de volgende lunch in de vorm van een warme maaltijd. Dat zal plaatsvinden op



**donderdag 16 maart aanvang 12.30 uur in de Fontein.**

U kunt u opgeven tot vrijdag 10 maart bij Marrie de Koning (490146) of Ria Bode (426208) als u gezellig mee wilt eten, de kosten zijn €5,- per persoon.

Wat kunt u verwachten?

- ◇ altijd een warme maaltijd met soms soep vooraf óf een toetje als nagerecht
- ◇ op de dag dat we lunchen is er ook koffie-inloopochtend. U kunt dus als u daaraan deelneemt gewoon blijven als de tafels worden gedekt.

Hartelijke groet,  
Marrie en Ria

## Project 40-dagentijd en Pasen Kindernevendienst

### *Thema "Geloof in het leven"*

In de veertigdagentijd lezen we met de kinderen verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand op houden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.

Het thema wordt elke zondag geïntroduceerd met een kort weerbericht. Hij of zij vertelt over licht en donker in het leven van mensen.

De projectverbeelding van deze periode is een grote poster van een opkomende zon. De zon is een teken van leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan schijnen.

Op de zon worden in de loop van de veertigdagentijd verhalen geplakt. Het zijn verhalen waarin het licht van Pasen straalt. Ze laten zien hoe mooi en veelkleurig God het leven heeft gemaakt.

Zo wordt de zon een teken van geloof in het leven.



## Vanuit de ZWOE: Spaardoos en Beter Bijbel

1 maart jl. was het Aswoensdag, het begin van de 40dagentijd. In deze periode denken we aan het lijden en sterven van Jezus. Ook staan veel Christenen in die tijd stil bij het lijden van medemensen, overal op deze aarde. Het past ons solidair met onze lijdende naaste te zijn, maar het valt niet mee om dat in praktijk te brengen. We kunnen proberen een kleine financiële bijdrage te leveren om het leven van andere mensen wat beter te maken. De Spaardoos van de zgn. Kleine Projecten in Rwanda zal daarom in de 40dagentijd weer in het gangpad van de kerk te vinden zijn. Met de opbrengst hiervan en met bijdragen van andere kerken die meedoen aan de Uitwisseling zijn al heel veel projecten gerealiseerd zoals o.a. een kapsalon, een geiten- en koeienfokkerij, een naaiatelier. Wij hopen dat u ook nu weer uw steentje wil bijdragen aan het tot stand komen van weer nieuwe projecten. Alvast hartelijk dank hiervoor.



### Iets heel anders.

Enkele jaren geleden werd ik door iemand gewezen op de site [www.beterspellen.nl](http://www.beterspellen.nl). Ik houd ervan om goed te spellen en vandaar dat ik nu al geruime tijd deze leerzame site met veel plezier bezoek. Elke werkdag krijg ik een e-mail met een link rechtstreeks naar de test met vier multiple choice opgaven. Die vul ik in en verstuur de antwoorden. Direct daarna krijg ik te zien wat goed was en wat niet (met wat uitleg erbij). Heel leerzaam, zeker als je allang van school af bent.

Onlangs kwam ik er achter dat er ook Beter Verkeer bestaat, wat natuurlijk ook heel nuttig is. Maar er is ook: Beter Rekenen, NU Beter Engels, NU Beter Duits, NU Beter Frans, Beter Afrikaans.

Sinds 21 november 2016 bestaat er echter ook **Beter Bijbel**: een dagelijkse test van je Bijbelkennis.

Er zijn 3 niveaus: voor beginners, gevorderden en vergevorderden.

De website wordt inhoudelijk verzorgd door de stichting Wat Zegt de Bijbel.

Het meedoen is GRATIS! Het werkt op dezelfde manier als ik hierboven Beter Spellen heb omschreven.

Om u een idee te geven volgt hieronder een voorbeeld (beginnersniveau):

1. Omdat de Israëlieten in het beloofde land de Heer ontrouw zijn, worden ze belaagd door vijanden. De Heer wijst Gideon aan als rechter. Gideon gaat met een klein leger de Midjanieten verdrijven.

WAAR of NIET WAAR: Gideons leger bestaat uit slechts driehonderd man.

0 waar

0 niet waar

2. Ester is een Joods meisje dat door koning Ahasveros tot koningin is gekozen tijdens de ballingschap in Babylonië.

Kon een bevel van deze koning, verzegeld met zijn zegelring, herroepen worden?

0 ja

0 nee

3. Het evangelie volgens Marcus begint met de woorden: "Het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God," gevolgd door: "Zie, ik zend mijn bode voor je uit." Deze 'bode', die de komst van Jezus mag aankondigen bij de mensen, is Johannes .....

- de zoon van Zebedeüs
- Doper
- de geliefde
- de profeet

4. Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven. In zijn brief aan de christenen in Korinte (de NBV schrijft dit zonder h, WB) schrijft hij over de wijsheid van de wereld: "Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is ..... bij God."

- onbelangrijk
- onbegrijpelijk
- soms verstandig
- dwaasheid

Ik verzeker u dat het dagelijks maken van dergelijke vragen heel leerzaam is. Soms denken we wel zo'n beetje te weten wat er in de Bijbel staat, maar wat valt dat tegen als je probeert deze Bijbelvragen te beantwoorden en zeker als je naar een wat moeilijker niveau gaat.

Ik wil deze site [www.beterbijbel.nl](http://www.beterbijbel.nl) van harte bij u aanbevelen. Veel succes ermee!

Namens de ZWOE, Wilma Barnard



Uitleg bij vraag 1: Na een tweede selectie door de Heer, blijven nog driehonderd mannen over om met Gideon de Midjanieten te verslaan.

Uitleg bij vraag 2: Het ging hier om de 'wet van Meden en Perzen'; iets dat onherroepelijk was en dat gold ook voor de koning. De uitdrukking die tegenwoordig nog steeds gebruikt wordt als iets absoluut vaststaat is hiervan afgeleid.

Uitleg bij vraag 3: Voordat Johannes de Doper geboren werd, heeft de engel Gabriël al aankondigd dat hij een bijzondere taak zou krijgen. Hij wordt onder andere een bode, een wegbereider genoemd.

Uitleg bij vraag 4: De Bijbel zegt: "Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: 'Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid.'"

## IN GESPREK MET...



### AAN HET WOORD:

### REV. JOOST POT EN MEVR. MARION POT-DAVIDSON

Marion Davidson werd geboren in Edinburgh in Schotland. Moeder Davidson stond voor de klas, vader was engineer. Het echtpaar had twee dochters.

In de economisch slechte tijd rond 1923 ging vader Davidson naar Rotterdam om te werken bij de RDM. Hij bezocht tijdens die periode de Schotse kerk in Rotterdam, toen gevestigd aan het Vasteland. Hij is daar nog kort ouderling geweest. (Na het bombardement van 1940 is de kerk herbouwd aan de Schiedamse Vest tegenover het Oogziekenhuis.) Hij kwam terug in Edinburgh in 1927 en zij huwden toen.

In Nieuw-Lekkerland stond de wieg van Joost Pot, middelste uit een gezin met vijf kinderen, drie zoons en twee dochters. Joosts overgrootvader was scheepsbouwer in Slikerveer. Deze Joost Pot huwde een meisje uit Ridderkerk in 1846. Joost herinnert zich dat zijn vader voor de oorlog regelmatig zaken deed met Engelse handelaren.

Joost groeide op in Nieuw-Lekkerland, de middelbare school bezocht hij in Schiedam en verbleef dan gedurende de week in Schiedam Kethel. Op de fiets was dat een afstand van tien minuten.

Na de middelbare school volgde de HTS in Dordrecht. De eerste baan vond hij bij Stork afdeling stoomketels in Hengelo, hij woonde daar op kamers.

Na drie jaar hield hij het voor gezien en volgde de overstap naar een Chocolade fabriek voor een jaar.

Terug naar 1950. De tweede Wereldoorlog was voorbij en reizen werd gemakkelijker. Marion en haar zuster waren in de gelegenheid om de eerste van vele zomervakanties door te brengen bij een tante die met een Nederlandse scheepsarchitect uit Delft getrouwd was. De Rode Kruis berichten hadden niet veel informatie gegeven over bezet Nederland en de zussen waren diep onder de indruk van de ervaringen die met hen gedeeld werden.

Tante en Oom waren zeer actief in de Schotse kerk en tijdens zo'n trip gingen ze van zelfsprekend mee naar de kerk. Ze maakten er vele vrienden. Op een dag waren ze uitgenodigd voor een verjaardagsfeest in Schiedam Kethel en daar ontmoette ze Joost voor de eerste keer . . .

Door het werk van Joost in de chocolade fabriek werd moeder Davidson, als Joost op bezoek kwam in Schotland, regelmatig verwend met een grote doos kersenbonbons.



In 1961 werd het huwelijk gesloten van de Schotse Marion Davidson en Joost Pot in de kerk van Marion in Edinburgh, Schotland. Beide families waren aanwezig.

Het was moeilijk om liederen te kiezen voor de huwelijksdienst die bij iedereen bekend waren. Eén van de favoriete Schotse hymnes van Marion met een prachtige tekst, bleek een melodie te hebben die wel erg veel leek op een Duits oorlogsstrijdlied. Dat was zo kort na de oorlog zeer ongewenst. Dit lied kon dus niet worden gezongen. Er werd besloten om een lied naar Psalm 23 te kiezen: 'The King of love my Shepherd is'. (De koning van liefde is mijn Herder)

Joost werkte inmiddels als Hoofd technische Dienst in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Een huis vinden was niet gemakkelijk.

In Rijsoord werd in die tijd door aannemer Hooghart een blokje huizen gebouwd aan de Ds. Sleswijk Visserstraat; dat vonden ze wel wat! De moeder van Joost wijdde Marion in in de geheimen van een Hollandse huishouding. Na 12 jaar voor de klas te hebben gestaan met soms wel 55 leerlingen was er voor Marion toch nog veel te leren. Koken was soms een probleem, de namen van de verschillende soorten vlees waren ingewikkeld en wat was 'postelein'??? en rabarber werd geserveerd als groente??? Vreemd . . .

Marion vond de diensten in een Nederlandse kerk moeilijk om te volgen en wilde graag naar de Schotse kerk en omdat Joost ook goed Engels sprak werd aldus besloten.

In het huis aan de Ds, Sleswijk Visserstraat werden de drie kinderen geboren, twee dochters en een zoon.

Spoedig werd Marion actief lid van de Schotse kerk; Joost later.

In 1971 was het huis aan de Ds. Sleswijk Visserstraat te klein voor het gezin en werd naar een grotere woning gezocht; dat werd Rijksstraatweg. (zie Rijsoord kalender 2017 maand februari).

In 1972 werd Joost voor het eerst ouderling van de Schotse kerk in Rotterdam. Deze kerk heeft leden in de wijde omgeving. Het werk was dus nogal intensief, door de grote afstanden kon per avond slechts één gezin bezocht worden.

Roeien was één van de grote hobby's van Joost. Hij is daarom lang lid geweest van de Dordtse roei-en zeilvereniging. Hier werd geroeid in wedstrijd boten. Op enig moment was er een groepje van vier mannen dat een vijfde man nodig had. Het werd een bemanning van drie predikanten, een kantonrechter en Joost, toen nog technicus. Dat was leuk, een ochtend in de week werd er geroeid, de predikanten hadden dan hele theologische discussies.

Het echtpaar was zeer actief in de Schotse kerk. Marion en de beide dochters deden Zondagschool en koor. Zoon Joost speelde bij hoogtijdagen trompet in de kerk. Joost besloot, aan de hand van zijn ervaring als ouderling een soort handleiding te schrijven voor pastorale werkers.

Voor het schrijven van deze handreiking was ook veel Bijbelstudie nodig en langzaam groeide het verlangen om theologie te gaan studeren om zo de Protestantse Schotse kerk en de Heer nog meer te kunnen dienen. Inmiddels was het pensioen bij het Zuiderziekenhuis in zicht gekomen.

De kerkscheuring van 1843 in Schotland kwam 30 jaar later ook naar Nederland; hoewel, niet op alle punten gelijk. Maar reeds in 1929 werd er weer een eenheid gevormd en was er weer sprake van één Schotse kerk.

Om predikant te worden in de Schotse kerk moet je eerst getest worden op geschiktheid. Joost moest zich melden in Edinburgh voor een driedaagse interne 'selection school' met ongeveer 25 andere kandidaten. Het was een pittig programma wat afgewerkt moest worden. Hem was toen al te kennen gegeven dat gezien zijn leeftijd (60) een vaste predikantsplaats geen optie meer was; wel part-time en waarneming bij ziekte of vacatures.

Korte tijd na de test kwam het bericht uit Edinburgh dat de studie kon beginnen. Een lange boekenlijst met taken werd gestuurd. Joost moest thuis studeren, per post het huiswerk inzenden en bovendien regelmatig een lang weekend in Schotland naar de universiteit om colleges te volgen.

De studie duurde enkele jaren en stagelopen was er ook bij. Er waren twee stages, de eerste twee jaren in Edinburgh; zeer afwisselend! Veel meegemaakt! Voor de derde laatste en langste stageperiode had het Presbytery bestuur een andere plaats in gedachten: Genève. In de kerk van Calvijn, het Auditor van Calvijn ging Joost zijn stageperiode doorbrengen. Wat een bijzonder voorrecht . . . Er werd geprekeerd vanaf de originele preekstoel die nog stamde uit de tijd van Calvijn.

Het eindexamen vond plaats in Brussel, de preekbevoegdheid in Amsterdam. De officiële bevestiging als predikant van de Schotse Kerk vond plaats tijdens een algemene Presbytery vergadering in Rome.

Eenmaal aan het werk als predikant binnen de Presbytery (classis) Europa van de Schotse kerk brak een zeer enerverende tijd aan. Voor periodes van meestal een paar maanden werd Rev. Pot uitgezonden naar allerlei plaatsen in het buitenland zoals: Parijs, Fuengirola (Costa del Sol), Gibraltar, Genève, Lausanne, en Lissabon.

De voorganger van de kerk in Rotterdam was vanwege studie en promotie veelvuldig afwezig vanwege reizen naar de VS. en de Balkan, op die manier kon Joost ook in Rotterdam veel ervaring opdoen.

Marion ging altijd mee tijdens de buitenlandse reizen. De kinderen waren oud genoeg en gewend om voor zichzelf te kunnen zorgen. Het echtpaar heeft in Rijsoord vele goede en langdurige vriendschappen opgebouwd.

De kinderen zijn tweetalig opgevoed, dit brengt vele voordelen met zich mee in het latere leven. De vakanties van het gezin werden afwisselend in Schotland en in Nederland doorgebracht.

De hobby's van Marion waren muziek (piano spelen), tuinieren, bakken, naaien, breien en later ook Hindelopen schilderijen maken. Vele cadeautjes waren 'handmade' Hindelopen schilderijen op klompen en andere gebruiksvoorwerpen. Nu houdt ze ervan om rustig te zitten met een goed boek.

De laatste tien jaar wordt er niet meer waargenomen in het buitenland, maar wel in eigen land. Regelmatig is Joost nog op de kansel te vinden in de Schotse kerk in Rotterdam, maar ook in andere kerken in de omgeving. Het predikantschap, met name de verkondiging, boeit hem nog steeds.

Er zijn inmiddels vijf kleinkinderen die naar het echtpaar toe komen voor informatie over schoolprojecten en laten zien hoe hun I Phones werken. Ze houden ervan om te komen logeren bij Opa en Oma, maar er mag er maar één tegelijk komen . . . Het leven in Rijsoord is heel plezierig en het echtpaar is zeer dankbaar voor alle rijke zegeningen die ze ontvangen.

Het favoriete lied is het lied dat gezongen werd tijdens hun huwelijk in 1961, een lied naar Psalm 23:

*The King of Love my Shepherd is  
Whose goodness faileth never;  
I nothing lack if I am His  
And He is mine for ever.*

*Where streams of living water flow  
My ransomed soul He leadeth,  
And where the verdant pastures grow  
With food celestial feedeth.*

*Perverse and foolish oft I strayed;  
But yet in love he sought me.  
And on His Shoulder gently laid  
And home, rejoicing, brought me.*

*In death's dark vale I fear no ill,  
With Thee, dear Lord, beside me;  
Thy rod an staff my comfort still,  
Thy Cross before to guide me.*

*Thou spead'st a table in my sight;  
Thy unction grace bestoweth;  
And O what transport of delight  
From Thy pure chalice floweth!*

*And so through all the length of days  
Thy goodness faileth never;  
Good Shepherd, may I sing Thy praise  
Within Thy house for ever.*

Amen



Deurcollecte maand maart - Zendingscollecte Kerk in Actie

**Steun gezinnen in Guatemala**

Over enkele weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in moeilijke omstandigheden. In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Red Paz, partner van Kerk in Actie, geeft cursussen aan mensen om te zoeken naar vreedzame oplossingen voor conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken. Tijdens de diverse cursussen speelt de Bijbel een belangrijke rol. Dankzij de cursussen zijn de mensen in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. Voor € 94,00 kan iemand een training 'conflict oplossen' volgen. Met deze collecte vragen we uw steun voor vrouwen in Guatemala die zich inzetten voor een vreedzame samenleving.

Helpt u mee? Van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk



In januari heeft de actie kerkbalans plaatsgevonden.

Op basis van de ingeleverde enveloppen tot en met 24 februari 2017 kan de voorlopige balans worden opgemaakt. Door 137 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 63.401,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 72 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2017" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen).

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

## De Kerk.. een open deur

Net als vorig jaar zullen we de kerk weer wagenwijd openzetten voor dorpsgenoten en andere belangstellenden.

***zaterdag 20 mei  
tussen 14.00 en 16.30 uur***



staan de kerkdeuren weer wagenwijd open voor iedereen!  
Er is van alles te doen en te beleven!

- ◆ **Optreden van 'Popkoor Rijsoord'**  
Dit koor oefent wekelijks in onze gebouwen en is bereid gevonden om enkele liederen ten gehore te brengen. Het koor staat onder leiding van Xandra Willis



- ◆ **Ruilmarkt voor tuinplantjes, zaadjes en jong plantgoed**  
Begin alvast met voorzaaien en stekken, zo dat u op de ruilmarkt naar hartelust plantjes en zaadjes kunt omruilen.



- ◆ **Vertoning van oude films van kampweken**  
Wat is er leuker dan jezelf terugzien op heel oude films van de kampweken?



- ◆ **Fotohoek**

Met een doos verkleedkleden en een leuke achtergrond kunnen er fraaie foto's gemaakt worden van u en uw gezin! Uiteraard kunnen er ook leuke babyfoto's gemaakt worden!



- ◆ **Hapjes en drankjes**  
Uiteraard kunt u de hele middag genieten van heerlijke hapjes en drankjes!

***Noteer vast in de agenda!!!***

***Gemeenteopbouw-en toerusting***



### ***Verhalenbus over 500 jaar Reformatie op 5 april 2017 in Dordrecht***

De protestantse kerken bestaan dit jaar 500 jaar.

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de kerkdeur van de slotkapel van Wittenberg aanbracht. Beginpunt van de Reformatie.

Wat heeft het protestantisme gebracht? En hoe staat de kerk er nu voor?

Een ding is zeker: de Reformatie heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de kerk en de ontwikkeling van Europa. Tot op de dag van vandaag is de slogan van de Reformatie - alleen geloof, alleen genade, alleen de Schrift - een geloofsrealiteit voor velen en is Luthers stellingname over de vrijheid van een Christen nog steeds actueel. Een herdenking waard.

*De Duitse Evangelische Kirche startte in november 2016 het project "Europäischer Stationenweg": een truck met tentoonstellingsoplegger vertrok uit Genève voor een tour van 25.000 km door Europa. De tour met 68 stopplaatsen in 19 Europese landen verzamelt verhalen over de Reformatie in die stopplaatsen. Verhalen uit Rome, Turku, Zürich, Liverpool en Straatsburg, uit Worms, Augsburg en nog veel meer plaatsen. In Nederland worden twee steden bezocht: Deventer en Dordrecht!*

Het "Verhaal van Dordrecht" zal zich vooral richten op Hendrik van Sutphen, de prior van het Augustijnenklooster die geraakt werd door de reformatorische leer en de Synode van Dordrecht.

De "Verhalenbus" - begeleid door een achttal vrijwilligers uit Duitsland - zal op 5 april 2017 gestationeerd zijn op het Stadhuisplein te Dordrecht.

Om zowel de Reformatie als de rol van Dordrecht daarin rond de aanwezigheid van de Verhalenbus te benadrukken zullen op die dag allerlei activiteiten ontplooid worden in het kader van 500 jaar Reformatie langs een rode-loper-route tussen Grote kerk en Trinitatiskapel, zoals o.a.:

- \* Dordtse kinderkoren zingen op diverse locaties Lutherliederen.
- \* Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart speelt Lutherliederen op het carillon van de Grote Kerk.
- \* Hagenpreken en boekverkoop.
- \* Exposities en muziekkuitvoeringen in de Trinitatiskapel, waar ook consumpties gebruikt kunnen worden inclusief tafelgesprekken à la Luther.
- \* Avondprogramma met debat in de Grote kerk over de betekenis van de Reformatie nu.

Zie ook [www.lutherjaarindordt.nl](http://www.lutherjaarindordt.nl)



## Protestantse Kerk De classis in het nieuws

### Kerk 2025

De generale synode aanvaardde in april 2016 het rapport *Kerk 2025: een stap verder*. Vervolgens was het de taak van het generale college voor de kerkorde de daaruit voortvloeiende noodzakelijke wijzigingen van de kerkorde voor te bereiden. Aan alle kerkenraden is een eerste lezing van die wijzigingen toegestuurd. De kerkenraden hebben hun meningen en opmerkingen naar de classis gestuurd. De classis bespreekt op 6 april de kerkordevoorstellen, daarbij ook rekening houdend met de opmerkingen van de kerkenraden.

De kerkordewijzigingen zijn samengevat in tien kernvragen, waaronder:

1. Kunt u instemmen met de samenvoeging van klassicale vergaderingen die ertoe leidt dat er straks 11 klassicale vergaderingen zijn in plaats van de huidige 75?
2. Kunt u ermee instemmen dat straks de (wijk)kerkenraden niet meer rechtstreeks een kerkenraadslid afvaardigen naar de klassicale vergadering, maar dat zij een lid van de klassicale vergadering aanwijzen door middel van verkiezingen?
3. Kunt u instemmen met de sleutelrol die de voorzitter van de klassicale vergadering (classispredikant genoemd) straks zal spelen?
4. Kunt u ermee instemmen dat straks van de reguliere visitatie geen sprake meer zal zijn, maar dat de classispredikant de opdracht heeft elke vier jaren alle gemeenten en alle predikanten in de classis te bezoeken?
5. Kunt u instemmen met de bredere mogelijkheden om huisgemeenten in te stellen?
6. Kunt u instemmen met de mogelijkheid om een gemeente op te heffen?

De classis maakt op 6 april ook kennis met twee nieuwe predikanten in de classis, namelijk met ds. W.J. van Schaik, die op zondag 15 januari werd verbonden aan de hervormde wijkgemeente 'Rondom de Andreaskerk' te Dordrecht en met ds. M. Maas die op 12 februari intrede deed in de hervormde wijkgemeente de Pauluskerk te Dordrecht.

We zijn te gast bij de hervormde gemeente van Rijsoord en ook zij stelt zich aan ons voor.

De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen die belangstelling heeft voor bovenstaande onderwerpen is van harte welkom om mee te praten.

De classis vergadert op donderdag 6 april, vanaf 19.30 uur in de hervormde kerk, Rijksstraatweg 45 in Ridderkerk (Rijsoord).

Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39,  
e-mail: [scriba@classisdordrecht.nl](mailto:scriba@classisdordrecht.nl)

**Aartsbisschop van Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië houdt lezing over de betekenis van het Christendom in het Midden-Oosten en de relatie met de moslimwereld**

**Donderdag 30 maart, Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk,  
Aanvang 20.00 uur**

Op uitnodiging van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) komt Mor Polycarpus Augin Aydin, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland een lezing houden over de betekenis van het christendom in het Midden-Oosten en de relatie met de moslimwereld.

De Syrisch -Orthodoxe kerk.

De Syrisch - Orthodoxe kerk wordt wel de bakermat, de moeder van het christelijk geloof genoemd. De moederkerk omdat vanuit Syrië het evangelie zich in de eerste eeuw verspreidde naar het Oosten, naar Perzië, Armenië, India en China, en omdat men in Syrië de vroegste christelijke kerken vindt.

Islam

De kerk heeft een eeuwenlange traditie in haar relatie met de Islam. Tijden van onderlinge tolerantie wisselden af met perioden van extreme vervolgingen, zoals de genocide in de jaren 1915 tot 1919. Naast de Armeniërs werden toen ook zo'n 90.000 christenen vermoord in Zuidoost Turkije. In de gehele regio ging het toen om 700.000 slachtoffers.

Ook in de tweede helft van de 20<sup>e</sup> eeuw werden de christenen in Zuidoost Turkije bedreigd door zowel de Koerden als het Turkse leger. Het enige nog functionerende klooster is Mor Gabriël, gelegen aan de Syrische grens. Velen zijn uit dit gebied geëmigreerd naar landen als Duitsland en Zweden. Woonden er in 1974 in deze regio nog zo'n 100.000 christenen, nu zijn het er een paar duizend.

De Syrisch - Orthodoxe kerk in Nederland

Ook vluchtten velen naar Twente, waar nu bloeiende Syrische kerkgemeenschappen zijn ontstaan. Migranten uit Irak, Libanon en recent Syrië zoeken nu ook daar hun toevlucht. Wereldwijd telt de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap ongeveer 6 miljoen leden. De eerste kerk in Nederland, de Mor Johannes Apostelkerk, stond in Hengelo. In Glane staat het St. Efrem de Syriër klooster. Het fungeert als een geestelijk trefpunt en liturgisch leercentrum voor de Syrische christenen uit een groot deel van West-Europa. In Glane worden regelmatig ontmoetingen georganiseerd met de andere Oosterse kerken. Theologiestudenten uit heel Nederland komen in Glane hun licht op doen omdat men beseft dat de kracht van deze vorm van christendom een verrijking betekent voor de interreligieuze dialoog. Veel jongeren uit deze kringen moeten hun weg vinden in de Nederlandse samenleving, waarbij hun identiteit en leefstijl vaak niet strookt met die van de Nederlandse jeugd.

Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin

Geboren in 1971 in een dorpje in Zuidoost Turkije, volgde hij vanaf 1982 in het Mor Gabriël klooster een opleiding in de Syrische taal en de traditionele Syrische theologie en liturgie. Hij zette zijn studie theologie in Engeland voort. In Oxford behaalde hij zijn "Master of Syriac Studies". In 1997 studeerde hij in New York aan St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary en behaalde daar zijn "Master of Divinity". In 2001 promoveerde hij tot Doctor of Philosophy met een dissertatie over de Syrische kloosterorde. Op 7 oktober 2001 werd hij gewijd tot monnik in de St. Efrem klooster in Damascus. Een jaar later was hij priester. In 2005 werd hij vicaris en metropoliet voor het aartsbisdom Nederland. In april 2007 werd hij gewijd tot metropoliet met de naam Polycarpus, naar de in de tweede eeuw levende Polycarpus van Smyrna.



De kerk in het huidige Midden-Oosten

Over de situatie in het huidige Syrië en Midden-Oosten weet Polycarpus vrij veel af. Het patriarchaat van de Syrisch-Orthodoxe Kerk bevindt zich in Damascus. Zijn zus is getrouwd met een Syriër. Christenen vormden in Syrië in 2013 zo'n 10 procent van de bevolking. Er waren 4 bisdommen, o.a. in Aleppo, de belangrijkste christelijke stad van Syrië. Bisschoppen werden ontvoerd en verdwenen.

IS gijzelt, ontvoert en vermoordt christenen.

Christenen in Syrië hadden het de achterliggende decennia beter dan christenen in Turkije. Ze hadden meer vrijheid, eigen scholen en universiteiten. Over de huidige situatie zal Polycarpus ons uitgebreid bijpraten. In een artikel in het Christelijk Weekblad trok men onlangs de conclusie: "Onverschillig stilzwijgen lijkt het lot dat Syrische christenen is beschoren." Met de komst van Polycarpus hopen we daar iets aan te doen.

Aanvang 20.00 uur. Na een toespraak door Polycarpus is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en met hem van gedachten te wisselen.

**FILM  
HUIS**  
RIDDERKERK



THEATERZAAL  
'HET PLEIN'  
GEMEENTEHUIS  
KONINGSPLEIN 1  
RIDDERKERK

op donderdag 30 maart presenteren wij

## Luther

geregisseerd door Eric Till

met Joseph Fiennes, Alfred Molina en Peter Ustinov

In het jaar 1505 doet de jonge Martin Luther tijdens een hevig onweer de belofte dat hij tot het klooster zal toetreden. Verscheurd door een gevoel van eigen zondigheid en angst voor een straffende God wordt Luther al snel door zijn biechtvader op pelgrimstocht gestuurd naar Rome. Daar komt hij in aanraking met de levendige handel in relikwieën en aflaten van de Rooms-katholieke kerk. Terug in Wittenberg wordt Luther benoemd tot doctor en hij begint colleges te geven. In deze periode schrijft hij zijn 95 stellingen tegen de aflaatverkoop. Hierdoor komt hij in een ernstig conflict met de Rooms-katholieke kerk. De paus doet er alles aan om Luther zover te krijgen dat hij zijn leer herroept. Martin Luther wil echter vasthouden aan de bijbel.

Een prachtige en indrukwekkende vertolking over het leven van Maarten Luther, degelijke acteerprestaties van o.a. Joseph Fiennes en mooie authentieke locaties. Met name de scenes in Rome en de momenten waarin Molina aflaten verkoopt, zijn heel sprekend. Het is een bekende geschiedenis waarbij de 95 stellingen wel erg snel op de kerkdeuren van Wittenberg genageld worden.

Aanvang 19.30 uur

**Gewijzigde datum!!! Donderdag in plaats van Vrijdag**

Toegangskarten á € 5,- zijn vanaf 14 dagen voor de voorstelling verkrijgbaar in de Wereldwinkel, Schoutstraat 17 Ridderkerk en 's avonds vanaf 19.00 uur aan de zaal.



## *(CONCERT) AGENDA*

3 maart 19.00 uur	Hoeksteen Rijsoord	Wereldgebedsdag	Viering uit de Filipijnen met als thema 'eerlijk'. Dienst wordt verzorgd door CMV Passage
10 maart 17 maart 24 maart 31 maart 7 april	Levensbron Opstandingskerk Bolnes Chr.is K.kerk Irenekerk	Vrijdagavondvieringen  40 dagen projekt	Zie aankondiging elders in dit blad
10 maart Vanaf 20.00 uur	Soosruimte Fontein	Ontmoetingsavond 30+	Achter de bar staan Jan en Arjen
12 maart 17.00 uur	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij'	m.m.v. Chr.Mannenkoor 'Prins Alexander' o.l.v. Arjan Breukhoven, Orgel Martin Mans . Voorganger Bert Noteboom, Almere
15 maart 09.00 uur	Dorpskerk Heerjansdam	Vrouwen ontmoeten vrouwen	Spreekster Eke de Gier In de pauze: High Tea!
16 maart 12.30 uur	De Fontein	Lunchcafé	Opgeven voor 10 maart bij Marrie de Koning of Ria Bode
16 maart 20.00 uur	De Fontein	Themavond over geloofsopvoeding	Thema: 'moeilijke kindervragen'. Avond wordt geleid door Jolanda van der Pol. Graag aanmelden
19 maart 19.30 uur	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang	m.m.v. Wim de Penning en Adri Poortvliet
21 maart	Hoeksteen	CMV Passage-ledenavond	m.m.v. Anneke Tessers
<b>Donderdag</b> 30 maart	Theater het Plein	Filmhuis Ridderkerk 20.00 uur	Film over Luther
2 april 2017	Opstandingskerk	Debarim	Tijdens de morgendienst medewerking v.Debarim
21 april 2017	Bethelkerk Zwijndrecht	Oranjeconcert	m.m.v. Oeral Kozakkenkoor