

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten.	2,3
Ziekent(huis), Kerkbalans, jaarcijfers CvK, Spaardoos Rwanda.	4,5
Deurcollecte mei, Bazaar 2017, Band 'Bridges' in Rijsoord	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, bedankjes	8
Inloopochtenden, 30+ ontmoetingsavond, Bijbelleesrooster	9
De Kerk.. een open deur, giften, VVB, CMV Passage	10,11
Verslag kerkenraadsverg. , opbrengst collectes, 40 dagen kalender.	12,13
In gesprek met... Greet Lodder	14-18
Lunchcafé de Fontein	19
Jaarrekening College van Diakenen	20,21
Vesperdienst Nieuwe Liedboek, Concert Deo Cantemus, SARI	22,23
Verslag Kerk in Actie Werelddag, Christmas Event	24,25
Classis in het Nieuws	26,27
(Concert)agenda	28

Van de redactie

Voor u ligt het mei-nummer van Rijsoord aan 't Woord. Het is weer een afwisselend geheel geworden. De jaarcijfers over 2016 zijn gereed en kunnen bestudeerd worden, ook zijn er weer allerlei activiteiten gepland voor de komende tijd.

Indrukwekkend is het interview met Greet Lodder, het is een prachtig verslag geworden van haar bijzondere levensverhaal.

Door de grote hoeveelheid kopij is, in overleg met de schrijver, besloten om het vervolgverhaal over De Fontein te bewaren tot het juni-nummer.

Velen gaan in de maand mei een paar dagen met vakantie en ook de 'reisclub' zoals we ons noemen, een groep van 5 gemeenteleden waaronder uw redacteur, gaat eind mei weer een vreemde stad bezoeken en ontdekken. Dit betekent dat de kopij voor Rijsoord aan 't Woord een week eerder, **uiterlijk vrijdag 19 mei** ingeleverd moet zijn. Ik hoop op uw aller medewerking!

Veel leesplezier gewenst!

Stencilen:

Maandag 29 mei 2017

**Bundelen:**

Woensdag 31 mei 2017
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 19 mei bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 7 mei 2017

09.30 uur : Ds. H. Ijzerman, Rotterdam
Kindernevendienst : Cora van Wingerden
Oppasdienst : Natasja Janssen
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en B. Sintemaartensdijk
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair Werk

Zondag 14 mei 2017

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw
Oppasdienst : geen oppasdienst
Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair Werk

Zondag 21 mei 2017

09.10 uur : zingen van Opwekkingsliederen
09.30 uur : Mw. Ds. A. Matser, Rotterdam
Kindernevendienst : Martine Versteeg
Oppasdienst : Cora van Wingerden
Chauffeurs : C. IJsselstein en M.C. Verveer
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Donderdag 25 mei 2017—Hemelvaartsdag—Gezamenlijke dienst met PG Bolnes en De Levensbron

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Henk van der Starre
Collecte : kerk



Zondag 28 mei 2017—Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur	: Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst	: Elselien van Gameren, Liane Janssen
Oppasdienst	: geen oppasdienst
Chauffeurs	: N.H. Baars en W.A. IJsselstein
Koster	: Wim van Bruggen
Collecte	: 1e Diaconie 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte Missionair werk

Bij de diensten

‘Waar kun je met Pasen beter zijn dan in een Opstandingskerk?’ Ik hoorde deze woorden in de aankondiging van een radioprogramma waarin ds. Bert Altena te gast was. Ds. Altena is (emeritus)predikant in Assen en enkele jaren geleden maakte hij een fietstocht langs een twintigtal Opstandingskerken in Nederland en Vlaanderen, te beginnen bij zijn eigen Opstandingskerk in de Drentse hoofdstad. Hij is ook bij ons in Rijsoord op bezoek geweest, de oudste Opstandingskerk op de route. Niet alleen met Pasen, maar iedere zondag bent u welkom in onze kerk. Ook in de maand die voor ons ligt willen we samen de kracht van het evangelie vieren en inspiratie putten voor ons gelovig leven.

Op **zondag 7 mei** zullen we ds. H. IJzerman uit Rotterdam ontvangen als onze voorganger van de dienst. Hij komt geregeld naar Rijsoord en laat ons dan, op zijn heel eigen wijze, delen in zijn diaconale betrokkenheid. Ons christelijk geloof is niet alleen iets voor de zondag, of zoals sommigen zeggen: achter de voordeur. Als het goed is doortrekt ons geloof heel ons leven.

Op **zondag 14 mei** hoop ikzelf voor te gaan. Een ‘gewone’ zondag, geen bijzonder thema, geen koor, geen project. Maar wat is gewoon? Schept dat niet juist ruimte om het bekende te waarderen, om aandacht te geven aan de dingen die vanzelf lijken te spreken? Te wachten op inspiratie, wachten op het wonder?

Op **zondag 21 mei** is mw. ds. A. Matser uit Rotterdam onze gastvoorganger. Veertig dagen ná Pasen is het Hemelvaartsdag.

De dienst op **donderdag 25 mei** houden we samen met leden van de Protestantse Gemeente te Ridderkerk-Bolnes en de Protestantse Gemeente ‘Levensbron’ te Ridderkerk. Dit jaar wordt de dienst in onze Opstandingskerk gehouden, aanvang 9.30 uur.

Op **zondag 28 mei**, in het weekend ná Hemelvaart, vieren wij het Heilig Avondmaal. Een bijzondere zondag om dat te doen: we gedenken het verlossend lijden van de Jezus onze Heer die verreezen is en leeft bij God; we verkondigen zijn dood, totdat Hij komt; we bidden om de komst van de Heilige Geest in ons midden, én we strekken ons uit naar het feest van Pinksteren.

Wensen wij elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe!

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

Dhr. B. Sintemaartensdijk (Fazant) onderging een ingrijpende vaatoperatie, maar hij is weer thuis. Hij moet nog wel rust houden. Met alle liefde en aandacht om hem heen komt hij langzaam maar zeker weer op krachten.

Dhr. K. Klootwijk (Rijksstraatweg) hield veel pijn aan zijn geopereerde heup en moest opnieuw naar het ziekenhuis. Hij werd opnieuw geopereerd en het lijkt nu de goede kant op te gaan. Hij revalideert in verpleeghuis Smeetsland, afdeling Het Paviljoen.

Dhr. C.J. op den Brouw (Mauritshoek) werd voor de behandeling van een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis, hij is weer thuis.

'Tijdens de val / heeft elk zijn / eigen gedachten,' schreef Judith Herzberg in haar gedicht *Hoe het gaat*. Mw. J.C. Klootwijk (Mauritsweg) brak haar pols op het huwelijksfeest van een neef. Een pijnlijke zaak en een vervelende situatie. Zij werd geopereerd en herstelt gelukkig goed. Ook mw. W.M. Tamerius (De Backstraat) maakte een struikeling toen ze uit de auto stapte, vlak voor de Paasmorgendienst. Een flinke schram op haar onderbeen werd deskundig verzorgd. Van de eerste schrik bekomen maakte mw. Tamerius de feestelijke Paasdienst gewoon mee.

Als gemeente leven wij mee met onze zieken en herstellenden en willen hen met onze aandacht gedenken en in onze gebeden opdragen aan de Heer van alle leven.

Ds. G.H. Offringa



Tussenstand per 28 april 2017:

Door 153 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 66.691,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 56 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2017" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen).

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters

Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

Rijsoord, mei 2017

Leden van de Gereformeerde Kerk Rijsoord.

Het jaar 2016 heeft het College van Kerkrentmeesters af kunnen sluiten. Wij zijn dankbaar voor alle (financiële) medewerking, waardoor wij alle verplichtingen weer konden nakomen. Dankbaar zijn wij ook dat de jaarlijkse VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage), ondanks minder leden, toch op peil blijft en wij rekenen ook in 2017 weer op uw medewerking.

Op onze website www.opstandingskerkrijsoord.nl vindt u onder het kopje ANBI een samenvatting van de jaarcijfers 2016. Stelt u prijs op een (digitaal) jaarverslag, geef dit dan door aan een van de leden van het College.

Wilt u een nadere toelichting, of gewoon nog wat meer weten over de cijfers, u bent bij deze van harte uitgenodigd op dinsdag 20 juni a.s. om 19.30 uur in de Fontein. Het voltallige College van Kerkrentmeesters is dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Schikt u die tijd niet, neem dan contact op met een van de leden van het College voor een afspraak. Tot ziens in de Fontein.

J.J. de Koning
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

Bedankt!

De Spaardoos voor de Kleine Projecten in Rwanda heeft in de afgelopen 40dagentijd in de kerkzaal gestaan. We zijn dankbaar dat u de doos niet over het hoofd hebt gezien, want de inzameling heeft in totaal € **363,77** opgebracht. Daardoor kunnen binnenkort weer nieuwe projecten verwezenlijkt worden. Graag willen we u daarom hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

De ZWOE-commissie

*Wijs is hij
die weet wat hij
over het hoofd
moet zien.*

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Deurcollecte in de maand mei - bestemd voor Missionair werk

Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht.

In maart 2013 heropende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht Het Badhuis, een gezamenlijk project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn en een plek om elkaar te ontmoeten. Er is een uitgebreid activiteitenaanbod voor de hele wijk, voor jong en oud. Zo is er op vier ochtenden in de week 'koffiehuis', is er iedere woensdagochtend een brunch, en zijn de buurtmaaltijden en de kinderclubs populair. Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij Het Badhuis, dat inmiddels een pioniersplek van de Protestantse Kerk is geworden. Het Badhuis heeft een aanvullend aanbod naast de maatschappelijke activiteiten in de wijk. Elke zondagochtend is er kinderbijbelclub met zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en een spel. Ook voor volwassenen is er een activiteit waarbij de Bijbel open gaat. Er is ook de Alpha-cursus waar de deelnemers kennismaken met het christelijk geloof. Maar Het Badhuis doet ook mee met andere activiteiten in de wijk. Het doel is om als kerk dienstbaar te zijn aan de mensen in de wijk. Dat staat voorop. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken als Het Badhuis. Helpt u mee?

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Bazaar 2017

Inmiddels weten al aardig wat mensen de opslag te vinden, buiten de maandelijkse openingstijden om, en daar zijn we blij mee. Dit werkt goed! Dus, wilt u tussentijds graag wat spulletjes opruimen, dan is dat geen enkel probleem. Graag wel even een telefoontje naar 06-10477171 op de dag dat u het heeft neergezet, dan zetten we het zo spoedig mogelijk achter de deuren van de opslag. Als u het dan achterin wilt plaatsen en niet tégen de twee groene deuren, dan zou dat heel fijn zijn.

Wilt u graag persoonlijk uw spullen afgeven, dan zijn wij er weer op zaterdag, 13 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur.

In de volgende uitgave van Rijsoord aan 't Woord kunnen wij u definitief doorgeven voor welke twee doelen (u leest het goed) wij ons met veel plezier weer willen inzetten.

Met een blijde groet van de bazaarcommissie!



'Bridges' in Rijsoord

Op zondag 30 april mochten we weer genieten van de prachtige muziek van de Band 'Bridges'. Eén van de liederen die ze ten gehore brachten was het lied 'Tot jij mijn liefde voelt'. Dit lied is origineel uitgevoerd door Bob Dylan onder de titel 'Make you feel my love'.

Als de regens om je oren slaan
en heel de wereld zit achter jou aan
kom dan bij mij in de luwte staan
tot jij mijn liefde voelt

Valt de avond met zijn sterrenpracht
en er is niemand die jouw leed verzacht
dan hou ik duizend jaar voor jou de wacht
tot jij mijn liefde voelt

Ik weet wel dat jij nog vol twijfels zit
maar bij mij krijg jij het fijn
bij ons allereerste ogenblik
zag ik al precies waar jij moest zijn

Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou
ik struin de straten af voor dag en dauw
er is niets dat ik niet doe voor jou
tot jij mijn liefde voelt

Stormen razen over open zee
over de snelweg van de spijt
spelen winden met een nieuw idee
en zoals ik zoek jij ze voor altijd

Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar
ik doe alles voor je, je zegt het maar
al moet ik tien keer rond de evenaar
tot jij mijn liefde voelt
tot jij mijn liefde voelt



Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Kerkelijke stand



Verhuisd:

Mw. Heester-Florijn is binnen Reijerheem verhuisd van kamer 209 naar kamer 331.

Verhuisd per 29 april :
Ilse, Nathan en Ferro van Wingerden
naar Waalweg 37b, 2988 CH.

Telefoonnummer Ilse 06-29343835,
Telefoonnummer Nathan 06-38503007.

Verjaardagen mei

3 mei 1940
De heer D.S. van der Burg
Rijksstraatweg 223
2988 BE Rijsoord

4 mei 1940
De heer C. Bakker
Rijksstraatweg 233
2988 BE Rijsoord

8 mei 1930
Mevrouw C. Nugteren
Zorginstelling "Laurens Aesopos"
Aesoposplaats 2 5^e etage
3076 BA Rotterdam

23 mei 1940
Mevrouw S.A. Leentvaar-Bestebreurtje
Mauritsweg 22
2988 AK Rijsoord

28 mei 1937
Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

Van harte gefeliciteerd!!!

Lieve mensen,

Na een spannende tijd zijn wij heel blij en dankbaar dat de operatie aan de buikslagader volgens plan is uitgevoerd en er geen complicaties zijn opgetreden.

Hartelijk dank voor uw medeleven, voor uw gebeden, de vele kaarten, bloemen, miltjes en de telefoontjes. Het was weer overweldigend!

Bas en Marja Sintemaartensdijk

Giften ontvangen door het
College van Diakenen:

Via Mw. E. van Gameren-v.d. Burg
voor de paasattentie € 5,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Hemelvaart—Handelingen 1vs. 9-11

Toen Hij dit gezegd had werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel starden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: 'Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.'

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

**4 en 18 mei
1 juni**

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de
gezelligheid zorgen we met elkaar!

Hartelijk bedankt voor alle felicitaties
die ik ontvang ter gelegenheid van mijn
85e verjaardag!

Adrie Kanters

**Ontmoetingsavond 30+**

U/jij bent van harte welkom
voor een praatje,
glaasje, spelletje, kortom
voor de gezelligheid,
in de Fontein op de 30+
ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag
van de maand vanaf 20.00 uur tot onge-
veer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 12 mei 2017
Achter de bar staan
Dick en Derus

NBG Bijbelleesrooster

1 mei	Johannes 21: 15-25
2 mei	Spreuken 13:1-12
3 mei	Spreuken 13 : 13-25
4 mei	Johannes 9 : 1-12
5 mei	Johannes 9 : 13-23
6 mei	Johannes 9 : 24-41
7 mei	Johannes 10 : 1-10
8 mei	Johannes 10 : 11-21
9 mei	Spreuken 14 : 1-18
10 mei	Spreuken 14 : 19-35
11 mei	Psalm 114
12 mei	1 Petrus 3 : 13-22
13 mei	1 Petrus 4 : 1-11
14 mei	1 Petrus 4 : 12-19
15 mei	1 Petrus 5 : 1-14
16 mei	Judas 1-13
17 mei	Judas 14-25
18 mei	Johannes 15 : 1-17
19 mei	Johannes 15 : 18-27
20 mei	Johannes 16 : 1-16
21 mei	Johannes 16 17-28
22 mei	Johannes 16 : 29- 17:8
23 mei	Johannes 17 : 9-19
24 mei	Johannes 17 : 20-26
25 mei	Psalm 89 :1-19
26 mei	Psalm 89 : 20-28
27 mei	Psalm 89 : 39-53
28 mei	2 Johannes
29 mei	3 Johannes
30 mei	Ezechiël 8 : 1-18
31 mei	Ezechiël 9 : 1-11

Wij bedanken jullie voor de felicitaties
ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk.

Piet en Mien Sinterniklaas.

De Kerk.. een open deur

Net als vorig jaar zullen we de kerk weer wagenwijd openzetten voor dorpsgenoten en andere belangstellenden.



Zaterdag 20 mei
tussen 14.00 en 16.30 uur

staan de kerkdeuren weer wagenwijd open voor iedereen!
Er is van alles te doen en te beleven!

- ◆ Optreden van 'Popkoor Rijsoord'
Dit koor oefent wekelijks in onze gebouwen en is bereid gevonden om enkele liederen ten gehore te brengen. Het koor staat onder leiding van Xandra Willis
- ◆ Ruilmarkt voor tuinplantjes, zaadjes en jong plantgoed
Bent u al begonnen met zaaien en stekken?
Voor iedere plant die u meebrengt mag u een andere mee naar huis nemen. Heeft u geen plant om te ruilen, dan kunt u € 1,- in het potje doen.
- ◆ Vertoning van oude foto's uit onze geschiedenis
Wat is er leuker dan jezelf terugzien op heel oude foto's van de kampweken of de naamgeving van 'De Bron'
- ◆ Fotohoek
Met een doos verkleedkleden en een leuke achtergrond kunnen er fraaie foto's gemaakt worden van u en uw gezin! Uiteraard kunnen er ook leuke babyfoto's gemaakt worden!
- ◆ Hapjes en drankjes
Uiteraard kunt u de hele middag genieten van heerlijke hapjes en drankjes!



Iedereen is van harte welkom!
Gemeenteopbouw-en Toerusting

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 25 maart 2017 t/m 28 mei 2017)

Via mw. G. Lodder	wijkgeld Elisabeth	€ 40,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. J. IJsselstein-van der Wel	voor RATW	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2017".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand mei zal plaatsvinden op 27 mei 2017.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

C.M.V. Passage Rijsoord.

Dinsdag 16 mei is alweer de laatste avond van het seizoen. Dan hopen we met elkaar te gaan genieten van een muzikale avond onder leiding van dhr. Hans Blokland uit Barendrecht. Voor sommige leden nog een oude bekende, 10 jaar geleden is dhr. ook op een Passage avond geweest en op verzoek van sommige leden hebben we hem weer uitgenodigd. Dhr. Blokland bespeelt veel instrumenten, zelfs van over de hele wereld, dus we verwachten een mooi muzikaal optreden. Een ieder die geïnteresseerd is in deze avond is van harte welkom, ook niet leden. Dan hebben we ons uitje nog, maar daar hoort u meer van op de ledenavond of in de convo. Het is nog wel vroeg als u dit leest, maar Passage wenst u allen een mooie zomer toe en wie met vakantie gaan een hele fijne vakantie en D.V. hopelijk tot september.

Met vriendelijke groet
Het bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 4 april 2017

De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest Psalm 100 waarna de voorzitter voorgaat in gebed. De notulen worden besproken en vastgesteld. Aan de hand van de notulen worden de vacatures besproken. De kerkenraad is blij over de eerdere, positieve resultaten.

De wijkteams zijn actief met bezoekwerk en vergaderen maar ook met het rondbrengen van de paasattenties. De attenties worden erg gewaardeerd. De ouderlingen bespreken de zieken in de wijken. Ds. Offringa vertelt naast het bezoekwerk ook bezig te zijn met de voorbereidingen van de diensten op weg naar Pasen. Opnieuw wordt de opkomst voor de avond rond geloofsopvoeding besproken. Helaas was er weinig belangstelling.

De website van de kerk wordt op korte termijn geactualiseerd. Bekend is geworden dat de vergunning om de bazaar te mogen houden is verleend.

De jaarrekening 2016 is gecontroleerd. Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat de kerkenraad de jaarrekening 2016 goedkeurt en het College van Kerkrentmeester décharge verleend.

De Liturgiecommissie zoekt naar een goede invulling van de Nel de Gelderdienst in 2018. Een gemeentelid heeft een voorstel gedaan. Dit wordt besproken. Ondanks de positieve reacties op uitvoeringen heeft het voorstel niet de voorkeur van de commissie en staat dit reserve omdat de voorgestelde groep al veel uitvoeringen in de omgeving heeft verzorgd. De Liturgiecommissie zoekt nog even verder.

Het College van Diakenen heeft opnieuw de wijze waarop het Heilig Avondmaal wordt gehouden, besproken. De meningen binnen onze gemeente lopen uiteen maar het is goed om regelmatig het onderwerp aan de orde te laten komen. De kerkenraad spreekt haar waardering uit voor de altijd perfecte verzorging door de Diaconie van het Heilig Avondmaal.

Ook de Jaarrekening 2016 van het College van Diakenen is gecontroleerd. Er zijn geen opmerkingen over gemaakt. De kerkenraad keurt de jaarrekening 2016 zodoende goed en verleent het College van Diakenen décharge.

GOT heeft inmiddels meerdere malen contact gehad met mevrouw Tamarah Benima. Enkele gemeenteleden hadden de kerkenraad voorgesteld mevrouw Benima uit te nodigen om naar Rijsoord te komen. Zij komt op 29 oktober en zal spreken tijdens een thema-middagbijeenkomst in onze kerk.

De kerkenraad bespreekt de stand van zaken van de ingezette acties rond de toekomst van onze kerk. Het streven is om in juni een terugkoppeling te geven aan de gemeente. Hiertoe wordt een stuk voorbereid. De kerkenraad wil volgend jaar een dorpskerstfeest proberen te organiseren.

In verband met het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag wordt het Censura Morum gehouden.

Aan het eind van de vergadering leest de heer Visser de tekst van 4 april uit de 40-dagen kalender. De voorzitter sluit hierna de vergadering.

Martha Verveer

Opbrengst Collectes

26-03-2017	Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat	€ 162,45
	Onderhoud gebouwen	€ 137,55
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 58,55
	Spaardoos kleine projecten Rwanda	€ 56,30
02-04-2017	40-dagentijdcollecte Kerk in Actie	€ 213,30
	Onderhoud gebouwen	€ 167,25
	Eigen jeugd	€ 76,59
	Spaardoos kleine projecten Rwanda	€ 44,20
09-04-2017	40-dagentijdcollecte Kerk in Actie	€ 172,25
	Onderhoud gebouwen	€ 129,06
	Eigen jeugd	€ 58,99
	Spaardoos kleine projecten Rwanda	€ 53,10
13-04-2017	Avondmaalscollecte Diaconie	€ 124,70
	Onderhoud gebouwen	€ 71,60
16-04-2017	Jeugdwerk PKN	€ 211,10
	Onderhoud gebouwen	€ 155,60
	Eigen jeugd	€ 83,90
	Spaardoos kleine projecten Rwanda	€ 32,85
23-04-2017	Kerk	€ 180,30
	Onderhoud gebouwen	€ 128,10
	Eigen jeugd	€ 60,45

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Vanuit de projectgroep 40dagenkalender

Na de vrijdagavondvieringen van de afgelopen 40dagentijd werd er gecollecteerd voor de Wereldtuin van het AZC in Rotterdam.

Het idee was een Wereldtuin te realiseren, waarin zowel groenten als bloemen gekweekt kunnen worden, wat de bewoners van het AZC en wijkbewoners met elkaar kan verbinden. Samen zorgen voor deze bijzondere tuin en samen genieten van de opbrengsten van de tuin.

In totaal is er de afgelopen periode een bedrag van bijna € 650 bijeen gebracht.

We danken u hartelijk voor uw bijdragen, zodat het verwezenlijken van de Wereldtuin een stap dichterbij gekomen is.

René en Wilma Barnard

IN GESPREK MET...



AAN HET WOORD: GREET LODDER

Greet Lodder is geboren 13 oktober 1940 op Mauritsweg 14 in Rijsoord.

Ze is de jongste uit een gezin met 4 kinderen. In 1937 verhuisde het gezin met toen nog drie kinderen naar het huis aan de Mauritsweg, naast het Volksbelang. De oudste drie kinderen werden geboren aan de Pruiwendijk ter hoogte van waar nu het fietspad langs de Rijksweg begint.

Vader was timmerman, werkte bij een aannemingsbedrijf uit Rotterdam. Later werkte hij daar als calculator. Zijn rekenkunsten kwamen goed van pas. Hij was penningmeester van het CNV van Rijsoord, ook zat hij in de besturenbond van Ridderkerk. Woningbouwvereniging Rijsoord, tot op heden eigenaar van de 32 woningen aan de Mauritsweg had aan hem een goede secretaris/penningmeester. Hij was lid van de woningcommissie van de gemeente Ridderkerk, die in de jaren na de oorlog de beschikbare woningen verdeelde onder woningzoekenden.

Greet herinnert zich nog dat ze met zegels van het CNV de contributie op moest halen bij de CNV leden aan de Mauritsweg. De andere kinderen deden de rest van het centrum van Rijsoord en vader deed op zaterdag de verdere buurten. Als het regende werden de zegels nat en plakten aan elkaar....

De ouders van Greet hebben het christen- zijn voorgeleefd. Een voorbeeld dat haar is bijgebleven is dat haar vader op een avond thuiskwam en opmerkte: "Dat gezin daar heeft niets te eten". "Zullen wij de helft geven van wat we hebben?" Moeder haalde 10 gulden uit het potje waar 20 gulden in zat en gaf dat aan vader die het bij het gezin bracht.

Moeder zorgde voor het gezin. Een paar huizen verder woonde Mevr. Euwijk, een zus van haar. Aan de Pruiwendijk woonde een andere zus. Iedere dinsdagmiddag wandelden de twee zussen, Teu en Pietje naar zus Grietje. Zij zorgde voor een oude oom, ome Gijs. Hij was een deftige heer, was directeur van een instelling voor kinderen met een beperking, ergens bij den Haag. Hij liet zich soms in de Diligence voorrijden. Ome Gijs rookte sigaren. Als Greet op dinsdagmiddag uit school kwam ging ze ook altijd op bezoek bij Ome Gijs en tante Grietje. Ze kreeg dan sigarenbandjes van Ome Gijs.

Op zekere dag was Greet op schoolreis geweest. Moeder stond bij terugkomst de bus op te wachten, ze had een verdrietige mededeling voor Greet: Ome Gijs was overleden. Greet barstte in tranen uit. Moeder zei: "Hij is nu in de Hemel hoor", waarop Greet antwoordde: "Nu krijg ik geen sigarenbandjes meer".

Aan het eind van de oorlog, eind 1944 begin 1945, waren de Canadese soldaten ingetrokken in het Volksbelang. Ze kwamen zich op nummer 14 wassen en scheren. Kleine Greet marcheerde vaak mee als de soldaten marcheerden door de Mauritsweg. Moeder kreeg punten voor de melk en als ze dan melk gehaald had riep ze Greet: "Greetje kom, melk drinken". Greetje zei dan tegen de soldaten: "Stoppen want ik moet melk gaan drinken".

Een van de soldaten gaf Greet op zekere dag jeen riem met een revolver eraan!!! Toen Greet het groots aan haar moeder liet zien schrok deze hevig. Vervolgens stond ze in het Nederlands over het hekje te schreeuwen naar de Canadese soldaat of hij helemaal gek geworden was om zo'n klein kind een revolver te geven. De Canadees probeerde in het Engels uit te leggen dat de revolver stuk was. Iedereen in de buurt was jaloers.

Greet heeft de revolver bewaard tot een paar jaar geleden. Toen heeft ze hem geschonken aan het Joh.Post museum.

Op zondagmiddag als de ouders naar de kerk gingen moest broer Piet op Greetje passen. Ze gingen dan peukjes zoeken zodat vader daar een sigaret van kon maken. En als één van de soldaten dat zag kreeg ze een hele echte sigaret voor haar vader. Heel soms kreeg ze zelfs een reep chocola. Wat een feest!

In 1947 ging Greet naar de School met den Bijbel, boven aan de Mauritsweg, bij Jufvrouw de Jong. Het was leuk op school.

Greet heeft vanaf haar jeugd last van epilepsie en moest toen ze in de derde klas zat een half naar Meer en Bosch (nu Cruquius hoeve) in Heemstede om de medicijnen goed in te stellen. Om de andere week bezocht meester Caspers, de meester van de derde klas, haar en iedere dag kwam er een kaart uit de klas.

Greet is nogal taalgevoelig en sprak toen ze weer terugkwam in Rijsoord Algemeen Beschaafd Nederlands. Reden voor grote hilariteit op school. Meester Romein, de meester van de vierde klas merkte op zekere dag op: "Greet is de enige die hier goed Nederlands spreekt." Toen was het geplaag voorbij.

Na de lagere school ging ze naar de Mulo in Ridderkerk, dat was toen in de Kuijperschool.

Vanaf haar 8^e tot haar 12^e jaar bezocht ze de meisjesclub de Zonnestraaltjes. Voor de pauze werd er een onderwerp behandeld en na de pauze werd er een spelletje gedaan. De leiding was o.a. in handen van Annie de Vroed van de Waaldijk.

Er was een Meisjesvereniging, een jongelingenvereniging en de 'Ring', van de omgeving. Van de MV zat Greet in het bestuur, ze zat ook in het Ringbestuur.

Greet wilde in het onderwijs. Ze bezocht daarvoor de Kweekschool in Dordrecht, in de Godewijckstraat. Ze ging daarheen met de bus, want ze mocht als kind niet fietsen vanwege de epilepsie. Maar iedere zaterdagmiddag ging vader een stukje met haar fietsen, want dan lette hij op haar.

Vanaf haar 21^e tot haar 26^e gaf Greet leiding aan de meisjesclub de Zonnestraaltjes. De opleiding op de Kweekschool duurde vier jaar, jongens leerden nog een jaar door voor de hoofdakte. Meisjes mochten les geven in de klassen 1,2 en 3. Greet ging werken in Slikkerveen in de Churchillschool van juni 1961 tot april/mei 1966. Haar broer werkte daar ook dus Greet werd aangenomen zonder sollicitatiegesprek. Greet vond het jammer dat de kinderen geen handenarbeid kregen, en besloot aan te bieden vrijwillig één keer per week na half vier de kinderen handenarbeid te geven. Uiteraard alleen voor de kinderen die dat fijn vonden.

Toen zus Klarie, die in de verpleging zat, een baan kreeg als wijkverpleegster in Yerseke besloot Greet een baan te zoeken in Zeeland zodat ze samen konden wonen. Per 1 mei 1966 ging ze werken in Kruiningen in de School met den Bijbel. Ze was toen 26.

In Yerseke zat ze ook in het jeugdwerk van de kerk. In de zomervakantie ging ze mee met een kampweek van het LCGJ voor meisjes tussen 12 en 16 jaar.

Nel van der Waal was getrouwd met Ds. Jan de Waard, predikant in Oostvoorne. Ze deden daar recreatiewerk in de vakantiemaanden. Er was een organisatie Kerk en Recreatie. Diverse jaren ging Greet een paar weken naar Oostvoorne om daar op de campings vakantiewerk te doen. Op zondag was er een kerkdienst en daar preekten ze. Elke dag gingen ze de camping rond met het Algemeen dagblad om deze te verkopen en dan direct een praatje aan te knopen en de mensen te enthousiasmeren voor de activiteiten die ze organiseerden.

Terwijl Greet in Kruiningen werkte heeft ze in 1968 een ernstig verkeersongeluk gehad. Ze fietste op de dijk tussen Yerseke en Kruiningen, onderweg naar school. Een auto heeft haar toen geschept, hij wilde de boot naar Breskens (Zeeuws-Vlkaanderen) nog halen Ze heeft toen twee maanden in het ziekenhuis gelegen in Goes. Ze had een lichte schedelbasis-fractuur en dus hersenletsel. Ze was verlamd aan één kant, had afasie, kon niet meer lopen en niet meer lezen. ZE heeft drie weken in coma gelegen. Eén ding weet ze nog, dat haar zus Bep helemaal uit Maarsse, waar ze woonde, naar Zeeland kwam om Greet te bezoeken. Na de periode in het ziekenhuis kwam ze naar Rijsoord, naar haar ouders, om te herstellen. Achteraf zei de dokter dat het een wonder was dat ze er zo afgekomen was.

Na een jaar ging ze weer voor de klas. Alles had ze van tevoren uitgeschreven zodat ze niet in de war zou raken. Na een week heeft ze ontslag gevraagd. Het ging niet. Toen kreeg ze de tweede klas, dat waren 15 kinderen, dat bleek beter te gaan, hen kon ze uitleggen wat er aan de hand was. Ze was nog steeds vergeetachtig. Het heeft een aantal jaar geduurd voordat Greet weer iets kon onthouden. Ze schrijft nog altijd veel op, dat is een gewoonte geworden.

In 1970 is ze drie maanden naar Amerika gegaan voor uitwisseling. Ze was dankbaar dat ze het ongeluk had overleefd en wilde wat terugdoen. Ze heeft toen drie maanden in een kamp voor emotioneel gestoorde Joodse jongeren gewerkt. Dat was de eerste keer in het buitenland, in Washington . Je zag mensen zitten bij het vuil en iedereen loopt er voorbij. Misschien heeft die zwerver je wel nodig. Dat vond ze zo raar. Toen kwam de gedachte op om iets voor zulke mensen te betekenen.

Bij de uitwisseling hoorde een rondreis. Je verdiende niets maar afhankelijk van wat je deed kon je bijna gratis een rondreis van een maand maken. Het kostte slechts 120 dollar. Ze reden in een stationcar, verschillende nationaliteiten bij elkaar. Vanaf Washington richting California, San Francisco, Kansas City, Grand Canion en zo weer terug naar Washington. Vooral de geisers In Yellowstone park, Old Faithfull, maakten veel indruk.

Daarna heeft ze nog twee jaar in Kruiningen gewerkt en toen is ze een diaconaal jaar in Oostenrijk gaan doen, in 1972. Via Dienst over Grenzen, deze hadden contacten met allerlei Christelijke organisatie over de hele wereld. In Gallneukirchen was een kindertehuis voor kinderen met een beperking en weeskinderen en hier waren veel vrijwilligers. Het ging uit van de Evangelische Kirche. Hier heeft ze een jaar gewerkt als muziektherapeute. Hier is ze begonnen met een bezigheidstherapie met muziek. Kinderen bleken goed te reageren op muziek. Na een jaar vroegen ze of ze daar de leiding wilde nemen om het verder uit te bouwen. Maar ze vond dat haar theoretische achtergrond niet voldoende was om daar aan te beginnen.

Na die tijd is ze naar de Pedagogische academie in Middelburg gegaan om alsnog de hoofdakke te halen zodat er les gegeven kon worden aan alle klassen en eventueel het speciaal onderwijs. Ze heeft toen een scriptie geschreven over de mogelijkheden van een geestelijk gehandicapt kind met veel ervaringen uit Oostenrijk als voorbeeld. Deze scriptie is ook door Greet vertaald in het Duits. Zo konden ze in Oostenrijk een opleiding beginnen.

Een paar jaar geleden heeft ze het kindertehuis nog bezocht. Een heleboel van de kinderen van toen waren nu volwassen en kenden haar nog.

Na het halen van de volledige bevoegdheid in Middelburg is ze in Oostkapelle gaan werken op de Mytyschool. Ze kreeg de opdracht een tytyl afdeling te beginnen voor kinderen die meervoudig gehandicapt waren, in het vroegere TBC sanatorium in Oostkapelle. Er was een dokterskamertje en in elke hoek zat een kind in een rolstoel, allemaal op verschillend niveau. (Mytyl is een vogel uit een sprookje en tytyl was de gehandicapte vogel uit het sprookje). Ze hadden ontzettend veel plezier. Kinderen die niets konden bewegen.... toch proberen ze iets bij te brengen.

In die tijd heeft Greet een cursus gevolgd voor speciaal onderwijs in Tilburg. Daar moest examen voor gedaan worden. Daar heeft ze veel geleerd. Ze slaagde met allemaal negens, ondanks het zware ongeluk. Haar ouders waren heel trots.

Zus Klarie was intussen getrouwd. Vanaf 1978 ging ze naar Brazilië. Altijd al had ze oog voor de minderbedeelden in de wereld. Ze weet nog precies waar ze was toen ze de beslissing naam naar het buitenland te gaan. Ze stond in haar keukentje in Yerseke .Ze stond in Yerseke in de keukenen dacht: "Ik doe het. Ik ga schrijven naar het Werelddiakonaat in Leusden dat ik me in wil zetten voor de medemens in Afrika". Het voorgestelde project van het Werelddiaconaat in Suriname bleek te gevaarlijk voor een vrouw alleen. Toen kwam ze weer in contact met Dienst over grenzen, dat zat toen in Zeist.

Zij hadden een project in Brazilië met gehandicapte kinderen. Via Dienst over grenzen ging ze werken in Recife. Eerst heeft ze drie maanden taal-en cultuurstudie gevolgd want ze sprak geen Braziliaans. . In Mustardinha wilde men graag iemand hebben die met gehandicapte kinderen zou kunnen gaan werken. In Recife, in de krottenwijk is ze toen ook gaan wonen. Een huisje met een golfplaten dak, als het regende werd het binnen nat. In het begin liep ze gewoon door de wijk heen om zo met gehandicapte kinderen in contact te komen. Ze leerden hen een Nederlands versje of nam kleurpotloden mee om kinderen wat te laten tekenen..

Het werk ontwikkelde zich , het werkterrein breidde zich uit met straatkinderen en volwassenen. Voor de gehandicapte kinderen was er in een gebouwtje een studentefysiotherapeut, Mienke Schalkwijk, Verder was er een andere vrouw die voor een paar kinderen in het huisje van Greet en soort schooltje hield. Later in een ander gebouw konden de kinderen komen voor bezigheidstherapie en fysiotherapie. Ze wilden ook een EHBO post voor volwassenen organiseren. Er werd een brief geschreven aan de overheid, want ze hadden geld nodig.

Er was toen nog een militair regime met de regel: "Er bestaan geen armen, en zij die arm zijn moeten hun mond houden." Greet moest zich melden op het ministerie van Sociale zaken om over het verzoek te praten, terwijl haar handtekening helemaal niet onder het verzoek stond. Toen ze wat later de verblijfsvergunning wilde verlengen kreeg ze die niet, ze moest binnen twee maanden het land uit.

Na zeven jaar kwam ze terug en ging tijdelijk bij haar moeder wonen. Dezelfde organisatie, maar de Europese tak ervan (het wereldwerk van de Doopsgezinde kerk) vroeg of ze mee wilde gaan naar Portugal en Spanje want daar waren verzoeken vandaan gekomen om hulp. Ze is toen meegegaan en aan het eind van de week kwam het verzoek of ze daar wilde werken.

Na nog een verkennend verblijf van haar is het Amadora geworden in Portugal. Een krottenwijk , zo'n 20 km bij Lissabon vandaan. Daar woonden vluchtelingen voornamelijk uit voormalige Portugese kolonies als Mozambique, Angola, Guinee Bissau en Kaapverdië.

Dat waren arme mensen, de meesten van hen waren ongeletterd.

Ze zocht te doen wat het hardste nodig was. Bijna overal werd gehoord: "Doe iets voor onze kinderen." Kinderen kwamen bij Greet thuis om spelletjes te doen en ook was er alfabetisering voor de volwassenen.

De overheid had echt belangstelling voor het werk. Men werkte mee en ook kwamen er veel giften van kerken en scholen uit Nederland. Er kon zelfs een gebouw neergezet worden waar de kinderen overdag kwamen en 's avonds de jongeren en volwassenen. Hier heeft Greet vijf jaar gewerkt, toen was de energie niet zo goed meer. Ze was vaak ziek en besloot terug naar Nederland te keren. Ze was toen 51 en kon nog niet met pensioen.

Bijna een jaar is ze toen thuis geweest om bij te komen. Ze wilde graag sociaal pastoraal werk doen maar daar had ze geen opleiding voor. Ze heeft toen een herintredingscursus gevolgd en liep stage op de Klimop. Daarna is ze gaan werken op De Open Hof als remedial teacher. Ze heeft hier 10 jaar gewerkt en toen was het tijd om met pensioen te gaan, het was in 2002.

Voor de kerk helpt ze bij de inloopochtenden, is diverse keren pastoraal medewerker geweest, lid geweest van het vluchtelingenwerk en maakt ook nog deel uit van de commissie ZWOE.

Haar hobby's zijn 'mensen', schrijven, lezen, fietsen en reizen. Ze heeft reizen gemaakt naar Tanzania, Kenia, Zuid Afrika, Swaziland. Sri Lanka, Nepal, en India. In Zuid Amerika heeft ze Bolivia, Argentinië, Peru, Paraguay en Venezuela bezocht.

Verder werkt ze nog bij de voedselbank, bij de oudheidkamer en brengt wat Elisabethbodes rond in Ridderkerk.

Greet heeft twee lievelingsliederen, allereerst het clublied van de LCGJ. :

*Dit is het woord dat we hebben gehoord,
alles wordt nieuw, want de Heer is verrezen.
Jong als we zijn, ja wij zingen het voort
Halleluja zijn naam zij geprezen*

*Christus de Heer is ons voorgegaan
Helpend en dienend gag hij zijn leven
Hij heeft op ons een beroep gedaan
om aan zijn werk gestalte ge geven.*

*ref. Zie hij maakt alle dingen weer nieuw
Draag het uit met je mond en je handen
werk waar je werken kunt
werk waar het moet
vlak voor je deur of in verre landen*

Het andere lievelingslied van Greet is Lied 245 derde couplet:

*Ik weet aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven.
U hoger, reiner loflied toe*



Lunchcafé De Fontein

De gezelligheid van samen eten tussen de middag blijkt een formule waar behoefte aan is. Op de dag dat we lunchen is er ook koffie-inloopochtend.



U kunt als u daaraan deelneemt gewoon blijven als de tafels worden gedekt.
De lunch start om 12.30 uur.

De volgende data zijn:

18 mei> opgeven vóór 12 mei

1 juni> opgeven vóór 26 mei.

Ook een keer mee eten?

Geef je op bij Marrie de Koning (490146) of Ria Bode (426208).

Hartelijk groet, Marrie en Ria

**. College van Diakenen
Gereformeerde Kerk Rijsoord
Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk.**

Aan de Gemeente van de
Gereformeerde Kerk te Rijsoord.

Jaarrekening 2016.

Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening over het jaar 2016 te presenteren.

Volgens de regels van de PKN dient de jaarrekening beknopt gepubliceerd te worden maar dient deze wel in zijn geheel gedurende 5 dagen ter inzage te liggen voor de gehele gemeente. Daarom zal de gehele jaarrekening ter inzage liggen op het kantoor van de penningmeester aan de Rijksstraatweg 46a-b te Rijsoord.

Graag even een telefoontje naar 0180-422595 als u de jaarrekening wilt komen inzien. De jaarrekening zal ter inzage liggen in de week van 8 t/m 12 mei.

Wij willen als CvD u allen hartelijk dank zeggen voor al uw giften, bijdragen e.d. die het ons mogelijk maken om de helpende hand te kunnen bieden daar waar het nodig is.

Met vriendelijke groet,

Kees Alblas
Penningmeester CvD.

Jaarrekening College van Diakenen over 2016

Zanggroep Nieuwe Liedboek : Afsluiting van het seizoen met een Vesperdienst

Met een enthousiaste groep mensen uit diverse kerken uit onze gemeente, Rijsoord, Bolnes, Slikkerveer en Ridderkerk, zijn wij vanaf september 2013 in de Irenekerk, één avond per maand een uur lang , liederen gaan leren uit het nieuwe Liedboek.

Wat een diversiteit, wat een verrassend mooie liederen, wat een bijzondere teksten, wat fijn dat alle psalmen er in staan, mooi dat er ook heel veel bekende liederen in zijn gebleven! Ook de zg. "a ,b,c,etc"liederen, canons, antifonen kwamen op het programma. Wij hebben gezien dat muziek mensen samenbrengt en wij willen dat graag verder uitdragen. De liederen zijn te mooi om voor onszelf te houden! Maar het mooiste is toch.... het met elkaar zingen tot eer van onze God .

Kortom, wij willen samen met u deze mooie serie avonden van dit jaar afsluiten met een vesperdienst die Ds. Piet Taselaar zal leiden.

Wij nodigen u van harte uit om deze dienst bij te wonen.

De vesper houden we op 28 mei a.s. in de Irene kerk, Electropark 17-19 , aanvang 16.00 uur , en na afloop bent u van harte uitgenodigd om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Heeft u vragen, kunt u terecht bij René Barnard (01804-427682) , of Ds. P. Taselaar (078 -6104654)



Liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk

“ Van Pasen naar Pinksteren”

Samen met het Christelijk Gemengd Koor “Deo Cantemus” op weg met als thema: “Van Pasen naar Pinksteren”.

Het concert wordt gehouden op zaterdag 13 mei 2017 in de OPEN HOF, Hesseplaats 441, 3069 EA te Rotterdam-Ommoord.

Aanvang 19.30 uur. De toegang is vrij.

Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. “Deo Cantemus” staat onder leiding van Hans van Blijderveen en wordt begeleid door André de Jager op het orgel.

Voor verdere informatie over “Deo Cantemus”: www.deocantemus.nl.





KORT VERSLAG van de SaRI vergadering van 30 maart 2017 in de Irenekerk.

De voorzitter, H. Langbroek opent de vergadering.

Mededelingen vanuit de kerken:

Vanuit *de Levensbron* wordt gemeld dat het beleidsplan 2018 - 2022 wordt besproken. Het staat in het teken van ontmoeting.

De kerkzaal wordt anders ingericht als proefopstelling vanwege

'gaten in de bezetting'.

Vanuit *Slikkerveen* wordt gemeld dat er veel vacatures komen in de kerkenraad komende zomer en dat de verandering van het pastoraat nu alle aandacht heeft.

Rijsoord had veel vacatures in de kerkenraad. Na een oproep is de kerkenraad weer compleet.

De *Irenekerk* bestaat in 2018 100 jaar.

Vanuit *Bolnes* wordt gemeld dat men de wijkindeling wilde veranderen, maar de wijkteams willen ze onveranderd laten. Er moeten nog wel ouderlingen bij gezocht worden. Het ambt van jeugdouderling is nog niet vervuld.

Vorming en Toerusting, gezamenlijke activiteiten. Bolnes gaat weer een activiteitenboekje maken. Zij vragen of dat gezamenlijk kan. De Irenekerk pleit voor een gezamenlijke startzondagkrant voor vorming en toerusting in september.

De gezamenlijke serie geloofsgesprekken was slecht bezocht. De info van de jeugdkerkelijk werker daarover wordt wel goed gebruikt.

Goed lopen de verschillende jeugdclubs, de tienerkerk in Levensbron en Slikkerveen, de 75+ middagen in de Levensbron, het eetcafé in Rijsoord, de school-en kerkdienst in Slikkerveen en een pastorale avond. Er is een voorstel vanuit de Levensbron om op dinsdagavond 31 oktober bij de herdenking van 500 jaar Reformatie een gezamenlijke bijeenkomst te houden m.m.v. het kerkkoor van de Levensbron.

De 'heidag' voor de Sari kerken. Deze zal in het teken staan van ontmoeting. Er zijn ook een aantal onderwerpen aangedragen voor die dag. We stellen voor de dag te houden op zaterdag 14 oktober op een nader te bepalen locatie en dat vanuit elk van de deelnemende kerkenraden één lid deze dag gaat voorbereiden.

Vanuit het *Predikantenoverleg* geeft ds. Olde aan dat er geen overleg geweest is en dat er wel vergaderd is over de VOOR diensten.

Oudejaarsdag 2017 gezamenlijk. De Levensbron en Bolnes deden hier al aan mee en de Irenekerk sluit zich hierbij aan. De Oudejaarsviering is op zondagmorgen in de Levensbron. Rijsoord en Slikkerveen houden hun eigen vieringen. Vanuit de Irenekerk wordt nog gemeld dat er daar op kerstavond geen viering is en zij sluiten zich aan bij de viering in Bolnes.

Hoe financieren we gezamenlijke activiteiten. Doen we dat naar rato van het aantal leden of delen we het door vijf? We stellen voor om per activiteit te kijken hoe.

Rapport 2025. De uitkomsten van de consideraties van onze vijf kerken waren heel verschillend. In Bolnes gaat men het nog behandelen, in de andere kerken is het al gebeurd. De volgende vergadering is op 6 juli in de Levensbron.

Folder voor nieuw ingekomenen. Nieuw ingekomenen in de burgerlijke gemeente kregen altijd een folder over de kerken van Ridderkerk. Dit is de laatste tijd door de gemeente niet meer nagekomen. Folders waren kwijt. Vanuit de werkgroep die dit georganiseerd heeft, is het restant naar de gemeente gebracht en deze werkgroep is al weer bezig om actuele informatie te verzamelen voor een nieuw uit te brengen folder.

notulist J.A. Blok

Kerk in Actie Werelddag

Zaterdag 22 april jl. zijn Greet Lodder en ik, Wilma Barnard, voor de tweede keer naar de Kerk in Actie Werelddag in Ermelo geweest. Deze dag wordt jaarlijks gehouden en is bedoeld voor diakenen, ZWO-leden en andere belangstellenden. Het doel van deze dag is te horen wat de diverse partnerorganisaties van Kerk in Actie doen en de aanwezigen te inspireren door verhalen uit India, China, Colombia, Cuba, Brazilië, Myanmar, Egypte en Pakistan bijvoorbeeld.

Er werden workshops gehouden waarin je veel informatie over de diverse projecten kon opdoen. Twee workshops kon je bijwonen. Greet en ik hadden als eerste ingetekend voor de workshop over Cuba. Een echtpaar dat zeven jaar lesgegeven had aan het seminarie in Cuba vertelde over het trage veranderingsproces in de politiek en de economie. Steeds meer goed opgeleide Cubanen trekken weg, vanwege een gebrek aan toekomstperspectief. De Cubaanse overheid houdt de bevolking nog flink onder de duim. Dit stelt de kerken voor grote problemen. Kerk in Actie staat de kerken bij in hun moeilijke situatie.

De tweede workshop ging over de opvang van straatkinderen in Brazilië (een voor de hand liggende keus, voor wie Greet kent). Er zijn veel kindertehuizen om straatkinderen op te vangen, maar in de workshop ging het erover of dat wel de meest ideale oplossing is. Een medewerker van de Stichting Apresco vertelde hoe in de praktijk straatkinderen in Rio de Janeiro worden opgevangen.

Tijdens de plenaire bijeenkomst vertelde Feije Duim, relatiebeheerder Midden Oosten, over de contacten met de kerken in Syrië en Libanon: "De kerkelijke hulporganisatie is de grootste particuliere hulporganisatie in Syrië. Kerk in Actie speelt een rol in een wereldwijde alliantie van kerken die hulp verlenen in dit gebied". Het boek "Mensen van hoop" werd gepresenteerd. Een verzameling verhalen van mensen wereldwijd die zich ondanks oorlog en geweld blijven inzetten. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van de Syrische Mathilde. Ze studeerde in Beiroet en besloot daarna terug te keren naar Hassakeh, een plaatsje in het Noordoosten van Syrië, omdat ze vindt 'dat de kerk moet doorgaan'.

Er was ook een workshop Black Gospel. In de slotviering werd het door de deelnemers ingestudeerde, swingende "Our God is an awesome God, He reigns" ten gehore gebracht. Met elkaar zongen we ook een prachtig lied met als beginregel 'De vrede van Christus' en als afsluiting van de bijeenkomst ging Ds. Packiam Samuel uit India ons voor in gebed en sprak de zegen uit.

Met veel nieuwe indrukken gingen we weer voldaan naar huis. Het was een inspirerende bijeenkomst. Wilt u nog meer lezen over deze dag en wat foto's ervan bekijken, dan moet u naar de website <https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/werelddag> gaan.

Wilma Barnard

kerk
in actie

Uniek interkerkelijk project in Ridderkerk, Christmas Event, 15 december 2017

Het is voorlopig nog geen Kerst. Toch is het goed om vast te melden dat we als gezamenlijke kerken een "Christmas Event" voorbereiden. Dit vindt plaats op vrijdag 15 december a.s. in de Fakkell.

In 2016 ontstond bij de Evangelisatiecommissie van de PG de Levensbron het idee om een interkerkelijke kerstzangavond in de sportzaal De Fakkell te organiseren. Er is bewust gekozen voor 15 december. "Het Sinterklaasfeest is dan net achter de rug en de kerstdagen komen eraan. Daarbij wilden we de traditionele kerstvieringen niet in de wielen rijden".

"Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 75% van de mensen niet goed weet wat het kerstfeest inhoud en wat er precies wordt gevierd. Ook zijn er veel mensen die de kerk lang geleden hebben verlaten maar het geloof nog niet helemaal vaarwel hebben gezegd. De hele Ridderkerkse gemeenschap willen we gaan bereiken met het blijde nieuws over de geboorte van Jezus Christus".

Aan dit project doen de volgende kerken mee: PG Bolnes, Geref. Kerk Vrijgemaakt (Maranathakerk), Chr. Geref. Kerk (Elimkerk), PG De Levensbron, Herv. Gemeente (Goede Herderkerk), Herv. Wijkgemeente Drievliet/Oostendam (Ichthuskerk), R.K. St. Jorisparochie, Herv. Singelkerk, Geref. Kerk te Rijsoord (Opstandingskerk), Herv. Gemeente te Rijsoord en het Leger des Heils.

"Voor zover ons bekend is het nooit eerder gebeurd dat zoveel kerken binnen Ridderkerk hun schouders onder een gezamenlijk project hebben gezet".

De bezoekers worden bij de sporthal ontvangen met muziek, vuurkorven en warme chocolademelk. Daarna is er een programma met samenzang en zal een kerstmusical worden opgevoerd. Na afloop is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en enkele stands met allerlei informatie te bezoeken.

Nieuwsgierig geworden? Voor informatie kunt u terecht bij Johan Vlietstra (johan@vlietstra.net) en Jan Huisman (jhuisman3@chello.nl).



Het vervolg van de serie verhalen over De Fontein vindt u in het juni nummer van Rijsoord aan 't Woord.

Nog even geduld.....



**Protestantse
Kerk**

De classis in het nieuws

Kerk 2025

Onze classis werkt prima, dat ga je toch niet veranderen, was een veelgehoorde opmerking tijdens de vergadering van de classis op 6 april. Als het elders niet goed functioneert, moeten die classes daar maar gaan nadenken over hoe een classis wel goed kan werken.

Maar al pratend werd het duidelijker waar het deze avond om gaat. Aan alle classes, dus ook aan de goed functionerende classes, wordt gevraagd mee te denken over de toekomst van onze kerk. Hoe organiseren we onze kerk zodat ook in een krimpende kerk er voldoende capabele bestuurders beschikbaar zijn. De generale synode aanvaardde in april 2016 het rapport *Kerk 2025: een stap verder*. Het generale college voor de kerkorde ging aan de slag om de daaruit voortvloeiende noodzakelijke wijzigingen van de kerkorde voor te bereiden. Die wijzigingen zijn samengevat in tien kernvragen.

De classis stemde op 6 april in met bijna alle tien kernvragen. Maar ze geeft de synode wel een aantal aandachtspunten mee.

Als er in Zuid-Holland nog maar twee classes zijn, dreigt het gevaar dat de afstand van de gemeenten tot de classis (te) groot wordt. Is er dan wel voldoende aandacht dat alle modaliteiten in die nieuwe classis evenredig vertegenwoordigd zijn. Belangrijk is ook een goede man/vrouw verhouding en de aanwezigheid van alle leeftijdsgroepen. Straks is er alleen nog maar sprake van bijzondere visitatie. Wanneer er dus problemen zijn. Nu is visitatie ook omzien naar elkaar. De classis stelt voor dat bij het bezoek van de classisvoorzitter aan de kerkenraden ook een visitator meegaat.

In onze classis vinden we de ontmoeting van de verschillende gemeenten heel belangrijk. In de huidige vergaderingen gebeurt dat ook volop. In de toekomst gaan gemeenten elkaar ontmoeten in ringen. Maar die opzet vindt de classis veel te vrijblijvend. En wanneer de gemeenten niet regelmatig met elkaar in gesprek gaan, wordt de afstand tussen de gemeenten groter. De synode denkt dat hier een taak ligt voor de werkgeenschappen. Maar de aanwezige predikanten zien dat niet meteen zitten. De vergadering vraagt de synode dit duidelijker uit te werken.

Een nieuwe classisvoorzitter moet iemand zijn met gezag. Maar is de opdracht voor de vrijgestelde voorzitter van de classis niet te veel groot? En krijgt hij/zij niet te veel macht? We willen geen kerk die van bovenaf bestuurd wordt. Wel is het belangrijk dat iemand kan ingrijpen waar dat nodig is. Al pratend wordt duidelijk dat de classisvoorzitter geen eigen baas is, maar verantwoording moet afleggen aan het moderamen van de classicale vergadering. Een aandachtspunt is wel dat er nu gemeenten zijn die geen vrouwelijke visitator accepteren. Zij zullen zich verzetten tegen ingrijpen van een vrouwelijke classisvoorzitter.

Met de bredere mogelijkheden om een huisgemeente in te stellen ging de vergadering akkoord. Maar ze wil graag een duidelijke definitie van wat een huisgemeente nu eigenlijk is.

De classisvergadering vindt dat het opheffen van een gemeente mogelijk moet zijn. Het draait hier om de vraag wie een gemeente mag opheffen. Als er geen kerkenraad meer is, mag dan de classis een gemeente opheffen? Want ook als er geen kerkenraad meer is, is de gemeente nog steeds een rechtspersoon en kunnen er bezittingen zijn. Er komen voorstellen voor de ledenadministratie bedoeld voor leden van onze kerk die ergens (komen) wonen waar geen gemeente is.

Ook andere zaken komen aan de orde.

De penningmeester van de classis, de heer N. Los wordt decharge verleend. Er zijn geen vragen over de jaarrekening 2016 en de balans. De kascontrolecommissie heeft alles in orde bevonden.

Twee 'nieuwe' predikanten stellen zich voor.

Op 15 januari 2017 werd ds. W.J. van Schaik verbonden aan de hervormde wijkgemeente 'Rondom de Andreaskerk'. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Studeerde eerst bedrijfskunde aan de universiteit van Maastricht en later theologie in Utrecht. Leerde in zijn eerste kleine gemeente hoe de kracht van God zichtbaar wordt in de kwetsbaarheid. Een gemeente leeft van genade. Dat is een geschenk.

Op 12 februari 2017 werd ds. M. Maas verbonden aan de hervormde wijkgemeente 'Rondom de Pauluskerk'. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Studeerde eerst aan de PABO in Gouda en later aan de universiteit van Utrecht. Is geboren in Heinkesand en stond eerder in Hellow, Hasselt en Veenendaal. Hij hoopt voor Dordrecht en voor de hele kerk tot zegen te zijn.

En volgens goed gebruik stelt ook onze gastgemeente zich voor.

Ds. Groen van de hervormde gemeente te Rijsoord vertelt over de veelkleurigheid van de geschiedenis van de burgerlijke gemeente. Rijsoord ligt aan weerszijden van de Rijksstraatweg. Die weg is een geschenk van Napoleon. Ingrijpend was 10 mei 1940. De Duitse generaal Student had zijn intrek genomen in het Wapen van Rijsoord (nu Rose Lovell). Van daaruit werd de aanval op Rotterdam geleid. De parachutisten kwamen voor het eerst in Rijsoord in Nederland om de vele bruggen veilig te stellen voor de Duitse opmars.

Op 15 mei 1940 tekende generaal Winkelman in de school van Rijsoord namens de regering de overgave van Nederland.

De kerk van Rijsoord bestaat 683 jaar, zoals blijkt uit de oorspronkelijke stichtingsactie.

Deze kerk was en is een kerk voor mensen onderweg. Mensen kwamen uit Antwerpen of nog verder, langs Rijsoord, langs de Waal en gingen handel drijven in Rotterdam. Ze verbleven in de herberg van Rijsoord en gingen naar de kapel.

In 1832 was de kapel te klein geworden en werd om de oude kerk een nieuwe kerk gebouwd. In 1864 kreeg de kerk een Bätz-Witte orgel. In deze kerk zingt de gemeente haar liederen, ontvangt zij de sacramenten, verbaast zich over Gods woord en stamelt de gebeden. De gemeente heeft veel vrijwilligers. Er komen weer meer jonge gezinnen en meer kinderen naar de kerk. Nieuwe gezichten die iets ontdekken van dat christen onderweg zijn.

Boven op de toren staat een haan. Die herinnert ons eraan onze Heiland niet te verloochenen. En die haan ziet uit naar de nieuwe morgen, die komt.

Ds. Groen besluit met: "Vanuit Rijsoord wensen en bidden wij jullie Gods zegen toe. Houdt de lofzang gaande en het Evangelie in ere".

Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39,

e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

**Wie Jezus wil volgen moet
hem wel voor laten gaan**



(CONCERT) AGENDA

4,18 mei 1 juni	De Fontein	Inloopochtend vanaf 10.00 uur	Aanmelden niet nodig ledereen is welkom
7 mei	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij' 17.00 uur	m.m.v. Bethelkerkkoor o.l.v. Wim de Penning voorganger Bert Noteboom
12 mei	Soosruimte De Fontein	Ontmoetingsavond 30+	glaasje, spelletje
13 mei	Opslagloods Bazaar	10.00–11.00 uur	Openstelling voor inleveren van spullen
13 mei	Open Hof Kerk Hesseplaats R'dam Ommoord	Concert 'Van Pasen naar Pinksteren'	m.m.v. 'Deo Cantemus' o.l.v. Hans van Blijderveen
16 mei	De Hoeksteen	CMV Passage Laatste avond van het seizoen	Muzikale avond o.l.v. Hans Blokland uit Barendrecht
18 mei 1 juni	De Fontein	Lunchcafé Aanvang 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Ko- ning of Ria Bode
20 mei	Opstandingskerk	'De kerk.. een open deur'. 14.00–16.30 uur	Optreden van popkoor, ruilmarkt plantjes, Foto- hoek, hapjes en drankjes
21 mei	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang 19.30 uur	m.m.v. Bethelkerkkoor olv Wim de Penning
26 mei	Theater Het Plein Ridderkerk	Filmhuis Ridderkerk 19.30 uur Film 'Krigen'Deense dramafilm. Regie door Tobias Lindholm	Kaarten verkrijgbaar bij Wereldwinkel of aan de zaal
28 mei	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij' 17.00 uur	m.m.v. Slikkerveers Chr.Mannenkoor o.l.v. Wil- lem Nijhof. Voorganger: pastor Guus Ruijl
28 mei	Irenekerk Slikkerveer	Vesperdienst 16.00 uur	o.l.v. Ds.Piet Taselaar zie verder in dit blad
10 juni	Opstandingskerk	Concert Ridderkerks Symphonieorkest	Aanvang 20.00 uur