

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten, bij de diensten. . . . .	2,3
Zieken(t)huis, Eeuwigheidszondag, nagedachtenis J.Klootwijk. . . . .	4,5
Liturgische bloemschikking Eeuwigheidszondag, VVB. collecten . . . . .	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, bijbelleesrooster, bij de voorplaat . . . . .	8,9
Inloopochtend, 30+ club, Passage, PCOB, Rwandazondag . . . . .	10,11
Post uit Rwanda, Herdenkings-en Vrededienst Schotse kerk . . . . .	12,13
Viering Heilig Avondmaal, In memoriam Mevr. Dekker, Giften CVK . . . . .	14,15
Christmas Event, deurcollecte, bijbelkring, Actie Kerkbalans.. . . . .	
World Servants . . . . .	16,17
Solidariteitskas, Stellingen van Luther . . . . .	18,19
Verslag kerkenraadsvergadering, Uitvoering Oratorium Exodus . . . . .	20,21
Reis naar Rwanda, in Gesprek met.., Lunchcafé de Fontein . . . . .	22,23
De Classis in het Nieuws, Najaarsconcert, Filmhuis, Themavond over ouderen . . . . .	24=27
(Concert)agenda . . . . .	28

**Van de redactie..**

Het is alweer november...Er is weer een voorlopig einde gekomen aan genieten van de zomerzon, lekkere lange wandelingen in de natuur.... onderweg genietend van Gods prachtige schepping. Er wordt weer meer tijd binnen doorgebracht, bij de brandende kachel en centrale verwarming. Er is ook meer tijd voor het lezen van een goed boek of voor bezinning. Uiteraard is het ook fijn om één van de vele voor u georganiseerde activiteiten te bezoeken. Dit nummer van Rijsoord aan 't Woord staat er weer vol mee! U kunt gaan genieten van een heerlijke maaltijd, een bijbelkring volgen over de Psalmen, de Vredesdienst bezoeken in de Schotse kerk, naar de film, op reis naar Rwanda of naar een mooi concert..... keuze genoeg!

Maar ook als u aan huis gebonden bent zijn er misschien kleine momenten van genieten van fijn bezoek, luisteren naar mooie muziek....

Ik wens u een fijne novembermaand en veel leesplezier toe!

**Stencilen:**

Maandag 27 november 2017

**Bundelen:**

Woensdag 29 november 2017  
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 24 november 2017**

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

## **Erediensten**

### **Woensdag 1 november 2017 = Dankstond voor Gewas en Arbeid**

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Dankstond Collecte kerk  
2e Dankstond Collecte Diaconie

### **Zondag 5 november 2017—Viering van Heilig Avondmaal**

09.30 uur : Mw. Ds. C. Flim, Hellevoetsluis  
Kindernevendienst : Martine Versteeg  
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en B. Sintemaartensdijk  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Aanvulling Dankstond Collecte Diaconie  
2e Aanvulling Dankstond Collecte kerk  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 12 november 2017- Uitzending Radio Ridderkerk—Rwandazondag**

09.10 uur—Zingen van Opwekkingsliederen  
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst : Elselien van Gameren, Liane Janssen  
Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer  
Koster : Henk van Maastricht  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Reservering voor reparatie van het dak  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 19 november 2017**

09.30 uur : Ds. J.E. Schelling, Woerden  
Kindernevendienst : Petra Bezemer  
Chauffeurs : C. IJsselstein en M.C. Verveer  
Koster : Hans Vietsch  
Collecte : 1e Kerk in Actie—Binnenlands diaconaat  
2e Reservering voor reparatie van het dak  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

**Zondag 26 november 2017—Eeuwigheidszondag**

09.30 uur	: Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst	: Pauline Bezemer
Chauffeurs	: N.H. Baars en W.A. IJsselstein
Koster	: Henk van der Starre
Collecte	: 1e Kerk
	2e Reservering voor reparatie van het dak
	Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

***Bij de diensten***

Op woensdagavond 1 november houden wij een dankstond voor gewas en arbeid. De Heer zorgt voor ons, zo zingen wij met Psalm 65. Uit het evangelie lezen we Mattheüs 20:1-16, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard van de Heer. Hoe lang of hoe kort de arbeiders ook hebben gewerkt, een hele dag of maar een uur, de heer van de wijngaard geeft alle werkers hetzelfde loon, namelijk: een bestaansminimum. Iets om aan de avond van deze dankdag over na te denken. Eén van de werkgroepen in onze gemeente zorgt voor een thematische aankleding van deze dienst.

Zondag 5 november vieren we het heilig avondmaal. Ds. C. Flim uit Hellevoetsluis zal in deze dienst voorgaan. De afgelopen jaren delen we brood en wijn in een grote kring. Dat is een mooie vorm. Op deze zondag kiezen we voor een lopende viering. De diaconie heeft hier al eens eerder over nagedacht en we hebben toen gezien dat ons kerkgebouw zich goed leent voor deze vorm van vieren. Wie minder goed ter been is en wil blijven zitten wordt persoonlijk bediend. Elders in dit kerkblad leest u daar meer over.

Op zondag 12 november hebben wij onze jaarlijkse uitwisselingsdienst in het kader van de christelijke verbondenheid met de protestantse kerk in Rwanda (EPR), in het bijzonder met onze partnergemeenten in Runda en Kayonza. Dit jaar maakte pasteur Jérôme Bizimana uit Remera een schets voor deze dienst. Het thema is: *Hulp aan ouderen*. Pasteur Jérôme koos daarbij de tekst van Spreuken 17:6: 'Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.' De tekst drukt wederzijds respect uit. Als ouderen hulpbehoevend worden, hoe geven wij de hulp aan ouderen dan vorm? Soms lijken jongere generaties sterker dan zij zijn, en redden zij het zelf niet. We denken ook aan de mantelzorgers. Zij vervullen een belangrijke en dankbare rol voor hun naasten, maar vaak is het ook een zware opdracht. We willen voor hen bidden, om kracht naar lichaam en naar geest.

Op zondag 19 november hoopt ds. J.E. Schelling bij ons voor te gaan. Ds. Schelling verhuisde deze zomer van Sliedrecht naar Woerden, maar het is fijn dat deze preekbeurt in onze Opstandingskerk in zijn agenda kon blijven staan.

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens de kerkdienst op deze morgen noemen wij de namen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Wij begroeten familie en vrienden in deze dienst om hen te bemoedigen. Samen belijden wij het geloof in onze God, die een God van levenden is. We lezen over de wijze en dwaze maagden, uit Mattheüs 25. de dienst mee naar huis nemen.

Wie het licht van Gods boodschap wil laten schijnen in deze wereld, licht voor de volken, die moet zelf de lamp hoog houden. In het spoor van deze wijsheid ontsteken wij de gedachteniskaarsen aan het licht van de Paaskaars. De families kunnen hun gedachteniskaars ná de dienst mee naar huis nemen.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

## Zieken(t)huis

Op het moment van schrijven verblijft geen van onze gemeenteleden in het ziekenhuis; wel onderging deze en gene een medisch onderzoek en / of behandeling, maar daarvoor was gelukkig geen lange opname nodig. Van de langdurig zieken die thuis zijn noem ik de namen van mw. Norma Haasjes-van der Linden (Maasboulevard, Zwijndrecht) en dhr. Kor Klootwijk (Rijksstraatweg, Rijsoord). Wij bidden hen Gods sterkte toe en in deze bede willen wij in het bijzonder ook hun partners / mantelzorgers betrekken.

ds. G.H. Offringa

## Eeuwigheidszondag

26 november

Soms zwijgt de muziek,  
maar is het lied nog niet ten einde.  
De ongespeelde noten  
blijven zweven in de lucht,  
de ongezongen woorden  
veranderen in een zucht.  
Een zucht van verdriet en gemis,  
van alles wat niet meer is,  
en nooit meer komen zal.



Maar in de verte klinkt zacht een melodie,  
een melodie van herinneringen,  
van alles wat geweest is en nooit verdwijnen zal.  
Een melodie van hoop en liefde, die de weg plaveit.  
De lange, hobbelige weg die we moeten gaan,  
totdat alle tranen zijn geschreid.

## ***Wij gedenken***

Op zaterdag 30 september 2017 overleed Jan Johannes Klootwijk op de leeftijd van 75 jaar.

Jan Klootwijk was een markante persoonlijkheid. In en om onze kerk mocht hij instrument zijn van Gods liefde en inspiratie.

Ook had hij een goede stem en zong graag. Zo was hij lid van het Christelijk Gemengd Koor "de Levensbron" uit Ridderkerk, van het Koor "Groote Lindt" uit Zwijndrecht, en op projectbasis zong hij mee met het Reiskoor.

Toen Jan deze zomer hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was zei hij: 'Jammer, ik had zo graag nog een paar jaartjes gezongen...'

Hij gaf de wens te kennen om bij een uitvaart een zangdienst te houden, een lofprijzing om Gods grote Naam te bezingen.

En zo waren wij op vrijdagmiddag 6 oktober met velen samengekomen in onze Opstandingskerk, voor een muzikale dienst met lofliederen en orgelspel.

We zongen en lazen van Psalm 146. We lazen daarbij uit Colossenzen 3, over de dingen die boven zijn, over een leven met toekomst, met eeuwigheidswaarde, een leven bij God.

Met deze geloofsbelijdenis namen wij afscheid van Jan Klootwijk en wensen daarbij zijn vrouw Josephine, de kinderen Carola, Theo en Jaap en hun gezinnen, Gods troostende nabijheid toe.

ds. G.H. Offringa



## ***Contact met de predikant***

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



## Liturgische bloemschikking Eeuwigheidszondag

De liturgische bloemschikking voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar heeft als thema Sterren. Leven in het licht van de Eeuwige, zoals Jezus ons daarin is voorgegaan, is gerechtigheid zoeken, het waar maken en stralen als hemelse sterren op de aarde.

De lezingen die daarbij horen zijn te vinden in:  
Daniel 12:3 De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd.  
Thessalonicenzen 1 vers 5:5

U bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis.

Bij de schikking wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntige ster, als verwijzing naar het leven van Jezus en het licht van de Eeuwige dat Hij op aarde gestalte gaf.

De ster ligt op een grijs doek en er is een bouquet van witte bloemen met een grote kaars.

Met de kaarsen rond de ster gedenken we onze overledenen.

### Gedicht

In verbondenheid  
met de Levende  
zoeken we een ster  
die ons verlicht  
in droeve dagen  
van gemis.

Gij,  
Licht in ons leven,  
beziel ons  
om het licht  
van een ander  
brandend te houden  
en door te geven,  
als een ster op aarde,  
in Gods naam.



**Opbrengst Collectes**

24-09-2017	Diaconie	€ 186,50
	Onderhoud gebouwen	€ 159,70
	Missionairwerk	€ 63,10
01-10-2017	Kerk en Israël	€ 172,85
	Reparatie dak	€ 234,65
	Eigen jeugd	€ 64,86
08-10-2017	Diaconie	€ 203,37
	Reparatie dak	€ 226,59
	Eigen jeugd	€ 67,18
15-10-2017	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 130,80
	Reparatie dak	€ 233,80
	Eigen jeugd	€ 51,40
22-10-2017	Kerk	€ 156,25
	Reparatie dak	€ 206,85
	Eigen jeugd	€ 52,55

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

**Vaste Vrijwillige Bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2017".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand november zal plaatsvinden op 28 november 2017.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

**Nieuw telefoonnummer**

Het telefoonnummer van  
Arie Bakker uit Dordrecht is vanaf nu:

**06 - 58 98 73 83**



email is [hallolievemensen@hotmail.com](mailto:hallolievemensen@hotmail.com)

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

### **Kerkelijke stand**

Op 30 september jl. is overleden

Jan Johannes Klootwijk

op de leeftijd van 75 jaar,  
laatstelijk gewoond hebbend  
Mauritsweg 46.

Giften ontvangen door het College van Dia-  
kenen:

Via Rabobank voor de Diaconie € 50,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Met vriendelijke groet  
Kees Alblas  
Penningmeester Cvd.

### **Verjaardagen**

#### **NOVEMBER**

15 november 1928  
Mevrouw B. Lodder Bestebreurtje  
Mauritshoek 21  
2988EA Rijsoord

27 november 1929  
Mevrouw W. Kooijman-v. Noort  
Klooslaan 29  
2985 CK Ridderkerk

***Van harte gefeliciteerd!!!***

### **NBG**

### **Bijbelleesrooster**



1 november	Psalm 65
2 november	Psalm 116
3 november	Matteüs 21: 33-44
4 november	Matteüs 21:45-22:14
5 november	Psalm 38
6 november	Matteüs 22:15-22
7 november	Matteüs 22:23-33
8 november	Matteüs 22:34-46
9 november	Matteüs 23:1-12
10 november	Matteüs 23:13-26
11 november	Matteüs 23:27-39
12 november	Jesaja 48:1-11
13 november	Jesaja 48:12-22
14 november	Jesaja 49:1-13
15 november	Jesaja 49:14-26
16 november	Psalm 88
17 november	Matteüs 24:1-14
18 november	Matteüs 24:15-28
19 november	2 Tess. 1:1-12
20 november	2 Tess. 2:1-17
21 november	2 Tess. 3:1-18
22 november	Psalm 128
23 november	Matteüs 24:29-44
24 november	Matteüs 24:45-51
25 november	Psalm 85
26 november	Matteüs 25:1-13
27 november	Matteüs 25:14-30
28 november	Matteüs 25:31-46
29 november	Jeremia 24:1-10
30 november	Jeremia 25:1-14



## Bij de Voorplaat - slot

De laatste aflevering over de pastorie van 1917 besloot ik met de belofte om meer te vertellen over de verschillende verbouwingen. Het onderzoek daarnaar bracht zoveel namen van gemeenteleden naar boven dat de risico's van vergeten namen zo groot zijn dat het beter is daar niet aan te beginnen. Wel is duidelijk dat veel mensen er veel tijd en energie in hebben gestoken om voortdurend tal van aanpassingen aan het gebouw te maken om de bruikbaarheid te verhogen. Die aanpassingen hadden meestal te maken met de ontwikkelingen die de gemeente doormaakte. Elke tijd heeft zijn eigen wensen voor ruimte. En dit toch kolossale gebouw bleek voortdurend de mogelijkheid te bieden de gewenste aanpassingen aan te brengen.



Met name toen het verenigingswerk zich verplaatste van “de Bron” aan de Mauritsweg was er behoefte om voor diverse activiteiten eigen ruimte te creëren. Te denken is daarbij aan de ruimte voor de soos “la Pipe” die meer dan dertig jaar de zolderverdieping “bewoonde” en nu daar na aantal jaren de 30+ soos herbergt. De tussenverdieping heeft een scala van vergaderingen en activiteiten aan zich voorbij zien gaan, meestal voor de eigen gemeente maar ook externe gebruikers meldden zich van tijd tot tijd. Kortom voor vele doeleinden geschikt, bijvoorbeeld kinderoppas, kindernevendienst, knutselclubs voor zowel meisjes als jongens, catechisaties, en allerlei vergaderingen.

Een wat onderbelichte ruimte vindt u op de tussenverdieping aan de achterzijde met het mooiste uitzicht over de Waal en polders. Daar vinden activiteiten plaats die al weer vele jaren niet meer zijn weg te denken bij het functioneren van het kerkelijk leven. Twee behoorlijk kostbare apparaten staan daar opgesteld die het hart vormen van nagenoeg alle drukwerk dat u van de kerk in handen krijgt, zoals de “Rijsoord aan 't woord” waarin dit stukje wordt afgedrukt. De toegang tot deze kamer is beperkt tot “deskundigen”.

De begane grond heeft ook de nodige veranderingen ondergaan. De voor- en achtersalon van de predikanten werd vergaderruimte bij uitstek voor de kerkenraad en vele commissies. Wie had kunnen bedenken dat in diezelfde ruimte nu al bijna twintig jaar regelmatig tot genoeg van velen maaltijden worden opgediend mag zich scharen in de rijen van toekomstvoorspellers! Een tamelijk forse ingreep was ook het maken van de studeer- en ontvangkamer ten behoeve van de predikant, een idee en wens van dominee van der Beld.

De keuken heeft ook meerdere ingrepen over zich heen gekregen, grotendeels gerelateerd aan het bereiden van de genoemde maaltijden: een vaatwasmachine, fornuis en afzuigkap. De laatste twee zijn gefinancierd door aanvragen bij fondsen, het zespitsfornuis door het Oranjefonds, de afzuigkap met gelden van Fonobori.

Blijft over de vraag wie de laatste bewoners van de pastorie zijn geweest. Er zijn er niet zoveel meer die er een antwoord op weten te geven. De uitkomst is: de familie den Hartog. Er was in Rijsoord niet direct woonruimte beschikbaar voor de nieuwbenoemde koster. Tot er een huis aan de Mauritsweg beschikbaar kwam zal er zelden iemand geweest zijn die zo dicht bij zijn werk woonde!

Wim van Gameren, oktober 2017

## Inloopochtenden

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op

**2 en 16 november**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen we  
met elkaar!

Tot ziens!



## Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor een  
praatje,  
glaasje, spelletje, kortom voor de gezellig-  
heid,  
in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van  
de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer  
23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 10 november 2017

*Achter de bar staan  
Jan en Arjan*

## 'Wonderful Grace'—gezongen door het IJE koor op 29 oktober jl. (het nummer is ook nog te beluisteren op 'you tube' in de versie van Continentals)

Wonderful grace,  
That gives what I don't deserve,  
Pays me what Christ has earned,  
Then lets me go free.  
Wonderful grace,  
That gives me the time to change,  
Washes away the stains  
That once covered me.

And all that I have  
I lay at the feet  
Of the wonderful Saviour  
Who loves me.

Wonderful love,  
That held in the face of death,  
Breathed in its latest breath  
Forgiveness for me.  
Wonderful love,  
Whose power can break every chain,  
Giving us life again  
Setting us free

### Chorus:

And all that I have  
I lay at the feet  
Of the wonderful Saviour Who loves me

Wonderbare genade  
die geeft wat ik niet verdiende  
Geeft mij wat Christus heeft verdiend  
en laat mij vrijuit gaan  
Wonderlijke genade  
die mij de tijd geeft om te veranderen  
die de littekens wegwast  
die mij eens bedekten

En alles wat ik heb  
leg ik aan de voeten  
van de wonderbare Redder  
die van mij houdt

Wonderbare liefde  
die bleef in het aangezicht van de dood  
ademde in zijn laatste ademtocht  
vergeving voor mij  
Wonderbare liefde  
wiens kracht elke ketting kan breken  
Geeft ons het leven weer  
maakt ons vrij

En alles wat ik heb  
leg ik aan de voeten  
van de wonderbare Redder die van mij  
houdt

**C.M.V. Passage.**

Dinsdag 21 november komen we weer bij elkaar in de Hoeksteen.  
 Uitgenodigd is de heer P. Wentzel uit Dordrecht. Dhr. neemt ons mee met een rondreis door Canada.  
 Hij vertoont dia's en vertelt hier bij mooie verhalen. Iedereen is welkom, ook **niet-leden**.

Met vriendelijke groet,  
 het bestuur van Passage.  
 Pauly Bestebreurtje.

**PCOB**

Woensdag 29 november houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. De heer J. R. Broekhuizen uit Lisserbroek houdt een lezing onder de titel: "Rondje Gouden Eeuw". We gaan een terug naar "de Gouden Eeuw" met een beeld presentatie. Na een start in de Keukenhof, gaan we, met als rode draad de Nachtwacht van Rembrand, via Leiden naar Amsterdam. Ondertussen beleven we goede en fatale momenten van bekende en minder bekende personen uit de "Goude Eeuw".

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

**Zondag 12 november Rwandazondag**

Elk jaar in de maand november wordt er in onze regio een Rwandazondag gehouden.

Dat betekent dat kerken die aan de uitwisseling meedoen tijdens deze zondagse eredienst speciaal de aandacht vestigen op de verbondenheid met onze Rwandese broeders en zusters.

In Rijsoord denken we dan speciaal aan onze partnergemeenten Runda en Kayonza.

De liturgie in deze dienst is dit jaar grotendeels gemaakt door kerken in Rwanda. Hier en daar echter wat aangepast voor Nederlands gebruik. Het thema van zowel de Nederlandse als de Rwandese zgn. Uitwisselingsdienst zal zijn : Aandacht voor ouderen.

Deze bijzondere dienst, op zondag 12 november a.s., wordt ook uitgezonden door Ridderkerk en de kerken.

We hopen op een gezegende dienst met elkaar.

Namens de ZWOE,  
 Wilma Barnard



## Post uit Rwanda

Presbytery Remera  
Paroisse Kayonza  
Kayonza, 29 maart 2017



Aan de gemeente van Rijsoord  
Lieve broeders en zusters van de gemeente van Rijsoord

Wij zijn blij dat we in de gelegenheid zijn om u te schrijven en u te groeten uit naam van Jezus Christus onze redder, we hopen dat het goed met u gaat.

We brengen als gemeente glorie aan God, zijn dankbaar dat hij ons behoedt.

In het bijzonder hebben de jongeren en de vrouwen uit onze gemeente een dagbijeenkomst georganiseerd tijdens de vakantie en een 2<sup>e</sup> trimester die twee weken duurde.

Om de ouderen in onze gemeente te heelpen eriden wij een dienst in de derde week van iedere maand voor zodat ze samen kunnen zijn om God te loven om zo isolement te voorkomen. In de dienst wordt veel gezongen en gedanst, het is geweldig!

Dat de vrede en zegen van God met u mag zijn alle dagen.

Uit naam van de Paroisse van Kayonza

Mukampuhwe Immaculée  
Habimana Elisée

---

Paroisse Runda  
Rwanda

Runda, 30 augustus 2017

Lieve vrienden in Christus,

Dat de genade van God met u moge zijn. We zijn uw geliefde vrienden van de Paroisse van Runda

Het gaat goed in onze gemeente, met veel activiteiten dankzij de zomer. Het is de periode met veel huwelijken en kruistochten, de grote evangelisatiecampagnes temidden van de kerk, zowel nationaal als regionaal en daarbij inbegrepen 'Ndatuma Nde', die alle christenen van alle paroisses van de EPR verzamelt, in het jaar 2017 vindt het plaats van 10 augustus tot 13 augustus in de presbytery Gisenya in het district Rubava, een toeristisch gebied van het land. Veel liederen van koren uit Kongo, Tanzanië en Rwanda evenals de predikanten en evangelisten om het koninkrijk der Hemelen te verkondigen, harten te verlichten en de eeuwige te prijzen om alles wat hij doet voor ons.

Op 19 augustus 2017 hebben we 25 personen gedoopt in een nieuw doopvont dat door gemeenteleden van onze kerk gebouwd is en de zelfde dag hebben we groepen gevormd (vertegenwoordigers van de familie) met Pasteur Daniel Dushimimana als groepsleider, het was heel leuk.

We gaan verder met het metselen aan de constructie van de kerk net als de Paroisse Missionaire van Kagine voor de kapel van Muhambara, wilt u voor ons bidden. We zijn bezig met het voorbereiden van de dienst waarin we ons verblijden in de Heer met de families van onze gemeenteleden, viere huwelijken die al lang bestaan zonder huwelijkseed maar die zich nu voegen bij de kerk, mensen die leefden als man en vrouw, we bidden voor de nieuwgeborenen in de kerk. Het wordt een groot feest op die datum.

Vrienden in Christus.

Namens de kerk van Runda

Mukamanzi, Marie Madeleine, Predikant

Niyonzima Philippe, voorzitter van het uitwisselingscomité

## Herdenkings- en Vredesdienst in de Schotse Kerk te Rotterdam

De jaarlijkse Vredesdienst van de Schotse Kerk zal gehouden worden op

**zondag avond 12 november a.s. om half acht.**

Kerk open om zeven uur. Zoals altijd doen predikanten uit verschillende tradities en landen mee in hun eigen taal. Ondanks de onderlinge verschillen, samen bidden voor vrede in de wereld.

Op dit moment heb ik nog geen overzicht van de namen van de deelnemers. Maar Mv. Caecilia van Peski, bestuurslid IKV/Pav heeft de uitnodiging aanvaard de gast predikant die avond te zijn.

Zoals altijd is ieder is welkom en breng gerust familie of vrienden mee.

De predikant van de Schotse Kerk, Rev. Derek Lawson heeft de leiding.

Er is één collecte bij de uitgang voor een nog nader aan te wijzen goed doel.

Koffie en thee na afloop, c.a. 20.45 uur. U ziet we proberen de dienst te bekorten want het werd voor sommigen wat langdurig.

De Schotse Kerk is te vinden aan de Schiedamse Vest 119; 3012 BH Rotterdam; voor auto's betaald 'nummer parkeren' op straat. De kerk is ook bereikbaar via Metro haltes Leuvehaven en Churchillplein.

Voorafgaand aan de Vredesdienst is, tijdens de ochtenddienst, de jaarlijkse herdenking van voornamelijk Britse gesneuvelde militairen en burgerslachtoffers uit de twee wereldoorlogen en latere militaire missies. Die dienst begint om 10.30 uur.

Voor meer informatie bel Rev. Joost Pot (0180.420894).

## Heilig Avondmaal 5 November

Beste gemeenteleden,

De tijd dat we nog zittend avondmaal vierden en de grote beker rondging, ligt al weer heel wat jaren achter ons. Op witte donderdag vierden we avondmaal in de kring, wat in het begin nogal wat weerstand opriep.

Door de Mexicaanse griep in 2009 vonden we het hygiënischer om niet meer de grote beker te laten rondgaan. Dit was wel de aanleiding om voortaan elke viering in de kring te doen, een blad met kleine bekertjes in de banken laten rondgaan was immers geen optie.

Sindsdien is het altijd zo gebleven.

De afgelopen jaren kwamen er toch regelmatig vragen en opmerkingen over de wijze van viering van het Heilig Avondmaal.

De meningen liepen uiteen. Sommigen wilden wel terug naar vroeger (in de banken zitten en de grote beker laten rondgaan), anderen vinden het prima zoals het nu is, weer anderen kwamen met verschillende ideeën soms opgedaan bij vieringen in andere kerken.

Al deze vragen en opmerkingen zijn uitgebreid besproken in diverse vergaderingen. In onze steeds ouder wordende gemeente krijgen steeds meer mensen moeite om lang te staan.

Bij het kring avondmaal staan we gemiddeld tussen de 20 en 25 minuten.

Met dit gegeven zijn we gaan nadenken over een andere vorm van avondmaal vieren. Niet te lang staan en kleine bekertjes behouden waren de voorwaarden die we in een andere vorm willen toepassen.

Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij lopend avondmaal.

Zegt u nu niet gelijk: "Moet dat nou?", want ook bij het lopend avondmaal denken wij dat de betekenis en beleving van de avondmaalsviering niet minder hoeft te zijn dan viering in de kring.

Ds. Flim die voor zal gaan in de dienst van 5 november waarin we het Heilig Avondmaal vieren, maar ook onze eigen predikant hebben ervaring met lopend avondmaal. Ook onze kerk is door de indeling van de banken hiervoor goed geschikt.

Als de avondmaalsviering begint wordt u door de diakenen uitgenodigd om richting liturgisch centrum te gaan, waar u van de voorganger het brood ontvangt, vervolgens krijgt u op de andere hoek van het centrum van de diakenen wijn of druivensap aangeboden.

Diegene die (veel) moeite hebben met lopen kunnen gewoon op hun vertrouwde plaats blijven zitten en worden door de diakenen in de bank bediend.

Wij als diaconie hopen op uw komst om als gemeente deze manier van avondmaal vieren met elkaar te beleven.

Tenslotte willen we benadrukken dat deze eerste keer niet wil zeggen dat deze vorm van avondmaalsviering altijd zo blijft.

Uw diaconie

## Mevrouw Dekker overleden 10 augustus 2016

In het jaar 2000 hebben wij mevrouw Dekker voor het eerst ontmoet op de begraafplaats in Ridderkerk. Er werd een familielid van haar en een kerkvriendin van ons begraven.

Dit familielid was Nel de Gelder uit de Schalk. Daar maakten wij voor het eerst kennis met elkaar.

Mevrouw Dekker was een intelligente en belezen vrouw. Bescheiden en eenvoudig was haar levensstijl.

In haar werkzame leven werkte zij bij diverse grote apotheken in Rotterdam en omstreken.

Zij woonde met haar ouders in Delfshaven en kwam later samen met haar moeder in Slikkerveer wonen waar ze lid werden van de N.H. kerk de Donck.

Tegen de tijd dat mevrouw Dekker met pensioen ging overleed haar moeder. Het leven alleen viel haar zwaar. Zij sloot zich bewust af en leefde met lezen en heel veel naar de radio luisteren. Slechts enkele mensen kwamen bij haar thuis. Dan was er thee met wat lekkers.

Over alles kon je met mevrouw Dekker een boom opzetten. Op zondagmorgen ging zij naar de kerk, maar toen zij moeite kreeg met haar gezondheid, was dat niet meer mogelijk.

Mevrouw Dekker heeft genoten van de aandacht in de vorm van een vakantiekaart en haar bezoeken aan de kerstmarkt, waar alle kraampjes van haar iets kregen voor het potje en tot slot koffiedrinken met de dames van haar kerk.

De waardering voor deze contacten heeft zij tot uitdrukking willen brengen in haar nalatenschap aan haar kerk en de kerk van haar familielid Nel de Gelder, waar zij genoot van de Nel de Gelderdiensten.

Na zestien jaar vriendschap hebben wij met een klein gezelschap afscheid van haar genomen en kijken wij terug op een bijzondere lieve mevrouw Dekker.

De reden dat mevrouw Dekker de kerk en de diaconie wilde bedenken in haar nalatenschap, leek haar zakelijk voor de kerken goed en via de diaconieën wist zij zeker dat haar nalatenschap terecht zou komen op plaatsen waar geen andere helper is.

Postuum zijn wij haar zeer erkentelijk en dankbaar voor deze nalatenschap.

Ria en Arie Bode

mede namens Diaconie Gereformeerde Kerk Rijsoord.

### ***Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters***

(in de periode van 23 september 2017 t/m 27 oktober 2017)

Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 20,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. G. Lodder	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor RATW	€ 50,00
Via de Rabobank	voor collecte reparatie dak	€ 25,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor collecte reparatie dak	€ 50,00
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.		

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

## **Christmas Event op vrijdag 15 december 2017**

De voorbereidingen voor het Christmas Event, georganiseerd door 11 verschillende kerken in Ridderkerk, zijn in volle gang! De avond start om 19.30 in sporthal de Fakkel.

We zijn nog op zoek naar verschillende mensen om deze avond te doen slagen.

Op Vrijdag 15 december zal overdag de zaal opgebouwd worden en na afloop van het Event zal de zaal ook weer leeg moeten. Hier kunnen we alle hulp bij gebruiken. Vele handen maken licht werk! Als u die dag in de gelegenheid bent dan horen wij dit graag!

U kunt zich aanmelden bij Johan Vlietstra: [johan@vlietstra.net](mailto:johan@vlietstra.net).

Uiteraard zijn er ook kosten verbonden aan dit evenement. We zijn daarom ook op zoek naar een aantal sponsors. Mocht u in de mogelijkheid zijn om ons financieel te ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken naar NL48 INGB 0000364749 t.n.v. de penningmeester Evangelisatie comm. Prot. gem. de Levensbron onder vermelding van 'Christmas Event'. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eddy van Donselaar: [evdonselaar@versatel.nl](mailto:evdonselaar@versatel.nl).

## **Deurcollecte maand november - bestemd voor de Zendingscollecte Kerk in Actie**

### **Theologie doceren in Hong Kong.**

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook laat het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie.

De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn al gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren blijft de opleiding betaalbaar en hoeven de studenten niet naar het westen.

Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers Theologisch Seminarie en andere zendingspartners van Kerk in Actie. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

## ***Bijbelkring Psalmen (donderdagochtend)***

De Bijbelkring rondom de bedevaartpsalmen loopt haast ten einde. Onze kring is niet zo groot, maar we hebben wel heel interessante gesprekken over de Psalmen 121 t/m 126.

We bekijken daarbij het werk van enkele hedendaagse Nederlandse kunstenaars: de schilderijen van Henk Pietersma en ds. Ruud Bartlema, en de etsen van theoloog en graficus Marcus van Loopik. Op donderdag 9 november bespreken we Psalm 125, en op 23 november Psalm 126, de laatste van deze serie.

De kring vindt plaats in de Fontein; we beginnen om 9.30 uur met koffie en we sluiten af om ca. 11.00 uur.

ds. Herman Offringa





Stand per 27 oktober 2017:

Door 157 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 69.141,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 52 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2017" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

## Wc-rollen actie World Servants groep Ridderkerk!



Zoals u mogelijk al weet gaan er in de zomer van 2018 twee jongeren uit onze gemeente en zes jongeren uit andere kerkelijke gemeenten uit Ridderkerk, met World Servants naar Zambia toe om daar klaslokalen te bouwen in het dorpje Fipungu.

Om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het project moeten wij als groep Ridderkerk € 24.000, - bij elkaar brengen. Uiteraard gaat dit niet vanzelf. Daarom doen wij enkele acties, waarvan de eerste de wc-rollen actie is. Afgelopen week hebben wij in de wijk Drievliet en 't Zand deze rollen huis aan huis verkocht. Echter willen wij u ook de mogelijkheid geven wc rollen van ons te kopen. Dit is mogelijk door middel van een intenlijst die in de hal is neergelegd. Hierbij kunt u aangeven hoeveel wc-rollen u wilt kopen. Deze worden dan bij u thuis bezorgd, op vrijdag 10 november, tussen 18u en 21u.

Wij hopen naast uw financiële steun ook dat u ons in uw gebeden wilt opnemen zodat het project tot een zegen mag zijn.

Rick Bezemer en Niels Baars

## Solidariteitskas 2017

### ***Voor gemeenten - dóór gemeenten: kansen zien en benutten.***

Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren, of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte: dat God ons - ook als gemeenten - kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten!

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investerings uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten.

### **We doen het samen**

We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven gaat. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten.

### ***Bijdragen***

Als gemeente vragen wij een bijdrage van 10 euro. Voor elk belijdend lid wordt 5 euro afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website [www.pkn.nl/solidariteitskas](http://www.pkn.nl/solidariteitskas).

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

**Voor de automatische incasso van uw bijdrage kunt u gebruik maken van de antwoordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan 't Woord.**

Maar u kunt uw bijdrage ook zelf overmaken naar IBAN-nummer NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2017'.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

**Op 31 oktober herdachten wij dat het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen bevestigde aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Een keerpunt in de kerkgeschiedenis.**

**Onderstaand de stellingen 29-49**

29. Wie is er zeker van, dat alle zielen in het vagevuur verlost willen worden; denk maar aan wat verteld wordt over de heilige Severinus en Paschalis.
30. Niemand is zeker van de oprechtheid van zijn berouw; nog veel minder zeker kan hij ervan zijn of hij wel volkomen vergeving van zonden ontvangen heeft.
31. Even zeldzaam als de mensen met oprecht berouw zijn ook zij die een echte aflaat verkrijgen, d.w.z. ze zijn zeer zeldzaam.
32. Wie denken door aflaatbrieven zeker te zijn van hun zaligheid, zullen met hun leeraars onder het oordeel vallen.
33. Men moet op zijn hoede zijn voor hen die zeggen, dat de pauselijke aflaat een niet hoog genoeg te schatten geschenk van God is waardoor de mens met God verzoend wordt.
34. immers, de genade van de aflaat heeft slechts betrekking op de straffen die door mensen opgelegd zijn in verband met de genoegdoening van het biechtsacrament.
35. Wie leren, dat geen berouw nodig is voor hen die zielen uit het vagevuur loskopen of biechtbrieven willen aanschaffen, verkondigen iets dat niet christelijk is.
36. Iedere christen die oprecht berouw over zijn zonden gevoelt, heeft volledige vergeving van straf en schuld, die hem ook zonder aflaatbrieven toekomt.
37. Iedere christen, hetzij hij leeft of reeds gestorven is, heeft deel aan alle geestelijke goederen van Christus en van de Kerk als geschenk van God ook zonder aflaatbrieven.
38. Toch mag men de vergeving en het aandeel van de paus daarin niet minachten, omdat (zoals gezegd in stelling 6) zijn vergeving de aankondiging van de goddelijke vergeving is.
39. Het is bijzonder moeilijk ook voor de geleerdste theologen om een aflatenovervloed en tegelijk een waarachtig berouw de mensen voor te houden.
40. Echte boete verlangt en bemint de straf; maar door al die aflaten is de straf geen straf meer en het maakt, dat men er afkerig van wordt; zij kunnen daar althans aanleiding toe geven.
41. Men moet voorzichtig zijn met het verkondigen van de pauselijke aflaat, opdat de mensen niet de verkeerde gedachte krijgen, dat de aflaat belangrijker is dan alle andere werken der liefde.
42. Men moet de christenen leren, dat het niet in de geest van de paus is, het verwerpen van aflaten ook maar bij benadering op een lijn te stellen met een daad van barmhartigheid.
43. Men moet de christenen leren, dat wie aan een arme geeft of aan een behoeftige leent, beter doet dat wie een aflaat koopt.
44. Want door een daad van liefde neemt de liefde toe en wordt de mens beter. Door de aflaat wordt hij echter niet beter, hij raakt alleen zijn straf kwijt.
45. Men moet de christenen leren, dat wie zijn naaste gebrek laat lijden en daar niets aan doet maar wel een aflaat koopt, niet de pauselijke aflaat verkrijgt, maar Gods toorn op zich laadt.
46. Men moet de christenen leren, dat zij, als zij geen overdadige rijkdom bezitten, verplicht zijn wat voor hun huis nodig is te bewaren en het in geen geval aan aflaten te verspillen.
47. Men moet de christenen leren, dat aflaten kopen iets vrijwilligs is en geen gebod.
48. Men moet de christenen leren, dat de paus als hij aflaten verleent, meer behoefte heeft aan een aandachtig gebed en dit ook meer verlangt dan het geld.

## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 20 september 2017

De nieuwe voorzitter, mevrouw Lagendijk, opent de vergadering. Ds. Offringa leest Romeinen 12: 3 t/m 8 waarna de voorzitter voorgaat in gebed. De notulen van de vorige vergadering worden kort besproken en vastgesteld.

De kerkenraad neemt afscheid van de aftredende ambtsdragers. Helaas zijn de heren Versteeg en Sintemaartensdijk niet aanwezig vanwege andere afspraken en vakantie. Zij krijgen een blijk van waardering thuis bezorgd. De heer Visser, als 2<sup>e</sup> voorzitter van de vorige ambtsperiode, bedankt de aanwezige, aftredende ambtsdragers Elselien van Gameren, Cees IJsselstein en Clement Bezemer voor hun inzet en overhandigt hen een attentie namens de kerk. Zij verlaten na de koffie de vergadering. De taken voor het komende jaar worden verdeeld onder de ambtsdragers.

In het kader van het pastoraat wordt de verhuizing van de familie V.d. Helm en het onverwachte overlijden van de heer Zoutewelle genoemd. Daarnaast zijn er verschillende zieken in onze gemeente. Het bezoekwerk van het afgelopen jaar wordt besproken.

Aangezien de begroting niet sluitend is, wordt hier door de PKN regelmatig opmerkingen over gemaakt. Het ledenaantal van onze kerk is de laatste jaren sterk gekrompen waardoor de huidige formatieplaats van de predikant niet meer passend is voor onze gemeente. In de toekomst zal de formatieplaats om die reden teruggebracht moeten worden.

Het korte verslag\* van het gesprek met de gemeente op 10 september 2017 wordt vastgesteld. Er was voldoende belangstelling. Enkele leden konden niet aanwezig zijn en hebben schriftelijk gereageerd. Naar aanleiding van de evaluatie en de reacties van de gemeenteleden besluit de kerkenraad actief op zoek te gaan naar een samenwerking met een andere kerk binnen Ridderkerk met als doel dat de kerken uiteindelijk samengaan. Dit traject zal naar verwachting ongeveer vijf jaar tijd in beslag nemen. Uitgangspunt zal zijn dat er een ontmoetingsplek/een gebouw zal blijven voor de gemeente in Rijsoord. Er is binnenkort een bijeenkomst met de kerkenraden binnen Sari-verband.

De Jeugdraad is op dit moment niet compleet. De voorzitter is verhuisd en de predikant is tijdelijk voorzitter geworden. De kerkenraad gaat zoeken naar een aanvulling van de Jeugdraad. Ds. Offringa zal contact opnemen met enkele mogelijke kandidaten.

De verslagen van de vergaderingen van het College van Diakenen worden doorgenomen. De kerkenraad kan zich vinden in het voorstel van het college om de opzet voor de viering van het Heilig Avondmaal te wijzigen. Het College van Diakenen plaatst een stukje hierover in Rijsoord aan 't Woord.

De startweek van dit seizoen was goed georganiseerd en er was voldoende belangstelling. De gemeenteleden waren erg positief. De kerkenraad complimenteert GOT dan ook voor deze geslaagde startweek.

Het vergaderschema van de kerkenraad voor 2017/2018 wordt vastgesteld. Er zal ook een themabijeenkomst worden georganiseerd.

Aan het eind van de vergadering leest mevrouw Alblas "Heer, wijs mij Uw weg". De voorzitter sluit hierna de vergadering.

Martha Verveer

*\* Het korte verslag van het gesprek van de kerkenraad met de gemeente dat gehouden is op 10 september 2017 kan door gemeenteleden van onze kerk worden opgevraagd bij de scriba, Martha Verveer. Dit kan mondeling, per e-mail [martha.verveer@hetnet.nl](mailto:martha.verveer@hetnet.nl) of schriftelijk: Halfweg 64, 3341 BC H.I. Ambacht.*

### UITVOERING VAN HET ORATORIUM "EXODUS"

**Wij nodigen U uit voor ons concert op zaterdagavond 11 november 2017 in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht.**

Voor het eerst in onze omgeving zal plaatsvinden de uitvoering van het prachtige oratorium "Exodus" van Johan van Bredewout, tekst Hans de Ruiter. Het Oratorium beschrijft de uittocht van het volk Israel uit Egypte; de doortocht door de Rode Zee; het verblijf in de woestijn en de intocht in het land Kanaan.

De liederen en de gesproken teksten zijn geheel in het Nederlands en zijn zo voor de aandachtige luisteraar gemakkelijk te volgen

Muzikale medewerking wordt verleend door het Chr. Gem. Koor "Groote Lindt" te Zwijndrecht, ds. Harm Jut: lector, Diana Abspoel: hobo, Severin van Dijk: dwarsfluit, Maurice van Dijk: trompet, Jaap Klootwijk: percussie, Kees de Bruin: vleugel, Johan den Hoedt: orgel. Onze dirigent Gerard van der Zijden heeft de algehele leiding. Aanvang 20.15 uur. De Kerk gaat open om: 19.45 uur.

Toegangskarten á € 8,00 zijn verkrijgbaar bij:

Boekhandel Hyperion winkelcentrum "Walburg" (t.o. Jumbo) Zwijndrecht, 078-6208176.  
A.C. Borsje, Brederodehof 3, Hendrik Ido Ambacht, 078-6814358,  
Boeketcetera, Dorpsstraat 35, Hendrik Ido Ambacht, 078-6849733,  
H.J. van Ooijen-de Wit, Allendorpstraat 12, Rijsoord, 0180-420998,  
Drukkerij Jonkheer, Voorstraat 348, Dordrecht, 078-6132475, alsmede bij alle leden of via onze website: [www.cgk-grootelindt.nl](http://www.cgk-grootelindt.nl)

Voor allen een heel hartelijk welkom op 11 november a.s.



## Uitnodiging voor belangstellendenreis Rwanda in 2018

Een aantal mensen heeft aangegeven graag een keer een reis naar Rwanda te willen maken. Deze uitnodiging is bedoeld om meer mensen hiervoor de gelegenheid te geven.

Dus heeft u belangstelling om een andere cultuur te leren kennen en wilt u wel eens met eigen ogen zien hoe het leven in Rwanda is, geeft u dan op als belangstellende.

Wat kunt u verwachten tijdens deze reis:

De cultuur van Rwanda leren kennen door o.a. bezoek aan:

- het genocide memorial
- Dansuitvoering bij ethnologisch museum
- Kivumeer met een boottocht

Kennismaken met enkele gemeenten van de Uitwisseling

Viering van het 30-jarig jubileum Uitwisseling in Rwanda

Kennismaken met de diaconessen in Rubengera

Bezoek aan het hoofdbureau van de EPR

Bezoek aan Association Mwana Ukundwa

Ruiken, zien en voelen van de prachtige natuur in Rwanda

Op safari gaan in het Akagera wildpark

Nieuwsgierig geworden? Een bezoek zal zeker de moeite waard zijn met een zeer gevarieerd programma.

Het ligt in de bedoeling om in de periode juli/augustus 2 of 3 weken Rwanda te bezoeken.

Periode, lengte en programma van de reis gaan we met elkaar bepalen. We zullen in eenvoudige hotels of gastenverblijven van de EPR slapen.

De kosten van de reis zullen rond de € 2000 - € 2500 p.p. liggen, afhankelijk van de lengte van de reis.

Ongeveer de helft van deze kosten is voor het ticket en visum, de andere helft zal zijn voor vervoer ter plaatse, logies en maaltijden, entreegelden enz.

Heeft u belangstelling geeft u dan op voor 14 november bij:

Janny Oorebeek

Venuslaan 21

2957 HK Nieruw-Lekkerland

Mail: [jannyoorebeek@hotmail.com](mailto:jannyoorebeek@hotmail.com)

Tel.: 0184-682805 of 06-12517504

## IN GESPREK MET...



### AAN HET WOORD:

Deze maand helaas geen interview in Rijsoord aan 't Woord. Het bleek niet mogelijk tijdig een gemeentelid bereid te vinden om zijn levensverhaal te vertellen. Niet iedereen vindt het fijn om zijn levensverhaal met alle lezers te delen en dat valt alleen maar te respecteren.

Ik wil toch graag een oproep doen aan degenen die het wel leuk zouden vinden om hun geschiedenis met ons te delen. Denkt u niet: "Ik ben niet interessant genoeg". Iedereen is belangrijk in onze gemeente.



Ik moet hierbij terugdenken aan een verhaal wat ik pas hoorde tijdens een dienst in een kerk in de Stadspolders in Dordrecht.

De predikant vertelde dat er een kerkje in Frankrijk staat waar geen elektriciteit is. Onder alle gemeenteleden zijn olielampjes uitgedeeld. Hoe meer mensen in de kerk komen, hoe lichter het is. Iedereen is belangrijk, iedereen maakt het een stukje lichter...

Hoe gaat dat, een interview geven? Ik kom gezellig bij op de koffie en breng m'n computer mee. Al pratend en vertellend wordt het verhaal in de computer gezet. Na een paar dagen krijgt u het uitgewerkte interview per mail of door de brievenbus zodat u alles rustig nog es door kunt lezen en indien gewenst veranderen. Zo komt alleen datgene wat u wilt in Rijsoord aan 't Woord.

Wie durft? U kunt zich aanmelden bij Ellie Lagendijk

### Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein?  
Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

16 november (opgeven tot uiterlijk 9 november)  
7 december (opgeven tot uiterlijk 30 november )



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom. De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-. Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,

Marrie en Ria



**Protestantse  
Kerk**

## **De classis in het nieuws**

### **De betekenis van de kerk anno nu**

We leven in een tijdperk waarin we zelf ons leven moeten organiseren. Weg is de verzorgingsstaat.

Dat beïnvloedt ons denken over de (toekomst van de) kerk. Als we maar ons stinkende best doen dan komt het wel goed. Als we maar een goed project kiezen. Als we het zout der aarde maar zijn, dan heeft de kerk toekomst.

“Mis”, zegt Prof. Dr. E.P.N.M. Borgman, hoogleraar theologie aan de universiteit van Tilburg, “dat gaat je niet lukken.”

Hij sprak met ons op de classisvergadering van donderdag 28 september en vervolgt:

“We zullen als kerk eerst moeten toegeven dat we niet weten waar het naartoe gaat. Het is de Geest die telkens opnieuw de kerk aanblaast. Daarvan zijn we afhankelijk. Het is God die eraan is begonnen en wij voegen ons daarin. Wij kunnen het niet overnemen. Het gaat in het geloof meer om ontvangen dan om doen. We hoeven niet zo snel mogelijk terug naar een situatie van zekerheid. Misschien is het God wel die ons door middel van deze onzekerheid openbreekt. Misschien moeten wij als kerk wel van onze normen af. Als kerk weten we vaak precies wat bij ons past en wat niet. Hoe het hoort en hoe niet. Maar door die normen zien we misschien wel niet waar de genade vandaan komt. We moeten het geloof vasthouden en weten dat God bestaat voor iedereen en niet alleen voor christenen. Wij geloven omdat we iets ontdekt hebben. Maar wat we ontdekt hebben was er dus al, het is er niet vanwege ons.

Wij moeten ophouden met denken dat wij de kerk kunnen maken en dat naar buiten toe laten zien. Maar geloven dat de kerk blijft bestaan, en ons realiseren dat dat niet van ons afhangt.

Wij moeten naar de wereld kijken alsof die met God verbonden is, ook al gelooft de wereld dat zelf niet. Daarbij kan God nieuwe dingen van ons vragen.

De vraag is: waar vraagt God ons nú om op in te gaan. De kerk moet een antenne zijn in plaats van een luidspreker, moet opvangen in plaats van uitzenden.

Het hangt er niet vanaf of wij de kerk nu anders organiseren. Diep in zichzelf weet de kerk niet hoe ze verder moet. De volle kerken uit ons verleden waren, gezien tegen de totale loop van de geschiedenis, een uitzondering. Dus dat de kerk niet de pilaar is waar de samenleving op steunt is misschien juist wel normaal. Maar natuurlijk doet het gevoel van ‘thuisloos raken’ ons pijn. Maar wij kunnen het niet oplossen, het is geen kwestie van ‘handiger organiseren’. Daarom moeten we eerst weg van de lapmiddelen en weg van het idee dat wij het moeten doen/oplossen. Om vervolgens te zien waar het dan wèl is. De kerk is teken en instrument. Is er niet voor zichzelf maar voor de vereniging met God en de eenheid van de mensen. De kerk is dus verbinding met God en met elkaar. Dat leren we in de kerk, maar we leren dat ten behoeve van de wereld en niet alleen ten behoeve van onszelf. Maar let op: de kerk is éérst teken (God is ons vóór!) en dan pas instrument. We weten dat we leven van de genade. Zoals God ons onvoorwaardelijk krediet geeft, zo moeten wij ook de ander dat onvoorwaardelijke krediet geven. Want als wij God waren, hadden wij dan voor onszelf gekozen? Maar God laat de zon opgaan over goede en slechte mensen.



Denk niet terug aan het verleden, maar richt je op de toekomst. Hoe de kerk er over tien jaar uit zal zien, weten wij niet.

Ga daar ontspannen mee om, laat het gebeuren, stel je open voor wat je ontvangt als een beginnend teken van een toekomst waarin God 'alle dingen nieuw maakt'."

Naar aanleiding van vragen zegt prof. Borgman:

"We moeten onze antenne zowel richten op God als op de samenleving. Deze twee horen bij elkaar. Het geloof en de naastenliefde zijn één gebod. De vraag is niet zozeer wat we als kerk precies doen, maar we moeten de relatie tussen wat we doen en waar we als kerk voor staan wel uit kunnen leggen.

Wat onze talenten betreft: God laat niet alleen mensen toe die perfect zijn. Dus we moeten als kerk niet denken dat het alleen maar goed genoeg is als het perfect is. Als het voor God goed genoeg is moeten wij niet zeuren. Buiten de kerk gaat er ook van alles mis, bijvoorbeeld bij politieke partijen en binnen de kerk kan het net zo min perfect zijn. Maak jezelf dus als kerk niet groter dan je bent, maar ook niet kleiner. In het evangelie volgens Johannes staat dat het Licht er vanaf het begin was. Maar ook al heeft de wereld het niet aangenomen, moeten we toch volhouden. Heel veel in de wereld is niet goed en zelfs gevaarlijk, maar de opdracht is om schaap te zijn tussen de wolven. Zonder zelf wolf te worden. Sta dus als kerk niet buiten de wereld alsof de kerk weet hoe het zit en de rest van de wereld niet. Dat is namelijk gevaarlijk: wat voor ons als kerk van belang is komt van buitenaf op ons toe. Het komt tot ons op een manier die we niet verwachten en uit een hoek waarvan wij niet verwachten dat daar iets goeds vandaan kan komen. Maar ook door onze gesloten deuren komt Hij binnen."

De classis was de gast van de hervormde wijkgemeente Goede Herder Kerk. De start van deze wijkgemeente ligt in de jaren vijftig. Door de komst van nieuwkomers, vooral uit Drenthe, kwam de roep om meer ruimte voor de confessionele richting te midden van de 'Bonders'. Op 1 mei 1955 kon in de huishoudschool een eerste dienst worden gehouden. En op 26 mei 1967 werd het kerkgebouw waarin wij vergaderden in gebruik genomen. De leden van deze wijkgemeente komen uit heel Ridderkerk en zelfs uit Barendrecht. De gemeente is momenteel vacant. De vorige dominee, ds. Van Beek, vond de verbondenheid met kinderen heel belangrijk. De jeugd was zijn lust en leven. Hij organiseerde van alles met ze. De uitdagingen voor deze gemeente zijn: een nieuwe predikant, onderzoeken hoe de gemeente missionair is, hoe ze actief kan zijn, hoe de oudere jeugd vastgehouden kan worden en Gods woord zo uit te leggen dat blijkt dat de oude woorden nog steeds actueel zijn.

Onze afgevaardigde naar de synode, de heer M.C. van der Klooster, vertelt over de synodevergadering van 22 september. Daar ging het over de nieuwe classis. Onze classis gaat vanaf 1 mei 2018 deel uitmaken van de classis Zuid-Holland-Zuid. Daarin komen ook de classes Delft, Schiedam, Rotterdam, Alblasterdam, Gorinchem en een aantal gemeenten uit de classis Barendrecht. De nieuwe classispredikant wordt vrijgesteld voor zijn/haar werk en wordt benoemd voor vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens vijf jaar. Er komt ook weer een breed moderamen. De leden daarvan zijn vrijwilligers en worden benoemd voor tenminste twee jaar en ten hoogste vijf jaar. De besluiten die een classispredikant neemt, moeten worden voorgelegd aan het breed moderamen, dat binnen twee maanden dat besluit moet bekrachtigen of een nieuw besluit moet nemen.

De gemeenten in de 'oude' classis gaan elkaar ontmoeten in 'ringen'. Deze ringen krijgen ook een rol bij verkiezingen voor nieuwe leden naar de classis. Kerkenraden kunnen daarvoor mensen voordragen.

Tenslotte praat de classis nog over de voorgestelde kerkordewijzigingen, deel 2 van Kerk 2025. Deze wijzigingen gaan vooral over de plaatselijke organisatie. Met de meeste voorstellen konden de kerkenraden wel instemmen. Moeilijker lag het bij het voorstel om 'vrienden' stemrecht te geven en hen onder bepaalde voorwaarden ook verkiesbaar te stellen voor de ambten. Uitgelegd werd dat er nieuwe modellen komen voor de plaatselijke regeling, waarin dit voorstel als keuzeoptie wordt vermeld. Verder blijft het zo dat wanneer een vriend in het ambt wordt bevestigd en nog geen belijdenis deed, dit alsnog moet doen en daarmee ophoudt vriend te zijn en belijdend lid wordt van de gemeente. Moeite was er ook met het afschaffen van wijkraden van diakenen en kerkrentmeesters in een gemeente met wijkgemeenten. Uitgelegd werd dat dit een zogenaamde 'kan' bepaling is. Het hoeft niet, maar is bedoeld om ruimte te scheppen voor situaties waar een extra orgaan te veel vergaderdruk oplevert. Ook het voorstel om het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) meer bevoegdheden te geven, riep vragen op. Uitgelegd werd dat wanneer een plaatselijke gemeente bestuurlijk en financieel omvalt, het risico voor de landelijke kerk is. De kosten die dit met zich meebrengt kunnen op den duur aanleiding geven het landelijk quotum te verhogen. De kerk wil dat voorkomen. Maar ingrijpen gaat altijd in overleg met de classis. De classis stemt in met de voorstellen en de scriba zal de ook opmerkingen die zijn gemaakt doorgeven aan de synode.

Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: [scriba@classisdordrecht.nl](mailto:scriba@classisdordrecht.nl)

### Najaarsconcert Ridderkerks Symfonieorkest in de Opstandingskerk

Op zaterdag 25 november 2017 geeft het Ridderkerks Symfonieorkest een concert met als thema 'Romantiek in November'. Alle muziek die ten gehore wordt gebracht is namelijk aan het eind van de 18<sup>e</sup> eeuw gecomponeerd en heeft duidelijke stijlkenmerken van deze periode. Op de lessenaars staan de Eerste Symfonie van Max Bruch, de Préludes van Franz Liszt, Klarinetconcert No. 1 van Carl Maria von Weber en de Legendes 1 en 5 van Anton Dvorák.

Bijzonder bij dit concert is dat dirigent Marcel Geraeds de prachtige solopartij van het 1<sup>e</sup> klarinetconcert van Carl Maria von Weber zal vertolken. Voor het orkest geeft dit een extra uitdaging, omdat zij hierdoor meer zelfstandig zullen moeten musiceren.

Voorafgaand aan het programma zijn de concertgangers om 19:15 uur welkom voor een introductie op de muziek.

Met deze informatie over de stukken en componisten zullen de werken tijdens het concert meer tot leven komen.

De introductie is bij te wonen voor € 2,50; voor Vrienden van het orkest is dit gratis.



Het concert begint om 20:00 uur. Kaarten á € 15,00 zijn te koop aan de zaal of via [info@ridderkerkssymfonieorkest.nl](mailto:info@ridderkerkssymfonieorkest.nl).



Vrijdag 24 november 2017

## “Touching the Void”

Op 24 november a.s. vertoont Filmhuis Ridderkerk de spannende film ‘Touching the Void’. Het is een documentaire verfilming van de succesroman Touching the Void van Joe Simpson. Deze bergfilm gaat over een waar gebeurd klimdrama op de flanken van de Siula Grande in de Cordillera Huayhuash in de Andes van Peru.

Inleiding om 19.15 uur door Roelof Mulder.

Aanvang filmvertoning: 19.30 uur

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een nagesprek.

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangsprijs € 5,—

## Ouderen doen ertoe?! Hoe ouderen van betekenis blijven.

Onder dit motto houden we een pastorale thema-avond in de Christus is Koning Kerk. Ridderkerk vergrijst. Ook in onze kerkelijke gemeenten hebben we behoorlijk wat oudere gemeenteleden. Het spreekwoord zegt: je bent zo oud als je je voelt. Wat doet het met je als je gaat ervaren dat je ouder wordt? Verlieservaringen in de brede zin van het woord raken ouderen, zingevingsvragen kunnen bovenkomen.

In de kerk wordt vanouds voor ouderen “gezorgd” omdat ook kwetsbare mensen voluit bij de gemeenschap horen. Dat heeft veel goeds. Tegelijk doet de gemeenschap ouderen en zichzelf tekort als het daarbij blijft. Ouderen hebben namelijk heel veel te geven! Dat vraagt anders kijken dan we in de maatschappij gewoon zijn. In de lezing van Margriet Sprong ontvangt u een kijkrichting en handvatten om ouderen van betekenis te laten blijven in de gemeenschap. En natuurlijk gaan we daarover met elkaar in gesprek.

Margriet Sprong-Brouwer is auteur van het boek ‘Ouderen doen ertoe’. Zij was jarenlang geestelijk verzorger in Prot. Chr. Zorgorganisatie Riederborgh en is nu als adviseur identiteit verbonden aan de Woonzorg Unie Veluwe. Margriet is getrouwd en moeder van een dochter van 18.

U bent van harte uitgenodigd voor deze thema-avond op

**maandag 13 november a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)**

Namens de Pastorale Raad van de Christus is Koning Kerk,  
Juliana van Stolbergstraat 44, Ridderkerk



## (CONCERT) AGENDA

2 november	De Fontein	Inloopochtend vanaf 10.00 uur	voor koffie en gezelligheid
9 en 23 november	De Fontein	Bijbelkring over de Psalmen	O.l.v. Ds. Offringa
10 november	Soosruimte in De Fontein	Ontmoetingsavond 30+	vanaf 20.00–23.30 uur praatje, glaasje, spelletje
11 november	Bethelkerk Zwijndrecht	Oratorium Exodus	m.m.v. Chr.Gem.Koor “Groote Lindt” zie aankondiging in dit blad
12 november	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij 17.00 uur	m.m.v. Chr.Regiokeoor ‘Adonai’ o.l.v. Peter Burger Voorganger Ds.Taco Koster
12 november	Schotse Kerk Rotterdam	Herdenkings-en Vre- desdienst, 19.30 uur	o.l.v. Rev. Derek Lawson
12 november	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang 19.30 uur	Koor-en Samenzang o.l.v. Wim de Penning
16 november 7 december	De Fontein	Lunchcafé De Fontein 12.30 uur	Opgave bij Marrie de Ko- ning of Ria Bode
21 november	De Hoeksteen	CMV Passage	m.m.v. Dhr. Wentzel uit Dordrecht.
24 november	Theater het Plein	Vertoning film ‘Touching the Void’	Aanvang 19.30 uur kaarten bij Wereldwinkel of bij de zaal
25 november	Opstandingskerk	Concert Ridderkerks Symphonieorkest, thema ‘Romantiek’	20.00 uur zie aankondiging in dit blad
26 november	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij 17.00 uur	m.m.v. Vocalgroep “Voice” o.l.v. Martin Mans
29 november	Christus is Ko- ningkerk Slikker- veer	PCOB maandelijkse bijeenkomst	vanaf 14.00 uur
15 december	Sporthal De Fakkel	Christmas Event	Vanaf 19.30 uur Voor alle Ridderkerkers!