

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten.	2,3
Wij gedenken..., Dienst van bevestiging en aftreden, schoonmaak .	4,5
Zieken(t)thuis, Tamarah Benima, Bijbelkring, Lunchcafé, Eetcafé .	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, kerkelijke stand, giften diaconie .	8
Bijbelleesrooster, oproep EHBO'er en BHV'er	9
Bedankt, CMV Passage, Inloopochtenden, 30+ club	10
Bedankje en welkom, VOOR-dienst over Maarten Luther.	11
VVB, Kerkbalans, Giften CVK, Collecten, Het dak van de kerk .	12,13
Stellingen van Luther, Leeravond- Reis Israel	14,15
In Gesprek met: Adrie Kanters.	16-20
Collecte voor Kerk en Israel	21
Concerten en activiteiten in de regio	22,23
(Concert)agenda	24

Van de redactie

Voor u ligt het oktobernummer van Rijsoord aan 't Woord. U kunt weer allerlei informatie vinden over activiteiten die voor u georganiseerd zijn, zowel in ons dorp Rijsoord als daarbuiten.

U kunt weer genieten van maaltijden, van concerten, van lezingen, zelfs een reis naar Israel is in voorbereiding. Mogelijkheden genoeg om de blik te verruimen!

Ook leest u in dit nummer weer het levensverhaal van één van onze gemeenteleden.



Het is altijd weer een groot genoegen om tijdens een bezoek het verleden weer eens op te rakelen, soms met behulp van oude foto's of attributen. Als u nog niet benaderd bent en het ook leuk zou vinden uw levensverhaal te vertellen, neem dan contact op met de redactie.

Ik wens u heel veel leesplezier toe en beveel het bijwonen van één van de aangekondigde activiteiten van harte aan!

Stencilen:

Maandag 30 oktober

**Bundelen:**

Woensdag 1 november
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 27 oktober bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 1 oktober 2017—Israëlzondag

09.30 uur : Mw. Ds. A.J. van der Zouwen-van Haaften, Sleeuwijk
Kindernevendienst : Elselien van Gameren, Liane Janssen
Chauffeurs : C.J. Op den Brouw en D.W. Alblas
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Kerk en Israël
2e Reservering voor reparatie van het dak
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 8 oktober 2017—Kerk-School-Gezinsdienst

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Geen kindernevendienst
Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintmaartensdijk
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie
2e Reservering voor reparatie van het dak
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 15 oktober 2017

09.30 uur : Ds. K.D. van der Hout, Giessenburg
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Chauffeurs : J.W.A.Klootwijk en J.IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e Reservering voor reparatie van het dak
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 22 oktober 2017

Vanaf 09.10 uur Zingen van Opwekkingsliederen

09.30 uur : Ds. H. IJzerman, Rotterdam
Kindernevendienst : Pauline Bezemer
Chauffeurs : W.A.IJsselstein en C.A.Alblas
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk
2e Reservering voor reparatie van het dak
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 29 oktober 2017—Jeugddienst**m.m.v. IJE Jongerenkoor, Rotterdam**

09.30 uur : Ds.G.H. Offringa

Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw

Chauffeurs : G.T. van der Waal en W. van Prooijen

Koster : Hans Vietsch

Collecte : 1e Diaconie

2e Reservering voor reparatie van het dak

Deurcollecte Eigen jeugd

Bij de diensten

Op zondag 1 oktober komt mw.ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften (uit Sleeuwijk) naar onze gemeente om in de morgendienst voor te gaan.

Op zondag 8 oktober zal de Kerk-School-Gezinsdienst in onze kerk. In week voorafgaand aan deze dienst verwerken de kinderen van basisschool De Klimop de geschiedenis van aartsvader Jakob. Vader Jakob krijgt twaalf zonen. De kinderen vormen later het volk Israël. Hoe gaan deze jongens met elkaar om? Elk kind is anders, in het gezin, maar ook in de klas op school. Maar je mag er zijn, zijn zoals je bent. God kent ons. Dat is dan ook het thema van deze dienst: *U kent mij*. We lezen dit in Psalm 139. De kinderen gaan dit thema vormgeven, we gaan ervan zingen en over nadenken. In de kerkdienst is ook ruimte voor de kinderen van de onderbouw. Ik zie uit naar een mooie dienst voor de kinderen en hun ouders, te midden van onze gemeente, een dienst voor jong en oud!

Op zondag 15 oktober zal ds. K.D. van den Hout uit Giessenburg bij ons voorgaan.

Op zondag 22 oktober ontvangen wij ds. H. IJzerman uit Rotterdam als onze voorganger.

Op zondag 29 oktober verleent het jongerenkoor I.J.E.-Rotterdam medewerking aan de dienst (I.J.E. is de afkorting van de vereniging voor Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie). Op de website is te zien dat het koor heeft enkele cd's en dvd's heeft uitgebracht. Eén van de cd's heet: *Eeuwige vriendschap*. Dat lijkt mij een heel mooi thema voor deze dienst. Ik las eens de uitspraak dat "vriendschap met de Eeuwige - eeuwige vriendschap" betekent. We willen deze morgen lezen uit Genesis 18. Daar bezoeken drie mannen de tent van Abraham en Sara. Eén van de gasten is de HEER zelf. Hij komt met een grote belofte. Enkele jongeren uit onze gemeente zullen helpen met de voorbereiding van deze bijzondere dienst. Kom en maak het mee!

Wij wensen elkaar en in het bijzonder de gastvoorgangers van deze maand goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Wij gedenken

Op donderdag 14 september kregen we het bericht dat **Bernhard Willem Zoutewelle** onverwacht was overleden. Hij was 76 jaar. Als het sterven je zo overvalt, dan staat de tijd stil en ben je zeer bedroefd. We denken aan zijn vrouw Hermi en hun kinderen. Naast het verdriet kennen zij tegelijk de mooie herinneringen aan hun echtgenoot en vader en zijn zij dankbaar voor de liefde die hij hen gaf.

Ben Zoutewelle werd geboren in Zwijndrecht in een traditioneel gereformeerd tuindersgezin. Hij was de jongste van zeven kinderen. Na de lagere school ging hij direct aan de slag, het leven was zijn leerschool. Dit vormde zijn bijzondere karakter: hij kon duidelijk keuzen maken, maar in lastige situaties zocht hij zorgvuldig naar de juiste oplossing, naar verbinding. Hij was een bruggenbouwer. In 1961 begon hij samen met zijn broer Jan de groothandel in groenten en fruit. Hij bouwde het uit tot een bloeiend bedrijf. In 1966 trouwde hij met Hermi Schöffman, uit het verre Oostenrijk. Samen kregen zij drie kinderen: Arjan, Bernhard en Natascha. In 1987 verhuisde het gezin naar het nieuwe huis aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. De kinderen werden volwassen en vlogen uit. Midden jaren '90 namen de jongens al taken over in 'de zaak'. Vader had er wel vertrouwen in en trok zich terug. Er kwam meer ruimte voor sport en sociale contacten. Ook hadden zij samen ook bijzondere aandacht voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen wereldwijd. Waren zij het weekend thuis in Rijsoord, dan onderhielden zij de zondagse kerkgang. Tussen 2005 en 2008 werden er maar liefst zes kleinkinderen geboren. Wat was hij trots hen! In december 2016 werd hun gouden huwelijk feestelijk gevierd. Een gezegend leven, een kostbaar echtpaar. Heel verdrietig, dat Ben nu zo plotseling is gestorven. Afgelopen woensdag hebben wij met velen in de Bethelkerk in Zwijndrecht afscheid van hem genomen. We lazen over de liefde uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe, hoofdstuk 13: 'Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde'. Het was de liefde die zijn leven doortrok. Wij bidden voor zijn vrouw en kinderen om de liefde van God, de liefde die blijft. En om Gods troostende nabijheid voor allen die achterblijven.



ds. G.H. Offringa

Dienst van bevestiging en aftreden op zondag 17 september jl.

Tijdens de kerkdienst op zondagmorgen 17 september namen wij afscheid van vijf ambtsdragers en mochten we vier nieuwe ambtsdragers bevestigen. In de liturgische bloemschikking werden de aftredende gesymboliseerd door vijf oranje gerbera's en de aantredende door vier anthuriums. Het gehele bloemstuk had de vorm van een schip: we lazen over de storm op het meer (Mat. 8: 23 - 27). De mast van rode cornus-takken vormde een beeld van kracht. De aanwezigheid van de liefde van de Drie-enige God werd gevormd door rode rozen. Klimop (hedera) vormde het bolle zeil, een soort spinaker, beeld van Gods eeuwige trouw. Een lelie, dat is Jezus, vormde het roer. Samen vrucht dragen werd tot uiting gebracht in een aantal frisrode sierappeltjes.

Aftredend was onze ouderling-voorzitter dhr. Ton Versteeg. Hij wordt opgevolgd door mw. Ellie Lagendijk. Mw. Elselen van Gameren-van der Burg trad af als wijkouderling, en zij wordt opgevolgd door mw. Marrie de Koning-Nugteren. Dhr. Clement Bezemer trad af als diaken. Hij wordt opgevolgd door dhr. Nico Baars. Ook dhr. Cees IJsselstein trad af als diaken, hij wordt opgevolgd door dhr. Kees op den Brouw. Dhr. Bas Sintemaartensdijk trad af als ouderling-kerkrentmeester en wordt opgevolgd door dhr. Ronald Visser, onze tweede ouderling-scriba. .

Bas Sintemaartensdijk blijft overigens wel lid van het college van kerkrentmeesters, maar dus niet meer als ambtsdrager

Drie pastoraal medewerkers kunnen en willen hun taak in het onderlinge pastoraat opnieuw een jaar voortzetten.

Het zijn mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse (wijk C), mw. A. Alblas - Sintemaartensdijk (wijk C) en mw. W. Barnard-Lieve (wijk B).

Wij wensen een ieder hier genoemd Gods zegen toe bij hun taken.

ds. G.H. Offringa



Het is weer tijd voor de schoonmaak

Het CVK vraagt weer vrijwilligers om de kerk en beneden- ruimtes van de Fontein de jaarlijkse schoonmaakbeurt te geven

Deze keer is het op **maandag 9 oktober** met een uitloop naar dinsdag 10 oktober

Bent U in de gelegenheid en wilt U meedoen geef U op bij de koster en neem wat schoonmaakspullen mee

Gezellig koffie/thee drinken met iets lekkers wordt voor gezorgd

Namens het CVK Koster Henk van der Starre



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Zieken(t)huis

Dhr. Jan Klootwijk is thuis aan de Mauritsweg nummer 46. Hij levert dagelijks in aan krachten, op het moment van schrijven (22/9) is zijn geest nog sterk. Wij wensen Josephine en de kinderen veel sterkte toe bij de zorg voor en aan hun echtgenoot en vader.

Mw. Norma Haasjes werd in de afgelopen maand met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Na onderzoek en een adequate behandeling mocht zij al spoedig weer thuishkomen aan de Maasboulevard. Zij is nog erg moe en heeft veel pijn, het is nog niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is.

Dhr. Piet van Oorschot (Pruimendijk) maakte eind augustus een lelijke val met zijn fiets... Hij had last van zijn rug. Uit lighouding kon hij moeilijk overeind komen. Lastig met slapen en opstaan. Hij knapt gelukkig weer wat op.

Het echtpaar Jan en Tannie van der Helm had thuis teveel zorg nodig en verhuisde begin september naar de Riederborgh. Hun nieuwe adres is Boksdorppark 1 kamer 119 (dat is op de eerste etage kamer 19). Hun nieuwe onderkomen is veel kleiner dan hun huis aan de Sleswijk Visserstraat, maar zij zijn dankbaar voor goede zorg dichtbij.

ds. G.H. Offringa

Lezing rabbijn Tamarah Benima'

In 2015 verscheen de bundel *Joodser dan dit krijgt u het niet* van de hand van rabbijn mw. Tamarah Benima. De bundel bevat een tiental eerder gehouden lezingen over de levenskunst van de Joodse beschaving. Dit bijzondere boek was voor ons aanleiding om mw. Benima uit te nodigen om iets over die joodse levenskunst te komen vertellen. Op zondagmiddag 29 oktober a.s. komt zij naar de Opstandingskerk in Rijsoord. De toegang is vrij, u hoeft zich voor deze lezing niet op te geven.

Vanaf 16.00 uur zal zij ons meenemen in de wondere wereld van het joodse leven. Aan het begin van haar schrijft zij dat Joodse mensen zich snel thuis voelen bij elkaar. In het negende hoofdstuk geeft zij uitleg bij dat Joodse levensgevoel: 'Hoe bereiken Joden dat ze zich met elkaar veilig, verbonden, begrepen en geliefd voelen?' (p. 176) Ik heb het aangereikt als uitgangspunt voor haar voordracht. Ze zal het op haar eigen manier invullen!

Vanuit de commissie voor gemeenteopbouw en toerusting (GOT) hebben we gemeend dat het goed zou zijn om het onderwerp 'Joodse beschaving' bij u in te leiden. Ik wil dat doen op donderdagavond 12 oktober om 20.00 uur in de Fontein. Ik zal dan iets vertellen over bijzondere joodse woorden en begrippen. Deze woorden staan ook in een lijst, achterin het boek van mw. Benima: hoe spreek je deze woorden uit? waar komen de begrippen vandaan? Het zal geen uitputtende behandeling worden, maar al pratende met elkaar komen we wat in de sfeer van de lezing op zondag 29 oktober. Bent u van plan om mee doen, geeft u zich dan op bij ondergetekende.

Op donderdagavond 2 november willen we de lezing van rabbijn Benima met elkaar "evalueren": wat hebben we ervan geleerd? wat heeft het ons gebracht? zijn er onderwerpen die onze bijzondere aandacht verdienen? Ook deze avond vindt plaats in de Fontein, aanvang 20.00 uur.

ds. Herman Offringa

Bijbelkring Psalmen (donderdagochtenden)

De Bijbelkring rondom de bedevaartpsalmen heeft vorige maand een start gemaakt. Het waren heel boeiende gesprekken over de Psalmen 121 en 122. We bekeken daarbij het werk van enkele hedendaagse Nederlandse kunstenaars: de schilderijen van Henk Pietersma en ds. Ruud Bartlema, en etsen van theoloog en graficus Marcus van Loopik.

Op donderdag 12 oktober bespreken we Psalm 123, op 26 oktober Psalm 124; en op donderdag 9 november bespreken we Psalm 125, en op 23 november Psalm 126. Bij iedere psalm bekijken we tekst, we zullen het lied ook zingen, én elke keer bekijken we de verbeelding en zoeken we naar herkenbare motieven en nieuw perspectieven bij deze oude liederen. De Bijbelkring vindt plaats in de Fontein; we beginnen om 9.30 uur met koffie en we sluiten af om ca. 11.00 uur. Bent u van plan om mee te doen, geeft u zich dan op bij ondergetekende. Er is nog ruimte.

ds. Herman Offringa

Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende datums staat de tafel weer gedekt:

19 oktober (opgeven tot uiterlijk 11 oktober)
2 november (opgeven tot uiterlijk 25 oktober)

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom. De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-. Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).



Hartelijke groet,
Marrie en Ria

Eetcafé De Fontein start het winterseizoen.

Opnieuw hebben de Eetcafé-kookgenoten, koks en hulpen, het voornemen te starten met een nieuw seizoen. Mensen die daaraan behoefte hebben eens met anderen aan te schuiven aan de gezellig gedekte tafel, op vrijdagavond 18:00 uur, zijn welkom. De prijs hoeft geen beletsel te zijn.

De eerste datum is 6 oktober 2017. Geserveerd wordt een 3-gangen maaltijd. Om zeker te zijn van een plek is het tijdig opgeven gewenst! Uiterlijk tot woensdag 17:00 uur. Informatie-telefoon is 0180-616 552.

Bij een groeiend aantal mensen valt het 3-gangen diner in de smaak. In verband met de veiligheid is het maximum aantal op 28 deelnemers gesteld. Ook het serveren van een maaltijd, 'warm op tafel', vergt de nodige capaciteit van de keuken.

Als vrijwilligers van Eetcafé De Fontein hopen we op plezierige samenwerking onder elkaar en sfeervolle maaltijden voor onze gasten.

Eetcafé De Fontein

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Kerkelijke stand

Op 14 september is overleden op de leeftijd van 76 jaar

Bernhard Willem Zoutewelle

gewoond hebbend
Rijksstraatweg 107, 2988 BB Ridderkerk

Fam.v.d.Helm is verhuisd naar:
Boksdoornstraat 2 kr. 119
2982 BC Ridderkerk.
Telefoonnummer wordt 0180-452522

Verjaardagen oktober

9 oktober 1933
De heer J. Hollestein
Aafje Het Ronde Sant
Hugo de Grootlaan 1
2984 GK Ridderkerk

9 oktober 1937
De heer W. IJsselstein
Pruimendijk 87
2989AG Rijsoord

11 oktober 1935
Mevrouw M. Sinterniklaas-Vos
Rijksstraatweg 82
2988 BK Rijsoord

13 oktober 1932
De heer P. Sinterniklaas
Rijksstraatweg 82
2988 BK Rijsoord

13 oktober 1940
Mevrouw G. Lodder
Patrijs 21
2986 CA Ridderkerk

Giften ontvangen door het College van Diakenen:

Via Mw. E. Alblas-van Gernerden (van mei 2017) voor de Diaconie € 10,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Met vriendelijke groet
Kees Alblas

Het ogenblik om je te ontspannen, is wanneer je er geen tijd voor hebt.

Oproep

Het is wenselijk dat bij elke eredienst tenminste één EHBO-er en één BHV-er aanwezig is.

Bent u hiervoor opgeleid? Meld u zich dan aan bij Jan de Koning (tel. 0180-490146).

Alvast bedankt!

Zondag 24 september:

Voor het openen van de Bijbel declameerde Ds. van Herwijnen het navolgende gedicht:

Velen van u willen het misschien nogmaals lezen.

IN EENEN BIJBEL.

By 't openslaan van 't Boek der boeken
gedenk, o Christen! dag aan dag,
dat wie dat Woord wil onderzoeken,
geen eigen licht vertrouwen mag.
Geen menschenwijsheid zou hier baten,
geen vlijtige arbeid hier volstaan;
alle eigenwijsheid dient verlaten –
een ander oog moet opengaan.
Voor dat gen u dan begeeft tot lezen,
val, Christen! val uw God te voet!
en dat een heilig, heilzaam vreezen
zich meester maak' van uw gemoed!
Vraag, eer gy verder gaat, een zegen!
Vraag oogen, ooren en een hart!
En – Jesus-zelve kome u tegen
in dit Zijn woord by vreugd en smart.

ISAÄC DA COSTA (1798-1860)**NBG Bijbelleesrooster****Oktober**

1 oktober	Matteüs 20:29-21:9
2 oktober	Matteüs 21:10-22
3 oktober	Matteüs 21:23-32
4 oktober	Ezechiël 18:1-13
5 oktober	Ezechiël 18:14-20
6 oktober	Ezechiël 18:21-32
7 oktober	Ezechiël 19:10-14
8 oktober	Ezechiël 20:13-26
9 oktober	Ezechiël 20:13-16
10 oktober	Ezechiël 20:27-38
11 oktober	Ezechiël 20:39-44
12 oktober	Ezechiël 21:1-12
13 oktober	Ezechiël 21:13-22
14 oktober	Ezechiël 21:23-32
15 oktober	Ezechiël 21:33-37
16 oktober	Ezechiël 22:1-16
17 oktober	Ezechiël 22:17-31
18 oktober	Psalm 135
19 oktober	Jeremia 7:1-15
20 oktober	Jeremia 7:16-28
21 oktober	Jeremia 7:29-8:3
22 oktober	Jeremia 8:4-17
23 oktober	Jeremia 8:18-23:25
24 oktober	Jeremia 9:1-15
25 oktober	Jeremia 9:16-25
26 oktober	Genesis 11:27-12:9
27 oktober	Genesis 12:10-13:1
28 oktober	Genesis 13:2-18
29 oktober	Genesis 14:1-12
30 oktober	Genesis 14:13-24
31 oktober	Genesis 15:1-21

14 oktober:

God laat zijn licht schijnen over de mensen. Dit licht verjaagt het duister van het kwaad.

Bedankje...

Het is hartverwarmend om zoveel belangstelling te ervaren van deze gemeente nu ik ziek ben.

Ik kreeg de bloemen uit de kerk en zoveel mooie kaarten en beterschap wensen.

Mijn oprechte dank voor zoveel medeleven!

Ik hoop binnen niet al te lange tijd weer terug te zijn.

Marion Pot

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij ontvingen na het overlijden van onze vader en opa

Jan van der Burg

Dit heeft ons goed gedaan.

Elselien en André
Liane, Mariëlla en Natascha
Marinka, Kees, Jan, Marit en Anniek

Rijsoord, september 2017

C.M.V. Passage.

Dinsdag 17 oktober hopen we weer bij elkaar te komen in de Hoeksteen voor onze ledenbijeenkomst.

Deze keer komt mw. v.d. Sar met haar verzameling knikkers, een stukje nostalgie uit onze kindertijd. Mw. weet er een avond mee te vullen, ze heeft knikkers in alle kleuren en maten en kan daar prachtig over vertellen. Dus dames wilt u meer over de knikker weten komt dan zeker deze avond naar de Hoeksteen. Ook niet-leden zijn bij deze uitgenodigd om eens langs te komen.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje.

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

5 en 19 oktober

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**Tot ziens op vrijdag 13 oktober
2017**

*Achter de bar staan
Marian en Arie*

Een bedankje en een welkom.

Afscheid van een bezorger:

Na jaren R a t' W te hebben bezorgd is er een einde gekomen aan het vrijwilligerswerk van Nico de Hartog die aangaf per 1 okt. te stoppen.

Nico, hartelijk bedankt voor je inzet!

Hartelijk welkom voor de nieuwe bezorgers:

Door het afscheid van Nico is vervanging voor deze wijk gezocht.

Dit is gevonden in de persoon van Marian Reedijk en Marrie de Koning zij nemen ieder een deel van de wijk op zich.

De verspreidingsgroep heet jullie welkom.

Met een groet namens de bundelgroep.

Nellie en Wim.



VOOR-DIENST OVER MAARTEN LUTHER

Op zondag 29 oktober a.s. is er in de Theresiakapel in Bolnes een VOOR-dienst met als thema Maarten Luther. De datum van de dienst ligt vlak voor 31 oktober en op die datum is het precies 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Het is bijzonder dat de dienst die het begin van de Reformatie inluidde plaats vindt in de Rooms Katholieke kapel aan de Donckselaan 10a in Ridderkerk-Bolnes. In deze dienst zal het vooral gaan over de bevrijdende kracht van het Woord van God, waartoe mensen hun toevlucht kunnen vinden zonder tussenkomst van welke kerkelijke instantie dan ook.

Aan de dienst wordt medewerking verleend door de zanggroep nieuwe liedboek onder leiding van René Barnard.. Er zullen bekende Lutherliederen worden gezongen, pastor Ton Halin zal iets vertellen over de betekenis van de Contra Reformatie en de overdenking wordt gehouden door ds. Pieter Taselaar. U wordt van harte uitgenodigd de dienst, die om 16.00 begint, bij te wonen.

De VOORDIENST - commissie

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2017".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand oktober zal plaatsvinden op 27 oktober 2017.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 26 augustus 2017 t/m 22 september 2017)

Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via mw. H. Uittenbogaard-Rijkenbarg	voor de bloemen	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



Stand per 22 september 2017:

Door 157 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 69.141,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 52 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2017" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet
Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

Opbrengst Collectes

27-08-2017	Kerk	€ 165,35
	Onderhoud gebouwen	€ 119,45
	Eigen jeugd	€ 66,85
03-09-2017	Kerk	€ 193,65
	Onderhoud gebouwen	€ 164,85
	Missionairwerk	€ 70,50
10-09-2017	Diaconie	€ 182,45
	Onderhoud gebouwen	€ 150,25
	Missionairwerk	€ 76,00
17-09-2017	Kerk	€ 196,20
	Onderhoud gebouwen	€ 164,95
	Missionairwerk	€ 62,30

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

HET DAK VAN ONZE KERK

In de kerk zijn wij gewoon om naar boven te kijken.

Letterlijk naar boven kijken is weer iets anders. Onze koster doet dat (gelukkig) regelmatig. Wat hij dan ziet, is reden voor dit schrijven. Het schuine dak van onze kerk is namelijk aan vernieuwing toe.

De dakbedekking ligt inmiddels al 20 jaar op de kerk.

Op de foto is goed te zien hoe zon en regen in deze jaren invloed hebben gehad op de dakbedekking.

Het CvK is van mening dat wij rekening moeten houden met vervanging.

Graag vragen wij uw medewerking en stellen voor om de collecten voor het onderhoud van de kerk in oktober, november en december geheel te reserveren voor het dak.

Uiteraard bent u nieuwsgierig wat de vervanging van de dakbedekking zal gaan kosten. Al in april 2016 zijn er voorbereidende gesprekken geweest met een dakbedekker. Deze heeft toen als totaal richtprijs voor alle kerkdaken € 54.331,08 opgegeven.

Een nadere controle van het dak heeft uitgewezen dat de bedekking van de zijbeuken nog in goede conditie is. Wij kunnen ons daarom beperken tot één of beide schuine dakvlakken.

Per schuin dakvlak moeten we rekening houden met € 21.500,00.

Met vertrouwen zien wij de toekomst tegemoet.

College van Kerkrentmeesters



Op 31 oktober, vormen de 95 Stellingen van Maarten Luther een hoogst belangrijk document in de kerkgeschiedenis. Op 31 oktober 1517, de dag, waarop Luther ze bevestigde aan de deur van de slotkapel te Wittenberg, verwachtte niemand dat ze dat worden zouden. Ook Luther zelf niet. Lees de stellingen 11- 28 hier.

11. Dit onkruid, dat men kerkelijke straffen laat doorlopen tot in het vagevuur, is zonder twijfel gezaaid toen de bisschoppen sliepen.

12. Vroeger werden 'kerkelijke straffen' (d.i. boete en genoegdoening voor begane zonde) niet na, maar v66r de absolutie opgelegd om daardoor te beproeven of het berouw oprecht was.

13. De stervenden worden door hun dood verlost van dit alles; de stervenden gelden voor het kanoniek recht reeds als dood; ze zijn daar rechtens al van bevrijd.

14. Onvolkomen vroomheid of onvolkomen liefde veroorzaken op het sterfbed grote angst als noodzakelijk gevolg: hoe minder liefde, des te meer angst.

15. Die angst en schrik zijn op zichzelf om van andere dingen maar te zwijgen al voldoende om een mens pijn en kwellingen van het vagevuur te doen gevoelen, omdat ze heel dichtbij de angst der vertwijfeling komen.

16. Het vagevuur en hemel zijn te vergelijken met echt vertwijfelen, bijna vertwijfelen en zekerheid van het heil.

17. De zielen in het vagevuur zullen zeker behoefte hebben aan vermindering van hun angst en hun verschrikking, maar tegelijkertijd moet ook de liefde bij hen groeien en toenemen.

18. Er zijn redelijke of schriftuurlijke motieven aan te voeren, die ontkennen, dat de zielen in het vagevuur de mogelijkheid hebben verdiensten te verwerven en toe te nemen in de liefde.

19. Ook schijnt niet bewezen te zijn, dat de zielen in het vagevuur alle zeker en gerust zijn over hun zaligheid, ook al zouden wij daarvan wel volkomen overtuigd zijn.

20. Daarom bedoelt de paus met de woorden 'volkomen kwijtschelding van alle straffen' niet, dat zonder meer alle straffen kwijtgescholden zouden worden, maar alleen die straffen die hij zelf heeft opgelegd.

21. Vandaar, dat al die aflaatpredikers dwalen, die zeggen, dat de pauselijke aflaat de mens bevrijdt van alle straf en hem behoudt.

22. De paus Scheldt aan de zielen in het vagevuur helemaal geen straf kwijt, die zij in dit leven volgens kerkelijke wet hadden moeten boeten.

23. Als er sprake is van kwijtschelding van alle straffen, dan bestaat dat alleen voor de meest volkomenen, dus voor heel weinigen.

24. Daarom worden de meeste mensen bedrogen, als hun zonder onderscheid en met grootspraak beloofd wordt, dat zijn van alle straf bevrijd worden.

25. Wat dus geldt ten aanzien van de macht over het vagevuur voor de paus in het groot, dat geldt ook voor iedere bisschop en pastoor in zijn bisdom en parochie.

26. De paus doet er goed aan, dat hij aan de zielen in het vagevuur vergeving schenkt niet op grond van de sleutelmacht (die hij daartoe in het geheel niet heeft), maar door middel van de voorbede.

27. Het is puur menselijk gedoe, als men beweert, dat de ziel uit het vagevuur omhoog schiet, zodra de klank van het geld in de kist rinkelt.

28. Een ding is zeker, dat, zodra het geld in de kist klinkt, winzucht en geldzucht kunnen toenemen, maar de hulp of de voorbeden van de Kerk pleit op het welbehagen van God alleen.

Leeravond: Joodse ritensymbolen in privésfeer.

Op deze avond zal mevrouw Liesbeth de Vries spreken over joodse gebruiken en gewoonten in de privésfeer. Aan de orde komen onder meer, het huwelijk, besnijdenis, bar- en bat mitzwa, overlijden en rouw, reinheidswetten, spijswetten en de sabbat. Liesbeth de Vries is 54 jaar en vertrok op 22 jarige leeftijd naar Israël om te gaan werken in een kibboets, leerde er haar man kennen en heeft een groot gedeelte van haar leven in Israël gewoond. Liesbeth komt nog steeds vele malen per jaar in Israël, maar nu als zeer gepassioneerde gids voor het begeleiden van Nederlandse groepen die belangstelling hebben voor Israël als onderdeel van de bakermat van het joden- en christendom.

Deze avond wordt gehouden:

Op **9 november 2017** in kerkelijk gebouw De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk.

Zaal open 19.15 aanvang 19.30 uur. Aan deze avond zijn voor u geen kosten verbonden.

Interesse?

U kunt zich onder opgaaf van het aantal personen voor deze avond aanmelden bij: Eddy van Donselaar: per telefoon 0180 - 42 31 23 of per mail op evdonse-laar@versatel.nl

Jaap Heester: per telefoon 0180 - 42 93 94 of per mail op jaap@makorreizen.nl

2^e leeravond

Vroeg in het nieuwe jaar zal Liesbeth de Vries spreken op een 2^e leeravond met als thema: 'Joodse feestdagen'. Datum hiervoor volgt.

Het beloven zeer interessante avonden te worden. Iedereen is van harte welkom!

Mocht uw interesse nog verder gaan, dan is het mogelijk dit in Israël zelf mee te maken.

Israël reis in 2018

Van 8 mei t/m 16 mei 2018 zal er een 9-daagse Israëlreis worden georganiseerd vanuit de Ridderkerkse kerken: De Levensbron, De Opstandingskerk en de Goede Herder kerk. Geïnteresseerden uit andere kerken zijn eveneens van harte welkom. Het belooft een bijzondere reis te worden. Het programma is zo samengesteld dat de reis zowel voor hen die voor het eerst naar Israël gaan, als voor diegenen die het land reeds eerder bezocht hebben, zeer interessant is.



Deze rondreis wordt begeleid door de heer Eddy van Donselaar. De spreekster van de leeravonden, mevrouw Liesbeth de Vries, zal tevens de gids in Israël zijn. Op de leeravonden kunt u dus al kennis met haar maken.

Aan het einde van de avond zal een korte presentatie van de groepsreis naar Israël gegeven worden, zodat u al een indruk krijgt over deze unieke reis.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten op 9 november aanstaande.

Met een hartelijke groet,

Liesbeth de Vries en Eddy van Donselaar

IN GESPREK MET...



AAN HET WOORD:

MEVR. ADRIE KANTERS- VAN KLEEF

Op 26 maart 1932 werd in het Eudokia Ziekenhuis in Rotterdam Adrie geboren, als jongste dochter in het gezin Van Kleef.

Het gezin van Kleef woonde in de Prins Hendrikstraat in Slikkerveer. Deze huizen waren eigendom van de Klinknagelfabriek, waar vader werkte. Het gezin bestond uit 4 dochters waarvan Adrie de jongste was. Hij had eerst in Rijsoord bij de vlasfabriek gewerkt, maar dat vond ie niks. Adrie kan zich nog de grote fabriek aan de Ringdijk herinneren waar uit gloeiend heet staal klinknagels werden gemaakt. Moeder van Kleef had een zeer zwakke gezondheid. Het huis had een voor-en achterkamer, moeder lag meestal in bed in de voorkamer, ze had een hartkwaal. De oudste dochter, Bep, 12 jaar ouder dan Adrie, zorgde voor het huishouden.

Adrie was 8 jaar oud toen de oorlog uitbrak. Wat het meeste opviel was dat alles verduisterd moest worden, je mocht 's avonds niet buiten komen. In de winter moest je na 18.00 uur binnen zijn, in de zomer na 20.00 uur. Ook marcheerden er soldaten door de straten. Per gezin werd een aantal bonkaarten uitgereikt, afhankelijk van het aantal gezinsleden. Met deze bonkaarten konden de noodzakelijke levensmiddelen worden gekocht.

Het gezin leed geen honger. Zus Roos werkte bij de Familie Plaisier, nu interieurwinkel, maar toen hadden ze een manufacturenwinkel, zus Rie werkte er als dienstbode. Ze hoefden daar geen bonnen mee te nemen, zij gebruikten de maaltijden bij de familie Plaisier. Dit betekende dus minder monden om te voeden in het gezin Van Kleef wat in deze moeilijke tijden heel welkom was.

In 1940 is zus Bep in de verpleging gegaan, dat heeft Adrie heel erg gevonden. Zus Roos heeft toen het huishouden overgenomen. Bep ging werken in Noordwijk, bij de Van de Bergstichting. Na een jaar werden de paviljoens geconfisqueerd door de Duitsers, deze lagen immers mooi aan zee. Alle bewoners werden geëvacueerd naar Ermelo.

Adrie ging naar de basis school op het Churchillplein, de Churchillschool. Het hoofd was meester Derksen, later meester Geels. Toen de oorlog begonnen was werd aan de kinderen geleerd om een schuilplaats op te zoeken bij een luchtalarm, het is gelukkig nooit nodig geweest. Er zijn nooit bommen gevallen in Slikkerveer.

In de Willemstraat woonde Dominee Hulsteijn, hij bezocht de zieke moeder van Kleef zeer regelmatig. Moeder las veelvuldig de Bijbel en had hele discussies over de Bijbel met de predikant.

De vader van Dominee Hulsteijn was predikant in Middelstum in de provincie Groningen.

Om de kinderen uit het Westen te laten aansterken heeft de dominee ervoor gezorgd dat een stel kinderen uit de gemeente tijdelijk bij boerenfamilies in Middelstum ondergebracht werden. Adrie hoorde daar ook bij.

De kinderen gingen met de trein richting Middelstum en werden opgehaald met een boerenkar. Adrie werd warm opgenomen in het gezin van de familie Dijkstra. Adrie noemde hen Oom en Tante. Het gezin had 3 kinderen. Het was er heel gezellig, Adrie genoot van het geweldige boerenland, met alle dieren die op de boerderij rondliepen. Ze beleefde allerlei avonturen, kreeg ook nieuwe kleren waar ze erg blij mee was, zo herinnert ze zich nog een prachtig rokje...

Ze schreef een keer aan haar moeder : "We hebben hier zo'n mooie haan, ik ga proberen zo'n veer te plukken en dan stuur ik hem naar u op." De kippen liepen natuurlijk los, op een keer probeerde ze een veer uit zijn kont te trekken, maar de haan liep natuurlijk weg. Als de haan Adrie zag komen vloog hij snel het nachthok in. Om toch een veer naar haar moeder op te kunnen sturen had Adrie iets bedacht. Ze nam een kussen uit de keuken mee naar buiten en legde dit kussen voor de ingang van het kippenhok zodat de haan niet naar binnen kon. Helaas lukte het nog niet een veer te plukken. Het kussen werd vergeten.....

Laat in de avond, het raam stond open, zagen de boer en de boerin de kippen in de boom zitten. Een vreemde gewaarwording, waarom zaten de kippen niet op stok? De oorzaak werd snel gevonden en de dader ook. ... Overal op het erf laten de eieren verspreid. De veer is nooit verstuurd.

Uiteraard bezocht het gezin ook de kerk, dat was heel ver lopen. Toen Adrie na zes weken weer naar huis ging, kreeg ze van Tante een vaasje mee als geschenk voor haar moeder. In het centrum van Middelstum stond een groot huis, dit huis stond afgebeeld op het vaasje. Adrie heeft het vaasje nog steeds in haar bezit.

Op 6 jarige leeftijd werd Adrie, die in die tijd ook al mager was, een jaar naar een koloniehuis in Nunspeet gestuurd om wat dikker te worden. Er waren in het huis grote slaapzalen, uiteraard voor jongens en meisjes apart. In de slaapzalen stonden allemaal ijzeren bedjes. Iedere avond voor het slapen gaan vouwden alle kinderen hun handen en zegden allemaal tegelijk het gebed : 'Ik ga slapen ik ben moe...' op. Iedereen had op de slaapzaal een eigen wastafel. Adrie had van thuis een stuk Sunlight zeep meegekregen om zich te wassen. Eén van de meisjes was blijkbaar van betere komaf want ze had een stuk rozenzeep van Boldoot meegebracht, een rose ovaal stuk zeep, Adrie ziet het nog voor zich. Ze vond dat stuk zeep zó lekker ruiken dat ze soms 's avonds stiekem uit bed ging om aan de zeep te gaan ruiken.

Het gezin Van Kleef was in het bezit van een radio, waarop alle belangrijke berichten te beluisteren waren. De Duitsers wilden echter dat alle radio's ingeleverd werden. Vader voelde hier niets voor. Hij besloot de radio te verstoppen in zijn kledingkast op de fabriek. Toen hij aankwam bij de poort was er wonderwel geen portier en de poort stond open, dit was normaal nooit het geval. Vader kon zo doorlopen en de radio verstoppen. Na een week mistte hij de radio echter zo dat hij de radio weer heeft opgehaald.

In 1944, Adrie was toen 12, mocht ze tijdens de kerstvakantie weer logeren bij de familie Dijkstra. Ze was zo lief dat het gezin Dijkstra haar graag weer even onderdak wilde verlenen.

Vader bracht haar met de trein weg naar Groningen. Ze kan zich goed herinneren dat ze er 12 uur over deden om in Groningen te komen vanuit Slikkerveer. De trein moest iedere keer stoppen omdat er geschoten werd.

Vader ging de andere dag op de fiets van de boer weer terug naar de stad Groningen. Ome Dijkstra ging dan de andere dag de fiets weer ophalen met zijn paard en wagen. Adrie mocht drie weken blijven, maar die drie weken werden acht, negen maanden. Ze kon niet meer terug. De treinen reden niet meer.

De kinderen gingen tijdens de oorlog gewoon naar school. Ome en Tante hadden ervoor gezorgd dat Adrie daar ook naar school kon. Een hele stoet kinderen liep dagelijks over een lange weg naar school, Adrie liep mee, met oudste dochter Aafke en zoontje Bobbie, hij zat nog op de kleuterschool.

Adrie sprak inmiddels Gronings en deed dat ook op school. Iedereen lachte haar uit, op de school werd gewoon Nederlands gesproken.

Op een gegeven moment werd de school door de Duitsers gevorderd en moest er geëvacueerd worden. De kerk in het dorp werd ingericht als school. In het middenvak van de kerk stonden eerst stoelen, hier werden banken neergezet. Zo konden de lessen gewoon doorgang vinden.

Op 21 maart 1945 gebeurde er iets verschrikkelijks. Zoontje Bobby zat op de kleuterschool, hij was zes jaar en zou na de vakantie naar de grote school gaan. Hij was een half uurtje eerder uit. Hem was gezegd op de anderen te wachten, maar hij besloot om alvast naar huis te gaan lopen. Op weg naar huis is er een ongeluk gebeurd, er reed een paard en wagen met aanhanger en Bobby besloot er tussen te kruipen om mee te kunnen rijden. Hij is toen gevallen en het kleine knulletje raakte dodelijk gewond en overleed. Hij stond opgebaard in de woonkamer. Op de verjaardag van Adrie, op 26 maart werd Bobby begraven.

In het begin kwamen er nog brieven van thuis, maar na een poosje werd het stil, de post functioneerde niet meer.

Net na de bevrijding was er nog geen mogelijkheid om weer naar huis te gaan. Het gezin Dijkstra had nog een jong dochtertje. Op een keer kwam Adrie uit school, het kleine meisje kwam haar tegemoet draven en riep: "Adrie, er is een hele mooie brief voor jou gekomen, een witte brief met een zwart randje!" Wat bleek: moeder van Kleef was overleden, ze was de dag ervoor al begraven.

Een dag later werd de verjaardag van Prins Bernhard gevierd. Alle kinderen moesten opstaan van hun banken en het Wilhelmus zingen. Adrie bleef zitten, hoe kon ze zingen, haar moeder was net overleden. Ze werd erop aangesproken, maar er was wel begrip. Ze is naast de bank gaan staan, maar heeft NIET meegezongen.

In augustus kwam ze thuis en toen miste ze haar moeder pas. De voorkamer was een zitkamer geworden en moeder was er niet meer. Adrie heeft het altijd een nare kamer gevonden.

Ze moest nog een poosje naar school, tot haar 14^e jaar. Ze mocht niet doorleren, vader vond dat een meisje in de huishouding moest gaan werken. Ze heeft toen 8 jaar bij een groenteboer gewerkt, in de huishouding maar ook in de winkel.

Na een paar vriendjes gehad te hebben kwam ze op 23-jarige leeftijd bij een tante Jopie Kanters tegen, ze werden vriendinnen. Zo kwam ze bij de Familie Kanters thuis. Zij hadden een kruidenierswinkel in het Plantsoentje in Rijsoord. Jopie had een leuke broer, Dam. Adrie en Dam werden verliefd. Ze gingen ook met elkaar naar de kerk. Dam ging eerst altijd alleen 's morgens maar opeens wilde hij ook 's middags mee.

Het klikte want ze hielden allebei van Feike Astma, van orgelmuziek. Om de veertien dagen gingen ze naar de Oranjeboomstraat in Rotterdam, naar een orgelconcert van Feike Astma. Dam werkte bij zijn vader in de zaak. Hij maakte bestellingen klaar en bracht deze rond op een transportfiets, in Rijsoord en de omliggende dorpen.

Na drie jaar verkering traden ze 7 april 1959 in het huwelijk in het Gemeentehuis van Ridderkerk. Adrie droeg een witte trouwjurk met een hele grote sluier. Zus Roos was bruidsdame. Bij Heijman werd het feest gevierd.

Vader Kanters huurde alleen het winkelpand aan de Mauritsweg, andere mensen woonden in het winkelhuis, maar zij vertrokken. In dat huis konden Dam en Adrie gaan wonen. Dam ging werken bij Slager de Koning, hij ging vlees bezorgen met de vrachtauto. Later is hij buschauffeur geworden bij de Ragom, later 'Connexion'.

Op eerste kerstdag 1960 werd dochter Herma geboren in de kraamkliniek aan het Putseplein. In 1964 kwam zoon Jaap ter wereld, deze bevalling vond thuis plaats. Adrie zorgde voor het gezin, ze waren gelukkig. Ze gingen met vakantie in een tweedehands volkswagenbusje dat door Dam met zijn twee rechterhanden was omgebouwd tot campingbusje. Twee keer reden ze met het busje naar Oostenrijk, ze stonden met het busje tussen dure caravans.

In 1974 sloeg het noodlot toe. Dam had griep gehad en kreeg een dikke hals. Na onderzoek bleek begin januari dat hij keelkanker had. Hij kreeg bestralingen en chemokuren.

Op 3 december 1974 overleed Dam op 43 jarige leeftijd. Na een gelukkig huwelijk van 15 jaar bleef Adrie achter met twee jonge kinderen.

Herma ging leren voor kraamverzorgster en Jaap ging naar de technische school. Toen de kinderen op het voortgezet onderwijs zaten zag Adrie kans om te gaan werken. Ze ging werken in de boomgaard bij Fa. Van de Berg op het hoekje van de Noldijk. Ze plukte hier appels en peren in de herfst. 's Zomers werd er gewerkt bij Fa. Huizer in de kas, spruitenplanten bestuiven.

Na het werken aan de Noldijk ging ze naar een boomgaard in Hendrik Ido Ambacht. Er was een hele groep vrouwen, die altijd met elkaar in de boomgaard werkten. Toen de boomgaard in Hendrik Ido Ambacht stopte werd er vanuit de Betuwe een beroep op de dames gedaan. 's Morgens om zeven uur werden de dames opgehaald boven aan de Mauritsweg met een busje en zo werden ze naar Geldermalsen en omstreken gereden om daar in de plukperiode mee te helpen. Adrie weet alles van appel-en perenrassen, hoe ze te plukken, en ook hoe ze bewaard worden.

Nadat Adrie 19 jaar in het plantsoentje had gewoond werd in 1978 dit stuk Mauritsweg afgebroken omdat het plaats moest maken voor verbreding van de Rijksweg. Er kwam een huis beschikbaar in de Mauritshoek. Deze huizen zijn speciaal gebouwd voor de bewoners van de Mauritsweg wiens huis afgebroken moest worden. Adrie vond het verschrikkelijk om weg te moeten uit het plantsoentje, maar ze moest wel.

Herma leerde Johan Zoutewelle kennen en trouwde. Op een verjaardag van Herma werd aan Adrie gevraagd waar ze naar toe wilde gaan met vakantie. Ze zei: "Mijn enige grootste wens is om naar Amerika te gaan."

De Dijkstras waren inmiddels geëmigreerd naar Amerika.

Na 25 jaar vroeg iemand haar: "Heb je al bericht gekregen uit Amerika?". Wat bleek: de familie Dijkstra was op de luchthaven in Amerika om mensen op te halen, daar hoorden ze iemand Nederlands spreken. Ze vroegen aan deze voorbijgangers: "Waar kom je vandaan". De mensen bleken uit Ridderkerk te komen. Ome had gevraagd: "Kun je voor mij navragen hoe het met de familie Van Kleef uit Slikkerveer is gegaan?".

Op deze wonderlijke manier kon het gebeuren dat het contact tussen Adrie en de familie Dijkstra weer kon worden hersteld. Ze kwamen daadwerkelijk langs in Rijsoord en nodigden Adrie uit om naar Amerika te komen. Ze reageerde : “Zodra het schip met dubbeltjes langs komt”. Keer op keer vroeg de familie wanneer ze kwam. Op zekere dag kwam schoonzoon Johan vertellen dat ze naar Amerika ging. De kinderen zouden alles betalen en overal voor zorgen. Zo geschiedde.

Familie Dijkstra woonde in Michigan. Ze lieten haar heel veel van het land zien. Ze bezochten Holland in Michigan en ook Amish. Het was een hele mooie ervaring. Het appels plukken ging gewoon door, ze heeft het tot haar 77^e jaar gedaan. Zolang Adrie in Rijsoord woont is ze lid van onze kerk. Ze heeft nooit behoefte gehad om lid te worden van vrouwenbond of vrouwenvereniging. Ze is niet zo'n verenigingsmens.

Grote hobby was toneelspelen. In de jaren 50 speelde ze bij de metaalwerkersbond, samen met een heleboel jongens uit het dorp. Het stuk werd opgevoerd tijdens jaarvergaderingen.

Connexion had later ook een toneelgroep opgericht, hier is ze lid van geweest. Ieder jaar werd er een stuk opgevoerd voor de personeelsvereniging, het stuk werd opgevoerd in de Bron.

Toen ze net verhuisd was naar de Mauritshoek vroeg Riet v.d.Burg of ze bij de bloemengroep wilde komen. Dit heeft ze altijd met veel plezier gedaan, samen met Trijnie de symbolische bloemstukken maken vond ze geweldig. Vanwege de gezondheid ging dat niet meer.

Tien jaar lang heeft Adrie voor haar zus Roos gezorgd, die getroffen was door een hersenbloeding.

Adrie heeft 4 kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Jaap is eerst timmerman geweest, later journalist en hij werkt nu bij een grote bouwmarkt. Jaap vond zijn kerkelijk thuis bij Jozua in Alblasterdam, hier heeft hij ook zijn vrouw Cindy leren kennen. Ze zijn getrouwd en gezegend met de geboorte van een mooie dochter Bo die volgende maand 5 jaar oud wordt. Herma en Johan hebben drie kinderen: Ingeborg, Benjamin en Kjeld. Ze zijn in het trotse bezit van twee kleinkinderen, zoon Benjamin en zijn vrouw Kim hebben twee dochttertjes, Meagan en Jane.

De hobbies van Adrie zijn lezen, in de tuin werken en de sociale contacten met haar vriendinnen onderhouden. Ze vindt het moeilijk dat ze niet meer alles kan doen wat ze graag wil, maar is tevreden en dankbaar.



Het lievelingslied van Adrie is : Opwekking 124

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser

*Ik bouw op U
mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam*

*Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam*

*Ik bouw op u
mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid.*



Collecte op zondag 1 oktober 2017 - bestemd voor Kerk en Israël

Israëlzondag

Op 1 oktober 2017 is het Israëlzondag. Op deze dag staan we stil bij onze verbondenheid met het Joodse volk. In de collecte geven we voor projecten die de relatie met Israël levend houden, in Israël zelf, maar ook in Nederland.

In Israël steunen we het werk in Nes Ammim. De Christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. In het dorp wordt op dit moment een nieuwe wijk gebouwd waar Joodse en Arabische gezinnen samen gaan leven. Een uniek project, dat onze hartelijke steun verdient!

In Nederland steunen we met deze collecte het werk van OJEC, een organisatie die ervoor zorgt dat het gesprek tussen joden en christenen in ons eigen land gevoerd wordt. Dat wil ook Kerk en Israël van de Protestantse Kerk. Kerk en Israël wil theologen en andere belangstellenden in de relatie tussen kerk en het Joodse geloof voeden en inspireren met informatie over de Joodse bronnen van ons geloof. Veel informatie is te vinden in het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg. Ook zijn er regelmatig lezingen en symposia. Onze relatie met het Joodse volk en de Joodse traditie is wezenlijk voor onze christelijke identiteit en ons christelijk geloof. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Najaarsconcert van het mannenkoor

Het Slikkerveers Chr. Mannenkoor hoopt op zaterdag 7 oktober a.s. hun najaarsconcert te geven in De Levensbron aan de Jan Luykenstraat.

Na een afwezigheid van ruim 2 jaar is het dan nu zover, dat de mannen onder leiding van hun nieuwe dirigent weer een groot concert kunnen gaan geven.

Medewerking wordt verleend door Leon Koppelman (panfluit); Gareth Fraser (doedelzak); Hugo van der Meij (vleugel); Vincent van Dam (orgel) en solist Jan-Jaap Nijhof. De algehele leiding is in handen van de dirigent van het mannenkoor Willem Nijhof.

Kaarten voor dit concert zijn vanaf heden te verkrijgen bij de leden van het koor en/of bij de secretaris Peter van Leeuwen, Prinsenstraat 105, tel. 06-15630556. De kaarten kosten € 7,50 incl. 1 consumptie in de pauze. Het concert begint om 20.00 uur; zaal open om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Concert C.O.V. "Ridderkerk" op 21 oktober a.s.

Op zaterdag 21 oktober 2017 geeft C.O.V. "Ridderkerk" weer een concert in de Levensbron.

Uitgevoerd wordt:

Krönungsmesse van Mozart;

Wie der Hirsch schreit en Drei geistliche Lieder van Mendelssohn Bartholdy;
Messe Solennelle van Gounod;

Algehele leiding: dirigent Hans Cok.

Locatie: Levensbron, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk.

Aanvang 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur.

Begeleiding: Dordts Kamer Orkest, Jan Peter Teeuw, orgel. Mariët Kaasschieter, sopraan, Carina Vinke, alt, Frank Fritschy, tenor, Nanco de Vries, bas,

Toegangsprijs € 25,- (tot 17 jaar gratis). incl. koffie of thee in de pauze.

Toegangsbewijzen/tekstboekjes zijn verkrijgbaar bij de koorleden en de Christelijke Boek- en Muziekhandel "De Kandelaar", Sint Jorisstraat 10, 2981 GA Ridderkerk tel.: 0180 - 424698 en secretaris Leny Strohauer, tel.: 0180 - 432574 of secretariaat@covridderkerk.nl en natuurlijk aan de ingang van de kerk op 21 oktober. Voor info: www.covridderkerk.nl



Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 343^{de} zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 15 oktober a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Dit is alweer de tweede zondagavondzang van dit nieuwe seizoen waarin we vooral bekende liederen zullen zingen. Ook zingen we liederen welke door u zijn aangevraagd. Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang en de organist van deze avond is Bert Kruis.

We openen deze zondagavondzang met het lied *'Ik wandel in het licht met Jezus'*, gevolgd door het lied *'Dan ga ik op tot Gods altaren'*. Ook zingen we *'Wat God doet, dat is welgedaan'* en *'Vader dank U dat 'k mag leven'*. Het koor zingt o.a. de liederen: *'Groot is de naam van God'* en *'Heerlijk is Uw Naam'*.

We sluiten de avond af met het lied *'U zij de lof en dank en eer'*.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook

VAN HARTE WELKOM!!

Vrouwen ontmoeten Vrouwen vrijdagavond 6 oktober 19.15 uur in de Dorpskerk Molenweg 8 in Heerjansdam

Dit mag je niet missen... Spreekster Marianne Grandia geeft 'danslessen' om in de regen (de stormen in je leven) overeind te blijven. Zij heeft hier een boek over geschreven 'Dansen in de regen.'

Ook mogen wij genieten van de zangeres Miranda de Vlieger. Zij is o.a. leadzanger bij The Psalm Project, ook zie je haar regelmatig op televisie bij "Nederland zingt." Natuurlijk is er weer een High Tea in de pauze!!!

Kom met je buurvrouw of je vriendinnen en maak er een gezellig "avondje uit" van.

Namens de VOV commissie,
Liesbeth Grootendorst



**VROUWEN
ONTMOETEN
VROUWEN**

Dansen in de regen
vrijdag 6 oktober 19:15
Dorpskerk - Molenweg 8 - Heerjansdam

Spreekster
Marianne Grandia

Zang
Miranda de Vlieger

In de pauze is er een heerlijk high tea

Toegang 5 euro
Reserveer want vol=vol

Liesbeth Grootendorst - 0786771357
E-mail - jcg@planet.nl



(CONCERT) AGENDA

29 en 30 september	Kerkplein	jaarlijkse bazaar	
5 en 19 oktober	De Fontein	Inloopoachtend vanaf 10.00 uur	Voor koffie en gezelligheid
6 oktober	De Fontein	Eetaafé De Fontein	Opgeven tot woensdag 1700 uur op tel.nr. 0180-616552
7 oktober	Levensbron Ridderkerk	Concert Slikkerveer's-Mannenkoor Aanvang 20.00 uur	Voor kaarten: zie aankondiging in dit blad
8 oktober	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij 17.00 uur	m.m.v. Zaans Mannenkoor o.l.v. Martin Mans Ds. Robert-Jan van Amstel, Zunderdorp
9 oktober	Kerkzaal en Fontein	Grote Schoonmaak	Opgeven bij koster Henk van der Starre
12 en 26 oktober, 9 november	De Fontein	Bijbelkring rond de psalmen	Aanvang 09.30 uur
13 oktober	Soosruimte	Ontmoetingsavond 30+	Vanaf 20.00 uur tot ca. 23.30 uur
17 oktober	Hoeksteen	CMV Passage	Te gast is Mw.v.d.Sar
19 oktober 2 november	Fontein 12.30 uur	Lunchcafé De Fontein	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
29 oktober	Opstandingskerk 16.00 uur	Lezing Rabbijn Tamarah Benima	Zie aankondiging in dit nummer
29 oktober	RK Kapel, Donckselaan, Bolnes	VOOR dienst over Maarten Luther	Aanvang 16.00 uur
29 oktober	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij 17.00 uur	m.m.v. 'Chr. Mannenkoor 'Noord-West Veluwe' Ds. Arnold Vroomans, Delft