

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Bericht van de kerkenraad, Bij de diensten	3
Pastoralia, 'Joodser dan dit krijgt u het niet', bijbelkring	4,5
2bike4alzheimer, schoonmaak kerk, in memoriam	6,7
Verjaardagen, kerkelijke stand, bijbelleesrooster	8,9
Bedankjes, PCOB, Inloopochtenden, 30+ club, Passage, Colectes	10,11
Programma Startweek, Deurcollecte, 95 Stellingen Luther	12,13
Bazaar, verantwoording giften, VVB, Actie Kerkbalans	14,15
In gesprek met Mevr. Annie Heester Florijn , lunchcafé.	16-19
Fietsen voor Rwanda, zangkoren zoeken leden	20,21
Verslag Kampweek	22,23
SARI Koffiecatechese, verslag SARI vergadering	24,25
Op reis naar Israël, de Classis in het nieuws	26,27
(concert)agenda.	28

Van de redactie

De zomer is weer bijna voorbij, bijna iedereen is weer overgegaan tot de orde van de dag. De kampweek is weer fantastisch geweest, u kunt er alles over lezen in het verslag. Ook het fietsen voor Rwanda op 26 augustus was een gezellige gemeente-activiteit, ook hiervan kunt u een verslag lezen in dit nummer.

Heel bijzonder was het dat één van onze gemeenteleden, Mevr. Heester, in juli de leeftijd van 100 jaar mocht bereiken. Vanaf pagina 16 leest u haar levensverhaal.

Het nieuwe seizoen ligt weer voor ons en dit betekent gewoontegetrouw weer de gebruikelijke startdienst met bijbehorende activiteiten. In dit nummer kunt u alle details vinden van de startweek die voor u georganiseerd is.

De gemeentedag voert dit jaar naar Fort Sabina in Heijningen. Na het succes van het uitstapje van vorig jaar naar Tiengemeten hoopt GOT weer veel gemeenteleden te mogen begroeten. Ook de bijbelstudies gaan weer van start.

Ik wens u een fijn begin van het winterseizoen en veel leesplezier.

Stencilen:

Maandag 25 september

**Bundelen:**

Woensdag 27 september
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 22 september bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten september

Zondag 3 september 2017—Startzondag

m.m.v. Jos Crezee en Arjan Nijman

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Chauffeurs : P. Bezemer en C. Ijsselstein
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte

Zondag 10 september 2017

09.30 uur : Ds. A. Sterrenburg, Voorburg
Kindernevendienst : Pauline Bezemer
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. Ijsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte

Zondag 17 september 2017—Bevestiging ambtsdragers

09.30 uur : Ds.G.H. offringa
Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw
Chauffeurs : D.W.Alblas en A. Bode
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte

Zondag 24 september 2017

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht
Kindernevendienst : Martine Versteeg
Chauffeurs : A.C.Alblas en Cl. Bezemer
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte

Bericht van de kerkenraad aan de leden van de Gereformeerde kerk Rijsoord

Op zondag 10 september zal er na de kerkdienst voor de leden van onze kerk gelegenheid zijn om te reageren op de evaluatie van het actieprogramma van de thema's voor de toekomst van onze kerk.

Deze evaluatie is opgenomen in een brief van de kerkenraad die de leden van onze kerk thuis hebben ontvangen of binnenkort zullen ontvangen.

Ton Versteeg, voorzitter.

Bij de diensten

Op **zondag 3 september 2017** houden we onze Startzondag in de Opstandingskerk. Het thema is dit jaar: "Kerkproeverij". We gaan snuffelen aan de liturgie: wat zijn onze gebruiken? hoe lezen wij de bijbel? wat nemen we uit ons dagelijks leven mee naar de kerk aan geluk of zorgen? welke liederen zingen we graag? "kom ga met ons en doe als wij" (Psalm 122), of kan het ook anders?

Tijdens de ochtenddienst op deze Startzondag zal Jos Crezée enkele Nederlandstalige, eigentijdse liederen zingen, Arjan Nijman zal hem daarbij muzikaal begeleiden. Na de dienst is er iets te drinken en gelegenheid om na te praten over de dienst en andere dingen.

Op **zondag 10 september** zal ds. A. Sterrenburg uit Voorburg bij ons voorgaan. Hij is nu met emeritaat, maar was enkele jaren predikant van de hervormde gemeente in Rijsoord. Hij komt graag een keer bij ons terug.

Zondag 17 september is het moment waarop we wij de leden van onze kerkenraad bevestigen dan wel herbevestigen. Ook willen wij danken voor alle inzet van de aftredende ambtsdragers. Hun namen noemen we bij de afkondigingen bij de kerkdiensten van deze maand.

In deze bevestigingsdienst besteden we ook aandacht aan hen die het pastorale bezoekwerk doen. We hebben allemaal de taak om ons geloof handen en voeten te geven, om om te zien naar elkaar en anderen.

Op **zondag 24 september** ontvangen we ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht als onze voorganger. Hij brengt altijd een bijzondere en persoonlijke boodschap mee, we zien uit naar zijn komst.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Pastoralia

De maanden van de zomertijd zijn in pastoraal opzicht altijd moeilijk samen te vatten. De periode van eind juni t/m augustus is gewoon te lang. Er gebeuren veel droeve en nare dingen, maar de zomer is ook rijk aan mooie indrukken.

- * Ik herinner me de thuiskomst van mw. N. Kroos-Biesbroek (Mauritsweg) en dhr. K. Klootwijk (Rijksstraatweg) uit respectievelijk het ziekenhuis en zorgcentrum Smeetsland. Zij moeten hun draai weer zien te vinden.
- * Dhr. J. van der Helm (Ds. Sleeswijk Visserstraat) kreeg het bericht dat hij een ernstige ziekte onder de leden heeft, waarvoor geen behandeling meer mogelijk is. Ook zijn vrouw mw. T.A.J. van der Helm - Visser kan niet zo makkelijk meer uit de voeten.
- * Mw. B.L.N. Haasjes-van der Linden (Maasboulevard) is al geruime tijd veelal aan huis gebonden.
- * Dhr. J. Klootwijk (Mauritsweg 46) is ernstig ziek. Behandeling is niet meer mogelijk. Op het moment van schrijven is hij thuis, daar wordt hij liefdevol verzorgd.

Wij wensen onze zieken en herstellenden moed en vertrouwen toe in Hem die ons kracht geeft (Phil. 4:13).

Ds. Herman Offringa

'Joodser dan dit krijgt u het niet'

In 2015 verscheen de bundel *Joodser dan dit krijgt u het niet* van de hand van rabbijn mw. Tamarah Benima. De bundel bevat een tiental eerder gehouden lezingen over de levenskunst van de Joodse beschaving. Dit bijzondere boek was voor ons aanleiding om mw. Benima uit te nodigen om iets over die joodse levenskunst te komen vertellen. Op zondagmiddag 29 oktober a.s. komt zij naar de Opstandingskerk in Rijsoord. Vanaf 16.00 uur zal zij ons meenemen in de wondere wereld van het joodse leven. De toegang is vrij, u hoeft zich voor deze lezing niet op te geven.

Vanuit de commissie voor gemeenteopbouw en toerusting meenden wij dat het goed zou zijn om het onderwerp 'Joodse beschaving' bij u in te leiden. We willen dat doen op donderdagavond 12 oktober om 20.00 uur in de Fontein. Ik zal u dan iets vertellen over bijzondere joodse woorden en begrippen. Deze woorden staan ook in een lijst, achterin het boek van mw. Benima. De vraag is alleen: hoe spreek je ze uit en waar komen de begrippen vandaan? Het zal geen uitputtende behandeling worden, maar al sprekende komen we wat in de sfeer van de lezing op zondag 29 oktober. Bent u van plan om mee doen, geeft u zich dan op bij ondergetekende.

Op donderdagavond 2 november willen we de lezing van rabbijn Benima met elkaar "evalueren": wat hebben we ervan geleerd? wat heeft het ons gebracht? zijn er onderwerpen die onze bijzondere aandacht verdienen? Ook deze avond vindt plaats in de Fontein, aanvang 20.00 uur.

ds. Herman Offringa

Bijbelkring Psalmen (donderdagochtenden)

De Bijbelkring op donderdagochtend start op 14 september a.s. We hebben (opnieuw) gekozen voor het boek van de Psalmen. Enkele hedendaagse Nederlandse kunstenaars hebben de Psalmen uitgeschilderd. De Friese schilder Henk Pietersma deed dit met alle Psalmen, Marcus van Loopik koos er enkele, ds. Ruud Bartlema uit Soest maakte een serie over zeven bedevaartpsalmen. Deze kunstenaars maakten alle drie schilderijen met motieven uit de bedevaartpsalmen 121 t/m 126, en dat is mooi: zes psalmen voor zes bijeenkomsten. Op donderdag 14 september bespreken we Psalm 121, op 28 september Psalm 122; op donderdag 12 oktober bespreken we Psalm 123, op 26 oktober Psalm 124; op donderdag 9 november bespreken we Psalm 125, en ten slotte op 23 november Psalm 126.

Bij iedere psalm bekijken we tekst, we zullen het lied ook zingen, én elke keer bekijken we de schilderijen en gaan op zoek naar beelden uit de psalm van die dag. Zullen wij die motieven herkennen? Voegen ze iets toe aan betekenis van het lied?

Deze Bijbelkring vindt plaats in de Fontein. We beginnen om 9.30 uur met koffie en we sluiten af om ca. 11.00 uur.

Bent u van plan om mee te doen, geeft u zich dan op bij ondergetekende.

ds. Herman Offringa

Gezongen in de dienst van 27 augustus:

Vernieuw in ons, o God, uw liefde, lentelicht.

Herstel ons naar uw beeld en strijk het kwaad uit ons gezicht.

Beadem ons, o Geest, met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer, een bloem in volle pracht.

Geef ons, o Christus, deel aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan - dat slaat geen dood meer stuk.

Drie-enig God, vervul wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien, dan staan wij oog in oog.

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Team A-Day H-Day gaat fietsen voor Alzheimer



Dit jaar willen wij meedoen aan een estafette fietstocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar dementie. Deze tocht wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland.

2bike4alzheimer wordt gehouden in het weekend van 23 en 24 september rond Amersfoort.

Uniek aan 2bike4alzheimer is de bijzondere 'Vergeet-mij-niet route'. De vijf fietsslussen van 80 kilometer vormen op de kaart een vergeet-mij-nietje. Door deze route te fietsen laten we zien dat we mensen met dementie en hun naasten niet vergeten.

Dementie en Alzheimer komen steeds vaker voor en ook in onze vriendenclub heeft iemand deze ziekte. Wij waren als vriendenclub gewend om in het hemelvaartweekend tochten van ongeveer 80 km per dag te fietsen. Dat is niet meer mogelijk. Door mee te doen aan de 24-uurs race 2bike4alzheimer hopen wij als vrienden veel geld in te zamelen voor dit belangrijke doel.

Tik de link in op uw computer en doneer! Alvast heel veel dank.

Als u ons wilt helpen als sponsor dan kan dat op de volgende manieren:

Ga naar: <https://www.2bike4alzheimer.nl/adayhday> en doneer

Betalen kan met Ideal, eenmalige machtiging of met een factuur (kies dan "bedrijven")

Contant aan een van ons geven kan natuurlijk ook, dan zorgen wij ervoor dat het op de juiste plek komt

Meer informatie over deze fietstocht vindt u op www.2bike4alzheimer.nl

Team A-Day H-Day

Nico en Lineke Baars, Wim en Joke de Beir, Cora van Wingerden, Gerard van Hal, Jaap Heester, Hannie Heijkoop en Agnes Heiden

Het is weer tijd voor de schoonmaak

Het CVK vraagt weer vrijwilligers om de kerk en benedenruimtes van de Fontein de jaarlijkse schoonmaakbeurt te geven

Deze keer is het op **maandag 9 oktober** met een uitloop naar dinsdag 10 oktober

Bent U in de gelegenheid en wilt U meedoen geef U op bij de koster en neem wat schoonmaakspullen mee

Gezellig koffie/thee drinken met iets lekkers wordt voor gezorgd

Namens het CVK Koster Henk van der Starre



In memoriam Lenie van Nes - Horsman

Op vrijdag 7 juli 2017 overleed Helena Maria van Nes - Horsman op de hoge leeftijd van 95 jaar.

Haar afscheid vond plaats op vrijdag 14 juli. Zij had zelf een Bijbeltekst uitgekozen en enkele liederen.

Ook vonden we een mooi gedicht, een geloofsbelijdenis waarin Gods hand een belangrijke rol speelt: Gods hand die ons aanraakt, die ons vasthoudt, die zekerheid schenkt.

Enkele kleinkinderen spraken liefdevol over hun oma en hoe zij haar geloof, haar hoop en de liefde in haar leven vormgaf. Zoon Dick schreef met zijn zussen een levensloop van zijn moeder.

Als jongste dochter en als laatste overgebleven uit een groot gezin, wist Lenie van Nes van de grens waar ieder mens voor staat: *aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld*. En wie zal je helpen om die grens over te gaan? Is er een hand die niet loslaat?

Uit de eerste Johannesbrief lazen we het woord: God is liefde (1 Joh. 4:8b). Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. En zo was het leven van Lenie van Nes doortrokken van eerbiedige aandacht en grote liefde.

Dat haar nagedachtenis ons tot zegen moge zijn en blijven.

ds. G.H. Offringa

***In memoriam Jan van der Burg***

Op donderdag 3 augustus 2017 overleed Jan van der Burg op de leeftijd van 85 jaar.

Hij was geboren en getogen in Rijsoord, de laatste jaren woonde hij in woonzorgcentrum De Elf Ranken in Barendrecht.

De begrafenis vond plaats op dinsdag 8 augustus vanuit het rouwcentrum "Vredehof" in Ridderkerk. Voorafgaand aan de begrafenis was er een dankdienst voor zijn leven.

Dochter Elselien schetste met ons de grote lijnen van het leven van haar vader: de jonge jaren, zijn huwelijk met Riet Romein, hun wonen en werken, de kinderen en kleinkinderen: een rijk leven. Voor de overdenking kozen we een woord uit Psalm 103: *"En vergeet niet één van zijn weldaden"*. Wij zijn dankbaar het leven van Jan van der Burg, voor alle liefde en goede zorg die hij kon geven.

Wij bidden voor de familie, voor de kinderen en kleinkinderen in het bijzonder, om Gods troostende nabijheid bij alle droefheid en gemis.

Je vader blijft je vader / zo eigen en vertrouwd.

Je wilt hem niet graag missen, omdat je van hem houdt.

Maar eens - dan komt de dag / dat je hem moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

ds. G.H. Offringa

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Kerkelijke stand

op 6 juli is overleden op de leeftijd van 95 jaar

mw. H.M. van Nes-Horsman

laatstelijk wonende in de Reijerheem.

Op 3 augustus is overleden

dhr. Jan van der Burg

laatstelijk verblijvende in verpleeghuis de Elf Ranken, op de leeftijd van 85 jaar.

Overgegaan naar de Geref. Kerk van Diever, en tevens verhuisd:

E.P. Kievit-Versteeg
Oberonlaan 1
7981 LK Diever

Oproep

Het is wenselijk dat bij elke eredienst tenminste één EHBO-er en één BHV-er aanwezig is.

Bent u hiervoor opgeleid? Meld u zich dan aan bij Jan de Koning (tel. 0180-490146).

Alvast bedankt!

Verjaardagen

7 september 1936

Mevrouw H. Bezemer-Oosthoek
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

7 september 1936

De heer P. Kuiper
Strevelszicht 27
2988 AS Rijsoord

7 september 1941

De heer A. Bode
Rijksstraatweg 177
2988 BD Rijsoord

9 september 1939

De heer W. Haasjes
Maasboulevard 200
3331 ML Zwijndrecht

13 september 1941

Mevrouw E.F. Freling-van der Waal
Strevelszicht 31
2988 AS Rijsoord

15 september 1930

De heer C. Wilschut
Pruimendijk 5
2988 XM Rijsoord

23 september 1936

Mevrouw E. de Rooter
Oudelandseweg 61
2981 BT Ridderkerk

23 september 1936

Mevrouw P.J. Hollestein-Verkerk
Rijksstraatweg 117
2988 BC Rijsoord

24 september 1931

De heer P. van Oorschot
Pruimendijk 58
2989 AJ Rijsoord

26 september 1936

Mevrouw W. Wilschut-van Nes
Strevelszicht 18
2988 AS Rijsoord

Lied 753 uit het Liedboek:
Er is een land van louter licht

Er is een land van louter licht
 waar heiligen heersers zijn.
 Nooit gaat de gouden dag daar dicht
 in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
 in bloei staat elke plant.
 Alleen de smalle doodssee scheidt
 ons van dat zalig land.

Men ziet het veld aan d'overkant
 in groene luister staan,
 als Israël 't beloofde land
 zag over de Jordaan.

Maar ach de stervelingen staan
 hier huiverend terzij,
 en durven niet op weg te gaan
 het duister niet voorbij.

Hing niet het wolkendek zo zwart
 van twijfel om ons heen,
 wij zouden 't land zien van ons hart,
 dat t hemels licht bescheen.

God, laat ons staan als Mozes hier
 hoog in uw zonneschijn,
 en geen Jordaan, geen doodsrivier
 zal scheiding voor ons zijn.



**NBG Bijbel-
 leesrooster**



1 september	Psalm 77
2 september	Matteüs 17: 1-13
3 september	Matteüs 17:14-23
4 september	Matteüs 17:24–18:9
5 september	Galaten 1: 1-12
6 september	Gaaten 1:13-24
7 september	Galaten 2 :1-14
8 september	Galaten 2:15-21
9 september	Galaten 3:1-14
10 september	Galaten 3:15-29
11 september	Galaten 4"1-11
12 september	Galaten 4:12-31
13 september	Galaten 5:1-12
14 september	Psalm 133
15 september	Exodus 30:22-38
16 september	Exodus 31:1-18
17 september	Exodus 32:1-14
18 september	Exodus 32:15-35
19 september	Exodus 33:1-11
20 september	Exodus 33:12-23
21 september	Exodus 34:1-18
22 september	Exodus 34:19-35
23 september	Galaten 5:13-26
24 september	Galaten 6:1-18
25 september	Matteüs 18:10-20
26 september	Matteüs 18: 21-35
27 september	Matteüs 19:1-15
28 september	Matteüs 19:16-30
29 september	Matteüs 20:1-16
30 september	Matteüs 20:17-28

***Verdriet kijkt terug, angst kijkt om zich
 heen, geloof kijkt omhoog.***

Bedankt...

Dank je wel voor het medeleven met mijn plotselinge opname in het ziekenhuis en bij thuiskomst.

Voor de gebeden, de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoeken.

Ik ben zeer dankbaar dat ik weer thuis mocht komen.

Ook voor alle kaarten, bloemen en bezoeken rond mijn verjaardag, dank u wel daarvoor

Hartelijke groet,
Nies Kroos

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten en bloemen en cadeautjes die ik mocht ontvangen op mijn honderdste verjaardag. Dit alles maakte dat het voor mij een dag was om nooit te vergeten.

Hier ben ik heel dankbaar voor en geweldig dat ik in zo'n goede gezondheid deze mijlpaal mocht bereiken.

Mevr.A.Heester- Florijn



PCOB

Op woensdag 27 september houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. De heer S. van de Burg uit de Haag houdt een lezing met als titel: "De verdwenen grens". We nemen een kijkje achter het voormalige ijzeren gordijn d.m.v. een beeld presentatie. Hij bezoekt met ons cultureel hoogwaardige steden als Dresden en Krakow, we genieten van de natuur in het berggebied de Hoge Tatra en maken een wandeling door Praag.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

7 en 21 september

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 8 september 2017

*Achter de bar staan
Dick en Gerard*

C.M.V. Passage.

Zo dames, als u dit stukje leest is voor de meesten onder ons de vakantie voorbij, dus gaan we vol goede moed het nieuwe seizoen beginnen.

Dinsdag 19 september is de eerste avond dat we weer bij elkaar komen in de Hoeksteen. Deze avond is uitgenodigd mw. Altena met als onderwerp: "Katherina van Bora."

We hopen weer op een fijne bijeenkomst met elkaar, iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom ook niet-leden.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje.

Opbrengst Collectes

25-06-2017	Kerk	€ 235,61
	Onderhoud gebouwen	€ 207,90
	Eigen jeugd	€ 68,85
02-07-2017	Kerk	€ 145,40
	Onderhoud gebouwen	€ 125,00
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 63,30
09-07-2017	Diaconie	€ 158,15
	Onderhoud gebouwen	€ 139,87
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 72,85
16-07-2017	Kerk	€ 173,60
	Onderhoud gebouwen	€ 127,96
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 75,20
23-07-2017	Diaconie	€ 166,05
	Onderhoud gebouwen	€ 142,00
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 69,92
30-07-2017	Kerk	€ 129,95
	Onderhoud gebouwen	€ 117,00
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 58,05
06-08-2017	Diaconie	€ 185,90
	Onderhoud gebouwen	€ 186,75
	Eigen jeugd	€ 35,50
13-08-2017	Kerk	€ 137,60
	Onderhoud gebouwen	€ 112,45
	Eigen jeugd	€ 45,04
20-08-2017	Diaconie (Avondmaalscollecte)	€ 227,25
	Onderhoud gebouwen	€ 146,30
	Eigen jeugd	€ 55,85

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Startweek 3-9 september met tal van activiteiten

We willen graag het nieuwe jaar weer op een fijne manier met elkaar beginnen.

Het thema van het nieuwe jaar is : Kerkproeverij

De volgende activiteiten zijn gepland:



- Op zondag een **startdienst** met medewerking van Jos Crezée en Arjan Nijman
- Op maandag is er de wekelijkse **wandeling** van ca. 5 km rondom het dorp. Aanmelding is niet nodig. Verzamelen om 19.00 uur op het kerkplein.
- Op woensdag vertonen we de film '**Luther**' over het leven van Maarten Luther. Aanvang 19.30 uur. Toegang is vrij. Aanmelden niet nodig
- **Open podium: 19.30 uur**
 - ◇ Speelt u een muziekinstrument of kunt u goed zingen en wilt u uw kunsten ten gehore brengen, dan bent u welkom in de kerk. Natuurlijk kunt u ook samen met een groepje een optreden verzorgen, en uw eigen publiek meebrengen!
 - ◇ Heeft u altijd al eens een kerkorgel willen bespelen? Ook dat mag! Er is een ervaren kerkorganist aanwezig om u eventueel te adviseren en uw vragen over het orgel te beantwoorden.
 - ◇ En u kunt luisteren naar een mini-concert van Whisper
 - ◇ Dit alles onder het genot van een kopje koffie, hapje en drankje
- Op vrijdag is er een **gezellig samenzijn** voor 30-plussers in de soosruimte van de Fontein. Aanvang 20.30 uur
- Op zaterdag is er een **startdag voor gemeenteleden**.
We gaan naar Fort Sabina in Heijningen. Dit fort is in 1881 gebouwd in opdracht van Napoleon.
Verzamelen om 10.00 uur in de kerk. We rijden dan naar Heijningen waar ons een rondleiding over het fort wordt aangeboden, gevolgd door een heerlijke lunch. Na de lunch volgt een echt tafelgesprek in de sfeer van de tijd van Luther. Hierna is er tijd om het fort te bekijken. We hopen op uw aller komst. Aanmelden is nodig. Een vrije gift is welkom.

We hopen u allemaal te zien bij deze activiteiten en zo een fijne start te maken voor een nieuw winterseizoen.
Tot ziens!

Gemeenteopbouw-en Toerusting



Deurcollecte maand september - bestemd voor Missionair werk**Help de nieuwe kerk in Kloosterwelle**

Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitsedagen vormen de ingrediënten van Kloosterwelle, een pioniersplek van de Protestantse Kerk. Op deze plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving rond de Corneliuskerk in het hart van Noordwelle (Zeeland) kun je even loskomen van de wereld. De wekelijkse vesper op woensdagavond biedt veel tijd voor stilte. Tijdens de maaltijd na de vespers is er tijd voor gesprek en ontstaat er echt een band tussen mensen. Niemand van de deelnemers wil dit meer missen!

Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat het iets met je doet; er ontstaat ruimte voor God. Hanna is lange tijd van de kerk verwijderd geweest. Haar ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer terug. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken als Kloosterwelle, waar mensen samen komen en het geloof delen, waar het goddelijke kan worden ervaren, én waar een band tussen mensen ontstaat. Helpt u mee?

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Op 31 oktober, vormen de 95 Stellingen van Maarten Luther een hoogst belangrijk document in de kerkgeschiedenis. Op 31 oktober 1517, de dag, waarop Luther ze bevestigde aan de deur van de slotkapel te Wittenberg, verwachtte niemand dat ze dat worden zouden. Ook Luther zelf niet. Lees de eerste 10 stellingen hier.

1. Toen onze Heere en Meester Jezus Christus zei: 'Doet boete' enz. (Matth. 4:17), wilde Hij dat het hele leven van zijn gelovigen een voortdurende boete is.
2. Dit woord mag niet verstaan worden als betrekking hebbend op het sakrament van de boete dat bestaat uit biecht en genoegdoening en bediend wordt door het priesterlijk ambt.
3. Maar ook wil Hij niet dat het alleen over de innerlijke boete: ja, de innerlijke boete is waardeloos en geen boete, als zij niet uiterlijk op allerlei wijzen het doden van het vlees bewerkt.
4. Daarom blijft de goddelijke straf, zolang de mens afkeer heeft van zichzelf en dat is de echte innerlijke boete bestaan tot aan de overgang uit dit tot het eeuwige leven.
5. De paus wil en kan geen andere straf kwijtschelden dan die hij heeft opgelegd naar eigen goeddunken of volgens kerkelijke wensen.
6. De paus kan zondesschuld slechts vergeven door te verklaren en te bekrachtigen, dat ze door God vergeven is, hij kan echter wel de schuld vergeven in die gevallen waarover hem het recht toekomt. Bij minachting van dat recht zou die schuld niet kwijtgescholden kunnen worden en blijven bestaan.
7. God vergeeft niemand de schuld zonder hem te brengen tot deemoedige gehoorzaamheid aan de priester als Zijn plaatsvervanger.
8. De kerkelijke voorschriften over de boete zijn alleen bestemd voor de levenden en diezelfde voorschriften zeggen dat aan de stervenden niets mag worden opgelegd.
9. Daarom bewijst ons de Heilige Geest een weldaad door de paus, die in zijn decreten overal uitzonderingen maakt in geval van dood of uiterste nood.
10. De priesters handelen onverstandig en verkeerd, als zij voor stervenden kerkelijke boetedoeningen laten gelden tot in het vagevuur.

Bazaar 2017

Nog heel even en dan is het zover...

Op 29 en 30 oktober zal het kerkplein opgesierd zijn met de inmiddels bekende tent en bijbehorende kramen. Maar voor het zover is hebben we nog wat ruimte over in de opslag en kunnen we nog wel wat spulletjes bergen. Spulletjes die straks worden uitgesteld op de tafels van de kramen. Spulletjes die er mede voor kunnen zorgen dat Bas en Arie "de cententellers" ons op zaterdagavond blij kunnen maken met een leuk eindsaldo. Een eindsaldo dat mede kan worden gedeeld met Sahara Sahel Foods en Stichting Equator Medicare. En omdat daar zoveel mensen blij van worden is de opslag nog open op:



Zaterdag, 9 september van 10.00 uur tot 11.00 uur

Zaterdag, 16 september van 10.00 uur tot 11.00 uur

Zaterdag, 23 september van 10.00 uur tot 11.00 uur

Grote spullen (zoals bijvoorbeeld tafels, stoelen, bedden, bankstellen en kasten) zien we ook graag voor de verkoop. Wim en Jan "de Meubelgiganten" vinden het leuk als hun winkeltje naast de kerk gezellig gevuld is met boedel. Deze spullen kunt u brengen vanaf maandag, 25 september. En mocht u spijt krijgen, dan kunt u ze op zaterdagochtend vanaf 10.00 uur ook gewoon weer terugkopen. Geen enkel probleem.

Ook kleding en lappen kunnen nog steeds worden ingeleverd bij Ria Bode aan de Rijksstraatweg. Heel en schoon is prettig. Een tweedehands tafelkleed met nog tweedehands boontjes, aardappels en jusvlekken zorgt ervoor dat het niet heel goed verkoopt. En mocht u trek hebben tijdens de bazaar...Broodje Hamburger Henk is uiteraard ook dit jaar weer aanwezig...



En nu u dit allemaal leest denkt u misschien: "Oh, helemaal vergeten om loten te kopen en ik voelde gewoon dat ik dit jaar eindelijk eens een prijs zou winnen". Wel, dan kunnen we ook u blij maken, want er zijn nog een klein aantal loten te verkrijgen bij Marrie de Koning aan de Waaldijk.

Verder willen we uiteraard ook de trouwe DE-zegelspaarders bedanken. Veel kleine zakjes maken ook een leuk totaal.

Hopelijk tot ziens ergens tijdens het weekend van de bazaar.

Wij hebben er zin in en maken er zeker weer een feestje van!

Hartelijke groet van Sander, Dick, Henk, Kees, Dick, Janneke, Daphne en Diana.



Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 24 juni 2017 t/m 25 augustus 2017)

Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de bloemen	€ 20,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de bloemen	€ 15,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de bloemen	€ 10,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€ 150,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef	voor de kerk	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2017".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand september zal plaatsvinden op 28 september 2017.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK



Stand per 25 augustus 2017:

Door 157 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 69.141,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 52 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2017" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet
Namens het College van Kerkrentmeesters

IN GESPREK MET...



AAN HET WOORD:

MEVR. ANNIE HEESTER - FLORIJN

Annie Florijn werd geboren in Vlissingen op 27 juli 1917. Vader Florijn was bij de politie, moeder zorgde voor de kinderen. Ze had een zwakke gezondheid. Vader Florijn en Annie ondersteunden haar zoveel ze konden. Annie had een broer en een zus.

Toen Annie vier jaar was werd vader Florijn overgeplaatst naar Ridderkerk/Rijsoord. Zijn taak was de veiligheid in Rijsoord te waarborgen. Omdat er in Rijsoord geen huis vrij was kregen ze een huis toegewezen aan de Kerkweg. Vader Florijn had zijn zinnen gezet op een huis aan de Mauritsweg, maar deze huizen waren nog in aanbouw. In 1922 waren de huizen gereed en betrok het gezin Florijn het splinternieuwe huis op Mauritsweg 78.

Vader Florijn verrichtte zijn taak met veel overgave, hij ving boeven en nam ze mee naar huis, er kwam ook veel 'schorriemorrie' aan de deur. Ook mensen die schulden maakten werden door de politie aangesproken. Toen 10 jaar later een groter huis beschikbaar kwam aan de overkant van de straat greep hij zijn kans, het gezin verhuisde naar Mauritsweg 63. Hier was ruimte voor een kantoor.

Toen Annie 6 jaar werd ging ze naar de School met den Bijbel aan de Rijksstraatweg. Hoofd was meester Krielaard, ze weet nog dat hij haar heel lief vond.

Toen ze van de lagere school kwam was het vanzelfsprekend dat ze moeder in het huishouden ging helpen. Meisjes leerden niet door. Ze vond het niet erg want poetsen en boenen was haar grootste hobby! Haar oudere zus Sjaan ging werken in de huishouding bij andere gezinnen, broer Jaap mocht wel doorleren, hij ging naar de ULO. Er waren in die tijd geen auto's, geen televisie. 's Avonds werd er gehandwerkt en naar de radio geluisterd. Er kwam al wel snel een telefoonaansluiting in huis, vader had die nodig voor het uitoefenen van zijn taak. Vader deed al zijn werk op de fiets. In Vlissingen was het gezin lid van de Chr. Gereformeerde kerk. In Rijsoord was geen Chr. Gereformeerde kerk, dus werden ze lid van onze gemeente. Annie bezocht trouw de catechisatie en de meisjesvereniging. Ds. Pol was de predikant.

Ze gingen ook wel met vakantie. Haar moeder had een zuster in Dordrecht. Vaders familie woonde in Zeeland. Vader ging met zijn zoon en oudste dochter naar Zeeland en Annie ging met haar moeder logeren bij familie in Dordrecht. Ze kon niet zonder haar moeder.

Annie's beste vriendin was Jenny Hooimeijer, de dochter van de melkboer. Toen Annie 15 was werd ze smoorverliefd op een jongen uit Bergambacht. Hij was de zoon van de hoofdonderwijzer in dat dorp en de neef van haar vriendin. Tijdens vakanties logeerde hij vaak in Rijsoord. Het is het nooit wat geworden.

Annie was altijd heel geliefd bij de jongens, ze heeft toen ze jong was wat vriendjes gehad maar ze was wel kieskeurig.

Een vriendengroep van zes jongens uit Ridderkerk kwam op woensdag en zaterdag vaak naar Rijsoord om daar wat rond te hangen met de plaatselijke meisjes.

Eén van die jongens was Gerrit Heester. Ze werd verliefd op Gerrit en toen ze 17 was kregen ze verkering.

Na zeven jaar verkering te hebben gehad vond op 20 oktober 1942 het huwelijk plaats tussen Gerrit Heester en Annie Florijn. Omdat er geen woning beschikbaar was in Rijsoord gingen ze inwonen bij Vader en Moeder Florijn. Ook broer Jaap woonde het eerste jaar nog thuis.

Tien maanden na het huwelijk werd zoon Ger geboren, 11 maanden daarna kwam Dienneke ter wereld. Twee jaar later was Annie opnieuw zwanger en toen werd besloten dat vader en moeder Florijn het huis aan de Mauritsweg gingen verlaten om zo plaats te maken voor het jonge gezin. Zij vertrokken naar het grote huis op de hoek van Mauritsweg en Rijksstraatweg (waar later Fam. Nijman woonde). Hier woonde ook de familie Den Hartog.

Dochter Corrie werd geboren, 3 jaar later dochter Joke en 5 jaar later, in 1956 kwam de tweede zoon, Jaap, ter wereld.

Annie had het best druk in het gezin met vijf kinderen. Ook verzorgde ze haar zwakke moeder, al was vader Florijn ook een talent in huishoudelijke taken, alles was altijd brandschoon.

Het hart van vader Florijn trok toch naar het Christelijke Gereformeerde gedachtegoed. Samen met anderen heeft hij de Christelijke Gereformeerde Kerk (nu de Elimkerk) in Ridderkerk, aan de Koninginneweg, opgericht. Hij heeft ook de eerste paal geslagen.

In 1967 overleed vader Florijn. Direct na zijn overlijden kwam moeder naar het gezin van Gerrit en Annie aan de Mauritsweg en zei : "Ik ga nergens meer heen." Ze trok in bij het gezin en sliep op de slaapkamer bij Corrie en Joke. Dochter Joke herinnert zich nog hoe ze het lange haar van Oma vlechten. Iedereen was dol op Oma.

Even onverwacht als ze aan de Mauritsweg was ingetrokken, vertrok ze weer. Ze wilde niemand tot last zijn en vertrok naar de Koningshof in Rotterdam, waar ze samen met haar zus ging wonen. Op 83 jarige leeftijd overleed ze.

Gerrit Heester was scheepsmonteur bij de Firma Bodegraven, een heel groot bedrijf in Rotterdam, een baan waarvoor hij vaak op pad was. Zijn werk werd altijd zeer op prijs gesteld, klanten vroegen vaak om 'dat kleine mannetje met het witte boordje'. Zodra het kon werd er een auto aangeschaft, Gerrit hield niet van fietsen.

Vader had een collega die een soort vakantiepark in Helvoirt had. Als deze collega zelf met vakantie ging, mocht Gerrit met zijn gezin het park 'beheren'. Ze gingen dan met de hele familie naar Helvoirt. Met een vrachtauto werd het gezin, de fietsen en alle bagage meegenomen naar Helvoirt, ze werden dan door de hele Mauritsweg uitgezwaaid.

Ook waren er daagjes uit naar Rockanje of Hoek van Holland met de bus van Ringelberg. De kinderen kregen dan een zakje chips met een zakje zout erin.

Later ging Annie met Gerrit 's zomers naar hun caravan in Ermelo.

Toen de mogelijkheid zich voordeed om het huis aan de Mauritsweg te kopen greep zoon Jaap zijn kans. Hij woonde toen nog thuis. Het plan was dat Gerrit en Annie zouden gaan verhuizen naar Strevelszicht maar toen Gerrit onverwacht overleed moesten de plannen gewijzigd worden. Toen weer een tijdje later zoon Jaap verkering kreeg besloot Annie te verhuizen naar de Gerard Alewijnszstraat. Op de fiets bezocht ze altijd haar vriendinnen, soms tot 's avonds laat, waardoor haar kinderen soms ongerust waren.

Haar twee zonen Ger en Jaap hadden inmiddels een reisorganisatie opgebouwd met als specialisatie reizen naar Israël. Uiteraard werd Annie ook uitgenodigd om dit land te bezoeken. Annie was niet echt onder de indruk, zodra ze met de bus het land betraden 'vond ze het net Ermelo'.

Toen ze al in de tachtig was ging ze in de Bron koffie schenken bij de Vrouwenvereniging en de Vrouwenbond. Dit heeft ze tot het laatste toe volgehouden, tot het echt niet meer ging.

Annie kreeg problemen met haar heupen en knieën. Hierdoor werd het trappenlopen bijna onmogelijk. Omdat het huis aan de Gerard Alewijnszstraat een bovenwoning was werd verhuizen noodzakelijk. Annie betrok een aanleunwoning bij de Reyerheem. Toen ze 97 werd vond iedereen het beter als ze een kamer in de Reyerheem kreeg. Hier woont ze nog steeds tot volle tevredenheid.

Al haar kinderen zijn nog in goede gezondheid, ze heeft wel twee schoonzoons verloren.

Naast de vijf kinderen heeft ze inmiddels 12 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen.

Anderhalf jaar geleden ging ze nog via de kanaaltunnel met zoon Ger naar Londen. Hij wilde haar eigenlijk het mooie land Afrika laten zien, maar dat vond de rest van de familie toch ál te avontuurlijk voor een dame van 98.

Zo mocht Annie Heester-Florijn op 27 juli jl. de gezegende leeftijd van 100 jaar bereiken. Ze kreeg bezoek van Locoburgemeester Henk Dokter, ze kwam met een foto in 'De Combinatie' en er werd een feestelijke receptie voor haar georganiseerd in de grote zaal van het verzorgingshuis. Er kwamen meer dan 100 gasten haar feliciteren.



De post maakte overuren, ze kreeg 650 kaarten! Het bericht van haar 100^e verjaardag werd gedeeld op Facebook waardoor ook felicitaties uit onverwachte hoek kwamen. Zo kreeg ze zelfs een brief van zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo waarin ze van harte gefeliciteerd werd met deze mijlpaal.

Ze voelt zich nog altijd zeer verbonden met onze kerk.

Ze vindt het heel jammer dat ze door haar versleten heupen niet in een auto vervoerd mag worden waardoor een bezoek aan een morgendienst niet mogelijk is. Wel luistert ze op zondag altijd naar de uitzending van Radio Ridderkerk, waar een kerkdienst uitgezonden wordt vanuit één van de kerken in Ridderkerk. Onze predikant bezoekt haar regelmatig.

Ze is dankbaar dat ze nog helder van geest is, blij met het vele bezoek dat ze altijd krijgt. Ook uitte ze haar grote dankbaarheid voor de nooit aflatende zorg van haar kinderen.

Haar lievelingslied is: Psalm 122 vers 1

*Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
toen men mij zeide: 'Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan.
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem dat ik bemin
wij treden uwe poorten in,
U, Godsstad mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en wel gebouwd,
o schone stede, die wij groeten*



Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein?
Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

- 7 september (opgeven tot uiterlijk woensdag 30 augustus)
- 21 september (opgeven tot uiterlijk woensdag 13 september)
- 5 oktober (opgeven tot uiterlijk woensdag 27 september)



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom. De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-.

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,

Marrie en Ria

. Fietsen voor Rwanda

Vers van de pers (half 8 's avonds op 26 augustus) kan ik zeggen dat we een fantastische fiets/loop- en pannenkoekenmiddag hebben gehad. Zo'n 30 personen hebben er van genoten. Dat stemde ons, ZWOE commissie, heel blij.

Natuurlijk waren er voorbereidingen aan vooraf gegaan, maar ons werk was dus niet tevergeefs.

Om 1 uur meldde de eerste deelnemer zich al. Hij wilde de 20 km gaan lopen en startte daarom wat vroeger.

Vanaf half 2 druppelden de eerste fietsers binnen, in leeftijd variërend van 12 tot 80 -plus. Voorzien van een routebeschrijving en een doosje pepermunt ging men op stap.

Sommige leden van de ZWOE groep gingen ook fietsen of lopen, de andere zorgden dat alles klaar zou staan als de fietsers/ lopers weer bezweet terug zouden komen. Want ja, wat boften we met het prachtige zonnige weer! Dat was wel een zweetdruppeltje waard!!!.



Een bijzondere vermelding verdienen onze pannenkoekenbakkers/sters : Rag en Cootje bakten in de Fontein zich in het zweet en Sjaan, Pauly en Derus waren thuis al aan het werk geweest. Bedankt hè, lieve koekenbakkers/sters! Ik (Greet) bofte: ik mocht de pannenkoeken keuren, zowel de Cootje- als de Ragvariant.....ik proefde dat ze allebei met liefde waren gebakken!!!! Ook de thuisexemplaren smaakten tijdens de maaltijd overheerlijk!!!

Nu volgt een verslag van de belevenissen op de fietsroute, geschreven door Ellie Lagendijk, een van de deelnemers.

**

We fietsten door het Waalbos richting Heerjansdam, daarna langs de Devel richting Zwijndrecht. Wat een prachtig natuurgebied, zo dicht bij huis! Ik was er nog nooit geweest. In het kerkje van Kijfhoek werden we opgewacht door Dhr. Joop Wiekeraadt. Hij vertelde ons over de geschiedenis van het kerkje, dat het vroeger, zoals alle oude kerken, een Rooms Katholiek kerkje is geweest. Hij vertelde hoe het wijwater werd weggegooid door een opening in de kerk. Hier komt de uitdrukking "Gods water over Gods akker laten lopen" vandaan. Hij vertelde over de 'Rijke stinkerds' die onder de kerk begraven liggen. We hoorden hoe in oude tijden de ramen dichtgemetseld werden om belasting te ontduiken, hoe het kerkje in 1992 werd gerestaureerd. Twee keer per maand wordt hier op zondagmiddag een dienst gehouden. Dhr. Wiekeraadt wist het allemaal boeiend te vertellen. Hierna stapten we weer op de fiets richting Het Weetpunt. Hier kregen we koffie en thee aangeboden. Via het pad langs de rivier bij Hotel Ara gingen we weer richting Heerjansdam om zo via de Noldijk weer richting kerk te fietsen. Het was heel gezellig!

**

Bezweet, maar voldaan kwamen de meeste fietsers zo rond 4 uur weer bij de Fontein aan.

Wat een heerlijke, gloeiende gezichten, hier en daar wat puffend en niet te vergeten: snakkend naar water!

Gelukkig waren de tafels gedekt en stonden de kannen met water klaar. En voor de liefhebber ook sap of een gezond glas melk.



De pannenkoeken werden op tafel gezet en natuurlijk de stroop en suiker.

Janny had ook voor heerlijke pruimen als toetje gezorgd....pruimen uit eigen tuin!

Ik kan u zeggen dat iedereen zich de pannenkoeken goed liet smaken. En men had gelukkig ook nog genoeg energie over om gezellig met elkaar te kletsen. Dat is ook heel belangrijk.

Ook voor de mensen, die niet gefietst hadden, maar onder het pannenkoeken eten wel naar de verhalen konden luisteren.

Samen gemeenschap zijn, iets heel waardevols!

Tot slot was er voor de liefhebbers nog koffie of thee.

Toen we bezig waren met opruimen, kwam onze 20 km looper nog binnen en ook hij kon nog genieten van de pannenkoeken.

Blij zijn we als ZWOE groep dat u gul gegeven hebt voor Rwanda: 162 euro konden we na afloop uit de spaardoos halen. Heel, heel veel dank!

Namens de ZWOE,

Greet Lodder (met dank aan Ellie voor haar aandeel).



THE MESSENGERS WEER UIT DE STARTBLOKKEN !!!

Op woensdag 6 september gaan we weer beginnen met zingen !!

Misschien vraagt u/jij zich al een tijd af: "Zingen bij een koor....zou dat iets voor mij zijn???"....dan kunnen we alleen maar zeggen:

"Kom het eens vrijblijvend een paar keer proberen", wedden dat het heel goed bevalt?

We hebben een hele gezellige groep die best wat uitbreiding kan gebruiken. Vooral de bassen en tenoren zouden een gat in de lucht springen als er versterking zou komen, maar ook alt en sopranen zijn natuurlijk van harte welkom.

Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de bovenzaal van De Kern aan de Stadhouderslaan.

Eerst wat meer informatie? Bel dan naar Joke vd Bogerd : 0180-426103 of 06-17266740

Het Christelijk Gemengd Koor "de Levensbron" op zoek naar leden

Het Christelijk Gemengd Koor "de Levensbron" is geen jong koor, iedereen is welkom die graag christelijke liederen zingt en daarbij niet al te goed noten kan lezen.

We repeteren op dinsdagavond in het kerkgebouw van de Levensbron waarbij deze sinds kort om half acht beginnen en eindigen daarmee om half tien. Na ongeveer een uur wordt de repetitie onderbroken voor een koffie-/ theepauze.

Ons repertoire is breed religieus, we zingen niet alleen psalmen maar ook voor een oratorium draaien we onze hand niet om.

Wij zouden graag nieuwe leden welkom willen heten, vooral bassen en tenoren kunnen we goed gebruiken. Uiteraard zijn ook alt en sopranen van harte welkom. De leeftijd is niet belangrijk maar toch verwelkomen we graag nieuwe leden in de leeftijd van 55 - 70 jaar, jonger mag natuurlijk ook.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Bel met onze voorzitter Marianne Nijman (0180-424844) of Johan Vlietstra (0180-425817)

Verslag Kampweek

Vrijdag 7 juli 2017 om 19.00 uur was het weer zo-
ver. De kinderen kwamen hun fiets brengen aan de
Lagendijk en de mannen gingen de spullen uit de
schuur halen. Wij zijn erg blij dat Showband Jong
Holland uit Zwijndrecht het vervoer wilde regelen.
Want er gaan heel veel spullen mee voor een week
kamperen.



Zaterdag om 14.00 uur kwamen veel mensen ons uitzwaaien. Wat is dat altijd leuk.
Daar vertrokken we, richting Kaatsheuvel. Na aankomst werden de tenten ingedeeld,
de bedden opgemaakt en daar kwamen de eerste snoepdozen al tevoorschijn. Na het
vertrek van de ouders, is er dan echt voor de nieuwkomers.....DE BIGGEN-
DOOP. Dit blijft leuk. Na het eten zijn we heerlijk een wandeling gaan maken door de
bossen en duinen in de hoop dat de kinderen moe zouden worden en lekker zouden
gaan slapen. Maar helaas, laat naar bed gaan en overlopen hoort er echt bij.
Zondag zijn we met z'n allen naar de kerk geweest. We hadden een vrouwelijke domi-
nee en ze deed preek bingo omdat ze wist dat wij kwamen. Alle kinderen kregen een
bingo kaart met woorden erop en moesten goed luisteren naar de preek. Iedere keer
als er een woord werd gezegd dat op je kaart stond, mocht je hem afstrepen. Aan het
eind van de preek had iedereen geen woorden meer over en klonk er hard BINGO door
de kerk. Iedereen had gewonnen en kreeg een spekkie als prijs. Na de kerk zijn we
gaan zwemmen bij het ven. Het was zo lekker verkoelend daar.

's Avond hebben we Rijsoordse bloemkool,
aardappelen en komkommer op. Wat zijn wij
dankbaar voor al die sponsors. Na het avond-
eten zijn we de duinen in gegaan voor het bij-
bel verhaal en hebben we er nog met elkaar
over gesproken. Als het dan donker wordt, is
het toch echt bedtijd.



Maandag zijn we in het bos spelletjes wezen
doen. Het wel bekende handelarenspeel en we
hadden een nieuw spel "save your life". De
kinderen hebben heel erg hun best gedaan en
flinke stukken gerend. We hadden lekker brood en drinken meegenomen om te pick-
nicken in het bos. Ja, en dan na het eten staat er de tentinspectie en het snoepwin-
keltje op het programma. Iedereen ging hard aan het werk. De kinderen kunnen heel
goed opruimen. De tenten zagen er heel netjes uit. En daarna mag je naar het snoep-
winkeltje. Wat een keus, wat neem je voor vannacht in bed?

Dinsdag zijn we helemaal rond de duinen gefietst. Onderweg zijn we gestopt bij de
speeltuin in Waalwijk en daar hebben we ook gegeten. Wat moet je nog meer, lekker
buiten op een bankje je boterham op eten. Dat is echt kamp/vakantie.

's Avonds na de tentinspectie en het snoepwinkeltje wordt het tijd voor een sop
beurt. Al die schone kinderen, heerlijk. Marianne had het die avond erg druk met ha-
ren kammen en vlechten maken.

Woensdagmorgen viel de regen met bakken uit de hemel. We kregen bezoek van de dominee die heel wijs zijn kaplaarzen aan had gedaan. Ook Marian de Vree kwam mee. Voor haar was het heel lang geleden dat ze op het kamp was geweest. Marian heeft ons heel de dag geholpen met afwassen. Wij hebben spelletjes in de grote tent gedaan. Op zo'n regenachtige dag smaakt tussen de middag een broodje hamburger dubbel zo goed.

Donderdagochtend kwamen Piet en Jolanda Brand met 2 paarden. Alle kinderen hebben op een paard gezeten en een rondje gelopen. De kinderen hebben genoten en de leiding ook want die mochten ook een rondje op het paard. 's Middags hebben we een speurtocht gedaan en dat blijft voor sommige leiding toch een moeilijk iets. De speurtocht ging midden door de bossen en duinen, door struiken en over boom-stammen. Iedereen had schrammen op zijn benen maar dat mocht de pret niet drukken.



Ja en dan de donderdagavond.....DE BONTE AVOND. Nou, eigenlijk Idols in Kaatsheuvel met Resoords talent. Wat hebben we weer gelachen en genoten.

Vrijdagmorgen zijn we nog een keer naar de speeltuin op de camping geweest. Die is echt zo leuk. Heerlijk kliederen met water en zand, springen op de trampoline en van de kabelglijbaan. 's Middags zijn we de duinen in gegaan en hebben we wat spellen van de sportdag gedaan want dat lukte woensdag niet vanwege het weer. In de duinen zijn de spellen dubbel zo zwaar. 's Avonds toen het schemerig werd, kwamen de kinderen met hun slaapzak, kussen, knuffels en snoepdoos naar de grote tent. Gezellig donker met wat kaarsen aan en de brandblusser binnen hand bereik. Arjan heeft weer enge spookverhalen voorgelezen. En dan komt de klus, hoe krijg je iedereen weer in zijn eigen tent. Meer dan de helft lag zo lekker te slapen.

En dan is het opeens zaterdag en word je wakker, moet je alles inpakken en na het ontbijt komen de ouders ons weer ophalen.

Wij willen alle opbouwers, afbrekers, Piet en Jolanda Brand, Showband Jong Holland, sponsoren (Bakkerij Voordijk voor het brood, Wout Bestebreurtje voor de bloemkool, Fam. Kranendonk voor de opslag en de aardappelen, Firma Van der Waal voor het fruit en Fam. Bezemer voor de komkommers) ouders die heen e/o terug hebben gereden en de kinderen bedanken voor een grandioze week.

Vrijdagavond 27 oktober 2017 om 19.00 uur is de Fotoavond in De Fontein. Komen jullie allemaal?

Zetten jullie 14 juli 2018 t/m 21 juli 2018 in jullie agenda? Dan gaan we weer een week kamperen in Kaatsheuvel. Ze weten al dat we komen.

Groeten van de kampleiding, Marianne de Reus, Femke de Reus, Annelieke Bezemer, Pauline Bezemer, Arjan de Koning en Mirjam op den Brouw.





Koffie catechese in september,
u wordt van harte uitgenodigd.

Op de donderdagen 14-21 en 28 september van 10.00 uur tot
12.00 uur in de Levensbron Jan Luykenstraat 10

Vreemdeling.

Nogal wat Nederlanders hebben moeite met **buitenlanders**.

Niet alle Nederlanders hebben dat en het gaat ook niet om alle buitenlanders.

Meer dan 1.500.000 **toeristen** per jaar moet kunnen. We verdienen er aan.

De vaste bewoners van toeristenoorden zijn toch blij als het seizoen voorbij is. Ik weet dat want ik heb in die situatie geleefd. Ridderkerk heeft er geen last van.

Met **vreemdelingen** die we uitnodigen om hier te werken hebben we ervaring. Een beetje gemengd maar toch. **Gastarbeiders. Gast.**

Mensen die hier ongevraagd komen werken, tegen lonen waar wijzelf het niet voor willen doen, veroorzaken boosheid in sommige sectoren van de maatschappij.

Dan zijn er de **Migranten** uit verre landen die van huis wegtrekken wegens armoede en kansloosheid. Zij willen hier graag komen wonen. Hoeveel worden het er dan? Wat kunnen we ze bieden? Zijn het **gelukzoekers**? Is dat dan een scheldwoord?

Onder die migranten zijn mensen voor wie het thuis gevaarlijk is vanwege de politiek. Of wegens hun geloof of ras of nationaliteit of geaardheid.

Voor **die** mensen is al in 1951 in Geneve een afspraak gemaakt die door heel veel landen is geaccepteerd. Ook door Nederland.

Als zij uit eigen land wegtrekken kunnen ze in het land van aankomst vragen om daar te mogen blijven. Ze worden dan geregistreerd als **Asielzoeker**. Bijna altijd komt er dan een juridische procedure op gang.

Als er " ja " op hun vraag komt krijgen ze een verblijfsvergunning met rechten en plichten van een inwoner. Dan pas hebben ze de status van **Vluchteling**. Als ze " nee " krijgen moeten ze terug naar huis. Blijven ze dan toch hier dan worden ze **illegaal**.

Een bron van verwarring is dat ze vaak al vluchteling genoemd worden voordat het juridisch zo is.

Andere woorden waarover gedacht kan worden zijn: **Pelgrim, Evacu e, Gedupeerde, Afgewezen asielzoeker, Allochtoon, Oorlogsgeweld, Ecologie, Braindrain, Xenofobie** enz.

U kent nog wel meer van die woorden die, bij praten over vreemdelingen, aan de orde komen.

Genoeg gespreksstof. **De bijbel geeft ons daar veel denkmateriaal bij.**

Graag aanmelden bij Toos Smit, telefoon 422724/0629516331 of e-mail toos.smit@planet.nl

Tot ziens op de bijeenkomsten.

Ds, Atze van den Broek



KORT VERSLAG van de SaRi vergadering van 6 juli 2017 in de Irenekerk.

De voorzitter, H. Langbroek opent de vergadering.

Mededelingen vanuit de kerken:

Vanuit *Bolnes* wordt gemeld dat er in juli nieuwe ambtsdragers bevestigd zijn en de laatsten op 3 september, tegelijk met de opening van het winterwerk.

Vanuit de *Irenekerk* wordt gemeld dat het winterwerk start op 3 september. Het thema voor het komende jaar is 'vieren'.

De Levensbron heeft gemeenteberaad gehouden na een kerkdienst. Dat was een succes. Deze bijeenkomsten blijven nu na een kerkdienst. De vacatures zijn nog niet vervuld: er was één spontane melding na een oproep; het takenpakket van de jeugdwerker gaat veranderen: het accent komt te liggen op huisbezoek en contact met de scholen; Op startzondag wordt het thema voor het komend seizoen aangeboden: 'dromen'. En er wordt gesproken over groothuisbezoek.

In *Slikkerveen* is men druk met het veranderen van het pastoraat en het vullen van de vele vacatures. De bevestiging van ambtsdragers is op 3 september en de start van het winterwerk op 10 september. Op 27 augustus is er 's middags een experimentele dienst voor de allerkleinsten: 'kerk op schoot'.

Vanuit *Rijsoord* wordt gemeld dat er vanaf 3 juli een wandeling in de zomer gehouden wordt door Rijsoord als ontmoeting; dat er maandelijks een warme maaltijd is na een inloop koffie ochtend; dat het groothuisbezoek redelijk bezocht is; dat er op 10 september een gemeentevergadering komt over de toekomst van de kerk; dat op 17 september de bevestiging van ambtsdragers plaats heeft en dat behalve de jeugdouderling de kerkenraad dan weer compleet is; dat de jeugd moeizaam meedoet aan gezamenlijke Sari activiteiten.

Vorming en Toerusting, gezamenlijke activiteiten. In de Irenekerk en in de Christus is Koning kerk zijn bijbelstudiegroepen. Dit jaar komt er geen activiteitenboekje in Bolnes uit. In de Levensbron gaat ds. Van de Broek een serie van 3 ochtenden houden over 'De vreemdeling in de Bijbel'.

Evaluatie 40-dagen boekje gekoppeld aan de VOOR-diensten. De Groene Tuinkerk uit Rotterdam-IJsselmonde deed dit jaar ook mee aan het 40-dagen boekje. Hen zal gevraagd worden of ze blijven meedoen. De VOOR-diensten worden heel matig bezocht en ook de voorbereidingsgroep wordt klein. Daarom wil deze groep graag aanhaken bij de groep van het 40-dagen boekje. Een lastig punt is dat aan de VOOR-diensten en het 40-dagen boekje niet dezelfde kerken meedoen. Er komen dit jaar 3 VOOR-diensten: rond de Lutherviering, in de week van de eenheid van de kerken en rond Pinksteren.

De 'heidag' voor de Sari kerken. Vanuit de voorbereidingsgroep wordt doorgegeven dat het geen dag wordt, maar een middag gevolgd door een maaltijd. Het thema is: kennismaking en ontmoeting. Op 14 oktober voor alle Sari kerkenraden.

Vanuit het *Predikantenoverleg* geeft ds. Olde aan dat ds. De Geus in Bolnes waarneemt. ds. Olde blijft het volgende jaar aan als afgevaardigde van de predikanten. Zij hebben half juli overleg over Vorming en Toerusting voor komend seizoen.

Secretaris en voorzitter. Er is een nieuwe secretaris nodig voor Sari en de voorzitter geeft aan dat hij aan het eind van het volgend seizoen ook stopt.

Bij de *Rondvraag* wordt gemeld dat het CMC (Contact Moslims Christenen) het thema 'Dromen' zal gaan oppakken. Er wordt ook doorgegeven dat bij de vluchtelingen de statushouders, als zij 6 maanden hulp gekregen hebben, overgedragen worden aan 'dorpsmaatjes' die hen verder zullen begeleiden. Er zijn er 50 tot 100 nodig. Zij krijgen een cursus aangeboden via Vluchtelingenwerk en worden zelf ondersteund door het Gilde. Graag propaganda hiervoor maken. De Singelkerk krijgt een nieuwe predikant: ds. Kamphuis en ds. Van Beek van de Goede Herderkerk vertrekt.

De volgende vergadering is op 24 oktober in Rijsoord.
notulist J.A. Blok

Op reis naar Israël—april 2018



Enkele jaren geleden zijn er Israëlreizen georganiseerd vanuit de kerkelijk gemeenten de Levensbron en de Goede Herder kerk. De begeleiding was in handen van Dhr. Eddy van Donselaar (kerkelijk lid van de Levensbron)

Er zijn plannen in ontwikkeling om in het voorjaar van 2018, in april, opnieuw een reis naar Israël te organiseren.

Uiteraard zijn wij als leden van de Opstandingskerk ook van harte welkom om deze reis mee te maken!

Vóór de reis zal een 2 of 3-tal leeravonden in het komende winterseizoen gehouden worden. Deze avonden worden verzorgd door Makor Reizen en de Nederlands sprekende gids die de groep tijdens de reis zal begeleiden.

Tijdens de reis

Een unieke route en programma voor deelnemers die Israël voor een 1^e keer bezoeken maar ook voor de repeaters.

Ontmoetingen met enkele mensen en projecten die werken

aan vrede en verzoening tussen Joden en Palestijnen.

Op sommige dagen een keuze programma, bijvoorbeeld: Wandelen of een Kookworkshop.

Heeft u belangstelling? U kunt verdere informatie krijgen bij Jaap Heester, Mauritsweg 63 of bij Ds. Herman Offringa



Protestantse Kerk *Persbericht van de protestantse classis Dordrecht*

De classis in het nieuws

De opdracht van de kerk: nergens goed voor, maar goed

Waar is de kerk voor? Nergens voor.

Zoals de wereld nergens voor is, mensen nergens voor zijn, en de liefde geen doel dient maar een doel geeft.

De kerk verkondigt en laat zien dat alles wat is, in liefde gewild is, uit liefde geschapen is en in liefde wordt gedragen. En dat die liefde in al haar schijnbare zwakte, onoverwinnelijk is.

Dat spreekt niet vanzelf, integendeel, en de kerk heeft daarom niet weinig, maar veel te vertellen.

Hoeveel mensen er luisteren is niet bepalend voor haar bestaansrecht.

Van de vraag of ze, als ze luisteren, het juiste te horen krijgen wel.

Daarover praat de classis op 28 september met Erik Borgman, hoogleraar theologie aan de universiteit van Tilburg.

Kerk 2025

Ook praat de classis over kerkordewijzigingen.

Dit keer gaat het over de gemeenten.

Voorgesteld wordt onder andere:

- ◆ Gemeenteleden grotere vrijheid te geven om zich aan te sluiten bij de (wijk) gemeente van hun voorkeur.
- ◆ Kerkenraden bevoegdheid geven om ook 'vrienden' het stemrecht te verlenen, en hen onder bepaalde voorwaarden ook verkiesbaar te stellen voor de ambten.
- ◆ Het invoeren van de 'diaconale rentmeester' (die lid is van het college van diaconen zonder zelf in het ambt van diaken te staan).
- ◆ Een te klein college van kerkrentmeesters of college van diakenen aan te vullen met leden van de kerkenraad of personen die worden aangewezen door het CCBB (classicaal college voor de behandeling van beheerszaken).
- ◆ Ongeacht de precieze structuur van de plaatselijke gemeente, te werken met een kleine kerkenraad met werkgroepen.
- ◆ Een gemeente of diaconie onder verscherpt toezien plaatsen als er gevaar is dat men niet of onvoldoende aan verplichtingen kan voldoen, en de bevoegdheden van het CCBB bij verscherpt toezien uit te breiden.

De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen die belangstelling heeft voor bovenstaande onderwerpen is van harte welkom om mee te praten. De classis vergadert op donderdag 28 september, vanaf 19.30 uur in de Goede Herderkerk, Seringenstraat 1, 2982 BT in Ridderkerk.

Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail:

scriba@classisdordrecht.nl



(CONCERT) AGENDA

7 en 21 september	Fontein	Inloopochtend	Vanaf 10.00 uur
7 en 21 september	Fontein	Lunchcafé	Opgeven bij Ria Bode of Marrie de Koning
8 september	Soosruimte Fontein	30+ ontmoetingsavond	vanaf 20.00 uur tot ca. 23.30 uur
10 september	Opstandingskerk	Na de dienst	Evaluatie actieprogramma's voor de Toekomst van de kerk
10 september	Breepleinkerk Rotterdam 17.00 uur	Zingen maakt blij	m.m.v. Strijens Chr.Gem.Koor o.l.v. Adri Poortvliet, Voorganger Ds.Arenda Haasnoot uit Rijnsburg
14 september	Fontein	Eerste ochtend Bijbelkring over de psalmen	Aanvang 09.30 uur opgeven bij Ds.Offringa
15 september	Bethelkerk Zwijndrecht	Concert Kaarten a € 10,- te bestellen bij tel.nr. 06-28571581	m.m.v. Chr.Reiskoor Holland Zingt o.l.v. Adri Poortvliet.
19 september	Hoeksteen	C.M.V.Passage	M.m.v. Mevr.Altena "Katherina van Bora"
24 september	Breepleinkerk Rotterdam 17.00 uur	Zingen maakt blij	m.m.v. Westlands koor Ver. Musica o.l.v. Gerard Breas. Voorganger Ds.L.Kruger
24 september	Bethelkerk Zwijndrecht 19.30 uur	Zondagavondzang	m.m.v. Bethelkerkkoor o.l.v. Wim de Penning. Organist André de Jager
29 en 30 september	Kerkplein	jaarlijkse bazaar	