

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Bij de diensten, huwelijk Jantine van Hal & Henk Harmsen	3
Zieken(t)huis, Zomervakantie predikant, Church4you	4,5
Lunchcafé de Fontein, BBQ, Opbrengst collecten, Inloopochtenden	
Ontmoetingsavond 30+	6,7
Bijbelleesrooster, verjaardagen, delegatiebezoek Rwanda.	8,9
Bericht van de Kindernevendienstleiding, VVB, Kerkbalans.	10,11
Pinksteren 2018, Bazaar 2018	12,13
Kort Verslag kerkenraadsvergadering, De rugzak van het leven	14,15
Theologische vorming Gemeenteleden, Koor De Levensbron	16,17
(Concert)agenda.	18

Van de redactie

U heeft het misschien al van collega's of burens gehoord: de vakantietijd is aangebroken. Velen zullen binnenkort hun koffers pakken om te vertrekken naar verre oorden om daar vreemde culturen te bekijken of misschien gewoon de fiets achterop de auto zetten en heerlijk op de Veluwe gaan fietsen. Het is heel fijn om de dagelijkse beslommingen even te laten voor wat ze zijn en er even 'helemaal uit te zijn'. Zoals u in dit nummer kunt lezen gaat onze predikant ook van een vakantie genieten, we kunnen gelukkig een beroep doen op predikanten van naburige gemeenten. Ook binnen onze kerk is een rustige periode aangebroken, er worden minder vergaderingen gehouden en de kerkbanken zijn vaak nog wat leger....

Als u aan huis gebonden bent valt het vast niet mee om iedereen vakantieplannen te horen maken maar gelukkig kunt u deze maand nog naar de inloopochtenden en het lunchcafé en uiteraard gaan de zondagse kerkdiensten gewoon door!

In dit nummer ziet u verder nog een afbeelding van de liturgische bloemschikking van het Pinksterfeest. Deze schikking was zo prachtig dat we, indien u niet aanwezig was, u er toch van willen laten genieten. Op de website staat ie in kleur!

Veel leesplezier gewenst!

Stencilen:

Maandag 25 juni

**Bundelen:**

Woensdag 27 juni

om 09.30 uur

Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 22 juni 2018 bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 3 juni 2018—Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Liane Janssen
Chauffeurs : N.H.Baars en W.A. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 10 juni 2018

09.10 uur **Zingen van opwekkingsliederen**
09.30 uur : Ds. C.Flim, Hellevoetsluis
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Chauffeurs : P. Bezemer en C. IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 17 juni 2018—m.m.v. 'Double Sound' uit Dordrecht

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Pauline Bezemer
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. IJsselstein
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 24 juni 2018

09.30 uur : Mw. Ds. A.J.T. Bouwman, Papendrecht
Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw
Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Bij de diensten

Op **zondag 3 juni** vieren wij het heilig Avondmaal. Wij bidden daarbij om de Heilige Geest, om verzoening, om eenheid. We doen dat met de mooie formulering uit de zogenoemde Didachè, een oud christelijk leerboek. De woorden hebben me altijd erg aangesproken, zeker in de zomerperiode wanneer velen met vakantieplannen rondlopen. De woorden waren ook al opgenomen in het katern bij het Liedboek voor de Kerken, uit 1973:

*Zoals dit gebroken brood was verstrooid op de bergen,
maar werd samengebracht en één is geworden,
zó wordt uw gemeente van de einden der aarde
in uw koninkrijk samengebracht. (Didachè IX,6)*

Op **zondag 10 juni** gaat mw. ds. C. Flim bij ons voor. Ds. Flim was één van onze oud-predikanten en zij komt regelmatig terug bij ons. Ze staat nu in Hellevoetsluis en in Brielle. Vanaf 9.10 zingen we Opwekkingsliederen. Roxanne Elshout zal deze samenzang met haar fluiten muzikaal ondersteunen. Het belooft een feestelijke dienst te worden!

Ook op **zondag 17 juni** een dienst om naar uit te zien: het koor *Double Sound* komt dan bij ons zingen. De tekst van deze zondag komt uit Marcus 4 en gaat over het vanzelf groeiende zaad en over de oogst.

Op **zondag 24 juni** ontvangen wij mw. ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht als onze voorganger. U hebt haar onlangs tijdens de open middag op 26 mei kunnen ontmoeten als schilder van prachtige iconen.

Op **zondag 1 juli** zal ds. H.J. Ketelaar bij ons voorgaan. Hij is predikant in buurgemeente Barendrecht.

Wensen wij elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe!

ds. Herman Offringa

Huwelijk van Jantine van Hal & Henk Harmsen

Op vrijdag 1 juni 2018 gaan Jantine van Hal en Henk Harmsen met elkaar trouwen.



De kerkelijke bevestiging en inzegening dit huwelijk vindt plaats in de Opstandingskerk in Rijsoord. Deze huwelijksviering begint om 14.30 uur.

Na afloop van de dienst kunt u het bruidspaar onder het genot van een hapje en een drankje gelukwensen.

Vanaf deze plaats wensen wij Henk en Jantine een fijne en feestelijke dag toe, samen met familie en vrienden, en te midden van de gemeente!

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

Van onze zieken en herstellenden noemen wij mw. W.M. Tamerius (De Backstraat). Als geregelde kerkgangster hebben wij haar tijdens de feestdagen van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren moeten missen, en zij was er op haar beurt ook graag bij geweest, maar het herstel na de heupoperatie vroeg zo z'n tijd. Maar ze is nu weer thuis en we hopen binnenkort in of om de kerk te mogen begroeten. Dhr. W. Haasjes (Maasboulevard) kreeg eind vorige maand een herseninfarct. Daarbij is zijn spraakcentrum werd getroffen. Het opnieuw leren spreken vraagt de nodige aandacht en zorg. Hij is gelukkig wel weer thuis, bij zijn vrouw Norma.

Wij zijn kwetsbare en tegelijk kostbare mensen. Vaak gaat het goed met ons, maar het leven ligt soms zomaar stil... Het ene moment kunnen we danken voor onze gezondheid, het andere moment moeten bidden en hopen dat we weer zullen herstellen. Als gemeente willen we elkaar in al deze aspecten ondersteunen. Dat noemen we pastoraal omzien naar elkaar. Want samen vormen wij het levende lichaam van die ene Heer (1 Kor. 12).

ds. G.H. Offringa

Zomervakantie predikant

Meestal plan ik mijn zomervakantie direct na het Pinksterfeest, maar dit jaar is het iets later geworden. Sinds kort zien mijn vrije dagen er sowieso anders uit, het hoge woord moet er toch maar eens uit, ook op deze plaats. Sinds vorig najaar deel ik mijn vrije tijd graag met een lieve vriendin. Ze heet Evelien en werkt als verpleegkundige in een drukke huisartsenpraktijk in Schiedam. Nu ben ik 's avonds vaak weg (vergaderen) en ook heb ik in het weekend mijn kerkdiensten. Onze gezamenlijke vrije tijd is dus tamelijk schaars, vandaar dat wij deze zomer graag samen op stap willen gaan. We houden allebei van wandelen, dat komt goed uit!

Mijn vakantie begint op maandag 18 juni en duurt tot en met maandag 9 juli 2018. In deze drie weken is uw wijkouderling het eerste aanspreekpunt voor pastorale berichten. Ik denk dan aan een geboorte, een ziekenhuisopname of thuiskomst, of een situatie van overlijden. De ouderling kan dan de nodige pastorale aandacht geven en helpt u zo nodig bij het zoeken van een predikant. Als u daar prijs op stelt dan kan het bericht een plaats krijgen in de kerkdienst, als mededeling of bij de voorbeden. Ik wens u allen alvast een goed begin van de zomer toe!

ds. Herman Offringa

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 28 april 2018 t/m 25 mei 2018)

Via mw. C. Zijderveld-Koorneef	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. E. Alblas-van Gernerden	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse	voor reparatie dak	€ 10,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor reparatie dak	€ 10,00
Via dhr. C. Bezemer	voor de bloemen	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 200,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

In liefde losgelaten....

Wij willen u bedanken voor alle liefde en medeleven aan onze moeder:

Aat Blaak

Ook willen wij u bedanken voor alle lieve woorden en blijken van medeleven na haar overlijden aan ons. U aanwezigheid in de dankdienst voor haar leven heeft ons goed gedaan.

Gerard en Margriet en kinderen
Jantine en Henk

Church4You - viering voor kinderen en tieners -

Na de zomervakantie starten we met een nieuwe viering, speciaal voor jullie!
Vandaar ook de naam: Church4You.

We doen dit tegelijk met de ochtenddienst, in de grote bovenzaal van de Fontein. Hier zullen ook wij ons bezig houden met het geloof en wat dit voor ons betekent in het dagelijkse leven, maar op een wat andere manier dan in de "gewone" kerkdienst.

Nieuwsgierig? Kom dan ook! De eerste keer is op:

Zondag 9 september

We starten om half tien, maar natuurlijk kun je alvast gezellig wat eerder naar boven komen. Iets voor half elf gaan we dan naar de kerkzaal om daar met de gemeente de viering af te sluiten.

Graag tot dan!

Groetjes van Pauline en Petra, Mirjam en Cora, Elselien en Liane

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende datum staat de tafel weer gedekt:

21 juni 2018 (opgeven tot uiterlijk 14 juni)
5 juli (opgeven tot uiterlijk 28 juni)



Let op: donderdag 7 juni is er géén lunchcafé!

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.
De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-
Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,
Marrie en Ria



Zaterdag 7 juli a.s.

Jaarlijkse barbecue

U bent allemaal van harte welkom op zaterdag 7 juli a.s. op het voorplein vanaf 17.00 uur.

Kosten zijn € 10,- per persoon, kinderen tot 16 jaar en studenten gratis toegang.

Wilt u zich a.u.b. opgeven **vóór 23 juni a.s.** door onderstaand strookje te deponeren in de bus in de hal van de kerk. Een briefje mag natuurlijk ook.

Een telefoontje naar Janny Zijderveld of Ellie Lagendijk of een email naar emlagendijk@kpnplanet.nl is ook voldoende om uw plekje te reserveren!

Ja, wij komen graag naar de barbecue!

Wij zijn met volwassenen en ... kinderen.

Naam:



Opbrengst Collectes

29-04-2018	Diaconie	€ 172,42
	Onderhoud gebouwen	€ 146,85
	Eigen jeugd	€ 115,30
06-05-2018	Kerk	€ 150,90
	Onderhoud gebouwen	€ 127,85
	Missionairwerk	€ 57,54
13-05-2018	Diaconie	€ 172,50
	Onderhoud gebouwen	€ 154,50
	Missionairwerk	€ 70,11
20-05-2018	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 221,20
	Onderhoud gebouwen	€ 255,60
	Missionairwerk	€ 81,45

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

7 en 21 juni

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!

**Ontmoetingsavond 30+**

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 8 juni 2018

*Achter de bar staan
Arie en Marjan*

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Verjaardagen juni

1 juni 1929

De heer J. Dorsman
A.M. de Jongstraat 45
2985 TA Ridderkerk

12 juni 1934

Mevrouw W. M. Tamerius
J.C. de Backstraat 36
2988 XJ Rijsoord

19 juni 1925

De heer Adr. Van Gameren
St. Jorisplein 80
2981 GG Ridderkerk

Van harte gefelicitueerd!!!



NBG Bijbelleesrooster juni



1 juni	Marcus 2:13-22
2 juni	Marcus 2:23-3:6
3 juni	Job 1:1-12
4 juni	Job 1:13-22
5 juni	Job 2:1-13
6 juni	Job 3:1-26
7 juni	Psalm 12
8 juni	Marcus 3:7-19
9 juni	Marcus 3:20-35
10 juni	Marcus 4:1-9
11 juni	Psalm 84
12 juni	Job 8:1-22
13 juni	Job 9:1-24
14 juni	Job 9:25-10:7
15 juni	Job 10:8-22
16 juni	Psalm 55:1-12
17 juni	Psalm 55:13-24
18 juni	Job 28:1-28
19 juni	Job 29:1-20
20 juni	Job 29:21-30:19
21 juni	Job 30:20-31
22 juni	Job 31:1-15
23 juni	Job 31:16-40
24 juni	Job 38:1-15
25 juni	Job 38:16-30
26 juni	Job 38:31-39:12
27 juni	Job 39:13-30
28 juni	Job 40:1-14
29 juni	Job 40:15-24
30 juni	Job 40:25-41:26



MAKOR Reizen is verhuisd!

Op de advertentie aan de binnenzijde van het voorblad staat het oude adres van Makor Reizen.

Tegenwoordig kunt u hen vinden op:

**Valkenierstraat 12,
2984 AZ Ridderkerk
0180-429394**



Delegatiebezoek uit Rwanda

Met vreugde kunnen we u melden dat er een visum is afgegeven aan de delegatie uit Rwanda.

Dit maakt het mogelijk dat zij van 25 oktober t/m 12 november 2018 ons land mogen bezoeken.



Het thema blijft hetzelfde: 'Oud en jong, verbonden in geloof'.

Het programma zal, met misschien een enkele aanpassing, grotendeels hetzelfde zijn als in april.

Tijdens de uitwisselingszondag op 4 november a.s. hopen we in ieder geval Immaculee in ons midden te hebben. Zij is lid van onze partnergemeente Kayonza. Zodra het programma gereed is zult u uiteraard op de hoogte worden gesteld.

Commissie ZWO



Uitbundig schenkt de zon haar laatste licht,
de bloemen buigen onder het geweld.
Zo doet ze langzaam onze zomer dicht,
straks is natuur wel uitgeteld.

We koesteren haar zonnestrallen,
plukken de bloemen van haar lach.
En als de zomerzon gaat dalen
herinneren wij deze zomerdag.

De wolken mogen nu vakantie vieren.
De wind zingt zachtjes nog haar lied.
Misschien is het wat warm voor dieren.
Maar ach, ze zoemen en ze klagen niet.

De zomerzon doet straks haar deuren dicht.
Een afscheid, maar gelukkig niet voorgoed.
Eens gaan we toch weer naar het licht,
een nieuwe zomer tegemoet.

Zo geeft elk jaargetijde zicht op leven.
het ritme van de nieuwe eeuwigheid.
het zal ons licht op toekomst geven,
een eeuw'ge zomer wordt voor ons bereid

Bericht van de Kindernevendienst-leiding

Het is voor u als kerkganger geen nieuws dat we het aantal kinderen dat de wekelijkse nevendienst bezoekt de laatste tijd langzaam steeds verder zien teruglopen.

Ook wij zien dit gebeuren. Jammer, maar het is nu eenmaal de realiteit. De mogelijkheden om een leuke invulling aan de nevendienst te geven worden beperkt als er maar 1 of 2 kinderen zijn. Een groepsgesprek, verwerking of spel kan niet meer worden gedaan. Projecten met Pasen of Kerst komen niet goed meer uit de verf. Dat is niet wat we voor ogen hebben voor de kinderen in onze gemeente.

Na wikken en wegen (en in afstemming met de kerkenraad en liturgiecommissie) hebben we daarom besloten aan het einde van dit seizoen te stoppen met de wekelijkse kindernevendienst. Met het jaarlijkse ontbijt op de laatste zondag voor de zomervakantie sluiten we dit seizoen, en daarmee de nevendienst af. Dat zal dit jaar zijn op 8 juli.

Voor de kerkgangers zal het wel even wennen zijn. Geen dominees meer die staan te tobben om het lichtje aan te krijgen, geen stampende kindervoeten meer in de kerk na afloop van de preek.

Maar er is ook goed nieuws! Want dit betekent niet dat er niets meer is voor onze jonge kerkbezoekers. Na de zomervakantie starten we namelijk met Church4You. Een maandelijkse viering, die de hele kerkdienst zal vullen. Alle kinderen én tieners zijn hier van harte welkom.

Church4You is vrij te vertalen met Kerk voor U, maar ook met Kerk voor jou. Een mooie dubbele betekenis, want in ons kerk-zijn voor onze Heer zijn we tegelijk kerk voor elkaar.

De leiding van elke Church4You bestaat uit een team van twee personen zodat er een mogelijkheid blijft om de groep bijv. bij de vertelling of een verwerkingsvorm in twee leeftijdsgroepen te verdelen (als de leeftijden ver uiteen liggen).

De Church4You bezoekers mogen voor aanvang van de kerkdienst al naar de Fontein komen.

Doordat we langer de tijd hebben kunnen we ook andere dingen doen. Er is aandacht voor muziek, gebed en overdenking. Dit alles op een minder conventionele manier dan in de kerkdienst, maar met het doel om de kinderen in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus. De Church4You-viering is dus een volwaardig alternatief voor de kerkdienst.

Aan het einde van de viering komen we met de kinderen naar de kerkzaal, waar we als gemeente met elkaar de zegen mogen ontvangen.

De vieringen worden bij voorkeur gehouden op de tweede zondag van de maand. De data vindt u in Rijsoord aan het Woord.

We hopen op goede en mooie vieringen met elkaar!

Petra, Liane, Elselien, Mirjam, Pauline en Cora

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2018".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand juni zal plaatsvinden op 28 juni 2018.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Vrienden zie je niet, zij staan achter je



Stand per 25 mei 2018:

Door 156 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 69.640,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 53 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2018" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester



Pinksteren 2018

Een combinatie van vlammeend rood met saffraangeel langs de randen van de kroonbladen is het beeldmerk van *Gloriosa*, de bloem die het centrum vormde van het liturgisch bloemstuk dat met Pinksteren de dienst opsierde.

Hulde aan degenen die dit iedere keer weer mogelijk maken!



Bazaar 2018

Oh, oh... en wij maar melden dat we binnenkort het doel kunnen doorgeven (dus in deze uitgave van Rijsoord aan 't Woord). Wij willen écht wel, maar diegene die zich aan de andere kant van ons inzet voor het doel, dus direct verantwoordelijk is voor dat doel, is ver weg. Heel ver weg. In een land waar de zon heel dicht bij de evenaar staat. Om zich op directe wijze in te zetten voor dat doel. En het lukt maar steeds niet om de agenda's op elkaar af te stemmen.

Nu kunnen we tegenwoordig heel veel... vergaderen online, videoboodschappen ontvangen en beantwoorden, gewone boodschappen doen... vanachter de computer. En als je wilt weten of het regent buiten kan je dat ook gewoon op jouw telefoon, laptop, tablet of computer zien... en dat is veel makkelijker, want je hoeft je hoofd immers niet te draaien om naar buiten te kijken. Zomaar een paar voorbeelden. Het zou ook zomaar kunnen dat het niet lang meer duurt of een bord pap komt 's morgens automatisch de slaapkamer binnen gedraaid, de kam en het scheerapparaat (ook automatisch...) gaan op de juiste plek over het hoofd, er wordt een natte lap overheen gepoetst en klaar ben je voor de nieuwe dag. En als je geen ochtendmens bent zou het ook zomaar kunnen dat je dat mogelijk ook nog slapend kan ondergaan... Wie weet. Maar om nu een online gesprek (of videovergadering) aan te gaan, dus een gesprek in combinatie met onze verantwoordelijkheid om te kiezen waar jullie geld straks aan wordt besteed, dat gaat ons nu nog net te ver. Dus... wij hopen op jullie begrip hiervoor. Wij doen écht ons best.

Verder willen wij u nogmaals vragen of u de kleding die u niet meer draagt bij Ria Bode wilt inleveren. Ook met de voorverkoop van tweedehandskleding krijgt Ria ieder jaar weer een bijzonder mooi bedrag bij elkaar verkocht. Dit geldt ook voor tafellinnen, handdoeken, theedoeken, lappen, gordijnen, beddengoed etc.

Wij zijn weer bij de opslag op zaterdagochtend, 23 juni van 10.00 uur tot 11.00 uur.



De kar van de kerk is ook nog steeds te huur voor € 5,- per dagdeel. De sleutel kunt u voortijdig reserveren bij Henk, Ria of Diana.

Wellicht tot ziens bij de opslag of ergens in Rijsoord of omstreken!

Een hartelijke groet van de bazaarcommissie,

Sander, Dick, Dick, Henk, Kees, Janneke, Daphne en Diana

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 25 april 2018

De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest Psalm 98 uit het Liedboek waarna de voorzitter voorgaat in gebed. Zij heet de boekhouder welkom die een deel van de vergadering bijwoont om een toelichting te geven op de concept-jaarrekening 2017. Hij verduidelijkt de financiële stand van zaken zoals opgenomen in de concept jaarrekening 2017 en beantwoordt enkele vragen. De kerkenraad stemt in met de jaarrekening en stelt deze vast. Het College van Kerkrentmeesters plaatst een artikel over de jaarrekening 2017 in Rijsoord aan 't Woord.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 21 februari 2018 worden vastgesteld en de ingekomen stukken verdeeld.

Helaas zijn drie leden van onze gemeente overleden. De rouwdiensten hebben plaatsgevonden. Verschillende andere gemeenteleden hebben gezondheidsproblemen. Aandacht van de predikant, de wijkouderlingen en de wijkteams gaat uit naar de betreffende gezinnen en families.

Op 1 juni 2018 vindt een huwelijksvoltrekking plaats in onze kerk. De aangevraagde, kerkelijke inzegening wordt afgekondigd.

Het werkplan van de predikant wordt besproken. Veel tijd is bestemd voor pastoraat. De kerkenraad stemt in met het werkplan. Het studieplan van de predikant eindigt aan het eind van het kalenderjaar.

Vanwege het College van Kerkrentmeesters worden enkele zaken besproken waaronder een ontruimingsoefening. De kerk is verplicht regelmatig een dergelijke ontruimingsoefening te houden. Het is de bedoeling om dit voor de zomervakantie te doen. In het kader van de aanpassing van de privacywetgeving wordt geïnventariseerd welke gegevens door de kerk worden vastgelegd.

De reacties op het "lopend" avondmaal lopen uiteen. Veelal zijn de reacties positief maar er zijn minder positieve reacties. Het College van Diakenen bespreekt de reacties in de vergadering.

De concept-jaarrekening 2017 van het College van Diakenen wordt besproken. Ook deze jaarrekening wordt vastgesteld en ondertekend.

De te ontwikkelen activiteiten in het kader van gemeenteopbouw zullen jaarlijks worden begroot. Mogelijk gaat dit ook door andere commissies gebeuren. Op deze wijze komt er beter inzicht in de jaarlijkse kosten.

Helaas is het bezoek van de delegatie uit Rwanda uitgesteld vanwege visumproblemen. Gelukkig kon de vlucht worden omgezet. De delegatie komt later in het jaar alsnog naar Nederland en Rijsoord.

Er ontstaan voor volgend jaar meerdere vacatures. Twee pastorale medewerkers hebben al toegezegd met een jaar te zullen verlengen. De kerkenraad accepteert dit met dankbaarheid. De vacatures voor een wijkouderling, een diaken en pastorale medewerkers zullen worden afgekondigd.

De gezamenlijke viering van de diensten Vieren in Vieren is positief ervaren. De verschillende kerken waren steeds goed vertegenwoordigd. Volgend jaar wordt deze manier van gezamenlijk vieren, wat onze kerk betreft, voortgezet. Er is al een bestaande afspraak over de oudejaarsavonddienst. Dit is een gezamenlijke dienst.

De wijkouderlingen zijn naar een overleg inzake pastoraat in Ridderkerk geweest. Er waren van elk van de vier kerken twee afgevaardigden. Het was een leerzame avond die herhaalt wordt in oktober.

Aan het eind van de vergadering leest een ouderling lied 837 uit het Liedboek. De voorzitter sluit hierna de vergadering.

.....

(Verslag: scriba)



De rugzak van het leven

Ieder mens draagt in zijn leven
 een onzichtbare rugzak mee.
 Bergt daarin zijn vreugde en zorgen
 een verzameling van wel en wee.
 Soms is de rugzak zwaar van stenen
 een ander moment weer vederlicht.
 Dan blijft er nog wat ruimte over
 maar dikwijls kan hij niet meer dicht.
 Kijk je in een verloren uurtje
 heel de inhoud nog eens door.
 dan kan er meestal iets verdwijnen
 wat zijn waarde reeds verloor.
 Langzaam wordt je rugzak leger
 's levensmiddag is voorbij
 en bij het naderen van de avond
 werp je een deel van de last opzij.
 Maar er is nog veel van waarde
 wat je koestert, graag behoudt.
 Al schijnen het soms kleinigheden
 het zijn herinneringen meer dan goud.
 Ieder draagt zijn eigen rugzak
 Niemand die hem overneemt
 en je hoeft niet bang te wezen
 dat een dief hem ooit ontvreemdt.

Gelezen op facebook.

**THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN
en geïnteresseerden,
3-jarige basiscursus**



Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam en geïnteresseerden (TVG), die ook in het seizoen 2018-2019 de basiscursus TVG verzorgt.

Deze basiscursus wordt gegeven te Capelle aan den IJssel, kerkgebouw "De Hoeksteen", Rivierweg 15. U kunt de cursus volgen op maandagavond of op dinsdagochtend, vanaf 3 september resp. 4 september 2018.

Op 27 augustus is er een informatieavond voor alle nieuwe cursisten en geïnteresseerden die deelname overwegen.

De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante vakken wordt gedoceerd: *elk jaar*: Oude Testament (drs. A.J.O. van der Wal), Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor) en Kerkgeschiedenis (drs. J. Robbers); *één jaar*: Diaconaat (drs. J.C. Blankers), Gemeente-opbouw (drs. P. Barmantlo), Filosofie (dr. J.C. de Bas), Rabbinica (mw. drs. E. Schorer), Spiritualiteit (mw. drs. H. Hummel) en *gedurende twee jaar*: Dogmatiek (drs. A.S.J. Smilde), Pastoraat (mw. drs. C.H.A. Bartelink), Liturgiek (drs. E.B. Kok), Ethiek (mw. drs. R. Oldenboom) en Wereldgodsdiensten (dr. J. Haafkens).

De basiscursus wordt gegeven van september t/m mei en buiten de schoolvakanties.

Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom.

De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkwerk. Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende.

Uitgebreide informatie vindt u op de website www.tvgrotterdam.nl

Voor persoonlijke toelichting kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld, e-mail: tvgrotterdam@online.nl, of bellen met mw. M. Koole, tel. 0167-536671.

Christelijk Gemengd koor “de Levensbron”

Ons koor, het Christelijk Gemengd koor “de Levensbron”, is de laatste jaren in ledenaantal nogal terug gelopen.

Daarbij speelt uiteraard de leeftijd van de leden een grote rol, al zijn er soms ook andere oorzaken.

We zitten dringend verlegen om bassen. Momenteel zijn in het koor slechts 3 bassen aanwezig.

Wanneer er 1 met vakantie is en/of ziek dan blijven er dus duidelijk niet veel over. Dus mannen: als je een beetje kan zingen, wordt lid van dit gezellige koor.

Uiteraard zijn ook tenoren, alt en sopranen van harte welkom. Iedereen die graag christelijke liederen zingt is welkom, ook al bent u nog niet goed in het lezen van noten. Dat laatste is natuurlijk wel gemakkelijk maar geen voorwaarde.

Zingen werkt ontspannend en is goed voor je lijf; denk aan het gebruik van de longen, hart en stembanden.

We repeteren op dinsdagavond in ons eigen kerkgebouw; de repetities beginnen om half acht en eindigen om half tien. Na ongeveer een uur is het tijd voor een koffie-/theepauze.

Onze dirigent, Bert Kruis, is een vakbekwame dirigent die het koor kwalitatief heel goed op niveau weet te houden; hoeveel moeite dat soms kost laten we aan uw verbeelding over.

Ons repertoire is breed religieus, we zingen niet alleen psalmen maar ook voor een oratorium draaien we onze hand niet om. In december hopen we mee te kunnen werken aan een kerstconcert voor ouderen in de St. Laurenskerk in Rotterdam; dat betekent zingen voor ca. 1400 belangstellenden!

Naast het zingen en instuderen zijn ook de sociale contacten heel belangrijk. Kom eens langs tijdens een repetitie, proef de sfeer. Een keertje meedoen kost niets maar levert naast wellicht nieuwe contacten ook gezelligheid op. De contributie is laag en de saamhorigheid hoog.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Bel met onze voorzitter
Marianne Nijman (0180-424844)
of
Johan Vlietstra (0180-425817)

U kunt ons ook vinden op de
website: www.koor-levensbron.nl





(CONCERT) AGENDA

1 juni 2018	Opstandingskerk Rijsoord	Huwelijk Jantine van Hal en Henk Harmsen 14.30 uur	
7 juni 2018	De Fontein	Inloopochtend vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
8 juni 2018	Soosruimte	Ontmoetingsavond 30+ vanaf 20.00 uur	Praatje, glaasje, spelletje, ontmoeting..
10 juni 2018	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij' 17.00 uur	m.m.v. "Chr.Gem.koor "Groot Veluwe", Ds. Robert-Jan van Amstel
15 juni 2018	Bethelkerk Zwijndrecht	Benefietconcert t.b.v. stichting: "Als Kanker je raakt" Aanvang 20.00 uur	m.m.v. Gospel unlimited o.l.v. Marcel v.d.Poel, Chr.Reiskoor "Holland Zingt" o.l.v. André van Vliet Kaarten aan de zaal €7,50 of via de website: www.alskankerjeraaktwebshop.nl
21 juni 2018	De Fontein	Inloopochtend Vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
21 juni 2018	De Fontein	Lunchcafé de Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
24 juni 2018	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij' 17.00 uur	m.m.v. Chr.Reiskoor 'Holland Zingt' Ds. Arnold Vroomans
5 juli	De Fontein	Lunchcafé de Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
7 juli	Kerkplein	Jaarlijkse Barbecue vanaf 17.00 uur	Opgeven vóór 23 juni zie strookje in dit blad