

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Bij de diensten, gedachtenis Mevr. Aartje Blaak	3,4
Zieken(t)huis, VVB, Opbrengst collecten, Giften CvK	5,6
Gedachtenis Dhr. Jan van der Helm, verjaardagen, verhuisbericht	7,8
Bijbelleesrooster, bedankjes, inloopochtend, ontmoetingsavond30+	9,10
CMV Passage, giften Diaconie, PCOB	11
Huwelijk Henk Harmsen en Jantine van Hal	12
Actie Kerkbalans, VOOR dienst	13
Algemene Verordening Gegevensbescherming, Collecten	14,15
Bazaar 2018, World Servants	16,17
De Kerk..een open deur, Lunchcafé de Fontein, Filmhuis	18,19
(Concert)agenda	20

Van de redactie

Voor u ligt het mei-nummer van Rijsoord aan 't Woord. Koningsdag is enkele dagen geleden in heel het land uitbundig gevierd en in mei worden opnieuw twee feesten gevierd: het feest van Hemelvaart en Pinksteren. Voor veel landgenoten zijn dit gewoon extra vrije dagen, maar voor ons als gelovigen betekent het veel meer.

Pinksteren: waarop we gedenken dat de Heilige Geest over ons is uitgestort, de Heilige Geest die in onze harten wil wonen waardoor wij de liefde van onze Vader kunnen uitstralen naar alle mensen om ons heen.

In die gedachte krijgt u tijdens de dienst op het Pinksterfeest twee bijzondere kaarten uitgereikt. Hierop is een mooie Pinksterboodschap afgedrukt. De bedoeling is dat u minstens één van de twee kaarten doorstuurt aan iemand anders en zo de liefde van onze Hemelse Vader doorgeeft aan één van onze naasten...

Een prachtige gedachte, vindt u niet?

In deze editie van uw blad vindt u weer aankondigingen van allerlei leuke festiviteiten waaraan u kunt deelnemen en hartelijk voor bent uitgenodigd.

Een fijne mei-maand toegewenst!

Stencilen:

Maandag 28 mei 2018

**Bundelen:**

Woensdag 30 mei 2018
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 25 mei bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 6 mei 2018- m.m.v. Roxanne Elshout op dwars-en panfluit

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Chauffeurs : G.T. van der Waal en W. van Prooijen
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Donderdag 10 mei 2018—Gezamenlijke dienst in SARI verband bij de PKN Gemeente Bolnes

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa

Zondag 13 mei 2018

09.30 uur : Ds. H. Ijzerman, Rotterdam
Kindernevendienst : Pauline Bezemer
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en B. Sintemaartensdijk
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Zondag 20 mei 2018—Pinksteren—Uitzending Radio Ridderkerk

09.10 Zingen van opwekkingsliederen

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw
Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Zendingscollecte Kerk in Actie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Zondag 27 mei 2018

09.30 uur : Mw. M. Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel
Kindernevendienst : Elselien van Gameren
Chauffeurs : C. Ijsselstein en M.C. Verveer
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Bij de diensten

Wij hopen deze maand met elkaar het Pinksterfeest te vieren. De liederen bij dit feest getuigen van enthousiasme en bevlogenheid. Gods Geest zet mensen in beweging en brengt ons zo in contact met anderen. De Geest 'spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan', zo zingt het lied *Samen in de naam van Jezus*. Het is spannend en inspirerend om ons geloof telkens opnieuw te verwoorden. Ik schrijf dit met het oog op de periode waarin veel mensen met vakantie gaan en kennismaken met andere plaatsen en culturen. Het Pinksterfeest leert ons om verder te kijken dan onze eigen christelijke traditie alleen. Het feest nodigt ons uit om een stap naar de toekomst te zetten.

*De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid. (Lied 686)*

Op **zondag 6 mei** hoop ik zelf voor te gaan. Het is de zondag van het bidden. In het dienstboek voor de eredienst staat bij deze dag een gebed geschreven met daarin de woorden: '...Maak ons in woord en daad / tot boodschappers van uw menslievendheid / en laat het wáár worden / dat overal waar liefde en vriendschap is / U zèlf in ons midden bent.'

Veertig dagen ná het Paasfeest is het Hemelvaartsdag. In de bijbel staan die veertig dagen voor de levensweg van mensen. Veertig dagen bij Noach en bij Mozes, het volk Israël was veertig jaren in de woestijn, dagen weer bij Elia en ook bij Jezus. Veertig jaar symboliseert een doorleefd bestaan, een overzichtelijke periode met een begin en een einde. Met Zijn Hemelvaart is het aardse leven van Jezus voltooid.

Op **donderdag 10 mei** willen we daarbij stilstaan. We doen dat in een gezamenlijke dienst met leden van de Protestantse Gemeente 'Levensbron' te Ridderkerk en de Protestantse Gemeente te Bolnes. De dienst wordt dit jaar in de kerk van Bolnes gehouden, aanvang 9.30 uur.

Op **zondag 13 mei** mogen we ds. H. IJzerman uit Rotterdam als onze voorganger ontvangen. Met zijn Hemelvaart is Jezus naar de Vader teruggekeerd. Deze zondag wordt daarom ook wel 'Weeskind' genoemd. Maar laat God ons dan alleen? Psalm 146 bijvoorbeeld zingt dat God altijd trouw blijft: Hij is de vader van wezen, weduwen beschermt Hij, eenzamen geeft Hij een thuis en Hij komt gevangenen bevrijden. Op deze 'wezenzondag' strekken wij ons uit naar het feest van Pinksteren en bidden we om Gods Geest van troost en zegen in ons midden.

Op **zondag 20 mei** is het Pinksteren. We lezen de boodschap van de uitstorting van de Heilige Geest uit Handelingen 2. Als lezing uit het Oude Testament wordt Genesis 11:1-9 aangegeven, over de spraakverwarring bij de torenbouw van Babel. Taal is op zich al een ingewikkeld ding. Daar komt nog eens bij dat er veel verschillende talen en culturen zijn. De Brabantse kunstschilder Pieter Bruegel de Oude maakte een prachtig schilderij van de toren van Babel, het hangt in museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Taal, kunst en cultuur kunnen ons inspireren, onze gedachten scherpen, ook met het oog op ons geloof. Op dit Pinksterfeest gaan er in elk geval opnieuw van lezen en zingen.

Op **zondag 27 mei** zal mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel bij ons voorgaan. Na Pinksteren wordt deze dag wel de zondag van de drie-eenheid genoemd, zondag Trinitatis.

We wensen elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe!

ds. Herman Offringa

Wij gedenken

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Aartje Blaak.

Zij overleed op dinsdag 27 maart 2018 op de leeftijd van 84 jaar.

Aat Blaak was geboren en getogen in Rijsoord. Thuis ontwikkelde zij een gezond gevoel voor rechtvaardigheid.

Als actief lid van onze gemeente en in het bijzonder via de Gereformeerde Vrouwenvereniging kreeg zij oog voor maatschappelijk vraagstukken. Haar geloof speelde daarbij een belangrijke rol: vol verlangen zag zij uit naar Gods Koninkrijk, rijk van vrede en recht waarin alle leed geleden is.

De laatste jaren kwakkelde zij met haar gezondheid: regelmatig werd zij opgenomen in het ziekenhuis, eind vorig jaar nog met een longontsteking. Met veel liefde en goede zorg herstelde ze en mocht ze weer naar huis.

Helaas kwam ze thuis zeer ongelukkig ten val: met een gecompliceerde beenbreuk belandde ze opnieuw in het ziekenhuis. Ze bleek zo verzwakt dat een goede behandeling niet meer mogelijk was. Enkele dagen verbleef ze nog in hospice Cadenza.

'In liefde losgelaten', zo schreef de familie het op de rouwkaart.

Op 4 april hebben wij haar, vanuit de Opstandingskerk, naar haar laatste rustplaats gebracht. Met een dankdienst voor haar leven namen wij afscheid van haar. Zoon Gerard bracht een eerbetoon aan zijn moeder. Hij bedankte daarin ook zijn zus Jantine voor alle zorgen die zij aan haar moeder had kunnen besteden. Hij sloot zijn woorden af met pianospel.

Uit de Bijbel lazen we uit de Openbaring van Johannes, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We zongen over het land van haar verlangen en over het wonen bij de Heer van alle leven.

Voor de kinderen, voor hun geliefde naasten, voor verdere familieleden en vrienden bidden wij om Gods nabijheid, om zijn Geest van troost en zegen.

ds. Herman Offringa



Zieken(t)huis

Mw. W.M. Tamerius (De Backstraat) verblijft in het Zorghotel van het Maasstad Ziekenhuis.

Dhr. W.J. van Wingerden (Rijksstraatweg) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

Dhr. P.J. Sinterniklaas (Rijksstraatweg) werd enkele dagen voor observatie en onderzoek opgenomen in het ziekenhuis, ook hij is weer thuis.

Onaangename samenloop van omstandigheden was dat tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis zijn vrouw Mien ten val kwam en twee ribben brak. Een pijnlijke zaak, herstel vraagt veel geduld.

Bidden wij om moed en krachten voor onze zieken en voor hen die herstellen. Ook hun naasten willen we bij deze voorbede betrekken.

ds. G.H. Offringa

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2018".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand mei zal plaatsvinden op 28 mei 2018.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Opbrengst Collectes

25-03-2018	40-dagentijdcollecte Kerk in Actie	€ 160,10
	Onderhoud Gebouwen	€ 145,85
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 59,45
	Spaardoos World Servants	€ 48,80
29-03-2018	Diaconie (avondmaalscollecte)	€ 161,75
	Onderhoud gebouwen	€ 124,30
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 79,85
	Spaardoos World Servants	€ 14,50
01-04-2018	Jeugdwerk Protestantse Kerk	€ 170,80
	Onderhoud gebouwen	€ 149,70
	Eigen jeugd	€ 70,44
	Spaardoos World Servants	€ 45,20
08-04-2018	Kerk	€ 175,70
	Onderhoud gebouwen	€ 138,70
	Eigen jeugd	€ 60,82
15-04-2018	Diaconie	€ 149,55
	Onderhoud gebouwen	€ 130,55
	Eigen jeugd	€ 53,50
22-04-2018	Onderhoud orgel	€ 150,10
	Onderhoud gebouwen	€ 124,40
	Eigen jeugd	€ 57,50

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 24 maart 2018 t/m 27 april 2018)

Via mw. J. IJsselstein-van der Wel	voor reparatie dak	€ 20,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 20,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor de bloemen	€ 5,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 100,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 100,00
Via de Rabobank	voor de bidstondcollecte	€ 100,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via mw. P. van Nes-van der Griend	wijkgeld Elisabeth	€ 40,00
Via mw. G. Lodder	wijkgeld Elisabeth	€ 50,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Gedachtenis

Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 overleed Jan van der Helm.

Hij werd 87 jaar.

Jan van der Helm was geboren in het Drentse Oosterheselen, vlakbij Hoogeveen. Hij was de oudste in een gezin van acht kinderen: 4 jongens en 4 meisjes. Zijn vader was landbouwer en verbouwde hoofdzakelijk fabrieksaardappelen.



Zoon Jan volgde de landbouwschool en ging op het familiebedrijf werken.

Na zijn huwelijk met Tanny Visser uit 's Gravendeel verhuisde hij naar het zuidwesten van ons land. Dat was in 1962. Het echtpaar kreeg vier kinderen. Eerst woonden zij in Mijnsheerenland, en kort daarna gingen ze met het gezin naar Rijsoord. Hier maakte hij een carrière-switch en werd zelfstandig hovenier. Dat werk is hij tot op hoge leeftijd blijven doen. Zijn vrouw zei wel: "Mijn man is altijd buiten, werkt altijd in het groen."

In de kerk was hij enkele perioden lid van de kerkenraad, voor het wijkpastoraat maar ook voor eredienst en kerkmuziek. Als voorzitter van een beroepingscommissie ging hij voor de gemeente op zoek naar een nieuwe predikant. Verder was hij, samen met zijn vrouw, actief in het vluchtelingenwerk. Later zetten hij zich in voor de ouderenbond (PCOB Ridderkerk).

Vorig jaar verhuisde het echtpaar naar de Riederborgh. Daar herkenden zij de tekst bij de ingang: 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u', hun trouwtekst (1 Petrus 5:7). Na een periode van afnemende krachten is hij daar overleden.

Op vrijdag 9 maart hebben wij in een dienst van Woord en Gebed afscheid van hem genomen. Namens de kinderen sprak oudste zoon Theo enkele treffende woorden over zijn vader. Ook de kleinkinderen deelden hun liefdevolle herinneringen met ons. We lazen uit het evangelie van Johannes over Jezus als de ware wijnstok: Jan van der Helm had immers veel werk verzet in tuinen én in de wijngaard van de Heer.

Met het beeld van de wijnstok toont Jezus ons dat de sapstroom van de liefde onmisbaar is voor ons mensen, en voor ons als gelovigen in het bijzonder, dat niets ons van die liefde scheiden kan (Rom. 8:39).

Zo bidden wij om de liefdevolle nabijheid van God voor hen die achterblijven, voor zijn vrouw en kinderen en hun kinderen en verdere familieleden. De nagedachtenis aan Jan van der Helm zij hen en zij ons tot zegen.

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Kerkelijke stand

Op 27 maart overleden

Mevr. Aat Blaak

op de leeftijd van 84 jaar,
gewoond hebbend Strevelszicht 8.

Op 30 maart is overleden

Dhr. Jan van der Helm

op de leeftijd van 87 jaar,
laatstelijk wonende in de Riederborgh.



Verjaardagen in mei

3 mei 1940

De heer D.S. van der Burg
Rijksstraatweg 223
2988 BE Rijsoord

4 mei 1940

De heer C. Bakker
Rijksstraatweg 233
2988 BE Rijsoord

8 mei 1930

Mevrouw C. Nugteren
Zorginstelling "Laurens Aesopos"
Aesoposplaats 2 5^e etage
3076 BA Rotterdam

23 mei 1940

Mevrouw S.A. Leentvaar-Bestebreurtje
Mauritsweg 22
2988 AK Rijsoord

28 mei 1937

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

Fijne verjaardag!



MAKOR Reizen is verhuisd!

Op de advertentie aan de binnenzijde van het voorblad staat het oude adres van Makor Reizen.

Tegenwoordig kunt u hen vinden op:

**Valkenierstraat 12,
2984 AZ Ridderkerk
0180-429394**

VERHUISBERICHT

Mw. van der Helm is in de Riederborgh verhuisd naar kamer 515.

Haar nieuwe telefoonnummer is 0180-452556.



Kom Schepper God, o heilige Geest
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest
herschep hen in genade Heer.

Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand
die 's Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land

Weer van ons 's vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.

Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon
O Geest van beiden uitgegaan.

Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Lied 670 uit het nieuwe Liedboek

NBG Bijbelleesrooster mei



1 mei	Spreuken 28:1-16
2 mei	Spreuken 28:17-28
3 mei	Spreuken 29:1-14
4 mei	Spreuken 29:15-27
5 mei	Spreuken 30:1-9
6 mei	Genesis 8:1-14
7 mei	Genesis 8:15-22
8 mei	Spreuken 30:10-14
9 mei	Spreuken 30:15-33
10 mei	Psalm 93
11 mei	Genesis 9:1-7
12 mei	Genesis 9:8-17
13 mei	Genesis 9:18-28
14 mei	Spreuken 31:1-9
15 mei	Joël 2:18-27
16 mei	Joël 3:1-5
17 mei	Joël 4:1-8
18 mei	Joël 4:9-21
19 mei	Genesis 10:1-32
20 mei	Genesis 11:1-9
21 mei	Spreuken 31:10-31
22 mei	Jozua 23:1-16
23 mei	Jozua 24:1-13
24 mei	Jozua 24:14-28
25 mei	Jozua 24:29-33
26 mei	Romeinen 12:1-8
27 mei	Romeinen 12:9-21
28 mei	Romeinen 13:1-7
29 mei	Romeinen 13:8-14
30 mei	Psalm 11
31 mei	Marcus 2:1-12

350^{ste} editie zondagavondzang in de Bethelkerk op 27 mei

De Bethelkerk in Zwijndrecht vormt zondag 27 mei vanaf 19.30 uur het podium voor de 350^{ste} editie van de maandelijkse zondagavondzang.

Ook deze 350^{ste} keer wordt een vol kerkgebouw verwacht. Het is opmerkelijk, dat de zondagavondzang in Zwijndrecht nog steeds als een springlevend zangfestijn kan worden beschouwd. Na een bescheiden begin in 1981 is de Bethelkerk, die ongeveer zeshonderdenvijftig zitplaatsen telt, nog steeds ruim gevuld als dit zangfenomeen op de agenda staat. Veel is te danken aan de sterke formule: het samen zingen van fijne liederen met koor en orgel. Ook op zondag 27 mei zal dat weer het geval zijn. Centraal staan dan de liederen van de eerste zondagavondzang van 8 maart 1981.

Dankbetuiging

Ik wil iedereen bedanken voor zo veel mooie kaarten, telefoontjes en aandacht tijdens mijn ziek zijn en voor mijn 85e verjaardag.

Hartelijk dank daarvoor!

Mien Lodder-Bestebreurtje

Hartelijk dank!

Bij deze mijn hartelijke dank na mijn verblijf in het ziekenhuis voor de vele mooie kaarten, telefoontjes en bloemen die ik mocht ontvangen.

Het was hartverwarmend!

Wijnie Kooijman- Van Noort

Bedankt

Hartelijk bedankt voor de vele felicitaties die wij hebben ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk

Wim en Nelly de Waard



Op 29 mei a.s. is het 50 jaar geleden dat het huwelijk werd gesloten tussen
Henk Bestebreurtje
en Pauly Bestebreurtje- Baas

Alvast van harte gefeliciteerd!!

Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

3 en 17 mei

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 11 mei 2018

*Achter de bar staan
Bas en Derus*

C.M.V. Passage.

A.S. 15 mei is alweer onze laatste ledenavond voor dat we de zomerstop hebben. Deze avond komt dhr. Cees Smit een presentatie houden over de begeleiding van een hulphond.

Omdat Dhr. Smit blind is en zelf een begeleidende hond heeft kan hij ons daar veel over vertellen. Dus uit eigen ervaring weet dhr. Smit hoe speciaal het is dat deze honden goed opgeleid worden. Als u interesse heeft bent u van harte welkom in de Hoeksteen Rijksstraatweg 45.

Vriendelijke groet
bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje.

Ontvangen giften Diaconie

Via Mevr. E. Alblas-van Gernerden voor de Diaconie	€ 10,00
Via Mevr. A. Alblas-Sintemaartensdijk voor paasattentie	€ 5,00
Via Mevr. W. van Prooyen voor paasattentie	€ 5,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Met vriendelijke groet
Kees Alblas penningmeester CvD

*Kom laat ons deze dag, met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heilige Geest, aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed*

**PCOB.**

Woensdag 30 mei houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. Mevrouw A. den Houter uit Roosendaal zal ons een presentatie brengen met de titel "Het leven en werken van een vrouw op de binnenvaart". Dit in de vorm van verhalen, gedichten en foto's. Aan de orde komen ook de inrichting van de woning en het schippersinternaat. Het geheel zal worden toegelicht met beelden.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.



Huwelijk van Henk Harmsen & Jantine van Hal

Op vrijdag 1 juni 2018 hopen Jantine van Hal en Henk Harmsen met elkaar in het huwelijk te treden.



De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats in de Opstandingskerk in Rijsoord. Deze trouwdienst begint om 14.30 uur.

Na afloop van de dienst is er ruimte om het bruidspaar onder het genot van een hapje en een drankje te feliciteren.



Vanaf deze plaats wensen we Henk en Jantine een fijne en feestelijke dag toe, samen met familie en vrienden, en te midden van de gemeente!

ds. Herman Offringa

Kom, Heilige Geest
wanneer het me niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer alles lijkt tegen te gaan,
wanneer ik me terugplooi om mezelf
wanneer ik beschaamd ben over mezelf
kom dan, Heilige Geest.
Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,
kom dan, Heilige Geest.
Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
wil troosten en de woorden niet ken,
wil helpen en niet weet hoe,
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,
kom dan, Heilige Geest





In januari heeft de actie kerkbalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen tot en met 27 april 2018 kan de voorlopige balans worden opgemaakt. Door 154 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 69.425,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 55 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2018" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters

Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

Oecumenische viering (VOOR-dienst) zondag 27 mei 2018

Op Pinksteren viert de kerk de uitstorting van de Heilige Geest en de geboorte van de kerk. In oecumenisch verband willen we elkaar daarom ontmoeten rond het thema : Waar zie jij vandaag de werking van de Geest? In deze samenkomst is plaats voor luisteren naar Bijbelse woorden, samen zingen, gebed en belijden van ons geloof. Anders dan andere jaren zal het onderlinge gesprek een prominente plaats hebben binnen de viering. In het eerste deel zal het thema worden ingeleid aan de hand van enkele Bijbelgedeelten; onder genot van koffie / thee rondom "de Bron" in de hal van de kerk delen we daarna onze gedachten en ervaringen met elkaar, en keren we vervolgens weer terug in de kerkzaal om dit alles samen vatten en de viering af te ronden . De voorbereiding is in handen van de werkgroep oecumenische vieringen; deze is een voortzetting van de commissie die de afgelopen tientallen jaren de VOOR-diensten (Vieren en Ontmoeten in Oecumenisch verband Ridderkerk) heeft vormgegeven en gaat uit van de protestantse gemeenten Bolnes, Slikkerveer, Levensbron, Irenekerk, de geref. Kerk Rijsoord en de R.K. St. Jorisparochie.

We hopen samen te komen op zondag 27 mei a.s. om 16.00 uur in de Levensbron, Jan Luijkenstraat 10.

Voorgangers in deze viering zijn Ds. M. de Geus(prot. gem. Levensbron) en Ds. G. Olde (prot. gem. Slikkerveer). Medewerking zal verleend worden door de zanggroep rond het Nieuwe Liedboek.

U bent allen van harte welkom.

Contactpersoon, namens de werkgroep is Rene Barnard, tel. 0180-427682, email:

r.e.barnard@kpnmail.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Inleiding

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in heel Europa gelijklopende regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De komst van internet en alle overige huidige en nog toekomstige technologische ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de parlementen regels hebben opgesteld die misbruik moeten voorkomen. Denk bijvoorbeeld in dit verband aan de discussie rondom Facebook.

Deze regels gelden in principe ook voor kerkgenootschappen. Wel is het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (het samenwerkingsverband van 30 kerken en Joodse koepeorganisaties) nog in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens (de officiële instantie belast met toezicht op naleving van de privacywetgeving) over mogelijke uitzonderingen. Ook onze kerk zal aan de aangescherpte regels moeten voldoen.

Kern regelgeving

De essentie van de nieuwe regels is dat gemeenteleden er recht op hebben dat hun gegevens (welke dat ook zijn) niet leiden tot ongewenste 'publiciteit', dat wil zeggen: dat ze niet publiek bekend worden of kunnen worden, hoe en waar dan ook, zonder hun toestemming.

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alles wat in de kerk wordt verwerkt en herleidbaar is tot concrete mensen. Het gaat hierbij dan niet alleen om gegevens in de ledenadministratie, maar ook bijvoorbeeld om abonnees van Rijsoord aan 't Woord, ledenlijsten van deelnemers aan het lunch café of de 30+ soos, persoonlijke aantekeningen van de dominee, ouderling of pastoraal medewerkers van huisbezoeken etc.

Onder verwerken van persoonsgegevens wordt eigenlijk alles verstaan. Van verzamelen, vastleggen (hoe dan ook), opslaan (in welk bestand dan ook) kopiëren (fysiek of digitaal), verzenden, raadplegen, verwijderen, ter handstellen enz.

De insteek van de gehele privacywetgeving is dat alleen die gegevens worden verwerkt, die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij dienen. Dus bijvoorbeeld: als er iets per post moet worden verstuurd, mag alleen het postadres worden gevraagd en niet tevens het telefoonnummer.

Uitzonderingen

Kerken mogen gegevens van leden, voormalige leden en meelevendenden verwerken ten behoeve van gerechtvaardigde activiteiten met passende waarborgen mist er sprake is van binnenkerkelijk gebruik. Hiervoor is dan geen afzonderlijke toestemming nodig van de betrokkenen. Voor alles wat echter naar buiten gaat is expliciet toestemming nodig. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vermelden van verjaardagen in Rijsoord aan 't Woord, dat immers voor iedereen 'voor het grijpen ligt' in de hal van de kerk. Of foto's en video-opnames op onze website, of namen van zieken in kerkdiensten die worden uitgezonden via internet.

Kortom de Algemene Verordening Gegevensbescherming raakt nadrukkelijk ook ons als kerk. Het College van Kerkrentmeesters gaat de komende periode in beeld brengen wat er allemaal geregeld moet worden om te voldoen aan deze nieuwe privacyregels.

College van Kerkrentmeesters

Collecte zondag 20 mei 2018 (Pinksteren)
Zendingscollecte Kerk in Actie

Versterk de kleine kerken in Bangladesh

In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP), partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen. Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en schrijven en door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. De volwassenen kunnen ook bijbelonderwijs en alfabetiseringscursussen volgen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden, krijgen een klein microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook worden er microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om een training te volgen. Ze leren bijvoorbeeld zelf groenten te verbouwen of een koe te verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.

Met Pinksteren is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van MCCP in Bangladesh. Geef aan de collecte en steun wereldwijd kerken om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn. Hartelijk dank!

Deurcollecte maand mei - bestemd voor Missionairwerk

Help de nieuwe kerk in hartje Deventer

Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer.

Het is zijn overtuiging dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. De kerk is uit de levens van veel mensen verdwenen.

Samen met twintigers en dertigers zoekt Vondst naar de waarde en betekenis van oude bronnen van geloven in de actuele maatschappij.

Middenin het stadsgewoel en vanuit de oude Lebuïnuskerk biedt Vondst mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en bij hun plek in de maatschappij.

Met nachtwakes, concerten, debatten en diepgravende leessessies scheppen zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden. Vondst wil in 2018 graag nog meer mensen bereiken met een programma van bezieling, creativiteit en vernieuwing.

De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning, die aansluiten bij het dagelijks leven van de huidige generatie. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Bazaar 2018

We zijn er bijna... met het definitieve besluit voor het gekozen doel van dit jaar. Bijna, want al hebben we wel gekozen, we willen nog even wat dingen natrekken. Wij willen graag straks het geld op de juiste manier schenken aan een doel. En op de juiste manier wil zeggen dat het ook besteed wordt aan hetgeen men vraagt. Het geld dat jullie met elkaar hebben bijeen hebben gebracht. Zowel de bezoekers, maar dus ook de medewerkers. Daar voelen wij ons als bazaarcommissieleden zeker verantwoordelijk voor. Dus... nog heel even geduld... de naam van de stichting en de uitleg waaraan door die stichting gewerkt wordt komt er bijna aan...



Verder kunnen we melden dat er al best wat spullen zijn gebracht. Zoals al eens eerder vermeld weten jullie ons ook inmiddels goed te vinden buiten de kerk dat de opslag de deuren open heeft staan. Een belletje naar een van de commissieleden, op de dag dat u de spullen wilt neerzetten, is voor ons voldoende. Wij zorgen dat alles dan weer netjes achter de deuren van de opslag kan worden opgestapeld. Fijn dat jullie nog steeds voor de bazaar willen verzamelen. Bedankt daarvoor! We moeten immers behoorlijk concurreren met alle tweedehandswinkels die nog steeds als paddenstoelen uit de grond schieten.

Een klein dingetje moet ons van het hart. Er zijn ontelbaar veel redenen om iemand een bloemstuk of plantje te geven. Tegenwoordig is er iedere dag wel iets te vieren. Vaderdag, Moederdag, Secretaressedag, Voel-je-Vrijdag (die hebben we zelf maar bedacht), Dierendag, Star Warsdag, Buitenspeeldag, Pindakaasdag (écht waar...), Gedichtendag, Boomplantdag, Ga-Toplessdag (?), Wereldwaterdag, Molendag, Openmonumentendag, Wasdag (maar die bestond al langer), Yogadag... We kunnen zo nog wel even doorgaan, ook dat is écht waar. Als we van iedere dag een nationale vrije dag zouden maken, dan zou er als snel niets meer te vieren zijn... Nou ja, wel voor de tuincentra...

Maar goed... even dus terug naar die plantjes en bloemstukken... die zitten in potten... en die potten vullen ieder jaar het halve kerkplein tijdens de bazaar. Dat is natuurlijk een gezellig gezicht als ze leuk opgemaakt zijn met (kunst)plantjes... maar ieder jaar zijn er een aantal leden van de bazaarcommissie met spit in hun rug. Van het sjouwen van al die potten. Ze gaan vaak vier keer door de handen voor ze ook daadwerkelijk op een kraam staan. Maar vóór ze op een kraam staan stapelen we die gezellig gekleurde potten in kratten... en daar komt dus die spit vandaan. En als die spit nu nog iets oplevert voor de kerk en het goede doel, dan zouden we er nog eens over na kunnen denken of we daar

ook rugklachten voor over hebben. Maar helaas... Bas de Cententeller is snel klaar met de opbrengst van de pottenkraam (hij is altijd zo vriendelijk om alles voor ons te specificeren). Vorig jaar, op zaterdagochtend, gaf de teller van al die mooie potten het totaalbedrag aan van € 3,50. En hij hoefde het echt niet nog eens na te tellen... En toen we allen beteuterd om Bas heen stonden en niemand meer iets durfde te zeggen dachten we... misschien moeten we die potten dit jaar maar eens niet gaan inzamelen...



Dus onze vraag aan alle mensen die zo vriendelijk zijn om spullen bij de opslag te brengen... met alle bruikbare en hele spullen zijn we super blij... maar misschien wilt u uw potten dit jaar een beetje wegmoffelen in de Kliko... (mooie vazen niet hoor, daar zijn zeker nog wel mensen blij mee).

Verder willen we u vragen of u uw inhoud van uw kledingkast (van de kleding die u dus niet meer draagt... of wel...) bij Ria Bode wilt inleveren. Ook met de voorverkoop van tweedehandskleding krijgt Ria ieder jaar weer een bijzonder mooi bedrag bij elkaar verkocht. Dit geldt ook voor tafellinnen, handdoeken, theedoeken, lappen, gordijnen, beddengoed etc. Ook dit alles kunt u bij Ria inleveren.



Rekening gehouden met alle komende feestdagen, zijn wij weer bij de opslag op zaterdagochtend, 26 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur.

De kar van de kerk is ook nog steeds te huur voor € 5,- per dagdeel. De sleutel kunt u voortijdig reserveren bij Henk, Ria of Diana.

Wellicht tot ziens bij de opslag of ergens in Rijsoord of omstreken!

Hartelijke groet van de bazaarcommissie,

Sander, Dick, Dick, Henk, Kees, Janneke, Daphne en Diana

World Servants, een mooi eindbedrag!

Vanaf januari heeft de diaconie de spaardoos neergezet om geld in te zamelen voor een project van World Servants waar Niels Baars en Rick Bezeemer aan deel gaan nemen komende zomer in Zambia.

Het was mooi dat ook de ZWOE besloot om tijdens de veertigdagentijd de inhoud van de spaardoos voor dit project te bestemmen.

Niels en Rick hebben zelf ook allerlei activiteiten georganiseerd om het benodigde geld bijeen te krijgen. Zo konden wij als gemeenteleden afgelopen jaar bijvoorbeeld meedoen met de wc rollen actie en de oliebolactie.

Het bedrag dat via de spaardoos is opgehaald is € 691,85! Tellen we hier de avondmaal collecte van 14 januari bij op, dan komen we op een totaalbedrag van €918,15!

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de bijdragen. Uw gift maakt het mogelijk dat Rick en Niels komende zomer samen met andere Nederlandse jongeren en de gemeenschap van Fipunga in Zambia kunnen *bouwen aan verandering*.

Een hartelijke groet van ZWOE en het College van Diakenen.



De Kerk.... een open deur op 26 mei a.s.

Op 26 mei gaan 's middags de kerkdeuren weer open voor iedereen!

Tussen 14.00 en 16.30 uur is er weer van alles te beleven:

- Ds. Thea Bouwman vertelt over de iconen die ze schildert, ze zijn uiteraard ook te zien!
- Connie Sinterniklaas toont haar schilderwerk
- Een presentatie van World Servants over Zambia
- Er zijn oude films om te bekijken
- Een heuse bakwedstrijd met het motto

‘HEEL RIJSOORD BAKT’.

Iedereen wordt uitgedaagd om iets lekkers te maken, mag zoet of hartig. Alle baksels moeten om 14.00 uur worden ingeleverd waarna een deskundige jury, de beste banketbakker van Slikkerveer, het echtpaar van Vliet, alles zal beoordelen. Hierna kan iedereen al het lekkers proeven, hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 1,- . De opbrengst is bestemd voor World Servants. Voor de prijswinnaar is er een leuke Workshop te verdienen.



Muzikale bijdrage aan deze middag wordt verzorgd door **JARED GRANT!** U kent



hem vast nog van zijn indrukwekkende rol als Joseph in de musical ‘Joseph and the amazing technicolor Dreamcoat’ die door de musicalgroep van onze kerk werd opgevoerd. Ook deed hij mee met ‘The Voice of Holland’. Vele optredens op TV volgden, o.a. bij ‘RTL Late Night’, bij ‘De wereld draait door’ en bij Omroep Max. Jared is inmiddels bekend, heeft een CD uitgebracht en treedt op overal in het land. Op 26 mei komt hij

naar Rijsoord!!

U bent allen van harte welkom!
Gemeenteopbouw-en Toerusting

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende datum staat de tafel weer gedekt:

17 mei 2018 (opgeven tot uiterlijk 10 mei)

Let op: donderdag 7 juni zal er géén lunchcafé zijn!



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).

Vrijdag 25 mei 2018



“The Bridges of Madison County”

De fotograaf Robert Kincaid vraagt de weg bij de boerderij van huisvrouw Francesca Johnson, wiens echtgenoot en kinderen niet aanwezig zijn. De details van de vierdagen durende romance houdt Francesca bij in een dagboek, welke na haar dood door haar kinderen wordt gevonden.

Inleiding om 19.15 uur door Jim Kloos.

Aanvang filmvertoning: 19.30 uur

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een nagesprek.

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangsprijs € 5,—

HOLLAND ZINGT ZOEKT NIEUWE PROJECTLEDEN

Het Christelijk Reiskoor Holland Zingt maakt ieder jaar een koorreis. Dat doen zij al sinds 1998. Dit jaar gaan zij naar Wenen, maar deze reis zit al helemaal volgeboekt.

Inmiddels zijn ook de plannen voor 2019 bekend.

Enkele weken geleden is de reis gepresenteerd en bekend is gemaakt dat volgend jaar een koorreis langs Belgische Kathedralen wordt gemaakt. Deze zal plaatsvinden van 15 t/m 18 mei 2019, een vierdagse koorreis dus met concerten in de kathedralen van Mechelen, Gent, Antwerpen en Ieper. Naast de concerten is er tijdens deze koorreis ook genoeg tijd voor excursies en vrije tijd. Ter voorbereiding op het tournee worden er 10 repetities gehouden, deels op vrijdagavond en deels op zaterdagmorgen in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek. De projectleden komen niet alleen uit de Hoekschewaard maar ook uit wijde regio van Rotterdam en Dordrecht. Naast de koorreis naar België worden er ook weer een aantal “try-out” concerten gepland. De repetities starten in oktober van dit jaar, maar nu al moet er worden ingeschreven om te bepalen of de beoogde reis door kan gaan. De deadline is bepaald op 1 mei a.s. daarna wordt bepaald of er voldoende aanmeldingen zijn zodat de reis door kan gaan. Het inschrijfformulier en meer informatie kunt vinden op de website www.hollandzingt.nl. U kunt ook een uitgebreide kleurenbrochure aanvragen en meer informatie verkrijgen bij de voorzitter van het koor, Leen Koster, telefoon: 06 28 57 15 81 of leenkoster53@gmail.com.



Voetnoot redactie: Helaas kwam dit bericht te laat binnen voor ons aprilnummer, maar we hebben uitstel voor aanmelding gekregen, dus als u belangstelling heeft, kunt u zich ook ná 1 mei aanmelden!



(CONCERT) AGENDA

3 en 17 mei	De Fontein vanaf 10.00 uur	Inloopochtend	Koffie en gezelligheid
6 mei	Breepleinkerk Rotterdam 17.00 uur	Zingen maakt blij	m.m.v. Slikkerveers Chr. Mannenkoor en Zederiks Chr.Mannenkoor Ds. D.van Duijvenbode
11 mei	Soosruimte De Fontein	Ontmoetingsavond 30+ vanaf 20.00 uur	Praatje, glaasje, gezelligheid
15 mei	Hoeksteen	CMV Passage	m.m.v. Dhr.Cees Smit met een presentatie over zijn hulphond.
17 mei	De Fontein	Lunchcafé de Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Ria Bode of Marrie de Koning
25 mei	Theaterzaal 'Het Plein'	Filmhuis Ridderkerk 19.15 uur	Film "The Bridges of Madi- son County"
26 mei	Opstandingskerk	De Kerk...een open deur.. vanaf 14.00 uur	'Heel Rijsoord bakt', optre- den Jared Grant
27 mei	Levensbron	VOOR dienst	Voorgangers Ds.M.de Geus en Ds. G.Olde
27 mei	Breepleinkerk Rotterdam 17.00 uur	Zingen maakt blij	m.m.v. Strijens Chr.Gem.koor o.l.v. Adrie Poortvliet Ds. P. Vermaat
27 mei	Bethelkerk Zwijndrecht	350e Zondagavondzang 19.30 uur	Koor-en samenzang o.l.v. Wim de Penning
30 mei	Christus is Ko- ningkerk Slikkerveer	PCOB bijeenkomst	m.m.v. Mevr. A. den Hou- ter uit Roosendaal met pre- sentatie "Het leven en werken van een vrouw op de binnenvaart"