

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten . . . . .	2,3
Bij de diensten, huwelijk Ds. Offringa, Oproep toneelspelers . . . . .	4
Lunchcafé De Fontein, Geen bevestiging ambtsdragers. . . . .	5
Programma Startweek, Passage, Heel Rijsoord zingt. . . . .	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen September, Bijbelleesrooster . . . . .	8,9
Bedankjes, inloopochtenden, 30+ avond, chauffeurs gezocht. . . . .	10,11
Verlag Kerkenraad, SARI bijbelgroep . . . . .	12,13
Verlag studieweek Ds. Offringa, Kerkbalans, Reformatiekoor. . . . .	14,15
Opbrengst collectes, Thuisavondmaal, collectes. . . . .	16,17
Orthodox Pasen, Bazaar 2018 . . . . .	18-20
Verlag kampweek . . . . .	21,22
VVB, Theologische Vorming Gemeenteleden, Elisabethbode. . . . .	23,24
Filmhuis, Rebible, lezing in Openhof Kerk H.I.Ambacht. . . . .	25
(Concert)agenda. . . . .	26

**Van de redactie...**

Na een lange, hete, zelfs zéér hete zomer worden de dagen weer wat korter en de temperatuur is ook weer enkele graden gedaald.

Tijd voor het nieuwe Winterseizoen!!! Zoals u in dit nummer van Rijsoord aan 't Woord kunt lezen is er binnenkort weer van alles te beleven in en om onze kerk. Allereerst de startweek waarin we van start gaan met een mooie dienst waarin de band 4Tune zal voorgaan. Hun Top2000 dienst ligt iedereen nog vers in het geheugen! In de dagen daarna kunnen we genieten van muziek, film en wandelen in het Waalbos. Het Filmhuis gaat weer van start en een Sari Bijbelgroep.

Ook de zangavonden in de omgeving gaan weer beginnen! Voor ieder wat wils!

In het komende seizoen willen we ook nadenken over de toekomst van onze gemeente en de verdere samenwerking met de SARI kerken in Ridderkerk.

Een fijn winterseizoen gewenst!

**Stencilen:**

Maandag 1 oktober 2018

**Bundelen:**

Woensdag 3 oktober 2018

om 09.30 uur

Wim en Nelly Belder

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand oktober met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 28 september bij:**

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

## **Erediensten**

### **Zondag 2 september 2018—STARTZONDAG**

09.10 uur : zingen van Opwekkingsliederen  
09.30 uur : Band 4Tune: Thema: "Silence please"  
Chauffeurs : N.H. Baars en W.A. Ijsselstein  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair Werk

### **Zondag 9 september 2018**

09.30 uur : Mw. M.Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel  
Voor de kinderen : **Church4you**  
Chauffeurs : P. Bezemer en C. Ijsselstein  
Koster : Henk van Maastricht  
Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair Werk

### **Zondag 16 september 2018—Afscheid ambtsdragers, voorstellen pastorale werkers**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. Ijsselstein  
Koster : Hans Vietsch  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair Werk

### **Zondag 23 september 2018**

09.30 uur : Mw. Ds. A. Matser, Rotterdam  
Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair Werk

**Zondag 30 september 2018- m.m.v. Band 'Bridges'**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
 Chauffeurs : A.C. Alblas en Cl. Bezemer  
 Koster : Wim van Bruggen  
 Collecte : 1e Kerk  
 2e Onderhoud gebouwen  
 Deurcollecte Missionair Werk

***Bij de diensten***

**Zondag 2 september 2018** is de start van een nieuw seizoen van kerkenwerk. De landelijke kerk reikt ieder jaar een thema aan. Dit jaar is het: "Een goed gesprek". Bij dit onderwerp denk ik dan in de eerste plaats aan het pastorale bezoekwerk, maar hoe geef je dat vorm in een startdienst? De gedachten van onze werkgroep voor Gemeente Opbouw en Toerusting ging uit naar de band *4Tune* uit Hardinxveld-Giessendam. U kent ze nog uit de Jeugddienst aan het begin van dit kalenderjaar. Zij zingen popsongs en tussendoor vertellen zij over de boodschap van het gezongen lied. Misschien konden zij ons helpen om het thema uit te werken. Gelukkig stond zondag 2 september nog open in hun agenda! We kozen voor hun themadienst *Silence please!* - Stilte alstublieft! Stilte is een belangrijke factor in een goed gesprek. Soms hebben mensen behoefte om hun verhaal te vertellen, soms keer op keer. Een aandachtig luisterende gesprekspartner is dan veel waard. De ander hoort ons zwijgen. Samen stil zijn, zoals in het bekende gedicht van Judith Herzberg:

**ZIEKENBEZOEK**

Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed.  
 Toen hij zijn hoed had opgezet  
 zei ik, nou, dit gesprek  
 is makkelijk te resumeren.  
 Nee, zei hij, nee toch niet,  
 je moet het maar eens proberen.

*Beemdgras, Amsterdam 1968*

Op zondag 9 september gaat mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel bij ons voor.

**Zondag 16 september** is het moment waarop we wij de leden van onze kerkenraad bevestigen dan wel herbevestigen. Ook willen wij danken voor de inzet van aftredende ambtsdragers. Hun namen noemen we bij de afkondigingen bij de kerkdiensten van deze maand. In deze dienst besteden we ook aandacht aan hen die pastoraal bezoekwerk doen. Ieder draagt zo op zijn of haar eigen manier bij aan de voortgang van alle kerkenwerk. Wij bidden om rust en inspiratie, om licht en moed en krachten.

Op zondag 23 september ontvangen wij ds. A. Matser uit Rotterdam als onze voorganger.

De maand september heeft ook een vijfde **zondag: 30 september**. De band Bridges uit Hellevoetsluis zal aan de dienst meewerken. Op het moment van schrijven hebben wij nog geen thema gekozen. Nu is de brieflezing voor deze zondag Jacobus 4:11-17. Daarin staat het bekende Deo Volente: 'Zo de Here wil en wij leven' (vers 15). Het is een tekst, zo las ik ergens, "die onze agenda's en onze plannen wil openbreken, en ons aanzet om te zien waar het heil vandaag en morgen en over een jaar vandaan kan komen. Uit onverwachte hoeken?"

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!  
ds. Herman Offringa

### ***Vooraankondiging huwelijk ds. Herman Offringa met Evelien Sterk***

Zoals velen van u inmiddels al weten zal ik in de maand oktober gaan trouwen met Evelien Sterk.



Nu is een huwelijk een familieaangelegenheid, maar wij willen onze liefde ook graag in de Opstandingskerk vieren. Een feestelijke trouwdienst zal plaatsvinden op zaterdag 20 oktober 2018, aanvang 11.00 uur, waarvoor u alvast van harte bent uitgenodigd!

Wordt vervolgd.

ds. Herman Offringa

### **OPROEP TONEELSPELERS CHRISTMASEVENT**

Op zaterdag 15 december vindt het 2<sup>e</sup> Christmas event plaats in Ridderkerk, georganiseerd door meerdere Ridderkerkse kerken.

We zijn hiervoor op zoek naar 13 toneelspelers om mee te werken aan een nieuw toneelstuk, geschreven door Andries Boneschansker.

Bij dit toneelstuk wordt er van je verwacht dat je de tekst voor jouw rol leert. Het stuk speelt in Bethlehem, in een herberg waar de waard twee mensen die aan de deur staan wegstuurt. Die twee zijn een timmerman en zijn hoogzwangere vrouw uit Nazareth. Gelukkig grijpt de vrouw van de waard in en krijgen de twee onderdak in de stal van de herberg. De rest van het verhaal zullen jullie wel kennen.

We willen in september al met de repetities beginnen, eens in de twee weken op vrijdagavond, vanaf 10 november elke week.

De eerste kennismakings- en leesbijeenkomst is gepland op 14 september.

Voor meer informatie en opgeven, kunt u terecht bij

Jacqueline Roskam

[jacquinedevreede@hotmail.com](mailto:jacquinedevreede@hotmail.com)

0625170996

We zien uw reactie graag tegemoet!

## Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende data staat de tafel weer gedekt;

6 september (opgeven tot uiterlijk 30 augustus)

20 september (opgeven uiterlijk 13 september)

4 oktober (opgeven tot uiterlijk 27 september)



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt. Maakt u geen gebruik van de koffie-inloop dan bent u eveneens van harte welkom!

De maaltijd begint om 12.30uur en de kosten zijn € 5,- pp.

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of Ria Bode (426208).

Hartelijke groet, Marrie en Ria

## Geen bevestiging ambtsdragers dit jaar....

De oplettende lezer heeft bij de kerkdiensten als gezien dat op 16 september geen bevestigingsdienst zal worden gehouden, maar afscheid van zittende ambtsdragers en voorstellen van nieuwe pastorale werkers. We hebben helaas geen gemeenteleden bereid gevonden om de opengevallen vacatures van diaken en wijkouderling te vervullen. Dit heeft gevolgen voor de zondagse diensten. Om de druk op de bestaande ambtsdragers niet te hoog te laten worden heeft de kerkenraad besloten dat er voortaan nog maar één ouderling 'dienst' heeft. De diaconie krijgt voortaan assistentie van collectanten waardoor u soms één, soms twee diakenen in actie zult zien, ondersteund door collectanten.

Tijdens Avondmaalsdiensten zijn er wel twee ouderlingen en doen, zoals gebruikelijk, alle diakenen dienst. We hopen dat u begrip zult hebben voor deze beslissing.

Ellie Lagendijk

## Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



## ACTIVITEITENPROGRAMMA GEMEENTEOPBOUW-en TOERUSTING

# STARTWEEK

Er is voor u weer een leuk programma gemaakt voor de komende startweek van 2 tot 7 september.

**Zondag:** De band "4Tune" verzorgt de dienst met het thema 'Silence Please'.

**Maandag:** Culturele inloopavond.  
Iedereen die een muziekinstrument be-  
speelt, mooi kan zingen of gedichten voor-  
dragen wordt hartelijk uitgenodigd om zijn  
kunsten te vertonen.



Kunt u orgelspelen? U kunt u uitleven op ons orgel. Onder deskundige begeleiding van Jacob van Nes mag u de mooiste klanken uit het prachtige instrument in de kerkzaal laten horen. Uiteraard kunt u ook genieten van het prachtige orgelspel van Jacob van Nes.

Muzikale medewerking is verder al toegezegd door Vocalgroup 'Charmony', Jos Crezee, Roxanne Elshout, Rene Barnard, Niels Baars en Rick Bezemer.

De avond begint om 19.30 uur

**Dinsdag:** Vrije avond



**Woensdag** Filmavond  
In de kerkzaal zal de film 'The Way' worden vertoond met Martin Sheen in de hoofdrol. De film zal zeker indruk op u maken. Vanaf 19.15 uur is er koffie of thee. De film begint om 19.30 uur. Voor een hapje en een drankje in de pauze wordt gezorgd.

**Donderdag** Wandelen - Gezamenlijk zal er een wandeling worden gemaakt van ca. 5 km door ons mooie Waalbos. Vertrek om 19.00 uur vanaf het kerkplein.



**Vrijdag** Vrije avond

**C.M.V. Passage Rijsoord.**

Zo dames, als u dit leest is voor velen de vakantie weer voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. We hopen dat alles goed is geweest en dat u genoten heeft.

We gaan weer starten met onze eerste avond van het nieuwe seizoen en deze is op 18 september.

Op deze avond is uitgenodigd dhr. Hans v. Gelder uit Barendrecht, met als onderwerp: 'Eine kleine Nachtmusik'. Dhr. van Gelder zal hier uitleg over geven en neemt ons mee in de wereld van deze muziek.

Aanvang van de avond is 19.45 uur in het gebouw de Hoeksteen, Rijksstraatweg 43 Rijsoord. We hopen u allen daar te ontmoeten, ook anderen die geen lid zijn en geïnteresseerd in deze avond vol mooie klanken zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,  
Het bestuur van Passage  
Pauly Bestebreurtje.

**Eine Kleine Nachtmusik**

*A Little Night Music*  
K525



by Wolfgang Amadeus Mozart  
arranged by Steve Winstead (ASCAP)

Sigma Squared Music

# Heel Rijsoord zingt

zondag 28 oktober a.s.

In samenwerking met onze organist Rene Barnard organiseert Gemeenteopbouw-en Toerusting een zangmiddag waarin we met elkaar (nog) onbekende mooie liederen uit het nieuwe liedboek willen zingen.

Al enkele jaren is het liedboek in onze gemeente in gebruik en er wordt volop uit gezongen, maar er zijn ook nog zoveel mooie liederen te ontdekken die we nog niet kennen. Op deze middag willen we met deze onbekende liederen kennismaken. Uiteraard zullen er ook bekende liederen worden gezongen!

We willen u vragen om eens door het liedboek heen te bladeren en te kiezen welk lied of welke liederen u graag zou willen (leren) zingen.

U kunt uw keuze op een briefje in de bus in de hal van de kerk deponeren.

Geniet u ook zo van zingen? U bent van harte uitgenodigd!!!  
Vanaf 15.00 uur is er koffie. We zingen van half vier tot half zes.

Het zou gezellig zijn als we iets lekkers bij de koffie hebben.  
We genieten graag van uw zelfgebakken koek!!!



### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

### **Gezongen als intochtlied in de dienst van 26 augustus jl. : Lied 216**

Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige aarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waarde Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Redactie: Wist u dat dit lied in het jaar 1971 bovenaan in de hitlijsten stond in de uitvoering van Cat Stevens met de titel 'Morning has broken'? Zoekt u het eens op op 'Youtube'.



MAKOR Reizen is verhuisd!

Op de advertentie aan de binnenzijde van het voorblad staat het oude adres van Makor Reizen.

Tegenwoordig kunt u hen vinden op:

**Valkenierstraat 12,  
2984 AZ Ridderkerk  
0180-429394**

### **Verjaardagen september**

*7 september 1936*

Mevrouw H. Bezemer-Oosthoek  
Rijksstraatweg 5b  
2988 BA Rijsoord

*7 september 1936*

De heer P. Kuiper  
Strevelszicht 27  
2988 AS Rijsoord

*7 september 1941*

De heer A. Bode  
Rijksstraatweg 177  
2988 BD Rijsoord

*9 september 1939*

De heer W. Haasjes  
Maasboulevard 200  
3331 ML Zwijndrecht

*13 september 1941*

Mevrouw E.F. Freling-van der Waal  
Strevelszicht 31  
2988 AS Rijsoord

*15 september 1930*

De heer C. Wilschut  
Pruimendijk 5  
2988 XM Rijsoord

*23 september 1936*

Mevrouw E. de Rooter  
Oudelandseweg 61  
2981 BT Ridderkerk

*23 september 1936*

Mevrouw P.J. Hollestein-Verkerk  
Sint Jorisplein 83  
2981 GG Ridderkerk.

*24 september 1931*

De heer P. van Oorschot  
Pruimendijk 58A  
2989 AJ Rijsoord

*26 september 1936*

Mevrouw W. Wilschut-van Nes  
Strevelszicht 18  
2988 AS Rijsoord



## Herfst

Donkere wolken pakken zich samen,  
een regenbui klettert tegen de ramen.  
De zomer is weer verdwenen,  
een nieuw seizoen verschenen.

De gure herfst is aangekomen,  
men ziet het aan de vele bomen.  
Bladeren dwarrelen over de grond,  
de wind speelt er mee in het rond.

De bladeren aan de takken verkleuren  
dat is iedere herfst hetzelfde gebeu-  
ren.  
Prachtige, goud gele tinten verschij-  
nen,  
maar zullen helaas spoedig verdwijnen.

De bomen worden kaler en kaler  
weer en wind steeds schraler.  
Storm en regen vieren nu hoogtij,  
maar wij weten, dit gaat voorbij..

Herfst, winter, lente en zomer komen  
en gaan,  
maar Gods liefde en trouw blijven be-  
staan.  
Hij geeft ons de seizoenen en tijden,  
laten we ons dan in Hem verblijden.

Ook in de herfst van ons eigen leven,  
wil Hij ons kracht en sterkte geven.  
Laten wij daarom steeds maar weer,  
ons vertrouwen stellen op De Heer.

## NBG Bijbellees- rooster



1 september	Deuteronomium 2:16-25
2 september	Efeziërs 6:10-17
3 september	Efeziërs 6:18-24
4 september	Psalm 20
5 september	Deuteronomium 2:26-37
6 september	Deuteronomium 3:1-11
7 september	Deuteronomium 3:12-22
8 september	Deuteronomium 3:23-4:4
9 september	Deuteronomium 4:5-20
10 september	Deuteronomium 4:21-31
11 september	Deuteronomium 4:32-43
12 september	Romeinen 15:1-13
13 september	Romeinen 15:14-33
14 september	Marcus 8:27-9:1
15 september	Marcus 9:2-13
16 september	Marcus 9:14-29
17 september	Rechters 7:1-12
18 september	Rechters 7:13-8:3
19 september	Rechters 8:4-21
20 september	Rechters 8:22-32
21 september	Deuteronomium 12:1-12
22 september	Deuteronomium 12:13-28
23 september	Deuteronomium 12:29-13:6
24 september	Deuteronomium 13:7-19
25 september	Rechters 8:33-9:21
26 september	Rechters 9:22-49
27 september	Rechters 9:50-10:5
28 september	Marcus 9:30-41
29 september	Marcus 9:42-50
30 september	Rechters 10:6-18

## Kerstdoelenconcerten 2018

Zing mee in De Doelen te Rotterdam als projectlid met het Christelijk Gemengd Koor 'Deo Cantemus' o.l.v. Hans van Blijderveen. Dit jaar organiseert het koor voor de 51<sup>e</sup> keer de kerstdoelenconcerten. Wij nodigen belangstellende zangeressen en zangers uit om als projectlid mee te zingen. In september gaan we weer aan de slag voor de komende kerstconcerten in de Doelen te Rotterdam. Deze concerten zijn op zaterdag 15 en donderdag 20 december. De repetities vinden plaats vanaf 4 september iedere dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1 in Rotterdam-Lombardijen.

Aan de kerstdoelenconcerten 2018 werken mee: het Projectkoor Oriolus o.l.v. André van Vliet, Golden circle ensemble o.l.v. John Bakker, André van Vliet (piano), André de Jager, orgel en het orkest l'Orchestra Particolare. De algehele leiding is in handen van onze dirigent Hans van Blijderveen. Meer informatie over repetities, kleding, kosten, inschrijving etc. vindt u op onze website: [www.deocantemus.nl](http://www.deocantemus.nl)

U allen hartelijk dank voor de vele mooie kaarten, telefoontjes e.d. die ik gekregen heb voor mijn 93e verjaardag.

Mevr. W. Lodder-v.d.Steen

### **Verhuisd:**

mw. M. van Wingerden-Blaak is binnen Reijerheem verhuisd naar (de gerenoveerde) kamer 21.

### **RECTIFICATIE**

Het juiste adres van Mevr. Hollestein Verkerk is:

St. Jorisplein **83** i.p.v. 82!!

Lieve Gemeenteleden,  
Wat een felicitaties, kaarten en prachtige bloemen voor onze 45 jarige trouwdag. Wij willen U/ jullie dan ook heel hartelijk bedanken.

Henk en Bep van Maastricht

### **Dank**

Half April j.l. kwam ik onverwachts in het ziekenhuis terecht. Na een ingrijpende spoed operatie wilde ik de eerste tijd alleen familie om me heen hebben, maar naar mate het beter ging wisten er steeds meer mensen vanaf.

Ik kreeg al gauw vele blijken van belangstelling en medeleven, ook vanuit de Opstandingskerk. Na een verblijf in het zorghotel ben ik nu gelukkig al weer enige tijd thuis. Ik ben blij en dankbaar dat ik in mijn eigen omgeving langzaam verder kan herstellen. Ik wil jullie van harte bedanken voor alle bloemen, kaarten, bezoeken, warme woorden, cadeautjes en gebed. Dit heeft mij en Joost veel goed gedaan. Ik hoop over enige tijd weer naar de dienst te kunnen komen en jullie persoonlijk te bedanken.

Tot dan, hartelijke groeten,  
Marion Pot-Davidson.

### **Inloopochtenden**

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

**6 en 20 september**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!



### **Ontmoetingsavond 30+**

U/jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**Tot ziens op vrijdag 14 september 2018**

*Achter de bar staan dan Dick Alblas en Gerard Lodder*

**Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters**

(in de periode van 23 juni t/m 24 augustus 2018)

Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via mw. A.C. van der Waal-de Vroed	voor de bloemen	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

**Oproep**

Wie o wie, heeft er nog oude theedoeken in de kast liggen en gebruikt deze niet meer?

Op het kamp kunnen wij deze goed gebruiken.

U kunt ze afgeven bij Mirjam op den Brouw-Bestebreurtje.

Alvast bedankt namens de kampleiding

**Gezocht: Chauffeurs**

Beste Gemeenteleden,

Zoals u ongetwijfeld weet rijden er elke zondag 2 á 3 auto's om gemeenteleden, die zelf niet naar de kerk kunnen komen, op te halen en uiteraard na de dienst weer terug te brengen.

En u voelt het natuurlijk al aan komen!!! We zoeken nog een aantal chauffeurs!!!

Als we alles ingevuld krijgen rijdt u maar 4 keer per jaar! Dat moet toch te overzien zijn. En ruilen mag!!

Nu is de situatie zo dat een flink aantal chauffeurs 8 of 12 keer per jaar rijden, sommige nog meer.! Dit wordt wel erg veel.

Daarom doen we als Diaconie een oproep!!!

Wilt u 4 keer per jaar rijden?

U helpt niet alleen ons maar ook de gemeenteleden die graag nog naar de kerk komen.

Een simpel ja naar één van de diakenen is voldoende om volgend jaar mee te draaien in het kerkauto-rooster.

Uw diaconie  
Dick Alblas



## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 11 juli 2018

De voorzitter opent de vergadering waarna de dominee Psalm 84 leest. De voorzitter gaat voor in gebed. De notulen van de kerkenraadsvergadering van 30 mei 2018 worden na enkele aanpassingen vastgesteld.

Gebleken is dat de organisatie van de lichtjesticht dit jaar niet haalbaar is. De activiteit wordt verschoven naar volgend jaar. De avonden rond het boekje "Weg met de Bijbel" worden georganiseerd in Sari-verband.

In onze gemeente zijn er verschillende huwelijksjubilea. Het is fijn dat gemeenteleden hoogtijdagen kunnen vieren samen met familie en kerkelijke gemeente. Helaas zijn er ook meerdere zieken. De wijkteams, ouderlingen en predikanten zijn in contact met hen en onze gedachten zijn bij deze zieken.

Van verschillende commissies zijn verslagen ontvangen. Zij worden besproken in de kerkenraadsvergadering.

De geplande ontruimingsoefening wordt verschoven naar september 2018. De oefening zal beperkt worden uitgevoerd. Vanwege de AVG is de website van de kerk geschoond. De website zal langzaam weer meer gevuld worden. Helaas bleek de website gehackt te zijn. Dit is inmiddels verholpen.

Van de externe controlecommissie zijn verklaringen ontvangen dat de commissie geen opmerkingen heeft over de jaarrekeningen 2017 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen.

In de kerk zal stil worden gestaan bij het komende vertrek van twee jonge gemeenteleden die met World Servants naar Zambia gaan.

De kerkenraad volgt de activiteiten van de werkgroep rond het Christmas Event in Ridderkerk met belangstelling. In de kerk wordt een oproep opgehangen voor mensen die mee willen werken.

De jaarlijkse BBQ had een goede opkomst en was erg gezellig. De groep 4Tune komt voor de startzondag. GOT bespreekt met de groep het programma.

De kerkenraad bespreekt de komende vacatures. Het kost moeite om voldoende ambtsdragers en pastoraal medewerkers te vinden. Op zich is dit niet vreemd in een krimpende en toch ook ouder wordende gemeente. De kerkenraad is dankbaar over de toezeggingen die inmiddels wel zijn gedaan maar zal nog enkele gemeenteleden benaderen om de vacatures voor het komende seizoen ingevuld te krijgen.

Aangezien er in de laatste jaren minder ouderlingen zijn in de kerkenraad dan voorheen en mogelijk het komend jaar dat aantal nog verder vermindert, besluit de kerkenraad om met ingang van oktober 2018 voortaan één dienstdoend ouderling in reguliere kerkdiensten en bij het avondmaal twee dienstdoende ouderlingen in te zetten.

In het kader van de samenwerking met verschillende kerken wordt in oktober opnieuw een heidag georganiseerd voor de betrokken kerkenraden. De kerkenraad wil de kerstnachtsdienst in de eigen kerk houden en deze dienst niet al combineren met de andere kerken. Komend seizoen wordt wel nagedacht over enkele gezamenlijke diensten in de periode van de zomervakantie.

Het Censura Morum in verband met het Heilig Avondmaal op zondag 19 augustus 2018 wordt gehouden. Geen van de aanwezigen heeft bezwaar. Enkele gemeenteleden zullen gevraagd worden of zij willen deelnemen aan het thuisavondmaal.

Aan het eind van de vergadering gaat een ouderling in gebed waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Verslag: scriba

.....

### **SARI Bijbelgroep Manna**

*Er bestaat een grappig bordspel met de naam "Manna". Op de doos staat dat het "een speelse reis door de bijbel" is. Op die reis kun je ook dat woord manna tegenkomen. Wij kennen dat namelijk als naam van een speciaal soort snoepjes. Maar oorspronkelijk is manna een bijbels woord. Als je het opzoekt, blijkt het in de bijbel wel vaker voor te komen. Maar het eigenlijke verhaal erover vind je in het tweede bijbelboek. Dat boek heet Exodus en het verhaal staat in hoofdstuk 16, vers 31. In de kerk wordt dat afgekort tot Exodus 31:16 of nog korter tot Ex.31:16. Daar kun je lezen dat manna de naam was voor het soort voedsel dat het volk Israël in de woestijn tot brood diende. Omdat je in de bijbel ook "brood voor je hart" kunt vinden, vonden we "Manna" ook een mooie naam voor de nieuwe bijbelgroep die op 11 oktober a.s. van start gaat - 's avonds om half 8 in de Levensbron. Over het hoe en wat van deze groep vind je hieronder enkele nadere bijzonderheden.*

Ten eerste is deze groep een initiatief van de zogeheten SARI-kerken. Dat is een Samenwerkingsverband van vijf Ridderkerkse kerken, te weten de gereformeerde kerk in Rijsoord en de protestantse gemeentes in Bolnes, Slikkerveer (Christus is Koningkerk en Irenekerk) en Ridderkerk (Levensbron). Daarom behoort het tot de mogelijkheden dat de avonden (we denken in eerste instantie aan 1x per maand) op verschillende locaties worden gehouden. Ten tweede is de bedoeling van deze groep goed te vergelijken met het aangehaalde bordspel: op een speelse manier kennismaken met kernverhalen en hoofdthema's uit de bijbel. Dat betekent dat de groep geschikt is voor mensen die de bijbel nog niet zo goed kennen, maar zich daar graag in willen verdiepen. Wie daar eenmaal mee begint, komt nooit meer uitgeleerd. Precies de reden waarom de groep ook heel geschikt is voor mensen die de bijbelse smaak al langer te pakken hebben. Samen de bijbel lezen is nu eenmaal een uitstekende aanvulling op persoonlijke bijbellesing: behalve bevorderen kan het die persoonlijke lezing zelfs ook opnieuw oproepen. En omgekeerd kunnen meer gevorderde bijbellezers nieuwere lezers op hun zoektocht op allerlei manieren van dienst zijn.

Ten derde gebruiken we naast de bijbel ook een toegankelijke "reisgids" in de vorm van het boek *Klare taal* van Rieuwerd Buitenwerf, al gemeen directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Hij schreef dit boek als *Een eigentijdse inleiding op het lezen van de Bijbel*. Daarbij gaat hij niet één voor één alle 66 bijbelboeken langs, maar maakt hij ons thematisch wegwijs door de hele bijbel heen. Een deel van deze thema's hopen we samen te bespreken, andere delen kunnen de deelnemers thuis voor zichzelf doornemen. Overigens hoeft niemand het boek zelf aan te schaffen: ds. Herman Offringa kon een hele stapel voor een schappelijk prijsje op de kop tikken.

**Andere bijzonderheden - leiding, data, locaties, "huiswerk" - hopen we de eerste avond te bespreken. Daarom is het belangrijk die eerste avond, als het even lukt, voltallig aanwezig te zijn. Ben je niettemin 11-10-18 verhinderd (of is de donderdag voor jou sowieso lastig), laat dan a.u.b. per omgaande weten welke avonden jouw persoonlijke voorkeur hebben.**

**Met een hartelijke groet,  
mede namens ds. Offringa,  
ds. Martin de Geus**

## **'Laat ons nu gaan...'**

Deze zomer had ik een zang- en studieweek in conferentiecentrum de *Bovendonk* in Hoeven, West-Brabant. Het thema van deze jaarlijkse studiedagen was deze keer: 'Laat ons nu gaan...', ontleend aan de lofzang van Simeon (Lucas 2:29). Aan het einde van de kerkdienst staan we weer op de drempel, staan we op het punt om naar buiten te gaan, de wereld in. Hoe gaat het nu verder? Zijn we in een uur tot rust gekomen en zit de zegen in ons? Of hebben we juist kracht gekregen om de zegen uit te dragen? Of is het allebei: pas als je zegen zelf hebt ontvangen kun je er pas van delen? Is de zegen een voorwaarde, zo vroegen wij ons af, of gaat meer om ontvankelijkheid, dat jij je openstelt voor Gods goedheid, dat zijn zegen je ook bereiken kan?

Zegen is een gave en een opgave. Zoals een ouder gemeentelid mij eens toevertrouwde: "Ik zou eens een keer een bezoek afleggen. Ik zag er erg tegenop, het was echt een moeilijk adres. Ik zei tegen mezelf: maar dan moet ik bidden om het te kunnen doen. 'Door de knieën', zei ik tegen mezelf. Ik heb gebeden en ik ben gegaan en ik heb de kracht gekregen." Wie om Gods zegen vraagt, kiest niet voor een veiligheids-garantie op het zelfgekozen pad, maar begeeft zich juist op de weg van Heer. Hij gaat aan ons vooraf en wij leven in zijn spoor. In zijn naam bidden we om troost en sterkte, wensen elkaar geluk toe, in zijn naam vragen we om vrede, bemoedigen elkaar. En we geloven dat het werkt.

Zegen is een belofte en een opdracht. Wie op zondagmorgen de kerk binnenwandelt, komt in het krachtenveld van de gemeente. De gemeente wordt door de zegen van de Heer gedragen en er is ook een uitstralingseffect mee gemoeid. God is dan wel in de hemel - en de mens op de aarde, maar God laat de mens niet los. Het is aan ons, niet alleen om zijn zegen te aanvaarden, maar ook om die te leren verstaan. En dat verstaan van de zegen in je leven kan een worsteling zijn, zo lezen in de geschiedenis van aartsvader Jacob (Genesis 32): 'Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent'. Aan Israël kunnen de volkeren zien wie de Heer is.

In het Jodendom worden dagelijks vele zegenspreuken gezegd om daarmee handelingen te bekrachtigen. Geen handeling is onbelangrijk: het werk, het bereiden van eten, contacten met familie en vrienden, het spreekt allemaal niet vanzelf. Zegenspreuken herinneren eraan dat het gaven zijn, om het goede te benoemen. Gevoeligheid voor dat zegenkarakter helpt ons om bewust, met het geheim te leven, en met verwondering. 'Ga met God en Hij zal met je zijn' zingt Lied 416.

Tijdens de studieweek in Hoeven heb ik me samen met collega's en belangstellenden gebogen over de afsluiting van de kerkdienst. Welke lied zing je aan het slot van een viering? Welke woorden gebruik je voor de wegzending? En dan is er nog die kleine variatie aan vaste zegenspreuken. De studie heeft mij in elk geval gevoelig gemaakt voor die laatste dingen van de zondagse eredienst. Als gemeente ontvangen wij Gods zegen, om tot zegen te kunnen zijn.

ds. Herman Offringa

**NIEUW! Start Groot Reformatiekoor 3 in heel Nederland!**

Na de zomer 2018 gaat het Groot Reformatiekoor van start voor het derde jaar. Het Groot Reformatiekoor is een gemengd koor onder leiding van Martin Zonnenberg dat ook in 2018 diverse composities ten gehore hoopt te brengen die gerelateerd zijn aan de reformatie en aan Maarten Luther. In 2018 wordt de synode van Dordrecht herdacht en in 2019 de Reformatie in Zwitserland.

Het Groot Reformatiekoor zingt een repertoire dat geschikt is voor een groot koor in vier repetities. Voor het nieuwe seizoen komt er 100% nieuw repertoire met psalmen uit verschillende landen en culturen (o.a. Taizé, Duistland, Engeland, Israël) aangevuld met hartverwarmende en nieuw gecomponeerde liederen én een knipoog naar klassiek.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar is iedereen welkom op dit 'alle-leeftijdenkoor'. Voor dit project is het koor op zoek naar koorleden. We hopen op 500 koorleden voor 500 jaar reformatie Zwitserland! Er zijn al veel aanmeldingen, maar er mogen nog wat leden bij! In 2019 maken we een koorreis naar Israël!

Er kan in deze regio worden gestudeerd in:

Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg;

Krimpen aan den IJssel o.l.v. Arie van der Vlist;

De leden ontvangen een map met gedrukte muziek van het repertoire van het Groot Reformatiekoor en een oefen cd met de zangpartij erop! Hierdoor is thuisstudie ook mogelijk.

Opgeven kan via de site [www.reformatiekoor.nl](http://www.reformatiekoor.nl). Op de website is ook alle informatie betreffende het koor te vinden, waaronder de repetitiedata van de locaties.



Stand per 24 augustus 2018:

Door 162 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 70.530,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 47 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2018" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

**Opbrengst Collectes**

24-07-2018	Kerk	€ 172,95
	Onderhoud gebouwen	€ 134,00
	Eigen jeugd	€ 63,65
01-07-2018	Diaconie	€ 154,54
	Onderhoud gebouwen	€ 130,45
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 66,30
08-07-2018	Kerk	€ 156,65
	Onderhoud gebouwen	€ 120,75
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 68,45
15-07-2018	Diaconie	€ 177,70
	Onderhoud gebouwen	€ 147,90
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 69,45
22-07-2018	Kerk	€ 151,00
	Onderhoud gebouwen	€ 120,85
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 72,40
29-07-2018	Diaconie	€ 107,95
	Onderhoud gebouwen	€ 95,70
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 47,15
05-08-2018	Diaconie	€ 140,20
	Onderhoud gebouwen	€ 127,00
	Eigen jeugd	€ 49,15
12-08-2018	Kerk	€ 142,25
	Onderhoud gebouwen	€ 117,90
	Eigen jeugd	€ 51,25
19-08-2018	Diaconie tbv S.O.S. Kinderdorpen	€ 343,70
	Onderhoud gebouwen	€ 145,85
	Eigen jeugd	€ 51,85

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

**Thuisavondmaal—maar dan anders....**

Al vele jaren bestaat de mogelijkheid om bij u thuis Avondmaal te vieren als u zelf niet meer in de gelegenheid bent naar de kerk te komen. Inmiddels is gebleken dat het tijdstip van 09.30 uur voor sommigen van u te vroeg is. Daarom is nu de mogelijkheid om het Thuisavondmaal op zondagmiddag te vieren, in de kerkzaal. U wordt dan thuis opgehaald en samen met één of twee ouderlingen wordt, terwijl de dienst van de ochtend op de laptop wordt herhaald, met enkele gemeenteleden die dat wensen het Avondmaal gevierd. Zou u het ook fijn vinden om op deze manier Avondmaal te vieren? Meldt u zich dan bij Marrie de Koning of uw pastoraal werker.



Collecte zondag 9 september 2018 - bestemd voor Jeugdwerk Protestantse Kerk**Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep**

Een jeugdgroep van maar vijf kinderen of jongeren in uw gemeente? Of misschien zijn het er wel vijftig? Het blijft een hele uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren.

Goede materialen en werkvormen zijn daarbij het allerbelangrijkste. En dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! Want als jeugdwerker sta je niet alleen voor deze mooie en verantwoordelijke taak. Via de website [jop.nl](http://jop.nl) zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk, zoals een werkvorm over Pasen en activiteiten rondom thema's als duurzaamheid, kledingindustrie, voedselverdeling en zorg voor de schepping. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Ook zijn er trainingen op allerlei terreinen van het jeugdwerk, zoals catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst.

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat JOP meer materialen en trainingen ontwikkelt om plaatselijke jeugdwerkers te ondersteunen bij hun belangrijke werk en geloof, hoop en liefde te delen met kinderen en jongeren. Van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Deurcollecte maand september - bestemd voor Missionair werk**Steun de pioniersplekken in Nederland**

Protestantse Kerk Nederland steunt in heel Nederland pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Eén van die pioniersplekken is het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd. Veel mensen, zowel binnen als buiten de kerk, zijn op zoek naar spirituele verdieping. Het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum richt zich vanuit het christelijk geloof op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Het pioniersteam in Hilversum sluit met een divers aanbod aan bij de behoeften van nieuwe spiritueels. Activiteiten zijn: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen op deze manier God ontmoeten met lichaam, ziel en geest. Het Christelijk Spiritueel Centrum voelt zich thuis bij stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten, zoals de getijdegebeden, waar mensen de kans krijgen om even uit de drukte te stappen.

De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken zoals het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

**"De Jostiband komt naar de Breepleinkerk"**

op zaterdagmiddag 20 oktober is er een groot concert met de Jostiband, medewerking ook van Martin Mans - de "MartinMansFormation" en orgel Mark Brandwijk -

aanvang concert 13.30 uur - kaarten kosten € 20,- / in de voorverkoop € 18,-

te bestellen via email :

[breepleinkerkconcert@outlook.com](mailto:breepleinkerkconcert@outlook.com) of via [aroos\\_breepleinkerk@hotmail.com](mailto:aroos_breepleinkerk@hotmail.com)

per telefoon 010 - 484.76.25 of 010 - 419.11.96

## Orthodox Pasen: *Leven van het Licht!*



In het jaar 2019 valt het Orthodoxe Paasfeest, een week ná het westerse Pasen: een unieke gelegenheid dus om dit Oosterse Paasfeest, met al haar rituelen en symbolen, mee te maken in Griekenland. We bezoeken o.a. Athene, Oud-Korinthe en Kalambaka.

Zo maken we een indrukwekkende lichtprocessie mee en vanwege de grote betekenis van iconen in de orthodoxe liturgie zullen we kloosters (o.a. de Meteorenkloosters) en kerken bezoeken en uitleg

krijgen over de vervaardiging van deze prachtige *beelden van het licht*. Ook de maaltijden zijn conform de gebruiken in de voorbereidingsweek vóór Pasen met als hoogtepunt dé paasmaaltijd op de Paaszondag: dé dag van de Opstanding.

Graag begeleid ik u tijdens deze reis die mij als een mantel past: ik ben theoloog, afgestudeerd in het Nieuwe Testament aan de Universiteit van Utrecht, ben al meer dan twaalf jaar icoonschrijver en ben onlangs met vervroegd emeritaat gegaan. Maar ik blijf in het ambt en ga dus mee als uw dominee/reisbegeleider.



Bovendien heb ik voor Makor Reizen een aantal gemeentereizen begeleid naar Egypte, Jordanië en Israël (inclusief de bezette gebieden). Ervaring volop dus. En toch...tijdens deze reis vergezelt ons een Nederlandstalige gids die ons inwijdt in deze vroegchristelijke geloofstraditie.

Ik nodig u van harte uit om in te schrijven op deze unieke reis en een prachtige religieuze ervaring op te doen in het orthodoxe geloofsleven... ds. Thea Bouwman.



### Komt u ook naar de presentatiemiddag?

Datum: Zaterdag 13 oktober 2018

Plaats: Kerk: De Morgenster, Muilwijkstraat 1, 3353 VD Papendrecht

Tijd: 14.00 - 15.30 uur

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor de presentatie door een mail te sturen aan

[info@makorreizen.nl](mailto:info@makorreizen.nl) of naar

[thea.bouwman@kpnmail.nl](mailto:thea.bouwman@kpnmail.nl)

Een aantal praktische punten:

Reisduur: 7 daagse groepsreis.

Periode/datum: 24.04 tot en met 30.04.2019.

Aantal deelnemers: min. 20 en max. 30 deelnemers.

**Link naar de volledige reisbeschrijving:**

<http://reismagazine.makorreizen.nl/groepsreis-grieks-pasen-en-iconen>

Makor Reizen: 0180-429394 [www.makorreizen.nl](http://www.makorreizen.nl)

Thea Bouwman: 06-44566983 [www.theabouwmaniconen.nl](http://www.theabouwmaniconen.nl)

## Bazaar 2018

Tussen de dagen dat de opslag open is voor het inleveren van spullen, worden er ook ruimschoots spullen tussendoor gebracht. Geen enkel probleem. Een belletje dat er spullen neer zijn gezet is ruim voldoende. Wij zorgen dan dat het gebrachte goed weer achter de deuren van de opslag verdwijnt. Zo blijft alles lekker overzichtelijk. Een heel, heel enkele keer blijkt het belletje te zijn vergeten. Dat kan gebeuren. Een doosje of drie is te overzien. Tot zover dus niets aan de hand.

Maar dan...



Niets vermoedend ga je naar de opslag. Even tussendoor. Een rollator ophalen, omdat daar naar is gevraagd, er iemand was die hem een keer heeft gebracht en iemand anders daar weer tijdelijk profijt van kan hebben. Een mooie ronde cirkel. Beter kunnen we het niet bedenken.

Maar dan...

Kom je bij de opslag en zijn er meer spullen gebracht dan doorgegeven. En niet zo maar spullen, maar spullen die we eigenlijk niet kunnen bergen. Grote spullen. Wel keurig netjes kleiner gemaakt. Uit elkaar geschroefd. Dat verdient een pluim. Maar nog bleken ze te groot...

En tussen die grote spullen stond dus ook dat ene grote ding. Pal voor de deuren van de opslag. Een spiraalbodem. Tweepersoons. Uit het jaar dat er misschien een heel gezin op heeft geslapen. Robuust, dus zwaar. Geen bed dat je met een gebruiksaanwijzing bij de hand in elkaar moet knutselen. Waarbij je de volgorde van handelingen goed in de gaten moet houden om te voorkomen dat je onderdelen overhoudt. Waar je dus ruim een uur mee bezig bent. Nee, het betrof zo'n degelijk bed dat met twee zijkanten door haken in elkaar past. Zo één van zijkant neerzetten, spiraalbodem erin, andere zijkant neerzetten, even optillen, intikken en klaar. Twee minuten werk. Zo één. En dan denk je in eerste instantie als dat voor de deuren staat: oh nee, waarom dit en waarom ook zo onhandig voor die deuren neergezet? Maar goed... je wilt positief blijven, daar kom je meestal verder mee... Mensen hebben er ook de moeite voor gedaan. Dat bed verdient dan maar een tweede, derde, vierde of mogelijk zelfs een vijfde kans, denk je dan...



Een bed waar misschien de moeheid op is weggeslapen. Een bed waarop zorgen en vreugde zijn gedeeld of pijnlijk genoeg juist bij één iemand bleef. Een bed waarop soms werd gehuild. Misschien de tranen van de vreugde. Misschien boze tranen of tranen van verdriet, met het hoofd op een kussen of misschien daaronder. Een bed waarop misschien is geprobeerd de eenzaamheid weg te kijken, maar in het donker nog veel erger werd. Een bed waarop een ziel zich misschien heel tevreden had genesteld, na een goed besteedde dag.

Een bed waarop een roes is uitgeslapen, omdat er iets te vieren was. Een bed waarop de liefde werd bedreven, eenmalig of juist jarenlang. Een bed waarop Moeder- of Vaderdag werd gevierd, met een ontbijt wat zelf nooit was bedacht.

Een bed waarop een kind had mogen komen, maar pijnlijk genoeg nooit kwam. Een bed waarop stil een hand werd vastgehouden, omdat alleen te moeilijk bleek.....

Een bed waarop met liefde werd verzorgd, de ander ook zijn innerlijke strijd. Een bed waarop nieuw leven werd gebaard of waarop het leven ook weer eindig bleek. Een bed waarop dromen zijn gedroomd die waarschijnlijk nooit uitgekomen zijn. Een bed waarop zoveel zou kunnen zijn gebeurd. Het zou zo maar kunnen, gewoon een bed... dat aangeeft dat het leven vaak heel anders loopt...

Maar dan...

Dan zorg je in eerste instantie dat de deuren weer open kunnen slaan, dus zet je eerst alles aan de kant. Wat voorzichtigheid vraagt, omdat je zomerschoeisel draagt. Je sorteert de dingen bij elkaar. Tafelbladen bij de juiste poten, boeken bij de boeken... Huh, maar waar zijn de zijkanten van dat bed? Nergens te bekennen. Je veegt wat zweet van je hoofd, trekt je wenkbrauwen en schouders wat op, maar waar je ook naar kijkt... niets te zien wat op de ontbrekende delen lijkt. En dan... dan kan je alleen maar denken: waarom is dit toch gebracht?



Misschien alleen om even stil te blijven staan...

Wij zijn weer bij de opslag op:

**de zaterdagen van 1, 8, 15 en 22 september van 10.00 uur tot 11.00 uur.**

Nog een aantal loten voor de loterij zijn te verkrijgen bij Marrie de Koning. Opbrengst ten behoeve van de stichting "Samen voor Sri Lanka en de kerk." De trekking zal plaatsvinden op zaterdag, 29 september om ca 17.30 uur in de grote tent achter de kerk.

Lappen, beddengoed, kleding, gordijnen, hand- en theedoeken etc. kunnen nog steeds worden ingeleverd bij Ria Bode.

De kar is het gehele jaar te huur voor € 5,- per dagdeel.

**En dan... dan hopen wij jullie allemaal te zien tijdens het bazaarweekend van 28 en 29 september. Tot dan!**

Met een hartelijke groet van de bazaarcommissie,

Dick, Henk, Sander, Kees, Dick, Janneke, Daphne en Diana



## Verlag Kampweek

Vrijdag 13 juli 2018 om 19.00 uur was het weer zover. De kinderen (op 1 na, want die was het vergeten) kwamen hun fiets brengen aan de Lagendijk en de mannen gingen de spullen van zolder halen. Wij zijn erg blij dat Showband Jong Holland uit Zwijndrecht het vervoer wilde regelen. Want er gaan heel veel spullen mee voor een week kamperen.

Zaterdag om 14.00 uur kwamen veel mensen ons uitzwaaien. Wat is dat altijd leuk. Daar vertrokken we, richting Kaatsheuvel. Na aankomst werden de tenten ingedeeld, de bedden opgemaakt en daar kwamen de eerste snoepdozen al tevoorschijn. Na het vertrek van de ouders, is er dan echt voor de nieuwkomers.....DE BIGGENDOOP. Dit blijft leuk. Na het eten zijn we een wandeling we-



zen maken door de bossen en duinen in de hoop dat de kinderen moe zouden worden en lekker zouden gaan slapen. Maar helaas, laat naar bed gaan en overlopen, hoort er echt bij. Zelfs de jongens en meiden die voor het eerst meegingen, kwamen wij bij een controle over het veld tegen. Zondag zijn we met z'n allen naar de kerk geweest. De dominee vroeg of de kinderen lekker hadden geslapen en uitgerust waren. Na de kerk zijn we wezen zwemmen in het ven. Het was daar lekker verkoelend. 's Avond hebben we Rijsoordse bloemkool, aardappelen en komkommer op. Wat zijn wij dankbaar voor al die sponsors. Na het avondeten hebben we op het veld het bijbelverhaal gelezen en er nog met elkaar over gesproken. Als het dan donker wordt, is het tijd voor de pyjama show en dan gelijk je bed in en slapen.

Maandag zijn we op de fiets naar de speeltuin in Waalwijk geweest. De gemeente had wat toestellen veranderd. Dat vonden de kinderen erg leuk. Tussen de middag hebben we daar lekker gegeten. De speeltuin ligt tussen de bomen en er is veel schaduw. Daar waren we die dag heel erg blij mee. Na het eten zijn we terug naar de camping gefietst en hebben we daar in de speeltuin gespeeld. Er zit bij deze speeltuin ook een waterspeeltuin. Heerlijk met dat warme weer. Ja, en dan, na het eten staat er de tentinspectie en het snoepwinkeltje op het programma. Iedereen ging hard aan het werk. De kinderen kunnen heel goed opruimen. De tenten zagen er heel netjes uit. En daarna mag je naar het snoepwinkeltje. Wat een keus, wat neem je voor vannacht in bed? Voor het slapen gaan nog even het spel "de lama's" gespeeld.

Dinsdag hebben we in de bossen levend stratego gespeeld. Wat waren de kinderen fanatiek. Niet normaal. Marian de Vree, haar kleinkinderen en Merel Bakker kwamen even een kijkje bij ons nemen. Tussen de middag hebben we heerlijk tosti's op. Marian, bedankt voor het bakken van de tosti's en het doen van de afwas. Ja, je komt bij ons echt niet op visite.





's Middags kwamen Pieter en Roy Brand en mochten alle kinderen in groepen mee met de paardenkar. Dit blijft ieder jaar weer geweldig. Dat iemand een dag vrij neemt om de kinderen te vermaken. Super bedankt! 's Avonds na de tentinspectie en het snoepwinkeltje werd het tijd voor een sopbeurt. Al die schone kinderen, heerlijk. Marianne had het die avond erg druk met haren kammen en vlechten maken.

Woensdag kregen we bezoek van Rick en Annelieke Bezemer en Christiaan den Hartog. En laat nou precies die dag de sportdag zijn. Dat kwam goed uit. Ze hebben heel goed meegeholpen. De zeepbaan was bij alle kinderen toch wel het toppunt van de sportdag. En op zo'n sportieve dag horen tussen de middag broodjes hamburger en 's avonds patat met knakworsten. 's Avonds zijn we in de speeltuin van de camping wezen spelen.

Donderdag was het net als alle andere dagen, weer warm. Maar je hebt geen kind horen klagen. Dus wat doe je met warm weer.....zwemmen.

Na vele jaren zijn we weer eens naar het zwembad in Drunen geweest. Dat was voor de kinderen en leiding een super geslaagde dag. Het zwembad was flink veranderd. Veel leuke watertoestellen en glijbanen.



Ja en dan de donderdagavond.....DE BONTE AVOND. Nou, eigenlijk Idols in Kaatsheuvel met Resoords talent. Wat hebben we weer gelachen en genoten.

Vrijdagmorgen hebben de kinderen een wijnfles beschilderd, beplakt en versierd. Wat een mooie resultaten. Tussendoor ging er iedere keer een groep speuren door de bossen. Een speurtocht vinden ze heel erg leuk. Toen iedereen terug was, hebben we gezellig met elkaar gegeten. 's Middags hebben we in het bos het handelarenspeel gedaan. Wat is nou een kamp zonder handelarenspeel. Er is veel (legaal) verhandeld in het bos. 's Avonds toen het schemering werd, kwamen de kinderen met hun slaapzak, kussen, knuffels en snoepdoos hun tenten uit. Omdat het heel de week van dat mooie weer was, konden we met z'n allen buiten liggen. Sterren tellen. Arjan heeft weer enge spookverhalen voorgelezen. Helaas kregen we opeens een paar druppels. De eerste van de hele week. De kinderen hebben hun spullen gepakt en zijn naar hun eigen tent gegaan. Het buiten liggen was wel een hele ervaring. Dat komt heel weinig voor.

En dan is het opeens zaterdag en word je wakker, moet je alles inpakken en na het ontbijt komen de ouders ons weer ophalen.

Wij willen alle opbouwers, afbrekers, Piet en Jolanda Brand, Showband Jong Holland, sponsoren (Bakkerij Voordijk voor het brood, Wout Bestebreurtje voor de bloemkool, Fam. Kranendonk voor de opslag en de aardappelen, Firma Van der Waal voor het fruit, Fam. Bezemer voor de komkommers en Fam. Van Ooijen voor de aardbeien) en ouders die heen e/o terug hebben gereden en de kinderen bedanken voor een grandioze week.

Zetten jullie 20 juli 2019 t/m 27 juli 2019 in jullie agenda? Dan gaan we weer naar Kaatsheuvel. Ze weten al dat we komen.

Groeten van de kampleiding, Marianne de Reus, Femke de Reus, Pauline Bezemer, Arjan de Koning, Mariëlle Bode en Mirjam op den Brouw.

**Vaste Vrijwillige Bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2018".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand september zal plaatsvinden op 28 september 2018.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk

Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

***THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden;  
driejarige basiscursus en korte cursussen***

In het seizoen 2018-2019 starten er weer **driejarige basiscursussen theologische vorming**: één op maandagavond 3 september en parallel daaraan één op dinsdagmorgen 4 september a.s. Deze cursussen worden gegeven in kerkgebouw

"de Hoeksteen", Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel, (bereikbaar met de metro). Men komt wekelijks bijeen van september t/m mei, buiten de schoolvakanties.

Tevens zijn er diverse **korte cursussen** (1-3 dagdelen) die dit seizoen gegeven worden door:

"Aspecten van het Nederlandse christendom in de 20<sup>e</sup> eeuw", dr. E.P. Meijering, dinsdagmorgen 11/9, 18/9 en 25/9

"Geloof en wetenschap", prof. dr. M.J. de Vries, dinsdagmorgen 2/10, 9/10 en 16/10

"Psalmen in de moderne Nederlandse literatuur", dr. J.C. de Bas, dinsdagmorgen 30/10, 6/11 en 13/11 (2018);

"Rembrandts blik op de Bijbel", mw. drs. L.J. Verschoor, dinsdagmorgen, 27/11

"Het Wilhelmus: achterhaald of actueel?", drs. J.C. Blankers, dinsdagmorgen 4/12 en 11/12 (2018);

"Tussen geloof en twijfel -aspecten van de filosofische, postmoderne theologie van de Tsjech Tomás Halik-", drs. A.S.J. Smilde, dinsdagmorgen 15/1, 22/1 en 29/1 (2019);

"Openbaring: een troostboek", drs. A.J.O. van der Wal, dinsdagmorgen 5/2, 12/2 en 19/2 (2019);

"Rabbinse Literatuur: Dauw en opstanding", mw. drs. E. Schorer, dinsdagmorgen 12/3, 19/3 en 26/3 (2019).

De korte cursussen worden gegeven in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk), Springerstraat 340 te Rotterdam-Alexander, op maandagavond van 19.15 - 21.30 uur en op dinsdagmorgen van 10.00 -12.30 uur.

Aan de basiscursus en alle korte cursussen zijn kosten verbonden.

Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen.

Wilt u meer informatie, kijk dan op [www.tvgrotterdam.nl](http://www.tvgrotterdam.nl)

Voor persoonlijk contact kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld,

e-mail: [tvgrotterdam@online.nl](mailto:tvgrotterdam@online.nl) of bellen met mw. Koole, tel. 0167-536671.

*Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos.*

*Moeder Teresa*

# Elisabethbode

blad met een Boodschap

Postbus 484, 8440 AL Heerenveen

Telefoonnummer 088-3263330

**Ontvang 3 gratis proefnummers van de Elisabethbode!**

**'Ik beveel de Elisabethbode van harte aan!'**

Zoekt u een prettig leesbaar, opbouwend tijdschrift? Een blad met boeiende artikelen, herkenbare interviews, Bijbeluitleg en aandacht voor natuur en cultuur? Denk dan eens aan de *Elisabethbode*!

De *Elisabethbode* bestaat al 88 jaar, maar is sprankelend jong van hart, en richt zich op mensen vanaf circa vijftig jaar. Het is een pastoraal blad, waarin ook ruimte is voor ontspanning, humor en boeken. Met columns van onder meer ds. Hans van Ark, weerman Reinier van den Berg en Leger des Heils-medewerker Luc Tanja.

Wilt u de proef op de som nemen? Knipt u dan onderstaande bon uit en stuur deze voor 3 gratis proefnummers naar Abonneeservice Postbus 484, 8440 AL Heerenveen. U kunt ook mailen naar [abonneeservice@elisabethmagazine.nl](mailto:abonneeservice@elisabethmagazine.nl) of bellen met 088 3263330.

Ja, ik meld mij aan voor een gratis proefabonnement van 3 nummers.

Dit abonnement stopt automatisch.

Dhr./Mevr.\*

Voorletter(s) \_\_\_\_\_

Tussenvoegsel \_\_\_\_\_

Achternaam \_\_\_\_\_

Straat \_\_\_\_\_ Huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Plaatsnaam \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

E-mailadres \_\_\_\_\_

Handtekening



Vrijdag 28 september 2018



“The Idol (Ya Tayer El Tayer)

Biografie over Mohammed Assaf, winnaar van de Arabische versie van Idols. Hij groeide op in de Gazastrook en was samen met zijn zusje al vroeg bezig met muziek, optredend op bruiloften. Maar zijn leven veranderde toen hij meedeed aan ‘Arab Idol’ in Egypte. Zonder paspoort, in het geheim de grens passerend en zonder officiële uitnodiging voor zelfs maar een auditie.

In samenwerking met *Vrouwen voor Vrede*.

Aanvang filmvertoning: 19.30 uur

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een nagesprek.

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangsprijs € 5,—

### **REBIBLE—Ontdekking van vergeten verhalen**

Hoe komt het dat we Boeddha omarmen als een teddybeer en de verhalen uit de Bijbel links laten liggen? Die vraag nestelde zich in de gedachten van Inez van Oord (we kennen haar onder meer als oprichter van de magazines Seasons en Happinez). Ze bezocht jarenlang spiritueel leiders over de hele wereld, maar de Bijbel liet ze links liggen. En waarom eigenlijk?

Jezus liep over water, Eva at een appel, Mozes ging de berg op: veel mensen herinneren zich deze verhalen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk te begrijpen, iets van vroeger. Maar de verhalen horen bij onze geboortegrond. Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen en naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken? Inez vraagt het haar broer Jos, theoloog en predikant.

In De Open Hof praten Inez en Jos van Oord over de tocht die ze samen hebben gemaakt, langs de verhalen, letterlijk en figuurlijk. Ze gingen naar de Sinai, zochten sporen van Mozes, ze gingen naar Rome om - ondergronds - de eerste geheime christelijke tekens te ontdekken. Altijd met elkaar in gesprek, zoekend naar een betekenis, naar de bedoeling die we nu weer kunnen begrijpen. Soms namen ze de tekst heel letterlijk, soms zochten ze naar het symbolische, het mystieke. Zoekend, luisterend, aandachtig vragend.

Het resultaat van deze zoektocht is te vinden in haar nieuwe boek “Rebible, de ontdekking van de vergeten verhalen”. In dit boek komen de oude verhalen weer tot leven, anders dan we gewend zijn, met een verrassend nieuwe uitleg.

Tijdens deze lezing vertellen Inez en Jos over de totstandkoming van Rebible!

Wij nodigen u uit om bij deze inspirerende avond aanwezig te zijn op maandag 8 oktober 2018 om 20.00 uur in De Open Hof, Schildmanstraat 72A te Hendrik-Ido-Ambacht. Kerk open vanaf 19.30 uur met gelegenheid voor koffie/thee drinken. De avond is gratis toegankelijk. Aan het einde wordt gecollecteerd ter bestrijding van de kosten.

Om vast in de sfeer van die avond te komen kunt u op donderdag 27 september 2018 van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek van Hendrik-Ido-Ambacht aan de Hoge Kade 52, kennismaken met het boek Rebible. Er zal dan een verhaal worden voorgelezen en enige achtergrond informatie worden gegeven.

Meer informatie: [www.deopenhof-hia.nl](http://www.deopenhof-hia.nl)



## (CONCERT) AGENDA

2–6 september	Opstandingskerk	STARTWEEK	
6 en 20 september	De Fontein	Eetcafé de Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Ria Bode of Marrie de Koning Kosten € 5,—
6 en 20 september	De Fontein	Inloopochtend vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
14 september	Soosruimte	Ontmoetingsavond 30+	Praatje, glaasje, gezelligheid vanaf 20.00 uur
16 september	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij' Aanvang 17.00 uur	Interk.koor "Kairos", orgel Martin Mans, Ds. J.(Koos) Staat
18 september	De Hoeksteen	CMV Passage 19.45 uur	Lezing over 'Eine Kleine Nachtmusik'
23 september	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang 19.30 uur	o.l.v. Wim de Penning
28 september	Theater Het Plein	Filmhuis Ridderkerk 19.30 uur	Film The Idol
28 en 29 september	In en rond de Opstandingskerk	Jaarlijkse Bazaar	
29 september	Dorpskerk H.I.Ambacht	Zangdienst 20.00 uur	m.m.v.Koor 'Groote Lindt'
30 september	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij' Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Zaans Interk. Mannen- koor, Orgel Wim de Penning, sopraan Jaqueline Meijer, Ds. P. Vermaat
20 oktober	Opstandingskerk	Huwelijk Ds. Offringa met Eveline Sterk	Aanvang 11.00 uur
20 oktober	Breepleinkerk	Concert met Jostiband Aanvang 13.30 uur	zie info verder in dit blad
28 oktober	Opstandingskerk	Heel Rijsoord zingt	