

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten.	2,3
Opbrengst collectes, Zieken(t)huis, Wij gedenken...	4,5
In memoriam, De kerk..een open deur.	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, bijbelleesrooster	8,9
Passage, Lunchcafé, inloopochtenden, 30+ club, doopreünie.	10,11
Circus Elleboog, Nel de Gelder dienst, kleding..lappen..gordijnen	12,13
Kort verslag kerkenraadsvergadering, giften, collecte 10 februari	14,15
Church4you, Zondagavondzang, Doop en belijdenis	16,17
Kerkbalans, solidariteitskas, VVB, giften diaconie.	18
Filmhuis Ridderkerk, Zangdienst Open Hof	19
(Concert)agenda	20

Van de redactie

Het is buiten koud en guur maar binnen de kerk is het gelukkig warm. Niet alleen letterlijk in de kerkzaal en de Fontein maar ook tijdens onze samenkomsten en activiteiten. Genoten we onlangs nog van Rob Favier die ons met een waterpistool beschoot, binnenkort is er weer een Nel de Gelder dienst waar we kunnen gaan genieten van gesproken woord en muziek.

Naast de maandelijkse activiteiten zoals de inloopochtend, het lunchcafé, het eetcafé en de 30+ en 30- soosavonden zijn er ook weer allerlei fijne samenkomsten gepland zoals een doopreünie op 12 mei (hierover leest u alles in dit nummer van Rijsoord aan't Woord) en de jaarlijkse open middag van onze kerk waarvoor alle bewoners van Rijsoord persoonlijk worden uitgenodigd d.m.v. een flyer.

Laten we de warmte die wij allen voor elkaar voelen en beleven tijdens onze samenkomsten, van welke aard dan ook, laten afstralen op de mensen om ons heen!

Een gezegende maand toegewenst!!!

Stencilen:

Maandag 25 februari 2019

**Bundelen:**

Woensdag 27 februari 2019
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand februari met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 22 februari bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 3 februari 2019

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : W. Otte en W. van Prooijen
Koster : HansVietsch
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiakonaat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 10 februari 2019

09.30 uur : Ds. M. de Geus, Ridderkerk
Church4you
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en J.C. op den Brouw
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Catechese en Educatie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

19.00 uur : Nel de Gelder Dienst
Ds. Evert van der Veen
Koster : Henk van Maastricht

Zondag 17 februari 2019

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : W. de Waard en A. Bode
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 24 februari 2019

09.30 uur : Mw. M. Pieterse, Nieuwerkerk aan den IJssel
Chauffeurs : C. IJsselstein en M. C. Verveer
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Bij de diensten

Tijdens de zondagse erediensten van dit kerkelijk jaar zullen wij voornamelijk lezen uit het evangelie van Lucas. De veertigdagentijd begint pas in maart. De maand februari vormt dus een rustige opmaat. U bent weer van harte welkom om samen te lezen, te bidden en te zingen.

Tijdens de morgendienst op zondag 3 februari lezen we uit Lucas 4: 21-30. Jezus bezoekt zijn vaderstad Nazaret. Hij geeft onderwijs aan wie het horen wil, maar zijn woorden roepen ook weerstand op. Psalm 71 is de antwoordpsalm van deze zondag. In deze psalm ontmoeten we een mens die zijn toevlucht zoekt bij God. De vijanden staan rondom. In het evangelie wordt Jezus de stad uitgedreven met de bedoeling om Hem in de afgrond te storten. 'Maar Hij liep midden tussen hen door en vertrok' (Luc. 4:29).

Op zondagmorgen 10 februari zal ds. M. de Geus bij ons voorgaan. Hij is predikant van de Levensbron in Ridderkerk.

's Avonds op diezelfde zondag 10 februari is er de jaarlijkse naar mevrouw Nel de Gelder genoemde dienst. Voor de invulling van deze samenkomst in onze kerk zoekt de liturgiecommissie telkens weer naar een passende invulling. We denken dan op het grensvlak van kerk en cultuur, van traditie en vernieuwing. Deze keer is ds. Evert van der Veen uitgenodigd. Hij overdenkt met ons het thema *Vertrouwen*. We horen bijbelse woorden en gedichten en er klinkt bijpassende pianomuziek. De "Nel de Gelder"-dienst is vrij toegankelijk, begint om 19.00 uur en vindt plaats in de Opstandingskerk. Ook gasten zijn van harte welkom!

Op zondag 17 februari lezen wij uit Lucas 6:17-26. De evangelist Matteüs heeft zijn beroemde *Bergrede* (Mat. 5-7), bij zijn collega Lucas is sprake van een *Veldrede*. (zie Luc. 6:17). Jezus geneest mensen en Hij verkondigt zijn blijde boodschap. De verkondiging van Jezus beperkt zich niet tot hier en nu maar strekt zich uit naar de toekomst: gezegend wie op de Heer vertrouwt. Psalm 1 is de antwoordpsalm van deze zondag: 'Gelukkig de mens, die vreugde vindt in de wet van de Heer!'

Op zondag 24 februari komt mw. drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel naar de Opstandingskerk.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. G.H. Offringa

Vakantie predikant

Het is maar een vakantieweek, maar het is denk ik toch goed als u weet dat ik van zaterdag 26 februari t/m zondag 3 maart 2019 vrij ben.

Voor pastorale vragen kunt u dan terecht bij uw wijkouderling. Zij neemt zo nodig contact op met één van de andere predikanten in Ridderkerk.
Met vriendelijke groet,

ds. Herman Offringa

Opbrengst Collectes

23-12-2018	Kerk	€ 167,00
	Onderhoud gebouwen	€ 132,35
	Eigen jeugd	€ 62,50
24-12-2018	AZC Beverwaard	€ 408,85
25-12-2018	Kerk in Actie Kinderen in de knel	€ 227,50
	Onderhoud gebouwen	€ 147,55
	Eigen jeugd	€ 69,55
30-12-2018	Kerk	€ 165,75
	Onderhoud gebouwen	€ 138,60
	Eigen jeugd	€ 64,58
31-12-2018	Kerk	€ 131,70
	Diaconie	€ 102,20
06-01-2019	Diaconie	€ 159,70
	Onderhoud gebouwen	€ 143,85
	Missionairwerk	€ 62,00
13-01-2019	Kerk	€ 138,80
	Onderhoud gebouwen	€ 118,00
	Missionairwerk	€ 60,20
20-01-2019	Victory4All (Avondmaalscollecte)	€ 237,75
	Onderhoud gebouwen	€ 127,65
	Missionairwerk	€ 61,15

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Zieken(t)huis

Mw. B. Lodder-Bestebreurtje kwam op oudejaarsavond ongelukkig ten val en brak haar schaambeentje. Zij herstelt voorspoedig.

Mw. J. van Gameren-Romijn kwam ook ten val: zij brak haar elleboog. Gezien haar leeftijd zal zij met rust moeten herstellen.

Mw. S.A. Leentvaar-Bestebreurtje is voor behandeling opgenomen in Psychiatrisch Centrum Delta.

Ons oudste gemeentelid, mw. A. Heester-Florijn, mocht weer opknappen en thuiskomen uit het ziekenhuis, haar gezondheid is wel kwetsbaar. Er zijn nog andere zieken en herstellenden in onze gemeente, bij name gekend maar niet hier genoemd. Mensen die een geliefde naaste verloren. Wij willen ook hen en hun naasten gedenken met onze aandacht en voorbede.

Ds. Herman Offringa

Wij gedenken

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Korstiaan Klootwijk.

Hij overleed op vrijdag 18 januari 2019 op de leeftijd van 89 jaar.

Een dankdienst voor zijn leven werd gehouden op woensdagmorgen 23 januari in de Opstandingskerk te Rijsoord. Wij zochten rust en stilte bij liederen en mooie muziek. Het was fijn om bij dit afscheid met velen in de kerk te zijn en samen te zingen, want ook Kor Klootwijk zong graag. Dochter Christine sprak tijdens deze dienst een indrukwekkend In Memoriam uit voor haar vader. Het gezin is dankbaar voor heel veel goede jaren van trouwe liefde en zorg en gezelligheid. In de kerk zijn wij dankbaar voor zijn aanwezigheid in de kerkdiensten. Ook was hij enkele perioden ouderling-scriba en zijn accuratesse werd zeer gewaardeerd.

De laatste jaren van zijn leven verliepen moeizamer door opkomende hardhorendheid. Een val met als resultaat een gebroken heup en de daarop volgende revalidatie vroegen nogal wat van zijn geestkracht. Gelukkig kon zijn vrouw hem daar als eerste in bijstaan: 'Kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt' (Kol. 3:14). Het was de trouwtekst die zij in november 1962 meekregen om elkaar en anderen tot zegen te zijn.



Na de dankdienst gingen wij in kleine kring naar de begraafplaats om zijn lichaam in de aarde te leggen. We bidden om troost en sterkte voor zijn vrouw Sjanie, voor de kinderen Arnoud en Christine, en voor de nabije kring van familie en vrienden.

ds. G.H. Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
 ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 T (0180) 397773
 E g.h.offringa@xs4all.nl



In memoriam Hennie Alblas-van Nes

Onze moeder, oma en omi werd geboren in Rijsoord op 2 augustus 1920 als oudste in het gezin van (opa) Dirk van Nes en (oma) Cornelia de Jong.



Behoudens een kort “uitstapje” begin jaren '50 naar Slikkerveer heeft ze ook haar hele leven in Rijsoord gewoond. Binnen de dorpsgrenzen heeft ze voor en na haar huwelijk aardig wat omzwervingen gehad om uiteindelijk aan de Mauritshoek te eindigen.

In de jaren '20 en volgende was het in verband met de maatschappelijke situatie geen vetpot. Ze is na haar schooltijd dan ook al gauw “in betrekking gegaan” zoals dat heette. Zo is ze bijvoorbeeld ook in dienst geweest bij hoofdonderwijzer Faber van de lagere school om in de huishouding van het gezin hand- en spandiensten te verrichten. Ze keek daar met plezier op terug.

In de donkere jaren naar de aanloop van de 2^e wereldoorlog was er toch een persoonlijk lichtpuntje. Ze had ene Rien Alblas wat beter leren kennen en, zoals we nu zeggen, dat klikte. Een bange tijd brak aan toen Pa bij het uitbreken van de oorlog bij gevechtshandelingen was betrokken. Even zorgelijk was de tijd toen hij later voor dwangarbeid naar Duitsland was afgevoerd.

Na de oorlog was het aanvankelijk ook nog enkele jaren een moeilijke tijd. Er is nog veel gebrek, veel zaken zijn op de bon. Dat is voor hen geen bezwaar om elkaar op 2 oktober 1946 het jawoord te geven. Er kon ook nog geen eigen woning betrokken worden. Maar gelukkig konden ze inwoning krijgen bij tante Cornelia van Nes aan de Waaldijk.

In het gezin worden uiteindelijk 5 kinderen geboren. En inmiddels is de teller v.w.b. klein- en achterkleinkinderen opgelopen tot 14 respectievelijk 19. Een dergelijk druk gezin naam natuurlijk veel tijd in beslag. En dat in het begin zonder alle moderne huishoudelijke hulpmiddelen waaraan we inmiddels gewend zijn. Het was de tijd van sokken stoppen. Toen ze wat ruimer in haar tijd kwam is ze ook in de kerk actief geweest. Zo heeft ze 2 zittingsperiodes in de Diaconie gehad. Ook heeft ze heel wat jaartjes in het bestuur van de bejaardensoos gezeten.

In de vrije tijd van Pa gingen ze graag fietsen. En na zijn pensionering trokken ze regelmatig voor een (mid-)week naar Drenthe of de Veluwe. Ook las en puzzelde ze graag.

Aan deze idyllische periode kwam een tamelijk abrupt einde toen Pa na een bacteriële infectie na enkele weken op 18 juni 2002 overleed. Dit was een grote klap voor haar, ze kon hem immers toch niet missen? Ze heeft zich in de loop van de jaren dapper over deze klap heen gezet. Mede door de constante stroom van bezoekjes van kinderen, klein- en achterkleinkinderen, burens enz.. Zo heeft ze in betrekkelijk goede gezondheid haar dagen aan de Mauritshoek gesleten.

De laatste maanden waren evenwel niet altijd even makkelijk. Dat resulteerde op Oudejaarsdag jl. in een opname in de Elf Ranken. Daar knapte ze aanvankelijk zienderogen op, zodanig dat we toch nog onaangenaam verrast werden door de tia's waardoor ze werd getroffen, en die uiteindelijk fataal bleken te zijn.

Zo is ze op 98-jarige leeftijd zacht en kalm overleden. Reden tot dankbaarheid omdat ze deze hoge leeftijd mocht bereiken, maar wat zullen we haar verschrikkelijk gaan missen!

Maar we zijn vooral dankbaar voor alle zorg en liefde waarmee ze ons allemaal altijd heeft omringd.

25 mei 2019—De Kerk.... een open deur

De voorbereidingen voor de jaarlijkse open middag van onze kerk zijn al in volle gang.

Verschillende gemeenteleden hebben al hun medewerking toegezegd. Zij laten ons meegenieten van hun creatieve hobby.

Ook zal er muzikaal weer veel te genieten zijn. Welk koor er gaat optreden is nog een verrassing, maar dat het prachtig zal worden staat al vast!

Na de bakwedstrijd van 2018 organiseren we in 2019 een heuse fotowedstrijd.

Wie maakt de origineelste foto van ons prachtige dorp??? Er is een mooie prijs mee te winnen. Dus: ga erop uit!!! Kijk om u heen en maak een mooie foto! De foto's kunnen digitaal worden ingeleverd, het emailadres zal volgende maand bekend worden gemaakt.



We wensen u veel succes!!

Commissie Gemeenteopbouw-en Toerusting



Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Kerkelijke stand

Op 13 januari jl. is overleden

Hennie Alblas-van Nes

op de leeftijd van 98 jaar,
gewoond hebbende Mauritshoek 18.

Op 18 januari jl. is overleden

Korstiaan Klootwijk

op de leeftijd van 89 jaar,
gewoond hebbende Rijksstraatweg 179.

Overgeschreven naar de Gereformeerde
Kerk Molenaarsgraaf-Brandwijk:

A.A.C. Klootwijk.

Verjaardagen

7 februari 1940

Mevrouw J. Lodewijk-Visser
Ds. Sl. Visserstraat 17
2988 XB Rijsoord

14 februari 1928

De heer J.P. Euser
Langeweg 101
3342 LD H.I.Ambacht

15 februari 1928

Mevrouw J. Visser-Penning
Strevelszicht 6
2988 AS Rijsoord

15 februari 1929

Mevrouw T.A.J. v.d. Helm-Visser
Boksdoornstraat 2 kr. 515
2982 BC Ridderkerk

15 februari 1935

Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen
Rijsoordsestraat 30
2988 XP Rijsoord

Van harte gefeliciteerd!!!



We gaan verhuizen!!

Per 20 februari wordt het adres van
Joop en Lies van Wingerden:

Kloosplantsoen 495
2985 SN Ridderkerk.

Vooralsnog blijft het telefoonnummer
gelijk



NBG Bijbelleesrooster februari

vrijdag	1 februari	Ester 6:1-14	Zelfoverschatting
zaterdag	2 februari	Ester 7:1-8:2	De rollen omgekeerd
zondag	3 februari	Psalm 82	Rechtspraak
maandag	4 februari	Jeremia 1:1-10	Jong en (niet) enthousiast
dinsdag	5 februari	Jeremia 1:11-19	Kijk-bijbeltekst
woensdag	6 februari	Jeremia 2:1-13	Israël gaat vreemd
donderdag	7 februari	Jeremia 2:14-22	Waardoor ging het mis?
vrijdag	8 februari	Jeremia 2:23-29	Aanklacht van God
zaterdag	9 februari	Jeremia 2:30-37	Wie is je minnaar?
zondag	10 februari	Lucas 5:1-11	Goede vangst
maandag	11 februari	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
dinsdag	12 februari	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
woensdag	13 februari	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
donderdag	14 februari	Psalm 36	Kostbare liefde
vrijdag	15 februari	Jeremia 3:1-11	Dubbelhartig
zaterdag	16 februari	Jeremia 3:12-21	Oproep
zondag	17 februari	Jeremia 3:22-4:2	Bekering
maandag	18 februari	Jeremia 4:3-18	Slechtnieuwsgesprek
dinsdag	19 februari	Jeremia 4:19-31	Weeën
woensdag	20 februari	Jeremia 5:1-14	Overspel
donderdag	21 februari	Jeremia 5:15-31	De oorzaak van de ellende
vrijdag	22 februari	Psalm 137	Aan de rivieren van Babel
zaterdag	23 februari	Ester 8:3-17	Onherroepelijk?
zondag	24 februari	Ester 9:1-15	Zelfverdediging
maandag	25 februari	Ester 9:16-23	Verlenging
dinsdag	26 februari	Ester 9:24-28	Feestvreugde
woensdag	27 februari	Ester 9:29-10:3	Volksvertegenwoordiger
donderdag	28 februari	Psalm 94	De HEER is trouw
vrijdag	1 maart	Lucas 6:1-11	Sabbats(on)rust
zaterdag	2 maart	Lucas 6:12-26	In de leer bij Jezus
zondag	3 maart	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
maandag	4 maart	Lucas 6:39-49	Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
dinsdag	5 maart	Lucas 7:1-10	Geloof, hoop en liefde

C.M.V. Passage.

Dinsdagmiddag/avond 19 februari houden we onze jaarvergadering, verdere mededelingen over de middag gaan via de convocatie.

In de avond beginnen we niet om 19.45 uur maar 19.30 uur. Deze avond gaan we met onze handen iets doen. We hebben uitgenodigd mevr. Peterse uit Rijswijk. Mevr. Peterse geeft een workshop knipkunst, we zijn benieuwd wat voor kunstenaars wij in ons midden hebben. Voor degene die graag deze avond ook willen deelnemen en geen lid zijn, graag een telefoontje naar 0180-424220.

We willen u ook alvast de datum doorgeven van Wereldgebedsdag. Deze avond wordt gehouden in gebouw de Hoeksteen achter de Hervormde kerk. De datum is vrijdag 1 maart om 19.00 uur. Na de dienst drinken we nog een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom, ook niet leden. Deze avond staat het land Slovenië in het middelpunt, met als onderwerp: Welkom, God nodigt je uit.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje.

Lunchcafé de Fontein

Gezellig samen eten in lunchcafé de Fontein?

Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

Donderdag 7 februari (opgeven tot uiterlijk 31 januari)

Donderdag 21 februari (opgeven tot uiterlijk 14 februari)

Donderdag 7 maart (opgeven tot uiterlijk 28 februari)

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt. Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom!

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-.

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208)
Hartelijke groet, Marrie en Ria



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

7 en 21 februari

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 8 februari 2019

*Achter de bar staan dan
Arjan en Jan*

12 mei - Doop reünie

Bijna alle gemeenteleden zijn lang, of korter geleden, door hun ouders ten doop gedragen.

De namen van degenen die bij ons in de kerk zijn gedoopt staan allemaal opgeschreven in het doopboek van onze gemeente. Hierin staan alle dopelingen vanaf heden tot halverwege de 40-er jaren van de vorige eeuw opgetekend, compleet met geboortedatum, datum van de doop en de namen van de ouders.



Op 12 mei a.s. willen we met elkaar onze doop herdenken, samen met zoveel mogelijk mensen die ook in onze gemeente gedoopt zijn. Zij worden allen hiervoor uitgenodigd en we hopen dat zoveel mogelijk mensen gehoor geven aan de uitnodiging. Ook de nog in leven zijnde predikanten zijn hiervoor uitgenodigd en ze hebben allen hun komst toegezegd!

Er is een tentoonstelling gepland van doopjurken. Indien u er één heeft en tentoon wilt stellen, meldt u dat dan a.u.b. bij één van de leden van GOT. Ook oude foto's van een doop zijn van harte welkom. Zij zullen op de beamer worden getoond.

Het is een uitdaging gebleken om iedereen 'op te sporen' en daarom willen we daarbij ieders hulp inroepen. Op 2 en 9 februari ligt achterin de kerk een lijst waarin alle gezinnen genoteerd zijn, compleet met de doopnamen van de kinderen.

Wilt u de lijst eens doorkijken en eventueel aanvullen met de bij u bekende gegevens? De voorkeur gaat uit naar een emailadres maar een huisadres is ook prima.

Er is een speciaal emailadres aangemaakt voor alle aanmeldingen, hier kunt u ook de bij u bekende emailadressen kwijt die nog niet bij ons in de lijst staan.

Na de dienst op 12 mei, die om 10.00 uur begint, waaraan alle predikanten hun medewerking verlenen is er een gezellige reünie en voor degenen die dat wensen een broodmaaltijd. Het belooft een fijne, gezellige samenkomst te worden.

Emailadres voor alle meldingen en correspondentie:
doopreunieopstandingskerk@gmail.com

Gemeenteopbouw-en Toerusting

Circus Elleboog.

Al sinds 1967 bestaat er in Amsterdam een circus waar kinderen leren de vaardigheden van circus artiesten aan leren. En omdat er regelmatig wordt opgetreden bij voorbeeld op Koningsdag en soortgelijke evenementen moet dat, zij het op kinderniveau een behoorlijk peil hebben. Door de jaren heen is dat met steeds nieuwe kindergroepen uitstekend gelukt.



Aan dat circus elleboog moet ik de laatste tijd geregeld denken. En dat is niet toevallig. Wat is namelijk het geval. Op 21 december mocht ik weer als één van de koks meedoen aan de voorbereiding van het kerstdiner van het eetcafé. Tot onze voldoening mochten we constateren dat onze inspanningen in de smaak vielen en breed werden gewaardeerd.

Over hulp bij afruimen en afwassen, stofzuigen en stoelen sjouwen alleen maar lof. Tegen 10 uur was alles aan de kant, raapten we de laatste spullen bij elkaar, verwarming laag en lichten uit, deuren op slot en het gebouw verlaten.

En toen kwam Circus Elleboog voorbij. Met een volle krat spullen in mijn handen dacht ik zonder goed te kunnen zien de treden af te kunnen stappen. Niet dus..... In minder dan een seconde lag ik met krat en al volledig gestrekt op de tegels. Consternatie alom. Even bijkomen en inspectie van armen en benen. Gelukkig niets gebroken, wel een pijnlijke elleboog. Alle kleding nog ongeveer heel.

Thuisgekomen bleek dat de rechter elleboog behoorlijk was geblesseerd. Dat werd zaterdag dokterspost, daarna meerdere bezoeken aan de huisartsen voor zalfjes en andere geneeskrachtige of beschermende middelen en de geruststellende opmerking dat met een week of twee drie alles weer in orde zou kunnen komen. En dat hopen we maar !

Ik heb me wel voorgenomen de oefenstof van Circus Elleboog niet verder door te nemen.

Mijn wens en advies voor 2019 aan alle lezers van dit blad: naar een circus moet je kijken.

Als je het zelf probeert ben je in een paar seconden een probleemgeval !

Wim van Gameren , januari 2019

Begroting 2019

Met de brief voor de Actie Kerkbalans heeft u kennis kunnen nemen van de begroting voor het jaar 2019.

Wilt u een nadere toelichting, of gewoon nog wat meer weten over de cijfers, u bent bij deze van harte uitgenodigd op woensdag 13 februari a.s. om 20.30 uur in de Fontein. Het voltallige College van Kerkrentmeesters is dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Schikt u die tijd niet, neem dat contact op met een van de leden van het college voor het maken van een afspraak.

Tot ziens in de Fontein.

J.J. de Koning, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

10 februari 2019 Nel de Gelderdienst aanvang 19.00 uur

Programma 'Gevoelige snaren en zinvolle woorden'

Eenmaal per jaar is er in de Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter. Een aantal jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van Mevrouw Nel de Gelder aandacht te geven aan een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij kerk en cultuur tot uitdrukking brengt.

De keuze is dit jaar gevallen op het programma 'Gevoelige snaren en zinvolle woorden' door Ds. Evert van der Veen en Harold Kooij op de piano, een subtiële samenhang van inhoudsrijke woorden en verstilde muziek. Het thema is "Vertrouwen".

Woorden uit de bijbel worden verbonden met een gedicht waarin vertrouwen op God doorklinkt. Na elk gedicht is er een ingetogen moment van muziek om de woorden te laten bezinken. Er zal deze avond poëzie klinken van o.a. Jacqueline van der Waals, Ad den Besten, Michel van der Plas en Inge Lievaart. Een uur van bezinning waarin woorden meer dan anders zeggingskracht hebben.

U wordt van harte uitgenodigd voor dit programma wat gehouden wordt op zondag 10 februari 2019 in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord, aanvang 19.00 uur. Nadien is er koffie en thee en gelegenheid nog wat na te praten. De toegang is vrij.



Kleding, lappen en gordijnen ...

Nu de dagen lengen en wellicht de schoonmaak of opruimwoede toe kan slaan, maak ik u erop attent dat er nog steeds kleding, gordijnen en lappen kunnen worden ingeleverd.

De opbrengst komt ten goede aan de jaarlijks te houden bazaar in september. Mocht het zo zijn dat de vracht te zwaar is, bel en dan kom ik het even ophalen.

Een hartelijke groet van Ria Bode. Tel. 426208



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 december 2018

De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest Spreuken 8: 1-11 waarna de voorzitter voorgaat in gebed. De notulen van de vorige vergadering worden kort besproken en vastgesteld en de ingekomen stukken worden verdeeld.

De combinatie van de wijkteams gaat goed. De Bijbelse dagboeken worden rondgebracht. Enkele gemeenteleden hebben helaas last van gezondheidsproblemen. De predikant heeft in de afgelopen periode meerdere bezoeken afgelegd en diensten verzorgd. Samen met de predikant van Ridderkerk wordt een bijbelkring gehouden.

Het Christmas Event in Ridderkerk is goed verlopen. Er waren ongeveer 500 mensen.

De begroting voor 2019 wordt inhoudelijk besproken. Een aanzienlijk bedrag wordt in 2019 onttrokken aan de bestemmingsfondsen. In 2019 komt er een actie voor het dak. Ideeën worden hiertoe ontwikkeld. De kerkenraad verleent goedkeuring aan de begroting. Ook het collecterooster wordt besproken en vastgesteld. Eén van de beamers in de kerk stoort regelmatig. Mogelijk kan dit verholpen worden.

Het SARI-overleg heeft plaatsgevonden. Gesproken is onder meer over het combineren van kerkdiensten in de zomervakantie. Besloten is dit niet te doen. De diensten in de Stille week worden samen verzorgd. De kerkdiensten zijn als volgt: Witte Donderdag in De Levensbron; Goede Vrijdag in de Christus is Koningkerk, Stille Zaterdag in Bolnes en in Rijsoord zal op Paaszondag een wake / Paasdageraadviëring georganiseerd gaan worden.

Elke zondag wordt gevraagd wie de bloemen als groet van de gemeente wil wegbrengen. Soms blijft reactie wat uit, soms vanwege vervoer maar ook omdat mensen thuis visite verwachten. Hierdoor zijn het regelmatig dezelfde gemeenteleden die de bloemen wegbrengen. Zij doen dit met alle liefde maar het zou fijn zijn als meer gemeenteleden dit zouden willen doen. Hier zal meer aandacht naar uitgaan in de komende periode.

Onder dank aan de preekvoorzienster voor al haar inspanningen wordt het preekrooster 2019 vastgesteld. In verband met het Heilig Avondmaal op zondag 20 januari wordt Censura Morum gehouden. Er zijn geen bezwaren. Voor enkele gemeenteleden wordt ook 's middags het Heilig Avondmaal gehouden. Er heeft een stukje in Rijsoord aan 't Woord gestaan over dit middagavondmaal. Dit artikel wordt herhaald in het januari-nummer.

In de komende periode wordt het beleidsplan opnieuw bekeken en bijgesteld. De vergadering wordt afgesloten met een meditatie uit "Bouwstenen voor iedereen". De voorzitter sluit hierna de vergadering.

.....

Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Collecte op zondag 10 februari 2019 bestemd Catechese en Educatie

Eigentijds catechesemateriaal

Er is veel te leren over het christelijk geloof en de betekenis van het geloof voor het dagelijks leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal 'Overhoop'.

In dit materiaal komen alle 'basics' van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in een kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof 'waar' is?

De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jacob en organiseren met andere gemeentelieden een maaltijd.

Het materiaal is gratis beschikbaar via de website van JOP (www.jop.nl) en er komen regelmatig nieuwe onderwerpen en programma's bij. Door bij te dragen aan deze collecte blijven jongeren in onze kerken leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Church4You - viering voor de jeugd -

Na de zomer van 2018 zijn we gestart met een speciale viering voor de jeugd genaamd Church4You.

Er zijn nu 5 vieringen geweest. Op 14 januari hebben wij als leiding een evaluatie gedaan. De jongeren die tijdens de vieringen aanwezig waren vonden het fijne vieringen. De leiding (op 1 na) heeft de vieringen ook als positief ervaren en willen hier graag mee doorgaan. Door het afvallen van 1 leiding zijn nu op zoek naar een 6^e persoon om 3 duo's als leiding te houden.

Ben je een jongere en/of heb je vrienden/vriendinnen die het leuk zouden vinden om mee te komen dan zijn zij ook van harte welkom.

De eerstvolgende Church4You is op:
Zondag 10 februari 2019

We starten om half tien, maar natuurlijk kan je alvast gezellig iets eerder naar boven (in de Fontein) komen. Iets voor half elf gaan we dan naar de kerkzaal om daar met de gemeente de zegen te ontvangen.

De leiding bereidt elke bijeenkomst een onderwerp voor met behulp van Kind op Zondag (viering met jongeren).

We willen met onze groep ook graag iets doen voor de arme mensen in de wereld en willen daarom meedoen aan Compassion. Elke viering willen we dan samen sparen voor cadeaus (bijvoorbeeld kippen, naaimachine, geit enz.) en deze aan het einde van het jaar samen met de gemeente schenken. Kijk ook op <https://www.compassioncadeaus.nl/cadeaus/>



Hartelijke groet van Pauline, Mirjam, Petra, Liane en Elselien.

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 356^{ste} zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 17 februari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

In deze tweede zondagavondzang in dit nieuwe jaar geeft Wim de Penning leiding aan koor en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager. Een zondagavondzang met die als thema: Water; we openen deze zondagavondzang dan ook met Psalm 93: *'De Heer' regeert, de hoogste Majesteit*, gevolgd door het lied *'O eeuw'ge Vader, sterk in macht'*. Ook zullen we zingen *'Waterstromen wil ik gieten'* en *'t Scheepke onder Jezus' hoede*. Het koor zingt *'Als ik Uw schepping zie'*, en *'Roll Jordan, roll'*. We sluiten de avond af met het bekende lied: *'k Wil U, o God, mijn dank betalen'*. De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 22 december 2018 t/m 25 januari 2019)

Via de Rabobank	voor de kerk	€ 3.000,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 400,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	wijkgeld Elisabeth	€ 160,00
Via de enveloppe Actie Kerkbalans	VVB 2019	€ 480,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de bloemen	€ 50,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor RATW	€ 20,00
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg	wijkgeld Elisabeth	€ 31,00
Via mw. H.A. Versteeg-Leenheer	voor reparatie dak	€ 20,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. H. van der Starre	voor de koffie	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Doop en belijdenis

Het leven van de kerk beweegt zich voort van dag tot dag, op het weekritme van de zondagen, en nog ruimer: van feest naar feest. In een mensenleven doen zich hoogte- en dieptepunten voor die om een liturgische markering vragen. Wij mensen leven in de tijd, maar ook in een lichaam, en als zodanig willen wij gekend zijn. Eén van de bijzondere rituelen die we in onze kerk kunnen ondergaan is het sacrament van de heilige doop. 'Ik doop u in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest'. Met die woorden wordt de doop bediend. Daarbij wordt de dopeling met water overgoten of besprenkeld. Door middel van dit ritueel worden mensen opgenomen in de kerk, opgenomen in het lichaam van onze Heer. Zo is de doop tegelijk inwijdingsritueel.

In de bijna 130-jarige geschiedenis van onze kerk zijn er heel veel mensen gedoopt. Nu hebben wij het plan opgevat om al deze gedoopte leden uit te nodigen voor een zogenoemde 'doopreünie'. Die reünie zal plaatsvinden op zondag 12 mei 2019, in onze kerk.

Nu bedachten wij om ook tijdens deze dienst gelegenheid te geven om de doop te ondergaan. Als het - in principe - tijdens elke kerkdienst kan waarom dan nu niet? Want misschien bent u wel lid van onze gemeente en al volwassen, maar nooit gedoopt... Misschien leeft in u wel het verlangen om uw geloof te belijden en gedoopt te worden. Dat kan dan bijvoorbeeld op deze bijzondere zondag! Of misschien zijn er jonge ouders die de doop voor hun kind(eren) verlangen. Wij geven het graag ter overweging. De doop als mijlpaal in het leven, als troost en moment van geloof, als gave en opgave van Godswege.

Namens de werkgroep Gemeenteopbouw en Toerusting, ds. Herman Offringa

Kerkbalans en Vaste Vrijwillige Bijdrage vorig jaar

Fijn dat u in 2018 weer meegedaan hebt aan Kerkbalans en VVB.
Alle toezeggingen zijn ontvangen (of is/wordt in 2019 nog overgemaakt). Ook zijn er bedragen overgemaakt zonder schriftelijke toezegging, waardoor het eindbedrag € 72.955,56 is geworden.

Het geeft ons het vertrouwen om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Mogen wij ook in 2019 weer op u rekenen?

Bedankt!!!

College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Rijsoord

SOLIDARITEITSKAS 2018

Na de oproep in het november-nummer van Rijsoord aan 't Woord is voor de Solidariteitskas 2018 door 56 leden een totaalbedrag bijeengebracht van € 956,00.

In de voorgaande drie jaren was dit:

2017: € 920,00

2016: € 1.114,50

2015: € 1.080,00

Alle gevers bedankt!

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2019".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand januari zal plaatsvinden op 27 februari 2019 en van de maand februari op 28 februari 2019.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk

Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Ontvangen giften Diaconie

Via W. Barnard-Lieve	diaconie	€	10,00
Via M. de Koning-Nugteren	dagboekje	€	20,00
Via J. Zijderveld	dagboekje	€	10,00
Via J. Zijderveld	dagboekje	€	20,00
Via A. Alblas-Sintemaartensdijk	diaconie	€	5,00
Via W. Barnard-Lieve	dagboekje	€	10,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Met vriendelijke groet

Kees Alblas penningmeester CvD



Vrijdag 22 februari 2019

“Dancer in the dark”

Het is 1964. De Oost-Europese Selma emigreert met haar zoon Gene naar Amerika. Selma heeft een erfelijke ziekte waarbij ze uiteindelijk blind zal worden. Gene heeft deze ziekte ook. Selma spaart om een toekomstige oogoperatie voor Gene te betalen. Toch heeft Selma genoeg levensenergie. Elke avond repeteert ze haar rol ‘Maria’ voor de musical ‘Sound of Music’. Ze gaat graag naar de film, waarbij vriendin Kathy vertelt wat er op het scherm te zien is.

Inleiding om 19.15 door José Dentre.

Aanvang filmvertoning: 19.30 uur

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een nagesprek.

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangspreis € 5,—



Eerste zangdienst in 2019 in de Open Hof

Op zondag 3 februari staat de eerste zangdienst van 2019 gepland in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht.

Medewerking wordt verleend door de Christelijke Gemengde Zangvereniging “Asaf” uit Puttershoek. Het koor staat onder leiding van de bekende musicus Everhard Zwart. Verder wordt er medewerking verleend door organist Wim de Penning, pianist Arie de Korte en fluitist Severin van Dijk. Zij staan garant voor een mooi muzikaal uur, waarin vele geliefde samenzangliederen gezongen worden.

Naast de begeleiding zullen zij ook solistisch optreden tijdens een instrumentale intermezzo. Verder natuurlijk koorzang, een gedicht en een beamerpresentatie. Belangstellenden kunnen vooraf een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com. De zangdienst begint om 17.00 uur. De kerk staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

De volgende zangdienst staat gepland op zondag 3 maart 2019. Dan zal de Christelijk Mannenkoor “Prins Alexanderpolder” o.l.v. Arjan Breukhoven medewerking verlenen. Het orgel wordt dan bespeeld door Matthijs Breukhoven en als speciale gast is uitgenodigd de sopraan Wendy Roobol. Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, telefoon 06 28 57 15 81.



(CONCERT) AGENDA

3 februari	Open Hof kerk H.I. Ambacht	Zangdienst Aanvang 17.00 uur	m.m.v. 'Asaf' uit Puttershoek
7 en 21 februari	De Fontein	Inloopochtend vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
7 en 21 februari	De Fontein	Lunchcafé de Fontein Aanvang 12.30 uur	Opgeven bij Ria Bode of Marrie de Koning
8 februari	Soosruimte Fontein	30+ ontmoetingsavond aanvang 20.00 uur	Glaasje, spelletje, gezellig- heid
10 februari	Opstandingskerk	Nel de Gelderdienst Aanvang 19.00 uur	m.m.v. Ds.Evert van der Veen en Harold Kooij
10 februari	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Gemengd Koor 'Groot Veluwe'. Voorgan- ger Ds. L. Kruger
17 februari	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang aanvang 19.30 uur	
19 februari	Hoeksteen	CMV Passage Aanvang 19.30 uur	m.m.v. Mevr.Peterse workshop Knipkunst
22 februari	Theater Het Plein	Filmhuis Ridderkerk Aanvang 19.15 uur	zie aankondiging in dit blad
24 februari	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. 'Holland Chr.Mannenkoor'. Voorgan- ger Ds. Koos Staat
1 maart	Hoeksteen	Wereldgebedsdag Aanvang 19.00 uur	
12 mei	Opstandingskerk	Doopreünie Aanvang 10.00 uur	Voor iedereen die in de Opstandingskerk is gedoopt en hun familieleden
25 mei	Opstandingskerk	De Kerk... een open deur Aanvang 14.00 uur	met muziek en creativiteit
1 juni	Opstandingskerk	Orgelconcert aanvang 16.00 uur	m.m.v. Arjan Breukhoven
26 oktober	Opstandingskerk	Orgelconcert aanvang 16.00 uur	m.m.v. Gert van Hoef