

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten.	2,3
Zieken(thuis), Terugblik voorjaarsvakantie	4,5
Dooptreunies, Groet Janis van der Linden, Vakanties met aandacht	6,7
Verjaardagen, verhuizing, bijbelleesrooster	8,9
PCOB, Lunchcafé, inloopochtenden, 30+, Passage, stiltewandeling	10,11
Bazaar 2019, Filmhuis, De Kerk...een open deur.	12,13
Opbrengst collectes en giften, Kerkbalans	14,15
Jaarrekening Diaconie	16-18
40 dagen kalender, Reisverslag, wandeling, Dak van de kerk.	19-21
Oranjeconcert 2019, Zondagavondzang, zangdiensten	22,23
(Concert)agenda.	24

Van de redactie

Voor u ligt het aprilnummer van Rijsoord aan 't Woord. We leven midden in de veertigdagen-tijd, op weg naar Pasen. Een tijd van stilte, van bezinning op weg naar het Grote Feest van de Verlossing op 21 april a.s.

In de omgeving zijn verschillende zangavonden gepland waarin mooie Paasliederen kunnen worden beluisterd en mee gezongen. Van harte aanbevolen.

In de stille week zullen gezamenlijke diensten met de SARI kerken worden gehouden. Het is misschien wenselijk om een ander kerkgebouw te bezoeken, maar het worden vast fijne bijeenkomsten waarin we ook nader kennis kunnen maken met de naburige gemeenten en hun gemeenteleden.

I.v.m. een korte vakantie wil ik u verzoeken de kopij voor de maand mei een week eerder in te leveren, namelijk uiterlijk 19 april!!! Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden???

Ik wens u een fijne tijd en veel leesplezier !

**Stencilen:**

Maandag 29 april 2019

**Bundelen:**

Woensdag 1 mei 2019
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 19 april 2019

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 7 april 2019—5e zondag Veertigdagentijd

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : C.J. op den Brouw en N. Pikhaar
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 14 april 2019—6e zondag Veertigdagentijd—Palmzondag

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht
Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Donderdag 18 april 2019—Witte Donderdag

Gezamenlijke dienst SARI kerken in De Levensbron, Ridderkerk
19.30 uur : Ds. M. de Geus

Vrijdag 19 april 2019—Goede Vrijdag

Gezamenlijke dienst SARI kerken in Christus is Koningkerk Slikkerveer
19.30 uur : Dhr. W.T. van den Bogerd

Zaterdag 20 april 2019—Stille Zaterdag

Gezamenlijke dienst SARI kerken in PG Kerk Bolnes
19.30 uur : Ds. P. Taselaar

Zondag 21 april 2019—Paasdageraadvisering

Gezamenlijke dienst SARI kerken in Opstandingskerk Rijsoord
06.00 uur : Ds. G.H. Offringa



Zondag 21 april 2019—Pasen

m.m.v. Diane Abspoel (Hobo) en Jacob van Nes

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa

Church4you

Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en W.C. Barnard-Lieve

Koster : Henk van der Starre

Collecte : 1e Zendingscollecte Kerk in Actie
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 28 april 2019

09.30 uur : Mw. Ds. F. Wierdsma, Rotterdam

Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C.A. Alblas

Koster : Wim van Bruggen

Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Jeugdwerk

Bij de diensten

Zondag 7 april is het alweer de vijfde zondag in de 40-dagentijd. We lezen verder in het Evangelie van Lucas, vandaag over de indringende gelijkenis van de onrechtvaardige pachters (hoofdstuk 20).

Op zondagmorgen 14 april gaat ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht bij ons voor. Het is de zesde zondag in de 40-dagentijd: Palmzondag. Jezus rijdt Jeruzalem binnen. Niet op een paard, als een krijgsheer, maar op een ezel, als vertegenwoordiger van juist de zachte krachten, die sterker zullen blijken dan de dood.

Op Witte Donderdag 18 april is er een gezamenlijke dienst in de Levensbron te Ridderkerk. Voorganger is ds. M. de Geus. Wij gedenken de inzet van het Heilig Avondmaal en delen met elkaar brood en wijn. Deze dienst is samen met de SaRi-kerken van Bolnes, Ridderkerk en Rijsoord en begint om 19.30 uur.

Op Goede Vrijdag 19 april hebben we een gezamenlijke dienst in de Christus is Koning Kerk in Slikkerveer. Voorganger is Dhr. W.T. van den Bogerd. We lezen en zingen over het lijden en sterven van Jezus. De dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door een commissie van gemeenteleden en begint eveneens om 19.30 uur.

Met de avonddienst op Stille Zaterdag 20 april beëindigen we de cyclus van drie dagen, op weg naar Pasen. Vanavond wordt er een gezamenlijke dienst gehouden in de kerk van de Protestantse Gemeente in Bolnes, aan de Pretoriusstraat. In deze dienst is er gelegenheid om onze doop te gedenken en te vernieuwen. Voorganger is ds. P. Taselaar, de dienst begint om 19.30 uur.

Op zondag 21 april vieren wij het Paasfeest. Vanuit onze kerk is een vroege Paasdag-raadsviering. Deze ingetogen viering begint om 06.00 uur, de kerk zal op tijd open zijn. Om circa 06.15 uur gaan we naar een plek waar we de zon zien opkomen. Daar lezen we het Paasevangelie en zingen we een lied.



Om 9.30 uur is er dan de feestelijke Paasmorgendienst. We ontsteken het licht aan de Paaskaars, teken van de opgestane Heer die met ons meegaat, zo geloven wij. Hij is ons licht, Hij toont ons zijn tekenen, Hij opent ons de ogen, Hij laat ons weer leven met hart en ziel! In deze dienst gaan we ook zingen: Jacob van Nes bespeelt het orgel, en hoboïste Diana Abspoel verleent muzikale medewerking. Vanaf deze plaats willen wij u attenderen op een kleine wijziging in de gang van zaken tijdens de dienst: de kleine kaarsjes worden dit jaar niet aangestoken (en gedoofd) tijdens de dienst, maar ze worden uitgedeeld bij de inzameling van de gaven (collecte).

Op zondag 28 april gaat mw. ds. F. Wierdsma uit Rotterdam bij ons voor.

Wij wensen elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe!

ds. G.H. Offringa

Onze zieken en herstellenden

Waar het gaat om ziekte en zorgen gebeurt er altijd veel in een gemeenschap die kerk is. Wij zien in liefde om naar elkaar en anderen, zoals familie en vrienden, burens, ook mensen van buiten de kerk.

Uit onze gemeente noemen wij hier de namen van mw. W. Lodder-Bestebreurtje, zij verbleef enige tijd in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Zwijndrecht, maar is nu weer thuis.

Mw. J. Monteban-Brouwer verblijft na haar heupoperatie in verpleeghuis Crabbehoff te Dordrecht.

Dhr. A. van Gameren werd met een hartaanval opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. De behandeling kon gelukkig snel worden ingezet en na enkele dagen kon hij weer naar huis.

Mw. A.M. van Wingerden-de Weerd onderging een zware operatie in het Amphia Ziekenhuis te Breda. Zij verblijft nu voor herstel in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam.

Dhr. H. Harmsen is gevallen en brak daarbij zijn heup. Hij is geopereerd. Op het moment van schrijven verblijft hij nog in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam Lombardijen, maar er is al uitzicht op terugkeer naar huis.

Mw. R. Elshout is voor observatie opgenomen in De Hoop GGZ in Dordrecht.

Mw. S.A. Leentvaar-Bestenbreurtje verblijft voor behandeling bij Delta aan de Maasboulevard te Rotterdam Lombardijen.

In deze tijd van Pasen staan wij stil bij het leven zoals wij dat uit Gods hand ontvangen. Wij ontvangen het leven in alle kracht, maar ook in alle kwetsbaarheid. Wij bidden om moed en vertrouwen voor onze zieken en herstellenden, en voor hun naasten, familie en vrienden en verzorgenden.

ds. G.H. Offringa

Voorjaarsvakantie (terugblik)

In oktober vorig jaar kregen wij bij ons huwelijk een prachtige cadeau van u als gemeente.

De kleine sculptuur heeft een plekje in de vensterbank gekregen, maar de mooie reischeque wachtte nog op een bestemming.

In de voorjaarsvakantie maakten wij een korte reis naar de Italiaanse stad Florence. Het geschonken bedrag was precies genoeg voor de treinreis en enkele hotelovernachtingen.



Wij vonden het heerlijk om samen te onderweg te zijn en de stad te verkennen. We willen u nogmaals heel hartelijk bedanken voor dit prachtige cadeau!

Herman Offringa & Evelien Sterk

Ontvangen gift Diaconie

Via de Rabobank voor de Diaconie € 50,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Kees Alblas

Penningmeester CvD

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



12 mei - Doop reünie

Bijna alle gemeenteleden zijn lang, of korter geleden, door hun ouders ten doop gedragen.

De namen van degenen die bij ons in de kerk zijn gedoopt staan allemaal opgeschreven in het doopboek van onze gemeente. Hierin staan alle dopelingen vanaf heden tot halverwege de 40-er jaren van de vorige eeuw opgetekend, compleet met geboortedatum, datum van de doop en de namen van de ouders.

Op 12 mei a.s. willen we met elkaar onze doop herdenken, samen met zoveel mogelijk mensen die ook in onze gemeente gedoopt zijn, uiteraard ook degenen die vóór 1940 gedoopt zijn! Zij worden allen hiervoor uitgenodigd en we hopen dat zoveel mogelijk mensen gehoor geven aan de uitnodiging.

Ook de nog in leven zijnde predikanten zijn hiervoor uitgenodigd en ze hebben allen hun komst toegezegd!

Er is een tentoonstelling gepland van doopjurken. Indien u er één heeft en tentoon wilt stellen, meldt u dat dan a.u.b. bij één van de leden van GOT. Ook oude foto's van een doop zijn van harte welkom. Zij zullen op de beamer worden getoond.

Het is een uitdaging gebleken om iedereen 'op te sporen' en daarom willen we daarbij ieders hulp inroepen. Achterin de kerk liggen op de tafels lijsten waarin alle gezinnen genoteerd zijn, compleet met de doopnamen van de kinderen. Er wordt gelukkig al druk in geschreven en nagezocht, maar nog lang niet alles is compleet.

Wilt u de lijst nog eens doorkijken en eventueel aanvullen met de bij u bekende gegevens? De voorkeur gaat uit naar een emailadres maar een huisadres is ook prima.

Er is een speciaal emailadres aangemaakt voor alle aanmeldingen, hier kunt u ook de bij u bekende emailadressen kwijt die nog niet bij ons in de lijst staan.

Na de dienst op 12 mei, die om 10.00 uur begint, waaraan alle predikanten hun medewerking verlenen is er een gezellige reünie en voor degenen die dat wensen een broodmaaltijd. Het belooft een fijne, gezellige samenkomst te worden.

Emailadres voor alle meldingen en correspondentie:

doopreunieopstandingskerk@gmail.com

Gemeenteopbouw-en Toerusting



Beste Rijsoordenaars,

Ik wil jullie graag op deze manier gedag zeggen. Opgegroeid in jullie Opstandingskerk, de plek waar ik onze God langzaam heb leren kennen. Na een aantal jaren van zwerven en loslaten van geloof, heb ik opnieuw de overweldigende liefde van Jezus en de overvloedige genade van God mogen ervaren. En die had ik hard nodig ;-)

Inmiddels heb ik mij ingeschreven in een andere gemeente, Rafaël De Rank in Kralingen. Bedankt voor alle dingen die ik met u en jullie heb mogen leren en meemaken; voor de gesprekken tijdens GGG, de koffies na de kerk, musical, La Pipe, kinderdiensten en meer. Veel zegen gewenst op uw en jullie weg, zowel persoonlijk als in/ met de gemeente!

Hartelijke groeten,
Janis van der Linden

Vakanties met aandacht 2019

Graag maakt de diaconie u attent op vakanties voor senioren, met en zonder zorg, die georganiseerd worden door Hetvakantiebureau.nl.

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze stichting werkt nauw samen met de Protestantse Kerk en ontvangt financiële steun van KerkinActie.

Valt u voor een statig herenhuis, een romantisch landgoed of een kleinschalig hotel aan de heide, een kasteelhoeve, een vaarvakantie of luxe hotel in een natuurreservaat? Het aanbod strekt zich uit van vakantiehotels in Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland tot aan het gastvrije Limburg.

Vrijwilligers vormen dé ruggengraat van de vakanties. Dat betekent dat u dag en nacht kunt terugvallen op de persoonlijke hulp die zij u bieden. Of het nu om begeleiding, verzorging of een luisterend oor gaat, zij staan voor u klaar!

De vakanties hebben een open protestants christelijke identiteit waarbinnen iedereen welkom is. Tijdens de gehele vakantie week is er een pastor aanwezig welke ook voor gaat in de zondagse viering in het hotel.

Ondervindt u problemen met het regelen van het vervoer van en naar uw vakantieadres? Vraag uw diaconie te helpen het vervoer te regelen. U kunt ook reizen via Valys (0900-9630). Het vakantiebureau helpt u graag bij het vinden van uw ideale vakantie. Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u hen bellen (tel: 0343-745890) of hulp vragen bij uw diaconie. De vakantie gids ligt op de leesplank in de hal van de kerk. Daarin kunt u lezen wat elke locatie u te bieden heeft.

Uw diaconie

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Tussen waken , tussen dromen (lied 631)

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht
wordt de steen van 't graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin

Tekst Hanna Lam
Melodie Heinrich Albert
'Gott des Himmels und der Erden'

Verhuisd:

De eerste woningen worden opgeleverd!!

Mevr. W. van Prooijen gaat wonen
Ds.Sleeswijk Visserstraat no. 1
Mw.N.Pikhaar op no. 3 en Mw. J. Lodewijk
-Visser op nr. 19.
Postcode blijft dezelfde,
2988 XB.



Verjaardagen

3 april 1943
De heer H. Bestebreurtje
Kloosplantsoen 625
2985 ST Ridderkerk

6 april 1932
Mevrouw G.T. vd Waal
Rijksstraatweg 183
2988 BD Rijsoord

7 april 1933
Dhr. J.de Vroed
Brasem 83
2986 HA Ridderkerk

15 april 1936
De heer B. Los
Vlasstraat 11
2988 XR Rijsoord

16 april 1933
Mevrouw W. Lodder-Bestebreurtje
Goudenregenplantsoen 431
2982 TJ Ridderkerk

16 april 1936
Mevrouw N. van Duijn-Brauckman
Witbloemstraat 2
2988 XS Rijsoord

24 april 1940
Mevrouw A.C. van der Waal-de Vroed
Strevelszicht 2
2988 AS Rijsoord

24 april 1935
Mevrouw A. Berkman-Visser
't Zwaantje 20
2988 BW Rijsoord

3 mei 1940
De heer D.S. van der Burg
Rijksstraatweg 223
2988 BE Rijsoord

4 mei 1940
De heer C. Bakker
Rijksstraatweg 233
2988 BE Rijsoord



NBG Bijbelleesrooster april

maandag	1 april	Leviticus 4:22-26	Leiders staan niet boven de wet
dinsdag	2 april	Leviticus 4:27-35	Vergeving is niet goedkoop
woensdag	3 april	Leviticus 5:1-13	Wegkijken is strafbaar
donderdag	4 april	Leviticus 5:14-26	Boetebeleid
vrijdag	5 april	Leviticus 6:1-6	Het vuur blijft branden
zaterdag	6 april	Leviticus 6:7-11	Voedsel voor priesters
zondag	7 april	Psalm 59	Gebed om bevrijding
maandag	8 april	Hosea 1:1-9	Getrouwd met een ontrouwe
dinsdag	9 april	Hosea 2:1-9	De HEER is trouw, ondanks ontrouw
woensdag	10 april	Hosea 2:10-25	Gekrenkte liefde
donderdag	11 april	Hosea 3:1-5	Voorbeeldig
vrijdag	12 april	Hosea 4:1-11	Al die ellende is geen toeval ...
zaterdag	13 april	Hosea 4:12-19	Van kwaad tot erger
			Palmpasen
zondag	14 april	Lucas 19:29-48	Benedictus
maandag	15 april	Hosea 5:1-7	Valstrikken
dinsdag	16 april	Hosea 5:8-15	Gevolg van foute keuzes
woensdag	17 april	Lucas 22:1-13	Vorbereidingen
donderdag	18 april	Lucas 22:14-65	Tafelgesprekken en wapengekletter
vrijdag	19 april	Lucas 22:66-23:56	Genade door onrecht
zaterdag	20 april	Hosea 6:1-3	Lied van hoop
			Eerste Paasdag
zondag	21 april	Lucas 24:1-12	Zondagsactiviteit
maandag	22 april	Lucas 24:13-35	Uitleg
dinsdag	23 april	Lucas 24:36-53	Feest van herkenning
woensdag	24 april	Psalm 56	Help!
donderdag	25 april	Leviticus 6:12-16	Gebroken brood
vrijdag	26 april	Leviticus 6:17-23	Heilige maaltijd
zaterdag	27 april	Psalm 61	Lang leve de koning
zondag	28 april	Leviticus 7:1-10	Herstelwerkzaamheden
maandag	29 april	Leviticus 7:11-27	Let op vet
dinsdag	30 april	Leviticus 7:28-38	Priesterloon
woensdag	1 mei	Psalm 144	Geluk voor het volk
donderdag	2 mei	Hooglied 1:1-7	Verlangen
vrijdag	3 mei	Hooglied 1:8-17	Zoete woorden
zaterdag	4 mei	Hooglied 2:1-7	Voor mij is er maar één
zondag	5 mei	Hooglied 2:8-15	Samenkomst

PCOB

Woensdag 24 april houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

Mevrouw A. Fokker uit H.I. Ambacht houdt een lezing over: De meesterverteller W.G. v.d. Hulst.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

Lunchcafé de Fontein

Gezellig samen eten in lunchcafé de Fontein?

Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

Donderdag 4 april (opgeven tot uiterlijk 28 maart)

Donderdag 18 april (opgeven tot uiterlijk 11 april)

Donderdag 2 mei (opgeven tot uiterlijk 25 april)

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt. Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom!

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-.

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208)

Hartelijke groet, Marrie en Ria



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op
4 en 18 april
2 mei

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen
we met elkaar!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 12 april 2019

*Achter de bar staan dan
Arie en Ragnar*

C. M. V. Passage.

Dinsdag 16 april hopen we weer bij elkaar te komen in de Hoeksteen. Deze avond gaat mevr. Hulseman uit Heerjansdam ons alles vertellen over spelden en naalden. We zijn benieuwd naar wat ze te brengen heeft, we hopen op een fijne avond met elkaar.

U bent van harte welkom, neem gerust uw buurvrouw of vriendin mee.

Met vriendelijke groet
Het bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje



Stiltewandeling zaterdag 13 april vanuit de Protestantse Gemeente te Bolnes

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in het Veertigdagenboekje, zal de Stiltewandeling op zaterdag 13 april plaatsvinden vanuit de Protestantse gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56. We beginnen rond 10.30 uur met koffie/thee. Daarna zullen wij de wandeling doen en keren terug naar de kerk, waar wij tijdens een eenvoudige lunch kunnen napraten over de stilte ervaring.

U kunt zich tot donderdag 11 april ook aanmelden voor deze wandeling bij Gerda van der Schilt, tel. 010-8861043.

Diensten in de Stille Week

In de Stille Week worden de kerkdiensten op donderdag, vrijdag en zaterdag in de andere Sari kerken gehouden.

Mocht u vervoer nodig hebben geef dit dan tijdig aan bij 1 van de diakenen die het vervolgens voor u regelen.

Zo kunnen we in deze tijd op weg naar Pasen ook samen kerk zijn en deze bijzondere diensten met elkaar beleven.

Een hartelijke groet van uw diaconie.



Bazaar 2019

We gaan weer van start... een geheel nieuw bazaarjaar... alhoewel... bijna nieuw. De opslag is namelijk maar een kleine maand geheel leeg geweest. Inmiddels staan weer een tal van dozen opgestapeld met nieuwe handelswaar.

In een “winkeltje” dat door een ringetje gehaald kan worden. Het “winkeltje” heeft namelijk een nieuwe eigenaar gekregen. “Het Winkeltje van Henk”.

Zo heet het tegenwoordig.

En Henk houdt van orde en dat is dus te zien.

Hij vindt het daarom ook fijn om te weten waar hij aan toe is. Dat als hij fluitend op zijn fiets onderweg is naar het bedrijfje, en er dus ook fluitend aankomt, hij geen chaos op de stoep van het winkeltje aantreft. Dat willen wij liever niet. De fluit tussen Henk zijn lippen laten verdwijnen. Het klinkt net zo vrolijk.



Er hing al jaren een bordje aan de gevel met... niets neerzetten, anders even bellen naar... Het blijkt nog steeds niet altijd te werken. Wij willen u daarom nogmaals vragen... indien u spullen heeft die u eerder kwijt wilt dan dat de opslag open is, dan vinden wij het heel fijn indien u dit even meldt. U kunt dan bellen naar dé Henk... die van “Het Winkeltje Van Henk” dus, ... via telefoonnummer: 06 57632443.



De opslag is weer open op zaterdag 20 april, van 10.00 uur tot 11.00 uur. Henk van Maastricht en Dick Alblas zijn diegene die de deuren op die ochtend voor u openhouden.

Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie,
Dick, Dick, Sander, Henk, Kees, Janneke Daphne en Diana

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van “VVB 2019”.

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand april zal plaatsvinden op 29 april 2019.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

vrijdag 26 april 2019



"I Daniel Blake"

De 59-jarige Daniel Blake heeft zijn hele leven als meubelmaker gewerkt, tot hij na een ziekte hulp nodig heeft van de staat. Hij ontmoet de alleenstaande dakloze moeder Katie en haar twee jonge kinderen, Daisy en Dylan. Haar enige kans op woonruimte is door een flat te accepteren 450km verderop. Daniel en Katie bevinden zich in niemandsland, gevangen in de bureaucratische rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittanië

Inleiding om 19.15 door Jim Kloos
Aanvang filmvertoning: 19.30 uur

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een nagesprek.

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangspreis € 5,-

25 mei 2019—De Kerk... een open deur

De voorbereidingen voor de jaarlijkse open middag van onze kerk zijn al in volle gang.

Verschillende gemeenteleden hebben al hun medewerking toegezegd. Zij laten ons meegenieten van hun creatieve hobby.

Ook zal er muzikaal weer veel te beleven zijn. We kunnen gaan genieten van het bekende popkoor 'A lot of' uit Barendrecht. Zij brengen bekende popsongs ten gehore.

Dit jaar is er een leuke fotowedstrijd.

Wie maakt de origineelste foto van ons prachtige dorp???

Er is een mooie prijs mee te winnen. Dus: ga erop uit!!! Kijk om u heen en maak een mooie foto! De foto's kunnen digitaal worden ingeleverd op het volgende emailadres:

Fotowedstrijdopstandingskerk@gmail.com

Uiterste inleverdatum: 20 mei!!

We wensen u veel succes!!

Commissie Gemeenteopbouw- en Toerusting



Opbrengst Collectes

24-02-2019	Kerk	€ 211,40
	Onderhoud gebouwen	€ 80,65
	Eigen jeugd	€ 60,85
03-03-2019	Diaconie	€ 161,12
	Onderhoud gebouwen	€ 134,75
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 66,50
10-03-2019	Kerk	€ 209,05
	Onderhoud gebouwen	€ 170,90
	Zendingscollecte Kerk un Actie	€ 88,05
	Spaardoos Kleine projecten Rwanda	€ 19,90
13-03-2019	Kerk (bidstondcollecte)	€ 162,15 (*)
	Diaconie (bidstondcollecte)	€ 106,25 (*)
17-03-2019	Diaconie (aanvulling bidstondcollecte)	€ 291,10 (*)
	Kerk (aanvulling bidstondcollecte)	€ 289,85 (*)
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 60,66
	Spaardoos Kleine projecten Rwanda	€ 58,65
24-03-2019	Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat	€ 150,35
	Onderhoud gebouwen	€ 128,80
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 62,95
	Spaardoos Kleine projecten Rwanda	€ 46,55

(*) *excl. nagekomen bedragen via de Rabobank*

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 22 februari 2019 t/m 29 maart 2019)

Via de bus in de hal van de kerk	voor de bidstondcollecte	€ 100,00
Via mw. P. van Nes-van der Griend	wijkgeld Elisabeth	€ 40,00
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. A. Alblas-Sintemaartensdijk	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. J.H.W. Bezemer-van Duijne	voor de bloemen	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de bidstondcollecte	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de bidstondcollecte	€ 100,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 500,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



Stand per 29 maart 2019:

Door 143 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 66.722,96. Hartelijk dank daarvoor!

Van 62 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2019" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

College van Diakenen
Gereformeerde Kerk Rijsoord
Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk.

Aan de Gemeente van de
Gereformeerde Kerk te Rijsoord.

Jaarrekening 2018.

Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening over het jaar 2018 te presenteren. Deze jaarrekening is opgesteld aan de hand van de door de PKN opgelegde regels. Vanaf het jaar 2018 heeft de PKN een online loket opengesteld voor het indienen van de jaarrekeningen en de begrotingen. De jaarrekening 2018 zal via dit portal worden ingediend. De cijfers die in Rijsoord aan 't Woord worden gepubliceerd zijn slecht een beknopt overzicht. De volledige jaarrekening 2018 zal ter inzage liggen voor alle gemeenteleden gedurende 5 dagen op het kantoor van de penningmeester van de diaconie aan de Rijksstraatweg 46 a-b te Rijsoord.

Indien u de jaarrekening wilt inzien dan graag contact opnemen met de penningmeester via telefoonnummer 0180-422595. De jaarrekening zal ter inzage liggen in de week van 8 t/m 12 april 2019.

In het gepubliceerde overzicht zal u wellicht opvallen dat er een bedrag van € 25.000,00 als baat en als last opgenomen is. In 2017 heeft de Diaconie een groot bedrag ontvangen uit een nalatenschap en heeft besloten om daaruit een fonds te maken voor bijzondere projecten.

In 2018 is gekozen om € 12.500,00 te doneren aan Onderwijs voor Dalit kinderen in India en ook € 12.500,00 aan De Glindt voor de nieuwbouw van gezinsvervangende huizen. Dit is dus als een last in de jaarrekening geboekt. Omdat deze uitgaven gedekt worden door het gevormde fonds is een bedrag van het fonds opgenomen en als baat in de jaarrekening geboekt.

Zo hopen wij met uw giften en bestedingen vanuit het fonds bijzondere projecten te helpen waar de nood hoog is. Wij willen u allen hartelijk dank zeggen voor uw bijdrage via collecten en giften waardoor u het ons mogelijk maakt te helpen waar het nodig is.

Met vriendelijke groet,
Kees Alblas
Penningmeester CvD.

JAARREKENING DIACONIE

Deel 2
JAAARREKENING DIACONIE

Bedankt!

Het duurt niet zo lang meer voordat het Pasen wordt. Bij de vorige Rijsoord aan 't Woord heeft u de Veertigdagenkalender ontvangen. Een woord van dank is op zijn plaats richting de bezorgers ervan. Het is toch een extra vrachtje dat meegenomen moest worden op de bezorgroute. Daarom: heel hartelijk bedankt voor de moeite. Ook de bloemengroep verdient een bedankje. Er was voor gezorgd dat de liturgische bloemschikking én het gebruikelijke boeket bloemen voor de zondag al gereed stonden gedurende het vrijdagavondgebed dat op 22 maart in onze kerk gehouden werd. Dit is zeer gewaardeerd. Bedankt!

Voor we op 21 april het Paasfeest gaan vieren zijn er in de maand april nog 2 vrijdagavondgebeden:

vrijdag 5 april in de Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer en op

vrijdag 12 april in de Irenekerk, Electropark 17 - 19, Slikkerveer.

De aanvang is om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

De nieuwe Adam

Ik zag vanmorgen de gestalte
van de opgestane Heer
in wat we lazen
en in wat we hoorden.

De nieuwe Adam
heeft mijn ziel geraakt,
mijn leven tot die
nieuwe mens gemaakt
toen ik me in de
omstanders verplaatste,
hun blijdschap en verwondering
me eigen maakte,
de rennende discipel
hijgde hoorbaar
in mijn oor.

Met allen die rondom
mij stonden
zag ik de zweetband en de
windsels opgewonden,
toen alles stil werd
hoorde ik mijn naam.

De Eersteling
die ons is voorgegaan
blies mij in Zijn gestalte
het nieuwe leven aan!

Coby Poelman-Duisterwinkel
Uit de bundel "Het pinkstert!"

Namens de projectgroep 40dagenkalender,
René en Wilma Barnard



Reisverslag

Aan een reisverslag denk u vermoedelijk aan een verslag van een lange tocht, maar niets is minder waar. Medio heeft men mij gevraagd of ik voorzitter wilde blijven van het SARI overleg. En aangezien ik dat zelf ook een mooie functie vind, met name vanwege het doel om te komen tot nadere samenwerking, heb ik het verzoek gehonoreerd.

Nu is het zo dat alle kerken in SARI hebben uitgesproken dat de wens tot samenwerking wordt onderschreven, wil nog niet betekenen, dat we spijkers met koppen slaan. Uiteraard is het zo dat Rome en Parijs, of zo u wilt, Rijsoord en Bolnes, niet in een dag gebouwd zijn, ze zijn wel gebouwd.

Ik had mij al voorgenomen om regelmatig diensten te bezoeken in andere SARI kerken, maar dat kwam er steeds maar niet van. Want als je met elkaar wilt samenwerken, dan is het heel belangrijk dat je elkaar kent. En een van die manieren is dat je elkaars diensten bezoekt. Dan ga je opeens ter kerke in een andere wijk van je eigen gemeente en zo kom je nog eens ergens.

Als eerste ben ik gelijk maar helemaal buiten SARI gegaan. Ik heb in januari een dienst bijgewoond in de Maranatha kerk. Ik viel daarbij niet van de ene verbazing in de andere en als die dienst een spiegel is van hoe zij als gemeenschap zijn, kunnen zij een goede aanvulling zijn op SARI. Mocht iemand van u daar ook eens op visite gaan, hoor ik graag uw verhaal.

Daarna een bezoek aan de Levensbron. Dat was helemaal anders dan ik gewend ben, want het was een bijzondere Evangelisatiedienst. Een dienst zonder predikant, maar wel een dienst die in balans is. Leuk om mee te maken en ik had wel de indruk dat de aanwezigen genoten hebben, maar bovenal ook iets ontvangen hebben om mee naar huis te nemen.

Ten slotte, althans volgens dit verslag, een dienst bijgewoond in de Opstandingskerk. Een reguliere dienst, maar wel fijn om bij te wonen. Het is ook hier mooi om mee te maken, dat je eerst wat bekeken wordt en dan breekt het ijs en komt het praatje. En dat is toch wat we nodig hebben om verder te gaan en vooral samen verder te gaan.

Ik ga vooral door met het bezoeken van diensten in de SARI kerken en soms ook daarbuiten en raad iedereen aan om dat ook te doen. Misschien niet direct op grote schaal, maar het is zeer aan te raden om eens uit buiten de eigen gemeente te kijken, want je ontvang altijd iets, wat je anders niet gekregen zou hebben.

Hartelijke groet,
Huib Langbroek

Er wordt weer wekelijks gewandeld vanaf 8 april a.s.

Vanaf 8 april a.s. kan er weer worden gewandeld. Verzamelen om 19.00 uur op het kerkplein. Wilt u er zeker van zijn dat u niet alleen hoeft te wandelen, meldt u dan aan bij de Whatsapp groep 'Maandagavond lopers'.

Hier wordt gecommuniceerd over het wel-of-niet-doorgaan van het wandelen i.v.m. weersomstandigheden. Informatie bij Ellie Lagendijk of Caroline Bode. Gemeenteopbouw-en Toerusting zal niet langer de wandelingen coördineren. Maar zonder GOT gaat het vast ook helemaal gezellig worden!



Collecte zondag 21 april 2019 (Pasen) - Zendingscollecte Kerk in Actie

Versterk de kerk in Pakistan

In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerke aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Daarnaast doen ieder jaar 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.

Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in Pakistan. Wij bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

HET DAK VAN DE KERK 3

In Rijsoord aan het Woord van maart schreven wij u over een speciale actie om geld bijeen te brengen voor het noodzakelijke onderhoud van het kerkdak.

Wij presenteren u een mooi chocolade tablet met daarop onze eigen Opstandingskerk.

In samenwerking met chocoladeatelier van Noppen hebben wij twee tablets ontwikkeld van heerlijke chocolade: de maten zijn ongeveer 10 x 15 cm en 15 x 20 cm. Ook is er keuze tussen melk en puur, dus elke liefhebber kan aan zijn of haar trekken komen.

De prijs is slechts 10 euro voor de 10 x 15 cm en 15 euro voor de 15 x 20 cm.

De opbrengst is voor dit goede doel.

Het worden echte verzamelaars items.

Zondag 7 en 14 april liggen er intekenlijsten op de tafels achterin de kerk, meld u zich daarop snel aan. Wij verwachten u dan snel te kunnen verrassen met deze bijzondere plak chocolade.

Op naar een blijvend droge kerk!
College van Kerkrentmeesters

PS. ook aardig om aan iemand cadeau te geven.



Oranjeconcert 2019

Het duurt nog even, maar het zou jammer zijn als u het zou gaan missen! Daarom willen wij u nu alvast op de hoogte stellen van ons jaarlijkse Oranjeconcert, dit jaar voor de 37ste keer!

Dit concert wordt gehouden op vrijdag 26 april as. en vindt plaats in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 in Zwijndrecht. De kerk zal open zijn vanaf 19.15 uur, aanvang concert is 20.00 uur. Er is inmiddels een prachtig programma samengesteld, waarin uiteenlopende muziekstijlen langs gaan komen, alles even mooi! Buiten een groep van fijne musici is dit jaar de keuze gevallen op 2 bijzondere mannen, die ons concert extra luister zullen komen bijzetten.

Carel Kraayenhof, de bandoneonspeler die Maxima op 2-2-2002 zo ontroerde met zijn Adios Nonino. Hij zal ons, samen met het koor, op de klanken van zijn bandoneon, mee terugvoeren naar "de traan" tijdens het huwelijk van onze koning en koningin. Reza Ranjazmay is een sympathieke tenor, die ons met zijn indrukwekkende stemgeluid koude rillingen zal gaan bezorgen. Hij komt oorspronkelijk uit Iran maar woont al langere tijd in Nederland. Hij zingt op vele concerten, nu dus ook bij ons Oranjeconcert.

Het koor wordt begeleid door: André de Jager (orgel), Kees de Bruin (piano), Jaap Klootwijk (slagwerk), Jantine Kalkman (trompet) en Suzanne Arends (fluit). De algehele muzikale leiding is uiteraard weer in handen van onze dirigent Wim de Penning. Deze bijzondere combinatie van medewerkers gaat ook dit jaar weer zorgdragen voor een spetterende Oranje avond.

Toegangskarten zijn nu reeds te bestellen en kosten € 16,-, deze prijs is incl. plaatsreservering, programmaboekje en koffie/thee in de pauze.

U kunt kaarten reserveren via alle koorleden of bij Koos Sala, Sweelinckplantsoen 48, tel. 06 25 03 39 64 of via e-mail: koossala@kpnmail.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Kaarten zijn tevens verkrijgbaar op 26 april in de kerk.

Wij gaan ons best doen om u op de avond vóór Koningsdag alvast helemaal in Oranjesfeer te brengen.

U bent er toch bij ...?

Met hartelijke groet namens het Bethelkerkkoor,
Ans Groenendijk

Passie- en Pasenzondagavondzang in de Bethelkerk

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de Passie- en Pasenzondagavondzang die wordt gehouden op zondag 14 april as. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. Organist van deze avond is André de Jager. In deze zondagavondzang gedenken we zingend het lijden en sterven maar ook de wederopstanding van onze Heer en Heiland. We openen deze zondagavondzang met het lied: 'O hoofd, bedekt met wonden', gevolgd door 'Jezus, leven van ons leven' en 'Glorie zij aan Jezus' maar ook gaan we zingen 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem' en 'Ik weet, dat mijn Verlosser leeft'. Het koor zingt o.a. de liederen: 't Is middernacht en in de hof' en 'Christus is opgestaan'. We sluiten de avond af met het lied 'U zij de glorie'.

De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst. Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl.

Zangdienst in de Open Hof met Passie- en Paasliederen

Zondag 7 april kan er weer samen gezongen worden in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. Dit keer zal het thema "Passie en Pasen" zijn.



Er wordt zelfs medewerking verleend door twee koren, namelijk het Chr. gemengd koor "Grote Lindt" uit Zwijndrecht en Chr. gemengd koor "Omnia Cum Deo" uit Nieuw Lekkerland. De koren zullen gezamenlijk optreden en staan onder leiding van Gerard v.d. Zijden.

Verder werken er bekende musici mee, namelijk Jolanda den Houter - hobo, Severin van Dijk - dwarsfluit, Kees de Bruin - piano en Edwin Vooijs - orgel. Het programma trekt muzikaal mee met het lijden en sterven van Jezus. De koor- en samenzang wordt verbonden door lezingen uit het Bijbelboek Marcus. Deze lezingen worden gedaan door een aantal zangdienst-commissieleden.

Als bezoeker levert u ook een belangrijk aandeel aan deze zangdienst, want er staan uiteraard veel samenzangliederen op het programma. De genoemde musici zullen het koor begeleiden, maar ook instrumentaal optreden en ook kan men de bekende beamerpresentatie weer verwachten. Het complete programmaboekje kunt u vooraf al per email ontvangen door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com.

De zangdienst begint om 17.00 uur. De kerk staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht. De toegang is gratis.

Uniek Passie- en Paasconcert in De Doelen met de koren van Peter Burger

Op D.V. zaterdagmiddag 13 april a.s. geven de gezamenlijke koren van dirigent Peter Burger een groot concert in Concertgebouw De Doelen in Rotterdam.

Het is de derde keer dat de gezamenlijke koren van Peter Burger een concert met elkaar organiseren. Dit jaar voor het eerst in de lijdenstijd.

Het thema 'De weg weer vrij' loopt als een rode draad door het concert heen en neemt u mee naar de betekenis en inhoud van Passie en Pasen.

Het samengestelde koor bestaat uit 380 zangers en zangeressen. Daarnaast wordt medewerking verleend door het mannenensemble 'Cantare' uit Woudenberg o.l.v. André van Vliet.

De koren worden muzikaal begeleid door een groot samengesteld orkest, bestaande uit landelijk bekende musici. Kortom: alle ingrediënten voor een fantastische middag. Het concert begint om 14.00 uur. Toegangsprijs € 26,-. Kaartverkoop: via de koorleden, de website van De Doelen (www.dedoelen.nl) of per e-mail: concertenmetpassie@gmail.com. Informatie: 06-22457365.



(CONCERT) AGENDA

4 en 18 april 2 mei	De Fontein	Inloopochtend vanaf 10.00 uur	Koffie, spelletje, gezellig- heid
4 en 18 april 2 mei	De Fontein	Lunchcafé 'De Fon- tein' Aanvang 12.30 uur	Opgeven bij Ria Bode of Marrie de Koning
8 april	Kerkplein 19.00 uur	Wekelijkse wandeling van ca. 5 km	
13 april	PKN kerk Bolnes	Stiltewandeling vanaf 10.30 uur	
14 april	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen Maakt Blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. 'De Slagzingers' Ds. Erick Versloot
14 april	Bethelkerk Zwijndrecht	Passie-en Pasen Zondagavondzang	Aanvang 19.30 uur
16 april	De Hoeksteen	Passage	m.m.v. Mevr.Hulseman
26 april	Theater het Plein Ridderkerk	Filmhuis Ridderkerk Aanvang 19.15 uur	Film 'I Daniel Blake'
28 april	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen Maakt Blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Chr.Strijens Gem.koor, Pastor Johan Bos
12 mei	Opstandingskerk	Doopreünie Aanvang 10.00 uur	Voor iedereen die in de Opstandingskerk is gedoopt en hun familieleden
25 mei	Opstandingskerk	De Kerk... een open deur Aanvang 14.00 uur	met muziek en creativiteit
1 juni	Opstandingskerk	Orgelconcert aanvang 16.00 uur	m.m.v. Arjan Breukhoven
26 oktober	Opstandingskerk	Orgelconcert aanvang 16.00 uur	m.m.v. Gert van Hoef