

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten, pastoraat, contact met predikant.	2-5
Opbrengst Collectes, VVB, Kerkbalans, Gemiste collectes	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, bijbelleesrooster	8,9
Bedankjes, Paaskaarsjes, Product van de maand, Lectoren gezocht, Inloop in kerk vanaf 1 april	10,11
Verslag Kerkenraadsvergadering	12,13
Kerk Parijs, giften Diaconie, giften CVK, periodieke giften	14,15
Overdenking Ds. Matser	16,17
Laat God wonen	18

Een nieuw begin

April is de maand van het nieuwe begin. Allereerst omdat we in deze maand het Paasfeest vieren, feest van een nieuw begin.

Ook de lente dient zich aan, ook hierbij zien we een nieuw begin, ontluikende planten en bomen, overal jonge dieren...

Helaas vindt de kerkenraad het nog niet verantwoord om kerkdiensten te vieren mét gemeenteleden. De overheidsmaatregelen laten het niet toe dat we verantwoord bij elkaar kunnen komen, maar toch is er een voorzichtig nieuw begin. Allereerst kunnen we op zondag de diensten meebeleven door eenvoudig de TV aan te zetten, af te stemmen op You Tube en dan verschijnt de vertrouwde Opstandingskerk in beeld, zo gaat het in ieder geval bij mij thuis. Als u nog problemen heeft de uitzendingen te bekijken, aarzel dan niet en bel ons!! Er zijn verschillende mogelijkheden om de dienst in beeld en geluid mee te beleven.

Dat voorzichtige nieuwe begin betekent ook dat we op donderdagmorgen zomaar de Opstandingskerk binnen kunnen lopen voor een goed gesprek, een kaarsje te branden of om zomaar stil te zijn....of boeken te ruilen.... wel moeten uiteraard de geldende Coronaregels in acht worden genomen, maar op deze manier kunt u weer even genieten van het voor ons zo vertrouwde kerkgebouw.

In deze editie van Rijsoord aan 't Woord vindt u mooie paasgedichten, een prachtige meditatie van Ds. Anja Matser, bedankjes van gemeenteleden en de vertrouwde rubrieken. Ik wens u een Gezegend Paasfeest!

Uw voorzitter
Ellie Lagendijk

Stencilen:

Maandag 26 april 2021
Jan Monteban

**Bundelen:**

Woensdag 28 april 2021
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 23 april bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%

Alle diensten worden uitgezonden via Live-stream (Beeld en geluid) (You Tube) en Kerkdienst gemist (alleen geluid)



Donderdag 1 april 2021—SARI viering vanuit onze kerk

Viering Heilig Avondmaal

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa

Koster : Henk van der Starre

Collecte : Kerk in Actie Project Oeganda

Vrijdag 2 april 2021—SARI viering vanuit de Levensbron

19.30 uur : Ds. M. de Geus

Zaterdag 3 april 2021—Paaswake SARI vanuit de Levensbron

19.30 uur : mw. R. Keijzer-Meeuwse

Zondag 4 April 2021—Paasdageraadviering SARI vanuit onze kerk

06.45 uur : Ds. G.H. Offringa

Zondag 4 april 2021—Paasviering

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa

Koster : Hans Vietsch

Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiako
naat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk



Zondag 11 april 2021

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen,
Zwijndrecht

Koster : Henk van der Starre

Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 18 april 2021

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa

Koster : Wim van Bruggen

Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 25 april 2021

09.30 uur : Ds. A. van de Beld, Almelo

Koster : Henk van Mastrigt

Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

UITZENDINGEN VIA YOU TUBE

Het bekijken van de live-streams kan op 2 manieren:

Het eenvoudigst is via de website van de kerk: www.opstandingskerkrijsoord.nl

Hier vindt u een link naar de dienst. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar You Tube.

Een andere mogelijkheid is direct via You Tube. De eerste keer dat u inlogt op deze website wordt gevraagd of u wilt inloggen: Klik op: 'nee, bedankt'.

Daarna zoekt u: 'Opstandingskerk Rijsoord'. Hier vindt u alle opnamen van diensten, ook van vorig jaar... even zoeken naar de juiste datum en de dienst is gevonden!

Heeft u problemen? Bel ons!

Bij de diensten

De Goede of Stille Week valt dit jaar op de overgang van de maanden maart en april. In deze week gaan we op weg naar het feest van Pasen. Vorig jaar werd de aanloop naar het Paasfeest door de coronacrisis helemaal ontwricht. Helaas moesten we ook dit jaar opnieuw veel ontmoetingen en activiteiten annuleren. Waar het gaat om de kerkdiensten staat de landelijke kerk 30 bezoekers toe. In onze gemeente zijn we voorzichtig en wachten tot het coronasein op veilig staat, want op het moment nemen de besmettingen nog toe... Voor de kerkenraad was dit een lastige afweging. Met de nieuwe mogelijkheid van het *streamen* van de vieringen denken we het Paasfeest toch goed te kunnen vieren, thuis en in de kerk.

De vieringen in de Stille Week krijgen een extra dimensie door de samenwerking met de Protestantse Gemeente in Bolnes, de Irenekerk in Slikkerveer en de Levensbron in Ridderkerk. Met hen versterken we zo de onderlinge band en ons gedeelde geloof. Het is de moeite waard om in deze tijd ook eens hun mooie en interessante websites te bezoeken.

De viering op Witte Donderdag 1 april vindt plaats in onze Opstandingskerk. Op deze dag lezen we in Johannes 13, 1 - 15 hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. Dit teken van dienstbaarheid gaat vooraf aan de instelling van het avondmaal. Wij willen deze maaltijd gedenken door in de kerk het Avondmaal te vieren. Het *online* vieren heeft als beperking dat u thuis geen brood of wijn kunt ontvangen. We willen u daarom vragen om voorafgaand aan de dienst een schoteltje met een stukje brood of een matze-cracker klaar te zetten, samen met een klein glaasje water of druivensap. Op het moment van het delen in de kerk kunt u dan thuis de verbondenheid met Christus en met elkaar vormgeven. Laten wij dit op waardige wijze doen want het is de Heer zelf die ons nodigt. Zoals Hij ons de gaven van brood en beker geeft, zo geeft Hij ons ook zijn Woord en zijn beloftes. In deze bijzondere avondmaalsviering hoop ik zelf voor te gaan. Aanvang van de dienst is 19.30 uur en is te volgen via de website van onze kerk.

*Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.*

Lied 569:4

De viering op Goede Vrijdag 2 april is in de Levensbron te Ridderkerk. Deze dienst wordt omlijst door stilte en leden uit de deelnemende kerken lezen met elkaar het lijdens-evangelie uit Lucas 22,39 - 23,54, afgewisseld met passende muziek. Na het evangelie is er aandacht voor de voorbeden. Ds. M. de Geus zal deze dienst leiden. De viering begint om 19.30 uur en is te volgen via de website van de Levensbron.

ERKENNING VAN DE HOOFDMAN

*Die diepe duisternis,
drie uren durend
waarna die luide klacht
waarom God Hem verliet,
de zure wijn, de rietstok,
zijn laatste schreeuw
die tempelvoorhang brak,
Hij gaf de geest,
de hoofdman sprak:
'Waarlijk, de Mens,
Hij was de Zoon van God!'*

Coby Poelman-Duisterwinkel

De viering op Stille Zaterdag 3 april is in de Levensbron te Ridderkerk. De Paaswake is een viering waarin teksten uit het Oude Testament zullen klinken. We horen over de schepping van het licht uit Genesis en over momenten van bevrijding uit Exodus. Ook zijn er profetenwoorden en staan we stil bij het moment van onze doop. We bedenken hoe ons leven telkens weer wordt vernieuwd wanneer we ons toevertrouwen aan de heilige Geest, het Licht dat ons aanstoot. Deze viering wordt zorgvuldig voorbereid door de pastor van Bolnes, Mevr. Ria Keijzer, met leden van de Protestantse Gemeente te Bolnes, maar wordt uitgezonden vanuit de Levensbron. In eerste instantie is de dienst dus ook vanaf de website van de Levensbron te volgen. Ook deze viering begint om 19.30 uur.

*Zelfs de bomen rusten uit
met hun kale witte takken.
Windstil, heilig, geen geluid,
adem kan de wind niet pakken.*

*Nog één nacht, één ademzucht,
leven zal de doodssteen raken,
net zoals de passievrucht,
bloeiend, zo zal Hij ontwaken.*

Coby Verheij-de Peuter

Op de Paasmorgen zondag 4 april vieren wij de opstanding van Jezus Messias. Er zijn dan twee vieringen. De gezamenlijke Paasmorgenstond begint om 07.00 uur en wordt uitgezonden vanuit onze kerk. In het vroege morgenlicht gaat Jezus ons voor als een teken van hoop. Niet lang daarna is er de feestelijke Paasmorgendienst, aanvang 9.30 uur.

ZEGENBEDE VAN ST. PATRICK

*Moge de Christus
die wandelt op doorboorde voeten
met jou wandelen op de weg.*

*Moge de Christus
die dient met doorboorde handen
jouw handen uittrekken om te dienen.*

*Moge de Christus
die liefheeft met een doorboord hart
jouw hart openen om liefde te hebben.*

*Dat jij mag zien het gelaat van Christus
in een ieder die je zult ontmoeten,
en dat een ieder die jou zal ontmoeten
het gelaat van Christus in jou mag zien.*

Op zondag 11 april ontvangen we ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht als onze voorganger. Ik ken hem uit de tijd dat ik nog in Kampen studeerde, hij was daar predikant van de Westerkerk. Dat is alweer een half mensenleven geleden... Ds. Van Herwijnen is inmiddels met emeritaat, maar gaat nog steeds voor in kerkdiensten.

Zondag 18 april was gereserveerd voor een uitgestelde Jeugddienst, maar deze bijzondere dienst is opnieuw verzet, nu naar de maand oktober. Ik zal nu zelf voorgaan en wellicht kunt u mij iets aanreiken bij de schriftlezing van deze zondag. Eén van de lezingen is uit het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 21, 15 - 24 waar Jezus na zijn opstanding uit de dood aan zijn leerlingen verschijnt. Johannes laat ons meekijken aan de oever van het meer van Galilea. Daar voert Jezus voert een gesprek met Petrus. Hoe zal het de vertrouwelingen van Jezus op aarde verder gaan als Hij definitief niet meer bij hen zal zijn? En hoe gaat het met onszelf, vele eeuwen later? Wat wil deze tekst ons zeggen, vandaag? Misschien hebt u een mooi lied of een gedicht, een herinnering of een foto, of een combinatie van die dingen. Ik wil het vooraf niet teveel invullen, ik laat me graag verrassen!

Op zondag 25 april hoopt ds. A. van de Beld uit Almelo bij ons voor te gaan. Hij is één van de oud-predikanten van de Opstandingskerk. Helaas is er na de dienst geen persoonlijke ontmoeting mogelijk, maar u zult vast graag naar hem luisteren.

Wensen wij elkaar goede vieringen toe en gezegende Paasdagen!

ds. G.H. Offringa

Pastoraat

Door de coronapandemie gelden er nog steeds beperkende maatregelen. Verschillende gemeenteleden, en vast ook familieleden in den lande werden inmiddels gevaccineerd. Vorig jaar vergeleek iemand dat het vaccin, dat toen nog beproefd werd, met een reddingsboei. Dat is een mooi beeld. Een reddingsboei helpt je om te overleven, maar de storm gaat er niet door liggen. Het is een hulpmiddel en daarom moeten we nog voorzichtig blijven, voor onszelf en voor de ander, in het pastoraat en rondom de kerkdiensten. Of al het kerkenwerk van vóór de crisis weer terug zal komen? We zien er wel naar uit.

De ziekenhuizen verrichten weer specialistische onderzoeken en operaties. Zo werd onlangs dhr. J. van Wingerden (Kloosplantsoen) geopereerd. Na enkele dagen werd hij met pijnklachten opnieuw opgenomen, maar na behandeling kon hij al gauw weer naar huis. De uitslagen zijn verder gunstig en dat stemt dankbaar. Ook mevr. G.T. van der Waal (Rijksstraatweg) werd met pijnklachten in het ziekenhuis opgenomen. Na een operatie mocht zij weer naar huis terugkeren om daar verder te herstellen. We bidden om moed en vertrouwen en laten we het goede blijven doen onder de mensen.

Ds. G.H. Offringa

Contact met de predikant

Contact met de predikant

De mogelijkheden tot pastoraal contact nog steeds beperkt. Technische hulpmiddelen zoals telefoon en computer helpen ons de tijd wel door. Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, bij u thuis of in de kerk, dan kunt u dat aangeven. Ik maak daar van harte ruimte voor. Voor afspraken kunt u het beste bellen op dinsdag t/m vrijdag (maandag is mijn vrije dag) tussen 8.30-9.00 uur of 19.00-19.30 uur. Op andere momenten zijn het antwoordapparaat en de e-mail geduldig. Ik neem dan contact met u op!

Mijn adresgegevens zijn:
 ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 t (0180) 397773
 m 06 121 257 39
 e g.h.offringa@xs4all.nl



Opbrengst Collectes

In de maand februari is er via de bank en ingeleverde collectebonnen totaal € 529,50 ontvangen voor 'gemiste collectes'. Op dit bedrag is de verdeelsleutel 50% - 36% - 14% toegepast. Daarnaast zijn er bedragen ontvangen voor de collectes op specifieke zondagen

(€ 33,50) en voor specifieke collectes (€ 50,00).

Al deze bedragen resulteerden in de volgende collecteopbrengsten:

Dit alles resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

07-02-2021	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 66,19
	Onderhoud gebouwen	€ 47,66
	Eigen jeugdwerk	€ 18,53
14-02-2021	Diaconie	€ 86,19
	Onderhoud gebouwen	€ 47,66
	Eigen jeugdwerk	€ 18,53
21-02-2021	Kerk in Actie 40-dagentijdcollecte	€ 72,44
	Onderhoud gebouwen	€ 52,16
	Eigen jeugdwerk	€ 20,28
28-02-2021	Kerk	€ 96,68
	Onderhoud gebouwen	€ 55,21
	Eigen jeugdwerk	€ 31,47

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2021",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand april zal plaatsvinden op 28 april 2021.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK





Stand per 18 maart 2021:

Door 136 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 67.696,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 51 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen. U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2021" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

Gemiste collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken: Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen/diensten in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk, collecte onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Ook collectebonnen kunt u voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, giften bazaar, etc.. Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Pasen is: opnieuw beginnen,
't Oude is voorbijgegaan!
Elke dag aan waarde winnen,
want de Heer is opgestaan!

Pasen is: je handen heffen
naar een open hemelpoort.
Opstaan in een blij beseffen,
dat de nieuwe morgen gloort!

Pasen maakt van sterven: Leven.
Hij, die zelf zijn graf ontsloot,
heeft de duisternis verdreven;
overwon de macht der dood.

Pasen is: nog even wachten
op een blij ontmoetingsfeest;
al Gods kinderen eendrachtig
rond de Vader, Zoon en Geest.

Pasen dat is: openspringen
als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is: juichend zingen
dat de Heer is opgestaan!

Jelly Verwaal

Verjaardagen april

3 april 1943
De heer H. Bestebreurtje
Kloosplantsoen 625
2985 ST Ridderkerk

6 april 1932
Mevrouw G.T. vd Waal
Rijksstraatweg 183
2988 BD Rijsoord

7 april 1933
De heer J. de Vroed
Brasem 83
2986 HA Ridderkerk

9 april 1946
De heer H. v.d. Starre
Lohmanpark 81
2982 VV Ridderkerk

15 april 1936
De heer B. Los
Vlasstraat 11
2988 XR Rijsoord

16 april 1936
Mevrouw N. van Duijn-Brauckman
Witbloemstraat 2
2988 XS Rijsoord

24 april 1940
Mevrouw A.C. van der Waal-de Vroed
Strevelszicht 2
2988 AS Rijsoord

24 april 1935
Mevrouw A. Berkman-Visser
't Zwaantje 20
2988 BW Rijsoord



NBG Bijbelleesrooster april

donderdag 1 april	Witte Donderdag Marcus 14:12-72	
Maaltijd en meer		
vrijdag 2 april	Goede Vrijdag- Marcus 15:1-47	
Werkelijk, deze mens was Gods Zoon		
zaterdag 3 april	Psalm 88 Duisternis	
zondag 4 april	Eerste Paasdag -Marcus 16:1-8	De eerste getuigen
maandag 5 april	Tweede Paasdag Marcus 16:9-20	Overtuigd
dinsdag 6 april	Psalm 30 Vreugde na verdriet	
woensdag 7 april	Jesaja 25:1-5 Beschutting	
donderdag 8 april	Jesaja 25:6-12	Het nieuwe normaal
vrijdag 9 april	Psalm 133 Liefde en zegen	
zaterdag 10 april	Jesaja 26:1-11	Sterk
zondag 11 april	Jesaja 26:12-27:1	Leven!
maandag 12 april	Jesaja 27:2-13	Hoop
dinsdag 13 april	Psalm 81 Liefdesverklaring	
woensdag 14 april	Ezechiël 33:1-11	Een gewaarschuwd mens
donderdag 15 april	Ezechiël 33:12-20	Afkeren of terugkeren
vrijdag 16 april	Ezechiël 33:21-33	
Het verleden is geen	garantie voor de toekomst	
zaterdag 17 april	Ezechiël 34:1-10	Wie is de goede herder?
zondag 18 april	Ezechiël 34:11-22	Zoekende liefde
maandag 19 april	Ezechiël 34:23-30	Herderlijke zorg
dinsdag 20 april	Psalm 100 Oproep	
woensdag 21 april	1 Johannes 1:1-10	God is licht
donderdag 22 april	1 Johannes 2:1-11	God is vergevend
vrijdag 23 april	1 Johannes 2:12-17	God is er altijd
zaterdag 24 april	1 Johannes 2:18-29	God is rechtvaardig
zondag 25 april	1 Johannes 3:1-10	God is Vader
maandag 26 april	1 Johannes 3:11-24	God is betrouwbaar
dinsdag 27 april	Ezechiël 35:1-15	Bergrede
woensdag 28 april	Ezechiël 36:1-15	Opbloei
donderdag 29 april	Ezechiël 36:16-28	Terugkeer en inkeer
vrijdag 30 april	Ezechiël 36:29-38	Paradijsbelofte

Hiermee wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en telefoontjes die ik heb ontvangen na mijn heupoperatie.
Het gaat gelukkig erg goed.

Hartelijke groeten,
Janny Bakker

Beste mensen,

Wat een overweldigende belangstelling en medeleven na mijn ziekenhuisopname en thuiskomst.

Kaarten, telefoontjes ,mails en apps. Zoveel reacties van mensen die zeggen voor je te zullen bidden voor en na de operatie. Om stil van te worden !

Hartverwarmend en dankbaar dat het herstel de goede kant opgaat en we hopen elkaar binnenkort weer te ontmoeten tijdens of rondom onze kerkdiensten

Wij wensen ieder gezegende Paasdagen toe.

Met vriendelijke groeten Joop en Lies van Wingerden

Paaskaarsjes

Wanneer vele paaskaarsjes branden
is dat een prachtig gezicht
Want dan zie je iedereen
als in een zee van licht.

Ik denk dan stiekem bij mezelf:
zo moest het altijd zijn;
een zee van licht waar je ook gaat,
en nergens donkere pijn.

Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot,
zou het dan vrede zijn?

De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin;
hoe krijgen we dit zuivere licht
de hele wereld in?

Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein.
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn?

Ik heb er over nagedacht,
en heb mijn antwoord klaar,
Het licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar.

De Paaskaars brandt,
het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat,
Dit licht nooit meer verdwijnt!!



Product van de maand April

In april kunt wederom goederen inleveren. Maandag 19 en dinsdag 20 april kunt u het product inleveren bij Lieneke Klootwijk.

Dit kan vanaf 15.00h.

Deze keer is het product van de maand Thee.

Mvg,
De diaconie



Lectoren gezocht

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over de waardevolle bijdrage van lectoren in een dienst.

Een lector verzorgt de bijbellezing en zorgt zo voor een afwisselend karakter van de dienst. u heeft dit al diverse keren gezien in de uitzending.

Heeft u een heldere stem en lijkt het u fijn om op deze manier aan de dienst invulling te geven, meldt u zich dan bij één van de kerkenraadsleden. Uiteraard is de predikant degene die bepaalt welk gedeelte uit de bijbel gelezen gaat worden.

Durft u het aan? Bel ons!!!



Inloop in kerk iedere donderdag vanaf 1 april a.s.

We beleven met elkaar een moeilijke periode nu we al zolang in afzondering leven door de dreiging van het Corona Virus. Al ruim een jaar kunnen we elkaar als gemeente niet ontmoeten tijdens wekelijkse erediensten, maar ook de koffie-inloop, het eet-café, het lunchcafé..... alles ligt stil.

Helaas kunnen er naar mening van de kerkenraad nog steeds geen diensten met gemeenteleden plaatsvinden in onze kerk, maar we hebben toch gemeend er goed aan te doen u in de gelegenheid te stellen onze kerk te bezoeken.

Vanaf 1 april is de kerk iedere donderdagochtend tussen 10 en half 12 voor u geopend.

Wellicht heeft u behoefte aan een moment van stilte in de kerk, het aansteken van een kaars of zomaar een gesprek. Ds. Offringa en enkele kerkeradsleden zullen aanwezig zijn om u te ontvangen. Het dragen van een mondkapje tijdens het lopen in de kerk is verplicht. Ook het ontsmetten van de handen bij binnenkomst is nodig.

U bent allen van harte welkom.

Namens de kerkenraad
Ellie Lagendijk

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 16 maart 2021

De kerkenraad vergadert ook nu weer 'op afstand' via Teams. Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, leest ds. Offringa met ons Psalm 30, een Psalm van David rond het thema crisis en hoop. Hierna gaat de voorzitter ons voor in gebed.

De notulen van de vergadering van 10 februari 2021 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

Het uitzetcentrum bij Rotterdam The Hague Airport heeft gevraagd om leesboeken in verschillende talen, ook in het Nederlands. De voorzitter zal een aantal boeken brengen.

Ds Offringa staat stil bij een aantal zieken in onze gemeente en bezoeken die hij heeft afgelegd. Ook heeft hij een webinar gevolgd over Bijbelverhalen. Nu de kerkdiensten online zijn te volgen, is gestopt met de tweewekelijks nieuwsbrief. Hij blikt terug op het orgelspel van Jacob van Nes op 14 februari j.l en de Aswoensdagviering die hij samen met de katholieke pastor heeft geleid,

De wijkouderling geeft aan dat de pastoraal medewerkers hun bezoeken en belrondes naar de gemeenteleden doen.

De jeugddienst van 18 april 2021 wordt verzet naar zondag 3 oktober in de hoop dat er dan meer mogelijk is dan nu in verband met de Corona maatregelen. Op 18 april wordt er een themadienst met input van gemeenteleden gehouden. Dit wordt door de jeugd georganiseerd. De catechisaties zijn weer gestart door ds. Groen en worden in de Hervormde Kerk gehouden.

De collecte op Witte Donderdag is bestemd voor het project in Oeganda waarin samen met andere diaconieën in Ridderkerk wordt samengewerkt.

Niels Baars heeft gemeld dat de reis naar Nepal wederom niet doorgaat wegens Corona. De bouw wordt nu in samenwerking met lokale partijen gedaan. Hij zal daar in de dienst van 21 maart iets over vertellen. Er is door World Servants nu een alternatief project in Nederland bedacht. Dat project heet: 'Bouw mee voor mensen met sociale problematiek'.

De kerkenraad staat stil bij de namen van gemeenteleden die door zijn gegeven voor de vele vacatures die komend kerkelijk seizoen ontstaan. Deze gemeenteleden zullen worden benaderd of zij bereid zijn functies te gaan vervullen.

Ook wordt het concept-beleidsplan besproken. Er worden nog enkele suggesties gedaan. In de vergadering van 21 april a.s. wordt het beleidsplan vastgesteld, waarna het kan worden voorgelegd aan de gemeente.

De kerkenraad staat uitvoerig stil bij het bericht van het moderamen van de Generale Synode dat zij vindt dat kerkgang met 30 bezoekers verantwoord is. Wel wordt geadviseerd om de groep 70+ thuis de dienst online te laten volgen. De rijksoverheid en het RIVM hebben echter nog geen nieuw advies gegeven. In die zin is er dan ook nog niets veranderd. De meeste kerkenraadsleden vinden het nog onverstandig de kerk nu weer open te stellen op zondagen. De besmettingen lopen immers weer op.

Meerdere kerken zijn weliswaar weer open of zelfs nooit gesloten geweest en hebben geen besmettingen door kerkgang gemeld, maar de kerkenraad wil toch voorzichtig blijven. Hier komt bij dat inmiddels de diensten online worden uitgezonden en er dus een alternatief is. De kerkenraad besluit dan ook de kerk nog gesloten te houden, maar hoopt dat er weer snel diensten met bezoekers kunnen worden gehouden, mits dat veilig en verantwoord is.

Wel besluit de kerkenraad gemeenteleden en dorpsgenoten de gelegenheid te geven de kerk te kunnen bezoeken voor een praatje, moment van bezinning, het branden van een kaarsje etc. Hiermee wordt gestart op Witte Donderdag en daarna wekelijks op de donderdag van 10.00-11.30 uur. De standaard maatregelen zoals het dragen van een mondkapje, het desinfecteren van handen en het houden 1,5 meter afstand tot elkaar blijven van kracht en worden duidelijk gemaakt aan de bezoekers.

De voorzitter licht de besprekingen met De Levensbron toe. Ds Braamse zal op basis van een gezamenlijke opdracht van de beide kerkenraden het proces begeleiden. Een eerste zichtbare stap zou kunnen zijn om tijdens de zomerperiode gezamenlijke diensten afwisselend in De Opstandingskerk en De Levensbron te houden. De kerkenraad steunt dit voorstel. (Ook de kerkenraad van De Levensbron is hiermee akkoord gegaan).

Nu onze kerk 'dicht' is zullen er In de Stille Week geen kerkgangers aanwezig mogen zijn op Witte Donderdag en bij de Paasdageraadviëring. Bij het vrijdagavondgebed in de Christus is Koningkerk Slikkerveer mag elke Sarikerk vier gemeenteleden laten deelnemen. Vanuit Rijsoord zullen mogelijk de fam. Barnard en fam. De Koning deelnemen. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. De Levensbron kan 10 gemeenteleden per Sari kerk toelaten, Bolnes doet haar dienst zonder bezoekers.

Ds Offringa licht een voorstel voor wijziging met betrekking tot de Vrijgevestigde Geestelijk Verzorgers in de kerkorde toe. De kerkenraad staat achter het voorstel.

Censura Morum: Niemand van de aanwezigen heeft bezwaar om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren op Witte Donderdag. I.v.m. online dienst kan iedereen het thuis meevieren.

Ds. Offringa geeft aan eind mei aanstaande 25 jaar predikant te zijn. Hij wil een podcast maken met een oud-studiegenoot rond het thema de Tien Geboden.

Er wordt een presentje geregeld voor 'de medewerkers van het eerste uur' die de online uitzendingen hebben geregeld.

Een oproep voor meer lectoren komt in het kerkblad van april te staan. Mogelijk zijn er meer gemeenteleden die dit leuk vinden om te doen.

De vergadering wordt beëindigd met het lezen van de tekst "Licht van de wereld" van Alfred Bronswijk, waarna de voorzitter de vergadering sluit

Ronald Visser, 2^e scriba





Beste lezer,

Het is alweer een tijdje geleden dat u wat van ons te lezen kreeg. Zoals u wellicht weet hebben wij ons sinds de oprichting van de Stichting Parijs Plus, op 25 september 1997, bezig gehouden met ons enige doel: de financiële ondersteuning van de ERN (Église Réformée Néerlandaise), de Nederlandse Kerk te Parijs.

De Stichting Parijs Plus heeft al bij veel van onze donateurs aangekondigd te gaan stoppen met haar activiteiten. Op onze site (www.parijsplus.nl) en die van de ERN (www.ernparis.fr) kunt u verder lezen hoe e.e.a. is verlopen. Dit wil niet zeggen dat giften niet meer welkom zijn. De kerk van Parijs, inmiddels ANBI gecertificeerd, zet de fondsenwerving van Parijs Plus zelf voort en beschikt daarvoor over het volgende rekeningnummer: **NL18 INGB 0000 0520 76** . **Uw gift blijft dus net als voorheen aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting.**

Verder willen wij het boekje "Uitzichten" aanbevelen. Dit boekje bevat een 50-tal beoedelingen die de predikant van de ERN, ds. Ruth van der Waall-Schaeffer, tijdens de Corona-lockdown via WhatsApp, Facebook en e-mail de wereld ingezonden heeft.

Onze stichting heeft de totstandkoming van dit boekje verzorgd. Wij bieden het boekje gratis aan uw redactie als dank voor het plaatsen van eerdere artikelen van Parijs Plus. De kostprijs bedraagt € 10,-, een gift op bovenvermelde rekening is natuurlijk altijd zeer welkom.

We wensen u veel leesplezier en Gods zegen toe.

Namens het bestuur van de Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, Coks Seldenthuis-van Nes, secretaris

Ontvangen giften Diaconie

via Mw. L. Klootwijk-Alblas product v.d. maand Voedselbank € 10,00 (Collectebonnen)

Hartelijk dank voor uw giften.

Kees Alblas

Penningmeester C.v.D.

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 23 februari 2021 t/m 19 maart 2021)

Via de Rabobank	voor de kerk	€ 250,00
Via mw. M.J. Bode-Blaak	voor de bazaar	€ 10,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	VVB 2021	€ 700,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes maart	€ 20,00
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse	voor de kerk	€ 25,00
Via mw. H.A. Versteeg-Leenheer	voor de kerk	€ 20,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Opwekkingslied 47

Omdat Hij leeft,
Ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
Mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is
Het leven waard
Omdat Hij leeft.

Omdat Hij leeft,
Ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
Mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is
Het leven waard
Omdat Hij leeft.



<https://www.youtube.com/watch?v=Bm0U0wUOecl>

OVERDENKING Ds.Anja Matser

De Heer is mijn herder, ik zal niet ontbreken.

Psalm 23, een Psalm die u allemaal kent.

Een prachtige Psalm die meteen al zo troostvol inzet: De Heer is mijn Herder.

Die paar woorden zeggen al zoveel.

We leren deze Psalm vaak al als we jong zijn en tot in hoge ouderdom, ja zelfs tot aan onze dood, blijft deze Psalm ons vergezellen.

De Heer, mijn Herder...

Wat betekent dat voor u, voor jou en voor mij?

Juist in deze onzekere tijd willen we graag een houvast hebben, ook en zeker in ons geloof.

De Heer, mijn Herder...

Het kan zomaar zijn dat u daar in deze moeilijke tijd een vraagteken achter zet: de Heer, mijn Herder?

Wat ziet u daarvan, wat ervaart u daarvan als u al wekenlang opgesloten zit in uw huis, zonder bezoek van uw geliefden, alleen met uw gedachten en vragen.

De Heer, mijn Herder...

En dan gaat het verder: het ontbreekt mij aan niets.

Ook daar kunt u dezer dagen heel andere gedachten bij hebben als het u ontbreekt aan gezelschap, aan een liefdevol woord of een arm om u heen.

Nu kunnen we die regel vanuit de grondtekst ook anders vertalen zoals ik dat al gedaan heb in de titel van deze overdenking.

Dan lezen we in plaats van: het ontbreekt mij aan niets - ik zal niet ontbreken. Dat geeft een andere kijk op deze psalm en roept een ander beeld op.

Het beeld van de gelijkenis van het verloren schaap uit Lukas 15.

De herder die op zoek gaat naar dat ene schaap dat kwijt is.

Die herder die ervoor zorgt dat dit ene schaap niet ontbreekt, die ervoor zorgt dat u, dat jij en dat ik niet zullen ontbreken in zijn kudde.

In deze prachtige herderspsalm gaat het niet om de vraag: hebben wij alles wat we nodig denken te hebben? Ontbreekt ons nog wat?

Nee het gaat om een heel andere vraag: bent u, ben jij, ben ik erbij?

En dan niet met de gedachte daaraan gekoppeld dat we zelf ons uiterste best moeten doen om bij die kudde van onze grote Herder te gaan horen. En dat als we het niet goed doen, dan vallen we buiten de boot, of in dit geval: buiten de schaapskooi.

Nee, weet u, het is die Herder met een hoofdletter H er alles aan gelegen dat u, jij en ik erbij zijn.

En als wij er niet zijn dan gaat Hij op zoek naar ons.

Die Herder gaat niet uit van het principe, één schaap meer of minder maakt toch niet zoveel uit, ik heb er genoeg. Nee voor deze Herder geldt: dat als er één ontbreekt dan ontbreekt er iets wezenlijks

leder mens is uniek voor onze God en Vader en als er één van zijn mensen ontbreekt dan is het voor Hem niet compleet.

Dan gaat Hij op zoek naar die ene mens en Hij, die Herder zoekt net zolang tot Hij dat ene ontbrekende schaap, die ene ontbrekende mens gevonden heeft.

Hij zoekt u.

Juist u die zich zo alleen en vergeten voelt.

Juist jou die misschien de weg naar God kwijt bent geraakt. Hij zoekt totdat Hij u en jou gevonden heeft.

En al komen we dan ook aan in dat donkere dal - een doodsdonker dal, staat er het dal waar de doodsschaduwen vallen.

En natuurlijk denken we dan ook aan de letterlijke dood, als we staan aan de grens van ons leven.

Juist dan mag deze Psalm klinken... in dat dal van de doodschaduwen, in dat doodsdonkere dal, daar vrees ik geen kwaad... En waarom niet: want, Gij zijt met mij... Hier gebeurt wat in het midden van deze Psalm.

Tot nu toe wordt er steeds gesproken over God en nu hier wordt God aangesproken.

Het gaat niet meer over Hij, maar over Gij – Gij zijt met mij.

Er komt een innigheid naar voren hier in het midden van de Psalm tussen God en mens.

Juist daar, in dat doodsdonkere dal, daar spreken we niet langer meer over God maar daar spreken we mét God want juist daar komt God ons zo nabij.

Als u het gevoel hebt dat u daar bent, in dat doodsdonkere dal, fysiek of geestelijk dan mag u geloven en weten dat God u nabij is. Misschien merkt u het niet en tast u in het duister, en toch, daar in dat doodsdonkere dal is Hij er met zijn stok en zijn staf, beeld van de herder.

De stok waar hij wilde dieren mee op afstand kan houden en de staf waar we op kunnen steunen.

In dat donkere dal waar we geen hand voor ogen kunnen zien staat Hij garant voor onze veiligheid. Hij laat ons niet alleen.

God onze Vader wil niet dat er iemand van zijn mensen ontbreekt, Hij zoekt dat verloren schaap.

Hij zoekt u, jou en mij en daarom kunnen en mogen we samen met de Psalmdichter zeggen: 'ik zal niet ontbreken'.

Omdat Hij, die Grote Herder der schapen u, jou en mij net zolang zoekt tot we gevonden zijn.

Hij zoekt ons, zelfs in dat dal van de schaduwen van de dood.

En dan brengt Hij ons in dat huis van de Heer waar wij mogen zijn tot in lengte van dagen.

U mijn herder, ik zal niet ontbreken.

*Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan.*

*U mijn herder, ik zal niet ontbreken.
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei
ik zal bang zijn - bent U naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.*

*Laat het zo blijven dit geluk deze genade,
al mijn levensdagen.*

*Dat tot in lengte van dagen
ik wonen zal bij U in huis.
U mijn herder, ik zal niet ontbreken.*

(Vrij naar Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij)



Laat God wonen

*Laat God wonen in je handen,
en in elke daad die je verricht.
Laat God wonen in je voeten,
en in elke richting die je kiest.
Laat God wonen in je gehoor,
en in elk moment van je luisteren.*

*Laat God wonen in je verstand,
en in elke gedachte die jou bezielt.
Laat God wonen in je ogen,
en in elke blik die je anderen schenkt.
Laat God wonen in je mond,
en in elk woord dat je spreekt.*

*Laat God wonen in je adem,
en in elk lied dat in je zingt.
Laat God wonen in je tranen,
en in elke lach die je dag verlicht.
Laat God wonen in je hart,
en in elke vezel van je gevoel.*

*Laat God wonen in je komen,
en ook in het scheiden met je gaan.*

*Alfred C. Bronswijk
uit: Rakelijks nabij.*

