

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten, pastoraat, giften diaconie . . . . .	2,3
Opbrengst collectes, VVB, giften CVK, kerkbalans, gemiste collectes	4,5
Alles wordt duurder, Vluchtelingen Noodopvang, Pinksteren 2022 .	6,7
Kerkelijk bureau, Verjaardagen, Bijbelleesrooster . . . . .	8,9
Bedankje, Lunchcafé, Inloopochtenden, 30+ ontmoeting . . . . .	10
Paasfeest op het kerkhof, periodieke giften. . . . .	11,12
Op Weg naar Pasen, PCOB, Kees Posthumus . . . . .	13
Kort verslag kerkenraadsvergadering, Avond Nieuwe Bijbelvertaling	14,15
Van de Interimpredikant Levensbron . . . . .	16
Geloven kun je niet alleen, Seniorenmiddag Levensbron . . . . .	17,18
Holland zingt voor Oekraïne, Zingen Maakt blij . . . . .	19
Petrusoratorium, Passie-en Pasenzondagavondzang Bethelkerk . . . . .	20
Zangavond Bethelkerkkoor, Inloopmiddag Bezoekerscentrum Waalbos	21
(Concert)agenda. . . . .	22

**Van de redactie**

We leven in een hectische tijd. Enerzijds zijn we allemaal dankbaar dat we weer elkaar mogen ontmoeten, tijdens bezoeken en ook weer op zondagmorgen! Reden tot grote dankbaarheid. Anderzijds zijn daar de verschrikkelijke beelden van de verwoestingen in een land dat niet eens zó ver bij ons vandaan ligt. Dagelijks zien we op tv lange rijen moeders en kinderen die van huis en haard verdreven zijn en hun man en vader achter moeten laten om voor het vaderland te vechten. Het is moeilijk woorden van troost te vinden... Wat we wel kunnen doen is in actie komen om hulp te bieden. Hartverwarmend de opbrengst van de actie 555, en overweldigend de opbrengst van de inzamelactie op vrijdag 18 maart jl. De kerkenraad heeft besloten de pastorie ter beschikking te stellen aan vluchtelingen uit de Oekraïne, we houden u daarvan op de hoogte. Ook daarbij is uw hulp wellicht nodig.

Temidden van al dat geweld leven we toe naar Pasen, het feest van onze opgestane Heer. Onze Oekraïense broeders en zusters vieren het Paasfeest een week later. In de Oekraïense Orthodoxe kerk wordt op 24 en 25 april het Paasfeest gevierd. Laten we hopen en bidden dat deze vreselijke oorlog snel voorbij is en geliefden elkaar weer in de armen kunnen sluiten.

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft’

**Stencilen:**

maandag 25 april  
Jan Monteban

**Bundelen:**

dinsdag 26 april  
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder  
Tel.: 0180 787552

**Colofon**

Inleveren van kopij voor mei  
met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 22 april** bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

## **Erediensten**

***Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%***

### **Vrijdag 1 april 2022–Vrijdagavondgebed in de Opstandingskerk**

19.30 uur : Ds. M. de Geus

### **Zondag 3 april 2022–5e zondag Veertigdagentijd**

09.30 uur : Ds. H. IJzerman, Rotterdam  
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en W. van Gameren  
Koster : Wim van Bruggen  
Organist : Jacob van Nes  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen Jeugdwerk

### **Zondag 10 april 2022–6e zondag Veertigdagentijd, Palmzondag**

09.30 uur : Ds. A. Sterrenburg, Voorburg  
Church4you : Marian en Petra  
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en M.C. Verveer  
Koster : Henk van Mastrigt  
Organist : Rene Barnard  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen Jeugdwerk

### **Donderdag 14 april 2022– Witte Donderdag, Viering Heilig Avondmaal**

**SARI dienst in de Levensbron**

19.30 uur : Mw. Ds. M. Bogaard, Rotterdam  
Lezing : Els Huisman  
Organist : Arie de Korte

### **Vrijdag 15 april 2022–Goede Vrijdag**

**SARI dienst in PG Bolnes**

19.30 uur : Ds. M. de Geus

### **Zaterdag 16 april 2022–Stille Zaterdag**

**SARI dienst in de Opstandingskerk**

19.30 uur : Mw. M. Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel  
Koster : Hans Vietsch  
Organist : Rene Barnard



**Zondag 17 april—Paasdageraadviëring**

SARI-dienst in de Levensbron

Tijdstip nog niet bekend

Voorganger : Ds. M. de Geus

**Zondag 17 april 2022—Pasen—m.m.v. Diane Abspoel (Hobo)**09.30 uur : Mw. M. Pieterse,  
Nieuwerkerk a/d IJssel

Chauffeurs : W.C. Barnard-Lieve en P. Bezemer

Koster : Henk van der Starre

Organist : Jacob van Nes

Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen Jeugdwerk**Zondag 24 april 2022— Na de dienst Gemeenteberaad**

09.30 uur : Ds. C.A. Streefkerk

Chauffeurs : A. Bode en N. Baars

Koster : Wim van Bruggen

Organist : Matthijs op den Brouw

Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen Jeugdwerk**Pastoraat**

Op zaterdag 19 maart is overleden ons gemeentelid Arco Kroos. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden vanuit de Opstandingskerk op zaterdag 26 maart.

We denken ook aan die gemeenteleden die (ook tijdelijk) opgenomen zijn in een Verpleeghuis of Revalidatiekliniek, aan hen die een behandeling ondergaan vanwege een ernstige ziekte... de namen zijn u bekend.

We bidden om de nabijheid van onze Heer en Heiland.

**Ontvangen giften Diaconie**

Via de bank voor de diaconie	€	150,00
Via Mw. P. Bezemer voor dagboekje	€	20,00

Hartelijk dank voor uw giften

Kees Alblas  
Penningmeester CvD

### **Opbrengst Collectes**

In de maand februari is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde collectebonnen totaal € 1.422,90 ontvangen.

Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

06-02-2022	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€	162,91
	Onderhoud gebouwen	€	117,29
	Eigen Jeugdwerk	€	45,60
13-02-2022	Kerk in Actie Noodhulp	€	181,48
	Onderhoud gebouwen	€	130,66
	Eigen Jeugdwerk	€	50,81
20-02-2022	Kerk	€	165,58
	Onderhoud gebouwen	€	119,21
	Eigen Jeugdwerk	€	46,36
27-02-2022	Kerk	€	201,51
	Onderhoud gebouwen	€	145,08
	Eigen Jeugdwerk	€	56,41

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

### **Vaste Vrijwillige Bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2022",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand april zal op 28 april 2022 plaatsvinden.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

### **Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters**

(in de periode van 20 februari 2022 t/m 13 maart 2022)

Via de Rabobank	voor de kerk	€	150,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€	50,00
Via mw. J.H.W. Bezemer-van Duijne	voor de bloemen	€	20,00
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse	voor de kerk	€	20,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor de kerk	€	20,00
Via de Rabobank	voor de bloemen	€	10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



Stand per 13 maart 2022:

Door 127 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 64.891,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 56 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2022" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

### Gemiste collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:

Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk, collecte onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, etc.. Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK



## Alles wordt duurder.....

We merken het allemaal. Alle producten en diensten worden duurder. We zijn meer kwijt voor de wekelijkse boodschappen, de benzine wordt duurder, de energieprijzen stijgen.

Voor een heleboel huishoudens is het misschien een kwestie van wat zuiniger aandoen, een abonnement opzeggen of wat meer de fiets pakken in plaats van de auto.

We weten allemaal dat er ook huishoudens zijn die het al niet breed hadden en die het met de huidige prijsstijgingen nog moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Ook weten we dat dit onderwerp nog steeds in de taboesfeer hangt. Het is niet prettig om te vertellen dat je ergens geen geld voor hebt of dat je rekeningen niet kan betalen.

Toch hopen we dat men zich er, zeker in deze tijd, overheen kan zetten en om hulp durft te vragen.

Wanneer men om hulp vraagt, kan men er zeker van zijn dat deze vraag vertrouwelijk zal worden behandeld. Ook wanneer men signalen opvangt die kunnen duiden op financiële problemen en u meldt dit, wordt dit natuurlijk ook vertrouwelijk behandeld.

Wij, als diaconie, zullen alles proberen wat in onze mogelijkheden ligt om te helpen.

Uw diaconie



## Vluchtelingen Noodopvang "de Haven" Ridderkerk *Een Initiatief van de Ridderkerkse kerken*

Afgelopen 14 maart is een aantal diakenen bij de noodopvang "de haven" geweest voor een rondleiding.

Dit heeft een grote indruk gemaakt. In korte tijd heeft men met de beschikbare middelen een opvang gerealiseerd voor ongeveer 100 mensen.

Er zijn al een heleboel spullen geleverd zoals producten die u heeft gehoord bij de afkondigingen, maar ook bedden, boxen, kinderledikantjes en speelgoed.

Vanuit de Riederborgh wordt er gezorgd voor een warme maaltijd en vanuit Van der Valk Ridderkerk wordt er voor ontbijt gezorgd.

De komende tijd zal er nog steeds behoefte zijn aan producten zoals ze nu bij u bekend zijn. We zullen met het inzamelen doorgaan op een manier zoals we die hanteerden bij het product van de maand en wij zullen u daarvan via de afkondigingen op de hoogte houden.

Daarnaast heeft men een website geopend waar meer informatie wordt verstrekt over de benodigdheden. Ook staat hier een rekeningnummer waarop u uw financiële ondersteuning kan storten. Tevens kan men zich hier opgeven als vrijwilliger.

De website is: [www.noodopvangdehavenridderkerk.nl](http://www.noodopvangdehavenridderkerk.nl)



**PINKSTEREN 2022**  
**Feest van de Geest**



Een kleine stuurgroep vanuit Rijsoord en Ridderkerk is bezig met de planning van een FEEST.

Een feest voor de inwoners van Ridderkerk (en voor onszelf natuurlijk).

Dit feest wordt gehouden op **zaterdag 4 juni a.s. van 10.00 - tot 16.00 uur** in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10.

Het thema is **IN VUUR EN VLAM**

Enkele gemeenteleden zijn al benaderd met de vraag om een artistieke uiting van het thema te verzorgen, die tentoongesteld kan worden. Wilt u ook een kunstzinnige bijdrage leveren met als thema: in vuur en vlam ? graag !

U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Jeannette van Gelder :  
[scribaat@levensbron.nl](mailto:scribaat@levensbron.nl).

Wij zoeken gastheren / gastvrouwen, die een (klein) gedeelte van deze zaterdag koffie en thee willen schenken voor bezoekers. Misschien ook een praatje aan willen knopen, als dat zo uitkomt.

Denkt u: dat lijkt me leuk ! wilt u dan contact opnemen met Ellie Lagendijk via  
[emlagendijk@kpnplanet.nl](mailto:emlagendijk@kpnplanet.nl)> of tel. 0180-421656

Natuurlijk zijn ook reacties vanuit Bolnes van harte welkom.

Wij willen hiermee een f(g)eestelijke tegenhanger verzorgen voor de bekende Pinkstermarkt in ons dorp.

In de volgende Toekomst / Rijsoord aan het Woord volgt een uitgebreid programma overzicht voor dit Feest.

Fijn dat we - zoals het er nu uitziet - na 2 jaar wachten dit Feest van de Geest met elkaar kunnen vieren en zo ook in Ridderkerk een gezicht kunnen geven aan de Geest, die ons in vuur en vlam zet.

Hartelijke groet en tot ziens      Cora Jongenotter      06 22980804

**WANDELEN IN HET WAALBOS**

We gaan weer wandelen!!!  
 Iedere maandagavond om 19.00 uur, vanaf 4 april, bent u weer welkom om mee te gaan.

We vertrekken vanaf het kerkplein.  
 De route is ca. 5 km lang en duurt een uur.

Doe gezellig mee!!!  
 Gemeenteopbouw- en Toerusting



### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: [hdwalblas@zonnet.nl](mailto:hdwalblas@zonnet.nl)

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### ***De steppe zal bloeien*** ***Het lied van de Opstanding (608)***

De steppe zal bloeien,  
de steppe zal lachen en juichen.  
De rotsen die staan  
vanaf de dagen der schepping  
staan vol water, maar dicht  
de rotsen gaan open.  
Het water zal stromen,  
het water zal tintelen, stralen,  
dorstigen komen en drinken.  
De steppe zal drinken,  
de steppe zal bloeien,  
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren  
zij keren met blinkende schoven.  
Die gingen in rouw  
tot aan de einden der aarde  
één voor één, en voorgoed,  
die keren in stoeten.  
Als beken vol water  
als beken vol toesnellend water  
schietend omlaag van de bergen.  
Met lachen en juichen  
die zaaiden in tranen  
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.  
De dode zal horen: nu leven.  
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven  
dode, dode, sta op,  
het licht van de morgen.  
Een hand zal ons wenken  
een stem zal ons roepen: ik open  
hemel en aarde en afgrond.  
En wij zullen horen  
en wij zullen opstaan  
en lachen en juichen en leven  
[https://www.youtube.com/watch?v=jrbt3HDdx\\_Y](https://www.youtube.com/watch?v=jrbt3HDdx_Y)

### **Verjaardagen**

*3 april 1943*  
De heer H. Bestebreurtje  
Kloosplantsoen 625  
2985 ST Ridderkerk

*6 april 1932*  
Mevr. G.T. vd Waal

Tijdelijk adres:  
Laurens Intermezzo Zuid  
6<sup>e</sup> Verdieping Kamer 610  
Motorstraat 110  
3083 AP Rotterdam

*7 april 1933*  
De heer J. de Vroed  
Brasem 83  
2986 HA Ridderkerk

*9 april 1946*  
De heer H. v.d. Starre  
Lohmanpark 81  
2982 VV Ridderkerk

*12 april 1933*  
Mevr. A.D. Noordermeer-Nunnikhoven  
Kastanjelaan 14E  
2982 CM Ridderkerk

*15 april 1936*  
De heer B. Los  
Vlasstraat 11  
2988 XR Rijsoord

*16 april 1936*  
Mevrouw N. van Duijn-Brauckman  
Witbloemstraat 2  
2988 XS Rijsoord

*24 april 1940*  
Mevrouw A.C. van der Waal-de Vroed  
Strevelszicht 2  
2988 AS Rijsoord

*24 april 1935*  
Mevrouw A. Berkman-Visser  
't Zwaantje 20  
2988 BW Rijsoord

*Van harte gefeliciteerd!!!*



**NBG Bijbelleesrooster**

vr 1 apr	Johannes 14:15-31	...en Geest
za 2 apr	Johannes 15:1-17	Blijvende vrucht
zo 3 apr	Johannes 15:18-27	De haat van de wereld
ma 4 apr	Johannes 16:1-11	Zonde, gerechtigheid en oordeel
di 5 apr	Johannes 16:12-24	Verwarring
wo 6 apr	Johannes 16:25-33	Beeldspraak
do 7 apr	Johannes 17:1-12	God kennen is het eeuwige leven
vr 8 apr	Johannes 17:13-26	Laat ons één zijn
za 9 apr	Jeremia 26:1-9	Een beladen boodschap
zo 10 apr	Jeremia 26:10-24	<b>Palmzondag</b> - Het lot van Uria
ma 11 apr	Jeremia 27:1-11	Het juk ondergaan
di 12 apr	Jeremia 27:12-22	Misleidende profeten
wo 13 apr	Jeremia 28:1-17	Krachtmeting
do 14 apr	Johannes 18:1-27	<b>Witte Donderdag</b> - Ik ben het (niet)
vr 15 apr	Johannes 18:28-19:30	<b>Goede Vrijdag</b> - Vriend van de keizer
za 16 apr	Johannes 19:31-42	<b>Stille Zaterdag</b> - Voorbereiding voor een bijzondere sabbat
zo 17 apr	Johannes 20:1-18	<b>Eerste Paasdag</b> - Wie zoek je?
ma 18 apr	Johannes 20:19-31	Eerst zien...
di 19 apr	Jeremia 29:1-9	Het duurt nog wel even
wo 20 apr	Jeremia 29:10-23	Hoop voor Jeruzalem
do 21 apr	Jeremia 29:24-32	Weerwoord
vr 22 apr	Psalm 114	De dans van de aarde
za 23 apr	Jeremia 30:1-11	Geknakt, niet gebroken
zo 24 apr	Jeremia 30:12-31:1	Weer als vroeger
ma 25 apr	Jeremia 31:2-14	Terugkeer
di 26 apr	Jeremia 31:15-22	Nieuwe dingen
wo 27 apr	Jeremia 31:23-30	Opbouw
do 28 apr	Jeremia 31:31-40	Eeuwigdurend verbond
vr 29 apr	Jeremia 32:1-15	Contract voor de toekomst
za 30 apr	Jeremia 32:16-25	Duurzaam?

## Bedankje

Hartelijk dank voor alle mooie en bemoedigende kaarten, bloemen en telefoontjes.  
Hartverwarmend zoveel medeleven!

Hartelijke groet, Arie en Ria Bode

## Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

7 april (aanmelden tot uiterlijk 31 maart)  
21 april (aanmelden tot uiterlijk 14 april)

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.

Staat u als vaste gast op de lijst, dan hoeft u zich niet op te geven.

Wilt u kennismaken met het lunchcafé, er zijn nog enkele plaatsen vrij, bel dan met Marrie de Koning tel: 490146 of Ria Bode tel: 426208, dan zetten we een bord voor u klaar.

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-

Hartelijke groet,  
Marrie en Ria



### Inloopochtenden

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op

**7 en 21 april**

Waar?  
Hoe laat?

In de Fontein  
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen we  
met elkaar!

Tot ziens!



## Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent weer van harte welkom  
voor een praatje, glaasje, spelletje,  
kortom voor de gezelligheid,  
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-  
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-  
dag van de maand vanaf 20.00 uur  
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**Tot ziens op vrijdag 8 april 2022**

*Achter de bar staan Jan en Arjan*

## Paasfeest op het kerkhof

Nog een klein stukje, rrrrrt, achteruit, vooruit, klaar. Voorzichtig manoeuvreert ze de feestelijke stof onder de naaimachinevoet vandaan, knipt de draden door en met een voldane glans op haar gezicht loopt ze naar de slaapkamer. In de spiegel keurt ze haar uitbundig gekleurde creatie, trekt haar zaterdagstenuw weer aan en bergt tevreden de naaimachine op. Morgen zal ze in Paaskleding het Opstandingsfeest meevieren. Ze loopt de tuin in en ziet de trompetnarcissen in volle bloei staan. Altijd als ze narcissen ziet moet ze aan die stille Paasmorgen denken en ziet ze Maria en Jezus voor zich in de hof. Vorig jaar om deze tijd kocht ze een doos vol omdat ze waren afgeprijsd. 'Na Pasen zijn de toch uitgebloeid' had de man van de supermarkt gezegd. Ze kijkt op haar horloge, ze loopt al een tijdje met een plan. Het is bijna sluitingstijd. Als ze de hoek om is ziet ze de narcissen al voor de supermarkt staan. Een jongen zet er een kartonnen bord bij. Ze leest: "NU GRATIS MEENEMEN". Wauw, dat komt goed uit! Ze vraagt hoeveel ze mee mag nemen. Een handzwaai maakt haar duidelijk dat ze de fietstassen en de korf mag volstouwen, zoveel ze bergen kan. Na Pasen zijn ze toch uitgebloeid en klanten komen er nu niet meer.

Met een kleur loopt ze naast de fiets die meer geel dan grijs vertoont naar huis, zet hem tegen de muur, haalt de beschreven strookjes met de witte lintjes uit de keukenla en loopt met haar vracht naar het kerkhof. Aan elke pot bevestigt ze een strookje en bij ieder graf zet ze er één neer. Als ze het geheel overziet wordt ze vervuld van innerlijke blijdschap. Even uitrusten op haar vertrouwde plekje op de bank, even kijken, op zich laten inwerken wat ze ziet. In dit kleine dorp met dit mooie witte kerkje te midden van het kleine kerkhof dwalen haar gedachten naar haar geboorteplaats aan de andere kant van de wereld. Daar liggen naast de kerk haar dierbaren te wachten op het grote Paasfeest. Ze lees hier vaak de grafpoëzie en de woorden troosten haar. De graven dragen namen van mensen die ze niet heeft gekend maar het zijn evengoed haar broeders en zusters.

Ze is zo in gedachten dat ze nu pas merkt dat het grindpad achter haar knerpt. Ze kijkt om en ziet de vrouw van de dominee die vraagt of ze even bij haar mag komen zitten. Ze heeft vanuit het raam van de pastorie gezien wat ze deed en spreekt haar waardering uit. Als ze een spoor van tranen op haar gezicht ziet twijfelt ze of haar komst ook stoort maar de vrouw is al een stukje opgeschoven om haar de ruimte te geven. Dan ziet ze de witte strookjes aan de narcissen en loopt naar één van de graven om te lezen wat er op staat. Zo heeft de vrouw even tijd om haar tranen te drogen. 'CHRISTUS HEEFT DE DOOD OVERWONNEN' leest ze op de kaartjes en nu voelt zij haar ogen vollopen.

Als ze naast elkaar zitten gaat het praten vanzelf. De vrouw vertelt over haar plan en hoe mooi het zou zijn als het uitgevoerd kon worden. 'Wat is ze creatief' denkt de domineesvrouw, altijd goede ideeën, altijd in de weer om mensen blij te maken, altijd vrolijk. Op deze manier vergeet ze haar eigen zorgen en verdriet. Ze heeft oog voor alles om haar heen. Nu wijst ze haar weer op de wilg die op het kerkhof staat te dromen, op de fleurige krokussen in een kring eromheen alsof ze tegen de wilg willen zeggen: 'wat sta je daar te dromen, zie je ons dan niet?' Wij vieren hier het voorjaar, kijk onze gele hartjes, geopend naar de zon, we zijn wel even dood geweest maar kijk ons toch eens leven.' Zie hoe de dromerige wilg ontwaakt door al dat jonge groen, hun kleuren bekijkt en bedenkt hoe vaak hij is gesnoeid en weer is uitgelopen. De domineesvrouw is elke keer geroerd door de zienswijze van deze vrouw die in een paar jaar tijd het Nederlands heeft leren spreken, meezingt in het koor, vrijwilligerswerk doet, die zoveel meegemaakt heeft dat ze een jaar niet heeft kunnen zingen, en er weer bovenop gekomen is door haar geloof in God en nu een lichtend licht is voor alle mensen in haar omgeving. Zie nu eens hoe ze het kerkhof heeft opgevrolijkt voor het Paasfeest en wat ze heeft bedacht. Het moet al raar lopen als dit geen doorgang kan vinden.

Elk jaar op stille zaterdag bezoekt de veehouder het graf van zijn broer. Hij wacht altijd tot het donker is, niemand hoeft te weten dat hij hier is. Hij heeft een zachte borstel bij zich en wil deze over de steen halen als hij de narcissen ontdekt. 'Wie is hier geweest?' Hij ziet in de schemer het witte kaartje en leest. Dan kijkt hij om zich heen en ziet bij elk graf een potje narcissen staan en overal licht zo'n wit kaartje op. Hij leest er nog één en nog één, overal dezelfde tekst. Vreemd, in de stilte vallen de woorden nog meer op. Christus heeft de dood overwonnen. Ja, Hij wel, maar zijn broer heeft hij er niet mee terug.



Hij gaat al jaren niet meer naar de kerk. Boos dat zijn broer al zo jong naar het graf gebracht moest worden. Hij deed alleen maar goed en toch... Allerlei mensen probeerden hem op andere gedachten te brengen maar hij bleef boos. 'Van wie?' 'Ook voor u' haapt hij. Hij pakt het potje narcissen en stopt het in zijn zak. Zijn broer kan het niet meer lezen, dus zal het wel bedoeld zijn voor wie hem bezoekt. Met een flinke haal veegt hij de steen schoon en knerpt met grote stappen naar zijn fiets. 'Ook voor u'-repeteren zijn gedachten. Hij voelt in zijn jaszak, nee, niet voor mij, wel voor mijn broer. Hij loopt terug en zet het potje op zijn plaats.

Het laat hem niet los. Thuisgekomen pakt hij zijn tablet en googelt: 'Christus heeft de dood overwonnen.' Een grote hoeveelheid teksten overspoelt zijn gemoed. Eén ervan raakt hem het meest, Efeze 2: 4-6: 'Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt- uit genade bent u zalig geworden - en heeft ons met hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus...'. Alle verdriet in hem komt boven. Hij huilt de opgekropte tranen van jaren eruit. Nu pas begrijpt hij de woorden, nu dringt het tot hem door dat niet zijn broer maar hij al die jaren dood geweest is. Nu pas begrijpt hij wat al die goedbedoelende mensen hem wilden duidelijk maken. En dat allemaal door een potje narcissen met een briefje. Nu wil hij ook weten van wie dat briefje is. Hoe komt hij dat te weten? Misschien moet hij de Paasdienst in de kerk morgen bezoeken. Hij staat resoluut op, hij is er klaar voor.

Op Paasmorgen ziet de dominee de veehouder in de kerk, zijn hart vult zich met vreugde. Hij had gisteravond toen hij de hond uitliet iemand in het donker op de begraafplaats zien lopen, hij had van zijn vrouw het verhaal van de sopraan gehoord en haar bijzondere wens, hij had één zo'n kaartje gelezen en zich voorgenomen het in zijn preek te verweven. Straks zal hij de wens van de sopraan uitspreken en haar verzoek om met elkaar het slotlied op het kerkhof te gaan zingen gestalte geven. Wat een mooie Bijbelse gedachte eigenlijk, hij verheugt zich erop.

Daar staan ze, in een halve maan tegen de beukenhaag. Het 'U zij de glorie' klinkt over de graven, over het land en door de straten van het kleine dorp. De trompetnarcissen wiegen in de voorjaarswind alsof ze wachten op de aanhef van bazuinen.



## Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als geveer heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

## Op weg naar Pasen

Wanneer u deze Rijsoord aan 't Woord leest zijn we al halverwege de 40dagentijd, een tijd van bezinning en inkeer. Ik hoop dat u dankzij het verspreide 40dagenboekje enige verdieping kunt beleven. Wat fijn dat de bezorgers van Rijsoord aan 't Woord dit extra vrachtje weer wilden meenemen in hun bezorgronde. Hartelijk dank daarvoor.

In de maand april zijn er nog twee vrijdagavondgebeden:

op 1 april in onze eigen kerk met als voorganger ds. Martin de Geus en  
op 8 april in de Christus is Koningkerk met als voorganger ds. Gerard van de Wetering. De aanvang is om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten over dit samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom!

Wilma Barnard,  
lid van de projectgroep 40dagenkalender

## PCOB-middag

Op 20 april a.s. is er weer een bijeenkomst van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) in de Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer.

De heer Herman Polak vertelt deze middag zijn verhaal over de periode in de Tweede Wereldoorlog die hij als kind moest meemaken. Hoe hij als jong kind van onderduikadres naar onderduikadres ging. Zelf zegt hij hierover: "Dit is mijn verhaal over de drie jaar in de onderduik, een ooggetuigenverslag van een jongen van vier jaar oud.

Een verslag met aan de ene kant onvoorstelbare wreedheid en onmenselijkheid en aan de andere kant enorme moed en goedheid. Dit vond allemaal in deze periode plaats."

Iedereen is van harte welkom.  
Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op telefoonnummer: 0653750608.

## KEES POSTHUMUS VERTELT "PASEN IN FRAGMENTEN"

Op zondagavond 24 april, beloken Pasen, spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling 'Pasen in fragmenten' in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk.

De voorstelling begint om 19.00 uur.

'Pasen in fragmenten' bestaat uit zes indringende verhalen en liedjes waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het verhaal van Pasen vertellen, van de wonderbare spijziging tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers. Aan het woord komen een ooggetuige van de wonderbare spijziging, Zacheüs, de ezel waarop Jezus Jeruzalem binnenging, Maria zijn moeder en een vrouw die op Paasmorgen bij het lege graf van Jezus kwam. Zo ontstaat een afwisselende voorstelling, waarin humor en ernst elkaar afwisselen. Het Paasverhaal komt dichterbij, omdat ooggetuigen het opnieuw en eigentijds vertellen.

De avond wordt georganiseerd vanuit de projectgroep 40dagenkalender en vormt een mooie afsluiting van de 40dagentijd. U bent allen van harte uitgenodigd, de toegang is vrij.

## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 9 maart 2022.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Zij refereert aan de oorlog in Oekraïne en het verdriet en leed dat de mensen wordt aangedaan. De voorzitter leest 1 Kor.13 en gaat hierna voor in gebed.

De notulen worden vastgesteld waarna de ingekomen stukken worden verdeeld. Een nagekomen mailbericht over het concert t.b.v. Oekraïne in de Wilhelminakerk te Slikkerveer wordt kort besproken. Het initiatief wordt zeer gesteund. In de mededelingen voor de kerkdienst van zondag zal een stukje hierover worden opgenomen en de tekst wordt opgehangen aan het mededelingenbord.

Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben zowel de PKN als de classis gereageerd. Deze stukken zijn meegezonden met de kerkenraadsstukken. De oproep tot gebed leidt tot opvolging bij veel mensen thuis maar ook in de kerken. Vanzelfsprekend is dit ook het geval in onze kerk. Mede naar aanleiding van een bericht van een gemeentelid wordt gesproken over de opvangmogelijkheid binnen onze gebouwen. Besloten wordt bij de Veiligheidsregio te melden dat de pastorie tijdelijk beschikbaar is voor opvang. Het idee ontstaat om eenmaal per week op een doordeweeks dagdeel de kerk open te doen voor gebed en bezinning. Dit moet nog uitgewerkt worden. Vanwege de stijging van de gasprijzen kunnen mensen in financiële problemen komen. In Rijsoord aan 't Woord heeft al eerder een artikel gestaan over de mogelijkheden tot steun, ook via Gemeente Ridderkerk, en zal dit herhalen in Rijsoord aan 't Woord.

De beroepingscommissie heeft een profiel opgesteld voor de nieuwe predikant. Het profiel wordt zowel door onze kerkenraad als door de kerkenraad van De Levensbron vastgesteld omdat we gezamenlijk op zoek zijn naar een nieuwe predikant. Het profiel is inmiddels op de website van beide kerken geplaatst en in de kerk wordt afgekondigd dat gemeenteleden namen kunnen doorgeven aan de leden van de beroepingscommissie. Het profiel/de advertentie komt ook op de website van de PKN. Tot 8 april a.s. kunnen predikanten reageren.

Ds. Streefkerk is sinds kort actief binnen onze gemeente voor het pastoraat en als consulent. Hij heeft al diverse zieke gemeenteleden bezocht en tijdens die bezoeken ook kennisgemaakt met enkele andere gemeenteleden. Zijn bezoek wordt erg gewaardeerd.

In de vergadering is er tevens aandacht voor de samenwerking met De Levensbron. Het eerder geplande gezamenlijk gemeenteberaad kon door de beperkingen van de coronatijd niet doorgaan. Het is nu de gedachte om dit beraad te laten plaatsvinden op 22 mei 2022. Op deze datum vindt dan ook het Heilig Avondmaal plaats in onze kerk. Mogelijk is er voor die tijd nog een kort gesprek met de gemeenteleden over de samenwerking na een kerkdienst in april. Dit wordt nog besproken waarna er bericht over komt in Rijsoord aan 't Woord.

In het kader van de gesprekken omtrent de samenwerking met De Levensbron en de keuze die t.z.t. gemaakt zal worden ten aanzien van de kerkgebouwen vraagt een van onze gemeenteleden aandacht voor het belang van ons kerkgebouw voor de bewoners van Rijsoord vanwege uitvoeringen en de ontvangst van Sinterklaas. Hij wijst er verder op dat onze gemeente in dit gebouw de eerste functionerende gemeente was. Daarnaast benoemt hij het heerlijke orgel en de prachtige smeedwerken van de hand van een Rijsoordenaar die een plek hebben gekregen in de kerkzaal. In de gesprekken over de criteria om t.z.t. tot een keuze voor één van de kerkgebouwen te kunnen komen, worden zijn opmerkingen meegenomen.

De Jeugdraad heeft voor de jeugddienst op 8 mei 2022 4tune vastgezet met de top 2000 2.0 dienst en regelt ook nog de jeugddienst van 29 januari 2023 maar heeft verder aangegeven dat zij aan het eind van het seizoen wil stoppen. Dit geldt ook voor de kampeleiding. Door de coronatijd kon het kamp tweemaal niet doorgaan en onder de kinderen leeft het nu niet meer. De kerkenraad betreft het dat zowel de Jeugdraad als de kampeleiding aangeeft te stoppen. Vanzelfsprekend is er ook begrip voor de besluiten en dankbaarheid voor de grote inzet.

Op een later moment zal de kerkenraad spreken over mogelijke, andere plannen waarvoor wellicht GOT ideeën kan ontwikkelen. De spullen van het kamp blijven nog bewaard.

De Liturgiecommissie heeft met tevredenheid de bijzondere diensten van november en december geëvalueerd. In de komende periode zullen meerdere bijzondere diensten plaatsvinden. De bloemschikgroep zal de schikkingen van de veertigdagentijd verzorgen. In de kerkdiensten wordt de uitleg van de schikkingen voorgelezen na de afkondingen. Ook het College van Kerkrentmeesters heeft veel werk verricht. Documenten zijn geactualiseerd en facturen zijn betaald en verstuurd. Afspraken over de kascontrole zijn gemaakt. Het [College van Diakenen](#) houdt zich bezig met de effecten van de oorlog in Oekraïne en werkt mee aan de inzameling van goederen voor de opvang van de vluchtelingen. Daarnaast zullen zij in Rijsoord aan 't Woord een artikel plaatsen over de verhoging van de energiekosten waardoor mensen in financiële problemen kunnen komen en wijzen op de mogelijkheden om hulp te krijgen.

De vergadering wordt afgerond met het voorlezen van het gedicht "de protestant" waarna de voorzitter de vergadering sluit.

## Avond Nieuwe Bijbel Vertaling 21 op 11 april 2022

Kort geleden is de NBV 21 tot stand gekomen.

We denken dat er best wat vragen zijn over de NBV21;

Waarom zouden we uit deze vertaling gaan lezen in de kerk? Wat is er zo anders aan deze bijbelvertaling? Hoe is hij tot stand gekomen? Staat deze vertaling dichter bij de grondtekst? Door wie is deze vertaling geschreven? Maar waarschijnlijk heeft u nog meer vragen.

Op de site van NBV21 staat onderstaande tekst:

Dicht bij de bron.

De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Deze vertaling is de afronde van een zorgvuldig en gebalanceerd traject. We hebben dit gedaan omdat revisie nodig is en waardevol, en omdat we inzagen dat het nog beter kon. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van alle betrokken lezers. De NBV21 is daardoor niet alleen de Bijbel vóór de 21e eeuw, maar ook de Bijbel van de 21e eeuw.

De activiteitencommissie van de Pastorale Raad organiseert een avond waarop u informatie krijgt over de NBV21 en u uw vragen kunt stellen.

Cor Hoogerwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbel Genootschap is als vertaler bij de NBV21 betrokken geweest. Hij zal een presentatie geven over de vertaling.

Hierna is er voldoende ruimte voor gesprek en vragen.

We nodigen u van harte uit voor deze avond die gehouden zal worden op 11 april 2022 in de Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, 2983 HK Ridderkerk.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kop koffie.

Om 19.45 beginnen we de avond.

Wilt u zich van tevoren opgeven, zodat we weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen? Dat kan door een e-mail te sturen naar [activiteitencommissie@pgslikkerveer.nl](mailto:activiteitencommissie@pgslikkerveer.nl) of telefonisch op nr. 0636371448 (Eveliëne Breugem)

Met vriendelijke groeten,

Activiteitencommissie van de Pastorale Raad van de Christus is Koningkerk.



opstandingskerk  
levensbron



samen  
op weg



## Van de interim predikant

De berichtgeving over het samengaan van Rijsoord en de Levensbron zit even wat in de luwte van het kerkelijk leven. Er zou een gezamenlijke gemeentevergadering geweest zijn in januari, maar die ging vanwege corona niet door. Zo goed en zo kwaad als het ging heeft ondergetekende u schriftelijk op de hoogte gebracht van de voortgang. En ook in de artikelen van de kerkenraad en kerkrentmeesters kon u het nodige lezen.

De gezamenlijke gemeentevergadering is nu gepland voor zondag 22 mei in de Opstandingskerk te Rijsoord, na de kerkdienst die een avondmaalsdienst gaat worden. Zo'n gemeenteberaad is toch het allerprettigst, want dan kunnen we ook echt even met elkaar van gedachten wisselen. Want de kerkenraden willen de plannen voor het samengaan nadrukkelijk met de beide gemeenten samen verder vormgeven. De kerkenraden besluiten, maar alleen nadat ze zorgvuldig geluisterd hebben naar wat er in de gemeenten leeft. Ik hoop die gemeentevergadering voor te kunnen zitten.

Het werk aan het samengaan op zichzelf gaat onverminderd voort, bijvoorbeeld bij de kerkrentmeesters die een weging gaan opstellen met welk kerkgebouw de - straks gezamenlijke - gemeente het beste verder kan gaan. Dat is intensieve en tijdrovende arbeid. Voorts is eind maart de stuurgroep weer bij elkaar geweest om de vinger aan de pols te houden hoe het gaat met de voortgang om dingen samen te gaan doen.

Verder ook om weer wat nauwkeuriger te kijken naar het tijdpad, dat bij te stellen en dat gereed te maken voor bespreking in de kerkenraden. U weet intussen dat er aan het tijdpad ook een juridisch traject zit, met de nodige verwijzingen naar kerkorde artikelen, de generale regelingen; naar wat de classis goed moet vinden en hoe het geheel straks aan de notaris aangeboden moet worden. Trouwens, bij het uiteindelijke besluit over samengaan moet ook expliciet verklaard worden dat de gemeenten er over gehoord zijn. Dat zegt iets over het belang daarvan.

Ook de beroepingscommissie zit publicitair wat in de luwte, zij het dat begin maart wel het profiel van gemeente en de gewenste predikant is vastgesteld door de kerkenraden en is gepubliceerd op de website. Neem eens een kijkje zou ik zeggen. En u bent intussen gevraagd namen van kandidaten aan te dragen. Daarna gaat de beroepingscommissie natuurlijk weer ondergronds, want wegingen en gesprekken met kandidaten zijn vertrouwelijk, maar zodra er iets te melden is, zal dat zo spoedig mogelijk gedaan worden. De sfeer in de beroepingscommissie is heel goed, het is een fijne groep mensen.

Voor het samen beroepen van een predikant moest ook schriftelijk bij de classis vastgelegd worden dat het daadwerkelijk de intentie is om één gemeente te worden, met één gebouw en dus één predikant. Het samen beroepen van een predikant is dus een belangrijke stap in de eenwording. De beroepingscommissie hoopt voortvarend aan het werk te kunnen blijven.

U weet het: zoek me op met vragen, opmerkingen, ideeën, zorgen. Zo komen we samen verder. Hartelijke groeten,  
ds. Marius Braamse, [marius.braamse@gmail.com](mailto:marius.braamse@gmail.com) of 06 53 9292 86.



## Geloven kun je niet alleen.

Deze zin komt uit een artikel over Stanley Hauerwas. Hij is in 2001 door Time Magazine uitgeroepen tot Amerika's beste theoloog.

Een mail van de PKN besteedde aandacht aan hem. Na het lezen van het bericht, wilde ik u zijn gedachtegoed niet onthouden. Juist ook in een tijd, waarin het 'kerk-zijn' onder druk staat. Het is in deze tijd van individualisering ook een uitdaging om 'mensen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen met elkaar te kunnen verbinden en zich te kunnen inleven in de diverse belevingswerelden.' Ik citeer hier een stukje uit de vacaturetekst voor de nieuwe predikant, waarin de pluriformiteit van de Levensbron en de Opstandingskerk tot uiting komt. Juist dan is het belangrijk om de kunst te beoefenen van het samen kerk-zijn. Een aantal passages uit het artikel:

### Wie was Stanley Hauerwas?

Aan zijn accent hoor je het meteen: Stanley Hauerwas (Pleasant Grove, 1940) is opgegroeid in Texas. Hij komt uit een familie van metselaars. Van kinds af aan helpt Stanley mee op de bouwplaats waar zijn vader en zijn ooms werken. Zijn ouders zijn lid van de plaatselijke methodistische kerk. Als er tijdens een kerkdienst een oproep tot bekering wordt gedaan, staat ook de 15-jarige Stanley op, gaat naar voren en vertelt de gemeente dat hij zijn leven aan God wil toewijden en predikant wil worden. Zo gebeurt het dat hij, als eerste van zijn familie, gaat studeren op een college. Het plan om predikant te worden geeft hij echter al snel op. Door alles wat hij leert, is hij gaan twifelen aan het geloof dat hij van huis uit heeft meegekregen. Toch blijft het christelijk geloof hem fascineren: hij wil weten of dat wat christenen geloven hout snijdt, en daarom besluit hij om theologie te gaan studeren. Hij is een begaafd student en wordt toegelaten op de prestigieuze Yale Divinity School. Aan Yale wordt het werk van de Duitse theoloog Karl Barth (1886-1968) intensief bestudeerd en diens theologie wint Hauerwas opnieuw voor het christelijk geloof.



### Het leven een leerschool

In zijn boeken komt Hauerwas vaak terug op wat hij geleerd heeft toen hij bij zijn vader in de bouw werkte. Zoals metselen een ambacht is dat je met pijn en moeite onder de knie kunt krijgen, zo is het morele leven ook een kunst die we ons door gedisciplineerde oefening kunnen toe-eigenen. Hauerwas gaat begrijpen dat morele groei alleen kan plaatsvinden in gemeenschappen, en dat voor christenen de kerk zo'n vormende gemeenschap is. Zo komt de kerk centraal te staan in zijn theologie en leert hij ook de methodistische gemeente van zijn jeugd opnieuw te waarderen.

### Kritiek op het Amerikaanse christendom

Hauerwas is beroemd vanwege zijn uitgesproken kritiek op het Amerikaanse christendom. Zijn kritiek treft zowel de evangelicale variant van het christendom, die hij van huis uit goed kent, als de liberale variant die sterk vertegenwoordigd is in de theologie. Liberale en evangelicale theologen en kerkleiders hebben volgens Hauerwas het christelijk geloof in de uitverkoop gedaan doordat ze *the American way of life* aangezien hebben voor het evangelie van Jezus Christus. Voor liberalen is Jezus degene die jou vertelt dat je mag zijn wie je bent en dat niemand jou mag uitsluiten. Voor evangelicalen is Jezus degene die jou de vrijheid geeft om patriot te zijn en Amerika te verdedigen tegen vreemde invloeden. Hauerwas wijst erop dat Jezus niet gekomen is om deze idealen van inclusie of patriottisme te bekrachtigen, maar juist om deze te veroordelen. Deze idealen stellen namelijk niet God maar de mens centraal, en zijn begeerte naar controle en macht.

### Jezus

Voor Hauerwas belichaamt Jezus een alternatieve manier van leven waar niet onze be-geerten regeren maar de vrede van God. Door Zijn leven met anderen te delen, te ster-ven en op te staan, heeft Jezus de machten van geweld overwonnen en kunnen wij ook leven in vrede. Hiertoe is de kerk geroepen om, net als Jezus, te leven van de vrede van God. Hauerwas' werk is ook uiterst relevant voor ons Nederlandse christenen. Hij wijst namelijk op iets wat zo vanzelfsprekend is dat we het vaak over het oog zien: geloven kun je niet alleen. We hebben een kerk nodig, een gemeenschap van 'zusters en broe-ders'. Tegen de plaatselijke gemeenten in Nederland zou Hauerwas zeggen: Laat je niet gek maken door allerlei stemmen die zeggen dat de kerk irrelevant geworden is, maar ontdek opnieuw de intrinsieke waarde van de gemeenschap. Ga niet allerlei nieuwe din-gen ondernemen, maar bekwaam je opnieuw in de kunst van het samen kerk zijn: het vieren van de eredienst, het omzien naar elkaar, de diaconale bekommernis om de we-reld.

### Bevestiging

We moeten als christenen in deze tijd eenvoudigweg doen wat we altijd al gedaan heb-ben, namelijk samen kerk-zijn. Maar de kerk als de van God gegeven gemeenschap komt niet vanzelf. Het is tegelijk ook een opdracht en een steeds terugkerende oefening, zoals Hauwerwas aangeeft. Ik wens u daarin veel doorzettingsvermogen. En we moeten niet vergeten dat we als Levensbron en Opstandingskerk ook hierbij een prachtige belofte hebben:

“Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diep-te te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. (Ef. 3: 18-19, NBV21)”

Jan Huisman

## Seniorenmiddag 14 april 2022. Paasviering



Na twee jaar is het weer mogelijk om de Paasviering voor senioren te organiseren.

We hebben de viering wel wat aangepast (geen gezamenlijke brood-maaltijd na afloop), maar wij zijn heel blij dat er weer veel mogelijk is.

Om **14.00 uur** is de Levensbron open en wordt u ontvangen met een kopje koffie/thee en een lekkere traktatie.

Rond **14.45 uur** start de Paasviering, niet bij de Bron, maar in de kerkzaal en zal tot ongeveer **15.45 uur** duren.

Aansluitend aan de Paasviering is er onder het genot van een hapje en een drankje een ge-zellig samenzijn en wij hopen de middag rond **16.30 uur** af te sluiten.

Wij zien uit naar uw komst.

Ook als u nog niet eerder de Seniorenmiddagen hebt bezocht, bent u van harte welkom.

Namens de werkgroep Seniorenmiddagen,  
Lineke Dijksman.



## Holland Zingt voor Oekraïne

Het Christelijk Reiskoor 'Holland Zingt' organiseert een Online Benefietconcert voor de slachtoffers die door de oorlog in Oekraïne getroffen worden. De opnames voor dit concert worden gemaakt in de Grote of Sint Janskerk te Schiedam. Medewerking wordt verleend door Mirjam Feijer, sopraan - Noortje van Middelkoop, panfluit - Jan Lenselink, vleugel en Bert Kruis, orgel.

De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent André van Vliet. Evenals zoveel andere koren heeft ook Holland Zingt ruim 2 jaar niet op kunnen treden door de Corona pandemie. En het was dan ook een blij vooruitzicht dat het concert in Schiedam weer door kon gaan. Er werd een programma samengesteld en besloten werd om het concert uit te zenden via YouTube. En tegelijkertijd kwamen de eerste berichten over de oorlog in de Oekraïne en iedereen weet inmiddels door welk leed en verdriet de inwoners van dat land getroffen worden.

Als gevolg daarop maakte ook Holland Zingt snel de keuze om de opbrengst van het concert in z'n geheel te bestemmen voor deze mensen in nood. En omdat dit concert dus wordt uitgezonden via YouTube wordt dit dus een digitale collecte. De uitzending vindt plaats op **zaterdag 26 maart om 20.00 uur** en zal daarna nog enige weken online blijven staan, zodat men ook op een later tijdstip kan kijken en doneren. Het banknummer waarop men een bijdrage kan storten is NL63INGB0007659267 t.n.v. Holland Zingt o.v.v. Oekraïne . **You tube kanaal: Leen Koster—Holland Zingt**

En dan nog wat informatie over het programma: dirigent André van Vliet heeft een afwisselend programma samengesteld waarin ook een aantal bekende liederen zullen klinken. We noemen u alvast 'Sanctus' van componist Th. Verheij, 'Maranatha' waarbij Hans Maat de tekst schreef en Lennart Moree een prachtige koorbewerking maakte. Verder het bekende lied 'Een toekomst vol van hoop' en een medley van 3 spirituals met o.a. Roll, Jordan roll.

Uiteraard vermeldt het programma ook solo's van sopraan, panfluit, orgel en piano. Kortom zeer zeker een aanbeveling om dit concert te gaan bekijken en te beluisteren. Voor meer informatie over het concert en het koor en hun plannen voor de toekomst kunt u terecht bij Leen Koster, telefoon 06-28571581 of via de email: [www.hollandzingt.nl](http://www.hollandzingt.nl). Ook nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom!

## Zingen maakt Blij gaat weer van start!!!

Door de versoepelingen zijn de zangdiensten in de Breepleinkerkerk weer van start gegaan. Aanvang 17.00 uur.

3 april Martin Mans Formatie onder leiding van Martin Mans, trompet Jantine Kalkman. Thema: Passie en Pasen. Voorganger Ds. Erick Versloot.

10 april ZIM / Zaans Interk / Hugo vd Meij ds. Arnold Vroomans

24 april Chr. Reiskoor Holland Zingt/ Andre v.Vliet ds. W.van Herwijnen



Allen hartelijk welkom!!!



## Nieuw oratorium laat Petrus zien als gelovig mens

Het Interkerkelijk koor Salem uit Ridderkerk gaat het gloednieuwe *Petrusoratorium* "voorman aan de lei-band" instuderen. De liederen hiervoor zijn geschreven door ds. Martin de Geus. In september 2020 zou dit oratorium deel uitmaken van zijn afscheid als predikant van de Levensbron. Vanwege de Coronapandemie was dit helaas tot nu toe niet mogelijk. Inmiddels repeteren we weer wekelijks en is het plan dit oratorium uit te voeren op zaterdag 1 oktober 2022. Gastleden zijn van harte welkom.



De naam Petrus zullen de meeste mensen wel kennen. In elk geval is hij met afstand Jezus' bekendste discipel. Overigens heette hij van huis uit Simon. De naam Petrus, die 'rots' betekent, kreeg hij later van Jezus. Van beroep was hij visser, maar Jezus zag potentie in hem, zag de trouw van Petrus. Hij zou hem opleiden tot 'visser van mensen'.

De repetities van Salem zijn op de maandagavond. We starten met het instuderen van het Petrus oratorium op maandag 7 maart om 20.00 uur in de Goede Herderkerk aan de Seringenstraat 1 in Ridderkerk.

Deelname aan het oratorium is gratis

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij de voorzitter van het koor:  
jokebok@planet.nl

## Passie- en Pasenzondagavondzang in de Bethelkerk

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de Passie- en Pasenzondagavondzang die wordt gehouden op zondag 10 april a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Na corona hebben we weer de draad opgepakt en zijn we gaan repeteren voor de Passie- en pasenzondagavondzang.

Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager. In deze zondagavondzang gedenken we zingend het lijden en sterven maar ook de wederopstanding van onze Heer en Heiland.

We openen deze zondagavondzang met het lied: 'Op die heuvel daarginds', gevolgd door 'Is dat, is dat mijn Koning' en 'Jezus, leven van ons leven' maar ook gaan we zingen 'Wees geroet, gij eersteling der dagen' en 'Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft'. Het koor zingt o.a. de liederen: 'I'll wish I had given Him more' en 'Al zo lief heeft God de wereld gehad'.

We sluiten de avond af met het lied 'U zij de glorie'.  
Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook

## Zangavond Bethelkerkkoor Zwijndrecht.

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht verzorgt al sinds vele jaren Oranjeconcerten en Zondagavondzangen.

Door de Corona-crisis kwam daar abrupt een einde aan. Sinds enkele weken proberen we ons als koor te herpakken en zijn we weer begonnen met onze wekelijkse repetities op de donderdagavond. Ook de Zondagavondzangen gaan voorzichtig weer starten.

Een groots Oranjeconcert lukt dit jaar niet, daar is de instudeerperiode te kort voor. Toch willen we laten zien "dat we er weer zijn" en wel door een mix van beide te organiseren.

Op vrijdag 29 april a.s. om 20.00 uur vindt er daarom een Oranjezangavond plaats in de Zwijndrechtse Bethelkerk. Rotterdamseweg 73. Vergelijkbaar met de Zondagavondzang, maar dan op een vrijdag én met een extra oranje tintje. Koor- en samenzang zal hoofdzakelijk bestaan uit vaderlandse liederen, met muzikale begeleiding van André de Jager (orgel) en Edith en Arjan Post (trompet). De algehele leiding is in handen van Wim de Penning.

De toegang is gratis. Aan het einde van deze avond is er een collecte ter bestrijding van de kosten. Reden genoeg om die datum nu alvast in de agenda te noteren. Wij kijken er als koor naar uit om in een programma van ca. anderhalf uur weer fijn met elkaar te kunnen zingen. We hopen dat we u nieuwsgierig gemaakt hebben. Voor evt. vragen kunt u bellen naar 078-610 53 27 of via email [ansgroenendijk@live.nl](mailto:ansgroenendijk@live.nl).

Het Bethelkerkkoor ontmoet u graag op de 29ste april.  
Namens de Oranjeconcertcommissie,  
Franny van Dalen en Ans Groenendijk

## BEZOEKERSCENTRUM DE IJSVOGEL

Vanaf april organiseren Stichting Bezoekerscentrum Waalbos en Facet Ridderkerk 2x per maand een gezellige middag voor ouderen in Bezoekerscentrum de IJsvogel in het Waalbos.

### Inloopmiddag

Als start organiseren we op 6 april een inloopmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd voor een kennismaking en een kopje thee of koffie. Tijdens deze middag inventariseren we in welke activiteiten er interesse is. Denk bijvoorbeeld aan wandelen in het Waalbos, tuinieren, spelletjes spelen, film kijken, iets bakken of koken, handwerken, schilderen, tekenen enzovoort. We horen het ook graag als u zelf een leuk idee heeft!

Wanneer: 6 april, 13.00-17.00 uur

Waar: Bezoekerscentrum de IJsvogel (Waalbos in Rijsoord) Eerste consumptie koffie of thee is gratis.

Elke 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> woensdag van de maand

Na de inloopmiddag gaan we de kalender invullen. U bent elke 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> woensdag van de maand van harte welkom voor een leuke activiteit. Samen maken we er gezellige middagen van!

Voor vragen kunt u contact opnemen met [info@bezoekerscentrumwaalbos.nl](mailto:info@bezoekerscentrumwaalbos.nl)



## (CONCERT) AGENDA

3 april 2022	Zingen maakt blij	Breepleinkerk Rotterdam 17.00 uur	m.m.v. Martin Mans Formatie Ds. Erick Versloot
7 april 2022	Inloopochtend	De Fontein Vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
7 april 2022	Lunchcafé	De Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Marrie of Ria
8 april 2022	30+ Ontmoetings-avond	Soosruimte De Fontein	Praatje, glaasje, spelletje, gezelligheid
10 april 2022	Zingen maakt blij	Breepleinkerk Rotterdam 17.00 uur	Zaans Interkerkelijk Kerk- koor, Ds. Arnold Vroomans
10 april 2022	Passie-en Pasen- zondagavondzang	Bethelkerk Zwijndrecht	Aanvang 19.30 uur
11 april 2022	Avond over NBV21	Christus is Koningkerk 19.45 uur	Opgeven nodig, zie aankon- diging in dit blad
14 april 2022	Seniorenmiddag Paasviering	Levensbron 14.00 uur	
20 april	PCOB	Christus is Koningkerk	Dhr. Polak vertelt over de 2e Wereldoorlog
21 april 2022	Inloopochtend	De Fontein Vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
21 april 2022	Lunchcafé	De Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Marrie of Ria
24 april 2022	Kees Posthumus vertelt: 'Pasen in fragmenten'	Levensbron Aanvang 19.00 uur	Toegang vrij
24 april 2022	Zingen maakt blij	Breepleinkerk Rotterdam 17.00 uur	Chr.Reiskoor Holland zingt, Ds. W. van Herwijnen
29 april 2022	Oranje Zang- avond Bethel- kerkkoor	Bethelkerk Zwijndrecht Aanvang 20.00 uur	Toegang gratis
4 juni 2022	Levensbron	Feest van de Geest Van 10.00–16.00 uur	