

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten, pastoraat, kaart bij bloemen, bevestiging Ds.Matser .	2,3
In memoriam Clement Bezemer, Ans van Gameren-Romijn	
Begroting 2023 . . . . .	4,5
Kennismaking Ds. Matser, Opbrengst Advent collecte, Februaricollecte	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, Leesrooster februari . . . . .	8,9
Bedankjes, inloopochtenden, Ontmoetingsavond 30+, lunchcafé .	10,11
Kort verslag kerkenraadsvergadering, Nel de Gelder dienst	
In memoriam Mady van der Burg–Streefkerk . . . . .	12,13
Het Avondmaalslaken in de Opstandingskerk . . . . .	14,15
In memoriam Adrie Klootwijk-Stolk, Kalender 40-dagen tijd . . . . .	16,17
Opbrengst Collectes, Kerkbalans, Giften Kerk en Diaconie . . . . .	18,19
Voedselbank, Jaarthema ‘Aan tafel’ Lied 388 . . . . .	20,21
Bericht Ds. Braamse, Oranjezangavond Bethelkerk . . . . .	22,23
Zondagavondzang, vrijwilligers gezocht voor de Huiskamer . . . . .	24,25
(Concert)agenda . . . . .	26

**Van de redactie**

Voor u ligt de februari-editie van Rijsoord aan ‘t Woord. Terwijl het buiten nog koud is zien we toch al de eerste groene puntjes in de tuin verschijnen, teken van de komende lente. Toen ik deze week ‘s morgens vroeg de fiets uit de schuur haalde hoorde ik in het ochtendgloren allemaal vogeltjes zingen... wat wordt je daar toch blij van!!! De bonte specht en allemaal koolmeesjes en vinkjes die van de nootjes komen eten... wat is de natuur toch prachtig!

Verdriet was er ook: in de pagina’s die voor u liggen vindt u maar liefst vier gedachtenissen aan overleden gemeenteleden! Zoveel verdriet in deze families. Laten we allemaal dicht om hen heen staan!

Op pagina 6 stelt onze toekomstige predikant Ds. Matser zich aan ons voor. We zijn dankbaar dat hij bereid is zich aan onze gemeenten te verbinden. We moeten nog even wachten op zijn komst, op 2 april hopen we de bevestiging-en intrededienst te houden.

Eind februari begint weer de Veertigdagentijd, zoals gebruikelijk ontvangt u weer een prachtige kalender. Ook ontvangt u een uitnodiging voor het Groot Huisbezoek.

Van harte aanbevolen!

Ik wens u veel leesplezier en een fijne maand!

Ellie Lagendijk

**Stencilen:**

maandag 20 februari  
Jan Monteban

**Bundelen:**

woensdag 22 februari  
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder  
Tel.: 0180 787552

**Colofon**

Inleveren van kopij voor mei  
met vermelding van afzender:  
**Uiterlijk vrijdag 17 februari** bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

## **Erediensten**

*Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%*

### **Zondag 5 februari 2023**

#### **Gezamenlijke dienst in Opstandingskerk**

09.30 uur : Ds. F.L. Renes, Rotterdam  
Chauffeurs : C. IJsselstein en B. Sintemaartensdijk  
Koster : Henk van Mastrigt  
Organist : Jacob van Nes  
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Jeugdwerk Protestantse Kerk

### **Zondag 12 februari 2023**

#### **Gezamenlijke dienst in De Levensbron**

#### **Missie/Evangelisatiedienst**

m.m.v. Koor 'A sign of Friendship' o.l.v. John Stinissen

10.00 uur!! : Dhr. E. van Donselaar, Ridderkerk  
Chauffeurs : D.W. Alblas en C.J. Op den Brouw  
Koster : Joke en Aad Andeweg  
Organist : Arie de Korte  
Collecte : 1e Missie/Evangelisatie  
2e Kerk

#### **Nel de Gelder Dienst in Opstandingskerk**

18.30 uur : Koor 'Columba' met de Musical Hagar  
Koster : Hans Vietsch

### **Zondag 19 februari 2023**

#### **Gezamenlijke dienst in Opstandingskerk**

09.10 : Zingen van Opwekkingsliederen  
09.30 uur : Ds. R.P. van der Plicht, Moordrecht  
Chauffeurs : J. IJsselstein en H. Bestebreurtje  
Koster : Henk van der Starre  
Organist : Rene Barnard  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Jeugdwerk Protestantse Kerk

### **Zondag 26 februari 2023**

#### **Gezamenlijke dienst in De Levensbron**

#### **1e zondag Veertigdagentijd**

09.30 uur : Mw. Ds. M.M. Kwant, Alphen ad Rijn  
Chauffeurs : W. van Gameren en J. Op den Brouw  
Koster : Siem de Klerk  
Organist : Nico de Mol  
Collecte : 1e ZWO  
2e Kerk

### **Pastoraat**

Op woensdag 4 januari jl. is overleden mevrouw A. (Adrie) Klootwijk-Stolk.

Dinsdag 10 januari heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in de aula van begraafplaats Vredenhof.

Wij wensen haar man, kinderen, familie en vrienden heel veel troost, kracht en sterkte toe met dit verlies.

Mevr. T. (Teunie) Los-Luthart ligt nog in het ASZ-Dordtwijk.

Voor een kaartje:

Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Dordtwijk

Albert Schweitzerplaats 25

3318 AT Dordrecht

Afd. A2, kamer 9.

Voor een bezoek, bel dan ruim van tevoren met Marrie de Koning, haar PM.

Wij wensen Teunie samen met haar familie en vrienden veel kracht toe in deze moeilijke tijd.

Dhr. J. (Jos) Haasjes is verhuisd naar verpleeghuis Crabbehoven, afdeling Cyprus.

Hartelijke groet vanuit het wijkteam,

Elselien van Gameren.

### **Kaart bij bloemen**

Al vele jaren is het in De Levensbron de gewoonte om bij het Zondagse bloemetje een kaart te voegen met handtekeningen van alle in de dienst aanwezige gemeenteleden.

In het proces van samengaan is het leuk om van elkaar te leren, om elkaars goede gewoonten over te nemen.

Als kerkenraad waren wij unaniem van mening dat deze kaart een waardevolle toevoeging vormt bij het boeket.

Aldus is geschied: we hebben een mooie kaart uitgekozen en deze ligt vanaf nu iedere week in onze kerk of in de hal van de Levensbron te wachten op uw naam en lieve groet.



### **Bevestiging en intrede Ds. Matser**

Noteer alvast in de agenda!

Op zondag 2 april a.s. om 14.30 uur zal de bevestiging en intrede van Ds. Matser plaatsvinden.

## In memoriam Clement Bezemer

26-10- 1934

88 jaar

29-12-2022

Allen zijn we enorm geschrokken van plotselinge overlijden van Clement Bezemer, die nog zo midden in het leven stond en nog nagenoeg elke dag aan het werk was.

Clement was zelf altijd vol vertrouwen en zei vaak: 't komt goed! Het scheepke van zijn leven voer onder de kruisvlag van zijn Heer. En we weten dat hij aan de andere kant opgewacht wordt in het licht van de opgestane Heer.

Clement was de innige geliefde man van Bep met wie hij meer dan 60 jaar getrouwd is geweest. Samen kregen ze drie kinderen: Pieter, Jaap en Clement. Hij was een vader die ruimte bood aan zijn kinderen, hij was liefdevol en zorgzaam. Hij was een meelevende opa, deze opa 'komkommer'.

Hij was een steunpilaar van de Opstandingskerk, en kende iedereen op Rijsoord. In de kerk vervulde hij vele taken.

In de dankdienst voor zijn leven op 5 januari werd Clement herdacht met vele mooie liederen. Jacob van Nes, zijn vriend, was de organist. Ze keken vaak even naar elkaar na het spelen van een mooi lied. Het prijzen van Gods naam was enorm belangrijk voor hem.

Liefdevol was de inbreng vanuit de kinderen en de kleinkinderen. Vooraan in de kerk stond een prachtig zelfgemaakt bloemstuk met daarin een kasje, en daarnaast stonden zijn klompen, waarop je hem altijd aan hoorde komen.

We hebben gelezen uit Psalm 139. Heer, u doorgrond ons en kent ons, die woorden kwamen 's nachts bij Bep op. God ziet de mogelijkheden in ons, de moeilijke dingen en de mooie momenten. En meer nog: Hij legt zijn hand op mij. Dat is dat God ons met zijn zegen wil omringen, en nooit los zal laten, wat er ook gebeurt. Dat is het vertrouwen dat t allemaal goed zal komen, 'als we ontwaken zijn we nog bij U'.

We hebben hem toevertrouwd aan Gods Vaderarmen, en begraven op Vredenhof, in de vaste hoop en vurige verwachting van de opstanding tot het eeuwige leven.

Onze gedachten gaan uit naar Bep, zijn kinderen en kleinkinderen, en allen die hem gaan missen.

Ds. Christi Bartelink



### Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2023",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand januari zal plaatsvinden op 27 februari 2023 en van de maand februari op 28 februari 2023.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk

## In memoriam Ans van Gameren-Romijn

Op 24 december is overleden **Ans van Gameren-Romijn** in de leeftijd van 93 jaar.

Zij woonde aan Het St. Jorisplein 80. Ans van Gameren is getrouwd geweest met Jos van Gameren, tot zijn overlijden in mei 2021. Zij trouwden in november 1953 en kregen twee kinderen, zoon Ap en dochter Marja.

Ans van Gameren was een liefdevolle moeder en schoonmoeder. Haar leven is getekend door ingrijpende situaties, door lichamelijk ongemak, en misschien ook wel door dat zij veel alleen moest verwerken. Desondanks was zij een levenslustige vrouw.

Zij had een groot doorzettingsvermogen en de dankbaarheid voor de goede dingen in haar leven heeft haar vaak verder geholpen. Zij had een eigen spiritualiteit die haar tot steun is geweest.

De crematie van Ans van Gameren vond plaats na een afscheidsbijeenkomst op dinsdag 3 januari in het crematorium van Rotterdam Zuid.

Haar kinderen typeren haar als

- IJzersterk en toch zo breekbaar
- Ogenschijnlijk vief, maar zo fragiel
- Opgewekt ondanks haar slechte gezondheid
- Dankbaar ondanks alle tegenslagen
- *Sterk van geest, een sterke wil om te overleven, continue haar voeding aanpassend, zichzelf ontzien, in activiteiten en op tijd haar rust nemend.*

Op 24 december 2023 is, tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, in haar zo vertrouwde omgeving, zacht en kalm van ons heengegaan, onze liefdevolle moeder en schoonmoeder.

Ans van Gameren-Romijn  
Ridderkerk  
3 juni 1929 - Ridderkerk 24 december 2022

*Ap en Jolanda  
Marja en Henk en Bobby*



### Begroting 2023

Met de brief voor de Actie Kerkbalans heeft u kennis kunnen nemen van de begroting voor het jaar 2023.

Wilt u een nadere toelichting, of gewoon nog wat meer weten over de cijfers, u bent bij deze van harte uitgenodigd op woensdag 1 februari a.s. om 20.30 uur in de Fontein. Het voltallige College van Kerkrentmeesters is dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Schikt u die tijd niet, neem dat contact op met één van de leden van het college voor het maken van een afspraak. Tot ziens in de Fontein.

Ronald Visser, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

## Mag ik me even aan u voorstellen?

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al weten heb ik het beroep dat uitgebracht is vanuit de Opstandingskerk en de Levensbron aanvaard en ben ik vanaf 2 april jullie nieuwe predikant.

Ik ben blij en dankbaar dat ik als predikant verbonden mag worden aan jullie gemeentes en hoop op een goede samenwerking want 'kerk zijn' doe je met elkaar.

Mij is gevraagd om me ook via dit kerkblad wat uitgebreider aan jullie voor te stellen. Ik ben Eric Matser, getrouwd met Anja Matser-Verhoeven. We hebben twee adoptiekinderen, Jedidja van inmiddels 28 jaar oud en Channiël van 27 jaar oud.

Jedidja heeft twee kinderen, onze kleinkinderen: Ezmir van 10 en Inaya van 2.

Ezmir woont fulltime bij ons, onze dochter was te jong en had te veel problemen in de tijd dat Ezmir geboren werd, hij is al snel na zijn geboorte uit huis geplaatst en bij ons komen wonen. Hij is officieel ook onze pleegzoon. We zijn dankbaar dat we hem in ons huis mogen hebben en voor hem mogen zorgen. Ook onze kleindochter Inaya is één weekend per maand bij ons. We genieten van de kleinkinderen, tegelijk is het af en toe ook best zwaar, we zijn allebei 62 en we voelen echt wel dat we geen 30 meer zijn.

Anja en ik hebben samen als tweede studie theologie gestudeerd in deeltijd aan de UVA in Amsterdam. Daar hebben we ons doctoraal gehaald, alweer meer dan twintig jaar geleden.

Via wat omwegen hebben we een aantal jaren later onze master gemeentepredikant gedaan in Utrecht.

Ik ben nooit van plan geweest om gemeentepredikant te worden, Anja en ik zijn vanuit interesse theologie gaan studeren. In februari 2014 ging in voor in de Develhof te Zwijndrecht en na afloop van de dienst werd ik gevraagd of ik wilde overwegen om toch in Zwijndrecht predikant te worden. Na vele gesprekken waar we steeds meer naar elkaar toe groeiden uiteindelijk besloten om de overstap te maken van het bedrijfsleven naar predikantschap. Tot die tijd had ik meer dan 25 jaar als bedrijfsadviseur gewerkt voor het KNOV en later MKB-Adviseurs. U begrijpt dat dit een enorme overgang was.

En dan nu weer een overgang vanuit de gereformeerde kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt, zoals de Develhof officieel heet naar Rijsoord en Ridderkerk. Alhoewel ik inmiddels ruim acht jaar ervaring heb als predikant blijft het toch spannend om opnieuw twee nieuwe gemeentes te mogen gaan dienen. Jullie hebben een predikant beroepen die niet alles weet maar samen op zoek wil gaan naar wie God wil zijn in ons leven en wie wij mogen zijn voor elkaar, zoals zo prachtig onder woorden gebracht door Kinga Bân van Sela in het lied: 'Ik zal er zijn' -

*Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

Met een groet van vrede,

Ds. Eric Matser  
jullie nieuwe predikant



### Opbrengst Advent collecten in beide kerken

In de adventsperiode zijn in de Levensbron en in de Opstandingskerk kaarsjes verkocht. Deze spaaractie had als doel het project: 'Geef Licht', een project om vluchtelingen-kinderen in Griekenland te helpen, georganiseerd vanuit KerkinActie.

Wij vroegen u eerder via dit kerkblad om mee te doen. Hier is goed gehoor aan gegeven, we hebben een mooie opbrengst om deze vluchtelingen kinderen wat licht te geven. De opbrengst via de kaarsjesverkoop via de spaardoos in de Opstandingskerk was €109,30. In de Levensbron bracht de verkoop van kaarsjes €177,95 op.

In de Levensbron is er ook tijdens de adventzondagen, de kerstochtendienst, via collectes en extra giften voor dit doel een totaal bedrag van €2073,49 ingezameld.

Ook in de gezamenlijke kerstnachtdienst, welke goed bezocht werd, is voor dit doel ge-collecteerd met een opbrengst van €793,25.

Dat alles maakt een eindbedrag van totaal €3.153,99!

Beide diaconieën danken u heel hartelijk voor deze gulle gaven.

### Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

### Deur collecte maand februari - voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk

#### Nederland speelt Sirkelslag

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland.

Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### **Kerkelijke stand**

Nieuw Ingekomen:  
Dhr. Bernhard Leopold George Hollestein  
Pruimendijk 124

Dhr. J.W. van der Burg is verhuisd van  
Boksdoornpark 40 naar  
Boksdoornstraat 2A 1B  
2982 BC Ridderkerk

In de afgelopen periode zijn ons de volgende gemeenteleden ontvallen:

Op 24 december is overleden:

#### **Mw. Ans van Gameren-Romijn**

op de leeftijd van 93 jaar,  
gewoond hebbend Sint Jorisplein 80.

Op 29 december overleed plotseling:

#### **Clement Bezemer**

op de leeftijd van 88 jaar,  
Clement woonde Rijksstraatweg 5b.

Op 4 januari jl. is heengegaan:

#### **mw. A. Klootwijk-Stolk**

op de leeftijd van 86 jaar.  
Ze woonde in de Riederborgh



### **Verjaardagen februari**

7 februari 1940  
Mevrouw J. Lodewijk-Visser  
Ds. Sl. Visserstraat 19  
2988 XB Rijsoord

15 februari 1928  
Mevrouw J. Visser-Penning  
Strevelszicht 6  
2988 AS Rijsoord

15 februari 1935  
Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen  
Rijsoordsestraat 30  
2988 XP Rijsoord

*Van harte gefeliciteerd!*

### **DAGELIJKS**

Geef ons heden ons dagelijks brood  
Geef ons heden dagelijks aandacht  
Geef ons heden dagelijks onderhoud  
Geef ons heden dagelijks inspiratie

Alle wat leeft  
heeft dagelijks liefde nodig  
Ook de dingen vragen om onderhoud  
Wat niet onderhouden wordt verslonst

Ook wij zelf hebben  
dagelijks aandacht nodig  
Zorg voor onszelf  
vooral als je zorgt voor anderen

Zorg en aandacht zijn als brood  
Ze onderhouden ons  
Ze geven ons levenszin  
Ze voeden heel ons zijn

Zorg en aandacht zijn als een gebed  
dat doet wat het zegt  
Wie het dagelijks beoefent  
heeft er altijd tijd voor

Uit de bundel 'Elke dag is een dag'  
Teksten die de dag bijzonder maken  
Schrijver: Marinus van den Berg



**NBG Bijbelleesrooster februari**

wo 1	Spreuken 20:1-10	Brallen en brullen
do 2	Spreuken 20:11-20	Twee maten
vr 3	Spreuken 20:21-30	Twee gewichten
za 4	1 Korintiërs 1:18-31	Wat niets is, heeft God uitgekozen
zo 5	<b>1 Korintiërs 2:1-9</b>	Wat het oor niet heeft gehoord
ma 6	1 Korintiërs 2:10-16	Spreken vanuit de Geest
di 7	Spreuken 21:1-11	Wat innerlijk beweegt
wo 8	Spreuken 21:12-21	Wie altijd maar feestviert
do 9	Spreuken 21:22-31	Het paard wordt gereedgemaakt
vr 10	Matteüs 5:1-10	Gelukkig
za 11	Matteüs 5:11-20	Zo moet jullie licht schijnen
zo 12	<b>Matteüs 5:21-32</b>	Ga je eerst verzoenen
ma 13	Matteüs 5:33-48	Wees volmaakt
di 14	Spreuken 22:1-8	Een goede naam
wo 15	Spreuken 22:9-16	Een zuiver hart
do 16	Spreuken 22:17-29	Een aandachtig oor
vr 17	Psalm 24	Hef uw hoofd omhoog
za 18	1 Korintiërs 3:1-9a	U bent zijn akker
zo 19	<b>1 Korintiërs 3:9b-23</b>	U bent zijn bouwwerk
ma 20	1 Korintiërs 4:1-13	Wie denkt u wel dat u bent?
di 21	1 Korintiërs 4:14-21	Opvoedkunde
wo 22	<b>Matteüs 6:1-18</b>	Bid als volgt
do 23	Matteüs 6:19-34	Kijk naar de vogels
vr 24	Matteüs 7:1-12	Zoek en je zult vinden
za 25	Romeinen 5:1-11	Leven in vrede met God
zo 26	<b>Romeinen 5:12-21</b>	Door één mens
ma 27	Romeinen 6:1-15	In dienst van God
di 28	Romeinen 6:15-23	In dienst van de gerechtigheid

### Dank u wel!!!

Ruim 30 jaar! bracht Dhr. Jaap Dorsman Rijsoord aan 't Woord rond. Iedere maand weer....

Hij heeft nu aangegeven deze taak in het vervolg graag aan iemand anders over te laten.

We willen hem heel hartelijk danken voor al zijn inzet!!!

Jaap Dorsman, dank u wel!!!!



### Een berichtje van Alie van Wingerden

5 juli begonnen aan 3 chemokuren op 15 september een grote buikoperatie met als gevolg een stoma.

26 september naar het zorghotel en 10 oktober weer naar huis.

Daarna weer 3 chemokuren, 5 januari een C.T scan en 11 januari de uitslag, alle kanker is weg.

Grote reden tot dankbaarheid. Het herstel zal nog wel een tijdje duren.

Iedereen bedankt voor het medeleven dat heeft ons gesterkt.

Alie van Wim van Wingerden



### Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

**2 en 16 februari**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!



### Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 10 februari 2023

Dick en Martha

## Groot Huisbezoek met als thema 'Aan tafel'

Bij deze editie van Rijsoord aan 't Woord vindt u een mooi geel inlegvel: een uitnodiging voor het Groot Huisbezoek wat begin volgend jaar gaat plaatsvinden.

Dit Groot Huisbezoek is voorbereid in samenwerking met De Levensbron. Het zal op een andere manier plaatsvinden als u gewend bent. U heeft de keus tussen een gesprek met maaltijd bij een familie thuis, een maaltijd in de Fontein met aansluitend een gesprek of een avond.

Aan u de keus!!! U wordt allen van harte uitgenodigd om aan deze gesprekken, wel of niet met maaltijd, deel te nemen.

Gemeenteopbouw en Toerusting  
Wijkteam

## Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in lunchcafé De Fontein? Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

**2 februari (aanmelden tot uiterlijk 26 januari )**  
**16 februari (aanmelden tot uiterlijk 9 februari)**

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.

Staat u als vaste gast op de lijst, dan hoeft u zich niet telkens op te geven. Als u zich opgeeft wordt er voor u besteld en maken we als lunchcafé kosten die betaald moeten worden, ook als u verhindert bent.

**Let op: Vanaf heden vragen we u dus als u zich opgeeft of op de vaste gastenlijst staat en niet voor de uiterlijke aanmelddatum doorgeeft als u onverhoopt toch niet kunt komen, de lunch te betalen.**

Helaas zijn wij ook genoodzaakt per 2 februari de kosten voor het lunchcafé te verhogen.

Privé zult u merken dat de prijzen stijgen en datzelfde merken wij ook bij het doen van de bestellingen. Voedsel wordt duurder maar ook de hogere energiekosten, de prijs van brandstof om de levering van de bestellingen mogelijk te maken en hogere lonen worden doorberekend in de totaal kosten bij de leverancier waar wij het eten bestellen.

Kent u iemand die u met de gezelligheid van het lunchcafé kennis wilt laten maken, neem deze dan mee ☺. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €7,00. We beginnen altijd met een kopje soep en na het hoofdgerecht (warme maaltijd) volgt een lekker toetje en sluiten we de lunch af met koffie of thee.

De gezelligheid krijgt u er gratis bij, die maken we immers met elkaar!

Hartelijke groet,  
Marrie (490146) en Ria (426208)



## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 7 december 2022

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij staat stil bij het overlijden van een lid van De Levensbron die eerder actief betrokken was bij het samenwerkingstraject. De voorzitter leest hierna Psalm 121 en gaat voor in gebed.

De begroting van de kerk voor 2023 staat op de agenda en een lid van het College van Kerkrentmeesters geeft een toelichting. Er is een tekort. De pastorie zal, zoals het er naar uitziet, niet worden gebruikt door de predikant zodat gekeken gaat worden of deze verhuurd of verkocht wordt. Plannen worden nog gemaakt. Op dit moment heeft de kerk nog een contract voor de energiekosten tot 1 januari 2023. De nieuwe tarieven zijn nog niet bekend. De kerkenraad stelt de begroting voor 2023 vast.

In het nieuwe collecterooster voor 2023 komt niet meer de deurcollecte voor de eigen jeugd voor. Er is nog voldoende geld voor dit doel en de deurcollecte kan komend jaar anders worden ingezet. De kerkenraad stelt het collecterooster 2023 vast.

Helaas zijn verschillende van onze gemeenteleden in de afgelopen periode overleden. Het zijn verdrietige tijden voor de families en voor onze gemeente. Onze consulent, de ouderlingen en de pastorale medewerkers onderhouden contact met de families. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor gemeenteleden die soms met grotere of kleinere lichamelijke ongemakken te maken hebben.

De pastorale teams van De Levensbron en van onze kerk hebben overleg gehad over het transitiepastoraat. Hier komt nog een vervolg op waarbij meer gelet kan worden op de verschillende leeftijdscategorieën van de gemeenten.

Ook het College van Diakenen heeft de begroting voor 2023 opgesteld. De kerkenraad heeft geen op- of aanmerkingen. In de komende periode zal het blad Elizabeth weer verspreid worden over Rijsoord. De vaste coördinator die dit werk al jaren verzorgt, wil gaan stoppen. De kerkenraad spreekt haar waardering uit voor zijn grote, jarenlange inzet. Het College van Diakenen zal met hem de situatie bespreken. Het College van Diakenen heeft de relatie met het IDB inhoudelijk opnieuw uitgebreid besproken en heeft goede redenen om te stoppen als lid. Wel is het College van Diakenen bereid zich in te zetten voor verschillende activiteiten. De Levensbron geeft wekelijks met de bloemen ook een kaart aan een gemeentelid. Dit is een goed initiatief van De Levensbron dat door onze kerk zal worden overgenomen. De bloemengroep zal zich hierover buigen.

De Uitwisselingsgroep met Rwanda heeft vanwege meerdere redenen voorgesteld de uitwisseling met Rwanda per 1 januari 2023 te beëindigen. De kerkenraad kan zich hierin vinden en neemt het besluit hiertoe. Er staat nog een bedrag op de rekening van de Uitwisselingsgroep dat gebruikt zal worden voor enkele kleine projecten. In januari 2023 zal in De Levensbron tijdens een dienst aandacht besteed worden aan de afsluiting van deze uitwisseling.

In het gemeenteberaad over het beroep van een nieuwe predikant is door de gemeente positief gereageerd op het voorstel om te beroepen. Ook de gemeente van De Levensbron was positief. De nieuwe predikant zal gaan werken voor beide gemeenten. De stappen die nog gezet moeten worden voor een beroep worden doorgenomen. De kerkenraad besluit de betreffende predikant te beroepen.

De kerkenraad besluit met de gemeente van De Levensbron gezamenlijke kerkdiensten te houden van 1 januari t/m 26 maart 2023. De kerkenraad van De Levensbron heeft op verzoek van onze kerkenraad schriftelijk gereageerd over de wijze waarop omgegaan zal worden met de uitkomst van het onderzoek naar de kerkelijke gebouwen. Onze kerkenraad is van mening dat het onderzoek naar de gebouwen door moet gaan om de keuze t.z.t. te kunnen verantwoorden naar de gemeente toe en verzoekt het College van Kerkrentmeester het onderzoek voort te zetten.

Op 8 januari en 19 februari worden voorafgaand aan de dienst opwekkingsliederen gezongen.

Er komt een uitleg hoe de kerkdiensten via de website gezien kunnen worden. Dit is voor meerdere leden nog niet duidelijk. De vergadering wordt afgerond met een gebed waarna de voorzitter de vergadering sluit.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

**Nel de Gelderdienst 2023**  
**12 februari 2023, 18.30 uur: Columba vertelt Hagar**

Eenmaal per jaar is er in de Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter. Een aantal jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van Mevrouw Nel de Gelder aandacht te geven aan een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij kerk en cultuur tot uitdrukking brengt.



De keuze is dit jaar gevallen op het volgende:

Wij zijn interkerkelijk koor Columba uit Broek op Langedijk en we komen op zondag 12 februari 2023 om 18.30 uur zingen in de Opstandingskerk. We vertellen een verhaal, afgewisseld met liederen en willen u meenemen in het leven van Hagar. Waarom Hagar? Omdat Hagar een fantastische vrouw was die in de bijbel best wel negatief is neergezet. Zou God het zo hebben bedoeld? Haar verhaal is opgeschreven door mannen, in een tijd die gedomineerd werd door mannen. Hagar wordt daarvoor wat eenzijdig belicht en dat is zonde. We willen haar leven bekijken vanuit onze tijd, een beetje de andere kant van het verhaal laten horen. U zult zien dat we ook nu nog heel veel van haar kunnen leren.

U wordt van harte uitgenodigd voor dit programma wat gehouden wordt op zondag 12 februari 2023 in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord, aanvang 18.30 uur.

Nadien is er koffie en thee en gelegenheid nog wat na te praten. De toegang is vrij.

**In Memoriam Mady van der Burg-Streefkerk**

Op 13 december 2022 is overleden Maaike Lijntje van der Burg-Streefkerk in de leeftijd van 81 jaar

Mady is geboren op 22 augustus 1941 aan de Donckselaan als tweede kind van de zeven in het gezin Streefkerk. Zij groeide op in Bolnes.

Zij leerde Jo van der Burg kennen, waarmee zij op 20 september 1960 trouwde.

Mady en Jo gingen inwonen bij de familie van der Burg aan de Waaldijk. Later verhuisden zij naar de Lagendijk.

Mady en Jo kregen 4 kinderen 7 kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Een aantal jaren geleden verhuisden zij naar het Boksdorppark.

Mady heeft haar hele leven voor iedereen gezorgd en klaar gestaan. Door weer en wind op de fiets, niets was haar teveel.

Zij genoot van de gezamenlijke vakanties en weekendjes weg. Ook al zag zij er vaak van te voren tegenop.

Mady keek er naar uit als de kleinkinderen op bezoek kwamen. En een logeerpartij bij opa en oma was altijd een feest.

Zo'n jaar of tien geleden kreeg Mady klachten. Het bleek toen dat zij schildklier kanker had en helaas kwam daarna de diagnose dat dit was uitgezaaid naar de longen en de botten

Na de laatste behandeling werd er gezegd dat deze niet meer het gewenste resultaat had en dat ze verder niet veel meer konden doen voor u. Daarna heeft zij ondanks de pijn toch nog een aantal jaren gevochten om voor Jo te mogen zorgen en er voor de kinderen te zijn.

19 december was de afscheidsdienst en aansluitend de begrafenis op Vredehof.

## Het avondmaalslaken in de Opstandingskerk in Rijsoord.

### Inleiding.

Het avondmaalslaken dat op de tafel van het liturgisch centrum ligt als er avondmaal wordt gevierd in de kerk, heeft niet zo snel onze aandacht. Toch heeft het gebruik van tafelgoed een lange en rijke traditie. In 2002-2004 werd er een inventarisatieonderzoek gedaan naar het gebruik van avondmaalslaken in de Protestantse Kerken in Friesland. Van dit onderzoek werd verslag gedaan in het boekje *Geheim uit de doeken*, door mw. T. Oosterbaan.<sup>1</sup>

De kerken leenden hun avondmaalsgoed uit ten behoeve van een in Deinum (Fr.) gehouden tentoonstelling die het gevolg was van het onderzoek en die de schoonheid en de specifieke patronen van het avondmaalslaken duidelijk maakte. Velen waren verbaasd over het bestaan ervan. Het tentoongestelde tafelgoed bestond voor de helft uit katoen, voor een kwart uit linnen, en voor de rest uit halflinnen of een combinatie van katoen/rayon of polyester.

In december 2022 bezocht ik een kerkdienst in Rijsoord, waar ik in 1950 ben geboren en als dochter van een vlasser opgroeide met vlas en linnen. Bij die gelegenheid vroeg ik of de kerk (nog) in het bezit was van avondmaalslaken. De diaken nodigde mij gastvrij uit om in de Mauritsweg naar het linnengoed te komen kijken.

Daar wachtte mij een verrassing.

Eerst wat achtergrondinformatie zodat we beter naar het avondmaalslaken van de Opstandingskerk kunnen kijken.

### Linnen.

Linnen is afkomstig van vlas. Het lint wordt van de stengel gescheiden nadat het vlas geroot is. Menig Rijsoordenaar zal zich de aanblik en de penetrante geur herinneren van het gerote en te drogen staande vlas op de weide tegenover de originele standplaats van de korenmolen. Het kwam voor dat in de Mauritsweg de was die in de tuin hing grenzend aan het weiland, opnieuw gedaan moest worden als de wind draaide!

In de bruine zaadbolletjes zit het lijnzaad.

Al ten tijde van de farao's werd in Egypte vlas verbouwd; het lint werd tot in het begin van de vorige eeuw nog vaak handmatig gesponnen en geweven.

Tot halverwege de vorige eeuw was het niet ongebruikelijk dat jonge vrouwen een linnenuitzet bij elkaar spaarden en de stukken afzonderlijk borduurden met monogrammen van de beginletters van de achternamen van het (aanstaande) echtpaar. De handdoeken, theedoeken, nachthemden, lakens, tafellakens en servetten werden keurig in de *Vlasplant met steel, bloem en zaadbol* linnenkast gerangschikt.



De bewerking van vlas, dat in het Nederlandse klimaat goed groeit, is arbeidsintensief, wat linnen tot een duur product maakt. Aan het gebruik van linnen danken we woorden zoals linnenkamer, linnengoed, linnenkast en... avondmaalslaken. Die woorden hebben zich verankerd in het taalgebruik. In Rijsoord doen straatnamen nog denken aan de voormalige vlasserijgeschiedenis van het dorp.

### Katoen

In de vorige eeuw kwam het goedkopere katoen in gebruik en mede door de concurrentie van synthetische garens kwam er na de Tweede Wereldoorlog een eind aan het dagelijkse gebruik van linnen. Het betekende rond 1970 ook de sluiting van de vlasserijen in Rijsoord. Aan de katoenplant zit het zaadpluis, dat zijn de katoenplukken die uit de bloemknoppen springen en waarin de katoenzaden zitten. Ze worden gesponnen tot garen.



Katoen is minder sterk dan linnen en daarom meer onderhevig aan slijtage, het neemt minder vocht op en het pluist enigszins.

### Avondmaalslinnen.

Er is in kerken op het altaar of liturgisch centrum nog steeds linnengoed uit de 19<sup>e</sup> en vooral 20<sup>e</sup> eeuw in gebruik: linnen, halflinnen of - meestal - katoenen damasten; in de tweede helft van de vorige eeuw begon men ook met het weven van damasten van rayon of polyester.

Het woord damast is afkomstig van Damascus, de stad in Syrië die ten tijde van de kruistochten beroemd was om haar glanzende zijde met ingewikkelde ingeweven patronen: damast. Het woord damast zegt dus niets over de soort stof, maar damast betekent uitsluitend: een manier van weven dusdanig dat door de lichtval de patronen in de stof zichtbaar zijn. Van de aanschaf van liturgische kleden wordt soms melding gemaakt in de kerkelijke administratie. Een geborduurd monogram kan duiden op een schenking.

In specifiek avondmaalslinnen zijn bepaalde patronen ingeweven zoals bijvoorbeeld de afbeelding van het avondmaal van Leonardo da Vinci. In de randen kunnen symbolen voorkomen van korenaren en een duif, of twee pauwen met daartussen het Christusmonogram met alfa en omega, of druivenranken. Als hoekmotief kan een vis en een mand met brood dienen.

Desgewenst werd onder de centrale afbeelding een sierlijk lint ingeweven met de instellingswoorden van het avondmaal: *Neemt, eet, dit is mijn lichaam, doet dit tot mijn gedachtenis*. In een enkel geval werd in avondmaalsgoed een datum van ingebruikname ingeweven, het monogram van de weverij, of zelfs een afbeelding van de kerk die het avondmaalslinnen op maat liet weven. Ook werden er wel bijpassende afdekleden (over het brood) en avondmaalservetten geweven.

In de Rooms-Katholieke kerk kent men een specifiek eucharistieservet, communie-dwaal geheten, met een centrale afbeelding van Christus aan het kruis.

Op fresco's en schilderijen uit de Middeleeuwen, zowel in het Byzantijnse Rijk als in het westen, zien we dat er bij een maaltijd één lang doorlopend servet, een handdwaal geheten, langs alle zijden van de tafel gedrapeerd lag. De gasten konden er hun handen aan afvegen; men at immers nog niet met bestek. Deze dwaal lag 'voorhanden'. Van het woord dwaal is ons woord dweil afgeleid.



In de loop van de tijd kwamen er individuele servetten in gebruik, aanvankelijk een meter groot, maar ze werden allengs kleiner.

Het woord servet is afkomstig van het Franse woord *servir*, bedienen. De *serviteur*, de bediende, reikte de servetten aan.

Soms zien we nog dat een ober een servet over de arm draagt. De betekenis van *servir* is ook terug te vinden in het woord *service*.

De servetten in de kerk zijn bedoeld om met de avondmaalsbekers te worden doorgegeven en om de bekerrand af te vegen nadat men er uit gedronken heeft. Erg hygiënisch is dit niet. De coronacrisis heeft het gebruik van individuele bekertjes bevorderd, zodat nu hoofdzakelijk alleen nog eventueel aanwezige afdekervetten dienst doen.

Onder de textilia is avondmaalslinnen een kostbaar cultuurgood, onderhevig aan slijtage. Bovendien sluiten er kerken, waardoor linnengoed verdwijnt.

Mariet van Nes  
mvannes13@gmail.com  
Maartensdijk, januari 2023

<sup>1</sup> T. Oosterbaan, *Geheim uit de doeken*. 28 pag., Grafisch Bedrijf Hellinga B.V., Leeuwarden.

Dit was het eerste deel van een ingezonden stuk over het Avondmaalslaken van onze kerk. In maart leest u het vervolg.

## In memoriam Adrie Klootwijk-Stolk

Geboren 25 mei 1936 en overleden 4 januari 2023

Uitgesproken door Elly Kruithof voorafgaande aan de begrafenis op 10 januari

Komt ze wel? - Komt ze niet? - Komt ze wel?

Zo telden wij, de Kruithof nichtjes en neefjes van tante Adrie onze knopen af. We starten soms al bij de watertoren en begonnen gerust opnieuw als het niet uitkwam zoals we het graag wilden.

Ze was 'onze' tante Adrie, de jongste zus van onze moeder die 16 jaar ouder was en met wie ze het heel goed kon vinden. heel soms was oudste zus Gretha erbij en echt nooit was het spraakwater op!

De zussen genoten van elkaar en het gesprek.

Er moet gezegd worden dat we onze tante heel lief vonden, maar ze bracht ook altijd snoep mee uit de winkel. eerlijk is eerlijk, dat vonden we ook heerlijk.

Adriaantje Stolk was de jongste dochter in het grote gezin van 8 kinderen van Elizabeth van Vuuren en Gerrit Stolk die woonden aan de Voordijk in Barendrecht. Ze werd geboren op 25 mei 1936 en scheelde maar liefst 21 jaar met haar oudste zuster die ook nog eens als leerling de baker ondersteunde bij haar geboorte.

Toen zij 4 jaar was brak de oorlog uit en met broers en zus die verzetswerk deden moest er veel geheim gehouden worden. Gelukkig verstond de Duitse soldaat die huiszoeking deed haar niet toen zij hem probeerde te vertellen waar de radio verstopt zat!

Op 3 mei 1945, dus net voor de bevrijding overleed haar moeder. Dit moet een klap geweest zijn al sprak ze er nooit over. De 2 oudste broers waren het huis al uit, ze was al tante. De 2 oudste zussen en vooral onze moeder, zorgden voor de zusjes Nel en Adrie, broers Leen en Dirk en vader tot het vertrek naar Canada van Dirk en het huwelijk van onze moeder in 1949. Toen nam Nel de zorg over, vader was wel streng voor hen en vooral haar, vond Adrie.

Adrie had huishoudschool gedaan en had een dienstje naast haar huishoudelijke taken thuis.

Vader overleed in 1954, toen had ze geen thuis meer, want broer Leen kocht het huis en trouwde.

Ze ging werken in de winkel van juffrouw de Waard, een weduwe met een huiskamerwinkeltje in Zwijndrecht. Adrie had er ook een kleine slaapkamer, daarom ging ze als ze vrij was, de zondag en de dinsdagmiddag naar de familie en dus vaak naar ons.

Wij zagen weleens vrijers langskomen zoals Tinus die, heel spannend, een motor had, maar al snel werd het oom Kor wiens ouders ook een winkel hadden in Rijsoord. Daar ging tante Adrie tot hun trouwen in 1963 werken en wonen.

Tante Adrie en oom Kor hoorden bij ons gezin. Tante was een echte suikertante; ze verwende ons met mooie verjaardagskadoos en met sint was ze hem altijd tegengekomen met een volle zak voor ons.

We gingen met elkaar ook daagjes uit, naar de dierentuin of het strand. Tante vond wel dat met ons vijven haar snoeprolletjes snel op waren....

Later gingen we, in verschillende samenstellingen met Gertjan erbij, op vakantie met elkaar; naar Valkenburg, Texel of Zeeland. pijn in onze buik van het lachen met oom Kor en soms wel om tante Adrie, want ze had wel een mening.

Tante Adrie was niet altijd gemakkelijk en als ik daar weleens wat van tegen m'n moeder zei antwoorde ze altijd heel lief: kind, denk eens aan haar jeugd. en je snapte het meteen.

Door ook deze tante hebben wij eigenlijk geen grootouders gemist. Zij en oom Kor hoorden er gewoon bij en gaven ons extra aandacht.

Wij danken God voor haar leven en wensen oom Kor, Gertjan en Monique kracht toe om verder te gaan.



## Kalender en vieringen voor de Veertigdagentijd met als thema: 'Aan Tafel'

Ook dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerkse kerken, alsmede de Groene-Tuinkerkgemeente en de R.K. parochie De Emmaüsgangers in Rotterdam-IJsselmonde, een kalender/boekje voor de Veertigdagentijd samengesteld. Daarin staat deze keer het jaarthema van de PKN centraal: 'Aan Tafel'.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema belicht met teksten, liederen, gebeden en een leesrooster voor iedere dag.

Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten die we graag onder uw aandacht brengen.

Zij staan met alle informatie erbij vermeld in het boekje. Hierbij alvast een kort overzicht:

- Vrijdag 24 maart, De Levensbron: sobere maaltijd
- Woensdag 29 maart, Christus is Koningkerk: presentatie over het gevangenis-pastoraat i.s.m. de PCOB ('s middags)
- Vrijdag 31 maart, Kerk aan de Maas: sobere maaltijd
- Zaterdag 1 april, Christus is Koningkerk: stiltewandeling
- -Solidariteitsmaaltijden op vier dinsdagen in de R.K. parochie De Emmaüsgangers, Rotterdam-IJsselmonde

De deelnemende kerken stellen het boekje graag beschikbaar en ook in de bibliotheken, het gemeentehuis en boekhandel de Kandelaar is het verkrijgbaar.

### Vrijdagavondgebeden

Op deze vrijdagavonden staat de hongerdoek: 'Samen aan Tafel' van Sieger Köder centraal.

Tijdens de avondgebeden zijn er momenten van stilte en gebed en overdenken we passende Bijbelteksten rond het thema.

Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren circa 30 minuten, waarna u nog even na kunt praten bij de koffie/thee.

De cyclus van vieringen start op Aswoensdag 22 februari in de St. Joriskerk, Hovystraat 64 en begint om **19.30 uur**. Ook in de R.K. parochie De Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320, Rotterdam-IJsselmonde is er die dag een viering, aanvang **10.00 uur**.

Het totale programma van de vrijdagavondgebeden (ook aanvang **19.30 uur**) ziet er als volgt uit:

- Vrijdag 24 februari Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer
- Vrijdag 3 maart St. Joriskerk, Hovystraat 64, Ridderkerk
- Vrijdag 10 maart Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95, Rijsoord
- Vrijdag 17 maart Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer
- Vrijdag 24 maart De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk
- Vrijdag 31 maart Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56, Bolnes

Als collectiedoel tijdens de avondgebeden is dit jaar gekozen voor stichting De Gaarkeuken van Rotterdam. U leest meer hierover in het boekje.

Op de vrijdagen 17 febr., 3, 10, 17 maart, is er een morgengebed in parochiekerk De Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320, Rotterdam-IJsselmonde (aanvang van deze vieringen is 9.00 uur).

We nodigen u van harte uit om samen, geïnspireerd door de inhoud van het boekje en de vieringen, op weg te gaan naar het feest van de Opstanding.

We wensen u een gezegende Veertigdagentijd toe.

De Projectgroep Veertigdagenkalender.

Contactadres: René Barnard, tel. 0180-427682, e-mail [r.e.barnard@kpnmail.nl](mailto:r.e.barnard@kpnmail.nl)

PS Enkele exemplaren van het boekje liggen bij de kerkbladen in de hal van de kerk.

Wanneer u nog geen boekje hebt ontvangen, kunt u er een meenemen.

### **Opbrengst Collectes**

In de maand december is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde collectebonnen totaal € 1.792,34 ontvangen.  
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

04-12-2022	Kerk	€ 134,80
	Onderhoud gebouwen	€ 79,06
	Eigen jeugdwerk	€ 30,74
11-12-2022	Diaconie	€ 135,10
	Onderhoud gebouwen	€ 97,27
	Eigen jeugdwerk	€ 37,83
18-12-2022	Kerk	€ 120,80
	Onderhoud gebouwen	€ 68,98
	Eigen jeugdwerk	€ 26,82
24-12-2022	Kerk in Actie Kindervluchtelingen	€ 793,25
25-12-2022	Kerk in Actie Kinderen in de knel	€ 133,85
	Onderhoud gebouwen	€ 96,37
	Eigen jeugdwerk	€ 37,47

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

### **Kerkbalans en Vaste Vrijwillige Bijdrage vorig jaar**

Fijn dat u in 2022 weer meegedaan hebt aan de Actie Kerkbalans en VVB.  
Alle toezeggingen waren op 31 december 2022 ontvangen, of wordt in 2023 nog overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor!  
Ook zijn er bedragen overgemaakt zonder schriftelijke toezegging, waardoor het eindbedrag € 69.360,56 is geworden.  
Het geeft ons het vertrouwen om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.  
Mogen wij ook in 2023 weer op u rekenen?

Nogmaals bedankt!

### **Solidariteitskas 2022**

Na de oproep in het november-nummer van Rijsoord aan 't Woord is voor de Solidariteitskas 2022 door 47 leden een totaalbedrag bijeengebracht van € 805,00.

In de voorgaande drie jaren was dit:

2021: € 905,00

2020: € 887,50

2019: € 866,00

Alle gevers bedankt!

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

**Collectes en collectebonnen**

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:

Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, met vermelding van de datum van de collecte.

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van de datum van de collecte.

Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, etc.. Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

**Als er een gezamenlijke dienst in de PG de Levensbron wordt gehouden dan kunt u ook daar onze collectebonnen in de collectezakken deponeren.**

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

**Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters**

(in de periode van 17 december 2022 t/m 20 januari 2023)

Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg	voor de kerk	€ 50,00
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg	voor de kerk	€ 10,00
Via dhr. H. van Mastrigt	voor RATW	€ 20,00
Via dhr. H. van der Starre	voor de koffie	€ 20,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes januari	€ 20,00
Via mw. J. Harmsen-van Hal	voor de bloemen	€ 20,00
Via mw. C.M. Bode	voor de Solidariteitskas	€ 20,00
Via mw. C.M. Bode	voor de avondmaalscollecte	€ 200,00
Via mw. C.M. Bode	voor de avondmaalscollecte	€ 100,00
Via mw. C.M. Bode	voor de Avondmaalscollecte	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

**Ontvangen giften Diaconie**

Via Mevr. E. van Gameren-v.d. Burg voor dagboekje	€ 20,00
Via Mevr. E. van Gameren-v.d. Burg voor dagboekje	€ 10,00
Via Mevr. E. van Gameren-v.d. Burg voor dagboekje	€ 10,00
Via Mevr. E. van Gameren-v.d. Burg voor dagboekje	€ 10,00
Via Mevr. J. Zijderveld-Koorneef voor de Kerk	€ 20,00
Via Mevr. J. Zijderveld-Koorneef voor dagboekje	€ 10,00
Via Mevr. N. Pikhaar voor dagboekje	€ 10,00
Via Mevr. N. Pikhaar voor dagboekje	€ 10,00

Hartelijk dank voor uw giften  
Kees Alblas Penningmeester C.v.D.

### **Voedselbank uitgiftepunt Ridderkerk**

Beste gemeenteleden,

In de december uitgave van dit kerkblad gaven wij aan dat er weer producten voor de voedselbank ingeleverd konden worden. Elke zondag als er dienst is in onze kerk heeft u de mogelijkheid iets van de gevraagde producten mee te brengen voor de voedselbank.

De diaconie is dankbaar dat velen gehoor geven aan de oproep om producten mee te brengen welke door de diaconie bij de voedselbank worden gebracht. Wij zien daar met eigen ogen hoe hard deze hulp nodig is want steeds meer mensen zijn, om wat voor reden ook, noodgedwongen afhankelijk van de voedselbank.

Producten die u zoal mee kunt brengen zijn: macaroni of andere pasta, chocolade, koekjes, rijst, schoonmaakmiddelen, vuilniszakken, pindakaas, limonade of siroop, zoet broodbeleg, crackers, verpakte kaas, verzorgingsproducten zoals tandpasta, shampoo, maandverband, luiers, toiletpapier, deodorant, douchegel, maar ook koffie, thee, koffiemelk, bak-of olijfproducten, keukenrollen, wasmiddelen, vis-of vlees in blik of pot ed.

Mocht u liever financieel steunen dan kan dat natuurlijk ook. Via de diakenen kunt u uw gift in een gesloten envelop o.v.v. 'Voedselbank' overhandigen. Wij zorgen er dan voor dat uw bijdrage bij de voedselbank terecht komt.

Wij hopen dat u naar vermogen uw hulp kan blijven bieden. Alle beetjes zijn welkom en maken het verschil voor onze plaatsgenoten.

Hartelijke groet namens uw diaconie.

### **Het thema van dit jaar is 'Aan tafel'. Daarbij past het prachtige lied 388**

Het visioen uit Jesaja 25, waar de Heer een feestmaal aanricht voor alle volken en waar 'de sluier die de volken het zicht ontnemt' de mensen voorgoed is ontnomen zodat ze elkaar recht en eerlijk in de ogen kunnen kijken, wordt in dit lied in eenvoudige woorden bezongen. Zo eenvoudig dat het ook echt voor iedereen bereikbaar is: de tafel waar wordt gedeeld en waar voor iedereen plaats is (in de oorspronkelijke tekst staat letterlijk: 'voor iedereen die geboren is'). De inclusiviteit is zo breed als men maar kan denken: iedere vrouw, iedere man, de één, de ander, jong en oud, beschadigd, gaaf, rechtvaardig, slecht, de meerdere, de mindere. In deze tijd zou ik willen toevoegen: de zwarte en de witte mens, voor iedereen is er plaats en er is geen verschil meer.

Een sterke sociale bewogenheid spreekt uit het lied, met name uit de treffende zin 'het delen van macht is deel van ons plan'. Die zin roept op om samen te werken en ieder ander te zien 'in Gods licht', dus als kind van God. Machthebbers tellen niet meer mee. De tekst van de in januari 2020 overleden Nieuw-Zeelandse kerklieddichter Shirley Murray toont een visioen van een tafel waar niet geoordeeld wordt, waar mensen elkaar vinden en hulp bieden, waar vergeven wordt, waar niemand meer angst heeft en 'iedere stem geeft klank aan het koor'. Iedereen doet ertoe. Een op en top diaconaal lied.

#### **Water en brood**

Er is geen enkele verwijzing naar de Maaltijd van de Heer zoals we die in de kerkelijke liturgische tradities kennen, met brood en wijn. Het lied spreekt enkel over 'voor ieder van ons schoon water en brood'. Daarbij denk ik aan alle vluchtelingen en alle plekken in de wereld waar mensen geen toegang hebben tot basale voorzieningen als schoon water. Maar zijn liefde en geborgenheid niet net zulke primaire behoeften? In plaats van de eucharistie, waar aan het altaar geofferd en opgeofferd wordt, gaat het aan deze tafel in de eerste plaats om delen. Dat de wereld eerlijker wordt en dat wij daar allemaal deel van zullen zijn en kunnen zijn.

Behalve bij Jesaja 25, sluit het lied ook aan bij de gelijkenis uit Matteüs 22, waar de vrienden van de koning het te druk hadden om naar zijn bruiloftsfeest te komen. Toen stuurde hij zijn dienaren naar de hoeken van de straat om iedereen uit te nodigen die ze op straat tegenkomen. Alle mensen kwamen samen voor het bruiloftsmaal, 'zowel goede als slechte'. Zij hoorden ineens allemaal bij de genodigden.

#### Jazz-wals

De melodie uit 2002 is van de Amerikaanse Lori True, die veel kerkmuziek schrijft in de stijl van Ierse Folkmuziek. Het is een wals (één-twee-drie, één-twee-drie, één-twee-drie) met een jazzy karakter (de overgebonden noten). Op het eerste gezicht is het even goed tellen geblazen als een cantorij het nieuw instudeert, maar je merkt al snel dat je er niet teveel bij moet nadenken. (Ook niet bij die hele maat rust aan het eind voordat je nog één keer 'recht en geluk' zingt!) De melodie is logisch en zingt zo weg, richting die prachtige wereld waarin alleen maar gedeeld wordt.

(Toelichting op het lied op de Website van de PKN)

#### Lied 388 :

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel  
voor ieder van ons schoon water en brood,  
een veilige plek, een plaats om te schuilen,  
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk.  
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen  
zij scheppen recht en geluk.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
voor iedere vrouw, voor iedere man.  
Niet minder of meer, de een of de ander:  
het delen van macht is deel van ons plan.

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,  
want iedere stem geeft klank aan het koor.  
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste  
ze vinden elkaar en niemand gaat voor

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,  
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,  
genadig begin van goddelijk recht.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,  
een plaats om te zijn, een plaats om te worden  
getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk.  
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen  
zij scheppen recht en geluk.





opstandingskerk  
levensbron



samen  
op weg



## Bericht van ds. Marius Braamse

Met de pastoraatsgroepen van de twee gemeenten hebben we gesproken over het zogenaamde transitiepastoraat. Dat is het pastoraat dat mensen van beide gemeenten helpt de overgang van twee gemeenten naar één gemeente te gaan maken. Het is voor alle betrokkenen het opgeven van de eigenheid en deel worden van een nieuwe gemeente. Deel worden van een nieuwe, gezamenlijke familie.

In dat verband las ik met de pastoraatsgroepen uit Marcus: "Intussen waren de moeder van Jezus en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om Jezus te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: 'Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.' Hij antwoordde: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers?' Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: 'Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.'" (Marcus 3:31-35)

Als ik deze woorden lees, dan voel ik daar ook altijd de scherpste in meekomen. De scherpste van het rammelen aan het oude-vertrouwde; de scherpste van het losweken van hoe het altijd was en altijd ging. Zo wordt er ook aan ons gerammeld in de gemeenten van Rijsoord en de Levensbron. Het wordt echt anders, er komt echt een nieuw familieverband aan. Zoals Jezus hier ook een nieuw familieverband definieert, namelijk een familie van mensen die het verlangen hebben te leven naar de wil van God. Dat is ook wat ons bindt in de nieuw te vormen gemeente. Dat we het verlangen hebben daarin volgelijng te zijn van Jezus. Niet voor niets noemen we ons 'christenen'. Dat is volgelijng van Christus, omdat we geloven dat Hij ons een weg wijst naar het doen van de wil van de Vader. En dat op zo'n manier dat het in de wereld Koninkrijk van God een beetje dichterbij brengt. Ja, ik formuleer maar voorzichtig. Want aan de ene kant zeg ik met enige regelmaat dat we in de kerk gaan voor het Koninkrijk der Hemelen; voor minder doen we het niet. Maar ik weet natuurlijk ook heel goed hoe weerbarstig het leven zich aan ons voordoet. En ik geloof toch ook dat Jezus ons leert dat we ons niet aan het ideaal hoeven te vertellen.

Over moeder / Moeder trouwens, staat er ook nog iets moois in Lucas: "Terwijl Jezus sprak, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen hem: 'Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!' Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'" (Lucas 11:27-28) Dat is een mooi beeld: de wens te leven naar de wil van de Vader is ons aller moeder; dat is de moederborst waarvan we allemaal drinken. We doen dat door te horen naar Jezus' stem en hem te volgen. Daar willen we bij horen. Daar zijn we één in.

Ik weet nog niet precies wat er uit gaat komen aan ideeën uit het overleg over het transitiepastoraat. Het is de bedoeling dat het concreet en tastbaar wordt en dat we er allemaal wat van gaan merken - in de goede zin, welteverstaan, maar dat begrijpt u! Geweldig om te zien dat zoveel mensen zich inzetten voor het werk in Gods gemeente.

Intussen moet er ook nog een besluit genomen worden over de kerkgebouwen. Het is nog volop in ontwikkeling om de kerkgebouwen te 'wegen'. Welk gebouw biedt de beste uitgangspositie als huis voor de nieuw te vormen gemeente? Ik meen dat dat wel de beste omschrijving is van waar het dan om gaat. De aanloop vroeg de afgelopen periode het nodige wrikken en wringen, passen en meten om elkaar op een goeie manier te vinden. Dat is logisch; het gaat niet zomaar over wat! Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we spoedig stappen kunnen zetten in het proces van afwegen, met elkaar praten, beoordelen, kijken, nog eens kijken, enzovoorts.

En ik werd er op gewezen dat er van verschillende kanten vragen zijn omtrent een hele reeks praktische dingen die ook op één of andere manier geharmoniseerd moeten worden. Dat die vragen komen, geeft ook aan dat het dichterbij komt, het feitelijke samengaan. Daarbij helpt natuurlijk het gezamenlijk kerken in deze periode. Maar als antwoord: er is vanaf het begin af aan al aandacht voor ook de praktische dingen die afgestemd moeten worden. Daar is een lijst van, die in de loop van de tijd Groeijlijst is gaan heten. De lijst met onderwerpen en zaken die ons helpen dichterbij elkaar toe te groeien. Niet alles kan en zal in één keer geharmoniseerd worden en niet alles hoeft in één keer geharmoniseerd te worden. Sommige gebruiken en gewoonten kunnen eenvoudig naast elkaar blijven bestaan. Ik heb in dat verband al meermaals de organisatie van het pastoraat genoemd. Dat hoeft niet meteen op dezelfde manier te gaan. Andere gebruiken kunnen pas goed afgestemd worden als duidelijk is met welk kerkgebouw de gemeente verder gaat. Maar inderdaad, bijvoorbeeld op het gebied van liturgie zal afstemming nodig zijn. Ik zie voor me dat ds. Matser daar ook een belangrijke stem in heeft.

Ook hier weer de oproep om niet af te wachten, maar vooral veel en vaak bij elkaar in de keukens te kijken. De kansen liggen met het gezamenlijke kerken voor het oprapen om elkaar te bevragen op keuzes, gewoonten, gebruiken, cultuur en manieren van doen. Ieder van u ziet en ervaart nu hoe het in de andere gemeente gaat. Probeer ook vooral te kijken naar de sterke kanten van de manier van doen van de andere gemeente.

De stuurgroep komt ook weer bij elkaar eind januari. Daar gaan we weer het geheel van het samengaan bij elkaar vegen en bespreken waar de acties de komende tijd moeten liggen.

Zo bouwen we verder aan die ene gemeente, die ene familie van verlangen om te leven naar Gods wil.

Zoals u ziet, heb ik geen nieuwe pakkende titel voor "mijn" stukjes in De Toekomst en Rijsoord aan het Woord kunnen bedenken, dus maar gewoon als titel wat het is: een bericht. In de hoop intussen dat u me blijft voeden met uw berichten, zorgen, vragen, verlangens en opmerkingen. Samen wordt het altijd beter!

Hartelijke groeten,  
ds. Marius Braamse  
[marius.braamse@gmail.com](mailto:marius.braamse@gmail.com)  
06 53 9292 86

### **Oranjezangavond op vrijdag 28 april a.s.**

Evenals vorig jaar organiseert het Bethelkerkkoor Zwijndrecht ook dit jaar weer een Oranjezangavond, en wel op vrijdag 28 april 2023.. Het duurt nog een poos maar als u belangstelling heeft kunt u de datum wellicht alvast in de agenda zetten.

Mocht u ook al een tijdje het idee hebben om eens te komen kijken en luisteren op onze koorrepetitie, dan is het misschien een goed plan om dat nu te doen zodat u kunt mee repeteren voor deze bijzondere zangavond.

De naam zegt het al een beetje, deze avond zal in het teken staan van de net voorbij Koningsdag, met vaderlandse liederen, maar ook met aandacht voor 4 en 5 mei.

Er zullen extra musici meewerken en naast koor- en samenzang zal een tenor de avond extra opluisteren.

We hopen u te ontmoeten op 28 april, en voor diegenen die mee willen komen zingen: Tot snel!

We repeteren elke donderdagavond in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 in Zwijndrecht, aanvang repetitie 20.00 uur.

Namens de OZA commissie van het Bethelkerkkoor Zwijndrecht  
Franny van Dalen en Ans Groenendijk

### Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 374<sup>ste</sup> zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 19 februari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

In deze tweede zondagavondzang in dit nieuwe jaar geeft Wim de Penning leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Bert Kruis. We openen deze zondagavondzang met het lied: *Samen in de naam van Jezus*, gevolgd door het lied *'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên*'. Ook zullen we zingen *'Jezus leeft in eeuwigheid'* en *'Beveel gerust uw wegen'*. Het koor zingt *'Ik zoek mijn onderkomen'*, en *'Finale' uit Jozef*. We sluiten de avond af met het bekende lied: *'Heer geef ons de kracht'*.

De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst. Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op [www.bethelkerkkoor.nl](http://www.bethelkerkkoor.nl).

Wij rekenen op uw komst.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook



### Gezocht: vrijwilligers voor De Huiskamer van Ridderkerk

Momenteel wordt in inloophuis De Huiskamer van Ridderkerk (Sint Jorisstraat 8) toegevoerd naar de opening, D.V. eind maart.

De Huiskamer is een initiatief van Ridderkerkers voor Ridderkerkers. Een plek van ontmoeting, betrokkenheid en hoop, en daar kunt u als vrijwilliger aan bijdragen. We geloven dat we, juist als christelijke gemeente, naastenliefde, zorg en hulp kunnen bieden aan onze mede-Ridderkerkers.

Het inloophuis zal op verschillende manieren worden ingezet voor een brede doelgroep, met tal van activiteiten.

Daarbij richten we ons in eerste instantie op:

- Inloop met koffiedrinken, tijd voor een praatje, spelletje doen, gewoon er zijn
- Verkoop van eenvoudige lunches
- Regelmatig verkopen van tweedehandskleding
- Kinderbijbelclub
- Wijkmaaltijden
- Creatieve bijeenkomsten en workshops
- Bieden van een platform voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt

Enthousiast over een of meerdere van de bovenstaande activiteiten? Meld u aan als vrijwilliger via [info@stichtingdesingel.nl](mailto:info@stichtingdesingel.nl) of Linda van der Pol (06 22 28 30 36)/Magda van der Plas (06 39 66 68 83).

Kijk voor meer informatie over de Huiskamer op [www.dehuiskamervanridderkerk.nl](http://www.dehuiskamervanridderkerk.nl) of Instagram/Facebook (dehuiskamervanridderkerk).



Missie-Evangelisatiedienst  
 Zondag 12 februari 2023. In de Levensbron, aanvang 10.00 uur  
 Thema: God is in the details  
 Met 'A Sign of Friendship' o.l.v. John Stinissen  
 Verkondiging: Eddy van Donselaar  
 Collecte voor 'De Hoop'

Op zondag 12 februari a.s. is er een bijzondere dienst in de Levensbron. Aan deze themadienst verleent het koor 'A Sign of Friendship' onder leiding van John Stinissen medewerking.

'A Sign of Friendship' is een groot popkoor uit Didam. Op zijn volle sterkte telt het 170 zangers en zangeressen.

Gooide het vroeger hoge ogen in Korenslag, de afgelopen jaren trad het op met shows, zoals de Music Comes Alive, Jazz Meets Pop. In november 2021 vierde men op 3 avonden het 30-jarig bestaan met een jubileumshow30! in het Musiater in Zevenaar. In deze dienst zingen ze aantal populaire liederen waaronder "Hallelujah"

Eddy van Donselaar zal de overdenking verzorgen met als thema: "God is in the details."

De kinderen krijgen ook speciale aandacht en blijven gedurende de dienst in de kerk. Er is oppas voor de allerkleinsten. Dus jonge gezinnen van harte welkom.

De collecte is voor de Hoop GGZ in Dordrecht. Kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen worden door de Hoop begeleid.

Na de dienst die om 10.00 uur begint is er koffie en aansluitend een broodjesmaaltijd, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

**Een dienst voor jong en oud!**



**God is in the details**

Met medewerking van het grootse gospelkoor  
**"A Sign of Friendship"**

Locatie: De Levensbron Ridderkerk  
 Jan Luykenstraat 10  
 Aanvang: 10.00 uur

- Treden op in binnen- en buitenland
- Bekend van tv-programma 'Korenslag', 'AMeeZing Big Rivers' te Dordrecht
- Bestaan nu 30 jaar; 170 leden en solisten!
- Dirigent John Stinissen

Na de dienst is er voor iedereen een maaltijd!

**Collecte voor De Hoop**

**Zondag  
 12 februari  
 2023**



De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven



## (CONCERT) AGENDA

2 en 16 februari	Fontein	Inloopochtend Vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
2 en 16 februari	Fontein	Lunchcafé de Fontein Aanvang 12.30 uur	Opgeven bij Marry of Ria Zie info pag. 11
10 februari	Soosruimte Fontein	Ontmoetingsavond 30+ Vanaf 20.00 uur	Praatje, glaasje, spelletje, gezelligheid
12 februari	Opstandingskerk	Nel de Gelder Dienst Aanvang 18.30 uur	Musical Hagar Door Koor Columba
12 februari	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Interk. Koor Kairos o.l.v. Arie de Korte Voorganger Ds. Arnold Vroomans
19 februari	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. 'Strijens Chr. Gem. koor o.l.v. Johan den Hoedt Orgel Wim de Penning Voorganger Ds. P. Vermaat
19 februari	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang Aanvang 19.30 uur	O.l.v. Wim de Penning Organist Bert Kruis
24 februari	Christus is Koningkerk Slikkerveer	Vrijdagavondgebed Aanvang 19.30 uur	Zie info pag. 17
2 april	Opstandingskerk Of Levensbron	Intrede- en bevestiging Ds. Matser Aanvang 14.30 uur	
28 april	Bethelkerk Zwijndrecht	Oranjezangavond	

