

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten, bij de diensten, zieken(t)huis.. . . .	2,4
Paasdageraadsviering Bolnes, opbrengst collecten, 26 mei . . . . .	5,6
Gedachtenis Dhr. Nugteren, Kerkbalans . . . . .	7
Kerkelijke stand, Verjaardagen april, GOT wandelingen . . . . .	8
Bijbelleesrooster, gedicht 'Jarig', lied 647 . . . . .	9
VVB, PCOB, Inloopochtenden, Ontmoetingsavond 30+ . . . . .	10
CMV Passage, giften CvK, Lunchcafé de Fontein . . . . .	11
Periodieke giften, Delegatie Rwanda, Stellingen Luther . . . . .	12,13
Paascollecte, Kerk 2025 . . . . .	14-18
Gedicht Paaskaarsjes. . . . .	19
ZWO: Delegatie uit Rwanda, Ga mee op kamp . . . . .	20,21
Uitnodiging laatste Classisvergadering, sponsorwandeltocht . . . . .	22
Filmhuis, Pannenkoekenfeest . . . . .	23
(concert)agenda. . . . .	24

**Pasen—het feest van de Opgestane Heer**

Voor u ligt het aprilnummer van Rijsoord aan 't Woord. Al op de eerste dag van de maand april vieren we het feest van de Opstanding van onze Heer!

Veertig dagen hebben we toegeleefd naar deze dag! Wat een voorrecht dat we dit feest in vrede en vrijheid mogen vieren!

Inmiddels heeft ook de lente z'n entree gedaan, in de tuin komen er allemaal bolletjes tot leven en de bomen krijgen al knoppen. Wat is de natuur toch prachtig!

Wat zullen de delegatieleden uit Rwanda zich verwonderen over onze ontluikende natuur, dat kennen ze in Rwanda niet.

In dit nummer vindt u meer informatie over de wijzigingen die in de organisatie van de PKN doorgevoerd zijn, leest u dit a.u.b. door, dan bent u weer helemaal op de hoogte.

Verder kunt u genieten van enkele prachtige gedichten.

Ik wens u veel genoegen bij het lezen!

**Stencilen:**

Maandag 30 april 2018

**Bundelen:**

Woensdag 2 mei 2018

om 09.30 uur

Wim en Nelly Belder

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 27 april 2018 bij**

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

## ***Erediensten***

**Donderdag 29 maart 2018—Witte Donderdag—Heilig Avondmaal**

**Gezamenlijke viering met de SARI gemeenten van Bolnes en Ridderkerk**

19.30 uur : Ds. G.H.Offringa en Ds. M. de Geus

Koster : Henk van Mastrigt

Collecte : 1e Diaconie

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

**Vrijdag 30 maart 2018—Goede Vrijdag—Dienst in De Levensbron, Ridderkerk**

**Gezamenlijke viering met de SARI gemeenten van Bolnes en Ridderkerk**

19.30 uur : Ds. M. de Geus

**Zaterdag 31 maart 2018—Stille Zaterdag—m.m.v. Double Sound uit Dordrecht**

**Dienst in De Christus is Koningkerk,**

**Slikkerveer**

19.30 uur : Ds. G Olde

**Zondag 1 april 2018**

**Paasdageraadsviering in Bolnes, aanvang 06.30 uur**

Aanvang ca. 06.15 uur

**Zondag 1 april 2018—Pasen—m.m.v. Gerdien Breems- de Wit (Zang)**

09.30 uur : Ds. G.H.Offringa

Kindernevendienst : Petra Bezemer

Chauffeurs : A.C.Alblas en Cl.Bezemer

Koster : Hans Vietsch

Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse kerk

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Eigen jeugd

**Zondag 8 april 2018**

**09.10 uur Zingen van Opwekkingsliederen**

09.30 uur : Ds. G. den Hartogh, Krimpen aan den IJssel

Kindernevendienst : Pauline Bezemer

Chauffeurs : C.J. Op den Brouw en D.W. Alblas

Koster : Henk van der Starre

Collecte : 1e Kerk

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Eigen jeugd

**Zondag 15 april 2018**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
 Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw  
 Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk  
 Koster : Wim van Bruggen  
 Collecte : 1e Diaconie  
                   2e Onderhoud gebouwen  
                   Deurcollecte eigen jeugd

**Zondag 22 april 2018**

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland  
 Kindernevendienst : Elselien van Gameren  
 Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en J. IJsselstein  
 Koster : Henk van Mastrigt  
 Collecte : 1e Onderhoud van ons orgel  
                   2e Onderhoud gebouwen  
                   Deurcollecte eigen jeugd

**Zondag 29 april 2018—m.m.v. CGK Groote Lindt uit Zwijndrecht**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
 Kindernevendienst : Liane Janssen  
 Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C.A. Alblas  
 Koster : Hans Vietsch  
 Collecte : 1e Diaconie  
                   2e Onderhoud gebouwen  
                   Deurcollecte eigen jeugd

***Bij de diensten***

We beginnen de maand april met de viering van het Paasfeest. Het is zoals ik elders al eerder schreef: "Waar kun je met Pasen beter zijn dan in de Opstandingskerk?!"

Op **zondag 1 april** vieren wij het Paasfeest. We lezen uit het evangelie volgens Johannes. Het gaat over Maria van Magdala. Vroeg in de morgen bezoekt zij de graftuin. Ze vindt het graf van Jezus geopend vindt. Geschrokken vertelt zij dit aan de leerlingen van Jezus. Twee van de leerlingen snellen naar het graf. Ze kijken er rond en keren daarna weer terug naar huis. Maria staat dicht bij het graf. Ze ontmoet de opgestane Heer en spreekt met Hem. Het is en blijft een bijzondere geschiedenis, die veel te denken geeft. We gaan er in deze dienst uiteraard ook van zingen: De Heer is waarlijk opgestaan! Mw. Gerdien Breems-de Wit uit Oosterhout komt de dienst muzikaal opluisteren, samen met organist Jacob van Nes: fijn!  
 De dienst begint om 9.30 uur.

Op **zondag 8 april** ontvangen we ds. G. den Hartogh uit Krimpen aan den IJssel als onze voorganger van dienst.

Op **zondag 15 april** hoop ik zelf voor te gaan.

Op **zondag 22 april** is ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland uitgenodigd om bij ons voor te gaan.

Op **zondag 29 april** hoop ik voor te gaan. Het is een bijzondere dienst. We hebben twee gasten uit Rwanda in ons midden. Het zijn mw. Immaculée Mukampuhwe en dhr. Denis Mucyo. Zij zijn drie weken in Nederland, in het kader van de uitwisseling van enkele kerken in de regio Dordrecht met kerken in de regio Remera in Rwanda. De andere twee leden van de delegatie zijn ds. Jean Marie Vianney Mukeshimana en ds. Mariane Nimugire, maar zij gaan op deze zondag op bezoek bij een andere kerk in onze regio. Voor het uitwisselingsbezoek is ook een thema gekozen: "Oud en jong - verbonden in geloof". Die liefdevolle verbondenheid, met God en met elkaar, willen we met samen vieren en bezingen. In Rwanda wordt veel gezongen: elke kerk daar heeft wel een eigen koor, vaak meer dan één. Het is daarom fijn dat wij het koor 'Grote Lindt' uit Zwijndrecht in ons midden mogen ontvangen. We houden de lofzang gaande!

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

## Zieken(t)huis

Op het moment van schrijven verblijft mw. W.M. Tamerius (De Backstraat) in het Ikazia Ziekenhuis. Thuis kon zij de trap niet meer op; om die reden onderging zij een heupoperatie. Er wordt nu naar een plek gezocht om verder te revalideren.

Dhr. W.J. van Wingerden (Rijksstraatweg) werd met hartklachten opgenomen in ziekenhuis Dordwijk. Daar houdt men zijn gezondheid nauwlettend in de gaten.

Mw. A. Blaak (Strevelszicht) is thuis wel zeer ongelukkig gevallen: zij werd met beenbreuken naar het ziekenhuis gebracht... Ze is ernstig verzwakt en de hoop op herstel lijkt gering. Op het moment van schrijven verblijft zij nu in hospice Cadenza in Rotterdam Zuid (IJsselmonde).

Wij bidden om Gods ontferming over onze zieken en over hen die herstellen.

ds. G.H. Offringa

*Kondig het jubelend aan,  
laat het de windstreken horen,  
doe het de aarde verstaan:  
God heeft ons wedergeboren.*

## Paasdageraadsviering in Bolnes.

U bent van harte uitgenodigd bij de gezamenlijke Paasdageraadsviering.

Op Paasmorgen om 6.30 uur wordt de Paasdageraadsviering gehouden.

Deze viering, zo vroeg in de morgen, wanneer het net licht is geworden, laat ons stilstaan en in beweging zetten.

Stilstaan bij het bijzondere van deze dag en in beweging komen om te horen dat Christus is opgestaan.

De zon komt deze dag officieel op om 7.15 uur de zon ( het is dan al licht).

Wij zijn op dat moment op de pier in de Nieuwe Maas om de zonsopgang te bekijken, het tijdstip dat volgens Marcus (16:2) drie vrouwen naar Jezus' graf togen om daar de verrassing van hun leven te krijgen en zullen daar aansluitend luisteren naar het Paasevangelie.

De viering vervolgen we daarna in de kerkzaal.

In onze kerk in Bolnes wordt op Paasmorgen om 8.30 uur een Paasontbijt gehouden. U bent van harte welkom hierbij. Graag aanmelden voor 25 maart bij Teun en Marianne Molendijk, tel 397052. Bijdrage in de kosten is een vrije gift.



## ***Contact met de predikant***

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:  
ds. Herman Offringa  
Vlasstraat 24  
2988 XR Ridderkerk  
T (0180) 397773  
E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



### Opbrengst Collectes

25-02-2018	40-dagentijdcollecte Kerk in Actie	€ 147,29
	Onderhoud gebouwen	€ 138,10
	Eigen Jeugd	€ 61,10
	Spaardoos World Servants	€ 55,75
04-03-2018	Kerk	€ 135,15
	Onderhoud gebouwen	€ 104,55
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 55,40
	Spaardoos World Servants	€ 36,55
11-03-2018	Kerk in Actie Binnenlands diaconaat	€ 192,05
	Onderhoud gebouwen	€ 187,90
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 69,10
	Spaardoos World Servants	€ 47,40
14-03-2018	Bidstondcollecte kerk	€ 252,00
	Bidstondcollecte diaconie	€ 129,70
	Spaardoos World Servants	€ 19,00
18-03-2018	Bidstondcollecte diaconie	€ 274,40
	Bidstondcollecte kerk	€ 349,70
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 56,90
	Spaardoos World Servants	€ 60,55

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

### De Kerk.... een open deur op 26 mei a.s.

Op 26 mei gaan 's middags de kerkdeuren weer open voor iedereen!

Er is weer van alles te beleven:

- Ds. Thea Bouwman toont de iconen die ze schildert
- Connie Sinterniklaas toont haar schilderwerk
- Een presentatie van World Servants over Zambia
- Er zijn oude films om te bekijken
- Een heuse bakwedstrijd met het motto 'Heel Rijsoord bakt'. Iedereen wordt uitgedaagd om iets lekkers te maken, mag zoet of hartig. Voor de prijswinnaar is er een leuke Workshop te verdienen. We zorgen voor een kundige jury!!
- Muzikale bijdrage aan deze middag wordt verzorgd door **Jared Grant!** U kent hem vast nog van zijn indrukwekkend rol als Josef in de musical 'Joseph and the amazing technicolor Dreamcoat'. Jared is inmiddels bekend, heeft een CD uitgebracht en treedt op overal in het land. Op 26 mei komt hij naar Rijsoord!!



Noteer de datum vast in uw agenda!!!

## ***Wij gedenken***

Op vrijdag 2 maart 2018 overleed Wouter Arie Nugteren op de leeftijd van 83 jaar.

Wout Nugteren was geboren en getogen in Rijsoord. Hij werd grossier in groente en fruit. Een hardwerkende vader, zo vertelden de kinderen.

Ook was hij zorgzaam voor het gezin, voor hun moeder die de ziekte 'reumatische artritis' kreeg, en later voor de kleinkinderen. Moeder overleed in de zomer van 2007.

Kort daarvoor was bij hem de ziekte van Parkinson geconstateerd. Het huis was al aangepast voor zijn vrouw. Hij kon zich er, nu alleen, goed redden. Met de brommobiel deed hij boodschappen, ging naar de bibliotheek en naar de kerk.

In 2016 verhuisde hij naar zorgcentrum 'De Twee Bruggen' in Rotterdam. Het huis aan de Rijksstraatweg heeft hij aangehouden. Af en toe namen zijn kinderen hem mee terug naar die voor hem zo vertrouwde plek. Hij kon genieten van de soms maar kleine dingen in het leven.

Op vrijdag 9 maart, bij zijn afscheid en begrafenis, konden we ons dat herinneren. We lazen uit het derde hoofdstuk van het bijbelboek Prediker, over de wisselvalligheid van het leven en hoe mensen daarin hun weg moeten vinden. Ook Wout Nugteren deed dat op zijn eigen manier. Enerzijds maakte hij deze aarde tot zijn thuis en tegelijkertijd kon hij zingen over "het land aan de overzijde" (Lied 753 NLB).

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen, en allen die hem zullen missen, Gods troostende nabijheid toe. De Heer onze God is trouw aan wat Hij schiep. Hij wil alles en iedereen in zijn hand bewaren.

ds. G.H. Offringa



In januari heeft de actie kerkbalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen tot en met 23 maart 2018 kan de voorlopige balans worden opgemaakt. Door 151 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 68.195,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 58 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2018" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters

Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

### **Kerkelijke stand**

Overleden op 2 maart 2018:

Dhr. Wouter Arie Nugteren  
gewoond hebbend in  
'De Twee Bruggen' in Rotterdam  
op de leeftijd van 83 jaar

Verhuisd:  
Fam. G.S. van Gijs  
Mauritsstraat 9

naar:  
Drierivierenlaan 57  
2983 GW Ridderkerk

i.v.m. verhuizing overgaan naar  
de Christus is Koningkerk  
Slikkerveer

### **Verjaardagen april**

6 april 1932  
Mevrouw G.T. vd Waal  
Rijksstraatweg 183  
2988 BD Rijsoord

7 april 1933  
De heer J.de Vroed  
Brasem 83  
2986 HA Ridderkerk

15 april 1936  
De heer B. Los  
Vlasstraat 11  
2988 XR Rijsoord

16 april 1933  
Mevrouw W. Lodder-Bestebreurtje  
Goudenregenplantsoen 431  
2982 TJ Ridderkerk

16 april 1936  
Mevrouw N. van Duijn-Brauckman  
Witbloemstraat 2  
2988 XS Rijsoord

24 april 1940  
Mevrouw A.C. van der Waal-de Vroed  
Strevelszicht 2  
2988 AS Rijsoord

24 april 1935  
Mevrouw A. Berkman-Visser  
't Zwaantje 20  
2988 BW Rijsoord

### **We gaan weer wandelen!!!**

De dagen worden weer langer, de temperatuur gaat omhoog, het is weer tijd om te gaan wandelen!!!

Vanaf 23 april vertrekken we weer iedere maandagavond om 19.00 uur vanaf het kerkplein voor een wandeling van een uur.

Bent u nog in goede conditie en heeft u zin in een gezellige wandeling, sluit dan aan!

Van harte welkom!!

Gemeenteopbouw-en Toerusting





**Jarig**

Deze dag te mogen tellen  
met een streepje weer erbij  
Elk streepje dat kan vertellen  
zijn we bedroefd of zijn we blij

Zo wordt elk moment van leven  
in voorspoed als in tegenspoed  
in de agenda bijgeschreven  
daaruit put men kracht en moed

Toekomst die nog wordt gegeven  
jou en die je dierbaar zijn  
Een tijd van gelukkig leven  
Een tijd om dankbaar voor te zijn

Ingezonden door:  
Mevr. W.Lodder-Bestebreurtje

**NBG Bijbelleesrooster april**

zondag	1 april	Marcus 16:1-8
maandag	2 april	Sefanja 1:1-13
dinsdag	3 april	Sefanja 1:14-2:3
woensdag	4 april	Sefanja 2:4-15
donderdag	5 april	Sefanja 3:1-8
vrijdag	6 april	Sefanja 3:9-20
zaterdag	7 april	Genesis 2:4b-17
zondag	8 april	Genesis 2:18-25
maandag	9 april	Genesis 3:1-24
dinsdag	10 april	Spreuken 22:17-29
woensdag	11 april	Spreuken 23:1-14
donderdag	12 april	Spreuken 23:15-25
vrijdag	13 april	Spreuken 23:26-35
zaterdag	14 april	Psalm 4
zondag	15 april	Genesis 4:1-16
maandag	16 april	Genesis 4:17-26
dinsdag	17 april	Spreuken 24:1-9
woensdag	18 april	Spreuken 24:10-22
donderdag	19 april	Spreuken 24:23-34
vrijdag	20 april	Psalm 10
zaterdag	21 april	Genesis 5:1-24
zondag	22 april	Genesis 5:25-6:4
maandag	23 april	Spreuken 25:1-15
dinsdag	24 april	Spreuken 25:16-28
woensdag	25 april	Spreuken 26:1-12
donderdag	26 april	Spreuken 26:13-28
vrijdag	27 april	Spreuken 27:1-11
zaterdag	28 april	Spreuken 27:12-27
zondag	29 april	Genesis 6:5-22
maandag	30 april	Genesis 7:1-24

Voor mensen die naamloos,  
kwetsbaar en weerloos  
door het leven gaan,  
ontwaakt hier nieuw leven,  
wordt kracht gegeven:  
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,  
tastend en zoekend  
door het leven gaan,  
verschijnt hier een teken,  
brood om te breken:  
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend  
door het leven gaan,  
weerklinken hier woorden,  
God wil ons horen:  
wij worden verstaan.

Voor mensen die hopend,  
wankel gelovend  
door het leven gaan,  
herstelt God uit duister  
Adam in luister:  
Wij dragen zijn naam.

Lied 647

### Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2018".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand april zal plaatsvinden op 27 april 2018.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

### PCOB.

Woensdag 25 april houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. We kunnen deze middag kennis maken met 2 heren Ver-veer uit Dordrecht

Het gaat over het pijporgel als instrument en over de organist als musicus en dirigent. Zij zullen ons laten zien en horen hoe een orgel wordt gebouwd, onderhouden en gerepareerd. Dit met beeld en geluid, orgelpijpen en een miniorgel.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

### Inloopochtenden

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op

**5 en 19 april**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen we  
met elkaar!



### Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor  
een praatje,  
glaasje, spelletje, kortom voor de  
gezelligheid,  
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-  
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-  
dag van de maand vanaf 20.00 uur  
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**Tot ziens op vrijdag 13 april 2018**

*Achter de bar staan  
Arie en Ragnar*

## C.M.V. Passage Rijsoord.

Op dinsdag 17 april is uitgenodigd dhr. Martin Oosthoek, deze komt een presentatie geven over de schaapherder.

Met een team van 6 herders beheren zij 350 ha natuurlijk grasland met ruim 1400 schapen en 10 border collies.

Dhr. Oosthoek vertoont bij zijn lezing een aantal verbazingwekkende filmpjes ter illustratie. Wij nodigen u graag uit voor deze interessante avond. Al ben je geen lid maar wil je hier meer over weten, stap gerust bij ons binnen in de Hoeksteen Rijksstraatweg 45 Rijsoord. Het is er altijd warm en de sfeer gezellig.

Met vriendelijke groet  
Het bestuur van Passage,  
Pauly Bestebreurtje.

### **Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters** (in de periode van 24 februari 2018 t/m 23 maart 2018)

Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de bloemen	€ 20,00
Via dhr. W. Bestebreurtje	voor wijkgeld Elisabeth	€ 40,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. M.J. Bode-Blaak	voor RATW	€ 10,00
Via mw. T.M.B. van der Waal	voor RATW	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de bidstondcollecte	€ 25,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

## Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

5 april 2018 (opgeven tot uiterlijk 29 maart)  
19 april 2018 (opgeven tot uiterlijk 12 april)  
3 mei 2018 (opgeven tot uiterlijk 26 april)



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.  
De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-  
Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,  
Marrie en Ria

### **Periodieke giften aan de kerk**

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar kunt u kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk. Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.



### **Delegatie uit Rwanda neemt een cadeau mee terug naar Rwanda??**

Nog een paar dagen en de delegatie uit Rwanda zal op Schiphol aankomen.

We zijn als Rwandawerkgroepen bezig met de voorbereidingen.

Gastgezinnen zijn gelukkig weer gevonden en met elkaar hebben we gezorgd voor een mooi programma.

Op 21 april zullen we met elkaar vieren dat de Uitwisseling 30 jaar bestaat!!!!!!

Op 30 april zal de delegatie weer vertrekken naar huis. Het is min of meer de gewoonte geworden om hen te laten vertrekken met een cadeau. Een geldbedrag waar de hele regio iets aan heeft. Deze keer willen we geld meegeven voor de Presbyterie Remera zelf; de regio bouwt een nieuw kantoor iets wat heel hard nodig is. Er is geld te kort om het kantoor af te bouwen. Daarnaast wil de Presbyterie/ regio een al bestaand gebouwtje verbouwen tot kiosk om spullen te verkopen o.a. bijbels en liedboeken. De regio kan daarmee wat geld verdienen want het is voor de regio moeilijk om aan inkomsten te komen.

Voor de verbouw tot kiosk en de afbouw van het regio kantoor willen we proberen een bedrag bij elkaar te krijgen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

De stuurgroep

## Vervolg stellingen van Luther

84. Of: Wat is dat voor een nieuwe vroomheid van God en van de paus, dat zij aan een goddeloze of bijv. een vijand toestaan voor geld een godvrezende en door God beminde ziel te verlossen in plaats van dat zij die uit liefde om niet verlossen, vanwege de grote nood van een godvrezende en beminde ziel?

85. Of: Waarom worden de oude boetevoorschriften, die toch allang feitelijk en praktisch zijn afgeschaft en als dode letter beschouwd moeten worden, nog met geld afgekocht in verband met de aflaat, alsof zij nog van kracht en springlevend waren?

86. Of: Waarom bouwt de paus nu niet liever de St. Pieterskerk van zijn eigen geld in plaats van dat van de arme christenen, terwijl toch zijn vermogen groter is dan dat van de rijkste Crassus? .

87. Of: Wat kan de paus nog kwijtschelden of schenken aan hen die door volkomen berouw reeds aanspraak hebben op volkomen vergeving en op het verkrijgen van alle geestelijke goederen?

88. Of: Wat zou voor de Kerk beter zijn dan dat de paus, wat hij nu slechts eenmaal doet, dagelijks honderdmaal aan iedere gelovige deze vergeving schonk en hieraan deel gaf?

89. Daar het de paus toch bij de aflaat meer te doen is om de zaligheid der zielen dan om het geld, waarom heeft hij dan de vroeger verleende brieven over aflaten doen vervallen, terwijl die toch evenveel uitwerking hadden?

90. Als men deze scherpe en ernstige bezwaren van de leken slechts met geweld wil onderdrukken en ze niet tot zwijgen wil brengen . door met goede argumenten aan te komen, betekent dit, dat men de Kerk en de paus aan de spot der vijanden prijs geeft en de christenen ongelukkig maakt.

91. Als de aflaat naar de geest en de bedoeling van de paus gepredikt werd, dan zouden deze bezwaren gemakkelijk opgevangen kunnen zijn, ja, ze zouden nooit opgekomen zijn.

92. Weg dus met al die profeten, die tot de gemeente van Christus zeggen: 'Vrede, vrede' en er is geen vrede (Ezech. 13:10, 16).

93. Moge het echter die profeten wel gaan, die tot de gemeente van Christus zeggen: 'Kruis, kruis' en het is geen kruis.

94. Men moet de christenen aansporen om hun Hoofd Christus met ijver na te volgen door straffen, dood en hel heen.

95. Zo moeten zij er meer op rekenen, dat wij door vele verdrukkingen het rijk van God binnengaan (Hand. 14:22) dan langs de weg van een lichtvaardig vertrouwen op die vrede.

**Maarten Luther**

## Zondagavondzang in de Bethelkerk

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 349<sup>ste</sup> zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 15 april as. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. In deze vierde zondagavondzang van dit jaar geeft Wim de Penning ook weer leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager. We openen deze zondagavondzang met *'Psalm 24'* gevolgd door het lied *'Aan U behoort, o Heer der heren'*. We zingen ook *'Volle verzeek'ring'* en *'Genade zo oneindig groot'*. In deze zondagavondzang zingen we de pelgrims toe die binnenkort vanuit de Bethelkerk vertrekken naar Israël. Voor hen zingen we o.a. *'Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij'* en *'Door de wereld gaat een woord'*. Het koor zingt *'Wings of gold'*, en *'Jeruzalem, Jeruzalem'*. We sluiten de avond af met het bekende lied: *'Jeroesjalajiem'*. Wij rekenen op uw komst.

Collecte zondag 1 april 2018 (Pasen) - voor Jeugdwerk Protestantse Kerk

### **Help Kliederkerk groeien**

Zondag 1 april a.s. is het Pasen en Pasen gaat over nieuw leven! Kliederkerk ook! Op zondagmiddag lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Ze zijn nog nooit in dit gebouw geweest.

Ze worden hartelijk welkom geheten en al snel verliezen ze zich in de creatieve activiteiten waarmee ze spelenderwijs samen een nieuw bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling, een gezamenlijke maaltijd en een pakkende viering. Van Franeker tot Groningen, en van Nijmegen tot Wolphaartsdijk, op meer dan 130 plaatsen in Nederland worden er Kliederkerken georganiseerd. En dit aantal groeit nog steeds elk jaar fors.

Kliederkerk is een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Veel gezinnen die de weg naar de kerk vaak niet meer weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzijn aangesproken. JOP, Jong Protestant, ondersteunt gemeenten bij het opzetten van Kliederkerk en ontwikkelt materiaal, organiseert ontmoetingen en inspireert Kliederkerken om vol te houden. Want elke maand een goede creatieve Kliederkerk neerzetten, vraagt veel van de leiding.

Geef aan deze collecte en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

### **Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het schrijven was.**

Op een gegeven moment vroeg hij: 'Oma, schrijf je een verhaaltje over wat wij samen hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over mij?'

Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte, en zei: 'Ik schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de woorden die ik schrijf, is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, als je groot bent, net zoals dit potlood wordt.'

Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon er niets bijzonders aan ontdekken. 'Maar het is een gewoon potlood, niets speciaals!'

'Het is maar hoe je ernaar kijkt' zei oma

Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou - maar dan moet je ze wel onthouden - tot iemand zullen maken die altijd in vrede zal leven met de wereld:

Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, en Hij zal je altijd leiden volgens Zijn wil.

Ten tweede: Af en toe moet ik stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus je moet wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter mens.

Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijker is om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan.

Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin zit. Dus, wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt.

Ten slotte, het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: hij laat altijd een spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten en probeer je daar voortdurend van bewust te zijn.'



Kerk 2025—  
 Waar een woord is, is een weg

Wijzigingen binnen de PKN

Verderop vindt u een uitnodiging voor de allerlaatste classisvergadering van de Protestantse kerk. Waarom? Hoezo? zult u misschien denken. Ik wil proberen u in het kort hierover iets te vertellen.



Sinds november 2014 denkt de Generale synode van onze kerken na over de toekomst van de kerk. Naar aanleiding hiervan is in januari 2016 een nota verschenen met de titel : “Kerk 2025—Waar een woord is, is een weg”. Via de website van de PKN is de complete nota te verkrijgen.

Een korte weergave:

“Vaak genoeg wordt de vraag gesteld naar de toekomst van de kerk. Gezien de actualiteit is het begrijpelijk dat er vaak een zorgelijke toon in deze vraag zit. Het is niet fair over deze zorg heen te walsen. Het is wel zaak om moed en vertrouwen te hebben in de wetenschap dat er een levend Woord is, Christus de Heer. Waar dit Woord is, is een weg te gaan, zo schrijft de vorige scriba van onze kerken, Ds. Arjan Plaisier in het voorwoord van de nota.

Het eerste wat gezegd moet worden over de Protestantse Kerk is dat ze kerk is. De Protestantse Kerk in Nederland is gestalte van de ene Kerk, met een ‘eigen’, van andere kerken onderscheiden, kerkorde. Dat ‘eigen’ is echter niet het wezenlijke van de Protestantse Kerk. Het wezenlijke van de Protestantse Kerk is dat ze kerk is, lichaam van Christus, samen met alle andere kerken.

Het hoogste *gezag* in de kerk heeft Christus. Hij die zich heeft vernederd tot de dood aan het kruis is opgestaan uit de dood en is het Hoofd van de kerk.

We kennen het ambt van predikant, ouderling en diaken, waarbij sommige ouderlingen kerkrentmeester zijn.

Tezamen vormen de ambtsdragers de kerkenraad. Dat zijn dus ‘de ambten bij elkaar’. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werk van de plaatselijke gemeente. Dat doet hij onder andere door als leden in vergadering bijeen te zijn en met elkaar te spreken. De kerkenraad ziet erop toe dat de gemeente *christelijk* blijft. Dat de gemeente verbonden blijft met de bron. Dat de gemeente een gemeenschap is van broeders en zusters voor en met elkaar die zich door God laten zenden in de wereld. Leiding geven dient de eenheid van de gemeente. Bij geestelijk leidinggeven hoort daarom ook het wijzen op de eenheid in Christus en daar als kerkenraad zelf ook uitdrukking aan te geven.

Plaatselijke gemeenten zijn zelfstandig. Ze hebben een eigen kerkenraad. De Protestantse Kerk kent protestantse gemeenten, hervormde gemeenten, gereformeerde kerken, evangelisch-lutherse gemeenten en Waalse gemeenten. Lokale gemeenten leven echter niet los naast elkaar.

Dit samen kerkzijn komt uit in

- ontmoetingen tussen gemeenten, meestal in een regio;
- visitatie: de 'kerk' bezoekt de plaatselijke gemeenten als teken van verbondenheid en vriendschap, bemoediging, aansporing en kritisch tegenover.

Naast de kerkenraadsvergadering is er dan ook de 'meerdere vergadering'. 'Meerder' wil niet zeggen belangrijker of machtiger: de Protestantse Kerk is niet een hiërarchische kerk. Het meerder slaat op 'meer' dan de plaatselijke gemeente. In deze meerdere vergaderingen wordt onder aanroeping van de Geest gesproken over wat de kerk als geheel dient en wordt daarover ook besloten. In de huidige structuur kennen we de klassicale vergadering (tussenlaag) en de generale synode.

Het 'met elkaar' krijgt ook gestalte in het opzicht. Het gaat erom dat de kerk 'christelijk' blijft, levend vanuit Christus en door de Geest. Hoe ook de organisatie van de kerk eruit ziet, deze gehoorzaamheid aan Christus en zijn Geest is de rode draad en moet dat ook blijven, wil er van kerk sprake zijn. De kerk leeft van de *genade van God*. Die wordt ons steeds opnieuw geschonken. Het zijn wonderlijke woorden die in deze wereld klinken, soms als een fluisterstem, soms luid en indringend. Woorden als 'vrede voor jou', 'ik ken je, je bent van mij', 'je zonden zijn je vergeven', 'sta op en wandel'. Die woorden klinken vooral door in de verkondiging van het woord van God.

Een gemeenschap bestaat in de kern uit gedoopte leden. De doop is hét teken dat je opgenomen wordt onder de leerlingen van Jezus. Je *wordt* gedoopt. Het is een geschenk, een gave van God die je verbindt aan Christus en zijn lichaam, de kerk. De grenzen van de kerk zijn echter vloeiend. Het centrum van de kerk is de levende Heer die uitstraling heeft. Hoe en hoe ver die uitstraling gaat, hoeven we niet vast te leggen. Er zijn sympathisanten, gasten die op een of andere manier verbonden zijn met de gemeenschap zonder gedoopt te zijn. Ook zij horen bij de gemeenschap en worden serieus genomen.

In een plaatselijke gemeente is ieder geroepen om een levend lid van de gemeenschap te zijn. De kerk is van de Heer, en kerk zijn de gelovigen zelf. Ieder krijgt de gaven van God die nodig zijn voor de opbouw van het lichaam van Christus. Dat wordt 'het ambt van alle gelovigen genoemd'. Daarbinnen kent de kerk bijzondere ambten. Zij krijgen de handen opgelegd 'onder het aanroepen van de Geest' en zo wordt hen dit ambt toevertrouwd. In onze Protestantse Kerk wordt het ambt omschreven als 'dienst van het is een gemeente die geroepen wordt een leven te leiden dat past bij het evangelie. In het bijzonder geldt dit voor ambtsdragers. Immers, de gemeente heeft hun een bijzonder ambt toevertrouwd. De kerk oordeelt over haar eigen leden en met name over ambtsdragers. Dat laatste gebeurt door onafhankelijke colleges.

We horen als gemeenten bij elkaar. In de kerkorde van de Protestantse Kerk is gekozen voor de classis als de zogenaamde grondleggende vergadering van de kerk. Momenteel is het land opgedeeld in 74 classes. De classis functioneert daarmee tegelijk als de tussenlaag tussen de lokale gemeente en de generale synode. Vroeger was er zowel in de Nederlandse Hervormde Kerk als in de Gereformeerde Kerken ook een provinciale laag, maar die is afgeschaft. De vraag moet gesteld worden of de classis in de afgelopen tien jaar aan de hooggespannen verwachtingen van de kerkorde heeft voldaan. Het kerkelijk gesprek tussen gemeenten over de grote vragen van het kerkzijn in deze tijd lijkt niet van de grond te zijn gekomen. Afgevaardigden zijn moeilijk te vinden. Op de agenda van de kerkenraad is de classis vaak een verplicht nummer. Wel wordt er bij problemen veel van verwacht, maar dat veronderstelt een krachtig en deskundig breed moderamen. Vaak is dat overvragen. *In het licht van de drie criteria in de inleiding hierboven* wordt voorgesteld een andere invulling van 'gemeenten niet om een beleid 'van boven' maar om een gedeeld kerkelijk leven in de regio dat opkomt uit die regio.



De regionale classis drukt de verantwoordelijkheid van gemeenten voor elkaar en met elkaar in de regio uit. De belangrijkste opdracht is om leiding te geven aan het leven en werk van de kerk in deze regio. Daarbij kunnen tal van als bureaucratisch ervaren taken worden geschraapt, en kan concentratie op de ondersteuning van de *basics* van de kerk plaatsvinden. De afvaardiging naar de regionale classis wordt gekozen volgens een nader vast te stellen regeling. Deze classis heeft een moderamen (dagelijks bestuur) van vijf tot zeven leden die gekozen worden door de regionale classicale vergadering.

De voorzitter is het *persoonlijke gezicht* van de regionale classis. Hij/zij weet zich verantwoordelijk voor de gemeenten en predikanten in de regio, en belichaamt de samenhang van deze gemeenten. Omgekeerd ziet de regionale classis toe op het goed functioneren van de voorzitter. De voorzitter is geen 'regelbaas' maar iemand met een herderlijke opdracht. Hij of zij is pastor pastorum. Belangrijke aandachtspunten zijn de opbouw van het kerkelijk leven en de missionaire presentie van de kerk in de regio. De voorzitter wordt door een nader vast te stellen regeling verkozen door de regionale classis, volgens criteria die algemeen geldend zijn voor alle voorzitters van de regio. De voorzitter van het moderamen is vrijgesteld. Zijn aanstelling is getermineerd. Het werk van de voorzitter, die in beginsel predikant is, is ingebed in de ambtelijke vergadering van de regionale classis. In dat kader is hij/zij bevoegd besluiten te nemen.

De nieuwe regionale classicale vergadering is een ambtelijke vergadering waar een aantal welomschreven functies aan zijn toevertrouwd. De organisatie is eenvoudig en vooral gericht op het kerkzijn in de regio. Zij is klankbord voor het moderamen. De regionale classis komt minimaal twee keer per jaar bijeen. De regionale classicale vergadering is verantwoordelijk voor *de afvaardiging naar de generale synode*. De wijze van verkiezing hiervoor zal nader moeten worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld door per toerbeurt gemeenten de gelegenheid te geven een ambtsdrager voor te dragen. Er zijn ook andere mogelijkheden. Het is doel is dat een goede afspiegeling van de kerk in de synode kan worden bereikt. Er is een budget voor het werk van de regionale classis.

De voorzitters van de regionale classes vormen samen een verband waar ook de scriba van de generale synode deel van uitmaakt. Dit verband fungeert als een beraad. De Dienstenorganisatie ondersteunt met haar expertise het werk van de regionale classes. De Dienstenorganisatie faciliteert ook de ontmoeting van de voorzitters. Het is dus niet de bedoeling dat de regio's zelf kleine dienstencentra krijgen. Dat is verspilling van mensen en middelen.

De *ontmoeting tussen gemeenten* is wezenlijk voor de manier waarop we Protestantse Kerk zijn. Dit zal ook in de toekomst het geval moeten zijn, zelfs meer dan nu. Meer dan in de huidige classicale vergadering zal het moeten gaan om ontmoeting tussen *gemeenten*. Eventueel kan de schaal waarop dit gebeurt samenvallen met de huidige classis. Sommige classes fungeren in dit opzicht nu al heel goed. Maar ook kleinschaliger is denkbaar, bijvoorbeeld die van de burgerlijke gemeente. In deze ontmoeting krijgt medeleven, onderlinge bemoediging en bezinning op kerkzijn nu gestalte. In een sfeer van openheid houden gemeenten elkaar ook een kritische spiegel voor. Er worden geen bestuurlijke taken bij deze samenkomsten gelegd. De organisatie van deze ontmoeting is eenvoudig. Er is geregeld maar minimaal eens per jaar een ontmoeting, waaraan zoveel mogelijk ambtsdragers en belangstellende gemeenteleden in de regio deelnemen.

Zo'n ontmoeting kan ook een festivalachtig karakter hebben: we komen bij elkaar en er valt wat te vieren. Kerkendag in de regio! De ontmoetingen kunnen leiden tot allerlei vormen van samenwerking tussen gemeenten. Het moderamen van de regionale classis ziet toe op het daadwerkelijk tot stand komen van deze ontmoetingen.

Wij leven in een roerige wereld. Oude zekerheden wankelen, en wat komen zal is onduidelijk. Hoe zal Wereld 2025 eruit zien? En Nederland 2025? En wat betekent dit voor Kerk 2025? Ooit stuurde Jezus zijn leerlingen de wereld in. Zonder reiszak maar met schoenen voor onderweg. Zomaar te gaan... Van de leerlingen staat geschreven:

*Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen. (Marcus 6:12)*

Wat de toekomst ook zal brengen, als leerlingen van Jezus worden we nu geroepen deze zelfde weg te gaan. In goed vertrouwen dat de Geest ons daarin te hulp zal komen. Daarom bidden we om die Geest: *Veni Creator Spiritus*, Kom heilige Geest, vervul ons met uw volheid.”

Ik heb geprobeerd uit het lijvig rapport de meest wezenlijke elementen voor u uit te lichten. In de praktijk komt het erop neer dat de Classis Dordrecht waar we nu toe behoren niet langer zal bestaan. Op woensdag 18 april zal de laatste classisvergadering worden gehouden in bestaande vorm.

De nieuwe regionale classis beslaat een groot gebied, een groot deel van de provincie. Een predikant zal aan het hoofd komen van deze nieuwe regionale classis. Op dit moment wordt voor onze nieuwe classis nog een predikant gezocht. Onlangs hebben enkele kerkenraadsleden een bijeenkomst in Rotterdam-Alexanderpolder waar alle gemeenten uit de nieuwe classis aanwezig, of in ieder geval, voor uitgenodigd waren.

De tijd zal leren hoe e.e.a. verder zijn beslag zal krijgen. We mogen erop vertrouwen dat met Gods hulp de organisatie van onze kerk weer een nieuwe impuls mag krijgen om vol vertrouwen de toekomst in te gaan.

Ellie Lagendijk

## ORANJECONCERT 2018

Dit jaar organiseert het Bethelkerkkoor Zwijndrecht voor de 36<sup>ste</sup> keer het jaarlijkse Oranjeconcert.

Dit concert wordt gehouden op vrijdag 20 april a.s. en vindt plaats in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De kerk is open vanaf 19.15 uur en de aanvang van het concert is om 20.00 uur. In het programma van dit concert komen uiteenlopende muziekstijlen langs, zoals klassieke liederen maar ook gospels en volksliederen. Het Bethelkerkkoor wordt begeleid door André de Jager, (orgel), Kees de Bruin, (piano), Hendrie Westra, (slagwerk), Marjolein de Wit, (fluit) en Patrick Curfs, (saxofoon) en Wendy Roobol, (sopraan).

De algehele muzikale leiding van dit concert is in handen van Wim de Penning. De toegangskaarten voor deze avond kosten € 16,-. Dit is inclusief plaatsreservering, programmaboekje en koffie of thee in de pauze. De kaarten kunt u reserveren via de koorleden, telefonisch bij familie L. Klootwijk tel.078 - 612 22 50 of via e-mail: [sklootwijk@live.nl](mailto:sklootwijk@live.nl), met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 14.00 en 20.00 uur. Ook zijn de kaarten verkrijgbaar aan de zaal.



## Paaskaarsjes

*Wanneer vele paaskaarsjes branden  
is dat een prachtig gezicht  
Want dan zie je iedereen  
als in een zee van licht.*

*Ik denk dan stiekem bij mezelf:  
zo moest het altijd zijn;  
een zee van licht waar je ook gaat,  
en nergens donkere pijn.*

*Het licht van Jezus in de straat,  
op school, op elk plein.  
In alle steden, klein en groot,  
zou het dan vrede zijn?*

*De grote vraag dus, waar het om gaat,  
ontwijken heeft geen zin;  
hoe krijgen we dit zuivere licht  
de hele wereld in?*

*Hoe wandelt het naar stad en land,  
naar mensen groot en klein.  
Hoe wandelt het de huizen in,  
om er voorgoed te zijn?*

*Ik heb er over nagedacht,  
en heb mijn antwoord klaar,  
Het licht komt er door jou en mij,  
wij zijn die wandelaar.*

*De paaskaars brandt,  
het licht van Pasen schijnt.  
Het is aan ons te zorgen dat,  
Dit licht nooit meer verdwijnt!*

*Gedicht uit de map gedichten van Pieta Euser.*



## Delegatie uit Rwanda

Op 10 april a.s hopen we als Rwandawerkgroepen uit onze regio weer 4 Rwandese gasten uit de Partnergemeenten te mogen begroeten. Tot 30 april zijn zij onze gast.

Uiteraard is het de bedoeling dat zij alle partnergemeenten zullen bezoeken. Zij logeren bij gastgezinnen gedurende hun verblijf. Twee van hen, Denis en Jean Marie, zullen in Rijsoord verblijven en wel bij ds. Herman Offringa en bij de fam. De Koning aan de Waaldijk.

Donderdag 19 april zal er een bezoek aan Rijsoord gebracht worden en behalve de 2 bovengenoemde gasten zijn dan ook Immaculée en Mariane in ons midden.

Wij zullen met hen dan de inloopochtend meemaken, want ook dit bezoek heeft als thema: ouderen in de gemeente. Na afloop blijven we gezellig eten bij het lunchcafé.

Met een gevulde maag hopen we daarna naar de "buurman" te gaan, nl. het museum met het planetarium, waar medewerkers van het museum ons rond zullen leiden en alles laten zien. Gelukkig zal Ellie Lagendijk voor de vertaling zorgen. Zij zal er ook bij zijn tijdens ons verblijf bij de inloopochtend. Behalve Frans, kunnen onze gasten ook Engels verstaan, wat het al gemakkelijker maakt om een praatje met hen te maken. Uiteraard zullen we ook naar de maan gaan... en wie weet in de tijdmachine stappen!

Na koffie/thee brengen we de gasten weer naar hun gastgezinnen.

Als er mensen zijn die graag met ons het museum/planetarium zouden willen bezoeken dan kan dat.

De rondleiding begint om 14.00 uur en kost € 10,-.

Op zondag 29 april zullen Denis en Immaculée de dienst in onze kerk bijwonen. Dan kunt u met hen kennis maken en eventueel onder het genot van koffie/thee een praatje met hen maken. Er zijn altijd mensen die u kunnen helpen als de taal een barrière zou zijn. Trouwens, voordat onze gasten uit Rwanda arriveren, kunt u ook 3 maal op NPO 2 bij de EO een programma over Rwanda zien. Dit wordt uitgezonden op vrijdag 30 maart en 6 en 13 april om 17.50 uur. Zou leuk zijn als u met hen daarover in gesprek zou kunnen gaan of een vraag stellen.

Net als aan Rijsoord, zullen zij ook aan de andere partnergemeenten een bezoek brengen en een dienst bijwonen.

Bovendien wordt er op 21 april in Sliedrecht een feestelijke bijeenkomst georganiseerd in verband met het 30 jarig bestaan van de uitwisseling en op 28 april zullen we als Rwandawerkgroepen samen met de delegatie naar Dordrecht gaan voor een wandeling, bezoek aan de Grote Kerk en een lunch. En uiteraard zullen de gastgezinnen hun gast op 27 april Koningsdag laten ervaren!

Hopelijk zullen we als gemeente een goede en zinvolle tijd met elkaar hebben. Dat we mogen ervaren dat de opgestane Heer ons verbindt, wie we ook zijn en waar we ook wonen en hoe wij ons geloof ook beleven.

Een hartelijke groet namens de ZWOE,

Greet Lodder

Zit jij in groep 4, 5, 6, 7 of 8?

En hou je van kamperen, avontuur en gezelligheid?



## Ga dan mee op kamp !

Van zaterdag 14 juli tot en met zaterdag 21 juli 2018 is het weer zover, dan organiseren we weer een kampweek voor de kinderen in Rijsoord!

Net als voorgaande jaren zetten we onze tenten weer op, op camping 'Het Genieten' in Kaatsheuvel. Deze camping ligt tegen de Loonse en Drunense Duinen aan. We slapen in tenten, nemen de fiets mee, doen spellen in het bos, zwemmen in een ven en de kinderen kunnen in deze week kennismaken met het geloof.

De kinderen die al eerder met ons mee zijn geweest weten zich vast nog wel een aantal leuke dingen te herinneren. Maar als je nog nooit bent mee geweest, dan moet je dat dit jaar zeker doen.

Deelname aan de week kost € 100,- per persoon.

Wil je mee? Lever onderstaand strookje dan voor 6 april in bij Mirjam op den Brouw, Ds. Sleswijk Visserstraat 26. (Er is plaats voor 30 kinderen dus wacht niet te lang met inschrijven! Vol = Vol.)

Zijn er nog vragen? Dan kan je altijd bellen naar Mirjam, (06)10383372 / (0180) 464841 of Arjan de Koning, (06) 53643668 (liefst na 18.00).

Ben je benieuwd naar verhalen, foto's of ervaringen van het kamp? Wordt dan lid van onze facebook pagina, Kamp-Rijsoord.



**JA! IK WIL MEE OP KAMP!!!**

Naam:

Jongen/Meisje      Geboortedatum:

Groep:

Adres:

Postcode/Woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres:



**Protestantse  
Kerk**

## **Uitnodiging**

### **Van slot naar nieuw begin**

Met ingang van 1 mei 2018 houden de protestantse classes op te bestaan.  
We gaan de toekomst in met een nieuwe organisatie.

Voor ons betekent dat we niet meer vergaderen in classisverband maar elkaar ontmoeten in de ring Dordrecht.

Voor u als leden van de protestantse kerk is het belangrijk om te weten hoe dat er uit zal zien en hoe dat van belang kan zijn voor uw gemeente.

Daarom nodigt het breed moderamen van de classis Dordrecht u uit voor een historische slotviering van de huidige classis en een feestelijke start van de ring Dordrecht. Onze gast deze avond is mevrouw C.S.H. (Hanna) Rijken. Zij is theoloog en musicus en zal ons laten meemaken hoe we gelovig plezier in zingen kunnen hebben. Hoe we de lofzang door de eeuwen heen gaande hebben gehouden. En natuurlijk krijgt u informatie over wat het betekent om onderdeel te worden van de ring Dordrecht.

De viering is op woensdag 18 april in De Open Hof, Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht, begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Uw kerkenraden hebben een plattegrond met een parkeeradvies ontvangen.

Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een gezellig informeel samen-zijn. Namens het breed moderamen van de classis Dordrecht, Riet Smid, scriba, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl



**OpenDoors**  
Op de bres voor vervolgte christenen



## **Sponsorwandeltocht voor Open Doors en SDOK**

Vorig jaar is met groot succes een eerste sponsorwandeltocht gehouden. Deze wandeltocht voor vrouwen is georganiseerd door kerken uit Ridderkerk e.o.

De opbrengst is dit jaar voor 'Open Doors' en 'SDOK' (Stichting Ondergrondse Kerk).

Beide stichtingen zetten zich in voor hulp aan vervolgte christenen.

We zijn van harte uitgenodigd om mee te lopen op woensdag 11 april a.s.  
Verzamelen om 18.30 uur op de parkeerplaats bij de kinderboerderij aan de Oosterpark- weg.

Opgave via wandeltocht@solcon.nl of op 06-4611 4220

Vrijdag 20 april 2018



“Tonio”

Op 23 mei 2010 wordt de 21-jarige Tonion van der Heijden door een auto geschept en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overlijdt. Het leven van zijn ouders, die hun enige zoon op de intensive care zien overlijden, verandert drastisch. Ze rouwen, maar moeten ook proberen te voorkomen dat hun eigen levens in een neerwaartse spiraal van verdriet terechtkomen.

Inleiding om 19.15 uur door Ds. Herman Offringa

Aanvang filmvertoning: 19.30 uur

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een nagesprek.

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangspreis € 5,-

### Wat een pannenkoekenfeest!

Wat een verrassing was dat op 15 maart jl.

Een feestelijke stoet van 19 kinderen met koksmuts nog op het hoofd kwam aangelopen over de Rijkstraatweg.

Deze kinderen van de Christelijke school 'De Klimop' hebben pannenkoeken gebakken voor het lunchcafé in het kader van de landelijke pannenkoekendag.

Basisschoolleerlingen door het hele land bakten pannenkoeken voor ouderen in de buurt.

Dus was het volle bak in de kerkenraadskamer, met 46 personen hebben we daar genoten van pannenkoeken met suiker of stroop. De kinderen hielpen mee met het uitdelen van de toetjes en het afruimen van de tafels. Het was een lekker feest!

Bij het afscheid was er voor de kinderen nog een Paastraktatie om mee naar huis te nemen en natuurlijk ook voor juf Anda die dit hele feest heeft bedacht.

De organisatie van het lunchcafé en haar deelnemers willen de kinderen nogmaals bedanken voor dit heerlijke onthaal.





## (Concert) agenda

5 en 19 april, 3 mei	De Fontein	Lunchcafe de Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
5 en 19 april	De Fontein	Inloopochtenden vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
8 april	Breepleinkerk Rotterdam 17.00 uur	Zingen maakt blij	m.m.v. Chr. Mannenkoor Prins Alexander, voorganger Ds. P.C.Koster
13 april	Soosruimte in de Fontein	Ontmoetingsavond 30+ vanaf 20.00 uur	Praatje, glaasje, gezelligheid
15 april	Breepleinkerk Rotterdam 17.00 uur	Zingen maakt blij Jubileumdienst t.a.v. 55 jaar bestaan "The Credo Singers"	m.m.v. Bert Kruis, Ds. Robert-Jan van Amstel, The Credo Singers
15 april	Bethelkerk Zwijndrecht 19.30 uur	Zondagavondzang	Koor- en samenzang o.l.v. Wim de Penning
17 april	De Hoeksteen	CMV Passage Lezing over de schaapherder	m.m.v. Dhr. Martin Oosthoek.
20 april	Theater Het Plein	Filmhuis Ridderkerk 19.15 uur	Film "Tonio"
25 april	Christus is Koningkerk Slikkerveer	PCOB bijeenkomst aanvang 14.00 uur	Kennismaking met het pijporgel
26 mei	Opstandingskerk	De Kerk ... een open deur	Muziek en cultuur