

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten.	2,3
Zieken(t)huis, Stevige kost, vakantie predikant, veertig dagen tijd.	4,5
Kerkenraadsverslagen 29 november 2017 en 10 januari 2018	6,7
Spaarproject World Servants, verantwoording giften	8,9
Verjaardagen, uitnodiging verjaardag Dhr.Euser.	10
Inloopchtenden, bijbelleesrooster, ontmoetingsavond 30+	11
Ontruiming van de kerk bij calamiteiten	12,13
Imagine....PCOB, CMV Passage, Lunchcafé de Fontein	14,15
Stellingen Maarten Luther, Begroting, Nel de Gelder dienst.	16,17
Liturgische bloemschikking februari, 40 dagen boekje.	18,19
Opbrengst collectes, Troost, Periodieke giften, giften diaconie	20,21
Persbericht classis, Post uit Rwanda, Filmhuis	22,23
(Concert)agenda.	24

Van de redactie

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer een maand oud. Na alle feestelijkheden van december gaat het leven weer z'n normale gangetje...althans voor degenen onder ons die gezegend zijn met een goede gezondheid.

Tal van activiteiten zijn weer gepland voor de komende maand. Hopelijk kunt u enkele van deze samenkomsten bezoeken, we zijn immers niet alleen gemeente op zondagmorgen, maar gedurende de hele week.

In februari begint ook de 40 dagen tijd, waarin we stil zijn en met ontzag terugdenken aan het grote offer dat voor ons is gebracht. Het 40 dagen boekje dat we ook dit jaar weer mogen ontvangen helpt ons daarbij.

U vindt in dit nummer van Rijsoord aan 't Woord ook een uitleg over een eventuele ontruiming van de kerk bij calamiteiten. Leest u dit a.u.b. goed door? Zo weten we allemaal wat ons te doen staan in het geval van een onverwachte gebeurtenis.

Veel leesplezier en een fijne februarimaand toegewenst!

Stencilen:

Maandag 26 februari

**Bundelen:**

Woensdag 28 februari
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 23 februari bij:

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 4 februari 2018

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw
Chauffeurs : G.T. van der Waal en W. van Prooijen
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiakonaat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 11 februari 2018

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht
Kindernevendienst : Elselien van Gameren
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en J. Ijsselstein
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 18 februari 2018—1e zondag veertigdagentijd

Uitzending via Radio Ridderkerk

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Liane Janssen
Chauffeurs : W de Waard en Cl. Bezemer
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e 40 dagen tijd collecte Kerk in Actie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

18.30 uur : Nel de Gelder Dienst m.m.v. Golden Circle Ensemble
Koster : Hans Vietsch

Zondag 25 februari 2018—2e zondag Veertigdagentijd

09.30 uur : Mevr. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Chauffeurs : C. Ijsselstein en M.C. Verveer
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e 40 dagen tijd collecte Kerk in Actie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Bij de diensten

Pasen valt opnieuw vroeg dit jaar. In het eerste kwartaal moet er dan altijd veel werk worden verzet: de voorbereidingen van de Veertigdagentijd, de Stille Week, en natuurlijk het Paasfeest zelf. Ik plan mijn zomervakantie graag aansluitend op het Pinksterfeest, maar dat valt al op 20 mei. Maar eerst gaan we op weg naar Pasen, een tijd van bezinning en inkeer. We lezen uit het beknopte en kernachtige evangelieboek van Marcus. De bloemschikgroep geeft elke zondag een eigen accent. Elders in dit kerkblad leest u daar meer over. Ook de kinderen volgen hun nevendienstproject. En zo houden wij samen het licht van God brandende in onze Opstandingskerk. In de maand februari bent u weer van harte welkom om met ons mee te lezen, te bidden en te zingen.

Tijdens de morgendienst op **zondag 4 februari** lezen we over de schoonmoeder van Petrus (Marcus 1:29-39). We lezen hoe Jezus vormgeeft aan zijn missie: genezen van zieken, bidden, vergeving van zonden schenken, het goede nieuws brengen: het Koninkrijk van God is nabij.

Op **zondagmorgen 11 februari** zal ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht bij ons voor- gaan.

Op **woensdag 14 februari** is er een oecumenische Aswoensdagviering in de R.K. Sint Joriskerk van Ridderkerk. Wat betekent het om goed te doen, om te leven voor Gods aangezicht? Is dat niet een te grote opdracht voor ons mensen? Hierover willen we nadenken. Pastor Ton Halin schrijft in de Veertigdagenkalender: 'Misschien begint Gods gerechtigheid daar waar je de ander nabij komt, waar je de ander helpt, waar God je uitnodigt om medemens te worden' (p. 13).

Zondag 18 februari is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Het gaat dan over de beproeving van Jezus in de woestijn (Marcus 1:12-15). Anders dan Mattheüs en Lucas beschrijft Marcus schrijft heel beknopt en met maar weinig beeldende bijzonderheden. Aan de andere kant worden we nauw verbonden met het nabije Koninkrijk van God: 'Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goed nieuws' (Mar. 1:15).

's Avonds op diezelfde **zondag 18 februari** is er de jaarlijkse, naar mevrouw Nel de Gelder vernoemde dienst. Voor de invulling van deze samenkomst in onze kerk zoekt de liturgiecommissie telkens weer naar een passende invulling. We denken dan op het grensvlak van kerk en cultuur, van traditie en vernieuwing. De keus is deze keer gevallen op passiemuziek van Johann Sebastian Bach. Het Golden Circle Ensemble uit Barendrecht brengt enkele hoogtepunten uit de Mattheüs Passion. Een paar koralen zullen wij als publiek ook, in de Nederlandse taal, kunnen meezingen. Het ensemble staat onder leiding van John Bakker, Gijsbert Kok komt het orgel bespelen. De "Nel de Gelder" dienst is vrij toegankelijk en begint om 18.30 uur in de Opstandingskerk. Ook gasten zijn van harte welkom!

In de serie Vrijdagavondgebeden in de Veertigdagentijd is er op **vrijdag 23 februari** een korte viering in de Irenekerk in Slikkerveer, aanvang 19.30u. Het overkoepelende thema is onvoorwaardelijke liefde. Elke keer wordt een aspect van dit thema belicht. De sfeer van de viering is bezinnend, met ruimte voor enkele liederen, verstillings- en gebed. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Op **zondag 25 februari** hoopt mw. drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel bij ons voor te gaan.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. G.H. Offringa

Zieken(t)huis

Mw. A. (Aat) Blaak (Strevelszicht) knapt gelukkig goed op. Zij verblijft nu nog in de Elf Ranken in Barendrecht, maar ze hoopt deze maand weer thuis te komen. Haar zus mw. A. (Adrie) Blaak (Mauritsweg) is thuis gevallen: na een nachtje observatie in het ziekenhuis mocht zij weer naar huis. Enkele gemeenteleden ondergingen onlangs een operatie aan hun oog. Hun verhalen wekken bij mij altijd grote verwondering. Wij bidden dat de ingreep ook een duurzaam effect mag hebben. Gedenken wij verder onze zieken en herstellenden en hun naasten met onze aandacht en voorbede.

Ds. Herman Offringa

10 februari 16.00 uur

Stevige kost: gesprek over christelijk geloof en evolutie

In de zomer van het vorige jaar verscheen het boek 'En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie'. De schrijver is prof. dr. Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie & wetenschap aan de VU te Amsterdam. Tijdens een nascholingscursus heb ik het boek vorig jaar kunnen lezen. Het lijkt me een goed idee om mijn leermomenten met u te delen.

Prof. Van den Brink brengt in zijn boek de gevolgen van de evolutietheorie voor het christelijk geloof in kaart. Hij gaat in op de uitspraken die de belijdenissen doen op dit punt, zoals artikel 2 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis, of zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. In de vorige eeuw waren discussies over het Schriftgezag en de gevolgen daarvan, ook daar gaat hij op in. Maar hij staat zeker ook in de eigen tijd: hoe denken christenen vandaag de dag over de natuur en de biologie?

In een informele sfeer willen we dit - toch wel pittige - thema met elkaar gaan bespreken. Het is niet nodig dat u het boek hebt gelezen, maar neemt u vooral uw eigen vragen over dit onderwerp mee.

Op zaterdagmiddag **10 februari** aanstaande om 16.00u is er inloop met koffie en thee. Daarna zal ik het thema inleiden, gevolgd door een nagesprek. Afsluitend is er een gezellig stampotbuffet, van 18.00u tot ca. 19.00u.

Mede in verband met de afsluitende maaltijd willen we graag een opgave van u/jou ontvangen. Dat kan bij inschrijving op de lijst op het mededelingenbord in de kerk of op één van de koffietafels maar opgave kan ook bij ondergetekende. Het is daarnaast uiteraard mogelijk om alleen mee te denken, zonder maaltijd. Kortom: ieder die belangstelling heeft voor dit interessante thema is van harte welkom!

Ds. Herman Offringa

Vakantie predikant

Het is maar een vakantie-week, maar het is denk ik toch goed als u weet dat ik van **zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart 2018** vrij ben. Voor pastorale vragen kunt u dan terecht bij uw wijkouderling. Zij nemen zo nodig contact op met één van de andere predikanten in Ridderkerk.

Met vriendelijke groet,

ds. Herman Offringa

veertig dagen tijd

Tijd van bezinning neem me mee
in je ondoordachte diepe grotten
van stilte en inzicht

Laat mij me verloren voelen en blij
rustig
en laat onrust niet eeuwig duren

Stil mijn verlangen naar wijsheid
breek me opnieuw
open voor Goddelijk licht

***Contact met de predikant******Contact met de predikant***

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 januari 2018

De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest Psalm 126 waarna mevrouw Lagendijk voorgaat in gebed. De notulen van de vorige vergadering worden besproken en vastgesteld.

Het Kerstevent in Ridderkerk waar onze kerk aan mee heeft gedaan, wordt kort besproken. Er was veel werk verricht, de aankleding was heel mooi en de muziek prima. Toch zijn er wat kleine opmerkingen. De opkomst was goed. Het event wordt door de werkgroep geëvalueerd en wordt dan opnieuw besproken in de vergadering.

Er zijn enkele nieuwe leden in onze gemeente. Zij zijn al welkom geheten door de ouderling en hebben het jaarboekje ontvangen. Helaas zijn er in onze gemeente verschillende zieken. We denken aan hen. Ds. Offringa, de ouderlingen en/op pastorale medewerkers bezoeken de zieken, thuis of in het verpleeghuis. De jeugddienst en de Nel de Gelderdienst worden voorbereid. We hopen op een goede opkomst.

De klok veroorzaakt storing op de beamer. Het College van Kerkrentmeesters probeert dit te verhelpen. Bekeken wordt of er voor de uitzendingen van de SLOR een sterkere internetverbinding nodig is. Het ontruimingsplan wordt besproken. De rollen die alle ambtsdragers en de koster hebben, worden doorgenomen. Besloten wordt een kort uittreksel van het plan op te nemen in Rijsoord aan 't Woord en een keer een oefening te houden.

Het delegatiebezoek uit Rwanda zal verschillende activiteiten in Rijsoord bijwonen. Zij worden begeleid door enkele leden van onze kerk.

De notulen van het College van Diakenen worden doorgenomen. Er wordt een stichting opgericht voor Schuldhulpmaatje Ridderkerk. De nieuwe stichting vraagt de kerk de stichting te steunen. Een afvaardiging van de kerkenraad gaat naar de vervolgbijeenkomst van Schuldhulpmaatje.

GOT organiseert een bijeenkomst met aansluitend een stampottenbuffet voor de deelnemers. Een bijdrage in de kosten wordt gevraagd. In verband met een mogelijk tekort zal GOT een voorstel indienen bij het College van Kerkrentmeesters.

De Liturgiecommissie is actief met de organisatie van diensten. Het project van de kindernevendienst was opnieuw erg leuk.

Binnenkort is er weer een SARI-overleg. Daarin zal aan de orde komen hoe de verschillende kerkenraden denken over een samenwerking gericht op een uiteindelijke fusie. Besloten wordt te bespreken of de Stille Zaterdag gezamenlijk georganiseerd kan worden.

De werkgroep gebouwen zal bijeenkomen. De mogelijkheden die door de werkgroep eerder zijn genoemd, worden, in afwachting van verdere besluitvorming, nog niet verder uitgezocht. Wel wordt gekeken naar mogelijkheden om extra gelden te genereren met het gebruik van de gebouwen.

Enkele kerkenraadsleden gaan naar de PKN-bijeenkomst in Rotterdam die in het kader van het plan Kerk 2025 georganiseerd wordt.

In verband met het Heilig Avondmaal op zondag 14 januari 2018 wordt het Censura Morum gehouden. Geen van de aanwezigen heeft bezwaar.

Opgemerkt wordt dat het zebrapad bij de kerk slecht te zien is. Het College van Kerkrentmeesters zal hier contact over opnemen met de gemeente.

Aan het eind van de vergadering gaat de heer De Koning voor in gebed waarna de voorzitter de vergadering sluit.

.....

Verslag: Martha Vermeer

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 29 november 2017

Mevrouw Lagendijk, opent de vergadering. Ds. Offringa leest Psalm 126 waarna de voorzitter voorgaat in gebed. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.

Er zijn enkele (ernstig) zieken in onze gemeente. Zij worden bezocht. Het werkplan van de predikant wordt besproken. Het is de bedoeling dat er voldoende tijd is voor het bezoekwerk. Dit jaar wordt er daarom geen kringenwerk georganiseerd. Het werkplan wordt in een volgende vergadering opnieuw besproken.

De begroting 2018 wordt besproken en vastgesteld. Het onderhoud aan De Fontein zal duurder uitpakken dan oorspronkelijk was gedacht. Het College van Kerkrentmeesters zal een verkorte versie van de begroting in Rijsoord aan 't Woord zetten. Het collecterooster voor 2018 wordt eveneens vastgesteld. Het ontruimingsplan wordt geagendeerd voor de volgende vergadering van de kerkenraad.

De meeste gemeenteleden zijn positief over het lopend avondmaal. Er is een enkele, kritische kanttekening. Het is fijn dat gemeenteleden aangeven hoe zij het lopend avondmaal ervaren. De eerstvolgende keer zal ook de grotere beker worden aangeboden. In een artikel over het avondmaal in Rijsoord aan 't Woord zal dit vermeld worden. Op Witte Donderdag wordt de traditionele kringvorm gebruikt. De voorzitter merkt op dat de luisteraars tijdens het avondmaal een langere periode niets horen en oppert dat het een mogelijkheid zou kunnen zijn een camera te gebruiken zodat er ook beelden van zijn. Het College van Kerkrentmeesters zal dit onderzoeken.

De Begroting 2018 van het College van Diakenen wordt goedgekeurd en komt in het januarinumnummer van Rijsoord aan 't Woord. Een kerkenraadslid heeft het overleg rond Schuldhulpmaatje bijgewoond. Het plan bestaat om een stichting op te richten vanwege de benodigde, financiële middelen. De schuldhulpmaatjes worden opgeleid door de landelijke vereniging. SHM begeleidt mensen om inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Dit onderwerp komt terug op de agenda. De delegatie uit Rwanda komt in de periode van 10 tot 30 april 2018. Op 19 april komt het bezoek in Rijsoord. De ZWOE wordt gevraagd een kostenbegroting te maken.

De VOOR-diensten zijn op de zondagmiddagen. Het zijn oecumenische vieringen met twee voorgangers, georganiseerd door een oecumenische werkgroep. De kerkenraad besluit een keer mee te doen en dan te evalueren. In onze kerk is het op 21 januari 2018. Ds. Offringa zal dan de viering leiden samen met een katholieke pastoraal medewerker. Er is een collecte voor de organisatoren van de VOOR-diensten.

Besproken wordt of de diensten Vieren in Vieren gezamenlijk georganiseerd zouden kunnen worden. De voorkeur bestaat om in ieder geval de Witte Donderdagviering in onze kerk te houden. Dit wordt nader bekeken en het onderwerp wordt dan besproken in het volgende SARI-overleg.

De kerkenraad heeft de gemeente al gehoord over de samenwerking met de andere SARI-kerken en staat positief tegenover de ontwikkeling van een fusietraject met de SARI-kerken. De andere kerkenraden zullen zich binnenkort ook uitspreken.

Vanwege andere bijeenkomsten worden enkele kerkenraadsvergaderingen opgeschoven.

De blauwe bundels zijn veelal in een slechte conditie. Geprobeerd zal worden de bundels te repareren.

Aan het eind van de vergadering leest mevrouw De Koning het Avondgebed waarna de voorzitter de vergadering sluit.

.....

Verslag: Martha Verveer

Spaar-project World Servants

Zoals u weet werken twee van onze jonge gemeenteleden, Rick Bezemer en Niels Baars mee aan het project van World Servants in Zambia tijdens deze zomer. U heeft hierover kunnen lezen in het december en januari nummer van Rijsoord aan 't Woord.

Daarom heeft de ZWOE aan de diaconie verzocht de opbrengst van de spaardoos, die normaal voor de "kleine projecten" in Rwanda bestemd is, gedurende de 40 dagentijd voor dit project te mogen bestemmen.

Vanzelfsprekend heeft de diaconie dit verzoek ingewilligd en ondersteunt deze actie van harte.



Uw diaconie

SOLIDARITEITSKAS 2017

Na de oproep in het november-nummer van Rijsoord aan 't Woord is voor de Solidariteitskas 2017 door 56 leden een totaalbedrag bijeengebracht van € 920,00.

In de voorgaande drie jaren was dit:

2016: € 1.114,50

2015: € 1.080,00

2014: € 1.115,00

Alle gevers bedankt!

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 23 december 2017 t/m 26 januari 2018)

Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 30,00
Via dhr. H. van der Starre	voor de kerk	€ 10,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor collecte Kinderen in de Knel	€ 20,00
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse	voor collecte reparatie dak	€ 50,00
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor RATW	€ 20,00
Via mw. C. van Wingerden	voor RATW	€ 15,00
Via mw. C. van Wingerden	voor de Solidariteitskas 2017	€ 10,00
Via mw. C.M. Bode	voor de bloemen	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 500,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	wijkgeld Elisabeth	€ 200,00
Via dhr. W.A. IJsselstein	wijkgeld Elisabeth	€ 10,00
Via de enveloppe Actie Kerkbalans	VVB 2018	€ 460,00
Via de Rabobank	voor Reparatie dak	€ 750,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2018".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand januari zal plaatsvinden op 27 februari 2018 en van de maand februari op 28 februari 2018.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Wijsheid van de Dalai Lama, religieus leider van het Tibetaanse volk:

'There are only two days in the year that nothing can be done.
One is called yesterday and the other is called tomorrow,
so today is the right day to love, believe, do and mostly live'.

'Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop je niets kunt doen.
De één heet gisteren en de andere heet morgen,
dus vandaag is de juiste dag om lief te hebben, te geloven, te doen en vooral
te leven.'

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Op 14 februari a.s. mag onze vader,
Joop Euser, de bijzondere leeftijd van
90 jaar bereiken.

Hij voelt zich bijzonder thuis in de kerk-
gemeenschap en wil een ieder die dat wil,
van harte uitnodigen hem te komen felici-
teren op

Zaterdag 17 februari 2018
tussen **14.00-17.00** uur.

U bent van harte welkom in de bedrijfs-
kantine, naast het
woonhuis;
Langeweg 97.

Lenie en Jacob,
Suzan en Bernard.



Kerkelijke stand

Nieuw ingekomen:
Mw. E. Wezeman
Govert Flohilstraat 14
2988 XG. Ridderkerk-Rijsoord

OPROEP—Vermist liedboek....

Heeft iemand soms het verkeerde liedboek
meegenomen uit de hal van de kerk?
We zijn ons liedboek kwijt.
Onze naam staat voorin...

Wim en Nelly de Waard
tel. 0180-557250

Verjaardagen februari

7 februari 1940
Mevrouw J. Lodewijk-Visser
Ds. Sl. Visserstraat 17
2988 XB Rijsoord

14 februari 1928
De heer J.P. Euser
Langeweg 101
3342 LD H.I.Ambacht

15 februari 1928
Mevrouw J. Visser-Penning
Strevelszicht 6
2988 AS Rijsoord

15 februari 1929
Mevrouw T.A.J. v.d. Helm-Visser
Boksdoornstraat 2 kr. 119
2982 BC Ridderkerk

15 februari 1935
Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen
Rijsoordsestraat 30
2988 XP Rijsoord

Gevonden:

Vanaf begin januari hangt er in de hal van
de kerk een mooi rood
colbert te wachten op de
rechtmatige eigenaar...

Wie is zijn jasje kwijt?



Wij gaan verhuizen.

Met ingang van 17
Februari is
ons nieuwe adres:

Boksdoornstraat 132
2982 BD Ridderkerk

Teun en Jannie
van der Burg de Waard



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

**1 februari en
15 februari**

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor
de gezelligheid zorgen we met
elkaar!



Tot ziens!

Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede
vrijdag van de maand vanaf 20.00
uur tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**Tot ziens op vrijdag 9 februari
2018**

*Achter de bar staan
Dick en Gerard*

**NBG Bijbelleesrooster februari**

donderdag	1 februari	Spreuken 20:1-9
vrijdag	2 februari	Spreuken 20:10-21
zaterdag	3 februari	Spreuken 20:22-30
zondag	4 februari	Psalm 142
maandag	5 februari	Jesaja 55:1-13
dinsdag	6 februari	Jesaja 56:1-8
woensdag	7 februari	Spreuken 21:1-12
donderdag	8 februari	Spreuken 21:13-21
vrijdag	9 februari	Spreuken 21:22-31
zaterdag	10 februari	Joël 1:1-14
zondag	11 februari	Joël 1:15-20
maandag	12 februari	Joël 2:1-11
dinsdag	13 februari	Joël 2:12-17
woensdag	14 februari	Psalm 57
donderdag	15 februari	Jesaja 56:9-57:6
vrijdag	16 februari	Jesaja 57:7-13
zaterdag	17 februari	Jesaja 57:14-21
zondag	18 februari	Jesaja 58:1-5
maandag	19 februari	Jesaja 58:6-14
dinsdag	20 februari	Jona 1:1-16
woensdag	21 februari	Jona 2:1-11
donderdag	22 februari	Jona 3:1-10
vrijdag	23 februari	Jona 4:1-11
zaterdag	24 februari	2 Petrus 1:1-11
zondag	25 februari	2 Petrus 1:12-21
maandag	26 februari	2 Petrus 2:1-10a
dinsdag	27 februari	2 Petrus 2:10b-22
woensdag	28 februari	2 Petrus 3:1-9

STEVIGE KOST

Zaterdag 10 februari 2018

GOT organiseert een Gemeentebijeenkomst over
'Christelijk geloof en evolutie'

Vanaf 16.30 uur inleiding op het thema,
ruimte voor gesprek, gevolgd door een heerlijke
stamppottenmaaltijd.

Kosten € 10,-

Opgave via de intekenlijsten in de kerk
of bij Ds. Offringa

We hopen dat het nooit gebeurt: ONTRUIMING VAN DE KERK, wat iedereen moet weten.....

Voor gebouwen (dus ook onze kerk en Fontein) waarin meer dan 50 mensen bij elkaar komen is een gebruiksvergunning verplicht. Om voor zo'n gebruiksvergunning in aanmerking te komen moet het gebouw aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van noodverlichting, nooduitgang deuren, vluchtroutes, bewegwijzering, brandblusvoorzieningen ed.

Een andere eis is dat er voor het gebouw een ontruimingsplan opgesteld moet zijn. De gebruikers van het gebouw dienen op de hoogte te zijn van dit plan zodat in geval van calamiteiten een ontruiming geordend en zonder paniek kan verlopen.

Onze kerk heeft een ontruimingsplan, u kunt deze vinden op de website van de kerk maar is ook in het kostersboek, dat in de hal van de kerk ligt, opgenomen. De gebruikers dienen van de inhoud van het ontruimingsplan op de hoogte te zijn. Dit geldt dus ook voor onze gemeenteleden die de kerk bezoeken. Daarom heeft de kerkenraad besloten om in het kerkblad iets over de ontruimingsinstructie aan u uit te leggen zodat, mocht het ooit nodig zijn, u bekend bent met het ontruimingsplan en ook weet wat er van u verwacht wordt.

Het is goed te weten dat tijdens de zondagse kerkdienst de dienstdoende ouderlingen en diakenen, samen met de dienstdoende koster, een taak hebben bij een eventuele ontruiming. Jaarlijks wordt het ontruimingsplan dan ook geagendeerd in een kerkenraads-vergadering, wordt het geheugen weer opgefrist en weten nieuwe ambtsdragers wat hun taken zijn. Ook de leiding van de kindernevendienst oefent met de kinderen zodat ook onze kinderen weten wat er op zo'n moment moet gebeuren en waar zij veilig zijn.

In het ontruimingsplan zijn onder andere de volgende punten beschreven:
Wie geeft opdracht voor de ontruiming? > De koster geeft opdracht tot ontruiming.

Hoe is een ontruiming geregeld? > De koster neemt het initiatief en heeft ALTIJD de leiding bij een ontruiming.

In welke situaties is een ontruiming nodig? > Denk bijvoorbeeld aan brand in de kerk of de Fontein, een gaslucht, een gevaarlijke situatie in - of rondom de kerk wat gevaar kan opleveren voor mensen die in het kerkgebouw aanwezig zijn, maar ook bij het onwel worden van een kerkbezoeker waarbij de kerkbezoeker acute zorg nodig heeft en de kerk niet meer kan verlaten. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een reanimatie nodig is.

Wie controleert of iedereen de kerk heeft verlaten? > De dienstdoende ouderlingen controleren of iedereen de kerk heeft verlaten.

Wie registreert of iedereen buiten gekomen is? > Omdat er geen aanwezigheidsregistratie is, is dit niet aan de orde.

Wie blijft er met een bepaalde taak tot het laatst in de kerk achter? > Dit zijn de koster en de dienstdoende ouderlingen en diakenen.

- Waar moeten de kerkbezoekers zich verzamelen? > Iedereen verzamelt zich op de stoep voor het kantoor van Alblas schuin aan de overzijde van de kerk.

Omdat de koster de leiding heeft bij een ontruiming is het de bedoeling dat u als bezoeker de instructies opvolgt die worden gegeven en probeert zo snel mogelijk veilig de kerk te verlaten. Ouders hebben de taak om te zien naar hun kind(eren) en bezoekers die minder goed ter been zijn verleent u hulp zover dat in uw vermogen ligt. Bent u eenmaal veilig buiten dan is het niet de bedoeling dat u via een andere deur weer naar binnen gaan om uw eigendommen (bijvoorbeeld uw jas of liedboek) op te halen!

Bent u eenmaal buiten loopt u dan door zodat er voldoende ruimte is om ook de bezoekers die ná u de kerk verlaten voldoende ruimte te geven. Het is evenmin de bedoeling dat u uw auto van het kerkterrein haalt, dit veroorzaakt opstoppingen en bemmert hulpdiensten (zoals brandweer, politie of ambulance) hun werk te kunnen doen.

Plattegrond en pictogrammen

In het ontruimingsplan is ook een plattegrond opgenomen van de kerk. Op deze plattegrond staan verschillende pictogrammen van plaatsen en apparaten die een rol kunnen spelen bij de ontruiming. Bijvoorbeeld groene pijlen geven de vluchtroutes aan.



Op de plattegrond staan de vluchtroutes aangegeven.

Ook worden de plaatsen aangegeven waarop zich de brandblusapparaten, de brandslang, de blusdeken en de rolstoel zich bevinden.



De oranje EHBO kist en de AED (welke nodig is bij een reanimatie) bevinden zich in de keuken direct rechts van de deur naast de telefoon. Verschillende gemeenteleden hebben een opleiding gevolgd hoe met behulp van een AED een reanimatie kan worden uitgevoerd.

Naast het hebben van een ontruimingsplan vloeit hier de verplichting uit voort om regelmatig een ontruimingsoefening te houden. Enkele jaren geleden is een ontruiming geïmplementeerd na een zondagse kerkdienst. Het was een aangekondigde ontruiming maar verliep niet zoals hier staat beschreven.

De kerkenraad beraadt zich dan ook op welke manier toch aan deze verplichting kan worden voldaan. Mogelijk leent zich een kerkelijke activiteit buiten de zondag ook voor een oefening.

Maar nu u bovenstaande heeft gelezen en dus kennis heeft van de inhoud van het ontruimingsplan zijn we al een belangrijke stap verder.

U kunt erop vertrouwen dat een ontruiming alleen gedaan wordt indien daar noodzaak voor is waarbij het dan van groot belang is om de gegeven instructies snel en zonder discussie op te volgen. Dit alles voor uw veiligheid en die van alle anderen!

Mocht u vragen hebben nu u dit heeft gelezen dan kunt u terecht bij de leden van de kerkenraad of bij de kosters van onze kerk.

Wij vertrouwen erop u op deze wijze de meest belangrijkste informatie te hebben gegeven.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

Op 28 januari beleefden we met elkaar een Top 2000 dienst waarin de groep 4Tune op muzikale en hartverwarmende wijze bekende liederen uit de Top 2000 ten gehore bracht, liederen met een mooie diepere betekenis. Een van de overbekende liederen die ze zongen was het lied van John Lennon : 'Imagine'.



Imagine..... stel je eens voor....

Stel je voor er is geen hemel
Het is simpel als je het probeert
Geen hel onder ons, boven ons alleen lucht
Stel je voor dat alle mensen leven voor vandaag

Stel je voor er zijn geen landen, het is niet moeilijk te doen
Niets om voor te doden of te sterven, ook geen geloof
Stel je voor dat alle mensen samenleven in vrede

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben, maar ik ben niet de enige
Ik hoop dat op een dag je bij ons komt, en de wereld zal een eenheid zijn

Stel je voor geen bezittingen, ik vraag me af of jij het kan
Geen lust naar hebzucht of honger
Een gemeenschap van mensen, stel je voor dat alle mensen
de wereld samen delen.

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige
Ik hoop dat op een dag je bij ons komt
En de wereld zal een eenheid zijn



PCOB

Woensdag 31 januari 2018 houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. De vrijwilligers worden in deze bijeenkomst in het zonnetje gezet. Bestuurslid Hans Blok vertelt wetenswaardigheden over onze kalender: waar komt nieuwjaarsdag vandaan, waarom korte maand februari, waarom zijn de maanden niet even lang?

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

C.M.V. Passage.

20 februari 2018.

Het is weer onze jaarvergadering. We beginnen zoals gewoonlijk met onze leden een broodmaaltijd in de Hoeksteen (de tijd van aanvang komt in de convo te staan).

Deze avond is uitgenodigd mevr. de Kok met als onderwerp: Kastje met 30 laatjes. Nieuwsgierig geworden wat er in de laatjes zit? Dan bent u van harte welkom om deze avond bij te wonen, ook al bent u geen lid. De avond beginnen we om 19.45 uur.

U kunt ook alvast in de agenda noteren dat vrijdagavond 2 maart om 19.00 uur wereldgebedsdag gehouden wordt in de Hoeksteen, Rijksstraatweg 45 te Rijsoord. Deze avond wordt verzorgd door Passage Rijsoord.

Deze dienst is niet alleen voor leden maar voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje

Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein?
Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

- 15 februari 2018 (opgeven tot uiterlijk 8 februari)
- 1 maart 2018 (opgeven tot uiterlijk 22 februari)



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-.

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,
Marrie en Ria

Op 31 oktober 2017 herdachten wij dat het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen bevestigde aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Een keerpunt in de kerkgeschiedenis.

Onderstaand de stellingen 49- 65

Men moet de christenen leren, dat de pauselijke aflaat goed is zolang men daarop niet vertrouwt, maar dat er integendeel niets schadelijker is, als men daardoor de vreze Gods kwijt raakt.

50. Men moet de christenen leren, dat de paus, als hij wist van de afpersingen der aflaatpredikers, liever zou willen, dat de St. Pieter-kerk tot as zou verbranden dan dat die gebouwd moest worden van de huid, het vlees en het gebeente van zijn schapen.

51. Men moet de christenen leren, dat de paus verplicht is zijn eigen geld – ook als daarvoor de St. Pieter verkocht moest worden – uit te delen aan de vele mensen die door sommige aflaatpredikers van hun geld beroofd worden.

52. Het vertrouwen om door aflaten zailig te worden is v/aardeloos, al zou de met de verkoop belaste beambte, de aflaatcommissaris, ja ook de paus zeif zijn ziel ervoor in pand willen geven.

53. Vijanden van Christus en van de paus zijn het die terwille van de aflaatpreken de verkondiging van het Woord van God in andere kerken verbieden.

54. Aan het Woord van God wordt onrecht gedaan, als men in een preek evenveel of zelfs meer tijd besteedt aan het verkondigen van de aflaat dan aan het Woord van God.

55. Het moet toch zeker de bedoeling van de paus zijn, dat, als men de aflaat, die zo weinig waarde heeft, viert met een klok en met een feest, men daartegenover het evangelie als het waardevolste zou moeten eren en prijzen met honderd klokken en met honderd feestelijkheden.

56. De 'schatten' der Kerk waaruit de paus de aflaat uitdeelt, zijn in de gemeente van Christus niet duidelijk genoeg aangegeven of bekend gemaakt.

57. Want dat het hier niet gaat om tijdelijke schatten, kan men daaraan merken, dat veel predikers deze schatten niet zo gemakkelijk afstaan, maar veel meer proberen ze te verzamelen.

58. Het zijn ook niet de verdiensten van Christus en de heiligen, want die bewerken altijd, zonder toedoen van de paus, de genade voor de innerlijke mens en tegelijkertijd kruis, dood en hel voor die uitwendige mens.

59. St. Laurentius heeft de armen der gemeente de schatten der Kerk genoemd; maar hij heeft daarbij het woord gebruikt naar de geest van zijn tijd.

60. Op goede gronden en zonder lichtvaardigheid zeggen wij, dat deze schat is de sleutelmacht van de Kerk, die aan haar door de verdienste van Christus gegeven is.

61. Want het is duidelijk, dat voor kwijtschelding van straf en vrijspraak in bepaalde gevallen de macht van de paus alleen voldoende is.

De ware schat der Kerk echter is het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.

63. Maar deze schat is natuurlijk zeer gehaat, want daardoor worden de eersten tot laatsten.

64. De schat der aflaten daarentegen is natuurlijk bijzonder geliefd, want daardoor worden de laatsten tot eersten.

65. Daarom zijn de schatten van het evangelie de netten waarmee men vroeger mensen van fortuin ving.

Begroting 2018

Met de brief voor de Actie Kerkbalans heeft u kennis kunnen nemen van de begroting voor het jaar 2018.

Wilt u een nadere toelichting, of gewoon nog wat meer weten over de cijfers, u bent bij deze van harte uitgenodigd op **maandag 5 februari a.s. om 20.30 uur** in de Fontein. Het voltallige College van Kerkrentmeesters is dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Schikt u die tijd niet, neem dat contact op met een van de leden van het college voor het maken van een afspraak.

Tot ziens in de Fontein.

J.J. de Koning, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

18 februari 2018 Nel de Gelderdienst

Uitvoering hoogtepunten Matthäus Passion van J.S. Bach door het Golden Circle Ensemble.



Eenmaal per jaar is er in de Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter. Een aantal jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van Mevrouw Nel de Gelder aandacht te geven aan een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij kerk en cultuur tot uitdrukking brengt.

De keuze is dit jaar gevallen op de uitvoering van de hoogtepunten van de Matthäus Passion door het Golden Circle Ensemble.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze uitvoering die wordt gehouden op zondag 18 februari 2018 in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord, aanvang 18.30 uur. Nadien is er koffie en thee en gelegenheid nog wat na te praten.

De toegang is vrij.



Stichting

Golden Circles Music Productions

Kerkbalans en Vaste Vrijwillige Bijdrage vorig jaar

Fijn dat u in 2017 weer meegedaan hebt aan Kerkbalans en VVB.

Alle toezeggingen zijn ontvangen en zelfs meer dan is toegezegd, want het eindbedrag is € 70.756,56 geworden.

Het geeft ons het vertrouwen om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Mogen wij ook in 2018 weer op u rekenen?

Bedankt!!!

College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Rijsoord

Liturgische schikking februari

Leven door verandering

De veertigdagen tijd nodigt uit om stil te staan bij onrechtvaardigheid, geweld, armoede, aantasting van de schepping. Maar is tevens een periode van bezinning, ook op ons eigen leven.

Wat veroorzaakt bij ons lijden, kruipen we weg en verschuilen we ons? Of hebben we het lef om op te staan en ons te richten naar wat de Eeuwige ons schenkt? Opstaan uit datgene wat het leven stuk maakt en zo het lef hebben om te leven.

Een wereld met een beter klimaat, zodat de aarde een duurzame toekomst biedt aan generaties na ons en het leven in de schepping niet ten onder gaat door de uitputting van grondstoffen en consumptie.

Leven door verandering is het thema van de liturgische schikkingen in de veertigdagen tijd en Pasen.

Het twijgje dat zal uitgroeien tot een krachtige boom (Ezechiël 17:22-24), is met het kruis dat Jezus zal dragen, ons symbool en constante basis in de schikking geworden. Beide zullen vrucht dragen en leven brengen.

De schikkingen zijn sober van karakter. De eerste drie zondagen zal een knoestige stronk de basis vormen. Hierna op de vierde zondag volgt het gaffelkruis. In de Christelijke traditie is het gaffelkruis de kruisvorm die het meest herinnerd aan een levende boom. De naar boven gestrekte takken drukken de verbinding met het menselijke en goddelijke uit. Het licht van Pasen begint te schijnen, door de kleur roze in de schikking.

Het dode hout dat lijden en onrecht verbeeldt, wordt langzaam maar zeker een bloeiende boom. Met Pasen barst het leven uit het dode hout en bloeit!

De schikking van 18 februari, heeft als thema; Inkeer.

Dit verwijst naar Jezus die door de Geest wordt meegevoerd naar de woestijn en verblijft daar veertig dagen. Marcus 1:12-15

Inkeer of inzicht wordt door een spiraal verbeeldt, komen tot diep in de binnenruimte om vandaaruit met een bewogen hart, met kennis en inzicht, de wereld opnieuw tegemoet te treden.

De schikking van 25 februari, heeft als thema; Aanwezig.

En verwijst naar Jezus die Petrus en de broers Jacobus en Johannes meeneemt naar een hoge berg waar zij de verschijning van Elia en Mozes beleven. Marcus 9:2-10

Er is een witte wolk gedrapeerd rond de stronk. Dit is het symbool van Gods aanwezigheid en verborgenheid.



Hartelijke groet namens de Bloemengroep

40-dagenboekje 2018 met als thema: Onvoorwaardelijke liefde

Ook dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerkse kerken en de Groene-Tuinker gemeente in Rotterdam-IJsselmonde een boekje voor de Veertigdagentijd samengesteld. Het thema voor 2018 is “onvoorwaardelijke liefde”, ons aangereikt door Kerk in Actie.

Vanuit verschillende invalshoeken is dit uitgewerkt met teksten, liederen, gebeden en een leesrooster voor iedere dag. Zo worden de levenslustige, vriendschappelijke, romantische, (ver)gevende en gelovige aspecten van de onvoorwaardelijke liefde nader belicht.

Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten die we graag onder uw aandacht brengen.

Zij staan, met alle informatie erbij, vermeld in het 40 dagenboekje; hierbij alvast een kort overzicht:

Vrijdag 2 maart, Bolnes: Sobere maaltijd

Zondag 4 maart, Christus is Koningkerk: Kerk op schoot viering

Zaterdag 17 maart, Irenekerk: Stiltewandeling

Zaterdag 31 maart, Christus is Koningkerk: Paaswake

Solidariteitsmaaltijden op 4 dinsdagen in de Emmaüskerk, R'-dam IJsselmonde

De deelnemende kerken stellen het boekje graag beschikbaar en ook in de bibliotheek zijn ze gratis verkrijgbaar.

Vrijdagavondgebeden

Op deze vrijdagavonden staat ook het thema “onvoorwaardelijke liefde” centraal. Tijdens deze avondgebeden zijn er momenten van stilte en gebed en overdenken we passende Bijbelteksten rond het thema.

Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren circa 30 minuten, waarna u nog even na kunt praten bij de koffie/thee.

De cyclus start met de viering op Aswoensdag, 14 febr., in de St. Jorisparochie, Hovystraat 64 en begint om 19.30 uur.

Het totale programma van de vrijdagavondgebeden, (ook aanvang 19.30 uur), ziet er als volgt uit:

23 febr. Irenekerk, Electropark 17-19 Slikkerveer

2 maart. Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56 Bolnes

9 maart Levensbron, Jan Luijkenstraat 10 Ridderkerk

16 maart Christus is Koning Kerk, Juliana van Stolbergstraat 44 Slikkerveer

23 maart Opstandingskerk, Rijksweg 95 Rijsoord

Als collectiedoel, tijdens de avondgebeden, is dit jaar gekozen voor de Stichting FAFA in Afrika. Deze geeft financiële steun aan de activiteiten van het ‘Future Leaders Underprivileged Children’s Centre (UCC)’, gelegen in de Ghanese hoofdstad Accra.

Dit centrum biedt basisonderwijs, vakopleidingen en, in sommige gevallen, zelfs opvang aan kinderen en jongeren die wegens een handicap of extreme armoede in hun huidige situatie niet de kansen krijgen die zij verdienen.

We nodigen u van harte uit om samen, geïnspireerd door de inhoud van het boekje en de vieringen, op weg te gaan naar het feest van de Opstanding.

We wensen u een gezegende Veertigdagentijd toe.

De Projectgroep 40-dagenkalender.

Contactadres: René Barnard, tel. 0180-427682, e-mail r.e.barnard@kpnmail.nl

Opbrengst Collectes

24-12-2017	Kerk	€ 157,67
	Reparatie dak	€ 422,75
	Eigen jeugd	€ 62,10
24-12-2017	World Servants voor project Ridderkerk	€ 566,36
25-12-2017	Kerk in Actie Kinderen in de Knel	€ 215,65
	Reparatie dak	€ 166,26
	Eigen jeugd	€ 61,60
31-12-2017	Kerk	€ 155,85
	Reparatie dak	€ 171,40
	Eigen jeugd	€ 58,75
07-01-2018	Kerk	€ 132,80
	Onderhoud gebouwen	€ 119,35
	Missionairwerk	€ 57,55
	Spaardoos World Servants	€ 20,40
14-01-2018	Diaconie (Avondmaalscollecte)	€ 226,30
	Onderhoud gebouwen	€ 166,85
	Missionairwerk	€ 67,55
	Spaardoor World Servants	€ 21,50
21-01-2018	Catechese en Educatie	€ 162,10
	Onderhoud gebouwen	€ 146,14
	Missionairwerk	€ 56,00
	Spaardoos World Servants	€ 38,65

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Troost

Troost is als de wind die je wangen aait,

als de zon waardoor het vuur oplaait,

als de regen die de aarde voedt

en als een mens die je ziel ontmoet.



Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Giften ontvangen door het College van Diakenen:

Via Mevr. J. Zijdeveld inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. H. Uittenbogaard inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. H. Uittenbogaard inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. H. Uittenbogaard inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. H. Uittenbogaard inzake collecte	€	10,00
Via Dhr. C.J. op den Brouw inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. M. de Koning inzake dagboekje	€	20,00
Via Mevr. W. Barnard inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. W. Barnard inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. A. Alblas inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. A. Alblas inzake dagboekje	€	5,00
Via Mevr. C. IJsselstein inzake dagboekje	€	5,00

Allen hartelijk dank voor uw gift.

Met vriendelijke groet
Kees Alblas
Penningmeester CvD.



**Protestantse
Kerk**

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Voltooid leven

Met de zelfeuthanasie van echtpaar Van der Heijden in oktober 2016 is de discussie rond voltooid leven toegenomen. Terwijl er nog geen sprake was van 'ondraaglijk en uitzichtloos lijden', stapten beiden uit het leven. Als vanzelf leidt deze daad tot allerlei vragen. Hoe komen mensen tot zo'n besluit? Was er toch sprake van lijden? Is het te voorkomen? Ook binnen de christelijke gemeente leven deze gedachten. Dr. Alfred Teeuw, arts en theoloog, wil met mensen in de classis hierover praten.

U bent van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Een classisvergadering is openbaar, dus iedereen is welkom.

Na de inleiding van dr. Teeuw staan tijdens de bespreking drie vragen centraal:

Herkennen we de problematiek van voltooid leven en hoe gaan we ermee om?

Kunnen we iets doen om mensen die hun leven voltooid vinden, een stukje levensvreugde te hergeven?

Kunnen we onszelf wapenen tegen gevoelens van 'oud en overbodig'?

Kerk 2025

Ook praat de classis over kerkordewijzigingen.

Dit keer gaat het over mobiliteit en flexibiliteit. Gemeenten worden opgeroepen om meer met elkaar te gaan samenwerken.

Wij zijn de gast van de hervormde wijkgemeente Drievliet - Oostendam. En zij zal zich aan ons voorstellen.

Iedereen die belangstelling heeft voor bovenstaande onderwerpen is van harte welkom om mee te praten. De classis vergadert op woensdag 21 februari, vanaf 19.30 uur in de Immanuelkapel, Pruiwendijk 99, 2989 AH in Ridderkerk (Oostendam).

Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39,

e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

POST UIT RWANDA



Lieve vrienden van Rijsoord,

Wij zijn blij dat we als gemeenteleden van de Missionaire gemeente Kayonza in de gelegenheid zijn om u Fijne Kerstdagen en een goed en gezegend nieuw jaar 2018 toe te wensen.

Het Kerstfeest was geweldig want we waren samen met Janny Oorebeek.

Hierbij ontvangt u de hartelijke groeten van de christenen uit onze gemeente. Dat God u moge blijven bewaren.

Mukampuhewe Immaculée

Voorzitter van het uitwisselingscomité Kayonza

(de brief ging vergezeld van een kaart met handtekeningen, deze hangt op het mededelingenbord in de kerk)

Vrijdag 23 februari 2018



“Matterhorn”

Tragikomedie over Fred, een eenzame man van 54 die sinds de dood van zijn vrouw alleen in het dorp woont. Hij heeft burens, gaat naar de kerk, maar verder gebeurt er bitter weinig in zijn leven. Tot hij op een dag toevallig kennismakt met de zwerver Theo die in het dorp ronddoelt. Het contact met Theo doet Fred helemaal open bloeien.

Inleiding om 19.15 uur door Piet Taselaar

Aanvang filmvertoning: 19.30 uur

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een nagesprek.

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangsprijs € 5,—

EPR Paroisse Runda
BP 56 Kigali
Rwanda



Runda, 7 januari 2018

Lieve broeders en zusters in Christus,
Dat de vrede en genade van God onze vader met u moge zijn.
We zijn heel blij u warme groeten over te kunnen brengen met heel veel nieuws.

Van 14 tot 17 december 2017 hebben we plaats geboden aan het jongerenkamp van onze presbytery Remera, georganiseerd door de Studentenvereniging van de EPR. Het was een vrolijk gebeuren voor heel het dorp en vooral voor onze gemeente.

In het jaar 2017 zijn wij begonnen met het proces van samenwerking met de EPR Paroisse van Isano.

Op 31 december kregen we bezoek van de vice-presidente van de EPR, Dominee Julie Kandema.

Gisteren, op 6 januari hebben we 32 gemeenteleden gedoopt.

Op 13 en 20 januari vinden de feestelijkheden plaats rond het huwelijk van de zoon van onze predikant Marie Madeleine.

Onze beste wensen voor geluk en voorspoed voor al uw gemeenteleden in Rijsoord.
Moge God u bewaren.

Namens de Paroisse Runda, Pasteur Marie Madeleine Mukamanzi



(CONCERT) AGENDA

1 en 15 februari	De Fontein vanaf 10.00 uur	Inloopochtend	Koffie en gezelligheid
4 februari	Open Hof Kerk H.I.Ambacht 17.00 uur	Samen Zingen in de Open Hof	m.m.v. 'Rejoice" uit Mijnsherenland
4 februari	Breepleinkerk 17.00 uur	'Zingen maakt blij'	m.m.v. "The Martin Mans Formation" Voorganger Bert Nooteboom
9 februari	Soosruimte vanaf 20.00 uur	30+ Ontmoetingsavond	Praatje, glaasje, spelletje ontmoeting...
10 februari	Opstandingskerk Vanaf 16.00 uur inloop met koffie	'Stevige Kost' Gemeentebijeenkomst over Christelijk geloof en evolutie	Opgeven d.m.v. strookje in de kerk of bij Ds. Offringa
15 februari en 1 maart	De Fontein 12.30 uur	Lunchcafé de Fontein	Opgeven bij Marrie de Ko- ning of Ria Bode
18 februari	Opstandingskerk 18.30 uur	Nel de Gelder Dienst Hoogtepunten Mat- thäus Passion	m.m.v. Golden Circle En- semble
18 februari	Breepleinkerk 17.00 uur	'Zingen maakt blij'	m.m.v. Chr.Gem.Koor 'Groote Lindt' en 'Omnia Cum Deo', voorganger Ds. J. (Koos) Staat
18 februari	Bethelkerk Zwijndrecht 19.30 uur	Zondagavondzang	m.m.v. Bethelkerkkoor
20 februari	Hoeksteen	CMV Passage	Mevr. de Kok met onder- werp: Kastje met 30 laatjes.
23 februari	Theater het Plein 19.15 uur	Filmhuis Ridderkerk	Vertoning film 'Matterhorn'
24 maart	Levensbron 19.30 uur	Passie Oratoria : 'Crucifixion" en 'Olivet to Calvary"	Uitgevoerd door Christelij- ke Oratorium Vereniging Ridderkerk